

III

# BİN YILLIK KARDEŞLİK VE BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ

III

BİN YILLIK KARDEŞLİK VE BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ



DEVLET BAHÇELİ



[www.mhp.org.tr](http://www.mhp.org.tr)



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ







### **Değerli Arkadaşlarım,**

Bugünkü şartlarda siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların ağırlaşarak derinleştiği bir ülke tablosunu tüm yönleriyle yaşıyoruz.

Huzursuzluğun, şikâyetlerin ve kızgınlıkların her geçen gün arttığına üzülererek de olsa tanıklık ediyoruz.

Maalesef Türkiye bir kez daha keskin bir kutuplaşmaya itilmiş, sonu olmayan bir gerginlik ortamına çekilmiştir.

Bir ucunda AKP zihniyetinin, diğer ucunda da karanlık mahfillerin bulunduğu yapay çekişme ve kör dövüşü Türk milletini zora sokmuş, endişeye sevk etmiştir.

Türkiye yeni bir tezgâhın, yeni bir komplonun, yeni bir toplumsal mühendislik operasyonun ve yeni bir sinsi oyunun ortasına sürüklenmiştir.

AKP hükûmeti başarısızlığın dibine vurdukça buradan çıkmak için sanal korkular imal etmiştir.

AKP hükûmeti sıkıştıkça kavga çıkarmış, tökezledikçe hırçınlaşmış, zayıfladıkça tehlikeli istismlara meyletmiştir.

Milletimizin gerçek gündemi kısır çatışmalarla, sonuçsuz gerginliklerle kapatılmıştır.

Ekmeğinin, aşının ve işinin peşinde olan vatandaşlarımızın, kendi dertlerini düşünemez ve savunamaz hâle getirilmesi hedeflenmiştir.

Ne zaman ki AKP gözlerden düşmeye, gönüllerden uzaklaşmaya başlamıştır, anında yeni bir kutuplaşma malzemesi devreye sokulmuş, toplum yapısına enjekte edilmiştir.

**Devlet BAHÇELİ**





## İÇİNDEKİLER

---

02 Nisan	2013	.....	9
09 Nisan	2013	.....	45
16 Nisan	2013	.....	77
30 Nisan	2013	.....	105
07 Mayıs	2013	.....	137
14 Mayıs	2013	.....	117
21 Mayıs	2013	.....	205
28 Mayıs	2013	.....	235
04 Haziran	2013	.....	263
11 Haziran	2013	.....	293
18 Haziran	2013	.....	323
25 Haziran	2013	.....	351





## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ







**Değerli Milletvekilleri,**

**Saygıdeğer Misafirler,**

**Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Konuşmama başlarken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Umut kırıcı, can sıkıcı onca gelişmeye rağmen; doğanın uyan-  
dığı, toprağın renklendiği, yeşilin gözleri büyülemeye başladığı  
bahar aylarının içinden geçiyoruz.

Bir tarafta ruhumuzu bunaltan, içimizi karartan, geleceğimizi  
kapatan hadiseler zinciri varken; diğer tarafta baharın cümbüşü,  
baharın çekiciliği her yanı sarmaktadır.

Bir tarafta yüreğimizi burkan, sevincimizi çalan, huzurumuzu  
gölgeleyen olaylar birbiri ardına vizyona sokulurken; diğer tarafta



millî ilkelerin, manevi iddiaların ve yüksek değerlerin peşinde olan millet evlatları heyecan vermekte, ümitle dolmamızı sağlamaktadır.

Geçtiğimiz hafta sonunda Antalya'da gördüğümüz, muhatap olmaktan kıvanç duyduğumuz coşkunun ve cesaretin özeti tamı tamına işte budur.

Öncelikle şu hususun altını çizmek isterim ki; partimizin belediye başkanlarıyla Antalya'da düzenlediğimiz toplantının çok yararlı sonuçlara vesile olacağı kanaatindeyim.

Bu kapsamda, partimizin sorumluluğu altında bulunan belediye yönetimlerinin bugüne kadarki çalışmaları gözden geçirilmiş ve bundan sonraki hedeflerimizle ilgili detaylı bilgilendirme ve fikir alışverişi yapılmıştır.

Parti olarak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahallî İdareler Seçimleri'nin çok önemli ve kritik sonuçlara neden olacağını biliyor ve bunun için tüm tedbirlerimizi şimdiden alıyoruz.

Bu nedenle önümüzdeki demokratik yarışa çok ciddi ve çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz ve en iyi neticeyi elde etmek istiyoruz.

Mevcut belediye başkanlarımızın başarılı çalışmaları, iyi niyetli tutumları ve dürüst yönetim anlayışları şüphesiz hepimizin gururudur.

Bunun için huzurlarınızda MHP'li tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyor, gayretlerinin devamını diliyorum.



Yerel yönetimler alanında yaptıklarımız ve icraatlarımız esasen yapacaklarımız hakkında herkese bir fikir vermektedir.

Amacımız milletimize hizmet götürmek; varlığını, birliğini ve dirliğini emniyete almaktır.

İlave olarak insanımızı refaha ulaştırmak, sorunlarını bitirmek ve şikayetlerini dindirmektir.

Elbette Türkiye'nin mamur hâle gelmesi, istikrar bulması şarttır, bunun gecikmesi, geciktirilmesi doğru olmayacaktır.

Dengeli şehirleşme, sağlıklı yapılaşma, geniş yaşam alanları, rahat ulaşım imkânları, insana yaraşır çevresel düzenleme, alt yapı ihtiyacının bütünüyle giderilmesi, temiz hava, temiz içme suyu, temiz caddeler belediyeciliğin ana meseleleri arasında yer almalıdır.

Gururla söyleyebilirim ki, partimizin belediye başkanları, imkânsızlıklara, iktidar engellemelerine ve iktidar kaprislerine rağmen verdiği sözleri tutmuş, yerel yönetimlerde yüz akımız hâline gelmiştir.

İnşallah partimiz gelecek yılki seçimlerde çok başarılı bir sonuca ulaşacak ve böylelikle iktidarın müjdesini verecektir.

İddiayla söylüyorum ki, 3 Kasım 2002'nin rövanşı mutlaka alınacak, AKP zihniyeti iktidardan paldır küldür düşecektir.

Gelişmeler bu yöndedir.



Partimize yönelik her geçen gün büyüyen destek bunu göstermektedir.

Antalya'da vatandaşlarımızın muazzam ilgisi, gösterdikleri sıcak yakınlık, her tarafta izdihama varan karşılama ve sevgi seli hepimizi sevindirmiştir.

Antalyalı kardeşlerim Türkiye'nin hâinden memnuniyetsiz, hükûmetin tercihlerinden ve izlediği politikalardan oldukça rahatsızdır.

Antalya'nın her köşesi, Antalya'nın her insanı AKP'yle daha fazla gidilemeyeceğini, bu devranın kapanması gerektiğini haykırmaktadır.

- Antalya, Türk kimliğine yapılan baskı ve tacizleri reddetmektedir.
- Antalya, Türklüğü çökertme ve Anayasa'dan çıkarma fütursuzluğuna şiddetle itiraz etmektedir.
- Antalya, millî yetçiliği ayaklar altına alacak kadar kontrol ve dengesini kaybeden eşbaşkanlara haddini bildirmek için sabırsızlanmaktadır.

Manavgat'ın kararı, Gazipaşa'nın niyeti, Alanya'nın düşüncesi budur.

Serik'in inanmışlığı, Aksu'nun samimiyeti ve diğer vatan yörelerinin muhabbeti bize bunları işaret etmektedir.



Antalyalı vatandaşlarım;

- Türk milletinin yanında, bölücülerin karşısındadır.
- Türk bayrağının gölgesinde, hainlerin ensesindedir.
- Türklüğün safında, etnik fitnenin uzağındadır.

Artık insanımız AKP'nin âciz, köksüz, yetersiz ve kötü niyetli politikalarından bıkmış durumdadır.

Hükûmetin, Türkiye'nin kaderini PKK'ya bağlaması Antalyalı kardeşlerimi öfkelenmiştir.

Hükûmetin, Türk milletinin varlık ve birlik haklarını bölücü canilere devretme utanmazlığı Antalyalı kardeşlerimi aşırı ölçüde kaygılandırmıştır.

Nitekim Antalya kararını vermiş, AKP'yi çoktan gönünden silmiştir.

Anlaşılan, hükûmet için hezimet dolu günler önümüzdedir.

Mağlubiyetin soğuk duşu, yenilginin acı yüzü AKP'yi dört gözle beklemektedir.

Toroslar'ın yiğit insanları hainlere izin vermeyecektir.

Toroslar'ın gözü pek insanları teröristlerle düşüp kalkan AKP'ye tüm yolları kapayacaktır.

Ve biliyorum ki, Toroslar'dan kalp atışı hissedildiği müddetçe, Yörüklerin sesleri duyulduğu ve vatanımızın pencerelerinden



kardeşlik ışığı canlı şekilde yandığı sürece bu necip millet bölünmeyecek, bu aziz vatan batmayacak ve Türkiye Allah'ın izniyle bitmeyecektir.

Çünkü bu kararlılık, Türk milletine mensubiyet duyan millî yetçi-vatanseverlerin müşterek duygu ve düşüncesidir.

Buradan Antalyalı her kardeşime, bu ilimizde hayatını kazanan, geleceğini arayan, ekmeğinin peşinde olan herkese en içten duygularıyla birlikte selamlarımı gönderiyor, Cenab-ı Allah'tan başarı ve esenlikle geçecek bir ömür temenni ediyorum.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Sözlerimin bu aşamasında ekonomideki gelişmelere kısa da olsa temas etmek istiyorum.

Dün açıklanan 2012 yılı büyüme rakamları Türkiye ekonomisinin olumsuz tablosunu adeta tescillemiştir.

Buna göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde % 1,4; yılın bütününde de % 2,2 büyüyen ekonomi beklentileri boşa çıkarmıştır.

Böylelikle büyüme ivmesi ters tepmiş ve hedeflerin gerisine düşmüştür.

Aynı şekilde ekonomik büyüme, hükûmetin Orta Vadeli Program'da öngördüğü % 3,2'lik seviyenin de altında gerçekleşmiştir.



AKP'nin büyüme rakamlarını sürekli revize etmesi bir sonuç doğurmamış ve beklenen akıbeti öteleyememiştir.

Ayrıca 2012 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla da 786,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

İç talepteki daralmanın büyümeyi frenleyen başlıca faktör olduğu anlaşılmıştır.

Düşen büyüme daha fazla işsizlik demektir.

Gerileyen büyüme daha az yatırım, daha az fabrika demektir.

AKP hükûmetinin ekonomideki başarısızlığı, yetersizliği artık tüm çıplaklığıyla ortadadır.

AB ekonomilerinin durumunu göstererek, Avro Bölgesi'nin binde 6 daralmasını mazeret olarak ileri sürerek büyümedeki düşüşe bahane aranması, müflis siyasetçilerin başvuracağı çaresizlik olarak görülmelidir.

Sıcak paradan geçinen, düne kadar küresel imkânlardan faydalanan ve üretimi dışlayan bir ekonomi politikasıyla ilerleme kaydedilmesi pek tabiidir ki imkânsızdır.

Ekonomi her tarafından açık vermekte ve insanımız feryat etmektedir.

Özellikle borç sorunu kritik bir noktaya gelmiştir.

Bilhassa 2002'de 130 milyar dolar olan dış borçlar, 2012'nin üçüncü çeyreğinde 326,3 milyar doları bulmuştur.





AKP zihniyeti her alanda tel tel dökülmektedir.

Sosyal, duygusal, insani ve ekonomik nitelikli bir yara olan işsizlik meselesi de geçtiğimiz yıllar içinde bir türlü çözülememiş, bilakis yoğunluk, etkinlik kazanarak kökleşmiştir.

Görünen odur ki,

- AKP hükûmeti insanımızı işsiz bırakmış, borçlandırmış, hayat pahalılığı altında ezmiştir.
- AKP hükûmeti, vatandaşlarımızı çaresizliğe, sıkıntıya ve parasızlığa terk etmiştir.

Zamlar, vergiler dayanılmaz noktalara çıkmıştır.

AKP'nin yönettiği Türkiye'de;

- İnsanımız aç, işsiz ve yoksuldur.
- Memur endişeli ve yarınından umutsuzdur.
- Esnaf meteliğe neredeyse kurşun atmaktadır.
- Emeklimiz perişan ve gariptir.
- Çiftçimiz feryat etmekte, 2/B sorunu can yakmaktadır.

Hafta sonunda Antalya'daki ziyaretimiz sırasında 2/B meselesinin kanayan ve bir an önce çözülmesi gereken bir mesele olduğunu tekrar gördük ve yerinde şahit olduk.

Hükûmet 2/B arazileri konusunda vicdansız, adaletsiz ve insafsız kararlar almıştır.



Atalarından kalan yaklaşık yüz elli yıllık topraklarını ekip biçen, nafakalarını çıkaran kardeşlerim, hükûmet zulmüne uğramıştır.

Tapulu olarak babadan, dededen intikal eden arsalar, araziler; hükûmet tarafından rayiç bedel üzerinden fiyatlandırılmış, satışa çıkarılmıştır.

Üstelik 2/B mağduru vatandaşlarım hükûmet tarafından azarlanmış ve işgalci olarak hayasızca suçlanmıştır.

Vatandaşımız, kendi toprağını satın almak zorunda bırakılmıştır.

Parasızlıktan kıvranan vatandaşlarım, belirlenen rayiç bedel üzerinden, aslında anasının ak sütü gibi helali olan toprağını nasıl alacaktır?

AKP hükûmeti, kimin malını kime satmanın derdindedir?

Yandaşlar, hükûmet destekli rantiyeciler, fırsatçılar, emek ve göz nuru toprakları ucuza kapatmanın mı hesabındadır?

Bir yıl içinde iki defa Meclis'te gündeme gelen 2/B meselesinde, maksat sorunları çözmek değildir.

AKP'nin amacı, yandaşa rant yaratmak, buraları da rayiç bedel üzerinden peşkeş çekmektir.

Hükûmet terör örgütüyle Türkiye'yi konuşmaktadır, ama 2/B mağduru kardeşimizi ciddiye almamaktadır.



Başbakan Erdoğan İmralı canisine iyilik perisi kesilmiştir, ama Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar her kardeşimi kasıp kavuran Z/B sorununu ağzına dahi almamıştır.

Bu haksızlıktır, bu insafsızlıktır ve mutlaka düzeltilmelidir.

Biz parti olarak Z/B sorununu yakından takip edecek ve bu sorunun altında hırpalanan kardeşlerimizin de her zaman yanında olacağız.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Bugünkü zaman diliminde karşı karşıya olduğumuz hırçın yüzler, hınç dolu bakışlar, fırsat gözleyen karanlık emeller, birbirine eklenerek ilerleyen şaibeli ilişkiler silsilesi ülkemizin genel tablosu hakkında hepimize bir vermektedir.

Türk milletinin buhranlı dönemleri; pusuya yatmış sinsi niyetlerin, kalles düşüncelerin, düşman tavırların birden bire belini doğrulttuğunu ve harekete geçtiğini her defasında ispatlamaktadır.

Tarihimizin zorluklarla iç içe geçmiş herhangi bir dönemini numune olarak alıp inceleyiniz, eminim ki fırsatçıları, etnikleş avcılarını, münafıkları, işgüzarları ve işbirlikçileri anında tanımanız mümkün olacaktır.

Bunlar, hangi devirde yaşarsa yaşasın birbirine benzeyen, fikir ve düşünce konusunda aralarında herhangi bir aykırılık



bulunmayan vicdanı silik, irfanı delik, millî ahlakı bitik bir zümrenin temsilcileridir.

Bu zevatın milletimizin tökezlediği her devirde ön plana çıkma ve seslerini çok çıkarma gibi alışkanlıkları, özellikleri vardır ve bu her zaman da olmuştur.

Temelsiz demokrasiden en çok bahseden, sahte özgürlüklerin üzerinde en çok duran, barışı, mütarekeyi avazı çıkaracasına dillendiren bunlardır.

Milliyetçi olmak gerilik, millî ve manevi değerleri en üst perdeden seslendirmek ve sahiplenmek bu anlayışa göre çağ dışılıktır.

Bunların vatani ru-yı zemin, milleti nev-i beşerdir.

Her durumda yabancıları öven, ama yerliyi mahûm eden bunlardır.

Mazimize saldırıp, millî kültürümüze vuran; ama sıra başkalarının tarihî ve sosyal yapılarına gelince birden bire hayranlık içinde gönüllü misyonerliğe girişen bunlardır.

Kompleksleriyle, şahsiyet noksanlıklarıyla her değerimizi sorgulayan, yargılayan ve aşağılamaya meyyal olan bunlardır.

Hayatlarının hiçbir döneminde Türk milletine aidiyet şerefinden nasiplenemeyen, gerçekte yersiz, yurtsuz ve yarinsız olduklarını fark edemeyecek kadar da körelmiş olan zavallılar bunlardır.



Çanakkale önleri şehadet denizine, Çanakkale sırtları mahşer ortamına dönmüşken; yabancılara göz kırpan, rahatlarını bozmamak için her ahlaksızlığa dümen çeviren bahsettiğim bu zümrenin uzantılarıdır.

Sarıkamış'ta on binlerce vatan evladı soğuk havada ecele boğuşup ruhlarını teslim ederken, Beyoğlu'nda kahkahalarla birbirlerini ısıtan, eğlence mekânlarında kendilerinden geçen gafiller bu zümrenin elebaşlarıdır.

Millî Mücadele ateşi Türk milletinin bahtını ve alnını aydınlatırken, memleketin her köşesi esarete başkaldırmışken; işgal komiserleriyle gizli anlaşmalar yapan, bağımsızlıktan ödleri kopan vatan ve millet cellatları bu zümrenin referanslı isimleridir.

Mehmetçik giyecek çarık, yiyecek ekmek, içecek su bula-mazken; bireysel çıkarları doğrultusunda yabancı postalları ya-layacak, emperyalizmden kariyer vesikası umacak kadar alçal-mış ve insanlığından olmuş maskeli yüzler, bu zümrenin hatırlı kişileridir.

Tendürek'te, Allahuekber'de, Cudi'de, Kato'da, Yüksekova'da, Şırnak'ta, Tunceli kırsalında, hülasa vatanın her köşesinde Türk milletinin hak ve helalini canı pahasına savunan askerimiz, polisimiz, korucumuz şehit olurken; şampanyanlar patlatıp, göbekler atan, sonra da demokrasi ve özgürlük mavalı okuyan bu zümrenin torunlarıdır.

Dün demokrasiye küfredip, fakat bugün tam zıt konumda misli görülmemiş bir heyecanla duruş gösterenler ve bölücü



demokratlıkta tez yazacak kadar ilerleyenler bu zümrenin neslidir.

Barış diyen, çözüm ve süreç yaygarası koparan, Kandilseverler arasında bulunarak PKK'ya methiyeler düzen, hayatlarında her şey olup da bir tek Türk olamayan, Türk milletinin hakkını teslim edemeyen bu çürümüşlerdir.

Bunlar ki, yeri gelince komünist, yeri gelince liberal; bir gün demokrat, diğer gün otokrat; bazen Marksist, bazen özgürlükçü; işlerine gelince muhafazakâr, işlerine gelmeyince ilerici sıfatlarını anında kullanabilmektedir.

Bunlar ki, işgal yıllarında İngilizci, Fransızci, Wilsoncu, sömürge soytarıdır; bugünkü zaman diliminde Kürtçü, PKK'lı, bölücü, BOP'çu, çözümcü olarak görülmektedir.

Bunların kalbinde kilise, dilinde cami vardır.

Yine bunlara göre bölücü olmak, bölen sıfatını taşımak zamanın ruhunu yakalamak, modernliğin gereğini yerine getirmektir.

Takdir edeceğiniz üzere, bunların sayısı öyle çoğalmış, öylesine artmıştır ki, hayrete düşmemek, kaygıya kapılmamak mümkün değildir.

AKP hükûmeti bastırılmış tüm uç, uçuk ve uçarı fikirleri canlandırmış, millî varlığın üzerine sevk etmiştir.

Geçmişte Türkiye'nin üniter ve millî devlet yapısını gizli veya açık, ağır veya yumuşak tonlarla tenkit edenler şimdi tam



bir fikir, eylem ve ağız birliđi iine girerek szde zm ve barış mevzisinde buluřmuřlardır.

Hatta bu evrelerin kanlı terr rgtne duydukları derin sempati ve İmralı canisine iten ie besledikleri bađlılık tm ynleriyle yzeyeye ıkmıřtır.

Bu geliřmeler tesadf olarak grlmemelidir.

Byk ve hain bir plan adım adım yrtlmekte, Trk milletini zmek, ktrm bırakmak ve blmek iin her oyun oynanmakta, her kurnazlık sahnelenmektedir.

Her ortam ve fırsatta ısrarla sylediđim gibi, tehlike byktr.

Trkiye'yi tasfiye etmek, Trk milletini paralara ayırmak konusunda fazla iřtahlı olan blnme aktrleri, AKP nclđnde tm mill ve manevi emanetlere dřmanca davranmaktadır.

Eđer nlem alınmazsa, Trk milleti olan bitenleri fark etmezse, Bařbakan Erdođan'ın ustalık dnemi yıkımın, yıkılıřın ve yok oluřun karanlık bir devri olacaktır.

AKP'nin kresel hedefler dođrultusunda planladıđı, ardından İmralı canisiyle kurduđu ihanet masasında son rtuřlarla olgunlařtırdıđı ve nihayetinde de ilan ettiđi "Yeni Trkiye" vaadi bu felaketin sadece bir blmdr.

AKP ve yanında hizalanan ok sesli ihanet ittifakı, 10 yılı ařkın bir sredir, ellerine geen her fırsatı kullanmıřlar ve adım adım řu gnk noktaya gelmiřlerdir.



Bu kirlı ittifakın içinde az önce bahsettiğim zümre bir hayli belirleyici ve etkileyici olmuştur.

Bunlar ihanetin normal görülmesi ve AKP'nin istenilen kıvama gelmesi için de epey efor ve emek sarfetmişlerdir.

Üzülerek söylüyorum ki, ülkemiz, AKP tarafından sürüklendiği uçurumun kenarında, üzerinde derin ve karanlık senaryoların test edildiği kobay bir ülke durumuna düşürülmüştür.

Türkiye kapsamı çok geniş ve çok boyutlu işleyen, aynı zamanda da her türden propagandisti bulunan bölücülük ve terör operasyonu altına alınmıştır.

Bu kapsamda hem iç hem de dış faktörler bileşik kapların çalışmasına benzer şekilde çoktan devreye girmiştir.

AKP'nin PKK'yla birlikte gerçekleştirdiği sözde çözüm ve barış çağrılarının kabullendirilmesi, savunulması ve toplum ölçeğinde yayılması amacına matuf olan süreç mekanizmasının içinde;

- Değişik tarihlerde PKK'ya sözde ateşkes ve barış davetleri yapan, şiddeti lafta eleştirip esasta benimseyen, imzalanan bildirilerle bölücülüğü aklamaya çalışan sivil toplum kuruluşları vardır.

- Girişim, dayanışma, platform, oluşum gibi adlarla bir araya gelerek ihanete çanak tutan terör ve bölücülükten nemalanan mihraklar, akil olarak övülen akılsız ve vicdansızlar sıra sıra dizilmişlerdir.





• Milletimizin tam karşı cephesinde yer alan fikirleri, bilimsel temele oturtmak için üniversite zeminlerini alet eden laçkalaşmış demokrasi taraftarları yan yana gelmişlerdir.

• Küresel telkinlere ve yönlendirmelere maruz kaldıklarından haberli ya da habersiz, tasarlanan çöküş ve çözülme güzergahının tetikçisi hâline gelmiş sözde strateji kuruluşları yer almaktadır.

• Ekranlarda çokbilmişlik taslayan, yorumlarıyla milletimizi yanıltmayı meslek edinmiş, kafaları karıştırmak ve algıları şekillendirmek için talimat üzere hareket eden ne idüğü belirsiz uzmanlar, çanak soru soran ucube moderatörler bulunmaktadır.

• Milletimizi yanlışla düşürmek, kanaatini etkilemek amacıyla, çoğunlukla siyasetin ve gücün kontrolüne girmiş, sipariş anketlerle topluma istikamet çizmeye çalışan kamuoyu araştırma şirketleri kurulan bu mekanizmanın önemli halkaları arasındadır.

• Sahip oldukları gazete ve televizyon imkânlarını tamamen iktidar emrine vermiş, yandaşlığın, tarafgirliğin üst bir formuna geçmiş bazı medya sahipleriyle, kalemlerini kiralamış, aydın geçinen, aslında karanlığın ta kendisi olan yazarçizer takımı süreç mekanizmasının gözü kapalı savunucuları olarak dikkat çekmektedir.

Türkiye hain tuzaklarla kuşatılmış, gerilim ve hezeyan diline tam teslim edilmiştir.

Siyasi ihtiraslarına gem vuramayan, siyasi dalgalanmaya alan açan, rejim ve sistem sorunlarına ortam hazırlayan bir yönetim



yapısı geleceğimizi belirsizliklere, birlikteliğimizi risklere mahkum etmiştir.

Ülkemiz kısır bir döngünün içine hapsedilmiş durumdadır.

Bugünkü şartlarda, özellikle medya vasıtasıyla, demokratik özerlik, bölgesel yönetim, eyaletleşme, federalizm, yerel sembol ve bayrak, farklı dillerde eğitim gibi kabul edilemeyecek teklifler, iktidar ve bölücü ortakları tarafından tartışmaya açılmış haldedir.

Deyim yerindeyse Türkiye ve Türk milleti sürüklendiği var oluş, yok oluş sınırında, tüm millî değer ve güvenlik ilkelerinden yalıtılmak üzeredir.

Başbakan Erdoğan kendi egolarını, bölünmeye dönük adımlarını ve bireysel hedeflerini gerçekleştirmek için her değerimizle uğraşmaya, her mirasımızla boğuşmaya, her dokunulmaz hakkımızla didişmeye başlamıştır.

Bu zihniyet nefisinin ve yabancı projelerin kuklası olduğunu, PKK'nın kuyruğuna takılarak yapmayacağı tahribatın olmayacağını artık net olarak göstermiştir.

Başbakan Erdoğan'ın eyalet sistemiyle ilgili sözlerini bu çerçevede ele almak lazımdır.

Kendisi, eyalet sisteminin güçlü devletlerde sorun ve endişe yaratmayacağını, 2023'te başbakan olursa bunu önereceğini soğukkanlılıkla söylemiştir.



Anlaşılan bu şahsiyet aklını peynir ekmekle yemiş ve bitirmiştir.

Başbakan Erdoğan Türkiye'nin millî ve üniter yapısından aşırı ölçüde huzursuzdur.

Burada aklımıza Başbakan'ın eyalet yönetimiyle ilgili İmralı canisine ve PKK terör örgütüne bir söz verip vermediği sorusu gelmektedir.

Başbakan Erdoğan açıklamalıdır.

Başbakan Erdoğan konuşmalı ve milletimize cevap vermelidir.

İmralı canisiyle yürütülen müzakerelerde, müsait bir zamanda eyalet yönetimine geçilmesi konusunda bir umut verilmiş midir?

Başbakan Erdoğan Türkiye'nin eyaletlere bölünerek parçalanmasına yeşil ışık yakmış mıdır?

Türkiye'nin idari bütünlüğünü bozmak ve sabote etmek maksadıyla ne tür bir çalışma ve hazırlık içine girilmiştir?

Milleti 36'ya ayıran, etnik kimlikleri coşturan bu zihniyet, teröristlere daha neleri vadetmiş etmiş, çözüm diyerek Türkiye'nin nelerinden ödün vermeyi göze almıştır?

Başbakan Erdoğan İmralı canisine, önce özerklik, ardından eyaletleşme ve nihai aşamada da Kürdistan'ın kurulması için söz vermiş midir?

AKP'nin çözümü bu mudur?



AKP'nin barışı Türkiye'nin bölünmesi midir?

Başbakan Erdoğan; hukukunu, siyasi niteliğini, ilkelerini ve kurallarını korumakla mükellef olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni, hangi hakla, hangi yetkiyle eyalete dönüştürmekten bahsetmektedir?

Türk milleti daha hangi ihanetleri görecektir, daha neleri duyacaktır?

Bilinsin ki, eyalet sistemi tam anlamıyla federal bir yönetimdir.

Kalkınma ajanslarıyla bunun tohumları saçılmış, Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla da federal yönetim yapısının yeşermesi sağlanmıştır.

AKP hükûmeti Türk devletinin her niteliğini sarsmaya ve yerinden oynatmaya yüzüstü, edepsizce cüret etmiştir.

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, seçimle iktidar olan bir siyasi partinin bu kadar kontrolden çıkması, bu kadar küstahlaşması ve bu kadar hasmane tavır takınması ne görülümüş, ne de işitilmiştir.

Artık mızrak çuvala sığmamaktadır.

Türk milleti, toptan imha olacağı kıyamet gününe adım adım götürülmektedir.

Başbakan Erdoğan ile terörist Öcalan, aynı kundakta pişpişlanan kanlı ve bölücü felaket elçileri hâline gelmişlerdir.



İmralı canisiyle Başbakan aynı zamanda Türk milletinin gardiyanı olmaya namzet olduklarını her türlü açıklama ve ifadeleriyle kanıtlamışlardır.

Başbakan Erdoğan bilmez midir ki, böylesi bir teşebbüs, böylesi bir eğilim ve böylesi bir tavır ihanettir, hainliğin ötesidir.

Başbakan Erdoğan bilmez midir ki, sözleri, düşünceleri ve saçmalıkları suçtur ve büyük bir rezalettir.

Yine Başbakan Erdoğan bilmez midir ki, Cumhuriyet'i yıkmak, Türkiye'yi etnik coğrafi bölgelere ayırmak, kurulu düzenimizi çatlatmak küfürdür, düşmanlıktır ve azgınlıkla eşdeğerdir.

Bu kafa yapısıyla Türkiye nereye kadar gidecektir?

Türk milleti federasyoncu, bölücü, terörist meraklısı, terör himayecisi bir Başbakan'a daha ne kadar tahammül edecektir?

Millî ve manevi bağlılıklarından şüphe etmediğim AKP'ye oy vermiş kardeşlerim, gidişata tepki göstermeli, ses vermeli ve mutlaka gelişmelere söyleyecekleri bir şeyleri olmalıdır.

AKP'li vatansever milletvekili arkadaşlarım Başbakan'ın düşüncelerini nasıl benimseyebilmekte, nasıl onay verebilmektedir?

İmralı canisininin peşine düşen, bölücü dayatmalara kucak açan Başbakan ve hükümetini AKP'liyim diyen herhangi bir vatandaşım nasıl masum görebilecektir?



Başbakan Türkiye'yi federasyona dönüştürmek için mi oy almıştır?

Başbakan Türk milletini bölmek için mi destek istemiştir?

Başbakan Türklüğü Haçlı hesapları uğruna eritmek ve budamak için mi millet huzuruna çıkmıştır?

Bu kişi, bir tarafta federasyondan ve 36'ya dilimlenmiş milletten bahsederken; diğer tarafta tek vatani ve tek milleti hangi yüzle ağzına alabilmektedir?

Ortak kurucu halk, federal yapılanma, ana dilde eğitim, tarihin hataları ile yüzleşme ve geçmişin yargılanması adı altındaki parçalanma önerileri Başbakan ve hükümeti tarafından birer birer yürürlüğe konulmaktadır.

Bunların tam olarak gerçekleşmesi halinde; ortada ne üniter devlet ne millî devlet ne Türk milleti kavramı ve birliği kalacak, 90 yıl önce şekillenen temel yapılanma ve kurucu değerler bütünüyle ortadan kalkacaktır.

Bu durumun Türk milleti ve elbette ki millî yetçi Hareket Partisi için hiçbir şart ve zeminde kabul edilmesi mümkün değildir.

Burada böylesi bir tarihî ihanete hazırlanan, bunu aklından geçiren bütün odaklara şunları söylemek isterim:

Anadolu, tesadüfen vatan olmuş bir coğrafyanın adı değildir.

Milyonlarca aziz millet evladının yüzyıllarca yurt tutması ile



oluşmuş muazzam bir doğuşun ve doğruluşun bizatihi kendisidir.

Türkiye Cumhuriyeti, lütuf ile kurulmuş bir sömürge artığı değildir.

Dönemin emperyalist devletlerine karşı verilmiş bir kutlu savaşın, dökülen kanların, verilen canların mübarek bir eseridir ve böyle de kalmaya devam edecektir.

Türk milleti, tesadüfen zuhur etmiş, alt kimliklerin ortaklığı ve ittifakı değildir.

Binlerce yılda kardeşlik ve kucaklaşma ile oluşan, millî kültürün, millî kimliğin ve millî şuurun tecelli ettiği ve yükseldiği muhteşem bir terkibin tanımıdır, ifadesidir.

Bu şekilde devamlılığını sağlamaya da; Başbakan'a, canibaşına, bölücü güruha, küresel planlara rağmen Allah'ın izniyle devam edecektir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan fırsatını bulduğu her anda MHP'ye saldırmaktadır.

Bize her türlü iftirayı atmakta, her türlü kararı çalmanın ucuzluğuyla oyalanmaktadır.

Başbakan bizim üzerimizden prim elde edeceğini, çözüm



süreci isimli ihaneti masum göstereceğini zannetmektedir.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında, eyalet sistemiyle ilgili düşüncelerini aktarırken bizim tarih bilmediğimizi pişkince gündeme getirmiştir.

Bu programda kendisi Osmanlıda Lazistan ve Kürdistan eyaletlerinin varlığını söylemiş, bizim de bunu görmezden geldiğimizi iddia etmiştir.

Ve daha ileriye giderek, bizim etnik mücadele verdiğimizi milletimizin karşısında, utanmadan sıkılmadan, yalan sözlerle belirtmiştir.

Bize göre Başbakan ve AKP'li yöneticilerin iki vahim eksikliği ve açığı vardır.

Birincisi tarih bilmemeleri, ikincisi ise muazzam bir beşeri kudret olan milleti anlamamalıdır.

Bu iki noksanlık, bu iki alandaki cehalet AKP'nin musibet hâline gelmesine yetmiş ve artmıştır.

Şurasını inançla ve gönül rahatlığıyla açıklamak isterim ki, bizim tarihe bakışımızla Başbakan ve partisinin bakışı arasında büyük bir farklılık ve üzeri örtülemeyecek bir başkalık vardır.

Çünkü biz Türk tarihine; etnikçi, bölücü, kimlikçi, yabancı menfaatini kollayan, işgalcileri kutsayan bir ilkelikle değil, millî yetçi şuurla bakarız ve millî yetçi perspektifle kavrırız.





Tarih bizim ilham kaynağımızdır.

Milletimizin binlerce yıllık birikimi ve binlerce yıllık yazgısıdır.

Türk tarihini yanlışa kılıf yapmak, kutlu ceddimizi bölünmeye alet etmek, dönemsel olarak uygulanan, ama daha sonra vazgeçilen bazı yönetim biçimlerini bugüne taşıyarak gerçekleştirmek en hafif deyimle zihinsel özür lülüktür.

Başbakan Erdoğan Osmanlının bir döneminde uygulanıp, 19'ncü yüzyılın ikinci yarısında kaldırılan eyalet yönetiminin nelere yol açtığını, hangi isyan ve kalkışmalara kapı araladığını bilmeyecek kadar tarih bilgisinden ve tarih bilincinden uzaktır.

4 Kasım 2012 tarihindeki 10'uncu Olağan Büyük Kurultay konuşmam da belirttiğim gibi, bazı dönemlerde devlet yönetimindeki sorumsuz kişiler ikbal ve mevki beklentisiyle günlerini geçirirken, bilerek veya bilmeden gaflet ve dalaletle bölücülüğe ivme vermişlerdir.

Bu konuda Tanzimat Fermanı bir eşik ve dönüm noktası olmuştur.

Osmanlı Devleti'ni fikrî ve fiziki bakımdan bölmek isteyen batılı güçler, Kürdistan ve Lazistan gibi sözde eyaletler adı altında yeni bir coğrafi bölge ve suni bir kimlik oluşturmanın tertibine soyunmuşlardır.

Ancak bu uzun sürmemiş, söz konusu idari düzenlemenin sakinlerini anlaşıncaya hemen yürürlükten kaldırılmıştır.



Dua ve hürmetle yad ettiğimiz aziz ecdadımız bölücülüğe ve bölünmeye yeltenenleri darağaçlarında sallandırmış, devlet nizamını, toprak bütünlüğünü korumak için can almış, can vermiştir.

Bununla ilgili sayısız tarihî hakikati söylemek mümkündür.

Türk devlet geleneğinde, millet ve devlet bekası her türlü mülahazanın üstünde ve önündedir, bu nedenle de bir çakıl taşının muhafazası için bile ordular seferber edilmiştir.

Başbakan bunları bilmez, okusa da hiçbir sonuca ulaşamaz.

Zira Başbakan, her şeyiyle millet ve tarih şuuruna kapalı olduğunu defalarca göstermiş ve ortaya koymuştur.

Başbakan Erdoğan kendisine ille de tarihten bir örnek alacaksa; ona tavsiyemiz, hamam tellalı Patrona Halil'i öğrenmesi, yenilik düşmanı Kabakçı Mustafa'yı okuması ve gövdesiyle başı başka başka yerlerde bulunan Tepedelenli Ali Paşa'yı anlamasıdır.

Daha da yetmezse, kendisinin ve müzakereci dostlarının izinden gittiği;

- Balkan Dağları'nda silahlarından Türk kanı damlayan çetelerin,

- Osmanlının başını ezdiği ve hayatlarını zindan ettiği isyan elebaşlarının,

- Emperyalistlerle emel birliği yapan, değişik kisve ve hedeflerle başkaldıran suçluların,



• Devlet ebet müddet, millet ebet müddet anlayışını çiğnemeye kalkışan bedbahtların ibretlik sonunu incelemeli ve gerekli dersleri çıkarmalıdır.

Başbakan unutmasın ki, büyük Kürdistan'ı akıllara sokmak için tarihî tahrif etmesi, yalpalayarak kendisine tutunacağı dal araması beyhude bir uğraştır.

Türk tarihinin hiçbir sahifesinde ihanete cevaz ve rıza yoktur.

Zira Türk milletinin ihanete göz kırpması, müsamaha göstermesi ve sırtını sıvazlaması mümkün değildir.

Aziz milletimiz sadakatsizlerin, vefasızların ve hıyanete bulaşanların her daim tepesine binmiş, gırtlığına çökmüş ve kahriyle da helak etmiştir.

Başbakan'ın bizimle tarih konusunda aşık atmasına nefesi birikimi yetmeyecek, her şey bir yana, isyankarlara ve hainlere karşı sergilediği özel ilgisi hayatı boyunca bir gölge gibi varlığını takip edecektir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

AKP hükûmetinin sözde çözüm süreci PKK'nın iyice şımarmasına ve tavizler listesini peş peşe hükûmetin önüne koymasına neden olmuştur.

Teröristler, güya sınır dışına çıkmak için TBMM'nin kanun çıkarmasını şart olarak koşmuş ve güvence talep etmişlerdir.



Görüldüğü kadarıyla PKK, hukuki bir çerçeve oluşturulması ve yasal bir kılıf teşekkül ettirilmesi için kurnaz ve küstahtır.

Terörist örgütün buradaki amacı, TBMM tarafından muhatap görülme ve meşru bir aktörmüş gibi değerlendirilme beklentisidir.

İmralı canisinin mesajları, BDP'li bölücülerin dayatmaları ve dağ kadrosunun beyanları aslında hep buna yöneliktir.

PKK, öylesine bir hava yakalamış, öylesine bir cesarete kavuşmuştur ki, legal ve kanuni bir örgüt gibi hareket etmeyi sanki kendisinde hak olarak görür duruma gelmiştir.

Zannederseniz ki, 40 bin kişinin katili PKK değildir.

Yine zannederseniz ki, Türk milletine ölüm kusturan bu terör örgütü değildir.

Hiç şüphesiz bunun sorumlusu PKK'ya imkan tanıyan, pazarlıklarla yakasını kaptıran ve haysiyetini iki paralık eden AKP hükümetidir.

Terör örgütünün, sınır dışına çıktı çıkmadı, çıkıyor çıkmıyor muamması her türlü aşağılayıcı ve yaralayıcı diyaloglara sahne olmaktadır.

Başbakan Erdoğan, 29 Mart 2013 tarihinde, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında, silahla sınır dışına çıkılmasına karşı çıkmış ve teröristlere yönelik olarak; "İster gömsünler, ister



mağaraya bıraksınlar, ama silahsız gitsinler.” açıklamasında bulunmuştur.

Bu hâlde, elinde silah olmayan militanlara güvenlik güçlerimizin göz yumacağını, sessiz kalacağını ve ateş etmeyeceğini belirtme gereği duymuştur.

Yani, suçlular, şehitlerimizin kanlıları, Türk devletine meydan okuyan isyankârlar şayet silah bırakırlarsa, türkü söyleyerek, şen şakrak şekilde geldikleri gibi gideceklerdir.

Buradan anlaşılacağı üzere PKK'nın yaptığı yanına kar kalacaktır.

Üstüne üstelik, her zaman girip çıktıkları sınır hatlarımızdan AKP'yi selamlayarak geçeceklerdir.

Başbakan'ın mantığı, isteği ve dileği budur.

Başbakan Erdoğan, “silahın susması demek, silah eldedir, ateşlenebilir anlamına gelir.” demiştir.

Ne var ki, daha düne kadar, İmralı canisiyle ortak bir ağız hâlinde, “Silahlar sussun fikirler konuşsun.” diyen kendisidir.

“Silahı bırakır masaya gelirsiniz.” diyen kendisidir.

“Silahlarınızı ayaklarınızın altına alacaksınız ve siyasetinizi parlamentoda yapacaksınız.” diyen kendisidir.

“Silah değil siyaset konuşsun.” diyerek terör örgütüne tüm pazarlık kanallarını açan da yine kendisidir.



Şimdi ise teröristlerin silahla sınır dışına çıkmalarının müdahale edilmesi gereken bir durum olarak izah etmekte ve böyle görmektedir.

Güvenlik güçlerimizin silahlı militanlara müsaade etmesinin ise yardım ve yataklık yapmak suçu olacağını seslendirmektedir.

Burada Başbakan'a göre tek mesele silahtır.

Silahını mağaraya veya meçhul bir yere bırakan terörist aklanmış olacak, birden bire temize çıkmış sayılacaktır.

Teröristler eğer silahsız olurlarsa kabileler hâlinde, güvenlik güçlerimizin gözü önünde, ilk fırsatta tekrar geri gelmek kaydıyla sınırlarımızdan çıkıp gideceklerdir.

Sormak lazımdır ki, böylesi keyfi bir hukuk uygulaması dünyanın neresinde vardır?

Mehmetçiğimiz, özel harekâtçı polislerimiz kendilerine kurşun sıkanları seyretmeye nasıl tahammül edecekler, bu zillete nasıl katlanacaklardır?

Teröristlerin kaçının eyleme girdiği, kaçının vatan evlatlarımızın canına kıydığı nereden bilinecektir?

Şehit aileleri, gazilerimiz, 1984 yılından beridir terörle mücadele eden kahramanlarımız bu müptezelliğe nasıl dayanacaklar, katillerin uğurlanmasını nasıl kabulleneceklerdir?

Terör suçluları elini kolunu sallayarak, kurban olarak gördüğü güvenlik güçlerimizin önünden nasıl ve hangi yüzle yürüyüp sınırlarımızdan çıkacaklardır?



Türk milletinin varlığını korumak için gözünü daldan, budaktan sakınmayan kahramanlarımıza ne söylenecek, nasıl gönülleri alınacaktır?

PKK'yla helalleşip, güvenlik güçlerimize sırt mı dönülecektir?

Teröristlerin tek suçu silah taşımak mıdır?

Bugüne kadar işledikleri cinayetler, döktükleri kanlar, şehit ettikleri vatan evlatlarının hakları ne olacaktır?

Başbakan Erdoğan PKK'ya genel af vaadettiğinin farkında mıdır?

Teröristlere güvence verme yetkisini nereden almakta, "Hadi gidin, işiniz rast gelsin." deme densizliğini kendisine nasıl yakıştırmaktadır?

PKK'lılar ülke dışına göstere göstere giderken hangi hukuk kuralı uygulanacaktır?

Başbakan Erdoğan'a önerimiz kendisinin de teröristlerin arasına karışması ve sınırlarımızdan dönmek üzere çıkıp gitmesidir.

Bizim açımızdan tek çıkış PKK'lıları silahlarını güvenlik güçlerine teslim etmesi, arkasından da Türk mahkemelerinde yaptıklarının hesabını vermeleridir.

Bunun dışında başka bir yol başka bir çare yoktur; aksine tevessül edenler hıyanetin çamuruna saplanıp kalacaklardır.



Bilinsin ki, PKK militanlarının, silahlı veya silahsız bir vaziyette sınır ötesine geçişlerine izin vermek alenen suçtur, asla da cezasız kalmayacaktır.

Başbakan Erdoğan, askerimizi, polisimizi teşebbüs ettiği ihanetine ve suçuna ortak edemeyecektir.

Caniler nerede görülüyorsa orada etkisiz hâle getirilmelidir ve bu Türk milletinin varlığı ve emniyeti için vazgeçilmez bir önemdedir.

Başbakan Erdoğan'ın İmralı canisine yaptıklarını övünerek anlatması da tam bir skandaldır.

Buna göre canibaşı hayata döndürülmüştür.

Şu işe bakınız ki, kendisine kanlı takımını izlemesi için televizyon verilmiş, spor yapması için yeni imkanlar sunulmuştur.

Başbakan Erdoğan "Verip vereceğim bu kadar." diyerek, medya üzerinden canibaşına mesaj göndermiş, zımnen sanal bir müzakere ortamı yaratmıştır.

Sayın Başbakan sorarım sana, bundan sonra teröristbaşına daha ne verebilirsin ki?

- Müebbet terör suçlusunu siyasal aktör hâline getiren sensin.
- Canibaşının mesajlarına ve mektuplarına dağıtım hizmeti veren sensin.
- Militanlarına talimat vermesi için ortam hazırlayan sensin.





- Anayasa yazımı konusunda görüş bildirmesine imkan sağlayan sensin.
- Sözde liderliğini kitlelere bayrağın inmesi pahasına onaylatan sensin.
- Bölücü fikirlerini kamuoyuna yansıtan sensin.
- İmralı'yı ayak yoluna çeviren sensin.
- Pazarlıklarla yakanı kaptıran, siyasi şerefini hiçleştiren ve millî gururunu zelil eden de sensin.

Artık İmralı canisi daha ne isteyebilecek, daha ne bekleyebilecektir?

Her şeye sayende kavuşmuş, fiilâ özgürlüğünü zorlamalarla elde etmiştir.

Sayın Başbakan, bize göre yapacağın tek şey kalmıştır: O da, başbakanlık makamından kalkman ve yerine canibaşığı oturtmandır.

Başbakan Erdoğan, İmralı canisiyle madem bu kadar yakınlık kurmuştur, o hâlde bu ikili yandaş bir televizyon kanalında İmralı adasından yapılacak canlı yayına birlikte katılarak düşüncelerini milletimize açıklamalıdır.

İmralı canisi demokratik konfederal yönetimi, Başbakan da BOP'u anlatmalı ve Türk milleti bu iki bölünme simasını tüm yönleriyle tanımalıdır.



Açıkça görülmektedir ki, AKP'nin bölücü teröre taviz ve teslimiyet üzerine bina ettiği çözüm süreci iflas sınırına dayanmış, falso vermiştir.

PKK süreci sönmeye başlamıştır.

Kaldı ki Türk milleti bütünüyle bu sürece karşı çıkmış ve onay vermemiştir.

Ancak ne yapılırsa yapılsın İmralı canisi ve PKK'yla yapılan görüşmelerin hesabı mutlaka sorulacaktır.

Başbakan Erdoğan ve hükûmeti işlediği suçların vebalini üstlenmek durumunda kalacaktır.

PKK sözcüsü gibi konuşan AKP'li yöneticiler, çirkinliklerinin, iğrenç benzetme ve müfteriliklerinin bedeline er yada geç katlanacaklardır.

- Milliyetçi Harekete bölücü diyen bereketsiz ağızlar,
- Soyunda maraz, hamurunda leke olan yaygaracı hasisler,
- Çatışmadan beslendiğimizi, öfkeden, nefretten, kırıp dök-mekten feyizlendiğimizi söyleyen terörist diller,
- Şehit istismarı yaptığımızı, kandan geçindiğimizi, terörü siyasetimize alet ettiğimizi hayasızca gündeme getiren eşkıya yedekleri inşallah gerekli cevabı Türk milletinden fazlasıyla alacaklardır.



AKP'nin her taraftan silmeye çalıştığı "Ne mutlu türküm diyene!" seslenişi kabusu olacak ve bu siyaset bezirganlığını siyasetten silip süpürecektir.

Bu düşüncelerle grup toplantımıza katılan siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve saygıdeğer misafirlerimizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, hepinize sağlık, başarı ve mutlulukla geçecek bir hafta diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Muhterem Milletvekilleri,**

**Değerli Misafirler,**

**Kıymetli Basın Mensupları,**

Haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, 14-20 Nisan tarihleri arasında, efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif edişinin 1442'nci yıl dönümü "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri ile kutlanacak ve yüce hatırası yâd edilecektir.

Bu çerçevede idrak edeceğimiz 2013 yılı Kutlu Doğum Haftası'nın ana teması "Hz. Peygamber ve insan onuru" olarak belirlenmiştir.

Kutlu Doğum Haftası'nda efendimizin hayatı, mesajları, âlemlere nur ve hidayet vaaz eden tebliği üzerinde bir kez daha ve samimi şekilde düşünölmelidir.



Buna ilave olarak insan olmanın anlamı, insanlık onuru ve insanın sahibi olduğu eşsiz değerleri de enine boyuna yorumlanmalı, ele alınmalı ve değerlendirmelerden kalıcı sonuçlar çıkarılmalıdır.

Şurası kesindir ki, Resulullah'ın ümmeti olmak, bizler için büyük bir şeref payesi, yeri hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek manevi haz ve lezzet kaynağıdır.

Sevgililer sevgilisi efendimizin yolundan gitmek, şefaatiyle müşerref olmak elbette nefis bir duygu, muazzam bir ayrıcalıktır.

O, kalbimizi ışıtan, huzurun ve bağışlamanın müjdesini veren, Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarını öğreten, doğruluğun, güzelliğin ve iyiliğin zirvesine çıkmış insanlık onurudur.

Peygamber'imizin örnek ahlakı, güzel sözleri ve kutlu mirası bizler için yegâne ümit kapısı, yegâne mutluluk ve kardeşlik vahasıdır.

İnanıyorum ki, Kutlu Doğum Haftasının derin anlam ve zenginliği, milyonlarca Müslüman tarafından benimsenecek, insanlık ve inananlar Efendi'mizi bir kez daha tüm yönleriyle tanıyacak ve anlayacaklardır.

Daha iyiye daha doğruya ve daha güzele ulaşmanın başkaca bir yolu yoktur.

Onun yüce dinimiz İslam'ı tebliğ için gösterdiği eşsiz sabıra, zorluklara, engellere ve iftiralara karşı sergilediği muhteşem



mücadele ve kararlılığa her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu tartışmasızdır.

Bu vesile ile herkesin, bilhassa manevi değer istismarına sapmayı marifet olarak görenlerin, Peygamber'imizin eşsiz ahlakını ve kutlu tebliğini tam olarak özümsemesini diliyorum.

Efendi'mizin insanlığa tebliğ ettiği muazzam iman ve inanç kaidelerinin samimi bir şekilde sahiplenilmesini temenni ediyor, hasretle aranan hoşgörü, istikrar ve gönül rahatlığının bu şekilde ortaya çıkacağına inanıyorum.

Yüce Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Peygamber'imizin yolu yolumuzdur, sözü sözümüzdür ve emanetleri sonsuza kadar da bizimledir.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Geçtiğimiz hafta sonunda Osmaniye'de bulunarak muhterem vatandaşlarımızla değişik ortam ve platformlarda bir araya geldik.

Osmaniye Belediyemizin düzenlediği temel atma ve açılış törenlerine katılarak hayırlı ve başarılı çalışmalarını iftiharla Osmaniyeli kardeşlerimizle buluşturduk.

Osmaniye'yi her gidişimizde biraz daha gelişmiş ve sorunlarından kurtulmuş şekilde görmek bizleri oldukça mutlu ve memnun etmiştir.





Bu aziz vatan köşesi sürekli, sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde büyümekte, yatırımlarla, hizmetlerle meselelerinin üstesinden gelmektedir.

Osmaniye Belediyemiz çalışkan, dürüst ve herkesi kucaklayan bir anlayışla başarıdan başarıya koşmaktadır.

Buradan Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara Bey'i ve belediye meclis üyelerini bir kez daha kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Ziyaretimizin her ayağında, Osmaniye'nin her tarafında, vatandaşlarımızın yoğun ilgi, coşku ve yakınlığından oldukça bahtiyarlık duyduğumu da özellikle belirtmek istiyorum.

Osmaniye'nin millî ve manevi değerlere bağlılığı hepimiz için bir gurur vesilesidir.

Osmaniye'nin bölünmeye ve bölücü teröre kesif bir itirazı söz konusudur.

Osmaniye'nin teröristle müzakereye, terörle anlaşmaya ve canilerle uzlaşmaya öfkesi keskin ve katidir.

Allah'a şükürler olsun ki, Osmaniye'nin; zalimlere, eşbaşkanlara, bölücülük baronlarına, Türklük, millî yetçilik ve millet hasımlarına tahammülü çoktan bitmiştir.

Vatandaşlarım oynanan oyunların farkına varmışlardır.



Kurulan tuzakları görmüşler, iş birlikçi yüzleri tanımışlar ve kötü niyetlileri anlamışlardır.

Türkiye'nin nasıl bir karanlığın, Türk milletinin nasıl bir yıkımın içine çekildiğini açıklıkla idrak etmişlerdir.

- Cumhuriyet'in temeli olan millî devlet ve üniter yapının bozulmasına,

- Türk milletinin çözüm, barış ve süreç sloganlarıyla bölünmesine,

- Millî kimliğimizin sakatlanmasına ve Türkiyelilik zırvasıyla değiştirilmesine,

- Alt kimliklerin sivriltilerek, özendirilerek ve teşvik edilerek millete rakip olmasına,

- Bayrağın inmesine, millî yetçiliğin ayaklar altına alınma saygısızlığına,

- Bölücü terörün devlete muhatap hâline getirilmesine,

- Bin yıllık kardeşliğin kanlı kalemle üzerinin çizilmesine ve imhasına Osmaniyeliler şiddetle karşıdır ve en ufak müsamaha göstermemektedir.

Huzurlarınızda tüm Osmaniyelilere şükranlarımı sunuyor, varlık ve birlik yolunda onları mahcup etmeyeceğimizi bildiriyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan sağlık, esenlik ve mutlulukla geçecek bir ömür diliyorum.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Türk milletinin karşı karşıya olduğu tehditleri zaman, zemin ve zihin ölççeğinde iyi analiz etme ve yorumlama zorunluluğumuz bulunmaktadır.

Türkiye'nin iç burkan ve kaygıları kabından taşıran hadiseler yumağının hem arka hem de ön yüzünü çift taraflı olarak iyi kavramak ve derinlemesine analiz etmek lazımdır.

Kaldı ki, içinden geçtiğimiz süreçte muhatap olduğumuz hiçbir mesele rastgele zuhur etmiş veya anlık gelişmelerin neticesinde meydana gelmiş değildir.

Failleri, fenalıkları ve fikriyatı tarihsel olarak inişli çıkışlı olsa da, müsait ve müzahir dönemlerde alanını genişleten, işbirliği sahalarını güçlendiren asırlık plan ve projeler hiç bitmemiş ve hiç de eksilmemiştir.

Bu nedenle aleyhimize gelişen, tökezlememizi ve tükenmemizi amaçlayan küresel bayağılıklar ana fikir olarak herhangi bir değişiklik göstermemiştir.

Millet ve devlet bekasını nişan alan emperyalizmin kanlı ve şirret provokasyonları ne yazık ki hiç azalmamış, hiç kesilmemiştir.

Tarihin her dönemi Türk milletine yönelmiş bazen açık bazen de kapalı saldırı ve operasyonlara sahne olmuştur.



Ne zaman gerilemişsek ne zaman buhranların pençesine düşmüşsek ve ne zaman darlıklarla boğuşmuşsak mutlaka içten ve dıştan namert bir kumpasın ve kirli bir kampanyanın varlığı hemen başını kaldırmıştır.

Maalesef Türk milleti ardı arkası kesilmeyen zalim senaryoların, bitmek tükenmek bilmeyen ayak oyunlarının her devirde hedefinde yer almıştır.

Yeri gelmiş topraklarımız gasbedilmiş, yeri gelmiş insanımıza göz dikilmiştir.

Yeri gelmiş bağımsızlığımıza ilişilmiş, yeri gelmiş millî varlığımız boğulmak ve yeri gelmiş geleceğimiz karartılmak istenmiştir.

Kimi zaman savaşlarla, kimi zaman pazarlıklarla, kimi zaman ıslahat girişimleriyle, kimi zaman da gizliden gizliye yapılan anlaşmalarla hayat ve varlık haklarımız budanmak ve buharlaştırılmak tehlikesine maruz kalmıştır.

Gaye, Türk milletini önce zaafa düşürmek, ardından çözülmesini sağlamak ve sonra da dağılmasını temin ederek tarihten silmektir.

Türklüğün mevcudiyeti, kıtalara yön ve nizam veren millet kudreti yerli ve yabancı mihrakları tarih boyunca rahatsız etmiş ve durmadan arayışa yöneltmiştir.

İş birlikçiler, hainler, kalleşler içimizden; sömürgeciler, Haçlı hevesleri dışımızdan ne yaptılarsa mukadderatımızı



yıkamamışlar, ne ettilerse kutsallarımızı devirememişler ve bizi birbirimize düşürememişlerdir.

Ancak bu sürecin henüz tam bir sonuca ulaştığını, kalıcı bir noktaya geldiğini söylemekten çok uzak olduğumuz da bir hakikattir.

Dikkatlerinizi çekmek isterim ki, geçmişte aramızı bozmaya, birliğimizi sakatlamaya alçakça mesai ve emek sarf eden kirli, kibirli ve kinli maksatlar yaklaşık 10 yıldır yoğun biçimde devreye girmiştir.

Bir asır evvel vatan coğrafyası, millet varlığı ve millî bekayla ilgili duyulan endişe ve tehlike dalgası, bugünle örtüşmeye ve üst üste çakişmaya başlamıştır.

Bin yıllık kardeşliğimizin infilak etmesi için fırsat kollayan, millî değerlerimizin etnik şarapnel parçalarıyla dağılması için ayin yapan bedbahtlar AKP ile birlikte heyecan ve cesaret kazanmışlardır.

Hükûmet, milletimize tarihî nefret duyan yerli ve küresel odakların rahat hareket etmesi, kolaylıkla fitne saçması için sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik ve siyasi tüm güvenlik duvarlarını bir bir sabote etmiş, bunlara suikast düzenlemiştir.

İkazla ifade ediyorum ki, Türk milletinin tertemiz millî ve manevi kaynakları, pırıl pırıl parlayan talihi AKP'nin çamur ve pislik dolu politikaları sayesinde kirlenmek ve kapanmak üzeredir.



Küresel ölüm projelerine teşrifatçılık yapan Başbakan Erdoğan aziz milletimize kötülüğün daniskasını yapmak üzere adeta görevlendirilmiş gibidir.

Bu zihniyetin Türklüğe, millet bütünlüğüne ve her dokunulmaz hakkımıza hınç besleyen tüm odak, oluşum ve ortaklıklara davetiye çıkardığı görülmektedir.

Başbakan'ın, Türk milletinin kanına doymayan, acı çekmesin-den gocunmayan, hezimete uğramasından şikâyet etmeyen, bilakis bu olumsuzlukları şevkle bekleyen hasis ve lekeli vicdanlarla ağız birliği ve dirsek teması hâlinde olduğu artık net ve bellidir.

Emperyalizmin vahşiliği ve tek dişi kalmış ağızı Başbakan tarafından canlandırılmış ve açılmış durumdadır.

90 yıl önce, büyük milletimizin kahramanca mağlup ettiği sömürgeci güçler; aramızdan, içimizden ve hemen yanibaşımızdan yeni bir Damat Ferit simasını araya araya bulmuşlar ve emellerine memur etmişlerdir.

Bu en başta Başbakan, sonra da ona inanan ve itibar edenler için hiç kuşkunuz olmasın ki utanç vesikası olarak görülmelidir.

Türk milletinden alacaklı olduğunu düşünen her sefil zihniyet, her hayâsız ittifak her rüsva anlayış bu kafa yapısı tarafından sıcak ilgi ve yakın alakayla taltif edilmiştir.

Hükûmet tarafından geride kalan yıllar boyunca gözdağlarıyla kurulmaya çalışılan gerilim, çatışma, kutuplaşma ve kaos atmosferi küresel planlara imkân ve destek sağlamıştır.



Avrupa sevdalıları, Washington esirleri, Erivan hayranları, Erbil yanaşmaları, Kandil elçileri, İmralı müdafaacıları, sözde aydın güruhu, yandaş medya sahipleri, teslimiyet lobisinin temsilcileri, yabancılardan menfaat uman insaf yoksunları çözüm ve barış ezberi etrafında kenetlenmişler, böylece Türk milletine karşı saldırı düzeneği almışlardır.

Kurgulanan ve harekete geçirilen bu ihanet ittifakının merkezi dış kaynaklıdır; hükümet aziz millet varlığının çözülmesi ve çökmesi için tüm imkân ve gücünü son raddesine kadar seferber etmiştir.

- Amaç milletimizin maddi ve manevi direniş noktalarını esnetmek ve yırtmaktır.
- Amaç devletimizin ilke ve esaslarını bükmek ve kırmaktır.
- Amaç Türkiye'nin hukuki, emniyet ve sosyolojik kodlarını ortadan kaldırmaktır.

Bunlar vehim değildir.

Bunlar bir korkunun, korkutmanın ve korku pompalananın ucuzluğu ve basitliğiyle eş değer sayılmamalıdır.

Bu söylediklerim afaki, abartı ve aşırı bir yorum olarak da değerlendirilmemelidir.

Söyler misiniz bana, PKK'nın yıllarca silahlı şekilde dağlarda aradığı ve kanla elde etmeye çalıştığı ihanet ve melanet hedeflerin iktidar tarafından sahiplenilmesinin daha nasıl izahı olacaktır?



İslamcılık kisvesi altına sığınarak bölücülük ve terör hamiliğine soyunan bugünkü iktidar mensuplarının maskelerini indirmek için daha ne söylenebilecek ve neler ileri sürülebilecektir?

Teröristlerin el üstünde tutulduğu süreç ihaneti izdüşümünde, millî değerlere sahip çıkmanın, millî birliğimizi ve millî kimliğimizi savunmanın ayıplanacak bir davranış, ilkel ve ırkçı bir başkış olarak lanse edilmesi daha başka nasıl ifade edilecektir?

Bugünkü zaman aralığında, deminden beri ifade ettiğim gibi, ülkemiz küresel bir tezgâhın dibine; ileri demokrasi, çözüm, barış ve süreç beyanları eşliğinde çökmüş kalmıştır.

Bu tezgâhın adı da hepinizin takdir edeceği üzere, Büyük Orta Doğu Projesi veya Genişletilmiş Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi'nden başkası değildir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Söz konusu kanlı proje ülkemizin de aralarında bulunduğu; Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere, geniş bir coğrafi alandaki ülke ve toplumları hizaya sokmak maksadıyla tasarlanmış ve tanzim edilmiştir.

Arap Baharı isimli isyan ve kaos sürecinin BOP'un ara bir istasyonu olduğu bugün daha iyi anlaşılmiştir.

Çizilen küresel kanlı güzergâhın, hercümerce dayalı eylem planının ilerleyebilmesi için rejimler devrilmiş, otoriter isimler





koltuklarından edilmiş, komşu coğrafyalar baştanbaşa deprem geçirmiştir.

Büyük Orta Doğu Projesi'nin kapsam ve hedefindeki ülkeler birer birer kâğıttan kaleler gibi devrilmiş, yönetimler el değiştirmiş, bir zamanlar övülen diktatörler teker teker tasfiye edilmiştir.

Kalabalıkların birikmiş itirazı, katlanan kızgınlıkları BOP'un teşvik ve yönlendirmesi altında zıvanadan çıkmış ve kontrolsüz şekilde yayılmıştır.

Tunus'tan Suriye'ye kadarki sömürgeciliğin seyir defterini, repliği ölüm diliyle hazırlanan sözde demokrasi ve özgürleşme macerasını başka türlü ifade etmek bugünkü verilerle mümkün olmayacaktır.

BOP, Türkiye'nin içinde bulunduğu uçsuz bucaksız coğrafyaların haritalarını yeniden belirlemek, 1916 şartlarında gizli anlaşmalarla tayin edilen sınırları yeni baştan şekillendirme gayesi güden emperyalist şarlatanlığın yeni bir oyunudur.

Sözüm ona otoriter rejimler ıslah edilecek, özgürlük talepleri cevap bulacak, barış ve istikrar tohumları her yere ekilecektir.

Tabii olarak, BOP'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki totaliter yönetimlerden işe başlaması, hızla sınırlarımıza kadar dayanması şartırtıcı görülmemelidir.

Nihayetinde hedef Türkiye ve Türk milletidir.



BOP'un ana argümanı ana savı ve başlıca iddiası arasında da çözüm, barış, özgürleşme ve demokratikleşme ziyadesiyle yer tutmuştur.

İşte bu kanlı ve insanlık dışı yeni sömürgeciliğin senaristi ABD, Eş Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, paralı lejyonerleri de AKP, PKK, BDP ve teröristbaşından ibaret olmuştur.

AKP hükûmeti başından beridir; suflörü Batı, kılavuzu BOP olan kanlı bir oyunun dişlileri arasında gönüllü şekilde kalmış ve olaylara yabancı başkentlerin gözüyle ve bakış açısıyla yaklaşmıştır.

Suriye'deki rejimin direnç göstermesi, arzulanan dönüşümün şimdilik engellerle karşılaşması BOP'un hedeflerinde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapmamıştır.

BOP'un en önemli amaçlarından biri bağımsız Kürdistan'ı kurmak, bu kapsamda haritaların yeniden çizilmesini sağlamaktır.

Az önce de vurguladığım gibi, bu kanlı projenin esas hedefi Türkiye ve Türk milletidir.

Ve görüldüğü kadarıyla, komşu coğrafyaları Arap Baharı ateşiyle yakan bu plan, ülkemize de PKK baharı olarak sirayet etmiş durumdadır.

Küresel projeler doğrultusunda; Türkiye önce demokratik özerklik, arkasından iki dilli ortak kurucu halkın olduğu bir devlet, ardından federal devlet ve daha sonra da birleşik Kürdistan fikrinin somutlaşacağı bir batağa doğru hızla gitmektedir.



İmralı canisi ve Başbakan küresel rol paylaşımı içerisinde birbirlerine yaklaştırılmış ve tümüyle müşterek bir lisan ve hain bir niyetin etrafında bir araya getirilmişlerdir.

Başbakan masada olabilmek, kanlı pastanın kıyısından köşesinden kapabilmek için zilleti ve rezaleti huşu içinde kendisine yakıştırmıştır.

Başbakan Erdoğan ve canibaşının fikir ve emellerindeki benzerlik, hatta aynılık esasen BOP'un son raunduna doğru hızla yaklaşıldığını göstermektedir.

Açıkça söylemek lazımdır ki, küresel kanlı proje Türkiye'ye çözüm süreci ve barış propagandası adı altında sıçramıştır.

Şam yönetiminin düşmesi için küresel gücün adımlarını hızlandırması, bu ülkenin kuzeyinde PYD ile rejim güçlerinin cebelleşmesi malum ve makus son hakkında hepimize bir fikir vermektedir.

Bu ülkede 70 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzbinlercesi de mülteci durumuna düşerek yerini ve yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır.

Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD ittifakı mevzilerini ve ele geçirdikleri şehirleri korumak için her türlü karanlık vasıtayı kullanmaktadır.

Anlaşıldığı kadarıyla, Irak'tan sonra Suriye'de de yeni bir peşmerge idaresinin kurulması an meselesidir ve AKP buna çanak tutmakta, zımnen destek vermektedir.



Bu yolla Kürdistan'ın ana iskeleti belirginleşecek, Suriye'nin parçalanmasıyla bu emperyalist resim netleşecek ve Türkiye'nin tutunduğu zemin kaydırılacaktır.

Başbakan Erdoğan'ın feryat figan, kavga dövüş, vura kıra ilerlettiği çözüm süreci, şayet istenildiği gibi giderse, uyarmak isterim ki, bağımsız Kürdistan'ın kuzey ayağı olgunlaşacaktır.

İmralı canisinin, devletsiz ve dört parçalı "Kürt Demokratik Konfederalizm" önerisiyle, Başbakan'ın eyalet yönetimi teklifi buna yönelik tehlikeli ve kokuşmuş bir hamledir.

Dışişleri Bakanı'nın, tarihî parantezi kapatmaktan bahsetmesi, bundan sonra tarihin bizim irademizle akacağını iddia etmesi, fetret devrinin biteceğine vurgu yapması ve "Ya birlikte yürüyeceğiz ya da bizi lime lime edecekler." beyanları aslında parçalanmanın ve bölünmenin gizli şifrelerini taşıması bakımından son derece düşündürücüdür.

Görülüyor ki, Başbakan Erdoğan İmralı canisinin kanlı düşüncelerine, PKK'nın çürümüş niyetlerine ve küresel kanlı projenin peşine sadakatle takılmış, millî ve jeopolitik gerçeklerden tam olarak uzaklaşmıştır.

Ayrıca son bir ay içinde ABD Dışişleri Bakanı'nın iki defa gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin, doğal olarak iç ve dış gelişmelerle yakından bağ ve bağlantısı olduğu şüphesizdir.

Bunun yanında ABD Başkanı Obama ile Başbakan Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacakları görüşme trafiği her şeyi billurlaştırmıştır.



ABD'li bakanın üstüne vazifeymiş gibi, "Türk hükûmetinin şiddeti barışçı yollarla sona erdirme çalışmasını alkışlıyoruz ve hayranlık duyuyoruz" ifadesi bizim açımızdan her anlamda sorunlu ve tartışmaya açık bulunmuştur.

Şu çelişkiye bakınız ki, Müslüman coğrafyasını şiddet, vahşet ve harabeye çeviren bir ülkenin bakanı barışı alkışlamaktadır.

Şu cürete bakınız ki, Irak'ta, Afganistan'da milyonlarca masumu katleden, tecavüz eden, yetim bırakan bir ülkenin bakanı bize sözde insanlık dersi verir bir hâle gelmiştir.

Üstelik bu bakan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye vatan-daşları" tabirini yazarak, Türk milletini yok farz etmiş, AKP'nin kimin izinden ve yolundan gittiğini de yeniden açık etmiştir.

Bize göre, ABD'li Dışişleri Bakanı, önce yıktıkları, yaktıkları, öldürdükleri, yok ettikleri, kıydıkları milyonların hesabını vermeli, kaderiyle oynadıkları ülkeler için özürler dilemeli ve arkasından da binlerce kilometreden ordularıyla niçin geldiklerini izah etmelidir.

Yabancı siyasetçilerin tenkit veya övgülerinin milletimizin umurunda bile olmadığını ve hiçbir değerinin de bulunmayacağını en başta AKP ve sonrasında da arkasına saklandığı yabancı güçler kesinlikle anlamalıdır.

Tüm bu gelişmeler AKP'nin çözüm ve barış sözlerinin küresel ve bölgesel projelerin bir parçası olduğunu kanıtlamıştır.



Ve PKK baharı AKP'yle birlikte yaşanmaya başlamış, Türkiye çok tehlikeli bir sürecin içine kısıtılmıştır.

Bu vahim sürecin sonuç alması hâlinde; ortada ne üniter devlet, ne millî devlet, ne Türk milleti kavramı ve birliği kalacak, Türkiye Cumhuriyeti bütünüyle çökecektir.

AKP'nin, PKK'nın, BDP'nin, küresel zorbalığın ve İmralı canisinin tam da isteği budur.

Ancak buna ne güçleri yetecek ne alçaklıkları elverecek, ne de pervasızlıkları yardımcıları olacaktır.

Milliyetçi Hareket olduğu sürece, hain gözünü açamayacak, eş başkanlar soluk alamayacak, kanlı emeller Türk milletine zarar veremeyecektir.

Bizde millete sahip çıkacak cesaret vardır.

Bizde Türkiye'yi yükseltecek inanç vardır.

Bizde ihaneti durduracak kuvvet ve kararlılık vardır ve aynıysa da burada, bu salondadır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Türkiye, AKP tarafından, hazin ve hüsransız bir dönemin tüm sancısı ve baskılarını yaşamak mecburiyetinde bırakılmıştır.

Türk milletinin millî ve manevi havası bölücülük sisiyle örtülmüş, AKP hükûmetinin çözüm ve barış süreci kâbus gibi milletimizin üzerine çökmüştür.



Başbakan Erdoğan İmralı canisiyle kol kola girmiş, omuz omuza vermiş ve güç birliği yapmıştır.

Türk milleti ana hatlarıyla bölücü kuşatmaya alınmış; AKP, PKK vesayetine girmiş, süreç diye diye İmralı canisinin uydusu olmuş, sonuçta takke düşmüş kel görünmüştür.

Başbakan Erdoğan, PKK değirmenine su taşımak için elinden gelen çabayı, var olan bütün kozlarını hevesle sürece dâhil etmiştir.

PKK'nın silah bırakması konusundaki temenniler karşılık bulmamış, İmralı canisi-AKP ittifakı henüz dağ kadrosunu ikna edememiştir.

Bu arada 4'üncü BDP heyeti de canibaşıyla buluşmuş ve yeni bir mektubu alarak Kandil'in yolunu tutmuştur.

Bu ne bitmez bir mektuplaşma serüvenidir ki, bir türlü mutabakat sağlanamamıştır.

Acaba Başbakan Erdoğan'ın kendisi de bu mektup döngüsüne katılmış mıdır? İmralı canisine, acele cevap beklerim diyerek kenarları çiçeklerle süslü mektuplar göndermiş midir?

Gelişmelerden anlaşılan, PKK, sürecin tam istediği kıvamda olmadığını ileri sürerek zorluk çıkarmakta, oyun bozanlık yapmakta ve AKP'nin tavizlerini yetersiz bularak ısrarla konumunu muhafaza etmeyi tercih etmektedir.

Başbakan'ın çözüm ve barış sözleri henüz PKK'ya yansımamış, yürütülen pazarlıklar silahın bırakılmasına yaramamıştır.



Zaten PKK'nın silahla yolunu ayırmaya, silahlara veda etmeye niyetinin de olmadığı bariz şekilde görülmüş ve anlaşılmıştır.

Öte yandan Başbakan Erdoğan terörle mücadele adı altında, bölücü örgüte teslim sürecini hız ve aceleyle ilerlettiğini inatla gizlemeyi tercih etmektedir.

Bunun için analar ağlamasının sözü, kan dursun yalanları; huzur, refah, barış ve istikrar vaatleri PKK'yla görüşmelerin makyajı olarak yayılmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.

Başbakan Erdoğan milletimizi PKK ve İmralı canisinin tezlerine ikna etmek için bütün mekanizmaları, bütün araçları ve bütün yolları nankörce kullanmaya başlamıştır.

TBMM'de sözde çözüm süreci ile ilgili komisyon kurulması da gündeme alınmıştır.

AKP, Gazi Meclis'i PKK'ya muhatap kılmak için âdeta çırpınmakta ve her şeyi çarpıtmaktadır.

Türk milleti AKP'nin psikolojik harekâtıyla ve algıları yönetecek kurnazlıklarıyla karşı karşıya kalmıştır.

Bunun için de İmralı canisinin ve PKK'nın öteden beri dayattığı ve hayata geçmesi için zorladığı sözde "Akil İnsanlar Heyeti" 63 kişiyle teşekkül ettirilmiş ve harekete geçirilmiştir.

7 bölgede 9'arlı gruplar hâlinde PKK elçiliğine soyunacak olan bu akli kararlılar hem AKP'nin propagandasını yapacaklar





hem de çerçevesi AKP-PKK müşterekliđiyle belirlenen alandan ayrılmayacaklardır.

PKK'nın kuyruđuna takılacak olan bu 7 çarpı 9'luklar, Türkiye genelinde sözüm ona barışı, kanın durmasını ve çözümün önemini anlatacaklardır.

Başbakan Erdoğan madem sözde çözüm sürecine % 60'ı bulan bir desteđin olduđunu ileri sürmektedir, o hâlde neden ve niçin deđişik meslek gurubundan 63 kişiyi toplama ve görevlendirme geređi hissetmiştir?

Başbakan Erdoğan bu 63 kişiyi maşa olarak mı kullanacaktır?

Hepsinden daha da önemlisi Türk milletini bölünmeye, bölücü terörün hain taleplerine ikna etmeye ne hakla kalkışmış, ne yetkiyle PKK'yı Anadolu'nun her köşesine taşımaya karar vermiştir?

Samsun ve Sinop'ta püskürtülen BDP'li milletvekillerinin yarım kalan turlarını bu 63 AKP ve PKK sempatanına mı tamamlayacaktır?

Başbakan umutluysa, her şey iyi gidiyorsa, İmralı canisi ve terör örgütüyle ballı börekli görüşmeler sürüyorsa, ne diye AKP'li milletvekilleri kafilerde hâlde gezmekte, hangi akla hizmet 63'lükler milletin ödediđi vergilerle, PKK sözcülüđüne memur edilmektedir?

Başbakan kendisini akıllı, Türk milletini enayi yerine mi koymaktadır?



Tümüyle ortadadır ki, AKP'nin çözümü çatırdamaya ve çürümeye başlamıştır.

Aziz milletimiz PKK'nın meşrulaşmasına direnç göstermiş, Başbakan ve partisinin gerçek niyetini anlamıştır.

Bunu aşmak ve tepkileri hafifletmek arayışıyla, her tarafta ikna odaları kurulacak, PKK iknacıları menfaat ve mevkii karşılığında Anadolu'ya çıkarılacaktır.

Üstelik bunlar bir konsept dâhilinde değil, kendileri açısından makul görülen, akıllarında ne bulunuyorsa milletimize anlatmaya kalkışacaklardır.

Bildiğiniz gibi, İmralı canisinin doğum günü olan 4 Nisan'da, Başbakan Erdoğan ve 63 kişilik sözde akil insanlar Dolmabağçe'de bir araya gelerek canibaşına bölünme pastası hediye etmişlerdir.

Bundan sonra bu 63'lüklerin, plakası 63 olan Şanlıurfa ilimize giderek İmralı canisinin köyüne yüz sürmeleri, burada duygulu saatler geçirmeleri ve oradan da yurt sathına düşe kalka ve birbirlerine çözüm morfini enjekte ederek dağılmaları kendileri adına tutarlı bir tavır olacaktır.

Peki, bu 63 kişi neyi çezecekler, neyin sürecini kabullendirmeye çalışacaklar, neleri anlatacaklardır?

Bunlara göre PKK terör örgütü müdür?

Ya da Türkiye'de bir bölücülük sorunu var mıdır?



Bu 63 sözde akil insan, çözüm olarak neyi önerecek, barış olarak neyi sunacaktır?

PKK'lıları kardeş olarak gösteren Tatar Ramazan, herkesi Apdurrahman Çavuş mu zannetmektedir?

Ölen PKK'lılara şehit diyecek kadar çukura girmiş Mükremin Çıtır, herkesi Feriştah, Mücver abla, zavallı Numan ve Tirbüşon mu görmektedir?

"Kaderin böylesine yazıklar olsun!" diyen ve sadece şarkılarıyla bilinen Sayın Gencebay neden bahsedecek, sadece dil yarasıyla mı durumu kurtaracaktır?

Hülya Koçyiğit Hanımefendi çözümü mü, yoksa filmlerindeki sahneleri mi anlatacaktır?

Türklerin ayrıcalığını paylaşmak istemediğini hezeyan içinde duyuran ve enteresan filmlerle anılan Lale Mansur Hanımefendi mi çözüm ve barış konferansı verecektir?

Türk bayrağı yerine devlet bayrağı denilmesini öneren hastalıklı zihniyet mi Türk milletini PKK'nın emellerine ikna edecektir?

Başbakan Erdoğan bu 63 karanlık yüz aracılığıyla aklımızla alay mı etmektedir?

Türk milletini hafife mi almaktadır?

Bu çerçevede, bizim dikkatimizi bir husus daha çekmiştir.



12 kötü adamın en kıdemlileri nedense 63 kişi arasında yer almamıştır.

Mesela Cengiz Çandar, mesela Hasan Cemal niye yoktur?

Bunlar terfi mi almış, artık bölücülüğün teknik kadrosuna mı yükselmiş, yoksa o kadar uğraşmalarına rağmen aforoz mu edilmişlerdir?

Bize göre Türk milletine çelme takmaya, bölücülük propagandası yapmaya ve bölünmeyi benimsetmeye kalkışan kim varsa, açıkça ifade ederim ki; bunların sermayeleri kızarmaz yüz, şahsiyetleri yaşarmaz göz ve kimlikleri de sızlamaz vicdandır.

Bu 63'lükler Anadolu'da bozguna uğrayacak, sorulan hiçbir soruya cevap veremeyecek ve iki ay sonunda da pusarak, mızızlanarak, sinerek Başbakan'a sığınacaklardır.

Bunlara Türk milletinin gönlü de kapısı da zihni de sonuna kadar kapalıdır.

Çünkü Türk milletinin AKP'ye, BDP'ya, PKK'ya ve İmralı canisine sırtı dönüktür.

Bizim sözde "Akil İnsanlar Heyeti"yle ilgili sözlerimiz Başbakan Erdoğan'ı epey kıvrandırmış ve kızdırmıştır.

Ve hayret verici şekilde bizi edebe davet etmiş, üstelik hakaret ve iftirada da sınır tanımamıştır.



Sayın Başbakan bilmelisin ki, sen edep konusunda bize söz söyleyecek en son kişi bile değilsin.

Bizim, edepsizlikten kapkara kesilmiş ve edep dilene dilene İmralı kıyılarına müzakere takasıyla yanaşmış birisinden edep öğrenecek halimiz yoktur.

Bizim hamdolsun, hamurumuz sağlamdır, sütümüz helaldir, yönümüz doğrudur, dilimiz hayra yöneliktir ve hedefimiz milletimizin yararınadır.

Sorarım sizlere, şeytana yakasını kaptıran birisi bize edep dersi vermeye nasıl cesaret edebilmektedir?

Müslüman katilleriyle içli dışlı olan birisi edebi nasıl ağzına alabilmektedir?

Türkiye Cumhuriyeti ifadesini tabelalardan, "Ne mutlu Türk'üm diyene" seslenişini gönüllerden silmeye çalışan bir Başbakan edebi nasıl diline dolamaktadır?

Önüne geleni azarlayan, hakir ve hor gören bir siyaset meddahi edepten nasıl bahsetmektedir?

Şehitlerimizin kanlılarıyla, gözlü yaşlı annelerin hasımlarıyla, milletimizin canını alan bölücü vampirlerle hesaplaşma değil helalleşme tavsiyesinde bulunan birisi bize edep dersini hangi seviye ve birikimle verebilmektedir?

Sayın Başbakan, bilmelisin ki, şereften nasibini alamamışların edebi çoktan elden çıkmış ve çoktan bitmiştir.



Türklüğü korumak edeptir.

Milleti yüceltmek edeptir.

Türkiye'yi güçlü kılmak edeptir.

Millî ve manevi değerleri benimsemek edeptir.

Ecdadımıza ve mukadderatımıza sahip çıkmak edeptendir.

Biz Türk millî yetçileri olarak, Allah'a hamdederim ki edepli-yiz, edep yolundayız.

Sayın Başbakan, bütün bunlara rağmen hâlâ kendini edepli olarak görüyorsan diyeceğimiz tek şey Allah seni de senin gibileri de islah etsin, akıl fikir ihsan eyleyerek hidayete erdirsin.

Unutma ki, edep müzakere değildir veya İmrâlı'da beleşe satılan bir meta da asla olmayacaktır.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Başbakan Erdoğan süreç ihanetinde basireti bağlandıkça sataşacak yer aramaktadır.

Ve bize de arkası arkasına saldırmakta, yalan dolu sözleri sıralamaktadır.

Hafta sonundaki bir konuşmasında şaşırılmış ve şaşkına dönmüş, bizim ağzımızdan tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet ifadesini ilk defa duyduğunu söylemiştir.

Fakat yine eksik duymuş ve bizi yine tam olarak dinlememiştir.



Zira tek dil kararlılığımızı nedense hasıraltı yapmış ve görmezden gelmiştir.

Başbakan Erdoğan ya okuma ve anlama özürsüdüdür ya da işitme zorlukları vardır.

Eğer Başbakan Erdoğan yıllardan beridir heyecanla söylediğimiz ve hemen hemen her ortamda da tekrarladığımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve tek dil ülküsünü öğrenmek istiyorsa, kendisine konuşmalarımızı ciltler hâlinde göndermekten büyük memnuniyet duyacağımızı iyi bilmelidir.

Bunları, Başbakan ağzına bile alamazken, biz meydanlarda, grup toplantılarında üstüne basa basa ve inançla haykırдық.

Milleti önce 36'ya bölüp, sonra da tek çatı altında toplamaya çalışan bir hastalıklı zihnin bizim fikirlerimizi anlaması elbette eşyanın tabiatına aykırıdır.

Her yönüyle meydandadır ki, Başbakan Erdoğan tam olarak yalan ve çarpıtmayı alışkanlık hâline getirmiştir.

Diğer taraftan geçen haftaki Meclis grup konuşmasında üniversitelerdeki artan olaylardan dolayı milliyetçi-Ülkücü gençleri suçlamış ve utanmadan terörist olarak lanse etmiştir.

Başbakan Erdoğan, PKK'lıların sınırlarımızdan silahlı mı silahsız mı çıkacağına dair papatya falı açarken militanlar değil sınırdan çıkmak, yığınlar hâlinde içeri girerek şehirlere ve üniversitelere kamp kurmuştur.



Başbakan'ın karşıt görüşlü genç dedikleri dağ eğitimini tamamlamış, canilik stajını icra etmiş alçaklardan başkası değildir.

Bu zihniyetin teröristlerle düşe kalka aklı durmuş, zekası körelmiş ve feraseti tükenmiştir.

İlle de terörist görmek istiyorsa, sürekli el ele gezdiklerine zahmet edip bakmayı denemelidir.

Sormak isterim ki, Başbakan PKK'lıları milliyetçi-Ülkücü gençlerin üzerine kışkırtmak için İmralı canisiyle birlikte özel bir talimat mı vermiştir?

Polis nerededir? Güvenlik tedbirleri neden alınmamıştır?

Bayrak sallayanlara göz açtırmayanlar, PKK'ya neden yumuşak ve anlayışlıdır?

Başbakan Erdoğan PKK'yı silah gibi kullanmayı bırakmalı, üniversiteleri karıştırarak sözde çözümün alt yapısını kurmaktan vazgeçmeli, milliyetçi-Ülkücü gençleri terörist olarak gösterme küstahlığından uzaklaşmalıdır.

Yoksa bunun vebali ağır olacaktır.

Konuşmama son vermeden önce bir hususa daha temas etmek istiyorum:

Başbakan Erdoğan bu aralar aklına estikçe bizim hükümet olduğumuz dönemdeki ekonomik tablodan bahsetmekte ve bu yolla itibarımızı sarsacağını hesap etmektedir.





Ve son olarak da batan bankaların Türkiye'ye maliyetini hatırlatarak "Yargı ne iş yapar." diyerek sormuş ve aklınca suç duyurusunda bulunmuştur.

Ayrıca bize yönelik olarak, "Batsın sizin vatanseverliğiniz." deme izansızlığını gösterebilmiştir.

Bizim hiçbir şeyden korkumuz yoktur.

Başbakan Erdoğan 57'nci hükümet döneminde, MHP'nin sorumlu olduğu bakanlıkları inceletmeli ve gerekirse Mecliste araştırma Komisyonu kurdurmalıdır.

Hodri meydan, Yüce Divan'da dâhil olmak üzere her yola başvurmaktan çekinmemelidir.

Çok şükür alınımız ak, sicilimiz temiz ve geçmişimiz ip gibi düzgündür.

Ancak Sayın Başbakan unutma ki, yargının ne iş yaptığını günü geldiğinde inşallah bizzat sen göreceksin.

Bölücülüğünün, belediye başkanırken çevirdiğin dolapların, iktidar yıllarındaki kanunsuzluklarının hepsinin bir bir hesabını yargı önünde vereceksin.

Başbakan Erdoğan ekonomiden zerre kadar anlamamaktadır.

Eline tutuşturulan metinlerde ne yazılı ise kurulmuş plak gibi tekrarlamaktadır.

Bizim de ortağı olduğumuz 57'nci hükümet döneminde, bir tek dahi yeni banka kurulmasına müsaade verilmemiştir.



Hükûmet olduğumuzda, genellikle bankaların sermaye yapılarının son derece bozuk olduğu biraz ekonomi bilgisi olanlar tarafından itiraf edilecektir.

Biz hükûmet olarak, Bankalar Kanunu'nda değişiklik yaparak, banka kurulmasını yeni ve katı kurallara bağladık.

Kamu bankalarının önceki yıllardan kalan birikmiş görev zararlarını tasfiye ettik, sermaye desteği sağladık.

Bugün sağlam bir bankacılık yapısı varsa bunun nedeni AKP hükûmeti değil, koalisyon hükûmetinin aldığı etkili tedbirlerdir.

Sayın Başbakan yalan rakamlarla 10 yılın gerisinden gelmeyi bırak ve şunu bil ki;

Dün banka batıranlar bugün senin yanındadır.

Dün faiz kırbacını şaklatanlar bugün seninle yoldaştır.

Dün küresel ekonomik operasyonların azmettiricileri bugün senin kader ortağıdır.

Dün milletimizi işsiz bırakanlar, yoksullaştıranlar ve borçlan-dıranlar bugün senin dizinin dibindedir.

Sayın Başbakan boşuna yorulma, senin eş başkanlığını yaptıkların ekonomik yıkımın ve krizin mimarlarıdır.

Çünkü Türkiye'nin kurban edilmesi, Türk milletinin zayıflaması, BOP'un ilerlemesi için bizim gitmemiz, senin ve zihniyetinin gelmesi öngörülümüştür.



Eğer sen böylesi bir manzaraya gelişme, güçlenme, itibar ve istikrar diyorsan, söylemek isterim ki, asıl senin zihniyetin batsın, asıl senin işbirlikçilerin yerin dibine geçsin.

Bu düşüncelerle siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve saygıdeğer misafirlerimizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'tan hepinize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Değerli Milletvekilleri,**

**Muhterem Misafirler,**

**Sayın Basın Mensupları**

Bu haftaki Meclis grup toplantımızın başında hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerimin bu aşamasında Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ekonomideki sorunlar devam etmekte, sosyal kesimlerin ve vatandaşlarımızın feryadı dinmek bilmemektedir.

Makroekonomik parametreler ekonomideki nabız atışının sağlıklı olmadığına işaret etmektedir.

Sanayi sektöründeki reel büyüme hızı 2011 yılında % 9,7 iken, bu oran 2012 yılında % 2'ye düşmüştür.



Hâlâ üretim can çekişmekte, bazı kıpırdanmalara rağmen kabul edilebilir bir canlılık emaresi göstermemektedir.

Ekonominin kalbi olan fabrikalar, tesisler ve üretim odaklı çalışan firmalar bir bir kapanmak ve kapılarına kilit vurmak zorunda kalmıştır.

AKP iktidarları süresince, mukayeseli üstünlüğümüz olan ve başta tekstil, giyim, deri ürünleri, oyuncak ve mobilya gibi emek yoğun sektörler Çin, Hindistan ve diğer Uzak Doğu ülkelerin istilasına uğramış, yıkıcı bir rekabet altında kalmıştır.

Geçtiğimiz yıl açılan şirket sayısı, bir önceki yıla oranla % 27,3 azalırken, bu yılın ilk iki ayındaki kapanma oranı geçen yıla göre % 25,5 düzeyinde artış göstermiştir.

Daha somut bir şekilde ifade edecek olursak kurulan her 100 şirkete karşılık, 2013 yılının Ocak ve Şubat ayında 46 şirket kapanmıştır.

Bir diğer olumsuz durum da esnaflarımızla ilgilidir.

Bugünkü şartlarda yaklaşık 2 milyon esnafımız bulunmakta iken, 2005-2012 arasında maalesef tam 1 milyon 130 bin esnaf kardeşimiz işini tasfiye etmiştir.

AKP'nin iktidar yıllarında, protestolu senet ve karşılıksız çek rakamlarında görülen yüksek artışlar, esnaf ve sanatkârimizin, ticaretle uğraşan kardeşlerimizin sıkıntılarını açıkça ortaya koymaktadır.



Talepteki daralma, piyasalardaki durgunluk, ekonomideki duraklamayla birleşince esnafımız, KOBİ'lerimiz dara düşmüş, açmaza sürüklenmiştir.

Türkiye'nin bugünkü şartlarında, sanayici, iş adamı ve esnaf üzümlere söylemeliyim ki borç tuzakında kıvrınmaktadır.

Ülkemizin dış borç sorunu da facia sınırındadır.

2002 yılında 129,6 milyar dolar olan dış yükümlülük, 2012 yıl sonu itibarıyla 336,9 milyar dolara tırmanmış ve 10 yılda % 160 artış göstermiştir.

Kamunun iç borç stoku da iç açıcı değildir.

2002 yılında 155,2 milyar lira olan iç borç, 2012 sonunda 408,3 milyar liraya sıçramış ve 10 yılda % 163 yükselmiştir.

Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine neden olan tüketici kredileri ve kredi kartı batağı iyice derinleşmiş ve 270 milyar liraya dayanmıştır.

2002 yılına göre kredi kartı borçları 17,3; tüketici kredisi de tam 89,6 kat artmıştır.

Hane halkı borç seviyesi de tempolu şekilde çıkmıştır.

AKP zihniyeti, vatandaşlarımızı 10 yılda 10 kat borçlandırmış, borca batırmıştır.

Başbakan Erdoğan'ın övündüğü ekonomik yapının karanlık hâli bunlarla da sınırlı değildir.





Orta Vadeli Program'da % 4 olarak hedeflenen, yıl içinde % 3,2 olarak revize edilen 2012 yılı büyümesi nihayetinde % 2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Bu büyüme oranıyla vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmak, geçim zorluklarına çözüm üretmek elbette çok zordur.

Türkiye şayet 2023 yılında dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer olmaya adaysa, bir defa her yıl % 7 büyümekten başka çaresi yoktur.

Ne var ki, yakın vadede, AKP'nin ekonomi politikalarıyla dengeli, sürdürülebilir ve yüksek büyüme seviyesini yakalamak neredeyse imkansız olacaktır.

Her şeyden önce AKP'nin yanlış ve tüketimi çoşturan tercihleri tasarrufu caydırmış, dolayısıyla istikrarlı büyümeyi engellemiştir.

2013 yılının ikinci ayına ait ödemeler dengesi verileri cari açık probleminin varlığını göstermektedir.

Geçen yılın Şubat ayında 4,3 milyar dolar olan cari açık, ithalattaki hızlı yükseliş sonucunda 5,2 milyar dolara çıkmıştır.

İlk iki aydaki toplam cari açık da 10,9 milyar dolara ulaşmış durumdadır.

İşin daha da tehlikeli yanı ise, cari açık finansmanının büyük oranda kısa vadeli olmasıdır.

Buna ilave olarak bankacılık kesiminin borç hacminde önemli oranda bir artış söz konusudur.



Doğrudan yatırımlarda ise geçen yıla kıyasla yarı yarıya bir azalış ağırlığını hissettirmektedir.

Ayrıca dün açıklanan işsizlik oranının % 10,6'ya, işsiz sayısının 2 milyon 890 bin kişiye çıktığı anlaşılmaktadır.

Gerçek işsizlik oranının ve işsiz sayımızın daha yüksek seviyelerde seyrettiği hepinizin malumudur.

Öte yandan enflasyon başını kaldırmış ve tüketici fiyatları % 7,3'e ulaşmıştır.

Hayat pahalılığı durmadan ilerleme kaydetmektedir.

Milletimiz fakirlikle boğuşmakta, elinde avucunda ne varsa satıp savarak karnını doyurmaktadır.

Gıda, kira ve konut yakıt fiyatlarındaki anormal yükseliş her hâliyle tehlike sinyalleri vermektedir.

Vatandaşlarımız daha pahalıya yemekte, daha fahiş kiralara katlanmakta ve evini ısıtmak için daha çok sarfetmektedir.

Düşen büyüme, çoğalan borçlar, büyüyen açıklar, fakirleşen geniş toplum kesimleri, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluğun yaygınlaşması ekonomideki kara mizahın özeti şeklindedir.

Emeklimizin meseleleri hâlâ çözülmemiş, esnafımızın talepleri henüz karşılanmamış, çiftçilerimizin külfeti kesinlikle azaltılmamıştır.



Memurumuz ise tedirgin ve kamuoyuna yansıyan yeni düzenlemelerden dolayı endişelidir.

AKP hükümetinin ekonomideki toz pembe hayal tablosu, yalan dolu iddiaları gerçeklerle bağdaşmamakta, gerçeklere sığmamaktadır.

Hacizler artmış, ekonomik kayıplar fazlaşmış, vatandaşlarımızın hayatı perişan olmuştur.

Mağduriyetler her tarafa yayılmış ve sıçramıştır.

AKP'nin iktidarında;

- İşçimiz ve memurumuz çok zor bir durumdadır.
- Emeklimiz ekme alamayacak duruma gerilemiştir.
- Esnafımız borç ve vergi yükü altında ezilmiştir.
- Çiftçimiz tükenmiş ve yığındır.
- Sanayicimiz hükümet baskısından bunalmıştır.
- Dul ve yetimlerimiz uzanacak bir el beklemektedir.

Ne büyük bir talihsizliktir ki; Başbakan ve arkadaşlarının, mağdur ettikleri milyonların çılgınlıkları ve acıları karşısında gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri ve vicdanları mühürlüdür.

Türk milleti kan ağlarken AKP hanedanlığı şahsi, siyasi ikbal ve çıkar peşinde koşmakta, gününü gün etmektedir.



AKP döneminde yolsuzluk, kanunsuzluk, vurgun, soygun ve talan korkutucu boyutlar kazanmış, yaygın bir yönetim anlayışı olarak kök salmış ve kurumsallaşmıştır.

Ancak, artık bu kara düzene son vermenin zamanı gelmiştir.

AKP yaptıklarının hesabını misliyle verecektir ve bunu yapacak olan millî yetçi Hareket bu millî vazifeyi üstlenmek konusunda sabırsızlanmaktadır.

Milletimizin fazlasıyla hak ettiği huzur, mutluluk ve rahatlık inşallah bizimle birlikte gelecek; yolsuzluk, işsizlik ve yoksulluk kader olmaktan mutlaka çıkacaktır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Yakından izlediğiniz üzere, milletçe zor günlerin içinden geçiyoruz.

Millî bünyenin çökmesi, millî devletin çürümesi için tüm ayırıcı ve dağıtıcı parametrelerin devreye sokulduğunu görüyoruz ve takip ediyoruz.

Yoğun bir sömürü sisi altında, kafa karıştırıcı propaganda sinsilikleri, aldatma ve yanıltmaya dönük siyasi adımlar durmadan ilerletilmektedir.

Biriken sorunlar, derinleşen ekonomik açmazlar, yozlaşan toplumsal değerler, ahlaki aşınmaya uğrayan siyasal tutumlar



ve yargılanan millî varlık hakları Türkiye'nin elini kolunu bağlamakta, önünü kapatmaktadır.

Türkiye'de iyi şeylerin, umut verici gelişmelerin ve iyi niyetli girişimlerin olmadığı tüm yönleriyle malumlarımızdır.

Millî birliğimiz, millî huzurumuz ve millî saadetimiz budanmaya, tırpanlanmaya ve biçilmeye çalışılmaktadır.

Nereden bakarsak bakalım, hangi zaviyeden yaklaşırsak yaklaşalım karşımızdaki meselelerin boyutu ağır ve vahim bir düzeydedir.

Türk milletinin çözülmesi ve bölünmesi için kirlî bir rekabet, mide bulandırıcı bir yarış utanma hissiyatını kaybetmiş vicdansızlar tarafından sahnelenmektedir.

Türk devletinin yıkılması, rejimin ana esas ve ilkelerinin yok edilmesi konusunda ahlaksız bir mücadele sergilenmektedir.

Türk'e dair ne varsa rencide edilmekte, incitilmekte ve hırpalanmaktadır.

Geldiğimiz bugünkü bunalım ortamında, tüm sorunların merkezi olarak Türk milletinin ve Türk kimliğinin varlığı gösterilmektedir.

Bu iç karartıcı ve yürek burkucu tablo millî vicdanları hüsrana uğratmakta, ümitsizliğe gömülmesine yol açmaktadır.

Yanlışın kabullendirilmesi, ihanetin benimsetilmesi, bölünmenin doğal karşılanması amacıyla var olan tüm millî ve manevî ölçülerimiz alçakça istismar edilmektedir.



Maalesef ülkemiz her alanda ricat hâli yaşamaktadır.

Bozgun, sürgün ve yenilgi her seviyede hissedilmektedir.

Korku, karmaşa ve kamplaşma her tarafta görülmektedir.

Kötülük ivme kazanmakta ve karamsarlık alan genişletmektedir.

Dirlik talepleri ve birlik tercihleri mevzi kaybetmektedir.

Marjinal hevesler beslenmekte, köhne hesaplar canlandırılmakta ve küflenmiş arayışlar cesaretlendirilmektedir.

Türkiye temellerinden koparılmaktadır.

Millî heyecanlar karanlık emellerle örtülmek, millî tezler bölücü hezeyanlarla örülmek istenmektedir.

Tehditler had safhada artmış durumdadır.

Tehlikeler bunaltıcı şekilde çoğalmış ve yayılmış vaziyettedir.

Başbakan Erdoğan çözüm süreci isimli hainliği kabullendirebilme için girmeyeceği kılığın, atmayacağı iftiranın ve başvurmayacağı çirkinliğin olmayacağını şimdiye kadar ispatlamıştır.

Başbakan ve hükûmeti;

- PKK ve İmralı canisiyle yapılan pazarlıklara karşı etkinleşen tepkileri frenlemek,

- Sözde çözüm ve barış sürecinin dış kaynaklı olduğunu saklayabilmek,



- Terörle mücadeledeki aciziyeti ve başarısızlığı örtebilmek,
- Süreç denilen melanetin PKK talepleriyle bir ve aynı amaca yönelik olduğunu gizleyebilmek için oyun üstüne oyun tertiplemektedir.

İmralı canisinin ve PKK'nın avucuna düşen Başbakan'a göre Türkiye;

- Etnik farklılıklar ekseninde yeniden tarif edilirse demokratikleşecek,
- Millî birlik ve kimlik tasfiye edilirse özgürleşecek,
- Bölücü terörün dayatmalarına boyun eğerse gelişecek,
- Teröristlerle el sıkışıp bölücü zorbalıklara onay verirse güçlenecek,
- PKK'nın silahla başaramadığını, öldürmeyle elde edemediğini sunarsa huzura kavuşacaktır.

Başbakan ve hükûmeti;

- Bölünmeden fayda ummaktadır.
- Parçalanmada, etnik temelli çatlamada çözüm aramaktadır.
- Terörist Öcalan'dan hikmet beklemektedir.
- Kandil'deki canilerden lütuf dilenmektedir.
- Küresel kanlı projelerden ödül ve ikram alma derindedir.



Elbette bunlar bir hükümet, bir siyasi yönetim ve bir başbakan açısından yüz karası tavır ve yönelişlerdir.

Başbakan Erdoğan'ın yaptığı bütün konuşmalarında, bulunduğu bütün ortamlarda, gezdiği, konakladığı bütün yerlerde bir tek meselesi, bir tek konusu Türk milletinin nasıl çözüleceği, Türkiye'nin ne şekilde çökertileceği hususunda fikir ileri sürmek olmuştur.

Bunun için istismarın, aldatmanın ve sahteliğin çamurlu sularında yüzmekte, kulaç atmaktadır.

İşine geldiği gibi konuşan, manevi değerleri bile ucuzlatmaktan en ufak vicdan azabı duymayan Başbakan, açıkça Müslüman Türk milletine ağır hakaret ve saygısızlık içindedir.

Öyle ki yüce dinimiz İslam'ı, rahmet elçisi Efendi'mizin kutlu mesajlarını eşkiyayı aklamak ve bölücü canileri masum göstermek için yüz­süzce kullanmaktadır.

Başbakan Erdoğan tüm ahlaki ve kalbi ölçüleri yerinden oynatmış, yerle bir etmiştir.

Kontrolden çıkmış, dengeyi kaybetmiş, şuur kaybı eşliğinde insani ve irfani vasıflarını İmralı ve Kandil tezgâhında devretmiştir.





## Değerli Arkadaşlarım,

Türk milleti AKP-BDP-PKK ve İmralı canisi koalisyonuyla yürütülen süreç parantezine alınmış, belirsizliğe ve öngörülmesi mümkün olmayan gelişmelere korumasız şekilde bırakılmıştır.

Gidişata baktığımızda her gün akıllara durgunluk veren bir beyan her gün hepimizi öfkeliendiren bir ilişki ağı gündeme bomba gibi düşmektedir.

AKP hükûmeti PKK'yı meşrulaştırmak için gözü dönmüş gibi hareket etmektedir.

Milletimizin; parçalanmaya, bölünmeye, yıkıma ve çözülme-ye ikna olması için tüm ihanet mekanizmaları işleme alınmış, kartartmanın her türlü süslenerek sürecin hizmetine sokulmuştur.

Bir yanda "Sözde Akil İnsanlar Heyeti" harıl harıl AKP ve PKK'nın emirnamelerini yerine getirirken, diğer yanda Başbakan ve bölücü yandaşları can havliyle millî vicdanları kanatmakla meşgul olmuştur.

Bir yanda PKK'nın dağ kadrosu her gün yeni bir rezil öneriyle sürecin akışını dengeleyip denetlerken, diğer yanda İmralı canisiyle BDP heyetleri düzenlenen bölücülük partilerinde tam zamanlı olarak hazır bulunmuşlardır.

Bir yanda bölücü örgütün dağ kadrosuyla İmralı canisi arasında mektuplaşma, mesajlaşma trafiği almış başını giderken,



diğer yanda AKP'nin İmralı ziyaretleri, Kandil temasları olan biten hızıyla sürmüştür.

PKK terör örgütü AKP'nin sırtını yere getirmek ve hain taleplerini zorla veya gönüllü şekilde koparmak için tüm gücüyle yüklenmiş ve yüklenmeye de devam etmektedir.

Bu esnada 4'üncü Yargı Paketi TBMM'de kabul edilmiş ve bu yolla PKK'ya bol kepçeli bir ikramda bulunulmuştur.

Artık, cebir ve şiddet içermeyen terör faaliyetlerini övmek, bunların propagandasını yapmak, bildiri ve açıklamalarda bulunmak suç kapsamından çıkarılmıştır.

Öz ve özet olarak diyebiliriz ki, PKK propagandasına yasal kılıf dikilmiş, İmralı canisinin posterlerini taşımaya mazeret bulunmuş, canibaşına sayın demek, bölücü fikirleri ve terörist düşünceleri şiddete başvurmadan savunmak serbest hâle gelmiştir.

Geçtiğimiz aylarda, PKK'nın elinde rehin tutulan sekiz kamu görevlimizin teslim tutanaklarıyla salıverilmesinin karşılıklı al-ver sürecine dayalı olduğu bugün daha da netleşmiş haldedir.

Elbette KCK tutukluları kalabalıklar hâlinde özgürlüklerine kavuşmaya başlamışlardır.

PKK ne istiyorsa almakta, neyi bekliyorsa elde etmektedir.

Gerçekten de bölücü terör örgütü silahla yapamadığı ne varsa AKP marifetiyle, AKP hıyanetiyle ulaşmaktadır.



Başbakan Erdoğan dipsiz bir kuyuya düşmüş ve bölücülüğün akıntısına kapılmış durumdadır.

PKK, Türklüğün ezilmesini, Türk milletinin değersizleştirilmesini istemekte, AKP bunu hevesle yerine getirmektedir.

PKK, üniter millî devlet yapısının sakatlanmasını teklif etmekte, AKP bunu iştahla hayata geçirmektedir.

PKK, Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmasını, Türk ifadesinin her taraftan silinmesini bastırmakta, AKP bunları çoktandır yapmaktadır.

PKK, Türkiye'yi istemekte, AKP buna hazır olduğunu göstermektedir.

PKK, Türk vatanında hak iddia etmekte, AKP bu kutsal mirası peşkeş çekmek için müsait zaman kollamaktadır.

PKK nazlanmakta, AKP pışpışlamaktadır.

PKK somurtmakta, AKP gönül almaktadır.

PKK jest yapmakta, AKP mest üstüne mest olmaktadır.

Şu rezalete bakınız ki, Başbakan ve hükûmeti PKK'nın oyuncağı hâline gelmiş, tüm imkânlarıyla bölücülüğün önüne düşmüş ve flamasını sallamaya koyulmuştur.

Türkiye Cumhuriyet'i kuruluşundan 90 yıl, Türk milleti tarih sahnesine çıktıktan binlerce yıl sonra böylesi bir zillete muhatap olmak durumunda kalmıştır.



Görüyoruz ki, İmralı canisinin 2009 yılında belirlediği kanlı yol haritası, ölüm rotası AKP tarafından birer birer uygulamaya koyulmuş ve koyulmaktadır.

Teröristbaşı dün ne söylüyor idiyse, bugün Başbakan tekrarlamış ve sanki yeni bir şey gibi sahiplenmiştir.

İmralı canisi 1921 Anayasa'sına vurgu yapmış, bu anayasayı övmüş, aynısını Başbakan'da ifade etmiştir.

İmralı canisi, 1924 yılından sonra sorunların yaşanmaya başladığından bahsetmiş, Başbakan da aynı dili kullanmıştır.

İmralı canisi sözde Akil İnsanlar Heyeti'nin kurulmasını, Hakikatleri Araştırma Komisyonunun teşkil edilmesini alçakça zorlamış, Başbakan'da aynı tutumu benimsemiş ve hatta gereğini yapmıştır.

İmralı canisiyle Başbakan Erdoğan tencere kapak misali birbirlerini bulmuşlar ve hedefler konusunda üst üste çakışmışlardır.

Bu ikilinin müşterek çabaları altında çözüm ve barış çılgınlığıyla Türkiye adeta cehenneme götürülmektedir.

İhanet sürecine memur olarak dâhil edilen 63'lükler yurdumuzun değişik yörelerinde, farklı illerimizde bölücülüğün kabulendirilmesi için ikna turlarına ve psikolojik harekete başlamışlardır.

AKP-PKK ortaklığıyla belirlenen 63 akıllı karışık, ne anladıkları muamma olan çözüm ve barış ezberleriyle etrafta dolanmaya



ve hükümet imkânlarını son haddine kadar kullanmaya şevkle koyulmuşlardır.

Bu sözde akillerin Ege Bölgesi Heyetinin görüşleri kapkara bir üyesi, " Sen müzakere yaptığın insanlara hâlâ terörist dersen, Kürt sorunu yok, terör sorunu var dersen kafalarda soru birikir" ifadeleriyle sözde akillerin akıllarındaki ortaya dökmüştür.

Ayrıca bu çürümüş şahıs, ulus-devlete karşı olduğunu ve Türkiye'nin 29 özerk bölgeye ayrılması gerektiğini hiç utanmadan, hiç sıkılmadan açıklamıştır.

Bazı sözde akillere göre bölünme ve toprak kaybı gibi endişeler yersizdir, bazılarına göre ise barışın kaybedeni olmayacaktır.

Kimisi Kürt kökenli kardeşlerimizin toplam sayısını vermiş, kimisi de sözde barışı hukuk, adalet ve eşitlik temelinde tanımlamıştır.

Yine 63 aklı karışıktan birisi PKK'ya tazminat verilmesinden bahsetmiş, bir diğeri Türklerin Kürtlere borcunu ödemesi gerektiğini vurgulamış, bir başkası teröristbaşının serbest kalması ve Kandille İmralı arasındaki temasın sağlanmasıyla ilgili bayağı düşüncelerini paylaşmıştır.

İşte AKP-PKK iş birliğiyle toplanan sözde akillerin şu kısacık zaman süresinde seslendirdikleri görüşlerden bazıları, fakat en önemlileri bunlar olmuştur.

Acaba bu sözlerin sahipleri bölücü değil midir?

Bu görüşlerin tarafları ırkçı olmayacak mıdır?



Türk-Kürt ayrımını kaşımak, kardeş ihtilafını kamçulamak kallesliđin ileri derecesi olarak görölmeyecek midir?

Şehitlerimizin kemiklerini sıızlatma pahasına, teröristlere tazminat ödenmesini gündeme getirmek nasıl bir insanlık, nasıl bir akıllıktır?

Bu sözde akıller PKK'nın mı, yoksa Türk milletinin mi yanındadır?

Bu sözde akıller şiddetin, cinayetin ve pusunun mu savunucusudur, yoksa şereflı Türk askerinin Türk polisinin mi arkasındadır?

Bizim 63'lüklerle ilgili söylediiğimiz ne varsa bir bir ortaya çıkmaktadır.

Bunların amacı Türk milletinin birliđi, Türk kimliđinin yaşatılması deđildir.

Bunların amacı Türkiye'nin bölünmez bütönlüğüne destek sađlamak deđildir.

Bunların amacı Türk milletinin bin yıllık kardeşlik hukukuna katkı vermek, terör sorununa kalıcı ve etkili çözümler getirmek de deđildir.

Hayatlarında bir tek defa şehide şükran duymamış bedbahtlar bu 63'ün arasındadır.

Hayatlarında bir tek gün Türklüğü ağızlarına almamış, vatan dememiş, bayrak diyememiş PKK havarileri bu 63'ün içindedir.



Ecdadımızı öcü gibi gören, tarihimizi kanlı hadiseler yekûnu olarak değerlendiren, Türklüğe ait değerleri çiğnenmesi gereken bir meta gibi izah eden ruhsuzlar bu 63'lüklerin çevresindedir.

Bunlar PKK tetikçileridir.

Bunlar AKP propagandistidir.

Ve bunlar Türkiye'nin karşısındaki cepheadir, Türk milletinin sırtındaki kamburlardır.

63'lüklerden birçoğu, şehidimizin, gazimizin, mağdurumuzun hakkını hayatlarında akıllarına getirmemişlerdir.

Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarındadır.

Bunlar unvan avcısıdır.

Bunlar para ve şöhret takipçisidir.

Bunların derdi kanın durması, terörün bitmesi, anaların ağlamaması değil, Türkiye'nin bölünmesi, bölücülüğün kurumsallaşması ve PKK'nın dağdan inerek Türkiye'yi esir almasıdır.

Kaldı ki başka gailerleri, başka meramları yoktur.

Bir defa çözümden ne anladıkları, çözüm olarak neyi işaret ettikleri şaibelidir.

Ancak Türk milletinin bunlar gibilerine karnı toktur.

Damat Ferit'in nasihat heyeti ne şekilde yenilmişse, bunlar da tıpkı aynı şekilde yenilecek ve korkudan küçük dillerini



yutma noktasına gelerek soluđu kendilerine menfaat vadeden patronlarının yanında alacaklardır.

Türk milleti mukadderatına gözü gibi bakacaktır.

Büyük milletimiz canını alan, kanını döken bölücü teröristleri özgürlük savaşçısı ve hakkı yenmiş mağdurlar olarak göstermeye yönelik kim olursa olsun her platformda demokratik itirazını gösterecek, bunları geldikleri gibi de gönderecektir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan ve hükümeti, çözüm ve barış sürecindeki amacın kanın durması ve anaların ağlamaması olarak izah etmektedir.

Başbakan Erdoğan çözüm süreciyle Türkiye'nin huzura, güvenliğe, büyümeye koşacağını,

Ve ihanet sürecinin sonunda, anaların gözyaşının dineceğini, babaların ailenin mutluluğunu evlatlarıyla aynı masanın başında paylaşma imkânı bulacağını dile getirmektedir.

Başbakan'ın başkanlık hevesleri veya partili cumhurbaşkanı düşünceleri süreç fitnessinin ana argümanları arasındadır.

Başbakan'ın çözüm ortağı olarak sürece kattığı ve doğrudan doğruya da tavizlerle diz çöktüğü İmralı canisi ve terör örgütü PKK Türkiye'nin başlıca çibanbaşısıdır.

AKP, elinde bebeklerin, anaların, kadınların, şehitlerin kanı olan, silahlarına masum binlerce vatandaşımızın kanı bulaşmış hain teröristlerden insanlık beklemektedir.





Sınırlarımızın bu yakasında Mehmetçik silahı omzunda nö-bettedir, öte yakasında terörist elinde silahı ile öldürmenin sa-bırsızlığı içindedir.

Hükûmetin çözüm adı verdiği rezalete hâlâ kulak verenlere soruyorum:

Bugünkü ihanet tablosunda, silahı kimin, nasıl, ne şekilde ve hangi yollarla bırakacağını anlayanınız var mıdır?

Terör örgütünün herhangi bir mensubunda gizli ya da açık bir pişmanlık bir suçluluk duygusu ve milleten utanma ve mahcubiyet söz konusu mudur?

Dün yaptıkları katliamları yarın yapmayacaklarına dair bir terbiye hâli, ıslah işareti görülmekte midir?

Daha doğru bir deyimle, PKK'nın silahtan vazgeçeceğine dair en ufak ümit ışığı mevcut mudur?

PKK'nın dağ kadrosu ısrarla silah bırakmayacağını diklenerek, tehditler savurarak duyurmaktadır.

Terör örgütü sınırdan çıkmak değil, daha fazla sayıdaki militanlarını sınırdan içeri sokmak için faal hâlde olduğuna değişik açıklamalarla göstermiştir.

PKK'nın geri çekilmesi, sınırlarımızdan dışarı gitmesi şu hâliyle mümkün görülmemektedir.

Nitekim bazı teröristler sınır ötesindeki inlerine sembolik olarak gitse bile, çok sayıdaki örgüt üyesinin ülkemiz içinde kalacağı şüphesizdir.



PKK Türkiye'yi tam teslim almadan bir yere gitmeyecektir.

Gitse dahi, İmralı canisinin açıklamalarıyla sabittir ki, büyümek, güçlenmek ve stratejik hedefleri gözden geçirmek için sınır ötesi kamplara intikal edecektir.

PKK'lı teröristler şayet sınır dışına çıkarlarsa, güvenlik güçlerimizin nasıl ve ne şekilde hareket edecekleri şu günlerde yoğunluğuna tartışılmaktadır.

Başbakan Erdoğan "Emri biz veririz." diyerek durum ve pozisyon hatırlatması yapmış ve her şeyin hükûmetin inisiyatifinde olacağını vurgulamıştır.

Farzedelim ki, Başbakan yazılı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sınırlardaki terörist geçişine göz yumması ve müsamaha göstermesi için emir verse bile, bu emrin geçerliliği olacak mıdır?

Konusu suç teşkil eden bir emri yerine getirmek yürürlükteki hukuk kaidelerinin neresinde yazılıdır?

Kanunsuz emrin uygulanması hâlinde emri veren de, icra eden de suç işlemiş sayılmayacak mıdır?

Her şey bir yana, Mehmetçiğimiz kendisine silah doğrultmuş, on binlerce insanımızı katletmiş katillere nasıl göz yumacak, hükûmet böyle bir alçalmayı nasıl izah edecektir?

Silahlı veya silahsız teröristlerin geçişine rıza göstermek, hatta törenlerle uğurlamak şehidimize, millî varlığımıza ve



bizzat Türk milletine küfür, kayıtsızlık, vicdansızlık ve haksızlık değil midir?

Türk milletinin bağımsızlığını ve birliğini canı pahasına savunan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizden hiçbir fani teröristlere sessiz kalmasını beklememelidir.

Başbakan bunu eğer aklından geçiriyorsa böyle bir emir vermekten vazgeçmeli ve buna teşebbüs dahi etmemelidir.

Aksi takdirde bunun faturasına ne Başbakan, ne hükûmeti ne de yedi nesilleri katlanamayacaktır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Geçen haftaki grup konuşmamda, Başbakan Erdoğan'a bir çağrıda bulunmuş ve şöyle demiştim:

"57'nci hükûmet döneminde, MHP'nin sorumlu olduğu bakanlıkları inceletmeli ve gerekirse Mecliste araştırma komisyonu kurdurmalıdır. Hodri meydan, Yüce Divan'da dahil olmak üzere her yola başvurmaktan çekinmemelidir."

Başbakan Erdoğan da Moğolistan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis'te bir araştırma Komisyonu kurarak bizim de içinde yer aldığımız koalisyon hükûmeti dönemini inceleteceğini açıklamıştır.

Bunun yanı sıra, bugüne kadar hiçbir soruşturmaya konu olmayan şahsım hedef alınmış ve düzenlenen bir fezleke geçtiğimiz hafta içinde apar topar Meclise gönderilmiştir.



Anlaşılan Başbakan, süreç ihanetine gösterdiğimiz millî direniş ve dik duruşu kırmak için her yolu deneyecektir.

Çelişkiye bakınız ki, görevi ihmalden, suç ve suçluyu övmekten, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten, zimmetten, kalpazanlıktan, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilikten, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmaktan hakkında fezlekeler bulunan birisi, bize dürüstlük dersi vermeye kalkışmaktadır.

Sayın Başbakan, bilmelisin ki, senden korkan senin gibi olsun.

Senden çekinen de senin gibi iş birlikçilikten sabıka yesin.

Kalpazanlara, zimmetçilere eyvallahımız yoktur.

Dünyürlere, yandaşlara, hırsızlara, dolandırıcılara devletin bankalarını ve kamunun tüm kaynaklarını peşkeş çeken bir siyasetçiden öğrenecek bir şeyimiz de olmayacaktır.

Allah'a şükürler olsun ki, bizim de içinde bulunduğumuz 57'nci koalisyon hükümetinde, partimizin sorumluluğu altında bulunan bakanlıklarla ilgili veremeyeceğimiz hiçbir hesaplı bulunmamaktadır.

Çiğ süt içmediğimizden karnımızın ağrımaya da mümkün değildir.

Başbakan elinden geleni ardına koymamalıdır.

Nasıl olsa şimdi güç elindedir.



Nasıl olsa Meclis çoğunluğu emrindedir.

Her şeyimizi incelemeli, araştırmalı, ne varsa gün yüzüne çıkarmalıdır.

Başbakan bunları yapmazsa namerttir.

Biz ki, arkasına bakarak yürüyenlerden, düşe kalka yaşayanlardan, sırtışarak nefes alanlardan, mazisinden dolayı yüzü kızaranlardan olmadık, olmayız ve olmayacağız.

Eğer Türk milletinin varlığı, Türkiye'nin hayrı, Türklüğün bekası için bir bedel ödememiz gerekiyorsa, Başbakan bunu bilsin ki, seve seve ödemekten çekinmeyiz, çekinmeyeceğiz.

Yargı emrindedir.

Kolluk güçleri talimatını beklemektedir.

Başbakan, hakkımızda her türlü iftirayı atarak, biz korkutarak, dava arkadaşlarımızı tehdit ederek yolumuzdan ayıracağını, millet sevdasından vazgeçireceğini ve bölünmeye rıza göstereceğimizi sanıyorsa aklını kaçırmış ya da hayal alemine dalmıştır.

Biz korkmayız, biz pusmayız ve biz asla ülkülerimizin izinden çıkmayız.

Çünkü biz büyük Türk milletinin ölümü bile göze almış gözü pek müdafaacıları ve bayraktarlarıyız.



Son olarak Başbakan Erdoğan'a iki teklifim olacaktır.

Birincisi dokunulmazlığımı süratle kaldırmasıdır.

Milliyetçi Hareketin değerli milletvekilleri buna olumlu oy kullanacaklardır.

İkincisi de şahsım ve 57'nci koalisyon hükûmeti dönemini tüm ayrıntılarıyla araştırarak bir Meclis Araştırma Komisyonunu hemen kurdurmasıdır.

Başbakan Erdoğan'ın elini rahatlatmak, incelemelerini kolaylaştırmak için millî yetçi Hareket Partisi istenirse bu komisyona üye vermeyebilecek ve bu hakkını kullanmayabilecektir.

Ancak Başbakan ve partisi, bizim hükûmet dönemimizi incelerken, bizim de bir komisyon kanalıyla AKP'nin iktidar yıllarını incelememizin önü açılmalıdır.

Sayın Başbakan; siz 57'nci hükûmeti araştırın, biz de, 58, 59, 60 ve 61'nci hükûmetlerin tüm iş ve işlemlerini masaya yatıralım.

Böylelikle ak koyun, kara koyun her şeyiyle ortaya çıkmalıdır.

Başbakan'ın cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, akli kesiyorsa, her şeyi temizse, iktidar yıllarından gocunacağı, rahatsız olacağı bir şeyi yoksa bu davetimize kulak vermelidir.

Biz hazırız, biz buradayız ve biz kimin ne olduğunun millet huzurunda ortaya çıkmasını samimiyetle istiyor ve bekliyoruz.



Bu düşüncelerle siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve muhterem misafirleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, başarı ve esenlik dolu günler diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ







**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,**

**Saygıdeğer Misafirler,**

**Sayın Basın Mensupları**

Haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

27 Mayıs 1980 tarihinde kahpece şehit edilen merhum dava insanlarımızdan Gün Sazak Bey'in muhterem eşi Nilgün Sazak Hanımefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayacağız.

Dileğim, emeğinden başka gücü olmayan, emeğinden başka geçim kapısı bulunmayan milyonlarca insanımızın bu gün münasebetiyle anlaşılması ve haklarının da teslim edilmesidir.



Zira emek kutsaldır ve karşılıksız bırakılmamalıdır.

Hiçbir mazerete sığınmadan ikrar etmeliyiz ki, işçilerimizin, emeğiyle hayatın her türlü zorluğuna direnen kardeşlerimizin hak ettikleri sosyal ve ekonomik şartlardan oldukça uzak oldukları belli ve ortadadır.

Elbette işçilerimizin yegâne talepleri yalnızca ücretlerinin iyileştirilmesi değildir.

Her şeyden önce insanca yaşayabilmelerini temin ve teşvik etmek, saygınlıklarını ve itibarlarını daha da yükseltmek hükûmetin başlıca görevleri arasında görülmelidir.

Ayrıca işçilerimizin toplu görüşme masalarında ömür çürütmeleri, aldatılmaları insani olmadığı gibi, adil ve ahlaki de olmayacaktır.

Dileğim taşeronlaşma zulmünün bir an önce bitmesi, karın tokluğuna çalışan kardeşlerimizin mutlaka sesinin duyulmasıdır.

Geçici işçi statüsünde çalışan kim olursa olsun kadroya alınması şarttır ve bu hemen sağlanmalıdır.

İş güvenliği ve işçi sağlığı tüm çalışanlarımız için mutlaka, süratli ve kapsayıcı şekilde temin edilmelidir.

Üzerinde durmak istediğim bir diğer husus da, 1 Mayıs'ı fırsat bilerek, toplumsal huzur ve asayışı zedeleyecek kışkırtmalara karşı herkesin uyanık ve dikkatli olmasıdır.



1 Mayıs emeğin bayramıdır; teröristlerin, bölücülüğün, çatışma meraklılarının ve kavgadan nemalananların günü asla değildir.

Bu nedenle geçmişteki vahim olayların tekrarlanmaması konusunda gerek sendikalar gerek işçilerimiz ve gerekse de güvenlik güçlerimiz hassasiyet göstermeli, sabırlı ve sorumlu hareket etmelidir.

Bu duygularla, tüm emekçilerimizin layık oldukları sosyal ve ekonomik mertebelere kavuşmalarını diliyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Son zamanlarda kılavuzluğunu bizzat hükûmetin yaptığı ve adına süreç, çözüm ve barış denilen ihanet yolculuğunun tüm eşik ve sınırları geçerek ilerlemeye çalıştığına şahit olmaktayız.

Bu çerçevede yüz yüze kaldığımız tehdit ve tuzakların varlığında gözle görülür bir yoğunluk ve etkinlik olduğunu yakinen biliyor ve pür dikkat de takip ediyoruz.

AKP'yle birlikte bölünmenin vasiliğine, terörün himayesine soyunan karanlık çevreler kamuoyu hazırlama, oluşturma ve yönlendirme kurnazlığına dört elle sarılmışlardır.



Türkiye'nin bölünmesi ve etnik temelde ayrıştırılması sonucunu doğuracak çözüm reçeteleri fitneyi meslek edinmiş, ihaneti sıfat olarak üstüne almış terör pazarlamacıları tarafından hevesle yazılmıştır.

Gelinen bugünkü noktada, millî yetçi Hareket Partisinin yıllardan beri ikazla gündeme getirdiği ne varsa ülkemizin önüne bir bir konulmaya başlanmıştır.

Başbakan ve hükûmeti tam da beklediğimiz gibi hareket etmiş, öngörülerimizde ve teşhislerimizde bizi yanıltmamıştır.

AKP için ne dediysek teker teker ortaya çıkmıştır.

Başbakan Erdoğanla ilgili hangi yorumu yaptıysak, nasıl bir teşhis koymuşsak hepsi tam hedefini bulmuştur.

Nefsine esir düşmüşlerin, kibrin tasallutu altına girmişlerin, insanlıklarını bozuk para gibi görenlerin, millî gurur ve millî benliklerini elden çıkarmışların topu bir olmuş, BOP havuzunda toplanmışlardır.

Türk milletine düşmanlık duyanların, Türklüğe kin kusanların, bin yıllık rabıtayı kırmak için olmadık kalleşliklerden medet umanların alayı AKP çadırında buluşmuş, bu köhne yerde bilenmiş ve bıçkınlaşmıştır.

Başbakan Erdoğan'ın katı, hırçın, haşin, uzlaşmaz, iftiracı ve kaba üslubu hükûmetin yakıtı olarak bölücülüğün tekerini çevirmiş, Kandil ve İmralı'ya umut üflemiştir.



Şahsımın kayış kopardığını durmadan ifade eden Başbakan Erdoğan'ın uzun zaman öncesinden kaportası delinmiş, şanzımanını dağılmış, vidaları gevşemiş, aküsü bitmiş ve dümeni parçalanmıştır.

Kendisi adına ne utanç vericidir ki, çirkefliğin hurdalığına, yalanın garajına, ölçüsüzlüğün küllüğüne neyi varsa bedelsiz bırakmış ve geriye de yalnızca BOP'çuluğuyla bir başına kalmıştır.

Başbakan Erdoğan'ın hayatının en zifiri karanlığına gömülmesine ne partisinin ampülü ne PKK'nın Kandil'i engel olamamıştır.

İmralı canisinin yardım ve desteği bile kendisine yetmemiş, yabancı dostlarının çabası dahi şahsiyet noksanlığından, millî onur ve ruh yoksunluğundan yakasını kurtaramamıştır.

İşte böyle bir zat, millî yetçi Hareket Partisine ağız dolusu hakaret etmektedir.

İşte böylesi özelliklere sahip birisi, bulduğu her ortamda hakkımızda ileri geri konuşarak düştüğü aczi ve çaresizliği kapatmaya gayret etmektedir.

Elbette biz, Başbakan'ın anladığı dilden konuşacağız.

Elbette biz, Başbakan'a hak ettiği gibi mukabele edeceğiz, layık olduğu şekliyle cevap vereceğiz.



Bu nedenle, Türkiye'yi yakından ilgilendiren, Türk milletini tüm cephelerden tehdit eden çözüm ve barış ismiyle yürütülen ihanet sürecine ve PKK'nın Kandil elebaşlarının 25 Nisan'daki sözde geri çekilme beyanlarına geçmeden evvel, Başbakan'ın partimize yönelttiği asılsız ve omurgasız sözlerine kısaca değinmek istiyorum.

Öncelikle şu kadarını söylemeliyim ki, yükselen millî yetçilik Başbakan ve bölücülükten sabıka yemiş terörist dostlarını endişelendirmektedir.

Türk milleti oynanan oyunların farkına varmıştır.

Kurulan tuzaklar gün yüzüne çıkmıştır.

Niyetler anlaşılmış, amaçlar net olarak görülmüştür.

Millî birliğimizi dinamitlemeye çalışan hain ittifak tüm yönleriyle deşifre olmuştur.

Bu kapsamda partimizin olağanüstü mücadele ve kararlılığı süreç ihanetini baltalamış, çözüm ezberini sakatlamış ve barış korosunun emellerini bir bir aydınlatmıştır.

Başbakan'ın sınırları bu yüzden günden güne gerilmiş, kafası bozulmuş, sigortaları atmıştır.

Bilhassa geçtiğimiz hafta sonunda önce MÜSİAD Genel Kurulu'nda, ardından da dün partisinin Kızılıhamam'da düzenlediği il ve ilçe başkanları toplantısında konuşan Başbakan,



yine kuru gürültülerine devam etmiş, gıybet, dedikodu ve tezvирattaki ustalığını maharetle sergilemiştir.

Milliyetçi-Ülkücü hareketi biçmek, etkisizleştirmek, itibarsızlaştırmak ve ufalamak için yıllardan beri tam mesai hâlinde varlık gösteren Başbakan'ın kontrolü kaybettiği, ölçüyü kaçırdığı, dilinin ayarını bozduğu tüm berraklığıyla meydandadır.

Her açıklamasında fena hâlde çuvallayan, her sözünde düzeltilemeyecek kadar tenakuzlara batan birisinin, millî yetçi Hareket Partisini ve şahsımı aslı astarı olmayan suçlamalarla gölgeleyeceğini hesap etmesi bir defa büyük bir hata, vahim bir özür lülüktür.

İmralı canisinin kankalığı, PKK'nın çözüm kardeşliği Başbakan'ın aklını almış, gözünü karartmış, bilincini darmadağın etmiştir.

PKK çaktıkça MHP karşıtlığıyla soluklanmaya, İmralı canisi bastırdıkça MHP kınıyle rahatlamaya çalışan bu zihniyet için Üç Hilal kâbus olmuştur.

MHP'yle yatan, rüyada bile MHP'yi gören, MHP'yle uyanan, üstelik MHP'nin adını duyunca anında irkilen bu anlayış su katılmamış müfteriliklerini zemberekten boşanmacasına sürdürmüştür.

Şüphesiz korkunun ecele faydası yoktur.





Zeytinyağı gibi üste çıkmak için mesnetsiz ve dayanaksız sözlerin bir karşılığı da bulunmayacaktır.

Milliyetçi-Ülkücü hareket Başbakan ve partisinin ensesindedir, Türk milletinin hak ve hukukunu savunmak için her zamankinden daha da hazırlıklı ve heyecanlıdır.

Bu itibarla Başbakan Erdoğan güneşi balçıkla sıvamaktan vazgeçmelidir.

Bilir bilmez konuşmaktan, boşa atıp dolu yakalama sinsiliğinden birazcık utanması kaldıysa hemen uzaklaşmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni şu ya da bu partinin yedeği olarak göstermek, onun bunun peşine takılmakla itham etmek her şeyden önce Başbakan'ın boyunu ve cüssesini ziyadesiyle aşacaktır.

Hamdolsun milliyetçi-Ülkücü hareketin yegâne dayanağı büyük Türk milletidir.

Biz yardımı Cenab-ı Hak'tan bekleyen, desteği aziz milletimizden gözleyen, "İla-yı Kelimetullah"ın aşkından ayrılmayan, Türk-İslam ülküsünün peşine düşen, Türk milleti sevgisiyle yanıp kavrulan ve hiçbir ayrımcılığa pirim vermeyen millî yetçi-ülkücü hareketiz.

Millet ve vatan uğruna ömürlerinin baharında canlarından olmuş aziz dava şehitlerimiz bizim ufkumuzda parıldayan ilham kaynaklarımız, ülkü burçlarımız ve gönüllerimizdeki sönmeyecek



sevda ateşlerimizdir.

Başbakan Erdoğan'ın ırkçılar, kafatasçılar, teröristler, kovboy-lar, hayvanlar, katiller, Fatıha bilmeyenler, namaz kılmayanlar, morg bekçileri, şehit istismarcıları, kandan geçinenler, manevi-yatsızlar sözleriyle küfürler yağdırdığı milliyetçi-Ülkücü hareke-tin muhterem mensupları, Türk milletinin güvencesi, Türkiye'nin kardeşlik harcı, Türk vatanın son umududur.

Bu kötü sözler eminim ki sahibinden başka kimseye de yakışmayacaktır.

PKK'yla aynı kaşıktan yiyen aynı lekeli bardaktan içen, aynı kokuşmuş havayı soluyan ve tabii olarak 40 bin kişinin katiline el pençe divan duran birisinin, partimizin ve aziz dava arkadaşları-  
mın adını anmaya yüzü bile olmayacaktır.

BOP'a uydu olmuş, Haçlı planlarına mevzi açmış, misyo-nerlere, emperyalist projelere yol vermiş, Müslüman katille-rini sırtına almış bir siyaset köhnemişliğinin millî yetçi Hareket Partisine maneviyat hatırlatması yapması tam bir ahlaksızlık ve hadsizliktir.

Sayın Başbakan bizim yönümüz yüce Rabb'imize dönüktür.

Peki, senin yönün, gittiğin istikamet neresidir?

Senin ibren nereyi göstermektedir?

Senin gözün nereye dalmış, başın ne tarafa dönmüştür?



Sen, yüce dinimize hakaret edenlerle, İmralı canisini peygamber görenlerle, Zerdüştlükte karar kılanlarla görüşürken nasıl hidayetten, nasıl maneviyat bilirkişiliğinden bahsetmeye cüret edersin?

Başbakan Erdoğan konuştuğunda batmakta, battıkça şaşkına dönmektedir.

Bilinsin ki, bizi başka oluşum ya da partilerin yedeğinde gösterecek kadar izan ve terbiyeden mahrum olanlar önce PKK'nın kantağı, bölücülerin ikaz lambası, teröristlerin alarm zili ve İmralı canisinin de odacısı olduğunu görmeli ve bunu da kafalarına sokmalıdırlar.

PKK'nın tez ve propagandasını aziz milletimize dayatmaya çalışan 63'lüklerin her gittikleri yerde millî iradenin tepkisiyle karşılaşmasından gocunan Başbakan'ın, millî yetçi-vatanseverleri çapulculukla suçlaması da sonuç vermeyecektir.

Son yurdumuzun her tarafı gerçek çapulcularla mücadele için hazır bekleyen, hiçbir tehditten yılmayacak millî yetçi-vatanseverlerle kaynamaktadır.

Ben hepsiyle gururluyum hepsiyle iftihar ediyorum.

Protez bacağını savuran gazimizle, 63 akılsız demokratik itirazlarıyla susturan şehit yakınlarımızla, Türk milletine elinde bayraklarla sahip çıkan tüm milliyetçi-vatanseverlerle övünüyorum.



63 çöpten çelebinin daha fazla millî vicdanların sabrını zorlamadan AKP ve PKK eyyamcılığından vazgeçerek işlerine güçlerine bakmaları hem kendileri hem de toplumsal huzur açısından artık çok önemli hal almıştır.

Bu ertelenmemeli, geciktirilmemelidir.

Türk milletinin PKK propagandasına, siyasi Kürtçülüğe ve Kürdistan sözcülüğüne her şeyiyle kapalı olduğunu herkes iyi anlamalıdır.

İmralı canisine çıt çıkaramayan, PKK'ya vagon olan Başbakan ve arkadaşlarının eğer çapulcu görme ısrarları varsa körebe oyunuyla birbirlerini bulmaları bizim hararetle tavsiyemizdir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

AKP-BDP-PKK ve İmralı canisi arasında eşgüdüm ve koordinasyon hâlinde yürütülen, küresel sömürgeci güçlerin dayatması ve onayıyla uygulamaya koyulan çözüm ve barış süreci taviz, teslimiyet ve çirkinliklerle ağır aksak da olsa mesafe almaktadır.

Karşımıza kurtuluş olarak çıkarılan plan, proje veya öneriler AKP'nin seneler içerisinde bölücü teröristlerle girdiği yakınlaşmanın doğal bir neticesinden başka bir şey değildir.

Başbakan Erdoğan, BOP kulvarında İmralı canisi ve örgütüyle birlikte ektiği fitneyi şimdi çözüm olarak toplama arayışındadır.



Gelişmelerin seyrine baktığımızda bölücülüğün stratejik anlamda yeni bir safhaya geçiş göstermeye başladığı anlaşılmalıdır.

Başbakan ve İmralı canisi küresel güçlerin perde gerisinden verdikleri ev ödevlerine binaen Türkiye'nin yıkım butonuna birlikte basmışlardır.

AKP ile PKK derin bir ortaklık kurgusu altında rollerini ezbere oynayan iki zalim olarak söz kesmişler, yanlarına aldıkları postacı BDP'ye de bir o yandan bir buyana mektup taşıyan Kandil robotu görevini layık görmüşlerdir.

Başbakan ve canibaşının açtığı zulüm şemsiyesi altında biriken çözüm lobisi, bölücü talepleri zamana yayararak ve artan dozlarla aziz milletimize kabullendirmek için işbaşı yapmışlardır.

Bu lobi öylesine kalabalık, öylesine hırslıdır ki, kendilerine vadedilen şan, şöhret ve statü yeminden dolayı iştahları kabarmış, vicdanları kapanmıştır.

Kimler yoktur ki bunların arasında;

- 63 akli karışık her türlü kara propagandaya başvurarak görev icra etmektedir.
- Sözde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite zeminini kullanan mihraklar, güdümlü düşünce kuruluşları, sipariş üzerine çalışan anket şirketleri işbaşındadır.



• PKK'yla düřüp kalkan aydın müsveddeleri, yandař medya patronları, uluslararası çıkar gruplarının içimizdeki uzantıları, gözü paradan ve kardan başka bir řey görmeyen gruplar sürecin faal aktörleri arasındadır.

• Washington, Brüksel, Erbil, Erivan ve Londra ağızyla konuşan uzman ve yorumcular sürecin turnusol kâğıdı işlevi gören simaları olarak bir hayli ilgi çekmektedir.

Ve elbette süreç ihaneti fotoromanında, Başbakan Erdoğan “Bay Yalan” olarak öne çıkmıř, İmralı canisi yıldızı parlayan “ Bay İhanet” olarak rakipleri arasından sıyrılmıř, Barzani dostça alkıřlanan “Bay Düşman” olarak pozisyon elde etmiř, PKK ise kanın ve ölümün markası olarak sivrilmiřtir.

Süreç süprüntüsünün toz bulutu altında, çok yoęun ve sistematik bir yönlendirme, bıktırma, teslim alma, zorlama, istismar rüzgârı estirilmekte, aşamalı olarak çözümlenin, çürümenin ve çöküşün řablonu milletimize kabullendirilmeye uğrařılmaktadır.

AKP hükümeti tıpkı işgal güçleri gibi hareket etmekten, tıpkı içimize sızan ajan provokatörler gibi bozgunculuk yapmaktan rahatsız deęildir.

Ve akıl aldıęı küresel mahfiller yardımıyla, PKK'yla görüşmeleri, İmralı canisiyle müzakereleri meřru gösterebilmek için muazzam derecede kirli propaganda taktiklerini devreye sokmuřtur.



"Analar ağlamasın, barış gelsin, çözüm olsun, kan dursun, ezberler bozulsun, hatalar sorgulansın, mutluluk olsun, huzur dolsun, ekonomi büyüsün, kardeşlik kazansın." türünden sayısız kavramla karşımıza çıkan aldatma ve riya kampanyası milletimizin basiretini bağlamak için son sürat seferber edilmiştir.

Barış denilmiş, ancak kimlerle savaşım da barış aşamasına geldiği itiraf edilememiştir.

Çözüm denilmiş, ancak neyin çözüldüğü, nasıl çözüldüğü ve hangi yollarla çözümün olacağı bir türlü açıklanmamıştır.

Analar ağlamasın denmiş, ancak analarımızı inim inim inleyen, vatanımızın semalarında öbek öbek toplanan ağıtların biricik müsebbibi katillerle gözyaşlarının nasıl döneceğinin bir türlü izahı yapılamamıştır.

Başbakan Erdoğan 29 yıldır kan içen, bedenlere mermi sıkan, topraklarımızı ayırmaya çabalayan, insanımızı gaspetmeye çırpınan, evlatları öksüz, gelinleri dul bırakan alçakları, allayıp pullayıp barış gönüllüsü yapmış, ne var ki millî yetçi Hareket Partisini hedefe koyarak terörün bitmesini istememekle itham etmiştir.

Bu kafaya göre, millî yetçi Hareket Partisi şehitlerin gelmesini istiyormuş, kanın durmasından da sızlanıyormuş.

Bu hayâsız, uydurma ve namert sözler elbette milletimiz tarafından ibretle izlenmektedir.



AKP'ye oy veren muhterem vatandaşlarım, AKP'li vatansever milletvekili arkadaşlarım muhakkak ki Başbakan'ın sözlerine içten içe tepki göstermektedir.

Sayın Başbakan PKK seni baştan çıkarmıştır da haberin olmamıştır.

PKK'yı MHP'nin yanında daha evla görmeyen olsa olsa senin bozuk sicilinden, çarpık zihninden ve donmuş millet anlayışından ileri gelmiştir.

Bizi, terörün bitmemesini istemekle, şehitlerin gelmemesine üzülmekle suçlamak için bir insanın ya aklını yitirmiş olması veya vicdanını BOP'a ipotek ettirmesi gerekecektir.

Başbakan Erdoğan'ın şehidimizden, gazimizden helallik almadan, teröristlerle tokalaşmaya ve helalleşmeye yönelmesi kandan, ölümden ve şiddetten kimin istifade ettiğini ifşa etmesi bakımından oldukça anlamlıdır.

Sayın Erdoğan sen PKK'lılarla bayramlaşabilir, heyecanla kucaklaşabilirsin.

Hatta bayram günlerinde yeni ve pahalı kıyafetler giyerek İmralı canisiyle birbirinize ziyaretler düzenleyebilir, birlikte bölünmüş Türkiye niyetine baklava yiyebilirsiniz.

Ama biz şehitlerimizin aziz hatıralarını, gazilerimizin mübarek mücadelelerini, muhterem analarımızın beklentilerini bağrımıza basacağız ve sana, iş birlikçilerine, terörist dostlarına, yabancı hisımlarına Allah'ın izniyle çiğnetmeyeceğiz.





Boşuna yorulma, boşuna oylanma.

Senin ve senin gibilerin yeri Kandil, İmralı ve BOP'un kanlı sayfalarıdır.

Bizim ise yerimiz büyük Türk milletinin şerefli yanıdır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Şimdi yeni bir furya başlamış, PKK'nın geri çekilmesiyle ilgili karartma, akıl çelici iddia ve safsatalar her tarafı kaplamıştır.

Bildiğiniz gibi, dağ kadrosunun bir numaralı yöneticisi ve KCK Yürütme Konseyi Başkanı sıfatını kullanan terörist Karayılan 25 Nisan 2013 tarihinde altı maddelik çekilme, üç aşamalı sözde demokratik çözüm planını açıklamıştır.

Ne ilginç tesadüftür ki, Ankara'da MGK toplantısı yapılırken, Kandil'de de PKK talepleri bir bir sıralanmıştır.

Karayılan PKK'lı militanların 5 Mayıs 2013 tarihinde geri çekilmeye başlayacağını bildirmiştir.

Buna göre, uygulanmakta olan sözde ateşkes ve geri çekilmeden sonra birinci aşama sona erecek ve yeni bir evreye geçilecektir.

İkinci aşamada, daha çok devlete ve AKP hükûmetine görevler yüklenmiş, Kürt halkının inkarını sona erdirecek, varlığı ve özgürlüğü kabullenecek, tüm kimliklerin, inançların ve mezheplerin hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak bir anayasa yapılması şart koşulmuştur.



Bununla birlikte koruculuk sisteminin, özel tim ve tüm özel savaş yapılarının devre dışı bırakılması hoyratça ifade edilmiştir.

Normalleşme adı verilen üçüncü aşamada ise, barışın kalıcılaşması adına İmralı canisi dâhil tüm PKK'lı militanlarının özgürlüklerine kavuşmaları dayatılmıştır.

Ancak bu şekilde silahların devre dışı kalması gündeme gelecektir.

Karayılan'ın altı maddeden ibaret sözde geri çekilme planında özet olarak şu hususlar yer almıştır:

Teröristler öteden beri kullandıkları güzergâhlardan disiplin ve gizlilik içinde ve mümkün olan en kısa sürede ana kamplarına, yani Irak'ın kuzeyindeki inlerine döneceklerdir.

Bu geri çekilme sırasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinden herhangi bir saldırı gelirse çekilme derhâl durdurulacak ve misilleme yapılacaktır.

Ayrıca teröristler sınır ötesine giderken, boşalttıkları yerlerde güvenlik güçlerimizin askerî bir aktivite ve çatışmaya neden olacak tahrirlerde bulunmamaları bizzat PKK'lı Karayılan tarafından istenmiştir.

Tüm bunlardan ortaya çıkan sonuç şudur: PKK elindeki silahını bütünüyle Türkiye'ye çevirmiştir.

Bunlar olmazsa daha büyük saldırılarını gerçekleştirmek için hazır beklediğini tehditler savurarak ima etmiştir.



Aylardır şehit haberleri gelmedi diyerek propaganda yapanlar, bu yolla bize edepsizce sataşanlar PKK'nın bölücü ve kanlı niyetlerini ne zaman fark edeceklerdir?

Sınırlarımızda eli tetikte bekleyen teröristler ilk fırsatta gelip de oluk oluk kan akıtınca bunun vebalini kim, nasıl taşıyacaktır?

Cudi'de çiçek toplamaktan dem vuran Sayın Başbakan, bu gelişmelere barış mı diyorsun?

PKK'nın silahlı şekilde anayasa nöbetine girmesi, İmralı canisinin affını her şeyin önüne koyması seni hiç düşündürmemiş midir?

Bölücü terör örgütünün gözdağı vermesini sen çözüm olarak mı değerlendiriyorsun?

"Devlet kendisiyle hesaplaşıyor, çözüm verimli yürüyor." diyen yıkımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı sen bu geri çekilme mizansenine Türk milletinin aldanacağını mı sanıyorsun?

"PKK'ya bir çekirdek bile vermiyoruz." diyen AKP'nin çok konuşan ağzı sen herkesi kendin gibi enayi mi görüyorsun?

Muhataplarını AKP'ye ayakta selam durmaya çağırın Başbakan Yardımcısı küçükük aklınca terörün bittiğini mi hesaplıyorsun?

Çok umutlu olduğunu tekrar tekrar gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanı ve MGK kararlarından bölücü terör ifadesinin kaldırılmasına imza atan isimler sizler ne diyeceksiniz?



Bu geri çekilme kurnazlığı oldukça sulandırılmış, saptırılmış ve haddinden fazla abartılarak süreç ihanetinin hanesine artı olarak yazılmıştır.

Hatta bu ne idüğü belirsiz geri çekilme ilanı terörün bitişi olarak servis edilmiş, bayram olarak sunulmuş, dost ellerin birbirini tutması olarak lanse edilmiştir.

Düşünebiliyor musunuz, millî bayramları sabote eden AKP hükûmeti, PKK'nın bir beyanından dolayı havalara uçmuş, bayram turları atmış, umutlanmış ve 29 yıllık namlu tutan katilleri dost eller olarak selamlamıştır.

Bize göre bu yaklaşımlar, her anlamda iflas etmiş millî haysiyet yoksunlarının hezeyanlarından başka bir şey değildir.

Acaba PKK'lıları dost eller olarak tanımlayan AKP'li çürümüşler, şehit analarının kınalı ellerini bundan böyle nasıl tutacak, onların yüzlerine utanmadan nasıl bakacak ve haklarını nasıl ödeyecektir?

Bu düpedüz densizlik, tamı tamına vicdansızlıktır.

Terörist Karayılan'ın açıklama yapacağı yer elbette PKK tarafından belirlenmiştir.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensupları da kızarmış tavuk ve pilavlar eşliğinde PKK'nın şovuna aracılık etmiş, heyecanla Kandil fitnessinin mesajlarını duyurmuşlardır.



Ne hikmettir ki, Kandil'in yolunu herkes bulmuşken ve teröristlerle görüşmek neredeyse moda hâline gelmişken, yıllardır PKK'yı yuvalandığı yerlerde bir tek AKP bulamamıştır.

Kandil'e hareket için devamlı ayak sürüyen hükûmetin geçmişte; sınır ötesi operasyon yapmamak için dile getirdiği "bizi bataklığa çekmeye çalışıyorlar", "İkinci Sarıkamış faciası olur." "daha önce defalarca yaptık sonuç alamadık" şeklindeki bahaneleri de henüz hafızalardan çıkmamıştır.

Şehit cenazelerinin arttığı dönemlerde de bizzat Başbakan tarafından, "Bakanlar Kurulunun çok şeye gebe." olduğu söylenmiş, terör saldırıları unutulmaya yüz tutunca geri adım atılmış, el altından pazarlıklar pişkince sürdürülmüştür.

PKK'lı terörist Karayılan'ın çekilme açıklaması, bu esnada savaş kazanmış bir muzaffer komutan edasıyla konuşması, meydan okurcasına görüşlerini dikte ettirmesi AKP-PKK-İmralı canisi arasındaki pazarlıkların boyutunu ve hükûmetin nasıl bir kördüğümün içine düştüğünü açıkça gözler önüne sermiştir.

Şu rezil tabloya dikkatlerinizi çekmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti; hem PKK'nın alternatif devlet yapılanması olan KCK'yı hem de silahlı unsurunu kabul eden ve muhatap alan bir ülke durumuna AKP sayesinde düşürülmüştür.

PKK'lı Karayılan yeni Türkiye'den, yeni Orta Doğu'dan bahsederken AKP suspus vaziyette kalmış, geri çekilmenin şamatasıyla kepezeliklerin, kurşun gibi sözlerin üzerini kapatmakla meşgul olmuştur.



Ayrıca terör örgütü, bünyesinde Kürt bulunduran devletler yanında Orta Doğu'yu da dizayn etme hak ve yetkisini kendisinde görebilmektedir.

Karayılan'ın açıklaması PKK'nın bugüne kadar İmralı canisinin 21 Mart 2013'te Nevruz nedeniyle yaptığı açıklamadan sonra elde ettiği en önemli propaganda imkanıdır.

Bu da AKP iktidarının sağladığı kaygan ve karanlık zeminde, yerli ve yabancı medya vasıtasıyla sağlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Cani Karayılan, verilen mücadelede savaşı kazandıklarını söylemiş ve hedefe ulaştıklarından bahisle kendini Kürt olarak tanımlayan herkese "kimliğiniz ve kişiliğiniz örgüt tarafından verilen mücadele sonucu kazanılmıştır" mesajını dillendirmiştir.

Ve bu cürete de Başbakan ve hükûmeti tarafından ulaştırıldığı tartışmasızdır.

Son günlerde PKK'ya özellikle büyükşehirlerden katılımların arttığı yazılı ve görsel medyada yer bulmuştur.

Şayet bu doğruysa, PKK'nın, AKP müsamahasıyla militan devşirmede önemli oranda imkân ve ortam bulduğu gerçeği ortaya çıkacaktır.

Bu da teröre yardım ve yataklık suçudur ki, AKP ihanetinin belgelenmesi için daha fazla bilgi ve delile gerek bile kalmayacaktır.



Buradan ikaz ve tekraren belirtmek isterim ki, kanlı terör örgütü PKK ve İmralı'da yatan hain hiçbir şekilde Kürt kökenli kardeşlerimin temsilcisi değildir.

Çünkü Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin ayrılmaz birer parçalarıdır ve kanlı örgüt en çok da onların canına kast etmiştir.

Şimdiye değin, hiçbir Kürt kökenli kardeşimin hakkı yenmemiş, hiçbirisi dışlanmamış ve horlanmamıştır.

Bugüne kadar hangi Kürt kökenli vatandaşım herhangi bir imkandan mahrum kalmıştır?

Bu sorunun üzerinde samimiyetle durulmalı ve cevabı dürüstçe verilmelidir.

Terörist Karayılan tarafından verilen mesajların içeriğinden örgütün silah bırakmasının söz konusu olmadığı ve militanların silahlarıyla birlikte sınır ötesine intikal edecekleri anlaşılmaktadır.

Ancak bunun ne ölçüde doğru olduğu, teröristlerden kaçının sınırlarımızın dışına çıkacağı belli değildir.

Örgütün ne kadarının kır ne kadarının şehir elemanı hâline getirildiği, bunlardan ne kadarının sınır dışına çıkacağı, ne kadarının şehirlere yönlendirileceği, Irak'a geçecek sayının ne olduğu ve kontrolünün nasıl yapılacağı da bilinmezliğini korumaktadır.



Teröristlerin geldikleri gibi ve sızdıkları noktalardan çıkacaklarına göre bu yolların malum ve bilinen yerler olduğu açıktır.

O halde sınır hattımızda görev yapan birliklerimiz teröristlerin geçişine nasıl sessiz kalacaktır?

Kimin girdiği kimin çıktığı ve gerçekten de sınır ötesine gidilip gidilmediği nereden bilinecektir?

Kim ya da kimlerdir gidecek olanlar?

Bunların envanteri mi tutulmuş, sayımı mı yapılmıştır?

PKK'lılar figüran kullanırsa bunu kim anlayacaktır?

Şehitlerimizin kanlıları kademeli ve gizli şekilde sınır ötesine çıkarken, Başbakan'ın hiç mi yüreği sızlamayacak, hiç mi yüzü kızarmayacaktır?

Mesela, 16 Ekim 2012 tarihinde şehit edilen polis memurumuz Orhan Ayhan'ın, 17 Ekim 2012 tarihinde şehit edilen Tankçı Üsteğmen Aykut Köroğlu'nun, Uzman Çavuş Fırat Yıldırım'ın, Uzman Çavuş Bülent Yalçın'ın ve Uzman Çavuş Fevzi Algönül'ün katillerine sınır kapıları ardına kadar açılacak mıdır?

18 Kasım 2012 tarihinde Hakkâri Şemdinli ilçesi Derecik Beldesinde şehit edilen Üsteğmen Gökhan Korkut'un, Uzman Çavuş Mehmet Bostancı'nın, Uzman Çavuş Bekir Çavuş'un ve Uzman Çavuş Bilal Akgün'ün kanlıları hiçbir şey olmamış gibi çekip gidecekler midir?





1 Ağustos 2009 tarihinde, Polis Akademisi'nde başlatılan demokratik açılım isimli yıkım projesinden, 21 Mart 2013 Nevruz'una kadar geçen sürede, rahmeti rahmana kavuşmuş şehitlerimizin azılı katillerinin daha fazla can almaları için sınırlarımızdan çıkıp gitmelerine göz mü yumulacaktır?

Bunun neresi terörün bitişi olarak görülmektedir?

Başbakan karanlık devrin kapanmasından bahsederken, karanlık adamlarla sözde barış ve çözüm konuştuğunu, millete tuzaklar kurduğunu ne zaman dile getirecektir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensuplarının, dün silah arkadaşlarını, birlikte nöbet tuttıkları tertiplerini, aynı ranzada yattıkları devre arkadaşlarını hunharca katledenlere turnike işlevi görmeleri mi istenmektedir?

Adalet bunun neresindedir? Devlet nereye sinmiştir? Hükûmet hangi deliktedir?

Bu katillerden hesap sorulmadan gitmelerine nasıl müsaade edilecektir?

Bundan sonra yargıya güven sağlanabilecek midir?

Sınırlarımız onun bunun pervasızca, küstahça, canının istediği zaman, hele hele elinde silahla girip çıkabileceği bir yolgeçen hanı mıdır?

Böyle olduğu ileri sürülüyorsa, Türkiye'nin devlet olma hukuk ve adabı nasıl ileri sürülecektir?



Bu tip bir devletle bu zorlu coğrafyada nasıl ayakta kalınacak, kuru tehditlere boyun eğen bir hükûmetle Türk milleti nasıl emniyetini sağlayacaktır?

Mehmetçiğe sırtını dönmesini tavsiye eden soytarıların bu konuda bir fikri var mıdır?

Termal kameralar kapansın, heronlar uçmasın, karakollardaki kuleler boşaltılsın, asker kurşun atmasın, aman provokasyon olmasın diyerek avaz avaz bağırان içimizdeki PKK'lılar, AKP'de yuvalanmış Kandil yanaşmaları bu sorularımıza ne diyecekler, nasıl karşılık vereceklerdir?

Başbakan Erdoğan daha düne kadar teröristlere silahlarını bırakmalarını veya mağaraya gömmelerini önererek bu şekilde sınır dışına çıkmalarını istemiştir.

Aksi hâlde silahla çıkışın sorun olacağını hatırlatmış ve güvenlik güçlerimizin teröristlere müdahale etmemesi hâlinde suç işleyeceklerini ihtaren söylemiştir.

Bu durum karşısında sayıları bin beş yüz ile iki bin arasında olacağı ifade edilen PKK'lı teröristler silahlı vaziyette nasıl sınır ötesindeki inlerine gideceklerdir?

AKP hükûmeti teröristlere ateş edilmemesi konusunda güvenlik güçlerimize herhangi bir emir vermiş midir?

Eğer gizli bir emir verildiyse bu Anayasa'nın 137'nci maddesine aykırı olacak ve alenen anayasal suç oluşturacaktır.



Başbakan Erdoğan onu bunu bırakmalı, bu sorularımızın cevabını vermelidir.

PKK'ya escortluk yapacak kadar küçülen, sınırlarımızı suçlulara açacak kadar zelif bir duruma düşen iktidar anlayışının Türk milletinin menfaatini gözetmesi asla mümkün değildir.

Bir başka konu ise geri çekilme zamanının terörist grupların kendi inisiyatiflerine bırakılmış olmasıdır.

Bu esneklik, terörist grupların "Çekilmeye şimdilik gerek duymadım ya da emniyetli ortam olmadı, o nedenle çekilmedim ya da çekilemedim." savunmasını beraberinde getirecek ve gittiler zannı ile hareket edecek olan halk ile güvenlik güçlerimiz ciddi tehlikelere maruz kalabileceklerdir.

Militanların Türkiye'yi terk ettiklerini varsaysak dahi; terör eylemlerinden vazgeçmeyecekleri aşıkardır.

Bu terörist unsurların PYD'yi destekleyecek şekilde Suriye'ye kaydırılmaları, Irak merkezî yönetimi ile sorunları olan Kuzey Irak yönetiminin emir komutasında peşmerge ile birlikte hareket etmeleri veya ABD tarafından İran'a yönelik olarak PJAK'ın güçlendirilerek kullanılmaları ihtimal dahilindedir.

Kuvvetle muhtemel olanı ise Suriye ve İran'a karşı yönlendirilecek olmalarıdır.

PKK, AKP desteğiyle konjonktürel şartları çok iyi kullanmış ve zaten var olan etkisini daha geniş bir coğrafyaya yaygınlaştırma fırsatını yakalamıştır.



Terör örgütü, Türkiye'de AKP iktidarının içinde bulunduğu şartlardan yararlanarak hem hedeflerine azami ölçüde ulaşmış olacak hem de yakın gelecekte yeniden dizayn edilecek olan Suriye ile muhtemel bir İran krizinden üst derecede yararlanma imkanına kavuşmuş olacaktır.

PKK'nın sahip olduğu silahlı güç, sözde barış ve çözüm döneminde elde edeceği iç kamuoyu ile uluslararası güç odaklarının desteği, bu örgütü Türkiye'nin başına daha büyük bela olarak saracaktır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

PKK'nın özellikle eğer gerçekleşirse, Irak'ın kuzeyindeki alana çekilmesi hâlinde bir sorunla karşılaşması söz konusu değildir.

Görüldüğü kadarıyla ABD, çekilme kararına yönelik desteğini hemen açıklamış olup, diğer ülkelerin de bu konuda geri durmayacağı belginleşmeye başlamıştır.

Nitekim Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından alınan teröristleri "aktivist" olarak tanımlama kararı bu konuya AB ülkelerinin hazır olduklarını göstermesi bakımından önemlidir.

Bunun devamı ABD ve AB ülkelerinin PKK'yı yakın bir süreçte terörist örgütler listesinden çıkarmaları ile gelecektir.



Bu durum yıllarca verilen emek ve uğraşın sonucu olan PKK'nın terörist örgütler listesine sokulması çabasının boşa çıkarılmasının yanında, Türk devletinin diplomatik alanda köşeye sıkıştırılması sonucunu da getirecektir.

Diğer taraftan PKK'lı Karayılan "Kuzey Kürdistan" diyerek ülkemizin bir kısmını aklınca bölmüş, bağımsız ve dört ayaklı Kürdistan'a eklemiştir.

Peki, Başbakan Erdoğan bunlara ne diyecektir? Ve bugüne kadar niye herhangi bir itiraz göstermemiştir?

AKP zihniyeti, "Karayılan yanlış anlamış." diyerek vaziyeti idare edeceğini mi zannetmiştir?

PKK, Türkiye üzerinde ameliyat yapmak için paslı neşteri masaya çıkarmakta, Başbakan ve arkadaşları da millî yetçi Hareket Partisine saldırmaktadır.

Karayılan Kuzey Kürdistan diyerek meydanı boş bulmuşçasına konuşmakta, bir tane yürekli AKP'li ortaya çıkıp, "Hadi oradan, sen kimsin?" diyememektedir.

Sayın Başbakan sorarım sana, bu Kuzey Kürdistan neresidir? Buraya nasıl gidilir? Buranın haritadaki yeri nerededir?

Böylesi bir pespayeliğe onay mı verdin, ümit mi aşıladın?

Oslo'daki görüşmelerde, İmralı'daki pazarlıklarda, özel uçaklar tahsis ederek havalarda gezdirdiğin teröristlere federasyonu ya da konfederasyonu mu vaat ettin?



İmralı canisi ve cezaevindeki diğer PKK'lıları affetmek için bir takvim mi belirlendin?

Türk milletini Anayasa'dan çıkarmak, değilse bile Türlüğü silmek için mutabakata mı vardın? İmralı canisine boyun mu eğdin? PKK'ya küresel dayatmalar eşliğinde iki büklüm mü oldun?

Nedir senin gözünü kapatan, kararlarına hâkim olan?

Bir açığın var da tehdit altında mısın?

Veremeyeceğin, açıklamayacağın ve telafi edemeyeceğin bir yanlığın var da her zillate boyun mu büküyorsun?

Başbakan bu gidişle eninde sonunda Yüce Divan önüne gelecek ve kalan ömrünü pişmanlıklar içerisinde geçirmek zorunda kalarak Türk milletinin vicdanında ebediyete kadar mahkûm olacaktır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Konuşmama son vermeden önce, bir konuya daha kısaca temas etmek istiyorum.

Yeni Anayasa hazırlığı konusunda taraflı tarafsız herkes görüş bildirmektedir.

Bunlardan birisi de Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuştur.



Sayın Mahkeme Başkanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında anayasada değişmemesi gereken tek kırmızı çizginin insan onuru olduğunu ifade etmiştir.

Bu hâlde, Anayasa'nın dokunulamaz ve değiştirilemez ilk üç maddesine de gerek kalmamıştır.

Buna göre devlete de, millete de ihtiyaç yoktur, nasıl olsa insan onuru her şeyi çözecektir.

Sayın Mahkeme Başkanının derdi nedir ve neleri söylemeye çalışmaktadır?

Korumak ve savunmakla yükümlü olduğu Anayasa'yı tartışmaya açmak, her platformda konuşmaktan zevk alan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na uygun düşmekte midir?

Bu sözleriyle kime mesaj vermekte, kimleri cesaretlendirmekte, kimlerin gözüne girmeye çabalamaktadır?

Bize göre Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkanı işine gücüne bakmalı, görev sahası dışında yorum yapmaktan, görüş bildirmekten ve Anayasa'nın lafzını ve ruhunu zedelemekten kesinlikle uzak durmalıdır.

Yürürlükteki Anayasa sayesinde uzun yıllardır Anayasa Mahkemesi'nde bulunduğunu unutmamalı, kalan görev yıllarında Türk milletine vefa gösterecek davranıştan ayrılmamalıdır.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken, muhterem heyetinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, hepinize Cenab-ı Allah'tan sağlık, huzur ve başarı diliyorum.

**Sağ olun var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

07 MAYIS 2013







**Muhterem Milletvekilleri,**

**Sayın Misafirler,**

**Değerli Basın Mensupları,**

Konuşmamın başında hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Türk milletinin bağrından çıkan büyük Türk düşünürü ve şairi Yunus Emre'nin anıldığı "Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" 3-11 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Bugünkü grup toplantımız da bu tarihî döneme tekabül etmiştir.

Yunus Emre'nin, yaşadığı çağda Türkçe'yi çok iyi kullanması ve eserleri yoluyla kalıcılaştırması Türk milletinin yüz aklarından birisi yapmıştır.

Bildiğiniz gibi, Yunus Emre, Anadolu'da Türk birliğinin ve kardeşliğinin sağlanmasında rol almış manevi önderlerin rehber ve öncü isimlerinden birisidir.



Onun insan sevgisi ile yoğrulmuş şiirleri yüzlerce yıl dilden dile gönülden gönüle ulaşarak, vatan yaptığımız bu topraklarda dirliğin, düzenin ve huzurun kökleşmesine kaynaklık etmiştir.

Allah sevgisi ve beşeri sevgiyi tasavvuf ile kaynaştırmış, her şeyden önce insan olmanın doğasını, kardeşlik duygusunun erdemini ve ilahî aşkın terbiyesini, muhteşem bir manzum terkip ile ortaya koymuştur.

Bugünkü ortamda, ihtiyacımız olan sevgi ve hoşgörüyü Yunus'un mesajlarına nüfuz ederek bulabileceğimizi biliyor ve inanıyorum.

Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir yüksek vicdanın, Türkçe seslenişinin ve Türkçe bakışının aziz milletimizde bugün de cevap ve yankı bulacağını ümit ediyor, büyük Türk ozanı ve tasavvuf ehli Yunus Emre'yi hayranlıkla, sevgi ve saygıyla anıyor, kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Türkiye, yaklaşık 10,5 yıldır, karanlık bir dönemin ve fetret devrini aratmayacak gelişmelerin tasallutu ve tahripkâr sonuçları altında kalmıştır.

AKP'yle geçen bu sürede, milletimizin aleyhine, devletimizin zararına olacak ne varsa harekete geçirilmiş, gün yüzüne çıkarılmıştır.



Türkiye korkularla, kuşkularla ve karmaşık ilişki ağlarıyla bezenmiş ağır bir ortama mahkûm edilmiş; güven, nezaket, iyi niyet, dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma yıpranmış ve yere çakılmıştır.

Türkiye'nin son 10,5 yıllık zaman diliminde;

- Doğruluk gerilemiş, yalan ilerlemiştir.
- Dürüstlük irtifa kaybetmiş, aldatma ve kandırma itibar elde etmiştir.
- Millî kimlik zayıflamış, Türkiyelilik saçmalığı zafere yaklaşmıştır.
- Türkçe inmiş, ana dil talepleri irileşmiştir.
- Millî ve üniter devlet sistemi kayıplar vermiş, özerklik, federasyon ve konfederasyon talepleri adım adım mevzi kazanmıştır.
- Millî tez ve iddialar kötülenmiş, bölücü ve terörist emeller kibirlenmiş, iyice kinlenmiş ve keskinleşmiştir.

AKP'yle birlikte millî ve manevi değerler anlamsızlığa ve boşluğa bırakılmıştır.

Dört bir koldan yürütülen istismar kampanyaları, koordinasyon hâlinde sürdürülen psikolojik harekâtlar; akıl almaz dedikodulara ve vicdanların kabullenmediği şaibelere neden olmaktadır.



Hükümet ihaneti masumlaştırmak amacıyla her pis tezgâhtan istifade etmektedir.

Başbakan Erdoğan, bölünmüş, parçalanmış ve dağılmış bir Türkiye'ye ulaşmak için her yolu mübah görmektedir.

Bu nedenle kavramlar asıl anlamlarından soyutlanmakta, manevi kıymetler gerçek manalarından koparılmaktadır.

Başbakan ve partisinin bölücülükle uzlaşma çabaları, teröristlerle barışma ve kucaklaşma arayışları hiçbir şekilde izah edilemeyecek anormalliklere meydan açmakta, ivme vermektedir.

Bu uğurda kullanılmadık, malzeme yapılmadık ve aşındırılmadık bir şey de kalmamıştır.

Ancak ve ancak bir münafığın, bir gıybet ehlisinin, günahkâr bir ruhun başvurabileceği tüm çirkinlikler pişkince sergilenmekte, kaba şekilde sahnelenmektedir.

Başbakan ve hükümetinin en sık müracaat ettiği konu ise analarımızın akan gözyaşlarıdır.

Analar ağlamasının sözü PKK'yla yapılan pazarlıkların âdeti paratoneri olmuş, hainliklerin gizlendiği âdeti bir sığınak olarak görülmüştür.

1 Ağustos 2009 tarihinde başlatılan ve sürekli isim değiştirerek en sonunda millî birlik ve kardeşlik projesi olarak



kararlařtırılan PKK açılımının ilanından buyana, hükümetin başlıca ezberi analarımızın gözyaşları olmuştur.

Ne var ki, AKP açıldıkça, yıkıma yol açacak açılımlarla Türk milletinin her tarafını açtıkça analar ağlamış, gözyaşları sele dönüşmüştür.

Başbakan Erdoğan'ın PKK'yla kurduğu yakınlık, teröre karşı gösterdiği tolerans, saldırıları artırarak analarımızın yavrularını toprağa gömmüş ve şehitlerimizin yası son yurdumuzu baştan-başta kaplamıştır.

İmralı canisine ilik nakli yapan, terör örgütüne heyecan veren Başbakan, analarımızı perişan etmiş, ağıtlar yakmalarına yol açmıştır.

Annelik elbette yüce bir duygudur.

Annelerimiz elbette her türlü hürmet ve vefaya layıktır.

Hiçbir anne acı çekmemelidir.

Fani hayatta hiçbir anne evlat acısıyla imtihan edilmemelidir.

Annelerimizin mübarek gözyaşları mezar taşlarının başında dökülmemeli, kınalı elleri evlatlarının sere serpe yattığı kara toprağa değmemelidir.

Anne feryadı dayanılmazdır.

Anne çığılığı katlanılamazdır.



Biliyoruz ki, ateş düştüğü yeri yakmaktadır.

Biliyoruz ki, şehit evlatlarının sızısını en çok analar, babalar, eşler ve yavrular çekmektedir.

Bu itibarla Başbakan ve hükûmetinin annelerimizin gözyaşlarını istismar etmeleri tarifi ve tanımı olmayan bir çarpıklıktır.

Hafta sonu idrak edeceğimiz Anneler Günü öncesinde herkesin bir kez daha konumunu, beyanlarını ve niyetlerini gözden geçirmesi şarttır.

Ana yüreğinin, ana kalbinin ve ana vicdanının kanatılmaması, teröristlerle pazarlıklara yol yapılmaması bir şeref ve ahlak meselesidir.

Biz annelerimizin beklentilerini biliyoruz.

Biz annelerimizin özlemlerinin farkındayız.

Ve biz gencecik evlatlarını kaybeden tüm annelerimizin acısını da paylaşıyoruz.

Annelerimizin yaşlı gözleri, üzgün yüzleri bölücülerin geçim kapısı değildir.

Analar ağlamasın sözünü PKK'yla yapılan müzakereleri masumlaştırmak için saptıranlara sesleniyorum ki, sizlere yazıklar olsun.



Analarımızın gözyaşlarını teröristlerin ölüm saçan niyetleriyle eşitlemeye kalkan pazarlıkçılara açıklıyorum ki, sizlere yazıklar olsun.

Analarımızın hıçkırıklarını, iç çekişlerini ve hüznü bakışlarını bölücü örgütün çıkarlarına yönlendiren eş başkanlara, terör düşkünlerine, yeni mandacılar, zalimlerin paryalarına haykırıyorum ki, hepinize yazıklar olsun, Cenab-ı Allah sizleri bildiği gibi yapsın.

Annelerimizin yetişmemizdeki payı ve emekleri paha biçilemezdir.

Bizi dünyaya getirip büyüten, yemeyen yediren, içmeyen içiren, giymeyen giydiren, sabırla üzerimize titreyen annelerimiz güzelliğin, merhametin, inceliğin ve sevginin eşsiz yüzleridir.

Yüce dinimiz İslam, cennetin annelerin ayağının altında olduğunu müjdelemiş, anneye verdiği önem ve değeri bu şekilde göstermiştir.

Türk milletinin içinden çıkan her kahramanı bir anne yetiştirmiştir.

Bu coğrafyayı bize vatan yapan ecdadımızın beşiklerini de anneler sallamıştır.

Belki annelerimiz kavrulmuştur, belki üzölmüştür, belki de figanlarla bağırılarını dövmüştür; ama evlatlarının fedakârlıklarıyla, üzerinde yaşayacağımız bir vatan, mensubu olmaktan gurur





duyduğumuz bir millet, sonsuza kadar sahipleneceğimiz bir Türk ismini miras olarak bırakmışlardır.

Merhum şairimiz Mithat Cemal Kuntay'ın ifade ettiği gibi; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Hamdolsun, Türk vatani kendisini feda etmekten kaçınmayan evlatları konusunda talihlidir.

Türk milleti varlığını koruyan hayır dualı isimler açısından şanslıdır.

Vatan ve milletimiz, canından olan aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine asırladır hür ve müstakil şekilde yaşamaktadır.

Bunun arkasındaki yegâne güç de elleri öpülesi analarımızdan başkası değildir.

Ve hiçbir şehit anası da teröristlerin, kanlı ellerin yakınlarıyla aynı kategoriye sokulamayacak, bir ve aynı görülemeyecektir.

Şehit analarımız bizlere emanettir.

Şehit analarımız bizlerin haysiyetidir.

Evlatları boşa mücadele etmemiştir.

Kınalı kuzuları boş yere canından olmamıştır.

Aksini düşünenlere fırsat tanımayacağız, Allah'ın izniyle ağızlarının payını da her ortamda vereceğiz.



İnanıyorum ki, analar ağlamasın temennisiyle kirlı niyetlerine mazeretler arayanlara en kalıcı ders ve istismarlarına en etkili karşılık da bizzat annelerimiz tarafından verilecektir.

Bu vesileyle, tüm şehitlerimize ve hayatlarını kaybeden elleri öpülesi annelerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Aramızda bulunan annelerimiz başta olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyor, hepsine saygılarımı sunuyor, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'nin temellerini birlikte atacağımıza içtenlikle inanıyorum.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının sancılı ve sarsıcı olaylara neden olması hepimiz için üzüntü verici olmuştur.

Taksim inatlaşması yüzünden sokaklar savaş alanına dönmüş, saldırı ve mütecaviz eğilimler tehlikeli şekilde tırmandırılmıştır.

En başta hükümet, muhtemel hadiselerin seyrini okuyamamış, gerekli tedbirleri alamamış, işçilere ve sendikalara yalnızca "Taksim'e gelmeyin." demekle iktifa etmiştir.

Gerilimin yönünü göremeyen veya görmek istemeyen hükümet, 1 Mayıs kutlamalarına katılanlara orantısız güç kullanarak Türkiye'yi tıpkı bir üçüncü dünya ülkesinin seviyesine indirmiştir.



Hedef ayırımı yapılmaksızın gerçekleştirilen kontrolsüz ve ölçüsüz müdahaleler 1 Mayıs'ı kana, gaza ve tazyikli suya bulamıştır.

Bu ortamı fırsat bilen marjinal ve aşırı uç örgüt militanları sahneye çıkmışlar, bir kez daha şiddet ve saldırılardan nasıl geçindiklerini canice göstermişlerdir.

Kalabalıkların arasına sızan bölücü ve yıkıcı unsurlar, sapanlarla, demir misketlerle, kaldırım taşlarıyla ve molotoflarla zehir saçmışlardır.

Şehir eşkıyaları arabaları yakmışlar, camları kırmışlar ve etrafa her türlü zararı vermişlerdir.

Bu arada yasa dışı bir örgüt üyesi olarak gösterilen 17 yaşındaki bir kız çocuğunun başına da gaz bombası isabet etmiş, 1 Mayıs'ın anlam ve özelliği tamamen gölgelenmiştir.

Günlerdir bu kız çocuğunun elinde taşıdığı şişenin sirke mi, molotof mu olduğu yazılmış, çizilmiş ve tartışmaların odak noktasına yerleştirilmiştir.

Diğer provokatörlerin, saldırganların ve azmettiricilerin üzerine gidilmesi gerekirken, meselenin magazinleştirilmesi, söz düellolarına boğulması elbette kabul edilemeyecektir.

Bizim en çok dikkatimizi çeken husus ise, sözde çözüm ve barış sözlerinin ulu orta seslendirildiği bir dönemde, huzurdan bahsedildiği bir tarih aralığında, bu esef verici olayların zuhur etmiş olmasıdır.



Görölmektedir ki, sınır ötesine çıkma hazırlığı yaptığı ileri sürölen teröristlerin uzantıları şehirleri mesken tutmuşlar; resmen 1 Mayıs'ı kundaklamışlar ve teröriize etmişlerdir.

İstanbul'daki manzaralar, teröristlerin dađdan şehre indiđinin en açık kanıtı olarak deđerlendirilmelidir.

Süreç ihaneti bu canilere fayda etmemiş, bayramlaşma ve helalleşme zırvaları da bir sonuç doğurmamıştır.

Bizim açımızdan önemli bir başka konu ise, işçi sendikalarının göz göre göre yangına körükle gitmeleridir.

Bilindiđi üzere, bu sendikalardan bazılarının genel başkanları sözde Akil İnsanlar Heyeti içinde yer almıştır.

Anlaşılan bunların akılı kendilerine bile yetmemiş, çözüm ve barış şakşakçılığına soyunmaları bir işe yaramamıştır.

Hükümetle DİSK ve diđer bazı sendikalar arasındaki itiş kalkış emeđin ve dayanışmanın gününü sabote etmiş, sulandırmış ve ileri demokrasi iddialarının aslında ilkel bir demokrasiden başka bir şey olmadığını ortaya koymuştur.

Taksim inatlaşması Türkiye'yi germiş, İstanbulluların huzuru-nu kaçırmıştır.

Temennim odur ki, 1 Mayıs günü, İstanbul'da şahit olunan çirkin tablodan başta AKP hükümeti olmak üzere herkes gereken dersleri çıkarmalıdır.



Burada, bazı münferit aşırılıklar ve sert tutumlar dışında, talimatları uygulayan emniyet güçlerimizi topyekûn suçlamak ve töhmet altında bırakmak da bize göre doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Sorgulamak lazımdır ki, toplumsal güvenliği temin etmekten bile aciz, asayiş ve düzeni sağlamaktan dahi bihaber olan iktidar anlayışıyla daha nereye kadar gidilecek, bu yeteneksiz kadrolara ne kadar tahammül edilecektir?

Başbakan ve hükûmeti başarısızlığın markası hâline geldiklerini anlamalıdır.

Yetersizliğin, tahammülsüzlüğün ve öngörüsüzlüğün içine battıklarını daha fazla kırıp dökmeden, daha da küçülmeden fark etmelidirler.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Bir devletin üç kurucu unsuru vardır.

Bunlar; ülke, millet ve egemenlikten oluşmaktadır.

Bu üç unsur birbiriyle yakından ilgili ve ilişkili olup, birbirini tamamlamaktadır.

Devletin oluşması, saygın bir yere ulaşması ve meşru bir mevkie gelmesi bu üçlü yapının varlığıyla mümkündür.



Adalet ise kurucu unsurlar arasındaki dengeyi ve devamlılığını sağlayan en önemli bağlayıcı ve düzenleyici faktör olarak varlığını göstermektedir.

Aziz ecdadımızın kurduğu tüm devletlerde bu esaslar hayati nitelik taşımıştır.

Bunlardan birisinden verilecek tavizin nerede duracağı, nereye kadar uzanacağı ve hangi neticelere ortam açacağı az çok bellidir.

Bu yüzden Türk devlet sisteminde beka meselesi, bütünlük kaygısı her zaman önemli, her zaman öncelikli ve her zaman ilk sıradadır.

Türk devlet geleneğinde tesadüflere yer yoktur.

Kurucu unsurlar arasında hiyerarşi, derecelendirme ve sıralama yapılmamış ve hatta yapılmasına da gerek duyulmamıştır.

Ülkemiz son derece stratejik bir coğrafyanın içinde, küresel enerji ve ulaştırma yollarının güzergâhında bulunduğundan dolayı üzerindeki hesaplar hiç eksik olmamış ve düşmanca tavırlar hiç azalmamıştır.

Tarihin her devrinde Türk milletine dönük ayak oyunları, kumpaslar, açık veya gizli operasyonlar hiç bitmemiştir.

Son yurdumuzdaki hayat haklarımız, birlik ve devamlılığımız birilerini sürekli rahatsız etmiş, farklı arayışlara yöneltmiştir.



Bazen doğrudan, bazen dolaylı olsa da zalim amaçlar, emperyal hedefler zayıflamamızı, birbirimize düşmemizi ve iç karışıklığa sapmamızı temin etmek için tetikte beklemişler, bundan da hiç yorulmamışlardır.

Bu çevrelerin gayeleri, Türk milletinin birliğini kırmak ve ateşe atmak noktasında toplanmıştır.

Bu çevrelerin gayeleri, Türklüğün bitirilmesi, bin yıllık hukukun bozulması ve bağımsızlığımızın kaybedilmesi konusunda düğümlemişlerdir.

Bunun için de her komplonun içine, her karanlık ilişkinin ortasına hevesle girmişlerdir.

Son vatanımızdaki varlık ve birlik haklarımıza kem gözle bakan küresel şarlatanlar, içimizdeki iş birlikçi kolları, bunların silahtarlığını yapan cinayet şebekeleri, ekonomik tetikçiler, özgürlük ve demokrasi dalkavukları, besiyeye çekilen bazı sözde aydınlar esaretin lobisi olarak yan yana dizilmişlerdir.

Bunlar tarihin her devrinde iştahlı şekilde intikamlarını bilemişler, türlü yöntemlerle önümüze kuyu kazmışlar, kurucu unsurları yok etmeyi ve çatısını uçurmayı amaçlamışlardır.

Milletçe kaybettiğimiz her toprağımızın, geride bıraktığımız her insanımızın ve her hayal kırıklığımızın merkezinde bu insan suretinde dolaşan vahşiler, fırsatçılar ve ruhunu satmışlar vardır.



Bunlar ki, Balkan yenilgisinden dolayı coşmuşlar, âdeta bayram ilan etmişlerdir.

Bunlar ki, kutsal topraklardan geri çekilmemize kınalar yakmışlardır.

Bunlar ki, Birinci Dünya Savaşı'ndan boynumuz bükük çıkmamıza methiyeler düzmüşlerdir.

Bunlar ki, Paris Barış Konferansı'ndaki aşağılamalara, Sevr Barış Anlaşması'yla dayatılan ölüm metnine mersiyeler yazmışlar, övgüler yağdırmışlardır.

Hatta ve hatta, son yurdumuzun paramparça olma ihtimalini, dış dünyaya ve denizlere bağı büyük oranda kopmuş bir avuç toprağın bahşedilmesini alkışlamışlar ve tasdik etmişlerdir.

Ne de olsa barış sağlanmış ne de olsa kan durmuş ne de olsa savaş bitmiştir.

Artık silahlar konuşmayacak, ölümler yaşanmayacak, düşman bayrağı asılınca her şey tozpembe olacaktır.

Bölücüler, milleti bilmeyen ilkel beyinler, işgalcilere şirin görünerek koltuklarında kalacaklarını zanneden iktidar sahipleri, köleliği benimsemiş nankörler, manevi değerlerimizi istilacıların menfaatine koşan vicdansızlar bu kötülüğe hizmet etmişler ve teşvik etmişlerdir.





Çok şükür Türk milletiyle ters düşmüş lekeli güruhun evdeki hesabı Millî Mücadele ruhuna uymamış, alevlenen bağımsızlık ülküsü Türk vatanını hainlerden, sömürgecilerden ve yabancıları dost bilen gafillerden kazımıştır.

Ancak bugün benzeri bir tehlike ve tehditlerle tekraren yüze yüze kaldığımız kesinlikle inkâr edilemeyecektir.

Yine ne olduğu belirsiz barış isteyenler başını kaldırmıştır.

Yine köksüz, soysuz ve alengirli çözüm diyerek yaygara koparanlar meydana çıkmıştır.

Yine iş birlikçi kafile küresel hesapların peşine düşmüştür.

Yine teröristler, maneviyat işportacıları süreç diyerek bir araya gelmişlerdir.

Zorbalar ittifak halindedir.

Milliyetçilikten korkan, milletin birliğinden ürken izansızlar ayaktadır.

Türk milletini bölünmeye ikna etmek, PKK'yı meşrulaştırmak için tüm imkânlar seferber edilmektedir.

Başbakan Erdoğan ve İmralı canisi ortaklığının güdümüne girenler Türkiye'ye etnik nifak ihraç etmek, hüsrana ve hezimet nakil etmek için ellerinden geleni yapmaktadır.

63'lükler yurdumuzun her köşesinde bölücülüğün propagandasıyla meşguldür.



Başbakan Erdoğan'ın maşa olarak kullandığı ve vaatlerle Anadolu'nun bereketli bağrına gönderdiği 63 aklını yemiş bir ayı aşkıdır faaliyet halindedir.

Başbakan şimdi de bunları Millî Mücadele yıllarında teşekkül ettirilen "İrşad Heyeti"ne benzetmiş ve akıllara durgunluk veren bir cahilliğin içine batmıştır.

Bir defa, bırakınız 63'lükleri İrşad Heyetiyle bir görmeyi, bu ikisi arasında benzerlikler ya da paralellikler kurmak dahi kimsenin harcı değildir.

Eğer kastettiği sonu t ile biten irşat kelimesinin "çirkin ve suratsız" olan bir diğer anlamı ise diyeceğimiz bir şey yoktur.

Biliniz ki, 63'lükler PKK'nın elinden tutmuş, bölücü hedeflerin mihmandarı olmuş ve bölünmeyi vaaz etmiştir; İrşad Heyeti ise Türk milletinin birliğini ve bağımsızlığını savunacak yüksek ahlakla gönüllere girmiş, saygıyı hak etmiştir.

63'lükler, Öcalan canisine bebek katili denmesin diyerek taraflarını belli etmiştir; İrşad Heyeti de Anadolu'daki isyan ve işgal konusunda milletimizi aydınlatmış, Millî Mücadeleye çağırmış ve millî yetçiliğin yanında durmuştur.

Hele hele sormak lazımdır ki, bu 63 kişi Başbakan'a göre kimleri irşad, yani doğru yola getirmekle görevlendirilmiştir?

Türk milleti yanlış yolda mıdır ki birileri irşadla vazifelendirilmiştir?



Türk milleti terbiye edilmesi ve hizaya getirilmesi gereken kuru bir kalabalık mıdır ki irşad edilmektedir?

Aziz milletimiz bunları duymalıdır.

AKP'ye oy veren muhterem kardeşlerim Başbakan'ın gerçek yüzünü tanımalıdır.

Başbakan'a göre bunlar irşad heyetiye, mürşid kimdir, kimlerden oluşmaktadır?

Bu durum karşısında, Başbakan kendisini nerede görmektedir?

Bu zihniyet ilginç şekilde 63'lüklere tepki gösterenlerin toplamda 4 bin 980 kişi olduğunu ifade etmiştir.

Sayın Başbakan; ya sen dört işlemi bilmiyorsun, yeniden abaküs başına oturman lazımdır ya da birileri seni ciddi şekilde yanıltmaktadır.

Doğrudur, merhum Mehmet Akif Ersoy'da İrşad Heyeti'nin içinde bulunmuştur.

Başbakan ve 63 akilli bilmiyorsa hatırlatırım ki;

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 19 Kasım 1920 tarihinde Kastamonu Nasrullah Camii'nde yaptığı heyecan düzeyi yüksek konuşmasının bir bölümünde aynen şunları ifade etmiştir:

"Milletler topla, tüfikle, zırlı ordularla, tayyarelerle yıkılmıyor ve yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabitalar



özölerek herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düřtüęü zaman yıkılır. Atalarımızın 'Kale içinden alınır.' sözü kadar büyük bir söz söylenmemiřtir, evet, dünyada bu kadar saęlam bu kadar řařmaz bir düřtur yoktur.”

Ülkemizin bugünkü hâl ve gidiřatına baktığımızda, 93 yıl önce dile gelen bu sözlerin ne kadar doęru ve isabetli olduęu muhakkak ki anlaşılabilir.

Bugün kalemiz içten tahrip edilmektedir.

Başbakan ve 63'lükler bu amaçla yekpare ve yekvücut olmuş asil milletimizi yanlıřa ortak etmek ve PKK'nın tezlerini onaylatmak için her kılıęa girmektedirler.

Kaba ve üstünkörü bir siyaset metoduyla gayrimillî , gayri insani ve gayriahlaki tüm yollara tevessül etmektedirler.

Başbakan Erdoğan millete omuz silerken, bölünmüşlüęe omuz vermektedir.

63'lükler bölücülüęe göz kırparken, milletimizi yalanlarla, asılsız bilgilerle oylarken, millî değerlerimizi daęlamaktadırlar.

Bunlar tezatların ve tereddütlerin baęrına çöreklenirken, Türk milletinin vakarından, millî řuurun uyanmasından ürkmekte, korkmakta ve tepkileri deęersizleřtirmeye yeltenmektedir.



Bu 63'lükler, manevi emanetlerimizi, mübarek mirasımızı ve kutsi inançlarımızı ikbal arayışlarına, kinle pekişmiş istikbal kaygılarına telaş ve panikle seferber etmekten dolayı yüzleri kızarmamaktadır.

Şundan emin olun ki, Millî Mücadele kahramanları aleyhine fetvalar veren din bezirgânlarıyla, millî ruhu kırmaya çalışan BOP'çuların ve 63'lüklerin arasında asla bir fark yoktur.

İşgalcilerin menfaatini gözeten, emperyalizmin uşaklığından terfi uman şahsiyetsizlerle; bölücü terörün aklanması, canilerin itibar ve saygınlık kazanması için uğraşan dışı İslam, içi küresel proje olan sefalet yuvaları yakın akrabadır ve birinci dereceden de hısımlardır.

Geçmişten bugüne bunların çizgileri hiç değişmemiştir.

Bunlar şirke kayacak ve firavunlara taş çıkartacak kadar millî ve manevi değerlere arkalarını dönmüşlerdir.

Tarih boyunca Türk milleti bu bozguncularla ve bu düşmanca bakışlarla sürekli muhatap kalmıştır.

Bunların kökü hiç kurumamış, bunların nesli hiç tükenmemiş ve bunların arkası hiç kesilmemiştir.

Türklüğe hasımlık bunların ortak anlayışı, ortak paydasıdır.

Vatana kin, bayrağa öfke, millete karşıtlık bunların müşterek özelliğidir.



Yüce dinimiz ne çektiyse bunların elinden çekmiştir.

İslam'ın sancaktarı, İslam'ın yüz akı, İslam'ın kınına girmeyen kılıcı büyük Türk milleti, değişik zamanlarda bunların her şekle ve her kalıba giren oyunlarıyla karşılaşmıştır.

İsimler değişmiş, sıfatlar başkalaşmış, mekânlar farklılaşmış, ama niyetler hiç değişmemiştir.

Çağlar nehir gibi akmış, zaman rüzgâr gibi geçmiş; küfrün, şirkin ve cahilliğin boyutları hiç azalmamıştır.

Güzelliğin çirkinlikle, doğruluğun yalanla, rahmani tutumun iblisle ezelden başlayan müsabakası hiç dinmemiş ve dinmeyecektir.

Bu aşamada son olarak diyeceğim odur ki, Sayın Başbakan, 63'lükleri ille de benzeteceğin birileri varsa, o da millî tarihimize 150'likler olarak geçen sabıkalı hainlerden başkası olmayacaktır, olmamalıdır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan, bölücülüğün ikinci el piyasasında, İmralı canisi ve terör örgütüyle inanılmaz bir pazarlığa tutuşmuştur.

Pazarlık edilen Türk milletidir.

Pazarlık edilen Türk vatanıdır.



Pazarlık edilen başkanlık sistemiyle birlikte özerklik, federasyon ve konfederasyondur.

Başbakan Erdoğan İmralı'da pazarlıkçı, Kandil'de barışçı, Ankara'da çözümcü, haftaya gideceği Vashington'da BOP'çu, Erbil'de peşmergeci, Brüksel'de AB'ci, Erivan'da Taşnak'cı, geçmişte millî görüşçü, şimdilerde hamuduyla götürücü ve iftiracı olarak oldukça farklı özellikleri üzerine almıştır.

Bizim hükûmet olduğumuz yılları ağzına dolayan Başbakan, kendisini rehabilite ve teskin etmek amacıyla, iktidar yıllarımızda İmralı canisiyle görüşüldüğünü ileri sürmüştür.

İmralı'da yatan canibaşı 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmıştır.

Bir gün sonra Türkiye'ye getirilmiş ve doğruca İmralı cezaevine gönderilmiştir.

Bunlar oluyorken millî yetçi Hareket Partisi henüz TBMM'de değildir ve 56'ncı hükûmet işbaşındadır.

Terösitbaşının yargılanmasına 31 Mayıs 1999 tarihinde başlanılmıştır.

Sayın Başbakan bilmelisin ki, İmralı canisi sadece ve sadece bağımsız yargı marifetince sorgulanmış, kendisinden işlediği cinayetlerin hesabı sorulmuştur.

Pazarlık başka bir şeydir, sorgulama, ifade alma, soruşturma ve kovuşturma başka bir şeydir.



Nasıl bir yalana batmışsın ki, sorgulamayla pazarlığı birbirine göz göre göre karıştırıyor, bundan da çıkar umuyorsun?

Sen AKP'ye oy vermiş vatandaşlarımı vatansever AKP'li milletvekili arkadaşlarımı saf, bir şey bilmez bir şeyden de anlamaz mı sanıyorsun?

Başbakan ayrıca bize 1999 yılında, "Genelkurmay mı size bağlıydı, yoksa hükûmetiniz mi Genelkurmay'a bağlıydı? MİT mi size bağlıydı, siz mi MİT'e bağlıydınız? Jandarma mı size bağlıydı, yoksa siz mi Jandarma'ya bağlıydınız? Adalet Bakanlığı mı size bağlıydı, yoksa siz mi Adalet Bakanlığına bağlıydınız?" türünden zincirleme sorular yöneltmiştir.

Sayın Başbakan acaba vereceğim cevapları idrak edebileceğin ve özümseyebileceğin bir algılama kabiliyetin var mı, doğrusunu istersen merak ediyorum.

Bizim kime bağlı olduğumuzu cümle âlem bilmektedir ve bu da büyük Türk milletinden başkası değildir.

Bizim Türk milletinden başkasına yüz sürmemiz, vesayetini kabul etmemiz ve telkini altına girmemiz ne duyulmuş ne de görülmüş bir şeydir.

Pazarlık yapa yapa senin gözün hiçbir şey görmemekte, kafan bir şeyi almamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisinin direncini kırmak, itibarını zedelemek Başbakan'ın çapını ve zihin çerçevesini aşacak ve komik durumlara düşürecektir.





Sayın Başbakan asıl sen kime bağılısın?

İmralı'ya mı bağılısın, Kandil'e mi bağımlısın?

İcazeti kimden aldın, kimler tarafından yetkilendirildin, bu hallere nasıl düştün?

Sen Türkiye Cumhuriyet'i Başbakanı mısın? Yoksa BOP'un kıdemli Eş başkanı mısın?

Uyguladığın politikaların fikir babası kim ya da kimlerdir?

Başbakan Erdoğan tarih olmaktansa tarih yaptıklarını iddia etmiştir.

Başbakan'ın yaptıklarını söylediği tarih milletimizin yararına olmadığına göre, kimlerin lehinedir?

Başbakan Erdoğan hangi tarihten bahsetmektedir?

Söylemeye çalıştığı, İmralı canisiyle yürüttüğü pazarlıklar tarihî midir?

PKK'yla birlikte başrol oynadığı tarih yeni Anayasa'yı da kapsamına almakta mıdır?

Altı adımda teröristler nasıl aklanırın ya da üç aşamada Türkiye nasıl bölünürün tarihî mi yazılmaktadır?

Başbakan Erdoğan 57'nci koalisyon hükûmetiyle uğraşmayı bir kenara bırakarak bu soruların cevabını vermemelidir.



Bugün herkesin kalitesi, hedefi ve niyeti ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisine dil uzatmak ve yalanlarla karalamaya çalışmak Başbakan'ı kurtaramayacaktır.

Beşşar Esad'a bebek katili, cani ve katil diyerek yüklenen, ama bir adım ötesinde bu sıfatların Türk milleti tarafından verildiği teröristbaşıyla pazarlıklar yapan Başbakan Erdoğan yaptıklarının bedelini bir bir ödeyecektir.

Çünkü süreç ihanetinin seli hem kendisini hem de bölücü yandaşlarını önüne katıp sürükleye sürükleye adaletin karşısına çıkaracaktır.

Bu arada, Başbakan'ın hatırına birden bire merhum Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan Hocamız gelmiştir.

Yaşarken sırtından vurduğu merhum Erbakan'ı bugünlerde anması, gecikmeyle de olsa yediği hakkının karşılığını vermeye çabalaması kendisi adına bir gelişmedir.

Başbakan Erdoğan'ın 1993 yılı Kasım ayında yaptığı bir konuşmasında; "benim memurum işini bilir demek suretiyle rüşveti, yolsuzluğu, suiistimali meşrulaştırmakla" suçladığı merhum Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal'ı takdir ve şükranla idrak etmesi de bir o kadar manidardır.

Başbakan Erdoğan çözüm ve barış sözleriyle milletimizi kandırmaya bu iki değerli devlet adamını kullanarak ulaşacağını zannediyorsa yanıldığını kesinlikle görecektir.



Bu siyaset anlayışının, yaşarken vefa göstermediklerini, ebediyete göçtükten sonra hatırlaması geçtir, istismardır ve tıpa tıp şark kurnazlığıdır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Gerek bugüne kadar yaptığımız bütün uyarılar, gerekse hükûmetin sözde çözüm sürecine verdiğimiz tepkiler tutarlı, samimi ve millî gerçeklere dayanmaktadır.

Hükûmetin İmralı canisiyle birlikte düğmeye bastığı süreç hıyaneti, küresel güç tarafından bölgemizin yeniden tanzimine yönelik olarak sütre gerisinden tekemmül ettirilen parçalanma ve dağılma projesidir.

Başbakanın eş başkanlığını yaptığı ve özellikle İslam dünyasının yıkımı ile sonuçlanacak olan Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir ayağıdır.

Bunun yanı sıra, hükûmetin terörle demokrasi arasında kurmaya çalıştığı yanlış ilişkiler ağı ve bu konulardaki şaşkı bakışı özellikle Avrupa Birliği dayatmalarının eserdir.

Terör sona erecek, analar ağlamayacak, huzur gelecek, ekonomi büyüyecek, sorunlar bitecek gibi kavramlarla ilerletilen çözüm süreci, bu kıvam ve dozda giderse çok büyük siyasal, sosyal sorunlar doğuracak ve Türk milleti etnik temelli bölücüler tarafından tahrip edilecektir.



Önüne gelenin yaptığı "ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlük" vurgularına ve hatta yeminlerine rağmen süreç Türk milletini yok oluşa sürükleyecektir.

AKP zihniyeti, "Türk milleti" kavramından duyduğu anlaşılmasız rahatsızlığın sonucu olarak, sosyokültürel bir zenginlik olan millet mefhumunu baştan beri ırk ve kavim körlüğü içinde değerlendirmiştir.

Bu mantık kapsamında, etnik ve kültürel farklılıkların anayasal zemin bulması hâlinde iki milletli, iki devletli bir yeni yapı mukadder hâle gelecektir ki, önümüzdeki yeni anayasa hazırlığı böylesi bir riski taşımaktadır.

Anayasa'nın kırmızı çizgileri, kurulan ittifaklar tarafından sorgulanacak, aşındırılacak ve bir noktadan sonra fırsat bulunursa üzeri çizilecektir.

Bilhassa yüksek yargı yöneticilerinden gelen eleştirisel ve son derece düşündürücü çıkışlar bunun bir göstergesi olarak ele alınmalıdır.

PKK'nın elinde silahla anayasa dayatması ve AKP'nin de buna meyyal ve müsait olması büyük sorunların önümüzde durduğuna işarettir.

Süreç, bir ayrışma ve ikiye bölünme ile bile sınırlı kalamayacak, Türklük kendi vatanında etnik unsur seviyesine indirgenecek, ilerleyen yıllarda yavaş yavaş silinip gidecektir.



Türkçe dışındaki dilleri kamusal alana taşıyacak gelişmeler hem devlet yapısını hem millet bütünlüğünü ortadan kaldırma tehlikesi taşıdığından dikkatle izlenmeli ve milletimiz tüm olan bitenleri bilmelidir.

Sözde çözüm süreci, İmralı canisini yeniden örgüt lideri hâline getirerek diriltmiş, hükûmetle muhatap hâle yükseltmiştir.

Süreç bu şekilde ilerlerse, bin yılda yoğrulmuş millî kimlik geri dönüş gösterecek, yaşanacak sosyolojik kırılmanın telafisi asla mümkün olamayacaktır.

Devletin üç kurucu unsuru için büyük badireler ihtiva eden sürecin devamı hûlinde, millî devlet ve üniter yapı çözülecek ve çökecektir.

Millî kimliğin, bu kimliği oluşturan maddi ve manevi alt yapının, tarihî, sosyal ve kültürel kaynakların adım adım imhası gündeme gelecektir.

AKP; BDP, PKK ve gözdağlarıyla rehin alınırsa bir de CHP, anayasa yoluyla Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacaklar, yerine ismi değişmiş, milleti tükenmiş, küresel emellere kurban verilmiş derme çatma bir yapıyı hayata geçireceklerdir.

Eğer bu olmazsa, Başbakan Erdoğan referandum kartını devreye sokarak anayasa değişikliği için harekete geçecektir.

Bu muhtemel referandum bir plebisite, yani Türk milletinin varlığını oyladığı bir ortama davetiye çıkaracaktır.



Yakın gelecek bu kadar tehlikeli, bu kadar vahim gelişmelere gebedir.

Unutulmasın ki, süreç ihaneti çerçevesinde atılan ve atılması planlanan bütün adımlar anayasal suç niteliği taşımaktadır.

Hangi devlet kurum ve kurullarının arkasına saklanılırsa saklanılsın hükûmet iradesinin devleti dönüştürmeye ve değiştirmeye yetkisi bulunmamaktadır.

Böylesi bir hak Türk milleti tarafından kimseye verilmemiştir ve verilemeyecektir.

Bu yüzden, PKK'luların beşerli gruplarla sınır ötesine gidişini seyretmek, termal kameralarda maç izler gibi tepkisiz takip etmek suçtur ve uyarmak isterim ki, bu sorumluluktan başta hükûmet olmak üzere hiç kimse muaf olamayacaktır.

Bir kez daha sormak isterim ki, yarın başlayacağı iddia edilen PKK'lı teröristlerin sınır ötesine çekilme işlemine, yürürlükteki hukuk kaidelerinin neresinde cevaz vardır?

Bile bile, göre göre terör örgütü mensuplarının çıkıp gitmesine sırt dönmek, sınırlarımızda cirit atan suçlulara mealen güle güle gidin demek hangi kurumun hangi fâninin altında kalkabileceği bir teslimiyet ve kendini bilmezliktir?

Ve bu gelişmelerin hiçbir noktasında millî yetçi Hareket yer almayacak, destek olmayacak ve hepsinden önemlisi de asla sessiz kalmayacaktır.



Sonuna kadar güvendiğimiz milletin iradesi, milletin kanaatleri ve milletin direnci bizim anlayışımıza göre içte ve dışta karşımıza çıkartılmak istenen bütün dayatmaların sonuca ulaşmasında en önemli engeldir.

Bu nedenle, Türkiye'de milletin beklentileri hilafına değişim ve dönüşüm arzu edenler, iktidarda bile olsalar bu niyetlerini başaramamışlar, millî vicdanın uyanıklılığı ve baskısı ile düşüncelelerini ertelemek veya terk etmek durumunda kalmışlardır.

Bundan sonra da kesinlikle bunlardan birisi olacaktır.

Türk milleti kaderine sahip çıkacak, çözülmeye ve yıkıma müsaade etmeyecektir.

Başbakan Erdoğan ve hükûmeti gün gelecek sözde çözüm ve barış sürecinden zorlama ve karşı çıkışlarla çark edecek, ama yaptıklarının vebalinden de kurtulamayacaklardır.

Milliyetçilik yükselmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisine teveccüh hızla büyümektedir.

Türk milleti bu defa MHP'de karar kılacağıнын işaretini vermektedir.

Süreç anketleri, AKP'yi şişiren uydurma kamuoyu araştırmaları asılsızdır ve gerçek anket meydanlardadır, milletimizin bize gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi gösterisindedir.



Şunlardan herkes emin olsun ki;

Hiç kimse İmralı canisinin affını göremeyecektir.

Hiç kimse Kürt kökenli kardeşlerimi PKK'ya kuyruk yapamayacak, temsilcisi gibi gösteremeyecektir.

Hiç kimse PKK'nın Türkiye'yi rehin almasına şahit olamayacaktır.

Hiç kimse aziz şehitlerimizin, kutlu ceddimizin kemiklerini sızlatamayacak, büyük Türk milletini mahcup edemeyecektir.

Bunun güvencesi milliyetçi-Ülkücü vatansever kardeşlerimdir, bunun güvencesi "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözlerini bayraklaştırmış millî iradedir ve bunun teminatı millî yetçi Hareket Partisinin her şeyi göze alan mücadele kararlılığıdır.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine iki hafta kala şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün değerli futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

**Sağ olun, var olun.**







## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

14 MAYIS 2013





**Değerli Milletvekilleri,**

**Saygıdeğer Misafirler,**

**Kıymetli Basın Mensupları,**

Bu haftaki Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bugünkü toplantımız Türkiye'nin kurşun gibi ağır bir ortamına rastlamıştır.

Ülkemizin genel tablosuna baktığımızda; sorunlar büyümüş, şikâyetler fazlaşmış, dertler katlanmış ve kayıplar hızlanmış.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki vahim ve vahşi patlamaların, süreç ihanetiyle birlikte bölücü militanlara sağlanan kolaylık, hak ve imkanların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde, Türkiye'nin nasıl bir buhrana sürüklendiği açıklıkla görülebilecektir.

Ülkemizin bu iki ana gündem konusuyla ilgili görüşlerimi açıklamadan evvel, bugünün anlam ve önemine uygun



olarak çiftçilerimizin sorunları ve beklentileri hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmak sanıyorum son derece yararlı olacaktır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

14 Mayıs aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

Bu vesileyle aramızda bulunan çiftçi kardeşlerimizin ve tüm çiftçilerimizin bu özel gününü kutluyor, hepsine bol kazançlı ve bereketli yıllar diliyorum.

Bunun yanında, Manisa'nın Sarıgöl, Alaşehir, Salihli ve Ahmetli ilçelerindeki dolu yağışından olumsuz şekilde etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun diyor, hükûmetten bu ilçelerimizdeki üzüm üreticilerimizin çağrısına kulak vermesini bekliyorum.

Türkiye bir tarım ülkesi olmasına rağmen, bu alanda stratejik ve mukayeseli bir üstünlük kuramamıştır.

Elbette bunun birçok sebep ve kaynağı bulunmaktadır.

Türk çiftçisinin hak ettiği ilgiyi görmemesi, biriken sorunlarına önem verilmemesi bunda en önemli etkidir.

Türkiye'yi doyurmaya çalışan, emeğiyle helal rızkının derdinde olan çiftçi kardeşlerimiz ne yazık ki ağır hayat şartlarına, duyarsızlığa ve yalnızlığa itilmiş durumdadır.



Özellikle AKP'nin iktidar yıllarında çiftçilerimizin meseleleri daha da ağırlaşmıştır.

10 yıl içinde tarım nüfusu yarı yarıya azalmıştır.

Piyasa şartlarının oynaklığı, değişik türden problemler, artan borçlar, geçim ve gelecek kaygılarından kaynaklanan göç dalgası Türk tarımındaki çözülmeyi açık şekilde göstermektedir.

AKP hükûmeti çiftçilerimize çoktan yüzünü çevirmiştir.

Başbakan, bizzat toprağı işleyen, toprağı ruh veren çiftçilerimize dürüst ve cömert davranmamıştır.

Çünkü Başbakan'ın akli rantiyecilerde kalmış, gönlü para vurguncularına düşmüş, eli Oferlere, Ogerlere, Arap şeyhlerine, faizcilere uzanmış, kalbi hırsızlar için atmıştır.

Çiftçilerimiz topraktan ümit ve çare ararken, Başbakan yabancıardan medet ummuş, kriz tellallarıyla ittifaklar kurmuş, ekonomik saldırıların merkezinde bulunan karanlık odaklara Türkiye'yi pazarlamakla övünmüştür.

Başbakan'ın gündeminde çiftçilerimiz gerçek manada hiç olmamıştır.

Bunun yerine yan gelip yatan, rahata konan ve alın teri dökmeden banka hesaplarını dolgunlaştıran kaçkınlar, kapkaçlılar ve hazine soyguncuları Başbakan'ın sırdaşı ve kader ortağı olarak belirmiştir.



## **Muhterem Arkadaşlarım,**

Bildiğiniz üzere, Türkiye ekonomisi yavaşlayarak 2012 yılında % 2,2 oranında büyüme kaydetmiştir.

Bu yılda tarım sektörünün GSYİH'deki payı % 7,9; büyüme performansı da % 3 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Ekonomik büyümeye tarım kesiminin katkısı son derece az olmuş ve % 0,3 seviyesinde kalmıştır.

Tarımın, Türkiye ekonomisinin 2010 yılı büyümesindeki payı % 0,2; 2011 yılındaki payı % 0,6 oranında şekillenmiştir.

Bu veriler, işgücü ve nüfus bakımından aslında çok önemli bir ağırlıkta bulunan tarım sektörünün, verimliliğinde ve millî gelire desteğinde zafiyetler olduğunu kanıtlamaktadır.

Çözülmesi ve dengelenmesi gereken meselelerden birisi öncelikle budur ve bu olmalıdır.

Verimlilikteki açık, arazilerdeki parçalanma, girdilerdeki pahalılık, prim ödemelerindeki ve diğer desteklerdeki yetersizlikler Türk çiftçisini oldukça bunaltmakta ve üretimden caydırmaktadır.

Hala çalışanlarımızın % 24,6'sı tarım sektöründe istihdam edilmektedir.

Mevsimlik işler, gizli işsizlik ve geçici işçilik tarım sektörünün başlıca özelliklerindedir.



Çiftçilerimiz hakikaten sorun yumağı hâline gelmişlerdir.

Ne ettiklerinin karşılığını alabilmektedirler ne de borçlarını ödeyebilmektedirler.

10 yılda tarımsal borçlar fırlamış ve 30 milyar lirayı aşmıştır.

Çiftçimiz tarlasında, yalnızca banka borçlarını hafifletmek için çalışır bir duruma gelmiştir.

Daha da düşündürücü olanı ise, ürünlerin para etmemesi ve çiftçilerimizin emeklerinin heba olmasıdır.

Harman zamanının yaklaştığı şu günlerde, çiftçimizi umutlandıracak, sevince boğacak ve heyecanlandıracak hiçbir çaba da hükûmet tarafından gösterilmemektedir.

Başbakan Erdoğan, 7 Mayıs 2013 tarihli Meclis grup konuşmasında çiftçilerimize müjde diyerek bazı açıklamalarda bulunmuştur.

Şu aldatmaya bakınız ki, Başbakan'ın böbürlenerek, sanki çok iyi bir şey yapıyormuş gibi gündeme getirdiği konu çiftçilerimizin nasıl ve hangi oranlardan borçlandırılacağı olmuştur.

Buna göre, Ziraat Bankasının çiftçilerimize uyguladığı kredi faiz oranının % 9'dan % 8'e, % 5 olarak uygulanan bir diğer kredi faiz oranının ise % 4'e indiği bizzat Başbakan tarafından ilan edilmiştir.





Başbakan işte bunu müjde olarak sunmuş, neredeyse heyecandan bir takla atmadığı kalmıştır.

Çiftçimiz borca batmışken, hatta borçlarını ödeyemez durumdayken, kredi faizindeki bir puanlık indirimi övmek, lütuf gibi göstermek en hafif tabirle işgüzarlıktır.

Faiz düşmüştür de çiftçimiz traktör mü almış veya traktörünü mü yenilemiştir?

Faiz düşmüştür de çiftçimizin cebi para mı görmüştür?

Faiz düşmüştür de, arpa, buğday, pancar, pamuk, fındık, çay, zeytin, mısır, kaysı, üzüm, ayçiçeği para mı etmiştir?

Faiz düşmüştür de gübre, mazot, tohumluk, elektrik ve su faturası mı ucuzlamıştır?

Faiz düşmüştür de çiftçimiz gemi mi almıştır, boğazda villaya mı oturmuştur, enerji işine mi soyunmuştur?

Faiz düşmüştür de çiftçimizin biri bin mi olmuştur?

Sayın Başbakan söyler misin bize, bir puanlık faiz düşüşü çiftçimizin yüzünü mü güldürmüş, mutfağını mı aydınlatmış, sofrasını mı şenlendirmiş, ekmeğini mi büyütmüştür?

Hayatında başağa eli değmemiş, kasketlerden sızan helal teri silmemiş, güneş doğarken tarlasına gidenleri anlamamış birisinin çiftçimizin meselelerine eğilmesi ve içtenlikle sahiplenmesi tam bir hayaldir.



Başbakan Erdoğan çiftçimizle alay etmektedir.

Onların perişanlığından istifade etmekte, daha çok haciz ve ipotek çarkına girmeleri için tuzaklar kurmaktadır.

Faiz, kredi, banka, tefeciler, aracılar zaten çiftçimizi esir etmiştir.

Başbakan Erdoğan eğer bir müjde verecekse, çiftçilerimizin alın terinin karşılığını vererek işe başlaması lazımdır.

Küçük çiftçilerimizin katlanmak zorunda bırakıldığı mazot, gübre, ilaç, tohum, fide gibi temel tarımsal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV'yi kaldırmakla bir adım daha atmalıdır.

Tarım ürünlerinin ihracat kapasitesini artırmalı, teknolojik yenilenmeyi sağlamalıdır.

Bunları da yolsuzlukları kısarak, yanına aldığı ve iç içe geçtiği haramzadelerle yollarını ayırarak yapabilecektir.

Başbakan Erdoğan'ın kırdığı potlar bunlarla da sınır değildir.

Ziraat Bankasının 2002 yılında 28 bin çiftçimize 227 milyon lira, 2012 yılında ise 960 bin çiftçimize 19 milyar lira kredi verdiğini iftiharla belirtmiştir.

Acaba dünyanın neresinde çiftçisinin borçlanmasından mutlu ve bahtiyar bir Başbakan vardır?



Acaba dünyanın neresinde zulmü, eziyeti ve banka bağımlılığını müjde olarak izah eden bir Başbakan vardır?

Acaba dünyanın neresinde emeğiyle geçinenleri sömüren, tepeden tırnağa borca bulayan, fakirleştiren bir iktidar anlayışı bulunmaktadır?

Başbakan Erdoğan bir puanlık göstermelik faiz inişinden çiftçilerimizin umutlanacağını, rahatlayacağını ve keyifleneceğini sanacak kadar körleşmiş ve küçülmüştür.

Aynı kurnazlığı esnaf kardeşlerimize de sergileyen Başbakan anlaşılan kendisini akıllı, herkesi saf olarak görmektedir.

Bu gelişmeler düpedüz çiftçilerimizi ve esnaflarımızı aşağılayan ve hafife alan bir yaklaşımın ve siyasi üslubun ürünüdür.

Başbakan kararını vermiş, tercihini yapmıştır.

Çiftçilerimiz AKP'nin umurunda ve ilgi sahası içinde değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükûmeti açıkça uyarıyoruz ki; çiftçilerimizin, esnaflarımızın meseleleri borçlandırılarak çözülemeyecektir.

Asıl borçlarından şikâyet eden kardeşlerimizi kredi faizlerindeki ayak oyunlarıyla kandırmaya kalkışmak insafsızlıktır, kötü niyetlilik ve utanmazlık örneğidir.

Başbakan Erdoğan artık bu istismardan vazgeçmelidir.



Çiftçilerimizin rahatlaması için girdi maliyetlerinin neden olduğu ekonomik yükü azaltacak tedbirler geliştirmeli, alım ve destekleme fiyatlarını makul ve kabul edilebilir sınırlara getirmelidir.

PKK için azığı ihanet olan çözüm kafileleri düzen Başbakan, çiftçilerimizi yüz üstü bırakmamalı, haklarını teslim etmelidir.

Türk çiftçisi, yalnızca sandık ufukta görününce akla gelmemelidir.

İnanıyor ve biliyorum ki, çiftçilerimiz bu kez aldanmayacak, bu defa kanmayacak ve AKP hükûmetinden yılların çilesiyle beraber hak kayıplarının hesabını teker teker soracaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi çiftçimizin yanındadır.

Türk çiftçisi yalnız ve sahipsiz değildir.

Allah'ın izniyle çiftçimize yoksulluğu ve sefaleti layık görenlerin gün gelecek yakasından tutacağız ve onları milletimizin yardımıyla inşallah bir daha yeşillenmemek üzere nadasa bırakacağız.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Geçtiğimiz cumartesi, yani 11 Mayıs günü, Hatay ilimizin Reyhanlı ilçesinde milletimizi acı ve kedere boğan vahşet dolu bir saldırı gerçekleşmiştir.



Türk milleti son yılların en acımasız ve kanlı saldırısına muhatap kalmıştır.

Reyhanlı şehir merkezinin iki ayrı noktasında patlayan bombalar felaketle dolu bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

Son açıklamalara göre 50 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 24'ü ağır olmak üzere 57 kişi de yaralanmıştır.

Bu saldırıyı, bu kan tutkunluğunu ve şiddet yandaşlığını nefretle, şiddetle lanetliyorum.

Şüphesiz ne kadar feryat etsek azdır.

Ne kadar sızlansak yetersizdir.

Türk milleti yastadır.

Millî vicdanlar infial hâindedir.

Buradan bir kez daha teröristlerin, düşmanlıktan beslenenlerin ve gözünü kan bürümüşlerin saldırısı sonucunda vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Reyhanlı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Yaralılara ise acil şifa diliyor, geçmiş olsun temennilerimi bildiriyorum.

Türkiye çok yönlü bir saldırının, bitmek bilmeyen bir aşağılık kumpasın pençesindedir.



Gerçekten acımız büyüktür.

İçimizdeki yangın hâli ve öfke seviyesi tarifsizdir.

Türk milleti can evinden vurulmuş, üzerine ölüm yağmıştır.

Elbette yaralarımızı saracağız ve sarmalıyız.

Provokasyonlara imkan vermeden, çatışma ve kutuplaşmaya fırsat tanımadan bu ağır yükün altından kalkmalıyız.

Bu saldırının üstesinden gelmeliyiz ve mutlaka da gelecek kuvvete sahibiz.

Türk milleti ona buna pabuç bırakacak, karanlık emellere geçit verecek, hatta sinecek ve her saldırıyı sineye çekecek bir zayıflıkta değildir.

Aksini düşünenleri ise hak ettikleri son eninde sonunda bulacaktır.

Biz Reyhanlı'daki müessif olay meydana geldiği andan itibaren tüm dikkatimizi buraya çevirdik.

Olayın gerçekleşmesinden kısa bir zaman sonra da yazılı bir basın açıklamasıyla tespit ve tenkitlerimizi kamuoyuyla paylaştık.

Arkasından da Genel Başkan Yardımcımız ve Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Prof.Dr. Edip Semih Yalçın Başkanlığında kurulan ve aralarında; Grup Başkanvekilimiz ve Mersin



Milletvekilimiz Sayın Mehmet Şandır, Hatay Milletvekilimiz Sayın Şefik Çirkin, Hatay İl Başkanımız Sayın Adnan Aktaş, Gaziantep İl Başkanımız Sayın Mustafa Erzin, Osmaniye İl Başkanımız Sayın Fahri Kuyulu ve Kilis İl Başkanımız Sayın Mehmet Ali Özkaraca'nın bulunduğu heyeti Reyhanlı'da incelemek yapmak üzere görevlendirdik.

Değerli arkadaşlarımız olay mahallindeki incelemelerini ve gerekli çalışmalarını titizlikle yerine getirmişlerdir.

Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum.

Arkadaşlarımızın hazırladıkları inceleme raporundan anlaşılmıştır ki, patlamalarda hayatını kaybeden kardeşlerimizden 10'unu da parti mensubumuzdur.

Edindiğimiz izlenimler ve aldığımız bilgiler muhteviyatında söylemeliyim ki, Reyhanlı'da çok olumsuz bir hava hâkimdir.

Korku ve panik hâli Reyhanlı'yı âdeta rehin almıştır.

Haklı olarak endişeye kapılan vatandaşlarımız ilçeyi terk etmiştir.

Patlamalarla büyük zarara uğrayan esnaflarımız dükkânlarını kapatmıştır.

Sayıları 700'ün üzerinde bulunan işyerleri patlamalardan olumsuz etkilenmiştir.

Önemli oranda zarar gören iş yeri sayısı 452'yi bulmuştur.



62 araç tahrip olmuş, 11 kamu binasıyla birlikte 293 konut hasar almıştır.

Bunların yanı sıra, patlamaların yol açtığı sosyal yara, güvensizlik, şüphe ve şok dalgası çok daha derindir.

Her şey ayan beyan ortadadır ki, sınır hattımız adeta viraneye dönmüş, metruk bir hâle dönüşmüş ve kendi kaderine terk edilmiştir.

Türkiye'nin egemenlik hakları çiğnenmiş, hükümlerlik hakları yara almıştır.

Bunlar çok ciddi bir zaftır ve mutlaka sorumluların hesap vermesi gerekmektedir.

Menfur saldırılar gerçekleştiikten sonra yapılan açıklamalar dikkatle irdelenmeli ve mutlaka da üzerinde durulmalıdır.

İçişleri Bakanı patlamaların akabinde, kanlı olayı gerçekleştiren örgüt ve bağlantılı kişilerin tespit edildiğini iddia ederek, katillerin Suriye menşeli El Muhaberat yapılanmasıyla ilişkili olduğunu açıklamıştır.

Yıkımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı da benzer yorumlarda bulunmuştur.

Bir diğer Başbakan Yardımcısı da, "Ne yapacağımızı herkes görür. Kim olursa, kim planlamışsa, icra etmişse, arkasındaki güç ne olursa olsun bunun hesabını sorarız." diyerek yine sallamış, laf olsun torba dolsun türünden konuşmuştur.





Dışışleri Bakanı bir adım ileriye gitmiş, "Kim hangi gerekçeyle olursa olsun, dışarıdaki herhangi bir kaosu Türkiye'ye yansıtmak isterse bunun karşılığını görür. Kimse gücümüzü test etmeye cüret etmemelidir." diyerek yurt dışından gelişmelere müdahil olmuştur.

Başbakan Erdoğan aceleyle ve vahim bilançoğu tam kavramadan, saldırıları sözde çözüm sürecini hazmedemeyenlerle ilişkilendirmiş, kuşkuları buraya çevirmeye ayaküstü de olsa gayret etmiştir.

Net olan bir şey varsa oda şudur; hükümet şaşkın, kafası karışık ve köşeye sıkışmıştır.

Öncelikle şu hususlar hemen aydınlığa kavuşturulmalıdır.

Bu saldırıdaki amaç nedir ve neyin mesajı verilmeye çalışılmıştır?

Patlamaların arkasında gerçek manada kimler vardır?

Tetik çeken elleri hangi mihraklar ve hangi güç merkezleri yönlendirmiştir?

Bombalar Türkiye'ye nasıl sokulmuş, bu sırada istihbarat neyle meşgul olmuştur?

Ülkemizde daha başka bomba yüklü araçlar var mıdır? Var olduğu iddia edilenler nerededir, nereyi hedeflemiştir?



Reyhanlı'daki kanlı saldırı çok yönlü araştırılmalı ve tüm gerçekler ortaya çıkarılmalıdır.

Suriye muhalefetine parmağı peşinen ihmal edilmemelidir.

El Kaide militanlarıyla ilgili kuşuklar yabana atılmamalı, Türkiye'yi Suriye'ye kışkırtmaya çalışanlar dikkatlerden kaçırılmamalıdır.

Başbakan'ın ABD ziyareti öncesi bu saldırının gerçekleşmiş olması zamanlama itibarıyla tereddütlerimizi artırmakta, aklımıza Türkiye üzerinden komplolar yapıldığı hususu gelmektedir.

Başbakan'ın Esad merkezli sert beyanları, tehditlere bezemiş üslubu Türkiye'nin aleyhine olmuştur.

Artık tümüyle ortadadır ki, Başbakan ve hükûmetinin Suriye politikası çökmüştür.

Kendi halkına kıyan ve şiddetin dibine batan Esad yönetimi ve diğer unsurlar Türkiye'ye istikrarsızlık ihraç etmektedir.

Görülmektedir ki, Suriye meselesi iyice çıkmaza yuvarlanmış, iyice yokuşa sürülmüştür.

Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı'nın tezleri, tahminleri ve dış politika konsepti iflas etmiştir.

Bu şartlar altında Dışişleri Bakanı nereye kadar koltuğunda oturacaktır?



Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bülent Arınç hâlâ görevde kalacaklar mıdır?

Reyhanlı'da patlayan bombaların sorumluları kesinlikle hesap vermelidir.

Sınırlarımızı eleğe çeviren Başbakan ve hükûmeti sorumluluğu başka yerlere yıkmamalıdır.

Bu saldırıyı millî mesele deyip de arkasına saklanması, Reyhanlı'nın üzerinden siyaset yapılmasını ağır sözlerle savuşturmaya çalışması Başbakan'ı aklayamayacak ve kurtaramayacaktır.

Başbakan'a göre 50 vatandaşımızın hunharca katledildiği patlamayı konuşmak, üzerinde durmak ve tartışmak doğru değildir ve başkalarının ekmeğine yağ sürmek demektir.

Elbette kendisi durmadan bu ezberini dillendirmeyi sürdürsün, ama biz bildiğimizi okumaya ve bu meselenin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.

Basına ambargo koydurarak Reyhanlı ile ilgili yasaklar getirmesi Başbakan'ın demokrasi anlayışının seviyesini göstermiştir.

Anneler Günü'ne bir gün kala annelerimize ağıtlar yaktıran bu hükûmet nereye kadar hatalarının hesabını vermekten uzak kalacaktır?



Reyhanlı'nın faileri yaptıklarının bedelini ödemeli, azmettirenler kimse gerekenler yapılmalıdır.

AKP hükûmeti imha olan Suriye politikasından dolayı Türk milletinden özür dilemeli, daha fazla yıkım ve kayıplara uğramadan kendisini gözden geçirmeli ve dış politikasını tahsis etmelidir.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

AKP'nin Suriye merkezli hiçbir öngörüsü tutmamış, hiçbir yorumu amacına ulaşmamış ve hiçbir teklifi uygulamaya geçmemiştir.

Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığı konusunda bile Başbakan ve bakanları karavana atmıştır.

Maalesef Başbakan konuştuğu Türkiye zarar görmüştür.

Başbakan Esad'a saldırdıkça, sövdükçe, hakaret ettikçe Türkiye bir yanından darp edilmiştir.

Şam yönetimi ve muhalif unsurlar döktükleri kanı Türkiye'ye de sıçratmışlardır.

Teröristler, zalimler sınır bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın canına ve malına kastetmiştir.



Esadla muhaliflerin hesaplaşmasına, ölüm oyununa taraf olan Başbakan Erdoğan Türkiye'yi ateşe atmıştır.

Bugüne kadar Suriye kaynaklı meydana gelen saldırılar ve artan şahadetlerimiz nihayetinde sabrımızı taşıma noktasına kadar getirmiştir.

Nitekim 22 Haziran 2012 tarihinde, Malatya'dan keşif görevi amacıyla havalanan RF-4E Fantom tipi eğitim uçağımız, Doğu Akdeniz üzerindeki rotasını takip ederken Suriye tarafından vurulmuş ve iki pilotumuz şehit edilmiştir.

3 Ekim 2012 günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye tarafından atılan top mermisi isabet etmiş, 4'ü çocuk, 1'i kadın 5 vatan evladı Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, 2'si ağır olmak üzere 10 kardeşimiz de yaralanmıştır.

20 Eylül 2012 tarihinden itibaren Suriye'den yönelen tehdit dalgası ve bilhassa Akçakale saldırısından sonra hükümet, 4 Ekim 2012 tarihinden başlayarak bir yıl süresince TBMM'nden sınır ötesi hareket izni almıştır.

Değişen angajman şartları kapsamında, Suriye'den yapılacak saldırı ve tahriklere karşı gerekli cevabın verileceği hükümet tarafından ifade edilmiştir.

11 şubat 2013 günü, yine Reyhanlı ilçemizin Cilvegöz Sınır Kapısındaki personel lojmanlarının yakınında Suriye plakalı bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucunda Türk ve Suriye vatandaşlarından oluşan 17 kişi hayatını kaybetmiştir.



2 Mayıs 2013 tarihinde bir kez daha Akçakale'de olaylar çıkmış, sınırdan geçişlerine izin verilmeyen Suriyelilerin açtıkları ateş sonucunda bir polisimiz şehit olurken, 11 kişi de yaralanmıştır.

Daha dün son derece şaibeli şekilde Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait bir adet F-16 uçağımızın düşmesi şüpheleri fazlasıyla yoğunlaştırmıştır.

Ve uçaktan atladığı iddia edilen pilotumuzun da şehit olduğu anlaşılmıştır.

Bu şehidimizle birlikte, Suriye odaklı provokasyon ve saldırılar sonucunda ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Sınır bölgelerimizdeki illerimiz ve ilçelerimiz âdeta rehlin alınmış, adeta kuşatılmıştır.

Ne ilginçtir ki, Başbakan Erdoğan 9 Ekim 2012 tarihli Meclis grup konuşmasında aynen şunları ifade etmiştir: "Sınırın bu tarafındaki vatandaşlarımız huzur içinde güven içinde yaşıyor diye Halep'teki, Dara'daki, diğer Suriye şehirlerindeki kardeşlerimizin hunharca katledilmelerine, her türlü baskıya maruz kalmalarına göz mü yumacağız?"

Şimdi geldiğimiz bugünkü zaman diliminde; Hatay'ın, Reyhanlı'nın, Altınöz'ün, Yayladağı'nın, Akçakale'nin ve diğer sınır şehirlerimizin güven içinde olduğunu ileri sürebilecek bir babayiğit var mıdır?



Başbakan Erdoğan, çok değil, yaklaşık 7 ay önceki görüşleriyle aynı çizgide, aynı noktada mıdır?

Ve kendisi Türkiye'yi ne hâle getirmiştir?

Başbakan'ın, Esad'ı hedefine alan aslı astarı olmayan, yavan, temelsiz ve uçuk sözlerinin vebaline nasıl katlanacağı hakkında bir fikri var mıdır?

"Men Dakka Dukka" derken bu durumlara düşeceğinin, milletimizi bu hallere sokacağıнын hesabını yapmış mıdır?

"Suriye'ye daha fazla seyirci kalamayız." mesajlarının başımıza türlü belalar açacağını öngörmüş müdür?

Başbakan "Bu düzene dur demenin vakti geldi" restini çekerken, olacakları önceden görmüş, tehlikeleri sezmiş midir?

Beşar Esad'a yönelik olarak; "Hesap soracağız, vallahi hesap vereceksin, meşruiyetini yitirdi, zalim, bıçak sırtındayız, Yezid, katil, cani." gibi yutulamayacak ağır ifadeleri bugüne kadar bir sonuç doğurmuş mudur?

Başbakan Erdoğan Suriye'yi iç meselemiz olarak lanse etmiştir.

Birlikte tatiller yaptığı, ortak hükûmet toplantıları düzenlediği birisiyle kısa süre sonra düşman kamplara çekilen Başbakan uzaktan uzağa Esad'ı sözde paylaşmış ve azarlamıştır.

Bir zamanların dost ve kardeş Esad'ı, birden bire emzikli bebekleri katleden cani Esed'le yer değiştirmiştir.



Açıktır ki, 911 kilometrelik sınırimız olan Suriye'nin iç karışıklığına taraf olunması Türkiye'nin bekasına ve egemenlik haklarına doğrudan doğruya olumsuz yansımıştır.

BOP'un bir senaryosu olan Arap Baharı'nın Suriye ayağı kanlı çekişmelere sahne oldukça ve üstelik Esad'la muhalifler arasındaki vuruşma uzadıkça AKP'nin tüm önermeleri birer birer çökmüştür.

Dışişleri Bakanı'nın "Irak'ta masada yoktuk, Suriye'de varız." çıkışları bir yönüyle Suriye'nin parçalanmasına ve işgal planlarına yeşil ışık yakan ve onaylayan bir zihniyetle örülmüştür.

Başbakan Erdoğan'ın, yabancı bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta, ABD'nin müdahalesi hâlinde karadan destek verimiz açıklaması, sonra da bundan çark ederek uçuşa yasak bölgeyi destekleriz noktasına gelmesi Suriye hakkındaki ana fikrini tüm yönleriyle ifşa etmiştir.

Bu siyaset anlayışı, Suriye konusunda uzun süredir savaş tamları çalmış ve uluslararası toplumu duyarsızlıkla itham etmiş, ABD'ye görev hatırlatması yapmıştır.

Muhtemeldir ki, Başbakan'ın ABD Başkanı'yla bu hafta yapacağı görüşmenin ana gündemini Suriye oluşturacaktır.

ABD'nin Suriye meselesi hakkında Rusya ile mutabakata varması, bu ay içinde, geçen yılki Cenevre Konferansı'nda belirlenen 6 maddelik uzlaşmanın esas alınacağı yeni bir





uluslararası toplantının düzenlenecek olması AKP'yi kuşkusuz açığa düşürmüştür.

Başbakan Erdoğan'ın tüm çabaları, tüm gözdağları ve tüm mesnetsiz kuru güürütüsü kendisini mahcup etmekle kalmamış, Türkiye'ye kan ve gözyaşı olarak sirayet etmiştir.

Esad rejimi, bölgesel kaostan nemalananlar, Türkiye'yi Suriye'ye sokmaya çalışan küresel aktörler taşeronları vasıtasıyla Türk milletini kışkırtmışlar ve ölüm saçmışlardır.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Başbakan Erdoğan geçtiğimiz pazar günü buruk bir şekilde idrak ettiğimiz Anneler Günü münasebetiyle, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Kadın Kollarının düzenlediği toplantıda akla ziyan değerlendirmelerde bulunmuştur.

İlk olarak dile getireceğim şu sözleri son derece çelişkili görölmüştür: "Türkiye'yi, Suriye'deki kanlı bataklığın içine çekme yönündeki her provokasyon, her tahrik eylemi karşısında son derece dikkatli, son derece hassas, en önemlisi de son derece soğukkanlı olmak zorundayız."

Bu sözler aynısıyla Başbakan'a aittir.

Türkiye'yi Suriye bataklığına bizzat sokmaya çalışan birisi anında u dönüşü yapmış ve soğukkanlılıktan, akliselim düşünmekten bahsetmiştir.



Bu sözler başlı başına Türkiye'nin büyük bir yönetim sorununa işaret sayılmalıdır.

Başbakan yine bu konuşmasında, Suriye'nin Banyas şehrindeki hazin olaylara vurgu yapmış, ekran başında, katledilmiş çocukların hâline bakarak ağladığını belirtmiştir.

Ve Başbakan Banyas'daki bebeklerin ölümüne değinerek şunları söylemiştir: "Eğer ben o bebekleri görmeyeceksem eğer ben minicik cansız bedenler için sesimi yükseltmeyeceksem, olmaz olsun böyle siyaset, olmaz olsun öyle bir dış politika. O bebeklerin, o çocukların, o annelerin içler acısı manzarası karşısında susmaktansa, ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimliğimi şu kürsüye bırakır, çeker giderim."

Peki Sayın Başbakan, sen Türkiye'deki bebekleri katleden alçaklarla pazarlık yaparken hiç mi yüreğin sızlamamıştır?

Yoksa Banyas'taki bebekler, Türkiye'deki bebeklerden daha mı kıymetli, daha mı sempatiktir?

Suriye'deki bebeklere sahip çıkarken, vatanımızda kundaktan çıkmadan tabuta giren yavrularımızı ne zaman hatırlayacaksın? Ne zaman faillerini itiraf edeceksin?

Bebeklerin katilleriyle çözüm ve barış konuşurken hiç mi üzülmedin? Hiç mi vicdan azabı çekmedin? Hiç mi "Ne yapıyorum ben." diyerek özeleştiri yapmadın?



29 Ocak 2013 tarihli Meclis grup konuşmamda, İmralı canisi ve çetesinin bebeklere, küçük yavrulara nasıl kıydığını tarihleriyle birlikte açıklamıştım.

Şimdi bunlara ilave olarak bebek cinayetlerinden sabıka yiyenlerin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etmek istiyorum.

Başbakan Erdoğan'ın elinden tuttuğu İmralı canisi ve örgütü;

- 20 Ağustos 1987 tarihinde Mardin Dargeçit'te beşiğinde uyuyan 4 aylık emzikli bebeğe kurşun sıkan canavarlardır.

- 9 Temmuz 1989 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 3 yaşındaki bebeği öldüren canilerdir.

- 19 Ağustos 1992 tarihinde, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kundaktaki bebeğe makineli tüfekle saldıran şerefsizlerdir.

- 24 Temmuz 1994 tarihinde, Van'ın Atabinen köyünde 3 bebeğin uyurken canını alan katillerdir.

27 Eylül 2011 tarihinde Batman'da, 26 haftalık hamile olan Mizgin Doru'nun ve doğduktan bir süre sonra da hayatını yitiren o bahtsız yavrusunun kanlıları elbette Başbakan'ın çözüm ortaklarıdır.

15 günlük, 1 aylık ve 1 yaşına henüz basmış onlarca bebeği doğrayan, körpe bedenlerine mermileri saydıran Başbakan'ın pazarlık arkadaşlarıdır.



Türk milleti İmralı canisine boşuna bebek katili dememiş ve bu katile boş yere bu sıfatı reva görmemiştir.

Şu zihin bulanıklığına dikkat buyurunuz; Başbakan Erdoğan bunları unutmuştur ve Banyas'taki ölümlere ağlamaktadır.

Türkiye'de sanki bebekleri öldürenler hiç olmamıştır.

Sayın Başbakan bebek deyince senin aklına Suriye mi gelmektedir?

Irak'ta, Afganistan'da ve daha birçok Müslüman ülkelerinde katledilen yüzbinlerce bebeğin katilleriyle küresel projelerde buluşmak hiç mi seni rahatsız etmemiştir?

Bu kadar yaşanmış kayıplara rağmen sadece Banyas mı seni üzmüş, sadece Banyas'taki bebek ölümleri mi gözlerinden yaş getirmiştir?

Başbakan Erdoğan ayrıca; "Suriye'ye yüzümü dönersem şehitlerimizin yüzüne bakamam. Yarın Mağşer Gününde Rabb'im bana soracak, o bebekleri gördün de ey Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ne yaptın, diyecek." kadar yönünü ve tarafını kibirli bir edayla belli etmiştir.

Sayın Başbakan, PKK'nın katlettiği bebeklerle ilgili sorgu ve sualin olmayacağını mı zannediyorsun?

Cenab-ı Allah demeyecek midir ki; bebek katilleriyle ne işin vardı? Onlarla ne yapıyordun? Ne işler çeviriyordun? Ne tezgâhlar içindeydin?



İlahî hesap gününde de çözüm istismarı mı yapacaksın? Barış masalları mı anlatacaksın?

Başbakan Erdoğan madem bebeklerin, çocukların acısı karşısında susmaktansa Türkiye Cumhuriyeti Başbakan kimliğini kürsüye bırakmaktan bahsetmektedir, o hâlde ilk fırsatta bu sözünü yerine getirmeli ve Türkiye'nin başından bir daha gelmemek üzere süratle gitmelidir.

Amerika'ya giderken başbakanlık hayaliyle gittin; bari dönerken utancından başbakanlık görevinden ayrıl.

**Muhterem Arkadaşlarım,**

Türkiye'nin sınırları belirsizliğe ve risklere havale edilmiştir.

Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değildir.

Vatanımıza bombalar sokulmakta, katiller elini kolunu sallayarak girmektedir.

AKP hükûmeti Türkiye'nin mahvına neden olacak her tedbirsizliğin, her düşüncesizliğin ve her savsaklamanın içine gömülmüştür.

Suriye'den gelen kanlı niyetler Türkiye'de deyim yerindeyse katliam yapmaktadır.

PKK'lı teröristler AKP'nin bilgi ve müsamahası altında sınırlarımızda cirit atmaktadır.



Hele ki, terör örgütünün 8 Mayıs'tan itibaren sözde geri çekilme kararı bütün tartışmaların ortasına yerleşmiş kalmıştır.

Militanların sırt çantalı, eli silahlı fotoğrafları gazetelerde yayımlanmış ve barış geliyor sözleriyle yapay iyimserlik servisi yapmıştır.

Hatta bazı gazeteler "PKK Dışarı Umut İçeri" manşetleri atarak kamuoyu yönlendirmesi yapmak için inisiyatif almış, pozisyon kapma telaşına düşmüştür.

Bu arada PKK'nın Meclis uzantısı BDP'li milletvekili ve eşbaşkanlar tehditlerde sınır tanımamışlar, militanların çekilmesi aşamasında herhangi bir saldırı olursa bunun sonucunun ağır olacağını ahlaksızca dile getirebilmişlerdir.

Başbakan Erdoğan ise PKK'nın geri çekilme tarihini ilan edişini yadırgamış ve nasıl geldilerse öyle gitmelerini suya sabuna dokunmadan, kimseyi ürkütmeden beyan etmiştir.

PKK'lı teröristlerin geri çekilmesi sanki terör bitmiş gibi sunulmuş, süreç ihanetinin verimli ilerlediği yorumlarına sahne olmuştur.

Değişik tarihlerde ifade ettiğim gibi, suçluların sınırlarımızdan dokunulmazlık zırhıyla çıkıp gitmesi kabul edilemez, onaylanamaz ve geçirilemez bir rezilliktir.

Sınırlarımızdan çıkıp gidenler göçmen değildir.



Sığınmacı veya kaçak işçi de değildir.

Bu canilerin kırmızı pasaportları ya da sınırlarımızdan geçiş üstünlükleri de bulunmamaktadır.

AKP'nin MİT kanalıyla mihmandarlık yaptığı, gözetlediği, ara ve ana istasyonlar marifetiyle koruma sağladığı kişiler Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, korucularımızın ve masum vatandaşlarımızın kanını döken teröristlerdir.

Bunlar suçludur.

Bunlar terörü meslek edinmiş, cinayetten geçinen azılı canavarlardır.

Sınırlarımızdan teröristlerin geçişine göz yummak, ortam açmak ve fırsat vermek işlenen suçlara iştirak olup ihanete payandalıktan başka bir anlama da gelmeyecektir.

Şehitlerimizin kanlıları, analarımızın gözyaşlarına neden olan eşkıyalar AKP tarafından neredeyse törenlerle uğurlanmaktadır.

Bu çerçevede Başbakan Erdoğan şu sorularımızın cevabını mutlaka vermelidir:

1 Ağustos 2009 tarihinde başlatılan "Yıkım Projesi"nden 10 Mayıs 2013 tarihine kadar geçen sürede, toprağa düşen 557 şehidimizin katilleri de sınırlarımızdan çıkıp gidecek midir?

12 Haziran 2011 tarihinden 10 Mayıs 2013 tarihine kadar geçen sürede, şehit edilen 371 kahramanımızın sorumluları bir



şey olmamış gibi Irak'ın kuzeyindeki inlerine yürüyerek ulaşacak mıdır?

Başbakan ve hükûmeti bunlara nasıl müsaade edecektir?

Bu kire, bu tavize nasıl rıza gösterecektir?

Şehit ailelerine ne denilecek, şehit analarına hangi bahaneler üretilecektir?

Başbakan Erdoğan anayasal suç işlediğinin farkında değil midir?

PKK'lıları kapsamına alan bir Erdoğan affı çıkmıştır da bizim mi bilgimiz olmamıştır?

Bundan böyle cezaevlerindeki kader mahkûmları var olan adaletsizliğe seslerini yükselterek kendilerinin de serbest kalmasını isterlerse buna kim ne diyebilecek, nasıl engel olabilecektir?

Sınırlarımızı korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları, arkadaşlarını şehit edenlere sırtlarını dönecek midir? Teröristlerin önünden çekilecek midir?

Eğer bunlar oluyor ya da olacaksa, Türkiye'ye devlet demek, hukuktan bahsetmek mümkün olacak mıdır?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 39'uncu maddesi; suçun işlenmesine yardım eden kişiye yönelik uygulanacak müeyyideleri konu etmektedir.





Bu Kanun'un 257'nci maddesi görevi kötüye kullanmayı düzenlemekte ve görevinin gereklerini yapmaktaki ihmal veya gecikme gösterenlerle ilgili yaptırımları kapsamına almaktadır.

279'uncu maddesi ise; kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösterenlerin sorumluluklarını ihtiva etmektedir.

Bunun yanında, söz konusu Kanun'un 283'üncü maddesi suçluyu kayıranlarla, 284'ncü maddesi tutuklu, hükümlü ve suç delillerini bildirmeme suçlarını düzenlemektedir.

Diğer taraftan Anayasa'nın 137'nci maddesi konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilemeyeceğini, 6'ncı maddesi de, hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağını esas almıştır.

Bu itibarla, bugünkü ortamda çözüm süreci dahilinde atılan tüm adımlar, tüm girişimler ve tüm teklifler gayri hukuki ve gayri meşrudur.

PKK'luların meydan okurcasına geri çekilmesi, katillerin serbestçe sınırlarımızdan çıkıp gitmelerine seyirci kalınması en ciddi suçlardandır ve buna çanak tutan kim olursa olsun suçludur.

Her zaman söylediğimiz gibi, PKK terör örgütü ön şartsız bir şekilde silahlarını güvenlik güçlerine teslim etmeli, arkasından



da Türk adaleti önünde işledikleri suçların hesabını vermeli ve sonuçlarına da katlanmalıdır.

Hukuk imtiyaz kabul etmez, zaman ve zemine göre karar vermez, vermemelidir.

Bu nedenle yürekli, cevval, korkusuz, dirayetli, millet sevdalısı ve Cumhuriyet'i savunmakla görevli savcılara çağrıda bulunuyor ve onlardan bir ses bekliyorum.

Anayasa suçu işlemiş Başbakan ve bazı hükûmet üyeleri, konusu suç teşkil eden emri yerine getiren, suçluyu kayıran ve kollayan kamu görevlileriyle birlikte, 63 sözde akıl insanlar heyeti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bugün saat 14.00'te suç duyurusunda bulunmak üzere huzurlarınızda partimiz Genel Sekreteri ve Bursa milletvekilimiz Sayın İsmet Büyükataman'ı görevlendirmiş bulunuyorum.

Adalet bugün değilse ne zaman harekete geçecektir?

Savcılar şimdi değilse daha ne zaman Türk milletinin hak ve menfaatlerini koruyacaklardır?

Şayet olan biten tüm bu hainliklere sessiz kalınırsa bunu günahı sorumluluk noktasında olan herkesin üzerine olacaktır.

Ve millî yetçi Hareket Partisi bunları unutmayacak, yeri ve zamanı geldiğinde gereğini de heves ve heyecanla yapacaktır.



Bu düşüncelerle konuşmama son verirken sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, hepinize Yüce Allah'tan sağlık, başarı ve huzur dolu günler diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**

**Ne mutlu Türk'üm diyene.**

**Ne mutlu Ülkücüyüm diyene.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

21 MAYIS 2013





**Çok Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,**

**Saygıdeğer Misafirler,**

**Sayın Basın Mensupları,**

Partimizin haftalık olağan Meclis grup toplantısına başlarken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Konuşmamın başında Türkiye ekonomisiyle ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

AKP hükümetinin ekonomide estirdiği sanal bahar havası hiçbir şekilde gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Zorlama yorumlar, temelsiz iddialar, dayanaksız sözler ekonomideki kara deliklerin büyümesine mani olamamaktadır.

Bugünkü ortamda gerçek boyutuyla 6 milyon 38 bin kardeşimiz işsiz ve perişandır.

Gençlerimiz arasındaki işsizlik oldukça yaygın ve kaygı vericidir.



Özet olarak döviz giderinin döviz gelirinden fazla olduğunu gösteren cari işlemler açığı birikimli olarak 47 milyar 138 milyon dolar noktasındadır.

Yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk artan bir trende sahiptir.

Türkiye adı konulmamış bir ekonomik bozgun ve ricat hâli yaşamaktadır.

Vatandaşlarımızın ekmeği küçülmekte, cepleri boşalmaktadır.

Buna karşılık AKP destekli bir zümre parasına para katmakta, servetine yenilerini eklemektedir.

Kuşkusuz oturduğu yerden şöhret ve para avına çıkanlar, çaba göstermeden her ayrıcalığı kendilerinde hak görenler AKP'yle büyümüş, AKP'yle palazlanmıştır.

Hükûmet ekonomide sınıfta kalmış, söylenenlerin aksine başarısızlığın markası olmuştur.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının danışıklı dövüş not artırımları gerçek manzarayı saklamaya da yetmemiş ve yetmeyecektir.

Bildiğiniz gibi, Başbakan Erdoğan ve hükûmetinin şu sıralar en sık gündeme getirdiği istismar malzemesi Merkez Bankası'ndaki döviz rezervi miktarı ve IMF'ye olan borcun bitirilmesidir.

Başbakan Erdoğan hem Merkez Bankasındaki döviz rezervinin artışını takılmış plak gibi her fırsatta duyurmakta hem de IMF'ye olan borcun ödendiğini her zeminde tekrarlamaktadır.



Ve "Onlar borçlandı biz ödedik." diyerek durmadan yalan konuşmakta, yüzü kızarmadan milletimizi aldatmaktadır.

Merkez Bankasında biriken döviz rezervinin toplam tutarıyla, IMF'ye geçen hafta ödenen son borç taksiti AKP propagandasının ana temasına dönüşmüştür.

Başbakan uydurmalarla, asılsız açıklamalarla milletimize gerçekleri yansıtmamaktadır.

"Borç ödedik, kasayı doldurduk." sözleri artık Başbakanla bütünleşmiş hazır kalıp cümleler olarak dikkat çekmektedir.

Başbakan Erdoğan'ın ekonomi yorumları ve bilgisi gerçekten evlere şenliktir.

Böylesi bir zihniyetin Türkiye'de ekonomik mucize yarattığını ifade etmesi her şeyden önce hilafı hakikattir.

Hatırlatmak isterim ki, AKP iktidara geldiğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 129,6 milyar dolardır.

2012 yılsonu itibarıyla dış borcun miktarı yaklaşık 2,5 katı aşarak 336,9 milyar dolara çıkmıştır.

AKP'li iktidar yıllarında dış borç 207 milyar dolar yükselmiştir.

Bilhassa özel sektörün borç hacmi, 10 yılda 43 milyar dolardan 226 milyar dolara sıçramıştır.

Başbakan Erdoğan özel sektörün sıkıntısını ve finansman güçlüklerini nedense sürekli görmezden gelmiş ve hasıraltı etmiştir.





Hane halkı borç miktarı da 10 yıl içinde yaklaşık % 4 bin artış göstermiştir.

Kamu borcun seviyesi de AKP'yle birlikte tırmanmıştır.

2002 yılında 64,5 milyar dolar olan kamu dış borç stoku % 60'lık artışla geçen yılsonunda 103 milyar dolar olmuştur.

10 yılda, toplam borç miktarı 230 milyar dolardan yaklaşık 580 milyar dolara yükselmiştir.

Bu veriler ışığında sormak lazımdır ki, acaba Türkiye'yi borç tuzağına çeken hangi iktidar olmuştur?

Türk milletinin geleceğini dahi borçlandıran ve ipotek ettiren AKP'den başkası değildir.

AKP borçlanmış, esnafımıza, çiftçimize, memurumuza, garibanımıza, işçimize ve yetimlerimize ödetmiştir.

Bunun müsebbibi ise tamamen AKP'nin kötürüm ve sıcak paraya bağımlı ekonomi politikalarıdır.

IMF'den alınan kredi de dış kaynaklı bir borçtur.

2002 yılında IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlara kamunun borcu 21,8 milyar dolarken, 2012 sonunda bu tutar 23,1 milyar dolara varmıştır.

Uluslararası kuruluşların bütününe olan borçlar artarken, mesela Dünya Bankasına olan borç miktarı AKP döneminde 5,3 milyar dolardan, 13,1 milyar dolara çıkması son derece manidardır.



2002 yılında IMF'ye toplamda yaklaşık 22 milyar dolarlık bir borç söz konusudur.

Bu miktarın 13 milyar 900 milyon doları kamuya, 8 milyar 100 milyon doları ise Merkez Bankası'na aittir.

Merkez Bankasının rezervlerine ilave ettiği 8 milyar 100 milyon dolarlık borcu yıllar içinde ödenmiş ve bu bahis çoktan kapanmıştır.

Buna göre AKP'ye devrolunan IMF borcu iddia edilenin aksine 13 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Elbette IMF'ye olan borcun bitmesi, bir daha herhangi bir kredi ilişkisinin kurulmaması en içten temenni ve beklentimizdir.

Ancak Başbakan yalnızca IMF borcunun azalmasını diline dolayarak, diğer uluslararası kuruluşlara olan yükümlüğü ağzına dahi almaması makul, mantıklı ve meşru bir tavır değildir.

IMF'ye borcun kalmadığını söyleyen Başbakan Erdoğan, acaba Dünya Bankasına yönelik artan borcu nasıl izah edecektir?

11 Mayıs 2005 tarihinde IMF'den alınan 6,6 milyon SDR, yani yaklaşık 10 milyar dolarlık borcu nereye koyacak, nasıl gizleyecektir?

Başbakan Erdoğan "Onlar borçlandı biz ödedik." derken hiç mi vicdanı sızlamamaktadır?

IMF kredilerinden istifade eden ve yüksek meblağlı borçlanan bizzat AKP hükûmeti değil midir?



Başbakan kimi kandırmaktadır?

Başında bulunduğu hükûmet; IMF'ci, faizci, sıcak paracı olarak nam salmışken, ne hakla doğruları saptırmaktadır?

Değerli arkadaşlarım, bu kadar yalan ve dolan ne duyulmuş ne de görülmüştür.

Başbakan Erdoğan ve hükûmetinin gerçekleri çarpıtmada üstüne yoktur.

IMF'ye ödendiği iddia edilen borçların önemli bir tutarını, az öncede ifade ettiğim gibi AKP almış ve bunu da hiç gündeme getirmemiştir.

Şayet hükûmet 2005 yılında üç yıl süreli 19'uncu Stand-By Anlaşmasını imzalamamış olsaydı, şimdiye kadar IMF'yle yollar zaten ayrılacak, borçlar altı yıl önce sıfırlanmış olacaktı.

IMF'nin kapısına giden ve borç talebinde bulunan Başbakan Erdoğan ve hükûmeti riyayı ve sinsiliği bırakmalı, ödenen borçların AKP dönemine ait olduğunu hemen itiraf etmelidir.

Bize göre siyasi namus bunu gerektirmekte ve eğer varsa şerefli olmak bunu şart koşmaktadır.

**Muhterem Milletvekilleri,**

Bir diğer üzerinde durmak istediğim mesele ise Merkez Bankasının rezervlerindeki yükseliş konusudur.



Başbakan'a birileri şu hususları iyi anlatmalı ve kendisi de mutlaka saat ücretine bakmadan ekonomi özel dersi almak için kolları sıvamalıdır.

Uluslararası rezervleri Merkez Bankasının parası olarak görmek bir defa büyük bir cahilliktir.

Bankalara yatırılan mevduat ve mevduat benzeri kaynaklardan Merkez Bankasına ödenen zorunlu karşılıkları, işçi dövizlerini, kamu sektörü mevduatını da rezerv zannetmek, bunu da kasayı doldurduk diyerek çığlıklar atmak ancak Başbakan Erdoğan'a mahsus bir bilgisizliktir.

Başbakan Erdoğan'ın, Merkez Bankası rezervi üzerindeki gerçek dışı beyanları tam bir akıl tutulması örneğidir.

Kendisine, mahdumlarına ve çevresine gemi filoları kuran, devlet malını, yetimlerin hakkını önüne gelene hortumlatan birisinin başka türlü davranması da bize göre güneşin batıdan doğmasını istemek kadar imkânsızdır.

Başbakan'ın neredeyse saat başı haberleri gibi sunduğu Merkez Bankası rezerv miktarının oluş şekli bellidir.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, Merkez Bankası döviz rezervi kâr ve tasarruf değildir.

Merkez Bankasındaki rezerv para tutarı, kısa vadeli dış borcun karşılığı olarak küresel para tacirlerine yönelik bir güvence akçesi ve sigortadır.

Yani başkalarına sunulmuş garanti paradır.



Rezervin önemli bir bölümü de başta ABD olmak üzere değişik ülkelerdeki banka hesaplarında tutulmaktadır.

Buralardaki paralar yatırım ve yeni iş sahalarının finansmanı için kullanılmamakta, yalnızca faiz geliri sağlamaktadır.

Merkez Bankası rezervinin, mesela Konyalı çiftçimize bir faydası yoktur.

Merkez Bankası rezervinin Giresunlu esnafımıza, Adananlı üreticimize, Mersinli sebze ve meyve yetiştiricimize herhangi bir hayrı dokunmamış, dokunmayacaktır.

Bu rezerv Türkiye'nin dış kaynaklı borçlarına yönelik olarak tutulan bir rehin paradır.

Rezerv miktarının yüksekliği Türkiye'nin yükümlülüklerinin artışına en bariz kanıttır.

Burada ana maksat; faiz yüksekliğinden istifade etmek için ülkemize gelen sermaye sahiplerine teminat göstermek; "Korkmayın, bir kriz olursa paranız hemen ödenir." demektir.

Bankaların yurt dışından aldıkları borçlarının bir kısmı da rezerv olarak Merkez Bankasında bulunmaktadır.

Doğaldır ki, borçların artmasına ek olarak rezervde çoğalmaktadır.

Bilhassa yurt içi mevduattaki azalışı dış borçla telafi etmeye çalışan bankalar rezerv artışının nedenleri arasındadır.



Başbakan Erdoğan milletimizi rezerv artış hikâyeleriyle yanıltmakta, yanılsa düşürmekte ve gözünü boyamaktadır.

Ve pek tabiidir ki, kendi kasasıyla Merkez Bankasının kasasını karıştırmaktadır.

Başbakan'ın kasası durduğu yerden dolarken, milletimizinki boşalmaktadır.

Banka hesaplarındaki sıfırlar hızla artarken, milletimiz fakir düşmektedir.

Gerçekleri yok sayarak kasamızın dolduğunu iddia etmek ancak ve ancak ekonomiyi simit çay hesabına indiren birisinin ya da ödünç olarak alınan paralardan ahkâm kesen bir düşüncesizin, bir işgüzarın ve bir hayalperestin işi olarak görülmelidir.

Başbakan Erdoğan bilmelidir ki, başkalarının atına binenin tez zamanda inmesi mukadderdir.

Kendisine tavsiyemiz, ekonomide bilir bilmez konuşmaktan, boşa atıp dolu tutma arayışından vazgeçmesi, eline hemen bir ekonomiye giriş kitabı alarak gizliden gizliye çalışması, anladığı ölçüde de cehaletini süratle gidermesidir.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Başbakan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta başladığı ABD seyahati geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuları arasında yerini almıştır.



Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık bir asırdır stratejik denklemlerin kurulduğu, ekonomik ve teknolojik gücüyle yerküreyi çok yakından ilgilendiren önemli bir ülkedir.

Bu nedenle dikkatle takip edilmesinde ve müttefiklik hukuku gereğince eşit ve hakkaniyetli ilişkiler kurulmasında mutlaka yarar ve zorunluluk vardır.

Bu ziyaretin Türkiye'nin bunalımlar ve tedirginlikler yaşadığı bir döneme isabet etmesi işin bir başka ilginç yanı olmuştur.

ABD turuna bakan, parti yöneticisi, milletvekili, bürokrat, işadamı ve hanedan mensuplarından oluşan kalabalık bir kafile katılmış, bunlar bol bol gezmiş, bol bol yemiş ve içmişlerdir.

Nasil olsa devletin imkânları AKP'nin emrindedir.

Başbakan Erdoğan'ın ABD seyahati, karşılıklı görüşmelerin yapıldığı 16 Mayıs gününün öncesi ve sonrasıyla hararetle, hevesle ve iştahla tartışılmıştır.

Zannedersiniz ki, ABD'ye ikinci Kolomb çıkarma yapmış, ikinci fetih gerçekleştirilmiştir.

Yandaş basın Başbakan'ın ziyaretine kerametler ve derin anlamlar yüklemiştir.

Gece yarısı da olsa, düzenlenen mutat karşılama törenleri abartılmış, daha önce Türkiye'den giden devlet ya da hükümet başkanları için tahsis edilen konutlardan haddinden fazla ve sonradan görmeler gibi övgüyle bahsedilmiştir.



Başbakan'ın parlatılması, öne çıkarılması ve üstelik ABD Başkanı Obama'nın iltifatına mahzar olduğunun ispatı için her düzenek kurulmuş, her propagandadan medet umulmuştur.

ABD ziyaretini, Başbakan ve hükûmetinin durum raporu sunması ve son gelişmeler hakkında izin ve icazet aldıkları makamlara bilgi vermesi şeklinde okumak ve değerlendirmek doğru olacaktır.

Başbakan, 6 Nisan 2009 tarihinde ABD Başkanı Obama'nın TBMM Genel Kurulunda AKP parti gurubunun ayakta alkışları arasında kendisine verdiği ev ödevlerinden bir kısmını yapmış olmanın huzur ve rahatlığı ile bu görüşmeye gitmiştir.

Başbakan Erdoğan, aradan geçen süre içinde ABD'ye taahhüt ettiği gibi;

- Ermeni açılımını başlatmıştır.
- Heybeliada Ruhban Okulunun açılması, Patrikliğin ekümenik olması için mesai harcamıştır.
- Sözde açılım denilen yıkım projesini uygulamaya koymuştur.
- Türk tarihini yüzleşme, geçmişle hesaplaşma, ezberleri bozma adına hakir görmüş, isyankârlardan özürler dilemiştir.
- Irak'ın kuzeyindeki peşmerge reisleri ile kucaklaşmış, hatta çizilen sınırları dahi geçmeyi göze almıştır.
- Afganistan'a ilave asker desteğini yerine getirmiştir.





- Büyük Orta Doğu Projesi'nin eşbaşkanı olarak küresel projelerin gerçekleşmesi için var gücüyle çalışmıştır.
- İmralı canisiyle pazarlığa tutuşmuş, PKK'nın çözüm süreci isimli ihanetle meşrulaşması konusunda epey efor sarfetmiş ve sarfetmeye de devam etmektedir.

Bunlara karşılık, ABD'den, Türkiye'nin hiçbir temel sorununa hepimizi tatmin edecek bir destek alınamamış, verilen sözler bugüne kadar yerine getirilmemiştir.

Her şeyiyle ortadadır ki, Başbakan'ın ABD ziyaretiyle ilgili Türk kamuoyunda büyük beklentiler yaratılmıştır.

Başbakan dört yıl aradan sonra ABD'ye gitmiş, mesut ve mutluluk içinde herkese gülücükler saçmıştır.

İlk önce Oval Ofiste heyetler arasında görüşmeler yapılmış, ardından da Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde basın önüne çıkmıştır.

Önce birlikte yürüyen, yağın yağmurda birlikte ıslanan, sonra da şemsiye yardımı alan Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan görüşlerini açıklamışlar, sorulan soruları cevaplandırmışlardır.

Yağmurdan kaçmadığını söyleyen Başbakan gerçekte Türkiye'yi doluya mahkûm ettiğini fark edemeyecek kadar kendinden geçmiş, neşeli ve heyecanlı yüz hatlarıyla sevimlilik gösterisine soyunmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı'nın ağızına bakan tarz ve görüntüsü, onay bekleyen ve teyit isteyen mahcup bakışları



milletimizi temsil eden birisine hiç yakışmamış ve hiç de uygun düşmemiştir.

Türk milleti hükümandır, Türk milleti dik başlıdır, Türk milleti güçlüdür ve hiçbir gücün karşısında ezilip büzülecek kadar da hamd olsun pısrık olmamıştır.

Başbakan Erdoğan bugüne gelesiyeye Davos sahnesinde kurgulanan One Minute oyunundan yeterince istifade etmiş ve sonunda da maskesi fikirlerinin üretim yerinde düşmüştür.

Gül Bahçesi'nden sonra, Beyaz Saray'ın Kırmızı Salonu'nda son derece dar bir katılımıyla pişmaniye ve helva katıklı görüşmelere geçilmiştir.

Ne var ki, Kırmızı Salon'da nelerin konuşulduğu, nelerin paylaşıldığı ve hangi sözlerin alınıp verildiği hâlâ vuzuha kavuşmuş değildir.

Burada Türkiye'yi temsilen Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı ve MİT Müsteşarı toplantıya katılmış; ABD kanadından da Başkan Obama'ya, Dışişleri Bakanı'yla Ulusal Güvenlik Danışmanı eşlik etmiştir.

Dikkat çeken bir ayrıntı da CIA Başkanı'nın bu toplantıya iştirak etmemesi ve o esnada İsrail'de bulunmasıdır.

Kenarda kalan bu hususun aydınlatılmasıyla birlikte Kırmızı Salon'da nelerin konuşulduğu çok önemlidir.

Kırmızı Salon'da BOP'un kan kırmızı bilançosu mu masaya yatırılmıştır?



Bu görüşmeler tutanağa bağlanmış mıdır? Devlet hafızasına kaydetmek üzere gerekli önlemler alınmış mıdır? Türk devlet geleneğine riayet edilmiş midir? Diplomasinin inceliklerine ve kurallarına uyulmuş mudur?

Başbakan Erdoğan, Obama'ya gerçekte ne söylemiş, neleri vaat etmiş ve hangi tavizleri vermiştir?

Obama, Başbakan'a neyi dikte etmiş, neleri buyurmuş ve hangi yeni talimatları sıralamıştır?

Başbakan Erdoğan Türk milletinin katlanamayacağı sözleri millî çıkarları hesaba katmadan vermiş midir?

Bize göre ABD ziyaretinin ana fikri, esas gündemi ve özeti bu Kırmızı Salon'daki konuşulanlarda saklıdır.

Burası açığa kavuşursa gerçekler de bir bir ortaya çıkacak, kimin nerede durduğu ve hangi niyetleri taşıdığı netleşecektir.

Anlaşıldığı kadarıyla Başbakan Erdoğan'ın ABD ziyaretinde belli başlı dört konu kendisini göstermiştir.

Bunlardan birincisi Suriye meselesidir.

Başbakan Suriye'ye müdahale edilmesi konusunda âdeta canını dişine taksa da, "Elimizde sihirli değnek yok." diyen Obama'dan yüz bulamamıştır.

Ayrıca kendisi ABD seyahatine başlamadan önce birinci Cenevre Konferansı'nın netice vermediğini, ikincisinin ipe un sermek olacağını dile getirse de bu tutumu fayda etmemiştir.



Başkan Obama'nın bu konudaki ısrar ve diretmesiyle Başbakan iki gün içinde 180 derece çark etmiş; "Görüşüm değişti ve gelişti." sözleriyle hayret verici bir pişkinlik örneği sergilemiştir.

İş bununla da sınırlı kalmamış, ABD Başkanı, ikinci Cenevre Konferansı'yla ilgili Başbakan'a görevler yüklemiş ve burada Türkiye'nin önemli roller oynayacağını ileri sürmüştür.

Başbakanda kuzu kuzu bunları dinlemiş ve Cenevre sürecini ilerletmek noktasına tıpış tıpış gelmiştir.

Ve hatta yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini belirterek, Obama'nın sözlerini yere düşürmeme konusunda ne kadar azimli olduğunu daha ABD'yken beyanlarıyla belgelemiştir.

Şu düşündürücü tabloya bakınız ki, Başbakan Erdoğan Beyaz Saray'ın ikna odalarında yeniden gömlek değiştirmiş, ıslanan elbisesini BOP kumaşından kestirdiği yenisiyle anında değiş tokuş yaptırmıştır.

Bir insanın fikirlerindeki oynaklık, ideallerindeki kaypaklık ve yönetim anlayışındaki kocaman açık olsa olsa ya ağır bir baskıdan veya siyasi anlayışındaki ahenksizlikten ve dengesizlikten kaynaklanacaktır.

Bunun her ikisi de zaaftır ve her ikisi de millî varlığın aleyhinedir.

Kaldı ki, bu somut tenakuz, başbakanlık görevinde bulunan bir kişi açısından oldukça kaygı verici bir gelgit hâlidir.



Tüm çıplaklığıyla görülmüştür ki, Başbakan'ın Suriye tezleri Beyaz Saray'da ilgi görmemiş, karşılık bulmamış, uçuşa yasak bölge temennileri sonuç vermemiştir.

Bir bakıma bu gelişmeler hükûmetin Suriye politikasının baştan ayağa dağıldığını ve hiçbir inandırıcılığının kalmadığını tescillemiştir.

Sıfır sorun hezeyanlarından savaş pozisyonuna, kardeş Esad'tan hasım Esad'a anında u dönüşü yapan AKP iktidarı, haylaz çocuklar gibi mızımlansa da bir netice elde edememiştir.

Başbakan Erdoğan ne yaptıysa ne ettiyse ABD'yi Suriye'ye yönlendirememiş, askeri seçeneği masaya getirememiştir.

ABD Başkanı Obama,; "ikimiz de Esad'ın gitmesi gerektiğinden hemfikiriz. İktidarı geçici bir hükûmete devretmesi gerekiyor. Bu krizi çözebileceğimiz tek yoldur." sözleriyle yeni bir oyalama taktiğine başvurmuş, muhatabının ağzına bir parmak bal sürerek pışpışlamayı tercih etmiştir.

Başbakan Erdoğan anlamsız ve geçersiz olan teklif ve düşüncelerinin nereye varacağını kestirmeden; "Suriye'de kanlı sürecin sonlandırılması konusunda ABD'yle tam bir mutabakat içindeyiz." diyerek kendi kendini avutmuştur.

Suriye'de, Şam yönetimi tarafından kimyasal silah kullanıldığını ispatlamaya çalışarak sanki her şeye hâkim ve takip ediyormuş izlenimi uyandırmaya çalışan Başbakan yine açığa düşmüştür.



Sınırlarımızın öbür tarafında Sarin Gazı izi süren bu zihniyetin, ülkemizde patlayan bombalardan haberinin dahi olmaması ve üstelik Reyhanlı felaketini bile önleyememesi herhâlde kara talihin hazin bir cilvesi olarak görülecektir.

Muhaliflerin desteklenmesi ve Esad'a yönelik baskıların artırılması konularında görüş birliğine varılsa da, bunlar kalıcı ve etkili sonuçlar vermeyecek basit ve ucuz yaklaşımlar olarak kalacaktır.

Biliyor ve görüyoruz ki, Esad kendi halkına saldıran şiddet yanlısı bir zalimdir.

Buradan Suriyeli kardeşlerimize yapılan çirkin ve insanlık dışı muameleleri kınadığımızı tekraren söylemek istiyorum.

Esad'la muhaliflerin mücadelesi vahşetin zirvesine cinayetlerle oturmuştur.

Bize göre iki tarafta ölüm diline saplanmış kalmıştır.

Hele hele yüce dinimiz İslam'ın cinayetlere alet edilmesi ayrı bir aymazlık ve ayrı bir ahlaksızlıktır.

Esad'a karşılık vermek adına, insan kalbi ve ciğeri yemekten çekinmeyecek kadar gözleri dönen bu çağın yamyamları ve müşrikleri insanlıklarını çoktan gömmüştür.

Ve hükûmetin bunlara çanak tutması hem medeniyetimizin inkârı hem de merhametin iflasıdır.



Ebu Süfya'nın canavar eşi Hint'in yolundan gidenlerle ittifak kurulması, insan eti yenmesine sessiz kalınması büyük milletimiz adına utanç verici bir durumdur.

Hangi vicdan hangi fâni ve hangi insanlık öğretisi böylesi bir vahşiliğe göz yumabilecek, sıradan görebilecektir?

AKP kimleri silahlandığıнын, kimlere payanda olduğunun farkında mıdır?

Bunlar günahdır, rahmet dolu dinimize açıkça karşı çıkış ve hakarettir.

Türkiye'nin komşu coğrafyalardaki yüksek tansiyona tarafsız ve dengeli yaklaşması gerekirken, ateşe benzinle gitmesi fecaat dolu hadiselerle açık kapı bırakmıştır.

Nitekim Reyhanlı'daki kıyımın ve katliamın ortaya çıkışı buna bağlıdır.

Başbakan Erdoğan'ın Rayhanlı'yı kaderine bırakması, sınırlarımızdaki teröristlerle ilgili tedbir almaktansa Suriye'yi vurmaya çalışması beyhude bir uğraş, hezeyan dolu bir sapmadır.

Bu Türk milletinin asırlardır takip ettiği stratejik hedeflerini ve jeopolitik gerçeklerini ters yüz edecek bir yanlıştır.

Başbakan Erdoğan'ın zorbalıkta sınır tanımayan Esad'a odaklanması, muhalif adı altında öbek öbek toplanan terör gruplarına destek vermesi Türkiye'nin kanlı hesaplaşmaya doğrudan doğruya girmesine ve taraf olmasına neden olacaktır.



Esad'ın gitmesi konusundaki sözde uzlaşma ve mutabakat yandaş basın marifetince göklere çıkarılmış ve istenilenlerin alındığı yaygarasının koparılmasına yol açmıştır.

Nitekim, "Esad'ı bitiren zirve, Esad'ın gitmesi şart, Esad'sız Suriye için uzlaştılar, yeni Suriye'de Esad'a yer yok, Esad mutabakatı, Esad yönetimi gitmeli." türünden ifadeler 16 Mayıs'ı takip eden günde manşetleri süslemiştir.

Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama arasındaki ikinci konu başlığı Filistin olmuştur.

Gazze'ye gitme niyetini çoktan duyuran Başbakan, ABD Dışişleri Bakanı'nın haddi aşan sözleriyle bu ziyaretini ertelemek durumunda kalmıştır.

İşin içine giren ABD, Başbakan Erdoğan'ın tüm planlarını bozmuş ve izin kâğıdını Batı Şeria şerhiyle onaylamıştır.

Yani Gazze'ye gitmenin tek yolu İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklardan geçmek ve Tel Aviv'e yüz sürmek kaydıyla mümkün hâle gelmiştir.

Başbakan Erdoğan bu konuda da geri adım atmıştır.

Filistin meselesini bir konuşmasında gündeme getirerek gönül almaya ve kendisini de teskin etmeye çabalamıştır.

Ancak Gazze için İsrail'e söylenmedik söz bırakmayan Başbakan'ın, bu ülke üzerinden ziyaretini gerçekleştirecek olması, hem bir mağlubiyet hem de keskin sirkenin küpüne verdiği zarar olarak yorumlanmalıdır.





## **Muhterem Arkadaşlarım,**

Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama arasındaki üçüncü konu başlığı Irak'ın kuzeyindeki ve Irak merkezli gelişmeler olmuştur.

Anlaşılan ABD, AKP'yi önce ittiği ve teşvik ettiği, arkasından da frenlemek için uğraştığı peşmerge yönetimiyle ilişkilere yeni bir ayar vermiştir.

Başbakan Erdoğan aldığı icazet ve telkinlerden dolayı Barzani'ye yanaşmış ve hemen kucak açmıştır.

Peşi sıra buradaki petrol ve doğal gaz varlıklarıyla ilgili bir dizi anlaşmalar yapmıştır.

Ne var ki, Irak Merkezî Yönetimi buna itiraz etmiş ve engellemek için her teşebbüste bulunmuştur.

Geçtiğimiz aylarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı taşıyan uçağın Erbil'e inişine izin verilmemesi de bundan kaynaklanmıştır.

AKP hükûmeti, ABD ne diyorsa, neyi bekliyorsa peşine düşmüş ve hemen uygulamaya geçmiştir.

Barzani'nin Başbakan Erdoğan'ın biricik dostu ve bölgesel kader ortağı mertebesine yükselmesi de bir ABD ve dolayısıyla BOP projesidir.

Bunun Irak odaklı mahzurları ortaya çıktığından Başbakan'a nasihat verilmiş, çizilen sınırlarda kalması istenmiş ve aklına estiği gibi hareket etmemesi konusunda uyarılmıştır.



Dördüncü ve son olarak da ihanet süreci konuşulmuş, İran'ın nükleer silahtan arındırılması hususunda fikir birliği sağlanmış, Irak'taki seçimler masaya yatırılmış, İsrail ile ilişkiler ele alınmış ve diğer bölgesel meseleler değerlendirilmiştir.

Başbakan Erdoğan sözde çözüm sürecinin ABD tarafından takdirle, dikkatle izlendiğini ve ancak AKP'nin bunu gerçekleştireceğini söylediklerini nakletmiştir.

Evet doğrudur, böylesi bir ihaneti AKP'den başkasının yapması asla mümkün değildir.

ABD'nin bu teşhisi yerindedir.

Obama'nın, Başbakan Erdoğan'ın hediyesine jest ve karşılık olarak ABD'nin sembolü Kartal armağanını vermektense içinden teröristbaşı Öcalan'ın resmi çıkacak kara kaplı bir kutu veya Kandil Dağı'ndan toplanan bir buket kır çiçeği vermesi eminim daha makbul olacaktı.

Yine de Başbakan'ın, muhterem eşine sunulan "Bir Diktatörün Psikolojisi" isimli kitabı geceler boyunca hatmederek eksik kaldığı noktaları tamam etmesi kendisi adına tutarlılık olacaktır.

Gürültü koparan ABD ziyaretinden sonra, merak etmekteyiz ki, Türkiye ve Türk milleti ne elde etmiş ve ne kazanmıştır?

Görüşmeler hangi yaramıza merhem olmuştur?

Tantana ve şatafat içinde ABD'ye intikal eden Başbakan'ın eli boş ve yeni tavizler vererek geri dönüşü bir kayıp değil midir?



Lütfen söyler misiniz bana, Bostonbul'lu mahdumların dahi övüldüğü bu temas ve ziyaret trafiğinin turisttik geziden ne farkı vardır?

Başbakan saptırmadan, istismar etmeden ABD'nin kendisini ve hükûmetini hizaya getirdiğini ve Okyanus ötesinin yörüngesine sabitlediğini itiraf edebilecek yürek ve cesarete sahip midir?

ABD Dışışleri Bakanı bir konuda haklı çıkmıştır.

Bize ait bir deyimi Başbakan'a yönelik seslendirerek "Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşurmuş" demiştir.

Öyle ki dağ dağa kavuşmasa da Erdoğan Obama'ya yapışmış ve çekim alanına kapılmış gitmiştir.

Başbakan Erdoğan'a anladığı dilden, yani ABD menşeli üç deyimle öğütte bulunmak doğru olacaktır:

Sayın Başbakan unutma ki, "Çaydanlık bakmakla kaynama-yacak, ağacın hatırladığını balta unutacak ve odununu kendi ke-sen iki kere ısınacaktır."

Değerli Milletvekilleri,

Sınır güvenliğimizin gevşek ve başıboş olduğunu geçtiğimiz haftaki konuşmamda ısrarla vurgulamıştım.

Özellikle Reyhanlı'da 52 insanımızın hayatına mal olan menfur saldırı her şeyi gözler önüne sermiş, sınır bölgelerimizdeki felaketleri ifşa etmiştir.



Suriye'deki iç çatışmaların Türkiye'ye taşınması için çok aktörlü bir tertip ve komplo devamlı mesafe almaktadır.

Devlet otoritesi sınırlarımızda kalmamış, geniş imtiyazlar elde eden sığınmacılardan bazılarının neden olduğu olaylar giderek gerilimleri artırmıştır.

Esnaf dertlidir, sokaklar güvensizdir, özellikle Reyhanlı'ya kimin girip çıktığı belirsizdir.

Pasaportsuz sınır geçişleri her türlü riski de beraberinde getirmektedir.

Mezhep temelli kışkırtmalar iyice gün yüzüne çıkmıştır.

Reyhanlı'lı kardeşlerim mutlaka soğukkanlı olmalı, itidalli ve temkinli hareket etmeli ve sağduyunun çizgisinden ayrılmamalıdır.

Zira istenen kavgadır, etnik ve mezhep temelli çatışmadır.

Bu tuzağa düşülmemeli, huzur ve birliğimizi kastetmek amacıyla olanlara fırsat ve koz verilmemelidir.

Buradan 11 Mayıs günü, bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hâlen tedavi altında bulunanlara şifa dileklerimi iletiyorum.

Reyhanlı saldırısının önlenememesinde istihbarat birimleri arasındaki kopukluğun ve iletişimsizliğin oldukça etkili olduğu anlaşılmaktadır.



Başbakan Erdoğan'ın, kendisine bağlı Teftiş Kurulunu görevlendirmesi, zımnen bunu kabullendiğini göstermektedir.

Bu zaafta, hükûmetin istihbarat teşkilatını farklı amaç ve hedefler için kullanmasının büyük payı bulunmaktadır.

Ülkemizin her tarafından teröristler meydanı boş bulmuşçasına hareket ederken, en başta MİT'in süreç ihanetinin taşıyıcı ve hızlandırıcı unsuru hâline getirilmesi affı mümkün olmayan bir gaflettir.

Reyhanlı'da patlayan bombalar hükûmetin acziyetinden ve asayiş konusundaki yetersizliğinden güç almıştır.

Başbakan, devletin istihbaratını PKK'nın aklanması ve temize çıkarılması için alet ederken, terör grupları fırsatı kaçırmamış ve müsait zemini eylemleriyle kana bulamıştır.

Şayet istihbarat noktasında açmazlar ve kopukluklar varsa, sormak lazımdır ki, hükûmet neden yavaş davranmış, niçin atalete düşmüştür?

2010 yılında kurulan ve terörizmle mücadele için ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, bu konuda politika ve strateji geliştirmekle yükümlü olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı neyle meşguldür?

Bu Müsteşarlık istihbarat birimleri arasındaki uyum, eş güdümlü ve irtibatı sağlamak maksadıyla kurulmamış mıdır?

Üç yıldır sağlanamayan istihbarat birimleri arasındaki koordinasyon, bundan sonra nasıl temin edilecek, tehlikeler nasıl fark edilecektir?



Görünen gerçek şudur: Devlet çalışmamakta, hükümet hainliklerle vakit geçirmektedir.

AKP hükûmeti tüm güvenlik kurumlarını kirlendirmiş ve bölücü politikaların ilerletilmesi amacıyla görevlendirmiştir.

Başbakan Erdoğan'ın uğruna kanunlar çıkardıklarını müfettişlere havale etmesi aslında bir başarısızlığın ve beceriksizliğin zımnen ilanından başka bir şey değildir.

Bombacılar, katiller, suikast timleri, tetikçiler, taşeron terör örgütleri ve kanlı eller milletimize saldırı için provokasyon ortamı ararken, istihbarat birimlerinin PKK'nın sözde geri çekilmesine kılavuzluk yapmakla memur edilmesi sorumsuzluktur, hatadır ve net olarak suçtur.

Bu itibarla Başbakan özeleştiriyeye kendisinden başlamalı ve devletin omurgasını kırmaktan vazgeçmelidir.

Sınırlarımızdan kimin girip kimin çıktığı belli değilken, güçlü bir Türkiye'den bahsetmek kimsenin harcı olmayacaktır.

Başbakan Erdoğan Suriye tuzağına çekildikçe, İmralı canisinin avucunda haysiyetini kaybettiğçe milletimiz ağır bedeller ödemekte, fenalıklarla sarsılmaktadır.

Bu yüzden hükûmet kendine gelmeli, yanlıştan dönmelidir.

Türk devletinin hiçbir kurumu ihanete ve bölünmeye ortak edilmemelidir.

Başbakan ve hükûmetinin günahı yeterince birikmiştir.



Ve tüm devlet kurumları da iktidar partisinin oyuncuğı değil, milletin hizmetinde olduklarını ve varlığını korumakla mükellef olduklarını iyi bilmelidirler.

Başbakan Erdoğan ABD'ye gitmeden evvel şahsıma yönelik; "Bahçeli'ye demek lazım, sen çok güçlüsün, bu bozkurtlarınla sınırları koruman altına al." mesajını iletmıştır.

Sayın Başbakan Allah'a şükürler olsun ki, milletimizden aldığımız destekten dolayı güçlüyüz, sana ve kol kola olduklarına tek başımıza kalsak da yeteriz.

Sen sınırlarda teröristlerinle bekle, ben de bozkurtlarımla birlikte sizden ve emellerinizden bu aziz vatani muhakkak ki koruyacak iradeyi seve seve gösteririz.

Diyeceğim şudur ki, Başbakan Erdoğan, bu sözleriyle Türkiye'nin güvenliğini sağlayamadığını itiraf etmiştir ve bu sebeple başbakanlıktan istifa etmeyi kesinlikle önceliğine almalıdır.

Daha sonra da bizim Türk millete ve aziz vatanımıza nasıl kol kanat gerdiğimizi imrenerek ve özenerek görmeli, dayanacak takati varsa bunlara şahit olmalıdır.

Çünkü millî yetçi Hareket emniyettir, millî vicdandır, millî ruhtur, huzurdur, istikrardır, vakardır, cesarettir ve zalimlerin korkulu rüyasıdır.



## Değerli Arkadaşlarım,

Sözlerime son vermeden önce Başbakan'ın gelecek yıl üç seçim olabilir sözüyle ilgili kısa da olsa bir açıklamada bulunmak istiyorum.

Başbakan Erdoğan'ın Anayasa değişikliğini sabote etmek ve uzlaşma komisyonunu baskı altına almak için referandum kartını hatırlatması talihsiz ve tahrik edici bir yaklaşımdır.

PKK ile anayasaya yapmak için tüm hazırlıklar sürdürülmektedir.

AKP'nin aklında ve hedefinde Meclisten kendi hazırladığı Anayasa'yı BDP işbirliğiyle geçirmek ve sonra da referanduma götürmek vardır.

Şimdilik şunu herkes bilmelidir ki, millî yetçi Hareket Partisi yapılacak her seçime hazırdır.

Biz parti olarak, vehimleri devireceğiz, korkuları yıkacağız, iftiraları kıracağız, kuşatmayı yaracağız ve karamsarlığı gerileterek Allah'ın izniyle iktidar olacağız.

Samimiyetle, sabırla ve sebatla Türk milleti diyeceğiz, Türklük diyeceğiz ve sonsuza kadar var ol Türkiye sözleriyle kötülükleri ezip geçeceğiz.

Güvencemiz millettir, rehberimiz aziz şehitlerimizdir ve himaye edenimiz de Yüce Rabbimizdir.

Her aydınlığı yangın zannedip söndürmeye çalışan karanlık ve rutubetli zihniyetlerle mücadelemizin mutlaka galibiyetle





biteceğine ve kutlu zafer günlerinin yakınlığına inancımız tamdır.

Bunun için 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü Adana'da yapacağımız "Vatan" temalı açık hava toplantımıza tüm Adanalı hemşerilerimi ve milletimin tüm fertlerini davet ediyor, vatanımızın sahipsiz olmadığını yeniden göstereceğimizi buradan heyecanla ilan ediyorum.

Ve her ne adla olursa olsun, büyük Türk milleti geleceğine sahip çıkacak, bölücüleri, bölünme uydularını, hainleri, 63'lüklerin beklentilerini, süreç rezilliğini, AKP kâbusunu sandıkta paramparça edecektir.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken, siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve muhterem misafirlerimizi en iyi dileklerle selamlıyor, hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

28 MAYIS 2013





Değerli Milletvekilleri,

Muhterem Misafirler,

Kıymetli Basın Mensupları,

Konuşmanın başında sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

9'uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in muhterem eşleri Sayın Nazmiye Demirel Hanımefendi dün hayata gözlerini yummuştur.

Ayrıca bir dönem partimizin Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan değerli dava arkadaşımız Sayın Turgut Nasün Bey de ebediyete intikal etmiştir.

Gerek merhume Nazmiye Demirel Hanımefendi'ye gerekse merhum Turgut Nasün Bey'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve ailelerine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Bir milletin yaşaması, varlık iddiasında bulunabilmesi ve ebediyetin kulvarında benliğiyle akıp gitmesi her şeyden önce fedakâr ve cefakâr nesillerinin mücadeleleriyle gerçekleşecektir.

Maziden atıye giden engebelerle dolu güzergâhın emniyetli olması şartlar ne olursa olsun inisiyatif almaktan çekinmeyen, sorumluluktan kaçmayan, zorluklar karşısında yılgınlık göstermeyen idealist hayatlarla mümkündür.

Çok şükür, milliyetçi-Ülkücü hareket bu konuda oldukça şanslı olmuştur.

Şehit olma pahasına, mağduriyet ve mahkûmiyetlerle karşılaşma ihtimaline rağmen, inançlarından taviz vermeyen, ülkülerinden geri dönmeyen ve fikirlerinden sapma göstermeyen aziz dava arkadaşlarımız bizlerin övünç madalyalarıdır.

Ülkücüler; vatan, millet, bayrak ve bağımsızlık yolunda candan vazgeçmeyi göze almış Türk milletinin yüz akları, cesaret timsalleridir.

Ülkücüler; Türk-İslam ülküsünü bayrak yapmış, ilkeli, sade, düzgün, doğru ve istikrarlı hayatlarıyla temayüz etmiş kutlu yüreklerdir.

Bir hilal uğruna verilen her can bizi biraz daha büyütmüş, çekilen her ızdırap bizi biraz daha hedefe yaklaştırmıştır.

Bugün bu salonda bulunuyorsak, Türk milletinin teveccühüne mazhar olabildiysek bunun gerisinde geçmişteki binlerce dava şehidimizin hakkı ve katkısı bulunmaktadır.



Dün hep birlikte idrak ettiğimiz Ülkücü Şehitler Gününde bu tarihî gerçekleri bir kez daha andık, yeniden paylaştık.

Her Mayıs ayının 27'si aziz şehitlerimizi dua ve hasretle yad ettiğimiz bir tarih dilimidir.

2011 yılından beridir, Kızılıhamam'da yaptırdığımız Ülkücü Şehitler Anıtı'nda muhterem şehitlerimizi dua ve hayırla hatırlıyoruz.

Bundan böyle de haftanın hangi gününe tekabül ederse etsin, bu manevi vazifemizi iştiyakla ve kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

27 Mayıs aynı zamanda aziz dava insanımız, partimizin iftihar simgelerinden birisi olan Eski Gümrük ve Tekel Bakanlarımızda merhum Gün Sazak Bey'in de şehit edilişinin yıl dönümüdür.

Dürüst ve ilkeli bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini icraat ve yaşayışıyla gösteren merhum Sazak Bey bir ahlak ve fazilet sembolüdür.

Şehadetinin üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen hâlâ gönüllerdeki yerini korumakta, hâlâ takdir ve şükranla anılmaktadır.

Yaygın bir yolsuzluk yuvası hâline gelmiş bir kurumda, Sazak Bey'in soyguncuya göz açtırmayan, kaçakçıyı affetmeyen, sahtekârın yakasına yapışan erdem ve ahlaklı tutumunu devam ettirmek ve bunun şuurunda olmak hepimiz için manevi bir miras ve görevdir.



Temennim, Merhum Sazak Bey gibi yüksek karakterli, saygın devlet ve siyaset adamlarının tüm yönleriyle tanınması, Fatihalarla anılması, dürüstlüklerinin de anlaşılmasıdır.

Bu düşüncelerle, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere; Türk milleti sevdasını ve sadakatini her zahmet ve eziyete katlanarak ispatlayan aziz şehitlerimize ve Gün Sazak Bey'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Yolları yolumuz, mücadeleleri pusulamız, emanetleri her şeyimizdir.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Yarın 560'ıncı yıldönümünü kutlayacağımız İstanbul'un fethi, hem Türk hem de beşeriyet tarihî açısından dönüm noktalarından birisidir.

İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin ele geçirilmesini anlatan, yalnızca askerî bir başarıyı tescilleyen bir hadise olarak görülmemelidir.

Bunların önünde ve üstünde olmak üzere fetih; çağ açıp kapatan, insanlığın tarihsel yürüyüşünü doğrudan doğruya etkileyen çap ve boyuta haizdir.

Köhnemiş Bizans'ın yenilmesiyle Türk milletinin hâkimiyetiyle tanışan İstanbul, kültürlerin kavşak noktasında olmasıyla da küresel ilişkileri yakından etkilemiştir.



Elbette fetih hareketi; dünya ölçeğinde deęişim ve dönüşüme yol açacak ve yankıları günümüze kadar sürecek stratejik bir kararın sonucudur.

İstanbul'un alınması ile Türkler; dönemin küresel güç dengelerini sarsmış, blokları sallamış, ittifakları zayıflatmış ve cihan imparatorluđuna ulaşmışlardır.

Böylelikle İstanbul, milletimizin Avrupa'ya ve hatta dünyaya açılması için bir sıçrama ve tutunma zemini olmuş, kutlu ceddimizin başkenti olarak insanlığın ağırlık merkezlerinden birisi hâline gelmiştir.

Ve şüphesiz yerkürenin en büyük Türk kenti bu şekilde ortaya çıkmış ve kazanılmıştır.

İstanbul'un fethi, Türk milletinin Orta Asya'dan başlayan yaklaşık beş yüz yıllık yurt edinme arayışının, Avrupa içlerine yönelme iradesinin, hâkimiyet ve fütühat felsefesinin eşsiz ve paha biçilmez bir neticesidir.

Milletimizin merhamet, adalet, şefkat ve hoşgörölü yönetim tarzı İstanbul'un fethiyle çok geniş bir havzaya ve mücavir alanlara yayılmış, büyük bir nüfus yapısına sirayet etmiştir.

Mübarek ceddimizin sahip olduđu hasletler dini, dili, doğduđu memleketi neresi olursa olsun herkesi kavramış, herkese hitap etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nu 624 yıl ayakta tutan sır takdir edeceğiniz üzere en başta budur.





"Osmanlı Barışı" adı ile tanımlanacak olan hakkaniyet ve insaniyete saygı esasına dayanan derin ve engin nitelikli birlikte yaşama ülküsü fetihle birlikte anlam ve uygulama alanı bulmuştur.

Avrupa'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafi sahada, yüzyıllar boyunca Türkleri kurtarıcı olarak gören, kardeşliğin, barışın ve istikrarın temsilcisi olarak kabul eden halklar yönetimimiz altına girerek huzur ve refahla tanışmışlardır.

Milyonlarca kilometrelik bir alanda varlık, birlik ve kudret çatısı inşa eden aziz ceddimiz, medeniyetlere hakemlik yapmış, kıtalara yön vermiş, insanlığa ümit aşlamış, geleceğe mühür vurmuştur.

Türk milletinin yaklaşık bir asır önce çekildiği coğrafyalarda bugün yaşanan kargaşa, iç savaş ve gerilim, İstanbul'un fethi ile zirveye taşınan kuvvetli ama bir o kadar da vicdanlı ve insafli yönetimin önemini bir kez daha ispatlamaktadır.

Bugünkü şartlarda bıraktığımız, terk etmek zorunda kaldığımız yerler istikrarsızlık içinde kıvranmaktadır.

Bilhassa komşu coğrafyalarda gökten yağın şiddet, yerden biten anlaşmazlık ve hercümerç sanki aziz ceddimize yüz çevirmenin bedeli olarak ortaya çıkmıştır.

Yüzyıllar boyunca barış ve güvenlik içinde bulunan eski hâkimiyet havzalarımızın ve İmparatorluk bakiyemizin, peş peşe elimizden çiktikten sonra ateş topuna dönmesi, emperyalist



hırsın oyuncağı hâline gelmesi çok düşündürücü ve ibretlik bir tesadüftür.

Türk milletinin arkada bıraktığı her yerde hüznün, gözyaşı, sorun ve uzlaşmaz çelişkiler yükselmektedir.

Bu gelişmeler elbette hepimiz için müteessir verici bir durumdur.

Millet olarak, bölgesel ve küresel klasmanda sözü geçen lider bir pozisyona ulaşmak istiyorsak, ecdadımızın yüzyıllarca bir yönetim prensibi olarak kullandığı kardeşçe yaşama tercihini samimiyetle desteklemeli ve canlandırılmalıdır.

Efendi'mizin övgüsüne yüzyıllar öncesinden mazhar olan fetih hareketi ile İstanbul, İmparatorluk coğrafyasının beşeri, kültürel ve ticari bir kaynaşma merkezi olmuştur.

Ancak, bugün geldiğimiz aşamada tarihî güzelliğinden ve anlamından maalesef çok uzaktır.

Sürekli ve istikrarsız artan nüfus yapısı, yaşayan kardeşlerimizin hayat standartları arasındaki kapatılmaz uçurum, yerel yöneticilerin doğal ve tarihî zenginliğe verdiği tahribat ve artan asayişsizlik İstanbul'u bir kültür başkenti olmaktan hızla uzaklaştırmaktadır.

Büyük hükümdarımız Fatih Sultan Mehmet'in 560 yıl önce gerçekleştirdiği gibi İstanbul'un sağduyulu, nitelikli, kültürlü, kararlı ve millî tarihimize saygılı yönetimlere kavuşmasının zamanı gelmiştir.



Dün Bizans surlarına dikilen Üç Hilal, inşallah, asırlar sonra hak ettiği yerle tekrar buluşacak ve İstanbul'u ayağa kaldıracaktır.

Bunun için İstanbul'un yeniden fethi gerekmektedir ki, biz de bunu başaracak güç, inanmışlık ve kararlılık tümüyle vardır.

Türk ve İslam dünyasının sembolü olarak önemli bir dünya merkezi hâlini almış İstanbul'umuzun hak ettiği güzellikleri yeniden kazanabilmesi için tek çare ehil ve millî ellerce yönetilmesi, yani millî yetçi Hareket Partisi'dir.

Bu muhteşem kenti bir Türk toprağı hâline getirerek tarihe damgasını vurmuş olan başta büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fütuhatta yer alan ecdadımıza ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle anıyorum.

### **Değerli Milletvekilleri,**

İçinden geçtiğimiz şu günlerde, tarih kitaplarının yeni baştan yazımından bahsedilmesi ve bu konuda çalışmalar yapıldığıyla ilgili açıklamalar bizi bir hayli endişelendirmektedir.

Tarih her yönüyle yapılmış, yaşanmış ve yazılmıştır.

Önemli olan tarihî olaylardan ders ve sonuç çıkaracak özveriyi ve özeni gösterebilmektir.

AKP hükûmetinin yaşanmış hatıralar ve olaylar demetini karalaması ve kirlletmesi son derece sakıncalıdır.



Tarihimizin yeniden yorumu ve analizi başka bir şeydir, yeniden tarih yazımına girişmek bambaşka bir şeydir.

İktidar Türk tarihinin hangi devrinde oynamalar yapacak, hangi bölümünde tahrifat ve tahribatlara yeltenecektir?

Tarih kitaplarımızda olduğu iddia edilen ayrımcılık ve yanlışlar nelerdir ve nerede yazılıdır?

Türk tarihini siyasal emellere kurban vermek, bölücü yaklaşımlara dayanak yapmak olabilecek en büyük çirkinlik ve çirkefliklerden birisidir.

Bu son derece tehlikeli bir yöneliştir.

Tarih millî hafızamızdır.

Tarih millî kimliğimizin ve millî birliğimizin kaynağıdır.

Tarihi sorgulamak demek, milleti tartışmaya açmak demektir.

Yeni baştan tarih yazımı demek, nesillere bu zamana kadar içi boş ve hayal mahsulü bilgiler verildiği manasına gelecektir.

Tarih şuuru; bizi biz yapan, kendi köklerimize bağlayan ve geçmişten bugüne uzanan vakıalar zincirini süreklilik anlayışı bağlamında öğreten bir kıratadır.

Anlaşılan AKP hükûmeti eski Türkiye-yeni Türkiye ayrımcılığı çıkmış bir tarih yazımıyla kurumsallaştıracak ve temellen-direcektir.



Tarihe bölücü ellerin, art niyetlerin ve zalim fikirlerin dokunması ve incitmesi büyük bir handikap ve hüsrandır.

Dikkatinizi çekmek isterim ki, bir milletin kaderiyle oynamak için önce tarihini anlamsızlaştırmak ve itibarsızlaştırmak lazımdır.

İşte AKP zihniyeti bunu yapmaktadır.

Millî Eğitim Bakanı'nın başka bir işi mi kalmamıştır?

Eğitim ve öğretimle ilgili her sorunu bitirmiş ve halletmiştir de, tarih kitaplarına mı gözünü dikmiştir?

Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün bile itiraf ettiği eğitimdeki başarısızlık deprem enkazı gibi ortada dururken, söz konusu bakan tarihî çarpıtmakla mı kendisini teskin edecek, aciziyetini bu şekilde mi kapatacaktır?

AKP hükûmeti tarihin nesini düzeltecektir?

Bu hak ve yetkiyi kimden almıştır?

Bugünkü AKP kadroları mevcut tarihî bilgileri okuyarak yetişmemişler midir?

Var olan tedrisatın eksiği, noksanı ve zaafı nelerdir?

Başbakan, Bizans'tan özür mü dileyecek, İmralı canisinin gönlünü mü alacak, methiyeler düzduğu Haçlılardan af mı dilenecektir?

Gencecik dimağları hangi fitne ve fesatlarla zehirleyecektir?



Hükûmetin Türk tarihinden rahatsız olması yeni bir bölücü cüretkarlıktır ve mutlaka engel olunmalıdır.

Buradan değerli tarihçilerimize ve üniversitelerin tarih bölümlerinde görev alan mümtaz öğretim üyelerimize meseleye müdahil olmaları konusunda çağrıda bulunuyorum.

AKP'nin tarih kitaplarının yeni baştan yazılması konusundaki adımlarıyla ilgili mutlaka gereken tavır ve dirayeti göstermelerini bekliyorum.

İhtaren bildirmek isterim ki, Türk tarihî masalarda değil, meydanlarda, kahramanlık destanlarıyla, asırlarca verilen mücadeleler ve zafer naraları eşliğinde yazılmıştır.

Türk milletinin geçmişinde kendilerine yer bulamayanların dönemselsel güç ve iktidar kuvvetine dayanarak tarihî yapboz tahtasına çevirmeleri ters tepecek ve muhataplarını mahvedecektir.

Tarih yazdıklarını iddia eden Başbakan, bilsin ki, kaleme aldıkları tarih değil, küçülme, taviz, terör, bölücülük, pazarlık ve teslimiyet katalogundan başka bir şey değildir.

Başbakan ve bakanı şayet tarih yazmakta ısrar ediyorsa; önce "yüz soruda İmralı canisi ve kanlı, barutlu, mayınlı müzakere yöntemleri" veya ciltler dolusu "PKK'nın kanlı tarihi"ni yazmakla işe başlamalıdır.

İstanbul'un fethinin 560'ıncı yıl dönümünde tarih yağması için iştahlı şekilde talan sofrasına oturan AKP zihniyetini uyarıyor ve girdiği yanlış yoldan acilen dönmesini diliyorum.



## Değerli Milletvekilleri,

"Millî Değerleri Korumak ve Yaşatmak" adı altında 9 bölgede planladığımız açık hava toplantılarının üçüncüsünü 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü "Vatan" ana temasıyla Adana ilimizde gerçekleştirdik.

Bursa ve İzmir'den sonra Adana'da da muazzam bir coşku seline şahit olmak hepimizi gururlandırmış ve motive etmiştir.

Adanalı kardeşlerim vatanın bölünemeyeceğini, parçalanamayacağını ve hainlere bırakılamayacağını gür bir sesle telaffuz etmişlerdir.

Yüz binler miting alanına sığmamış, heyecan dalgası Adana'yı baştanbaşa sarmıştır.

Kıskananlar yine çatlamış, yine yere kapaklanmıştır.

Taş kalpliler yine fenalıklar geçirmiş, yine çuvallamışlardır.

AKP-BDP-PKK- Barzani ve İmralı canisinden oluşan kutsal ittifak korkuya kapılmıştır.

Türk vatani Adana'yla müsterih olmuş ve tedirginliklerini üstünden atmıştır.

Bursa kuruluşumuzun kudretini yukarı çekmiş, İzmir bayrağı yükseklerle taşımış, Adana ise vatani yücelterek unutulmayacak bir destan yazmıştır.

Çukurova vatan üzerinde oyunlar oynayan gafirlerin farkındadır.



Çukurova'nın asil ve mert insanları sahnelenen senaryoların bilincindedir.

Son vatanımızın bağımsızlığı, büyük milletimizin bin yıllık kardeşliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası sakatlanamayacak ve bitirilemeyecektir.

Güvence Adana'dır, teminat tüm Türkiye'dir.

Vatanı sırf kuru toprak parçası olarak görenler Adana'da bozguna uğramışlardır.

Vatandan pay koparma arayış ve hesabında olanlar hezimet yaşamışlardır.

İnancım odur ki, vatan bilincinden, vatan ruhundan ve vatan ufkundan mahrum kim varsa Adana'dan sonra kendilerine çeki düzen vermek zorunda kalacaklardır.

Çünkü Adana geçilmeden, Mersin aşılmadan, Ankara kenara itilmeden ve Türk milleti topyekûn yenilmeden vatan topraklarının kâbus yaşaması ve karanlığa gömülmesi mümkün olmayacaktır.

Üzerinde yaşadığımız ve uğruna nice faninin şehadet şerbetinden içtiği bu helalimiz topraklar hayat alanımız ve bağımsızlığımızın garantörü olarak mahşere kadar bizim kalacaktır.

Türk vatanın gök kubbesindeki hürriyet ve asalet güneşi hiç batmayacaktır.





Milliyetçi Hareket Partisi bunun için vardır ve hıyanetin amacına ulaşmaması konusunda azimli ve yemlidir.

Buradan Adana Vatan mitingimize Adana İl Başkanlığımıza ve emeđi geen tm teŐkilat mensuplarımıza takdirlerimi bildiriyor, teŐrifleriyle bizleri sevindiren tm kardeŐlerimize teŐekkrlerimi sunuyor hepsini en iten sevgi ve saygılarıyla selamlıyorum.

Allah'ın izniyle bundan sonra da Erzurum'da olacak ve birlik ana temalı aık hava toplantımızla mcadelemizi artırarak srdrecek ve aziz milletimizle kucaklaŐmayı devam ettireceđiz.

### **Deđerli ArkadaŐlarım,**

Hepiniz gryorsunuz ki, lkemizi kuŐatan tehlikelerin ember ve erevesi bir hayli geniŐlemiŐtir.

Bekamız, birliđimiz ve btnlđmz yargılanmaktadır.

lkemiz diliyle kalbi arasında uurumlar olan iktidar zmresi tarafından yenilginin, yozlaŐmanın ve yılgınlıđın ortasına itilmektedir.

FildiŐi kulelerini mesken edinmiŐ AKP kontenjanlı elitler ve asalaklar nasırlaŐmıŐ hassasiyetleriyle, teslimiyeti tutumlarıyla ve tavizkar zellikleriyle geleceđimizin nne takoz koymakta, engel ıkarmaktadırlar.

AKP Őuursuzluk iinde patinaj yaparken, Trkiye'yi de yıkmanın arayıŐındadır.



Denge ve ölçüyü tamamen kaybeden hükümet, ülkemizi sancılı ve sıkıntılı bir türbülansa ite kalka getirmiştir.

Her türlü kara ve karşı propagandaya rağmen, ülkemiz liyakatsiz, ehliyetsiz, kimliksiz ve şahsiyetsiz ellerde can çekişmekte, ömrü tüketilmektedir.

Son zamanlarda yaşanan travma ve trajedilerin seyrine bakıldığında, Başbakan ve hükümetinin fiyasko, kof, düşkün ve âciz nitelikli politikalarının bizi ne hallere düşürdüğünü rahatlıkla görmemiz mümkündür.

Başbakan ve hükümeti Türkiye'nin önünü kesmiş, yürüyüşünü bozmuş, hayallerini heba etmiştir.

Yaman çelişkiler, insafsız ve isabetsiz teşhisler, yüzeysel bakışlar, içi boş ham görüşler, millî yet ve millet inkârları ülkemizi korku filmlerini aratmayacak bir çalkantıya sokmuştur.

Şurası açık bir gerçektir ki, Başbakan Erdoğan'ın çelişkileri, yanlışları, sürekli birbiriyle ters düşen beyanları ülkemizin ayak bağı hâline gelmiştir.

Başbakan Erdoğan kuru sıkı attıkça, ucuz nutuklarında sınır tanımadıkça ve ona buna sanal kabadayılık yaptıkça; kaybeden, fatura ödeyen aziz milletimiz olmuştur.

Her şeyiyle meydandır ki, dar görüşlü dar kafalı, katı düşünceli, sabit fikirli ve millî kimlik yoksunu iktidar kadroları ülkemizin ufkunu kapatmış, umutlarını dağıtmıştır.



Dış politikada âcizlik, vizyonsuzluk, gayri millîlik; iç politikada yetersizlik ve zayıflık üst bir seviyeye sıçramıştır.

Türkiye'de çok ciddi bir güvenlik açığı her yönüyle gün yüzüne çıkmıştır.

Cellâtların nerede pusu kurduğu, bombalarını nerelere yerleştirdikleri ve ne zaman pimi çecekleri belirsiz ve bilinmezdir.

Katiller Türkiye'ye üşüşmüş, kiralık cinayet failleri vatandaşlarımızı hedefe koymuştur.

Reyhanlı'da 52 kardeşimizin şehadetine neden olan alçak saldırı bunlardan yalnızca birisi olmakla birlikte ne ilk ne de son kıyım olacaktır.

Çünkü Başbakan Erdoğan ve hükûmeti Türkiye'yi ölüm tüneline sokmuş, kıyma makinesine atmıştır.

Her fırsatta söylediğimiz gibi, sınırlarımızda son dönemde cereyan eden gelişmeler, hükûmetin Türkiye'nin hudut güvenliğini tehlikeye attığını acı bir şekilde göstermiştir.

Bilinmelidir ki, bir ülkenin sınırları, o ülkenin namusudur.

Sınır emniyetini sağlamak, bir ülkenin bağımsızlığının, mevcudiyetinin ve egemenliğinin alâmetifarikaları arasındadır.

Bugün Türkiye'de sınır güvenliği namına hiçbir şey kalmadığını her sağduyulu insanımız kabul ve tasdik edecektir.

Gerçekten de sınırlarımız adeta delik deşik edilmiştir.



Silahlı PKK militanlarının sınırlarımızdan çıkıp çıkmadıkları esasen bilinmezken, Başbakan Erdoğan, "Onlar girdikleri yoldan çıkmayı bilirler." diyerek bu katillere adeta akıl hocalığı yapmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Suriyeli muhalif unsurlar, canları ne zaman isterse sınırlarımızdan girip çıkarken, Başbakan Erdoğan; "Suriye'deki muhalif güçler bu diktatörü indirecek" diyerek var olan çatışmaların en keskin tarafı olduğunu net ifadelerle ortaya koymaktadır.

Başbakan uyurken, istihbarat birimleri İmralı ve Kandil arasında mekik dokurken, cari faaliyetlerle oyalanırken, terör grupları ve yabancı istihbarat örgütleri sınır bölgelerimizde karargâh kurmuşlardır.

Yakın zaman içinde önce Cilvegözü'nde, son olarak da Reyhanlı'da alçakça düzenlenen bombalı terör saldırılarının bilançosu bunlardan mütevellit ağır olmuştur.

Bütün bu rezaletler yaşanırken Başbakan Erdoğan, olanları pişkinlikle izlemekte ve Türk milletine âdeta Keloğlan masalları anlatmaktadır.

"Gereken cevabı misliyle veririz, şimdi büyük devlet refleksiyle hareket ediyoruz." gibi içi boş sözlerle aczini ve pısrıklığını gizlemek için bin bir dereden su getirmektedir.

Sormak gerekir ki, ataletin, acziyetin, sünepeliğin, sinmişliğin ve korkaklığın adı ne zamandır büyük devlet refleksi olmuştur?



Suriye Devlet Başkanı Esad'a karşı lafa gelince şahin kesilen, mangalda kül bırakmayan Başbakan'ın, "Cilvegözü ve Reyhanlı saldırılarının arkasındaki güçleri biliyoruz." diyerek sürekli ezbere konuşması ve boşa sallaması hezeyanla eşdeğerdir.

Başbakan Erdoğan'ın hâli vakti ve durumu aynen şudur:

Ses var, görüntü yok; laf çok, eylem yok; boş konuşma çok, kararlılık ve yürek kesinlikle yoktur.

Başbakan Erdoğan Adana'da açık hava toplantımızı gerçekleştirdiğimiz gün içinde, Reyhanlı'yı ziyaret ederek, bombalı saldırıları Esad yönetimine tekrar ihale etmiş ve ellerinde belgeler olduğunu açıklamıştır.

Sayın Başbakan, sana sesleniyorum, Reyhanlı'da 52 canımızı alan katillerle ve azmettiricilerle ilgili elinde ne belge, ne bilgi ve ne bulgu varsa açıkla da milletimiz tüm gerçekleri öğrensin.

Başbakan bunları saklamamalı, gizlememeli ve sümen altı yapmamalıdır.

Böylesi önemli bir belge ya da belgelere gerçekten de sahipse ortaya koymalı ve milletimizin bilgisine sunmalıdır.

Meseleyi kuru laf kalabalığına ve karambola getirmemeli, ağırdan almamalıdır.

Şeffaf ve açık olmalı, kuşkuları gidermeli, endişeleri yok etmeli, korku bulutlarını dağıtmalıdır.



Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık makamında konu mankeni olarak oturmuyorsa 52 şehidimizin kanlılarından ve arkasındaki güçlerden bunun hesabını sormalıdır.

Yakalandığı iddia edilen şüphelilere değil, büyük resme odaklanmalıdır.

Türk milletinin canının yandığı yetmemiş midir?

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Gaziantep'ten itibaren patlayan bombalar hâlâ ikaz edici olmamış mıdır?

Ne zamana kadar sınırlarımız diken üstünde oturacaktır?

Hatay'da dökülen kanlar ne zaman temizlenecek, milletimiz ne zaman esenliğe, huzura kavuşarak müsterih olacaktır?

Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu soruların hepimizi tatmin edecek bir cevabı Başbakan ve hükümeti tarafından verilemeyecektir.

Başbakan Erdoğan'ın bugüne kadarki sicili yalnızca hamasetle vakit geçiren bir siyasetçiye işaret etmektedir.

Çok konuşan, çok atan bu siyaset anlayışı, sarf ettiği her sözünün altında kalmış, aslında mahcubiyetten kimsenin yüzüne bakacak da hâli kalmamıştır.

Başbakan Erdoğan, asıl kimin gerçek bostan korkuluğu olduğunu anlamalı ve eliyle yüzünü yoklayarak gerçeklerle acı da olsa yüzleşmelidir.



Bu zatın Reyhanlı ziyareti ise orada yaşayan kardeşlerimize yeni bir zulüm olmuştur.

Reyhanlı'nın kanı dökülmüş, Başbakan açık hava toplantısı düzenleyerek acıları hafife, Reyhanlılı kardeşlerimi sanki alaya almıştır.

Reyhanlı'da cenaze vardır, kaldırılmamış tabutlar vardır; ama Başbakan fırsatçılıkla meşguldür.

Her hanede üzüntü her hanede bezginlik ve bitkinlik vardır; gelin görün ki Başbakan bunlara duyarsız ve vicdansız yaklaşmıştır.

Reyhanlı ziyaretini önce 30 Mayıs diye ilan eden, arkasından da bizim mitingimize manidar şekilde denk getiren Başbakan acıları paylaşmaktan ziyade bunlardan nemalanacak ve siyasetine alet edecek kadar sorumsuz ve insafsızdır.

Reyhanlı'nın canı yanmışken, koştura koştura ABD'ye giden, vahşeti engelleyemeyen ve politikalarıyla da buna çanak tutan Başbakan'ın Reyhanlılı kardeşlerimin yüzüne utanç duymadan, ciğeri yanmadan nasıl bakabildiği de gerçekten merakımızı celbeden bir konu olarak karşımızdadır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki itibar ve saygınlığı AKP'yle birlikte erimiş ve buharlaşmıştır.



Özellikle hükümetin BOP kapsamında, komşu coğrafyalarda izlediği politikalar ülkemizi zora ve dara düşürmekle kalmamış, bir de açmaza sürüklemiştir.

Başbakan Erdoğan'ın zalim Esad yönetimiyle kavgaya tutuşması, küresel çevrelerin ikili oynamaları AKP'ye arkası arkasına salvo olarak çarpmıştır.

Esad'a vadeler biçen, koltuğundan olacağını aylar öncesinden müjdeleyen hükümet sürekli duvara toslamış, sürekli yanılmış, sürekli cepten yemiştir.

Başbakan Erdoğan, Türkiye'yi Suriye çıkmazına hapsedmiş, kendisinin karar ve hareketlerini zayıflatmanın yanında, Türkiye'nin imkan ve jeopolitik gerçekleriyle uyuşmayacak yanlışlara imza atmıştır.

Türkiye'nin sözü yere düşmüş, inandırıcılığı havada kalmıştır.

Ve daha da vahimi hiçbir yaptırımı olmayan bir ülke konumuna sürüklene sürüklene getirilmiştir.

Başbakan Erdoğan ABD'nin ağzına baktıkça kaybetmiş, savaş diline teslim oldukça azarlanmış, hizaya sokulmuş, geri adım atmak zorunda bırakılmıştır.

Suriye politikası bu nedenle çelişkilere, öngörüsüzlüklere ve bir adım bile önünü göremeyen bir körlüğe çakılmıştır.

Dışişleri Bakanı'nın "Beşşar Esad'ın bu kadar gaddarlaşılabileceğini tahmin edemedim." itirafları aslında dış politikadaki kafa karışıklığının ve basiretsizliğin tescili olarak okunmalı ve yorumlanmalıdır.





Başbakan Erdoğan ABD seyahatinin hemen öncesinde, "Biz geleliye kadar Suriye'de çok şey deęişecek." dese de deęişen ve yan çizen yine şahsı olmuştur.

Dışışleri Bakanı ne kadar inkâr etse de ABD, Başbakan'ı Suriye konusunda diplomasiye ikna etmiş ve elini kolunu bağlamıştır.

Yine söz konusu bakanın "Ben bu ülkenin sicilinde zalimlerle, diktatörlerle, yüz binleri katletmiş biriyle yan yana bir görüntü olmamasını ahlaki sorumluluk olarak görüyorum." sözleri de akla ziyandır.

AKP'li Dışışleri Bakanı herhâlde Irak'ta, Afganistan'da yüzbinlerce Müslüman'ı kesip doğrayanlarla ve Türk milletinin kanını akıtan canilerle yan yana durmayı normal ve sıradan görmektedir.

Gerçeklerden bu kadar kopmuş, kendi ifadeleriyle bu kadar tenakuza düşmüş bir siyaset üslubu acaba dünyanın neresinde vardır?

Türk dış politikası böyle bir köhnemiş zihni perspektif ve subjektif yargılarla yönetiliyorsa vay hâlimize demekten başka bir seçeneğimiz kalmayacaktır.

Sfır sorun mucidinin, stratejik derinlik kâşifinin ve kıdemli dış politika dâhisinin Türkiye'nin başına daha fazla çorap örmeden kısa zaman içinde azledilmesi en samimi ve acil beklentimizdir.

Ne var ki, Başbakan'ın bakanından geri kalır yanı yoktur.

Bildiğiniz gibi, başta ikinci Cenevre Konferans'ına mesafeli duran Başbakan, birdenbire Cenevre gönüllüsü bir hüviyete bürünecek kadar tutarlılığını kaybetmiştir.



Ortadadır ki, Suriye meselesi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir kıvam ve cesamete bürünmüştür.

Terör grupları, Şam yönetimi ve kontrolsüz unsurlar sınırlarımızda başı boş şekilde provokasyon zemini aramakta ve açmaktadır.

PKK-PYD terör örgütleri, Suriye'nin kuzeyinde özerk bölge oluşturmak için her fırsatı kullanmakta ve kollamaktadır.

Başbakan Esad'la kavgaya tutuşurken, muhaliflerin ve PYD militanlarının tezgâhlarını görmezden gelmekte veya fark edememektedir.

Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, muhalif unsurlar en az Esad rejimi kadar milletimizi tehdit etmekte, Türkiye'nin bünyesine zarar vermektedir.

Suriye konusunda Türkiye'nin kazanma, hedeflerini gerçekleştirme ihtimali gün geçtikçe azalmaktadır.

Defalarca Suriye'deki olayları "Tribünden izlemeyiz." diyen Başbakan, aslında Türkiye'yi çoktan stadyum dışına çıkardığını görememiş ve de idrak edememiştir.

Bir defa Ortadoğu; ABD-AB-Rusya ve Çin arasında stratejik bir mücadele, rekabet ve oyun sahasıdır.

Uzunca bir süredir Asya-Pasifik alanı ve Orta Doğu küresel politikaların ana eksenini ve damarını hâline gelmiş durumdadır.

Buraların nüfus ve etki alanına alınması amacıyla, çok vahşi ve hiçbir kural tanımayan bir kapışma ve restleşme çoktandır alttan alta hız kazanmaktadır.



Her ne kadar İngiltere ve Fransa'nın aksi yönde yoğun çabası olsa da, AB'nin muhalif unsurlara uyguladığı silah ambargosu bir bakıma ABD'ye karşı yapılmış misilleme tarzlı bir politikanın sonucudur.

AKP hükûmeti, kimi zaman AB'ye yaklaşmış, kimi zaman Rusya'ya göz kırpmış, en sonunda BOP'a tutunarak ABD'nin peşine düşmüştür.

Bu kapsamda olmak üzere, Başbakan'ın Barzani'yle dostluk çemberi kurması, enerji anlaşmaları yapması, İsraille barışması, İran ve Irakla karşı kutuplara yerleşmesi, Hizbullahla bile ters düşmesi küresel siyaset planının, son tahlilde okyanus ötesinin telkin ve dayatmalarının bir sonucudur.

Libya'ya yönelik NATO harekâtına baştan karşı çıkan, sonradan destek veren, Suriye'ye açıktan cephe alan Başbakan ve hükûmeti başkent Ankara'nın politikalarını dışlayarak ABD'nin eteğine tutunmuştur.

Esasında Türkiye'nin en büyük problemi özde budur.

AKP, Türk milletinin ati ve baki çıkarlarını değil, küresel proje ve tasarımların avukatlığını yapmaktadır.

Şayet böyle giderse, Başbakan yanlıştan dönmez ve hatalarını kabullenmezse, ülke ve millet olarak ağır bir bilançoyla karşılaşma riskimiz çok fazladır.

Türkiye'nin bölgesel konumu, stratejik ve tarihî özellikleri daha çok uzlaştırmacı, yatıştırıcı ve barış yanlısı politika izlenmesini şart koşmaktadır.



Yakın coğrafyalardaki iç savaş ve isyanlara doğrudan doğruya taraf olacak siyaset konsepti, dış politika önermesi önceden kes-tirilmesi mümkün olmayan bela ve badirelere neden olacaktır.

Bu nedenle Türkiye sevdalısı ve sorumlu muhalefet anlayışına sahip bir parti olarak Türk dış politikasının, Türkiye'nin mahvına sebep olmadan tahsis ve tamir edilmesi gerektiğine inanıyor ve bunu tavsiye ediyoruz.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Geçtiğimiz hafta gündeme en çok oturan konulardan birisi de alkol kullanımının sınırlandırılmasını da içeren kanun değişikliği olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak alkol satışını ve kullanımını daraltacak bu düzenlemeye doğal olarak olumlu yaklaştık.

Bilinmelidir ki, bizim bu tavrımız asla AKP'ye verilmiş bir destek değildir.

Buradaki maksadımız Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan korunması için atılmış ve Parti Program ve ilkelerimizle uyumlu bir adımdır.

Nitekim 2011 Seçim Beyannamemizin 143'üncü, Parti Programı'mızın 102'nci sayfasında; sigara, alkol ve her türlü uyuşturucu madde kullanımına, kumar ve benzeri alışkanlıklara, fuhuş, anarşi ve teröre karşı gençlerimizi koruyacağımız ve bilinçlendireceğimiz yer bulmuştur.



Bu itibarla kişisel özgürlük alanlarına saygı duymakla birlikte, gelecek nesillerimizin ruh, beden ve zihin sağlığını güçlendirmeyi siyaset kurumunun asli vazifelerinden birisi olarak kabul etmekteyiz.

Bizim sorumluluğumuz büyük Türk milletine ve gelecek kuşaklardır.

Kötü alışkanlıklarla mücadele ise boynumuzun borcudur.

Türk gençliğinin büyük çoğunluğunun elbette kötü alışkanlıklardan uzak durduğu bizce malumdur.

Yine de tedbir almak, kötü yollara kapı açacak bağımlılık ve düşkünlüklerden baskı ve zorbalıklara tevessül etmeden herkesi muhafaza etmek siyasetimizin hedeflerinden birisidir.

Ancak Başbakan'ın "Gece gündüz içen, kafası kıyak bir nesil istemiyoruz." sözü ise maksadını tamamen aşmıştır.

Başbakan onu bunu bırakmalı, sokaklardaki tinercilerin, köprü altında yatan çocukların, evsiz barksız yavruların derdine düşmelidir.

Kiyak kafa konusunda tecrübesi varsa kendisine saklamalı ve gençlerimizi töhmet altına bırakacak yanlışlardan ve ithamlardan uzak durmalıdır.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor; hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,**

**Çok Kıymetli Misafirler,**

**Basınımızın Değerli Mensupları**

Konuşmama başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bu haftaki grup toplantımızı ülkemizin gerilim düzeyi yüksek bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

Türkiye yaklaşık bir haftadır Taksim Gezi Parkı merkezli olaylara kilitlenmiştir.

Bu kapsamda sokaklar karışmış, şehirler kaynamış, istikrarsızlık kanalı çok yönlü açılmıştır.

Türkiye allak bullak olmuştur.

Şiddet, baskı, zulüm ve anlaşmazlıklar her tarafa yayılmıştır.

Taksim'de çatlayan fay hattı ülkemizi baştanbaşa sarmıştır.

Milletimiz gelişmelerden endişelidir.

Toplumsal kutuplaşma hiç olmadığı kadar artmıştır.





Demokratik kültür, bireysel hak ve özgürlük talepleri, hoşgörü ve uzlaşma beklentileri ağır yara almıştır.

Başbakan ve hükûmeti yanan toplumsal ateşin üzerine benzinle gitmiş, bunun yanında hiçbir tepkiyi kaale almamış ve bildiğini okumayı sürdürmüştür.

Türkiye bir korku sarmalına hapsedilmiştir.

Risk ve tehditlerin hacim ve hızı ileri bir safhaya ulaşmıştır.

Sağduyunun rehberliği, soğukkanlılığın öncülüğü arka plana itilmiştir.

Hakikaten yaşananlar alarm vericidir.

Gündeme gelen hadiseler, ilişkiler, ittifaklar, açıklamalar, restleşmeler kontrolsüz gidişatı çığırından çıkarmaktadır.

Taksim Gezi Parkı odaklı kurgulanan çatışma ve çekişme dinamiklerinin, siyasi ve toplumsal bir fecaate kapı aralaması an meselesidir.

AKP hükûmeti kriz üretmektedir.

AKP hükûmeti cepheleşme imal etmektedir.

AKP hükûmeti biz-siz ayrımını güçlendirmektedir.

İşin aslında en büyük tehlike de buradadır.

76 milyonun iktidarı olma iddiasını yalnızca retorikte kullanan Başbakan Erdoğan, her alanda birlikteliği sabote etmekte, "ben yaptım oldu." hodbinliğiyle sabırları zorlamaktadır.



Başbakan'ın her sözü olay olmaktadır.

Her beyanı toplum huzurunu baltalamaktadır.

Her icraatı memnuniyetsizler blokunu tahkim etmektedir.

Kimseyi dikkate almamaktadır.

Eleştirilere kulak asmamaktadır.

İkazlara dikkat etmemektedir.

Başbakan başına buyruk ve ölçüsüzdür.

Başbakan kibirli, kinli, kaba ve keskindir.

Başbakan kendi ve zihniyeti dışındaki herkesle ihtilaf içindedir.

"Ben milletin hizmetkârıym dedikçe" gerçekte otoriter eğilimlerini somutlaştırmaktadır.

Hizmetkârlık ezberini diline dolayıp da bu kadar aksini yapan ve aksine hareket eden bir siyaset figürü pek az görülmüştür.

Başbakan Erdoğan sert ve cebri yöntemlere iyice abanmıştır.

İnsafını, merhametini ve hoşgörüsünü kaybetmiştir.

Başbakan ve hükûmeti artık husumetin, hıncın ve hizbin adresi hâline gelmiştir.

Ve oynamadık, tahriş etmedik, bozmadık bir şey bırakmamıştır.



Son vakalar bir bakıma, 10,5 yıllık AKP iktidarının kenarda ve dışarıda bıraktığı toplum kesimlerinin; dikkate almadığı, umursamadığı istek ve beklentilerin taşması ve taşkınlık göstermesi olarak yorumlanmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisinin çeşitli vesilelerle uzun zamandır tam bir isabetle öngördüğü tehlikeler bir bir kristalize olmaya başlamıştır.

Türkiye'mizin bugünkü tablosu, bugünkü vahim durumu AKP'nin benimsediği yanlış ve yozlaşmış siyasetin kaçınılmaz bir ürünüdür.

Bilmek lazımdır ki, Başbakan'ın balkon konuşmaları, ertesi günü bizzat kendisi tarafından çiğnenmiştir.

Birlik, kardeşlik, huzur ve istikrar ifadeleri yine kendisi tarafından anlamsızlığa mahkûm edilmiştir.

Başbakan için bir tek makbul ve meşru olan kendisi ve yandaşlarıdır.

Bunun dışındaki herkes terbiye edilmesi, ayar verilmesi ve hizaya getirilmesi gereken kalabalıklardır.

İnkâr edilemez bir şekilde ortadadır ki;

- 10,5 yıldır aklına eseni yapan Başbakan'dır.
- Mazlum edebiyatı yaparak zorbalıkta rekor kıran Başbakan'dır.
- Türkiye'yi bölüp parçalayarak demokratikleştireceğini sanan gafil Başbakan'dır.



- Kendi dışındakilere hayat hakkı tanımayan Başbakan'dır.
- Küçümsemeyi, azarlamayı, hakir görmeyi ve ötekileştirmeyi marifet sayan Başbakan'dır.
- Demokrasinin altını kazan, özgürlüklerin içini boşaltan, güvenliği yere seren ve güveni boğazlayan yine Başbakan'dır.

Türk milletinin, 10,5 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinden çekmediği kalmamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi;

- Millî ve manevi değerleri tahrip ederek,
- Milletimizi bölecek söylem ve eylemleri genişleterek,
- Cumhuriyet'in temel kurum ve emanetlerine savaş açarak,
- Teröristlere sevimlilik yapıp, müzakerelere teslim olarak,
- Devleti partizanlığın ve yandaşlığın tuzağına çekerek,
- Hukuku, dirlik ve düzeni çatlatarak siyasetini bugüne kadar getirmiştir.

AKP'nin ucuz yaklaşımları, iftira, ihanet ve talanla özdeşleşen uygulamaları Türkiye ve Türk milleti için yıkım ve çözülmenin şifrelerini ifşa etmiştir.

Ne var ki bunlara karşılık, bizzat partimiz tarafından dile getirilen iyi niyetli ihtarlar, somut teklifler, dikkat çekici önermeler muhatap görmemiştir.



Ne kadar direktsek de ne kadar uğraşsak da ve ne kadar mücadele versek de AKP bozuk sicilinin izinden gitmeyi tercih etmiştir.

Baştan beri Türkiye'nin tıkanma ve tükenme sürecine doğru adım adım gittiğini haber veren; uzlaşma, hoşgörü ve diyalog öneren millîyetçi Hareket Partisinin sesi, gözünü intikam bürümüş AKP tarafından duyulmamış ya da duyulmak istenmemiştir.

Başbakan ve partisi;

- Milletimizin kardeşlik bağlarını yıpratana ve kopma derecesine kadar inceltene tavrını sürdürmüş,
- Yapay ve sistematik çatışma alanları inşa ederek ayrımcılığı körüklemiş,
- Yandaş ve karşıt iki cephe oluşturarak toplumsal yapıyı provoke etmiş,
- Geçmişin acılarını kaşıyarak ve kanatarak nifak mevzileri açmış,
- İnanç istismarından medet umarak, basit hesap ve hedefler uğruna Türkiye'nin ahengini, Türk milletinin bin yıllık kazanımını etnik ve mezhep ayrımcılığı üzerinden heba etmeye kalkışmıştır.

AKP'nin sürdürdüğü siyaset yöntem ve stratejisi Türkiye'nin aleyhine ne varsa hayata geçirmiştir.

Bu siyaset anlayışı istismarcılıkta tavan yapmıştır.



AKP'nin zorlamaları demokrasimize zararlar vermiştir.

AKP'nin dayatmaları millî ruh ve kimliğe darbeler vurmuştur.

Tüm bu gelişmelerin izdüşümünde diyebiliriz ki, iktidar bunalımlardan istifade etmiş, krizleri kullanmış ve toplumsal gelgitleri hanesine yazmıştır.

Düne kadar bilinçli bir şekilde huzursuzluk üretmiş, duyguları ajite etmiş, insanımızı ayırmış ve kamplaştırmıştır.

Ancak Taksim'de yaşanan ve ülkemizin geneline yayılan olay ve protestoların diğerlerinden farklı özellikler gösterdiği de bir gerçektir.

Başbakan ve partisi bu defa zora girmiş, bu kez köşeye sıkışmış ve tökezlemiştir.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Elbette Taksim Gezi Parkı'yla vasat bulan eylem ve gösteriler farklı yönleriyle ele alınmalı, mesajlar doğru okunmalı ve ortaya çıkan gerçekler derinlemesine analiz edilmelidir.

Bunu da yapması gereken en başta Başbakan ve hükûmetidir.

Taksim geriliminin ana ve sıklet merkezi Başbakan'ın kuru inadı, hoşgörüsüz tavrı ve "Benden başkası hükümsüzdür." anlamına gelen miadı dolmuş siyaset dilidir.



Olan biten tüm vakaları yalnızca sökülün ağaçlara, Topçu Kışlası'nın yapımına ve alış veriş merkezi inşasına bağlamak bir tarafı eksik bırakacaktır.

Şüphesiz Taksim'de yeşili kapatmak, ağaçları kesmek ve Gezi Parkı'nı gezilemez yer hâline getirmek olayları tetiklemiştir.

Ancak meselenin gerisinde birikmiş öfke ve kızgınlıkların da bir hayli tesiri görülmektedir.

İktidarın bugüne kadarki tutum ve tercihleri, ceberrut eğilimleri Taksim'de ters tepmiş ve kabaran toplumsal dirençle karşılaşmıştır.

Başbakan Erdoğan tepkileri ilk başta basite almış, doğan krizin yine kendisine yarayacağını sanmış, ancak bu kez yanıldığı ve yanlışla düştüğü günler sonra meydana çıkmıştır.

Taksim Gezi Parkı'ndaki gelişmelerin bize göre iki boyutu bulunmaktadır.

Birinci olarak, bu Park'taki ağaçların kesilmesi, yeşilin imhası ve buranın rant alanı hâline getirilecek olmasıdır.

Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'un göbeğindeki yeşil alanı katlederek AVM yapma istediği muhterem İstanbullara saygısızlıktır.

Hele hele, durup dururken Topçu Kışlasını yeniden yapma tercihi, eli boş ve hezeyanlarla vakit geçiren bir siyasetçinin sapması olarak görülmelidir.



Buna karşılık olmak üzere, Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, söz konusu Park üzerine, Topçu Kışlası süsü verilerek alışveriş merkezi yapılmasına imkan tanıyan 27 Şubat 2013 tarihli ve 139 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun kararını iptal istemiyle İstanbul 6'ncı İdare Mahkemesine götürmüştür.

Taksim'deki protestoların alevlendiği 31 Mayıs 2013 tarihinde de anılan İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını gecikmeli olsa da vermiştir.

Ne var ki, bu durum bile olayların yatışmasına yetmemiş, dünya gündemine oturan ilkel ve üzücü görüntülerin önüne geçememiştir.

Başbakan Erdoğan Mahkemenin bu kararını sorgulamış ve maksatlı bulmuştur.

Arkasından da Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi yıkarak yerli yabancı turistlerin gurur duyacağı bir opera binası yapacaklarını ilan etmiştir.

Başbakan Erdoğan'ın birdenbire yeşeren bu opera merakı gözümüzden kaçmamıştır.

Herhâlde kendisinin eşbaşkanlık unvanının yanına tenor sıfatını ilâştirmesi de yakında gündeme gelecektir.

Aklımızın almadığı husus, Taksim'in bir tek eksiğinin opera binası mı olduğudur?





Başbakan, Atatürk Kültür Merkezinden ne istemekte, bu binanın neresi kendisini rahatsız etmektedir?

Yoksa isminin başında Atatürk olmasından mı gocunmaktadır?

Başbakan Erdoğan kime sormuş, kimin tavsiyelerine uymuş ve kimlerden etkilenmiştir de AKM'nin yıkım butonuna basmaya karar vermiştir?

Ayrıca Anıtkabir de hedefte midir?

Türkiye'yi yıkım projesiyle mahvetmeye ve bölmeye girişmesi yetmemiş midir?

Türkiye'nin her tarafında AVM açarken ve bu yolla İstanbul'un her köşesindeki esnaflarımızı dışlarken Taksim'e AVM'nin temelini kazmak maksadıyla yıkım ekibi görevlendirmesinin ne manası, ne gereği vardır?

Gezi Parkı'nın suyu mu çıkmış, İstanbul'un nefes aldığı mekân Başbakan'ın uykularını mı kaçırmıştır?

Anlaşılan Başbakan'ın birilerine verdiği söz vardır.

Taksim'in yağması, ağaçların kesilmesi, yeşilin bitirilmesi konusunda fikir birliği içinde olduğu kimseler söz konusudur.

Bunu da ne pahasına olursa olsun hayata geçirme konusunda kararlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Gezi Parkı'na dozerlerle girilmesi, buna karşı koyanlara sert muameleler gösterilmesi toplumsal infialin ilk kıvılcımını tutuşturmuştur.



Sabaha karşı düzenlenen polis baskınları, yaka paça yapılan gözaltılar, biber gazlı müdahaleler, insanlıkla bağdaşmayan şiddet sahneleri Gezi Parkı'nı kâbusa çevirmiştir.

AKP hükûmeti saldırdıkça kalabalıklar artmış, tahammülsüzlük gösterdikçe olaylar büyümüş ve yurt sathına yayılmıştır.

Siyasi irade polisi göstericilerin üzerine salmıştır.

Orantısız saldırıları ve yürekleri burkan şiddet tablosunu onaylamadığımız gibi telin ettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum.

Ve mutlaka polise gazlı, plastik mermili ve tazyikli suyla saldırı emri verenler hakkında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapılmasını ve bunun da geciktirilmemesini bekliyorum.

Dikkatimizi çeken bir konu da Başbakan'ın ihanet sürecini birlikte götürdüğü ve iki ayaklı posta arabası olarak kullandığı bazı bölücü siyaset temsilcilerinin Taksim'de ön planda yer almış olmasıdır.

Daha da ilginç olanı, İmralı canisinin kanlı posterlerinin sallandığı, PKK paçavralarının taşındığı ve bölücü örgüt militanlarının da suyu bulandırmak ve fırsatı ganimete çevirmek için meydanlara inmeleridir.

Şurasını hemen ifade etmeliyim ki, samimi ve duyarlı bir şekilde Taksim Gezi Parkı'na sahip çıkan, demokratik duruşlarını gösteren vatandaşlarımızla bölücü militanları aynı kefeye koymak söz konusu değildir.



Taksim'in hayat hakkına sahip çıkan kardeşlerimiz her türlü övgüyü hak etmektedir.

PKK sempatzanlarının, marjinal sol örgütlerin kalabalıkları kendi menfaatlerine çevirmek için olağanüstü gayret gösterdikleri de aşıkardır.

Bunların, demokratik haklarını seslendiren masum vatandaşlarımızın arasına sızarak ülkemizi belirsizliğe çekmeye çalıştıkları görülmektedir.

Nitekim etrafa verilen zararların, cam ve çerçeveleri indirecek kadar sahnelenen aşırılıkların, belediye otobüslerine, özel otomobillere, çevredeki esnaf ve iş yerlerine verilen hasarların, maskeli yüzlerin polise taş ve sopalarla saldırmalarının, parti binalarının ateşe verilmesinin başka türlü izahı olmayacaktır.

Bizim açımızdan, millî varlığımız olan ormanları yakan, yeşili kapatan, çevreyi kirleten, insan ve doğa sevgisinden zerre kadar nasiplenmemiş terör gruplarının Gezi Parkı'na sahip çıkması eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur.

Çevreyi yakıp yıkanları, etrafa zehir saçanları ve her neviden şiddet taraflarını buradan kınıyor, herkesi olgunluğa ve sağduyuya davet ediyorum.

Muhalefet potansiyelini Türkiye'yi anarşiye ve asayişsizliğe sokmak için kışkırtanların arkasında kimler vardır?

Taksim kalkışmasını ve alaborasını gerçekte hangi mahfiller teorilendirmiş ve kimlere ihale etmiştir?



Buradan Başbakan ve hükümetiyle neyin pazarlığı yapılmaktadır?

Türkiye nereye götürülmek istenmektedir?

Bölücü mihrakların da sahneye çıktığı olaylarla nereye varılmak istenmektedir?

Milliyetçi Hareket Partisinin bölücü ve yıkıcı oluşumlarla bırakınız yan yana gelmesini, şerefli isminin birlikte anılması dahi alçaklık ve müfteriliktir.

Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye İhracatçılar Meclisinde yaptığı konuşmasında partimizi değişik unsurlarla aynı kategoriye alma, aynı karede gösterme izansızlığı asılsızdır, yalandır ve saptırmadır.

Yeri gelmişken tekraren ifade etmeliyim ki, parti olarak Taksim'deki olayların değil içinde olmayı, kıyısında köşesinde dahi bulunmamız mümkün değildir.

Biz dibi görünmeyen kuyulardan su içmeyiz, tahrik ve kışkırtmalardan pay kapmak niyetiyle pusuya yatmayız.

Biz yangından mal kaçırmak için köşe başında saklanan, karantaktan faydalanarak heybesini doldurmaya çalışan çapsızlıkta hamdolsun olmadık, olmayız ve olmayacağız.

Netiz, tutarlıyız, özgüven içindeyiz ve sapsağlam şekilde ilkelerimiz ve ülkülerimiz neyi gerektiriyorsa onun peşindeyiz.



Ve bugünkü ülke manzarasından, toplumsal elektriklenmeden oldukça muzdaripiz.

Gelişmelerin seyrinden de kaygılıyız.

Çünkü biz, Türkiye sevdalısı, Türk milleti âşığı milliyetçi-Ülkücü hareketiz.

Türkiye'yi küçük düşürecek hiçbir eylemin içinde olmayız.

Türk milletini üzecek ve korkutacak hiçbir tertip, tezgâh ve komplonun safında yer almamız, almayacağız.

Bu itibarla, Taksim'de neden MHP yok diyenlere, sanal âlem üzerinden bizi eleştirenlere, aslı astarı olmayan suçlamalarla kafaları bulandırmaya çabalayanlara gözümüz de, gönümüz de, kapımız da kapalıdır, kapalı duracaktır.

Biz vatan mücadelesi verirken dört beş ağaç gölgesine yatanlar acaba neredeydi?

AKP-BDP-PKK ve İmralı canisinin birlikte yürüttükleri süreç ihanetine karşı onurlu ve cesur şekilde duruş gösterirken, şimdilerde bize akıl verenler nerelerde geziyorlardı?

Ağacın derdine düşenler, konu vatan toprakları ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü olunca hangi caddelerde boy gösteriyorlardı?

Bugünlerde ortalığı karıştırmak için dış bileyen ana muhalefet partisi, sözde çözüm ve barış süreci zehir saçarken akılı nereydi? Neyle meşğuldü? İktidara ne hakla kredi açmakla oyalanıyordu?



Milliyetçi Hareketin hiçbir mensubu olayların içinde yer almayacaktır.

Hiçbir mensubumuz tartışma, keşmekeş ve anlaşmazlıkların görüşü açısında bulunmayacaktır.

Bunun aksine hareket eden kim olursa olsun aramızda ve yanımızda bulunamayacaktır.

Bizim için AKP'nin devrileceği, görevden alınacağı tek yer sandıktır ve bunu da yapacak olan Türk milletinin kutlu iradesidir.

Sokakların sisinden ve kontrolsüzlüğünden sonuç çıkmaz, çıksa da kimsenin hayrına olmaz ve yanına kâr kalmaz, kalmayacaktır.

Biz bu sebeple bakışımızı sokaklara değil, siyasetin er meydanına çevirdik.

Sorunların çözüm yeri meydanların demokratik zemini ve son tahlilde de demokratik vasıtalarıdır.

Biz bunun için Bursa'dan, İzmir'den, Adana'dan ayağa kalktık.

Şimdi de Erzurum'dan birlik ve beraberlik diyerek haykıracağız.

Başbakan'dan rahatsız olanlar, otoriter mizacından bunalanlar, hükûmetten dertlenenler mutlaka meşruluğun yolundan ayrılmamalı ve millî yetçi Hareketin iktidarla mücadelesine arka çıkmalıdır.

Biz AKP'nin üstesinden Allah'ın izniyle geliriz.



Biz Başbakan'a yaptıklarının hesabını sorarız.

Kimse merak etmesin, yapılanları bu iktidarın yanına bırakmama konusunda söz verdik, yemin ettik ve geri dönüşü olmayan bir kararlılık gösterdik.

Şayet Türkiye'de sokakları mobilize ederek, aynı şekilde saf ve tertemiz beklentileri provoke ederek siyasal değişimi içte ve dışta uman varsa; bilsinler ki, ateşle oynamaktadırlar.

Doğrudur, Başbakan diktatörlüğe kaymaktadır.

Doğrudur, polis aldığı talimatlar gereğince şiddete başvurmaktadır.

Doğrudur, AKP tıpkı Nazileri aratmayacak derecede sanki gaz odaları kurmaktadır.

Doğrudur, Başbakan ve hükûmeti insanlarımızın özelini işgal etmekte, her şeyine burnunu sokmaktadır.

Doğrudur, Başbakan Türk milletini bölmeye odaklanarak küresel kanlı projelere taşeronluk yapmaktadır.

Ne olursa olsun, çare demokrasidir.

Ne olursa olsun, tek seçenek meşruiyet sınırlarında kalmaktır.

Ne olursa olsun, gaz altında kalınsa da gaza gelmemektedir.

Türkiye'nin gergin atmosferinin soğuması ve yumuşaması için Başbakan Erdoğan da aklını başına almalıdır.

Kendisini ve iktidarını gözden geçirmelidir.



Tepkileri küçümsememeli, hele ki, üç beş çapulcu diyerek şuursuzca beyanlar vermekten uzaklaşmalıdır.

Başbakan Erdoğan'ın böyle bir ortam ve gündem içinde gitmekten vazgeçmediği yurtdışı seyahati öncesinde, bir basın mensubuyla polemige girerek "Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az % 50'si var." ifadeleri talihsizlik, aynı zamanda da büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Sayın Başbakan sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun?

Kendi partinin bir belediye başkanı gibi sen de, Taksim'deki itirazları bir kaşık suda boğmak merakında mısın?

Bu aziz milleti birbirine düşürme ihtimaliyle mi övünüyorsun?

Kara gömleklilerini ve bindirilmiş kıtalarını nerede konuşlandırdın?

Son çare olarak tıpkı Tunus'un devrik diktatörü Zeynel Abidin Bin Ali gibi ülkeden kaçtığın gün, Türkiye'nin de iç savaşa sürüklenmesini mi sağlayacaksın?

Lütfen dikkat buyurunuz, bu dil son derece tehlikelidir.

Ve başbakanlık görevini deruhte etmiş birisi aba altından sopa göstererek sokaklarla iletişim kurmakta, hâlâ gözdağları vermektedir.

Başbakan Erdoğan'ın siyaset tasarımı kazaya uğramış ve çökmüştür.





Muhafazakâr demokrat siyaseti kötürüm kalmış, yatalak hâle düşmüştür.

Başbakan Erdoğan'ın politikaları iflas etmiştir.

Tüm sözleri, vaatleri ve hedefleri berhava olmak üzeredir.

AKP'ye oy vermiş muhterem vatandaşlarım Başbakan'ın ipe sapa gelmez bütün konuşmalarından rahatsızdır.

Öyle ki, Sayın Cumhurbaşkanı Gül de demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığına yerinde ve zamanında bir şekilde temas etmiş, Başbakan'a ders vermiştir.

Milleterağmen bir şey olmaz ve olması da düşünülemezdir.

İstanbullu kardeşlerimin onayı olmadan Gezi Parkı'nda AVM bulunamaz, Topçu Kışlası kurulamaz ve AKM de yıkılmaz.

Başbakan Erdoğan açtığı gedik büyümeden, dışarıda ve içeride el ovuşturan akbabalar daha fazla meseleyi başka yerlere çekmeden sorumlu, vicdanlı ve faziletli hareket edecek tavrı göstermelidir.

Bunun taviz vermekle, sokağa teslim olmakla bir alakası yoktur.

Zaten 10,5 yıldır ödün vere vere, önüne gelene teslim ola ola hâli ve mecali kalmamıştır.

Başka bir Türkiye yoktur.

Gidecek başka bir vatanımız yoktur.



Yeterince kavgadan çekmiş, yeterince düşmanlıklar yaşamış ve yeterince kötülöklere muhatap kalmış Türk milletinin, yeni bir bataklıđa saplanmasına, yeni bir felaketle karşılaşmasına hep birlikte engel olmalıyız.

Birbirimize girerek, Allah muhafaza Taksim'den Tahrir çıkartmaya yönelerek, Türk Baharı için ayin yapan küresel mihrakların, yabancı istihbarat elemanlarının ekmeđine yağ sürerek hiçbir sonucu elde edemeyiz.

Biz bu aziz vatan coğrafyasında, tek millet hâlinde kalarak, bağımsızlıđımızı koruyarak, demokrasimizi çalıştırarak, mevcut şartları daha iyi yaparak, ifade hürriyetine azami saygı ve riayet göstererek sorunlarımızı çözeriz, çözmek zorundayız.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Taksim Gezi Parkı'ndaki gelişmelerin bize göre ikinci boyutu az önce kısmen ifade ettiđim gibi, yılların birikmiş tepkisidir.

Başbakan'ın tahrik edici üslubu olayları kontrolden çıkarmıştır.

Bu zihniyetin iki ayyaş sözü kurşun gibi herkesi vurmuştur.

İçen herkes alkoliktir sözü bomba etkisi yaratmıştır.

“Kafası kıyak nesiller istemiyorum.” açıklamasının yanında kindar nesil tavsiyesi korkuları ve olumsuzlukları beslemiştir.

Kürtajdan tiyatrocularla itişmeye kadar her mesele toplumsal yapıyı sarsmıştır.



Dizi filmlerle cebelleşmesi, öğretmenleri azarlaması, çiftçilerimize hakaretler yağdırması, teröristlere kucak açması, eğitim hayatındaki aceleci ve uzlaşmadan kaçan düzenlemeleri, toplumun her kesimiyle sürtüşmesi millî vicdanların nefret duymasına yol açmıştır.

Etnik ve mezhep temelli tacizleri milletimizin huzurunu kaçırmış, süreç ihanetine muhalif duranları kandan geçinmekle suçlaması bardağı taşırmıştır.

Dış politikanın iflası, Türkiye'nin itibar ve haysiyetinin iki paralık olması, bombacıların ölüm saçması, sınırlarımızın ona buna peşkeş çekilmesi toplumsal enerjinin yığılmasına, bir noktadan da patlamasına neden olmuştur.

Taksim'den tüm yurda yayılan olayların vahim bir evreye girdiği anlaşılmaktadır.

Tencere tavalarını eline alan caddeleri doldurmuş, ışıklar yakılıp söndürülmüş, dalga dalga olaylar mesafe almıştır.

Başbakan Erdoğan'ın "Tencere tava hep aynı hava" sözleri de 10,5 yıldır büyük baskı ve kuşatma altında kalan kardeşlerimizle alay etmekten başka bir anlama gelmemiştir.

Biz de Başbakan'a diyoruz ki, "tencere dibin kara, seninki herkesten kara."

Uluslararası toplumdan üst üste mesajlar gelmektedir.

Başta ABD olmak üzere, AB ülkeleri, medya organları, sivil toplum kuruluşları ve sanatçılar peş peşe açıklamalar yapmaktadır.



Düşündürücü olanı ise, Türkiye'de daha hazin ve dramatik olaylar yaşanırken, terör saldırılarından dolayı kan gövdeyi götürürken hiç sesi çıkmayan ABD'nin arka arkaya demeçler vermesidir.

ABD'nin başına taş mı düşmüş, aklı yeni mi başına gelmiş; yoksa vahşi küresel projelerini uygulamak için verimli bir saha mı bulduğunu zannetmiştir?

İnancım odur ki, Türkiye'yi Orta Doğu'nun davulu başka tokmağı bambaşka ellerde olan ülkeleriyle bir görülmesine Türk milleti müsamaha göstermeyecektir.

Hepiniz şahitsiniz ki, dünyanın gözü sanki ülkemize çevrilmiştir.

Suriye'de emellerine ulaşamayanlar, Arap Baharı virüsünün Türkiye'ye sıçradığını duyurmaktan çekinmemişlerdir.

Üstelik Suriye yönetimi bile vatandaşlarını Türkiye'ye gitmeme konusunda uyararak kendi kanlı ve ölümlü bütünleşen yüzünü gizlemeye kalkışmış, Başbakan'ın "Men Dakka Dukka" beyanları da bumerang gibi kendine dönmüştür.

İşte Türkiye bu hâllere düşürülmüştür.

Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye'nin böylesi bir ortamında yurtdışına gitmesi ise tam anlamıyla basiretsizlik ve sorunlardan kaçmaktır.

Ülkesini bugünkü kargaşada yüzüstü bırakan birisinin, yarın daha büyük bir sorun karşısında firar etmeyeceğinin garantisini kimse veremeyecektir.



Türkiye'nin toplumsal güvenliğinin pamuk ipliğine bağlı olduğu izlenimi fazlasıyla gün yüzüne çıkmıştır.

Ekonomi de gelişmelerden olumsuz etkilenmiş, borsa çakılmış, döviz fırlamış; gelişme ve büyüme aldatmasıyla şişirilmiş sözde istikrar balonu anında sönmüştür.

Türkiye kritik bir eşikte dir.

Türkiye bir hengâmenin içindedir.

Türkiye tarihî bir virajdadır.

Ya alevlenen yangını hep birlikte önleyeceğiz ya da hep birlikte yanmaktan kurtulamayacağız.

Ya hep birlikte tıkanıklığı açacağız ya da ağır bir hezimetle karşılaşacağız.

İçinden geçtiğimiz zaman diliminde, sağduyunun kaybolması büyük badirelere yol açacaktır.

Burada en önemli görev Cumhurbaşkanı Gül'e, Başbakan Erdoğan'a ve hükümetine düşmektedir.

AKP'nin dürüst ve vatansever nitelikli milletvekili arkadaşlarımızın parti yöneticilerini, toplumsal muhalefete kırıcı ve itici davranmama konusunda uyarmalı, bu partiye oy veren kardeşlerimiz de bu konuda çağrıda bulunmalıdır.

"Başbakan Erdoğan'ı yedirmeyiz." diyerek sanal delikanlılık yapanlar, bizzat Başbakan'ın kendi kendini yiyip bitirdiğini de mutlaka görmelidirler.



Bu şartlar altında, toplumsal direniş Bařbakan tarafından ciddiye alınmalı, gereęi yapılmalı, istekler dinlenmelidir.

Olaylar daha fazla sürmeden milletimin tüm fertleri demokratik tepkisini sandığa saklamalı ve AKP'nin haddini burada bildirmelidir.

Başbakan Erdoğan kuru sıkı atmaktan çark etmelidir.

Vaziyet vahamet seviyesindedir.

Türkiye dünya gündemine oturmuş durumdadır.

Medya artık haberleri tarafsız vermeli, aşırılıkları tekrar tekrar göstermemeli, milletin gücünü yabana atmamalıdır.

Aziz milletimin tüm fertleri sakin olmalı, serinkanlı hareket etmeli ve temkinlilięin istikametinden ayrılmamalıdır.

Türkiye'yi Tunus'a, Mısır'a, Libya'ya ve Suriye'ye çevirmek için kolları sıvayanlara alan ve ortam açılmamalıdır.

Biz büyük bir millet olarak bu kısır döngüyü aşacak kuvvet, dirayet ve ferasete kimselerde olmadığı kadar sahibiz.

Bu yüzden dikkat ve uyanık olunmalı, karanlık hesaplar yapanlara duvar örülmelidir.

Sanal medya üzerinden üretilen safsata, söylenti, tezvirat ve yönlendirmelere bakılmamalı, duygusallıklara prim verilmemelidir.



Diğer yandan Başbakan Erdoğan ve hükûmeti bundan sonra sözde çözüm sürecinden bahsedemeyecektir.

Zira 63'lüklerin önemli bir bölümü Başbakan'ı eleştirmiş, PKK alçakça yeni bir saldırı düzenlemiş ve bir askerimiz de yaralanmıştır.

Türk milleti daha fazla bu siyaset bezirgânına tahammül edemeyecektir.

Bu nedenle Başbakan Erdoğan Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak, toplumsal yaraları saracak ve iş birliğini tesis edecek siyasi iradeyi kalan iktidar yıllarında göstermelidir.

Unutulmasın ki, devletle milleti karşı karşıya getirme heves ve arayışında olan hiçbir siyasetçinin sonu hayırlı olmamış, hiçbirinin ömrü huzur içinde geçmemiştir.

Başbakan maziden ders çıkarmalı, "Diklenmeden dik durduk." sözleriyle kendisini avutmamalı, teselli etmemelidir.

Bu aşamada son olarak diyeceğim şudur:

Sayın Başbakan Türkiye'ye hemen dönmelisin, görevinin başına geçmelisin ve Taksim gerilimini azaltmak için tüm çaba ve gayreti sarfetmelisin.

İmralı canisine gösterdiğin ilgi ve yakınlığın, PKK'ya sevgi ve şefkatinin hiç olmazsa birazını sana ve politikalarına karşı çıkanlara göstermekten sakınmamalısın.



Çünkü son olaylar Türkiye'nin bekasını, toplumsal dengesini sallamış ve ihmale gelmeyecek kadar da derinlik kazanmıştır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

İstanbul'a yapılacak üçüncü köprü birçok tartışma ve fikir ayrılığını da beraberinde getirmiştir.

Bilindiği üzere İstanbul'un fethinin 560'ıncı yıl dönümü olan 29 Mayıs günü, üçüncü köprünün temeli atılmıştır.

Yeni köprünün yapılacak olması öncelikle trafiğin yükünü azaltacak ve yollarda israf olan zamandan tasarruf sağlayacaktır.

İstanbullu kardeşlerimin trafik çilesi bir nebze de olsa hafifleyecektir.

Bu bizim için sevindiricidir.

Partimizin hedefleri arasında trafik yükünün azaltılması amacıyla alternatif yolların yapımı da bulunmaktadır.

Kuşkusuz buraya kadar herhangi bir mesele yoktur.

Fakat Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün temel atma töreninde yaptığı konuşmasında üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verildiğini açıklaması özellikle Alevi kardeşlerimiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

Bizim için üçüncü köprünün daha başlangıçta görüş ayrılıklarına maruz kalması önemli bir sorundur.





İki kıtayı birleştirecek köprünün diyalog zeminini dinamitlemesi oldukça da düşündürücüdür.

AKP hükûmetinin büyük hünkârımız Yavuz'un ismini tercih ederek köprüye vermesi bize göre maksatlı bir adımdır.

Daha önce de söylediğimiz gibi, birinci köprüye Cumhuriyet'i, ikinci köprüye Osmanlıyı sembolize eden isimler verilmişken; üçüncü köprüye de Selçuklu İmparatorluğu'nun hatırasını yaşatmak için Sultan Alparslan isminin verilmesi doğru olacaktır.

Başbakan ve hükûmeti yine kimseyi dinlememiş, yine kimsenin fikrini almamış ve merhum hünkârımızın ismini köprüye vererek geçmişin hâlâ çözülemeyen uzlaşmazlıklarını diriltmiştir.

AKP'nin amacı, mezhep eksenli mesaj vermek ve Türk milletini çok çetin bir muammaya gömmektir.

Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi dışlama ve incitme pahasına yapılan siyasi tercihlerin milletimizin kardeşliğini ve birliğini sakatlayacağı açıktır.

Bunun yanında Orta Doğu'da iyice kemikleşen ve kesif bir hâl alan mezhep ayrışmasını, Allah korusun ama Türkiye'ye ithal etmek, önü alınamayacak, tahmini dahi yapılamayacak açmazlara sebebiyet verecektir.

Bilhassa Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimin Yavuz Sultan Selim ismine itirazlarıyla gün yüzüne çıkan 5 asırlık bitmek bilmeyen gerilimle ilgili şimdilik şunları söylemek istiyorum:



Ne kadar görmezden gelsek de Anadolu'daki Müslüman Türklerin Alevi-Sünni olarak ikiye ayrılması Osmanlı-Safevi mücadelesinin bir neticesidir.

Gerçek manada, Osmanlı-Safevi rekabeti genel hatlarıyla Doğu ile Batı'nın binlerce yıldan beri süren bu coğrafyadaki hâkimiyet çekişmesidir.

Safevi Devleti, Şah İsmail öncülüğünde 16'ncı yüzyılın başında İran'da kurulmuş bir Türk devletidir.

Bu devletin kurucuları Antalya, Maraş, Amasya, Sivas ve Tokat gibi değişik vatan köşelerinden kopup giderek yine bir Türk devleti olan Akkoyunluları yıkan aziz ceddimizden başkası değildir.

1514 tarihinde iki Türk devletini Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya getiren ise mezhep ikiliğinden ziyade, bölgesel hâkimiyet ve ticaret yolları üzerindeki egemenlik arayışıdır.

Her tarihî hadiseyi döneminin şartlarında ele almak lazımdır.

Beş asır evvel yaşananları bugüne taşıyarak tarihten husumet çıkarmak asla doğru ve adil değildir.

Bizim için Yavuz Sultan Selim Han çıktığı Mısır Seferi'nden kutsal emanetlerle dönen, Sina Çölü'nü dua ve cesaretle geçen, İmparatorluğun büyümesinde eşsiz katkıları olan büyük bir değerimizdir.

Ve samimiyetle söylemek isterim ki, Şah İsmail de en az Yavuz Sultan Selim kadar bizim için saygıdeğer ve yeri dolmayacak bir hünkârımızdır.



Beş yüzyıl önce Çaldıran'da dökülen kan, ne kadar üzülsük de Türk'ün, Türkmen'in kanıdır.

Biz ne Yavuz'dan ne de İsmail'den vazgeçeriz.

Yavuz ne kadar Türk ise İsmail'in de o kadar Türk olduğunu benimser ve kabulleniriz.

Yüzyıllarca Anadolu'daki bitmek bilmeyen dedikodunun, suçlamanın ve ithamın kimseye fayda getirmeyeceğini de bilir ve inanırız.

Bu sebeple geçmişin acılarını deşmek ve bugüne taşımak yerine, tüm yaşananlardan ibret alınmalı, yeni bir dargınlığa, burukluğa ve sonuçsuz küslüğe geçit verilmemelidir.

Alevi İslam inancına mensup muhterem kardeşlerim AKP'nin tuzağına düşmemeli, planlanan bölgesel ve yerel ölçekli mezhep karşıtlığı kampanyasına kapılmamalıdır.

Ve Şah İsmail'in hakkını teslim ettikleri kadar Yavuz Sultan Selim'e de gönülden bağlanacak olgunluğu göstereceklerine içtenlikle inanıyorum.

Bu düşüncelerle, siz değerli milletvekili arkadaşlarıma ve sayın misafirlere başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyor, hepimizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

**Sağ olun, var olun**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Değerli Milletvekilleri,**

**Sayın Misafirler,**

**Basınımızın Saygıdeğer Temsilcileri,**

Haftalık Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bu hafta ve gelecek hafta sonu Lisans Yerleştirme Sınavı yapılacaktır.

LYS'ye girme hakkı kazanan 1 milyon 232 bin 681 kardeşimizden 851 bin 131'i önümüzdeki süreçte ter dökcektir.

Üniversiteye hazırlık dönemi hem zorlu hem de maliyetlidir.

Anneler, babalar evlatlarının iyi bir eğitim alması için hiçbir fedakârlıktan kaçmamaktadır.

Bu takdir ve tebrik edilmesi gereken bir durumdur.

Dershane ücretleri, özel ders külfetleri, okul masrafları derken harcama kalemleri bir bir artmaktadır.



Yıllarca katlanılan zahmetlerin karşılığını alabilmek için yoğun bir tempo ve kıyasıya bir çalışma ve özveri gerekmektedir.

Yalnızca bir sınavla geleceğin şekillenmesi ve belirlenmesi doğru ve adil değildir.

Bu nedenle parti olarak iktidara geldiğimizde üniversite sınavlarını kaldıracığımızı ve bu çileyi sonlandıracağımızı açık yüreklilikle söylemek istiyorum.

Bu vesileyle LYS'ye girecek gençlerimize başarılar diliyor, istedikleri üniversitelere girmelerini içtenlikle temenni ediyorum.

Ayrıca bu hafta karne alacak sevgili çocuklarımızı ve görevlerini tamamlamanın gönül huzurunu yaşayan muhterem öğretmenlerimizi şimdiden kutluyor, iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Bugünkü şartlarda siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların ağırlaşarak derinleştiği bir ülke tablosunu tüm yönleriyle yaşıyoruz.

Huzursuzluğun, şikâyetlerin ve kızgınlıkların her geçen gün arttığına üzülmek de olsa tanıklık ediyoruz.

Maalesef Türkiye bir kez daha keskin bir kutuplaşmaya itilmiş, sonu olmayan bir gerginlik ortamına çekilmiştir.



Bir ucunda AKP zihniyetinin, diğere ucunda da karanlık mahfillerin bulunduđu yapay çekişme ve kör dövüşü Türk milletini zora sokmuş, endişeye sevk etmiştir.

Türkiye yeni bir tezgâhın, yeni bir komplonun, yeni bir toplumsal mühendislik operasyonun ve yeni bir sinsi oyunun ortasına sürüklenmiştir.

AKP hükûmeti başarısızlığın dibine vurdukça buradan çıkmak için sanal korkular imal etmiştir.

AKP hükûmeti sıkıştıkça kavga çıkarmış, tökezledikçe hırçınlaşmış, zayıfladıkça tehlikeli istismarlara meyletmiştir.

Milletimizin gerçek gündemi kısır çatışmalarla, sonuçsuz gerginliklerle kapatılmıştır.

Ekmeğinin, aşının ve işinin peşinde olan vatandaşlarımızın, kendi dertlerini düşünemez ve savunamaz hâle getirilmesi hedeflenmiştir.

Ne zaman ki AKP gözlerden düşmeye, gönüllerden uzaklaşmaya başlamıştır, anında yeni bir kutuplaşma malzemesi devreye sokulmuş, toplum yapısına enjekte edilmiştir.

Ne zaman ki AKP'nin mağlubiyetin soğuk yüzüyle tanışması yaklaşmıştır, birden bire millî ve manevi değerler ekseninde kurgulanan tartışma ve saflaşmalar harekete geçirilmiştir.

AKP kendi dışındaki her kesime yabancı ve mesafelidir.





Bizim anlamadığımız taraf, AKP her yönüyle baskı ve dayatmacı bir anlayışa sahipken, nasıl olmuştur da ileri demokrasiyle bunca yıl milletimizi avutmuş ve meşgul etmiştir.

Geride kalan yıllar içinde, AKP'nin, milletin ve devletin tüm temel değer ve kurumlarıyla ters düşmesi, bunu da ileri demokrasi kılıfına saklayarak geçiştirmesi aldatmanın ve kurnazlığın bu zihniyet elebaşlarının hücrelerine kadar sirayet ettiğini göstermiştir.

Bu sinsiliği iyi okuyamayan, projelendirilen oyunları fark edemeyen ve siyasetin dinamiklerini anlamlandıramayan bazı kesim ve aktörler ise karşı çıkışlarıyla AKP'nin oksijen kaynağı olmuşlar, bu zihniyete ideolojik iaf ve ikmal kanalları açmışlardır.

Tahterevalli siyasetinin zayıf oyuncusu olmayı yeterli gören bu gruplar sloganlarla hareket ederek, zorlama ve hukuk dışı yöntemler önererek AKP'nin gerginlik stratejisine adım adım hizmet etmişlerdir.

Anlaşıldığı kadarıyla İstanbul Gezi Parkı odaklı yaklaşık iki haftadır süren olaylar bu söylediklerimizin dışında bir zemin açsa da yeniden Başbakan ve partisinin eline koz vermekten uzaklaşmamıştır.



## **Muhterem Arkadaşlarım,**

Başbakan ve hükûmetinin politikalarını izahta müşkülât yaşadığı bir dönemde Taksim Gezi Parkı'ndaki hadiseler ve hengâmeler imdada yetişmiştir.

İki hafta evveline kadar gündem ihanet sürecine çivilenmişken, birden ibre terse dönmüş ve İstanbul Taksim'e sabitlenmiştir.

Daha düne kadar İmralı canisiyle pazarlıklar milletimizin tepki ve öfkesinin hedefindeyken, Suriye politikasıyla ilgili büyüyen gedikler herkesin dilindeyken, sınırlarımızda patlayan bombalar ön plandayken şimdi dikkatler bambaşka bir yöne kaymıştır.

Yeni Anayasa etrafında şekillenen fikir enflasyonu, başkanlık sistemi ya da partili cumhurbaşkanlığı hususundaki zorlayıcı teklifler şu aralar akıllardan çıkmasa da gündemin arka sıralarına eskisinden daha güçlü gelmek üzere mevzilenmiştir.

Türkiye Taksim Gezi Parkı'na adeta kilitlemiştir.

Bildiğiniz gibi, 30 Mayıs Perşembe sabahı Gezi Parkı'nın rantiyecilere açılmasına direnenlere karşı gazlı, coplu olmak suretiyle şiddetli ve ölçsüz bir müdahale gerçekleştirilmiştir.

Çadırlarının içinde sabahlayarak görünüşte Gezi Parkı'na sahip çıkma iddiası taşıyanlar ansızın ve orantısız bir şekilde hücumu muhatap kalmışlardır.

Buna karşılık 31 Mayıs günü ise protestolar kitleleşmiş ve sosyal bir sele dönüşerek yurt sathına yayılmıştır.



Ve o gün bugündür de olayların çap ve cesametinde azalma şöyle dursun devamlı bir büyüme görülmüştür.

Biz başından beridir Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları dikkatle takip ettik, gerekli uyarı ve değerlendirmelerimizi belirli aralıklarla aziz milletimizle paylaştık.

Şunu da herkes bilmelidir ki, millî yetçi Hareket Partisi bu olayların başlangıcından itibaren aynı noktadadır, aynı eksendedir ve aynı tutarlılıktadır.

Bu itibarla bizim duruşumuzu, meseleye yaklaşımımızı ve tavrımızı eleştirmeye kalkışanlar doğru konuşmadıkları gibi, iyi niyetli de değildirler.

44 yıllık şerefli bir maziye kucaklayarak geleceğe koşan millî yetçi Hareket Partisi'ne yol yordam öğretmek, akıl fikir vermeye teşebbüs etmek ve nerede nasıl hareket edeceğiyle ilgili ahkâm kesmek hiç kimsenin harcı ve haddi olmayacaktır.

Hele hele milliyetçi-Ülkücü harekete hayatları boyunca kem gözle bakmış olanların tezviratları, dedikoduları ve suçlamaları bizim için sadece teneke gürültüsüdür.

Bize gazete köşelerinden istikamet çizmeye çalışanlar önce kendi önlerinden yemeli, arkasından da kendi iç muhasebelerini yaparak şaibeli niyet ve sicillerini gözden geçirmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi onun bunun telkin, tavsiye ve tacizleri altında kalarak şahsiyetinden ödün vermez, fikir ve ülkülerinde döneklık ya da oynaklık göstermez.



Biz başkalarına benzemeyiz, başkaları gibi zaman ve zemine göre pozisyon almayız ve bildik siyaset tacirleri gibi her rüzgâra da yelken açmayız.

Taksim Gezi Parkı merkezli gelişmeleri pür dikkat takip eden millî yetçi Hareket Partisi, sorumluluğun ve sağduyunun yol göstericiliğinden hiç ayrılmamıştır.

Hamdolsun, ne provokasyonlara itibar ettik ne de sinir bozucu iftira ve yönlendirmelere kulak astık.

Bizi meydanların aydınlığından ve demokratik platformundan sokakların alacakaranlığına çekmeye çalışan yarım akıllarının oyunlarına gelmedik, kurnazlıklarına kapılmadık.

Yolumuzdan ve inançlarımızdan en ufak sapma göstermedik.

Bu aşamada Taksim ve diğer vatan köşelerinde iki haftalık hadiseler dizisini de dikkate alarak tüm gelişmelerle ilgili yorum ve değerlendirmelerimizi şu ana başlıklar altında yapmak mümkün ve faydalı olacaktır:

1 – Taksim Gezi Parkı'nda olaylara sebebiyet veren ana faktör öncelikle Topçu Kışlası'nın yeniden inşası ve bu çerçevede başlatılan yıkım ve yağma faaliyetidir.

İstanbul'un göbeğinde nefes borusu işlevi gören ağaçların kesilmesi ve yeşilin örtülmesi haklı olarak tepkiyle karşılanmıştır.

Polisin aldığı emir doğrultusunda sert tutum takınması, gaz bombası kullanarak eylemcileri dağıtma girişimi doğal olarak süreci şirazesinden çıkarmıştır.



Başbakan Erdoğan'ın Taksim'i kafasına göre talan etme ısrarı, AKM'yi yıkma açıklamaları ve hoşgörüyü dışlayan tutumu Taksim'i savaş alanına çevirmiştir.

Bizim açımızdan ağaç katliamı, Gezi Parkı'nın rantiyecilere peşkeş çekilme hazırlıkları kesinlikle gayri meşru ve gayri hukukidir.

Bu sebeple masumane şekilde çevreyi koruma duyarlılığı, yeşile sahip çıkma hassasiyeti şüphesiz saygıyı hak etmektedir.

Ancak keşke, ağaç için gösterilen kararlı iradenin aynıı milletin birliğı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için de sergilenmiş olsaydı.

Bundan dolayı 2 Haziran 2013 tarihinde 25'nci Erdemli Türkmen Şöleni münasebetiyle yaptığım konuşmada; "Türk vatani ağaçtan daha mı değersizdir." sorusuyla bu duruma atıf yapmış ve bu çelişkiyi gündeme taşımıştım.

Bizim çevrenin korunması, doğaya sahip çıkılması hususunda şaşmaz bir irademiz vardır.

Zira çevre demek bir yönüyle kültürün mayalandığı ve yaşadığı yerdir.

Çevresiz tarih, çevresiz kültür olmayacağı gibi, çevresiz insan ya da insanlık da görülemeyecektir.

Bu itibarla samimi şekilde çevreye, ağaca, yeşile ve doğanın tüm rengine kol kanat geren her kardeşim bizim için saygıyı hak etmektedir.



Ne var ki benzer hassasiyetleri millî ve manevi konularda görmek ve işitmek de bizim en tabii hak ve beklentimizdir.

2 - Gezi Parkı'nda olayların başlamasıyla birlikte yasadışı örgütler de hemen piyasaya çıkmışlar, gelişmelerin yönünü kendilerine tahvil etmeye uğraşmışlardır.

Maskeli militanlar, marjinal ve aşırı uç yapılanmaların temsilcileri Türkiye'nin her tarafında sahne almışlar ve buldukları fırsatı ganimete çevirmeye çalışmışlardır.

Polise taşlı sopalı saldıran unsurlar bunlardır.

Esnafa, iş yerlerine, kaldırımlara, çevreye ve masum insanlara zarar verenler bunlardır.

Kinlerini kusmak için kalabalıkları provoke etmeye gayret eden meymenetsiz yüzler bunlardır.

Bunlar ki, her toplumsal hareketlenmeyi terörize etmeye çalışan gerçek çapulcu ve çıbanbaşlarıdır.

Milliyetçi Hareket Partisinin bunlarla değil bir arada olmayı, isminin dahi ortak anılması kendimizi inkâr ve yok saymak manasına gelecektir.

Ne olursa olsun, demokratik tepkisini gösteren sağduyulu kardeşlerimizi ve muhterem vatandaşlarımızı kesin keskin rezillerden ayrı tutmak ve aynı kategoriye almamak mutlak anlamda zorunluluktur.



Başbakan Erdoğan'ın çapulcu sözü de tamamen hedefini aşmış ve herkesi kapsamı alanına almıştır.

Bu çapulcu merakı hakikaten de irdelenmeye ve incelenmeye layıktır.

Çapulcuların piriyle, çapulcuların hasıyla ve dalaksızların başıyla sözde çözüm ve barış konuşan, kafa kafaya vererek Türk milletini bölmeyi planlayan Başbakan'ın, masum insanlarımıza arkası arkasına çapulcu yaftası vurması maskaralıktır.

63'lükleri protesto eden aziz dava arkadaşlarıma da aynı kirli sözle mukabele eden Başbakan'a kendisinin bugünlerde çok sık kullandığı bir sözüyle cevap vererek şunu söylemek istiyorum: "Kem göz, kötü söz sahibine aittir, sahibiyile müsemmadır."

Başbakan çapulcuyu bırakmalı, avucuna düştüğü çuvalcıların, çatallaşan vicdanının ve çarkifeleğe dönen karakterinin derdine yanmalıdır.

Bizim açımızdan masumane tepkilerini gösteren gençlerimizi ve muhterem vatandaşlarımızı anarşistlerle, şehir eşkıyalarıyla bir görmek ve birlikte değerlendirmek ayıptır, saygısızlıktır ve müfteriliktir.

Bunu da yapsa yapsa bir tek kişi yapacaktır ve yapmıştır; o da Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir.

Bu aşamada Başbakan Erdoğan'a önerim şu olacaktır: "Söz biliyorsan söyle inansınlar, bilmiyorsan sus da seni adam sansınlar."



3 – Biz her fırsatta Taksim Gezi Parkı olaylarının yalnızca ağaç meselesi olmadığını söyledik ve buna inandık.

10 yıl 7 aya yaklaşan AKP'nin iktidar yılları milletimizi her anlamda bunaltmış ve yormuştur.

Özel hayata yönelik mütecaviz hamleler, antidemokratik tavırlar, ayrımcı ve kırıncı beyanlar, sosyal ve ekonomik travmalar üst üste birikmiştir.

AKP'nin politikaları itirazların, şikâyetlerin ve karşılanmayan taleplerin yığılmasına, bir zeminden de patlamasına neden olmuştur.

İç politikada otoriter hevesleri besleyen yaklaşımlar, dış politikada taviz ve teslimiyete dayanan tercihler tepkisellikleri sivriltilmiş ve tutuşturmuştur.

Başbakan'ın kaba ve yaralayıcı, buyurgan ve sert üslubu bilhassa genç kuşağı tahrik etmiş ve bıçkınlaştırmıştır.

Başbakan kendi yandaşlarını abat ederken, milletimizin kahir ekseriyetini Araf'ta soyulmuş hacıya çevirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kural ve kurumlarıyla cebelleşmesi ve suçlaması kızgınlıkları bilemiş, öfkeleri genişletmiş, kinleri köpürtmüştür.

Gençlerimizin bireysel özgürlük alanlarının sınırlandırılması, onların terbiye edilmesi ve uslandırılması gereken haylazlar olarak görülmesi tansiyonu her geçen gün yükseltmiştir.





Aslı astarı olmayan konu başlıklarıyla vakit geçiren, bir dediği diğerini tutmayan, sürekli görüş ve fikir değiştiren Başbakan Erdoğan milletimizin büyük bir çoğunluğuyla gönül bağıni koparmıştır.

Dilinin ayarı kaçmış, önüne gelene rest çeken, önüne gelene diklenen ve hemen hemen herkese üstün bakan kibirli birisi olmuştur.

Başbakan Erdoğan ve yandaşları lale sülale devrini yaşarken, gençlerimiz hayatlarını nasıl kazanacaklarının ve işlerini nasıl bulacaklarının kaygısına kapılmıştır.

Başbakan; mahdumlarına pırlanta dükkânları, hısımlarına neredeyse sıfır faizli kredilerle yeni ve verimli iş sahaları kurarken, fakir fukaranın çocuğu içler acısı bir hâlde yaşamak zorunda bırakılmıştır.

AKP dönemi eşitsizliğin zirve yaptığı, hukuksuzluğun egemen olduğu, gelir dağılımı adaletsizliğinin ileri safhaya taşındığı bir devir olarak hafızalara yerleşmiştir.

Başbakan Erdoğan tercihlere ve seçim haklarına hürmet göstermemiş, riayet etmemiştir.

Toplumsal taleplerin yönünü okuyamamış, beklentileri anlayamamış ve yeni yetme tiranlar gibi her şeyi bastırmayı ve ufalamayı denemiştir.

Çağın dinamiklerini, özgürlük ve demokrasideki yeni eğilimleri, kişisel istek ve yönelişlerin değişen felsefi arka planını



kavrayamamış, anlayamamış ve esasen zamanın gerisine de çoktan düşmüştür.

Başbakan nezdinde demokrasinin sadece sözde kalması, bunun yanı sıra demokratik kültürü aşındırıcı ve tarumar edici siyaset tarzı toplumsal zeminde güveni de sakatlamış ve sarsmıştır.

Daha sıkıntı verici olanı da, demokratik hakların kullanımını küçümsemesi, horlaması ve basite almış olmasıdır.

Başbakan Erdoğan'ın devri saltanatı gazla özdeşleşmiş, hatta gaz iktidarı unvanı almıştır.

Bu şahsın tüm inandırıcılığı, tüm güvenilirliği ve tüm sempatisi kaybolmuş, İmralı'daki kader ve bölücülük arkadaşının kodesine mahkum olmuştur.

Bu şarkı bitmiş, beraber yürünen yollar çökmüş, hayaller gerçek olmadan tükenmiş ve BOP beyaz perdesinde çevrilen filmin sonuna gelinmiştir.

Aşağı yukarı her filmin sonunda olduğu gibi kötüler kaybedecek iyiler kazanacaktır.

Zalimlerin defteri dürülecek, mazlumların zaferi müjdenenecektir.

Küfürbazlar, hainler, despotlar, haksız kazanç elde edenler, çalanlar, çırpanlar, ezenler, hakir görenler, aşağılayanlar ve kötü niyetliler yenilecek; hak, haklı ve adalet zaferini ilan edecektir.



Türk milletinin kazanması Başbakan ve hükûmetinin kaybetmesine bağlıdır.

Türk gençliğinin yüzünün gülmesi, yokuşta susayanların sevinmesi, öz yurdunda garip kalanların ümitlenmesi; ite kalka bugünlere gelen, yağmur yağsa ıslanmayan, dolu yağsa değmeyen; ama millî iradenin rüzgârıyla uçup gitmesi kaçınılmaz olan işbirlikçi kadronun mağlubiyetiyle sağlanacaktır.

Kimse umudunu yitirmesin; AKP'nin çöküşü yakındır.

Kimse yılmasın; Başbakan Erdoğan'ın mazide kötü bir anı olarak kalması mukadderdir.

4- Taksim Gezi Parkı sosyal, siyasal ve ekonomik bir volkan ağzıdır.

Halisane ve safiyane şekilde demokratik haklarını arayanlara, seslerini duyurmaya çalışanlara önem ve öncelik vermek lazımdır.

Taksim Gezi Parkı Türkiye'nin kötü ve talihsiz durumunun net olarak toplumsallaştığı ve her tarafa emsal olduğu bir mekândır.

Buna evvela saygı duymak ve ciddiye almak gerekmektedir.

Aynı zamanda Gezi Parkı bir çığlıktır, haykırışın sembolleştiği yerdir.

Ve bir bakıma sosyolojik anlamda orta sınıf hareketi olarak da okunmalıdır.

Gösterilerin demokrasi dışı arayışlarla, darbeci heveslerle yakından uzaktan bir alakası olmadığı da nettir.



Ancak bölücü terör örgütü PKK'nın buraya tutunup, isyan ve başkaldırı provası için bir deney sahası olarak kullanma ihtimali de asla yabana atılmamalıdır.

Taksim'de yasa dışı sol örgütlerin yuvalanması, eş zamanlı olarak İmralı canisinin posterlerinin gezdirilmesi, yurdumuzun değişik yerlerinde bebek katili lehine sloganlar atılması neyin amaçlandığını kuşkuyla yer bırakmayacak şekilde ifşa etmektedir.

Özellikle İmralı canisinin yattığı hücreden iki ayaklı ulakları vasıtasıyla Gezi Parkı direnişini selamlaması düşündürücüdür.

Bu katil, sözüm ona ulusalcı, millî yetçi, darbeci çevrelere kimsenin kendini kullandırmamasını nasihat etmiş; demokrat, devrimci, yurtsever ve ilerici diyerek tanımladığı bölücü kafileyi süslü sözlerle övmüştür.

Edindiğimiz izlenim Gezi Parkı'na, İmralı canisiyle AKP'nin danışıklı dövüş şeklinde müdahale etmek istemiş olmasıdır.

Acaba AKP takviyeli İmralı canisi ve örgütü Gezi Parkı'nı tamamen bölücülere mal etmeyi mi planlamıştır? Ya da bu yolla, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hevesini kırmak ve akıllarını karıştırmak mı amaçlanmıştır?

Başbakan Erdoğan İmralı canisiyle Gezi Parkı'nı marjinalleştirme konusunda fikir alışverişine ihtiyaç duymuş olmalı ki, altıncı BDP heyetini iki gediklisinin iştirakiyle, Taksim sabıkalı bir üyesinin ekşiğiyle İmralı yoluna yeni haberleri getirmek üzere görevlendirmiştir.



Anlaşılan Taksim Gezi Parkı'ndan yükselen sesin engellenmesi için AKP-BDP-PKK ve İmralı canisi ittifakıyla oluşturulan bölücü dalga kıran etkili şekilde kullanılacaktır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Taksim Gezi Parkı olayları ortaya çıktığı andan itibaren Başbakan Erdoğan'ın duyarsızlığı, kabalığı ve sertliği sürekli artmış ve dayanılmaz bir noktaya gelmiştir.

Başbakan Erdoğan 1-2-3 Haziran günleri gerilimi sürekli tırmandırılmış, olaylara karışanları aşırı uçlar diyerek dışlamış, Gezi Parkı protestolarını ideolojik olarak görmüş ve yurt dışına giderayak % 50'yi içerde zor tuttuklarını tehditvari sözlerle açıklamıştır.

Bu esnada borsa düşmüş, döviz ve faiz çıkmıştır.

Allah'tan kısa süreliğine yurtdışına gidince Cumhurbaşkanı Gül devreye girmiş, mesajın alındığını duyurmuş ve Başbakan Vekili de alttan alarak özür dilemiştir.

Bu iki girişim az da olsa suların durulmasına neden olmuştur.

Ne var ki, geçtiğimiz cuma günü Tunus'tan dönen Başbakan, gece yarısı mitingiyile yangına körükle gitmiş, ortalığı kızıştırmıştır.

Zannedersiniz ki Türkiye savaşa girmiş ve muzaffer komutan edasıyla Recep Tayyip Erdoğan meydanda kükremiştir.



Ve onu dinleyen kalabalıklar "Yol ver gidelim Taksim'i ezelim." sözleriyle zıvanadan çıkmıştır.

Başbakan Erdoğan göğsü kabarırcısına bu sloganları dinlemiş ve zimnen de onay vermiştir.

Bizim Bursa mitingimizi ağzına dolayarak sürekli eleştiren şahıstan ortada eser kalmamıştır.

Başbakan'ın demokrasi makyajı İstanbul Havalimanı'nda bir kez daha dökülmüştür.

Sayın Başbakan sen yol versen de Taksim'i hangi fâni, hangi bedbaht, nasıl ezebilecektir?

Bugün Taksim'e saldırma planları yapanlar, yarın nereyi hedefleyecektir?

Sayın Başbakan seni uyarıyorum: Kalabalıkların gazına gelip de dilinin ayarını bozmaktan, tabanını motive ve konsolide etmek için düşmanlık tohumları saçmaktan acilen vazgeçmelisin.

Başbakan gece yarısı mitinginde aklına estiği gibi atıp tutmuştur.

Bankacılara sataşmış, elinde tencere tava gezdiren vatandaşlarımızı aşağılamıştır.

Bir de faiz lobisini işaret ederek sertlik tonunu iyice yükseltmiştir.

Başbakan'a göre faiz lobisi, borsada spekülasyon yapmak suretiyle hükûmeti tehdit etmiştir.



Esip gürlemiş ve milletin alın terini onlara yedirmeyeceklerini iddia etmiştir.

Fakat bir sözüyle de yakayı ele vermiştir.

Siz değerli arkadaşlarımın ve ekranları başında bizi izleyen muhterem vatandaşlarımın Başbakan Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'ndaki şu sözlerine dikkat etmesini istirham ediyorum: "Bizim karşımıza geldikleri zaman 'Sizin zamanınızda 5 kat daha zengin olduk.' diyenler, işte bugünlerde bizle uğraşmaya başladılar."

Başbakan'ın burada bahsettiği faiz lobisidir.

Demek ki, faizcilerin, faiz lobisinin 10 yıldır Başbakan'la yedikleri içtikleri ayrı gitmemiştir.

Üstelik karşısına geçip "Bizi 5 kat zengin ettin." diyerek pişkin pişkin minnetlerini sunmuşlar, teşekkürlerini iletmişlerdir.

Başbakan Erdoğan milletimizin emeğini, göz nurunu ve alınından dökülen mübarek teri faiz lobisine 10 yıldır haraç mezat devretmiştir.

Sayın Başbakan sana buradan soruyorum:

Bu faiz lobisi kimlerden oluşmaktadır?

Lobinin tarafları Taksim'deki olayların neresindedir?

Yurt içi, yurt dışı ayakları nerelere kadar uzanmaktadır?

Bunlardan destek aldın mı? Bunlardan yardım gördün mü?



Bunlardan menfaat elde ettin mi? Bunlardan komisyon alarak yabancı bankalara istiflendin mi?

Faiz lobisini 5 kat zenginleştirirken; çiftçimizi, esnafımızı, memurumuzu, işçimizi, emeklimizi yoksullaştırmak hangi inanca, hangi ahlaka, hangi vicdana ve hangi kitaba sığacaktır?

Borsa spekülâtorlerine, faizcilere, rantiyecilere, döviz vurguncularına, küresel tefecilere elini verinde de bunlar kolunu ve hatta kalan siyasi şerefini de mi istemektedirler?

“Ümüğü sıkırım.” dediklerin yoksa 10 yıldır senin mi ümüğünü sıkılmaktadır?

Cevap ver Sayın Erdoğan sen ne hallere düştün? Hangi karanlık ilişkilere girdin? Kimlerin kulu kölesi oldun?

Eğer faiz lobisinin isteklerini yapmazsan, aranızdaki alacak verecek meselesini onların lehine çözmezsen bunun cefasını kime çektirecek, bunun faturasını kime yükleyeceksin?

Milliyetçi Hareket Partisi bu faiz lobisinin; hemen, acilen TBMM’de Araştırma Komisyonu kurularak incelenmesini, elebaşlarının, yerli ve yabancı iş birlikçilerinin ortaya çıkarılmasını talep etmektedir.

Bu kan emici keneler deşifre edilmelidir.

Bu simsarlar açığa çıkarılmalıdır.

Tasarruf açığımızdan istifade ederek milletimizin üzerinden paraya para demeyenlerin yakasından tutmak siyasi iktidar için namus meselesidir.





Başbakan Erdoğan kendinden eminse, saklayacak, gizleyecek ve erteleyecek herhangi bir şeyi yoksa mertçe ortaya çıkar ve dürüstçe bizim bu teklifimizin gereğini yapar.

Muhterem Milletvekilleri,

Başbakan Erdoğan Türkiye'ye geldiği andan itibaren partisinde olağanüstü hal ilan etmiştir.

Gezdiği, gittiği ve bulunduğu her yerde mitingler yapmaya başlamıştır.

Partimizin simgelerini, işaretlerini kullanarak Başbakan'ı karşılama törenlerinde boy gösteren kimliksiz ve kiralık simaların da bizimle uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığını herkesin bilmesinde yarar vardır.

Ve bu tip fırsatçılara, kapkaççılara göz açtırmama konusunda kararlıyız.

Başbakan Erdoğan ve partisine bir hâller olmuş, ayak bastığı her yere bindirilmiş kıtalar yerleştirilmiştir.

"Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, Erdoğan'ı yedirmeyiz." türünden fotoğraflı afişler her tarafa asılmıştır.

Başbakan vitesi boşa almış, kontrolü kaybetmiştir.

Türkiye'yi kutuplaştırmak için gözü kararmış, ayağını frenden çekmiştir.

Bu gelişmeler sonucunda hafta sonunda birisi Ankara, diğeri İstanbul olmak üzere iki büyük miting kararı almıştır.



Merakımız Başbakan'ın bu mitingler kanalıyla daha ne kadar düşmanlıkları tahrik edeceği, cepheleşmeleri ne kadar derinleştireceğidir.

Başbakan Erdoğan geçtiğimiz hafta sonunda Adana, Mersin ve Ankara'da zembereğinden boşanmış gibi savrulmuş, ağzına ne geliyorsa dökmüş, saçmıştır.

Türkiye'nin bu gelişmelerine baktığımızda, Başbakan ve partisinin teyakkuza geçişini yorumladığımızda, Taksim Gezi Parkı'nın bu seviyeye gelmesinde Başbakan talimatlı derin unsurların parmak izi olduğu ister istemez akıllara gelmektedir.

Bu çerçevedeki mütalaamız şudur:

Başbakan Erdoğan siyaseten eridiğinin farkındadır.

İmralı canisiyle müzakerelerin ters teptiğini, 63'lüklerin millî iradenin duvarına çarptığının da bilincindedir.

Bunun önüne geçmek, süreç ihanetini ilerletmek ve AKP'nin inişini durdurmak maksadıyla düğmeye basmış olmalıdır.

Önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini başkanlık seçimine çevirmek, yeni Anayasa'yı ya da muhtemel referandumu BDP'yle yapabilmek için kendi taraftarlarının, aklınca % 50'lik kesimin kemikleşmesini arzu etmektedir.

Bunun için de Taksim Gezi Parkı'na şiddetle müdahale ettirmiş, doğal tepkiye karşı da kendi cephesini ve tarafını sağlama almayı planlamıştır.



Özellikle partimizin temalı mitingleri Başbakan'ı ürkütmüş ve paniğe sürüklemiştir.

Bu yüzden yeni bir gerilim ve çatışma taktiğine başvurmuştur.

Kaldı ki yıllardan beri yaptığı da budur.

Şayet Başbakan ve hükûmetinin hakikaten de Türkiye'nin bugünkü tablosunda payı ve dahli varsa, bunu ihanetle bile tanımlamak mümkün olmayacaktır.

Şu nazik ortamda Başbakan bölücülük yapmakta, sinir uçlarını tahriş etmekte, herkesi birbirine düşürmekte ve ortalığı ayağa kaldırmaktadır.

Krizi yönetmek için yeni krizler üretmektedir.

Bir yanda Mustafa Kemal'in askerleriz diyenler, öbür yanda Tayyip'in askerleriyiz diyerek karşılık verenler sanki muharebeye hazırlanmaktadır.

Ne hazindir ki, asıl askerlerimiz köşeye sıkışmışken, PKK'nın silahlı teröristleri de her tarafta keyif sürmektedir.

Başbakan Türk gençliğine saldırmakta, düne kadar beslediği ve palazlandığı iş adamlarıyla, medya patronlarıyla meydanlar aracılığıyla hesaplaşmakta ve bunların protesto edilmesini dayatmaktadır.

Başbakan Erdoğan başörtüsü istismarına tekrar müracaat etmekte, geçmişte yaşananları bugüne getirmekte, İstanbul Dolmabahçe Camii'ne bira şişeleriyle girildiğini ilgili cami imamının tekzip etmesine rağmen kışkırtıcılık yapmaktadır.



Tüm zamanların en vahşi provokatörü gibi hareket etmektedir.

Milletimizin arasını ve ahengini bozmaya pimi çekilmiş fitne bombası gibi hazırdır.

Sayın Başbakan bu fikirlerin menşei ve kaynağı neresidir, telif ve patent hakları kimlere aittir?

Beyaz Saray Kırmızı Salon'da dar kapsamlı bir kadroyla yaptığın görüşmelerde bunlar konuşuldu mu? Bizzat şahsına ev ödevi olarak verildi mi?

Başbakan Erdoğan gerçekten de tehlikeli bir işe soyunmuştur.

Diktiği ağaçları sayarak kendisini temize çıkarma gayretine girişmiştir.

Ve masum gençlerimizi tehdit ederek protestolarını sonlandırmazlarsa anladıkları dilden konuşacağını ifade etmiştir.

Sayın Erdoğan soruyorum sana gençlere ne yaparsın; asar mısın, keser misin, döver misin?

Türk gençliği yalan dilini bilmez.

Türk gençliği BOP dilinin gramerini çözemez.

Türk gençliği ona buna el açmaz, yabancıların elini, eteğini öpmez.

Sayın Başbakan evladın yaşındaki gençlerle uğraşmaya, azarlamaya, "Bunlar benim gençliğim değil." demeye utanmıyor musun?



Hadi geçtik utanmadan da taşıdın görevin gereği olarak neden sabır ve hoşgörü içinde kalamıyorsun?

Kafanın bir köşesinde bu milletin çocuklarını birbirine kırdırmak mı vardır?

Sende hiç mi insaf hiç mi merhamet hiç mi şefkat yoktur?

Bil ki, Türk gençliğini sana çiğnetmeyiz, böldürmeyiz, teslim etmeyiz ve yedirmeyiz.

AKP'ye gönül vermiş kardeşlerim, sorumluluk bilincinde hareket eden değerli milletvekili arkadaşlarım bu olanlara ne zamana kadar sessiz ve tepkisiz kalacaksınız?

Yeri gelmişken bu kürsüden gençlerimize seslenmek istiyorum:

Türk gençliği bizim iftiharımız ve gelecek umudumuzdur.

Sizler mizahınıza devam ediniz, resminizi çiziniz, gitarınızı, sazınızı çalınız, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sonuna kadar istifade ediniz.

Gençlik çağının tüm imkânlarını kullanınız.

Çünkü geçen zaman bir daha geri gelmemektedir.

Ancak geleceğinizi de düşününüz, planlayınız ve tahriklere aldanmayınız.

Sizler gücünüzün farkına varınız.

Seçme ve seçilme çağında olan 18-25 yaş kuşağındaki genç neslimizin toplam nüfus içindeki payı % 13,2 düzeyindedir.



Yani sayıları 10 milyonu geçen genimiz oy kullanma çağındadır.

İsterlerse AKP'yi iktidardan düşürebilecekler, isterlerse diledikleri herhangi bir partiyi iktidara getirebileceklerdir.

Bunu da sandıkta oy kullanarak yapabileceklerdir.

Sokaklar belirsizdir, sokaklar tehlikelidir, sokaklar karanlıktır ve sokaklar her şeye açıktır.

Taksim'de suyun, gazın ve türlü zorluğun altında kalmaktansa, erken veya zamanında yapılacak bir seçimde tüm isteklerini, beklentilerini ve hayallerini sandığa yansıtmalıdır.

Başbakan Erdoğan'ı görevden alacak demokratik iradeyi göstermelidirler.

Bu itibarla Türk gençliğini AKP'ye sandıkta ders vermeye davet ediyorum.

Bu gücün, bu yeterliliğin onlarda olduğunu biliyor ve görüyorum.

Türk gençliği hem kendi geleceğine hem de Türkiye'nin geleceğine mühür vurmalıdır.

Tertemiz vicdanlı evlatlarımız Başbakan'ın hakkından sandıkta gelmelidir.

Bu yetki onlarda vardır, bu imkân onların elindedir.



Ve Türk gençliği Başbakan'ın anladığı dilden konuşarak sandıkları patlatmalı ve Yüce Divan'ın yolunu açmalıdır.

Demokrasilerde seçeneksizlik olmaz, olmayacaktır.

Demokrasi hepimizin en büyük güvencesidir.

Milliyetçilikle demokrasinin kaderini ayrılmaz ve birlikte gören partimiz için başka bir yol ve çare de yoktur.

Bir siyasi iktidarın değişeceği yer sandıktır, sandık olmalıdır.

Demokrasıyla gelen demokrasiyle gitmelidir.

Buna hepimiz destek olmalı, hepimiz sahip çıkmalı ve hepimiz kabullenmeliyiz.

Biz bu vatani sokakta bulmadık, Başbakan Erdoğan'ın isteği doğrultusunda da sokağa teslim etmeyelim, edilmesine rıza göstermeyelim.

Türk gençliğine diyorum ki, "Sandığa gidin, Başbakan'ı indirin." "Sandığı süpürün, Başbakan ve partisini söndürün."

Muhterem Milletvekilleri,

Başbakan Erdoğan demokratik tepkisini gösterenleri anlayacak basiret ve olgunluğu vakit geç olmadan, yangın büyümeden ortaya koymalıdır.

Gençlere karşı siyasi güç ve gövde gösterisi yapmamalı, tepkilerini anlayacak âlicenaplığı, hoşgörüyü ve büyüklüğü sergilemelidir.



Türkiye iyice sıkışır ve bunalıma düşerse demokrasinin imkânları vardır ve gereği yapılmalıdır.

Bu kapsamda seçimler çıkıştır, çaredir ve emniyettir.

Aynı zamanda gerilimli atmosferi soğutucu bir işlev görmektedir.

Türkiye bugün tedirginliğin içindedir, buhranların kıyısındadır.

Siyasi iradenin yenilenmesi şarttır.

Demokrasinin anlam ve karşılık bulması için iktidarın doğal ve meşru yollardan el değiştirmesi elzemdir.

Erken ya da zamanında yapılacak bir seçimle Başbakan kızağa alınmalı ve AKP kenara çekilmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi % 50'nin, ya da % 76'nın değil; herkesin, her kardeşimin temsilcisi, sözcüsü olmaya talip ve hazırdır.

Biz 3 Kasım 2002'de devrettiğimiz iktidarı tekrar alacağımızı biliyor, aziz milletimize her şeyimizle inanıyor ve itimat ediyoruz.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken muhterem heyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolumuz, bahtımız ve alnımız her daim açık olsun.

**Sağ olun var olun.**







## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Değerli Milletvekilleri,**

**Saygıdeğer Misafirler,**

**Sayın Basın Mensupları,**

Haftalık olağan Meclis grup toplantımızın başında hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Milletçe hazin ve hüsrana verici bir dönemi yaşıyoruz.

Aziz milletimizin birbirine muarız cephelerde konuşlanması için olağanüstü ve düşmanlıkla bile izahı yapılamayacak bir efor ve enerji harcanmaktadır.

Zaman aleyhimize olacak ne varsa gün yüzüne çıkarmaktadır.

AKP hükûmeti ülkemize sonuçları çok ağır olacak tuzaklar kurmakta, engeller çıkarmakta ve bunalımlar icat etmektedir.

Bu siyasi anlayış tarafından toplumsal huzurun kökü kurutulmaktadır.

Toplumsal güvenin varlığı linç edilmektedir.



Zihinler iki ayrı kampa ayrılmakta, vicdanlar iki ayrı koordinata taşınmakta, hedefler iki ayrı kümeye sevk edilmektedir.

Birliğimizin ve birlikte yaşama ülkümüzün tutkalı olan aidiyet duygusu gevşetilmekte ve esnetilmektedir.

Gerçek şudur ki, Türk milleti ciddiye ve dikkate alınması gereken vahim bir durumla muhataptır.

Başbakan Erdoğan aklını, mantığını, merhametini ve basiretini yitiren bir siyasetçi olarak bugünkü halimizin, bugünkü yaralayıcı tablonun mimarbaşı pozisyonundadır.

Sinir küpüne dönen, öfke seline kapılan, nefret kuyusuna düşen ve makulden uzaklaşan Başbakan; savaş boyaları sürerek milletimizi birbirine düşürmek için vaziyet almıştır.

Demokrasi karşıtı eğilimler, millî iradeye duyulan alerjiler, kişisel hak ve hürriyetlere gösterilen tahammülsüzlükler Başbakan ve hükûmetiyle üstü üste örtüşmüştür.

İleri demokrasi iddialarının kuyruklu yalan olduğu bugünlerde iyice netleşmiştir.

Örnek alınan, gıptayla bakılan, hayranlık uyandıran bir ülke hâline geldiğimiz söylemlerinin palavradan ibaret olduğu gün ışığına çıkmıştır.

AKP'nin tüm politikaları tüm vaatleri ve tüm sözleri birer birer buharlaşmıştır.



Demokrasiyi içselleştiremeyen, samimi şekilde benimse-yemeyen ve siyasetine dahil edemeyen bir partinin artık yapacağı, vereceği ve sağlayacağı bir şey de kalmamış demektir.

AKP'nin iktidar yıllarında; itibar ve imajı sarsılan siyaset, değer ve çözüm üretemeyen parlamento, hoşgörü, mutabakat ve dayanışmayı geride tutan siyasi kültür bariz olarak belirmiştir.

Bir ara bu ülkenin zencileri olduğunu söyleyen Başbakan, böylesi ucube değerlendirmeleri bir kenara koymalı ve gerçeklere dönerek, mesela zalimliğin tahtına BOP tacıyla nasıl oturduğundan, İmralı'daki canıyla nasıl kan kardeşi olduğundan bahsetmelidir.

Başbakan Erdoğan zaman kaybıdır, israftır ve heba olmuş yılların adıdır.

Türkiye kötü yönetimde son eşiktir.

Türkiye istikrarsızlığın son demindedir.

Türkiye art niyetli kadroların, nursuz yüzlerin elindedir, avucundadır.

Şu günlerde yaşadığımız sorunların merkezinde de bunlar vardır.

**Muhterem Arkadaşlarım,**

Siyasetin gayesi ayırmak değil, birleştirmektir.

Siyasetin gayesi bölmek, ufalamak, dağıtmak değil; derlemek, toplamak ve bütünleştirmektir.



Ve siyasetin gayesi hizmettir, geliřtirmektir, daha iyisini, daha güzelini ve daha fazlasını sunma arayışıdır.

Bizim için böylesi bir siyaset tercihi anlamlı ve saygıya layık olacaktır.

Siyaseti kişisel çıkar ve ikbal vasıtası görenlerin, mevki ve statü açgözlülüğünü doyurmada araç olarak değerlendirenlerin demokrasiye ve ülke yönetimine mütevazı de olsa katkı sağlamaları nafile bir çırpınıştır.

Hepsinden önemlisi siyasetin doğasında yer alan rekabet, yarışma ve pozitif mücadele ideal olanı bulma ve ulaşma üzerine şekillenmiş bir yönetim sürecinin parçalarıdır.

Öyle ki siyaset ahlaki, vicdani ve millî ölçülerden uzaklaşırsa hem kendi kendini yiyen organizmaya dönüşecek hem de büyük bir hayal kırıklığı yaratarak toplumsal uyum ve iş birliğini lağvedecektir.

Bu nedenle siyasetin ve siyasetçilerin sorumluluk bilincinden, sağduyunun rehberliğinden, olgunluğun kulvarından ayrılmaması zorunluluktur.

Bugünü kurtarayım derken yarınları kundaklamak, şimdiki garantiye alayım derken bir adım dahi sonrasını umursamamak olsa olsa büyük bir gaflet ve hatta hıyanet olacaktır.

Çok partili siyaset hayatımızda bu ve benzeri siyaset uygulamaları ve siyasi figürler istenilmeyecek kadar çoktur.



Gözünü hırs bürümüş, aklını ve havsalasını yabancıların menfaatine ipotek ettirmiş siyaset temsilcileri için demokrasi bir tramvaydır ve bir zaman sonra da belirlenen durakta inilecektir.

Bunlar tarafından egemenliğin asıl sahibi büyük milletimiz seçimden seçime hatırlanan, ihtiyaç ve talepleri sandık görününce gündeme gelen bir yığından ibarettir.

Demokrasiye esasta tavırlı, mesafeli ve uzak duranların milletimizin hak ve beklentilerini gözetmesi, millî ve manevi değerlerini samimiyetle idrak etmeleri sadece ve sadece bir hayaldir.

Millî iradeyi işine geldiği gibi tercüme edenler, işine geldiği gibi yorumlayanlar; çatıştırarak, vuruşturarak, kutuplaştırarak ve gerginleştirerek ayakta kalmanın çarelerine bakan sefalet odaklarıdır.

Bunlar ki, konuşunca mangalda kül bırakmayanlardır.

Bunlar ki, hamasetle, yalnızca lafta ve usulde kalan tutarsız ve talihsiz sözlerle vakit geçirenlerdir.

Tenakuza düşmek önemsizdir, karanlıktan aydınlığı taşlamak bunlar için sıradan ve sıkça başvuru olan bir hinliktir.

Dün söyleneni bugün yalanlamak, bugünkü ifadeleri gelecekte inkar etmek bunların tipik alışkanlıklarıdır.

Adalet ve Kalkınma Partisine bakan herkes, izlediği omurgası olmayan politikaları takip eden her vatandaşım bu söylediklerimi tamı tamına fark edecektir.





Dedikodu, gıybet, iftira, bozgunculuk, bölücülük AKP'nin ana fikri ve mayasıdır.

Siyaseti asıl anlamından soyutlayarak vatan ve millet aleyhine işleyen bir tehdide çevirmek AKP'nin ezberi ve öğretisidir.

### **Değerli Milletvekilleri**

Taksim Gezi Parkı'nda üç haftayı bulan olayların ortaya çıkış ve ilerleyiş yönüne baktığımızda biliniz ki bu söylediklerimin haricinde bir sonuca ulaşmamız mümkün olmayacaktır.

Öncelikle şu hususun altını kalın olarak çizmeliyim ki; Başbakan ve hükûmeti Gezi Parkı buhranını kıskırtmak için elinden geleni yapmıştır.

Birbiriyle mütenasip olmayan beyanlar, bir ileri bir geri atılan adımlar, kimi zaman uzlaşmaya yatkın mesajlar, çoğu zaman da rest çeken, meydan okuyan, aşağılayan, küçümseyen tutumlar Türkiye'nin rotasını kaosa döndürmüştür.

Başbakan Erdoğan en tabii hak ve beklentilerin seslendirilmesini kendisine ve hükûmetine kurulan bir tuzak ve komplolar olarak kabul etmiştir.

Sanki Türkiye'de hükûmete haksız ve yersiz bir karşı duruş sahnelenmiştir.

Sanki millî iradeye hazımsızlık çeken kim varsa evden dışarı çıkmış, Başbakan ve hükûmetine kafa tutmuş, hizaya sokmaya çalışmıştır.



Başbakan Erdoğan'a göre sokaklardaki kalabalıklar çapulcudur.

Başbakan Erdoğan'a göre Taksim pislîge bulanmıřtır.

Başbakan Erdoğan'a göre sokaklarda tencere tava çalmaktan başka bir işi olmayanlar kendini bilmezdir.

Başbakan Erdoğan'a göre camilerde bira içilmiş, başörtülü kızlarımıza saldırılmış, ortalık terörize edilmiştir.

Ve yine bu kafaya göre her şey iyi giderken birdenbire gösteri ve protestoların yaygınlaşması iç ve dış merkezlerde tezgâhlanan büyük bir oyundan başka bir şey değildir.

Birileri Başbakan ve hükümetine kafayı takmış ve toplumsal kargaşaya için düğmeye basmıştır.

Faiz lobisi, bazı medya organları, sermaye çevreleri, sanatçılar, yazarlar, gizli kapaklı işler çevirenler hükümete karşı mevzilenmiştir.

AKP'yi çekemeyenler, kıskananlar hemen devreye girmişlerdir.

Anlayacağınız suçlu ve suçlanan hep başka yerde, başka taraflarda aranmaktadır.

Başbakan Erdoğan ve hükümeti tıpkı süttten çıkmış ak kaşıktır.

Aynı zamanda günahsızdır, kusursuzdur, masumdur, mağdurdur.



Yıllardır demokratik hakları ihlal edilenler, kişisel özgürlük alanları gaspa uğrayanlar haksızdır, kötü niyetlidir, demokrasiyi hazım sorunu yaşayanlardır.

Yıllardır ötekileştirenlerin, hor görülenlerin maksadı arızalı ve anormaldir.

Yıllardır ezilen, eziyete maruz kalan, özel hayatı tarumar edilen kim varsa provokatördür.

Başbakan Erdoğan'ın başarısını kabullenemeyenler, hükûmetin yaptıklarını görmezden gelenler harekete geçmiştir.

Yerli ve yabancı mihraklar hükûmeti zor durumda bırakmak için kolları sıvamış ve sokakların duygusallıklarını kaşımışlardır.

Sandıkta galibiyete ulaşamayanlar sokakta işi bitirmeye çalışmaktadır.

Estirilen propaganda rüzgârı, taraf ve faileri açık olan siyasi iddialar bu şekildedir.

Bununla birlikte Başbakan ve hükûmetinin iddiaları özet olarak böyledir.

Taksim Gezi Parkı merkezli hadiseleri ve tepkileri bir türlü anlamayan veya anlamak istemeyen Başbakan Erdoğan, sorarım sizlere, Türkiye'yi bundan sonra nasıl yönetecektir?

Ülkemizi fırsattan istifade ederek anında cepheleştiren Başbakan'ın, herkesi kucaklaması nasıl ve hangi yollarla sağlanacaktır?



Demokrasi çağrılarına kulak tıkayan, baskı ve zulümde yepyeni rekorlar kıran Başbakan bundan sonra gönülleri nasıl tamir edecek, herkesin sevgisini değilse bile saygısını hangi fedakarlıklarla kazanacaktır?

Gezi Parkı hadiseleri zaten hasarlı olan demokrasimiz için yeni bir kırılmadır.

Yıllardan beri süren haksızlıklara, hukuksuzluklara, zorbalıklara reaksiyon gösteren masum vatandaşlarımızın ve genç kardeşlerimizin tomalarla, biber gazlarıyla ve örneklerine üçüncü dünya ülkelerinde rastlanan envaiçeşit şiddet araçlarıyla karşı kuyulması ülkemiz adına utanç vesikasıdır.

Her defasında tekrar tekrar ifade ettiğim gibi, marjinal unsurlar, illegal örgüt militanları hakkında elbette gereken neyse yapılmalı, bunlara kesinlikle ortam açılmamalıdır.

Dağdan şehre inmiş, Gezi Parkı'ndaki belirsizliği lehine çevirme hedefine sarılmış PKK'lılarla, süreç ihanetinden nemalanan teröristlerle sonuna kadar mücadele edilmelidir.

Ancak masum vatandaşlarımızı ve gencecik evlatlarımızı yasa dışı terör örgütleriyle aynı kategoriye alıp saldırmak Saddam rejiminin, Kaddafi yönetiminin ve Esad anlayışının bir kopyasından başka bir şey olmayacaktır.

Başbakan Erdoğan, bir zamanlar Orta Doğu'ya model olma derdine düşerken, aslında kendisine otoriter simaları ve iktidarları örnek aldığıın herhâlde farkına bile varamamıştır.



Taksim Gezi Parkı'nda ve ÷lkemizin pek çok yerinde karmaşıklık hakimdir.

Başbakan Erdoğan ise acımasızca demokratik refleksleri ve karşı çıkışları bastırmaktadır.

Bu nedenle kendisine yönelmiş kızgınlıkları daha katlamış, daha da kabartmıştır.

Yılların hak kayıplarını, sosyal ve ekonomik zorluklarını, özel hayatla ilgili şikâyetlerini dışa vuranlara, açığa çıkaranlara insafsızca müdahale edilmesi Başbakan'ın demokrasiden ve çoğulculuktan sıfırı tükettiğini ispatlamıştır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Şüphesiz konu sadece üç beş ağacın kesilmesinin çok ötesindedir.

Şüphesiz konunun, Taksim Gezi Parkı'na yapılacak yeni düzenlemeleri ve inşası planlanan Topçu Kışlasını aşan çok boyutu vardır.

Başbakan'ın otoriter dili, bildik despotları aratmayacak davranışları tepkilerin hedefindedir.

Bu itibarla yurdumuzun her tarafı karışmış ve sokaklar dalgalanmıştır.

Ölüm ve yaralanma vakalarına her gün yenileri ilave olurken, gözüaltına alınanların sayısı da gün geçtikçe artış göstermektedir.



Özellikle 15 ve 16 Haziran günlerinde Taksim'de şiddet tırmanmış, dehşet verici manzaralar yaşanmıştır.

Demokratik hak ve taleplerini barışçıl gösterilerle ispatlayan masum insanlarımız tek kelimeyle perişan edilmiş ve dağlanmıştır.

Gezi Parkı'na müdahale sonucunda, yaşına ve cinsiyetine bakılmadan herkesin tartaklanması, otel salonlarına kadar süren kovalamalar, boğuşmalar, revirlerin dağıtılması, mesnetsiz gözaltılar milletimizi derinden üzmüştür.

İstanbul'un ufku kararmıştır.

Toplumsal barış ve ahenk ciddi bir yara almıştır.

Bu olanlar karşısında hınç ve öfkeler bir derece daha yükselmiştir.

Sağduyu ve anlaşmayla çözülecek bir mesele kördüğüm hâlini almış ve duygusal tepkileri ileri bir safhaya taşımıştır.

Ne acıdır ki, Türkiye'nin bir bölümü ah vah ederken, diğer bölümü hükûmetin tahrikleriyle sevinç çığlıkları atmaktadır.

Düne kadar şikâyet ettikleri askeri bile devreye sokacaklarını ifade eden bazı hükûmet üyeleri ateşle oynadıklarını göremeyecek kadar şuurlarını kaybetmişlerdir.

Darbe davalarıyla, Türkiye'nin bağırsaklarını temizlediğini iddia eden malum Başbakan Yardımcısı; "Burası dingonun ahır değil, hukuk devletidir." diyerek herkese gözdağı vermiştir.



Askerimizi, bölücü katillerin önünden çekip de Taksim'e indirme planları ve masum vatandaşlarımızla karşı karşıya getirme niyetleri en vahşi dingoluk değil midir?

3 Haziran'da yurt dışına çıkan Başbakan Erdoğan'ın yerine vekâlet eden bu şahıs, o günlerde kimlerden ve niçin özürler dilemiştir?

İşte AKP yönetimi bu kadar ikiyüzlü, bu kadar yanardöner, bu kadar çifte standartlıdır.

Dün öyle bugün böyledir.

Başbakan Erdoğan ve yol arkadaşları Taksim Gezi Parkı'ndan yükselen sesleri duymak yerine, toplumsal tepkileri iyice germekle ve dönülmez noktalara taşımakla uğraşmaktadır.

Çünkü işlerine gelen budur.

Başbakan Erdoğan'ın isimleri kamuoyunca iyi bilinen sanatçılarla geceli gündüzlü görüşme trafiği, sözümlü ona çözüm arama ve bulma arayışı oyalama taktiği olduğundan bir sonuç doğurmamıştır.

İlgili ilgisiz birçok isimle görüşse de meseleyi sürüncemede bırakmaktan, zamana yaymaktan geri durmamıştır.

Renkli isimleri içinde barındıran sanatçı kafesi Başbakan'ı hangi hususlarda feyizlendirmiş, hangi yaraya merhem olmuştur?

Başbakan Erdoğan Türk milletiyle dalga mı geçmekte, demokratik isteklerine cevap arayanlarla kafa mı bulmaktadır?



Toplumsal infiali magazinleřtirerek giderileceęi aklını Bařbakan'a kim vermiř, meřhur isimlerle grřerek her Őeyin stesinden geleceęini kulaęına kimler frmřtr?

Bařbakan Erdoęan'ın asıl muhataplarla grřmek yerine, kendi imalatlarıyla temas ve diyalog kurması, sorun czme pe-řinde kořan birisiymiř gibi kendisini sunma kurnazlıęının adeta resmiyet kazanmıř halidir.

Tribnde oturanlar, dizi film setinden cıkıp oraya buraya kořanlar, İstanbul gecelerinde boy gsterenler, řu iře bakınız ki, Bařbakanla toplumsal bir mesele hakkında grř alıř veriřinde bulunmak zere masaya oturmuřlardır.

Bu olanlar oynanan oyunun bir parçasıdır.

Herkes nceden yazılmıř rol kapsamında hareket etmektedir.

Ve Gezi Parkı ateřini belirli bir seviyede tutmak iin yapılan AKP kontroll ve gdml, derin ellerin de devrede olduęu bir operasyondur.

Bu geliřmeler ıřıęında kanaatimiz odur ki, Bařbakan Erdoęan'ın toplumsal tansiyonu ve kanamayı belirli bir sınırdan tutarak srmesini istedięi anlařılmaktadır.

Bu ihtimali kesinlikle yabana atmamak lazımdır.

Zira kendi partisinin zayıflamasını bu Őekilde durduracaęını dřnmř olması hesaba katılması gereken bir durumdur.





Hükûmet çıkmaza girdiğinden can simidine ihtiyaç duymuştur.

İç ve dış politikada Başbakan ve partisi başarısızlığa mahkum olmuştur.

Suriye politikası çökmüştür.

İmralı canisi ve PKK'yla yürütülen süreç ihaneti Türk milleti tarafından kabul görmemiş, 63'lükler millî iradeye çarparak etkisiz kalmıştır.

Kısacası Başbakan Erdoğan, partisindeki çözümleri durdurabilmek için yeni bir kutuplaşma malzemesine bel bağlamış ve bunun arayışına koyulmuştur.

Taksim Gezi Parkı bu yüzden altın fırsat değerinde bulunmuştur.

Başbakan Erdoğan, sert ve dayanılmaz yöntem ve açıklamalarıyla bugün içine düştüğümüz toplumsal krizin hazırlayıcılarından birisi olduğunu gizleyemeyecektir.

Birden bire "Millî İradeye Saygı" temalı açık hava toplantılarını düzenlemesi tesadüf görülmemelidir.

Başbakan Erdoğan kendi cephesine arkası arkasına yığınak yapma derindedir.

AKP'nin erimesini frenleyebilmek amacıyla iç dinamikleri yapay dış korkuluklarla örtmeye ve ötelemeye çabalamaktadır.

Uluslararası medyaya çatması bundandır.



Türkiye'deki medya organları da iktidar korkusundan tam bir oyuncağa çevrilmiş, hemen hemen birçoğu susturulmuştur.

AKP'nin sözde benimsediği demokrasi anlayışı işte bu kadar hoşgörüsüz ve ilkeldir.

Daha düne kadar, millî değer ve ilkelerimize karşı müştereken kumpaslar hazırladığı Avrupa Parlamentosuyla bugünlerde ters düşmesi boşuna değildir.

Avrupalı komiserler iç işlerimize karışırken, Türkiye'nin dokunulmaz haklarına ve tarihsel varlığına kast ederken acaba Başbakan Erdoğan'ın akli neredeydi?

AB, PKK'lıları koruyup kollarken, hatta aktivist olarak ilan ederken Başbakan nerede gezmekteydi?

Başbakan Erdoğan ve partisi için Türkiye'nin bugünkü puslu ortamı siyasi ikmal ve canlanma için istasyondur.

Her konuşmasında geçmişi bugüne taşıyarak karşıtlıkları diriltmesi, kötü anılar üzerinden siyasi avcılık yapması, dünde kalan ihtilafları yeni baştan hatırlatması rastlantı olarak değerlendirilmemelidir.

Şimdi de geçmişteki tüm anlaşmazlıkları Gezi Parkı'na mal etmektedir.

Bizim açımızdan son günlerde yapılan en büyük kötülük birbirine yabancılaşan bir Türkiye fotoğrafının çıkarılmak istenmesidir.



Bu neresinden bakarsanız bakınız fitnedir, rüzgâr ekip fırtına biçme kalleşliğidir.

Gelişmeler eğer bu şablonuyla devam ederse, Allah muhafaza ama, birbirine kuşkuyla bakan, birbirine güvensizlik içinde yaklaşan, ruhen ve kalben bölünmüş bir millet yapısına ulaşılması an meselesi halini alacaktır.

Bizi biz yapan hasletlerin, değerlerin ve güvenlik duvarlarının yıkılması kaçınılmaz olabilecektir.

Taksim Gezi Parkı'nın yerilip, AKP mitinglerine katılanların yüceltilmesi, demokratik taleplerini öne sürenlerin azarlanarak AKP'li yandaşların el üstünde tutulması, Türkiye'nin iki % 50 bloka sevk edilmek istenmesi, etnik ve mezhep anlaşmazlıklarıyla eklemlenirse bir felakete, bir patlamaya ve bir iflasa dönüşecektir.

Başbakan Erdoğan bunların bilincinde midir?

Türkiye'yi nereye götürdüğünün farkında mıdır?

AKP'ye oy veren kardeşlerim asıl oyunun, asıl senaristin ve asıl kışkırtma mucidinin Başbakan olduğunu görmelidir.

Unutulmasın ki, Taksim başta olmak üzere, ülkemizin değişik yerlerinde kendilerini ifade derdinde olanları terörist olarak takdim edip de, AKP safında duranları kahraman göstermek adaletsizlikleri daha kökleştirecektir.

Taksim'dekilerin ayıklanması ve haddinin bildirilmesi gereken kalabalıklar olarak sunup da, mesela Ankara Sincan'daki veya İstanbul Kazlıçeşme'deki mitinglere taşımayla, tehditle,



kamu imkanlarıyla ve menfaatle toplananları göklere çıkarmak duygusal mesafeleri iyice açacaktır.

AKP'lilerin bilhassa Kazlıçeşme mitingini abartarak sunmaları, uçuk rakamları servis etmeleri çaresizliklerini göstermektedir.

Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul'da varsayalım 1 milyonu zorla, devlet gücüyle toplamak ne işe yarayacak, kaç yazacaktır?

Başbakan ve partisinin mitinglerine katılım hesabı yapanlar dayanma güçleri varsa, millî yetçi Hareketin muhteşem ve mahşerî açık hava toplantılarını izlemeli ve millî iradenin gerçek coşkusuyla tanışmalıdır.

Kabul edilmelidir ki, Başbakan Erdoğan Türk milletini ayırmakta, küstürmekte ve dargınlığa düşmesini planlamaktadır.

Bu itibarla İmralı canisinin bile 29 yılda yapamadığı kötülüğü hayata geçirmek için mücadele vermektedir.

Toplumsal basınç artmaktadır.

Buna bir çare ve yol bulmak hepimiz için millî bir sorumluluktur.

Demokrasilerde yılgınlık ve seçeneksizlik yoktur.

Demokrasiyle gelen Başbakan ve hükûmeti, yine demokrasinin imkânlarıyla götürülmeli ve siyaseten bitirilmelidir.

Türkiye'nin AKP'yle yollarını ayırma vakti gelmiş ve geçmektedir.



Başbakan Erdoğan Türk milletini birbirine kırdırmadan, birbirine hasım hâle getirmeden mutlaka gitmelidir.

Tomacı AKP'ye tahammül kalmamıştır.

Başgaz Erdoğan'ın inandırıcılığı tükenmiştir.

İnsanlarımızın millî ve manevi değerlerini öğüten iktidar demokrasiyle görevden alınmalıdır.

Türkiye daha fazla dara düşer, işler daha da içinden çıkılmaz hal alırsa mutlaka demokratik mekanizmalar harekete geçirilmeli, bu iktidara son vuruş sandıkta yapılmalıdır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Geçtiğimiz hafta sonunda AKP'nin Ankara ve İstanbul'da olmak üzere iki açık hava toplantısı yapılmıştır.

Başbakan Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar her hâliyle ibretlik ve esef vericidir.

Ancak Başbakan'ın zırvalarından daha da önemlisi, Üç Hilal ve bozkurt amblemlerinin bazı alçaklar tarafından miting meydanlarında açılarak sallanması olmuştur.

Bu durum karşısında Başbakan hemen pür dikkat kesilmiş ve arkasından da "MHP'li kardeşlerime teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etmiştir.



Şunu herkes bilmelidir ki, Başbakan'ın teşekkürünü kabul edecek hiçbir dava arkadaşım yoktur.

AKP'nin mitinginde Üç Hilal'imizi ve bozkurt simgemizi çalarak kullananlar da MHP'li olmadığına göre, Başbakan dolandırıcılara, sokak serserilerine teşekkür etmiş sayılacaktır.

Üç Hilal'in ve bozkurt simgesinin AKP mitinginde kullanılması çok net siyasi bir entrikadır.

Bunun tarafımızdan hoş görülmesi de düşünülemezdir.

Bu ahlaksızlığın içinde kimlerin olduğu, kimlerin parmağının bulunduğu az çok bellidir.

Başbakan Erdoğan; yavuz hırsız ev sahibini bastırır mealinden yaptığı konuşmaları bir yana bırakmalı, siyasi ahlaksızlığın ve millî irade saygısızlığının hesabını vermelidir.

Ve bu tezgâhın içindeyse hemen özür dilemeli, paralı askerlerini yargıya teslim etmelidir.

Nitekim bugün biz, konuyla ilgili gerekli hukuki müracaatı da yaparak, partimize dönük terbiyesizliğin hesabını yargı nezdinde ucu nereye dayanırsa dayansın soracağız.

Başbakan Erdoğan şayet bu tezgâhtan haberi yoksa, o halde çok kritik bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu mutlaka görmelidir.

AKP'nin açık hava toplantısında, Başbakan'ın konuşma yaptığı platforma çok yakın bir noktada kolaylıkla kimliği meçhul isimler



büyük boyutlu değişik flama ve afişleri açılabilirse durum ciddi demektir.

Bu kapsamda Başbakan Erdoğan'ın tuzağa düşürülme ihtimali de çok fazladır.

Yani kimliği müphem afişçiler, kiralık pankartçılar Başbakan'ın dibine kadar güvenlik çemberlerini aşarak gelmişse, gözü kara suikastçılar da rahatlıkla bunu yapabileceklerdir.

Başbakan Erdoğan'a yanında duran, çevresinde öbeklenen, hemen kol mesafesinde bulunan birilerinin kötü niyetle fırsat gözlediğini kimse ihmal etmemelidir.

Menderes'in asılmasını, Özal'ın zehirlenmesini siyaset malzemesi yapanlar, acaba Erdoğan'ın da vurulması için adım adım düzenek mi hazırlamaktadır?

Başbakan'ın bugünlerde kefenden musalla taşına kadar ölümü hatırlatıcı birçok beyanı düşünüldüğünde, yeni bir oyun mu kurgulanmaktadır?

Bu yüzden Başbakan Erdoğan dönüp etrafını yoklamalı ve yanına kadar sokulmuşları iyi araştırmalıdır.

Milliyetçi Hareketin şeref ve varlık timsallerini siyasi şov ve akıl karıştırmak maksadıyla Başbakan'a pazarlamaya çalışanlar, bu yolla bizim de tartışmalara gireceğimizi akıllarınca teorilendirenler tehlikenin asıl elebaşlarıdır.



Üç Hilal'imizi ve bozkurtumuzu BOP çadırında kirletmeye yeltenenler, siyasi ayak oyunlarına alet etmeye cüret edenler bunun hesabını vereceklerdir.

Başbakan'ın geçmişte tabela diyerek küçümsediği Üç Hilal, bizlere muhteşem Türk tarihinin kutlu bir hatırasıdır.

Her biri aziz ceddimizin bin yıllık hükümranlığını temsil eden üç kıtayı ve üç kıtadaki beşeriyet kucaklaşmasını simgelemektedir.

Bu semboller millî yetçi düşüncenin jeopolitiğinin bin yıllık eseri ve gelecek bin yıllardaki ülküsüdür.

Muhterem hatıralarında Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar yaşılanmış destanların derin izleri vardır.

Üç Hilal; dün Ulubatlı Hasan'ın elinde bir fetih ruhuydu, bugün millî yetçilerin gönderinde yükselen bir hilaldir.

Üç Hilal; dün bir mehteranın elinde sallanan bir tuğ idi, bugün ise ihanete ve AKP'ye dur diyecek son kutlu sancaktır.

Ancak hak edenin elinde anlam kazanacak, ancak gönül verenin ruhunda dalgalanacak ve ancak layık olan millî vicdanların elinde sallanacaktır.

Bunlardan Başbakan Erdoğan'ın anlam çıkarmasını beklemek nafîle bir çaba olacaktır.

Her fırsatta millî yetçileri, millî yetçiliği ve sembollerini hedef alan Başbakan'a bazı gerçekleri buradan yeniden ifade etmek istiyorum:





Milliyetçi Hareket, Türkiye'nin millî birliğinin ve kardeşliğinin temel harcı ve ebedi sigortasıdır.

Türkiye'nin kanlı bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemek bu vatani ve milleti gönülden seven herkes için birinci öncelikli ve en önemli görevdir.

Türk millî yetçilerini etnik ve mezhep temelinde bir çatışma ortamına çekmek için yapılan çok yönlü hesaplar, tezgâhlar ve tahrikler bizce malumdur.

Herkes çok iyi bilsin ki, Başbakan Erdoğan'ın siyasi kışkırtmaları ve etnik bölücülerin tüm tahriklerine rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır.

Milliyetçi Hareket ve Ülkücü gençlik Türkiye için bir felaket olacak böyle bir kavganın tarafı olmayacak, bunu önlemek için demokratik ve meşru zeminlerde sonuna kadar mücadele edecektir.

Üç hilal'in tarihî anlamı ve misyonu, Türkiye'nin millî birliğine ve bin yıllık kardeşlik hukukuna sonuna kadar sahip çıkmaktır.

Şerefle taşıdığımız sembollerimizi ve Üç Hilalli sancağımızı; siyasi hırsızlarından, siyaset yağmacılarından, kiralık ve satılık simaların emellerinden her daim koruyup kollayacağımızdan aziz dava arkadaşlarımız ve büyük milletim emin olmalıdır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Türkiye Gezi Parkı'na sabitlenmişken, bölücüler meydanı boş bulmuşlar, tehdit dolu söz ve açıklamalarını artırarak sürdürmüşlerdir.



Geçtiğimiz hafta sonunda Diyarbakır'da sözde "Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansıyla" yeni bir kepezelik daha sergilenmiştir.

Başbakan Erdoğan açık hava toplantılarında Gezi Parkı'na en ağır cümlelerle saldırırken, nedense Türkiye'nin bölücülük ağına düşmesinden hiç yakınmamıştır, bu konuya hiç değinmemiştir.

PKK ve siyasi bölücüler kafalarında Türkiye'yi çoktan bölmüş, Kürdistan'ın doğusunu, batısını, kuzeyini ve güneyini haince şekillendirmişlerdir.

Ne var ki hükûmetten hâlâ hareket yoktur.

Başbakan Erdoğan masum vatandaşlarımıza terörist yaftası vuracağına, eğer aksi yönde bir sözü ve senedi yoksa PKK'ya, İmralı canisine ve Diyarbakır'da toplananlara bakmalıdır.

Aziz milletim Taksim'de meşgul edilirken, altımızdaki vatan coğrafyasının kaydığını görmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bölgesi Kuzey Kürdistan olarak ilan edilmekte ve dayatılmaktadır.

AKP hükûmeti böylesi bir ihanetin neresindedir?

Böylesi bir rezilliğe nasıl onay vermekte ve nasıl rıza göstermektedir?

Sınırları şehit kanlarıyla çizilmiş son vatanımız üzerinde örtülü ya da açık bölücü operasyonlara tevessül ve teşebbüs etmek sonu pişmanlıkla malul bir edepsizliktir.



İmralı canisinin talimatlarıyla Diyarbakır'da yapılan konferans millet ve devlet hukukuna hakaret olup millî güvenliğimizin hiçe sayılmasıdır.

Acaba Başbakan ve şer takımı; Gezi Parkı'nı bölücülerin rahat hareket etmesi için mi tezgâhlamıştır?

Acaba Başbakan Erdoğan ve hükûmeti, Gezi Parkı hadiselerini, PKK'yla birlikte, dikkatleri başka yönlere kaydırmak için mi projelendirmiştir?

Acaba Başbakan Erdoğan Kuzey Kürdistan'a tamam demiş midir?

İmralı canisine ve örgütüne söz vermiş midir?

Sayın Cumhurbaşkanı neden sessizdir?

Değerli arkadaşlarım, birileri 81 vilayetimizden birisinde toplantı yapmakta ve daha sonra da sonuç bildirgesi yayımlayarak adeta her türlü millî ve manevi değerimize kafa tutmaktadır.

Diyarbakır'daki bu konferans'ta özet olarak;

- Kürt sorununun nihai çözüme kavuşabilmesi için Kürdistan'ın bir statüsü olması,

- Kürdistan halklarının kendi kimliği ile örgütlenme özgürlüğü, ana dilde eğitim ve Kürtçe'nin resmî dil olarak kabulü ve anayasal güvence altına alınması,

- Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliği'nin Kürdistan halklarının adalet, özgürlük, eşitlik için verdiği mücadelesine karşı sorumlu olmaya davet edilmesi,



- PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması,
- İmralı canisinin serbest bırakılması talep edilmiştir.

Suriye'nin doğusunda ortaya çıkan terör odaklı fiili durum alkışlanmış ve teşvik edilmiştir.

Başbakan Erdoğan, bölücülerin özerlik, federasyon ve bağımsızlık gibi seçenekleri masaya koymalarına ne diyecektir?

Kendi geleceklerini kendilerinin belirleme hedefine nasıl cevap verecektir?

İmralı canisi de Konferans'a gönderdiği kanlı mektubunda;

- Amansız mücadeleleriyle bu noktaya geldiklerini,
- Anavatanları Kürdistan'ın kaderinin yeniden belirleneceğini,
- Misyonu gereğince müzakere yolunu açtığını,
- Kürdistan halklarının bundan sonra hangi hukuk içerisinde bir arada yaşayacağına Konferans'ın ön açıcı olacağını,
- Bugüne değin yürüttükleri varlık-yokluk mücadelesinde dönemsel zaferi tamamladıklarını,
- Artık hiçbir gücün kimliklerini, dillerini, kültürlerini inkar etme kudretini kendinde göremeyeceğini ifade etmiştir.

Başbakan ve hükûmeti Taksim Gezi Parkı parantezini genişlettikçe, teröristler, bölücüler ve İmralı'daki canibaşı rahata ermiştir.

Türkiye muazzam bir tehdit dalgasının altındadır.



Başbakan Erdoğan açık hava toplantısına katılanlara bayrak asın diye çağrıda bulunacağına, bayrağı çiğneyen, bayrağı kirleten aşağılık yüzleri ve bizzat kendisini gözden geçirmelidir.

Parti olarak gerçekten büyük bir kumpasın içinde olduğumuzu düşünüyoruz.

Türkiye'ye kastetmek isteyen ne kadar soysuz varsa kıpırdamış, belini doğrultmuş ve ayaklanmıştır.

Başbakan Erdoğan eğer PKK'ya ve İmralı canisine sözde Kuzey Kürdistan konusunda açık çek vermişse, eğer Türk milletini meşgul ederek PKK'ya ve siyasi bölücülere alan açmışsa, eğer Türkiye'nin ve Türk milletinin mahvına neden olacak vaatleri peş peşe sunmuşsa, değil bu dünyada, mahşerde bile olsa yakasından tutmazsam namerdim.

Sayın Başbakan, millî yetçi Hareket henüz son sözünü söylemedi derken şaka yapmadık.

Henüz her şey bitmedi derken de laf olsun diye konuşmadık.

Akıllı ol, yoksa Türk milleti ve Türk millî yetçileri senin aklını başından almasını çok iyi bilecektir.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor; hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,**

**Sayın Misafirler,**

**Basınımızın Muhterem Temsilcileri,**

Bu haftaki Meclis grup toplantımızın başında hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İstifhaların izdihama, kuşkuların korkulara, şüphelerin şikayetlere, şaibelerin şok edici hadiselere dönüş gösterdiği bir dönemden geçiyoruz.

Türkiye'nin temel meselelerinin konuşulmadığı, hak ettiği alakayı göremediği bir süreçte bulunuyoruz.

Maalesef sabah akşam üretilen sanal sorun alanlarının esas gündemi perdelediğini ve geriye ittiğini görüyoruz.

Yine görüyor ve yaşıyoruz ki, milletimizin sosyal ve ekonomik problemleri ısrarla ve inatla görmezden gelinmektedir.

Toplumsal doku hücrelerine kadar sirayet etmiş sancı ve sıkıntıyla yüz yüzedir.

Ülkemizin her alanda denge ve düzeni bozulmuştur.





Hükûmet kantarın topuzunu kaçırmıştır.

Sosyal bezginlik, ekonomik belirsizlik ve siyasal bilinmezlik çok tehlikeli bir hal almıştır.

Türkiye'nin bu şekliyle daha fazla yol alması, daha çok ayakta kalması gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Bu itibarla konuşulması gereken ve milletimizin gerçek sorunları olduğuna inandığımız sosyal ve ekonomik meseleler durmadan hasıraltı edilmektedir.

Süreç ihanetinden Gezi Parkı olaylarına kadar ortaya çıkan her konu başlığı toplumsal uyum ve iş birliğini biraz daha sarsmaktadır.

Parti olarak bu olumsuzlukların farkındayız ve bu nedenle de sorunlar karşısındaki görüş ve önerilerimizi aziz milletimizle paylaşmayı heves ve heyecanla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda "Millî Değerleri Korumak ve Yaşamak" adı altında 9 bölgede planladığımız açık hava toplantılarımızın 4'ncüsünü, geçtiğimiz cumartesi günü Erzurum'da "Birlik" temasıyla gerçekleştirdik.

Erzurumlu kardeşlerim açık hava toplantımıza muazzam bir ilgi göstermişler ve bizleri heyecanla bağırklarına basmışlardır.

Yiğit Dadaşlar 'bir olmaya, iri olmaya ve diri durmaya sonuna kadar varız' diyerek iradelerini sergilemişler ve millî meselelere duyarlılıklarını ispatlamışlardır.



Birlik duygusu, birlik kararı ve birlikteliğin ruhu Erzurum'da bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Erzurum Kongresi'nin ruhu İstasyon Meydanı'nda ayağa kalkmış ve tıpkı bir güneş gibi hem önümüzü ısıtmış, hem de içimizi ısıtmıştır.

Erzurum birliğine sahip çıkmış, bin yıllık derin kardeşlik hukukunu yaşatma konusunda tavizsiz olduğunu samimiyetle, cesaretle ve inançla göstermiştir.

Herkes açıkça anlamış ve görmüştür ki;

- Erzurum bozgunculara, dedikoduculara ve asılsız haberlerle birlik yağmacılığı yapanlara gözdağı vermiştir.
- Erzurum bölücüleri, teröristleri, ayrılık bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştır.
- Erzurum Başbakan ve hükümetini en üst seviyeden ikaz ve birliğimizin ilelebet baki kalacağını yeniden tebliğ etmiştir.

Elbette Türk milleti birliğin ve beraberliğin yanındadır, tarafındadır.

Hiç kimse dönemsel gücüne, dönemsel yetkisine ve dönemsel imkanlarına dayanarak birliğimizin kutsallığını mahvedemeyecektir.

Başbakan Erdoğan'ın taşımayla, belediye ve diğer kamu imkanlarını seferber edip, vaat ve menfaatle mitinglerini kalabalıklaştırması bir fayda etmeyecek, akılları çelemeyecektir.



Türk milleti bu zihniyetin gerçek yüzünü görmüştür.

Millî iradeye saygı mitingleri tertip ederek millet huzuruna çıkan, gönül ve görüş ayrılıklarını iyice derinleştirmeyi hedefleyen Başbakan Erdoğan ve PKK'lı müttefiklerinin birliğimizi yıkmaya solukları yetmeyecektir.

Çünkü güvence millî yetçi Hareketidir.

Allah'a şükürler olsun ki biz de mangal gibi yürek, çelik gibi bilek ve yenilmeyecek bir irade vardır.

Arkamızda milletimizin desteği, üstümüzde Cenab-ı Allah'ın himmeti, yanımızda değerli dava arkadaşlarımızın fedakarlığı önümüzde aziz şehitlerimizin duası, elimizde Üç Hilalimiz bulunmaktadır.

Ve vatan, millet ve bayrak diyerek çarpan tertemiz kalplerimiz vardır.

Milliyetçi Hareket budur, milliyetçi-Ülkücü hareket sorumluluğunun idrakindedir.

Bunlardan dolayı yanımızda olan, kucaklarını açan, elini uzatan bizimle Erzurum İstasyon Meydanı'nda "Birlik" kararında buluşan Dadaşlara en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde büyük bir özveri ve gayret gösteren partimizin Erzurum İl Başkanı başta olmak üzere, tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Buradan mertliğin kitabını yazan, millî ve manevi değerlerin serhat boylardaki kalelerinden olan Erzurumlu kardeşlerimi muhabbetle selamlıyor, hepsine sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Sayın Misafirler,

Eski alışkanlık ve usullerle yeniyi kavramak ve yenede kararlaşmak çok zordur.

Bunun için çağı yakalamak hem siyaset kurumu için hem de siyaset yapıcılar açısından oldukça önemli ve öncelikli görülmelidir.

Toplumsal yapının gerisine düşmüş, sosyolojik dip dalganın altında kalmış, hele ki sosyal ve ekonomik talep ve beklentilerin anlam ve ruhuna aykırı duruş sergilemiş yönetimlerin başarısızlıkları bir yana, huzursuzluğun yegane kaynağı hâline geleceklerini ciddiyle not etmek gerekmektedir.

Bu kapsamda iktidar veya iktidara talip partilerin vizyoner olmaları, ufuk ötesini görebilen bir misyonla hareket etmeleri yalnızca siyasetin doğası bakımından değil, zamanın genel kabulleri bağlamında da şarttır.

Bugünkü insanlık aleminde dünya neredeyse her sabah kurulmakta, her akşam bozulmaktadır.



İletişim teknolojilerindeki etkinlik ve yaygınlık, ulaşım ve haberleşme ağındaki şaşırtıcı hızlılık insan ilişkilerine tesir etmek şöyle dursun, kültürel yapıyı ve siyaset yapma biçimini de birinci dereceden şekillendirmektedir.

Bize göre, eski kalıplarla, eski bakışlarla, eski tarz, ilişki ve irtibatlarla; dinamik ve değişen şartlara anında uyum sağlayan bir siyaset ve yönetim paradigmasını buluşturma arayışı imkansızla talip olmakla eşanlamlıdır.

Bu açıdan siyasetin çağın mantığına ters düşmemesi, sosyal ve ekonomik ihtiyaçların karmaşıklaşan çekim alanından çıkmaması, millî ve manevi değerlerden savrulmaması oldukça hayatidir.

Şayet siyaset gerçeklerden kopar, geri bir forma sapar ve sadece kendine odaklanırsa merkez kaç kuvvetlerin de devreye girmesiyle bir aşamadan sonra istikrarsızlık üretmekten kurtulamayacaktır.

Siyasetin her şeyden önce mümkün ve doğru olanı bulma rekabeti, yarışması ve mücadelesi olduğunu görmezden gelen ya da göremeyen siyaset aktörleri çatışma ve kavga imalathaneleri hâline anında geleceklerdir.

Kabul edilmelidir ki, düşmanlık ve cepheleşme üstüne kurgulanan 20'nci yüzyılın ilk yarısındaki siyaset tasavvurunu tekrar diriltmek, tekrar ayaklandırmak elbette akıl dışılıktır.

Dünya bir asır evvelki dünya değildir.



Türkiye bir asır evvelki gibi görülmemelidir.

Sosyal ve ekonomik refleksler, sosyolojik ve psikolojik realiteler aynı şekilde eskisi gibi değerlendirilmemelidir.

Bahsetmeye çalıştığım ilkel siyaset anlayışının akli başında, ne yaptığını bilen, ne istediğini enine boyuna ölçmüş-tartmış taliplisi kalmamıştır.

Geçmişin tozlu raflarında her derde defa siyaset modelleri, propaganda mekanizmaları aramak, insanları birbirine düşürerek menfaat teminine yönelmek hüsrana verici neticelere yol açacaktır.

Hitler'i çıkaran toplumsal zemin çoktan küllenmiştir.

Stalin'i, Musollini'yi, Franco'yu, Salazar'ı üreten sosyal ve siyasal kaynak kuruyalı çok olmuştur.

Ancak ifadeye çalıştığım bu 20'nci yüzyıl otokratlarına özenen, onları örnek alan, onların izinden gitme merakında olanlar da şüphesiz yok değildir.

Orta Doğu'ya, bazı Doğu Asya ve Afrika'nın bir kısım ülkelerine, hatta Türkiye'nin son gelişmelerine bakıldığından ne demek istediğim kolaylıkla anlaşılacaktır.

Sultanlar, tek adamlar, şahlar ve bir tek kişi etrafından dönen rejim ve devlet sistemleri güç bela ayakta dursa da henüz tamamıyla bitmemiştir.



Tarihin tekerrür edeceğini entelektüel sohbetlerinde sürekli ifadelendirenlerin eski tip siyaset taktiklerinin ne kadar sorunlu ve ne denli tehlikelere açık olduğunu muhakkak ki itiraf etmeleri ahlaki ve fikri tutarlılıklarının gereği olacaktır.

Bizim artık muhaliflerin Galata Köprüsü üstünde kim vurduya gittiği, sansür ve baskının sıradan görüldüğü, çoğulculuğun dönemin şartları gereğince ötelendiği bir zamana dönmemiz düşünülemezdir.

Her şey yaşanmış ve geride kalmıştır.

Önemli olan geçmişteki olaylardan ders alarak geleceğe bakmak, yarınlara koordinatlarını şimdiden çizebilmektir.

Ne var ki, Başbakan Erdoğan'ın bunların hiçbirinden gerekli hisseyi almadığı, alamadığı anlaşılmaktadır.

Kendisi otoriter arzuların yakın markajına girmiş, büyüüne kapılmıştır.

İpini koparmış şamandıra misali nerede duracağı, nerede sakinleşeceği ve nerede akıllanacağı belli değildir.

Yolundan gittiği, çizgisini takip ettiği, rehber tayin ettiği diktatörlere benzemek ve onlar gibi olabilmek için yoğun bir çabanın içerisinde.

Karşımızda kimseyi dinlemeyen birisi vardır.

Karşımızda kendisini dev aynasında gören birisi görülmektedir.

Karşımızda kendisini herkesten üstün tutan, anlamaya, konuşmaya ve uzlaşmaya kapalı birisi durmaktadır.



Başbakan Erdoğan büyüklük taslamış, benlik davası gütmüş, kendini Kafdağı'nın tepesinde görmüştür.

Yıllardan beridir Türkiye'de; dışlamanın, ötekileştirmenin ve yabancılaştırmanın tüm örnekleri Başbakan ve hükûmeti aracılığıyla yaşatılmıştır.

Türkiye'miz bunlardan kaynaklı vahim meselelerle yüz yüzedir.

Demokrasi karşıtı eğilimler, millî iradeye duyulan alerjiler, kişisel hak ve hürriyetlere gösterilen tahammülsüzlükler Başbakan ve hükümetiyle üstü üste örtüşmüştür.

İleri demokrasi iddialarının kuyruklu yalan olduğu bugünlerde iyice netleşmiştir.

Başbakan sanal medyanın peşine düşmüş, Twitter polisliğine soyunmuş, Facebook'ta iz sürmüş, sanatçıları hedef göstermiş, öğrencileri haşlamış, öğretmenleri azarlamış, çiftçilere sövmüş, gençlerle ters düşmüş, kim itiraz ediyorsa kötölemişdir.

Başbakan Erdoğan yandaş olmayan, ama saygınlığı ve tarafsızlığı da hiç kalmayan medyaya, iş ve sermaye çevrelerine, kendisinden olmayan her canlıya, kendisini benimsemeyen her kesime ateş püskürmüştür.

İşte büyülenmenin, kendini beğenmişliğin son aşaması budur.





Son günlerdeki olaylar neticesinde; örnek alınan, gıptayla babilan, hayranlık uyandıran bir ÷lke hâline geldiğimiz söylemlerinin gerçek dışı olduđu gün ışığına çıkmıştır.

AKP'nin tüm politikaları, tüm vaatleri ve tüm sözleri birer birer buharlaşmıştır.

Demokrasiyi içselleştiremeyen, samimi şekilde benimseyemeyen ve siyasetine dahil edemeyen bir partinin artık yapacağı, vereceđi ve sağlayacağı bir şey de kalmamış demektir.

Özel hayatlara ters bakışı, herkesi bir kalıba sokma ısrarı, saygısızca insanlarımızı ayırma ve cepheleştirme inadı sabır ve sebat bırakmamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarda olduđu 10 yıl 7 ayı geçen dönemde;

- Laik ve antilaik ikilikleri sürekli beslenmiştir.
- Dün bugün savaşı, inanan inanmayan çekişmesi siyasi çıkar planları doğrultusunda desteklenmiştir.
- Cumhuriyet ve demokrasi gibi kavram ve semboller etrafında sahnelenen tartışma ve kavgalar tekrar nüksetmiştir.
- Başörtüsü takan takmayan, içki içen içmeyen, dindar olan olmayan, kürtaj yaptıran yaptırmayan, üç çocuk yapan yapmayan, bizden olan olmayan gibi cepheleştirici bütün konu başlıkları devamlı gündemde tutulmuştur.
- Etnik ve mezhep ölçüğünde çok tehlikeli bloklaşmalar teşvik



edilmiş, Türk milletinin çözülmesi, vatandaşlarımızın birbirine hasım hâle gelmesi için tahrik kampanyaları ara verilmeden sürdürülmüştür.

- Artan yolsuzluk haberleri, yoksulluğun genişletilerek açılan yardım kanallarıyla siyasi fırsatçılığa dönüştürülmesi, kayırmacılığın kurumsallaşması, sübjektif yargıların öne çıkması; yakınlarla, akrabalara ve yandaşlara iltimas gösterilmesi toplumsal huzursuzluğu içten içe kaynatmıştır.

- Sözde darbe davalarının kontrolsüz genişlemesi, adalete duyulan güvenin azalması, yapılan hukuk cinayetleri, suçlusuzsuz ayırımı gözetmeyen zorba kararlar toplumsal zeminde tepkiyle karşılanmıştır.

- Millî kimliğe şaşı ve özürlü yaklaşımlar, İmralı canisi ve çetesinden medet uman sefillikler, Türkiye'nin bölünmesi için alçakça kurulan ittifaklar millî vicdanlarda ters tepmiştir.

Elbette her şey bunlarla sınırlı değildir.

Siyasi alandaki sorunlar, rejim ve sistem endişeleri, bu eksende cereyan eden kavga ve karmaşalar anında toplum bünyesine sirayet ederek ideolojik katılıklara yol açmıştır.

Bunlara ek olarak, sosyal ve ekonomik problemlerin giderek çeşitlenip ağırlaşması, Türkiye'nin önünü tıkamış, görüş açısını daraltmış, insanlarımızın umudunu kapatmıştır.

AKP'nin iktidar yıllarında; itibar ve imajı sarsılan siyaset, değer ve çözüm üretemeyen parlamento, hoşgörü, mutabakat ve dayanışmayı geride tutan siyasi kültür bariz olarak belirmiştir.



Başbakan Erdoğan az önce ifadeye çalıştığım eski tarz ve cepheleşmeye dayalı siyaset modelini kılavuz olarak belirlemiştir.

Gidişat engellenmezse, Türkiye hızla parti devletine doğru ilerleyecek, başkanlık kılıfıyla otoriter bir yapı inşa edilecek, üniter yapı dağılarak federasyona sapacak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü imha olacaktır.

Tehlike bu kadar yakın ve görünürdür.

Başbakan Erdoğan cambaza bak mealinden hareket ederek, gün gibi meydanda olan beka sorunlarını istismar ve yapay çatışma alanları inşa ederek örtmeye çalışmaktadır.

Bundan dolayı milletimizi kutuplaştırmak, küstürmek için sürekli kin ve nefret aşılacaktır.

Gezi Parkı bunun için önemli bir saha olmuştur.

Başbakan'ın her sözü germekte her beyanı kızgınlıkları artırmaktadır.

Başbakan Erdoğan'a göre hak arayan herkes tehdittir.

Demokrasi talebinde bulunan herkes sakıncalı ve mahsurludur.

Sesini duyurmaya, hakkını aramaya, taleplerini sıralamaya kim kalktıysa ya faiz lobisine parasız neferlik yapmakla suçlanmış ya da oynanan oyuna kurban edilmekle itham edilmiştir.

Meselenin daha ilginç tarafı ise, geçmişteki sözleriyle çelişkiye düşmekten de hiç rahatsızlık duymamasıdır.



Altını önemle çizmek isterim ki, Başbakan Erdoğan'ın 1 Şubat 2011 tarihli Meclis grup toplantısında Mısır'ın o zamanki Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i hedef alarak yaptığı konuşmasıyla, bugünkü tutumu taban taban zıtlıklar içermiştir.

Başbakan; "içindeki sorunları çözemeyen, iç karışıklardan kurtulamayan, kendi arasında uzlaşa sağlayamayan ülkelerin aydınlık bir geleceğe ulaşamayacakları" tespitini unutmuştur.

"Tarihte baskıyla, sindirmeyle, korkutmayla ayakta kalmayı başaran hiçbir yönetim yoktur." dediği günleri aklından çıkarmıştır.

"Hak ve özgürlüklere hiçbir yönetim kayıtsız kalmaz." dediği günleri hafızasından silmiştir.

"Demokrasi; halkın sesine, gönlüne, idaresine, taleplerine sahip çıkmayı, bunları yönetime yansıtmayı gerektirir; halka gözünü, gönlünü, kulağını kapatan yönetimler uzun ömürlü olamazlar." dediği günleri görmezden gelmiştir.

"Halkın haykırışına, son derece insani taleplerine kulak verin, kulak verelim. Halktan gelen değişim arzusunu hiç tereddüt etmeden karşılayın." tavsiyelerini çoktan gündeminden çıkarmıştır.

Ve daha da ileri giderek; "Halkı tatmin edecek adımlar atın diyorum. Bugünün dünyasında özgürlükler artık ertelenemez, göz ardı edilemez." sözleri hakikaten kayda değerdir.



Başbakan Erdoğan Libya'daki olaylar ekseninde Kaddafi'ye yönelik olarak 22 Şubat 2011 tarihli Meclis grup konuşmasında; "Demokratik taleplerini dile getirenlere karşı insaf dışı müdahalelerin yapılması şiddet sarmalını büyütür." yaklaşımını isabetle dile getirmiş olsa da, malumlarının olacağı üzere bugün bu sözünü çoktan kulak ardı yapmıştır.

22 Mart 2011 tarihli Meclis grup toplantısında Başbakan'ın şu sözleri herhâlde incelenmeye ve üzerinde tahlile layıktır: "Biz demokrasinin, insan haklarının, ifade özgürlüğünün tarafındayız. Biz çatışmanın, baskının, şiddetin, zulmün tarafında değil hakkın, adaletin, uzlaşmanın, kucaklaşmanın yanındayız."

Yine Başbakan 5 Nisan 2013 tarihli Meclis grup toplantısında; "Libya'da olsun, Suriye'de olsun, Yemen ve Bahreyn'de olsun, daha fazla kan akmadan, daha fazla acı yaşanmadan, halkların hissiyatına, arzu ve taleplerine karşılık gelecek reformların acilen yapılmasını yüksek sesle dile getirdik ve getiriyoruz." açıklamaları da kendisini inkar eden bir nitelik taşımaktadır.

15 Kasım 2011 tarihli Meclis grup toplantısında ise doğrudan Başar Esad'a seslenen Başbakan Erdoğan; "Medeni dünyaya, komşularına ve insanlık değerlerine sırt çeviren hiçbir yönetim başarılı olamaz, ayakta kalamaz. Uluslararası meşruiyetini ve toplumsal desteğini kaybeden hiçbir yönetim uzun ömürlü olamaz." yorumunu yaparak bugünlerdeki duruşuyla tenakuza düşmüştür.

Başbakan Erdoğan'ın daha birçok benzeri görüş ve düşüncesi vardır.



Bu kadar gelgitleri olan, sürekli kendisini yalanlayan ve tekzip eden birisinin siyasi inandırıcılığında bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Başbakan Erdoğan Türk milletini kafasında 36'ya bölmeye çalışırken, meğirse yüzünü, karakterini dilimlemiş ve kişiliğini de ayrı ayrı kafeslere yerleştirmiştir.

Canı hangisini isterse, işine hangisi geliyorsa onu almış ve kullanmış; böylece siyasette köşesi olmayan, kenarları silik, sınırları kalkmış birisine dönüşmüştür.

Geçmişte "Biz herkes için demokrasi istedik, herkes için daha fazla özgürlük istiyoruz." diyen kişiyle, demokratik beklentilerini şimdilerde dile getirenlere gazlı, coplu, tomalı saldırı emrini bizzat veren; vandallar, şiddetseverler, barbarlar diyerek savaş açan aynı kişidir.

İleri demokrasi diyen kişiyle, "Taksim'e çıkanlar işgal kuvvetidir" diyen kişi aynıdır.

Bu olacak, normal görülecek ve makul bulunacak şey değildir.

Sayın Başbakan gerçek işgalcilerle düşüp kalkan, onlara yakayı kaptıran ve Türkiye'yi ikram eden birisi varsa, bil ki bu senden başkası değildir.

İstanbul'un doğal ve tarihî güzelliği seninle darbe üstüne darbe almıştır.

Yabancılar seninle İstanbul'a konmuş, Arap şeyhleri senin yardım ve ön açmanla Boğaz'ı parsellemişlerdir.



Şimdi kalkıp da masum vatandaşlarımızı ve gençlerimizi işgalcilerle bir görmeyen, aynı kategoriye sokmayı ayıptır, iftiradır.

Ayrıca Başbakan Erdoğan'a göre genç kardeşlerim çok kötü oyuna gelmiştir.

Birileri gençlerimizi çevre diye aldatmış, yeşil diye aldatmış ve tezgahın içine düşürmüştür ve kullanmıştır.

Başbakan Erdoğan bilmelidir ki, masumane ve şiddete varmayan taleplerle kendilerini ifade eden gençlerimizi azarlamak, aldatıldıklarını iddia etmek, küçümsemek kendisine bir şey kazandırmayacaktır.

Sayın Başbakan unutma ki, Türk gençliği aldanmaz, aldatmaz ve kimsenin oyununa da bile bile kapılmaz.

Sen aldatmanın manifestosunu yazmaya devam et, Türk gençliği de seni kara kalemle not etmeyi sürdürecektir.

İnanıyorum ki, Başbakan'ın böylesine aşağılayıcı ve hafife alıcı sözlerine en kat'i cevabı da bizzat Türk gençliği sandıkta verecek, bu zihniyeti silkeleyip, sallayıp koltuğundan yüz üstü düşürecektir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan millî iradeye saygı mitingleri düzenlemektedir.

Ne var ki kullandığı dil son derece ayırıcıdır.



Konuřmaları son derece istismarcı ve tehdit yüklüdür.

Başbakan Erdoğan özellikle manevi değerlerimizi siyasi malzeme yapmaktan bir an olsun vazgeçmemektedir.

Sanki yüce dinimizi kendi tekeline almış gibi hezeyan içinde açıklamalarda bulunmaktadır.

Şu sözler Başbakan'ın ağızından Samsun'da yapmış olduđu konuşmasında bir bir dökülmüştür:

“Namazda kıyamla direniriz, onlar milyonlarca tweet atınlara, bizim tek bir besmelemiz oyunlari bozara.”

“Onlar yaksınlar yıksınlar, yağmalasınlar, bizim tek bir la havlemiz bütün tuzağı bozara.”

“Onlar camilere ayakkabılarla girsınlar, onlar camilerde içki içsinler, onlar başörtülü kızlarımıza el uzatmaya kalksınlar, bu milletin duası, bu milletin bir kez ya Allah, Ya Fettah, Ya Sabir demesi onların bütün hesaplarını altüst eder.”

Bunlar ancak düşmana karşı söylenecek sözlerdir.

Bunlar ancak milleti bölmeye ve iki farklı uca taşımaya çalışan eski tip siyaset çürümüşlüğünün bir yansımasıdır.

Başbakan Erdoğan kendisini ne zannetmektedir?

Besmele çekmesini bir tek şahsı mı bilmektedir?

Yüce dinimizi yalanlarına, riyakârlıklarına, aslı astarı olmayan ifadelerine payanda yapmaktan dolayı hiç mi yüzü kızarmamaktadır?





Bu kafa yapısıyla Türk milleti nereye kadar gidecektir?

Başbakan kimin iyi kimin kötü Müslüman, kimin mümin kimin münkir olduğuna karar verecek ehliyeti kendisinde nasıl görebilmektedir?

Başbakan ulema mıdır, allame midir?

Samimi din alimlerimiz, kâmil ve Allah dostu velilerimiz, üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde görev yapan muhterem öğretim üyelerimiz Başbakan'ın İslamla aldatmasına, ahkam kesmesine, fetvalar vermesine nereye kadar suskun kalacaklardır?

Besmele çekerek oyunları bozduklarını söyleyen Başbakan, Amerikan askerlerine dua ettiği, küresel kanlı projelere eşbaşkanlık yaptığı zamanları ne çabuk unutmuştur?

İşgalcilere kapılanmak, Müslüman kanını oluk oluk akıtanlara, bölünmemizi ve parçalanmamızı gözleyenlere sarılmak ve dalkavukluk yapmak İslam'ın neresinde yazılıdır?

Bununla birlikte merhamet ve hoşgörü abidesi kutlu dinimizi bölücülüğe bahane bulmak amacıyla insafsızca malzeme yapan Başbakan; akıl, zeka ve gönülle arasındaki bağı koparmış atmıştır.

Bu ayıptır, bu günahdır ve bu kesinlikle şeytani bir eğilimdir.

Teröristbaşına peygamber diyenlerle aynı safta, aynı hedefte ve aynı amaçta bir araya gelen bu zihniyet, yüce dinimizin kutlu mirasına, vahdet çağrısına ve fitneyi defeden yüksek faziletine saygısızca davranmaktadır.



Geçtiğimiz Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin maneviyat yüklü atmosferini, bölücülüğü mazur ve meşru göstermek için kirletme teşebbüsü de hatırımızdadır.

Şu şımarıklığa ve sıskalığa bakınız ki, Başbakan Erdoğan kimin insani kimin İslami ve kimin Muhammedi yolda olduğunu tespit ve tayin etme mezuniyetini kendisinde görmektedir.

AKP'ye oy veren muhterem ve mütedeyyin kardeşlerim bunları görmeli, art niyetlilerin gerçek yüzünü deşifre ederek hadlerini bildirmelidir.

Bu inançlarımıza sadakatin ve imanımıza hürmetin bir gereğidir.

Başbakan açısından, süreç denilen ihanetin karşısında olanlar, PKK'ya verilen tavizleri şiddetle eleştirenler hak ve hakikat yolunda değıldir.

Türk milletinin varlık ve birlik haklarına sahip çıkma konusunda azim ve inanç dolu olanlar İslami davranmamaktadır.

Başbakan için İmralı canisiyle masaya oturmak, PKK'nın taleplerini aşama aşama cevaplamak ve PKK'nın sözde asayiş birlikleri oluşturmasını sessizce izlemek yerinde olup insani ve itikatlarımıza da uygundur.

İşte bu şirkin ta kendisidir.

İşte bu günahın karesidir.



Başbakan Erdoğan; papaz cübbeleri giydiğini, Papa heykelleri altında imzalar attığını, kiliseleri onardığını, misyonerlere ortam açtığını Türk milletinin unuttuğunu mu sanmaktadır?

Bu aralar sıklıkla dile getirdiği camilerde içki içildiği, ayakkabıyla girildiği ve baş örtülü kızlarımıza saldırıldığı iddiaları da geçirtilirilecek türden değildir.

Sayın Başbakan camilerden içki içenler kimdir?

Başörtülü kızlarımıza saldıranlar kimlerdir?

Seni uyarıyorum; Müslüman Türk milletini tahrik etme.

Müslüman Türk milletini birbirine düşürmeye çalışma.

Bilmelisin ki, izlediğin bu siyaset toplumsal bölünmeleri, düşmanlıkları, inanan inanmayan kamplaşmasını geri dönülemez noktalar taşıyacaktır.

Gelişmelerden anlaşıldığı kadarıyla, Başbakan Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye belirsizliğe doğru hızla mesafe almaktadır.

Ülkemiz bu bunalımdan ve kısır döngüden çıkmalı ve çıkarılmalıdır.

Çare demokrasi içinde aranmalı, yöntem demokratik mekanizmaların harekete geçirilmesinde bulunmalı ve sandık seçeneği üzerinde ısrarla durulmalıdır.

Taksim'i belirli saatlerde ablukaya alan Başbakan, ülkemizin diğer yörelerini de burası gibi sanmamalıdır.



Şikâyet ve itirazlar gittikçe yoğunlaşmaktadır.

Başbakan Erdoğan sosyal, ekonomik ve siyasal bir afet olmayı başarmıştır.

Dövizi yükselten, borsayı indiren, insanlarımızı ekonomik kayba uğratan bizzat kendisi ve çatışmacı dilidir.

Bu gelişmeler aslında Türkiye ekonomisindeki dengelerin pamuk ipliğine bağlı olduğunu kanıtlamıştır.

Başbakan Erdoğan kendisini ve yaptığı görevini, yeterlilik düzeyini, kapsayıcılığını ve samimiyetini gözden geçirmelidir.

Arap Baharı tipi toplumsal ve siyasal keşmekeşe Türkiye'yi düşürmekten sakınmalı; sorumlu ve hassas davranacak basireti göstermelidir.

Etrafındakiler Başbakan'a doğru bilgi vermeli ve uyarmalıdır.

Şahsına yönelen tepki ve nefretin kaynağına inmeli ve süratle zaman geç olmadan özeleştirici yaparak demokrasinin önünü açmalıdır.

Aziz milletim bilmelidir ki, Başbakan Erdoğan'a Türkiye mecbur değildir.

Yapamıyorsa gitmeli, yapacak olan, derleyici, toplayıcı, bütünleştirici ve herkese hitap eden ve kucaklayan bir siyasi iktidar gelmelidir.

Bu iktidarı da inşallah milliyetçi Hareket'ten başkası olmayacaktır.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Bir dięer üzerinde durulması gereken konu da Bařbakan Erdoğan'ın bayrak asma kampanyasının sözcülüęüne soyunmasıdır.

Daha düne kadar bayraęı tahrik unsuru olarak gören Bařbakan, birden bayrak sevdalısı kesilmiřtir.

Açık hava toplantılarında sürekli bu konuya vurgu yapmıřtır.

Esasen ay yıldızlı al bayraęımızın itibarıyla oynayan bellidir.

Bayraęın haysiyetini gölgeleyen, saygınlıęını örseleyen bilinmektedir.

Bayraęı provokasyon aracı olarak gören kiři de hepimizin malumu olup Bařbakan'dan başkası deęildir.

Biz Türk bayraęına hükümet kaynaklı hakaretleri, tacizleri ve bölücü alçaklarca yapılan küstah müdahaleleri reddettięimiz için 20 Nisan 2013 tarihinde İzmir'de bayrak temalı açık hava toplantısı yapmıřtık.

Ve bağımsızlıęımızın, şerefimizin sembolü olan bayraęımızı baęrımıza basmıř, hak ettięi yükseklerde, hak ettięi zirvelerde ne pahasına olursa olsun dalgalanacaęını dostu da, düşmana da göstermiřtik.

řimdilerde Bařbakan Erdoğan sanki rüyasında görmüř gibi, sanki aklı başına yeni gelmiř gibi bayraęa sahip çıkmaya çalışmaktadır.



Sayın Başbakan, İmralı canisiyle pazarlık yapan, PKK paçavralarının meydanlarda sallanmasına onay veren birisinin Türk bayrağını övmesi ve evlere asılmasını hararetle tavsiye etmesi iki yüzlülüktür.

Sen "Oyun bozuyorum, tarih yazıyorum." derken en büyük oyunun sayfalarını bölücü teröristlerle, küresel destekçilerle kanlı mürekkep eşliğinde yazdığını görmeli ve kabullenmelisin.

Hem süreç ihaneti kapsamında sözde Kuzey Kürdistan beyanlarına sessiz kalacaksın hem de bayrak diyeceksin.

Hem İmralı canisiyle Türk milletini müzakere edecek, ev hapsi için fırsat kollayacak, Türkiye'yi bölmek için PKK'ya kucak açacaksın hem de Türk bayrağına sahip çıkacaksın.

Hem millî yetçiliği ayaklar altına alacak, Türklüğü silmeye kalkışacak, kimliğimizi sabote etmeye yelteneceksin; hem de bayrak asın diyerek yaygara koparacaksın.

Sen git de İmralı canisinin posterlerini, PKK'nın kanlı paçavralarını sokaklara, meydanlara ve evlere asanlara huşu ve hayranlık içinde bak.

Sana bundan başkası yakışmaz, sana bundan başkası şık düşmez.

Başbakan Erdoğan, bir de üstüne üstlük Erzurum'da Üç Hilalli bayrağımızın asılmasını önermiş ve gururumuz diyerek övmüştür.

Başbakan'ın bugünlerde Üç Hilal hayranlığı dikkat çekicidir.



Bundan sonra; ırkçı, kafatasçı, kovboy, Fatiha bilmeyenler, hayvanlar, morg bekçileri dediği aziz dava arkadaşlarıma iltifatlar yağdırırsa kimse şaşırmmamalıdır.

Başbakan Erdoğan'a bildirmek isterim ki, Üç Hilal'in altında kendisine ve emellerine asla yer yoktur ve olmayacaktır.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Bugünkü toplantımızla partimizin 24'üncü dönem 3'üncü yasama yılındaki çalışmalarını tamamlamış olacağız.

Bu dönem içinde gerek Genel Kurulda, gerekse de komisyonlarda partimizi en iyi şekilde temsil ettiniz ve millî yetçi Hareket Partisinin farkını gösterdiniz.

Bundan dolayı hepinizi kutluyorum.

Seçim bölgelerinizde aziz vatandaşlarımız sizleri beklemektedir.

Hepsine ulaşınız, hepsiyle mutlaka temas ve diyalog kurarak partimizin politikalarını, Türkiye'nin sorunlarına yönelik düşüncelerimizi anlatınız.

Ülkemizin ağırlaşan sorunlarını, bu sorunlara neden olan fail ve faktörleri bıkmadan, yorulmadan, tıpkı Meclis çatısı altında göstermiş olduğunuz çalışkanlık gibi, aktarınız ve mutlaka da gönülleri kazanınız.

Seçim bölgelerinizdeki muhterem kardeşlerimize selamlarımı götürünüz.



Ve milliyetçi Hareketin başarılı olacağını, sorunlarını çözeceğini, iktidara geleceğini müjdeleyiniz.

Giderek ağırlaşan ekonomik gelişmelerin yaşantılarına nasıl yansıtacağını, sorumlularının kimler olduğunu, olumsuz gelişmelerin nelere yol açacağını ve ailelerini nasıl etkileyeceğini önemle vurgulayınız.

Türkiye'yi bölünme ve parçalanma sürecine sokmaya çalışan çözüm ihanetini her tarafta anlatınız.

Bu konulardaki bütün birikimlerinizi ve tecrübelerinizi aynı zamanda teşkilat mensuplarımızla paylaşınız ve sağlam bir işbirliği içine giriniz.

Konuşmama son verirken, bu zamana kadarki Meclis çalışmalarına büyük katkıları olan siz değerli milletvekili arkadaşlarıma takdirlerimi ve şükranlarımı sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Yaklaşan mübarek ramazan ayının aziz milletimize ve İslam dünyasına huzur, bereket ve esenlikler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Yapacağınız siyasi çalışmaların ülkemize, demokrasimize ve partimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

**Sağ olun, var olun.**



