

II  
MÜZAKERENİN SONU  
“İhanet ve Bölünme”

MÜZAKERENİN SONU  
“İhanet ve Bölünme”



DEVLET BAHÇELİ



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ



[www.mhp.org.tr](http://www.mhp.org.tr)









2012 yılından 2013 yılına devreden Türkiye gerçeğinde;

- Siyaset gölgelenmiş, sosyal hayat örülenmiş, ekonomi aşınmıştır.
- Hukukun objektifliği sakatlanmış, toplumsal ahlak yaralanmış ve iş birliği eğilimleri körelmiştir.
- Kardeşlik bilinci hasar almış, millî kimlik tahribata maruz kalmış ve Türk milleti tüm cephelerden hücumu uğramıştır.
- Millî eğitim sistemi hedef yapılmış, millî varlıklar peşkeş çekilmiş, millî tarih geçmişle yüzleşme parolasıyla ters yüz edilmiştir.
- Komşu coğrafyalara haçlı planları servis edilmiş ve onursuzluk ileri demokrasiyle makyajlanmıştır.
- Kavga, kargaşa, dargınlık ve husumet tohumları zehirli meyvelerini vermiştir.
- Cepheleşme her alanda kök salmış her kesimde derinleşmiştir.
- Ekonomik ve sosyal sorunlar insanımızın üzerine çığ gibi düşmüş; yokluk, yoksulluk ve işsizlik aşılmaz, geçilmez ve telafi edilmez boyutlar kazanmıştır.
- Bölücü terör ile etnik tahrikler alabildiğine tırmanmış, hain saldırılar sıradanlaşmış, şehitler artmış ve son yurdumuzun üzerine kara bulutlar çökmüştür.

Hükûmet, geride kalan bir yılı tamamen günübirlik meselelerle geçiştirmiş, gündem imal etmekle meşgul olmuş ve Türk milletini oyalamıştır.

**Devlet BAHÇELİ**





## İÇİNDEKİLER

---

08 Ocak	2013	.....	9
15 Ocak	2013	.....	39
22 Ocak	2013	.....	65
29 Ocak	2013	.....	95
05 Şubat	2013	.....	125
12 Şubat	2013	.....	151
19 Şubat	2013	.....	181
26 Şubat	2013	.....	211
05 Mart	2013	.....	241
12 Mart	2013	.....	273
19 Mart	2013	.....	303
26 Mart	2013	.....	333





## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

08 OCAK 2013







**Değerli Milletvekilleri,**

**Muhterem Misafirler,**

**Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,**

2013 yılının bu ilk grup toplantısına başlarken mümtaz heyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Maalesef bugünkü konuşmama acı ve üzüntü verici bir kazayı sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında metan gazının açığa çıkmasıyla sekiz işçimiz hayatını kaybetmiş, birisi de ağır yaralanmıştır.

Merhum işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve Zonguldaklı vatandaşlarıma baş sağlığı diliyor, yaralı kardeşimize ise acil şifa temenni ediyorum.

Bu kazanın tüm yönleriyle araştırılarak, varsa ihmal, eksiklik ve kusurların bir an önce ortaya çıkarılması çok büyük önem arz etmektedir.



İş kazalarını hafife alan, tedbir almada zafiyeti bulunan yöneticilerin durumları da muhakkak ki gözden geçirilmeli, benzeri felaketlerin önlenmesi için her titizlik ve dikkat mutlaka sergilenmelidir.

Bu facianın yaraları süratle sarılmalı ve görevi başındayken aramızdan ayrılan işçilerimizin aileleri mağdur edilmemelidir.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Türkiye tam 10 yıldır umutla yeni bir yılı karşılamakta, hevesle yeni bir yıla girmektedir.

İyimser duygular, olumlu bekleyişler, huzura duyulan özelemler her yılın başında sabırla seslendirilmektedir.

Bu zamana kadar, milletimizin mutlu ve müreffeh olması, bir ve diri durması, devletimizin güçlü ve itibarlı hâle gelmesi siyasetimizin ana gayesi olduğundan taleplerimizin istikameti de sürekli bunlara yönelik olmuştur.

Her defasında, kararan, karmaşıklaşan ve kaybolan bir yılın ardından; aynı döngülerin, aynı ezberlerin ve aynı nakaratların tekrür etmemesi hepimiz tarafından dile getirilmiştir.

Ne var ki yeni bir yılın başındaki canlı ve heyecanlı dilekler, kısa süre sonra yerini umutsuzluğa, bezginliğe ve yılgınlığa bırakmıştır.

Zira yeni diye ümit bağladığımız, yeni diye peşine düştüğümüz yıllar, maalesef sonunda acı mağlubiyetleri, artan hezimetleri ve dayanılmaz eziyetleri beraberinde getirmiştir.



2012 yılının da bu söylediklerimden bir farkı yoktur.

Geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarını aşabilmek adına kalıcı ve tesir düzeyi yüksek hiçbir hamle, hiçbir girişim yapılamamıştır.

Aksine sıkıntılar daha fazlaşmış, sorunlar daha da ağırlaşmıştır.

Bu açıdan 2012; kayıp, karanlık ve kutuplaşmaya teslim olmuş bir yıl olarak hafızalarımızda çıkmayacak şekilde yer etmiştir.

AKP zihniyeti acziyetini kapatabilmek, eksikliklerini örtebilmek için sözde dikleşmeden dik durma iddialarına 2012'de de sığınmış, değişim borazanlığı, vesayet ve statüko karşıtlığıyla millî kimliğe ve emanetlere yine sırt dönmüştür.

Hükümet Türk milletiyle duygu bağını, gönül rabitasını ve sadakat hissini koparmış, yozlaşmanın ve yabancılaşmanın uçurumuna savrulmuştur.

Geride kalan yıl içinde bu durum fazlasıyla görünür ve yaşanır bir hal almıştır.

2012 yılından 2013 yılına devreden Türkiye gerçeğinde;

- Siyaset gölgelenmiş, sosyal hayat örselenmiş, ekonomi aşınmıştır.

- Hukukun objektifliği sakatlanmış, toplumsal ahlak yaralanmış ve iş birliği eğilimleri körelmiştir.



- Kardeşlik bilinci hasar almış, millî kimlik tahribata maruz kalmış ve Türk milleti tüm cephelerden hücumla uğramıştır.
- Millî eğitim sistemi hedef yapılmış, millî varlıklar peşkeş çekilmiş, millî tarih geçmişle yüzleşme parolasıyla ters yüz edilmiştir.
- Komşu coğrafyalara haçlı planları servis edilmiş ve onursuzluk ileri demokrasiyle makyajlanmıştır.
- Kavga, kargaşa, dargınlık ve husumet tohumları zehirli meyvelerini vermiştir.
- Cepheleşme her alanda kök salmış, her kesimde derinleşmiştir.
- Ekonomik ve sosyal sorunlar insanımızın üzerine çığ gibi düşmüş; yokluk, yoksulluk ve işsizlik aşılmaz, geçilmez ve telafi edilmez boyutlar kazanmıştır.
- Bölücü terör ile etnik tahrikler alabildiğine tırmanmış, hain saldırılar sıradanlaşmış, şehitler artmış ve son yurdumuzun üzerine kara bulutlar çökmüştür.

Hükûmet, geride kalan bir yılı tamamen günübürlük meselelerle geçiştirmiş, gündem imal etmekle meşgul olmuş ve Türk milletini oyalamıştır.

AKP, kendisine verilen demokratik krediyi cebini doldurmak, yandaşlarını abat etmek ve millî ilkeleri hançerlemek için fırsat görmüştür.



Düne saplanıp kalan, ikilikleri ve közlenmiş ihtilafları eþelemekten haz duyan iktidar anlayışı, Türkiye'yi hiç olmadığı kadar yormuş, sonu meçhul ve sisli hadiselere hapsetmiştir.

Türkiye'nin millî çıkarlarını ve köklü devlet geleneklerini ucuz siyaset malzemesi yapma girişimleri geçtiğimiz yılda da hız kazanmış, yargı, yasama ve yürütme arasındaki gerilim ve çekişmeler çoğalmıştır.

Düne bakarak, geçmiş tecrübelerimize dayanarak 2013'te milletimiz adına sevineceğimiz bir gelişmenin olmayacağını bugünden öngörmemiz kötümserlik olarak değerlendirilmelidir.

Hele hele, biraz sonra ayrıntısıyla yorumlayıp görüşlerimizi aktaracağım bu yılın ilk haftasından itibaren başlayan bölücülük rekabeti ve PKK havariliğindeki heves, bu yılın nelere gebe olduğunu gözler önüne sermiştir.

Her şeye rağmen, yeni yılın, krizden krize sürüklenen ülkemiz için huzur, istikrar ve güven ortamının tesis edileceği aydınlığa çıkış ve kurtuluş yılı olmasını yürekten temenni ediyorum.

Tüm vatandaşlarımızın ve siz değerli arkadaşlarımla yeni yılını bir kez daha kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve refah içinde geçecek bir yıl diliyorum.



## Değerli Milletvekilleri,

Türkiye'nin yüz yüze kaldığı sorunların kapsam ve derinliği şüphesiz çok çeşitli olup, bir hayli de fazladır.

Bu bakımdan milletimizi ilgilendiren her meselenin, her konunun ve her talebin siyaset tarafından imkân ve kaynakların gözetilerek dile getirilmesi ve makul bir çözüm yoluna kavuşturulması gerekmektedir.

Ancak ülke gündeminin ağırlığı ve üzerinde durulması lazım gelen gelişmelerin cesameti ister istemez temas etmeyi arzuladığımız konu başlıklarını daraltmaktadır.

Bu yüzden AKP-PKK-İmralı arasında kurulan diyalog ve müzakere köprülerinin yeni yılla birlikte alenileşmesi dolayısıyla, değerlendirmelerimizi doğal olarak bu çerçevede yapmayı doğru ve mecburi addediyoruz.

Türkiye'nin, millî iradeyi umursamayan, millet varlığını özümsemeyen, millî hedefleri anlamlandıramayan çapsız ve özür-lü siyaset temsilcileri elinde kötü idare edildiği devirler takdir edeceğiniz üzere belirli aralıklarla da olsa görülmüş ve yaşanmıştır.

Dürüstlükten yoksun, idealden mahrum ve adanmışlıktan muaf siyasi yönetimler, milletimizin hak ettiği seviyelere gelmesine katkı vermemişler, müdahil olmamışlardır.

Bu yüzden de yoksulluk aşılamamış, refah sağlanamamış, işsizlik çözülememiş ve milletler mücadelesinde ön safhalara geçilememiştir.



Bununla birlikte yıllardır büyük can ve mal kayıplarına mal olmuş etnik merkezli terör ve siyasal bölücülüğün ihmal ve iradesizlikle mesafe almasına da engel olunamamıştır.

Biz bugün, milletimizin varlığının, geleceğinin, güvenliğinin ve kardeşliğinin hilafına yaşanan bu talihsiz dönemleri hüzün ve ibretle hatırlıyoruz.

Ancak, AKP hükümetinin inatla ilerlemekte olduğu tehlikeli yol ve benimsediği siyasi tercihler geride bıraktığımız bütün olumsuzluklardan çok daha keskin, çok daha kesif ve benzerlerinden daha kötü sonuçlara yol açmaktadır.

Her şeyiyle ortadadır ki, etrafı ateşle çevrilmiş, sınırları ihanetle çizilmiş, muhteviyatı boyun eğmeyle belirlenmiş kara ve ara bir dönemden geçen Türkiye Cumhuriyeti, devlet ve millet olarak çok ciddi beka sorunuyla karşı karşıyadır.

Maruz kaldığımız menfur suikastın hedefi, Türkiye'nin millî birliği, millî güvenliği, millî varlığı ve bin yıllık kardeşlik hukukudur.

Ülkemizi etnik tuzakların içine çekmek isteyen ve nereden bakarsak bakalım iki asrı aşan bir mazisi bulunan küresel oyun, plan, proje ve heveslerin AKP'yle başını kaldırıp inisiyatif elde ettiği anlaşılmaktadır.

Damat Ferit lobileri, Sait Molla takipçileri, Şerif Hüseyin müttefikleri, Anzavur taraftarları, Seyit Rıza misyonerleri, Şeyh Said izcileri, Doğu Sorunu mucitleri, Mondros sevdalıları, işgal





artıkları, isyan kalıntıları AKP'nin ampulünde toplanmış ve AKP'nin uyarıcı etkisiyle yattıkları kış uykusundan uyanmışlardır.

Karlofça'dan Küçükaynarca'ya, Sevr'den yıkım projesine kadar Türk ve İslam değerlerine karşı ne kadar hazım ve tahammül sancısı çeken varsa AKP'yle hayat bulmuş, AKP'yle gözlerini açmıştır.

İş birlikçiler sıra sıra dizilmiş, sömürge tahsildarları peş peşe takılmış, emperyalizmin uşakları saf saf hizalanarak AKP'de buluşmuştur.

Bir tek Milliyetçi Hareket Partisi kalmış ve yalnızca gücünü büyük Türk milletinden alan Türk milliyetçileri küfrü ve melaneti tek başına karşısına almıştır.

1919'lu yıllardaki milliyetçi kudret, millî kuvvet aynısıyla Üç Hilal'de canlanmış, Üç Hilal'de sancaklaşmıştır.

Millî bağımsızlığın helecane ve heyecanı, millî hâkimiyetin inanç ve ilhamı, Türkiye'nin dirliği ve birliği milliyetçilere emanettir, milliyetçilerin omuzlarına yüklenmiştir.

Bu tarihî görev bizim için şeref meselesi olup, her türlü mülahaza ve tartışmanın üzerindedir, önündedir ve öyle de kalacaktır.

Görüyor ve yakından takip ediyoruz ki, fikir ve figüranı bildik sima ve belli niyetler olan; senaryosu kan, çirkeflik ve düşmanlıkla yazılan bir oyun arkası arkasına vizyona sokulmaktadır.



Bu sinsi oyunun sahnelenmesindeki maksat, Türkiye'yi kimlik tahrikleriyle kavga ve iç çatışma ortamına çekerek geleceğini karartmak ve dönüşü olmayan ayrılığı ve kopmayı milletimiz içinde teşvik etmektir.

Tarih sayfalarından ders çıkarması gereken AKP hükûmetinin ise bu çöküş güzergahını adımlamaktan en ufak rahatsızlık duymadığı, bilakis keyifle bozgunculuğu ve fitneyi yaygınlaştırmaya kararlı olduğu görülmektedir.

Başbakan Erdoğan bunun için çok mücadele vermekte, çok mesai harcamaktadır.

Başbakan'ın, bölücü heveslere cesaret vermenin, etnik tahrikleri sürdürmenin ve bunlardan çıkar ummanın, Türkiye'nin millî birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini katledecek tarihî bir ihanet olduğunu bilmesi ve girdiği yanlıştan dönmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır.

AKP zihniyetinin teslimiyet siciline, terörle iş birliği üzerine kurulu sabıklarına bu yılda yenileri ve daha da fazlaları ilave olacağı şimdiden belli olmuştur.

Anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'nin yıkılması, Türk milletinin bölünmesi amacıyla kavramsallaştırılan yıkım yolunun kısa vadeli birinci aşamasında, PKK dayatmalarının hayata geçirilmesinin psikolojik altyapısı hazırlanacak, bu konuda köprü görevi görecektir. idari ve yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.



Türk kavramının engellenmesine yönelik girişimler için idari adımlar ve İmralı canisinin hapis hane koşullarının iyileştirilmesi bu ilk aşamada gündeme gelecektir.

Orta vadeli ikinci aşamada, kanun değişikliği gerektiren konularda düzenlemeler yapılacak ve TBMM'yi ihanete ortak edilmeye çalışılacaktır.

Üçüncü ve son aşamada ise Anayasa değişikliklerinin gündeme taşınacağı ve eğer mümkün olursa üniter yapısının bozularak bölünmesi temin edilmiş olacaktır.

Gelişmeler bize bunları işaret etmekte, bunları göstermektedir.

Türk millî kimliğinin değiştirilmesi, ikinci bir dilin seçmeli dersten ileriye taşınarak eğitim dili hâline gelmesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın kabul edilmesi eşliğinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasıyla federasyona zemin hazırlanması taksit taksit karşılanacaktır.

Türkiye'nin bu yükü taşımaya artık mecali kalmamış, bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır.

Bu noktaya adım adım nasıl geldiği hakkında herkes dürüst bir vicdan ve akıl muhasebesi yapmak durumundadır.

Türkiye'nin geleceğinin kurtarılmasının her şeyden önce buna bağlı olduğu unutulmamalıdır.

İçine sürüklendiği bu ağır şartlar karşısında, millî bir seferberlik ruhuyla harekete geçmek her Türk vatandaşının kaçamayacağı tarihî bir görev ve sorumluluktur.



Devlet ve toplum hayatımızın her alanının içten içe kemirilmesine ve Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan çökertilmesi için yürütülen sistemli saldırılara karşı ilgisiz ve tepkisiz kalmak, tarihin asla affetmeyeceği bir gaflet olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu hassasiyetle hareket edecek, bu şuurla siyasetini şekillendirecek, var gücüyle Türkiye'ye ve Türk milletine sahip çıkacaktır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Türk milleti yeni yılın ilk günlerinden itibaren İmralı canisini odağına alan yeni bir müzakere ve mütareke arayışlarına şahit olmaktadır.

AKP hükûmeti PKK'nın paçasından tutmuş, çekim alanına kapılmış ve bir kez daha niyet ve tarafını kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlamıştır.

Bildiğiniz gibi Başbakan Erdoğan, müebbet hapis cezası hükümlüsü teröristbaşıyla görüştüklerini geçtiğimiz yılın son günlerinde katıldığı bir televizyon programında ikrar etmiştir.

Ancak bu açık ve cüretkâr beyana rağmen, AKP'nin İmralı adasına düşkünlüğü, İmralı canisine yakınlığı, kurduğu sohbet ve muhabbet ortaklığı yeni değildir.

Yeni olan Başbakan'ın pervasızlığı, hükûmetinin şüursuzluğu ve meseleyi sıradan görerek topluma artan ölçekte kabul ettirmeye gayret etmesidir.



Artık Türkiye terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet fukaralığıyla bire bir muhataptır.

Başbakan Erdoğan çizmeyi aşmış, eşiği geçmiş ve bölücü terörün kanlı limanına hükûmetini demirlemiştir.

İmralı canisi, Kandil'deki çetesi, peşmerge başı ve Başbakan pazarlık masasına oturarak Türk milletinin geleceği hakkında kumar oynamaya başlamışlardır.

Hafıza tazelemesi bakımından bugünlere nasıl gelindiğini, nelerin yaşandığını kısaca yeniden ele almak bize aydınlatıcı bilgiler ve bugünü anlamada kolaylıklar sağlayacaktır.

ABD Başkanı Obama'nın 6 Nisan 2009 tarihinde Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşması AKP'ye görev ve ödev olarak yansımış, bilhassa sözde Kürt sorunuyla ilgili düşünceleri yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur.

Cumhurbaşkanı Gül'ün 9 Mayıs 2009 tarihinde Prag'dan Ankara'ya dönüş yolunda sarfettiği "İster terör ister Güneydoğu, ister Kürt meselesi deyin, bu, Türkiye'nin en önemli meselesidir ve mutlaka halledilmelidir." düşünceleri de Obama'nın direktiflerini tamamlamış ve bundan sonra Türkiye kaygan ve karanlık bir kulvara girmiştir.

Ardından Başbakan Erdoğan topa girmiş ve hükûmetini de dönemin yıkımdan sorumlu içişlerini bakanını bu konuya memur etmiştir.



Takip eden süre içinde de PKK ile yürütülen pazarlıkların birincisi 1 Ağustos 2009 tarihinde harekete geçmiştir.

Hükûmet, yanına aldığı “on iki kötü adam” refakatinde, bizim açımızdan yıkımın bir diğer adı olan “PKK açılımı”nda Polis Akademisi zeminini kullanmaktan çekinmemiştir.

PKK'yla pazarlıkların ikinci sırasında 19 Ekim 2009 tarihli Habur terörist karşılama törenleri yer almıştır.

Mehmetçiğin kanını döken, vatan ve millete kasteden insanlık düşmanları davul, zurna ve halaylarla karşılanmış, AKP PKK'ya sınırdaki teslim olmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın umut verici olarak yorumladığı canilerin Habur'da kucaklanması ve çadır mahkemelerde aklanması Türk tarihinin şahit olduğu en rezil manzaralardan birisi olarak hiç unutulmayacaktır.

Şu işe bakınız ki, sevinç ve hürmetle karşılanan katillerin eylem ve örgüt arkadaşları; kan dökmeye, can almaya ve birliğimize kıymaya devam etmişlerdir.

Başbakan'ın “Süreci sil baştan yaparız.” türünden sızlanmaları, suya sabuna dokunmayan kuru gübürtüleri nafîle açıklamalar olarak kalmaya mahkûm olmuş, PKK'nın fendi AKP'yi ne hazindir ki yenmiştir.

Kandil şebekesi AKP'yi tuş etmiş, müzakere afyonunu himayecisi peşmerge başıyla doğrudan doğruya zerk etmiştir.



İlerleyen süreçte analar ağlamasının propagandası yapan blok çökmüş, her gün omuzlara alınan şehitler Türk milletini mateme boğmuştur.

- PKK vurmuş, AKP bakmıştır.
- PKK saldırmış, AKP şaşmıştır.
- PKK bombalamış, AKP bocalamıştır.
- PKK kurşunlamış, mayınlamış; AKP yerin dibine batmış, ama olan Türk milletine olmuştur.

Ellerinde kaleşnikof, havan topu olanlarla, çocukları, genç kızları, kadınları katleden alçaklarla demokrasi konuşulmuş, özgürlük tartışılmış ve barış çubukları içilmiştir.

PKK'yla pazarlıklar Habur'dan sonra da devam etmiş, üçüncü aşamada İmralı canisi ve terör örgütüyle doğrudan temas kanalları açılmış, Oslo görüşmeleri bu şekilde cereyan etmiştir.

Parti olarak İmralı canisiyle görüşmeleri ilk defa gündeme getirdiğimizde Başbakan sinir küpüne dönmüş, ağzına ne geliyorsa bize hakaret olarak sıralamıştır.

Kendisi, 22 Ağustos 2010 tarihinde Kayseri Cumhuriyet meydanındaki konuşmasında aynen şöyle demiştir:

"Bizim PKK ile bir araya geldiğimizi söyleme şerefsizliği yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar, bunun hesabını her yerde vereceklerdir. Biz terör örgütüyle hiçbir zaman masaya



oturmadık, hiçbir zaman da oturmayacağız. Bizim felsefemizde, anlayışımızda böyle bir şey olmaz. Şunu bilin, Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu bir iktidar hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmaz.”

Bir sonraki gün, yani 23 Ağustos 2010 tarihinde, Show TV'de katıldığı bir programda ise, Kayseri'deki konuşmalarını inkâr edercesine İmralı'yla görüşmeleri kabul etmek durumunda kalmıştır.

Bir suçlunun telaşıyla sorumluluğu kendisinden uzaklaştırmak adına Türk siyasetine yeni bir yorum getirmiş ve “Biz hükûmet olarak görüşmüyoruz, devletin istihbarat örgütleri görüşüyor.” diyerek korkudan ve çekindiğinden dolayı devleti sorumlu ilan etmiştir.

2 Eylül 2010 tarihinde ise TV-8'de, bu defa, “Devletin sürekliliği var, bizden önce de İmralı ile görüşüldü” mazeretlerine sığınmayı tek çare olarak görmüştür.

Ne ilginçtir ki, iki gün sonra bu kez de partisinin İstanbul'daki açık hava toplantısında şahsımı ve partimizi hedef alarak, “İddia sahibi, iddiasını ispatla mükelleftir. Benim veya arkadaşlarımla masaya oturduğunu ispat edemezseniz şerefsizsiniz.” kabalığını ve kalitesizliğini göstermiştir.

Allah büyük ve adaletlidir. Doğrunun, hakkın ve haklının yanındadır.





Yalancının mumu her zaman yatsıya kadar yanmış, gizli kapaklı işler kimseyi mutlu etmemiş, pinokyoluk kimseye fayda sağlamamıştır.

Yıllardır soruyoruz, yıllardır sorguluyoruz; İmralı canisiyle görüşme ve müzakereler hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktığına göre şerefsiz kimdir? Şerefsizlik kimin payına ve hanesine düşmüştür?

Şeref dersinden sınıfta çıkmışların, her defasında ikmale kalmışların Türk milletinin ve devletinin şerefini sahiplenmesi nasıl mümkün olacaktır?

Böylesi bir paradoksun içinden nasıl çıkılacak, batan şeref teknesi bölücülük ummanından nasıl çıkarılacaktır?

Sayın Başbakan gelin önce bonusuyla birlikte epey biriken şu şeref bahsinin üzerinde duralım ve açıkta kalan şerefsizlik hesabını artık açılmamak üzere kapatalım.

Böylece hak yerini bulsun, bizim payımıza gecikmiş iade itibarı, sana da yüz kızarıklığı ve bir özür dileme borcu düşsün.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Geçen yılın son günlerinde Şanlıurfa'ya giden Başbakan, burada yaptığı konuşmasında; "Artık şiddet sussun siyaset konuşsun, silahlar sussun fikirler konuşsun." diyerek PKK'ya çağrı yapmış, yürüyen müzakerelere ön ayak olmuştur.



Başbakan PKK'yla konuşmayı siyaset zannetmektedir.

Teröre göz kırpmayı, teröre çanak tutmayı, bölücülüğe can suyu vermeyi, diklenmeleri alttan alarak PKK'ya teslim olmayı marifet saymaktadır.

Üstelik terörle mücadele, siyasetle müzakere sözleriyle de, PKK'nın bir numaralı failini siyasetçi mertebesine çıkarmaktadır.

Hükûmetin İmralı'ya boyun eğmesi, İmralı'daki bebek katilinden sözde çözüm ve barış adına medet umması tarifi çok zor olacak bir travma ve alçalma halidir.

Lütfen dikkat buyurunuz değerli arkadaşlarım, AKP, otuz bin kişinin kanını elinde taşıyan bir terör mahkûmundan insaf, merhamet ve icazet beklemektedir.

16 Aralık 2012'de MİT Müsteşarı'nın Başbakan Erdoğan'ın emri doğrultusunda İmralı canisiyle saatler süren görüşmesi ve bunu hâlen sürdürmesi, 3 Ocak 2013 tarihinde iki BDP milletvekilinin İmralı ziyareti her şeyi açıklığa kavuşturmuştur.

Bu sırada, yeni bir genelkurmay başkanı daha gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra, üçüncü yargı paketiyle yürürlüğe giren adli kontrol mekanizmasıyla serbest bırakılmıştır.

İmralı'nın ayağına gidenler, genelkurmay başkanlığı yapan 80 yaşını aşmış birisini onlarca polis nezaretinde Ankara'ya getirmekten ne tuhaftır ki utanmamışlardır.

Türk askerî gözetimde, terörist ise her tarafta seferdedir.



Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, müzakere edilen öncelikli konu başlıkları arasında;

- Ana dil eğitimindeki zamanlama,
- Anayasa'da Türk kavramının tasfiyesi ve Kürt kimliğinin anayasal güvenceye alınması,
- KCK tutuklularının saliverilmesi,
- Yerel yönetimlere özerklik,
- İmralı canisinin hâpishane şartlarının düzeltilmesi yer almaktadır.

Yani Türkiye'nin bölünmesi, federasyona dönüşmesi, PKK'nın affı, İmralı canisinin önce eve, sonra da özgürlüğüne kavuşması aşama aşama gerçekleştirilecektir.

Bu gelişmelerin hakimiyet ve hürriyetimize en kesif darbe olduğunu görmek istemeyenlerin, Kandil'in İmralı'ya racon kestiğini hayâsızca dile getirmeleri ise şüyü vukuundan beter bir saptırma olarak belirmiştir.

İmralı canisine ses çıkaramayan, karşı gelemeyen, hatta toz kondurmayan küçük beyinlerin, asıl meydan okumanın büyük milletimize olduğunu görememeleri kendi fitratlarıyla son derece münasıptır.

Anlaşıldığı kadarıyla bu güruhun üslubu çuvallamış, ölçüsü kaçmıştır.



Palavracılar, tufeyliler, yanar dönerler iş başı yapmış, müzakereleri masumlaştırmaya soyunmuşlardır.

Taklit akıl ve transfer metotlarla tepki ve direnişleri törpüleyeceklerini hesaplaşmışlar, fakat yanlış hesabın Milliyetçi Hareket'ten döneceğini tahmin edememişlerdir.

Üstelik bir de partimizin İmralı müzakerelerine destek olması gerektiğini söyleyecek kadar zeka ve basiret yoksunu olduklarını ispatlamışlardır.

Ama hâlâ bir şansları vardır. Ne zaman ki okyanuslar kuruyup çöle dönerse, belki o zaman bu dilekleri gerçekleştirebilecek ve aradıklarını bulabileceklerdir.

Şimdi sorarım sizlere, müzakere ve müzakereden sızan başlıklar ihanetin daniskası değildir de nedir?

Türkiye'nin çökmesi, Türk milletinin parçalanması için daha ne yapılacak, daha neler uygulamaya koyulacaktır?

Peki, şehitlerimiz boşa mı mücadele etmiş, analarımız boş yere mi evlatlarını kaybetmiştir?

Bundan sonra sınırdaki nöbet bekleyen, dağda devriye gezen ve vatan ve bayrak müdafaasını her türlü olumsuz şartta yapan Mehmetçiğe, polise, korucuya ne diyeceğiz, neyi bahane olarak ileri süreceğiz?

Recep Tayyip Erdoğanla, Abdullah Öcalan ve arkalarında duran küresel yarıdakçıları bölünmemizi, ayrılmamızı buyurdular, ne yapalım buna rıza gösterin mi diyeceğiz?



Silahlar sussun, eller tetikten çekilsin, barış güvercinleri uçsun, operasyonlar dursun, çözüm olsun, kan akmasın diyen bir eli yağda, bir eli balda PKK elçileri, millet hasımları, insanlık kaçkını yandaş kalemşor sefiller böyle yazdı, böyle istedi ve böyle talep etti, ne yapalım mı diyeceğiz?

Lütfen söyleyiniz, her karışı kefensiz yatan yiğitlerle dolu olan son vatanımızı bundan sonra nasıl ayakta tutacağız?

Her dağa çıkan eninde sonunda Türkiye'yi esir alacaksa, düzeni, güvenliği, hukuku ve devlet umurunu nasıl koruyacağız ve bu coğrafyada millet olarak ne şekilde var olacağız?

Böylesi bir ortamda Afrika'ya gitmekten sakınmayan Sayın Başbakan söyler misin bize, partine % 50 oy vermiş aziz milletimiz, PKK'yı temize çıkar, teröristleri akla, İmralı mahkumuna ipleri ver mi diye arkada durmuştur?

Daha düne kadar idamdan bahseden sen değil miydin?

2007 tarihinde Erzurum'dan attığım urganı beş yıl sonra Ankara Kızılıçhamam'da kapan sen değil miydin?

Kısa süre öncesine kadar teröristlerle kucaklaşan BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaktan bahseden yine sen değil miydin?

"Ben olsam asardım." dediğinle bugün yanak yanağsın, kucak kucağsın ve fiilî eş başkanlık içindesin.

Ne değişmiştir de dün ak dediğine bugün kara, dün eğri dediğine bugün doğru, dün öyle dediğine bugün böyle demektesin.



Başbakan'ın kafasına kimler girmiş, başkanlık vaadiyle aklını kimler çelmiştir?

Kendisini başkan, İmralı canisini de sözde Kürdistan'a baş mı yapacaktır?

Bu olanlar, bu ihtimaller ihanetin, rezaletin yanında inanın bana hafif kalacaktır.

Bu olan biten Türk milletinin başına gelebilecek en büyük beladır.

Kimliği defolu, zihniyeti küflü, millet bilinci sorunlu, milliyet sevgisi noksan olanlar birleşmiş ve İmralı'da buluşmuştur.

Başbakan ve partisi Türkiye Cumhuriyeti'ne misilleme yapmakta, "Ben de olsam dağa çıkardım." ifadeleriyle intikam almaktadır.

PKK terörü ve İmralı canisi Türk milletinden ve Türk devletinden hınçla bedel istemekte, diyet ödetmek için ellerini ovuşturmaktadır.

Ana muhalefet partisi CHP, komşuda pişer bize de düşer mantığıyla AKP ve PKK'nın ihanet yarışına sözüm ona kredi açarak, ön yargılı değiliz diyerek rol kapmaya çalışmaktadır.

BDP ise tecridi kaldırılan teröristbaşıyla huşu içinde görüşmekte, saçlarının ve bıyıklarının beyazladığını ifade ederek insani bir portre çizmeye kalkışmaktadır.



Medyadan sivil toplum kuruluşlarına, temas ve diyalog grubu diye isimlendirilen terör komiserlerine kadar herkes İmralı'ya methiyeler düzmekte, göze girmenin uğraşını vermektedir.

Milletimizin yakından tanıdığı Urfalı bir türkücü bile sanal ortam vasıtasıyla, insan sevdalısı bir sanatçı olduğunu ileri sürerek, özlediği barış yolunun önüne hendek değil, köprü kurulmasını istemektedir.

Bu köprünün altından şehit kanı aktığını, karşı tarafında ise Kandil ve İmralı olduğunu ya anlamamakta ya da anladığı hâlde bundan bozuk zihniyeti gereğince gocunmamaktadır.

Bir tek Milliyetçi Hareket Türk milletinin yanındadır, yalnızca Milliyetçi-Ülkücü hareket Türk milleti sensiz asla diyerek sağlam ve ödün vermeyecek tavır göstermektedir.

Tüm bunlar olurken Başbakan Erdoğan hâlâ sorumluluğu devlete atmaya çabalamakta, kendilerinin görüşmediğini en ufak utanma emaresi göstermeden beyan etmektedir.

Sayın Başbakan, merak etmekteyiz ki, sen muz cumhuriyetinin mi başbakanısın? Yoksa Patagonya'dan mı geldin, Tanzaya'dan mı göç ettin?

Senin ve hükûmetinin talimatı olmadan Türk milletine düşman olan bir terör suçlusuyla görüşülüyorsa Türkiye yanmış, bitmiş ve kül olmuş demektir.

O hâlde başbakanlık görevinden hiç bahsetmemen ve hemen evinin yolunu tutman en iyi ve mantıklı çıkar yol olacaktır.



Buzihniyet hâlâ istismar peşindedir, hâlâ kaçak güreşmektedir.

Yeri gelmişken bizim Başbakan Erdoğan'a bir tavsiyemiz ve teklifimiz vardır.

Nereye çalıştığı, kimlerin acenteliğini yaptığı aşağı yukarı malumumuz olan Cengiz Çandar'ın moderatörlüğünde, İmralı Adasında terörist başıyla birlikte uygun bulacağınız bir televizyon kanalına birlikte katılınız.

Sorundan ne anladığınızı, terörü nasıl tarif ettiğinizi şeffaf ve direkt bir şekilde aziz milletimizle paylaşınız.

Sorunun teşhisinde uzlaşırsanız, bu defa da çözümden ne beklediğinizi ve çözümle neyi kastettiğinizi müştereken açıklayınız.

Çözüm olarak planladığınız önce özeklik, sonra federasyon mudur?

Yoksa siz bağımsız Kürdistan'a mı çözüm diyorsunuz?

Türk milletinin etnik kimliklere taksimi, vatanın ortadan ikiye ayrılması size göre çözümün bir parçası mıdır?

Dağa piknik yapmak için çıkmadıklarını on iki kötü adamın en kıdemlisinden birisi olan gazeteci Hasan Cemal'e itiraf edilen başı ve çetesi hangi tavizlerle silah bırakacak ve hangi yollarla Avustralya'ya gönderilecektir?

Bunlarla ilgili hazırlıklarınız nelerdir, anlaştığınız ve uzlaşmaya vardığınız hususlar nelerden ibarettir?





Bize göre çözüm de çare de bellidir.

Önce PKK'nın tüm militanları silahlarıyla birlikte teslim alınacak veya teslim olacaklardır.

Sonra haklarında Türk adaletinin vereceğe hükme razı geleceklerdir.

Böylelikle Türk milletine yapılan saldırılar, ihanetler cezasız bırakılmayacaktır.

Bizim terörle mücadeleden anladığımız, PKK'ya kapılanmak ve dile benden ne dilersen türünden azciyet ve çürümüşlüğe onay vermek değildir.

Terörle mücadele, örgütün son militanının tesirsiz hâle getirilesiye kadar sürdürülmeli, Kandil, Barzani ve İmrâlı Türk milletinin azametiyle sarsılmalıdır.

Aksi hâlde iblise ruhunu ve fikrini ipotek ettirenler zafer kazanacak ve şehitlerimizin kemikleri Allah muhafaza ama, böyle giderse sızlayacaktır.

Vatan evlatlarının kanının yerde kalmasına, kardeşliğimizin bozulmasına ve milletimize bölünme zehri içirilmesine tahammülümüz yoktur.

Bölücülük biberonundan kana kana içen süt kardeşlerin galibiyet çığığı atmalarına müsamahamız ve iznimiz asla olmayacaktır.

Bu gelişmeler karşısında bir hususun altını çizerek duyurmak istiyorum:



Madem İmralı'ya ziyaret sıklaştırmıştır, değil mi ki terörist başına gitmek kutsanmıştır; bu durum karşısında İmralı'daki terörist sizin olsun.

Biliniz ki ben de Silivri'ye gidip, terörist olmakla ve terör örgütü kurmakla suçlanan, bize göre de terörle mücadelede tarihî vazife üstlenen ve bu konuda eşsiz hizmetleri bulunan 26'nci Genelkurmay Başkanımızı ziyaret edeceğim ve onunla Allah'ın izniyle kısa süre içinde kucaklaşacağım.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Konuşmamın son bölümünde özet hâlinde ekonomideki son gelişmelere değinmek, zam ve fiyat artışlarına dikkat çekmek istiyorum.

Yıllardan beridir, AKP hükûmeti, vatandaşlarımızın ekmeğine göz dikmiş, nafakasına ilişmiş, mutfağına pimi çekilmiş bomba gibi düşmüştür.

Elde, avuçta ne varsa zalim zamlarla ve fahiş vergi artışlarıyla almış, bunun adına da istikrar ve zenginlik demiştir.

İnsanımızın reel geliri düşerken, en çok kullandığı ve ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlere vicdansızca zam yapılmasının bize göre başka bir izahı olmayacaktır.

Her zam yoksulluğu biraz daha derinleştirmektedir.

Her fiyat artışı hayat pahalılığını biraz daha çekilmez hâle getirmektedir.



Ve her vergi artışı, şikâyetleri ve perişanlığı biraz daha genişletmektedir.

AKP hükûmeti işin kolayını bulmuştur.

Bütçe açık mı veriyor, zamma yüklenmiş, carı denge alarm mı veriyor, tüketime kabahat bulmuş, ekonomik büyüme mi düşüyor neredeyse derin devlete suç atfetmiştir.

2013 yılında, vergilerin artışında kullanılacak yeniden değerlendirme oranı % 7,8 artırılmıştır.

Motorlu taşıtlar vergisinden ehliyete, veraset ve intikal vergisinden pasaport harçlarına, vergi cezalarından konut KDV'lerine, sigaradaki vergi oranlarından trafik cezalarına kadar zam furyası almış başını gitmiştir.

AKP hükûmeti delik deşik olan bütçenin finansmanı için, geçtiğimiz yılın eylül ayında da zamlara bindirmiş ve bunu vatandaşımızın sırtına yüklemiştir.

Eylülde akaryakıtta, tapu harçlarına, alkollü içeceklerle, ekim ayında da elektrik ve doğal gazla insafsızca, vicdansızca zam yapmıştır.

Vatandaşlarımızın doğal gaz faturaları geçen yılın kış aylarına göre % 30 daha pahalı olmuş, ısınmak daha da külfetli hâle gelmiştir.

Önümüzdeki süreçte doğal gazla, elektriğe, akaryakıtla tekrar zam gelmesi kuvvetli bir ihtimaldir.



Hükûmet bunun işaretini çoktan vermiştir.

Bununla birlikte, taksi, otobüs ve dolmuş ulaşımında daha çok para harcanacak, çiftçi kardeşlerimizin şimdi bile karşılamakta zorlandıkları mazot faturası daha çok kabaracak, bunlara bağlı olarak diğer mal ve hizmetler grubunda fiyat artışı beklentileri yoğunlaşacaktır.

Bilindiği üzere, enflasyon 2012 yılında % 6,16 düzeyinde gerçekleşmiş, ama gerçek hayat pahalılığı bu oranı misliyle geçmiştir.

2012 yılındaki fiyat artışları konutlarda % 11,37; giyim ve ayakkabılarda % 8,17; lokanta ve otellerde % 9,31 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Rakam ve oranlar ne olursa olsun, milletimiz pahalı yemekte, pahalı içmekte, pahalı gezmektedir.

Ev kiralari cep yakmakta, mutfak giderleri, okul masraflari, ısınma ve aydınlanma maliyetleri toplamda gelirleri aşmaktadır.

2012 yılına tartışmalı hâle gelen altın ihracatı, yere çakılmış büyüme oranı, artan bütçe ve cari açık miktarları damga vurmuştur.

IMF'nin cari açık tehlikesine vurgu yapmasıyla, ekonomiyi soğutma çalışmaları yapılmış, ardından da büyümedeki ani gerileme yumuşak iniş olarak tevil edilmiştir.

AKP hükûmeti ihracatla övünmekte, ihracatla sevinmektedir.



İktidar partisi 2012 yılı ihracatının, bir önceki yıla göre % 12,6'lık artışını her şeyin önüne çıkarmaktadır. Oysaki ithalat 220 milyar dolar sınırına çoktan yaklaşmıştır.

Görüldüğü kadarıyla ihracat ve ithalat arasındaki makas açılmaktadır.

Ayrıca bu yılın ilk altı aylık süresi için belirlenen asgari ücret miktarı 774 liradır.

Bu demektir ki, beş milyona yakın vatandaşımız aç, sefil ve çaresizliğe bu yılda mahkûm kalacaktır.

Simit hesabıyla ekonomi tahlili yapan Başbakan Erdoğan artık simidi bile asgari ücret alan insanımızdan çok görür bir hâle gelmiştir.

Ekonomiyi düştüğü bataklıktan çıkarmak yerine, kendisini kurtarmaya, yandaşlarını palazlandırmaya çalışan Başbakan Erdoğan'a bu gidişle;

Çile çeken işçilerimiz, sorun yumağı olan kahve üreticilerimiz, atama bekleyen öğretmenlerimiz, ağır hayat şartlarından dolayı mağdur olan memurlarımız, kandırılan emeklilerimiz, yüzüstü bırakılan esnafımız, duyarsızlığa terk edilen dul ve yetimlerimiz, perişanlığa terk edilen çiftçilerimiz haklarını helal etmeyecektir.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken, siz muhterem milletvekili arkadaşlarımı ve grup toplantımıza teşrif eden sayın misafirlerimizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor; başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

15 OCAK 2013





**Değerli Misafirler,**

**Sayın Basın Mensupları,**

Bu haftaki Meclis grup toplantımıza başlarken hepimizi saygılarımla selamlıyorum.

Hatırlayacağınız üzere, Türk milleti 13 Ocak 2012 tarihinde büyük bir değerini, önemli bir ismini ve saygın bir devlet ve siyaset adamını kaybetmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş bir yıl önce aramızdan ayrılmış ve hepimizi üzüntüye boğmuştu.

Kıbrıs Türklüğünün yılmaz ve geri adım atmaz savucusu olarak sembolleşen merhum Cumhurbaşkanı'mız, hayatının her devrinde mücadeleden ve millî tezleri sahiplenmekten vazgeçmemiştir.

Onun için bağımsızlık her şeyden önce ve önemli olmuştur.





Millî davamız Kıbrıs onunla bütûnleşmiş, onunla ruh ve mana kazanmış ve onunla uluslararası topluma taşınmıştır.

Merhum Denктаş, yaşadığı müddetçe Türk milletine mensubiyeti şerefle benimsemiş, millî ilke ve heyecanların yolundan, izinden ve rehberliğinden bir an olsun ayrılmamıştır.

Bundan dolayı millet vicdanında haklı ve ayrıcalıklı yerini bulmuş ve her daim dua ve hürmetle anılmayı da hak etmiştir.

Vefatının birinci seneyidevriyesinde, Merhum Cumhurbaşkanımız Rauf Denктаş'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, bıraktığı emanetlerinin yaşatılacağını, mücadele azminin korunacağını, Kıbrıs Türklüğünün varlık ve birlik haklarının kimseye çiğnetilmeyeceğini kararlılıkla belirtmek istiyorum.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Malumlarınız olacağı üzere, değişik tarihlerde partimizin yetkili organları bir araya gelerek hem siyasetimizle ilgili hem de iç ve dış gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bu toplantılar değerli dava arkadaşlarımla birlikteliğini sağlamlaştırdığı gibi, müşterek tavır ve hareketlerimize de oldukça katkı vermektedir.

Olumlu bir havada geçen tartışmaların, samimi bir şekilde paylaşılan fikirlerin, ülke meseleleri hakkındaki geniş ölçekli



münazaraların milliyetçi siyasetimiz adına bir kazanç olduğunu düşünüyorum.

Ortak bir bakış açısı dâhilinde, sorunlara kafa yorulması, her gün bir boyutuna şahit olduğumuz ağır meselelere karşı cevap arayışları tabi olarak yeni ve kıymetli siyasi mülahazaların, çözüm yollarının yeşermesine vesile olacaktır.

Bu açıdan istişareye, fikir teatisine, ağız birliği ve siyasi ahenge önem veren bir siyasi parti olarak, yetkili organlarımızın periyodik olarak aynı havayı teneffüs etmesi ve görüşlerini seslendirmesi mecburi olduğu kadar da ideal bir durumdur.

Her kurultay sonrasında olduğu gibi, geçtiğimiz hafta sonu partimiz için çok önemli olacak bir siyasi çalışma ve faaliyeti Ankara-Kızılıhamam'da gerçekleştirdik.

Bu kapsamda 11-13 Ocak tarihleri arasında Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerimiz ve siz kıymetli milletvekili arkadaşlarımla beraber önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk.

Kızılıhamam'daki toplantılarımız hem tanışma ve kaynaşmaya hem de yüksek düzeyde katılım ve heyecana sahne olmuştur.

Beklentim odur ki, izleyen süreçte son derece yararlı sonuçları da ortaya çıkacaktır.

Yaptığımız toplantılarda; aldığımız kararlar ve benimsediğimiz hususlar bundan sonraki siyasi tercih ve tutumlarımızda destekleyici ve yönlendirici olacaktır.



İki gün süreyle Kızılıçhamam'da;

- Partimizin TBMM'deki grup çalışmaları ele alınmış,
- Yeni Anayasa hazırlık süreci ve bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve bu konudaki kararlılığımız vurgulanmış,
- Türkiye'nin dış politikası çok yönlü olarak incelenmiş, zaaf ve zayıflıklar, yakın coğrafyalardaki kaos ve diğer konu başlıkları görüşülmüş,
- Türkiye ekonomisinin son durumu, millî ve küresel ekonomik tablonun genel gidişatı analiz edilmiş,
- Önümüzdeki yıl yapılacak mahallî idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklar ve çalışmalar gözden geçirilmiş,
- Bölücü terör ve süren ihanet müzakereleri ana gündem maddelerimiz arasında yer almıştır.

Türkiye'nin çok tehlikeli bir döneminde partimiz hız kazanan temel sorunlara karşı derinlikli ve kapsamlı bir duruş sergilemiştir.

Bugünden belli olmuştur ki, takip eden kısa ve orta vadede yayılma ve genişleme emaresi gösteren başlıca sorun alanları aziz milletimizi ciddi bir şekilde yoracak ve hırpalayacaktır.

Bundan sonraki sürece yön verecek temel parametrelere baktığımızda;



- Hükûmetin açılım denen yıkımdaki ısrarının şekli, içeriği ve seviyesi,
- Bin yıllık kardeşliğimizin, millî birliğimizin ve millî geleceğimizin devamına hanel getirecek siyasi hataların ve yeni anayasa arayışlarının ne şekilde devam edeceği,
- BOP'un, Barzani'nin ve küresel güç odaklarının hükûmete yönelik dayatmaları ve telkinleri,
- Yıllardır tam bir müsamaha ile teröristlerin sığındığı in hâline gelen Kandil Dağı'na ve terör kamplarına ne yapılacağı,
- Uluslararası ilişkilerde ve millî meselelerde hükûmetin bugüne kadar gösteremediği iradenin veya yalnızlığa terk edilen Ankara merkezli bakışın alacağı yeni boyutlar,
- Hükûmetin, devlet kurumları arasında yarattığı derin uçurum ve çatışmanın kıvamı ile uyum ve dengenin, aynı zamanda karşılıklı güven duygusunun yerleştirilip yerleştirilemeyeceği,
- Bölücülüğün meşrulaşması, İmralı canisinin özgürlüğüne kavuşarak siyasete taşınması ve PKK'nın affedilmesiyle ilgili seyrin hız ve zamanlaması,
- Ana dil eğitimindeki ilave adımların, demokratik özerkliğe kapı açan niyetlerin ve federasyonla birlikte muhtemel bağımsız Kürdistan'a kadar varacak gelişmelerin temposu,
- Yoksulluk ve işsizliğin yayılmasıyla birlikte, kendi içine gömülen ve müteceviz eğilimlere karşı sessizleşen toplum kesimlerinin alacağı tavır ve göstereceği tepkinin düzeyi,



• Millet bünyesinin tahrip ve taciz edilmesini sağlayacak oluşumların, geri sosyolojik formların, alt etnik grupların, millî ve manevi değerleri istismar ederek parçalanmayı meşrulaştırmaya çalışan emellerin genel durum ve gidişatı,

• Ve elbette ki bütün olumsuz gelişmelere karşı Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının her zemin ve platformda göstereceği direnç, dirayet, tavır ve irade geleceğin şekillenmesinde etkili olacaktır.

AKP; ABD ve AB projelerini uygulayabilmek; yıkımı, çözülmeyi topluma kabul ettirebilmek için çok tehlikeli bir siyaset modelini uygulamayı sürdürecektir ve bu konuda elinden ne geliyorsa ardına koymayacaktır.

Ancak zalimlerin, zorbaların, mütarekelerin, müzakerecilerin, insan kılığında dolaşan yobazların, yozlaşmış zihimlerin ve topyekun hainlerin planları, hedefleri, inatları varsa; Hakk'ın dönülmez yolu, milletin bükülmez kolu, Türkiye sevdalısı yüreklerin de aşılmaz kutlu gücü vardır.

AKP'nin ve yanında hizalanmışların bir bildiği varsa, Türk milliyetçilerinin de yapacakları vardır ve yakındır.

Milliyetçi Hareket Partisi liyakatli kadrolarıyla, kapsamlı proje ve hazırlıklarıyla Türkiye'yi yönetmeye, yüklerinden kurtarmaya ve ayak bağlarını çözmeye tümüyle taliptir.

AKP hükûmetiyle geçen her gün artık boşa kürek çekmek anlamına gelmektedir.



Görüyor ve takip ediyoruz ki; AKP, bir zaman kaybı ve israftır.

Aynı zamanda başarısızlığın markası, acziyetin ilanı, teslimiyetin ta kendisidir.

Siyaset cambazlığı, siyaset bezirganlığı ve siyaset esnaflığı AKP'de varlık ve karşılık bulmuştur.

AKP hükûmeti Türkiye'yi yönetmek yerine yerle bir etmeye, milletimizi huzura erdirmek yerine yok etmeye ısrarla çabalamaktadır.

Bunlardan dolayı rehavete, atalete, gecikmeye ve beklemeye sabrımız kalmamıştır.

Millî değerlerimize ambargo koyanlara, benliğimizi ve birliğimizi ezmeye çalışanlara tahammülümüz çoktan bitmiştir.

Bundan sonra seçenekler azalmış ve ikiye düşmüştür.

- Ya ihanetin altında toplanan, bölünmeden medet uman, yabancılara kökünden bağlanan siyaset çürümüşlüğü gücünü koruyacak ve Türkiye'yi parçalayacaktır.

- Ya da milletimizin tercümanı, hissiyatının sözcüsü, yeminlerinin savucusu Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi onaracak ve ayağa kaldıracaktır.

- Ya dağ edebiyatı, terörist karnavalı, müzakere âcizliği ve teslimde inatçı BOP kepazeliği söz sahibi olmaya devam edecektir.



• Ya da bayrağım, milletim ve vatanım diyerek onur ve şeref mücadelesi veren Milliyetçi Hareket Partisi pislikleri süpürecek ve Türkiye'yi temizleyecektir.

Bundan sonra;

- Ya yurdum diyeceğiz ya da yutulacağız.
- Ya bütünlük diyeceğiz ya da büküleceğiz.
- Ya kardeşlik diyeceğiz ya da kalleşliklere göz yumacağız.
- Ya milliyetçilik diyeceğiz ya da mihnete razı geleceğiz.
- Ve elbette ya herkesle birlikte var olacağız ya da vampirlere yem olacağız.

Bize göre başka bir alternatif kalmamıştır.

Deniz bitmiş, yol kapanmış ve engeller her tarafı kaplamıştır.

Türkiye dar bir alana sıkışmış, görüş açısı sifıra inmiş, millî bedenimiz köşeye kısıtılmıştır.

Buradan çıkış, buradan kurtuluş artık AKP ve diğerleriyle mümkün değildir.

Talihin ters dönme vakti gelmiştir.

Kuşatmanın yarılma zamanı yakındır.

Ablukanın, tasallutun ve boyunduruğun gömülmesi inşallah uzun sürmeyecektir.



Türk milleti dün kazanmıştır, yine kazanacaktır.

Hainler dün bozguna uğramıştır, Allah'ın izniyle yine uğrayacaktır.

Kimse şimdiden heveslenmemeli kimse erken galibiyet turları atmamalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi alayını karşılamak, hepsini alt etmek ve zehir imali yapanların hakkında gelmek için her zamankinden daha fazla azimlidir ve son hazırlıklarını da büyük bir inanmışlıkla yerine getirmektedir.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Geçen hafta ilan ettiğim önemli bir ziyareti dün itibarıyla gerçekleştirmiş bulunuyorum.

Partimizin Başkanlık Divanı üyesi değerli arkadaşarımla birlikte, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne giderek 26. Genelkurmay Başkanımız emekli Orgeneral Sayın İlker Başbuğ ile görüştük.

Arkasından da İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan'la bir araya geldik ve hasret giderdik.

Değerli komutanlarımızla görüşmelerimiz son derece olumlu bir atmosferde geçmiştir.





Onca haksız, usulsüz, yersiz ve vicdansız yargısal uygulamalara rağmen, kendilerini sabırlı, kararlı, olgun ve umutlu görmekten fazlasıyla memnun olduğumu söylemek istiyorum.

Özellikle Sayın İlker Başbuğ'u ziyaret edeceğimizi duyurduğumuz andan itibaren ifrat ve tefrite kaçan çok farklı görüşler peş peşe gelmiş, bildik koro aşına olduğumuz ezberlerini yeniden tekrarlamıştır.

Bunlar geçtiğimiz yıl gitmeyi düşündüğümüz, ancak malum sebeplerden ötürü gerçekleştiremediğimiz Kerkük ziyaretimizi sulandırmaya ve karalamaya çalışanlarla benzerlikler taşımaktadır.

Dün de ifade ettiğim gibi, Sayın Başbuğ 6 Ocak 2012 tarihinde terör örgütü kurmak ve hükûmeti ortadan kaldırmak suçlamasıyla tutuklanmış ve Silivri'ye hapsedilmiştir.

Dikkatlerinizi çekmek isterim ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üst makamında görev almış birisi terörist olmak ve terör örgütü kurmak iftirasına maruz kalmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yetişmiş, en üst görevlere aşama aşama terfi etme becerisi ve kabiliyeti göstermiş birisi için değişik isnatlar şayet meşru ve haklılık payı var ise elbette yapılabilecektir.

Türk ordusunun içerisinde, diğer meslek grupları gibi sorunlu, cezai takibatı gerektiren suçlar işlenmiş de olabilecektir.



Ancak şurası unutulmamalıdır ki,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinden hainler, iş birlikçiler ve hele hele teröristler asla çıkmayacaktır.

Terörist arayanlar, terörist görmek isteyenler Türk askerine değil, İmralı'ya bakmalı, Kandil'e kilitlemeli, Barzani'nin yüzüne odaklanmalı ve AKP'nin müzakere ortaklarına yönelmelidir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde terörist bulmaya çalışmak, genelkurmay başkanlarını canilerle aynı kalıba sokmak ve Kandil'deki ineri Peygamber ocağıyla çakıştırmak, ancak ve ancak amel defterleri kapkara kesilmiş maskaraların işidir.

Bizim Silivri'ye gidişimizi İmralı'ya misilleme olarak tevیل edenler veya İmralı'yla Silivri'yi aynı kategoriye soktuğumuzu söyleyenler evvela Sayın Başbuğ'a kimlerin terörist muamelesi yaptığını görmeli ve az da olsa vicdanları kaldıysa bunu itiraf etmelidirler.

Silivri, şüphesiz İmralı'nın eşiti, aynısı ve bir türevi değildir.

Bizim Sayın Başbuğ'u ziyaret edişimizi anlamakta zorluk çekenler her şeyden önce samimiyetten ve dürüstlükten sınıfta kalanlardır.

Genelkurmay başkanlığı yapan birisinin altından kalkılamayacak ve izahı asla olmayacak suçlamaya yönelik öteden beri eleştirimiz ortadadır.



Biz Başbakan Erdoğan gibi, Allah'a şükürler olsun, dün dediğimizi bugün sakatlayacak zihnî bir bayağılığın içine hiç düşmedik, düşmeye de niyetimiz yoktur.

Bunun için adımlarımız tutarlı ve birbiriyle uyumludur.

İmralı'ya seyahatlerin olağanlaştığı, hainlerle münasebetlerin sıradanlaştığı bir dönemde, biz de Silivri'ye giderek, terörle mücadelede kahramanlıklar gösteren değerli şahsiyetlerin haklarını yerinde teslim ettik, onların yalnız ve sahipsiz olmadıklarını açıkça gösterdik.

Bilinsin ki, hükûmetin PKK'yla küstahça sürdürdüğü temas ve diyaloglarını, alttan alan çürümüşlüklerini görmezden gelenlerin, Sayın Başbuğ'la görüşme irademizi birdenbire hedef yapmaları kuşkusuz lekeli vicdanlarını aklamayacaktır.

Bunlar kim olursa olsun, ideolojileri ve kimlikleri ne olursa olsun, bu düşüncemiz değişmeyecek ve farklılaşmayacaktır.

Defolu zihniyetlerin, fason zekâların, özürlü kalplerin ne dediği, ne uydurduğu ve neyi beklediği bizim umurumuzda değildir.

Biz bildiğimizi okur, Türk milletinin hissiyatına tercümanlık yapar ve doğrularımızdan da birileri istiyor diye ödün vermeyiz, vermeyeceğiz.



## **Değerli Arkadaşlarım,**

Bizim demokrasiye bağlılığımız, millet iradesine sadakatimiz nettir.

Kimse bu konularda bizimle boy ölçüşemeyecek ve laf yetiştiremeyecektir.

Darbelerin, meşru olmayan silahlı ve silahsız müdahalelerin demokratik kültürümüze ne kadar zarar verdiği bildiğimiz ve benimsediğimiz gerçekler arasındadır.

Parlamentar sisteme dışarıdan ve kuralları ihlal eden tecavüzlerin her alanda kötü ve tedavisi güç olan yaralara ve yıkımlara yol açtığı geçmiş deneyimlerimizle sabittir.

Türkiye yaklaşık 4 yıl 2 aydır yürüyen darbe davalarına şahit olmaktadır.

Darbe heveslilerinin, darbeci isimlerin ve darbe hedefinde olanların Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayıklanması ve arındırılması pek tabiidir ki sağlanmalıdır.

Ancak bu yapılırken, peşin hükümlerle, aceleci ve önyargılı yaklaşımlarla, gerçek adaletin onaylamadığı yöntemlerle hiç kimsenin hakkı ve insanlık gururu çiğnenmemelidir.

Aksi ispat edilesiye kadar herkesin masum olduğu, yargı aşamaları kesinleşmeden hiç kimsenin suçlu gösterilemeyeceği bildik hukuk normlarındandır.



Şüpheli sıfatıyla mahkeme önüne çıkarılan birisinin, kabul edilebilir ve objektif delillerle desteklenmesi gereken hukuki neticeyi beklemeden suçlanması en başta insan haklarına, insanlık onuruna aykırı bir durumdur.

Ne var ki yürüyen sözde darbe davalarında birçok skandal yaşanmış, zorlama yorumlarla insanların özgürlüğü çalınmış ve vesayetle hesaplaşma adına Türk Silahlı Kuvvetleri çok cepheli bir saldırının altında tutulmuştur.

En son olarak İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin açıkladığı Balyoz Darbe Davası'yla ilgili gerekçeli kararı adaletin ne hâle geldiğini tüm yönleriyle gözler önüne sermiştir.

16 Aralık 2010 tarihinde başlayan Balyoz Güvenlik Harekât Planı Davası 21 Eylül 2012 tarihinde sonuçlanmış ve bu çerçevede alınan kararlar açıklanmıştır.

Aralarında İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan'ın da bulunduğu 250'si tutuklu 365 kişi bu süreçte yargılanmıştır.

Yargılamaya konu olan kişilerden 34'ünün beraat ettiği, diğerlerinin ise farklı cezalarla tecziye edildikleri bilinmektedir.

Daha o günlerde, 21 ay süren, birçok tartışma ve muammaya sahne olan Balyoz Darbe Davası'nda verilen kararın vicdanları kanattığını ve adaletsizliği tescil ettiğini ifade etmiş ve tavrımızı göstermiştik.

Mahkemenin geçtiğimiz hafta açıkladığı gerekçeli kararı birçok açıdan eksik, yetersiz ve sorunlarla doludur.



Nitekim davaya konu olan delil niteliğindeki belge asıllarının Genelkurmay Başkanlığında bulunduğu belirtilmişse de bu bizzat Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlanmıştır.

Bundan dolayıdır ki, mahkemenin kararı inandırıcı, sağlam ve güvenilir delillere dayanmaktan uzaklaşmış ve şaibeli hâle gelmiştir.

Bu hukuki noksanlığın Balyoz Darbe Davası'nın temyiz ayağında mutlaka dikkate alınacağına ve adaletin yerini bulacağına inanıyor, Yargıtaydaki değerli hâkimlerimizden bunu beklediğimizi bildirmek istiyorum.

Mahkemelerin adil olması, vicdanlarda karşılık bulması ve tarafsız kararlar vermesi aziz milletimizin başlıca istek ve beklentisidir.

Böylelikle haksız ve adaletsiz bir biçimde cezaevinde tutulan ve mahkûmiyet alan kişilerin özgürlüklerine kavuşmaları mümkün olacak, suçlu olanlar da verilen cezalara rıza göstermek durumunda kalacaklardır.

Bu aşamada diyeceğim odur ki, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan'ın en kısa zamanda aramızda olmasını ve buradaki yerini gecikmeyle de olsa almasını canıgönülden temenni ediyorum.



## **Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım,**

Üzüntü ve öfkeyle söylemek isterim ki, Türkiye AKP-PKK koalisyonuyla sarılmış ve kundaklanmış durumdadır.

Hükûmetin bereketsizliği ve bölücü terör örgütüyle anlaşma, uzlaşma ve mütareke arayışları Türk milletine büyük bir darbe vermiştir.

İmralı; barış adası, Kandil; özgürlük dağı, teröristler ise hakkı ve istekleri bu zamana kadar bastırılmış zavallı gerillalar olarak takdim edilmiştir.

Sözde Kürt sorununun çözülebilmesi, sözüm ona PKK'nın tasfiye edilebilmesi maksadına matuf olduğu öne sürülen ihanet adımları pervasızca atılmıştır.

Muhataplarına sormak isterim ki, bugün sorun olarak görülen konu başlıkları nelerdir?

Demokrasi ise sorun, şu an demokratik haklardan mahrum, kanunlarda gösterilen bazı hâller dışında, bir kişi veya grup göstermek mümkün müdür?

Özgürlük ise eğer sorun; kim ya da kimler özgürlüğünü kullanmaktan ve özgürce yaşamaktan muaf ve uzaktır?

Türk milletine ve Türk devletine hakaretlerin bini bir para iken ve önüne gelenin her millî değerimize küfürler yağdırdığı biliniyorken, söyler misinin bana, özgürlük eksikliğinden nasıl bahsedilebilmektedir?



Bu kadar edepsizlik, haramzadelik ve lanetlenmesi gereken pişkinlik dünyanın neresinde özgürlük kapsamındadır?

Sözün kısası, barış ise sorun, terör taraftarları, bölücülük soytarıları, kirlî kalemler, uşak ruhlular ve yabancılaşmış siyasi zihniyetler haricinde; barış diye gürültü çıkaran, savaş boyaları sürüp ortalığı yüzsüzce ayağa kaldıran kim ya da kimler vardır?

Bölücü terörün bir tek şekilde halli ve tedavülden kaldırılması mümkündür:

O da tümüyle mücadeleye, bölücü terörün insan kaynaklarının kurutulmasına, propaganda zeminlerinin ve finansman kanallarının işlemez hâle getirilmesine bağlıdır.

Anlaşılan; İmralı, Kandil ve AKP'den oluşan sacayak Türkiye'yi bitişe ve imhaya doğru hızla sürüklemektedir.

Oslo görüşmeleriyle deşifre edilen AKP-PKK-İmralı paylaşma-sı ve derin ilişkisi, Silvan saldırısından sonra zedelense de geçtiğimiz yılki açlık grevleri esnasında bir kez daha güven ve nikah tazelemiştir.

Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla İmralı ve Kandil arasında mekik dokuyan ve üstelik de başında millîlik sıfatı bulunan istihbarat teşkilatı, Türkiye'yi girdaba çekmek için hiç olmadığı kadar performans sergilemiş, mesaisini maalesef Türkiye'yi çöküşe götürmeye harcamış ve harcamaya da devam etmektedir.

Oslo'da Başbakan'ın özel temsilcisi olarak bulunan MİT Müsteşarı, İmralı'ya âdeta kamp kurarak, denize nazır bir şekilde bebek katiliyle birlikte müzakere balonunu şişirmektedir.





İmralı canisinin ayağında deva arayan AKP'nin hiçbir korku ve endişeye kapılmadan müzakereleri sürdürmesi gerçekten de anlaşılır ve izah edilebilir gibi değildir.

Başbakan, İmralı canisine yeni yıl hediyesi ve teselli ikramiyesi olarak televizyon bile hediye etmiştir.

Peşi sıra, facebook, twitter veya skype üzerinden eski cinayet ortaklarıyla haberleşebilmesi için teröristbaşına demirbaştan düşmüş bir bilgisayar tahsis edilmesi ve arkasından da Başbakan'la geceleri sohbeteye başlaması mucize ve olmayacak bir şey olarak görülmemelidir.

Nasıl olsa her şey Başbakan Erdoğan'ın iki dudağının arasındadır.

Senegal'de köleler evinin bulunduğu adayı gezen, buradaki dönüşü olmayan kapıya gelince şaşkınlığa bürünen Başbakan Erdoğan, İmralı'yı fiilî özgürlüğüne kavuştururken, son yurdumuzu Senegal'deki kölelerin adasına çoktan dönüştürmüştür.

Aziz milletim ve AKP'ye oy veren değerli vatandaşlarım bu rezilliklere daha ne kadar suskun kalacaktır?

Adalet ve Kalkınma Partisi her şeye ve tüm olup bitenlere rağmen gücünü muhafaza edecek midir?

Başbakan Erdoğan ve partisi;

- Şehide kelle katile sayın demiş, % 34,2 oy almıştır.



- Çiftçiye ananı da al git demiş, askerî yan gelip yatmakla itham etmiş, BOP eş başkanlığını kabul etmiş % 46,5 oy almıştır.
- Habur'da teröristleri karşılamış, Oslo'da PKK'ya yanaşmış, yıkım projesini başlatmış, KCK'nın kuruluşunda teşvik edici olmuş ve İmralı'yla gizli görüşmeler yapmış, % 49,8 oy almıştır.
- Şimdi de PKK'yla açık açık görüşmekte, İmralı canisiyle cüretkâr bir şekilde pazarlıklar yapmaktadır.

Herhâlde bundan sonraki seçimlerde, AKP'nin % 70 oy alması, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sürüm diktatör olması sürpriz olmayacaktır.

Türkiye nereye gitmektedir?

Millet evlatlarını topluca öldüren, vahşilikte sınır tanımayan bir terör örgütüyle görüşmeleri resmîleştiren ve MGK icazeti aldığı dahi söylenen AKP iktidarının ayakta kalması nasıl açıklanacak ve nasıl tanımlanacaktır?

Gelişmelerden Habur'da başlayan sürecin aynen sürdüğü anlaşılmaktadır.

Gerçekten de Başbakan Erdoğan'ın son beyanları bunu teyit etmektedir.

AKP hem İmralı canisiyle hem de Kandil'le eş zamanlı olarak görüşmeler ve müzakereler yapmaktadır.



Yandaş basından sızdırıldığı kadarıyla, İmralı canisinin ayrı devlet talebinin olmadığı, demokratik özerklikten vazgeçtiği yalanları sürdürülen psikolojik operasyon kapsamında kamuoyuna servis edilmektedir.

AKP'nin borazanlığını yapan çevrelere göre, İmralı canisinin istekleri arasında; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın 4 ve 5'nci maddelerinin kabul edilmesinin ve Anayasa'daki vatandaşlık tanımının Türklüğün aleyhine olacak şekilde yeniden düzeltilmesinin yanı sıra,

Geçiş dönemi diye yutturulmaya çalışılan sürecin bitimine kadar sayıları 50'yi bulan Kandil'deki elebaşların yabancı bir ülkeye gönderilmeleri,

Ve kalan diğerlerinin de Türkiye'ye dönüp siyasete dâhil edilmeleri bulunmuştur.

Ek olarak, oluşturulacak yeni bir yapılanmanın PKK'ların yurt dışına çıkmalarını güven içinde gerçekleştirmelerini temin edeceği ifade edilmiştir.

Bunlar sadece aysbergin görünen veya gösterilen yüzüdür.

PKK'nın silah bırakmaya niyeti olmadığı tümüyle meydandadır.

Nihayetinde bölgesel bir aktöre ve uluslararası bir çeteye evrilen kanlı örgüt, Türkiye'yi bölmeye, federasyonu sağlamaya ve bağımsız Kürdistan'ı kurmaya kadar işi götürecektir.



Başbakan Erdoğan ve partisi ise buna hazırdır.

Zaten hükûmetin canıyla ve dağ kadrosuyla görüşmesi başka türlü izah edilemeyecektir.

AKP'nin, PKK ve çete başıyla birlikte ilerlediği yıkım yolunda;

ABD yanındadır, AB arkasındadır, BDP sevinçle destekçisidir, CHP faizsiz ve geri ödemesiz kredi açmakla safındadır, bunlardan oluşan ve üstüste binen "İmralı Mızıkacıları" da uygun adımlarla yürüyüş hâlinindedir.

Ayrıca 12 kötü adam devrede, sözde barış yanlıları kademedede, iblis denetimde, Barzani gözetimde ve topu aynı karededir.

Türkiye içten oyulmakta, bütünlüğü lime lime koparılmaktadır.

Barış sözleri mermi, demokratikleşme sözleri kimyasal silah, özgürlük sloganları öldürücü ve salgın virüs gibi kullanılmaktadır.

Bu puslu ortam içinde, Paris'te PKK militanlarının infaz edilmesini fırsat bilenler, bunu Türkiye'de yürütülen müzakereleri hızlandırmak için atlama taşı olarak formüle edecekler ve bundan sonra provokasyonlarını hızlandırabileceklerdir.

Militanların Türkiye'deki defin işlemleri esnasında PKK'nın meydan okuma ve isyan provaları, muhtemeldir ki, sinir ve sabırları iyice gerecektir.

AKP hükümeti, aksi yönde bir kurgu ve planı yoksa, yine köşeye sıkışacak, verdiği tavizler yine başını ağrıttacak, Türk



milleti eşkıyanın intikam ve şiddetle özdeş tavırlarına istinasız şahit olacaktır.

Gelişmeler provokasyonlara, infaz ve cinayetlere ortam açmış, belirsizlikten nemalanan karanlık simalara açık kapı bırakmıştır.

Paris'teki hadisenin, süren müzakerelere ivme vermek, AKP'yle kanlı ve silahlı pazarlıkları kızıştırmak adına bir müdahale olduğu ihtimali yabana atılmamalıdır.

İmralı canisinin barış elçisi gibi parlatılması AKP'nin bölücü üslubuyla zemin ve hayat bulmaktadır.

Ayrıca teröristbaşının, silahların durması için elinden geleni her türlü olumsuz ve kontrol dışı unsurlara rağmen yaptığı izlenimi oluşturulmak istenmektedir.

Bu, Türk milletine reva görülen çok girdili karanlık bir kampanyanın eseridir.

Taraf ve failleri ise tümüyle bilinmektedir.

Ne marazi bir tavidir ki, BDP denen Kandil imalatı, İmralı kuklası, Barzani oyuncağı, Paris'teki olaydan sonra ortalığı ayağa kaldırmış ve tehditvari ifadelerini arkası arkasına sıralamıştır.

AKP'li başbakan yardımcısı üzölmüş, CHP'li bir milletvekili taziye turuna çıkmıştır.

Tüm yaşananlar bize, AKP eşittir BDP artı CHP artı PKK gerçeğine bir kez daha işaret etmektedir.



Son olarak geçtiğimiz hafta cumartesi günü, takındığı üslubuyla nereden ve hangi yabancı kaynaklardan beslendiğini gösteren, eski Marksist, yeni Amerikancı ve vahşi batı varisi bir gazeteci bize yönelik; tıpkı Western filmlerindeki kovboylar gibi "Hey sen!" diye seslenmiş ve asıl bölücü olarak bizi göstermiştir.

Önce şunu ifade etmeliyim ki, Allah bu on iki kişilik kötü adamdan oluşan kadronun en gediklisini ıslah etsin ve kendisini hidayete erdiresin.

Bize bölücü diyebilmek için bir insanın Allah korkusundan ve kul utancından uzaklaşması yeterlidir.

Geçmişinde devrimci şiddet, cuntacılık, 9 Martçılık, darbecilik, iftiracılık, demokrasi düşmanlığı, özgürlük karşıtlığı bulunan birisinin, bugün bize demokratlık taslaması, özgürlük dersi vermesi zırvayla bile örtüşmeyecektir.

Bizim sözlerimizi bölücülük olarak niteleyenler, milletimizin kardeşlik hissiyatına kem gözle bakan içimizdeki yabancı beslemeleri ve arkadan kurma piyonlardır.

Doymak bilmeyen iştahlarıyla yıllardır içimizi zehirleyen bunlardır.

Bizi birbirimize düşürmeye, fitnenin kök salmasını isteyenler bunlardır.

Millet kervanını yağmalamaya çalışanlar bunlardır.



Son yurdumuzdaki varlığımızdan bunalan PKK yaşamları, Kandil âşıkları, Barzani yoldaşları, manda ve himaye alkışçıları bunlardır.

Türklüğe kefen biçen, inançlarımıza dış bileyen kemiksizler bunlardır.

İstanbul'da oturup, kuru sıkı atarak demokrasiyi ve barış sözlerini meze yapanlar da bu kafalardır.

Bunlar ne yaparsa yapsın, aziz milletimiz bir ve beraber yaşayacaktır.

Bu zevat başaramayacak ve emellerine ömürleri boyunca ulaşamayacaklardır.

Bu malum gazeteciye Merhum Ömer Seyfettin'in Sivrisinek isimli hikâyesini okumasını öneriyor, oradaki Efruz Bey karakteriyle kendisini kıyaslamasını temenni ediyor, rüzgâra kafa tutan sivrisineğin nasıl çatı aralarına sığınmak zorunda kaldığını öğrenmesini diliyorum.

Konuşmamı bitirirken, grup toplantımıza katılan herkesi en iyi dileklerimle selamlıyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

22 OCAK 2013







**Saygıdeğer Milletvekilleri,**

**Sayın Misafirler,**

**Değerli Basın Mensupları,**

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

19 Ocak 2013 tarihinde, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, partimizden iki milletvekili arkadaşımızın da katıldığı Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin 8. Olağan Kurultayı'nda, meydana gelen müessif bir hadise hepimizi endişelendirmiştir.

Üyelerinin çoğunluğunu soydaşlarımızın oluşturduğu ve Bulgaristan siyasetinde önemli bir yeri bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketinin lideri Sayın Ahmet Doğan'a alçakça silahlı saldırı girişiminde bulunulmuştur.

Allah'tan bu saldırı amacına ulaşamamış ve saldırgan yakalanarak etkisiz hâle getirilmiştir.



Sayın Ahmet Dođan'ın maruz kaldığı silahlı saldırıyı kınıyor, kendisine, partisine ve tüm soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyorum.

Bulgaristan hükûmetinden, bu olayın tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturmasını ve saldırının geri planındaki asıl saikleri ortaya çıkarmasını bekliyor ve bunu istiyoruz.

Bu vesileyle Balkanlar'da Türk ve İslam değerleriyle hayat ve geçim mücadelesi veren tüm soydaşlarımıza esenlikler diliyor, Cenab'-ı Allah'ın hepimizi görünür ve görünmez belalardan muhafaza etmesini niyaz ediyorum.

Bulgaristan siyaset hayatında 23 yıldır demokrasi çizgisinden ayrılmayan Halk ve Özgürlükler Hareketinin yeni Genel Başkanı Sayın Lütfi Mestan'ı da kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Bugün karşı karşıya kaldığımız çok boyutlu ve ağırlığı gittikçe fazlaşan meselelere dar bir pencereden ve sabit bir noktadan bakmak bizi sağlıklı sonuçlara götürmeyecektir.

Her konuya her soruna geniş bir açıdan yaklaşmak, üstten bakmak ve tarih ölçeğinde yoruma tabi tutmak işimizi kolaylaştıracağı gibi, bize aradığımız ve arzuladığımız çıkış yollarını da açacaktır.



Türk milleti son yurduna geldiği ve yerleştiği andan itibaren değişik ebat ve çaptaki saldırılara ve komplolara sürekli muhatap kalmıştır.

Üzerimizdeki oyunlar hiç bitmemiş, hakkımızdaki iftira kampanyası ve suçlama furyası hiç kesilmemiştir.

Kimi zaman silahla kimi zaman ajitasyonla kimi zaman ayak oyunları ve kışkırtmalarla varlığımız ortadan kaldırılmaya veya sakatlanmaya çalışılmıştır.

Meydanlarda bileğimizi bükemeyen, cephelerde sırtımızı yere getiremeyen çok faktörlü ve çok failli ittifak, belirlediği hedeflere ulaşmak için varını yoğunu seferber etmekten geri durmamış, bundan da vazgeçmemiştir.

Bu maksada dönük olarak, kullanılmadık, başvurulmadık ve harekete geçirilmedik bir şey neredeyse kalmamıştır.

Aziz milletimiz, tarihin her devrinde ya dış kaynaklı bir senaryo ve dayatmayla ya da iç merkezli yanlış ve kusurlarla sabrı sınanmış ve dayanıklılığı denenmiştir.

Öyle an ve dönemler gelmiştir ki, yerli ve yabancı güç odakları aynı havuzda birleşmiş, aynı niyette buluşmuştur.

Bazen reform, bazen ıslahat, bazen yenileşme, bazen de çözüm adı altında olmadık tertipler yapılmış, olmadık tuzaklar kurulmuştur.



Yolumuzdan dönmemiz, inançlarımızı bırakmamız ve hayat haklarımıza sırtımızı çevirmemiz için melanet yorulmamış, ihanet beklememiş ve durmamıştır.

Türklüğün yeryüzündeki hâkim ve hükümrân mevcudiyeti birilerini öylesine rahatsız etmiş, öylesine endişelendirmişti ki, bunlar korkularından ne yapacaklarını şaşırmış, nasıl tavır takınacaklarını bilememişlerdir.

Bu meyanda insanlıkla bağdaşmayan, vicdanla izah edilmeyen ne varsa bir plan ve proje konsepti dâhilinde icra edilmiştir.

Yabancı güçler ve içimizdeki esir zihniyetler, bir olmuşlar, içiçe geçmişler ve milletimizin geleceğine kelepçe vurmaya çalışmışlardır.

Aziz millet varlığının, tutunduğu, yurt hâline getirdiği topraklardan çıkarılması için asırlarca süren ve alçakça ilerletilen bir yıldırma stratejisi izlenmiştir.

Bir yönüyle bu süreç hâlen devam etmektedir.

Bugün bize demokrasi ve özgürlük nasihatinde bulunanlar, sömürgeci ve kanlı geçmişlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar.

Fransa'nın terörle mücadele adı altında Mali'yi hedef alması, ABD'nin Irak ve Afganistan'ı özgürleştirme gerekçesiyle işgal etmesi, Libya'ya düzenlenen çok uluslu müdahaleler ve Suriye'yle ilgili yapılan hesaplar hep bunun kanıtıdır.



Hiç kuşkunuz olmasın ki, her defasında çözüm denmiş, özgürlük bahanesi kalkan yapılmış, hak ve hukuk gerekçe gösterilmiş; bir parçamız koparılmış ve bir yanımız karartılmıştır.

Bir türlü kapanmayan açılımlarla, bir türlü asıl gayesi görülmeyen Batılılaşma hamleleriyle, kökümüzden, millî benliğimizden ve kimliğimizden savrulmalar yaşanmış ve yaşatılmıştır.

İleri gittiğimizi zannederken gerileyişimiz, başardık derken mağlubiyete düşmemiz böyle olmuş, bu şekilde gerçekleşmiştir.

Büyük Türk milleti, yüzyıllardır çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gelmiş ve Viyana önlerinden itibaren başlayan ricat hâli Sakarya kıyılarına kadar sürmüştür.

Bu nedenle millet hafızasına kazınmış kayıplar, yenilgiler, ödünler, bölünmeler en az zaferler kadar etkili ve galibiyetler kadar belirleyici bir konumda olmuştur.

Misak-ı Millî böyle bir anlayışın merkezinde filizlenmiş, bu ortamın ruhunda olgunlaşmış ve ilan edilmiştir.

Kaldı ki 83 yıl evvel, yeniden çizilen, herkese duyurusu yapılan ve taviz verilmeyeceğinin irade beyanı olan bugünkü yaşama alanımız, aynı zamanda gerileyişimizin son sınırı, varlığımıza kafen biçenlere en kesif karşı çıkış olarak değerlendirilmelidir.

Tarihî Şark Meselesi olarak bilinen ve Türk milletine karşı en kapsamlı plan ve engelleme olarak da tanımı yapılabilecek Haçlı hücumu, bizi yerimizden, yurdumuzdan, birliğimizden ve



değerlerimizden ayırmak için türlü vasıtaları kullanmış, aradığı iş birlikçileri ve hainleri maalesef her dönemde içimizden devşirmiştir.

Şark Meselesi'nin birinci aşaması olan 1071-1683 yılları arasında; Türklerin Anadolu'ya girişine mani olmak, İstanbul'un fethini ve Avrupa içlerine kadar intikalini önlemek vardır ki, bu evre savunmaya dönüktür.

İkinci aşamada Haçlı zihniyeti saldırıya geçmiş, inisiyatif kazanmış ve üstünlüğü yavaş yavaş ele geçirmeye başlamıştır.

Balkanlar'daki bağımsızlık hareketleri, Arap Yarımadasındaki kopmalar, Kuzey Afrika'daki kırılmalar böylelikle vasat bulmuştur.

Ayaklanmalar teşvik edilmiş, ikilikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar, nifaklar devreye sokulmuş, Osmanlı Devleti'nin dağılması için her yola müracaat edilmiştir.

Bu kapsamda, İmparatorluğumuzun son dönemlerinde, bir yanda yüzyıllarca din kardeşliği çatısı altında bulunduğumuz Araplar kışkırtılmış, diğer yanda Türk ve Müslüman olmayan unsurlar tahrik edilmiş ve ayrılmaları sağlanmıştır.

İsyanlar, istilalar, işgaller etnik ve din temelli uyanış ve talepler Osmanlı barışını ve birlikte yaşama tercihini zayıflatmış ve içini boşaltmıştır.

Osmanlılık ve Osmanlıcılık ayrışmayı önleyememiş, parçalanmayı durduramamıştır.



Üstelik aynı kibleye yöneldiğimiz, aynı ezan sesiyle buluştuğumuz kardeşlerimizle beraberliğimiz de korunamamıştır.

Emperyalizmin maddi çıkarıcılığı, Türk-İslam medeniyetine husumet duyması etrafımızı ateş çemberine almış ve Osmanlı sarığı tekrar kardinal külahıyla yer değiştirmek durumunda kalmıştır.

Her ayrılık önce dil temelli formüle edilmiş, kültürel temelde sağlama alınmış, ardından özerklik kılıfına bürünerek sonunda siyasal bağımsızlığa ulaşmıştır.

Yabancı güçlerin reform dayatmaları, bugünküne benzer şekilde çözüm odaklı ısrarları ve sorun diye tarifi yapılan konuların halli bağlamındaki zorlamaları vatanlaştırdığımız yerlerin birer birer elimizden kayıp gitmesine yol açmıştır.

Aynı kader gemisine bindiğimiz, aynı heyecanları yaşadığımız ve ortak bir tarih havzasından gelerek geleceğe uzandığımız toplumlarla maalesef yollarımız ters düşmüş, asırlarca içtiğimiz kardeşlik çeşmemiz kurumuştur.

Bu tarihî hakikat geçtiğimiz iki asra adeta damga vurmuştur.

Yunanistan'ın bağımsızlık sürecine bakınız bunları göreceksiniz.

Sırbistan'a, Arnavutluk'a, Bulgaristan'a, Girit'e, Karadağ'a, Makedonya'ya ve Romanya'ya kadar bakınız bu gerçekleri fark edeceksiniz.





Biz millet olarak acı tecrübeler ve hazin sonlar eşliğinde, kaybettiğimiz topraklara ağıtlar yakarak kurtuluş mücadelesini verdik, millî ve bağımsız bir devlet olmaya küllerimizden yeniden doğarak and içtik.

Bu nedenle millî vicdanlarda, millî hafızalarda geçmişteki yıkım ve yenilgiler her zaman etkili ve belirleyici olduğundan, benzerlerini bir kez daha yaşamamak için tedbirli ve hazırlıklı olunmuş ve her şey buna göre şekil almıştır.

Altını kalın olarak çizerek söylemek isterim ki, tarihî Şark Meselesi emelinden ve hedefinden hiç vazgeçmediğinden dolayı, farklı enstrüman ve vasıtalarla mevcudiyetini muhafaza etmektedir.

Dün Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak ve bölmek için uğraşanların bugünkü torunları ve bu çağdaki takipçileri, bu defa da Türkiye Cumhuriyeti'ne aynı akıbeti yaşatmak istemektedirler.

Bu itibarla Şark Meselesi, müellifleri eliyle güncellenerek amacını gerçekleştirmenin ve hedefe varmanın amacındadır.

Tarihteki yıkım dönemleri, üzülererek ifade ediyorum ki, tekrarlanmak istenmektedir.

Çünkü ortam uygun, iş birlikçi iktidar hazır, hainler heves ve iştah içindedir.

Demokrasi, özgürlük, çözüm, barış, insan hakları çığırtkanlığıyla Türk milleti eskiye nazaran daha vahim bir sürecin içine sokulmuştur.



Sevr'de yarım kalan hesaplar, millî iradeyi temsil eden çoğunlukçu iktidar tarafından millî birlik ve kardeşlik projesi diye yutturulmaya çalışılan çöküş ve çözülme programının içine alınmıştır.

Türkiye adım adım tasfiye olmakta, Türk milleti yavaş yavaş zehirlenmektedir.

Çözüm sözleri, barış ezberleri varlığımızı, birliğimizi ve bin yıllık hukuku harap etmeye ayarlı saatli bir bombaya dönmüştür.

Geçmişte, her çözüm denildiğinde bir insanımızı yitirdik, her çözüm nakaratı dillendirildiğinde bir toprağımızdan olduk.

Bunlardan ders almayan, millî kimliği anlamayan ve Türk milletinin hayal kırıklıklarını umursamayan gafiller, hainler ve vicdanları mezbeleye dönüşmüş nankörler, şimdilerde ne yazık ki son hızla faaliyettedir.

Dün başaramayanlar bugün atağa geçmişlerdir.

Sevr'e, barış antlaşması diyerek imza atanların varisleri, bugün yeniden barış sözleriyle Türk milletinin defin törenini hazırlamaktadır.

Dün işgalcilere kucak açanlar, dün Türk'e ölüm fermanı yazanlar, dün Anadolu'ya kâbus yaşatanlar, bugün yeniden çözüm iksiriyle gözleri boyamaya ve akılları karıştırmaya gayret etmektedirler.



Başbakan Erdoğan, Damat Ferit'ten aldığı bayrağı parçalanmış millet bünyesine, bölünmüş vatan coğrafyasına dikmek için çalışmaktadır.

Bunun için, tıpkı izinden yürüdüğü gayrimillî isimler gibi istismarda, aldatmada sınır tanımamaktadır.

Milletimiz kandırılmakta, yeni kayıplara peşinen ısındırılmak ve alıştırılmak istenmektedir.

Başbakan Erdoğan'ın teslimiyetçi ve diz çöken âcizliği, her zillete boyun eğen, her kepezeliğe davetiye çıkaran politikaları Türkiye'yi ve Türk milletini sona yaklaştırmaktadır.

AKP hükûmeti, Şark Meselesi'nin kalıntısı, uzantısı, parçası ve bir uzvu olmaya talip olmuştur.

Başbakan Erdoğan için Haçlılarla, kâfir planlarıyla bir ve aynı niyete sahip olmak rahatsız edici görülmemiştir.

Biz parti olarak düne bakarak, mazideki karanlık dönemleri millî bir perspektifle yorumlayarak, yakın vadede karşılaşma ihtimali ve riski fazla olan sorunlara dikkat çekiyoruz, uyarıda bulunuyoruz.

Çünkü biz, Türk milletine inanıyoruz, varlığına güveniyoruz ve bütünlük içinde yaşaması dışında hiçbir alternatifi kabullenmiyoruz.

Milleti bölmenin adı çözüm olarak görülüyorsa, biz çözüme ve çözüm taraflarına karşıyız.



Türkiye'yi yıkmanın, devleti dinamitlemenin adı barış ise biz barış denilen kılık deęiřtirmiş bölücü üsluba tamamıyla kapalıyız ve karşıyız.

Bırakın; zalimler, kötüler, kifayetsiz muhterisler, hainler, bölücüler, teröristler dayanışma içinde olsunlar. Biz hepsiyle başa çıkarız, alayla diře diř mücadele ederiz.

Bırakın; AKP, CHP, BDP, PKK, Barzani, İmralı canisi ve Kandil artıkları aynı safta toplansınlar, aynı kaliba girsinler. Biz hepsine bozkurt gibi direniriz.

Bırakın; bölünme uydusu olanların, BOP tuzağına düşenlerin, Kandil yamacına çözüm paraşütüyle inen soytarların yedikleri, içtikleri ayrı gitmesin. Bize büyük Türk milletinin sevgisi ve baęlılıęı ziyadesiyle yeter.

**Deęerli Arkadařlarım,**

**Sayın Misafirler,**

Az önce, tarih süzgecinden geçirerek dile getirdiğim hususlar, bizim siyasetimizi ve meselelere bakışımızı özetlemektedir.

Biz bu zihni tutarlılık ve millî bakış açısıyla Türkiye'nin içinde kıvrandığı gündem başlıklarına yaklaşıyor, bu minvalde itirazlarımızı seslendiriyoruz.

Hülasa edersek, çıkışlarımızın, uyarılarımızın ve tehlikeleri sezen basiretimizin izdüşümünde, tavrımızı, tutumuzu ve kendimize özgü duruşumuzu belirliyoruz.



Biz ezbere hareket etmiyoruz, sırf muhalefet olsun diye konuşmuyoruz.

Hele ki klişeleşmiş şablon hükümlerle de pozisyon almıyoruz, böylesi bir düşkünlüğe ve çaresizliğe tevessül etmiyoruz.

Geçmişini bilmeyenin geleceğinin de olmayacağı realitesinden yola çıkarak tehditleri öngörüyoruz, muhtemel gelişmelerle ilgili uyarılarımızı inanç ve inatla yerine getiriyoruz.

Bakınız, şurasını herkesin bilmesinde sonsuz faydalar vardır.

AKP'nin İmralı canisiyle yürüttüğü müzakere ve görüşme trafiği Türk milletini kafese almanın, zincire vurmanın ve yeminlerinden ayırmanın bir yöntemi, bir örneğidir.

PKK talepleri günbegün karşılanmakta ve cevap bulmaktadır.

Bu hafta içinde Meclis gündemine gelecek ana dilde savunma talebine ilişkin kanun teklifi bunlardan birisidir.

Ne söylenirse söylensin ne yapılırsa yapılsın, ömür boyu hapis cezası almış idamlık bir mahkûm ve terör suçlusuyla, sözde çözüm ve barış adına pazarlıklar yürütmek izahı olmayacak bir sapma ve sapkınlıktır.

AKP'nin medet beklediği, çare umduğu, elinden tuttuğu şahıs Türk milletine çevrilmiş ölüm silahının bir numaralı failidir

Şehitlerimizin kanı bu alçağın eline bulaşmıştır.

Şehit analarının ah ve bedduası teröristlerin ve eşbaşkanların alınına yapışmıştır.



Öncelikle herkesin diline pelesenk olmuş, İmralı canisinin tarafı hâline gelmiş çözüm ve barış sözlerinin üzerinde durmak, bu alanda kafa yormak gerekmektedir.

Açıklıkla sormak isterim ki;

Başbakan Erdoğan ve hükûmetiyle birlikte önüne gelenin propagandasını yaptığı çözüm nedir ve neleri ihtiva etmektedir?

PKK neyin karşılığında silah bırakacak, hangi tavizlerle gönlü alınacaktır?

1984 yılındaki Eruh baskınından itibaren, öldürme ve yok etme konusunda uzmanlaşmış caniler, birdenbire hidayete erip silahlarını ve hedeflerini nasıl terk edeceklerdir?

Silahı sigorta olarak görenler nasıl olacak da birdenbire hedeflerinden vazgeçeceklerdir?

Terörle terbiye edilen, bölücülükle sırdaş olan, küresel planlara uyduluk yapan bir iktidarın Türk milletinin hak ve hukukunu süreç diye tarif edilen yıkım duraklarında sahiplenmesi nasıl mümkün olacaktır?

Merak etmekteyiz ki, barış nedir, tarafları kimlerdir?

Şayet barıştan bahsediliyorsa, bir savaşa girilmiştir de bu mu sonlandırılmak istenmektedir?

Savaş var idiyse, bunun karşı cephesi kim ya da kimlerden oluşmaktadır?



PKK, Türk devletinin eşiti, muhatabı hâline mi gelmiştir?

İmralı canisi kimi temsil etmekte, kimin adına konuşmaktadır?

Çözüm başlığı altında neler ve hangi konu başlıkları planlanmaktadır?

Çözüm de çözüm diyen şüursuzlar, bununla neyi beklemekte, neyi istemektedir?

- Ana dilde eğitimin sağlanması çözüm müdür?
- İmralı canisinin serbest kalması çözüm müdür?
- Yeni Anayasa'yla Türklüğün tasfiye edilmesi çözüm müdür?
- Özerklik ve federasyon çözüm yolu mudur?
- PKK'nın affedilerek siyasete taşınması çözümün hangi etabıdır?

Dört parçalı bağımsız Kürdistan'ın oluşabilmesi için, vatan topraklarımızı içine alan kuzey kısmının temellerinin atılması çözüm olarak mı düşünülmektedir?

Bölücü teröre 29 yıllık süre içinde mücadele vermiş, gazile-rimizin, şehit yakınlarımızın hakkı nasıl ödenecek, halelikleri nasıl alınacaktır?

Sayın Başbakan çözüm ve barış süreciyle neyi hedeflemekte-sin, nereye varmak istemektesin?

Sayın Cumhurbaşkanı size göre çözüm nedir?



Çözüm diyerek topa giren, müzakereler sürsün diyen, barışa vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri siz çözümden ne anlıyorsunuz?

İstanbul'da kuru laf kalabalığıyla konuşacağınıza, bol keseden atıp tutacağınıza zahmet edip, mesela Hakkâri'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Bingöl'de ne zaman yatırım yapacak, ne zaman fabrika kuracaksınız?

Boğaz'da keyif çatarken, çözüm diyerek alkış tutan köksüz ve kimliksiz yarım aydınlar, ipotek altındaki kalemşorlar, Mütareke yıllarının emanetçileri derdiniz nedir ve neyi beklemektesiniz?

Türkiye'nin teslim senedi imzalanınca, teröristler aklanınca, İmralı canisi özgürlüğüne kavuşunca, bölücülük kurumsallaşınca ve Türk milleti parçalanınca bunu adı çözüm mü olacak, buna barış mı diyeceğiz?

Türkiye'nin mahvı, milletimizin imhası ve isyankârların itibar kazanması çözüm müdür?

Sadakatin mahkûm olduğu, millet ruhunun rencide edildiği, hüsrân ve hezimetin kazandığı, millî kimliğin ezildiği, Türklüğün ağır darbe aldığı bir sürece, bre riyakârlar siz çözüm mü veriyorsunuz? Barış ismi mi veriyorsunuz?

Sayın Başbakan çözümle neyi çözmeye, barışla neyi batırmaya ve bastırmaya çalışıyorsunuz?

Bil ki seni PKK başbakan yapmadı, bil ki partini bölücüler iktidara taşımadı.





Yoksa verilmiş sözlerin, altından kalkamayacağı vaatlerin ve başbakan kalabilmek için yabancılara yeminlerin mi vardır?

Yetmedi mi yaptıkların, bitmedi mi oyunların, sonlanmadı mı hakaretlerin?

Türkiye bu hıyanet kuşağını daha fazla kaldıramayacak, bu saldırılara daha fazla katlanamayacaktır.

Yara derindir ve kangren olmuştur.

Ayrıca Başbakan Erdoğan geçtiğimiz haftaki grup toplantısında, 10 yıldır anneler ağlamasın diye elini, bedenini ve yüreğini ortaya koyan bir iktidar olduklarını iddia etmektedir.

Bu sözü söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanıdır.

Bir de şehit analarını teröristlerin yakınlarıyla aynı seviyeye düşürme ve denk görme bedbahtlığını göstermektedir.

Meğerse Başbakan Erdoğan, tam 10 yıldır anaların gözyaşının dinmesi için uğraşıyormuş da bunu kimseler görmemiş ve anlamamıştır.

Peki 10 yıldır, hiçbir dönemde olmadığı kadar ağlayan analar, ağıt yakan gelinler, öksüz kalan yavrular nasıl görmezden gelinecek, neyle izah edilecektir?

Asıl analara karalar bağlatan, oluk oluk gözyaşlarının akmasına neden olan, vatanımızı baştan sona acıya ve feryada sevk eden iktidarın ismi Adalet ve Kalkınma Partisi, Başbakanı da Recep Tayyip Erdoğan'dır.



PKK'yla kucaklaşan, katillere meydan açan, canilerle kardeşlik köprüsü kuran Başbakan ve partisi akan kandan, verilen şehitlerden ve çekilen çilelerden dolayı millet vicdanında elbette mahkûm olmuş, elbette hüküm almıştır.

PKK'yı affetme derdine düşen Başbakan önce kendisine ve partine bakmalı, gelecekte vereceği hesapların şimdiden hazırlığını yapmalıdır.

Nitekim yakında güneş açacak, karanlık dağılacak ve AKP'nin sonu gelecektir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

9 Ocak günü, Paris'te üç PKK militanının infaz edilmesi Türkiye'yi 10 güne yakın meşgul etmiş ve oyalamıştır.

3 kadın teröristin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Paris Cumhuriyet Savcısı bir numaralı zanlıyı açıklamış ve bunun da PKK'lı olduğu ortaya çıkmıştır.

13 Ocak 2013 tarihinde, Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerimizle milletvekillerimizin katıldığı toplantıların ardından düzenlediğimiz basın toplantısında, Paris'teki infazları örgütün iç hesaplaşması olarak gören değerlendirmemiz büyük ihtimalle yerini bulmuştur.

Yine de bu olayın üzerindeki sis perdesi tümüyle aralanmalı ve mutlaka cinayetler tam olarak aydınlatılmalıdır.

Türkiye getirilen cenazeler, AKP'nin müsamahası ve göz yumması altında tam bir şova dönüşmüş ve aleni terör propagandasına çevrilmiştir.



Geçtiğimiz hafta önce Diyarbakır, arkasında da Tunceli, Kahramanmaraş ve Mersin terör örgütünün hiç olmadığı kadar hareket kabiliyetine eriştiği yerler olmuştur.

Türk milleti ölü üzerinden istismara yeltenen, bunu fırsat ve ganimete çevirme yüzüzlüğünden çekinmeyen bölücü güruhun küstahlıklarını ibretle izlemiştir.

Başbakan Erdoğan'ın samimiyet testi, samimiyet sınavı, turnusol kâğıdı olarak tasvirini yaptığı hıyanet sürecinin zedelenmemesi için provokasyonlara dikkat çekmesi, Türk devletini cenazelerin bulunduğu mahallerden uzak tutmasıyla paralel ilerlemiştir.

Bilhassa 17 Ocak tarihinde, Diyarbakır'da bölücü örgütün at koşturduğunu ve her şeyi kontrolü altına aldığını gösteren manzara şüphesiz en başta Hükûmet adına utanç verici bir acizyet olarak görülmelidir.

Ne yazık ki, bir gün sonra PKK'yı görmezden gelerek, cenaze törenlerine sağduyunun hâkim olduğunu iddia etmek malum çevrelerin yeni bir uydurması ve saptırması olmuştur.

Şu gazete manşetleri zannederim her şeyi gözler önüne sermektedir:

- "Türkiye Barışa Hazır."
- "Sessizce Yürüdüler."
- "Diyarbakır Sözü Tüttü."



- “Şükür Diyarbakır’da Korkulan Olmadı”
- “Bu Sefer Olacak Galiba”
- “Çözümün Umudu İlk Sınavı Geçti”
- “Herkesin Gönlü Barıştan Yana.”
- “Hepimiz Barışız.”
- “Haberler Çok İyi”
- “Diyarbakır Barışa Durdu.”
- “Diyarbakır Barış Dedi.”
- “Artık Barış Zamanı.”
- “Nihayet Sağduyu.”
- “Bir Eşik Aşıldı.”
- “Diyarbakır Provokasyona Geçit Vermedi.”

Bu ifadeler geldiğimiz aşamanın özetidir.

Karanlık bir kampanyanın tesir alanını nasıl genişlettiğinin açık bir ispatıdır.

Diyarbakır’daki PKK geçidini; ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı, “olay olmaması umut verici olarak” tevil etmiş, hükûmetin bir Başbakan Yardımcısı “Diyarbakır kendisine yakışanı yaptı.” şeklinde tanımlamış, bir diğeri “Herkesin bu sürece katkı verme çabasını görüyoruz.” ifadeleriyle övmüştür.



Diyarbakır'da devlet PKK'nın seviyesine indirilmiş, polis ve askerler geri tutulmuştur.

Bu aslında ikinci bir Habur'dur ve rezillikler örtbas edilerek hasıraltı yapılmıştır.

"Barışın kazananı, savaşın kaybedeni olmaz." şeklindeki ucube sözü adeta Türkiye Cumhuriyeti'ni PKK'yla eşitlemek ve bir göstermek için servis edilmiştir.

Sözde güvenlik önlemleri PKK militanları tarafından alınmış, şehir eşkıyaları yolları keserek araç ve kimlik kontrolü yapmışlardır.

Örgüt paçavraları, tabutların üzerine serilmiş ve hastane önlerindeki bayrak direklerine asılmış, sonuçta taşlar bağlanmış ve teröristler cirit atmıştır.

İmralı canisinin posterinin taşınmamasına hikmet dolu anlamlar yüklenmiş, kitlenin olgun, polisin hoşgörülü, havanın barışçıl, günün olaysız geçtiği heyecanla gündeme getirilmiştir.

Bu yaşananlardan çıkan gerçek şudur:

Bugüne kadar tek sorun polistir, askerdir ve devletin bizatihi varlığıdır.

Bunlar sütne gerisine çekilince, her şey güllük gülistanlık olmuş ve bir tek taşkınlık dahi yaşanmamıştır.

AKP; PKK'ya Habur'da karşılama, Diyarbakır'da da cenaze töreni düzenlemiş ve siciline bir karanlık mühür daha yemiştir.



Elbirliđiyle kaldırılan terörist tabutları, aslında Türk milleti için kurgulanan ölüm merasiminin bir provası niteliğinde geçmiştir.

Öylesine tehlikeli bir psikolojik ortam kamuoyuna pompalanmıştır ki, eđer devlet olmazsa, yani Türkiye bölünürse, hiçbir sorun yaşanmayacak ve bir mesele de kalmayacaktır.

Bu son gelişmeler, müzakerelerin en sinsi ve en kurnaz planlanmış bir safhasından başka bir şey değildir.

Ve bu bile başlı başına Türkiye'nin içine düştüğü içler acısı durumu göstermesi bakımından kayda değerdir.

Eđer adalet hâlâ varsa, mahkemeler açık ve çalışır vaziyette ise Diyarbakır'daki örgüt propagandalarıyla ilgili soruşturma açılması, PKK paçavralarının bayrak gibi sallanması ve tabutların üzerine serilmesi hakkında hemen cezai takibat başlatılması zorunluluk olacaktır.

Ben yiđit, cesur ve hukuka tam manasıyla riayet eden cumhuriyet savcılarından ses ve çıkış bekliyorum.

Diyarbakır'da PKK'nın meşrulaştırma girişimlerine ders verecek, Türk milletinin, Türk devletin hak ve hukukunu sahiplenmiş kararlı ve yürekli hâkimlerin ortaya çıkmasını diliyorum.



## **Muhterem Arkadaşlarım,**

Başbakan Erdoğan'ın çelişkili beyanları, bir söylediğinin diğerini tutmaması, aklının karışık ve bulanık olması kendisi adına olduğu kadar Türkiye açısından kaygı vericidir.

Fikirlerinde tutarlık olmayan, sözlerinde derinlik bulunmayan birisi Türkiye'yi 10 yıldır yönetmektedir.

Başbakan ne zaman sıkışsa ne zaman bunalsa anında makas değiştirmekte, birden dümen kırmaktadır.

İlke, liyakat ve ehliyet bakımından sorunlu olan bu kafa yapısının, hezeyanlarıyla ülke yönetmesi milletimiz adına talihsizliktir.

Başbakan Erdoğan hafta sonunda Gaziantep'te yaptığı bir konuşmasında aynen şöyle demiştir: "Tutturmuşlar bir şey; "Kürt sorunu". Ben Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum. Kürt kardeşimin sorununa evet, Kürtçülüğe hayır... Kürtçülüğü reddediyorum."

Başbakan Erdoğan yine gerçekleri sabote etmiş, yine dara düşünce kendisiyle çelişmiştir.

Aziz milletimiz bu ülkede Kürtçülüğün yayılmasına, bölücülüğün taban tutmasına ve etnik terörün masumiyet kisvesine büründürülerek temize çıkarılma arayışlarına kim ya da kimlerin neden olduğunu iyi bilmektedir.



Merak etme Sayın Başbakan; göğe direk, denize kapak olmayacağı gibi, nafîle beyanların, yalan sözlerin de kalıcılığı ve geçerliliği bulunmayacaktır.

Bu sebeple, ne dersin de Kürtçülüğün mutfağında yüzünü kapatan aşçı sensin.

Gerçekten de Başbakan Erdoğan ölüm döşegindeki Kürtçülüğe can veren, su veren ve hayat veren kişidir.

Kürt sorunu tanımlamasında da Başbakan'ın sicili bozuk, beyanları sallantılı ve sarsaktır.

• 24 Aralık 2002 tarihinde Rusya seyahati esnasında; "Türkiye'de Kürt sorunu yok. Sorun var diye inanacaksan sorun olur, yok dersin sorun ortadan kalkar." diyen Başbakan Erdoğan'dır.

• 12 Ağustos 2005 tarihinde; "Kürt sorunu benim sorunum." diyen yine Başbakan Erdoğan'dır.

• 21 Ağustos 2005 tarihinde; "Kürt sorunu farklı bir olaydır, PKK terörü veya terör sorunu farklı bir olaydır." diye sızlanan da Başbakan Erdoğan'dır.

• 23 Temmuz 2007 tarihinde; Kürt sorunu üzerinde çalışma başlatıldığını duyuran yeniden Başbakan Erdoğan'dır.

• 30 Nisan 2011 tarihinde Muş'ta; "Bu ülkede artık Kürt sorunu yoktur. Kabul etmiyorum. Bu ülkede Kürt kardeşimin sorunu var, ama Kürt sorunu artık yok." sözlerinin sahibi de bellidir ve Başbakan Erdoğan'dan başkası değildir.





Başbakan Erdoğan darboğaza düşünce, gemisi karaya oturunca hemen düşüncelerinden caymakta, anında yön değiştirmektedir.

Kendisinin, böylesi karanlık bir dönemde, PKK'nın cüret ve cesamet kazandığı bir zaman aralığında, tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet açıklamasında bulunması da son derece dikkat çekici bulunmuştur.

Başbakan Erdoğan tek milleti tanımlamıştır tanımlamasına, ama bu milletin isminin ne olduğunu bir türlü itiraf edememiştir.

Yine milleti bölmüş, yine milleti etnik kimliklere havale etmiştir.

Başbakan'ın söyleyemediği, sırrını ve anlamını bilemediği büyük kudretin ismini kendisine hatırlatırım ki, Türk vatani üzerinde yaşayan muazzam beşeriyetin ismi büyük Türk milleti, devletin ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Türk milletinin müşterek lisanı Türkçedir.

Türk devleti ülkesi ve milletiyle; ayrılmaz, bölünmez, parçalanmaz ve devredilmez bir bütündür ve bildirmek isterim ki, ebediyete kadar kesinlikle böyle kalacaktır.

Türk milleti etnik bir yapıya atıf yapmaz, biyolojik beraberliğe göndermede bulunmaz, ırkı önceliğine almaz.

Türk milletinin eşit ve saygın fertleri Türk Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlıdır ki, bundan dolayı herkes eşittir Türkiye'dir.



Türkiye'de sözde Kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır ve tarafları AKP'nin müzakere ortaklarıdır.

Ayrıca İmralı'da yatan teröristbaşı Kürt kökenli kardeşlerimin temsilcisi değildir.

PKK, Kürt kökenli kardeşlerimin sözcüsü değildir.

Aksini söyleyenler ahlaksızdır, şuarsuzdur ve insanımızın başına musallat olan kan içi kenelerdir.

Teröristlerin Türkiye'ye armut toplamak için gelmediğini ifade eden Başbakan'ın; terörizme anlam yükleyen, bölücülere kol kanat geren, teröristlere demokratik ortak muamelesi yapan tavrından uzaklaşması Türkiye'nin çökmemesi, Türk milletinin çözülmemesi için artık bir mecburiyettir.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

İki konuya kısaca temas edip bu haftaki konuşmamı tamamlamak istiyorum.

İlk olarak değinmek istediğim, Başbakan'ın Gaziantep'te atama bekleyen bir öğretmenimize gösterdiği pervasız çıkıştır.

Öncelikle şunu söylemek isterim ki, şubat ayında atama talep eden öğretmenlerimizin beklentileri acilen karşılanmalı ve kanayan bu yara mutlaka tedavi edilmelidir.

Başbakan Erdoğan'ın hodbin, kaba, nezaketsiz ve eleştiriye tahammülsüz yaklaşımı yeni bir skandala sahne olmuştur.



Demokratik olarak tepkisini dile getiren ve hâlini arz eden bir kardeşimize karşı, Başbakan Erdoğan'ın "O oy senin olsun, al onu kendine sakla." demesi bir defa demokrasiye saygısızlık ve söz söyleme özgürlüğüne darbedir.

Bu aynı zamanda çiftçimize sarfedilen "ananı da al git" sözünün bir versiyonu, değişik bir yansıması ve aslında kopyasıdır.

Öğretmene, çiftçiye, işçiye, memura, sanayiciye, işsize, kısaca herkese yeri gelince sert sözleri sıralayan; küçümseyici ifadeleri kurşun gibi kullanan Başbakan'ın dersini alma vakti gelmiştir.

Gaziantep'teki hakaret tüm öğretmenlerimize tüm memurlarımıza ve iş bekleyen tüm kardeşlerimize yapılmıştır.

Bu vefasız zihniyet artık hak ettiğini bulmalı hak ettiği cevabı sandıktan almalıdır.

İkinci olarak, geçen haftaki grup toplantımızdaki bir ifadem Başbakan ve akıl hocalarına ters köşe yaptırmıştır.

Öğretmenlerimize yapılan hakarettten sonra bu değerlendirmemin önemi daha da artmış ve bir kez daha teyit edilmiştir.

Başbakan Erdoğan bu sözleri bilinçsizce kullandığımızı ve kendisine pas verdiğimizizi iddia etmiştir.

Ve aynı zamanda matematik dehası olduğumuzu söylemiştir.

Tabî olarak Başbakan yediği golü pas olarak değerlendiriyorsa bu kendi bileceği bir şeydir.



Başbakan 10 yıldır 1'i 36'ya, tarihî 36'ya, kültürü 36'ya, dili 36'ya, vatani 36'ya, kaderimizi 36'ya, geleceğimizi 36'ya bölmeye çalışırken matematiğin yüz karası, milletin utanç tablosu olduğunu nedense unutmuş ve görmezden gelmiştir.

Biz, geçen haftaki sözlerimizle aziz milletimizin dikkatini çektik ve mesaj verdik.

Başbakan ve partisinin maskesini indirdik, tehlikeye vurgu yaptık.

Bu anlayışın amacının ne olduğunu gösterdik ve nasıl bugünlere geldiğini vurguladık.

Bundan sonra böyle olmaması gerektiğine inandığımız için ise kullandığımız sözün tersini ima ve işaret ettik.

Ancak Başbakan bunu anlamamış ve anlayamamıştır.

İnanıyorum ki, Türk milleti, varlığını bölücülere peşkeş çeken, dağılmayı kurgulayan ve bağımsız Kürdistan'a kuluçka görevi yapan AKP'yi affetmeyecek, önümüzdeki seçimde sandığa kilitleyecektir.

Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacak olan bu zihniyet baraja takılacağı günleri de eninde sonunda görecektir.

Son olarak bu hafta ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda karne olarak ara tatile girecek olan milyonlarca evladımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, hepsine aileleriyle birlikte huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum.



Bu duygularla konuşmama son verirken muhterem heyetinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Değerli Milletvekilleri,**

**Muhterem Misafirler,**

**Kıymetli Basın Mensupları,**

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerimin başında hepimizi üzüntüye sevk eden elem verici bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

23 Ocak günü, Irak'ın Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Salahattin Vilayet Meclisi üyesi Ali Haşimi'nin kayınbiraderinin cenaze törenindeki bir taziye ortamına yapılan intihar saldırısı sonucunda 42 Türkmen kardeşimiz katledilmiş, 75'i de yaralanmıştır.

Yaralılar arasında, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sadettin Ergeç'in, Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu'nun, Kerkük İl Meclis Üyesi Munir Kafili'nin, Salahattin Vali Yardımcısı Ahmet





Koca'nın ve Irak Millî Meclisinden Milletvekili Fevzi Erdem'in de bulunması son derece dikkat çekicidir.

Bu kanlı saldırıyı lanetliyor, vefat eden Türkmen kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diliyorum.

Görülmektedir ki, Türkmenler sistematik olarak yok edilmekte ve kıyıma uğramaktadır.

Irak Türkmenlerinin zalimler ve kandan nemalanan haramzadeler tarafından belirli aralıklarla saldırıya uğraması büyük bir insanlık vahşetidir.

Bizim gönlümüz Türkmen kardeşlerimizdir.

Bizim duamız Türkmen elindeki soydaşlarımızdır.

Onlar her an aklımızda her an gündemimizdedir.

AKP hükûmeti Irak Türkmenlerine yönelik artan şiddet ve cinayetlerin peşini bırakmamalı, suçluların ve azmettiricilerin bulunması için tüm imkânlarını kullanmalıdır.

Irak Türkmenlerini kaderine terk etmemeli, her anlamda katkı ve yardım sağlamaktan geri durmamalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkmenlere yapılan eziyetleri, haksızlıkları ve hak ihlallerini unutmayacak, inşallah bir gün bunların hesabını şevk ve inanmışlıkla muhataplarından soracaktır.



Değerli Arkadaşlarım,

Geçtiğimiz hafta cuma günü 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi bitmiş; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yaklaşık 16 milyon evladımız karnelerini alarak 15 günlük ara tatile girmişlerdir.

Sayıları 800 bini aşan öğretmenlerimiz de tatil yapma fırsatına kavuşmuştur.

Birçok sorunu içeriğinde barındıran, birçok mahzurlu yanı olan yeni eğitim sistemiyle bir yarıyıl böylelikle geride kalmıştır.

AKP'nin alelacele kanunlaştırıp yürürlüğe soktuğu düzenleme, millî eğitim sistemindeki kamburları gidermek ve hafifletmek bir yana, daha da ağırlaştırmış ve içinden çıkılmaz hâle getirmiştir.

Türk milletinin geleceğini birebir etkileme ve yönlendirme özelliği taşıyan böylesi hayati bir konuda, hükûmetin duyarsız ve uzlaşmaya kapalı tutumu eğitim hayatını keşmekeşin içine sokmuştur.

Üç dördün toplamından hikmetler bekleyerek yola koyulan iktidar partisi, kaygıları önemsememiş, beklentileri ciddiye almamış ve itirazları duymamıştır.

Olumsuzluklardan dolayı millî eğitim yapısı; mutsuz öğretmen, umutsuz öğrenci, huzursuz veli arasına sıkışmış kalmıştır.



AKP zihniyeti eğitime ideolojik yaklaşmış, ön yargılarla bakmış ve dar bir ufukla odaklanmıştır.

Eğitim hayatındaki sürekli oynamalar, ardı arkası kesilmeyen baştan savma düzenlemeler öğrencilerimizi, ailelerini ve tabii olarak öğretmenlerimizi şaşkına çevirmiştir.

AKP'nin macera arayışı, bitmek tükenmek bilmeyen vizyonsuz teklifleri stratejik bir değer ve öneme sahip millî eğitim sistemini adeta yozlaştırmış ve buhrana itmiştir.

Geçtiğimiz 10 yılda buna dair sayısız örnek vermek mümkün ve ihtimal dâhilindedir.

Gelecek nesillerin iyi ve donanımlı yetişmesi her şeyden önce millî varlığın, millî benliğin ve millî bilincin ayrılmaz bir harcı ve yeri dolmaz bir parçasıdır.

Bugün atacağımız adımlar, yapacağımız fedakârlıklar ve özverili çalışmalar yarınların seyrini ve yönünü doğrudan doğruya tayin edecektir.

Millî eğitim sisteminin var olan sorunları çözüm iradesiyle buluşturulmazsa, geleceğimizin daha karanlık, daha kasvetli ve daha kaotik bir güzergâha sapacağı şimdiden görülmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Bilhassa öğretmenlerimizin sorunları kalıcı olarak giderilmeli, ekonomik ve sosyal nitelikli ihtiyaçları süratle karşılanmalıdır.



Atanamayan öğretmenlerimizin çileleri, uğradıkları hak kayıpları ve her geçen gün artan mağduriyetleri insanlık onuruyla bağdaşmamaktadır.

Ne olursa olsun atanamayan öğretmen meselesi tümüyle bitirilmeli, öğretmenlerimiz sınıflarıyla ve öğrencileriyle birleştirilmelidir.

Başbakan Erdoğan, başka konularda, milletimizin aleyhine olduğu şüphe bulunmayan çözüm turları atacağına, atama bekleyen öğretmenlerimizin feryatlarını duymalı ve bir an önce harekete geçmelidir.

Atanamayan 350 bin öğretmenimiz, seslerini duyurabilmek için ille de dağa mı çıkmalı, yoksa İmralı sertifikası mı almalıdır?

Problemlerinin çözülebilmesi için bu kardeşlerimiz ne yapmalı ve hangi vasıtaları kullanmalıdır?

AKP zihniyeti sabırları daha fazla sınamamalı ve zorlamamalıdır.

Ayrıca öğretmenlerimizin özür grubu tayinlerinin yılda bir kereye indirilmesi büyük külfet ve zorluklara yol açmıştır.

Bu çerçevede beklentimiz, aile bütünlüğünün korunarak beliren ve ortaya çıkan taleplerin muhakkak ki karşılanması, öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını artırıcı uygulamaların hükümet tarafından hayata geçirilmesidir.



Göreve başlayan yeni bakanın eğitim ve öğretimin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak adına gerekli adımları atması, daha insani ve vicdanlı kararlar alması hepimizin dilek ve isteğidir.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

AKP hükûmetiyle birlikte ülkemiz risk ve tehditlerin tam ortasına yerleşmiş, karşılıklı güven ve dayanışma duyguları kopma noktasına kadar incelmıştır.

Türkiye öyle fasit bir alana, öyle çıkması zor bir sürece kısıtılmıştır ki, sürekli enerji kaybına uğramakta ve tartışmalardan dolayı iflahı kesilmektedir.

Zaman milletimizin aleyhine işlemektedir.

Bugünkü ortam ve gündem içinde;

• Türkiye ve Türk milletinin etrafındaki çember iyice daralmıştır.

• Milletimizi koruyacak güvenlik duvarları tahrip olmuştur.

• Tutarsız, iş birlikçi ve teslimiyetçi bir hükûmet karşımızdadır.

• Türkiye'nin güvenliği tehditlerle karşı karşıya bırakılmıştır.

• Silahlı ve silahsız bölücülük cesaret ve cephe kazanmıştır.



• Şer ortaklıkları, hakaret ittifakları, iş birlikçi cepheler oluşmuştur.

• Ve bunların kaynağı olan AKP, artık Türkiye'nin bekası için başlı başına tehdit hâline gelmiştir.

Gidişat, birlikte yaşama ülkümüzün, bin yılda karılan harcın, bin yılda kökleşen beşeriyet çıkarınının hilafına neticeler doğurmaktadır.

İnsanımız arasına nifak sokma çabaları, ayrılık tohumları ekme kötülükleri maalesef etkinlik kazanmaktadır.

Çözüm çılgınlıkları altında milletimiz sakatlanmakta ve barış gürültüleri etrafında devletimiz zayıflatılmaktadır.

İmralı adasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yatan teröristbaşı, cazibe ve çözüm tarafı olarak kutsanmakta, geçmişine göre pozitif bir noktada durduğu Hükümet üyelerince ileri sürülmektedir.

Kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı, aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla sevk ve idare ederek, vatan topraklarımızdan bir bölümünü bölmeye ve ayırmağa çalışan cani el üstünde tutulmaktadır.

Terör örgütü PKK'yı 27 Kasım 1978 tarihinde, Diyarbakır ili Lice ilçesi Ziyaret köyünde yapılan bir kongreyle kuran; arkasından cana, mala ve her türlü insanlık değerine kast eden bebek katili Başbakan'ın çözüm sırdaşı mertebesine terfi etmiştir.



Bu son gelişmeler PKK'nın hayal bile edemeyeceği stratejik mevziler elde ettiğini göstermekte, hükümet eliyle arayıp da bulamayacağı imkânlarla kavuştuğunu kanıtlamaktadır.

Milletimizin geçmişi unutulması, bölücü örgütün hain eylemlerinin üzerine sünger çekmesi alttan alta dayatılmaktadır.

Şüphesiz Başbakan Erdoğan ve hükümetinin, Türk milletinin muhatap kaldığı kanlı eylemleri yok farz etmesi, görmezden gelmesi bir şeyi değiştirmeyecek, tarihî hakikat çözüm sözleriyle kapatılamayacaktır.

Zira ateş düştüğü yeri yakmıştır.

Kayıplar, kıyılan canlar, sıkılan mermiler, yapılan baskınlar, katledilen körpe yavrular hâlâ hafızalardadır, hâlâ unutulmamıştır.

Başbakan Erdoğan'ın çözüm yoldaşı, barış müttefiki İmralı canisi ne yaparsa yapsın alnındaki kandan, vicdanındaki lekeden ve kalbindeki karartıdan kurtulamayacak ve içine girilen bu devran ilanihaiye sürüp gitmeyecektir.

Geçmişte yaşanan şu acı ve hüznü verici hadiseler sıcaklığını korurken, lütfen söyleyiniz, biz bugünkü çözüm diyerek servisi yapılan ahlaksız sürece nasıl onay verelim, nasıl sessiz duralım?



Başbakan Erdoğan ve çözüm lobisi bizden;

15 Ağustos 1985 tarihinde, Van'ın Çatak ilçesi Kanalga Köyü, Taşbucak Mezrasında İmralı canisinin talimatıyla katledilen 2 yaşındaki Nergiz'i, 1 yaşındaki Heyet'i, 10 yaşındaki Hâkim'i, 8 yaşındaki Utba'ya, 10 yaşındaki Zaide'yi, 5 yaşındaki Veliti'i unutmamızı mı beklemektedir?

10 Ekim 1987 tarihinde, Şırnak ili Meşeiçi köyü Çobandere Mezrasında İmralı canisinin emriyle öldürülen adı bile konmamış henüz 15 günlük ve bir aylık bebekleri görmezden gelmemizi mi istemektedir?

24 Kasım 1989 tarihinde, Hakkâri Yüksekova ilçesi İkiyaka köyüne terörist başının direktifiyle yapılan saldırılarla hayatlarını kaybeden;1 yaşındaki Elife'yi, 4 yaşındaki Halime'yi, 3 yaşındaki Rifat'ı, 2 yaşındaki Mustafa'ya, 7 yaşındaki Ayhan'ı, yine 7 yaşındaki Namet ve İsmet'i, 5 yaşındaki Cebraill'i, 2 yaşındaki Muhammet'i aklımızdan çıkarmamızı mı beklemektedir?

22 Haziran 1992 tarihinde, Batman'ın Gercüş ilçesi Seki köyünde hunharca, adice ve canavarca kanları dökülen; 8 yaşındaki Gülbahar'ı, 4 yaşındaki Haşim'i, 10 yaşında Şükrü'yü, ismi bile konmamış 1 aylık bir bebeği, 13 yaşındaki Abdurrahman'ı, 10 yaşındaki Sultan'ı bir kenara koymamızı mı dilemektedir?

25 Haziran 1992 tarihinde, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Yolaç köyünde, henüz hayatlarının baharında iken, bugün çözüm elçisi konumuna getirilen İmralı canisi ve çetesi tarafından mezara





sokulan; 15 yaşındaki Mehmet Emin'i, 15 yaşındaki Zeki'yi, 14 yaşındaki Yusuf'u, 11 yaşındaki Fesih'i, ne yapalım olan olmuş diyerek hasıraltı yapmamızı mı teklif etmektedir?

1 Kasım 1992 tarihinde, Bitlis'in Cevizdalı köyüne baskın düzenleyen teröristbaşı kumandalı militanlar tarafından şerefsizce canları alınan; 5 yaşındaki Hikmet'i, 13 yaşındaki İbrahim'i, 8 yaşındaki Aynur'u, 4 yaşındaki Gülbahar'ı, 10 yaşındaki Nafive'yi, 8 yaşındaki Turan'ı, 8 yaşındaki Ejder'i, ne yapalım kaderde varmış bahanesiyle haklarını aramaktan vazgeçmemizi mi buyurmaktadır?

23 Kasım 1992 tarihinde, Tunceli ili Mazgirt ilçesi Dedebağı Köyü'ne baskın düzenleyen kanlı örgütün; 2 yaşındaki Onur'u, 3 yaşındaki Sıla'yı tabuta koymalarını olağan ve vakay-i adiyeden görmemizi mi talep etmektedir?

18 Temmuz 1993 tarihinde, Van ili Bahçesaray ilçesindeki bir yaylaya baskın yapan vicdansızların; 7 yaşındaki Azat'ı, 2 yaşındaki Yunus'u, 3 yaşındaki Bahar'ı, 1 yaşındaki Zehra'yı, 7 yaşındaki Sevim'i, 13 yaşındaki Yıldız'ı, 12 yaşındaki Nezahat'ı, 4 yaşındaki Eylem'i, 14 yaşındaki Azime'yi, 8 yaşındaki Muhammet'i, 4 yaşındaki Hamim'i ve 12 yaşındaki Hürriyet'i kurşunlayarak katletmelerini sıradan mı görelim, olur böyle şeyler diyerek sineye mi çekelim?

Bunlar ışığında diyeceğim şudur ki, Türk milleti İmralı'da yatan canıye boşuna bebek katili dememiş, boş yere bu sıfatı isminin başına iliştiirmemiştir.



Sizlere özet hâlinde verdiğim, aslında oldukça kabarık kanlı bilançonun neresini unutam, hangi birisini yok sayalım?

Şehit edilen Mehmetçiklerin, polislerin, korucuların, kaymakamların, savcıların, öğrencilerin, öğretmenlerin, imamların, değişik kamu görevlilerin, kadınların, kızların ve ismi konmamış bebeklerin kanları yerde mi kalsın, hakları zayi mi olsun?

Başbakan Erdoğan ve ihanet kuşağı bunu mu temenni etmekte, bunu mu kabullendirmeye çalışmaktadır?

Söyler misiniz bana, AKP affetse bile Cenab-ı Allah ve milliyetçi-vatanseverler bu kazıklı voyvoda torunlarını, drakula takipçilerini bağışlar mı?

Herkes çözüm adı altında İmralı'daki bebek ve insanlık katilini masumlaştırmaya çalışsa da, büyük Türk milletinin sözcüsü ve biricik sevdalısı Milliyetçi Hareket bu rezilliklere payanda olur mu, sayfaları şehit kanıyla yazılmış ihanet projelerine göz yumar mı?

Herkes bilsin ki, elbette hayır, elbette asla, elbette hiçbir zaman.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Son günlerde AKP-BDP-İmralı ve PKK arasındaki paslaşmalar sıklaşmakta ve tempo gittikçe yükselmektedir.



Başbakan Erdoğan her defasında kararlılık mesajları vermekte, BDP İmralı'ya yeni bir çıkarma yapma beyanlarını yoğunlaştırmakta, Kandil'den arkası arkasına açıklamalar gelmektedir.

Diyalog ve irtibatlar, nazlanmayla, zaman zaman gerilip tekrar eski kıvamına girerek baston yardımıyla yürümektedir.

Anlaşılan Kandil ile İmralı arasında kısa devre yaşanmakta, bazı konularda ihtilaflar gözlenmektedir.

PKK'nın dağ kadrosu; bazen "sözde önderlik" ne derse onu yapacağını, bazen kendileriyle de görüşülmesi gerektiğini, bazen de İmralı canisinin padişah olmadığını seslendirmektedir.

Bölücü terör yapılanması "süreç" diye tanımlanan ihanet projesini kendi istediği ölçüye sokmak için hamle üstüne hamle yapmaktadır.

Bu arada AKP-PKK pazarlıklarının yoğunlaştığı ve olgunlaşmaya başladığı da gelişmelerden anlaşılmaktadır.

AKP hükûmeti İmralı canisini ihanet müzakerelerinin merkezine koymuş, meşru bir muhatap hâline getirmiştir.

Teröristbaşının gönlü yapılmak, memnun olmasını sağlamak ve isteklerini karşılamak için her tavize kucak açılmış, her zillete rıza gösterilmiştir.



Başbakan Erdoğan İmralı'daki hücrenin mefruşat ihtiyaçlarını hızla karşılamakta, bir bakıma "ev ortamı'nın" oluşması için elinden gelen çabayı sergilemektedir.

Diyebiliriz ki, teröristbaşının beklediği ev hapsi şartları bizzat İmralı'da kurulmakta, İmralı'da oluşturulmaktadır.

Aslında kimsenin itiraf edemediği, söylemeye dilinin varmadığı gerçek İmralı canisinin ev hapsine fiilen alındığı hususudur.

Başbakan ve hükûmeti buna zımnen onay vermiştir.

İmralı canisi 12 metrekarelik alanda, 12 kanallı televizyonla, 12 kötü adamın lojistik desteğiyle ve hedeflerini 12'den vurmanın keyfiyle rahata kavuşmuş ve üstelik bir de çözüm mihrabı hâline gelmiştir.

Başbakan Erdoğan'ın İmralı canisine gösterdiği özen ve ihtimam bunlarla sınırlı kalmamıştır.

Şimdi de sırayı jimnastik yapmasına daha fazla imkân tanıyan yeni bir girişim almıştır.

Başbakan bu konuda kararlı, bu hususta ısrarlıdır.

Adalet bakanına bu kapsamda talimat vereceği, İmralı'dan gelen şikâyetleri bu şekilde dindireceği görülmektedir.

Nitekim teröristbaşının zinde kalabilmesi, sağlıklı olabilmesi için elinden geleni ardına koymamaktadır.



Kuşkusuz, İmralı canisi, bölücülük olimpiyatlarında üzerine oynanan bahislerin hakkını vermek ve sözde Kürdistan madalyasına ulaşabilmek amacıyla AKP gözetimindeki hazırlıklarını ve idmanlarını tüm hızıyla sürdürmekte, birlikte yola çıktıklarını mahcup etmemek için üzerine düşenleri harfiyen yerine getirmektedir.

Meselenin manidar tarafı ise, Başbakan Erdoğan'ın bunların hepsini doğal ve normal karşılamasıdır.

Kaldı ki, İmralı canisi ve çetesinin dayatmalarını huşu içinde cevaplamaktadır.

Bunlardan birisi de hiç şüphemiz olmasın ki, ana dilde savunmayla ilgili yasal düzenlemedir.

Bu çerçevede AKP zihniyeti, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 202'nci maddesinde değişiklik yaparak anadilde savunma yapabilmenin yolunu açmıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkçenin yanına yeni bir resmî dil koymak maksadıyla her çürümeye eyvallah demekte, her fırsata ganimet bulmuşçasına sarılmaktadır.

Yapılan bu yeni yasal düzenleme; Anayasa'nın üçüncü maddesinde ifadesini bulan; "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletleriyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." hükmüne aykırı ve tamamen karşıdır.



Bu sebeple AKP, Anayasa'nın lafzını ve ruhunu sabote etmiş ve anayasa suçundan kapkara olmuş siciline yeni bir halka eklemiştir.

Mevcut Kanun'un az önce dile getirdiğim maddesinin ilk hâlinde, Türkçe bilmeyenlerin savunma yapabilmelerinin önünde herhangi bir engel olmadığı hâlde, Hükûmet İmralı'dan kendisine ulaşan talep listelerini karşılamak adına bunu es geçmiştir.

Üzülerek görüyorum ki, bölücü hezeyanlar AKP'yi tamamen kuşatmış ve her siyasi kararına yön vermiştir.

Bazı yanlış, eksik ve kusurları olsa da AKP'nin yüz akı olan ve görevini de layıkıyla yaptığını düşündüğümüz eski içişleri bakanı Sayın İdris Naim Şahin'in müzakere sürecine kurban verilmesi Başbakan'ın kararlarına kimlerin yön verdiğini göstermiştir.

BDP sözcülerinin bu eski bakana saldırmasına karşılık, her fırsatta bize laf yetiştiren AKP'nin kurma kolla çalışan ve iftira mahzeninde fikirlerini mayalandıran malum sözcülerinin birden-bire dut yemiş bülbüle dönüşmeleri akla ziyan bir manzarayı ortaya çıkarmıştır.

Barış güvercin'leri uçuracağını söyleyerek işbaşı yapan yeni bakan da görünen odur ki, güvercinlere takla attırmaktan başka bir işe yaramayacak ve bölücü terörün değirmenine hevesle su taşıyacaktır.



İmralı canisi bastırdıkça almakta, aldıkça daha da dayatmaktadır.

Hükûmet bir avuç bölücünün resmen oyuncağı hâline gelmiş, onur ve haysiyet açısından batağa saplanmışır.

Bize yavru muhalefet diyerek küçümseyici bir üslubu kendisine alışkanlık hâline getiren Başbakan'a tavsiyemiz, biraz izanı kaldıysa, gerçeklere başını çevirerek partisini kimlerin yamağı, yanaşması ve yaması hâline getirdiğini görmesi ve başka yerlerde dedikodu tezgâhı açacağına kendi söküğünü dikmeye yönelmesidir.

Ana dilde savunma konusundaki düzenleme esnasında Meclis Genel Kurulundaki cesur, iradeli ve tavizsiz tutumunuzdan dolayı siz muhterem milletvekili arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisinin değerli milletvekilleri olduğu sürece ihanet amacına ulaşamayacaktır.

Türk milletinin hakkı, beklentisi ve duası bizimledir.

Allah'ın izniyle yılmadan, yenilmeden ve yılgınlığa düşmeden aziz milletimize tercüman olacağız, sesini ve hissiyatını en iyi şekilde ve demokratik vasıtaları tümüyle kullanarak temsil edeceğiz.

Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır.



AKP, CHP, BDP, İmralı ve PKK ortaklığı, Kandil kılavuzluğu ve BOP haritasıyla nereye gidiyorsa gitsin, Milliyetçi Hareket başkent Ankara vizyonu ile sapasağlam duruş ve tavır gösterecek, ülkülerinden milim ayrılmayacak ve inşallah da ödün vermeyecektir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Türk Silahlı Kuvvetlerini hedefine alan ve çok boyutlu yürütülen karalama kampanyası kritik bir seviyeye ulaşmıştır.

Devam eden darbe davalarının yanı sıra, Türk ordusunun her düzeydeki mensupları değişik ithamlara maruz kalmış, alçakça iftiralara uğramışlardır.

Bunlardan birisi de askerî casusluk suçlamasıdır.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen askerî casusluk iddianamesi, Türk Silahlı Kuvvetlerini şaibeli ve başkaları hesabına çalışan bir kurum olarak gösterilme edepsizliğine adeta açık kapı bırakmıştır.

Kesin olan şudur ki, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri daha fazla bu süreci taşımayacaktır.

Türk askerine casus yaftası vurmak, çıkar amaçlı teşekkül kurma iddiasını yöneltmek ve genelkurmay başkanlarını terörist başı olarak göstermek kimsenin izah edemeyeceği kepezeliklerdir.





Bize göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden münferiden kuşkulu bazı kişiler çıkabilecekse de genel anlamda casus ve hain çıkması düşünölemeyecektir.

Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hedefe konulması, bazı komutanların peş peşe gelen istifaları tüm dikkatlerin buraya çevrilmesine neden olmuştur.

Vakit daha fazla geç olmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları hakkında yüröyen davalar sonuçlanmalı ve karara bağlanmalıdır.

Yargı etkin, tarafsız ve adil bir şekilde her şeyi ortaya çıkarmalıdır.

Türk askerinin daha çok yıpranmaması için adalet süratli bir şekilde çalışmalı, suçlamalar zaman kaybedilmeden aydınlığa kavuşmalıdır.

Ne acıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri âdeta esir alınmış gibidir.

AKP hükümetinin hınç ve garazle bugünkü tabloya meydan açtığı, geçmişle hesaplaşma adına her çirkeflığı seferber ettiği esasen aşıkardır.

Başbakan Erdoğan'ın bu süreçten sızlanması ise timsah gözyaşlarından başka bir şey değildir.

Hazırlığı yapılan 4. Yargı Paketi ve diğer yasal bazı adımlarla birlikte PKK-KCK militanlarıyla ve tutuklu bulunan Türk Silahlı



Kuvvetleri mensupları arasında bir dengelemeye gidileceği gittikçe daha belirgin hâle gelmektedir.

Başbakan'ın bu yönde bir niyetinin olduğu, teröristlerle terörle mücadele edenler arasında müzakere mahsuplaşması yapmak için elini ovuşturduğu geçen hafta katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalardan anlaşılmaktadır.

Bizzat kendisinin, terörle mücadeleye gönderecek komutan bulmakta dahi zorluk çektiklerini gündeme getirmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne hâllere düşürüldüğünün açık ispatıdır.

Darbe davalarının savcısı olduğunu söylemeye kadar işi götüren Başbakan'ın, Türk askerinin moralinin derdine düşmesi inandırıcı olmadığı gibi, yeni bir istismarın da ta kendisidir.

Aklımıza ister istemez, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bunca saldırı ve tahrike uğramasının altında, bölücü terörle yapılan pazarlıkların ve sürdürülen müzakerelerin ne kadar belirleyici olup olmadığı hususu gelmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş şartlarında dahi görülmeyecek kadar sindirilmesine mutlaka son verilmeli ve AKP hükûmeti yaptıklarından pişmanlık duymalıdır.

Aksi takdirde ortaya çıkabilecek vebal ve ağır sorumluluğun altından kalkabilmesi mümkün olmayacaktır.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir demokratik rejiminde etnik kimlikler okşanarak, etnik ve dinî çeşitlilikler kaşınarak, demokrasinin ve toplumsal dayanışmanın geliştiği görülmemiştir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, her neviden farklılıklar kanatılarak, kültürel bünye kazınarak ve müşterek değerlerin altı oyularak birlikte yaşamının sağlandığı vaki olmamıştır.

Dünyanın hiçbir ülkesinde; millet hazinesini 36 parçaya bölmekle adı demokratikleşme, milleti sevmekle adı ırkçılık, tarihe kin ve öfkeyle yaklaşmanın adı normalleşme ve geçmişle yüzleşme olarak tarif edilmemiştir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, teröristlere teslim olmanın adı çözüm süreci, devleti ortadan kaldırmaya çalışanlar hak arayan özgürlük savaşçıları olarak değerlendirilmemiştir.

Yine dünyanın hiçbir ülkesinde, millî kimlik ve kültür yok sayılıp, asgari müştereklerin varlığına ve önemine saygı gösterilmeyerek kamu düzeninin korunması ve siyasi rekabetin yaşatılması mümkün olmamıştır.

Demokrasinin anlam ve kaynaklarına tamamen aykırı tavır alışların, uygulamaların ve oluşumların; demokrasi ambalajıyla pazarlanması da bu tespitlerimizi değiştirmeyecek, bu yorumlarımızı bozmayacaktır.



Millî şuurunu, millet mensubiyetini ve bağımsızlık azmini kaybetmemiş siyasi zihniyetler, devraldıkları iktidarları huzurun, kardeşliğin, refahın ve gelişmenin vasıtası olarak kullanacaklar, kendilerine tanınan demokratik sürede samimiyetle hizmet etmenin yollarını bulacaklardır.

Bu en başta ahlakilik ve tutarlılık gerektiren, hoşgörü ve adaletli muameleyi şart koşan bir anlayışla paralel yürümelidir ve yüreyecektir.

Türkiye'nin en büyük talihsizliği, en büyük kadersizliği bu gerçekleri fark edemeyecek kadar feraseti bağlanmış bir iktidar tarafından yönetiliyor olmasıdır.

AKP, millet gerçeğini anlamamış, millî kimliği özümseyememiş, millî kültürün sırrına erememiş ve millî tarihin haşmetine akıl erdirememiştir.

Başbakan için Türk milletinin hak ve hukukunu savunmak ırkçılık, Türklüğün varoluş gayesini sahiplenmek statükoculuktur.

Burada failleri malumlarımız olan çok sinsi ve alçakça ilerletilen kara bir propaganda durmaksızın ilerletilmektedir.

Çözüm diyerek dayatılan ihanet sürecinin, PKK'ya karşı sallanan teslim bayrağının itiraz ve karşı çıkışlarla akamete uğramaması amacıyla ırkçılık adıyla yeni bir cephe açılmıştır.

AKP ve bölücülükten sabıkalı iş ortakları, bu cepheye yığınak yapmakta, bu cepheyi sağlama almak için çırpınmaktadır.



AKP'nin hedefinde Türklük ve Türk milleti gerçeği bulunmadığından kendisinden olmayanlara ırkçılık çamurunu pervasızca sıçratmaktadır.

Buradan Başbakan Erdoğan'a sormak isterim ki, Türklüğü ırkçılıkla örtüştürmek ve bir görmek hangi akla ve mantığa hizmettir?

Türklük gibi muazzam bir değeri ırka indirgemek ve ırka tahvil etmek kimin haddinedir?

Sayın Erdoğan, Türk milleti ırka önem vermiş olsaydı, ırka göre kanaat oluştursaydı, sen 10 yıldır Türk vatanında başbakanlık görevini nasıl yapacaktın, nasıl bu makamlara kadar çıkabilecektin?

Bugüne kadar sözde Kürt meselesini her fırsatta dillendirmek ne hikmetse ırkçılık olarak görülmemiştir.

Zazaca, Kırmançî, Kelhurice, Lekce, Soranice gibi ayrımlar dikkate alınmadan bir bütün hâlinde Kürtçe'nin Türkçe'ye rakip olarak sunulması, hatta devletleşmeye çanak tutar hâle getirilmesi ırkçılığın bir türü olarak nedense ele alınmamıştır.

Türk milletinin içinden, dil ve kültür vasıtasıyla yapay azınlık oluşturma çabalarının ırkçılığın daniskası olduğu şimdide kadar söylenmemiştir.

Ancak Türklüğe, Türk milletinin tüm kültür birikimlerine, var olan her türlü kazanımlarına hürmet ve riayet Başbakan



tarafından ırkçılıkla bir görülmüş, şeytanın yolu olarak lanse edilmiştir.

Geçen haftaki grup konuşmasında partimizi hedef alarak, "İrkçılık asabiyet, asabiyet ise şeytandandır. İrkını, kavmini, kafatasını övmek, onunla böbürlenmek, diğerlerini, diğer yaratılanları aşağılamak şeytandandır." diyen Başbakan'ın kafası karışık, bilgi ve kültür dağarcığı kurudur.

Sayın Başbakan ya sen şeytanı bilmiyorsun ya da şeytan senin aklını başından çoktan almış ve yoldan çıkarmıştır da haberin olmamıştır.

Cahiliye Dönemi'nin mirasıyla, kabile mantığını aşamamış bir zihniyet kalibresiyle milleti anlamaya, milleti kabullenmeye ve millet sevgisinden nasiplenmeye kesinlikle ihtimal yoktur.

Bakınız, merhum şairimiz Necip Fazıl Kısakürek aynen şunları söylemektedir:

Türk; bizim nazarımızda bellibaşlı bir inanış, bağlanış, düşünüş, seziş, hatırlayış, duyuş, davranış ve bildiriş hususiyetleri içinde, bellibaşlı bir iman, mukaddesat, tefekkür, tahassüs, hayal, hatıra, meşrep, eda ve lisan birliğinin ördüğü, tek nüshalı ve şahsiyetli bir ruh dokusundan ibarettir.

Gerçekten de Türk işte budur.

Bu şartlar altında, merhum şairimiz Kısakürek'te mi ırkçıdır?



Yoksa kahraman ırkıma bir gül diyen, ırkıma izmihlal yok diye haykıran duayla andığımız vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy da mı ırkçı olarak görülecektir?

Sayın Başbakan bunlara ne diyecek, nasıl cevap verecektir?

Tabiatıyla Başbakan Erdoğan yavaş yavaş her şeyi öğrenecek, zihnindeki karanlıkları biraz azimli olursa hayatının geri kalan senelerinde kısmen berraklaştıracaktır.

Türklük dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bu değer etrafında toplanmış kardeşlerimizin ortak yazgısı, ortak adıdır.

Bu nedenle Türk jeopolitiği eğer hakkıyla benimsenir ve gerekleri yerine getirilse milletler mücadelesinde üste çıkmak ve hatta başa güreşmek Türk milleti için zor olmayacaktır.

Kalbi Türklükle atmayanlar, Türklüğü ırkçılığın çarmağına çivilemeye iştahla soyunanlar şayet gafil değillerse, aramıza sızmış ve başkalarının çıkarına kendilerini adanmış görevli simalardır.

Bunlardan ne devlete ne millete ne de bir tek insanımıza hayır gelmeyecektir.

Bizim anlayışımıza göre Türklük ırka atıf yapmaz, ırkı önceliğine almaz, almayacaktır.

4 Mayıs 2005 tarihli basın toplantımızda temas ettiğimiz gibi, partimiz tüm vatandaşlarımızı, etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara bakmaksızın Türk milleti tanımıyla kucaklamaktadır.



Biz alt kültür dairelerinin mevcudiyetine saygı göstermekle birlikte, tamamını millî kimlik içinde görmekteyiz.

Başka bir ifadeyle, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." hükmünün özünde de bunlar yatmaktadır.

### **Muhterem ecdadımız;**

Siyasal varlıkta birlik olarak, dilde ve dinde bir olarak, yurttta bir araya gelerek, kökende bütünlük sağlayarak, tarihsel yakınlıktan beslenerek, ahlaki beraberliği kurumsallaştırarak ve gelecekte birlikteliği oya gibi hafızasına işleyerek millet olmuş, Türk milletini tarihe mal etmiştir.

Bizim millet olarak;

- Zengin bir hatıra mirasımız vardır, bu yüzden geçmişimiz birdir.

- Birlikte yaşama konusunda ortak istek ve uzlaşma irademiz vardır, bu nedenle bugün birlikteyiz.

- Yarınlarda da hayatın ve zamanın zorluklarına bir bütün hâlinde göğüs germe tutkumuz bulunmaktadır; bu çerçevede Yüce Allah izin verdiği müddetçe de bir ve beraber kalacağız.

Kökene, soyu, mezhebi, yöresi, anasının dili ne olursa olsun, aziz milletimizin her ferdi Türk milletinin eşit ve yeri dolmaz birer mensubudur.





Bundan geriye gidiş yoktur.

Başbakan ve İmralı korusu ne yaparsa yapsın, büyük Türk milleti ahdinden dönmeyecek, bin yıllık hukukundan caymayacaktır.

Dün idrak ettiğimiz Misak-ı millî'nin 93'üncü yıl dönümü vesilesiyle, bu beyanlarımız daha da anlam kazanmıştır.

Hatırlatmak isterim ki, 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 28 Ocak tarihinde muazzam bir karar alarak yeni Türk devletinin âdetâ müjdesini vermiş, bağımsızlığın manifestosunu ilan etmiştir.

Emperyalist tasallutu reddeden, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu cihana duyuran Misak-ı Millî Türk milletinin en stratejik kararlarından birisidir.

Ve yeni bir doğruluşun, giydirilmeye çalışılan kefenin yırtılıp atılmasının en keskin ve kesif özetidir.

Bu "Millî Yemin" bizim referansımız, ilhamımız, özgürlüğe çağrımız ve yol göstericimizdir.

Misak-ı Millî emanettir, inmeyecek sancak, sönmeyecek varlık ateşidir.

Emin olunuz, dün Felah-ı Vatan grubu vardı, bugün Milliyetçi Hareket buradadır ve diri bir şekilde ihaneti tepelemek ve bozguna uğratmak için heyecanlıdır.



Bu duygularla 93'üncü yıldönümünde, aslında altı madde olan Misak-ı Milliye bir altı madde daha ilave ederek yeni bir "Milli Yemin"i sizlerin ve aziz milletimin huzurunda yerine getirmek istiyorum:

1- Türk vatanı; kuzeyindeki en uç nokta olan Sinop İnceburun, güneyindeki en uç nokta olan Hatay ili Yayladağ ilçesi Topraktutan köyünün güneyi, batıdaki en uç nokta olan Gökçada Avlaka Burnu, doğudaki en uç nokta olan Küçük Ağrı Dağı'nın 34 km doğusunda Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının kesiştiği alan arasındaki bölünmez ve parçalanmaz bir bütündür.

Misak-ı Millî mülkü millettir, millet ise Türk'tür.

2- Milletimiz bin yıllık tarih süzgecinden geçerek bugüne gelmiş derin bir kaynaşmanın, kurulan kardeşlik bağlarının, kültür temelinde yükselen birliktelik hukukunun muhteşem bir sonucu ve alın teridir, inançla bildirmek isterim ki, bundan geriye dönüş yoktur.

3- Dilimiz Türklüğün geniş coğrafyasında yüzyıllar boyunca devam edegelen tarihî olgunlaşma içinde varlık kazanan müşahhas ve ihtişamlı bir lisan olan Türkçedir. Millî dilimizden taviz millete kadar dayanır ki, buna izin vermemiz hayatta söz konusu değildir.

4- Millete aidiyeti şerefle taşıyan, ay yıldızlı al bayrağımızdan iftihar eden, kendisini bu aziz vatanın bir parçası sayan, ekmeğini



kazanan, işini kuran, geleceğini burada gören, bunlardan da gurur ve şükran duyan kim olursa olsun herkes, büyük Türk milleti ailesinin bir üyesi ve bir güzelliği olarak anılacak ve kalacaktır.

5 – Türk milletinin gidecek başka bir yurdu, devredecek toprağı, dışlayacak bir insanı, yeni baştan çizilecek sınırı yoktur, uyarmak isterim ki aksini düşünenler hüsrana uğrayacaklardır.

6- Türk-İslam medeniyetine yön vermiş, kaynak olmuş yüce dinimiz İslam bizim iman vahamız, inanç çeşmemiz, kısaca her şeyimiz olarak ebediyete kadar baki kalacaktır.

Bugün müzakere afyonu yutmuşlar kararlılıkla duyurduğumuz bu görüşlerimiz olduğu sürece aradıklarını bulamayacaklardır.

Çünkü bizde çelik gibi yürek, bükülmez bilek, sarsılmaz irade, yüksek ahlak ve Cenab-ı Allah'ın buyruklarına tam bir bağlanmış vardır.

Bu düşüncelerle bu haftaki konuşmama son verirken muhterem heyetinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, hepimize başarılı ve huzur dolu bir hafta diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Muhterem Milletvekilleri,**

**Değerli Misafirler,**

**Sayın Basın Mensupları,**

Bu haftaki grup toplantımızın başında hepinizi en iyi dileklerle selamlıyorum.

30 Ocak 2013 tarihinde, Gaziantep Şehitkâmil ilçesindeki 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Güneydoğu Galvaniz Fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucunda 7 kardeşimiz rahmeti Rahman'a yürümüş, 7'si de yaralanmıştır.

Bu acı verici işi kazasında hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyor; yaralılara ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında önleyici tedbirlerin alınması, iş yeri denetimlerinin sıklaştırılması ve doğabilecek risklerin henüz başlangıç safhasındayken tespit edilerek giderilmesi parti olarak en büyük temennimizdir.

Nihayetinde çalışanlarımızın güvenli ortamlarda bulunmaları, ihmal ve kayıtsızlıklara prim verilmemesi iş yeri sahiplerinin



sorumlulukları arasında olduđu kadar, hükûmetin de yapması gereken görevlerinden birisidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, işçilerimizin daha emniyetli, daha temiz ve daha insani ortamlarda hayatlarını kazanmalarını geliřmiş bir ÷lke olmanın geređi, aynı zamanda medeni bir toplum hâline gelmenin de vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğümüzü bu vesileyle bildirmek isterim.

### **Deđerli Milletvekilleri,**

Geçen haftaki grup toplantımızda bir Türkmen kenti olan Tuzhurmatu'da meydana gelen ve 42 soydařımızın canına mal olan intihar saldırısından bahsetmiş, bu canavarlığı lanetlemiřtim.

Maalesef Irak Türkmenlerinin çilesi bitmemekte, acısı dinmemekte, feryadı kesilmemektedir.

Türkmeneli'ndeki cinayetler, katliama varan kanlı saldırılar durmamakta ve azalmamaktadır.

Geçtiğimiz pazar günü, hareket hâlindeki bomba yüklü bir aracın Kerkük Emniyet Müdürlüğüne kısa bir mesafede infilak etmesi sonucunda, ilk belirlemelere göre 33 kiři hayatını kaybetmiş, 70'i aşkın kiři de yaralanmıştı.

Bu saldırıyı kınıyor, vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken, tedavi altında bulunanlara da řifa temennilerimi iletiyorum.

Son günlerde Türkmen şehirlerine ve Türkmen kardeşlerimize yönelen terör ve řiddet vakaları kontrolden çıkmıştır.



Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlere, semtlere düzenlenen intihar veya bombalı saldırılar çok ciddi bir düzeye ulaşmıştır.

Kanlı eller, Türkmenlerin sindirilmesi, yıldırılması ve yok edilmesi amacıyla âdeta süre avı başlatmıştır.

ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkmenlere yapılan suikastlar, tutuklama, tehdit ve göçe zorlama girişimleri ne hazindir ki bugünlerde artış göstermiştir.

Türkmenler fidye amacıyla kaçırılmakta, insan hakkı ihlallerine uğramakta, değişik görev ve statüdeki kardeşlerimiz ezilmekte ve eziyet görmektedir.

Baskı, zulüm, işkence ve asimilasyon Türkmenleri inim inim inletmektedir.

Özellikle Kerkük'ün Türkmen kimliğini gaspetmek, Türkmenleri eritmek için AKP'nin gurur kaynağı ve bölgesel bazda biricik müttefiki olan peşmerge yönetimi örtülü operasyonlara başvurmaktadır.

Kerkük'ün Türklükle simgeleşmiş anıları, Türklükle anlam kazanan idealleri ve Türklükle pekişmiş gerçekleri kısaca alınmış durumdadır.

Kerkük zehirlenmekte, Kerkük darbelenmektedir.

Peşmerge güdümündeki paramiliter güçler, yabancı istihbaratlardan görev alan infaz memurları, bölgede gözü olan emperyalistlerin nam ve hesabına tetikçilik yapan cellâtlar Türkmen varlığına ve Türkmen şehirlerine diş bilemekte ve kan kusturmaktadır.





Türkmenlerin yüz yüze kaldığı olaylar açıkça kıyımdır, açıkça etnik temizliktir.

Türkmenler topluca katledilmekte, soykırıma tabi tutulmaktadır.

Ancak AKP'den ses çıkmamakta ve tepki görülmemektedir.

Türkmenler, Türk devletinin yardım ve desteğinden mahrum hâle gelmiştir.

Başbakan Erdoğan şayet, asla istemeyiz ama, Gazze'de benzer hadiseler yaşansaydı kıyameti çoktan koparmış, çoktan sesini İsrail'e karşı yükseltmişti.

Filistin'de İsrail saldırılarından dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz insandır da Türkmenelin'de periyodik olarak infaz edilen Türkmen kardeşlerimiz insan değil midir?

Türkmenlerin, ilgisizliğe, duyarsızlığa terk edilmesinin, hatta hiç dikkate alınmamasının sebebi nedir?

Hemen hemen her gün Irak Türkmenleri ölüme mahkûm edilirken, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten siyasi iradenin sessizliğini neyle izah etmek mümkündür?

Suriye'ye, Somali'ye ve Arakan'a yardım toplamak ve destek vermek için sıraya girenler konu Kerkük ve Türkmenler olunca neden ortaya çıkmamaktadır?

Başbakan Erdoğan Türkmenleri neden görmemekte, şikâyet ve çağrılarına neden kulağını tıkamaktadır?



Erbil'e, teröristlerle müzakere ve mütareke görüşmeleri amacıyla gitme hazırlıkları yapan AKP memurlarının aklında ve ajandalarında Türkmenlere yapılan saldırılar var mıdır?

Başbakan'ın açılım ortağı, çözüm yoldaşı ve yıkım fotoğrafında hemen yanı başında duran Barzani'ye karşı Türkmenlerin hak ve hukuku ne zaman savunulacak ne zaman korumaya alınacaktır?

Başbakan Erdoğan'ın peşmergebaşı Barzani'ye ve onun arkasında duran küresel mihraklara acaba bir vaadi mi vardır?

Dışişleri Bakanlığı tarafından 3 Şubat 2013 tarihinde yapılan açıklama bu yöndeki kuşkularımızı oldukça belirginleştirmiş ve yüzeye çıkartmıştır.

Özet olarak bu açıklamada; Kerkük'ün farklı köken ve inanca sahip grupların tarih boyunca barış içinde yaşadıkları bir yer olduğu, terör olaylarının Kerkük ve Tuzhurmatu gibi etnik ve mezhepsel bakımdan çoğulcu nüfus yapısına sahip şehirlerde yoğunlaştığı vurgulanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın hiçbir yerinde Türkmenlerden, Türkmen şehirlerinden bahsedilmemiş, böylesi bir hassasiyet sergilenmemiştir.

Gazze'de ağıtlar yakan, tıpkı Hamas görevlisi gibi davranan Dışişleri Bakanı nedense Türkmenleri yok saymış, hiç kaale almamıştır.

Oysaki geçtiğimiz yıl gerçekleştiremediğimiz Kerkük ziyaretimizin öncesinde, apar topar bu Türkmen kentine giden Dışişleri Bakanı, 2 Ağustos 2012 tarihinde burada aynen şöyle demiştir:



"Sizin burada tırnađınıza kkk bir diken batsa, onun acısını 75 milyon Trk Anadolu'da hisseder."

Bu szleri syleyen hkmet zihniyetinin ne kadar tutarsız, ne kadar samimiyetsiz, ne kadar istismarcı olduđu aıka anlařılmıştır.

Trkmenlere diken batmamakta, ama bađırlarında bomba patlamakta, canları alınmaktadır.

Ancak AKP hkmeti, Kerkk'n tarihsel bir geređi olan ve Allah'ın izniyle de hi kimsenin deđiřtirmeye gc yetmeyeceđi Trkmen kimliđinin lađvedilme giriřimlerine omuz silkmekte, suspus hlde put gibi durmaktadır.

Unutulmasın ki, Barzani'ye, AKP'ye, blclere, kresel vampirlere inat Kerkk Trk'tr ve ilelebet Trk kalacaktır.

Kimse nefesini bořuna tketmemelidir; yer demir, gk bakır olmadıktan sonra bu gerek deđiřmeyecektir.

Elbette Barzani'nin Trkmenleri merkezine alan tedhiř, tedip ve tenkil adımları Trk milletinin ciđerini yakmaktadır.

Ne var ki AKP hkmeti İmralı'da terristbařıyla yrttđu grřmelerin bir diđer ayađını sıkı fıkı olduđu Barzani'nin himayesinde Erbil'de PKK'yla birlikte ilerlettiđinden ve Trk kimliđine zrl bakıřından dolayı her řeyi srncemeye bırakmıřtır.

Eře ve dosta Irak'ın kuzeyinden temin edilen enerji ihaleleri dahi Trkmenliđin ve Trkmen illerinin nne gemiřtir.



Çünkü AKP'nin menfaati için yapmayacağı çirkeflik, atmayacağı iftira, taviz vermeyeceği millî gerçeklik kalmamıştır.

Olan biten tüm gelişmeler karşısında Türkmenler kaderine terk edilmiş, Barzani'nin gönlü yapılmış ve Türkmen kentleri yüz üstü bırakılmıştır.

Türkmeneli; Türk milletinin hayat damarlarının geçtiği, bekamızın ve güvenliğimizin muhitinde bulunan çok önemli bir bölgedir.

Kerkük bizim için Ankara'dır, İstanbul'dur, Erzurum'dur.

Kerkük bizim için aşktır, tutkudur ve bağlıştır.

Türkmen yurtları göz bebeğimiz, canımız ve içimizde dolaşan kandır.

Nasıl ki, vatanın pazarlığı olmazsa, Türkmeneli'nde sıra sıra dizilmiş millî zinetlerin de tavizi asla olmayacaktır.

Biz Musul ve Kerkük'ün kaybına on yıllardır üzülüyoruz, on yıllardır kahrediyoruz.

Bu stratejik nitelikli tarihî Türkmen yurtlarının elimizden kayıp gitmesinin yasını ve kederini içten içe yıllardır tutuyoruz, yıllardır yaşıyoruz.

Şimdi de Türkmenliğin silinmesi, Türkmen kentlerinin teröristlerin hamisi peşmerge tarafından gasp edilmesiyle karşı karşıyayız.

Ancak büyük Türk milleti buna izin vermeyecek ve oynanan oyunu mutlaka bozacaktır.



Bu kapsamda olmak üzere, Irak Merkezî Yönetimi, Türkmenleri koruyucu, hayat ve varlık haklarını güvenceye alıcı tedbirler geliştirmeli ve Türkmeneli'ne sahip çıkmalıdır.

Irak'ın iç karışıklıktan sıyrılarak düzen ve denge içine girmesi, etnik ve mezhep temelli anlaşmazlıklarını tam anlamıyla bitirerek birlik ve bütünlüğüne ulaşması en samimi dileğimizdir.

AKP hükümeti biraz insafı ve millî vicdanı kaldıysa acilen Türkmen katliamının önüne geçmek için başta diplomasi yolları olmak üzere her türlü çareye başvurmalıdır.

Akan Türkmen kanı durmadan bize rahat yoktur.

Türkmen kentleri baruttan, bombadan ve silahtan arındırılmadıktan sonra tatmin olmamız, sükûnet bulmamız söz konusu değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkmen kardeşlerinin her zaman yanında olacak, her desteği sonuna kadar verecek ve her zaman da dua ve özlemlerle sevgisini gösterecektir.

Şunu da herkes bilsin ki, Türkmen'e kalkan eli kıracak, saldırıları yeri ve zamanı gelince defedecek büyük bir güç vardır ve o da büyük Türk milletinden başkası değildir.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Geçtiğimiz cuma günü, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan canlı bomba saldırısı hepimizi üzmüştür.

Bu hunhar saldırıyı gerçekleştiren yasa dışı sol bir örgüt militanı vücuduna yerleştirdiği bombayı elçiliğin nizamiye giriş



kapısında patlatarak güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu'nun ölümüne ve gazeteci Didem Tuncay'ın yaralanmasına neden olmuştur.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde görev yaparken hayatını kaybeden kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, saldırıdan yaralı olarak kurtulan gazetecimize acil şifalar temenni ediyorum.

Bu intihar saldırısının gerçekleşme zamanı şüphesiz son derece dikkat çekici olup üzerinde durulmaya değerdir.

Söz konusu eylemin Ankara'nın göbeğinde meydana gelmesi herkesi düşündürmelidir.

Türkiye'nin içine düştüğü bunalımlı atmosfer, gerilim ve pamuk ipliğine bağlı ilişkiler ağıyla, bölgesel tansiyondaki alarm verici yükselişler birlikte ele alındığında bu eylemin yapılaş amacı daha iyi anlaşılabilir.

Ve bu ne ilk ne de son vahşiyane bir hadise olacaktır.

Şu kadarını ifade etmeliyim ki, Türkiye güvensizliğin, şaibeli simaların, sabotaj ve eylemlerin kol gezdiği bir ülke hâline gelmiştir.

Canlı bombalar, teröristler, kan akıtmanın hedefinde olan karanlık emeller başkent Ankara'ya kadar elini kolunu sallayarak gelebilmekte ve işin püf noktası da, planladıkları eylemleri kolaylıkla icra edebilmektedir.



Sayın Cumhurbaşkanı'nın "Emniyet teyakkuzdaydı, maalesef önlenemedi." beyanı da başarısızlığın, yetersizliğin ve beceriksizliğin işareti olarak görülmelidir.

Bu akıl almaz tedbirsizliğin, izahı mümkün olmayan aymazlığın ortaya çıkardığı gerçek; güvenlik konularında çok ciddi açık ve zafiyet olduğunun gün yüzüne çıkmasıdır.

Bunlar olurken, Hükümet nerededir ve neyle meşgul olmaktadır?

Bedenlerini ölüm makinesi yapan suikastçılar, saldırganlar ve insanlık düşmanları büyükşehirleri mesken tutmuşken, Başbakan ve hükümeti nereye sinmiş, nereye gitmiştir?

Bundan sonra ses getirecek büyük bir eylemin olması hâlinde AKP hükümeti bunun hesabını nasıl verecektir?

Başbakan Erdoğan, "Ne yapalım İmralı'da pazarlık yapıyorduk, tüm dikkatimizi buraya vermiştik, fark edemedik mi?" diyecek, bu şekilde mi bahane üretecektir?

Oslo'da PKK'yla yapılan görüşmelerde, MİT Eski Müsteşar Yardımcısı tarafından gündeme taşınan, metropollere PKK tarafından yerleştirilen bombaların bulunup bulunmadığı, bunlar hakkında hangi işlemlerin yapıldığı hâlâ muammadır.

Meydanı boş bulan katiller her taraftadır, suikastçılar köşe başlarını tutmuştur.

Bilhassa, Paris'te üç PKK'lı kadın militanın öldürülmesiyle başlayan sancılı ve kaotik ortam gittikçe keskinleşmekte ve aşama kaydetmektedir.



Son derece kuşku bir ortam, tehlikelerle çevrelenmiş bir süreç milletimizi tehdit etmekte, vatandaşlarımızın günlük hayatını ve gelecek hayallerini örselemektedir.

AKP, bir ucunda İmralı, diğer ucunda Erbil'in olduğu ihanet koridorunda tüm mesaisini ve enerjisini sarf ederken, Türkiye kötü niyetlilerin hışmına uğramakta, hıncına maruz kalmaktadır.

Gelişmelerin şakaya gelir tarafı, hafife alınacak bir yanı yoktur.

Bin Ladin'in damadı Ankara'da yakalanmakta, cinayet örgütleri Türkiye'nin orta yerinde cirit atmaktadır.

Kendisinden 12 gün haber alınamayan, arkasından da İstanbul'da ölü olarak bulunan ABD'li bir kadının akibeti, niçin böyle bir sonla karşılaştığı derin bir sır olarak ortada durmaktadır.

Elbette bu cinayetin esrar perdesi aralanmalı, gerçek neden ve faileri mutlaka bulunmalıdır.

Kim ya da kimler ABD'li kadına kıymış ve canından etmiştir?

Bu sorunun cevabı gecikmeksizin aydınlatılmalıdır.

Türkiye iyiye gitmemektedir.

Türkiye doğru bir yolda bulunmamaktadır.

AKP'nin teröristlerle düşüp kalkması, utanmadan İmralı'ya kapılanması, Kandil'e gönül vermesi büyük belaları üzerimize çekmektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla kışkırtmalara, ajitasyonlara, tuzaklara, tahrik kampanyalarına gün doğmuş, fırsat penceresi açılmıştır.





AKP hükümeti terörle açık açık, göstere göstere müzakere yaparken, terör örgütleri arayıp da bulamadıkları uygun, rahat ve risksiz bir ortama ulaşmışlardır.

Çünkü terörist olmak geçer akçe, terör taraftarlığı moda ve makbul meslek hâline dönüşmüştür.

Türk milleti böylesi bir rezilliğe layık olmadığı gibi, bunu taşımaya mecbur da değildir.

AKP hükümeti daha fazla milletimizin haysiyetiyle, dokunulamaz ve el sürülemez haklarıyla oynamamalı, önünde daha zaman varken girdiği karanlık mecradan çıkacak dirayeti göstermelidir.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Ülkemiz, kötü günleri, fecaate yakın hadiseleri normalleşme, özgürleşme ve demokratikleşme adı altında yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Sözde çözüm ve barış atına binerek bölücülüğün narasını atanlar, bölünmenin flamasını sallayanlar ve bölmenin seyisliğine soyunanlar her tarafı sarmaktadır.

Abartısız söylemek lazımdır ki, içimizdeki yangın büyümekte, yüreğimizdeki sancı fazlaşmaktadır.

Etnik temelli bölücü mihraklar, AKP mutfağında süttten çıkmış ak kaşık hâline dönüşmektedir.



Millî kimliğimiz mimlenmekte, millî kültürümüz fişlenmekte ve Türklük değerleri hakarete ve tacize uğramaktadır.

Türkiye her gün huzursuzluğun farklı bir rengiyle tanışmakta, hizip ve çekişmelerin farklı bir üslubuyla karşılaşmaktadır.

Ayrımcılıktan beslenenlere, anarşiden ve asayişsizlikten geçinenlere gün doğmaktadır.

İhanetle yolu kesişenlere, bindiği dalı kesenlere, millî gurur yelkenlerini suya indirenlere, dağılma ve parçalanmayla ruhunu birleştirenlere kucak açılmaktadır.

Türksüz millet, milletsiz Türk arayışları; kimliksiz millet, milletsiz kimlik talepleri ahlaksızca ilerletilmekte ve propagandası yapılmaktadır.

İrkçilik virüsü, millete nifak sokma yüzüzlükleri bizzat bölücülük limanına demir atan AKP, BDP, İmralı ve Kandil organizasyonu ile yönetilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.

Bugünkü ortam, Türk milletinin aleyhine olacak her türlü provokasyonun, kirliliği ve yüz kızartıcı ilişkilerin çabucak yeşerip büyüyeceği kaygan ve kaypak bir zemine kaynaklık etmektedir.

Aziz milletimiz çok boyutlu ve çok aktörlü sürdürülen bir operasyon sayesinde günbegün zayıflatılmakta, yavaş yavaş millî köklerinden koparılmaktadır.

AKP, her şeyiyle bunun kontrol ve gözetimini temin etmekte, köhnemiş sürecin devamını sağlamaktadır.



Tümüyle ortadadır ki, hükümet, PKK'yla müzakereleri sürdürmek amacıyla vicdanı sızlamadan her değerimizi çiğnemekte, her yola başvurmaktadır.

Öyle ki, Türk milleti ağır bir baskı ve dayatmayla karşı karşıyadır.

İmralı canisi Başbakan'ın yeni gözdesi, yeni sırdaşı ve yeni ortağı olarak gittikçe sivirilmektedir.

Umutlar milletimizin kanını döken caniyeye bağlanmaktadır.

Bebek katilinden sihirli dokunuşlar, tılsımlı sözler, esrarengiz yöntemler beklenmektedir.

Bölücü terörün siyasetteki uzantısı olan BDP ise, AKP'yle bütünleşmekte, aynı karede el ele pozlar vermekte, zaman zaman da mızıkçılık yapmaktadır.

AKP ile BDP'nin yapışık ikiz olduğunu ifade ederken; ne kadar haklı olduğumuz ne kadar yerinde bir tespitte bulunduğumuz bir kez daha anlaşılmalı ve ortaya çıkmıştır.

Gelişmeler AKP'yle BDP'nin bunun da ötesine geçtiğini ispat etmiştir.

AKP; tam olarak BDP'nin klonlanmış, PKK'nın genetiği değiştirilmiş değişik formatından başka bir şey değildir.

Polise silah çekmeye teşebbüs eden, akıllı ve gönüllü dağda kalmış, fikri ve insan sevgisi kurumuş BDP'li sefiller Başbakan'ın yanında hizalanmış, yanında çözüm sırasına girmiştir.



Bu insaniyet ve merhamet yoksunlarının eğer ellerine fırsat geçerse ne yapacakları, hangi zalimlikleri gösterecekleri ve kinlerini nasıl kusacakları ortadadır.

O kadar ki, BDP'li ırkçılar, AKP'den aldıkları yardım ve destekle Türk milletinin arasına nifak sokmak, fitneyi güçlendirmek için heyecan içindedirler.

Şu ibret verici sözler geçtiğimiz günlerde BDP'li bir milletvekili tarafından TBMM'de dile getirilmiştir:

“Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, Kafkaslar'dan, Boşnaklardan gelenler, siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz. Haddinizi bileceksiniz.”

Bize göre, dağda Mehmetçiğe sıkılan kurşunla, Mecliste sarf edilen bu aşağılık düşünceler arasında hiçbir fark yoktur.

Bilinsin ki, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan bir sebeple göç eden aziz milletimin muhterem fertlerine son yurdumuz analarının ak sütü gibi helal olup, asıl sahipleri onlardır.

Hiç kimse asalet, hamiyet ve vakarla bütünleşmiş kardeşlerimize yabancı ve sığıntı muamelesi yapamayacaktır.

Bu ahlaksızlığın, bu marjinal ve ufalayıcı kafa yapısının her şartta da karşısına dikilir ve Allah'ın izniyle haddini bildirmekten de çekinmeyiz.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Başbakan'ın ani dönüşleri, kapatılamayan çelişkileri, dün söylediğini bugün yalanlayan tutumu arşa varmış, eşikleri aşmıştır.

İçinde bocaladığı kafa karışıklığı, telaşlı ve panik içinde tercih ettiği siyasi kararları şahsının hezeyanlara teslim olduğunun delilidir.

Bir ara bölücü militanlarla buluşan bazı BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaktan, İmralı canisini idam etmekten bahseden Başbakan Erdoğan, şimdilerde bundan 360 derece çark etmiş ve hatta İmralı'yı da kapsamına alan gizemli bir dokunulmazlık kümesi oluşturmuştur.

Başbakan için İmralı'dan gelecek haberler, İmralı'nın atacağı adımlar her konunun önüne geçmiştir.

Yeni Anayasa hazırlığı sürecine direkt müdahale ettiği anlaşılan caninin, Anayasa yazımıyla ilgili AKP içinden isimler önermesi, üstelik Erbil'e gidecek müzakere görevlilerine itimat göstermesi, geri planda AKP-BDP-PKK arasında yapılan çalışmaların ve mutabık kalınan hususların neler olduğuyla ilgili hepimize bir fikir vermektedir.

Başkanlık sistemini tesis etmek, federasyon modelini hayata geçirmek ve üniter yapıyı eritmek için Başbakan Erdoğan ve bölücü şebeke eşgüdüm hâlinde devrededir.



Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması, Türklüğün idam fermanın kanlı ve bölücü eller tarafından yazılması etaplar halinde zemin bulmaktadır.

Türk milleti, içimize kadar sızmış Haçlı zihniyeti tarafından tarihin derinliklerine gömülmek istenmektedir.

Varlığımıza ömür biçilmekte, birliğimize hançer sallanmakta, kardeşliğimize zehir enjekte edilmektedir.

Başbakan Erdoğan'ın mart ayının sonuna kadar yeni anayasa hazırlığıyla ilgili yürütülen çalışmalara vade biçmesi, 19 Ekim 2011 tarihinden beri faal hâlde çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonunu sabote etmek için fırsat kollaması kimlerle gizli kapaklı işler çevirdiğini aslında deşifre etmektedir.

Referandum kartını tekrar gündeme taşıması da İmralı canisiyle bu hususta söz kestiğinin işareti olsa gerektir.

AKP-CHP- BDP- PKK Türk milletini ayırmak, kimliğinden koparmak ve anılarından mahrum etmek için iş birliği hâlinedir.

Her ortamda konuşmayı marifet sayan bir Başbakan Yardımcısı, AKP hükümetinin doğrudan doğruya PKK'yla görüştüğünü şüpheye mahal bırakmayacak ölçüde ikrar etmiş, bunu da korkusuzca seslendirmiştir.

Bu çerçevede şerefsizlik bir kez daha adresini ve asıl sahibini bulmuş, yakasına asılmıştır.

AKP, silahlı bölücülerin taleplerini milletimize hazmettirmeye hazmettirmeye kabul ettirmek için olağanüstü bir çaba ve gayretin içine girmiştir.



PKK'nın silahla yapamadığı ne varsa hükümet çözüm maskesiyle aşama aşama yerine getirmektedir.

Ve milletimiz aldatılmaktadır.

Çözülen terör değil, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Çözülen ağır bölücülük sorunları değil, tarihî ve sosyolojik mevcudiyetimizdir.

Çözüm çağrıları altında; Türk devleti haraç mezat teslim edilmekte, vatanımızın ocağına incir ağacı dikilmekte, Türk milleti parçalanmakta ve bölücülük meşrulaştırılmaktadır.

PKK'nın, sanki bir şey olmamış gibi, hatta tövbeye gelerek silah bırakacakmış iması hayâsızca yutturulmaya çalışılmakta, militanlara bizzat Başbakan tarafından her platformda güvenceler verilmektedir.

Sağduyu sahibi, millî duyarlılıklarından şüphe etmediğim AKP'ye oy vermiş değerli kardeşlerimle birlikte, vatansever özellikteki AKP'li milletvekili arkadaşlarım olan bitenlerden fazlasıyla rahatsızdır.

Başbakan Erdoğan PKK'ya pik yaptırtmakta, genel af için son rötuşları yapmaktadır.

Görünen odur ki, PKK, AKP'nin sırtını yere getirmiş, Başbakan ve zihniyetinin üzerinde hiç hakkı olmayan Türk vatanına çözüm ve barış ambargosu koymuştur.

Bunun yanında, "İmralı beklentilerimize cevap verecek noktaya doğru adımlarını atıyor." sözleriyle süreç diye tarif



yapılan ihanetin nasıl yürüdüğüne ve ne durumda olduğunu dile getirmektedir.

Milliyetçiliğe, Türk'e, Türkçülüğe ve son tahlilde millete ait olan her kıymete savaş açan Başbakan Erdoğan, İmralı canisini memnun ve mesut etmek için var gücüyle uğraşmaktadır.

İmralı kuralları, İmralı nasihatleri, İmralı mesajları AKP'nin gözünü kör etmiş, siyasetini haciz altına almıştır.

Ortaya çıkan kara tablo bunu resmetmektedir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında; genelkurmay başkanlarına ve diğer generallere terör örgütü mensubu demenin ciddi bir yanlış ve affedilemez olduğunu söylemesi bizim tarafımızdan ilgi ve hayretle karşılanmıştır.

Bilhassa Sayın İlker Başbuğ'un tutukluluk hâlini eleştirerek kendisine terör örgütü mensubu diyenleri tarihin affetmeyeceğini iddia etmesi de Başbakan için bir gelişme, ancak dünüyle de taban tabana zıtlıklar içermektedir.

Bizim görüşlerimize gecikmeyle de olsa ulaşması kendisi adına her yönüyle sevindiricidir.

Başbakan Erdoğan kendine güveniyor ve bu düşüncelerinde dürüst ise, o zaman elini taşın altına koyma vakti gelmiş demektir.





Hatırlanacağı üzere, 17 Şubat 2012 tarihinde yapılan bir kanun değişikliğiyle MİT Müsteşarıyla ilgili İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kesintiye uğratılmış ve Başbakan'ın iznine bağlanmıştır.

Başbakan Erdoğan bu konuda büyük bir hassasiyet göstermiş ve partisini adete teyakkuza geçirmiştir.

Bilindiği üzere, genelkurmay başkanları da Başbakan'a bağlı olarak çalışmaktadır.

Aynı duyarlılık ve yakınlık Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yüksek noktasında bulunmuş komutanlar içinde sergilenmelidir.

Bu durum karşısında, artan mağduriyetler ve hak kayıplarından dolayı yeni bir yasal düzenleme yapılması zorunluluk halini almıştır.

Başbakan Erdoğan televizyonlarda sızlansa da Sayın Başbuğ başta olmak üzere, birçok muvazzaf ve emekli askerin tutukluluk hâlleri devam etmektedir.

Bu haksızlıkları önleyebilmek, soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı ve adaletli yürüyebilmesi için bazı yasal adımların atılması mecburiyet hâlini almıştır.

Başbakan Erdoğan ve partisini; Sayın İlker Başbuğ'un, görevde veya emekli olsun diğer askerî kişilerin muhatap kaldıkları usulsüzlük ve hukuksuzlukları ortadan kaldıracak kanuni hazırlıkları yapmaya davet ediyor, parti olarak atılacak her adıma sonuna kadar destek vereceğimizi buradan söylemek istiyorum.



Başbakan Erdoğan, eski genelkurmay başkanı Sayın Başbuğ tutuklandıktan birkaçgün sonra partisinin Meclis grup toplantısında;

“Darbeci, vesayetçi anlayışla hesaplaşmadan ileri demokrasiye ulaşabilmenin imkânı yoktur. Biz, siyasi zeminde bu anlayışların yanlışlarını ortaya koyarken, yargı da kendi açısından hesap soruyor, olayları aydınlatmaya çalışıyor,” diyerek,

“Çeteler, mafya, darbeciler, diktacılar, -buraya dikkatinizi çekerim-, andıççılar eski Türkiye manzarasıdır. Yeni Türkiye, artık ileri demokrasiyle, hukuk devleti anlayışla, sivilleşmeyle şekilleniyor,” biçiminde görüş belirtmiştir.

Başbakan'a göre, Sayın Başbuğ'un tutuklanmasıyla Türkiye'de demokrasi, millet iradesi güç kazanmıştır.

Ek olarak da yargı hiçbir baskı olmadan hiçbir etki altında kalmadan korkusuzca görevini yerine getirmiştir.

Başbakan Erdoğan'ın ileri sürdüğü tez ve mülahazalar bu şekildedir.

Bu gerçekler ışığında cevabını aradığım ve aslında doğru şıkkı tek olan sorum şu olacaktır:

Tarih asıl kimi affetmeyecek, Türk milleti kimi bedduayla hatırlayacaktır?

Başbakan bu sorunun cevabını verebilecek midir?

Yoksa altından kalkamayacağı yeni bir şeref polemiğiyle işi yokuşa mı sürecektir?



Türk Silahlı Kuvvetleri bugün terör örgütü, genelkurmay başkanları da teröristbaşı olarak alçakça suçlanıyorsa bunun gerisindeki zanlı ve müstehzi ifadelerle ellerini ovuşturan failler bellidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile iş birlikçilerini gören, tanıyan ve bu zamana kadarki icraatlarının bilincinde olan herkes siyasallaşmış yargı yoluyla Türk ordusunu köşeye sıkıştıran nankörleri, riyakârları ve helale yüzünü dönen gafilleri ayırt edebilecektir.

Bunlar; Brüksel'de AB'ci, Moskova'da Şanghaycı, Libya'da NATO'cu, Suriye'de El Kaideci, Mısır'da İhvanı, Filistin'de Hamasçı, Erbil'de peşmergeci, Kıbrıs'ta EOKA'cı, Atina'da Megali İdeacı, Orta doğu'da sultancı, ABD'de BOP'çu, Kandil'de barışçı, İmralı'da çözümcü, Doğu'da Kürtçü, Batıda özgürlükçü, ama gelgelelim bir türlü Türk olamayan, Türkçülüğe de çakaralmaz silahlarıyla namlu çeviren fikirsizlik vebasına yakalanmış zavallılardır.

Bunlar gemici olmuş denizlere açılmıştır, ama millet gemisinin yönünü kayalıklara çevirmekten çekinmemişlerdir.

Bunlar mısırcı olmuştur; ama Türk devletini mısır taneleri gibi dağıtmayı kafalarına koymaktan geri durmamışlardır.

Bunlar, yağcılıkta sınır tanımayan, yeminlerle ilelebet, ezeli ve ebedi başkanlık ilanı yapan aklını kaçırmış güruhun bizzat aynadaki akisleridir.

Ne fayda ki, Başbakan Erdoğan'ı bu dalkavukluklar kurtaramayacaktır.



Nihayetinde şahsının fikirleri olgun, iddiaları berrak, hedefleri idealist değildir.

İşine nasıl geliyorsa öyle hareket etmekte, keyfi neyi öngörüyorsa bu şekilde konuşmaktadır.

Düşüncelerindeki tenakuzlar diz boyu olup, çizmeyi çoktan aşmıştır.

Yırtık büyük, yama küçüktür.

Başbakan İsrail'in Suriye'ye saldırmasını suya sabuna dokunmayacak ifadelerle pas geçmiş ve siyonizmle aynı hedefe kilitlenmiştir.

Suriye'nin bombalanmasını, İsrail'in cüretkâr ve vahşi saldırganlığını hayret verici şekilde görmezden gelmiş ve basit sözlerle geçiştirmiştir.

Diğer taraftan, AB konusunda da birbirini tutmaz açıklamaları, Şanghay İş Birliği Örgütü konusundaki temelsiz atışları son günlerin ana gündem konuları arasına girmiştir.

Şanghay İş Birliği Teşkilatının Çin'in stratejik amaçlarıyla vücut bulduğu, artan enerji ihtiyacını karşılamak için manivela işlevi gördüğü ve bunun için Türk dünyasını atlama taşı olarak kullandığı bildik gerçekler arasındadır.

Bu birliğin temelinde Doğu Türkistan'a yapılan zulümler vardır.

AKP'nin, Suriye meselesinde ters düştüğü ülkelerle bütünleşme arayışları gerçekten politikasızlığın ve yönsüzlüğün dik alasıdır.



Bununla beraber, yıllar evvel, Avrupa Birliđi'yle Katolik nikâh yapmanın yollarını arayan Bařbakan, Őimdi bořa atıp dolu tutmanın peřine dűřműřtűr.

2004 yılında havai fiřeklerle yapılan kutlamalardan sonra, 2013'te hava gazına dűnűřen AB macerası her anlamda sorgulanmaya muhtaçtır.

Sayın Bařbakan, madem AB'yi bu kadar sorguluyorsun, madem 50 yılı ařkındır oyalandıđımızı haklı olarak ifade ediyorsun, o zaman műzakere defterini kapat, üyelik sürecini tek taraflı olarak askıya al da senin samimiyetini, cesaretini görelim ve alkıřlayalım.

Bu haftaki konuřmama son verirken siz deđerli milletvekili arkadařlarımı ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor; bereket, bolluk ve bařarı içinde geçireceđiniz bir hafta diliyor, hepinizi yűce Allah'a emanet ediyorum.

**Sađ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

12 ŞUBAT 2013





**Muhterem Milletvekilleri,**

**Değerli Misafirler,**

**Sayın Basın Mensupları,**

Konuşmama başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Dün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki personel lojmanlarının yakınında, Suriye plakalı bomba yüklü bir aracın infilak etmesiyle aralarında Türk ve Suriye vatandaşlarının bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.

Buradan vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara ise acil şifalar temenni ediyorum.

Patlamaya konu olan aracın amaç ve hedefinin ne olduğu, azmettiricileriyle beraber tüm ihtimaller hesaba katılarak incelenmeli ve arkasından da kamuoyu aydınlatılmalıdır.

Görülmektedir ki sınırlarımız barut fıçısına, ateş topuna dönüşmüştür.





Suriye'deki kör dövüşün Türkiye'ye maliyeti yıkıcı, neden olduğu sonuçları yakıcı olmaktadır.

Esad yönetiminden kaçarak ülkemize sığınan mülteci akının boyutu gittikçe vahim bir hal almaktadır.

Sınır hatlarımızdaki güvenlik ağır şekilde zedelenmiştir.

Esad yönetimiyle muhalifler arasındaki kanlı hesaplaşma uzadıkça mevcut tablo her gün biraz daha içinden çıkılmaz hal almıştır.

Sınır bölgelerimizdeki vatandaşlarımız korku ve derin kaygıya kapılmışlardır.

Suriye'den yayılan istikrarsızlık dalgaları ülkemizi doğrudan doğruya etkilemektedir.

PKK'nın uzantısı PYD ise sınırımızın yakın yerlerinde kendi hâkimiyetinde noktalar oluşturmakta ve gün geçtikçe mevzi elde etmektedir.

Başbakan Erdoğan'ın, muhalif güçlerin PYD'yi Kamışlı ve Haseke'ye doğru sıkıştırılmaya başladığını söylemesi ise kalıcı bir netice doğurmamıştır.

Bu arada Irak'ın kuzeyindeki peşmerge yönetimi de, Irak ve Suriye arasındaki sınırı açmış ve karşılıklı geçişleri mümkün kılmıştır.

Suriye'nin batısında PYD ve uzantılarının kontrolünde bulunan bazı yerleşim alanlarına BDP'li bölücülerin başını çektiği



kalabalıklar, "Suriye Kürdistan'ı ile Dayanışma Platformu" adı altında Nusaybin üzerinden yardım sağlanmışlardır.

AKP hükümeti İmralı canisinin yörüngesine tutunmuşken, Suriye'ye giden bölücü mihraklar, "Özgür Kürtler Sınır Tanımıyor" pankartlarıyla gövde gösterisi yapmışlar ve gerçek hedeflerini açık etmişlerdir.

Esad rejimi ölüm kalım mücadelesi verirken, bunun Türkiye'ye yansması her anlamda olumsuz olmaktadır.

Suriye'de dökülen kan, sürekli mesafe alan kaos ortamı Türkiye'nin bekasını üst seviyede tehdit etmekte, sınırlarımızda ve mücavir alanlarda şaibeli oluşumların kök salmasına yuva işlevi görmektedir.

Bu arada, Suriye muhalefetinden gelen kafa karıştırıcı açıklamalar ve bir gün Şam yönetimiyle uzlaşma arayışları, diğer gün bunun yalanması tam bir kısır döngünün varlığına işaret etmektedir.

Esad yönetiminin ise bir bakanı aracılığıyla, Suriye Ulusal Konseyi dâhil, tüm muhalefetle ön şartsız masaya oturma iradesini duyurması yanı başımızda gösterimde olan kâbus filmine ara verileceği ümidini uyandırmıştır.

Bizim için öncelikli konu Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlama alınarak, uyumlu, kontrollü ve dengeli bir şekilde demokratik ortama kavuşması ve iç savaşın bu ülkede sonlanmasıdır.



Suriye güven ve huzura ulaşmadan, sınır bölgelerimizin istikrar bulması, bölücü emellerin rahat durması mümkün olmayacaktır.

Bu itibarla Suriye bölünmemeli, bölücülere bırakılmamalıdır.

AKP hükümeti, ABD'nin ağızına bakarak tüm politikalarını Esad'ın gitmesine bağlamamalı, uzlaştırıcı ve yatıştırıcı bir rol takınmalıdır.

Ve elbette sınırlarımızdan kimlerin girip çıktığını iyi kontrol etmeli, Esad muhaliflerini desteklemek adına, canlı bombalara ve El Kaide türevlerine fırsat vermemelidir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Ülkemiz öyle bir dönemden, öyle bir devirden geçmektedir ki, yargılanmayan, çiğnenmeyen ve köreltilmeyen bir değerimiz neredeyse kalmamıştır.

Tehlikeli bir kumpasın, çok aktörlü ihanet kampanyasının iz ve belirtileri her tarafta boy vermiş, her seviyede belirginlik kazanmıştır.

Aziz milletimiz her yönden her türlü kirliliğe vasıtayla baskı altına alınmış, akli karıştırılmıştır.

Milli ve manevi, insani ve vicdani değerler adeta karaborsaya düşürülmüş, sanki defolu bir mal konumuna indirilmiştir.

Olanlar, başımıza gelen fecaatler; akıl ve mantıkla izah edilemeyecek kadar çarpık bir hâl almış ve yoğunlaşmıştır.



Esir olmuş, teslimiyette zirve yapmış, samimiyette dibe çökmüş siyasi zihniyetler milletimizi karanlığın ve karmaşanın içine çekmiştir.

Türkiye her tarafından dökülmekte, her tarafından su almaktadır.

Başbakan ve hükûmeti bunun için yıkım ustalığına talip olmuş ve son sürat işe koyulmuştur.

Böylesi bir ortamda, millet varlığı aşındırılmakta, milliyetçilik AKP talimatlı devşirilmiş ve dününe sırt çevirmiş gafiller tarafından suçlanmaktadır.

Başbakan Erdoğan Türk milliyetçiliğine karşı sert, tahammülsüz ve düşmanca mesajlar vermekte, Türk milletinin tarih şuurunu ve benlik davasını kırmak için bu mensubiyet kalesini yıkmak istemektedir.

Milleti anlamamış, milletin sırrına erememiş bedevi bir anlayışla, milliyetçiliği bozguna uğratacağını düşünen bu zihniyet elbette yanılacak, elbette şaşkına dönecektir.

Milliyetçiliği ayaklar altına aldığını söyleyen Başbakan ve ona ideolojik payandalık yapan çürümüşler, milliyetçilikle millet arasındaki derin sosyolojik rabıtayı koparacaklarını zannedecek kadar küçülmüş ve zekâ geriliğinin içine batmışlardır.

Hatta Türk milliyetçiliğinin görevini tamamladığını ve devrinin kapandığını söyleyecek ölçüde densizliğin çamuruna



saplanmış, çelimsizliğin seline kapılmış olan yüzsüzlere de epey tesadüf edilmektedir.

Bunların düpedüz maksatları bellidir.

Aslında bunlar için millet görevini tamamlamış ve bölünmesinin vakti gelmiştir.

İmralı misyonerliği, Kandil elçiliği ve AKP oyuncağı olan bu sefalet içinde çırpınan şahsiyetlerin, milliyetçiliğe, dolayısıyla millete doğrulttukları namlu eninde sonunda kendilerine dönecektir.

Nasıl olmuşsa bir dönem aramızda bulunma talihini yaşamış bazı simaların, içinden geçtiğimiz zaman aralığında türlü oyunlarla bölücülüğün ateşine odun taşıyarak milliyetçiliğe ve Türklük değerlerine saldırmaları anlamsız kalmaya mahkûm olacaktır.

Nihayetinde yel kayadan hiçbir şey koparamayacaktır.

Türkiye'nin içinde bocaladığı bu zaman diliminde, Türk milletine karşılıksız bağlılıkla varlığını tanımlayan partimizin önem ve sorumluluğu daha da artmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisini, özürlü değerlendirmeleriyle yanlış ve temelsiz tanıtmaya kalkışanlar, önce varoluş gayemizi, meselelerle karşı kesif ve makul itirazlarımızı anlama zahmeti göstermelidirler.

Partimizi kendi dar, güdük ve çapsiz anlayışlarına sığdırmaya yeltenenler; hakkımızda yalan, yanlış hüküm vermeyi akıllarınca



marifet sayanlar tutarlılık adına kendi geçmiş ve sicillerini gözden geçirmeleri en içten tavsiyemizdir.

Türk milletine hizmet yolunda 44 yıllık süreyi arkada bırakan partimizin, başkalarına şirin görünmek, göze girmek ve sırnaşmak konusunda rekorlara imza atan müsvedde ve insanlık fukarasına dönüşmüş kişileri ciddiye alması ihtimaller arasında dahi olmayacaktır.

Unutulmasın ki, Milliyetçi Hareket Partisi tam 44 yıldır ülkülerinin peşinde, millî hedeflerinin arkasındadır.

Bugün, ülkemizin içinde bulunduğu meseleleri çok yönlü değerlendirmeye almadan evvel, Türk milletinin potansiyel gücü olan Milliyetçi-Ülkücü hareketin tarihî duruşunu ve sahip olduğu mücadele azmini titizlikle analiz etme yükümlülüğü vardır.

Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, henüz Milliyetçi Hareket Partisi aşılammış, hâlâ Milliyetçi Hareket Partisi heyecanlarından koparılamamıştır.

Bizim şevkimiz, inancımız ve sapasağlam fikir örgümüz Türkiye'nin güvencesi, Türk milletinin güvenli sığınağıdır.

Geçtiğimiz hafta sonu idrak ettiğimiz partimizin kuruluşunun 44'üncü yıl dönümü bu hakikati bir kez daha teyit etmiş, yeniden ispatlamıştır.

Kuşkusuz yarım asra yaklaşan şeref ve saygınlıkla örülmüş, heyecan ve hevesle perçinlenmiş bir yolculuğun en önemli kilometre taşlarından birisindeyiz.



Ülkemizin son bir asrını samimiyetle gözden geçirenler Türk milliyetçiliğinin tesadüfen ortaya çıkmadığını göreceklendir.

Aziz millet varlığı ne zaman sıkıntıya girmiş, ne zaman imdat çağrısı vermişse milliyetçilere daha çok iş düşmüştür.

Vatanımız ne zaman buhran ve bunalımlarla yüz yüze kalmışsa milliyetçiler devreye girmiş, ellerini taşını altına koymuşlardır.

Kimi zaman fikirleriyle belirsizliğe meydan okumuşlar kimi zaman teşkilatçı becerileriyle dağılan bir imparatorluktan millî devlet kurmuşlar ve kimi zaman da canlarıyla ülkülerine kol kanat germişlerdir.

Bu nedenle Milliyetçi Hareketi zamanın bir noktasında durmuş, tarihin gerisine düşmüş, değişim ve dönüşüm dinamiklerini ıskalamış olarak lanse etmek bilinçsizce bir yaklaşım değilse, art niyetlilik, kötümser bir bakıştır.

Milliyetçi fikriyat; sürekli gelişmeye, yenileşmeye ve canlılığa yaptığı atıflarla, millet varlığını daha güzel daha iyi ve daha üst bir noktaya taşıma iddiasıyla bir aşamadan sonra siyasallaşma kulvarına girmiştir.

Dönemin sosyal ve ekonomik şartları göz önüne alındığında, siyasetteki bloklaşmalar ve katılıklar dikkatle değerlendirildiğinde bu elbette hemen beklenildiği gibi olmamıştır.

Zira milliyetçilik kuvveden fiile geçerken birçok ideolojik, sosyolojik ve psikolojik duvarla karşılaşmıştır.



Buna rağmen, Türk milliyetçiliği yalnızca kitaplarda, makalelerde, salonlarda, üniversite kürsülerinde, sohbet meclislerinde değil; milletin tüm damarlarında akan kan olma hedefine soyunmuştur.

Türkiye'ye yön çizmek, devlet ve toplum hayatındaki pürüzleri gidermek, ekonomik ve sosyal sorunları eksiksiz çözmek, medeniyetler arasındaki boğuşmada milletimizi yukarılara taşımak için meydanlara inmiş, her insanımızla kapanmayacak diyalog kanalları kurmaya karar vermiştir.

Bir fikre dayanan, sosyolojinin dilinden ayrılmayan, millî ve manevi değerlerle irtibatını her seferinde güçlendirerek, güncelleyerek sürekli hâle getiren Türk milliyetçiliği, milletimize rehber olabilmek için her gayreti sarfetmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisinin geçmişi, millete adanan fânî ömürlerin zahmetleri, zorlukları bir bir etkisiz hâle getirmesiyle anlam kazanmıştır.

İşte 44 yıl önce, milliyetçi-ülkücü hareketin varlığı özet olarak bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Sıçrayıp ufuk değiştirmek bile ancak bir zemine basarak mümkündür.

Bu zemin ise geçmişimizdir, onunla kuracağımız sağlıklı ilişki yarınlarımızı belirleyecektir.





Milliyetçi Hareket Partisinin geride kalan 44 yılı;

- Şehitlikle içiçe geçmiş, yokluk ve yoksunluklarla çevrelenmiştir.

- Mertlikle şekillenmiş; herkese örnek olacak hamiyet, hidayet ve cesaret örneklerine sahne olmuştur.

- Başarma iradesiyle, atılganlıkla ve şuurla tarihe nam bırakmıştır.

- Ülkülerine sınıksız bağlı, milletine vefayla tutunmuş imanlı, fedakâr, cefakâr bir neslin heybetine, parlak hedeflerine sahne olmuştur.

Birileri gibi, zihnimizi ipotek ettirmedik, heyecanlarımızı rehlin bırakmadık, millî duygularımızı çok şükür pazarlık konusu yapmadık.

44 yıl önce ne söylüyorsak bugün aynı çizgideyiz.

Nasıl görünüyorsak öyleyiz, neyi dile getirmişsek oyuz.

Ne demişsek arkasındayız, ne istemişsek yanındayız.

44 yıl önce Türk milleti için hangi hedeflerimiz, hangi tekliflerimiz ve hangi amaçlarımız varsa, aslından ve gerçeklerinden kopmadan daha da yükseğiyle bugün bizimledir, bugün bizim pusulamızdır.

İmkânsız gibi görülen bir mücadeleyi kurucu Genel Başkanımız Türkiyeş Bey liderliğinde dava büyüklerimiz ve gönül insanlarımız hamdolsun başlatmışlar ve bu zamana kadar ulaşmasına da vesile olmuşlardır.



Metanetle çileleri, sabırla güçlükleri yendik.

Millet varsa Türk milliyetçileri olacaktır ve olmuştur.

Türk milliyetçileri varsa, emin olun millet emniyetli bir şekilde gelecek ufkuyla buluşacak ve elbette ilelebet payidar kalacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi;

- Türkiye'ye sahip çıkacak, Türk milletini böldürmeyecektir.
- Bin yıllık kardeşliği bölücü azmanlara teslim etmeyecek, Türklüğü kaderiyle baş başa bırakmayacaktır.
- Millî mirası birileri istiyor, birileri bekliyor ve diliyor diye çözüm hançeriyle talan edilmesine müsaade etmeyecektir.

Bilinsin ki Türkiye Irak, Yugoslavya veya Lübnan olmayacaktır.

44 yılın bize yüklediği en önemli ödev iktidar olmak, Türkiye'yi temizlemek ve ayağa kaldırmaktır.

Bunu yapacağız, bunu başaracağız, milletimizin desteğine ve âlicenaplığına mutlaka layık olacağız.

Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır: O da Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarındır.

AKP'den hesap sormanın tek bir seçeneği vardır: O da Milliyetçi Hareket Partisi iktidarından geçmektedir.

Bu duygularla partimizin kuruluşunun 44'üncü yıldönümünün aziz milletimize ve muhterem dava arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.



Milliyetçi Hareket Partisi dündür, bugündür ve mutlaka yarınlarda da olacaktır.

Bunu hiçbir güç engelleyemeyecek ve önüne geçemeyecektir.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Bildiğiniz gibi, AKP hükûmeti, tüm imkân ve kaynaklarını devreye sokarak ismine "süreç" dediği çok tehlikeli ve ibretlik bir ihanet serüveninin içine girmiştir.

Bu serüvenin; sabit aktörü bebek katili, değişken faktörü duruma ve gelişmelere göre pozisyon alan çetesi, bağımlı figürü bölücülüğün siyasetteki markası BDP, çok yüzlü figüranı da millî iflasın içine gömülmüş AKP olarak dikkat çekmektedir.

AKP-PKK-BDP ve İmralı canisinden müteşekkil bölücü ortaklık, süreç içinde Türk milletini ve Türkiye'yi mahvetmenin plan ve hazırlıklarını son hızla sürdürmektedir.

Merdiven Stratejisi ismiyle kavramsallaştırılan AKP-PKK müzakereleri aşama aşama ilerletilmektedir.

Bölücülük AKP'nin himayesine alınmış, PKK AKP'nin yanında hizalanmış ve İmralı canisi AKP'nin tepesine binmiştir.

Türk milletinin demokratik tercihiyle iktidara gelen AKP, milletimizin ve devletimizin geleceğini bölücü terörle girdiği bahse yatırmıştır.



Görünen odur ki, millet varlığı üzerinden parçalanma kumarı oynanmakta, hezeyanlar ve rezillikler peşi sıra birbirini takip etmektedir.

Başbakan Erdoğan'ın gerçeklerle, doğrularla ve millî hislerle yolu bir daha çakışmamak üzere ayrılmıştır.

Kendisi tercihini yapmış, bundan böyle kimlerle birlikte olacağının, kimlerle elele kalacağının haberini bizzat vermiştir.

Başbakan'ın geçen hafta Slovakya dönüşünde Anayasa yapımını kastederek; "BDP'yle 330'u bulabilmek adına müşterek adımlar atabiliriz." demesi her zaman aklında olan bir düşüncenin dille ikrarı olarak değerlendirilmelidir.

Böylelikle, perde gerisinde süren pazarlıkların neye yönelik olduğu ve neyi amaçladığı biraz daha netleşmiştir.

Başbakan Erdoğan İmralı canisinin dayatmaları eşliğinde, PKK'nın fason imalatı, yan ürünü olan, üstelik kendisinin Doğu ve Güneydoğu'nun CHP'si olarak tasvirini yaptığı BDP'yi yanına alarak Türk milletine ve Türklüğe sanki savaş ilan etmiş gibidir.

Kendisinin bu beyanatı öyle önemli, bu çıkışı öylesine kritiktir ki, her şey netleşmiş, tüm şüpheler sonunda açıklığa kavuşmuştur.

Bu ifadelerin anlamı kısaca şudur:

Türkiye'nin geleceği, Türk milletinin varlığı PKK'ya bağlanmış, PKK'ya dayandırılmıştır.



Anlařıldıđı kadarıyla, AKP'yle PKK Anayasa deđiřikliđi konusunda bir araya gelmiř, aralarındaki son anlaşmazlıkları da giderme telařına kapılmıřlardır.

İmralı süreci isimli kısa metrajlı ihanet filminde; Bařbakan Erdoğan'ın bařrol arkadařları teröristbařı ve örgütü, yönetmen ABD, makyajcı AB, dublör BDP, set dekoratörü CHP, montajcı peřmerge, kameraman sözde aydınlar, ses tasarımcıları da bazı eski sinema artistleri olarak yerini almıřtır.

İřte ülke olarak geldiđimiz durumun içler acısı hâli budur.

Bařbakan Erdoğan, bařkanlık sisteminin ađırlıklı olduđu yeni Anayasa hazırlıđı paralelinde kafasının içindekileri bir bir dökmüřtür.

TBMM'de eksik kalan milletvekili sayısını BDP'ye tamamlayacak ve kuvvetle muhtemel Türkiye'yi referanduma götürmekten geri durmayacaktır.

Görünen odur ki, Türk milleti önümüzdeki süreçte varlıđını, birliđini ve hayat haklarını oylamak durumunda kalacaktır.

Bařbakan Erdoğan bařkan olabilmek için İmralı canisine ve bölücü terör örgütüne her řeyi peřkeř çekmeye karar vermiř gibidir.

Al gülüm, ver gülümle gidecek olan süreç içinde, AKP-PKK ve teröristbařı dıřında hiř kimse memnun olmayacak, hiř kimsenin beklentisi önemsensemeyecektir.



Başbakan Erdoğan'ın BDP'ye, yani PKK'ya uzattığı zeytin dalı anında ilgi ve hevesle karşılanmıştır.

Başbakan'ın hedefleri bölücü terör taraflarını rahatsız etmemiş, bilakis onlarda el altından yaptıkları pazarlıkları alelacele Başbakan'ın önüne koymuşlardır.

Başbakan Erdoğan başkan olabilmek, tek adam olarak hanedanlığını kurabilmek için Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü satışı çıkarmış, millî birliğini devretmek için bölücü terör şebekesine çağrıda bulunmuştur.

Artık bundan sonra "Erdoğan Başkan, PKK şampiyon" sözleri işitilirse hiç kimse "Bu da nerden çıktı dememeli!" ve hiç kimse bunu garip karşılamamalıdır.

Başbakan Erdoğan başkanlık ümidini İmralı canisine bağlamış, bunun karşılığında vermeyeceği hiçbir ödünün olmayacağını göstermiştir.

Ayağına kadar gelen gollük pasa bigâne kalmayan İmralı canisi ve cinayet örgütü de BDP kanalıyla klasikleşmiş ve bildik tekliflerini Başbakan ve partisine arkası arkasına iletmıştır.

Bu kapsamda BDP istekleri şu ana başlıklar etrafında toplanmıştır.

1- Yeni Anayasa'da vatandaşlık tarifinin değiştirilerek Türk sözcüğünün hazırlanacak metinde bulunmaması,

2- Farklı dil ve kültürlerin Anayasa'da güvence altına alınması,



3- Anadil kullanımının önündeki engellerin kaldırılarak eğitim ve kamu hizmetlerine kadar her alana taşınması,

4- Özerkliğin tanınması ve sağlanması.

Bu dördümlü teklif setinin kamuoyuna servis edilmesi ve AKP'ye verilmesi bölücü mihrakların geçmişteki düşünce ve yaklaşımlarından vazgeçmediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Gerçek şudur ki, ne İmralı canisi ne PKK ne BDP ihanet sürecinin pasif bir ögesi değildir ve olmamıştır.

Hatırlanacak olursa, 14 Temmuz 2011 tarihinde, Demokratik Toplum Kongresi isimli gayrimeşru oluşum, demokratik özerkliği ilan etmiş, aynı gün katiller Silvan'da 13 Mehmedimizi şehit etmiştir.

Peşinden 2011 yılının Eylül ayında, BDP'nin 2'nci Olağan Kongresinde ana tema olarak özerklik gündeme damgasını vurmuş, özerkliğin her yerde inşa edilmesi hedeflenmiştir.

Yine bu bölücü terörün siyaset ayağının, geçtiğimiz yılın ekim ayındaki bir kongresinde de Türkiye'nin 15-20 bölgeden oluşan özerk bölge yönetimine geçme fikri seslendirilmiştir.

Bize öyle geliyor ki, Başbakan ve partisi bu tekliflere sıcaaktır ve açık kapı bırakmıştır.

Bir ucunda başkanlık modelinin olduğu, diğer ucunda önce özerklik ve federasyon, arkasından da bağımsız Kürdistan'ın bulunduğu bir süreç alçakça müzakere konusu yapılmaktadır.



Başbakan Erdoğan; dağılmış, ayrılmış ve öbek öbek etnik kimliklere taksim edilmiş konfederal bir yapının başkanı, İmralı canisi de ilk etap da sözde Kürdistan özerk bölgesinin başı olacaktır.

Az önce dile getirdiğim Merdiven Stratejisi'nin son basamağında bu gidişle olacak ve bulunacak olan bundan başkası değildir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan ve hükûmeti şehitler verilirken dahi PKK'yla diyalog ve görüşme zeminini hiç bırakmamıştır.

Bu zihniyetin şimdi kalkıp İmralı seferine çıkmak için kapı aşındıran ve ısrar eden BDP'ye yönelik olarak; dağdaki teröristlerle kucaklaşan adaya gidemez, hassasiyete darbe vuran aracı olamaz, uygun görülenlere görüşme izni verilir, demesi abesle iştigaldir.

Eğer PKK'yla görüşenlere, militanlara kucak açanlara ambargo konulacaksa, Başbakan Erdoğan'ın insan içine çıkacak yüzü bile olamayacaktır.

Başbakan kimi kandırmaktadır?

BDP'yle köşe kapmaca oynamasının, yalandan manevralar yapmasının inandırıcı olacağını mı düşünmektedir?





Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında BDP'li bir grup milletvekilinin Hakkârî'de PKK'lılarla sarmaş dolaş olması neyse Başbakan ve partisinin İmralı canisiyle çözüm ve barış adı altında bir araya gelmesi odur.

Aralarında hiçbir fark yoktur.

Madalyonun bir yüzünde canilere karşı açık sevgi ve muhabbet gösterilmekte, diğer tarafında ise sürdürülen müzakerelerle bu pervasızca yapılmaktadır.

PKK'yla önce görüşüp, sonra bunu inkâr etmek, arkasındanda dönüp PKK'lılarla kucaklaştı bahanesiyle bazı BDP'lileri iş olsun kabilinden suçlamak ve yalan denizinde boğulup millî emanetlere hıyanetliğe yeltenmek AKP'yle özdeşleşmiş ikircikli ve yüz kızartıcı bir siyaset hastalığıdır.

Türk-İslam değerlerini bir sevda gibi gönlünde tutan Milliyetçi Hareket Partisinin milletimizi aldatanların foyasını ortaya çıkarması millî bir görevi, aynı zamanda da şeref meselesidir.

Tabii olarak, Türkiye'nin yaşadığı bunalım döngüsünün, bölücü terörle yürütülen pazarlıkların üzeri örtülmekte, milletimiz aldatılmaktadır.

PKK'nın silah bırakacağı, militanların sınır dışına çıkacağı, barışın geleceği, her şeyin tozpembe bir atmosfer içinde olacağı yalana, dolana batmış iktidar sözcüleri tarafından iddia edilmektedir.

Oysaki gerçekler çok başka ve bir o kadar da acıdır.



Sorarım sizlere, şayet mümkün olursa, PKK'nın silah bırakması neyin karşılığında gerçekleşecektir?

Hadi diyelim dağ bakiyesi sınır dışına çıktı, peki İstanbul'u, Ankara'yı, Şırnak'ı, Diyarbakır'ı mesken tutmuş ve buralarda kök salmış PKK'lılar nasıl sökülüp atılacaktır?

Devamlı irileşen ve tabanını genişleten bölücülük nasıl eritilecek ve nasıl tüketilecektir?

Başbakan Erdoğan ve yol arkadaşları kendilerini akıllı, herkesi de enayi mi görmektedir?

AKP cenahından duyulan "Şapkadan tavşan çıkmayacak, deniz geçerken derede boğulmayalım, barışa yakınız, çözüm sabote edilmesin, sıkılı yumrukları açalım, çözüm verimli yürüyor, İmralı beklentilerimize cevap veriyor." sözlerine milletimizin kanacağı mı düşünölmektedir?

Asıl olarak esnafımız borçlarına ve katlanan sorunlarına çözüm beklemektedir.

Çiftçimiz perişanlığını hafifletecek, ürününün para yaptığı, mazot faturasının azaldığı çözüm adımları istemektedir.

Küçük ve orta boy KOBİ'lerimiz, sanayicimiz ekonomik meselelerini çözecek iradeyi aramaktadır.

Memurumuz azalan maaşına ve zorlaşan hayat şartlarına, işçimiz alın terinin karşılığına kapsamlı çözüm hamleleri ummaktadır.



Emeklimiz hayatının geri kalanında insanca yaşabilmek amacıyla Başbakan'dan gerçek çözüm reçeteleri duymayı arzulamaktadır.

İşsizlerimiz, yoksullarımız ve açlıkla boğuşan kardeşlerimiz çözümün İmralı canisine değil kendilerine yönelik olmasını talep etmektedir.

Şu zaman diliminde milletimiz süreç diye ifade edilen İmralı canisi ve çetesini temize çıkarma ve affetme izansızlıklarını içten içe kızgınlıkla izlemektedir.

Türk milletinin PKK'yla yapılan teslimiyet ve tavizkârlıkla yürüyen müzakerelere rızası yoktur.

Çünkü büyük milletimiz; hainlere, kanını dökenlere, vatanını ve varlığını bitirmeye çalışan ar damarı çatlamış çapulculara gözünü kapayacak ve bir şey olmamış gibi davranacak kadar çok şükür vicdani erozyona uğramamıştır.

Başbakan Erdoğan ve çözüm korusu Türk milletini kendileri gibi sanmamalıdır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Olan biten tüm çirkinliklere milletimizin tepki koyacağı zaman yakındır.

Daha düne kadar, toplum yapısına korku pompalamak ve bu korkuya dayalı olarak hareketsizlik ve tepkisizlik oluşturmak maksadıyla her yol denenmiştir.



Nitekim PKK'yla masaya oturmak, İmralı canisini allayıp pullayıp sözde çözüm tarafı olarak sunmak için direnç olabilecek ve sorun çıkarabilecek tüm ihtimaller hesaplanmış ve üzerine gidilmiştir.

- Medya ve sivil toplum kuruluşları susturulmuştur.
- Partimize tuzaklar kurulmuş, Meclis dışında kalması hedeflenmiş ve ahlaksızca iftiralar atılmıştır.
- TSK'nin etkisizleştirilmesi için tutuklama furyası başlatılmış ve genelkurmay başkanları terörist olarak suçlanmıştır.

Şu feleğin işine bakınız ki, insani bir görüntüsü olsa da Başbakan Erdoğan, Balyoz Hareket Planı Davası kapsamında hüküm alan değerli bir komutanımızı geçirdiği ameliyatından sonra ziyaret etmiştir.

Bundan da en ufak rahatsızlık duymamıştır.

Başbakan bu anlayışla, elinde çiçeklerle Silivri'ye kadar koştura koştura giderse hiç kimse şaşırmmamalıdır.

Başbakan Erdoğan'ın tutuklu bulunan TSK mensuplarına birdenbire merhamet gösterilerine soyunması, uzun tutukluluk hallerini eleştirmesi ve AKP'nin diğer yöneticilerinin buna papağan gibi katılması yeni bir oyunun habercisidir.

Başbakan yargıyı hedefine almıştır.

Ve tam olarak adaletin AKP'nin denetim ve kontrolüne girmesi için, bizzat sevk ve idare ettiği darbe davalarını eleştirmeye girişmiştir.



Tarihin affetmeyeceğini söyleyerek mahkemelere ağıktan çekidüzen vermeye ve kararlarına müdahale etmeye çalışması büyük bir tutarsızlıktır.

Başbakan Erdoğan yargıya son darbeyi indirmek ve tek çatı altında toplamak için evvela eleştirilmesi ve mevcut sistemin aksaklıklarını toplumsal yapıya kabullendirmesi lazımdır.

Bunun için de harekete geçmiş ve vicdan maskesi takmıştır.

Ne üzücüdür ki, feryatlardan, haklı şikâyetlerden dahi nemalanmanın derdine düşmüştür.

Acil şifa dilediğimiz emekli Orgeneral Ergin Saygun'a yapılan ziyareti bu minvalde samimi görmediğimizi belirtmek isterim.

Sayın Başbakan keşke ameliyat masasına gelmeden önce bu değerli şahsiyeti hatırlamış olsaydın keşke yargılama sürecinin adil ve adaletili olması için elinden geleni çabayı gösterebilseydin.

İşte o zaman yaptıklarınla söylediklerin çelişmez ve herkesin de takdirini kazanırdın.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

ABD'nin Ankara büyükelçisi geçtiğimiz hafta bazı gazetecilere yaptığı açıklamalarda bilhassa yargıdaki olumsuzluklara değinmiş ve değişik meselelerle ilgili görüşlerini paylaşmıştır.

Bu aşamada kararlılıkla ifade etmek isterim ki, bir yabancı görevlinin yanlış veya doğru iç işlerimiz hakkında fikir ileri sürmesi taşıdığı sorumlulukla bağdaşmayacaktır.



ABD'li elçinin bu tavrı bir defa diplomatik nezaket ve teamülleri hiçe saymaktır.

Doğrudur, ülkemizin en başta yargıdaki tikanıklık ve uygulamadaki aksaklıklarla ilgili açmazları vardır ve artarak da devam etmektedir.

Ancak bu bizim iç meselimiz olup, bizatihi çözecek olan Türk milletinden başkası değildir.

Yabancı diplomatların ya da devlet adamlarının Türkiye'nin iç işlerine müdahil olma alışkanlıkları AKP'nin acziyetinden, kötürüm politikalarından ve başkalarına kul köle olan omurgasızlığından kaynaklanmaktadır.

Bir elçinin görev yaptığı ülkeyle ilgili görüşlerini açıklayabilmesi, öncelikle cesaret bulmasıyla, arkasından da siyasi yönetim tarafından uygun bir ortamın sağlanmasıyla mümkündür.

Hükûmet bu imkânı 10 yıldır yabancılara sunmaktadır.

Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü, partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısında sarf ettiği, "Türkiye hiç kimsenin şamar oğlanı değildir. Türkiye, iç işlerine karışılacak, dışarıdan yasama, yargı ve yürütme sistemlerine burun sokulacak bir ülke hiç değildir." sözleri günü ve vaziyeti kurtarmak adına söylenmiş kuru laf kalabalığından ibarettir.

Ayrıca AKP'li bazı yöneticilerin ABD büyükelçisine "Haddini bileceksin!" çıkışları nafile olup kuru gürültüdür.



Söz konusu büyükelçi değişik fırsat ve ortamlarda Türkiye'nin gündemiyle ilgili yorumlarını yapmakta, hükûmetten ise herhangi bir yaptırımı olmayan boş sözler duyulmaktadır.

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin şamar oğlanı olmadığını düşünüyor ise gereğini yapacak özgüven ve cesareti göstermeli, lafla peynir gemisi yürütme kurnazlığından vazgeçmelidir.

ABD'li büyükelçinin açıklamalarının üzerinden kısa bir süre sonra, bu kez de Okyanus ötesinden manşetlere konu olan bir mülakat yayımlanmıştır.

ABD Başkanı Obama, kendisine verilen 11 sorudan yalnızca 7'sini cevaplayarak görüşlerini bir gazete vasıtasıyla Türkiye'ye bildirmiştir.

Kalan 4 sorunun neden cevaplanmadan bırakıldığı esasen dikkatle irdelenmelidir.

ABD Başkanı Obama, bu açıklamasında Türkiye'nin hassasiyet taşıyan tüm iç meseleleri hakkında yorumlar yapmıştır.

"Türkiye hiç kimsenin şamar oğlanı değildir." diyerek ABD büyükelçisine yerini gösteren Başbakan'dan, şu ana kadar hiçbir ses ve tepki gelmemiştir.

Bu mülakatında Obama; Başbakan Erdoğan'ı küresel konularda harika bir partner olarak gördüğünü itiraf etmiş, neredeyse eşbaşkanlık karnesinin yıldızlı pekiyiyle dolu olduğunu ima etmiştir.



Herhâlde Başbakan Erdoğan bundan dolayı sevinmiş ve bu sözleri aylardır beklediği randevunun yakın vadede verileceğinin bir işareti olarak yorumlamış olsa gerektir.

Ayrıca ABD Başkanı, sözde barışçıl çözüm arama çabası olarak gördüğü İmralı canisiyle sürdürülen müzakereleri alkışladığını belirtmiştir.

ABD Başkanı'nın hem PKK'nın terör eylemlerine eleştirisel bakması hem de ihanet müzakerelerini olumlu bulması tam bir çelişkinin ürünüdür.

İmralı'da yatan bebek katilini barış taraftarı yapan Obama'nın, ilk fırsatta boşalan eşbaşkanlık koltuğuna oturtması ve Başbakan'la aynı göreve taşınması mübalağalı bir öngörü olmayacaktır.

ABD Başkanı devamla, evrensel özgürlükleri ilerletme konusunda mevcut liderleri, muhalefet partilerini ve vatandaşlarımızı sorumlulukları paylaşmaya çağırmıştır.

Ve sözlerine aynen şunları ilave etmiştir:

"Türk liderleri, insanların çıkarlarına hizmet eden reformları ilerletmeye ve demokratik kurumları güçlendirmeye teşvik ediyorum."

Önce bu liderlerin berraklaştırılması gerekmektedir.

Eğer biz de bunlar arasında telakki edildiysek diyeceğim şudur:





Başbakan Erdoğan ve diğerlerini bilemeyiz, ama Milliyetçi Hareket Partisinin Türk milletinden başka hiçbir varlığın hiçbir kişinin veya hiçbir yönetimin teşvik etmesi söz konusu dahi olmayacaktır.

ABD Başkanı bizi ne zannetmektedir?

Afganistan'daki, Irak'taki, Libya'daki akıtılan oluk oluk Müslüman kanlarını unutmuştur da sırayı bizi mi teşvik etmesi almıştır?

ABD'deki 50 eyaletin bölünmeyeceğini, bağımsızlık derdine düşmeyeceğini garanti altına almıştır da Türkiye'deki ihanet müzakerelerinin mi kaygısına kapılmıştır?

ABD Başkanı işine bakmalı, Beyaz Saray'da beyaz düşler kurmaya, sömürgeci planlarını gözden geçirmeye ve yönetiminin katlettiği Müslümanların vebaliyle kendisine çekidüzen vermemelidir.

Bizim teşvikçimiz, heyecan pınarımız ve ilham kaynağımız BOP'un hain emelleri, emperyalizmin kanlı dışleri değil, büyük Türk milletidir.

Aklımıza gelmişken sormak lazımdır ki, Başbakan Erdoğan bugüne kadar hangi teşvikleri almış hangi dayatmaları sineye çekmiştir?

ABD'den bakılınca Türkiye'deki her siyasi partinin AKP gibi mi olduğu düşünülmektedir?



Biz, patron edasıyla konuşanlara, Türkiye'ye yön çizmeye, terbiye vermeye çalışanlara ve millî gururumuzu incitenlere asla dönüp de bakmayız.

Biz kırılabiliriz, ama asla birileri gibi eğilmeyiz.

Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz.

Bakalım Başbakan Erdoğan ABD Başkanı'nın sözlerine ne diyecek ve nasıl karşılık verecektir?

Her zaman olduğu gibi yutkunacak ve yutacak mıdır?

Yoksa bu ülkenin Ankara Büyükelçisine karşı söylediklerini Obama'ya karşı tekrarlayacak cesareti ve yüreği gösterebilecek midir?

Tarihi, ırkçı mücadelelerin ve yıllar süren kanlı savaşların neden olduğu milyonlarca can kayıplarıyla, acı ve vahşet hikâyeleriyle dolu olan Batı'nın gözlükleri ile Türkiye'ye bakanların Türk milletinin izzet-i nefsinin anlamaları asla mümkündür.

AKP de bunlardan birisidir ve gün gelecek bu gerçek aziz milletimiz tarafından mutlaka haykırılacaktır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlikelerle dolu süreci tersine çevirmek, milletimizi uyandırmak ve uyararak için 9 bölgede "Millî Değerleri Korumak ve Yaşamak" adı altında açık hava toplantıları düzenlemeye karar vermiş bulunmaktayız.



İlkini inşallah, 23 Mart 2013 tarihinde Bursa'da "Kuruluş Mitingi" adıyla düzenleyeceğiz.

Ayrıca sırasıyla;

İzmir'de "Bayrak Mitingi",

Adana'da "Vatan Mitingi",

Erzurum'da "Birlik Mitingi",

Konya'da "Türkçe Mitingi",

Elâzığ'da "Kardeşlik Mitingi",

İstanbul'da "Demokrasi Mitingi",

Samsun'da "Kurtuluş Mitingi",

Ve Ankara'da "Türkiye Mitingi"ni milletimizle birlikte yapacağız.

Şimdiden kutlu olsun, Cenab-ı Allah yüzümüzü dilerim ki kara çıkartmasın.

Bu düşüncelerle haftalık olağan Meclis grup toplantımıza katılan siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve saygıdeğer misafirlerimizi en içten duygularıyla selamlıyor, mutlu ve huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

19 ŞUBAT 2013





**Değerli Milletvekilleri,**

**Muhterem Misafirler,**

**Kıymetli Basın Mensupları,**

Haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye'nin hem iç hem de dış kaynaklı sorunları artarak sürmektedir.

Bölgesel istikrarsızlıklar, mezhep eksenli gerilimler, etnik odaklı huzursuzluklar yakın ve komşu coğrafyaları içinden çıkılmaz hadiselere sevk etmiştir.

İnfilak eden araçlar, nerede ve nasıl varlığını göstereceği bilinmeyen canlı bombalar, durmak bilmeyen çalkantılar, suikastlar, akıllara durgunluk veren envai çeşit saldırılar bölgesel gerginlikleri hep bir adım ileriye taşımaktadır.

16 Şubat 2013 tarihinde dost ve kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen bir bombalı saldırıda 80 kişi hayatını kaybetmiş, sayıları 150'yi aşan kişi de yaralanmıştır.



Irak'ta da benzeri vahşiyane eylemler her gün tekrarlanmakta, akan kan bir türlü kesilmemektedir.

Arap Baharı ismiyle anılan kaos ve kriz döngüsü, sanılanın ve ümit edilenin aksine, komşu coğrafyalardaki siyasal ve toplumsal ateşi daha da alevlendirmiş, riskleri iyiden iyiye yaygınlaştırmıştır.

Bugünkü şartlarda sokakları alabora olup da düzlüğe ve huzura ulaşan hiçbir ülke olmadığı, bu gidişle de olamayacağı açıklıkla görülmüş ve fark edilmiştir.

Tunus'da başlayan karışıklıkların Suriye'ye kadar gösterdiği eğilim ve seyir birçok muammaya ve kolay kolay telafi edilemeyecek sosyal ve siyasal içerikli dengesizliğe ortam açmış, zemin hazırlamıştır.

Arap Baharı hiçbir ülkeye umut getirememiş, köhnemiş ve körelmiş yönetim havzalarından taptaze demokratik ve katılım düzeyi yüksek bir yapı çıkmamıştır.

Bunun nedeni ise kaynayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki toplumların kendi iç dinamiklerine bel bağlamamaları, itirazların gerçek beklenti ve taleplerle beslenmemesidir.

Kabul etmek lazımdır ki, Arap Baharı, emperyalizmin, yeni sömürgeci özlemlerin bir oyunu olarak birçok ülkeyi kontrolü altına almış ve toplumsal bunalımın yatak değiştirerek eskisinden daha da güçlü akmasına yol açmıştır.



Şimdilerde Tunus, muhalif bir liderin suikasta kurban gitmesinden dolayı diken üstündedir ve bu itibarla beliren rahatsızlık ve tepkisel nitelikli olaylar yayılarak sürmektedir.

Keza Mısır'ın durumu da farksızdır.

Tahrir'e yüklenen geniş ve derin anlam, Mursi'nin yönetimi devralmasıyla tersine dönmüş ve bu ülke tam olarak anlaşmazlıkların pençesine düşmüştür.

Sözüm ona baskıcı idarelere karşı gösterilen direnç, diktatörlere karşı sergilenen toplumsal enerji boşa gitmiş, dünün kopyası olabilecek yönetim biçimleri tekraren değişim ve özgürlük çılgınlıklarından yeşermiş ve filizlenmiştir.

Arap Baharı fırtınasının vurduğu bir diğer ülke olan Libya'da da sular durulmak ve kaygılar dinmek bilmemektedir.

Komşu coğrafyalarda hangi ülke sokaklara teslim olmuşsa huzura erememiş hangi ülke iç karışıklıklara maruz kaldıysa aradığı neticeye kavuşamamıştır.

En son olarak, 2011 yılının Mart ayından beri süren ve hâlâ bir sonuca ulaşamayan Suriye'deki isyan ve kavga tablosu Arap Baharı'nın son halkası olarak gittikçe derinlik kazanmaktadır.

Şam yönetimi ve muhalifler vahşice birbirlerini yemeye çalışırken olan yüz binlerce Suriyeli kardeşimize olmuştur.

Suriye'de ölüm üzerinden kurulan kanlı denklem bomba, cinayet, saldırı ve vicdansızlık olarak masum insanlara fatura edilmiştir.





Yerini yurdunu, evini barkını terk ederek ülkelerini geride bırakmaya mecbur kalan Suriyeli kardeşlerimizin varlığı da tam anlamıyla trajediye dönmüştür.

Başta Türkiye olmak üzere, Ürdün, Lübnan ve Irak yüz binlerle ifade edilen Suriyelilerin sığındığı ülkeler arasında yer almıştır.

Ne var ki ülkemizdeki bazı sığınmacıların çıkardığı olaylar, karıştıkları kavga ve sebep oldukları sıkıntılar vatandaşlarımız açısından makul ve üstesinden gelinabilir sınırlar içinde kalmamıştır.

İslahiye, Karkamış, Nizip, Akçakale, Kilis ve diğer yerler tedirginliğin içine gömülmüştür.

Ayrıca sınır ticareti ağır bir darbe yediğinden dolayı, ekonomik ilişkiler askıya alınmış ve sınır bölgelerimizdeki esnaf ve iş adamlarımız önemli kayıplara uğramışlardır.

Üstelik mülteciler arasına sızmış saldırganlar, canlı bombalar, niyeti malum gruplar endişeleri had safhada artırmıştır.

AKP hükûmetinin bunlara yönelik aldığı tedbir ve önlemler hâlihazırda hiçbir şekilde ortaya çıkmamıştır.

AKP'nin izlediği Suriye politikası sınır bölgelerimizi karanlığa iterken, ekonomik ve sosyal zafiyetleri bertaraf edecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır.

Suriye'yle iş yapan vatandaşlarımız perişanlık içindedir.



Bundan kaynaklı işsizlik ve yoksulluk artış kulvarına girmiştir.

Başbakan ve hükûmetinin, Esad üzerinden yürüttüğü beyhude ve temelsiz politikaları hiçbir vatandaşımızın yarasına merhem olmamış, hiç kimseye bir şey sağlamamıştır.

AKP hükûmeti, sınır hattımızı ihmal ve kayıtsızlıklara havale etmiş, Esad'la manşetlerden restleşmesini fütursuzca sürdürmüştür.

Bilinmelidir ki, Hatay kan ağlamakta, Şanlıurfa feryat etmekte, Gaziantep imdat çağrısı vermektedir.

Ne var ki Başbakan için bunlar önemsiz ayrıntı, sıradan ve olması kaçınılmaz vakalardır.

Bir de sınırlarımızda patlayan bombalar, cana ve mala kasteden hunhar eylemler milletimizin sinirlerini germekte, öfkesini bilemektedir.

En son olarak Cilvegözü sınır kapısında meydana gelen vahim hadise bunlardan yalnızca birisidir.

Bu kapsamda, Cilvegözü sınır kapısında infilak eden aracın Suriye yönünden geldiği ve Suriye plakası taşıdığı iddia edilmiştir.

AKP zihniyeti bundan derin hikmetler çıkarmaya ve bunun üzerinden de Esad yönetimini sıkıştırmaya çalışmıştır.

Dışişleri Bakanı'nın "Bu saldırının, Suriye'den sızan bazı unsurlar tarafından yapıldığı kesindir." diyerek zımnen Şam



yönetimini işaret etmesi de kuru ve anlamsız bir saptırmadan başka bir şey değildir.

Söylenenlerin, servis edilenlerin hilafına bu mesele birçok kuşkuyu beraberinde ortaya dökmüştür.

Bir defa Cilvegözün karşısındaki Suriye gümrük kapısının kontrol ve denetiminin Suriye Devletinde olmadığı açıktır.

Bu kapı bir süredir değişik muhalif grupların elinde ve gözetimindedir.

Kısaca ifade etmek lazım gelirse, bomba yüklü araç muhaliflerin hâkimiyetinde bulunan sınır kapısını geçerek Cilvegözü'ne ulaşmıştır.

Bu aracın, muhaliflerin elindeki sınır kapısından itibaren çok sayıda kontrol noktasından geçerek sınırlarımıza geldiği bildik bir husustur.

Bu şartlar altında şu sonuca varabiliriz ki, patlayıcılarla doldurulmuş araç muhaliflerin gözcülüğü, müsamahası, değilse bile bilgisi altında Cilvegözü'ne kadar gelebilmiştir.

Yani Başbakan ve hükûmetinin destek verip, geniş imkânlar sunduğu muhalif gruplar Türkiye'ye minnet gösterini bombayla yapmış ve teşekkürü bu şekilde etmişlerdir.

Bu tam anlamıyla hamlıkla, saflıkla, millî gerçeklere uzaklıkla, düşkünlükle, çaresizlikle hatları çizilmiş hayalperest ve sıfırlanmış dış politika aymazlığının ortaya çıkardığı bir durumdur.



Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Sabra'nın "Hedef bizdik." demesi ise ayrı bir garabet, ayrıca üzerinde durulması gereken bir itiraftır.

El Kaide'nin bir ayağı ve uzantısı olan El-Nusra ile Suriye Ulusal Konseyi arasındaki hizip ve ihtilaf Türkiye'ye, sınırlarımıza bomba ikramı olarak ulaşmıştır.

AKP hükûmeti vatan sınırlarını suikastçılara, ölüm makinele-rine emanet etmiş gibidir.

Ve ne acıdır ki, Türkiye'nin sınırları kalbura dönmüş, kimin girdiği, kimin çıktığı, kimlerin hangi gayelerle arzıendam ettiği bilinmezliğe bırakılmıştır.

Diyebilirim ki, hükûmetin Suriye politikası allak bullak olmuş, çatırdamış ve çökmüştür.

Zira Türkiye, Suriye'den dolayı büyük bir derdin, problem yumağının ve açmazın içine sürüklenmiştir.

AKP'nin kendi eliyle yetiştirip palazlandığı canavar, şimdi sahibini esir almaya ve yavaş yavaşta yemeye başlamıştır.

Suriye'deki girdaptan, dalga boyu hızla artan tsunamiden istifade etmeye çalışan bölücü ve yıkıcı unsurlara da bu meyanda gün doğmuştur.

AKP hükûmeti tercih ettiği politikalardan dönmeli ve Türkiye'yi daha fazla ateşe atacak adımlardan vakit geç olmadan sıyrılmalıdır.



Geldiğimiz bu aşamada, Esad'ın uzlaşma ve barış niyetleri karşılıksız bırakılmamalı, muhaliflere bu yönde tavsiyelerde bulunulmalıdır.

Zira Suriye'nin hercümerce teslim olarak bölünmesi, parçalanması Türkiye'ye öngörülemez hasarlar verecek ve bu işten kimse yakasını kurtaramayacaktır.

Başbakan Erdoğan daha zaman varken Suriye politikasını tashih etmeli, ilişkileri tamire girişmeli ve yol yakınken akıntıya karşı kürek çekmekten vazgeçmelidir.

Unutulmamalıdır ki, BOP eşbaşkanlığı ne kendisini kurtarmaya ne de hükümetini ayakta tutmaya yarayacak, malum siyasi akıbetten bu gidişle katiyen kaçamayacaktır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Türkiye belirsizliğin kol gezdiği, tehdit ve tehlikelerin bıçak gibi keskinleştiği bir döneme sıkışmış kalmış haldedir.

İçim burkularak itiraf etmeliyim ki, Türk milleti sanki bir narkozun etkisinde, sanki siyasal bir hipnozun dayatması altındadır.

Tepkiler törpülenmekte, itirazlar marjinalleştirilmektedir.

Yaşadığımız bu denli tahribatın, hüsrana ve hainliklerin kitleleri uyandırmaması için propaganda vasıtaları, manipülasyon mekanizmaları arkası arkasına devreye sokulmuştur.



Milletimizin akıl ve sağduyuyla perçinlenmiş ve millî ruhla zenginleştirilmiş eşsiz nitelikleri, bilhassa yandaş kalemler, vicdanlarını ihaleyle satmış sözde aydınlar ve güdümlü medya tarafından etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Türk milleti, AKP'nin başını çektiği, düşmanca icra ettiği ve teröristleri masum göstermeye, bölücüleri temize çıkarmaya, Türkiye'yi lime lime ayırmaya programlanmış psikolojik operasyonun bizzat hedefindedir.

AKP'nin siyasi sorumluluk üstlendiği Türkiye gerçeği içinde;

- Ekonomik güçsüzlük ve yetersizlik,
- Mali yapıdaki yabancılaşma ve yozlaşma,
- Sosyal hayattaki çürüme ve çoraklık,
- Siyasi sistemdeki erozyon ve ilkesizlik,
- Millî kimlikteki erime ve buharlaşma,
- Millî ahlaktaki gerileme ve keskin düşüş,
- Dış ilişkilerde taviz üzerine kurulu onursuzluklar son derece belirginleşmiş ve facia sınırına dayanmıştır.

Şu kadarını ifade etmek durumundayım ki, dört bir koldan yürütülen millî kimliğimizi ve millî varlığımızı hâkimiyet altına alma ve ufalama kampanyası son hızla devam ettirilmektedir.

Türk milleti hayati bir dönemeçtedir ve tüm değerleri AKP hükûmetinin etrafında toplanmış bölücü sıfatlı linç ve infaz görevlileri tarafından darpedilmektedir.



Millet olarak asırların imkânsızlıklarını aşarak, zor ve çetin yollarını geçerek elde ettiğimiz doğrularımız, haklarımız, kazançlarımız, ülkülerimiz, varlık ilkelerimiz ve derin hislerimiz hedeftedir, saldırı okları altındadır.

Dokunulmazlıklarımız tahriş edilmekte, tartışması dahi abes olacak, müzakeresi dahi edilemeyecek millî değerlerimiz hafife alınmakta ve küçümsenmektedir.

Kalp ve zihinlerinde;

- Millet sevgisi olmayan,
- Vatan bilinci bulunmayan,
- Türklük şuurundan eser görülmeyen,
- Tarihe saygısı kalmayan,
- Şehide şükranı, gaziye hürmeti kaybolan,
- Manevi değerleri istismar malzemesi olarak gören,
- İnsanlıkla bağını koparan,
- Millî kimliğin kırıntısı dahi yer almayan,
- Millî devlete inancı çoktan biten,
- Aziz ceddimize vefası dünden tükenen bir güruh işgalcilere, sömürgecilere bile taş çıkartacak ölçüde milletimize zarar vermek ve ülkemize ömür biçmek maksadıyla faaliyet hâlinindedir.



Bu ar damarı çatlamışlar, Türkiye'nin kanını emmekte, Türk milletinin hayat kaynaklarını kurutmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal'in ve aziz şehitlerimizin cesaret ve kahramanlıklar sergileyerek bizlere hediye ettiği millî devletimiz yok edilmenin eşiğinde, dağılmanın ucundadır.

Bölücüler taban tutmuş ve AKP'ye tam olarak tutunmuştur.

Kanlı örgüt ve elebaşısı AKP'ye yapışmış ve sonunda hizaya sokmuştur.

Düşünebiliyor musunuz, Türk milletinin demokratik tercihiyle iktidara gelen bir parti, yetki aldığı muhteşem varlığa kast ve ihanet etmek için tüm yolları denemekte, her çirkinlikten çare ummaktadır.

Amaç bellidir, hedefler görünürdür ve işbirlikçiler de gün gibi meydandadır.

Bu yüzdendir ki, Türk milleti ağır bir imtihandan geçmekte, her yönüyle sigaya çekilmektedir.

Olanlar, yapılanlar, dayatılanlar ve çevrilen dolaplar günahtır, yalıktır, hakarettir ve kesinlikle ihanettir.

Milletimizin aleyhine gelişen sürecin vebali ilanihaye hiç kimse tarafından taşınamayacak kadar da fazladır.

Açıkça görüyoruz ki, demokrasinin ruhunu yağmalamış, millî iradenin anlamını tersten okumuş AKP yönetimi kaderimize diz





çöktürmek, benliğimizi ve direncimizi kırmak için varını yoğunu ortaya koymaktadır.

Bunun için hiç dinmeyen hiç kesilmeyen ve bir türlü bitmek bilmeyen bölücü seferler, hain niyetler ve kalles ittifaklar peş peşe yola koyulmaktadır.

Kervanını yolda düzmele meşgul olan AKP hükümeti, yanına aldığı bölücü mihraklarla birlikte kollarını sıvamış, musibet üretiminde seriye bağlayarak hız ibresini neredeyse sona yaklaştırmıştır.

AKP, İmralı canisine süklüm püklüm, ezik ve onursuz bir ruh hâliyle teslim olmanın gurursuzluğuyla baş başa kalmış, PKK ise yıllardır aradığı imkân ve ortamı sonunda yakalamanın kıvancını ağız tadıyla yaşamaya başlamıştır.

Gelişmeler AKP'nin, sanki PKK'nın Truva atı gibi çalıştığına, gizli bir çete mensubuymuşçasına faaliyet gösterdiğine işaret etmektedir.

Bizi böylesi bir düşünceye ve böylesi bir yoruma mecbur bırakan elbette yadırgadığımız, garipsediğimiz ve öfkeye kapıldığımız ilişki ve diyalogların boyut ve şeklidir.

Şu ibret verici irtibata bakınız ki, AKP'yle BDP'nin arasından su sızmamakta, bu ikilinin neredeyse yedikleri, içtikleri ayrı gitmemektedir.

Başbakan Erdoğan'ın BDP'yi ima ederek "Terör örgütüyle aynı safta duranlarla bir arada durmayacağız." sızlanmaları ve daha ağrıları çoktan unutulmuş gitmiştir.



Teröristbaşının tertip ettiği İmralı galasına kanlı kostümle katılan bu ikili birbirine refakat edecek, ön açacak ve saygıda kusur etmeyecek bir kıvama gelmiştir.

Türk milleti AKP tarafından göz göre göre kandırılmıştır.

Türk milleti AKP tarafından bile bile tongaya düşürülmüştür.

“Milliyetçi-muhafazakârım, vatanseverim, ülkemi ve milletimi seviyorum.” fakat AKP'ye oy veriyorum diyen saygıdeğer kardeşlerim vicdansızca tuzağa düşürülmüş, adice aldatılmıştır.

Hiç kimse, İmralı canisinin çöpçatanlığıyla AKP'yle BDP arasında kurulan birinci dereceden hısımlığın, dostane ve muhabbet derecesinin bu aşamalara geleceğini tahmin edememiş ve işin bu raddeye erişeceğini görememiştir.

AKP-BDP çifti, kaprislerle yürüyen temaslarında sonunda muratlarına ermiş, böylelikle bölücülük masalı hayalden gerçeğe göz açıp kapayıya kadar dönüşmüştür.

Bu çerçevede kafamızı kurcalayan ve fazlaca merak ettiğimiz bir şüpheyi huzurlarınızda dillendirmek ve buradan da muhataplarına iletme istiyorum:

Acaba Başbakan Erdoğan, BDP'den yeni bir eş başkanlık vaadi mi almıştır? Yoksa partisini ustalıkla dönüştürerek BDP'ye, dolayısıyla İmralı canisine eş başkanlık sözü mü vermiştir?

Ya da Başbakan, PKK'nın partisinin iktidar olmasında payı olduğunu söylemesine cevaben, İmralı canisinin affını en kısa sürede temin ederek AKP'ye katılmasını mı planlanmaktadır?



AKP-BDP-PKK-İmralı canisi arasındaki derin ve her şeyin önüne geçen kararmış ilişkilerin gittiği güzergâh bunları aklımıza getirmektedir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan, adına çözüm süreci dediği çözümlenme ve çöküş istikametinde, çıkabilecek pürüzleri gidermek maksadıyla, en başta Türk milleti, Türklük ve Türk milliyetçiliğine PKK'nın bile başaramadığı hasmane bir tutum ve zehir zemberek dille kazdığı cepheyi durmadan tahkim etmekle meşguldür.

AKP-BDP-PKK-CHP ve teröristbaşının tam kadro hazır bulunduğu bölücülük mahkemesinde;

• Türklük sanık, BOP eş başkanı ve karındaşı teröristbaşı yargıçtır.

• Milliyetçilik davalı, AKP davacıdır.

• Vatan tutsak, AKP tanıktır.

• Millet tutuklu, etnik temelli bölücü terör gardiyandır.

Manzara bu kadar kötüdür, Türkiye işte bu kadar hazin bir duruma girmiştir.

Türk milletine dair ne var ne yok Başbakan ve partisi tarafından ateş altına alınmıştır.



Çünkü Başbakan'ı;

- Türk milletinin varlığı, birliği ve kardeşliği telaşlandırmaktadır.
- Milliyetçiliğin sağlam duruşu kendisini ve işbirlikçilerini ürkütmektedir.
- Türklüğün mevcudiyeti, Türklüğün muazzam birikimi değiştirilmekte ve korkutmaktadır.

Kaygısı bundandır, fitne saçan, dedikodu üreten ve gıybete batan dili bu sebeple kin kuzmaktadır.

Sevr sevdalıları, içimizdeki müstemleke temsilcileri, bölünme rüyasını gerçekleştirmenin arayışında olan sadakatsizler, milletimizin nimet ve rahmet bildiği ne varsa göz koyan şerefsizler sıra sıra dizilmişler, sırtlanlar gibi alacakları payın derdine düşmüşlerdir.

Türkiye bunlara göre açık artırma konu bir mal, millet ise ke-yif ve hezeyanla üleşilecek bir hazine olarak değerlendirilmektedir.

AKP'nin küresel çevrelerden aldığı talimatla kurulmasına önyak olduğu ve içinde her türlü mikrobun bulunduğu kutsal ittifak artık dönülmez bir yola sarsıla sarsıla ve patinajlarla girmiştir.

AKP zihniyeti, yoldaşı İmralı canisini, kardeşi PKK'yı, ikizi BDP'yi aklayıp paklamak için her şeyi fırsat olarak görmektedir.



Bunun için de bölücü terör lobisini memnun etmek, gönlünü almak için gayret göstermekte, irade sergilemektedir.

Başbakan ve hükûmeti, adına "Çözüm Süreci" dedikleri yok oluş ve imha tüneline Türk milletini yalanlarla, göz boyamalarla çekmek için didinmektedir.

Buna rağmen hâlâ çözümler neyin hedeflendiği, neyin çözülmeye çalışıldığı açıklanmamıştır.

Başbakan Erdoğan'a buradan sormak isterim ki;

- Çözüm nedir ve neleri kapsamaktadır?
- Çözümün parametreleri ve teklif ettiği hususlar nelerden ibarettir?
  - Başkanlık sistemini tesis etmek, Türk milletini millî tezlerinden koparmak ve hepsinden önemlisi PKK'yla Anayasa yapacak kadar çukura düşmek çözümün bir parçası mıdır?
  - Çözüm İmralı canisinin ve kanlı cinayet örgütünün siyasete taşınması için bir müdahale ve bir araç mıdır?
  - Türkiye'nin üniter nitelikli millî devlet sistemini çökertmek için, milletimize çözüm zehri içirilmek mi istenmektedir?

Sayın Başbakan çözümle neyi hedefliyorsun ve barış sözleriyle neyi bitirmeye çarpınıyorsun?

Bize cevap ver, büyük milletimize bunları açıkla.

Bu çıldırışlığın, bu çılgınlığın yanına kâr mı kalacağını



zannediyorsun?

İmralı canisinin elinde oyuncak, PKK'nın maşası olduğunu anlayamayacak kadar basiretin mi bağlanmış, kalp gözün mü kapanmıştır?

Ne yapmaya çalışıyorsun, nereye varmak istiyorsun?

Bu gafilliğinin, bu hıyanete varan tutumunun arkasında neler vardır, kim ya da kimler senin aklını çelmiş ve kararlarına ambargo koymuştur?

Türk milletini ne yaptınsa 36'ya ayıramadın da çözüm sözlüleriyle mi bunu başaracağını sanıyorsun?

Bu kepezektir, bu nimet bilmezektir ve bu haramla hemhal olmanın bizatihi kendisidir.

Başbakan ve şürekâsı bilsin ki; Türk milletini ucuz ve değersiz bir yapıda görüp içini boşaltmaya çalışanlara karşı kaya olur önüne dikiliriz, sel olur sürükleriz, rüzgâr olur savururuz, fırtına olur dağıtırız ve Allah'ın izniyle güneş gibi de kavururuz.

Milliyetçi Hareket Partisi hamdolsun bostan korkuluğu değildir, bu sebeple bölücü yağmacılar, PKK yedeği AKP'li yöneticiler aceleyle heveslenmesinler, çözüm isimli ihanetin hemen amacına varacağına saflıkla inanmasınlar.

Önlerinde biz varız, karşılarında biz olacağız ve Türk milletinin kutlu emanetlerini sancak yapıp alayını birden kuşatıp bozguna uğratacağız.



## **Muhterem Arkadaşlarım,**

Geçtiğimiz hafta sonunda Mardin Midyat'taki beyanlarında zırvada sınır tanımayan Başbakan Erdoğan "Silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun." sözleriyle etnik temelli bölücü terör ve yandaşlarına anlam yüklemiş ve onları nasıl gördüğünü dile getirmiştir.

Başbakan'a göre silahların gömülmesi, kendi ayakları üstünde duran, kendi iradesi ile hareket edebilen siyasete fırsat tanınması için çözüm süreci başlatılmıştır.

Bizim anlayamadığımız, kendi iradesiyle hareket edemeyen, ayakları üstünde duramayan siyaset ve temsilcilerinin kim ya da kimlerden oluştuğudur.

Burada kastedilen AKP'midir? Eğer değilse kimdir?

Başbakan Erdoğan kimleri ayağa kaldırmak, kimlere kol kanat germek istemektedir?

Söz konusu PKK'mıdır? Matruşkası BDP'midir veya İmralı'da yatan canı midir?

Dikkatinizi çekmek isterim ki, Başbakan için çözümün gayesi ayakları üstünde duramayan, iradesiyle hareket edemeyen ne idüğü belirsiz siyasete fırsat tanımaktır.

Açıklamalarından, sözlerinden bu anlaşılmıştır.

Çözüm isimli ihanetin PKK'yı, İmralı canisini baz aldığı ve bunların meşrulaşması amacını gözettiği esasen aşikardır.



Bize göre, Türk milletinin tamamen karşı olduğu, yapılan kamuoyu arařtırmalarıyla da bu gerçeğin tescil edildiđi teröristbařı ve dađ kadrosuyla yürütölen çözümlü makyajlı müzakereler eninde sonunda duvara çarpacak ve çuvallayacaktır.

Anlařılmaktadır ki, hazırlığı yapılan ve son rötuřlara sahne olan 4'üncü yargı paketiyle bölücölere ve teröristlere geniş ölçekli bir af ve ceza indirimi uygulanacaktır.

Gelin görün ki bundan, terörist olarak suçlanan genelkurmay başkanları ve Türk ordusunun şerefli mensupları faydalanamayacaktır.

Başbakan Erdoğan samimiyetsizliğini yeniden göstermiş, bir tarafta hukuki süreçleri eleştirirken, diđer yanda yeni tutuklama dalgalarına kapı açmıştır.

Paris'te üç PKK'lı kadın militanın infazından sonra AKP'ye darılan ve ihanet sürecini tek taraflı askıya aldığı kamuoyuna yansıyan teröristbaşının 4'üncü yargı paketi ve muhtemel BDP'li ziyaretçilerin adaya intikaliyle de gönüllü yapılmış olacaktır.

Görüldüğü kadarıyla, Türk milletini paketlemeye dönük ara bir adım olan 4'üncü yargı paketi kanalıyla;

Türk Ceza Kanunu'nun 215 ve 220'nci maddelerinde deđişikliğe gidilerek, sadece şiddete veya suç işlemeye teşvik cezalandırılacak, örgütün ya da hedeflerinin propagandasını yapanlar cezai takibata uğramayacaktır.





Propaganda ancak cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösteriyorsa veya bu gibi yollara müracaatı alenen özendiriyorsa suç kapsamına alınacaktır.

Diğer taraftan halkı askerlik görevinden soğutma suçunu işleyenler için de adli para cezası getirilmesi planlanmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yılın temmuz ayında çıkarılan 3'üncü yargı paketi muhteviyatında, Türk Ceza Kanun'unun ilgili maddesinde yapılan değişikliklerle, önceden örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işleyen kişi ya da örgüte bilerek, isteyerek yardım eden kişilerin örgüt üyeliğinden değil de eylemlerinden dolayı ceza almaları temin edilmiştir.

Yakında tam olarak gündeme gelmesi beklenen 4'üncü yargı paketiyle de bunun daha da üst bir aşamasına geçilecek, bölücü terörün propagandasını yapmak sıradan ve olağan bir durum hâline gelecektir.

İşte AKP budur, bu kadar bölücü kazanın içine düşmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten siyasi iktidar, bölücü teröre propaganda imkânı sunmuş ve bunu da ceza kapsamından çıkarmak için düğmeye basmıştır.

Başbakan Erdoğan ve yol arkadaşları, Anayasa'nın 81'inci maddesine göre namus ve şeref üzerine ettikleri yemini birer birer çiğnemiştir.

Sorarım sizlere bu olup bitenler ihanetin daniskası değildir de nedir?



Başbakan Erdoğan başkan olabilmek için Türkiye'yi İmralı canisine peşkeş çekmiş, karşılıklı anlaşma ve pazarlıklarla Türk milletini cehennem azabıyla tanıştırmak üzere harekete geçmiştir.

Bunların ne yatacak yeri ne de bahanelerle kendilerini maruz gösterebilecek halleri kalmıştır.

Boya dökülmüş, maske inmiş, sığınak çökmüş ve çatı uçmuş teröristbaşı ve Başbakan ortaklığı her alanda deşifre olmuştur.

2002 yılında sıfırlanmış bölücü terör, AKP ittirmesiyle bugün finale ulaşmış ve tüm dayatmalarını tek tek almış ve almaya da devam etmektedir.

AKP olduğu müddetçe, ta ki bağımsız Kürdistan kurulasıya kadar bu süreç ilerleyecektir.

Şüphesiz Başbakan'ın müzakere şuursuzluğuna gömülerek bitmiş tükenmiş bir adama ruh vermesi varlığımıza ve birliğimize çevrilen en hainane adım ve karardır.

Anlaşılan kendisine başkanlığı layık görürken, İmralı canisini serbest bırakarak sözde özerk Kürdistan'ın başkanlık koltuğuna oturmasını sağlaması beklenen ve olması muhtemel bir adımdır.

Tüm hedefler, Anayasa üzerinden sürdürülen polemik ve referandum gözdağları bunun içindir.

AKP'nin müsamahası ve kontrolüyle BDP'li bir grup milletvekilinin başlattığı Karadeniz turu ise bölücülüğün her



düzeyde anlatılmasından ve toplumsal yapıya yedirilmesinden ibaret bir kampanyanın eseridir.

1995 yılında Irak'ın kuzeyindeki Haftanın bölgesinde yapılan PKK terör örgütünün V. Kongresinde alınan karar gereği olarak, 1997 yılında Karadeniz ve Toroslar'a açılım faaliyetleri adı altında adam öldürme, gasp, soygun gibi terörist faaliyetler bu bölgelere taşınmıştır.

Şimdi bunun bir adım ilerisine geçilmekte ve bölücüler millî onurun simge şehirlerine fitne taşıyıcılığı yapmaktadır.

Dün silahla, terörist saldırılarla boyun eğdirilemeyen Karadeniz'in asil ve vakar dolu insanları, AKP kağnisına binmiş BDP'li bölücülerin ziyaretlerine sahne olmaktadır.

Kimse Karadeniz'in alını açık ve tertemiz vicdanlarını kandırmaya yeltenmemelidir.

Ne olursa olsun, tahriklere, provokasyonlara, kavga ve çatışmalara azami derecede dikkat etmek yöre insanımızın her zaman göstereceği olgunluk ve sağduyulu bir tavır olacaktır ve olmalıdır.

Bu sebeple Sinop'taki olayların, ülke huzurunun ve kardeşlik duygularının korunması açısından tekrarlanmaması bizim en halisane dilek ve temennimizdir.

BDP'nin AKP'yle paslaşması, İmralı canisinin dayatmalarını AKP'ye ileterek başkanlık karşılığında olumlu bir cevap alması önümüzde büyük badirelerin varlığına delalettir.



Karadeniz gezisi de bu çerçevedeki sinsi hamlelerden sadece birisidir.

Maalesef bugünkü ortamda tüm kapılar Başbakan tarafından İmralı'ya yönlendirilmiş, Türkiye'nin akıbeti bu kanlı ele bırakılmıştır.

Ama buna fırsat vermiyoruz, yanlıya göz yummayacağız, ihanete, rezalete ve çözülmeye kesinlikle millî direnç ve direnişin sözü, nefesi ve demir yumruğu olacağız.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Biraz evvel Başbakan Erdoğan'ın, çözüme ve çöküş istikametinde çıkabilecek pürüzleri kendince hesaba katarak en başta Türk milleti, Türklük ve Türk milliyetçiliğine hasmane bir tutum takındığını belirtmiş ve bu yöndeki düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım.

Hafta sonunda Mardin Midyat'ta yaptığı bir konuşmasında Başbakan, bizce malum olan gerçek yüzünü ifşa etmiş, Türklük ve milliyetçilikle ilgili nefretini, tahammülsüzlüğünü akla ve hayale sığmayacak ifadelerle ortaya koymuştur.

Şu sözler Türk milletinin seçtiği ve Başbakanlık makamını verdiği Recep Tayyip Erdoğan'dan duyulmuştur: "Kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın. Türklükle çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız."



Bu kurşun gibi açıklamaları teröristbaşı Abdullah Öcalan değil, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır.

Anlaşılan, Başbakan ya aklını kaybetmiş ya izanını yitirmiş ya da gerçek kimliğini bu kadar yıl saklayacak mahareti ve ikiyüzlülüğü gizli de olsa gösterebilmiştir.

Başbakan artık Türk milletinin şahdamarına basmıştır.

Mardin Kızıltepe'de yaptığı konuşmasında da; "Bizler aynı toprakların, aynı tarihin, aynı medeniyetin evlatlarıyız." demesine rağmen, milletimizi 36'ya bölme ısrarından vazgeçmemiş, bu arayışından caymamıştır.

Kürt kökenli kardeşlerim Başbakan'ın istismar ve yalanlarına şahit olmuş, kardeşlik bağlarını inciten ve sarsan beyanlarına durmadan tanıklık etmiştir.

Bize göre, Türklüğe hareket eden, milliyetçiliği ayaklar altına aldığını söyleyebilecek kadar ileriye giden birisinin yediği ekmek haram lokma, içtiği su zehir olacak ve boğazına duracaktır.

Ayakların baş olduğu Türkiye fotoğrafında, bu sözlerin işitilmesi bir bakıma normal görülmelidir.

Varlıklarını küresel ve kanlı hesaplara paspas edenlerin milliyetçiliği ayaklarının altına aldığını ulu orta beyan etmeleri ve bununla yetinmeyerek Türklüğe saldırımları asırlık sömürgeci planların kimlere kadar nüfuz ettiğini göstermesi bakımından anlamlıdır.



Şanlı mazimiz, tıpkı Başbakan Erdoğan gibi, Türk milliyetçiliğini ve Türklüğü ayaklar altına almaya heveslenenlerin ne hâllere, hangi zavallı durumlara düştüğünün kanıtlarıyla doludur.

Haçlı seferleri de Türklüğü silmek için uğraşmış, ama İslam'ın kılıcı Türk milleti tarafından yerin dibine sokulmaktan kaçamamıştı.

Bugün Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına aldığını söyleyerek Türklüğe namlu çevirenlerin ağa babaları Çanakkale'de millet kudreti tarafından silip süpürülmüştü.

Dumlupınar'da süngüyle kovalananlar bugünkülerle aynı yolun yolcusu, İzmir'de denize dökülenler aynı dağın yeliydiler.

Geçmişte emperyalistlere vatan topraklarını peşkeş çekecek kadar küçülenler bugünkülerle aynı yoldan geçen, Türklüğü son yurdundan çıkarmayı hedefleyenler de aynı sudan içenlerdi.

Bunların asırlarca yazı bir olmuş, kışı bir olmuş ve aynı sazın tellerinden birisi olmaya gönüllü olarak Türk milletinin avına çıkmışlardır.

Zaman değişse bile bunların emeli değişmemiş, şahıslar farklılaşsa da niyetler farklılaşmamıştır.

Başbakan Erdoğan milliyetçiliği istese de anlayamaz ve Türklüğün yeryüzünün her bir köşesinden ruhumücerret gibi fıskıran irfan ve mesajını talep etse de idrak edemez.

Çünkü BOP kitabında Türklük, Türk milliyetçiliği ve Türk milleti yoktur ve kendisi de bu değerlere yabancı ve tamamen de karşıdır.



Artık Başbakan tarafını belli etmiş, İmralı, BOP, Kandil, Barzani derken siyasi kadavra hâline gelmiş, kalp ve zekâ nakliyle her şeyini yabancılara esir bırakmıştır.

Başbakan'ın sözlerine, AKP'deki milliyetçi-vatansever milletvekili arkadaşlarımla mutlaka diyeceği bir şeyleri olmalıdır.

Milliyetçi olduğunu ileri sürüp de her defasında hakaret işiten ve küfürlere maruz kalan AKP'ye oy vermiş kardeşlerimin de itirazları olacaktır, Allah için de olmalıdır.

Türk milletine aidiyetliği şerefle benimseyen herkes Başbakan'ın hesaplarını boşa çıkarmalıdır.

Unutulmasın ki, milliyetçiliğe karşı olmak; millî devlete, millî benliğe, millî şahsiyete, millî dile, millî vicdana, millî tarihe, millî kültüre ve millî kimliğe, hülasa topyekûn millete karşı çıkmak demektir.

Buna değil Başbakan'ın, yedi düvelin gücü ve nefesi çok şükür yetmemiştir.

Vatanımızı emperyalizmden kurtaran gücün, bağımsızlığımızı sağlayan ruhun, devletimizi kuran fikrin, milletimizi birleştiren davanın Türk milliyetçiliği olduğunu kabullenmeyen birisinin Başbakanlık koltuğunda oturması Türk milletine zül ve zulümdür.

Milliyetçiliği bastırmaya, milliyetçiliği karalamaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesini İmralı canisiyle eş başkanlık içinde kurutmaya çalışan sefiller hak ettiklerini bulmalıdır.

Milliyetçiliğe karşı çıkmak, Türklüğe şamar indirmek; Türk milletinin yaşama ve var olma ruhunu kundaklamak, ancak ve



ancak Batılı hesaplara payandalık işlevi gören gurursuzların yapacağı bir iştir.

Bugün milliyetçilik üzerindeki tartışma, itham ve eleştirilerin nedeni Türk milletinin kuvvetini zayıflatarak devletimizi parçalama, milli birliğimizi bozma amacıyla örtüşmektedir.

Türk milliyetçiliği Türk milletinin bağımsızlık ve modernleşme heyecanının ve bizzat hedefinin ismidir.

Milliyetçilik denilince akla, vatan ve millet sevgisini ve bu uğurda yapılan fedakârlıkları anlamak lazımdır.

Vatana bölünecek toprak parçası, millete ayrılacak kalabalıklar yığını, devlete talan edilecek ve parçalanacak yapı olarak bakanlar bizim gibi olamazlar, bizim gibi göremezler ve milletimizin bir parçası olmayı da kesinlikle hak edemezler.

Dün 57'nci Alay, Çanakkale'de Türklüğe tabut yolunu gösterenlere direnmişti, biz de bugün direneceğiz.

Dün Hasan Tahsin İzmir'den, Sütçü İmam Kahramanmaraş'tan, Mehmet Kamil Bey Gaziantep'ten, Nene Hatun Erzurum'dan, Zeybekler Ege'den, Türk milleti doğudan batıya her yerden ayağa kalkmıştı, biz de bugün tüm Türkiye'den cesaretle doğrulacak, şimşek gibi çakacağız.

Dün Mustafa Kemal, millet ve milliyetçiliği birleştirerek işgalci ve bölücüleri def etmişti, herkes bilsin ki biz de def etmek ve hesap sormak için mücadele edeceğiz.





Çünkü biz Türk milliyetçisiyiz, çünkü biz Türk milletine mensubiyetten şeref duyuyoruz, çünkü biz her insanımızı, her değerimizi ve her emanetimizi bir sevda gibi yüreğinde taşıyan Ülkücü nesiliz.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken grup toplantımıza katılan herkesi en iyi dileklerle selamlıyor, en güzel günlerin sizlerle birlikte olmasını diliyorum.

**Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

26 ŞUBAT 2013





**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,**

**Sayın Misafirler,**

**Basınımızın Muhterem Temsilcileri,**

Bu haftaki Meclis grup toplantımızın başında hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bugün, 21 yıl evvel, Hocalı'da yaşanan elem verici bir katliamın yıl dönümüdür.

26 Şubat 1992 Çarşamba gece yarısı, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kentinde yaşananlar sözün ve insanlığın bittiği kanlı bir ana tekabül etmektedir.

İlisu ve Hocalı çaylarının kesişerek aktığı ve Türklüğün mukaddes damarlarından birisi olan Hocalı'da yaşanan vahşet ve zalimlikler hiçbir zaman hafızalardan çıkmayacak kadar acı ve keder vericidir.



Önemli ve stratejik bir özelliğe sahip Hocalı, Ermeni paramiliter güçler tarafından 10 Eylül 1991 tarihinden 25 Şubat 1992 tarihine kadar geçen 5 aylık süre içinde her türlü eziyet ve baskıya maruz kalmıştır.

26 Şubat gecesi, dönemin Sovyetler Birliği'ne ait 366. Alay'ın desteği ile Ermeni işgalciler tarafından düzenlenen saldırılarda 613 soydaşımız rahmeti Rahman'a kavuşmuştur.

Bunların 106'sı kadın, 83'ü ise çocuklardan oluşmuştur.

İnsanlığın vicdanına kara bir leke gibi geçen bu katliamda, 487 kardeşimiz ağır yaralanırken, bin 275'i de rehin alınmıştır.

Masum insanlarımızı arkadan vurmakla meşhur olan ve bugün de kin ve nefretlerini her platformda göstermekten kaçınmayan sözde soykırım taraftarlarının, Hocalı'da döktükleri kan, aldıkları can sayfalarını cinayetle yazdıkları katliam kitabının yalnızca önsüzünden ibarettir.

Ermeni çeteleri Bakü'de, Şamahı'da, Kuba'da, Gence'de ve vatanımızın birçok ilinde oluk oluk kan akıtmışlar, öldürme konusunda ne kadar ileri bir seviyede olduklarını her fırsatta göstermişlerdir.

Yurdumuzun her köşesinde, geçmişte emperyalistlerin tetikçiliğine soyunan Ermeni canavarlarının eseri ve acımasızlıklarının sonucu olan toplu mezarlar bulunmaktadır.

Hocalı katliamı bu kapkara zincirin bir halkası olarak hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır.

Hocalı'da insanlık yerin dibine geçmiş, vicdan ve merhamet rafa kalkmıştır.

Bu aziz Türk diyarında, insanların kafatasları yüzülmüş, anaların karnı yarılmış, Orta Çağ'dan kalma işkence metotları uygulanmış, hızar ve testerele bedenler uzuvlarından ayrılmıştır.

Ermeni ölüm tacirleri ve onların arkasında duran vahşiler, babanın gözü önünde evladını, evladın gözü önünde babayı kurşuna dizmişlerdir.

Tarih her şeyiyle şahittir ki, Hocalı karanlığa gömülmüş, Türk'ün varlığı ve Türk'ün hayatı alçakça kıyım uğratılmıştır.

Ürperti verici seri cinayetler ve en aşağılık suçlar Hocalı'da işlenmiştir.

Gencecik bedenler Hocalı'da toprağa sokulmuştur.

Hocalı, sözde soykırım gevişi getirenlerin, insan hak ve özgürlüklerinden dem vuran melunların bir kez daha maskelerinin indiği yerin adıdır.

Hocalı mazlum, Hocalı masum, Hocalı mahzun, Hocalı üzgün, Hocalı çileli ve Hocalı yaralıdır.

Ama herkes bilmelidir ki, Hocalı alacaklı, Hocalı haklı, Hocalı kap atışı ve millî onurdur.

Ölüm diline saplanıp kalarak Hocalı'nın kanına girenler yaptıklarının iki cihanda da hesabını günü geldiğinde vereceklerdir.



Bir hiç olduklarından dolayı kendilerine "Hepimiz Ermeni'yiz." kara sloganını rehber tayin edenlerin peşinden Hocalı'nın bedduası hiç ayrılmayacak, bunlar dünya gözüyle eminim ki rahat yüzü göremeyeceklerdir.

Türk olmaktan utananların, Türklüğe perde çekmeye çalışanların ve Türklüğü karartmaya görevlendirilenlerin nefesi hiç şüpheniz olmasın ki mutlaka kesilecektir.

Bu şartlar altında Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün, Ermenistan'da yapılan seçimleri kazanan Sarkisyan'a acele yoldan tebrik mesajı göndermesi de yakışık almamıştır.

Ermeni açılımı kapsamında, bu şahsiyetle birlikteliklerini futbol müsabakası izleyerek tescilleyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Hocalı'nın ve daha birçok acının tazeliği korunurken iyi dilek temennisinde bulunması hepimizi, özellikle de Azerbaycanlı kardeşlerimi incitmiştir.

Sayın Gül'ün, sözde diplomatik nezaket ve iyi niyet gösterisi olarak tebrik mesajı gönderdiği kişi Hocalı'da katliam yapanlar arasındadır ve elinde Hocalı katliamının çıkmayacak lekesi bulunmaktadır.

Hocalı'nın feryadı dinmemişken, Azerbaycan topraklarının % 20'si hâlâ işgal altındayken bu tebrik mesajını göndermek hangi akla hizmettir?

Sarkisyan'ın liderliğindeki Ermenistan, vatan topraklarımızla ilgili yüzsüzce hak iddia etmektedir.



Bu ÷lke bayraęında Aęrı Daęı resmi ısrarla yer almakta, üstelik Anayasa'sında da bu daęımız baęımsızlık sembolü olarak kullanılmaktadır.

Hâl böyleyken, Sayın Cumhurbaşkanı, Sarkisyan'ın tutumundan memnuniyetini göstermek, daha fazlasını yapmasını teşvik etmek maksadıyla mı seçim başarısını kutlamıştır?

Zaman zaman Türkiye'ye gelerek, partimizi de hedefine alan farklı hesap ve emellerin içinde olan bazı Azerbaycan milletvekilleri daha ne kadar bu kafa yapısının çekim alanında hareket etmeyi sürdürecektir?

Türk milleti; son yurdunda yaşayacaksa, bunun yolu ilkelerine, ölkülerine ve tarihin vermiş olduęu millî mesuliyet ölçülerine tam riayetden geçecektir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bugünkü isimler, başkalarına iyi görünerek, şirinlik yaparak dünü yok farz edeceklerini, anlamsızlaştıracaklarını sanıyorlarsa elbette yanıldıklarını pişmanlıklar içinde bir gün idrak etmek durumunda kalacaklardır.

Hacalı'nın kanı kurumadan, her düzeyde canlılığını koruyan Ermeni mezaliminin açtığı derin yara kabuk bağlamadan hiç kimse Ermenistan'a yanaşmaya, bir şey olmamış gibi davranmaya kalkışmamalıdır.

Aksini yapanlar günaha batacaklar, çekilen ıstırapları, verilen kayıpları düşüncesizce meşrulaştıracaklardır.





Buna da görevi ve makamı ne olursa olsun kimsenin hakkı olmadığı açıktır.

Bu düşüncelerle başta Hocalı olmak üzere, Ermeni saldırganlığıyla katliama maruz kalan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Biz, dün de yaşanan acıları unutmadık, unutmayacağız ve kimseye de inşallah unutturmayacağız.

### **Değerli Milletvekilleri,**

AKP hükûmetinin PKK terör örgütü ve canibaşı Öcalan'la yürüttüğü ihanet müzakereleri ve sözde barış görüşmeleri her gün farklı bir boyut almakta, her gün değişik bir kılığa girmektedir.

Türkiye, İmralı Adası'nda sürdürülen hain pazarlıklara âdeta kilitlenmiş, herkesin dikkati değişik propaganda yöntemleriyle buraya yönlendirilmiştir.

Görülmektedir ki, teröristbaşı, adına çözüm ismi verilen "Çöküş ve Çözülüş" planının taşıyıcısı ve orkestra şefi mertebesine çıkarılmıştır.

AKP hükûmeti İmralı Adası'na tüm varlığıyla üşüşmüş, her şeyiyle buraya odaklanmış ve caninin kapı kulu hâline gelmiştir.

Bugüne kadar, terör saldırılarıyla taleplerine ulaşamayan kanlı örgüt, Başbakan Erdoğan'ın beklentilerini kendi çıkarlarıyla



iyi örtüştürmüş ve zamanlama itibariyle AKP'yi mağlubiyet masasına çeke çeke, zorlaya zorlaya oturtmuştur.

AKP hükûmeti teröristlere, Türkiye ve Türk milleti üzerinde hain niyetleri olan bir avuç eşkiyaya başı önde, mahcup ve mağlup bir psikoloji altında siyasi namusunu devretmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten siyasi iktidarın ve başında bulunan zatin etnik temelli bölücü bir örgüte sevdalanması, ömür boyu hapis cezasıyla mahkûm olmuş bir bebek katiline derin muhabbeti tüm zamanların en haysiyet kırıcı vakası olmuştur.

AKP, Türk devletinin 29 yıldır her türlü bedeli ödeme ve kaybı verme pahasına mücadele ettiği insanlık kasaplarının avucuna rızayla, gönüllü şekilde düşmüştür.

Başbakan Erdoğan aslında klasik bir PKK ağzı olan ve onyıllardır her zeminde seslendirilen "çözüm ve barış" kavramlarına tutunarak kendi ikbal ve koltuk hırsını tatmine, milletimizin ve ülkemizin de mahvına neden olmaktadır.

PKK terör örgütü ve siyasi uzantıları dünden bugüne sürekli aynı üslup ve benzer taleplere müracaat ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni köşeye sıkıştırmaya, ayrılma ve ayrı bir devlet kurma amacına kilitlenmiştir.

Örgüt her fırsatta barıştan, siyasi çözümden, diyalogdan ve sözde Kürt sorununun bitirilmesinden bahsederek iç ve dış kamuoyu oluşturmaya çalışmış ve kendilerine de müttefik unsurlar aramıştır.



Her barış ve çözüm duyurusundan sonra infazlar, saldırılar, pusular ve cinayetler peş peşe gelmiştir.

PKK terör örgütü ve siyasetteki uzantıları için çözüm sözleri masumiyet zırhı, barış ifadeleri taktik adımlar olarak görülmüş ve böyle ele alınmıştır.

Her sözde barış adımları, her çözüm çağrıları kar topu şeklinde saldırılara ve ciğerimizi dağılayan şehit haberlerine ortam açmıştır.

İmralı canisinin 1999 yılı Şubat ayında Kenya'da yakalanması PKK açısından aslında bir dönüm ve karar noktası olmuştur.

Bu kapsamda, PKK terör örgütü 5 Ağustos 1999 tarihinde silahlı mücadeleyi terk etmeye karar vermiş ve bugünkü popüler ifadeyle silahı bırakmıştır.

Lütfen dikkat ediniz, şimdi AKP'nin yalvar yakar sağlamaya çalıştığı, ama bölgesel denge ve Türkiye'yle ilgili hesaplar göz önüne alındığında mümkünatı olmayan silahlı mücadeleyi terk kararını PKK yaklaşık 14 yıl önce zaten vermiştir.

Ve bu kapsamda terör sıfırlanmış, Türk devleti de bölücü terör örgütünün başını ezmiştir.

Fakat AKP, küle dönmüş, başaramayacağını anladığından iskelet hâline gelmiş terörist örgütü yeni baştan diriltmiş, canlandırmış ve üstelik bir de yanına alarak Türk milletine müştereken cephe açmıştır.



Geçmişte şartlar gereğince barış, çözüm diyerek mevzi elde etme kurnazlığına başvuran kanlı örgüt 2002 yılında tam olarak toprağa gömülmek üzereyken; BOP rüzgârıyla, küresel kanlı planlar öyle gerektirdiği için iktidara taşınan Recep Tayyip Erdoğan imdada yetişmiştir.

Teröristbaşı İmralı'da çürümeye terk edilmişken, Başbakan ve partisi bölücülük aşısıyla ilk yardım müdahalesini yapmış ve bu katili yeniden ayağa kaldırmıştır.

Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın kurtarıcısı, zindandaki ışığı, özgürlüğünün garantisi, ümitsizliğinin tamircisi, her şey bitti derken eli kanlı canavara yeni baştan yaşama iksiri sunan İmralı süvarisi olarak PKK'nın vereceği bölücülük nişanına çoktan hak kazanmıştır.

Gerekirse papaz elbisesini bile giymekten gocunmayacağını söyleyen birisi için, PKK'nın kanlı çekilişinden hayatı boyunca ve hatta nesillerinden bile lekesi çıkmayacak ödül kazanmak yadırganmayacak, hor görülmeyecektir.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Başbakan Erdoğan, değişik görevlerinin yanı sıra, kartvizitine yeni eklediği İmralı mübaşirliği sıfatının hakkını vermek ve buna layık olmak için olan biten gücünü sarf etmektedir.



İmralı'da yatan teröristbaşı müzakerelerin parlayan yıldızı hâline gelmekte, her sözü her mesajı ve her görüşü AKP'li ve BDP'li muhipleri tarafından merakla takip edilmektedir.

Başbakan Erdoğan'a İmralı canisi tarafından geçtiğimiz günlerde gönderildiği ifade edilen sözde çözüm önerilerinin neleri kapsadığı, hangi ihanet adımlarını barındırdığı hâlâ açıklanmamıştır.

Fiilen BDP eş başkanlığı yapan teröristbaşının kardeşi kuryeliğe, millî nitelikli istihbarat teşkilatı da dağ kadrosu ile İmralı arasında mesaj getirip götürmeye devam etmektedir.

Yıkımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı, sözde çözüm sürecinin ABD, Avrupa ve Kuzey Irak ayağı olduğunu ifade ederek, bir bakıma sürecin kimlerin himayesinde, kimlerin zorlamasıyla ilerlediğini ifşa etmiştir.

AKP'nin belirleyiciliği ve kılavuzluğuyla 3 Ocak'ta adaya giden birinci BDP heyetinden sonra, bu kez de 23 Şubat tarihinde İmralı Adası'na ellerinde hediyelerle intikal eden BDP'li ikinci heyet üç mektup alarak aynı gün geriye dönmüşlerdir.

Başbakan Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri seyahati esnasında İmralı canisiyle yapılan temasları yakından izlemiş ve "Risk almadığımız sürece neticeye varmamız mümkün değil." diyerek kendi duruşunu yeniden teyit etmiştir.

İmralı canisi, beklenen açıklamalarının bir bölümünü BDP kanalıyla lütfetmiş ve duyurmuştur.



Bu açıklamada özet olarak; tarihî bir süreç yaşandığı, bütün tarafların dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği, ilave olarak devletin elindeki tutsaklarla PKK'nın elindeki tutsaklara vurgu yapılarak tam bir utanmazlık ve küstahlık örneği sergilenmiştir.

İmralı canisi, aldığı tavizlerle ahlaksızlıkta sınır tanımamış ve Türk devletiyle PKK'yı aynı kefeye koyma pespayeliğine hayasızca sapmıştır.

Ne zamandan beridir, Mehmetçiklerimizi, polislerimizi ve masum insanlarımızı gözleri dönmüşçesine katleden teröristler, insanlık suçu işleyen vampirler tutsak kabul edilir olmuştur?

Başbakan Erdoğan buna ne diyecektir?

Yoksa kendisi, "şehide kelle, katile sayın" dediği gibi, militanlara da tutsak mı diyecektir?

Türkiye eşit ve dengi bir ülkeyle savaşa girmiştir de cephelerde esir almış veya esir mi vermiştir?

Cenevre Sözleşmesi'nde savaş tutsaklarına sağlanan haklar tersten yorumlanıp, eğilip bükülüp AKP tarafından PKK'lı katillere de uygulanacak mıdır?

Türkiye'yi böyle bir rezaletin, böylesi bir acziyetin içine düşürmeye kimin ne hakkı vardır?

İmralı canisi bu cüreti Başbakan'dan, Başbakan'ın gösterdiği kolaylık ve anlayıştan almaktadır.



AKP hükûmeti, İmralı canisinin gönlünü etmek adına, 4'üncü yargı paketini hazırlamış, KCK-PKK militanlarını serbest bırakmak için kanun tasarısını TBMM'ye göndermiştir.

Her ne kadar İmralı canisinin, bu paketle ilgili bazı sızlanmaları AKP'ye iletilmişse de, gelişmelerin varacağı istikamette kendisinin memnun olacağı tartışmasızdır.

Bunun karşılığında ise, PKK'nın elinde tutulan 16 kişinin bırakılmasının söz konusu olacağı anlaşılmaktadır.

Elbette PKK'nın kaçırdığı ve aralarında; kaymakam adayımız Kenan Ereneoğlu'nun, polis memurumuz Nadir Özgen'in, astsubayımız Abdullah Söpçeler'in, uzman çavuşlarımız Zihni Koç ve Kemal Ekinci'nin bulunduğu kişiler hiçbir şart öne sürülmeksizin serbest kalmalıdır.

Bu meselenin pazarlığı asla olmayacaktır.

AKP hükûmetinin, şayet biraz vicdan ve cesareti kaldıysa, PKK'nın elinde bulunan evlatlarımızı gerekirse her taşın altını kaldırarak aramalı, taramalı ve bulmalı, netice itibarıyla da hepsini sağ salim ailelerine teslim etmelidir.

Sayın Başbakan, devlet senin babanın çiftliği ya da ortak olduğun şirketlerinden birisi değildir.

PKK militanlarına af çıkararak, İmralı canisinin dayatmalarına sessiz durarak devlet yönetilmez, böylesi bir mizaçla devlet itibarı korunamaz.



Senin 10 yıl geçmesine rağmen öğrenemediğin devlet yönetmenin adabı ve bir ahlakı vardır.

İşte bu ahlak, bu kalite, bu tıynet, bu düzey ve bu zekâ Başbakan Erdoğan'da olmadığı için Türk devleti maalesef bir çeteyle aynı hizaya sokulmuş, aynı kalıba dökülmüştür.

Artık Anayasa hazırlığı sürecine PKK ve İmralı canisi fiilen girmiş ve müdahil olmuştur.

İmralı'ya giden heyetin içinde TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonundan iki BDP'li üyenin varlığı dikkate alındığında, bu sözlerimizin temelsiz olmadığı açıklıkla görülecektir.

Bundan böyle Başbakan Erdoğan ve İmralı canisi arasındaki pazarlıklar daha çetin geçecek, her şey umdukları gibi giderse bu ikili tarafından aziz milletimize baldıran zehri çirilecektir.

Başbakan Erdoğan'ın isteği, peşinde olduğu konu başlıkları bellidir.

İmralı canisinin ve terör örgütünün beklentileri de ortadadır.

Bize göre Başbakan ve İmralı canisi arasındaki paslaşmanın özeti şu şekildedir:

"Ver başkanlığı, al özerkliği", "Ver başkanlığı, al bağımsızlığı", "Ver başkanlığı, al anadilde eğitimi", "Ver başkanlığı, al güneydoğu'yu"

İşte Türkiye böylesi dar bir alana kısırılmış, böylesi hasis ve kendisinden başkasını düşünmeyen menfaatçi, omurgasız,





günahkâr, ikiyüzlü ve fitne zihniyetler tarafından buhrana sürüklenmiştir.

İmralı canisi, Başbakan'ın muadili hâline terfi ederek, İmralı'daki koğuşunu özerkliğın gişesi, bölünme biletinin kesildiđi bir mekân hâline getirmiştir.

Bilinmelidir ki, kamuoyuna pompalanan iyimser beklentiler ve merdiven stratejisiyle ifade edilen 4 aşamalı çöküş süreci, eninde sonunda AKP'nin ayađına dolanacak ve yere çakacaktır.

Bu çerçevede, birinci olarak İmralı canisinin çatışmasızlık çağrısında bulunacağı söylenmektedir.

PKK terör örgütü, konuşmamın az önceki kısmında da belirttiđim üzere, eylemsizlik kararını taktik ve dönemsel olarak birçok defa almıştır.

Şayet yeni bir çatışmasızlık kararı alınırsa bu diđerlerinden farklı olmayacaktır.

İkinci olarak, PKK militanlarının güvenli bir biçimde sınır dışına çekilmelerinden bahsedilmektedir.

Başbakan Erdoğan'a göre, Türkiye'deki teröristler sınırdan ikinci bir ülkeye gittiđi anda çöküş süreci fiilen başlayacaktır.

Burada unutulanan husus; terörist inlerinin ve kamplarının zaten çođunlukla sınır dışında olduđu gerçeđidir.

Başbakan her ne hikmetse bölücülükten hiç bahsetmemekte, bu konuya hiç değinme geređi duymamaktadır.



Üstelik PKK'lı teröristlerin değişik ülkelerde barındığını, Irak'ın kuzeyinde yuvalandıklarını zaman zaman hatırlamasına rağmen bunu nedense hasıraltı etmektedir.

Üçüncü olarak, silah bırakma görüşmelerinin yapılacağı iddia edilmektedir.

Bunun ise neyin karşılığında, bölücü terörün hangi taleplerinin cevaplanma pahasına olacağı belirsizdir.

Bu aşamaya kadar gelirse, vatandaşlık tarifinin yeniden yapılması, Türk kimliğinin anayasadan çıkarılması, özerkliğin tesis edilmesi ve ana dilde eğitim gibi isteklerin etaplar hâlinde hayata geçirilmesi AKP-BDP-PKK ve kredi açmakla meşgul CHP tarafından yerine getirilecektir.

Kandil çetesinin bir elebaşısı, verdiği beyanatlarda, Kürtleri millet olarak tanımayan, İmralı canisinin özgürlüğünü hedeflemeyen bir sürecin barış sağlamayacağını korkusuzca dile getirmektedir.

Ve bununla da yetinmeyerek, sözde barış gelmezse bu yıl, 2012'den daha şiddetli bir hamle yapacaklarını tehdit dolu sözlerle ortaya koymaktadır.

Dördüncü aşamada ise, ilk üç aşama geçildikten sonra silahı sigorta olarak gören terör örgütünün, sözüm ona silahları tamamen bırakacağı safsatası bulunmaktadır.

İhanet süreci planladığı gibi çalışırsa, tüm bunların Türkiye'yi götüreceği noktada;



- Bölünmüş, parçalanmış ve yenilmiş bir millet yapısı,
- Millî ve üniter yapısı temelinden dinamitlenmiş bir devlet sistemi,
- Rejimin çöktüğü, Türklüğün geriye atıldığı, etnik kimliklerin ön plana çıktığı, topraklarının paylaşıldığı bir vatan coğrafyası,
- Dört parçalı bağımsız Kürdistan'ın kuzey ayağının olgunlaştığı bir bölgesel yapılanma modeli,
- Basra'dan Akdeniz'e kadar planlanan, içine Irak'ın kuzeyiyle, Suriye'nin kuzeyini de dâhil eden asırlık Sevr rüyasının bir konsept dahilinde gerçeğe dönmesi yer almaktadır.

Başbakan'ın çözüm süreci dediği, bize göre çöküş ve çözülüş olan gidişatın Türkiye'yi götürüleceği mecrâ, Türk milletini mahkûm edeceği çıkmaz sokak işte bu kadar tehlikeli, işte bu denli felaketlerle doludur.

Tabiatıyla buna müsaade etmemiz söz konusu dahi olmayacaktır.

Bu tablo karşısında bir tek Milliyetçi Hareket Partisi ayaktadır, olanlara bir tek Milliyetçi Hareket Partisi tepki göstermektedir.

MHP; vatan ve millet mücadelesinde yalnız olsa da son derece azimli, son derece heyecanlıdır.

Türkiye'nin umudu, Türklüğün gücü, milletin geleceği ve milliyetçiliğin varlığı sadece Milliyetçi Hareket Partisine bağlanmıştır, sadece Milliyetçi Hareket Partisinde toplanmıştır.



Biz sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu biliyor, görevimizin ne tür zorluklarla iç içe geçtiğini görüyoruz.

Ancak hiçbir şart altında geçilemeyeceğimizi, aşılama-yacağımızı ve mağlup edilemeyeceğimizi de inanmışlıkla, cesaretle ve kararlıkla bir kez daha ilan ediyorum.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Türk adaleti siyasallaşmanın, siyasi telkin ve baskıların altına tam olarak girmiştir.

Verilen kararlar siyasi ve hakkaniyetten uzaktır.

Mağduriyetler artmakta, hak kayıpları fazlaşmaktadır.

Adalet duygusunun örselendiği, hukuk kurallarının çiğnendiği, siyasi eğilimlere göre kararların verildiği bir dönemde, elbette güven sarsılacak ve adalet beklentileri körelecektir.

AKP zihniyeti hepimiz için vazgeçilmez önemde olan hukuku çocuk oyuncağına çevirmiş, her tarafını kendi siyasi hedefleri uğruna budamıştır.

Uydurma iddialar, sanal suç imalleri, iftiralardan beslenen davalar, haksızlığı ve usulsüzlüğü kökleştiren yargısal safahatlar, savunma hakkının gasbedilmesi, çakma delillerle iddianame hazırlıkları Türkiye'nin başına kâbus gibi çöreklenmiştir.



AKP zihniyeti yargı paketleriyle önüne çıkacak engelleri kaldırmakta, adaleti bölücülüğü meşrulaştırmak amacıyla seferber etmektedir.

Geçen haftaki konuşmamda ana hatlarıyla temas ettiğim 4'üncü Yargı Paketi bunlardan birisi ve belki de en önemlilerindendir.

Türk adalet sisteminin mevcut hâaliyle daha fazla ilerlemesi, sorunlara çözüm ve çare üretmesi bize göre çok zordur.

Ancak iktidar da dâhil olmak üzere, herkes yargının bugünkü hâlimden rahatsız ve şikâyetçidir.

Bilhassa yürüyen sözde darbe davaları tam bir kördüğüm olmuş ve hukuksuzluğu resmen ayyuka çıkarmıştır.

Geçtiğimiz hafta Eski Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ'un tanık olarak gösterdiği değerli isimlerin mahkemece reddedilmesi yargının ne hâle geldiğinin, hukuk kurallarının nasıl ihlal edildiğinin delilli, ispatlı misali olmuştur.

İfade etmek isterim ki, beyan delili niteliği taşıyan tanık, yargılamaya konu eylemle ilgili bildiğini, gördüğünü ve duyduğunu tarafsız ve yorumsuz bir şekilde anlatmakla yükümlüdür.

Buradaki amaç, maddi hakikate ve adalete ulaşmaktır.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasının (d) bendine göre; bir suçla itham edilen herkesin iddia edenin tanıklarına soru sormak, savunma tanıklarının da iddia



tanıkları ile aynı şartta davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek hakkı vardır.

Kaldı ki bu hak mutlaktır.

Anayasa'nın 90'uncü maddesine göre, bu hakkın kısıtlanması mümkün değildir.

Bağımsız ve tarafsız mahkeme de sanığın bu hakkını koruyup gözetmek zorunda olup, inisiyatif kullanması söz konusu olmayacaktır.

Türk adalet sistemi, iddia, savunma ve delillerin hemen tartışılıp bir duruşmada, yani bir veya birkaç celsede bittiği davalara henüz çok uzaktır.

Tutuklama tedbirinin cezaya, cezanın ise affa dönüştüğü bir ortamda, süratli yargılama, hemen adalet kavramlarının anlaşılması şüphesiz hayalden ibarettir.

Bu veriler ışığında diyebilirim ki, Sayın Başbuğ'un tanık olarak dinlenmesini talep ettiği isimlerin, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesi hukuk cinayetinden başka bir anlama gelmemektedir.

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 178'inci maddesinin 1'inci fıkrası çok net olup şu ibarelere yer vermektedir: "Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri mahkemeye getirebilir. Bu kişiler duruşmada dinlenir."



Bu açık kanun maddesi İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından maalesef tatbik edilmemiş, yapılan keyfi uygulama en temel insan haklarından birisi olan savunma yapabilmeyi imkânsız kılmıştır.

Mahkemeler, somut olayların özelliklerine bakmadan, savunmaya öncelik vermeden, savunma hakkını kısıtlamayı alışkanlık hâline getirerek adaleti gölgelemekte, hukuka olan inancı baltalamaktadır.

Başbakan Erdoğan, "Tarih affetmez." dese de, Türk hukuku yoluna tam gaz devam etmekte, facia nitelikli kararlara imza atmaktadır.

Süratli, objektif delillerle, dürüst yargılamalarla, savunma hakkına saygı duyarak maddi hakikate ve adalete ulaşılması mümkün iken, pratikte yaşananlar hep aksi istikamette gelişmektedir.

Unutulmaması gereken en yalın gerçek şudur:

Adaletin bittiği, zafiyet geçirdiği, siyasal müdahalelere uğradığı ve değişik grupların kontrolüne girdiği bir ülkede, ne ekonomik gelişmeden ne demokrasiden ne de özgürlük ve güvenlikten bahsedilemeyecektir.

Türkiye'nin en temel sorunu adaletin tıkanmasında ve çalışamaz hâle gelmesinde yatmaktadır.

Bu sorun aşılmadan; "yetmez ama evetçiler," 12 Eylül Referandumu'nda evet diyerek hukuk reformuna destek olduğunu düşünen zavallılar ve Başbakan'ın kurusıkı atmaları hiçbir sonuç doğurmayacaktır.



AKP hukuktan elini çekmeli, adalete bulaştırdığı virüsü temizleyerek hukuk skandallarını mutlaka tamir etmelidir.

Teröristleri tanık olarak hevesle dinleyenler, genelkurmay başkanlığı yapan değerli şahsiyetleri tanıklıktan alıkoyma girişimlerini asla izah edemeyecekler, alınlarına vurulan kara lekeden de ömürleri boyunca kurtulamayacaklardır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan'ın Türk milletine, Türklüğe ve Türk milliyetçiliğine karşı sergilediği seviyesiz ve sadakatsiz üslubu, son zamanlarda karşılaştığımız en çirkin en katlanılmaz ve en kaba tavır olmuştur.

Başbakan Erdoğan ısrarla Türk milliyetçiliğini ayakları altına aldığı söylemeye devam etmekte ve millî değerlerimize arda arkasına hakaretleri sıralamaktadır.

Ana muhalefet CHP'nin genel başkanı da bu sözleri şurada söyle, burada söyle diyerek, âdeta Başbakan'a mihmandarlık yapmakta, milliyetçiliğin ayaklar altına alınmasından zevk duyan bir ruh hâli göstermektedir.

Başbakan'a tüm kötü sözlerini aynen iade ediyor, iftiralарının selinde bir gün boğulmaktan kaçamayacağını iyi biliyor, millî değerlerimize tahammülsüz olan dilinin çok fazla uzadığını ikazla bildirmek istiyorum.

Bu zihniyet bir yanda milliyetçiliği ayaklar altına alırken, diğer yanda tutarsızca, çelişiklere batmışçasına milliyetçilik





ve vatanseverlik konusunda ahkâm kesmekte, bilirkişi rolü oynamaktadır.

Geçtiğimiz haftaki AKP grup toplantısında şu sözler Başbakan'ın ağzından bir bir ağzından çıkarmıştır:

"Milli bankamız Merkez Bankasıdır. Siz bize Merkez Bankasını nasıl teslim ettiniz? 27,5 milyar dolar döviz rezerviyle, bunun da yarından fazlası yurt dışındaki vatandaşlarımızın parasıydı, onu da söyleyeyim. Peki şimdi bu rakam nereye çıktı? Şimdi bu rakam 125 milyar doları aştı; insaf. İşte gerçek manada milliyetçilik, gerçek manada vatanseverlik, milliyetperverlik bu."

Merkez Bankası döviz rezervi artışını milliyetçilik olarak yorumlayabilmek için bir insanın ya cahil ya da BOP'a eş başkan olması yeterli olacaktır.

Acaba Başbakan Erdoğan;

Merkezî yönetim borç stokunun 532,8 milyar liraya çıkmasını nasıl izah etmektedir?

Türkiye'nin dış borç stokunun 330 milyar dolara yaklaşmasını, özel sektörün dış borcunun 220 milyar dolar sınırlarına gelmesini nasıl görmektedir?

Ekonomik bağımsızlığı kaybetmek, ithalatın dibine kadar bağımlı bir ihracat sistemini kurumsallaştırmak bahsettiği vatanseverliğin neresinde yazılıdır?

Sıcak paraya mecbur olmak, bankaları, sigorta şirketlerini, yolları, limanları ve her türlü kamu varlıklarını şeyhlere,



sultanlara ve hanslara yok pahasına satmak milliyetperverliğin nesiyle bağdaşmaktadır?

Çiftçilerimizin bankaların haciz ve icra kısılcasına düşmesini, emeklimizin bitkin ve muhtaç hâle gelmesini, esnafın umudunu kaybetmesini, vatandaşlarımızın ve küçük işletmelerin bankalara olan borçlarını geri ödemede muazzam sıkıntılar çekmesini nasıl değerlendirmektedir?

Karşılıksız çekteki patlamayı, protestolu senetlerdeki yığılmayı, kredi kartı mağdurlarının çığ gibi büyümesini vatanseverlik mi zannetmektedir?

Vatandaşlarımızın; kredi-kredi kartı-faiz-banka açmazına sürüklenmesine ve borcu borçla kapatma çaresizliğine neden olan ekonomi politikalarını vatanseverlik olarak mı kabul etmektedir?

2002'ye göre, hane halkı toplam borç stokunun 2012 sonu itibarıyla 74 kat artmasını milliyetperverlik olarak mı yorumlamaktadır?

Kredi kartı ve bireysel kredideki batık tutarının 8 milyar liraya yaklaşması, borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 400 bin sınırını zorlaması bahsettiği vatanseverliğin mi bir sonucudur?

Resmî rakamlarla 2 milyon 630 bin kişiye ulaşan işsiz kardeşlerimizi kendi hâline terk etmek, yoksulluğu zirveye taşımak, yandaşa devlet malını deniz anlayışıyla ikram etmek, gelir dağılımındaki adaletsizliği yaygınlaştırmak vatanseverliğin nesiyle uyuşmaktadır?



Akaryakıt fiyatlarında dünya rekorları kırmak, doğal gazı ve elektriğe arkası arkasına zam yağdırmak, ekmeğe, peynire, domatese, bibere, tüp gazı, kısaca iğneden ipliğe her şeye fahiş zamlar yapmak sorarım sana Sayın Başbakan vatanseverlik veya insanseverlik midir?

17 Aralık 2012'de tamamlanan ve toplam uzunluğu bin 975 kilometre olan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile sekiz otoyolu kapsayan özelleştirme işlemini, önce sevinçle karşılayıp, sonra da sinsi hesaplar uğruna iptal edip, yabancı konsorsiyuma satma hazırlıkları da vatansever Erdoğan'ın mı marifetidir?

Tarım ülkesi olan Türkiye'de saman ithal etmek, hayvan üreticisi Türkiye'de ithal angusları kesip kesip yedirmek mi milliyetçiliktir?

Sayın Başbakan sen istesen de milliyetçi olamazsın, sızlansa da milliyetçiliğin kapısından geçemezsin.

Çünkü senin ne birikimin ne içinden çıktığın fikrî muhitin, ne şahsi özelliklerin ne de sicilin buna elvermez, buna imkân tanımaz.

Sen, başkalarına hayranlıkla şekillenen alışkanlıklarını Türk milliyetçiliğinde bulamazsın, etnikçi ve ırkçı özelliklerini bizim aramızda nafîle yere çabalasan da göremezsin.

Bunun için Türk'üm diyemiyorsun, bunun için Türk milletine aidiyeti kabullenemiyorsun ve Türk bayrağını dahi ağzına alamayarak tıpkı yabancılar gibi Türkiye bayrağında karar kılıyorsun.

Unutma ki, kendi değerlerine hürmet duymayanlar, kimseden saygı ve sevgi beklememelidir.



Başbakan'ın milliyetçiliği ayaklar altına alması bir PKK tavsiyesidir.

Türklüğü etnik bir seviyeye çekmesi yeni dostu İmralı canisinin temennisidir.

Şimdilerde AKP içinden Türk olmadıklarını birdenbire hatırlayan, Türk olmaktan kurtulduklarını densizliğin çamuruna saplanarak ifade edenlere çok sık rastlanmıştır.

Başbakan Erdoğan, Türk olmadığını itiraf eden futbol yorumcusu milletvekili arkadaşını savunmak için merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u örnek vermiş ve aynen şunları söylemiştir:

"Ben Arnavut'um diyor. Mehmet Akif de bir Arnavut. Mehmet Akif bir Arnavut olarak İstiklal Marşı'mızın şairi. O, Mehmet Akif'i, o Türklükten çıkarıyor mu?"

Öncelikle şu hususun Başbakan tarafından bilinmesi lazımdır ki; elleri öpülesi merhum şairimiz birilerini temize çıkarmak ve aklamak adına kullanılmayacak kadar yüce ve gönlümüzün müstesna ismidir.

O, kökeni ne olursa olsun Türk olmuş, Türk'e mal olmuş ve Türk milletine istiklalinin manzum dizelerini yazmıştır.

Bizim için, gaflete kapılarak açıklamalarıyla hataya düşse de göğsünde ay yıldızı taşımış, Türk milletini sevince boğmuş ve Türkiye'nin başarısı için ter dökmüş söz konusu milletvekili ne olursa olsun Türk milletinin evladı, bir mensubudur.



Arnavutluk Devleti'nin naaşını istediđi, fakat Türk milletine mal olduđundan dolayı bu talebin karřılanması imkânsız olan merhum řemsettin Sami Bey Arnavut kökenli olsa da Türk'tür ve Türk milliyetçiliđine eşsiz hizmetler yapmıştır.

Bizim kimsenin etnik kökeniyle ilgili bir merakımız yoktur.

Milletimizin bir parçası olmuş, Türk milletinin bir deđeri olarak kalplere taht kurmuş herkes bizimdir, bizden birisidir.

Herkesin tercihi ne saygılıyız, herkesin geldiđi ve yetiřtiđi çevreye hürmet eder, anlayışla karřılar, insani bulur, kimseyi de dışlamayız.

Sadece isteđimiz Türk milletine mensubiyetten gurur duyulması ayrılıkçı ve bölücü heveslerin kursaklarda bırakılmasıdır.

Başbakan Erdoğan, az önce ifade ettiđim ve yanıřlarla dolu konuşmasında dođru bir noktaya istemeden de olsa temas ederek; merhum řairimizin Arnavut kökenli olmasının kendisini Türklükten çıkarmadıđını söyleyecek cesareti ne ilginçtir ki gösterebilmiştir.

Türklüğümüzün içinde kökeni, mezhebi, yöresi ne olursa olsun her kardeşim ve vatandaşım bulunmaktadır.

Zira Türklük bir ırkın deđil, hepsinden ve her řeyden önce yaşamış, yaşanmış ve gelecekte de yaşaması ve var olması mukadder olan muhteşem bir kültürel varlıđın, sosyolojik bir ihtiřamın adıdır.

Bakınız, 1906 yılında merhum Abdullah Cevdet ne demektedir: "Ben bir Kürt'üm. Fakat her řeyden evvel Türk'üm."



Ayrıca basında köşe tutmuş bazı isimler de sanki çok önemli bir şey yapmışlar gibi, Türklükten istifa ettiklerini duyurmaya başlamış, zımnen Türklüğü değersizleştirme çabasına girişmişlerdir.

İktidar gücünden çekinenler, dönemsel gelişmelerin büyüme kapılanlar peş peşe Türklüğü kötülemeye ve Türklüğü değersizleştirmeye yönelmişlerdir.

Kim nereye giderse gitsin, kendisini nasıl görürse görsün, bu bizim umurumuzda değildir.

Türklük ve Türk milleti böylesi şahsiyetler olmadan da yoluna devam edecek ve değerinden bir şey kaybetmeyecektir.

Nasıl olsa AKP döneminde Türklüğe sırt çevirme, milliyetçiliğe saldırma moda hâline gelmiştir.

Birleştirici, bütünleştirici ve hepimizin müşterek ismi olan Türklüğe yüzünü dönenler ve işi istifaya kadar götürenler, su alan tekneden ilk kaçanlardan farksızdır.

Türklüğü reddetme milleti reddetmektir, Türklüğü bastırma ve öteleme son yurdumuzdaki bağımsızlığımızı ve hayat hakkımızı hafife almak ve tesadüflere bırakmaktır.

Bunların hepsi Damat Ferit hükümetlerinde şeyhülislamlığa kadar yükselmiş Mustafa Sabri Efendi'nin izinden gidenlerdir.

Bu zat da 1927 tarihinde yazdığı bir şiirinde, Türklük'ten istifa ettiğini beyan etmiş ve şöyle demişti:



Ben de aynıyla reddedip Türk'ü  
Attım üstümden en elim yükü,  
Tevbe ya Rabbi tevbe Türklüğüme  
Beni Türk milletinden addetme.

AKP içinde Türklüğünden gurur duyan değerli milletvekili arkadaşlarım da Mustafa Sabri Efendi'nin ardından, Damat Ferit'in çizgisinden gitmeye ne zamana kadar devam edeceklerdir?

Bu partiye yıllardır oy vermiş değerli kardeşlerim daha ne kadar bu zillete tahammül gösterecekler ve Türklüğü çığneyen BOP'çuya daha ne zamana kadar sessiz duracaklardır?

Varsın Recep Tayyip Erdoğan ve yanındaki zevat Türklükten ayrılınsın; Allah'a şükürler olsun ki biz her daim Türk olacağız, Türk kalacağız, Türkçe duyacağız, Türkçe bakacağız, Türkçe sesleneceğiz ve Türk milletini yaşatmak için her zorluğa göğüs gereceğiz.

Bu düşüncelerle bu haftaki grup konuşmama son verirken siz muhterem milletvekili arkadaşlarımı ve değerli misafirlerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor, başarılı ve güzel günler diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

05 MART 2013







**Saygıdeğer Milletvekilleri,**

**Değerli Misafirler,**

**Kıymetli Basın Mensupları,**

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, 8 Mart tarihî Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır.

8 Mart günü, kadın olmanın anlam ve önemi üzerine etraflıca düşünmek, samimi bir şekilde kafa yormak ve kadınların karşılaştığı zorlukları ele almak için iyi bir fırsat sunmaktadır.

Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar her alanda kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olunmaktadır.

Kadınlarımızın sosyal, siyasi ve ekonomik hayatın içinde hak ettikleri yerlere, layık oldukları mevkilere gelmeleri vazgeçemeyeceğimiz bir hedef olmalıdır.



Bunun için de hepimize büyük görevler düşmektedir.

İçinden geçtiğimiz insanlık döneminde, kadınların daha fazla hak ve yetkilere sahip olması, hayatın her bölümünde daha çok katılımcı bir rol takınmaları hem doğaldır hem mecburidir ve hem de doğru olanı budur.

Ne var ki, ülkemizde kadınların karşılaştığı zorluklarda bir hafifleme ve azalma görülmemektedir.

Kadınlarımıza yönelik insanlığa sığmayan saldırıların, şiddet uygulamalarının, taciz ve tecavüz vakalarının endişe verici bir şekilde arttığı ne yazık ki hazin bir vakadır.

Sokak ortasında arkası arkasına katledilen, töre ve geleneklerin gerisine gizlenen katiller tarafından gencecik yaşta hunharca kıyılan kadınların, genç kızların dramları millet olarak yüreğimizi sızlatmaktadır.

Kadınlara uzanan kirlî ve kanlı ellerin kırılıp atılması ve katillere hak ettikleri cezaların verilmesi için vakit geçirilmeksizin ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Son yıllarda kadınlarımızın muhatap olduğu ve bizleri son derece kaygılandıran insanlık dışı muamelelerin tamamen yok edilmesi için başta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir.

Bu vesileyle her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınının, Türk analarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, hepsine en iyi dileklerle birlikte saygılarımı sunuyorum.



## **Muhterem Arkadaşlarım,**

AKP hükûmetinin dış politikadaki hayalperest, köksüz, ezberci, başına buyruk, savruk, uçuk ve millî gerçekleri hesaba katmayan adımları ülkemizin etrafındaki tehdit dalgasını gün be gün şiddetlendirmektedir.

Suriye'de izlenen yanlış politikalar, Şam yönetimine duyulan husumet Türkiye'yi tam bir çıkmazın içine sevk etmiştir.

Avrupa tarihinin bir parçası olduğunu sanacak kadar gaflet ve hataya düşen AKP yönetimi, tarih ve coğrafyamızın öngördüğü sorumluluk ve gerekleri yok saymış ve Batı planlarının uydusu olmuştur.

Suriye'de akan kana doğrudan doğruya taraf olarak sınırlarımızda adı konmamış bir cephe açan hükûmet, geri dönülmesi çok kolay olmayacak bir karanlığa hevesle, iştiyakla ve koşa koşa girmiştir.

Başbakan dilsiz şeytan olarak suçladığı Esad'ın, görevden uzaklaşması, koltuğundan düşmesi ve Suriye rejiminin devrilmesi için her türlü kirli ilişki ağının bir parçası olmayı kendisine yakıştırmış ve hak olarak görmüştür.

Net olarak söylemek gerekirse, AKP'nin Suriye politikası bir savaş ve şiddet önerisidir.

Suriye'nin parçalanması, bölünmesi, etnik ve mezhep bakımından dilimlere ayrılması AKP'nin gizli gündemi ve üzeri kapatılmış beklentisidir.



Yeni atanan ABD Dışışleri Bakanı'nın geen ay bařlattığı ve Ankara'ya da uğrayarak biz dizi görüşmeler yaptığı Avrupa-Orta Doęu turnesi Suriye konusunu daha da gündeme getirmiřtir.

28 řubat 2013 tarihinde, İtalya'da Suriye'nin Dostları toplantısı yapılmıř, ABD'nin yeni Dışışleri Bakanı, ilk kez muhaliflere doğrudan öldürücü olmayan yardımda bulunulacağını açıklamıřtır.

İbretle izliyoruz ki, Suriye'de her gün yüzlerce kiři hayatını kaybetmekte, bu ülkede barbalığın en uç örnekleri yařanmaktadır.

Esad ve muhalifler ölüm masasında iktidar kavgasına tam gaz devam ederken, masum Suriyeli kardeřlerimizin cięeri sökülmekte, canı alınmaktadır.

Esad yönetimi řehirleri bombalanmakta, masum sivilleri katletmektedir.

Diđer yandan muhalif unsurların Esad'la görüşmeyeceklerini beyan etmesi ve tüm beklentilerini Esad'ın gitmesine baęlamaları Suriye'yi iyice yokuřa sürmektedir.

Bu arada sınırlarımızın hemen dibinde, řaibe yüklü ve tehlike düzeyi yüksek oluřum ve ittifaklar gözle görölür řekilde vasat bulunmaktadır.

AKP'nin destek verdięi Özgür Suriye Ordusu, PKK'nın bir kolu olan PYD ile anlaşma yapmıř ve müřterek hareket etme kararı almıřtır.



Bize göre bu gelişme şu anlama gelmektedir.

İmralı'da teröristbaşına teslim olan AKP hükûmeti, Suriye'nin kuzeyinde de bu onursuzluğunu sürdürmüş ve PKK'yla sarmaş dolaş hâle gelerek ittifaklık hukukunu bir kez daha tesis etmiştir.

Denize düşen AKP zihniyeti, PYD yılanına sarılmış ve Türkiye'yi büyük bir yanlışın içine çekmiştir.

Esad'ın gitmesi için PKK'dan medet uman bu kafa yapısı, bağımsız Kürdistan'ın çatısını kendi elleriyle inşa etmekten zerre gocunmamış ve utanmamıştır.

Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz ayın son günlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri seyahati dönüşünde; "Suriye'nin bütünlüğü bizim için çok önemli. Irak'ta yaşanan sıkıntının da biz yaşanmasını istemiyoruz." beyanları laf kalabalığından ve yalan dolu sözlerden başka bir anlama gelmemiştir.

Kendisinin Kuzey Suriye gibi bir oluşuma Türkiye olarak müsaade etmeyeceklerini söylemesi, fiiliyattaki politikalarıyla çelişmektedir.

Sınırlarımızın hemen ötesinde PYD militanları cirit atarken, AKP'nin kurdurduğu muhalif gruplar bölücü terör örgüt uzantılarıyla anlaşma metinleri imzalarken, Başbakan'ın kurusıkı atması kimseyi inandırmaya yetmeyecektir.

İlginçtir ki, Başbakan Erdoğan Irak'ın kuzeyini de sorunlu gördüğünü itiraf etmiştir.



Bugün şikâyet ettiği Irak'ın kuzeyindeki peşmerge oluşumunu meşrulaştıran, değişik tarihlerde Ankara'da ağırlayan ve hatta Barzani'yi büyük kurultayına davet ederek "Türkiye seninle gurur duyuyor." diyerek alkışlatan Başbakan'dan başkası değildir.

Ne olmuştur da Başbakan'la Barzani arasında görüntüde soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştır?

Başbakan Erdoğan daha ileriye gitmiş ve Irak'ın kuzeyindeki derme çatma yönetim için şu sözleri kullanmıştır:

"Irak'takini bölünme olarak kabul etmiyorlar, eyalet sistemine geçiştir diyorlar. Eyalet sistemine geçişse Süleymaniye için Kerkük veya Musul için aynı sistemi niçin düşünmüyorsun? Biz, Kerkük için diyoruz ki, oraya özel statü tanıyalım, aynı şeyi Musul'da, Süleymaniye'de yapalım. Ama bunların hiçbirisine yanaşmıyorlar."

Elbette Kerkük'ün, Musul'un özel bir statüsü olmalıdır ve bu mutlaka sağlanmalıdır.

Başbakan'a göre, şayet Erbil Irak'tan koparılırsa Kerkük'ün, Musul'un veya Süleymaniye'nin de böylesi bir hakkı doğacaktır.

Daha düne kadar, Bağdat yönetimiyle ters düşme pahasına Barzani'yle yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen Başbakan Erdoğan'ın, birdenbire tavır değiştirmesi ve kendi çizgisiyle uyuşmayan bir pozisyona girmesi oldukça manidardır.



Bu siyaset çelişkisinin, Irak ve Suriye'nin bölünmesine karşı çıkması eğer samimiyetten kaynaklanmıyorsa, vizyona soktuğu yeni bir oyunun habercisidir.

Irak'ın kuzeyinde petrol ve doğal gaz anlaşmaları yapmak için durmadan mesai sarfeden, ancak bunun Bağdat yönetimi ve ABD tarafından engellenmesine çaresizce sessiz kalan AKP yönetimi çıkarları doğrultusunda takip ettiği politikalarından çark etmenin kıyısına kadar gelmiştir.

Dışişleri Bakanı'nın yandaş bir gazeteye verdiği mülakatta, "Bize 4 yıl önce Kuzey Irak'la ilişkinizi geliştirin diyenler, şimdi Kuzey Irak'la geliştirdiğimiz ilişkilerden rahatsız oluyorlar. Neden?" diye sorgulayıcı bir profil çizmektedir.

Bu sözler, AKP'nin nasıl bir kukla hâline döndüğünün, başkalarının dayatmalarına nasıl rıza gösterdiğinin açık ve kuşkuya yer bırakmayacak bir itirafnamesidir.

AKP'nin kiminle yakınlaşacağını kiminle çatışacağını, kimlerle ilişki kuracağını millî beklentiler ve başkent Ankara jeopolitiği değil de, Atlantik'in karşı kıyısı tayin etmektedir.

Bu milletimiz adına utanç tablosu ve inanılması zor bir hayal kırıklığıdır.

AKP hükûmeti yabancıların piyonu olmuştur da, MHP dışında kimseler bu acı gerçeği bugüne kadar fark edememiştir.

AKP'nin dış politikası, BOP terziliğinde dikilen sömürgeleşmiş, yozlaşmış ve cılkı çıkmış bir kanlı gömlektir.





Başbakan Erdoğan meğerse bunu aceleyle giymek için "millî görüş " gömleğini, yılanın deri değiştirmesi gibi üstünden atmıştır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimizin sorunları gün geçtikçe vahim bir hâl almaktadır.

Başbakan'ın Kerkük ve Musul için yaptığı yorumlar, pratikteki uygulamalarla uyuşmamaktadır.

AKP zihniyeti, Irak Türkmen Cephesi'ne peşmerge yönetimiyle masaya oturması için baskı uygulamaktadır.

Türkmen kenti Kerkük'ün nüfus yapısını bozmak ve Türkmenleri tasfiye etmek için, her türlü kirlî girişimden çekinmeyen Barzani yönetimiyle işbirliği tavsiyelerine ve tehditlerine direnen Irak Türkmen Cephesi içten içe eritilmek ve yönetim yapısı değiştirilmek istenmektedir.

Aslında Başbakan her ne kadar gizlemeye çalışsa da amacı, Kerkük'ün Erbil'e bağlanmasını oldubittiye getirmek ve buna karşılık Kerkük petrollerinden eşini dostunu nemalandırmaktır.

Kerkük'e özel statü tanınması gerektiğinden bahseden Başbakan, esasen hedef saptırmakta, bilinen siyasi tavrını saklamakta ve Türkmenlerin kaygısına kapıldığı imajı vermektedir.



Ancak gerçek durum, asıl manzara elbette bu değildir.

Bugüne kadar Türkmenlere yapılan zorbalıkları, eziyetleri, cinayetleri ve saldırıları görmezden gelen, Türkmenliğin silinmesine göz yuman Başbakan'ın sızlanmaları sahte, sözleri beyhudedir.

Türkiye'nin, Türkmeneli'ndeki kırmızı çizgileri bizzat AKP hükûmeti ve yakın dostu Barzani tarafından çiğnenmiş ve anlamsızlığa mahkûm edilmiştir.

Başbakan, Türkmen şehirlerinde;

- Nüfus dengesiyle oynanırken sessiz kalmıştır.
- Askerimizin başına çuval geçirilirken, polislerimiz şehit edilirken, Türkmenler eritilirken en ufak tepki koymamıştır.
- Ve küresel platformlarda hiçbir zaman Türkmenlerin ağırlaşan problemlerini gündeme taşımamış, ahde ve fagöstermemiştir.

Başbakan Erdoğan, elinde Mehmetçiğin, Türkmen kardeşlerimizin çıkmayacak kan lekesi bulunan peşmerge başıyla sıra gecelerinde yanak yanağa ve şen şakrak bir hâlde eğlenirken her şeyi unutmuş ve kendisinden geçmiştir.

Türkmenlere kıyılırken Barzani'nin ayakları altına kırmızı halılar sermekle meşgul olmuştur.

Dün Türk devletinin muhatap almadığı çürümüş peşmergeyi, az önce de vurguladığım gibi, Batı'nın telkinleri, tavsiyeleri ve zorlamalarıyla bağrına basmıştır.



Açıktır ki, Başbakan ve hükûmeti Türkmenlere sırt çevirmiş, feryatları kulak ardı yapmıştır.

Şimdi de Türkmen öğrenciler AKP'nin yeni engel ve bariyerleriyle karşılaşmaktadır.

Geçen yıla kadar, Türkmen liselerinden mezun olan evlatlarımızın, Irak Türkmen Cephesi tarafından tespit edilerek Ankara'da bulunan Türkmen Kültür Merkezince Türkmen kontenjanı adı altında Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilmeleri bilinen bir kural ve işleyiştir.

Ancak Türkmen öğrencilerimize özel olarak tahsis edilen bu hak, Irak kontenjanı olarak değiştirilmiş, öğrenci seçme görevi Irak Türkmen Cephesinden alınarak Bağdat Türk Büyükelçiliğine, üniversitelere yerleştirme görevi de Başbakanlık Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına verilmiştir.

Bu durum karşısında, Türkmen kardeşlerimizin ülkemizdeki üniversitelere girmesi de zorlaşmış ve sınırlandırılmıştır.

Irak'taki Türk kültürünün yaşatılmasına AKP eliyle darbe vurulmuş ve engel çıkarılmıştır.

Bizim çağrımız hükûmetin bu uygulamasından süratle dönmesidir.

AKP hükûmeti, Türkmenlerin asırlardır yaşadıkları topraklarda huzur, güven, barış içinde bulunmaları için lazım gelen samimiyet ve iradeyi hiçbir mazerete başvurmadan sergilemelidir.



İlave olarak, Irak'ta Türkmen kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, mahallerde güvenliğin, Türkmenlerden oluşan polis ve askerî birlikler tarafından temin edilmesi amacıyla özel bir düzenleme yapılması sağlanmalı ve AKP bu konuda her desteği ve mücadeleyi ortaya koymalıdır.

Unutulmasın ki, aklımız, kalbimiz ve gönlümüz Irak'lı Türkmen kardeşlerimizdedir.

Onlar; bizim sözümüz, onlar bizim vicdanımız onlar bizim emanetimiz ve onlar bizim iddiamızdır.

Türkmensiz Irak, Türkmensiz Suriye ve Türkmensiz insanlık asla düşünülemezdir.

Türkmenler; Barzani'ye rağmen, AKP'nin sefalet ve art niyetlerle dolu politikalarına inat var olacaklar, bir kalacaklar ve tertemiz bir şekilde Türklüğün bayraktarı olmayı sürdüreceklerdir.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Türkiye çok yoğun, çok girift ve çok çetin bir kaos sürecinin içinde çırpınmaktadır.

Türk milleti meşum bir saldırı altında tutulmakta, Türk devleti linç edilmenin, laçka bir hâle getirilmenin sınır hattında tutulmaktadır.

AKP'nin, hayâsızca, kalleşçe, pervasızca ve hiçbir korkuya kapılmaksızın PKK ve teröristbaşı ile sürdürdüğü müzakereler bize bunları göstermektedir.



Sicili kararmış bölücüler, kravatlı eşkıyalar, ihanetten sabıklalı müptezeller işbaşındadır.

Bölücü terör kompartımandan yer kapmaya çalışan, Kandil'deki inlerde ikmal arayışında olan karanlık yüzler coşku içindedir.

İmralı canisini özgürlüğüne kavuşturma, Türkiye'yi PKK'ya teslim etme izansızlığının ve ahlaksızlığının tahsildarlığına soyunan çapulcular devrededir.

Biliniz ki, Türkiye kan ağlamakta, günahkârların peş peşe restine şahit olmaktadır.

Biliniz ki, Türk milleti AKP kumpasıyla, AKP ihanetiyle karşı karşıyadır.

Her şey gün gibi ortadadır.

Başbakan Erdoğan ile İmralı canisinin derin ortaklıkları, AKP ile PKK'nın aynı tende aynı bedende aynı can oldukları tüm çıplaklığıyla su üstüne çıkmıştır.

İçiniz burkularak okuduğunuzdan eminim ki, 23 Şubat'ta İmralı canisinin BDP'li bölücülerle yaptığı konuşmalar aradan beş gün geçtikten sonra bir gazete tarafından deşifre edilmiştir.

Afişe ve ifşa edilen bu diyaloglar içinde, bizim için sürpriz veya şaşırtıcı bir şey yoktur.

İmralı canisinden barış incileri, çözüm formülleri, insanlık temennileri bekleyen safdiller, kararmış vicdanlar, taş kalpliler



ve zekâ özürsü bedbahtlar şayet irkilmedilirse, erken gelen bu terbiyesiz, aşağılık ve kalles sözlerle köşeye sıkıştıklarını er ya da geç göreceklerdir.

İmralı canisi ve ölüm çetesi bildik ve malumlarımız olan tezlerini, planlarını ve hain amaçlarını AKP'den aldıkları destek ve gördükleri himayeye üst bir noktaya taşımışlardır.

Bizim için, BDP'lilerle Öcalan arasındaki görüşmelerin kim ya da kimler tarafından, niçin sızdırıldığının fazlaca bir önemi yoktur.

Fakat işin içinde provokatör arayanların, köstebek izi sürenlerin, siyasi dedektiflik görevini deruhte edenlerin, savunmaya geçerek karşı tarafı suçlayanların ve sabotörler işbaşında diyerek ön almaya çalışanların bu sızmada topyekün parmağı olduğu bariz gerçekliktir.

AKP zihniyeti, Oslo'dan sonra tekrar iş üstünde yakalanmış, siyasi şerefini, siyasi kalitesini ve siyasi ahlakını tam olarak İmralı'nın köhneliğine gömmüştür.

Eğer gerçekten de AKP suçlu arıyorsa BDP'ye, BDP derin kulak arıyorsa AKP'ye bakmalıdır.

Siyasetin bu iki şer cephesi, iblisin bu iki yeryüzü müdavimi Türk milletine psikolojik operasyon tezgâhı kurmuş, kamuoyu algısını yönetmek için beraberce kaydattıkları bölücülük kazanına varlığımızı ve hayat haklarımızı atmışlardır.



Öcalan'ın hezeyanlarını yayımlayan gazeteye yönelik olarak Başbakan'ın kullandığı argo ifadeler aslında suçüstü basılan bir zanlının telaş ve çırpınışıyla eşdeğerdir.

Bize kalırsa, Başbakan Erdoğan "Batsın böyle gazetecilik" diyerek havanda su dövmeyi bırakmalı, ille de batacak ve yerin dibine geçecek birisini arıyorsa tezelden aynanın karşısına geçip BOP'çuluktan simsiyah kesilmiş yüz hatlarına dikkat kesilmelidir.

Yeri gelmişken, Başbakan'ın ağır hakaretlerini sineye çekip "Üstümüze almıyoruz." diyerek alttan alan ve tarafsız, objektif, sorumlu basın ahlakını savunmaktan uzaklara düşenleri esefle karşıladığımızı da belirtmekte yarar görüyorum.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Tümüyle sabittir ki, İmralı canisi AKP'yi topaç gibi çevirmekte, kum torbası gibi görmekte ve türlü manevralarla kendisine bağlamaktadır.

Gelişmeler bize, Başbakan Erdoğan'ın Abdullah Öcalan'la siyam ikizi hâline geldiğini, aynı tarlanın mahsulü olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlamaktadır.

Canibaşı hepimizin bildiği kişi olup, aynıdır; BDP değişmemiştir ve yerinde durmaktadır; PKK ise olduğu yerde çivilendiğinden asla taviz vermemektedir.



Şu işe bakınız ki, AKP dümeni kırılmış metruk bir tekne gibi oradan buraya, şuradan oraya savrulmakta, bölücü terörün kıyılarında umut arayacak kadar dengesizliğin, densizliğin ve acziyetin dibini boylamaktadır.

İmralı canisinin BDP'lilere açıkladığı görüşleri, her ne hikmetse sızıntının kim tarafından yapıldığı kadar konuşulmamış, hele hele Başbakan birkaç dolaylı söz dışında bunun yanından bile geçmemiştir.

Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir'de, "Art niyetli haberlere, dedikodulara, söylentilere, medya üzerinden kurulan tuzaklara itibar etmeyin, biz açıklama yapmadıkça, teyit etmedikçe bütün söylentiler, dedikodular yalandır, iftiradır, asılsızdır." sözlerini rahatlıkla ve yüzü kızarmadan ulu orta kullanılabilmıştır.

Bir insanın alenileşmiş rezil düşünceleri böylesine çarpıtabilmesi için ya ar damarının çatlaması veya basiretinin bağlanması yeter sebep olacaktır.

Öncelikle şu hususun altını kalın olarak çiziyorum ki, Başbakan Erdoğan İmralı canisinin BDP'lilere hezeyanlar içinde açıkladığı düşüncelerin neresinde kendisine bir rol biçmektedir?

Bu kepezeliklere onay vermiş bu şerefsizliğe destek sağlamış mıdır?

Başbakan Erdoğan İmralı canisiyle neyi görüşmekte, neyin pazarlığını yapmakta, neleri vadetmektedir?





14 yıl evvel mevta olmuş, kadavra hâline dönmüş, sinmiş, bitmiş, İmralı kodesine tıklmış bir katili, tekrar Türk milletine ve devletine diklenen ve kafa tutan cürete getiren esas amil Başbakan'ın kapalı kapılar arkasında verdiği umutlar mıdır?

Başbakan Erdoğan; şeytanla, canavarla, şehidimizin, gazimizin varlığına namlu çeviren günahkarla hangi sözde çözüm ve barış projeleri altında buluşmaktadır?

Bunlar mutlaka cevaplandırılması ve açığa çıkarılması gereken sorulardır ve Başbakan gecikmemelidir.

Bildiğiniz üzere, İmralı canisinin BDP'li bölücülere söyledikleri sürpriz sayılmasa da yenilir yutulur türden değildir.

Şu sözler caninin ağzından dökülmüş ve kayıt altına alınmıştır:

"AKP'ye altın tepsi içinde iktidarı biz sunduk. Bize bir teşekkür etmediler."

"MİT'e darbe planlandı. Başbakan sıranın kendisine geleceğini gördü ve vatana ihanet suçundan tutuklanacaktı, ben devreye girdim ve süreci başlattım."

"Parlamentoda komisyonlar kurulacak, hakikat komisyonları kurulacak, akil adamlar denetiminde olacak. Çekilme o zaman olur. Çekildiğimiz anda gerillayı daha da büyüteceğiz. Çekilme Parlamento kararıyla olacak."

"Ne ev hapsi ne de af bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız. Başarılı olursak ne KCK tutuklusu kalır



ne başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Ölen ölecek.”

“Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey’in başkanlığını destekleriz. Biz AKP’yle bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz. Yalnız başkanlık ABD’deki gibi olmalı.”

“Vatandaşlık maddesini yazdırıyorum: Özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığını ifade eden her birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.”

“Sizin Türk milliyetçiliği dediğiniz faşist bir örgütlenmedir. Alet olamayız. Millet Arap, Türk ve Kürt’ü kapsar. Hedefimiz, Kürt-Türk ilişkilerinin özgür bir temelde anayasal bir ifadeye kavuşturulmasıdır.”

“Kürtler kendilerini özgürce ifade edecek ve yönetecektir. Şu anda yasa dayatırsak büyük alerji yaratır. AB yerel yönetim özerklik şartına şerh kalkarsa bu mesele önemli ölçüde çözülür.”

İşte Başbakan Erdoğan ve hükümeti kısaca belirtmeye çalıştığım bu görüşlerin sahibi bir kanlı teröristle Türk milletini masaya yatırmış ve Türkiye’yi yem olarak sırtlanın önüne koymuştur.

Merakımız, Başbakan’ın bu sözlere ne diyeceği ne tepki vereceğidir.

Temas etmek istediğim bir başka nokta ise, İmralı canisinin başta vatandaşlık tanımı olmak üzere, milliyetçiliği kötüleme ve



milleti etnik kimliklere indirme arayışının aynısıyla Başbakan'da da görüldüğü ve karşılık bulduğudur.

Başbakan ve canibaşı benzer kavramlarla, benzer fikirlerle ve süreç diye başlatılan sözde çözüm vasıtasıyla tam bir yıkım ikizi hâline gelmişlerdir.

İmralı, Başbakan'ın göz yummasıyla teröristbaşının yeni karargâhı hâline dönmüştür.

Başbakan Erdoğan ile İmralı canisi müzakere yapa yapa benzeşmişler, birbirlerinden etkilenmişler, aynı düşünce kirine bulaşmışlardır.

En sonunda İmralı canisi de Anayasa hazırlığına İmralı'dan müdahil olmuş ve tekliflerini TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna ulaştırmak üzere ulaklarına vermiştir.

Görüldüğü kadarıyla AKP, PKK ile anayasa yapmak amacıyla kolları sıvamıştır.

Acaba TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek bunlara ne diyecektir?

Öcalan'dan başkanlık konusunda açık çek alan Başbakan tahmin ediyoruz ki rahatlamış ve rahata ermiştir.

Önemli olan da zaten budur.

Türkiye'nin ne olacağı, Türk milletinin hangi zulümlere maruz kalacağı ve ne tip bir bölünme fırtınasına tutulacağı önemsiz ve anlamsızdır.



Yapılan hesaplar, içine girilen ihanet ilişkileri Başbakan Erdoğan'ın başkan olmasına, Öcalan ve militanlarının genel afla özgür kalmalarına kadar hız kesmeyecektir.

Bu çerçevede özerk Kürdistan AKP iktidarda kalırsa gözle kaş arasında inşa edilecek ve Kürt kökenli kardeşlerimizin iliği kurutulacaktır.

Ana muhalefet partisi CHP'nin de ne dediği ne söylediği ve nerede durduğu belli değildir.

CHP Genel Başkanı süreç denilen çöküş ve çözülme sürecine negatif yaklaşmadıklarını, ama bilgi alamadıklarını şikâyetle belirtmektedir.

Ana muhalefet partisi lideri ayrıca, "Neden ben yokum, ne konuşuyorsunuz bana da söyleyin, kredi verdim, paylaşın, şeffaf olun." türünden sözlerle rol kapmak derdine düşmüştür.

CHP'nin bir genel başkan yardımcısı ise İmralı canisinin vatandaşlık tarifinin, kendilerinin milliyetçilik anlayışıyla örtüştüğünü vurgun yemişçesine dile getirmiştir.

AKP-CHP-BDP-PKK yapılanması, aslında Sevr masasının dört bacağı, bölünmenin dört gözü, yıkım ve çözülmenin dört aşısı olarak durmadan zehir kusmakta ve milletimize pusı kurmaktadır.

İnanıyorum ki, bu olanları AKP'ye oy vermiş kardeşlerim, CHP'ye destek sağlamış kardeşlerim ve bu iki parti içindeki



vatansever Türkiye sevdalısı milletvekili arkadaşlarım öfkeyle, kızgınlıkla izlemektedir.

Bu karşılıklı itişmelere, söz düellolarına ve gelgitlere muhakkak ki Kürt kökenli vatandaşlarımın da bir itirazı olacaktır ve olmalıdır.

Bu kardeşlerim, Türk milletinin eşit ve onurlu birer mensubu olduklarını, Hakkârî'nin kaderinin İstanbul'dan ayrı tutulamayacağına iyi bilmelidirler.

Doğu ve Güneydoğu bölgemizde yaşayan insanlarımız, PKK'nın, İmralı canisinin ve AKP'nin baskı ve tasallutundan mutlaka kurtulmalı ve kurtarılmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi buna taliptir ve doğudan batıya, kuzeyden güneye her bir kardeşimi Cenab-ı Allah'ın eşsiz ve yeri dolmaz emaneti olarak görmeye dün olduğu gibi bugün de vardır ve devam edecektir.

Aramızdaki ayrık otlarını milletimin tüm fertleriyle birlikte temizleyeceğimize, bölücülerini, terör tüccarlarını, ara bozucuları ve BOP suyundan içenleri dışlayarak Türk milletini güçlü, Türkiye'yi küresel ölçekte sözü dinlenen itibarlı bir ülke yapacağımıza inanıyor, tüm gayretimizin buna dönük olduğunun bilmesini istiyorum.

Bize göre, cinayet örgütünden insanlık adımları beklenmemeli, Nevruz vadeli dillendirilen senaryoların daha maliyetli



olarak milletimize fatura edileceđi, terör örgütünün asla silah bırakmayacağı anlaşılmalıdır.

Başbakan farkında mıdır bilemem, ama analarımızın gözyaşını döken bizzat kendisi ve canlandırdığı terör örgütüdür.

Anaların ağlamasın diyenler, bu zamana kadar anaları inim inim inletmiştir.

Kandan geçinen, kayıplarımıza neden olan ve Türkiye'yi küresel ölüm karaborsasında satışı çıkaran Başbakan ve hükümetidir.

Ayrıca bize bulunmaz Hint kumaşı olmadığını söyleyerek kim olduğumuzu soran ve AKP'ye ve CHP'ye randevu vermeyişimizi sızlanarak dillendiren Başbakan'a diyeceklerim şunlardır:

Doğrudur, biz Hint kumaşı değiliz, olmaya da niyetimiz yoktur.

Bizim İmralı canisine pazarlık yapan, sözde çözüm limanına demirleyen ve Türk milletini çöküşe götüren hiç kimseyle görüşecek bir şeyimiz yoktur.

Başbakan tercih hakkını kullanmış ve teröristbaşıyla randevulaşarak tarafını belli etmiştir.

Bunun için bizimle görüşecek, konuşacak ve iletcek bir şeyi de kalmamıştır.



Milliyetçi Hareket Partisi Hint kumaşı değildir, ama Başbakan'ın panzehiri, bölücülük mikrobunun aşısı, terörün hasmı, kardeşliğin aşığı, huzurun bekçisi, istikrarın gözcüsü, gerçek barışın sözcüsü ve Türk milletinin ta kendisidir.

İmralı karanlığında yönünü kaybedenler, Kandil kuyusuna atlayanlar bizi anlayamaz, bizimle boy ölçüşemez.

Terör postacılığına kadar işi götürenler bizimle aynı hizada ve seviyede bulunamaz.

Mardin'de milliyetçiliğe ve Türklüğe küfür edip, Balıkesir'de tek millet diyerek münafıkça çark edenler bizimle buluşamaz, bizimle herhangi bir şey paylaşamaz.

Çünkü biz Milliyetçi Hareketiz, zikzak çizenlerden, patinaj yapanlardan, kötülüğün çukuruna, karambolun kucağına, kimliksizliğin uçurumuna düşenlerden ve yaşarken siyasi ceset hâline gelenlerden hamdolsun olmadık, asla da olmayacağız.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan konuşmalıdır. Başbakan cevap vermelidir. Başbakan yüreği ve cesareti varsa susmamalıdır.

AKP'yi iktidara getiren teröristbaşının içinde olduğu nifak cephesi mi yoksa büyük Türk milleti midir?

Başbakan'ı vatana ihanetten koruyup kolları arasına alan İmralı canisi midir?



Başbakan'ın Öcalan'a toz kondurmaması kendisine bir şükran ve vefa gösterisi midir?

Başbakan Erdoğan kimin namına, kimlerin hesabına çalışmaktadır?

Görevli olarak milletimizin içine mi sızmış, manevi değerlerimizi istismar ederek, yüce dinimizin buyruklarını siyasi malzeme yaparak gözleri mi boyamıştır?

AKP'nin Türk ordusuna düzenlediği operasyonlar PKK'ya ve İmralı canisine verilmiş bir sözün mü gereğidir?

BDP'lilerin emirle başlattıkları mektup trafiğine eskortluk yapan, PKK'yı sözde çözüm sürecine monte eden, bölücülerin Türk milletini kundaklamasına seyirci kalan bir siyasi iradenin Türk milletini temsil ettiğinden bundan sonra nasıl bahsedilecektir?

Gazimize saldıran, palavralarla vakit geçiren, orantısız sallayan, şehitlerimizi inciten, önüne gelenin şehit ve gazi derneği kurduğunu vicdansızca açıklayan bir siyasetçinin, ellerindeki silahla dağlarımızı mesken tutan canileri parlatmasını, övmesini ve iyi dileklerde bulunmasını hangi akıl hangi vicdan ve hangi insafla açıklamak mümkündür?

Başbakan İmralı canisiyle ortaklık kurup, gemiciklerden oluşan filolarını bir bir denizlerde yüzdürürken hiçbir mesele yoktur da şehit ve gazilerimiz acılarını paylaşmak ve seslerini duyurmak maksadıyla yasal dernekler kurunca mı sorun olmaktadır?





Gazilerimize, şehit yakınlarımıza şoursuzca saldıran, ağız dolusu kaba sözler sıralayan Başbakan'ın, İmralı canisine en ufak bir serzenişte dahi bulunmamasını ne biz ne de aziz milletimiz asla unutmayacaktır.

Başbakan Erdoğan teröristlerin sınır dışına çıkmaları çağrısını yinelerken, onlara dokunulmayacağını söylemektedir.

Sormak isterim ki, kendisi bu hukuksuzluğu bu kanun tanımaz ve takmaz yetkiyi kimden ve nereden almaktadır?

Bu zihniyetin içten içe bağlı olduğu siyasi başkenti Washington mudur? Londra mıdır? Brüksel midir? Erbil midir? Erivan mıdır? Değilse, neresidir?

İmralı canisinin boğazına urgan geçirdiği, PKK'nın ayağına pranga vurduğu bir hükümet bundan böyle Türkiye'yi nasıl ve ne şekilde yönetebilecektir?

Meclisteki bir avuç bölücünün her gün fevri ve fitne saçan sözlerini büyük Türk milleti daha ne zamana kadar duymaya mecbur bırakılacaktır?

Kandil'e giden bölücüler mal bulmuş mağribi gibi konuşmakta, en başta da PKK'nın kaçırdığı kardeşlerimiz üzerinden istismar kampanyası sürdürmektedir.

PKK, elinde tuttuğu kamu görevlilerimizi ezmek ve rencide etmek amacıyla görüntüler vermekte ve bu evlatlarımızın görüşlerini tehdit ve silah zoruyla kamuoyuna servis etmektedir.



Olanlar insanlık dıřıdır.

Bařbakan Erdoğan İmralı'ya methiyeler dűzerken, bűlűcű örgűt askerimizi, polisimizi ve kaymakam adayımızı kullanarak fırsatı ganimete evirmenin kurnazlıęıyla vakit kazanmaktadır.

Sanki iki devlet savařa girmiřtir de karřılıklı olarak tutsak deęiř tokuřu yapacak bir hava oluřmuřtur.

Cezaevlerimizde iřledikleri sulardan dolayı cezasını eken terűristler AKP'nin verdięi tavizlerle tutsak olarak deęerlendirilir olmuřtur.

Bu olacak řey deęildir.

AKP hűkűmeti aklını bařına almalı, hűkűm giymiř ve hűlen tutuklu bulunan terűristlerle, PKK'nın elinde tuttuęu evlatlarımızı aynı kategoride gűrme aymazlıęından ve bűylesi tehlikeli bir tutumdan uzaklařmalıdır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

AKP'nin yűnetimindeki bűlűcűlűk korusu bize, sizin űzűműnűz nedir diyerek sűrekli saldırmaktadır.

Eęer űzűmden kasıt Tűrkiye'nin bűlűnmesi ve milletimizin paralanması ise biz bu řekildeki bir űzűmű deęil elimizin tersiyle itmeyi, ayaklarımızın altında lime lime ezer ve ufalarız.



Bizim çözüm üslubumuzda, çözüm anlayışımızda teröre yardım ve yataklı yapmak, bölücülüğü diriltmek yoktur, olmayacaktır ve kesinkes bulunmayacaktır.

Bu itibarla, AKP-BDP-PKK'nın çözüm ve barış yaklaşımını hiçbir şart altında kabullenmeyeceğimiz ve benimsemeyeceğimiz ortadadır.

Önce şunu belirtmek istiyorum, bizim yegâne tercihimiz Türk milletinin birliğini ve kardeşliğini savunmak ve ayakta tutmaktır.

Çözüm diyerek bölünmeye ortak olacağımız sanılıyorsa, bunu dünya gözüyle kimseler göremeyecektir.

Millet şemsiyesi altında toplanmak, terör ve şiddet müelliflerine prim vermemek en başta gelen irademiz ve tavizsiz tutumumuzdur.

Biz değişik zaman ve tarihlerde bölücü terörün bitirilmesi konusundaki tekliflerimizi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımlı atmosferi gidermek için görüşlerimizi açıkladık, muhataplarımıza ilettik.

Başbakan'ın okuması, yazması varsa bunları önüne koyup gözden geçirerek istifade etmesi en samimi tavsiyemizdir.

Geldiğimiz bugünkü aşamada, tekraren bildirmek isterim ki, Milliyetçi Hareket Partisinin görüşleri özet olarak şunlardan ibarettir:



1- Her adımı Türk milletine ihanet olan, Türk devlet geleneğine aykırılıklarla malul bulunan ve açıkça da anayasal suç hâline gelen sözde barış ve çözüm süreci derhal kesilmeli, İmralı canisiyle müzakereler bitirilmelidir.

2- Dış politika uygulamaları süratle gözden geçirilmeli, komşu ülkelerin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunan ve koruyan, millî menfaatlerimiz doğrultusunda yeni bir dış politika konsepti kurgulanmalı ve kurulmalıdır.

3- Uluslararası hukuka aykırı şekilde, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan başta Mahmur olmak üzere bölücü örgütün tüm kampları dağıtılmalı, Birleşmiş Milletler nezdinde lobi çalışmaları ve diplomatik girişimler yoğunlaştırılmalı, Kandil imha edilmeli, gerekirse bölgesel aktörlerle iş birliği hâlinde terör sorununun üzerine gidilmelidir.

4- Sınır güvenliğimiz her düzeyde ve tam olarak sağlanmalıdır.

5- Bölücü örgüt mensupları silahlarını ön şartsız güvenlik güçlerimize teslim etmeli ve militanlar Türk adaletine teslim olmalıdır.

6- Yeni Büyükşehir Kanunu'nun, belediye sınırlarını il sınırı olarak düzenleyen hükmü iptal edilmelidir.

7- Anayasa çalışmalarında milletimizin birliğini, kimliğini, dilini sakatlayacak, devletin idari düzenini bozacak her türden düzenleme reddedilmelidir.



8 – Bölücülükle mücadele eylem planı hazırlanmalı, terörün insan, mali ve finansal kaynakları kurutulmalı ve eylem sahaları yok edilmelidir.

Başbakan Erdoğan unutmasın ki, yaptıkları ve tercih ettiği politikaları vatana ihanet suçunu oluşturmaktadır.

Böyle giderse kendisi ve hükümeti mutlaka hain damgasıyla damgalanacak ve Türk milletine hesap vermekten kaçamayacaktır.

Herkes bilmelidir ki,

- Çözülme ve bölünme sürecine, çözüm ve barış kılıfı geçirilmesi,
- Teröristlerle pazarlıkların diyalog ve müzakere sözleriyle hafifletilmesi,
- Demokratik özerkliğin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi kamuflejiyle yutturulması,
- Federasyonun başkanlık modeli kabuğuna gizlenmesi,
- Bölünmüş devlet yapısının demokratik cumhuriyet ismiyle kapatılması,
- Mütarekenin kabullendirilmesi için silahları susturma ve ellerin tetikten çekilme propagandasının seferber edilmesi,
- Genel af direncini kırmak için normalleşme sözlerinin kullanılması,



- Analar ağlamasının istismarıyla barış taleplerinin örtüstürülmesi,
- Millî birlik ve kardeşlik uyutmasıyla terörle mücadelenin sulandırılması ve tavsatılması,
- Ve Türk kimliğini Anayasa'dan çıkarmak için eşit vatandaşlık ifadesinin bahane olarak ileri sürülmesi hiç kimseyi kandırmaya yetmeyecek, aziz milletimizi de Allah'ın izniyle ikna edemeyecektir.

AKP ve kol kola girdiği bölücü şebekenin dili;

- Rahmani değil, şeytanidir.
- Birlik ve beraberliğe çağrı değil, kavgaya ve bölünmeye davettir.
- Çözüme değil çöküşe, barışa değil batışa ve bitişe neden olacaktır.

Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi AKP'nin sözde çözüm sürecine tümüyle karşıdır, ihanete direnmeye karardır, her şeyiyle milletimizin yanındadır ve var gücüyle de melanetin aşamayacağı millî siper olmayı sürdürecektir.

Başbakan ve partisi çözüm şakşakçılığının sonunda milletimizin kahrından, bedduasından kurtulamayacak ve mutlaka Türk adaletinin önünde hazır ol vaziyette yaptıklarının bedelini ödeyecektir.



Mühür vursalar da dilimize, kelepçe geçirseler de kolumuza, zincir taksalar da ayağımıza yine vatan deriz, yine millet deriz ve yine Türklük ve milliyetçilik uğruna düşeriz çetin yollara, kul olmayız Allah'tan başkasına ve çakmak çakmak gözlerimizle, hilal gibi bakışlarımızla meydan okuruz zifirî karanlığa.

Bu duygularla konuşmama son verirken siz muhterem milletvekili arkadaşlarımı ve değerli misafirlerimizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

12 MART 2013







**Değerli Milletvekilleri,**

**Sayın Misafirler,**

**Muhterem Basın Mensupları,**

Haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Geçtiğimiz hafta pazar günü, Almanya'da meydana gelen bir yangın ve sonucunda ortaya çıkan felaket tablosu hepimizin içini burkmuş ve hepimizi müteessir kılmıştır.

Afyonkarahisar'dan çıkıp iş ve geçim arayışıyla Almanya'ya kadar giden bir Türk ailesinin umutları, özlemleri ve hayalleri maalesef yarıda kalmıştır.

Nitekim Almanya'daki yangında birisi kadın, yedisi çocuk olmak üzere sekiz evladımız hayata gözlerini yummuştur.

Bu elem verici yangında vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine, Afyonkarahisarlı vatandaşlarıma baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.



Almanya'da belirli aralıklarla meydana gelen yangınlar ve bunun neticesinde hayatlarını kaybeden Türklerin varlığı herkesin bildiği gerçekler arasındadır.

Şu güne kadar, Türklerin oturduğu evlere yönelik düzenlenen değişik türden saldırı ve yapılan provokasyonlar fazlasıyla can ve mal kayıplarına yol açmıştır.

İşin dikkat çekici ve düşündürücü yanı, Almanya'da çıkan yangınların nedense hep Türkleri bulması ve Türklerin oturduğu evlerin yanmasıdır.

Ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimin kundaklanan her evi, yakılan her binası ümitlerin kaybolmasına, yaşama heveslerinin yitirilmesine yol açmaktadır.

Başta Almanya olmak üzere, Türk aileleri gözü dönmüş saldırganların ve yabancı düşmanı marjinal çevrelerin değişik zamanlarda hedefi hâline gelmiştir.

Ne var ki, ağır kayıplarımıza neden olan vahşi saldırıların tam manasıyla çözüldüğünü, fail ve zanlıların net olarak bulunduğunu söylemek şu ana kadar pek mümkün olmamıştır.

Özellikle Almanya'nın sicili bu anlamda iç acıcı olmayıp, gurbetçilerimizin yaşadığı dramlar, maruz kaldıkları acılar, uğradıkları suikastlar tümüyle bilinmektedir.

Bu ülkedeki ırkçı dehşetin, Neo-Nazi şiddetinin ve zenofobi hastalığının kardeşlerimizi nasıl hedefine aldığı farklı hadiselerden çıkardığımız tecrübelerle sabittir.



Sekiz günahsız kardeşimizin yanarak ve zehirlenerek can verdiği menfur hadisede tüm ihtimaller göz önüne alınmalı, tüm ipuçları özenle değerlendirilmelidir.

Alman yetkili makamlarının, arızalı bir sobadan çıktığıyla ilgili kamuoyuna açıkladıkları görüşleri, bize göre peşin yargının, acele hükmün bir eseridir.

Henüz bu üzücü olayın üzerinden birkaç gün bile geçmeden ve soruşturmanın selamete sonuca ulaşması beklenmeden böylesi bir izahat hiç şüphesiz yangının çok yönlü araştırılmasına fren olacaktır.

Parti olarak isteğimiz ve beklentimiz, AKP hükûmetinin imkan ve kaynaklarını kullanarak bu yangının peşini bırakmaması, soru işaretlerinin giderilmesi için elinden geleni çabayı göstermesidir.

Alman hükûmetinin; varsa suçluları ortaya çıkarması ya da yangına neden olan her ne ise kuşkuya yer bırakmayacak şekilde aydınlatması hem zorunlu hem gerekli hem de insanlığa karşı bir vazifesidir.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Bugün çok önemli bir tarihin yıldönümünü idrak ediyoruz.

Bağımsızlığımızın manifestosu, millî varlığımızın manzum ifadesi olan İstiklal Marşı'mız 92 yıl önce bugün, yani 12 Mart



1921 tarihinde TBMM'de büyük bir coşku ve heyecanla kabul edilmiştir.

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz duyuş ve hissedişyle kalem alınan istiklalimizin dizeleri aziz millet varlığına millî şuur ve inanç kaynağı olmuştur.

Büyük Millet Meclisinde ilk kez 1 Mart 1921 tarihinde Maarif vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından okunan ve 12 Mart 1921 Cumartesi günü de tezahürlerle kabul edilen istiklalimizin mısraları kurtuluşumuzun müjdesini vermiş, millet varlığının büyüklüğünü ilan etmiştir.

İstiklal Marşı'mız, yazıldığı ölüm kalım devrinin olduğu kadar, Türk milletine ait ebedi unsurların da bir destanı, sönmeyecek ve eskimeyecek bir şiirsel ifadesi olarak millî vicdanlarda yer etmiştir.

Millî varlık uğruna fedakârlık yapmanın kudsiliği, merhum şairimizin büyük telkin gücüne eklenen ve sadece Mehmet Akif'e ait olan vatan lirizmiyle birleşmiş ve ortaya muazzam bir eser çıkmıştır.

Merhum Akif, Türk milletinin ruhuna, benliğine ve gönlüne hitap ederek, üzeri küllenmiş iddiaları, geriye düşmüş hedefleri, bastırılmış millî arzuları alevlendirmiş ve kendisine has üslup marifetiyle harekete geçirmiştir.

Asırlarca elde ettiğimiz başarılarla hem sebep hem de kaynak olan millet olma ve millet hâlinde yaşama ülkümüz İstiklal Marşı'mızın temel motifi olarak oldukça belirleyici olmuştur.



Türk milletinin iman dolu varlığının, istilacıların, uçaklı, zırhlı ve ezici silahlarından daha üstün daha kudretli ve daha tesirli olduğu merhum şairimiz tarafından dile getirilmiştir.

Bu imanın zaferi, bu millî şahlanışın eşsiz duruşu en başta Çanakkale'de çeliğe ve tekniğe boyun eğmemiş, ardından da millî mücadele'de her türlü müteceviz emellere rağmen diz çökmemiştir.

İstiklal Marşı'mız milliyetçiliğin, Türk milletine duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonucunda hayat bulmuş, esas anlamına kavuşmuştur.

Tereddütsüz diyebilirim ki, milliyetçiliği ayaklar altına alan siyasi zihniyet ne merhum şairimizi ne de istiklalimizin manzum seslenişini gerçek anlamda kavrayamayacak ölçüde millî köklerimize yabancılaşmış ve uzaklara düşmüştür.

Zira merhum şairimizin kökeni ne olursa olsun, her deyişi her beyanı ve her mücadelesi Türk milletini yükseltme, Türk milletini hak ettiği yerlerde görme ülküsü üzerine bina edilmiştir.

Sömürgeci niyetlerin Türk milletinin iman dolu göğsüne çarparak sönmesi, Türklüğün duvarını aşamadan durdurulması en güzel ve veciz şekilde onun dizelerinde özetlenmiştir.

Emperyalistlerin namert komplosu, insanlığı boşa çıkaran bozguncu ve işgalci adımları ancak ve ancak, merhum şairimiz gibi Türk milletine derinden bağlanan faziletli ve vatansever yürekler tarafından ezilmiş ve reddedilmiştir.



Tek diři kalmıř canavarlar, insanlıklarını barut ve silah yığınađının içinde kaybetmiřler, çok řükür ne yaptılarsa amaçlarına ulařamamıřlar, neyi öngördülerse bařaramamıřlardır.

Merhum Akif, zulme direnen, zalime teslim olmayan, kanlı ellere sırf çözümler ve barıř namına sırnařmayı, dalkavukluđu aklından dahi geçirmeyen yüksek bir ahlak timsali olarak gönüllere taht kurmuřtur.

Akif'in yazdıđı İstiklal Marřı, Türk milletinin müřterek iradesi ve beyanı olarak görmesini bildikten sonra herkese önemli sorumluluklar yüklemiřtir.

İstiklal Marřı'nda millet vardır, Türklük vardır, milliyetçilik her satırındadır.

Bađımsız yařama, bađımsız kalma ve bađımsızlıđa leke sürdürmemeye isteđi ana fikir olarak belirlenmiř, her řeyin önüne koyulmuřtur.

Merhum řairimizin her řiiri, zamanın ve mekânın mahdut planından öteye atlayarak varlıđın ve yaratılıřın özü üstünde bizi düşünmeye, sızlanmaya ve cořmaya götürmektedir.

Akif bilhassa Türk milletine hediye ettiđi İstiklal Marř'ıyla, içinde yařadıđı devri ařmıř, zamanın dar cetvellerini kırmıř, millî bedeni kalıplara sokmaya çalıřan karamsarlıkları haykırarak yıkmıřtır.

Onun dizelerinde Türk milleti merkezde, kapsayıcı ve dıřa dönük milliyetçilik kılavuz deđerde, Türklük ise rehber olarak ön plandadır.



Kendisine, bir ara, "Üstat sizi Türkçü görüyorum." diyen birisine karşı verdiği şu ibret verici cevap ise merhum şairimizin sahip olduğu düşünce ve zihniyetinin adeta özetidir:

"Ya ne zannediyorsun. Türk'e hiçbir kavmin horoz olmasına tahammül edemem."

İşte Mehmet Akif Ersoy budur, bu kadar net ve millî bir şahsiyettir.

İstiklal Marş'ımızı da bu anlayışla kaleme almış ve Türk milletine emanet bırakmıştır.

"Türklükle karşımıza gelmeyin" diyenlerin merhum şairimizin kapısından bile geçemeyeceği, milliyetçiliği ırkçılıkla bir görenlerin adını bile anmaya yüzlerinin olmayacağı gün gibi ortadadır.

Mehmet Akif Ersoy sömürgecilerden beslenmemiş, küresel planlara uyduluk yapmamış, düşmana paspaslık etmemiş, çözüm diyerek vatana göz diken uğursuzlardan hamdolsun medet ummamıştır.

Kendisi Türklüğünü inkâra gitmediği gibi, milleti de etnik kimliklerden ibaret görmemiştir.

Çünkü Mehmet Akif Ersoy Türk olmuş, 36'yı değil biri, birliği benimsemiş, Türk kalmış ve Türk milletinin övüneceği millî bir deha olmayı her hâliyle hak etmiştir.





İstiklal Marşımızın kabul edilmişinin 92'nci yıl dönümünde merhum vatan şairimizi şükran hislerimle anıyor, kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Dileğim odur ki, Yüce Allah bir daha bu aziz millete İstiklal Marşı yazdırmamasın, bir daha kara ve karanlık günler yaşatmasın ve bir daha da bağımsızlığını tehlikeye düşürmesin.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Milletçe karşı karşıya kaldığımız bugünkü tehlikeler anormal boyutlara ulaşmış durumdadır.

İtinayla, dikkatle, titiz bir perspektifle takip ediyoruz ki, millet ve devlet olarak yakın tarihin en ağır bunalım ve karanlık döneminden geçmekteyiz.

Türkiye'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve hayat hakları vahim şekilde tırpanlanmakta, acı verici biçimde hırpalanmaktadır.

Çıkış merkezi ve yayılma güzergâhı malum nifak bulutu ülkemizin üzerini örtmüş, millî birliğimizi sıkıntıya sokmuştur.

AKP yönetimi istilacı ve işgalci unsurları aratmayacak derecede zulmün ve millî değer karşıtlığının ismi olmuş, aynı zamanda her melanete kucak açmıştır.

Türkiye AKP'yle birlikte dününden, dirliğinden, dileklerinden ve direncinden hızla kopmaya başlamıştır.



Milleti inkâr eden, milliyetçiliği imha etmeye kalkışan ve Türk kimliğini bastırmayı hedefine alan iktidar partisi kontrol ve dengesini tamamen kaybetmiştir.

Yeni mandacılar, palazlanan bölücüler, cesaret kazanan teröristler, küstahlaşan kimliksizler, zıvanadan çıkan vatansızlar, ipten kazıktan boşanan millet düşmanları AKP'yle bir olmuşlar, beraberliklerini pekiştirmişlerdir.

Millilik hissiyatına tahammülsüz çevreler gittikçe azıtmışlar ve kendilerine sunulan geniş imkânları sonuna kadar kullanmışlardır.

Siyasi, ahlaki ve vicdani yörüngesini kaybeden AKP hükümeti, tüm belaların, tüm kötülüklerin ve tüm bedbahtlıkların ana arteri hâline gelmiştir.

Ülkemizin bugünkü durumu maalesef çok ciddidir, gelişmeler kaygı vericidir ve ortaya çıkan ilişkiler felaket habercisidir.

Abartısız söylemek isterim ki, Türkiye dört bir koldan kuşatılmış, her tarafından sarılmıştır.

Nerede duracağı, nasıl biteceği, hangi kayıplarla dineceği kabaca belli olan yıkım ve çöküş süreci her tarafı kaplamış her yere sıçramıştır.

Medya tarafsızlığını yitirdiğinden, iktidarın borazanı hâline gelerek milletimizi bölme kampanyasına destek çıkmaktadır.

İş dünyası yalnızca kârını, elde edeceği kazancını hesap ederek iktidarla ters düşmemek adına her mihnete kucak açmakta, her kepezeliğe onay vermektedir.



Önemli sayıdaki sivil toplum kuruluşları iktidarın taciz ve gözdağlarıyla kafaları bulandırmak, akılları karıştırmak ve millî duyarlılıkları saptırmak amacıyla var gücüyle inisiyatif almaktadır.

Manevi değerlerimiz, inanç ve iman ölçülerimiz yanlışı ve yozlaşmayı toplumun geniş kesimlerine kabullendirmek için malzeme yapılmaktadır.

İsminin başına aydın sıfatı ekleyerek kalemlerini silah gibi kullanan güruh, iktidar nimetlerinden istifade etmek için her ilkesizliğe payandalık yapmakta ve yüzsüzce ihanet projelerinin savunuculuğunu üstlenmektedir.

Sağdan sola tüm renkleri içinde barındıran siyaset kurumu taviz ve teslimiyet şemsiyesi altında toplanarak Türkiye'nin tasfiye olmasına katkı vermektedir.

İşsizlik ve yoksulluk ağında can çekişen toplum kesimleri doğal olarak kendi dertlerine düştüklerinden hazin gelişmelere karşı ilgisiz ve mesafeli durmaktadır.

Tüm bunlar olurken, umut güneşimiz gölgelenmekte, pozitif beklentiler körelmektedir.

İstikrara çıkan yolların bir bir kapanmasına karşılık, kaos kapıları süratli bir şekilde açılmaktadır.

Türkiye, içinde AKP'nin bulunduğu malum çevreler tarafından uçuruma, bitişe, sona ve imhaya doğru hızla itilmektedir.



Gayrimeşru oluşum ve istekler, yasadışı eğilim ve iddialar pıtrak gibi çoğalmakta, sel gibi yayılmaktadır.

Söyler misiniz bana, Türk milleti yüz yüze kaldığı alçaklıkları nasıl ve ne şekilde telafi edecektir?

Karşılaştığı rezaletlerin hangi yollarla üstesinden gelecektir?

Millî damarlarımızı kesmeye çalışan, milliyetçiliği ayaklar altına alan, Türklüğü yok etmeye çalışan art niyetlilere bundan sonra nasıl tahammül edecek, nasıl katlanacaktır?

Yaşanmadık daha ne kalmıştır? Görülmedik daha neler vardır?

Türk milleti daha ne kadar aldatılacak daha ne kadar hüsrana uğratilecektir?

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Açıktır ki, Türkiye kötü, iş bilmez, beceriksiz ve kusurlu bir siyasi yönetim altında çok ciddi sorunlarla sarsılmaktadır.

Milletimiz feryat etmekte ve şikâyetler gün geçtikçe artış göstermektedir.

Rejim içten içe oyulmakta, Türk milleti peş peşe saldırı ve tahriklere maruz kalmaktadır.

AKP hükûmetiyle birlikte dibe vuran demokratik kültür, yıpratılan millî kimlik, heba edilen bin yıllık kardeşlik, israf edilen ve boşa geçen yıllar hepimiz için kaygı verici bir düzeye gelmiştir.



Bugün Türkiye;

- Kanlı terörün itibar kazandığı, militanlarının meşru siyasi aktör mertebesine çıkarılmak için uğraşıldığı ve bölücülüğün hükûmet eliyle yaygınlaştırıldığı,

- Millî birliğimizin ve üniter devlet yapımızın imhasını amaçlayan hain senaryoların, terör dayatmalarının her gün bir yenisinin servis edildiği,

- Çözüm diyerek çözümlenin, barış diyerek bitişin ısrarla hükûmetin başını çektiği bölünme heveslisi ittifak tarafından seslendirildiği ve ileriye taşındığı,

- Etnikçi, kavmiyetçi ve ilkel bir mantık garabetiyle milleti küçültmeye, millî değerlerimizi ufalamaya son sürat devam eden mihrakların durmak bilmeyen yıkıcı adımlarının yaşandığı sahipsiz ve korumasız bir ülke hâline dönüştürülmüştür.

AKP hükûmetinin baştan savma ve yalnızca kardeşliğimizi zedelemeye yol açan politikalarıyla;

- Millî değerlerimiz aşınmış, millî kimliğimiz linç edilmiştir.
- Millî birliğimiz yaralanmış, birlikte yaşama idealimiz zayıflatılmıştır.

- Tarihi gerçeklerimiz çarpıtılmış, geçmişimiz suçlanmıştır.
- Dilimiz sahipsiz bırakılmış, maneviyatımız istismar malzemesi yapılmıştır.



- Üniter devlet yapımız saldırılara açık hâle getirilmiş, güvenliğimiz zedelenmiştir.
- Bölücülük kutsanmış, bölücü talepler karşılanmış ve bölücü terör aşama aşama amaçlarına ulaşma kulvarına sokulmuştur.
- Terör suçluları hak arayan masumlar, terör örgütü devlete denk bir aktör hâline getirilmiştir.

Gelişmelerden anlaşılmaktadır ki, insan öldürmekle pozisyonlarını sağlamlaştıran, yakıp yıkmakla pazarlık güçlerini artıran caniler AKP'ye yön vermekte ve siyasi kararlarını rehlin almaktadır.

Bugün milletimizin karşısında oluşan ve bir araya gelen AKP-BDP-PKK-CHP ve İmralı canisinden oluşan birleşik husumet cephesi her geçen gün etkinlik kazanmakta, tahrik kampanyasına her seferinde yenilerini eklemektedir.

Başbakan Erdoğan'ın telaş ve aceleyle her zemin ve platformda destek dilencilğine müracaat ettiği sözde çözüm süreci bu cephenin yegane umudu, yegâne varlık nedeni hâline gelmiştir.

AKP zihniyeti, İmralı canisi ve örgütüyle kurduğu ilişki ve diyaloglarına süreç kılıfı giydirmiş, çözüm elbisesi dikmiştir.

Türk milletinin yanlışa rıza göstermesi, bölünmeye sessiz kalması, teröristbaşıyla yapılan pazarlıkları makul karşılaması için yoğun ve olağanüstü bir gayret bizzat Başbakan tarafından sergilenmektedir.



Başbakan Erdoğan analardan destek istemekte, hayır dua beklemektedir.

Ne büyük bir çelişkidir ki, "Siz isterseniz olur." diyerek sanki analar istemiyormuş gibi bir algı ve imaj oluşturmanın arayışına ve istismarına yönelmiştir.

Başbakan'ın, kötülüğün, günahın, fitnenin ve bozgunculuğun meşrulaşması adına dua talebinde bulunması münafıkça bir tavır olarak görülmeli, böyle bilinmelidir.

Acaba, Başbakan İmralı canisi lehine dua istediğinin farkında mıdır?

PKK'nın taleplerine destek toplama çabasına girerek riya ve yalana battığının bilincinde midir?

Başbakan Erdoğan ve hükümeti BDP'yle birlikte işbirliği hâlinde Kandil ve İmralı'ya köprü vazifesi görürken, milletimizin şahit olduğu manzaralar millî vicdanları infiale sürüklemiştir.

İmralı canisinden, kanlı mürekkeple yazılan mektupları alarak Kandil ve Avrupa'nın yolunu tutan BDP'li milletvekillerinin, AKP müsamahası ve toleransıya içine girdikleri ilişkiler ağı, verdikleri pozlar her anlamda utanç vesikasıdır.

İnanıyorum ki, her millet evladı, 1 Mart tarihinde bölücü siyasetin uzantısı BDP'li milletvekillerinin, PKK terör örgütünün Kandil inindeki görüntülerini lanetlemiş ve nefretle karşılamıştır.



Bir masa etrafında toplanarak PKK paçavralarının ve İmralı canisi posterinin altında görüntü verilmesi neresinden bakarsak bakalım rezalettir, ihanettir ve Türk milletine meydan okumadır.

Kandil'deki terör elebaşısı Karayılan, kurulan bir masanın baş köşesine tünemiş ve TBMM üyesi olarak her imkanı kullanan sözde milletvekili suretleri de terbiye edilecek bir çocuk edasıyla süklüm püklüm kendilerine ayrılan yerlere çökmüşlerdir.

Bu manzaranın, geçtiğimiz yılın 18 Ağustos günü, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Güzelyaka Mezrası'nda, BDP'li 9 milletvekiliyle bir grup PKK militanın sarmaş dolaş görüntüsünden hiçbir farkı olmadığı, hatta daha da kötüsü olduğu su götürmez bir gerçektir.

BDP'liler Hakkâri'deki kucaklaşmalarını daha ileriye taşımışlar, bu kez de AKP müşahitliği altında özlemlerini Kandil'de gidermişlerdir.

Hakkâri'deki görüntülere köpüren Başbakan nedense Kandil'deki fotoğraflara ses çıkarmamış, herhangi bir eleştiri getirmemiştir.

Oysaki Başbakan'ın geçtiğimiz yılki ihanet buluşmasından sonra BDP'lilere yönelik olarak çok sert beyanatlar verdiği hepimizin hatırındadır.

Bu kapsamda, şu sözler Başbakan Erdoğan'ın ağzından BDP'yi hedef alarak çıkmıştır:





• “Gördüğünüz gibi milletvekilleri kardeşler olarak birbirlerine sarılabiliyorlar. Öyle diyorlar. Bütün bunların hepsi kayıtlarda var. Medya zaten bunların tespitini yapmış vaziyette. Tabii bize düşen nedir? Bu ne muhabbet demektir.”

• “Bunlar siyasetçi olmaktan çıktılar. Teröristle kucaklaşana ben nasıl siyasetçi deyim. Dokuz milletvekilinin gösterdiği tablo yenilir yutulur bir tablo değil. Biz böyle bir milletvekili tanımıyoruz.”

• Milletın gözünün önünde gittiler efendilerine sırtlarını sıvazlattılar. İnanın kameralar orada olmasaydı bunlar o terörist efendilerinin ellerini öperlerdi. İnanın kameralar olmasaydı bunlar terörist efendilerinden üç kuruş da harçlık alırlardı.

• “Kalkacaksın teröristlerle kucaklaşacaksın, sonra ‘Merhaba dedik.’ diyeceksin. Artık merhabanın adresi de değişti. Bu parlamento yol geçen hanı değildir. Samimi olarak bu millete hizmet etmek isteyenlerin yeridir. Bu parti isminin aksine barışı isteyen değil barışı engelleyen parti oldu. Silahlı efendilerine karşı cesur bir tavır sergileyemedi.”

• Gidip teröristle kucaklaşacak, milletin gözüne baka baka fotoğraf verecek, bu tür densizlikleri yapacak kadar bu ülkeden kopmuşlar. Yargı görevini yapar. Parlamentoya gelince biz de gereği neyse yapacağız. Arkadaşlar bu parlamento yol geçen hanı değil.

• Ya Kandil'e ya Meclise gideceksin. Bunların sine-i milletleri var mı? Bunlar sine-i PKK'ya dönerler. Milletın sinesinde bunlara yer yok.



• Kandil'deki efendilerine yeter artık diyecek cesareti hiçbir zaman kendilerinde bulamadılar. Kandil'in emirlerini, talimatlarını sorgulayabilecek kadar bile kendi ayaklarının üzerinde duramadılar. Dağdaki teröristin elini öpüp sırtını sıvazlatıp 3 kuruş da bayram harçlığı alacak kadar zavallılaştırmışlar. Bu BDP yönetiminden sorgusuz sualsiz itaatten başka hiçbir şey beklenemez.

• Meclise geldiğinde bizler, dokunulmazlık zırhına bürünen bu zevatla ilgili kararımızı, dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz. Ondan sonrası artık yargıya aittir.

Üstün körü baktığımızda, Başbakan'ın bu sözleriyle BDP-PKK arasında gerçekleşen sevgi gösterilerine çok kızdığı anlaşılmaktadır.

Çok değil, yaklaşık 6 ay önceki beyanatlarıyla BDP-PKK buluşmasına zehir kustuğunu görülmektedir.

BDP'ye kızgınlığı, BDP'ye hıncı ve BDP'ye tahammülsüzlüğü bu sözlere bakıldığında bir hayli fazladır.

Ancak aynı sahnelerin daha ağır ve daha vahimi, bu defa terör örgütünün bir elebaşısı ve BDP'li milletvekilleri arasında herkesin gözü önünde cereyan etmiş, fakat Başbakan'dan en küçük bir eleştiri gelmemiştir.

Peki, sorarım sizlere, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değil midir?



PKK'yla görüşmek, militanlara sarılmak ve sevgi yumağı oluşturmak dün kötüdür de, bugün mü makbuldür?

Bu kısa zaman içinde deęişen ne olmuştur?

Merakımız Başbakan'ın, BDP'lileri kapsamına alan yeni bir dokunulmazlık resti çekip çekmeyeceğidir.

Nasılsa kendisi Türk milletini yalanlarla, toz pembe masallarla yanıltmaya alışmış ve bunu da meslek edinmiştir.

TBMM'de görev alan bir grup milletvekilinin, PKK terör örgütüyle ne ad altında olursa olsun bir araya gelmesi, aleni görüşme yapması, mesaj alıp vermesi Türk devletine ve Türk milletine işlenmiş en büyük suçlardan birisidir.

Ve buna göz yuman, destek sağlayan, kolaylık gösteren, ortam açan kim olursa olsun, isminin başında hangi sıfat yer alırsa alsın ihanete kasten ve bilerek tam teşebbüsten çanak tutmakla suçlanacaktır.

İmralı'dan Kandil'e kadar, AKP ve diğerlerini de içine alan ihanet kuşağının kara yüzlüleri şimdilik rahat olsalar da, günü geldiğinde bugünlerin hesabını faiziyle birlikte vermek durumunda kalacaklardır.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Teröristbaşı Öcalan'ın, muhataplarına iletilmek üzere, İmralı'ya giden ikinci heyete verdiği üç mektubun, BDP, Kandil ve Avrupa'ya ulaştırıldığı hepimizin malumlarıdır.

İmralı canisi, söz konusu mektuplarda, 15 Ağustos 2009 tarihinde deklare ettiği yol haritalarını kısaltarak yeniden hazırlamış ve üç aşamalı sözde çözüm önerilerinin 21 Mart 2013 tarihine kadar hayata geçirilmesini beyan etmiştir.

Bölücübaşı ve örgütü aradıkları fırsatları bulduklarından dolayı müzakerelerin yönünü belirlemekten ve sözde çözüm süreci isimli çöküş pazarlıklarının seyrini tayin etmek için her kozu kullanmaktan geri durmayacaktır.

Bundan sonraki ilk aşamada, bölücü terör örgütü ve canibaşının MİT'in devreden çıkması için bastıracakları ve sözüm ona siyasal aktörlerin sürece girmesini dayatacakları beklenmelidir.

PKK'nın direkt olarak sanal çözüm sürecine girebilmesi için AKP üzerinde yoğun kulis faaliyeti yürütülmesi sürpriz sayılmayacaktır.

Görüşmelerle iyice olgunlaşan ve alıp verme üzerine yaslanan doğrudan müzakereler bir engel çıkmazsa ivme alacak, parlamento içerisinden heyetler oluşturulması AKP zihniyetinin bastırmasıyla gerçekleşebilecektir.



Yürütülen pazarlıkların bir ucunda teröristbaşı bulunurken, diğer ucunda heyecanla yerini sağlamlaştıran Başbakan Erdoğan Türkiye ve Türk milletini bölünmenin ve paylaşmanın karanlık labirentine çekecektir.

Bize göre tam bir çöküş ve çözülüş olan süreç içinde, yabancı ülkelerin, bölgesel unsurların etkin ve yönlendirici bir pozisyonla müdahil olacakları göz önüne alındığında, Türkiye'nin çok bilinmeyenli bir kördüğümün içine kısırılacağı şimdiden görülmelidir.

Bu şartlar altında PKK'nın silah bırakması, Başbakan'ın deyimiyle silahlarını gömmesi imkansızdır.

AKP bu gidişle ateşkesi razı olacak ve PKK terör örgütü iktidarı tümüyle avucunun içine alacaktır.

Bugünkü müsait ortam içinde, BDP'liler çıldırma gibi konuşmakta, yağma mala konmuş sıkılmaz, utanmaz ve arlanmaz güruh gibi hareket etmeyi mübah saymaktadır.

İyice zıvanadan çıkan bu bölücü kadronun bildik üsluplarını kokusuzca kullandığı görülmektedir.

Artık AKP ile BDP bir olmuş, birliktelik kurmuş; İmralı amigoluğu ve Kandil soytarılığı rollerini hevesle oynamaya başlamışlardır.

Türk milletine muhasım, Türk milletine yan bakan ve tuzak kuran bu iki bölücü siyaset adresi çirkinlikte sınır ve kural tanımaz hâle gelmiştir.



Başbakan ise dünkü sözlerine aldırmadan, sanki hiçbir şey olmamış gibi önüne bakmakta, karanlıkta ısıklık çalan korkak bir ruh hâliyle PKK-BDP ve İmralı diklenmelerini sünger gibi emmektedir.

Bir gazeteye sızan İmralı canisinin beyanatlarını kim ya da kimler tarafından servis edildiğini manidar şekilde kafaya takan Başbakan, gerçek faili görmezden gelmeyi var gücüyle sürdürmektedir.

Hâlbuki, İmralı canisinin açıklamaları her şeyi gözler önüne sermekte, PKK'nın niyetlerini ve taleplerindeki tavizsizliği tüm hatlarıyla ifşa etmektedir.

Ancak Başbakan hâlâ "Açıklayın, yoksa ben açıklarım." diyerek BDP'ye sözüm ona tehditler savurmaktadır.

Anlaşılan sızıntının ihalesi BDP'deki çaycı, fotokopici ve odacıların üzerine kalacak, bu şekilde çakma bir kurban ve kurbanlar listesi sus payı olarak AKP'ye iletilecektir.

Başbakan Erdoğan da mutlu olacak, gönül huzuruyla süreç denilen milleti süründürme pespayeliğine artan bir şevkle devam edecektir.



## Değerli Milletvekilleri,

Başbakan Erdoğan katıldığı her programda, düzenlediği her yurt içi ziyarette, yaptığı her konuşmada İmralı canisinin beyanatlarını kastederek yalana, dedikoduya ve asılsız haberlere itibar edilmemesini istemektedir.

Ve kendilerine güvenilmesini beklemektedir.

Başbakan Erdoğan nesine güven duyulmasını, hangi sözüne inanılmasını istemektedir?

Kısa süre önce BDP'lerin dokunulmazlığını kaldırmaya çalışan Başbakan'a mı, yoksa BDP'lilerle yapışık ikiz olduğunu tescilleyen Başbakan'a mı güvenilmelidir?

BDP'lilere en ağır sözleri sıralayan Başbakan'a mı, yoksa Sinop'taki olaylardan sonra bölücü milletvekilleri arkalayan ve söz söyletmeyen Başbakan'a mı güvenilmelidir?

Vatan coğrafyası üzerinde ameliyat yaptırtmam diyen Başbakan'a mı, etnik cerrahlığa soyunarak İmralı canisinin pas tutmuş neşterini zimmetine geçiren Başbakan'a mı güvenilmelidir?

Teröristbaşını kastederek, "Ben olsam asardım." diyen Başbakan'a mı, İmralı'yla çözüm sürecini başlattık diyen Başbakan'a mı itimat edilmelidir?



PKK'ya yönelik olarak, "Silahlarınızı ayaklarınızın altına alacaksınız, siyasetinizi parlamentoda yapacaksınız." açıklamasını yapan Başbakan'a mı, "Döktükleri kanda boğulacaklar." diyen Başbakan'a mı inanılmalıdır?

"Biz bu milletin hizmetkârıyız." diyen Başbakan'a mı, "Nankör, ekme bulamayanlar, ekmeği tepenler, al ananı da git, o oy senin olsun, önüne gelen şehit-gazi derneği kuruyor, gözünü toprak doyursun, askerlik yan gelip yatma yeri değildir." diyerek herkesi azarlayan Başbakan'a mı itibar edilmelidir.

Türk milleti hangi Başbakan'a, hangi Erdoğan'a inanmalı ve itibar etmelidir?

Türkiye'yi kaç Başbakan yönetmektedir?

Ve Başbakan Erdoğan'ın kaç yüzü kaç rengi kaç dili ve kaç ruhu bulunmaktadır?

Sayın Erdoğan'ın böyle bir zihnî bulanıklığı, şuursuzluğu ülke yönetimindeki ehliyetini kaybettiğini de göstermektedir.

Bu aşamada, konumuzla ilgi ve yakınlığı itibarıyla, rahmet elçisi efendimizin bir hadisini sizlere hatırlatmayı zorunlu addediyorum.

Peygamber'imiz, yüce Allah'ın kıyamette üç grup insanla konuşmayacağını buyurmaktadır.





Bunlar; yalan söyleyen, hileye başvuran ve halkına eziyet eden yöneticilerdir.

Görüldüğü kadarıyla Başbakan Erdoğan'ın işi bir hayli zorlaşmış bir hayli de tehlikeli hâl almıştır.

Başbakan her defasında, büyük lokma yemiş, büyük laf etmiş ve doğal olarak bunların altında bir bir ezilmiştir.

Gelgitleri, zikzakları bize göre, çifte standardın, ikiyüzlülüğün, siyasi iffetsizliğin daniskasından başka bir şey değildir.

Başbakan Erdoğan işine geldiğinde BDP ve PKK'ya atıp tutmakta, işine gelmeyince de suya yazı yazmakla, ipe un sermekle ve üç maymunu oynamakla meşgul olmaktadır.

Bir siyasetçi; ne zaman başarısız olduğunu anlar ne zaman işlerin sarpa sardığını fark ederse, o andan itibaren korkunun zindanlarına, çelişkilerin hücrelerine, yalanın bodrum katlarına zihnini ve düşüncelerini esir bırakacak kadar kendisini inkâra yönelmektedir.

Siyasi tarihimizin her devresi böylesi zavallılarla, böylesi karakter fukaralarıyla doludur.

Bu söylediklerim Başbakan Erdoğan açısından iki defa daha doğru, iki defa daha geçerlidir.

Başbakan Erdoğan talkını ele verirken, salkımı da kendi yutmaktadır.



Gerçekleri çarpıtan, yolundan dönen, sürekli kıvıran, doğrularla yollarını ayıran, tutarsızlıkta bocalayan ve her adımı fiyaskoya dönen siyaset ahlaksızlığı, Türkiye'nin hâlihazırda başına musibet olarak çökmüştür.

Anlaşılan Başbakan hem kendisinden hem de gerçeklerden kaçacak kadar iradesini çarçur etmiş ve bunu da başkalarının eline bedelsiz devretmiştir.

Türkiye fosilleşmiş bir siyasetçinin, cılkı çıkmış yalan abidesinin, foyası dökülmüş aldatma markasının üzümlük söylemeliyim ki pençesinde can çekişen bir duruma gerilemiştir.

Kendisinin ve partisinin eridiğini, sahtekârlıkla hatları çizilen ısmarlama AKP mizanseninin çöktüğünü gören Başbakan'ın ayağı dolaşmakta ve her seferinde tenakuz çamuruna düşmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Başbakan'ın inşa ettiği siyasi mimari çürümüş, popülizmden nemalanan siyaset üslubu dibe inmiştir.

Buradan şimdilik çıkış yoktur ve kalmamıştır.

Tüm yollar tıkanmış, tüm geçitler yalan ve palavraya batan Başbakan'a kapanmıştır.

Biliniz ki, kendisi için buradan çıkış yalnızca Yüce Divan vasıtasıyla olacaktır.



Milliyetçi Hareket Partisi her şeyi izlemekte, gerekli tüm notlarını almakta ve Türk milleti adına yapılan yanlış ve hainliklerin faturasını muhataplarının önüne bir bir koymak için sabırsızlanmaktadır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

AKP gemisi süreç dehlizine gözü kapalı girmiş ve yönünü kaybettiğinden rotasını bodoslama fırtınanın ortasına çevirmiştir.

İmralı canisi kılavuz kaptan rolüyle dümen başına geçmiş, Başbakan Erdoğan'a talimatlar vermiştir.

Tabiatıyla Başbakan'ın ne olduğu ne durumlara düştüğü ve hangi küçültücü hâllere saptığı bizim meselemiz değildir.

Ancak Türkiye ve Türk milleti çok ciddi bunalım döngüsünün tam ucunda olduğundan, endişemiz doğal olarak artmıştır.

Hem ülke içinde hem de ülke dışında alarm zilleri kuvvetli şekilde çalmaktadır.

Sınırlarımızın önemli bir bölümünün PKK'nın denetim ve kontrolüne geçtiği medyaya kadar yansımıştır.

AKP zihniyeti, Esad rejimiyle mücadele etmek uğruna PYD-PKK terörüne göz yummuş, kucak açmıştır.

Ayrıca El Kaide örgütlenmesi de almış başını gitmiştir.

Görülmektedir ki, sınırlarımızın hemen yanı başında birden fazla Kandil Dağı imal edilmektedir.



Muhtemelen, PKK stratejik hedefleri doğrultusunda AKP'yle köşe kapmaca oynayacak, sağ gösterip sol vuracaktır.

Gelişmelerin istikameti bu yöndedir.

PKK'nın silahı bırakarak sınır dışına çıkacağı iddiaları kuşkusuz gerçekleşmeyecek, gerçekleşse bile sınırlarımızın hemen bitişiğinde kurulan mobil terör kampları militanların yeni sığınağı hâline gelecektir.

İmralı canisine ümit bağlayan Başbakan ve hükûmeti, bir yandan caninin özgürlük yolunu yavaş yavaş asfaltlarken, diğer yandan özerkliğin, arkasında da bağımsız Kürdistan'ın kuruluş senedini el altından hazırlamaktadır.

BDP'li bölücülerin; "Öcalan'a özgürlük, PKK'ya statü" olarak yorumlanabilecek sözleri aslında her şeyi gözler önüne sermektedir.

Bu esnada PKK'nın kaçırarak alıkoyduğu evlatlarımız iğrenç bir pazarlığa konu edilmekte, AKP, Türk devletini terör örgütünün seviyesine düşüren acizlik içinde kıvranmaktadır.

Dünyanın hiçbir yerinde, herhangi bir terör örgütünün alçakça kaçırdığı kişi ya da kişiler tutsak olarak adlandırılmamaktadır.

PKK, insan ticareti yapan, masumları şerefsizce kaçırarak fidye talebinde bulunan, elinde tuttuğu sivil veya kamu görevlilerini tehdit vasıtası yapan kanlı ve zalim bir örgüttür.

AKP hükûmetinin bölücülere kol kanat geren muameleleri sayesinde militanlarla kaçırılan görevlilerimiz zımnen eşit bir konuma getirilmiştir.



Bu düpedüz haysiyet kırıcıdır, millet vicdanının sakatlanmasıdır ve devlet adabının yerlere çalınmasıdır.

İnanmışlıkla ifade etmek isterim ki, Türk devleti teröristin insafına terk edilmez, bırakılmaz, bırakılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlettir ki, Türk milleti öyle bir kudrettir ki, PKK'nın elinde tuttuğu vatan evlatları her nerede ise aranır, bulunur ve hainlerin de ciğeri sökölür.

Önemli olan bunu gösterecek siyasi iradeye, siyasi kararlılığa ve siyasi cesarete sahip olmaktır.

AKP'de ise bu yoktur ve hiç olmamıştır.

Başbakan Erdoğan, Milliyetçi Harekete söylediği ağır sözlerin yüzde birini PKK ve İmralı canisine şu ana kadar sarf etmemiştir.

Büyük Türk milleti bunu esef ve öfkeyle karşılamaktadır.

Türkiye'nin bu iflas etmiş siyaset figüründen kurtulması, taptaze bir başlangıç yapması lazımdır.

Unutulmasın ki, Türk milleti AKP'nin bölücü emellerine bırakılmayacak, millî irade kabarak ve kabından taşarak bu siyasi zihniyeti Allah'ın izniyle silip süpürecektir.

Bu düşüncelerle bu haftaki konuşmama son verirken muhterem heyetinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

19 MART 2013





**Değerli Milletvekilleri,**

**Saygıdeğer Misafirler,**

**Kıymetli Basın Mensupları,**

Bu haftaki Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye'nin değişik ebat ve nitelikteki meseleleri üst üste birikerek kalın, katı ve çok katmanlı bir tabakaya dönüşmüş durumdadır.

Hepimizi yakından ilgilendiren hadiselerin seyri umut verici değildir.

Gündeme yansıyan vakalara, haberlere, beyanatlara ve bildik aktörlere bakıp topluca yoruma tabi tutulduğunda her şey tüm çıplaklığıyla görülecek ve anlaşılacaktır.





Hakikaten de Türk milleti güçlenmiş, ittifaklarını genişletmiş ve uygun propaganda kanalları bulmuş hain niyetlerin hedefindedir.

Tıpkı bir piramidi andıran ve yukarıdan aşağıya doğru genişleyen kötü ve zalim emeller, varlığımızı ve birliğimizi yıkmak için durmaksızın, beklemeksizin, yorulmaksızın faaliyettedir.

Türkiye kanama geçirmekte, pansuman tedaviler, ayaküstü müdahaleler artık fayda vermemektedir.

AKP hükûmeti 10 yılda ülkemizi yangın yerine çevirmiş, ayrımcılığa prim vermiş, bölücülüğü şevklendirmiş, yanlış kurumsallaştırmıştır.

Rotasını şaşırın, her yönden iflas eden, millî kimlikle yolunu çoktan ayıran Adalet ve Kalkınma Partisi; Türkiye'yi kapkara, zehirli sarmaşıklarla çevrili bir sürecin içine getirmiştir.

Biliniz ki, Türkiye böyle gidemeyecektir.

Unutmayınız ki, Türkiye bu şekilde ayakta kalamayacaktır.

Türk milleti bu siyasi zihniyetin elinde daha fazla hırpalanmayı ve acımasızca sindirilmeyi hak etmemektedir.

Bu itibarla, önümüzdeki yıl yapılacak Mahallî İdareler Seçimleri bir fırsattır, bir dönüm ve tarihî karar anına tekabül etmektedir.



Elbette bu bilince sahip olduğumuz için çalışmalarımızı her düzeyde ve her alanda yoğunlaştırarak, aziz milletimizle coşku içinde buluşuyor, görüşüyor ve partimizin belediye başkan adaylarını birer birer açıklıyoruz.

Geçen hafta bu kapsamdaki çalışmalarımız çok yoğun ve verimli geçmiştir.

Önce Kocaeli ilimizin Darıca ilçesine giderek hepimizin gıpta ettiği sevgi ve heyecan seline şahitlik ettik.

Burada belediye başkan adayımızı Darıcalı kardeşlerimin huzurunda ilan ettik ve başarmaktan başka çaremiz olmadığını gösterdik.

Geçtiğimiz hafta sonunda da Ordu, Giresun ve Trabzon'da bulunarak aziz vatandaşlarımızla ve değerli dava arkadaşımızla bir araya geldik, dertleştik, hasret giderdik.

Belediye başkan adaylarımızı gururla, ümitle ve çok şeyler bekleyerek duyurduk ve başarından başka seçeneğimiz olmadığını yeniden gösterdik.

Karadeniz'in vakur ve tertemiz insanlarından yoğun bir ilgi ve yakınlık görmekten son derece mutlu olduk.

Millî ruh, milliyetçi şuur ve birlikte yaşama inancı çok şükür Karadeniz'den güneş gibi parlamaktadır.



Samsun'da, Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da gördüğümüz manzaralar, verilen mesajlar, edindiğimiz izlenimler bunu göstermektedir.

Karadeniz bölgesinde yaşayan kardeşlerim;

- Türk bayrağına tavizsiz sahip çıkmaktadır.
- Türk kimliğine bağlılıkla yaklaşmakta, millî ve manevî değerleri kem gözlerden sakınmaktadır.
- Türk milletinin bölünmesine, Türk milletinin etnik kimlik siyasetiyle parçalara ayrılmasına kesinlikle müsamaha göstermemektedir.

Karadeniz gelişmelerden rahatsızdır, AKP'nin bölücü teröre alan açan, millî varlığa hazımsızlıkla yoğrulmuş politikalarından son derece memnuniyetsizdir.

Kardeşlik Karadeniz'in son ve vazgeçmeyeceği kararıdır.

Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü Karadeniz'in değişmeyecek, düşmeyecek ve geri tepmeyecek iradesidir.

Karadeniz'deki millî dalga, Karadeniz'deki millî infial ve Karadeniz'deki millî duruş imrenilecek ve takdir edilecek bir düzeydedir.

İnşallah önümüzdeki Mahallî İdareler Seçimlerinde Karadeniz AKP'ye haddini bildirecek, gününü gösterecek ve millî uyanış çığıyla bu zihniyeti boğup atacaktır.



Milliyetçi Hareket Partisi, Mahallî İdareler Seçimlerine çok sıkı, çok kararlı ve çok hevesli bir şekilde hazırlanmakta, önce yerel yönetimlerde, arkasından merkezî yönetimde iktidar olmayı amaçlamaktadır.

24 Ocak 2013 tarihin'de Söğüt'ten başlattığımız çalışmalarımızı, 30 Mart 2014 tarihine kadar arttırarak, her yere ulaştırarak ve mutlaka da başarıyla taçlandırarak sürdüreceğiz ve yaygınlaştıracacağız.

İnancım ve beklentim odur ki;

Mahallî İdareler Seçimleri Türk milletinin uyanışına sahne olacaktır.

Arkasından yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle AKP'ye bir uyarı verilecektir.

Ve normal zamanı 2015 yılının Haziran ayı olan Milletvekilliği Genel Seçimleriyle de AKP iktidardan uzaklaştırılacaktır.

Gelişmeler, gidişatın boyutu, hamdolsun buna işaret etmektedir.

AKP, iktidardan düşecek, iktidarı kaybedecek ve doğruca Yüce Divan'a gidecektir.

Yapılanların hesabı, çekilen sıkıntıların ve verilen tahribatların ağır bilançosu inşallah teker teker AKP'den sorulacak, sonuçta Türkiye nefes alarak huzur, güvenlik, esenlik ve istikrara Allah'ın izniyle kavuşacaktır.



## Değerli Arkadaşlarım,

Millet dediğimiz muazzam beşeri gerçekliği kalabalıklardan, hedefsiz yığınlardan, anonim topluluklardan ayıran ve farklılaştıran en temel husus; dün ve bugün perspektifine haiz olması, ilave olarak yarınlara ulaşma kararlılığı taşımasıdır.

Aynı zamanda millet; anlık gelişmelerin, spontane olayların, tesadüfen kurulmuş ilişkilerin bir eseri ve sonucu değildir, olmamıştır.

Müştereken ve gönüllü şekilde bir araya gelmiş, ortak değerler ekseninde gelecek tasarımı, gelecek vizyonunu ve gelecekte yaşama inancını fedakârlıklarla somutlaştırmış fertlerden bir millet oluşmuştur.

Millet; dünüyle, diliyle, dilekleriyle, diniyle, direnciyle, değerleriyle bir anlam kazanmıştır.

Bu kapsamda söylemek lazımdır ki, aziz milletimiz; önce Cenab-ı Allah'ın bir lütfu, arkasından da tarihin her devrinde olgunlaşan, temelleri derinlere inen ve kapsayıcı bir özelliği bulunan sosyolojik, kültürel, psikolojik, ekonomik ve siyasi varlık olmuştur.

Bizim, coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize, tarihimizi inkâr edemeyeceğimize ve köklerimizi yok farz edemeyeceğimize göre, millete sahip çıkmaktan, milleti yaşatmaktan başka seçeneğimiz olmadığı açıktır.



Türk milletine mensubiyet hepimiz için gurur vesilesi olduğu kadar, kardeşliğini korumak, hayat ve varlık haklarını savunmak bir vefa ve şeref meselesidir.

Biliyoruz ki, Türk milletinin tarihî mevcudiyeti, üzerinde yaşadığı vatan coğrafyasıyla, birlikte yaşamasını teminat ve güvenceye alan zengin millî kültürüyle, acılara birlikte göğüs germe şuuruyla, başarılarla beraberce tutunma tercihiyle ve gelecekte de bir ve bütün hâlinde var olma ülküsüyle sağlamlaşmıştır.

Bundan da geriye dönüş yoktur.

Tüm karşı çıkış ve itirazlara rağmen, Türk milleti vardır, var olacaktır.

Türklük hepimizin kaynağı, kökeni ve kaynaştırıcı bağıdır.

İsimsiz millet inşa etmeye, Türklüğü geriye çekmeye, Anayasa'dan atmaya, mazimizi istismar edip süreç sözleriyle sürdürmeye kimsenin, hele iktidar anlayışının hiç hakkı yoktur.

Türk milleti cephelerde, muzaffer günlerde, yenilgilerde, hayal kırıklıklarında, hayatın ve zamanın her bölümünde varlığını teyit ederek, güçlendirerek, üzerinde oynanan oyunları peş peşe boşa çıkararak bugünlere gelmiş, bugünlere intikal etmiştir.

Şu günkü emanetten, şu günkü mirastan etnikçi siyasetle, bölücü cüretle, üstelik küresel planlara yardım ve yataklıkla taviz verilemez, geri adım atılamaz ve atılmayacaktır.



Yemen'e, Galiçya'ya, Arap Yarımadası'na, Afrika'nın büyük bölümüne, Kafkaslar'a, Balkanlar'a, Çanakkale'ye ve kurtuluş mücadelesinin her sayfasına dikkatlice bakanlar, özenle inceleyenler, Türk milletinin nerelerden ve hangi badirelerden geçerek bugünlere geldiğini göreceklerdir.

Biz milletçe ağır saldırıları püskürterek, komploları ezerek, iş birlikçileri bozguna uğratarak, işgalcileri ve istilacıları yenilginin içine gömerek, tabii olarak varlık ve birlik haklarımızı şehadet şerbetinden kana kana içerek koruduk ve kanat gerdik.

En başta Çanakkale'de yaşanan destan, inancın gülleye, imanın ateşe ve vatan sevgisinin mermiye galebe çalmasıyla şekillenmiş ve tescillenmiştir.

Allah'a ne kadar şükretsek azdır ki, dün 98'inci yıl dönümünü andığımız Çanakkale Deniz Zaferi, en kesif orduların maskaraya döndüğünün ve en modern savaş gemilerinin etten bir duvara çarparak denizin dibine battığının adeta özetidir.

Türk milleti topyekûn Çanakkale'de ayağa kalkmış, doğudan batıya, kuzeyden güneye herkes sömürge namlusuna ve düşmanların kanlı hesaplarına hak ettiği dersi vermiştir.

Hafta sonunda Trabzon'da yaptığım bir konuşmada da belirttiğim üzere;

Çanakkale ile milletçe kahraman olduk ve kahraman millet unvanını yüz binlerce kefensiz hâlde yatan şehitlerimizle bir kez daha teyit ettirdik.



Bu nedenle, Çanakkale, bizim için bir coğrafi bölgenin adından önce, her karış toprağına bir yiğidin bir vatan evladının sere serpe uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir.

Çanakkale, yalnızca bir ordunun verdiğı ihtişamlı bir mücadele değil, binlerce yılda yoğrulmuş asil Türk milletinin, maddi ve manevi bütün güçleri ile gerçekleştirdiğı birvar oluş savaşıdır.

Çanakkale, dönemin en büyük küresel gücüne karşı, bir karış bile vermemek için, kanı ve canı ile vatan topraklarını mühürleyen Türk milletinin varlık mücadelesidir.

Bizler bu eşsiz, dua ve şükranla andığımız mücadele ruhunun varışçileriyiz.

Çanakkale'yi geçilmez yapan, Çanakkale'yi yenilmez kılan ve Çanakkale'yi zirveleştiren Türk milletinin bağımsız yaşama duygusu, esarete tahammülsüz tutumudur.

Asırlarca topraklarımızda gözü olanlar, asırlarca Türklüğü silmeye ve sürmeye çırpınanlar, Çanakkale'de millet gücüyle, iman kudretiyle ve milliyetçi heyecanlarla kalbura çevrilmiş, yerle bir edilmiş ve yerin dibine geçirilmiştir.

Teslimiyetçiler Çanakkale'yi anlamayacaklardır.

Çözümcüler, bölücüler, eş başkanlar, teröristler ve elbette hainler Çanakkale'yi göremeyecekler ve bilemeyeceklerdir.





Çünkü Çanakkale, Türk milletinin nabız atışı, canevi, vicdan senedi, şah damarıdır.

Çünkü Çanakkale, tek dişi kalmış canavarın kuyruğunu kıstırarak defolup gittiği yerin adıdır.

Çünkü Çanakkale, kınalı kuzuların şehadet ipine sınımsız sarılarak, asalet, fazilet, ahlak, maneviyat ve vatan mücadelesi verdikleri mehabet dolu hatıraların toplamıdır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan, dün yaptığı bir konuşmasında çok ilginç bir şekilde; Çanakkale'yi anlamayan milleti de milliyeti de milliyetçiliği de anlayamaz açıklamalarında bulunmuştur.

Son derece hayret verici biçimde, millet ve milliyet şuurunun daha ileriye taşınmasından bahsetmiştir.

Ve yine bu konuşmasında, kendilerinin milliyetçilik anlayışlarının çerçevesinin Çanakkale'de çizildiğini ifade etmiş, milliyetçiliğin şehitlere sahip çıkmak olduğunu belirtmiştir.

Türk milleti böylesine gelgitleri olan, böylesine kafası karışık, böylesine bayatlamış, diliyle kalbi arasında böylesine uçurumlar olan birisini ne görmüştür, ne de yönetimi altında bulunmuştur.

Yeri gelmişken herhâlde kendisi, şu sorularımızın cevaplarını vermekten de kaçmayacaktır, kaçamayacaktır.

Sayın Başbakan, her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan sen değil miydin?



Türklükle karşıma gelmeyin diyen sen değil miydin?

Türk milletini 36'ya bölme çabasından sakınmayan, Çanakkale önlerine gelen emperyalistlerin torunlarıyla Türklüğe ve milliyetçiliğe eş güdüm hâlinde ve iş birliği içinde savaş açan sen değil miydin?

Ne oldu da, Çanakkale'de millet, milliyet ve milliyetçilik konusunda ahkâm kesmeye, nasıl anlaşılacakları üzerinde kafa yormaya başladın?

Bunlarla da yetinmeyen Başbakan, sömürgeci saflarda, Haçlıların nam ve hesabıyla Çanakkale önlerine gelen bazılarının, ezan sesini duyunca, kandırıldıklarını ve aldatıldıklarını gördüklerini iddia etmiştir.

Ve bunların, hemen silahı bırakarak, "Biz Osmanlıya karşı savaşmayız, biz Müslüman kardeşlerimize karşı savaşamayız." dediklerini nakletmiştir.

Söyler misin Sayın Başbakan, asıl sen kimi kandırmaya ve manipüle etmeye çalışıyorsun?

Kutsal topraklarda yabancıların kışkırtmasına kapılarak ecdadımıza ihanet edenleri, emperyalistlerle bir olup kuyumuzu kazanları, arkamızdan vuranları unutalım, boşverelim mi istiyorsun?

İslam coğrafyasında Osmanlı'ya yapılan itirazları, yabancılarla ittifak kurup da önümüze taş koyanları görmezden gelelim, bir kenara koyalım mı diyorsun?



İslam sancağını Haçlılara cephe alarak kanı pahasına taşıyan Müslüman Türk milletine yapılan ihanetlere, ne yapalım olan olmuş bir kere bahanesiyle anlayış mı göstermemizi bekliyorsun?

Sorarım sana, masumları katletmek, canları almak, özgürlükleri sabote etmek, işgale cevaz vermek İslam'ın neresinde vardır?

Cihat ve gazayı rehber edinmiş Müslüman milletimiz, düşmanı dost, katili kardeş, hainlikleri sıradan gören omurgasız, iradesiz, ilkesiz, tarihsiz, köksüz, şahsiyetsiz, sinmiş bir kalabalık mı olsun?

Dilinin altındaki bakla bu mudur?

Bize söylemeye çalıştığın bu sefil düşünce midir?

Düşmanlıklar elbette ilelebet yaşamaz, yaşamamalıdır.

Ancak tarihten, yaşanmışlıklardan ders ve sonuç çıkarmış milletler tehlikenin ne taraftan geleceğini, asıl tehditlerin nereden doğacağını bilecek ve buna göre geleceğini planlayacaktır.

Ve yine sorarım sana Sayın Erdoğan, binlerce kilometre uzaktan kalkıp da Çanakkale önlerine kadar gelenlere, ne işiniz vardı vatanımızda, zalimlerin yanında ne arıyordunuz demeyecek miyiz?

Bunları unutacak ve yutacak mıyız?

Sayın Başbakan Türk milletine yapılan haksızlıkları sen unutabilir, küçümseyebilir ve yok farz edebilirsin.



Ama biz unutmadık, unutturmamak ve unutmayacağız.

Şu işe bakınız ki, Başbakan Erdoğan Çanakkale'de, aziz şehitlerimizin huzurunda, tüm Türkiye'nin önünde bir kez daha yalan ve riyaya çakılmış kalmıştır.

Madem Çanakkale'yi anlamadan milleti, milliyeti ve milliyetçiliği anlamak bu zihniyete göre mümkün değildir, o hâlde Başbakan Çanakkale'de boşa kürek çekmiş, havanda su dövmüş ve gereksiz yere patinaj yapmıştır.

Sayın Başbakan nafiye yere çırpınma, sen milliyetçiliği ve millieti bilmediğinden ve hatta hasım olduğundan dolayı, Çanakkale'yi de anlayamazsın, Çanakkale'nin sırrına da eremezsin.

Çanakkale'de yükselen millet evlatları; vatani bölmeye, Türk-lüğü kovmaya, hürriyetimizi çalmaya çalışan alçaklara karşı kanlı gömlekleriyle mücadele etmişler, ülküleriyle devleşmişlerdir.

Senin ise giydiğin gömleğinin önünde ABD, arkasında AB, bir yanında Barzani, diğer yanında Öcalan ve PKK yazarken, nasıl olur da Çanakkale'ye anlam yüklemeye, ne hakla çiğnediğin milliyetçiliği kendine mal etmeye cüret edersin?

Türk milletini birbirine düşürmeye, dayanışma ve kardeşlik rabitasını hançerlemeye tam mesai içinde çabalarken, neyin milliyetinden, kimin milletinden bahsedersin?



Seyit Onbaşı, 215 okka mermiyi senin yolundan gittiklerine haddini bildirmek için kaldırmıştır.

Tophaneli Yüzbaşı Hakkı, senin ve hükûmetinin şevkle planlarına dâhil olduğu küresel mihrakları mayınlamak için hasta hâlinde Nusret Mayın Gemisiyle denize açılmıştır.

Ezineli Yahya Çavuş, senin peşinden sürüklediklerine fırsat vermemek için yaralı bacağıyla düşmana Çanakkale'yi dar etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal, senin ve hükûmetin gibi içimizi karıştırmaya, kardeşliğimizi bozmaya, birliğimizi sarsmaya ve millet varlığını imha etmeye kalkışanlara sur olan askerlerine, "Ben size ölmeyi emrediyorum." komutunu vermiştir.

Çözüm süreci işportasında Türk milletini kelepirci fiyatla devretmeye girişenlerin, kıyılarımızı kirleten düşmanların bugünkü uzantılarıyla müzakere edenlerin, samimiyetle anlayacakları ve kabullenecekleri bir yer değildir Çanakkale.

Ve elbette Çanakkale, İmralı canisi ve örgütüyle hayâsız bir biçimde sürdürülen çözüm süreci için dua istenecek, destek talebinde bulunulacak ve manevi değerlerimizin istismarıyla gözleri boyayacak bir yer de değildir, olmayacaktır ve inşallah da olamayacaktır.

Bize Çanakkale şehitlerine sahip çıkmadığımızı iftirasını da yüzü kızarmadan atan Başbakan bilsin ki;



Türk tarihinin herhangi bir kesintinde millet ve vatani için mübarek kanlarını akıtan aziz şehitlerimiz bizim her şeyimiz, vazgeçemeyeceğimiz sevdamız, yeri dolmayacak eşsiz ve yüksek emanetlerimizdir.

Başbakan Erdoğan, şehide kelle derken; biz, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diyorduk.

Başbakan Erdoğan şehitlerin kanlılarından, katillerinden medet umarken, manevi hatıralarını bir bir çiğnerken, biz şehitlerimizin haklarını her şeyimizle savunuyorduk.

Şehitleri istismar ettiğimizi, kandan beslendiğimizi, morg önlerinde beklediğimizi, Fatiha bilmediğimizi, ölümlerden geçindiğimizi çirkince ifade ederken, biz dualarla şehitlerimizi omuzlara alıyor, tekbirlerle son yolculuklarına uğurluyor ve acılarını yüreklerimizde duyuyorduk.

Başbakan şehit kanları oluk oluk akarken, evlatlarımızı toprağa sokan alçaklarla, rezillerle, canilerle pazarlık masaları kurmuş, sözde barış çubukları içmiştir.

Dün Çanakkale önlerinde dünyayı başımıza yıkmayı amaçlayanların üç nesil sonraki evlatlarıyla kol kola girmiş, kanlı projelerin eş başkanlık görevini üstlenmiştir.

Şundan eminiz ki, bugünkü siyasi zihniyetin temsilcileri dün Çanakkale'de bulunsaydı, düşman saflarında Müslüman Türk milletine mermi sıkar, top atar ve ölüm kusardı.



Başbakan Erdoğan ne şehidi bilir ne şehidanın hakkını koruyabilir.

Ne milletin ismini itiraf eder ne de milliyete kafası basar.

Bunun için diyorum ki, Sayın Başbakan senin tarafın, kimden yana olduğun ve kimlerin ekmeğine yağ sürdüğün tam olarak belli ve belirgin olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi, şehitlerimizin emanetçisi, Türk-lüğün bekçisi, milliyetçiliğin bereketli sancağı, Türk milletinin hizmetkârı ve Türkiye'nin son şansı olarak senin ve hedeflerinin muarızıdır.

AKP ise Çanakkale'de durdurulanların elçisi, Sakarya'da tekmelenenlerin ileri karakolu, Dumlupınar'da kovulanların ta kendisidir.

Kararlılıkla yeniden söylemek isterim ki, manevi huzurlarında, Türk milliyetçileri adına, Çanakkale'deki bütün kahramanlarımızın mukaddes hatıralarını saygıyla yâd ediyor, hepsine, en derin hayranlık ve sadakat hislerimle Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum.

Çanakkale ruhunun rehberimiz olduğunu, gösterilen cesaret örneklerinin ve fedakârlık bilincinin başlıca kaynağımız ve ilhamımız olduğunu açık yüreklilikle ifade etmeyi manevi bir borç olarak görüyorum.



## **Muhterem Arkadaşlarım,**

İki gün sonra baharın gelişini haber veren Nevruz Bayramını milletçe kutlayacağız ve milletçe bu günü paylaşacağız.

Takdir edeceğiniz üzere, tarihî ve kültürel kökleri bakımından Türk milletine mal olan ve Türk milletinin bir değeri hâline gelen Nevruz, yüzlerce yıldır kutlanmaktadır.

Türk kültürü gerçek anlamda, kardeşlik duygularını, yardımlaşma, dayanışma hasletlerini ve kaynaşmanın her türlüşünü tavsîye ve tescil etmektedir.

Nevruz da bizim bir kültür değerimizdir, asırlarca milletimize baharın doğuşunu müjdeleyen iftiharımızdır.

Bu bayramın yalnızca bir mevsim değışimini olarak yorumlanması bir tarafını eksik ve yetersiz bırakacaktır.

İşin aslına bakarsınız, Nevruz baharın doğum haberi olduğu gibi, bolluğun, bereketin, barışın ve huzurun da mesajıdır ve bu şekilde anlaşılmalıdır.

Nevruz, kavuşmanın, paylaşmanın, engin muhabbetin, hoşgörü ve sevginin gür akan ve debisi yüksek millî ve manevî nehridir.

Bu nehirde bin yıllık kardeşliğimiz akmaktadır.

Bu nehirde Türk milletinin özü ve hatıraları şarıldamaktadır.

Bu nehirde Türk'ün tarihî ve emanetleri yüzmektedir.





Nitekim bu nehirde kir akmaz, kötü niyet görülmez, pas olmaz, girdap bulunmaz ve kesinlikle bulunmayacaktır.

Bir diğer açıdan vurgulamak isterim ki, Nevruz, büyük milletimizin özgürlük ve hükümrancılığının kaynağı, daha da ötesi, asırlar evvel yakılan Ergenekon ateşinin kıvılcımıdır.

Nevruz Bayramının aslına sadık olarak kutlanması, yeniden maddi ve manevi anlamda diriliş ve doğruluşa vesile olması en samimi dileğimdir.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı şimdi-den tebrik ediyor, anlamına uygun olarak kutlanmasını bekliyor ve bunu içtenlikle temenni ediyorum.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Bu iyi ve olumlu düşüncelerimize rağmen bu yıl ki Nevruz'un tamamıyla bölücü emellere ipotek ettirildiği, İmralı canisinin hezeyan ve küstahlıklarına sahne olacağı şimdiden anlaşılmıştır.

Maalesef tüm olumlu ve samimi görüşlerimiz, kutlanacak Nevruz Bayramında sakatlanacak, katilden, eli kanlı teröristten beklenen tılsımlı açıklamalar her şeyin önüne geçecektir.

Şu hâliyle görünen gerçek üzümlerle söylemeliyim ki, budur.

Nevruz Bayramına henüz zaman varken, AKP iktidarı geçtiğimiz pazar günü PKK maşası BDP ve bölücü mihraklara ortam açmış, kutlama yapmaları için ikramda bulunmuştur.



Merakım AKP milletvekili değerli arkadaşlarımın, bu ortam içinde Nevruz Bayramını hangi duygularla ve nasıl kutlayacağıdır.

Başta İstanbul Kazlıçeşme olmak üzere, İmralı canisinin posterleri artık hiçbir çekinme veya korku emaresi gösterilmeden ulu orta asılmış, teröristbaşına özgürlük mesajları saygısızca verilmiş, Kürt kökenli kardeşlerimize statü talebi dillendirilmiştir.

Ülkemizin değişik yerlerinde, isyankârlar bölücülük kartelinin vahşi ve barbar piyonları millet ve devlete alenen meydan okumuşlardır.

Verilen tavizler PKK ve yandaşlarını şımartmış ve coşturmuş, âdeta bağımsız Kürdistan provaları yapılmıştır.

Bu ortamda Türk bayrağı provokasyon vasıtası olarak görül-müş, millet ve vatan değerlerini savunanlar provokatörler olarak itham edilmiştir.

AKP'nin yönetimindeki Türkiye'de;

Türklük suç, milliyetçilik suçlu, millet kusurlu, bayrak tahrik, Türkçe ayıp, vatan pay edilecek sahipsiz arazi olarak görülür duruma gelmiş ve bu şekilde tanımlanmıştır.

Türkiye'de tüm millî kural ve ilkeler aşınmış ve çatallaşmıştır.

Konuşmamın bu aşamasında şunu açıkça ortaya koymak isterim ki, Kürt kökenli kardeşlerimize statü talebinde ve bunun yanında İmralı canisine özgürlük çağrısında bulunmak bedbahtlıkla dahi izah edilemeyecek kadar ölçsüzlüktür.



En başta vurgulamak lazım gelirse, Kürt kökenli kardeşlerimiz, milletimizin eşit, saygın ve yeri dolmayacak fertleri, bin yıllık kardeşliğin mukaddes temsilcileridir.

Bugüne kadar neyde geride kalmışlar, hangi eksiklikleri olmuştur?

Siyasete girmeleri mi engellenmiş, ülke yönetimine katılmaları mı dikkate alınmamış, devlet yönetiminde bulunmaları ya da sosyal ve ekonomik hayata girmeleri mi zorlaştırılmıştır?

Ülkemizin her yöresinde, iş kurmaları, okumaları, seyahat etmeleri, yer tutmaları, meslek edinmeleri, yerleşmeleri, sivil toplum kuruluşlarına girmeleri konusunda sorunları mı olmuştur?

Bürokrat, milletvekili, bakan, başbakan ve hatta cumhurbaşkanı olmaları mı ertelenmiş, yoksa bunlar kendilerine çok mu görülmüştür?

Holding kurmalarına, iş adamı ve girişimci olmalarına, üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev almalarına mani mi olunmuştur?

Gerçekten bunlara verilecek hiçbir olumsuz cevap yoktur.

Bugüne kadar hiç kimse, kökeninden, yöresinden ve anasının dilinden dolayı ayrılmamış, ayrımcılığa uğramamıştır.

Öyleyse bu kardeşlerimizin eksiklikleri nedir, nelerden ibarettir?

Hangi konuda geri ve nelerde yetersiz kalmışlardır?



Türk milletine mensubiyetten gurur duyan kardeşlerim, bireysel eksende, hangi sosyal, siyasal ve ekonomik statüyü istemişler de alamamışlar, neyi beklemişler de ulaşamamışlardır?

Bölücülerin Türk milletinin arasına nifak sokmasına ne hadleri ve ne hakları vardır?

Bize göre, ülkemizin her yöresinde eşit ve onurlu bir şekilde yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimi sözde Kürt sorunu nağmesiyle terörün peşine takmak, PKK'yı temsilcileri gibi sunmak en büyük soysuzluktur.

İmralı canisi ve örgütü en fazla Kürt kökenli vatandaşlarımızın kanını akıtmış, canına ve malına kast etmiştir.

Şimdi de kalkıp, Nevruz'un bölücü ve yıkıcı emeller çerçevesinde formüle edilmesi, buna hükümetin kolaylaştırıcı ve rahatlatıcı adımlar atması Türk milletine yapılan en iğrenç kötülüktür.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

Görüldüğü kadarıyla, Başbakan Erdoğan, başkan olabilmek, Türkiye'nin bölünme şifrelerini taşıyan küresel kanlı projeleri hazmettirebilmek, Anayasa'nın ilk üç maddesini kaldırmak için yapmayacağı bir şey olmadığını icraatları ve beyanlarıyla kanıtlamaktadır.

Bu zihniyetin gözünü kan, ruhunu hırs bürümüştür.



AKP, bebek katiliyle yapılan görüşmeleri sıklaştırmış ve süreç denilen ihanet adımlarını hızlandırmıştır.

Dün itibarıyla, yeni bir BDP'li heyet İmralı canisiyle görüşmüş, Kandil'den, Avrupa'dan ve partilerinden yazılan cevabi nitelikli mektupları huşu içinde adrese teslim etmiştir.

Bölücü siyasetin duayenleri, AKP icazetiyle, şehitlerimizi andığımız, Çanakkale Deniz Zaferi'ni idrak ettiğimiz ve hatta Ergenekon Davası'nda müebbet ceza taleplerinin yağmur gibi yağdığı bir günde, İmralı canisiyle buluşmuşlardır.

Başbakan Erdoğan Çanakkale'de şehitlerimizi istismar ederken, az ötede teröristbaşıyla 3 BDP'linin buluşmasını ve kucaklaşmasını ayarlamış, bölücü çöpçatanlığa soyunmuştur.

Terör kurmak ve terörist olmakla suçlanan genelkurmay başkanları, ömür boyu ceza teklifiyle eziyete ve hukuksuzluğa uğrarken, gerçek teröristbaşı sözde çözüm ve barış ortağı olarak takdim edilmiş, mesajları kamuoyuna hevesle aktarılmıştır.

Diyebilirim ki, Başbakan Erdoğan, İmralı canisiyle yürüttüğü pazarlıkların ana teması olan "Al başkanlığı, ver özerkliği" takasına yeni halkalar eklemiştir.

Bu çerçevede görünen gerçek şudur: "Al PKK'yı, Al Özerkliği, ne yaparsan yap TSK'yı" "Çıkar PKK'yı, içeri at TSK'yı" "Kurtar PKK'yı, mahkûm et TSK'yı"



Olan budur, tüm gelişmelerin istikameti buraya doğru gitmektedir.

Sekiz kamu görevlimizin KCK ve PKK militanlarının serbest kalması karşılığında ve bu meyanda yapılan pazarlıklar sonucunda bırakıldıkları iyice görülmüştür.

Bundan sonra KCK ve PKK'lıların kafiler hâlinde salıverileceği netleşmiştir ki, bir grup KCK'lı da aceleyle bırakılmıştır.

Başbakan Erdoğan PKK'yla birlikte, Türk milletine ve Türk ordusuna tuzak kurmakta, kara çalmakta ve değirmen gibi öğütmektedir.

Yazık ki, Türkiye çok kötü bir duruma düşürülmüştür.

Türk milleti ihanetin tüm renk ve yüzleriyle karşı karşıya kalmıştır.

İmralı canisiyle görüştüktan sonra açıklamalar yapan 3'üncü BDP heyeti, aziz milletimizin ve büyük ülkemizin kimlerin, hangi niyetlerin eline kaldığını berrak şekilde yeniden göstermiştir.

Mudanya'dan İmralı'ya giden, Ataköy'den de çıkan bölünme elçileri, teröristbaşının kanlı kalemiyle yazdığı mesajını Türkiye'ye duyurmuşlardır.

İmralı canisi de Başbakan gibi Türkiyelilik zırvasıyla karanlık görüşlerini yanaşmaları aracılığıyla vermiş ve her şeyin merkezine kendisini koyduğunu yeniden göstermiştir.



İmralı canisi özet olarak;

- Türkiye'nin demokratikleşmesini hedeflediğini,
- 21 Mart Nevruz Bayramında yapacağı çağrı için hazırlık yaptığını ve bunun tarihî olacağını,
- Silah meselesini de hızla ve zaman kaybeden çözmek istediğini,
- Bunun için TBMM'den ve siyasi partilerden destek beklediğini,
- Geri çekilmenin ve sözde barışın kalıcı hâle gelmesi için TBMM'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini ahlaksızca, ar damarı çatlamışçasına beyan etmiştir.

İmralı canisinin birkaç gün sonra yapacağı, AKP ve bölücü yandaşlarının merak ve heyecanla beklediği açıklama için, bu sözler gerçekte ipucudur.

Türkiye ne yazık ki İmralı'da yatan bir teröristin ağzına bakar hâle gelmiştir.

Başbakan Erdoğan, canibaşının yıllardır takipçisi olduğu hain isteklerine yapışmış, köle gibi tutunmuş ve her değerimize bölücü mercekle bakar hâle gelmiştir.

Türkiye'yi yöneten bu iktidar anlayışı pandoranın kutusunu açmış, bölücü terör örgütüne ruhunun ve vicdanının tapusunu bedelsiz devretmiştir.



Başbakan'ın ileri demokrasisi, gerçek anlamda PKK demokrasisidir.

Başbakan'ın ustalık dönemi, hem çılgınlık hem de PKK ustalığının garanti edilmesine hizmet etmektedir.

- PKK rest çektikçe AKP pusmaktadır.
- PKK sözde jest yaptıkça AKP mest olmaktadır.
- İmralı canisi mesaj verdikçe Başbakan sinmekte, saklanmakta, ağzını dahi açamamaktadır.

Türk milleti böylesi bir iktidara layık değildir.

Türkiye bu şekilde daha fazla gidemeyecek, millî kantar ihanet yükünü daha fazla çekemeyecektir.

Hâlihazırda senaristleri belli olan bölücülük oyununda, figüranları billurlaşmış terör tiyatrosunda herkes yer kapmakla, pislikleri önden izlemek için rezervasyon yapmakla meşguldür.

Bunun için de Nevruz Bayramında sahnelenecek kepezelikler için bekleme dönemine girilmiştir.

PKK, örgütün Avrupa ayağı ve BDP'den oluşan üçlü fitne, cevaplarını verdiğine göre, teröristbaşı bildik ezberlerini tarihî mesaj diyerek birkaç gün sonra duyuracaktır.

PKK'nın Kandil ayağı, çekincelerini belirtmekle birlikte stratejik hedefler doğrultusunda, teröristbaşının perspektifine bağlı





olduklarını ve bunun geleceğin yönünü tayin edeceğini çoktan belli etmiştir.

Önümüzdeki günlerde İmralı canisi, muhtemeldir ki;

- Sözde demokratikleşme ve çift taraflı ateşkes çağrısında bulunacak,
- Rahat hareket etmesi için yeni imkânlar isteyecek, yani serbest kalmanın arayışında olacak,
- TBMM'nin devreye girmesini bekleyecek, yasal ve anayasal değişiklikler talep edecek,
- Bu çerçevede, PKK'nın, mekap yöntemiyle sınır dışına çıkması temennisinde bulunacak,
- Ve özerk bir yönetimin hayata geçirilmesini şifreli sözlerle muhataplarına iletacaktır.

Adalet Bakanı'nın sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla TBMM'i PKK hedeflerine seferber edilecektir.

Millî hâkimiyetin bu kutlu çatısı, Gazilik unvanıyla baş tacımız olan bu büyük millet eseri çözülmeye, çöküşe ve çürümeye payanda yapılacaktır.

Ancak iyi bilinsin ki, Türk milletinin bu mukaddes emanetini, kurtuluşumuzun ana karargâhını ve kalbini, PKK'nın önüne pas pas atmeye çalışanlara fırsat vermeyiz ve hepsinin de alnını karışlarız.

Türk milletinden yüz bulan, bununla yetinmeyerek astarını da isteyen AKP köhnemişliğinin, TBMM'ni eşkıyanın oyuncağı



hâline çevirmesine göz yummayız, izin vermeyiz ve bu şehit emanetinin şerefiyle de oynatmayız.

TBMM'yi Kandil'e çevirmeye gayret eden ahlaksızlar dikkat ediniz.

Öcalan'ı sözde barış ve çözüm elçisi sıfatıyla millet huzuruna çıkarmaya çalışan pervasızlar ayağınızı denk alınız.

- Köklü çözüm peşinde olduklarını söyleyenler size söylüyorum.
- İmralı kölesi olan, Kandil muhipliğinde karar kılan ve PKK kılavuzluğunda demokratikleşme arayan reziller, size açıklıyorum,
- “Türkiye'nin İmralı sürecine ihtiyacı vardır.” diyenler size bildiriyorum,
- “Hiç bu kadar iyimser olmamıştık, iyi şeyler olacak.” kuruntusuna kapılanlar size beyan ediyorum,
- Sekiz kamu görevlimizin tutanakla bırakılmasını jest olarak yorumlayan, iyi niyet olarak gören zavallılar size diyorum,
- Parantez açıp kapatmakla uğraşan, “Ya birlikte yürüyeceğiz, ya da bizi lime lime edecekler.” ifadeleriyle Türk milletine ölümü gösteren gafiller size haykırıyorum.
- Millî devlet yapısının talepleri karşılayamadığından dolayı güncellenmesi gerektiğini söyleyen şaşırmış ve esir olmuş zihniyetler size konuşuyorum,



• “İşler iyi gidiyor, bu işi bitireceğiz, dua edin, destek verin, Öcalan'ın doğru söylediğine doğru deriz.” yaygarasını koparan katranlaşmış vicdanlar sizlere sesleniyorum.

Başaramayacaksınız, muvaffak olamayacaksınız, firavun tavırlarınızla önümüzü tıkayamayacaksınız.

Sizin doğrunuz Öcalan'ın doğrusu olsun, bizim doğrumuz Türk milletidir.

Sizin piriniz Öcalan, rehberiniz PKK, bölünme trafonuz Kandil olsun; bizim yeminimiz Türk milletinin varlığı korumak ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü sağlama almaktır.

İkazla bildiririm ki, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milleti son sözünü henüz söylememiştir.

Tekraren ifade ediyorum; Milliyetçi Hareket Partisi çözüm süreci denilen, çözülme ve çöküş planına karşıdır, her daim kararlılıkla karşı duracaktır.

Türk devletinin kolonlarını devirmeye, Türk milletinin maddi ve manevi hazinesini çarçur etmeye, millî kimliğini bölücülük alevinde yakmaya kalkışanlar; Milliyetçi Hareket Partisi olduğu sürece kâbusu yaşayacaklar, seraba batacaklar, hayal balonu kafalarında patlayacaktır.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu günler geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

**Sağ olun, var olun.**



## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

**TBMM GRUP KONUŞMALARINDA**

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

26 MART 2013





**Değerli Arkadaşlarım,**

**Muhterem Misafirler,**

**Basınımızın Kıymetli Mensupları,**

Bu haftaki Meclis grup toplantımızın başında hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İster yüzeysel bakalım, ister esas bakımından irdeleyelim, Türkiye'nin belli başlı üç önemli sorunu bulunmaktadır.

Bu kapsamda ilk sırayı işsizlik ve işsiz kardeşlerimizdeki kaygı verici yığılma almaktadır.

Tüm iddiaların aksine bir işi olmayan vatan evlatlarının sayısı gün geçtikçe artış göstermekte, bunların iş bulmaları gittikçe imkânsızlaşmaktadır.



Bu hâliyle aileler perişan, çocuklar buruk, hayaller bulanıktır.

Bize göre, en son açıklanan işgücü istatistikleri, işsizlik konusundaki ağır tabloyu göstermesi bakımından son derece dikkate değerdir.

Buna göre, ülkemizde işsiz sayısı 2 milyon 790 bin kişiye, resmi işsizlik oranı % 10,1'e, tarım dışı işsizlik de % 12,4'e yükselmiştir.

Üstelik gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 19,8 seviyesine ulaşarak hepimizi derinden üzmüştür.

Sırf bu veriye bakarak bile, her beş gencimizden birisinin işsiz, güçsüz, yarısız, umutsuz ve mutsuz olduğunu rahatlık söylememiz mümkündür.

Yarınlarımızın teminatı, Türkiye'nin geleceği, Türk milletinin devamlılığının garantisi gençlerimizin işsiz kalması, bir işe sahip olmamaları hepimizi düşündürmeli ve herkesi endişelendirmelidir.

Dağılan yuvaların, çatırdayan beraberliklerin, sorgulanan toplumsal dirliğin en başta gelen sorumluluğu işsizlikte aranmalıdır.

İş aramayıp da çalışmaya hazır olan 2 milyon 69 kişiyi de değerlendirmelerimizin arasına aldığımızda, ki doğal ve doğru olanı budur, toplamda işsiz sayısı 4 milyon 859 bine ulaşacaktır.



Bu durum karşısında, işsizlik oranının gerçek manada % 16,4 düzeyine sıçrayacağı tüm açıklığıyla anlaşılacak ve ortaya çıkacaktır.

Şurası nettir ki, işsizlik; sefaletin, yokluğun, yoksulluğun, anarşinin, çatışmanın ve toplumsal girdabın kaynağıdır, sevk ve idare merkezidir.

Başbakan Erdoğan'ın, geçmişte defalarca sarfettiği, "Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok." sözleri, bir yönüyle başarısızlığın itirafı, diğer yönüyle ekonomi politikaların iflası ve tam olarak da işsizlerimizi umursamayan itici yaklaşımın ifadesidir.

Yandaşlar malı götürmüş, ihaleyi kapmış, küpü doldürmüş, rahata gömülmüş, devleti soymuş, hazineyi yağma etmiş; ancak işsizler, yoksullar, muhtaçlar avutulmuş, oyalanmış ve kandırılmıştır.

AKP döneminde milyarderlerin sayısı artmış, hırsızların iştahı kabarmış, ama milletimizin geliri azalmış, hayat standardı düşmüş, elinde avucunda bir şey kalmamıştır.

Bu zihniyet dar gelirliyi, orta hâlliyi, garip gurebayı, fakir fukarayı yüzüstü bırakmış, ufak tefek yardım ve desteklerle aldatmış, hakkı olanı gasbetmiştir.

Başbakan Erdoğan 10 yıl içindeki millî gelir artışından övünmektedir; fakat bu paranın kimlerin eline geçtiğini kimlerin





kontrolüne girdiğini ve kimlerin banka hesabını kabarttığını ne hikmetse saklamayı tercih etmektedir.

Geride kalan zaman içinde artan gelir değil pahalılıktır.

Çoğalan zenginlik değil; zam, faiz, masraf, borç, şikâyet ve derttir.

Başbakan'ın iftihar ettiği millî gelir; vatandaşlarımızın cebini boşaltma pahasına, etrafındakilerin, yanında duranların ve işbirlikçilerin cebini doldurmuş ve taşırılmıştır.

Vatandaş minimum imkânla, yandaş maksimum ihyayla taltif edilmiştir.

Vatandaş parasızlıkta uzmanlaşmış, yandaş debdebede ustalaşmıştır.

Vatandaşın hanesine makarna, yandaşın hanesine mal, mülk sahibi olmak düşmüştür.

Vatandaşımız nafaka derindedir, AKP yandaşı nam ve nakit biriktirme hesabındadır.

Vatandaşımızın eli nasırlı, gözü yaşlı, şikâyeti kabarıktır; AKP nalıncı keseri gibi her şeyi kendisine yontmakta, nakış nakış yolsuzluğu dokumaktadır.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik almış başını yürümüştür.

Ekonomik büyüme frene basmış ve irtifa kaybetmiştir.



- Ekonomik maluliyet ve mahkûmiyet her taraftadır.
- Ekonomik afet her hanededir.
- Ekonomik problem her insanımızın peşindedir.
- Ekonomik yetersizlik her kardeşimizin yakasından yapışmıştır.

Tarım çökmüş, esnaf bitmiş, sanayici dara düşmüştür.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler imdat çağrısı vermektedir.

Emeklimiz aç ve açıkta, çiftçimiz bungun ve borçlu, memurumuz sinmiş ve sindirilmiştir.

İşçimizin içler acısı durumunu söylemeye gerek bile yoktur.

Başbakan Erdoğan'ın hâlâ ekonomide gelişme ve büyüme masalları anlatması, başarı hikâyelerinden dem vurması eğer şaşkınlık ve panik hâli değilse, biliniz ki, milletimizin aklıyla alay etmek, umursamazca dalga geçmektir.

Bu zihniyet yalan ve dolanı bırakmalı, bankaları; eşe, dosta ve hısımlara nasıl peşeş çektiğini, kredi musluğunu ardına kadar nasıl açtığını, kamu kaynaklarını nasıl ulufe gibi dağıttığını açıklamalıdır.

Banka mağdurlarının, borç içinde yüzenlerin, çileli anaların, hüznü babaların, simit parası dahi bulamayan körpe yavruların, işsizlerin, yoksul bıraktıklarının hesabını vermelidir.



Ekonomi çözüm beklerken, insanımız yardım eli gözlerken, herkes umut ışığı görmek isterken; Başbakan'ın, Türk milletinin çözülmesi ve Türkiye'nin çökmesi için verdiği mücadele elbette kabul edilemeyecek, elbette makul karşılanamayacaktır.

Bizim açımızdan ortada ne bir başarı ne övgüyü hak eden zafer havası, ne de ekonomisini istikrara ve intizama sokmuş bir siyaset ekolü vardır ve olmamıştır.

AKP hükûmeti, ekonomide sınıfta kalmış, küresel ekonomik ilişkilere tümüyle angaje olmuş, ithalata kökünden bağlanmış, başkalarının tasarrufuna bel bağlamıştır.

Bundan sonra hükûmetin, ekonomide mucize yaratmasına ihtimal vermek dahi, olmayacak duaya âmin demekten farksızdır.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye'nin ikinci sorunu ise eğitim alanındaki açmazlar, bu çerçevedeki kapatılamayan gedikler ve ciddiyetle ele alınması gereken aşınmalardır.

Bildiğiniz gibi, geçen hafta sonunda Yükseköğretime Geçiş imtihanı yapılmış ve 1 milyon 851 bin evladımız kendilerine ayrılan sürede ter dökmüşlerdir.

En başta YGS'ye umut bağlamış her kardeşime hedefledikleri puanları almalarını temenni ediyor, girecekleri LYS neticesinde de istedikleri üniversitelerde okuma şansı bulmalarını içtenlikle diliyorum, hepsine başarıyla diliyorum.



Temenni ederim ki, sınavlarda yeni bir kopya skandalı yaşanmaz ve verilen emekler heba olmaz.

Bugünden eğitim ve öğretim alanına yapılan yatırımlar, sergilenen özverili tutumlar ve belirlenen hedeflere sıkıca tutunmalar başarıyı ve beklenen sonucu getirecektir.

Bundan kuşku duymuyorum.

Bugünkü şartlarda eğitim sistemi öncelikle millî vasıftan bihaber ve insan odaklı kurgudan azadedir.

AKP hükümeti, Türk milletinin geleceğini planlamak, Türkiye'nin millî gerçeklerine ve millî bünyesine müzahir bir eğitim yapısı kurmak yerine, siyasal gayeler güden bir anlayışın takipçisi olarak her şeyimize yazık etmektedir.

Çünkü eğitim ve öğretim; sosyolojik bütünleşmenin, kardeşlik duygularının, iyi bir insan olmanın, millî kimliğin, millî varlığın ve sonuç olarak Türk milletinin alâmetifarikasıdır.

Ezbere dayanan eğitimle, yalnızca sınıf geçmeye odaklanmış bir bakış açısıyla, millîliğe mesafeli müfredat bütünüyle mesafe almak, gelişmiş milletlerle açılan arayı kapatmak hayal ötesidir.

Gençlerimiz en verimli en heyecanlı en üretken ve en diri çağlarında sınav kaygısıyla, birbiri ardına ulanarak devam eden sınav maratonlarıyla canlarından bezmektedir.



Bunların yanında aileler her şeylerini seferber ederek, kaldırılması kolay olmayan külfetlerin altına girerek, evlatlarının okuması, meslek sahibi olması ve kimseye el açmaması için çırpınmaktadır.

Her şeyden önce bu durum son derece saygıdeğer ve takdire şayandır.

Biliyoruz ki, yeterince doymayan, iyi bir eğitim alamayan ve özellikle de umduğu işi bulamayan gençlik toplum için dezavantaj hâline gelecektir.

Heba edilen potansiyeller, hüsrana uğrayan beklentiler, ülkemiz kalkınmasına yönlendirilmeyen beşeri kaynak olumsuzlukları katlayacak, geleceğin kararmasına yol açacaktır.

Bunun için çok yönlü çok boyutlu, dengeli, tutarlı, millî ve manevi değerlerle bezenmiş istikrarlı bir eğitim sistemine gereklilik vardır ve bu ihtiyaç düne göre bugün hissedilir derecede artmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi bilhassa üniversite imtihanını gereksiz görmekte ve kaldırılması gerektiğine inanmaktadır.

Bunun yerine, ilköğretim ve orta öğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda yapılacak "olgunlaşma imtihanı"nı esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sistemini önermekte ve bunu vadedmektedir.



İnşallah Milliyetçi Hareketin millî ve herkesi kucaklayan iktidarında Türk gençliği üniversite kapılarında beklemeyecek, boyun bükmeyecektir.

Aileler üzülmeyecek, kopyacılar fırsat verilmeyecek, sınav çetelerine müsaade edilmeyecek ve çocuklarımız bezginliğe itilmeyecektir.

Biz varız, biz buradayız ve Allah izniyle her meselenin de üstesinden geliriz.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Türkiye'nin üçüncü ve şu an itibarıyla en önemli meselesi asayişsizlik, toplumsal şiddet, terör ve bölücülük konusudur.

Üzülerek söylemeliyim ki, kadınlara yönelik şiddet artarak devam etmektedir.

Suçlular serbest, çeteler rahat ve vahşet haberleri sarsıcıdır.

Sokaklar suça ve toplumsal yapımız gözü dönmüşlere havale edilmiştir.

Buna ek olarak, bölücü terörün palazlanması, desteklenmesi, müzakereler yoluyla ilgi ve yakınlık gösterilmesi Türkiye'nin başına türlü musibetleri açmış, özellikle millî güvenliğimizi ve millî birliğimizi zaafa uğratmıştır.

Bu meyanda yapacağım tespit ve değerlendirmelere geçmeden evvel, hafta sonunda Bursa'da gerçekleştirdiğimiz ve



hepimizin iftihar endazesini olan "Kuruluş Mitingi"ne ve Manisa ilimizde göğsümüzü kabartan gelişmelere kısa da olsa temas etmek istiyorum.

23 Mart günü Bursa'da düzenlediğimiz "Kuruluş" temalı açık hava toplantımızda, muhterem vatandaşlarım yeri göğü inletmiş, Türk milletini yüceltmış, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını haykırılmışlardır.

Kuruluşumuzun aziz anıları, milletimizin çağları aşan kudreti hamdolsun, Bursa'da ayağa kalkmış, zalime mesaj, dosta güven vermiştir.

Bursa Kent Meydanı'nı dolduran yüz binlerce milliyetçi vatansever kardeşlerimiz, Türkiye ve millet sevdalısı faziletli yürekler gök kubbeyi çınlatmış, vatanımızın her yöresine heyecan vermiştir.

Bursa'da tertip ettiğimiz, "Kuruluş Mitingi" mize siyasi görüşü ne olursa olsun, hevesle iştirak eden her bir kardeşimize en derin sevgi ve saygılarımla birlikte teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepsiyle gururluyum, hepsine müteşekkirim.

Bursa Türk milletinin sözü ve sözcüsü olmuştur.

Bursa kuruluş hatıramızın küllenen ateşini alevlendirmiştir.

Bursa Cumhuriyet'e, Gazi Mustafa Kemal ve kurucu kahramanların ve muhterem şehitlerimizin kutlu emanetlerine sadakat göstermiştir.



Diyarbakır'da inen Türk bayrağı çok şükür Bursa'da yükselmiş; haine, bölücüye, müzakereciye, eyyamcıya, etnikçi soytarılara şamar gibi çarpmıştır.

Şimdi Allah nasip ederse, "Millî Değerleri Korumak ve Yaşamak" adı altında düzenleyeceğimiz ve ana teması "Bayrak" olan ikinci açık hava toplantımızı 20 Nisan 2013 tarihinde İzmir'de şevkle ve inanmışlıkla yapacağız.

Türk bayrağını tahrik olarak gören, bayrağa sahip çıkmayı şov olarak değerlendiren eş başkanlar, bakalım İzmir'den sonra ne yapacaklar ve nereye saklanacaklardır.

Kıvancımız olan İzmir'i, gâvur diyerek suçlayan gafiller, bu kutlu vatan parçasının Türk mü gâvur mu olduğunu meydanlardan yükselen millî kararlılık beyanlarıyla tekrar işitmek durumunda kalacaklar, bölücülükten her yanı mikroplaşmış kafalarına mutlaka da sokacaklardır.

Bursa'dan sonra ikinci durağımız Manisa olmuştur.

Her yıl düzenlenen ve geleneksel hâl alan 473'üncü Mesir Şenliği'nde Manisalı kardeşlerimin coşkusuna şahit olmak bizleri oldukça motive etmiş ve doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir.

Ayrıca Manisa Belediye Başkanımızın mesai arkadaşlarıyla birlikte göstermiş olduğu başarılı çalışmaları, anlamlı yatırımları bizleri oldukça sevindirmiş ve onurlandırmıştır.





Açılışını yaptığımız belediye hizmetlerinin Manisalı kardeşlerime tekrar hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Buradan tüm Manisalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum, önümüzdeki yıl yapılacak Mahallî İdareler Seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'nde karar kılacaklarına ve oylarıyla destek vereceklerine içtenlikle inandığımı belirtmek istiyorum.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Millî kimliği kabullenmeyen, millet nedir bilmeyen, milliyetçilik nedir anlamayan, üstelik namus ve şeref simgesi şanlı bayrağımızı bez parçası olarak tanımlayan vicdansızlar PKK terör örgütünün eline düşmüş, yemini yutmuştur.

Türkiye AKP'nin kurumuş, kapanmış, kaçık, kaçkın, kahredici, kamburlaşmış politikaları altında ezilmiş, aynı zamanda erimeye başlamıştır.

Kayıtsız şartsız bölücülüğün kaydıracağına binen, menfaate dayalı olarak da İmralı canisiyle dostane ilişki kuran Başbakan ve hükûmeti, kontrolsüz şekilde karanlığa doğru hızla kaymaya yüz tutmuştur.

Ne ibretliktir ki, Türkiye bölücü terör örgütünün peş peşe gelen diklenmelerine ve meydan okumalarına sahne olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.



Hükûmet ise tüm bu olup bitenleri ezile büküle izlemekte ve dizginleri gönüllü olarak verdiği İmralı canisinin şımarıklılığını çözüm diyerek alkışlamaktadır.

Aziz milletim artık fark etmiştir ki;

- AKP'nin çözümü Türkiye'nin mahvidir.
- AKP'nin çözümü Türk milletinin imhasıdır.
- AKP'nin çözümü millî devlet yapısının inkârıdır.
- AKP'nin çözüm süreci isyankârları beslemek, büyütme, kuşandırmak ve saldırı aşamasına getirmektir.
- AKP'nin çözüm süreci tabi olarak millî ve manevi değerlerimizin çöküşünden başka bir anlama gelmemektedir.

AKP hükûmetiyle birlikte;

- Karalanan birliğimizdir, kırılan bütünlüğümüzdür ve buharlaşmak üzere kaynatılan hayat haklarımızdır.
- Kırılan millî benliğimizdir, kapatılan millî ruhumuzdur, kundaklanan millî heyecanımızdır.
- Doğranan kardeşliğimizdir, didiklenen millî huzurumuzdur, dibe çekilen yaşama sevincimizdir.

Türkiye'nin nabız atışı zayıflamakta ve soluk alıp verişini yavaşlamaktadır.



Büyük milletimiz, AKP'nin kapalı gişeye çevirdiği çözüm furyasında her tarafından yara almakta her yanından ısırılmakta, tümüyle darp edilmekte ve üzüntü verici şekilde dejenerasyona uğramaktadır.

İmralı canisi süreç ve çözüm kayyumu sıfatıyla, AKP'yi kendisine kapı kâhyasına dönüştürmekte, bundan dolayıdır ki bir dediği iki yapılmamaktadır.

Geçtiğimiz hafta kutladığımız Nevruz Bayramı her şeyi gözler önüne sermiş, Türkiye'nin ne hâle geldiğinin delilli ispatlı örneği olmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın yardım ve kolaylaştırıcı girişimleriyle İmralı canisinin başına talih kuşu konmuş, PKK paçavraları meydanları kaplamış, bölücülük propagandaları süreç kaporası sayesinde zıvanadan çıkmıştır.

Türkiye'yi yönetmekle sorumlu ve görevli bir hükûmet, on yıllardır mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK'yı şehre taşımış, militanlarına zafer havası yaşatmış, canibaşının mesajlarının pervasızca okunmasına zemin açmıştır.

Başbakan Erdoğan bu manzarayı olumlu karşılamış ve umut verici bulmuştur.

Bu ortam içinde Türk bayrağı inmiş, Türk milleti incinmiş, Türk devleti hafife alınmıştır.



Türkiye Cumhuriyeti'nin en bunalımlı dönemlerde bile, hakeza krizlerle iç içe geçmiş devirlerinde dahi bu şekilde bir çirkinlik, iğrençlik ve kepezelik yaşanmamıştır.

Acaba ne zamandan beridir, kanlı teröristleri övmek, suçun ve suçluların propagandasını yapmak meşru, masum ve olağan görülmektedir?

Türk Ceza Kanunu'nun 215'inci maddesinde yer ve ifade bulmuş olan; "İşlenmiş olan bir suç veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." kuralına neden hâlâ riayet edilmemektedir?

Terör, cebir, şiddet ve tehditle işlenen suçların veya bu suçları işleyen failerin övülmesinin, bu övgünün beraberinde kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkarma ihtimalinin yüksek olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

Öte yandan Türk bayrağının inmesine göz yummaya, canilerin mesajını sanki doğal ve sıradan bir hâlmış gibi göstermeye hukuk kitaplarının hangi sayfasında müsaade ve cevaz vardır?

Açıkça Türkiye'nin çözülmesi ve çökmesi için bir teröristin kanlı mesajları ne zamandan buyana olumlu görülür ve müspet karşılanır olmuştur?

Sorarım sizlere, Cumhuriyet'i savunmakla görevli savcılar, hâkimler nerededir, nereye gitmişlerdir?



Şayet, 21 Mart tarihinde Diyarbakır'da olanlar suç değilse, bundan sonra suç olarak neyi göreceğiz, nelere suç diyeceğiz?

Yine terör ve bölücülük propagandası yapmak normal hâle geldiyse, lütfen birisi söylesin, Türkiye Cumhuriyet'i nasıl ayakta kalacak, Türk milleti nasıl varlığını koruyacaktır?

Böyle bir devlet, art niyetlilerin eline geçmiş böyle bir ülke dünyanın neresinde vardır?

Bu tarz bir hukuk anlayışı ve adalet mantığı yeryüzünün neresinde mevcuttur?

Bağımsız, objektif, yalnızca vicdanlarıyla baş başa olan vatansever hukuk insanları devreye girmek için neyi beklemektedir?

Enkaza çevrilmedik, çiğnenmedik, öğütülmedik, entrikayla, asılsız sözlerle, kuru laf kalabalığıyla haklanmadık daha neyimiz kalmıştır?

Rengini şehit kanlarından almış, milletimizin bağımsızlık sembolü olarak hürmetle selamladığımız, hayranlık duyarak dalgalanmasını izlediğimiz al yıldızlı al bayrağımızı lekeletmeye, kirlletmeye, hakir görmeye hangi faninin, hangi bedbahtın gücü yetecek ve hakkı olacaktır?

Olanları görmezden mi gelelim, yapılanları sümen altı mı yapalım, nasıl olsa bir kereden bir şey olmaz diyerek bayrağın aşığılanmasına sessiz mi duralım?



Ey AKP ey bölücüler ey bayrak nedir bilmeyenler, ey dönekler ey düşman ağzıyla konuşanlar, bu şanlı bayrak size rağmen var olacak, size rağmen nazlı nazlı dalgalanacaktır.

Ve biliniz ki, Türk milletinin önüne düşerek tüm çapsızların ve çapulcuların temizlenmesine ön ayak olacaktır.

Dikkat ediniz, BDP'nin bir eş başkanı, 21 Mart Nevruz Bayramında, PKK'ya terörist damgası vurmak isteyenlerin iflas ettiğini aklınca zirvalamış, teröristbaşı için yasal güvence isteyecek hadsizliğe kadar işi götürmüştür.

Hükûmeti ve devleti etkileme gücüne ulaştıklarını sözlerinde esneme payı bırakmadan dile getirmiştir.

Görülmektedir ki, AKP'nin başına BDP yuları geçirilmiş, aralarındaki ilinti, ilişki, illiyet bağı tüm hatları görülecek şekilde yüzeye çıkmıştır.

Başbakan Erdoğan öylesine taviz ve teslimiyet döngüsüne düşmüştür ki, hükûmetinin kimi temsil ettiği, kimlerle karanlık diyaloglara girdiği hakikaten de meçhul bir duruma gelmiştir.

Acaba Başbakan en başta İmralı canisine neleri vaat etmiş, bölünmüş Türkiye için neleri gözden çıkarmıştır?

İmralı canisinin çeyizi, PKK'nın ödülü, BDP'nin kazancı, peşmergenin sabırsızlıkla beklediği ödünler nedir, neleri kapsamaktadır?



Vatansever ve mukaddes deęerlere baęlı olduklarını bildiđim önemli sayıdaki AKP'li milletvekili arkadaşlarım acaba, PKK'yla el sıkışılmasını, zulme ortak olunmasını nasıl kabullenmektedir?

Hükümet bu oyuna nasıl gelmiş, bu tuzađa, bu esarete nasıl düşmüş, bu tutsaklıđa nasıl gözü kapalı evvallah etmiştir?

Başbakan lafı dolandırmadan, dolambaçlı yollara sapmadan, dümdüz şekilde ve dobra dobra konuşmalıdır.

Başbakan Erdoğan İmralı canisine neyi ya da neleri peşkeş çekmiş, hangi sözleri vermiş, niçin kefil olmuş, halaskarlığını nasıl içine sindirebilmiştir?

PKK terör örgütünün galibiyetini tanımıştır da toprak ve tazminat mı vermeyi aklından geçirmektedir?

Başbakan'ın çözümü, Başbakan'ın barışı, Başbakan'ın süreci nereye dayanmaktadır, neleri kapsamaktadır?

Anlaşılan Başbakan bu sözlerimizden, bu suallerimizden rahatsızdır.

Bu kapsamda kendisi, hafta sonunda Eskişehir'de yaptığı bir konuşmasında aynen şunları ifade etmiştir: "Muhalefet İmralı'ya söz verdiniz, diyor. Siz bu iddiayı ispat etmediğiniz müddetçe namertsiniz. Bizim oraya verilmiş bir sözümüz yok. Bizim millete verilmiş bir sözümüz var."

Başbakan Erdoğan millete deęil, başkalarına verdiği sözleri bir tutmaktadır.



Ve herhâlde Başbakan, Türk milletine PKK ve canibaşıyla nasıl haşır neşir olacağına dair bir söz de vermiş değildir.

Sayın Başbakan, belki unutmuşsundur, belki aklından çıkarılmışsındır, belki de hafıza kaybına uğramışsındır.

Yine böylesi bir polemiğin içine gömülerek İmralı canisiyle görüşme konusunda şeref bahsini ileri sürmüş, yaptığı müzakere ve temasları inkâr etmiş ve gözlerin yerinden çıkarcasına bizi de şerefsizlikle suçlamıştın.

Çok değil, kısa bir süre sonra Başbakan'ın şerefsizliktir dediği iddiamız sabitlenmiş, şereften kimin nasibini alamadığı belli olmuş, böylece kötü söz sahibine faiziyle birlikte aynen iade edilmiştir.

Eğer Başbakan Erdoğan, şeref masasında kaybettiklerini namertlik kartını ileri sürmekle geri alacağını düşünüyorsa, çok yakın zaman içinde, yine yaş tahtaya basacağını ve isminin başına yeni bir sıfat ekleneceğini muhakkak ki görecektir ve tekrar mahcubiyetten kimselere bakacak yüzü kalmayacaktır.





## Değerli Arkadaşlarım,

AKP'nin PKK ve İmralı canisiyle yürüttüğü müzakere ve pazarlık trafiği gittikçe hızlanmakta ve sahasını genişletmektedir.

Anlaşılan Başbakan tüm umutlarını kara gün dostu terörist Öcalan'a bağlamıştır.

Şu talihsizliğe ve köhnemişliğe bakınız ki, Başbakan Erdoğan, PKK ve İmralı canisiyle ortak ihanet komisyonunda buluşmuş, var olan tüm değerlerimizin, kabullerimizin, ilke ve esaslarımızın kavrama noktasından tutarak deşmeye ve dağlamaya yönelmiştir.

PKK'ya ve İmralı canisine sözde çözüm ve barış adına kefil olanlar, bu da yetmezmiş gibi kefaret altına girenler vicdanlarını rehlin bıraktıkları için millî perspektifi ve millî konsepti tamamen dışlamışlardır.

Bildiğiniz gibi, İmralı canisi geçen haftaki ölüm metninde, PKK'lı militanların sınır dışına çekilme aşamasına geldiklerini duyurmuştur.

AKP, yandaş basın, satılmış kalemler, çürümüş beyinler, donmuş kalpler hemen bu kurnaz ifadenin üstüne atlamışlar ve PKK'nın sınır dışına çıktığını canlı yayınlardan, manşetlerden veya değişik vasıtaları kullanarak gündeme getirmişlerdir.



Oysa ki canibaşı böyle bir şey dememiştir.

Kaldı ki PKK'nın buna niyeti de görülmemiştir.

PKK'nın sınır dışına çekileceğini müjdeleyen ihanet senfonisi bir kez daha karavana atmış, milletimizi yanıltmak ve kandırmak için her pis tezgâhtan, her ahlaksız komlodan istifade etmeye tevessül etmişlerdir.

Hepsinden daha da önemlisi, PKK'nın yuvalandığı, saldırılarını ve suikastlarını planladığı terör kamplarının sınır dışında olmasıdır.

Sınır ötesinde kan ve ölüm denklemi kuran, pusuları icra etmek ve can almak için elleri ettikte bekleyen katiller, nasıl olacak da sınır dışına yeniden çıkacaklardır.

Bu hayaldir, temelsizdir, boştur ve avuntudur.

PKK'nın ateşkes kararı da stratejik olmayıp, yalnızca günü kurtarmaya yönelik taktik mahiyetli bir hamledir.

Bugüne kadar PKK, sekiz defa sözde ateşkes kararı vermiş, ama kısa süre sonra kanlı saldırılarını artırarak ölüm saçmıştır.

Şimdiki de diğerlerinden farksız olmayacaktır.

Üstelik kanlı örgütün elebaşları, sözde ateşkesin karşılıklı olacağını küstahça iddia edebilmiştir.

Ayrıca adıyla müsemma olan PKK'lı Karayılan, terör örgütünün sözüm ona sınır dışına çekilmesi için hükümete ve Meclis'e görev hatırlatması yapmış, yasal güvenceler istemiştir.



Bu teröristin, AKP'nin hışmına uğrayan, köşesi elinden alınan, kalemi epey zaman önce kırılan ve 12 kötü adamdan birisi olarak performansı pek de fena sayılmayan Hasan Cemal'e geçtiğimiz günlerde verdiği üçüncü mülakatı ibretlidir.

Buna göre, AKP'nin Oslo ihanetine 2008 yılının Eylül ayında başladığı anlaşılmaktadır.

PKK'lı Karayılan, sözde barışın ön şartı olarak İmralı canisinin özgür kalmasını vurgulamıştır.

Devamla Başbakan'ın "Silahları ayaklarınızın altına alın ve gelin siyaset yapın." sözlerine karşılık olarak KCK tutuklularının salıverilmesini talep etmiştir.

Bunun yanı sıra, PKK'nın Anayasa'dan beklentisi de üç aşamalı olarak ifade edilmiş, bunlar yeni vatandaşlık tanımı, kimliklerin tanımı ve Türk milletinin tanımı noktasında düğümlenmiştir.

Hatta PKK'lı Karayılan tıpkı 2009 yılının Mayıs ayında söylediği gibi, Akil Adamlar Heyeti kurulmasını dayatmış ve dillendirmiştir.

AKP'de bunu kabul etmiş olacaktır ki, kimliği, niyeti, ideolojisi, maksadı zifirî karanlık olan yeni bir kötüler listesi organize ederek düğmeye basmıştır.

Görünen gerçek şudur; AKP zihniyeti PKK'nın zorlamalarına çoktan ikna olmuş ve onay vermiştir.



Akil Adamlar Heyeti oluşturulması, PKK'ya çözüm çekişinden çıkan meblağı yüksek ve kabarık bir ikramiye olarak belirginlik kazanmıştır.

Başbakan Erdoğan geçtiğimiz hafta sonunda Eskişehir'e giderken PKK'nın muhatabı olarak hükûmeti göstermiştir.

Ve Akil Adamlar Heyeti'nin; akademisyenlerden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve medyadan temsilciler almak suretiyle yedili gruplarla teşkil edileceğini söylemiştir.

Bu açıklamasında, akılları durduran, millî vicdanları sükûtu hayale uğratan bir tespit ve yorumda da bulunmuştur.

Başbakan Erdoğan'a göre, bu yedili gruplar Türk milletine psikolojik harekât yapacaktır.

Başbakan'a göre bu zevat, toplumsal algının yönetilmesiyle, milletimizin PKK konusunda hazırlanmasıyla meşgul olacaktır.

Bu olacak, pas geçilecek ve küçümsenecek bir şey değildir.

Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti, yetki aldığı, vekâletini üstlendiği aziz milletimize hareket yapmak için kolları sıvamıştır.

Bu, bir nevi yargısız infazdır.

Bu, bir tür Soğuk Savaş şartlarından kalma alışkanlığın tezahürüdür.



Bir Bařbakan, siyasi sorumluluęunu tařıdıęı milletine nasıl olur da çürümüř, kimliksiz ve kimlere hizmet ettięi malum aklınlı kaybetmiřlerin kurduęu bir heyet marifetince psikolojik savař açmaya cüret edebilmektedir?

Bu siyasi anlayıř Türk milletini ne zannetmektedir?

Bize kudurmuř diyerek hakaret eden bu zihniyetin, asıl kudurmuřun kim olduęunu görmesi için daha nelerin yařanması gerekecektir?

Ayan beyan ortadadır ki, PKK, AKP'yi kısıkvrak yakaladıęından basiretini baęlamıř, bastırdıkça almıř, aldıkça da akılsızlıęın ve körlüęün mahzenine süre süre sokmuřtur.

Dięer taraftan partimizin dimdik duruřundan rahatsız olanlar, millî heyecanından kıvrananlar kan durursa, terör biterse bizim de biteceęimizi, baraja takılacaęımızı ve kapımıza kilit vuracaęımızı bayat ve bayaęı sözlerle açıklamıřlardır.

Allah'a řükürler olsun ki, Milliyetçi Hareket Partisi bu omurgasızların, bu küfre batmıřların, bu iftira seline kapılmıřların oyunlarını boza boza, tuzaklarını yara yara, bunlar gibileri yene yene 44 yılını geride bırakmıřtır.

Aynısını yine yapacak, bozguna uğramak için kařınanların yine cesaretle ve milletimizin eřsiz desteęiyle üstesinden gelecektir.

Kabul edilsin ki, bunların dilekleri gerçekleřseydi, gökten ne yaęacaęını herkes görürdü.



Bu çevrelerin, küçücük kafalarıyla, kompleksli şahsiyetleriyle, narsist tutumlarıyla, egoist tavırlarıyla ve gayri millî özellikleriyle MHP hakkında hüküm vermeleri, asılsız yorumlarda bulunmaları boylarını ve hadlerini fazlasıyla aşacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi; Türk milletinin içinden çıkan, yine milletin huzuru, kardeşliği, dirliği, refahı ve iyiliği için varını yoğunu ortaya koyan, üstelik Türkiye'nin var olması için her şeyi göze alan millî ruhtur, milliyetçi şuurdur.

Şiddet ve barbarlığın yanında hizalanmış, katillerin elinden su içmiş, onların birlikteliğine intisap etmiş çok yüzlüler ne bizi anlayabilecek ne de bizimle birlikte olabileceklerdir.

İlave olarak, hafta sonunda Bursa'da gerçekleştirdiğimiz Kuruluş Mitingi'mizde, meydanı şerefliendiren vatandaşlarımızın hep bir ağızdan beyan ettikleri ve Türkiye'nin batışına, milletin çözümlmesine itiraz eden, bizzat millet iradesinin inisiyatif almasına vurgu yapan sözlerine karşılık "Merak etmeyin onun da zamanı gelecektir." ifadesini kararlılıkla kullandım.

Bugün de bu sözümün sonuna kadar arkasındayım.

Asla dilemeyiz ama, hükûmetin teslim olduğu, teröristlerin hâkimiyet kurduğu, Türk milletinin bölündüğü, son yurdumuzun parçalandığı bir ortamda bizim duyarsız, tepkisiz kalacağımız mı zannedilmektedir?



Herkes bilsin ki, yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağımız ve neyi göze alacağımız mutlaka görülecek, tümüyle de anlaşılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi geçilmeden hain niyetler amacına ulaşamayacaktır.

Türkiye sevdalısı cesaret timsalleri aşılmadan Türk milleti ayırlamayacak, dağıtılamayacak ve Türk vatani ufulanamayacaktır.

Bizim sözlerimizden dolayı tarihî hata yaptığımızı söyleyen, miting meydanımızın kalabalığından kâbuslar gören bilinci kaymış zavallılar da tarihî ihanetin içine çoktan battıklarını, milletimize tarihî kötülüğün daniskasını yaptıklarını günü geldiğinde idrak etmek durumunda kalacaklardır.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail askerî güçlerinin, Gazze'de tecrit edilen Filistinli kardeşlerimize insani yardım malzemesi götürün sivil gemilerimize saldırması son yılların en barbar hadisesi olmuştur.

Mavi Marmara gemisindeki 9 vatandaşımız maalesef bu hunhar saldırıda hayatını kaybetmiştir.

Biz daha o günlerde, bu saldırıyı Türk milletine karşı açık bir düşmanlık olarak gördük ve böyle değerlendirdik.



Gerek 31 Mayıs 2010 tarihli yazılı basın açıklamamızda, gerekse de 1 Haziran ve 8 Haziran 2010 tarihli Meclis grup toplantılarımızda bu konuya ayrıntısıyla değindik ve hükümete tekliflerimizi sıraladık.

İsrail'in vahşi saldırısı gerçekleştiği esnada Başbakan Erdoğan Şili'de, Dışişleri Bakanı da Brezilya'da bulunmuş, hatırı sayılır bir süre kimseden çıt çıkmamıştır.

Arkasından, Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sonuçlarına katlanırsınız mesajı vermiş, Başbakan Erdoğan'da yetti artık türünden boş çıkışlarla İsrail'e rest çekmiştir.

Maalesef AKP zihniyeti izleyen yıllarda bu mütecevaz harekete karşı gerektiği gibi karşı koyamamış ve lazım gelen cevabı verememiştir.

Başbakan Erdoğan hamaset nutuklarıyla vakit geçirmiş, onuru yara alan Türk milletinin müsterih olması için hiçbir derinlikli ve sonuç alıcı yöntem geliştirememiştir.

Biz başından beridir, İsrail tarafından özür ve tazminat meselesinin yerine getirilmesinden bahsettik, bu görüşümüzden de bir an olsun ayrılmadık.

Başbakan Erdoğan'ın, bizim tarafımızdan söylendiğini iddia ettiği, "İsrail özür dilemez, beklemeyin." sözleri ise tam anlamıyla yalan ve iftiradan ibarettir.





Kendisinin İsrail'e yönelik olarak sarf ettiği; "terörist, bozguncu, sapık, vahşi, barbar, katil, canî" sözleri gerçek olup henüz tazelikliğini korumaktadır.

Üstelik Mavi Marmara saldırısından çok kısa bir süre sonra, İsrail'in OECD'ye üye olmasına onay veren de Başbakan ve hükümetinden başkası olmamıştır.

Şimdi kalkıp İsrail Başbakanı'nın Obama talimatlı ve bölgesel hesaplar öyle gerektirdiği için özür dilemesini iç siyasete malzeme yapılması, istismarcılığının tekrar tescili olarak görülmelidir.

Anlaşılan İsrail, kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş, 3,5 yıllık süründürme ve oyalamadan sonra, Suriye ve İran'ı baz alan gizli gündem nedeniyle özür dilemiştir.

ABD Başkanı iki tarafı da terbiye etmiş, telefon diplomasisiyle aralarını bulmuştur.

Elbette bu özür meselesinin birçok düşündürücü tarafları, sorgulanması gereken yanları vardır.

Ancak teknik ayrıntıya girmeksizin ifade etmek gerekirse, AKP hükümeti bölgesel projeler kapsamında İsrail'e yanaştırılmış, BOP'un hedeflerine, küresel planların emellerine kanalize edilmiştir.

Başbakan Erdoğan, Avusturya'da siyonizme yönelik kullandığı sözlerini bu şekilde tamir etmiş ve beklendiği gibi ABD'nin tepkilerini de frenlemiştir.



Obama'nın Orta Doğu seyahati sırasında gerçekleşen bu özür meselesi tesadüf görülmemeli, İsrail'in bir tavizi olarak değerlendirilmemelidir.

Hedef Suriye'dir, hedef İran'dır ve hedef İsrail'in güvenliğini sağlama olarak, Kürdistan'ın kurulmasına yol ve alan açmaktır.

Tüm bu gerçekler ortadayken, özür meselesinden siyasal rant ummak, billboardları Başbakan'a minnet sözleriyle donatmak ilkel bir mantığın ürünü, fırsatçı zihnin telaşı olarak görmek lazımdır.

Başbakan Erdoğan keşke Filistin'in üzerine düştüğü kadar Türkiye'nin hakkını savunabilseydi, keşke İsrail'e söylediği ağır sözlerin küçük bir bölümünü PKK'ya ve himaye eden güçlere yönelik seslendirebilseydi.

Ama PKK'ya gelince hava gazı olan bu kafa yapısı, istimara gelince havalarda gezmiş, İsrail'e de düne kadar verilen izin çerçevesinde hava atmaktan geri durmamıştır.

Ne var ki, bu aldatma ve kandırmaya artık kimse inanmamakta, kimse de itibar etmemektedir.

AKP sinsiliği bundan sonra tezgâhını başka yerlerde açmalı ve maharet sahibi olduğu istismarın yenilerini aramalı ve bulmalıdır.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken, siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve saygıdeğer misafirlerimizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, başarı, sağlık ve mutlulukla geçecek bir hafta diliyorum.

**Sağ olun, Var olun**

