



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Tarihe Düşülen

Kayıtlar

DEVLET BAHÇELİ



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Tarihe Düşülen Kayıtlar

DEVLET BAHÇELİ

boş



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
DEVLET BAHÇELİ'NİN
ALPARSLAN TÜRKEŞ
BÜYÜK ÖDÜLÜ
ÖDÜL TÖRENİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMA

04 NİSAN 2008

boş



boş



**Değerli Dava Arkadaşlarım,
Kıymetli Ülküdaşlarım,
Muhterem Konuklar,**

Partimizin kurucusu ve lideri, büyük Türk milliyetçisi Alparslan Türkeş Bey'in onbirinci vefat yılında bu anlamlı toplantıyı düzenleyen ve katılan bütün arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Seksen yıllık bir hayatı şerefle yaşayan merhum liderimizin bütün yönleriyle tanınmasının, bugün onun yolunda yürüttüğümüz siyasal mücadelemize ayrı bir güç ve özel bir anlam katacağı kanaatindeyim.



Bu itibarla, yapılan toplantıların, etkinliklerin, yarışmaların, bu büyük dava adamını, onu hayatta iken tanıma fırsatı bulamamış yeni kuşaklara anlatmak için önemli bir vesile olmasını diliyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Dünyadaki bütün atılımlar, yüreği milleti için yanıp tutuşan, cefa çeken ve inançlarını samimiyetle savunan, yüksek iradeye ve sarsılmaz azme sahip seçkin insanların liderliği altında başlamış ve başarılmıştır.

Büyük davaların çoğu, mutlaka ve öncelikle, bu büyük adamların omuzlarında taşınmış ve ancak onların büyük ülküleriyle yoğrulduktan sonra tarihe ve insanlığa bir istikamet verebilmiştir.

Bu açıdan bakıldığında, Türklük ülküsü ile Türk milliyetçiliği davasının günümüze kadar uzanan şerefli siyasal geçmişindeki en önemli mevkinin, merhum Alparslan Türkeş Bey'e ait olduğuna dair asla bir kuşkumuz yoktur.

O, yüzyıla yaklaşan Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihinin, çok önemli bir bölümüne yakından şahit olmuş, bu sürecin yaklaşık son elli yılına bizzat müdahil olarak, varlığı ile bu mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır.

İlk gençlik yıllarından itibaren vefatına kadar geçen hayatı, milliyetçilik için verdiği muhteşem mücadelenin ve ülkücü gençliğin yetişmesi için harcadığı şerefli ömrün aziz hatıraları ile doludur.

Bugün takipçisi olduğumuz bu siyasal hareket, vatan coğrafyasında kök salabiliyorsa, bu bina çatısı altında ve bu toplantıda bir arada bulunabiliyorsak, aramızdaki manevi bir bağ bizleri burada toplamaya vesile oluyorsa; bu güzelliklerde tartışmasız en önemli pay merhum liderimize aittir.

Türkeş Bey, gençlik yıllarından itibaren gönül verdiği Türklük yolunda, karşısına çıkarılan engellere rağmen, asla yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmamıştır. Büyük adamlara has yüksek bir karakter göstererek, gerçek bir liderin bütün hasletlerini yeri ve sırası geldiğinde birer birer ortaya koymuştur.



Hayatı boyunca yalnız kalmaktan hiçbir zaman korkmamış, ancak onun en büyük kaygısı ülküsüz ve hedefsiz kalmak olmuştur. Bu karakter yüksekliği, onun hiçbir zaman yalnız kalmasına da imkân vermemiş, etrafına toplanarak kendisine inanan ülküdaşları ile her zorluğun altından kalkmasını bilmiştir.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan soğuk savaş yıllarının güç dengeleri arasında, Türklüğün ve milliyetçiliğin kudretini fark etmiştir. Bu isabetli teşhisle, Türkiyemizle sınırlanmayacak kadar geniş bir vizyon oluşturan stratejik öngörülleri, bir kehanet gibi gerçekleşmiş, tarih de hep haklı çıkarmıştır.

Bu açıdan, Türkeş Bey'in mücadelesini ve hayatını anlamamanın en doğru yöntemi, artık onunla özdeşleşmiş olan Türk milliyetçiliğinin iftihar edilecek tarihini incelemekten ve bilmekten geçtiği düşüncesindeyim.

Değerli Arkadaşlarım,

Bugün Türk siyasetinde milliyetçilik, yalnızca hissiyat ve heyecan boyutunda kalmadan, hamasetin ötesinde, gerçekçi ve uygulanabilir bir siyaset ve yönetim projesi haline gelmişse, bunda merhum Başbuğumuzun yeri, önemi ve emeği çok büyüktür.

O, önce ülkemizi kurtaran, daha sonra Cumhuriyetimizi kuran en dinamik güç olan Türk milliyetçiliğinin ve milliyetçilerin sonraki yıllarda hiç de hak etmediği muamelelerle dışlanmasını asla kabullenmemiş, bu davayı yeniden Türkiye'yi yönetecek bir zenginlik ve seviyeye kavuşturmak için mücadele vermiştir.

Milletçilik eksenli bu toplum ve siyaset projesi süresince, milletimizin değerleri, inançlarımızın gerekleri ve çağın gerçeklerini mükemmel bir sentezle bir araya getirmeyi hedeflemiş, hayatın her alanını, sorunların tamamını kapsayan formüle edilmiş çözümler önermiştir.

Bu doktriner yaklaşım ile Türk milliyetçiliği düşüncesi; bugün ülkemizin en çok ihtiyacı olan geç-



mişle geleceđi, gelenekle çağdaşlıđı, devletle milleti, inançlarla laikliđi birbirine bir terkip oluşturarak bağlayan bir anlayışın da temsilci olmuştur.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan, Atatürk'ün ölümüne kadar siyasetin merkezinde bulunan Türk milliyetçiliğinin, dayatmalarla deđişen toplumsal algıdaki yerini yeniden merkeze çekebilmek için, bugün verdiğimiz mücadeleyi, merhum Türkeş Bey de o dönemlerde başlatmıştır.

Elbette ki, bu mücadelesi öyle çok kolay gerçekleşmemiş, topluma yön veren mihraklar tarafından milliyetçiliğın merkez deđer olarak kabulünde bađnazlıklar ve dirençler yaşanmıştır.

Özellikle 1938 yılından sonra giderek halktan kopan elitlerin aykırı, kutup, aşırı olarak tanımlanan milliyetçiliđe yakıştırdıkları bu iftiraların önüne geçmek için mücadele vermiş; sükûneti, olgunluđu, ciddiyeti ve karizması ile yalan duvarlarını birer birer yıkmıştır.



Milliyetçiliğin hor ve hakir görüldüğü, hatta suç kabul edildiği dönemlerde, karalamaları ortadan kaldırmak, faşist, nazi, kafatasçı, ırkçı gibi ağır suçlamaları bertaraf etmek için, etrafına topladığı yürekli ve kültürlü Türk aydınları ve kendi eli ile yetiştirdiği ülkücü gençlikle adım adım mesafe almıştır.

Biliniz ki, bu mücadele hala devam etmektedir. Bugünlere kolay gelmeyen Türk milliyetçiliği hareketinin gerisinde baskı, zulüm ve tuzaklara karşı direniş, şahadetle şereflenmiş onurlu bir mazi ve onların da arkasında Türkeş Bey'in liderliği bulunmaktadır.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım, Muhterem Misafirler,

Bu, çok yönlü ve çok merkezli yoğun mücadele alanında, her birine ayrı ayrı zaman ve enerji ayıran merhum Başbuğumuz, milliyetçilik karşıtı önyargıların ve bir tortu haline gelmiş yanlış kanaatlerin aşılması için, siyasi duruşumuzu aziz milletimi-



ze doğrudan aktaracak bir ilişkiler yöntemi de takip etmiştir.

Milliyetçiliğin aziz milletimize bir siyasal disiplin içinde, önce ulaşması, sonra tanınması ve taraftar bulması, nihayetinde ise teşkilat kurulması başarmış ve bu gelişmeler siyasette farklı bir mücadele alanını da ortaya çıkarmıştır.

Bu zorlu süreçte, Türk milliyetçiliği fikrinin yalnızca tasavvur olmaktan çıkarak, bir yönetim projesi haline gelmesi ve siyasal anlamda partileşerek milletimizde kök salmaya başlaması O'nun çizdiği yol haritası ile mümkün olabilmektedir. Karşılaşılan zorluklara rağmen milliyetçi hareket, bir siyasi duruş ve politik yöntem olarak halka ulaşmayı bu yolla başarmıştır.

Milliyetçiliğin tarihi bir karar anı ve kritik bir dönüm noktası olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurulması da bu anlamda değerlendirilmelidir. Partimizin varlığı ve gelişmesi de, milliyetçi aydınların ve üniversite gençliğinin, fikriyatımızın menbaı

olan aziz milletimizle adım adım kucaklaşmasının bir eseri olarak yorumlanmalıdır.

Milliyetçilik ülküsü ile milletimizin değerlerinin kaynağında buluşmasını ifade eden bu siyasallaşma hadisesi sonunda partimiz Türk siyasetinde sağlam bir zemin ve güvenilir bir dayanak bulabilmiştir.

Milliyetçiliğin milletimize tanıtılması, milletimizin de milliyetçilikle kucaklaşması demek olan bu süreçte, giderek artan bir teveccüh ile genç vatan evlatları, milliyetçilik-ülkücülük etrafında bir çığ gibi toplanmışlardır.

Bu dönem, dağınık ve kararsız milliyetçi fikirlerin, ilmek ilmek örülmesini gerektiren, zahmet, sabır ve meşakkatle yoğrulmuş bir temel atma dönemi ve toparlanma süreci olarak değerlendirilmelidir.

Bu tarihle birlikte, gelişmelere damgasını vuran iki muhteşem eser, Merhum Türkeş Bey'in emaneti ve mirası olarak bugüne kadar büyüyerek gelmiştir.



Bunlardan biri, gençliğin aydınlanma merkezi olarak iftihar ettiğimiz Ülkü Ocakları, diğeri ise, başlı başına bir siyaset ekolü haline gelmiş olan ve mensubu olmakla övündüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Ve, bu iki kuruluşu, üç hilalli ve bozkurtlu sembolleriyle bugünkü anlamıyla bir evrensel marka haline getiren de elbette ki Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'den başkası değildir.

Bu geçiş döneminde, üzerine titrediği ülkücü Türk gençliğini ve Milliyetçi Hareket'i, yalnızca Türkiye'mizin değil Türk ve İslam havzasının geleceğini de belirleyen çok büyük bir güç unsuru olarak yetiştirmeyi ve yaşatmayı başarmıştır.

1980 sonrası süreçte cebren kesintiye uğrayan siyasal hareketimiz, yine O'nunla toparlanmış, Türk milliyetçiliği yeniden ve kaldığı yerden Türkeş Bey'in kılavuzluğunda yola çıkmıştır.

O'nu kaybettiğimiz 1997 yılına kadar güvenirliliğin, itibarın, olgunluğun, ilkeli tutumun, dürüstlü-

ğün, namusun bir timsali olmuş, dost ve düşman tarafından bu hasletleri ile kabul görmüş ve övülmüştür.

Muhterem Arkadaşlarım,

Bir kişiden başlanılan bir yolculuğun sonunda bugün davamızın ulaştığı seviye, Başbuğumuzun ve önderliğindeki kadrolarının idealist çabalarının neticesidir.

Eseri olan ülkücü kadrolar da tıpkı liderleri gibi, milli varlığımıza yönelik tehditlerin attığı en sıkıntılı anlarda, gözlerini kırpmadan ortaya atılmış ve vatan sevgisinin sınavını ölüm karşısında şerefle verebilmiştir.

Bugün Türkeş Bey'in başlatmış olduğu hareketin sonunda, milliyetçilik öylesine vaz geçilemez bir fikir ve aksiyon haline gelmiştir ki, geçmişte karalamaya çalışanlar bile bugün milliyetçiliğe talip olmaya başlamışlardır.



Bu, baskı ve zulümle devam eden bir mücadele sürecinden sonra, milliyetçiliğin bir zaferi ve vefatından ardından bile yine haklı çıktığının bir işaretidir. Bugün siyasal tartışmaların merkezinde milliyetçilik vardır. Artık Türkiye’imizde siyasal gündemi belirleyen en dinamik güç milliyetçiliktir.

Milliyetçi Hareket, artık sadece siyasi hayatımızın temel denge unsuru değil, aynı zamanda Türk Milleti’nin ümidi, birliğimizin ve geleceğimizin yegane teminatı haline gelmiştir.

Ancak, hiç kimsenin milliyetçiliğe talip olmadığı dönemlerden, şimdi herkesin milliyetçi olduğunu iddia ettikleri günümüzde, gerçek milliyetçileri ve ülkücüleri bekleyen bir tehlike de doğmuştur.

Bu tehlike, milliyetçi ideolojinin, çeşitli mihraklarca sulandırılması ve dejenere edilmesi halidir ki bu milliyetçiliğin reddedilmesinden de daha vahim, tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir sürecin önümüzde olduğunun da bir işareti sayılmalıdır.

Nitekim, Türk milletine O'nun açtığı bu kutlu yolda rehberlik ederken, Türkiye üzerindeki oyunların tamamı, partimiz ve ülkücüler üzerinde de oynanmaktadır.

Ancak, ne mutlu ki, Türk milliyetçileri ve ülkücü gençlik, önlerine konmaya çalışılan tuzakların farkındadır. Karşımıza çıkması muhtemel sorunların nasıl aşabileceğinin bilincindedir. Bu nedenle nifak çabaları boşuna, senaryolar beyhudedir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti, demokrasinin kuralları içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan hükümetlerce, yönetilmektedir. Bu nedenle, milletimizin idaresine talip olmak, tek başına iktidara ulaşmak her Türk milliyetçisinin hedefi olmalıdır.

Milliyetçilik mücadelemizin perspektifi ve geleceğe yönelik izdüşümüne bakıldığında bu hedef yakındır, ancak kendiliğinden gelecek mukadder bir sonuç da değildir.



Yüzlerce yıllık geçmişteki zaferler ve ihtişamlı tarihi başarılar elbette ki bizimdir. Milletimizin eseri-
dir. Onlarla iftihar etmek her milliyetçi-ülkücü dava
adamının gönül borcudur. Ancak, geçmişe takılıp
kalmadan geleceğin başarılarını da sahiplenmek ve
bunlarla övünmek de maksadımız olmalıdır.

Bu hedefe ulaşmakta, her Türk milliyetçisine
düşen asli görev ve sorumluluk;

- Gelecekte nasıl bir Türkiye, ve nasıl bir dün-
ya istediğini,

- Geleceği kimlerle ve nasıl paylaşmak arzusun-
da olduğunu,

- Torunlarının nasıl bir gelecekte yaşamasını di-
lediğini önce kendisinden sorgulaması ve bunu
yüksek sesle düşünmesidir.

Türk milletinin önümüzdeki yüzyıllarda dünya
üzerindeki yerini ve derecesini belirleyecek olan
irade, bu soruya karşılık vicdanınızın, kültürünüzün,
şuurunuzun, hissiyatınızın, inancınızın ve heyecanı-
nızın vereceği müşterek cevapta saklıdır.



Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i bizlerden ayıran en belirgin özellik de, işte bu kendini ve dünyayı sorgulayan ve ona anlam katan tahlil ve terkip yöntemlerinde ve düşünce sistematığında aranmalıdır.

Milliyetçiler, ülke sorunlarını aşmanın yolunun, ayrılıkları derinleştirmek, kavgaları kızıştırmak, insanlarımızı birbirine düşürmek gibi yöntemlerle bulunamayacağını bilmekte; uzlaşma, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşma ile başarıya ulaşılacağını savunmaktadır.

Bugün, soğukkanlı, sağduyulu, gerçekçi ve samimi yaklaşımlar sergileyen Türk milliyetçilerinde, bu güzel hasletlerinin gelişmesinde şüphe yok ki, bizlere şahsiyeti, ahlakı, fikirleri ve aksiyonu ile bir rehber olan merhum liderimizin etkisi büyüktür.

Bize düşen görev, binbir emekle elde ettiğimiz siyasal kazanımlarımızı geriye döndürecek ve ideolojik hareketimizin hızını yavaşlatacak tuzaklara dikkat etmek olmalıdır.



Değerli Dava Arkadaşlarım, Muhterem Ülküdaşlarım,

Bildiğiniz gibi, bundan tam bir yıl önce, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in aziz hatırasını yâd etmek ve ülküsünü canlı tutmak maksadıyla bir yarışma düzenleme kararı almıştık.

Vefatının onuncu yılında, 4 Nisan 2007 tarihinde başlattığımız bu yarışma, Başbuğumuzun doğumunun doksanıncı yıl dönümü olan 25 Kasım 2007 tarihinde sonuçlanmıştır.

Söz konusu yarışmaya çok sayıda eser katılmış, gençlerimiz, Türkiye'mizin, Türk milletinin geleceğine yönelik değerli fikirlerini bizlerle paylaşmak ve yol göstermek için yoğun bir alaka göstermişlerdir.

Seçici kurulun mümtaz üyeleri, katılan eserler arasından seçim yaparak toplam dokuz çalışmayı ödüle ve mansiyona değer görmüş, partimizin yetkili kurullarına teklifte bulunmuşlardır.

Bu itibarla Türkeş Bey'in 11. vefat yıldönümüne rastlayan bu günde, onun hatırasına binaen, hak

sahiplerine ödüllerini vermekten duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ayrıca belirtmek istiyorum.

Eserlerin seçilmesinde değerli katkıları olan mümtaz “Seçici Kurul” üyelerine, ödül alsın veya almasın, yarışmaya heyecanla ve ilgiyle katılan bütün eser sahiplerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Merhum Türkeş Bey’in bir kez daha hasret ve rahmetle hatırlanmasına vesile olan bu yarışmada, ödüle layık görülen eser sahipleri olan geçlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Bu anlamlı toplantıya katılarak, duygularımızı paylaşan davetlilere sağlık ve esenlikler temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e, aziz dava şehitlerimiz ve bugün hayatta olmayan muhterem ülküdaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

boş



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN

GENEL MERKEZ BİNASI

TEMEL ATMA TÖRENİ'NDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

04 NİSAN 2000

boş



boş



**Muhterem Misafirler,
Saygıdeğer Basın Mensupları,
Kıymetli Arkadaşlarım,
Sevgili Bozkurtlar,**

Hepiniz, yeni genel merkez binamızın Temel Atma Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bugün, Türk Milliyetçiliği davasının görkemli bir esere kavuşması için atılan ilk önemli adımı paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Aziz Milletimizin kader arkadaşı, can yoldaşı Milliyetçi Hareket'in yeni yüzyıla hazırlanışına şahitlik etmek için buradayız. Rahmetli Başbuğumuzun bir hedefine daha ulaşma kararlılığımızı ortaya koymak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.



Bugün, O'nun Hakk'a yürüyüşünün 3. Yıldönümünde, en büyük arzularından biri olan bu hayırlı ve tarihi girişimin temelini atıyoruz. Bu eser, Allah'ın izniyle tamamlandığında, yeni çağı yakalayıp geçmeye, Türk Milleti'nin kaderini değiştirmeye kararlı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni genel merkez binası olacaktır.

Bu binanın, mimarisi, tekniği ve donanımı ile Türk medeniyetinin en yeni ve öncü eserlerinden biri olacağına, 21. Yüzyıl'ın ihtiyaçlarına cevap vereceğine olan inancım tamdır. Projenin hazırlayıcısı değerli mimar ve bilim adamı Ahmet Vefik ALP'e bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Ülkemizin geride bıraktığımız bir yüzyıllık zorlu tarihinde, milliyetçi aydınlar, gençler ve milliyetçi teşekküller hep müstesna bir yere sahip olmuştur.

Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda destanlar yazarken, Cumhuriyetimiz kurulurken, Türk Milliyetçileri aziz milletiyle yan yanadır, omuz omuzadır. Aynı şekilde demokratik hayata geçilirken, tehditlere karşı konulurken Milliyetçi Hareket her an Türkiye’nin hizmetinde olmuştur.

Partimiz de, siyasi mücadelede gösterdiği gayret ve titizlik ile, izlediği yol ve yöntemler ile, demokrasi tarihimizin en dikkate değer siyasi teşeküllerinden biri olarak hayatiyetini sürdürmüştür.

Ülkemizin son 40 yılı dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, ne merhum TÜRKEŞ Bey ve O’nun yetiştirdiği kadrolar, ne de Milliyetçi Hareket Partisi alışlageldik siyaset kalıplarına uymuştur. Özellikle, dar siyaset hesaplarının ve kısır çekişmelerin dışında yer almaya özen göstermiştir. Ülkesi ve milleti için büyük düşünmüş, büyük düşünmeyi tavsiye etmiştir. Vatan ve millet sevgisindeki samimiyetin ve kararlılığın en nadide örneklerini sergileyerek bugünlere gelmiştir.



Yine, Rahmetli Başbuğumuzun sık sık vurguladığı gibi, Türk Milleti'nin hayati ve tarihi meselesinin bir medeniyet meselesi olduğuna, kültürden sanata, mimariden teknolojiye yepyeni açılımlar yapmak gerektiğine inanmış, bunları kendine şiar edinmiştir. Böyle bir anlayış ve çizgi, parti kimliğimizin ve politikalarımızın esasını teşkil etmiştir.

Yeni bir çağın eşliğinde bulunduğumuz bugün de, Türkiye'yi, aynı geçen yüzyılın başındaki Türkiye gibi, yine zorlu bir mücadele beklemekte, ülke yönetiminde büyük bir görev ve sorumluluk şuurunun varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler, bu topraklar üzerinde yüzyıllardır yaşayan, müşterek değerleri ve hedefleri farklılıklarından daha fazla ve anlamlı olan büyük bir milletin mensuplarıyız. Büyük millet olmamızın temel göstergesi, böyle bir anlayışın ve şuurun güçlü olmasıdır.

Bütün planlı-yıkıcı çabalara, toplumsal ve ekonomik sorunlarımızın ağırlığına rağmen ülkemize ve birliğimize olan bağlılığımız, çok önemli bir ayrıcalığımdır. Her şeyin üzerinde yer alan bu duygu



ve düşünce birlikteliği, aynı zamanda yarınlara güvenle bakabilmemiz için bizlere cesaret ve ilham kaynağı teşkil eden milli hazinemizdir.

İşte Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'yi ebediyen var etme mücadelesini de, yeni çağı daha yaşanır kılma düşüncesini de, bu hazineden aldığı güç ile geliştirmekte ve yürütmektedir. Türk-İslâm medeniyetini yeni çağın dinamikleriyle yeniden üreterek bütün insanlığın, bütün dünyanın hizmetine sunmak, bizleri bekleyen tarihi görev ve sorumluluğun özünü teşkil etmektedir.

Günümüzde, teknolojik ve ekonomik gelişmenin son birkaç on yılda katettiği mesafe ve insanlığa sunduğu imkânlar çok önemli ve hayatidir.

Küreselleşmenin ulaştığı boyutlar, demokratik süreçlerin ve insan haklarının giderek evrensel değerler haline gelmesi, dünyanın çehresini derinden etkilemeye ve değiştirmeye başlamıştır. Yeryüzü, bu yönüyle küçülmüş, kültürler ve medeniyetler arası etkileşim, daha somut ve sürekli bir nitelik kazanmıştır.



Bütün bu süreçler ve gelişmeler, kaçınılmaz biçimde milletlerarası ilişkilerin yoğunlaşmasını, bu da hem yeni küresel işbirliği organizasyonlarını hem de küresel rekabeti beraberinde getirmiştir.

Ancak, yaşanan bütün bu yoğun ilişki ve işbirliği çabalarının, yeterince adil ve insani bir küresel düşünce sistemine, yeni küresel altyapılara dayanmadığı görülmektedir. Bunun içindir ki, küresel eşitsizlikler ve sorunlar da giderek ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Böylece, bir taraftan teknolojik gelişme ve iletişimle “küçülen” yeryüzü, diğer taraftan sorunlarla birbirinden uzaklaşarak “büyümektedir”.

Unutulmamalı ki, dünyamız, sadece imkânları, teknolojik kolaylıkları ve pazarlarıyla değil, kıtlık ve açlıklarıyla, savaş ve istikrarsızlıklarıyla vardır ve bir bütündür. İnsanoğlu, bir gerçeğe gözünü sonuna kadar açarken, başka bir gerçeğe yüzünü çeviremez. İnsanî ve ahlakî yükümlülüklerimiz, Türk Milleti'nin tarihi tecrübeleri ve medeniyet birikimleri, bizleri bu hususlara karşı daha duyarlı ve ilgili olmaya mecbur etmektedir.

Tabii bütün bunlar, ancak güçlü, huzurlu ve istikrarlı bir Türkiye ile mümkün olacaktır. Türkiye'nin kendisi kalarak küresel dinamikleri kavraması, öncelikle böyle bir lider ülkenin inşa edilmesiyle mümkündür. Böyle bir ülke, güçlü ve sağlıklı toplumsal, demokratik ve ekonomik yapılardan meydana gelen sacayakları üzerinde yükselecektir.

Kısacası, milli kimliğimizi koruyarak milletlerarası camianın saygın, onurlu ve etkin bir üyesi olabilmeyi mutlaka başarmak zorundayız.

Kıymetli Arkadaşlarım, Değerli Gençler,

İşte, Türk siyasetinin, aydınının, sizlerin önündeki temel hedef budur. Aralarında hangi farklılıklar olursa olsun herkes, hepimiz, böyle bir müşterek hedefe kilitlenebilmeliyiz.

Çünkü, hedef ve stratejilerin yokluğunda olduğu gibi, üzerinde temel ve sürekli anlaşma olmayan hedeflerin varlığı da bir anlam ifade etmeyecektir. Hedefleri ve idealleri kaybolan milletler, geleceği



olmayan sosyal varlıklar gibidirler. Çünkü, böyle durumlarda, toplumsal tutkal zayıflamış, ayrışma noktaları buluşma noktalarının önüne geçmiş olacaktır. Bir milletin geleceğini bu şekilde tehlikeye atmaktan, milli hassasiyetleri zayıflatmaktan kaçınmak şarttır.

Bunun için, küçük ve basit hesaplar peşinde koşmadan, kırıp dökmeden, her açıdan güçlü ve güzel bir Türkiye'ye biran önce ulaşmak, daha sonra da yaşanabilir dünya için katkı sağlamaya çalışmak, ana varlık sebebimiz olmalıdır. Bu uğurda tatlı bir rekabetin ilke haline gelmesi, donanımlı ve seviyeli bir siyasi mücadele geleneğinin hakim olması, en büyük arzumuzdur.

Böyle bir anlayışın bütün toplumda yerleşmesi, siyaset ile toplum arasında güven köprüsünün sağlam bir şekilde kurulması, milli hedeflere ulaşırken karşılaşacağımız engellerin kolayca aşılmasını mümkün kılacaktır.

Son günlerde yoğun olarak yaşadığımız Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmaları, böyle bir güven köprüsünün yeterince sağlam bir şekilde kurulamadığını göstermektedir.



Değişik çıkar hesaplarının siyasi istikrarı tehdit edebildiği ortaya çıkmıştır. Tabii, Türk siyasetinin kötü alışkanlıklarından kurtulması kolay olmamaktadır.

Partimiz, bu süreci, daha fazla sıkıntıya ve karamsarlığa yol açmadan en makûl bir şekilde sonuçlandırmak için üzerine düşeni yapacaktır. Ekonomik ve siyasi istikrarın, konjonktürel siyasi gelişme ve tartışmalardan kolayca etkilenmemesi için, daha özenli, daha dikkatli davranmak şarttır. Bunun, bütün siyasi partiler gibi, bütün sivil toplum kuruluşları ile medya mensuplarının da görev ve sorumluluk alanına girdiği unutulmamalıdır.

Muhterem Misafirler, Kıymetli Arkadaşlarım,

Bizler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bugüne ve yarınlara, ülkemizin geçmişte çektiği sıkıntılardan, yaşadığı krizlerden gerekli dersleri çıkartarak yaklaşmanın gayreti içindeyiz.



Türkiye'nin birliđi ve dirliđi konusundaki titizliđimiz gibi, hoşgörü ve uzlaşma kültürünün gelişmesindeki çabamızın temelinde de, bu anlayış yatmaktadır. Siyasi ve ekonomik istikrarın tesisi yanında, toplumsal istikrara ve dayanışmaya da önem veriyor olmamız, ülke ve dünya gerçeklerine bakış açımızdan kaynaklanmaktadır.

Halkımızın özlemlerine ve beklentilerine uygun yeni siyasetin uslûp ve yöntemlerini geliştirmeye gayret eden Milliyetçi Hareket, şimdi başka yeni hamlelere hazırlanmaktadır.

21. Yüzyılın bütün imkân ve gelişmelerini kavrayacak, halkına daha iyi hizmet vermesini mümkün kılacak bir önemli teşebbüse daha imza atmaktadır. Milliyetçi Hareket, yeni genel merkez binası ile, yeni çağın bilimsel ve teknolojik imkânlarını, siyasete daha fazla aktarmaya çalışmaktadır.

Bizler, modern parti genel merkezini Türk Milleti'nin ve demokrasimizin hizmetine sunmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyuyoruz. Zaten bu eser, sadece görünürde Milliyetçi Hareket Partilile-



rindir. Bu eserin asıl sahibi, tabii ki, Büyük Türk Milleti'dir.

Türk Milleti varoldukça Milliyetçi Hareket de varolacak, yeniden diriliş mücadelemiz güçlenerek hedefine ulaşacaktır. Yeni genel merkez binamız, bu uğurda aziz milletimize ve ideallerimize yaraşır hizmetlere ev sahipliği yapacaktır.

En büyük güvencemiz, Türkiye sevdalıları genç ülküdaşlarımızın varlığı ve azmidir.

Bu duygu ve düşüncelerle temel atma törenini başlatıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

boş



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
GENEL MERKEZ BİNASI AÇILIŞINDA
YAPTIKLARI KONUŞMA

29 MAYIS 2004

boş



boş

**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Sayın Misafirler,
Değerli Basın Mensupları,**

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Genel Merkez binasının açılışı vesilesiyle bugün biraraya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, teşrifleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bu büyük projesinin gerçekleştiğini görmek, bütün Türk Milliyetçileri için haklı bir gurur kaynağı olmuştur. Bunun için büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Yegâne üzüntümüz, Sevgili Başbuğumuzun 21. yüzyılın ihtiyaçlarını düşünerek başlattığı bu projenin hayata geçtiğini görememiş olmasıdır.



Büyük bir davayı temsil eden Milliyetçi Hareketin, büyük düşünmesi ve Türk Milliyetçilerinin çağı yakalayıp geçmesi gerektiğine inanan Merhum Başbuğumuz, bu büyük projenin fikri hazırlığını en ümitsiz günlerde başlatmıştır.

Bu bakımdan bu görkemli bina Başbuğumuzun eseridir. Sahibi de Milliyetçi Hareket'in vefakar ve çilekeş mensuplarıdır.

Bu büyük eserin açılışını yapmak nasip olduğu için bundan büyük bir heyecan ve bahtiyarlık duyduğumu belirtmek isterim.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sayın Misafirler,
Basınıımızın Değerli Temsilcileri,**

Milliyetçi Hareket çok zor günlerden geçerek bugünlere gelmiştir. Milliyetçi Hareket'in cefakar mensupları bugüne kadar çok kısıtlı imkanlarla, fakat büyük bir feragat ve fedakarlıkla görev yapmışlardır.

Gün gelmiş, odun ve kömür bulunduğu yanan sobaların ısıttığı küçük ve loş odalarda sürdürülen bu onur mücadelesiyle bu dava bugünlere taşınmıştır.

Manevi gücünü sarsılmaz ülküsünden ve inançlarından alan Ülkücüler, hiçbir şeyden yılmadan Türk Milliyetçiliği bayrağını dalgalandırmışlardır.

Bugün göklere yükselen üç hilali temsil eden bu modern eser, bu gücün, bu inancın ve bu azmin bir simgesidir. Türk Milliyetçiliği fikriyatının ve Türkiye sevdasının geleceğe uzanan bir abidesidir.

Bundan dört yıl önce temelini attığımız bu eser Türkiye’de bir ilktir. Gerek estetik değeri, gerek mimari yapısı ve teknik donanımıyla Türkiye’nin ilk ve tek modern siyasi parti binasıdır.

Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum: Bu görkemli eserin inşaat masraflarının tamamı Partimizin hazineden aldığı devlet yardımından karşılanmıştır. Bu konuda hiçbir kurumun ve hiçbir



şahsın maddi katkısı olmamıştır, böyle bir katkı da hiçbir şekilde istenmemiştir.

Şimdi burada açıkça söylüyorum: Eğer bir kimsenin şu veya bu şekilde tek bir lirası bu bina için harcanmış ise bugün çıksın ve söylesin. Derhal ödeyelim.

Ülkücüler Genel Merkez binalarını sadece ve sadece hazine yardımlarıyla yaptırmışlardır. Bunu büyük bir gönül huzuru ile ifade etmek isterim.

**Değerli Misafirler,
Kıymetli Basın Mensupları
Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Bu gün Türk milleti için olduğu kadar, bütün insanlık için de çok önemli bir tarihin başlangıcıdır. Bilindiği üzere bundan 551 yıl önce büyük Türk hakanı Fatih Sultan Mehmet Han batının içinde boğulduğu skolastik düşünce batağının kapsadığı “karanlık çağı” kapatarak yeni bir çağ açmıştır.

İstanbul'un fethi sadece bir şehrin fethi değildir. İstanbul'un fethi yeni bir uygarlığın, yeni bir çağın, yeni bir dünya ve insan anlayışının yükselişi olarak kavrandığı zaman gerçek anlamını bulacak bir olaydır.

Bir çağ açmak tahmin edileceği gibi yeni fetihlerle mümkün olacak bir şey değildir. Bir çağ açmak her şeyden önce bir döneme ait dünya görüşünü, siyaset anlayışını, devlet ve insan ilişkilerini hatta teknolojiden iktisadi örgütlenmeye kadar bir çağı karakterize eden bütün hususiyetleri değiştirerek yeni olanı başlatmak demektir.

Skolastik düşüncenin akli kovduğu, teokratik fanatizmin inanç ve düşünce özgürlüğünü yok ettiği, toprak üzerinde yaşayan insanların yarı köle haline geldiği, insanlık açısından ümitsizliğin hakim olduğu batı karşısında o gün Türk-İslam medeniyetinin değerlerini yükselterek insanlığı bu karanlıktan çıkarılara, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere o kutlu yürüyüşün yolcularına, dava arkadaş-



larına, o medeniyetin manevi önderlerine buradan dualar göndererek onları rahmetle anıyoruz.

Aziz Dava Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

İnsanlık için yeni bir çağı açan Türkler, bu gün önlerine açılan 21. yüzyılda ne durumdadırlar?

Bu gün insanlığın ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar nelerdir?

Türkiye içerisinde bulunduğu çıkmazları nasıl aşabilir?

Şimdi bir çağ değişiminin yıl dönümünde cevabını aramamız gereken sorular bunlardır.

Değerli Misafirler,

20. yüzyıl insanlık için zor bir yüzyıl olmuştur. İki büyük savaşın yaşandığı, batı uygarlığının haki-miyet alanında sömürgecilikten emperyalizme uzanan insanlık değerleri açısından bedeli ağır olan bir yüzyıl olarak geride kalmıştır.

21. yüzyıla yeni beklentilerle giren insanlık, yeni bir çağ başlatma ümidini çok kısa bir sürede kaybetmiş yerini karamsarlık ve endişeye bırakmıştır. Bunun sebepleri insanlığın yeni bir yüzyıla girmiş olmakla beraber, yeni bir çağı açamamış olmasında aranabilir.

Muhtelif vesilelerle daha öncede belirttiğim gibi yeni bir çağ açmak belli bir döneme ait toplumsal, ekonomik ve siyasi hayat tarzının, örgütlenme biçiminin ilkelerini değiştiren yeni bir dünya görüşü haline getiren bir uygarlığın yükselişyle mümkündür.

21. yüzyılın daha başında; hakim olan anlayışın ve yaklaşımın batı uygarlığının sömürü, savaş ve insanlık onuruna saygı duymayan saldırgan tutum ve dünya görüşünün devam ettiği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.

Yaşadığımız coğrafyada en az 500 yıl süren “Osmanlı Barışını” kuran milletin çocukları olarak bugün bu bölgede dökülen kanın, acının ve gözya-



sının ızdırabını en fazla bizler hissetmekteyiz. Coğrafyamızda ABD işgali ile başlayan süreçte bir insanlık dramı yaşanmaktadır.

Evleri, köyleri, şehirleri başlarına yıkılan insanlar; işlerini, ekmeklerini ve canlarını kaybeden insanlar, ülkelerinin işgalinden duydukları acıyı ve ızdırabı ifade etmeye çalışırken; onurlarına, namuslarına ve haysiyetlerine yönelen insanlık dışı muamelelerle, işkencelerle karşılaşmaktadırlar.

Dün Saddam'ın baskısını yaşayan bu insanların bu gün karşılaştıkları zulüm çağımızın nasıl bir insanlık dramıyla yüzyüze olduğunun en açık ifadesidir.

ABD'nin saldırısını ve işgalini alkışlayanlar batının “demokrasi getireceği” propagandası yapan bazı medya mensupları ve yöneticiler şimdi utanma duygusunu kaybetmişçesine bu vahşet karşısında mazeretler bulma arayışındadırlar.

Bölgemizde yaşanan bu olaylardan en fazla etkilenen unsurların başında şüphesiz Irak'ta yaşayan Türkmenler gelmektedir. Türkmenler ABD destek-

li peşmerge eşkıyasının saldırganlığıyla karşı karşıyadırlar. Önce nüfus ve tapu kayıtlarını yakarak Kerkük'ün Türk şehri olduğunu gösteren delilleri yok edeceğini sanan bu katiller çetesi, şimdi adım adım Kerkük'ü işgal etmeye hazırlanmaktadır.

Bütün kaynakları yaksanız da, kayıtları ve tapuları ortadan kaldırsanız da, Kerkük'ün hoyratları ve Türküleri var oldukça oranın kimliğini değiştiremezsiniz.

Bu katiller bilsinler ki, Kerkük'ün Türküleri susturulamaz.

Başta işgalciler ve onların işbirlikçileri şunu bilin ki, Türkmen varlığına yaptığınız her saldırının hesabını soracak bir Türk vardır ve o toprakta türküleri sonsuza kadar söylenecektir.

Irak'ta bu gelişmeler olurken, Orta Doğu'nun bir başka bölgesinde Filistin de televizyonların canlı yayınlarında sokaktaki insanların üzerine füze saldırıları gösterilmekte, katliamlar sergilenmektedir.

İsrail yönetimi her türlü milletlerarası hukuk ve anlaşmayı yok sayarak, insanlık değerlerine açık



bir ihlal ve saldırıya geçmiştir. Osmanlı yönetiminde 500 yıl barış içerisinde yaşamış Arap ve Yahudi halkları İsrail'in işgalci fanatik politikaları sonucu birbirlerine düşman haline gelmişlerdir.

Devlet terörüne dönüşen bu saldırılar terörün yaşamasından ve gelişmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Bu bakımdan hemen “şartsız ve şimdi barış” ilkesi ile İsrail'e karşı bütün ülkeleri yaptırım yapmaya çağırıyorum. Bu gün bunu yapmazsak yarın geç olacaktır. Yarın insanlık kaybedecektir.

Değerli Misafirler,

21. yüzyılın başında fethin ve bir çağ değişiminin 551. yıldönümünde Türkiye'nin ve insanlığın bütün yönleriyle yeni bir uygarlığa ve yeni bir çağa ihtiyaç duyduğu ortadadır.

Türkiye'ye egemen olan yetersiz ve yanlış yönetim anlayışının bu ülkeye vereceği bir şey yoktur. Biz yarına hazırlanmalıyız. Türkiye yeniden büyük



bir başlangıç yapmak zorundadır. Bunun için yeneden büyük bir Türkiye ülküsüne ihtiyaç vardır.

Bugün insanlığın yaşadığı sorunlar Ortadoğu'da ve coğrafyamızda yaşanan olaylar ağır bir insanlık bunalımının ifadesidir.

İnsanlığın ihtiyaç duyduğu yeni bir medeniyetin Türkiye merkezli bir gelecek projesinin sahipleri olarak Türk milliyetçileri sadece siyasette değil; kültürde, ekonomide, teknolojiye, kısacası bir uygarlık için ihtiyaç olan her alanda yeniliği temsil etmektedirler.

Bu gün açılışını yaptığımız bu yeni binanın bu başlangıca olan inancımızın sembolü olmasını diliyoruz.

Aynı zamanda geleceği inşa edecek ülkücülerin takip edecekleri stratejinin belli başlı noktalarının da burada dile getirileceğine inanıyoruz.

Bizim yöntemimiz bütün insanlığı kuşatan, ayrımcılığı reddeden, birliği, kardeşliği ve sevgiyi esas alan bir mücadele yöntemidir.



Bugün karşımızda duran binada temsil edilen ilke, geçmişten geleceğe yönelişi, gelenekten modernizme yükselişi ifade eden bir dinamizmin ürünüdür.

Bu eserin hayata geçirilme sürecinin her safhasında emeği ve hizmeti geçen herkese bu vesileyle takdirlerimi ve şükranlarımı sunmayı mutlu bir görev addediyorum.

Projenin mimarı Prof. Ahmet Vefik Alp'e, inşaatın yapımını üstlenen Aysel İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin değerli yöneticilerine, teknik personeli ve işçilerine, iç dekorasyonunu yapan Mimar Engin Yaman'a özellikle teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket'in mukaddes davasının büyüklüğüne, mazisinin ve inandığı değerlerin ve ideallerin yüceliğine uygun olan yeni Genel Merkez binamızın Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine, Türk Milliyetçilerine ve Ülkücü Camianın bütün mensuplarına hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.



Bu mutlu anı bizimle yaşayamayan, eserinin gerçekleştiğini göremeyen Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, aziz şehitlerimizi ve bugün hayatta olmayan bütün ülkü ve dava arkadaşlarımızı hasretle yad ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.

Hepinize bir kere daha şükranlarımı sunuyor ve hayırlı uğurlu olması dileğiyle yeni Genel Merkezimizi açıyorum.

boş



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN

PARTİ OKULU VE ARAŞTIRMA

GELİŞTİRME MERKEZİ'NİN AÇILIŞINDA

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

21 ŞUBAT 1998

boş



boş



**Çok Muhterem Davetliler,
Basınıımızın ve Televizyonlarımızın
Sayın Temsilcileri,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Kıymetli Bozkurt Kardeşlerim,**

Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Araştırma Geliştirme Merkezi ile Parti İçi Eğitim Okulu'nun faaliyete başlaması nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Hem Türk milliyetçiliğinin hem de Türk demokrasisinin gelişimi açısından bir dönüm noktasını ifade eden bu mutlu anı buraya gelerek paylaşan ya da törene iştirak edemeyip de kalplerinde hisse-



den herkesi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.

İçinde yaşadığımız zaman dilimi bir yüzyılın sonu ile yeni bir yüz yılın doğum sancılarının birlikte hissedildiği çok önemli bir süreci ifade etmektedir. İki yıl sonra tarih olacak olan 20. yüzyılın son döneminde komünizm çökmüş, ?soğuk savaş?ın yerini ?soğuk barış? almış, değişim, rekabet, küreselleşme ve bilgi de dönemin sihirli sözcüklerini oluşturmuştur.

Ancak madalyonun bir de pek görünmeyen acı hadiselerle dolu bir yüzü vardır. Bu yüzde çıkar çekişmeleri, kıtalar ve ülkeler arası gelişmişlik uçurumu, petrol bölgelerinin hiç azalmayan cazibesi ve ekolojik felâketler yer almaktadır. 21. yüzyılın kimliğinin ipuçlarını veren bu son dönem, küresel boyutlara sıçrama riskini içinde bulunduran çatışmaların yoğunlaşmasını içinde barındırmaktadır. Kısacası gelecek yüzyıl sadece bilgi çağı değil; aynı zamanda riskler ve rekabetler çağı olacaktır. Bugün-

lerde körfez krizinin ulaştığı boyutlar ve bunun yarattığı tepkiler dünyanın tekrar soğuk savaş şartlarına doğru sürüklendiğini göstermektedir.

Yine küresel gerçeğin sevimli olmayan asıl yüzü kendini Afganistan depremiyle bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Ne acıdır ki Körfez petrollerinin yanında Afganistan halkının feryatları hiçbir önem taşımamaktadır.

İşte gözlerimizin içeriden çok dışarı çevrilmesi gereken bir dönemde Türkiye giderek daha çok içine kapanmak zorunda kalan, dolayısıyla milli enerjisini boş yere tüketen bir ülke konumundadır.

Refah-Yol Hükümeti zamanında dış politika alanında gözlenen hayali arayışların yerini aynı iç politikada olduğu gibi çok başlılık, kararsızlık ve belirsizlik almış bulunmaktadır.

Ana-Sol-D hükümetinin dış politika hedeflerini, dış politikayı kimin belirleyip yürüttüğünü kestirmek mümkün değildir.



Türkiye bugün sistematik, tutarlı çok yönlü ve temel hedeflerini belirlemiş bir dış politika perspektifinden mahrum bulunmaktadır. Bu durum ülkemizin düşmanlarını cesaretlendirmekte, iştahlarını kabartmaktadır. Hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamız gereken husus: Anadolu'nun geçmişten bu yana Dünyanın en önemli coğrafyalarından biri oluşudur ve bunun 21.yüzyılda da böyle olmaya devam edeceğidir.

Kıymetli Misafirlerimiz, Kıymetli Dava Arkadaşlarım

Artık dış politika ile iç politikanın birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün olmayan bir noktada bulunuyoruz. Her iki alan da birbirini yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Siyasi hayatta yaşadığımız kısır çekişmeler, istikrarsızlık, yolsuzluk ve rüşvetin ulaştığı boyutlar ülkemizin dış politika alanını sınırlandırmakta, etkilemekte, kabiliyetini zaafa uğratmaktadır.

Aynı şekilde enflasyon, işsizlik ve yoksulluk sorununun kronik bir hal almış olması elimizi ve kolumuzu bağlamakta, milli tavır koyma refleksimizi zayıflatmaktadır.

Siyasi iktidarın günü kurtarmaya çalıştığı, sorunların üzerine gitme cesaretine ve kararlılığına sahip olmadığı görülmektedir. Bunun en önemli göstergelerinden biri izlenen ekonomik politikalar, daha doğrusu politikasızlıklardır.

Bu hükümet hayat pahalılığını önleme konusunda tutarlı kararlı ve gerçekçi bir politika ortaya koyamamıştır. Hatta bu doğrultuda bir iradeye sahip olup olmadığı tartışmalıdır. Tartışmalıdır çünkü; bu güne kadar kararlı bir iradeyle, samimi bir çabayla karşılaşmak mümkün olamamıştır.

İşte bugün bu doğrultuda çok önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Yaklaşık iki aydır hazırlıkları devam eden Parti İçi eğitim Okulu ile Araştırma Geliştirme Merkezi'miz, Türk milliyetçilerine, Türk demokrasisine kısacası Türk Milletine hizmet etmeye bu gün başlamaktadır.



Amacımız bu çalışmalarını daha da geliřtirmek ve kalıcı hale getirmektir. Her yıl parti bütçemizin yüzde otuzunu doğrudan bu faaliyetlere ayırma konusunda aldığımız prensip kararı partimizin samimiyetinin ve kararlılığının çok önemli bir göstergesidir.

Böylece daha işin başındayken ortaya koyduğumuz örnek bir parti oluşturma sözümüzü hayata geçirmiş bulunuyoruz.

**Muhterem Misafirlerimiz,
Kıymetli Arkadaşlarım,
Aziz Bozkurt Kardeşlerim,**

Huzurlarınızda son olarak açılışını yaptığımız Parti Okulu ile Araştırma Planlama Geliştirme Grupları'nın kuruluş amaçları üzerinde de durmak istiyorum.

21. yüzyılda bütün ülkeler açısından en değerli kaynağı iyi eğitim görmüş, nitelikli insan gücünün oluşturacağı kesindir. Günümüzde daha şimdiden



milletlerarası rekabetin cereyan ettiği alanlardan birini eğitim ve öğretimde ileri gitmek oluşturmaktadır. Bilim ve teknolojiadaki baş döndürücü gelişmeler ülkelerin kaliteli eğitim ve öğretime yani, yetişmiş insan gücüne ihtiyacını artırmaktadır.

İnsanın bugününü ve geleceğini çok iyi algılayıp tanımlamasını, insanca yaşayıp, mutluluğa ve refaha ulaşmasını sağlayacak olan gelişmeler büyük ölçüde bilimde ve eğitimde alınacak mesafeye bağlıdır.

Yine bir toplumun kendisini ve sorunlarını doğru dürüst bir şekilde tanımlayıp kavraması, o toplum üyelerini kaynaştıran bir rol oynar. Bu da iç ve dış sorunlar karşısında milli bir tavır geliştirmeyi mümkün kılar.

Benzer şekilde sağlıklı bir demokrasinin, iyi bir devlet yönetiminin ihtiyaç duyduğu kültürlü ve idealist siyasetçilerin yetişmesi kaliteli ve sürekli eğitim sürecinin varlığına bağlıdır.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin çabaları öncelikle böyle bir amaca yöneliktir. Dürüst, ilkeli ve kültürlü siyasetçilerin yetişmesine parti olarak katkıda bulunmak istiyoruz.

Genel Merkez bünyesindeki bu yeni oluşumların bir diğer temel amacı da üniversite dünyası ile siyaset dünyası arasında köprü oluşturmaktır.

Bu aynı zamanda halkımız ile onun aydınları, bilim adamları arasında sürekli ve düzenli bir bağ kurulması anlamına geliyor.

Nihai olarak yeni bilgileri ve araştırmaları ülkenizin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunları ile mesh etmek; kısacası, teori ile pratiği birleştiren bir platform yaratmak amacı taşıyoruz.

Çalışmalarımızda araştırmanın, diyalogun, bilginin önemine inanan, okuyan, takip eden, mücadeleci ama hoşgörülü siyasetçi tipinin yetişmesine katkıda bulunduğumuz, politikalar ve çözümler ürettirdiğimiz takdirde hedefimize ulaşmış olacağız.

Böylece siyasetle toplum arasında zayıflayan bağları tekrar kuvvetlendirmek, demokrasiye ve siyasetçiye olan güveni tesis etmek, en önemlisi insanımızın geleceğe güvenle bakmasına katkıda bulunmak mümkün olacaktır.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, güçlü partiler ancak kendi fikriyatını yakından tanıyacak, geliştirecek ve yayacak duyarlılığa, samimiyete ve bilgiye sahip ülke ve dünya sorunlarını yakından izleyip, yorumlayan üyelerin ve yöneticilerin varlığı ile ortaya çıkar ve yaşayabilir.

Yine unutmamalıyım ki, Milliyetçi Hareket'in Allah kısmet ederse, yakın bir gelecekte tanışacağı iktidar da başarılı ve kalıcı olması öncelikle buna bağlıdır.

Tabi bütün bu fonksiyonların bu gün faaliyete geçen kurumlarca tek başına yerine getirilmesi söz konusu olamaz. Eğitim ve öğretim sürekliliği olan bir faaliyettir ve insanların bilgi edinmeyi arzulamasını ve ek çaba göstermesini gerektirir.



Bu çerçevede Türk Milliyetçiliği davasının illerdeki kaleleri olan il teşkilatlarımızın bünyesinde bir kütüphanenin en azından bir kitaplığın bulunmasını ve mensuplarımızın da ülke ve yöre sorunlarıyla sürekli olarak ilgilenmesini arzuluyoruz. Bundan sonraki hedeflerimizden biri budur.

İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin her teşkilatı birer mahalli düşünce deposu olacaktır. Olmak zorundadır. Türk Milliyetçilerinin vatan ve millet aşkıyla ülküleri ve birikimleri böyle bir yapılanmayı zorunlu kılmaktadır.

Şimdi zaman bu potansiyelleri bilinçli bir şekilde toparlayıp organize etmek zamanıdır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Bütün bunları hayata geçirdiğimiz ve kendini sürekli yenileyen bir çalışma geleneği oluşturabildiğimiz takdirde, inanınız sadece Türkiye'mizin değil; Türk Dünyasının tarihi de yeniden yazılacaktır.

Bu gün burada iştirak ettiğimiz açılış töreni ile



bu süreç başlamış bulunmaktadır. Bu süreci geliştirmek ve yaşatmak bütün Türk Milliyetçilerine ait olan tarihi bir görev ve sorumluluktur.

Seviyeli ve ilkeli siyaset anlayışla başlayan kutlu iktidar yürüyüşümüz şimdiden Türk Milleti'ne hayırlı ve uğurlu olsun.

Sözlerimi bitirirken Cenab-ı Allah'tan Türk milliyetçilerini başarıya ulaştırmasını ve utandırmamasını niyaz ediyorum ve ayakları üzerinde duran bir Milliyetçi Hareket, onun omuzlarında yükselen güçlü ve lider Türkiye diliyorum.

Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum Allah'a emanet olunuz.

boş



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ÜLKÜ OCAKLARI
GENEL MERKEZ BİNASI AÇILIŞINDA
YAPTIKLARI KONUŞMA

04 NİSAN 2003

boş



boş



**Muhterem Misafirler,
Aziz Dâvâ Arkadaşlarım,
Türk Milliyetçiliğine Gönül Vermiş
Yiğit Bozkurtlarım,
Değerli Basın Mensupları,**

Rahmetli Başbuğumuzu hayırlarla andığımız bir günde başka bir hayırlı adımı atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bu vesileyle hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor ve saygıyla selâmlıyorum.

Hepinizin bildiği ve yakından takip ettiği üzere, hem ülkemiz hem de coğrafyamız sancılı, zorlu ve endişe verici bir süreçten geçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta savaşı başlatmasıyla



yoğunlaşan bu süreç, maalesef Ortadoğu'da istikrarsızlığı şiddetlendirecek potansiyele de sahiptir.

Savaş süreci de göstermiştir ki, Türkiyemiz bölgenin en önemli ülkesidir. Yine müdâhale süreci ortaya koymuştur ki, tarih bilinci olmayan çevrelerce alay konusu yapılan ülkemizin jeopolitik konumu, dün olduğu gibi bugün de önemini sürdürmektedir.

İlerleyen günlerde daha iyi anlaşılacak olan bir başka husus da, Türkiye'nin tarihten getirdiği birikimlerin ifâde ettiği yüksek değerdir. Osmanlı'nın terk ettiği hiçbir coğrafyanın yüz yıldır barış ve istikrara kavuşamadığı gerçeği, bu acı süreç ile bir kez daha anlaşılmıştır.

Balkanlar ve Kafkaslar'dan sonra Ortadoğu coğrafyasının da kan ve gözyaşıyla imtihan edilmesi, şüphesiz bizler için çok üzücü bir gelişme olmuştur. Mâsum Irak halkının yaşadığı acıların biran önce sona ermesi, millet olarak en içten dileğimizdir.

İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara, mevcut iktidarın tutarsız ve şaşkın yönetim anlayı-

şına rağmen Türkiye Cumhuriyeti bölgenin en kuvvetli devletidir. Türk milleti de sahip olduğu köklü miras ve medeniyet birikimi ile, sâdece bölge halkları tarafından değil, pek çok gelişmekte olan ülke tarafından örnek alınan bir millettir.

Tarihin bu kritik dönemecinde, ülkemizin en büyük dezavantajı, diğer alanlarda olduğu gibi dış politika alanında da yeterli hazırlığı ve birikimi bulunmayan bir iktidar tarafından yönetiliyor olmasıdır.

Kurulduğu günden itibaren şaşırtıcı zikzaklar gösteren ve dış ilişkilerde ülkemizin sahip olduğu tabî avantajları bile kullanamayan 58. Hükümet, yerini kısa bir süre önce 59. Hükümet'e bırakmıştır.

Dileğimiz ve beklentimiz, dört aylık dönem içinde Cumhuriyet tarihinin en kötü dış politika yaklaşımlarından birini sergileyen siyasi iktidarın, bundan sonra sağduyulu ve akılcı politikalar izlemesidir.

Türkiye'yi yönetme birikimini taşıdığı iddiasında olan bir iktidarın, hem devletimizin caydırıcı gücünü ve temel stratejilerini iyi anlaması, hem de



milletimizin kültürel dokusunda yer etmiş değerleri ve hassasiyetleri iyi kavraması gerekir.

Bunu yapamayan bir hükümetin vereceği zarar, sâdece kendisine olmayacak, milletimizin ve devletimizin onur ve itibarı da yara alacaktır.

Mevcut iktidarın yine tek başına yönetimde bulunmanın gerektirdiği çabaları ortaya koymadan ve çözüm yolları üzerinde çalışmadan kolaycılığa yelendiği görülmektedir. Daha işin başında milletimize külfet getirecek arayışlara girmenin kalıcı çözümlerden uzaklaşmakla aynı anlama geleceği açıktır.

Unutulmamalı ki, iktidarda rüşünü ispat edemeyenlerin Milletimizden yeni fedakârlıklar istemeye de hakkı yoktur.

Muhterem Misafirler,

Hareketimizin Gözbebeği Bozkurtlarım,

İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde, Türk milletinin birlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Çünkü millet olmanın değer ve önemi böyle zor günlerde daha iyi anlaşılır.

Bu itibarla, sağduyu sahibi her insanın yapması gereken, vatandaşlarımız arasında bulunması tabii küçük farklılıkları kaşımak değil, ortak pek çok noktamızı vurgulayarak dayanışma ruhunu pekiştirmektir.

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Türk milliyetçileri, millet olmanın ve birlik ruhunun önemi üzerinde durmuşlar, Türk milletinin ebediyete kadar vatanlı ve devletli yaşaması için mücadele etmişlerdir.

Hareketimizin Başbuğu merhum Alparslan Türkeş Bey de bütün ömrünü, bu gerçeğin milletimize anlatılması ve benimsetilmesi işine vakfetmiştir.

Merhum Başbuğumuz'un bu düşüncelerle kurduğu en önemli yapılardan birisi hiç şüphesiz Ülkü Ocakları'dır.

Ocaklarımız, Türk milliyetçiliği düşüncesini benimseyenlerin ve bu düşüncüyü geniş kitlelere aktarmayı hedefleyenlerin biraraya geldiği, idealist karakteri her şeyden üstün tutan, milliyetçi ve nitelikli insan yetiştirmeyi vatan borcu sayan bir anlayışın sarsılmaz ve yıkılmaz kalesidir.



Ülkü Ocakları'nın hedef kitlesi, Türkiyemiz de ve Türk dünyasında yaşayan büyük gençlik kesimidir. Ocaklarımızın kurulduğu günden bu yana taşıdığı temel hassasiyet, Türk milletinin mutluluğu, refahı ve istikbâli üzerine odaklanmış, bütün gayreti Türk gençliğinin bu amaca uygun şekilde yetiştirilmesi olmuştur.

Şüphe yok ki bir milleti millet yapan aslî unsur, sâdece aynı toprak parçası üzerinde yaşıyor olmak değildir. Bir milleti millet yapan en önemli unsur, birlikte yaşama iradesi ve azmi içerisinde oluşan kalıcı kültür değerlerinin paylaşımı ve gelecek nesillere aktarılmasıdır.

Bunu gerçekleştirememiş milletlerin tarih sahnesinden silinip gittiği herkesin malûmudur.

Türk milletinin varlık, birlik ve bekâsı için her türlü çalışmayı yapma azminde olan Ülkü Ocakları, tarihin yoğurarak millî karakterimiz hâline getirdiği unsurları ve kültürel değerlerimizi yaşatmayı da temel bir hedef olarak benimsemiştir.

Türk dilinin, Türk müziğinin, Türk halk oyunlarının, Türk el sanatlarının millet olma üzerindeki etkisini dikkate alarak, bunları yok sayanlara karşı bir kültür odağı ve sivil inisiyatif olarak da çalışmalar yapmıştır.

Değerli katılımlarınızla bugün açılışını yapacağımız yeni Ülkü Ocakları binası, bu hedefi daha iyi gerçekleştirmeye yönelik olarak da tasarlanmıştır.

Artık, Ülkücü Türk Gençliği de kendisini zorlu geleceğe çok daha iyi hazırlamak durumundadır.

Bunun için, herşeyden evvel gelenekten geleceğe uzanan manevi bir köprü olduklarını unutmamaları gerekir.

Her gencimiz, her türlü gelişme ve soruna karşı duyarlı ve donanımlı olmalı, Dünyayı ve Türkiye'yi Türkçe okuma bilgisine ve bilincine sahip bulunmalıdır.

Çünkü, 2023 yılının gerçek habercileri, Lider Türkiye'nin mimarları sizlersiniz.

Bu görev ve sorumluluk, zor ve zahmetlidir, ama o ölçüde de değerli ve önemlidir. Bu gerçeği bütün ülküdaşlarım böyle bilmeli, böyle idrak etmelidir.



Muhterem Dava Arkadaşlarım, Onurlu Geleceğimizin Teminatı Genç Ülküdaşlarım,

Bu açılış vesilesi ile bir kez daha ifâde etmek isterim ki, Türk milliyetçiliği hareketi çok zorlu süreçlerden geçerek bugünlere ulaşmıştır. Türk milliyetçileri, bu aziz vatanı sevmenin can ve kan bedelini fazlasıyla ödemişlerdir.

Hareketimiz, Ülkücü olmanın ateşten gömlek giymekle aynı sayıldığı günlerde, sâdece istikbâllerini değil, hayatlarını da tehlikeye atan ve bir kısmı şahâdet mertebesine ulaşan dâvâ arkadaşlarımız sayesinde bugünlere ulaşmıştır.

Hepimizin bunları hatırdâ tutmasında çok büyük fayda vardır, çünkü tarih hayatın öğretmenidir.

Herkes bilmelidir ki, bunca fedakârlık ve bunca çetin imtihandan sonra, kimsenin Ülkücülerden rüşd ispatı istemeye hakkı yoktur. Çünkü, Türk milliyetçilerinin ülke sevdâsının da, devlet ve millet sevgisinin de en büyük şahidi bizatihî tarihin kendisidir.

O yüzden, bugün yapılması gereken asıl iş, milletimizi millet yapan değerlerin korunması, yaşatıl-

ması ve geleceğe taşınması için gerekli özeni göstermek ve gerekli çalışmalarını başarıyla tamamlamaktır.

Bu milli görev, dün olduğu gibi yarın da Milliyetçi Hareket'in ve Ülkücü Gençliğindir. Çünkü hiçbir siyasi hareket, bu görevi üstelenecek, bu sorumlulukları taşıyacak birikime, hedeflere ve fikirlerle sahip değildir.

Bunun için, Türk Milletini ve yüceltme ve yaşatma davası, ancak sizlerin omuzlarında yükselecek ve hedefine varacaktır.

Bu gâyeye daha iyi hizmet edecek şekilde düzenlenen yeni Ülkü Ocakları genel merkezini açmadan önce, bugünleri görmeyi bize nasip ettiği için Cenâb-ı Allah'a şükürler ediyorum.

Bu yeni güzide mekânın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkü Ocakları'nın bu yeni merkezinin, Büyük Türk Milleti'ne hizmet yolunda hayırlı ve önemli vazîfeler görmesini diliyor, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selâmlıyorum.

boş



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
GENEL MERKEZ BİNASI ÖNÜNDEKİ
ORHUN ABİDELERİ'NİN
AÇILIŞINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

12 EYLÜL 2006

boş



boş

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bugün büyük milletimiz adına tarihi bir olaya şahit olmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Karşınızda bütün heybeti ile duran bu üç kitabe, atalarımız Göktürkler'den günümüze kalan en önemli anıt mirastır.

Önünde bulunduğumuz bu üç kutlu âbide, aradan geçen 13 asra yaklaşan zamana rağmen anlamını koruyarak, Türk'ün tarih sahnesine kendi adı ile ve kendi alfabesi ile damgasını vurduğu ilk vesikadır.

Bu abideler, Türk tefekkür tarihinin, Türklerin yönetim ilkelerinin, siyaset ve diplomasi ilişkilerinin



ve savaş sanatının kendi ağızlarından yazılarak bize ulaşmış ilk belgeleridir.

Siyasi ve kültürel milliyetçiliği yakın çağda tanımış, millet olma niteliklerine yeni çağda ancak ulaşabilmiş Batı toplumlarına rağmen, Türklerin milli kimliklerini 15 asır öncesinden kazanmış olduklarının tarihi göstergesidir.

Ne kadar gurur duysak ve ne kadar övünsek azdır.

Bu âbideleri yaptırmakla, başlangıcı binlerce yıl öncesine dayanan büyük milletimizin ata toprağı Orta Asya bozkırlarından bir milli esinti, bir köklü şuur ve bir tatlı hatırayı son yurdumuza taşımış olduk.

Şu anda burada bulunan hepinizin, kurt başlı bayrağı sembol edinmiş ceddimiz Bilge Kağan'ın sözlerini, bu âbidelere ustalıkla nakşeden **Yollug Tigin** kadar heyecanlı olduğunuza yürekten inanıyorum.

Bu, aslına sadık kalarak, aynı ebad ve görünümde yapılan ve Dünya’da benzerleri olmayan üç âbidenin orijinaleri, Ankara’dan tam 5600 km ötede, ata toprağımız Orhun Vadisi ve Ötüken kıyısında sonsuza kadar seslenmeye devam edecektir.

Onun için, bu âbidelerin bir diğer tanımı da *ebedi taş ya da ölümsüz taş* anlamına gelen **“ben-gü taş”**tır.

Kağdın ve ipek sayfaların kullanıldığı bir medeniyet döneminde, bu sözlerin taşlara kazınmış olmasının en önemli nedeni, bu yüksek hitabete ve milli çağrıya ölümsüzlük katmak olsa gerektir.

Ne mutlu ki, bu kutlu sesleniş boşa gitmemiştir.

Ne mutlu ki, bu çağrı, Altaylar’dan Tuna’ya kadar bu sese kulak veren, gönül veren ve hatta can veren büyük Türk milliyetçilerinin ruhunda yerini ve anlamını bulmuştur.

Bunun en yakın ispatı sizlersiniz.

Bunun ispatı bedenleri burada, gönülleri oralarda kalmış ülkücü kardeşlerimdir.



Siz vefakar ülküdaşlarımızın varlığı, kutlu hakanlarımızın vasiyetinin, aradan geçen 1286 uzun yıla rağmen, kalplerde ve ruhlarda yaşamaya devam ettiğinin en önemli göstergesidir.

Bu tarihi âbidelerden Kültigin Yazıtı 1274, Bilge Kağan Anıtı 1271 ve Bilge Tonyukuk Anıtı ise 1286 yıl önce ebediyete kadar kalmak üzere büyük Türk milletinin şerefine emanet edilmiştir.

Türk tarihin çok onurlu bir sayfasını aralayan Bilge Kağan'ın **“Türk, Oğuz beyleri, milleti iştir.”** Çağrısı, babadan oğula, dededen toruna geçerek yüzyılları aşabilmiştir.

Orhun âbideleri ile filizlenen bu milli ruh, Manas Destanı ve Dede Korkut, Ahmet Yesevi ve Kaşgarlı Mahmut, Selçuk Bey ve Osman Gazi, Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş, Fatih Sultan Mehmet ve Kemal Atatürk gibi milletimizin yüksek temsilcileri ile yeni bir güzellik ve anlam kazanmıştır.

Ve ne mutlu ki bu ses, Göktürklerden sonra adını milletinden alan ikinci devletimiz olan Türki-

ye Cumhuriyeti'nde, ona kulak veren Türklük sevdalılarına kadar ulaşabilmiştir.

Bu muhteşem âbideler, yüreğinde millet sevgisinin ve şuurunun kırıntısı bile olmayan kimliksizler için, bir taş parçasından ibaret olsa da, bizler için anlamı çok büyük ve çok derindir.

Bu âbideler, büyük Türk milliyetçileri, millet sevdalıları olan Kültigin'in, Bilge Kağan'ın ve Vezir Bilge Tonyukuk'un bize tarihin derinliklerinden seslenişidir.

Bu âbideler; atalarımızın, asırlar öncesinden yola çıkmış bir selamıdır,

Bu âbideler; atalarımızın tarihin derinliklerinden milletimize gösterdiği ülküdür.

Bu âbideler, atalarımızın acı ve tatlı hatıralarla dolu, denenmiş bir hayatın içinden çıkararak bizlere ulaştırdığı **derstir, nasihattir, ihtardır, ikazdır ve buyruktur.**



Bu âbidelerde,
Bir edebi dehadan çıkmış ihtişamlı bir hitabet
gücü,

Kendinden emin bir zekanın keskin ve yalın bir
buyruk ifadesi,

Millet kaygısı ile yoğunlaşarak “ben” derken bi-
le “bizi” anlatan soylu bir milli gurur,

Ve öz benliklerini millet içinde eriterek, milli-
yetçiliğin zirvesine yükselmiş asil Türk cedlerinin
damgası vardır.

Bu açıdan, bu sahanın uzmanı değerli Türkolo-
ğumuz Muharrem Ergin’in belirttiği gibi, bu âbide-
ler **“Türk milliyetçiliğinin temel kitabı, bir
kavmi millet yapabilecek”** eşi ve benzerine
diğer milletlerde rastlanmayan muhteşem bir ifti-
har vesilesidir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Tarihin kendi dinamikleri ve kurgusu içinde te-
kerrür ettiğinin en güzel belgesi, karşımızda yükse-
len bu üç âbidenin anlamında gizlidir.

Âbidelerin az ama öz anlatımında görüleceği gibi;

Gaflete düşmüş yönetimler elinde zayıflamış bir milli kimliğin,

Entrikalar ile çözülmeye yüz tutmuş millet varlığının,

Töreden uzaklaşma sonucunda tahrip olmuş huzur ve esenliğin,

Çıkar çatışmaları neticesinde sahip çıkılamayan toprakların,

Yabancılaşma ve yozlaşma ile bozulan kardeşliğin, bir milleti **taklit, taviz, teslimiyet ve kölelik** döngüsüne nasıl mahkûm ettiğinin, acı ve ders verici uyarıları ile doludur.

Bilge Kağan'ın, âbidenin kuzey yüzünde, diktirdiği kitabenin maksadını açıklarken sarfettiği **“Türk beyleri, milleti, bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vur-**



dum. Ona bakarak bilin.” sözleri Türk milletin in yaşama ya da yok olma arasındaki eşsiz tecrübelerinin uyarısıdır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bu anıtlar, Türk illerini yönetecekler için;

Bizim ülkü olarak tanımladığımız, Türk milletine yükseliş yolunda rehber olacak muhteşem bilgelikler,

Halka ve onun değerlerine dayalı siyasetin merkeze alındığı eşsiz bir stratejik yönetim,

Hükümdarın halkına hesap vermesi, halkın hükümdarından hesap sorması gibi sorumluluk ahlağına dayalı devlet-millet bütünleşmesi,

Yarın olacakların, geçmişte olanlar ile münasebetini kavramış bir rasyonel yönetim projesi,

Karşılıklı hak ve sorumlukların titizlikle belirlendiği bürokratik münasabetler sistemi,

Büyüyerek ve bütünleşerek egemen olma üzerine inşa edilmiş bir güçlü gelecek vizyonu,

Yaşama alanını emniyete alabilmenin yanı sıra gücünü paylaşmayı hedefleyen bir cihan hakimiyeti mefkuresi, sunmaktadır.

Göktürk kitabelerinin hikmetli satırlarında yer alan;

- İhanetlere karşı dikkat,
- Hilelere karşı uyarı,
- Bozgunculara karşı ikaz,
- Bozgunlara karşı tedbir,
- Ayrılıklara karşı birleşme,
- Yalnızlığa karşı güç birliği,
- Yozlaşmaya karşı öze dönme,
- Taklide karşı kendine yönelme,
- Kargaşaya karşı töreye bağlılık,

Çaresizliğe karşı lidere sadakat gibi yüzlerce kutlu nasihat bugün de çok ihtiyacımız olan çıkış yolunu göstermektedir.

Bunlar Türk milletinin var olma ve yükselme yolunda yönetim ve yükselme prensipleri olmalıdır.



Nitekim müteakip asırlarda Türk devletlerini yönetmiş olan Türk hakanlarından, bu tarihi ilkelere ve milli uyarıları kullanabilenler, milletimizin yükselişine ve devletimizin Cihan İmparatorluğuna vesile olmuşlardır.

Özellikle son yıllarda ilkesiz yönetimler elinde, millet ve devlet hayatımızda yaşanan ağır tahribatın onarımı ve çıkış yolu, bizlere asırlar önce seslenen kutlu atalarımızın sözlerinde saklıdır.

Anlaşılmaktadır ki, yeni bir bin yılı yakalamak, geçmiş bin yılın başarısı denenmiş değerlerini tanıtmaktan ve özümsemekten geçmektedir.

Bundan 1286 yıl önce, Ötüken toprağında kimliğini kaybetmiş, umutsuz, çaresiz, yoksul, bezgin ve köle durumuna düşerek yabancılara teslim olmuş bir topluluktan, güçlü bir vizyon ve etkin bir liderlikle Göktürk Devleti'ni yeniden ve çok kısa sürede inşa eden ve Türk birliğini tesis eden yegane güç, yüksek bir milliyetçilik duygusudur.

Tıpkı Göktürkler'in fetret devrinde olduğu gibi, teslimiyetçi yönetimlerin ve yozlaşan değerlerin ya-

rattığı buhran neticesi, dağılmaya yüz tutan bir millet ve devletten, yeni bir Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan güç de bu milliyetçiliktir.

Tarih boyunca dara düştüğümüz, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda buhran yaşadığımız her dönemde olduğu gibi, günümüzde de milletimizi dünya milletleri arasında yeniden şerefli mevkisine çıkartacak milli sır, Orhun'dan günümüze gelerek karşımızda dimdik duran bu ölümsüz mesajlarda gizlidir.

Bu mesajın adı milliyetçiliktir. Millet sevgisidir. Millete saygıdır. Milli değerlere bağlılıktır. Türklüğe gönül vermektir.

Tarihin milletler mücadelesi olduğu gerçeğinden uzaklaşma neticesinde, silinmeye başlayan milli hafızamızın yeniden canlandırması açısından, bu âbidelerin anlamının gelecek kuşaklara aktarılması her millet evladı için kutsal bir görev olmalıdır.

Anıtlarda, nihayetinde başarıya ulaşmış bir liderin gönül rahatlığına ve halkına karşı görevini yeri-



ne getirmiş bir yöneticinin vicdan huzuruna da şahit olunmaktadır.

Kültigin Anıtında “**Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.**” ifadeleri bunun kanıtıdır.

Bu yüksek sorumluluk taşıyan sözler, yönettiği büyük milletin gücünden ve kimliğinden habersiz, ömrünü basit ve günlük çekişmeler ile dolduran, kişisel ikballerinin peşinde koşan ilkesiz ve iki yüzlü yöneticilere de tarihi bir ders niteliğindedir.

Maalesef, millet ve devletçe geldiğimiz bu noktada, bugün için de doymaya ve giyinmeye fazlasıyla ihtiyacımız vardır. Ancak daha da önemlisi, milli bir dirilişe olan ihtiyacımız bugün o günküden daha fazladır.

Bugün bu diriliş ve doğruluşun yegâne kaynağı, Türk milletinin son siperi, Türk milliyetçilerinin tek

adresi, milletimizin onurlu ve güçlü bir gelecek için tek umudu Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Büyük ve asil atalarımızın bu ebedi mesajlarından ders ve sonuç çıkarmasını bilenler için, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarından başka bir seçenek kalmadığı artık anlaşılmaktadır.

Bu konuda en büyük görev, yaklaşan milli bunalımı fark edecek kadar uyanık ve bilinçli olan siz değerli ülküdaşlarıma düşmektedir.

Kitabelerin dili ile tanımlarsak “**ilin**” tartışıldığı, “**törenin**” bozulduğu “**dirliliğin**” kaybolduğu bir buhran yanı başımızdadır.

İş işten geçmeden,

Şayet, aziz milletimizi kapı kapı gezerek yeterince uyarabilirsek,

Yaklaşan milli felaketleri birer birer önceden haber verebilirsek,

Milli ve manevi değerlerimizi bir çıkış noktası olarak tek tek sunabilirsek,



Şayet, tıpkı kutlu atalarımız Bilge Kağan'ın, Kültigin'in ve Bilge Tonyukuk'un asırlar önce yaptığı gibi kardeşliğimizi sürdürürsek,

Çağları aşarak gelen Kültigin Anıtı'nın üslubuyla ifade etmek istiyorum: **Üstte gök çökmedikçe, alta yer delinmedikçe Türk milletinin ilini, töresini kim bozabilir?** Kim, Türk milletini lider ülke olma ülküsünden alıkoyabilir?

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bizleri çağlar ötesine götürerek, atalarımız ile yeniden kucaklaşmamıza vesile olan bu duygu dolu gün vesilesiyle, hepinize en içten hissiyatımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Büyük Türk milletinin ezelden ebediyete intikal eden yüksek değerlerini ve varlığını; dünyanın neresinde olursa olsun titizlikle koruyan, heyecanla geliştiren, gururla taşıyan ve gelecekte de sahip çıkacak olan Türk evlatlarını minnet ve şükran duygularıyla selamlıyorum.



Emanet ettikleri ÷lkünün birer ölümsüz örneđi olan bu âbideleri yükselten büyük hükümdar Bilge Kağan'ın, kardeři Kültigin'in, vezirleri Bilge Tonyukuk'un aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum.

Türk milliyetçiliđi fikriyatını ve siyasal mücadele azmini bu kutlu anıtlardan alan Başbuđumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile dünyanın her yerinde Türklüđe gönül vermiş ecdadımıza; bugün milli bütünlüğümüze musallat olan bölücü terörle mücadelede kahramanca can veren aziz vatan evlatlarımıza, en içten duygularıyla Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Ne mutlu Türküm diyene

boş



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN DEVLET BAHÇELİ'DEN

TARİHİ GÖREV ÇAĞRISI

14 HAZİRAN 2004

boş

**Biz
bu ülkeyi
ve sizleri
karşılıksız
sevdik**



boş



Son günlerde yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin milli birliğini ve bütünlüğünü hedef alan bazı çevrelerin ülkeyi tehlikeli bir gerginlik ortamına sürüklemek istediklerini göstermektedir. İhanet provaları ve nümayişlerle yeni tahrikler için zemin arayışına girilmiştir.

Bu niyetler karşısında, bütün vatandaşlarımızın, siyasi partilerin, basın organlarının ve devlet ve toplumun tüm kurum ve kesimlerinin, azami sorumluluk anlayışı ve sağduyu ile hareket etmeleri hayati önem taşımaktadır. APK hükümetinin içine düştüğü teslimiyet ve aczden güç ve cesaret alan bu iç ve dış tahriklerin iç bünyemizi kemirmesine ve



Türkiye'nin ufkunun karartılmasına asla izin verilmemelidir.

Bu aziz vatan hepimizindir. Aynı kader gemisinin yolcuları olarak Türkiye'mizin bir kaos ortamına sürüklenmesini hep birlikte önlemek, hepimiz için tarihi bir görevdir.

AKP iktidarı, kendisiyle birlikte Türkiye'yi de bir felakete sürükleyecek bu tehlikeli yolda ısrar ederse, bu durumun çok ağır olacak vebalini tarih önünde taşımak durumunda kalacak ve mahşeri vicdanda mahkûm olacaktır.

Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklıktan mahkûm olan ve PKK bağlantılı faaliyetleri nedeniyle kapatılan bir siyasi partiye mensup dört eski milletvekilinin geçen hafta tahliyesi, yeni tahriklerin sahneye konulması için siyasi bir gövde gösterisine dönüştürülmüştür. PKK'nın siyasallaşma hedefinin adım adım gerçekleştirilmesini Türkiye politikasının merkezi haline getiren AB, bu mahkûm-

ların serbest bırakılması için bugüne kadar her zorlamayı yapmış, her yola tevessül etmiştir.

Bunun için Türkiye'ye, Türk Milletine ve Türk adaletine her türlü hakaret yöneltilmiştir. Bu konuda başvurulmadık baskı ve tehdit kalmamıştır. Siyasi amaçları, niyetleri ve fiileri ortada olan bu kişiler, sözde barış ve hürriyet kahramanı ilan edilmişlerdir.

Yaşanan bütün bu süreçte, bu kişiler hiçbir pişmanlık duymadıklarını ve bölücü terörün destekçisi olduklarını her sözleri ve hareketleriyle göstermişlerdir. Bunu bazı çevreler unutmak ve unutturmak isteseler bile, bu gerçekler Türk Milletinin hafızasından silinmemiştir. Bugün, bunların serbest kalması yine aynı çevreler tarafından bir bayram havası içinde kutlanabilmekte, yeni tahriklerin bir provası olarak görülebilmektedir.

AKP, bu süreçte kendisine verilen görevi büyük bir sadakatla ifa etmiştir. İlk adım olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni Türk milli hukuk sisteminin üzerinde Yüksek Temyiz Mahkemesi



haline getirmiştir. Bundan sonra da, bu mahkemenin teknik ihlal kararlarının Türk mahkemelerinin kesinleşmiş hükümlerini geçersiz kılmasını ve yeniden yargılama sebebi olmasını kabul etmiştir. Bu zorlamalarla başlatılan yeniden yargılama sürecinde yapılan duruşmalar, Avrupalı gözlemcilerin Türkiye'ye pervasızca hakaret ettikleri bir gösteri alanına dönüşmüştür.

Mahkemenin ilk mahkumiyet kararında ısrar etmesi üzerine de Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk adaletini hedef alan ve aşağılayan hayasız bir kampanya başlatılmıştır. Ne hazindir ki, basınımızın bir bölümü de bu koroya katılmıştır. AKP ise devlet idaresi ciddiyeti ve sorumluluğuyla bağdaşmayacak şekilde bu hakaretleri neredeyse haklı gören ve göstermek isteyen bir tutum sergilemiştir. Bağımsız Türk adaletini baskı ve tehditlerle sindirmeyi ve yıldırma amaçlayan bu gayretler sonunda ortak amaca nihayet ulaşmıştır.

Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarını tartışmak, bunlara siyasi etki izafe etmek hukuk anlayışımızla bağdaşmamaktadır. Milliyetçi Hareket'in, kanunların adil ve doğru uygulanmasından ve bunun sonucu verilen kararlardan hakkı olanların yararlanmasından rahatsız olması için herhangi bir özel neden bulunmamaktadır. Bu bakımdan, biz sadece bu kararın siyasi sonuçları üzerinde duracağız.

Bugün gelinen noktaya bakıldığında, karşımızdaki gerçekler şunlardır:

Türkiye'deki bölücü çevreler, bu gelişmeyi siyasi amaç ve hedeflerinin adım adım gerçekleşmesi yolunda önemli bir eşik olarak görmüş ve bundan cesaret almıştır. Bu suretle, AB'nin himayesi ve vesaleti altında Türkiye'de yeni tahrik ve nifak tohumlarının atılmasında yeni bir zemin kazanılmıştır. Bugün, bölücü çevrelerin ve Türkiye'de demokrasi havariliği rolüne soyunan gaflet erbabının şimdi de bu kişilere yeni bir siyasi misyon yüklemeye çalıştıklarını esefle görmekteyiz.



Türkiye’de devlet eliyle ve öncülüğünde Kürtçe yayın ve öğreniminin önünün açılmasıyla aynı zamana rastlayan bu son gelişme, Kürt sorununa barışçı çözüm bulunması zorlamalarında yeni bir itici güç olarak kullanılmak istenilmektedir. Barış süreci olarak ifade edilen bu yeni zeminde sürdürülecek mücadelede, bu son gelişme bir “milat” olarak görülmekte ve bu amaçla kullanılmaya çalışılmaktadır.

Kim, kiminle ve ne için mücadele edecektir? Barış sürecinden kastedilen nedir? Son gelişmelerin ortaya çıkardığı ilk sonuç ve tezahürlere bakıldığında, bu soruların cevabını bulmak güç olmayacaktır. Yapılan beyanlar, beklenti ve niyetlere ışık tutmaktadır.

Bu çevrelerin yaptığı ilk çağrı, halk savunma güçleri olarak anılan silahlı PKK teröristlerinin siyasi sürece katılmasının önünün açılması için, ayırım yapılmaksızın genel siyasi af çıkartılması çağrısı olmuştur. Şimdi “barış elçisi” olarak görülen bu çevreler, Hükümetle terörist PKK’ya eşit mesafede

durduklarını söylemişler ve son dönemde Türkiye’de uygulanan projelerin mimarının “Sayın” diye hitap ettikleri terörist başı olduğunu belirtmişlerdir. İmralı’daki katil lehine özgürlük ve af sloganlarının atıldığı nümayişler yapılmış, böyle bir ortamda terörist PKK’nın büyüklük ve fedakârlık göstererek sözde ateş-kes’i 6 ay daha uzatması için ricacı olunmuştur.

Öte yandan, bölücü tahriklerin yeni bir cesaret kazanmasıyla birlikte, güvenlik kuvvetlerimize karşı terör eylemleri de hız kazanmış ve hain saldırılar sonucu son dört gün içinde dört güvenlik görevlimiz alçakça şehit edilmiştir.

Bütün bu gelişmelere AKP hükümetinin tepkisi ise bizler için şaşırtıcı olmamıştır. Son mahkeme kararının Türkiye’yi hem içerde, hem de dışarda rahatlattığını söyleyen Adalet Bakanı, bunun arkasından gelecek taleplere de cesaret verecek şekilde, demokratik sabırla herşeyin aşılabacağı teminatını vermiştir. Sayın Başbakan da ABD gezisi dönü-



şünde bu tartışmalara katılmış ve bir bebeğin doğumunun bile 9 ay 10 gün sürdüğünü hatırlatarak, acele edilmemesi gerektiğini, her sorunun zamanla çözüleceğini söylemiştir. Görünüşte siyasi af taleplerine karşı çıkan Sayın Başbakan, bilahare bunu yalanlarcasına sağlıklı doğum için gayret sarfettiklerini belirtmiş ve böylece bu konudaki beklentilerin zaman içinde karşılanacağı hususunda kapıyı açık bırakmıştır.

Bütün bu yaşananlar, Türkiye'yi yönetenler için esef verici gaflet tezahürleridir.

Şimdi de, bölücü terörü hiçbir pişmanlık duymadan hala desteklediği ortada olan bu çevrelerden, Türkiye'de iç huzur ve barışın korunmasında siyasi bir rol oynamaları beklenmektedir. Bu siyasi misyon, anlaşıldığı kadarıyla, bölücü terörün nihai amaçlarına siyasi yollarla ulaşmasını sağlayacak bir süreç için, bölücü mihraklarla bir uzlaşmaya varılması konusunda yardımcı olmalarıdır.

Milliyetçi Hareket'in milli birliğin korunmasında gösterdiği hassasiyet ve hiçbir ayırım gözetmeden bütün vatandaşlarımızın aynı kaderi paylaştıkları bu aziz vatanın huzur içinde kardeşçe yaşamalarına verdiği büyük önem, her türlü tartışmanın üzerindedir. Ancak, iç huzur ve barışın sağlanmasının yolunun, bunu yıkmaya çalışan bölücü terörle müzakere etmekten asla geçmeyeceği de çok açıktır.

Böyle bir pazarlık anlayışının, gaflet ve delaletin ötesinde bir ihanet olacağını herkes çok iyi bilmelidir. Kimse Türk milletinin sabrıyla oynamamalı, altında kalacağı hesapsız adımlar atmamalıdır. Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hayasizet kırıcı bir duruma sokulmamıştır. Hiçbir devirde Türkiye'nin milli hassasiyetleri bu kadar pervasızca hedef alınmamış, oyuncak haline getirilmemiştir.

AB'ye her bakımdan teslim olan AKP iktidarı, ne acıdır ki, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne taşımakta bölücü heveslere umut bağlamış, bundan medet



umar hale düşmüştür. Avrupa da bu gerçeği görmekte ve AKP'nin bu zaafından daha fazla yararlanmak konusunda cesaretlenmektedir.

AKP iktidarına bu konuda hakim olan anlayış, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi çok zor günlerin beklediğinin habercisidir. Bölücü terörün Türkiye'nin AB üyelik sürecini kendi siyasi hedeflerine hizmet edecek bir araç olarak gördüğü ve siyasi stratejisinin AB'nin Türkiye'den talepleriyle örtüştüğü, kimsenin inkar edemeyeceği gerçeklerdir.

Burada asıl üzücü olan, siyasi gelecek hesabıyla AKP'nin siyasi gündemin de bu çizgiyle kesişiyor olmasıdır. Siyasi geleceğini AB'nin göstermelik de olsa vereceği desteğe bağlayan AKP iktidarı, Türkiye'nin onurunun, milli hassasiyet ve çıkarlarının sırtından ve bunları çiğnemek pahasına, AB'ne yararlanmak telaşı içindedir.

Ancak bu hizmet yarışı nereye kadar gidecek, bu yol Türkiye'yi nereye götürecektir? Milliyetçi Hareket'in Türkiye'nin geleceği bakımından endişe

duyduğu husus budur. AB'nin Türkiye'ye bakış tarzı ve bunda etkili olan unsurlar, bu konudaki kaygılarımızı haklı çıkarmaktadır.

Bilindiği gibi, AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecine yaklaşımında belirleyici olan temel etken "Güneydoğu Sorunu" ve Türkiye'de "Kürt milli azınlığı yaratmak" mülâhazasıdır. AB'nin bu bakış açısı, resmi raporlarda da ifadesini bulmuştur.

Kürt asıllı vatandaşlarımızı milli ve etnik azınlık olarak gören AB, Türkiye'nin Kopenhag Siyasi Kriterleri'ne uyumu konusunu da, büyük ölçüde, bu çerçeveye oturtmaktadır. Bu anlayışla hareket eden AB, kültürel hakların ötesinde, bu etnik farklılığa siyasi statü kazandırılmasını ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda açıkça tanınarak somut biçimde ifadesini bulmasını talep edebilmektedir.

AB'nin istekleri bununla da kalmamaktadır. Bu sakat yaklaşımın bir sonucu olarak, Türkiye'den Güneydoğu sorununa siyasi çözüm bulması ve bunun için bölücü terör örgütü veya araçları vasıta-



sıyla bir diyalog ve müzakere süreci başlatması istenmektedir.

AKP hükümetinin yanlış politikalar ve AB'nin iyi niyetten uzak tutumu nedeniyle, bugün Türkiye'nin AB üyelik süreci, maalesef, böyle bir ipotek altına sokulmuştur. Milliyetçi Hareket, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin böyle bir sakat zeminde ilerletilemeyeceğine, bunun çıkmaz bir yol olacağına samimiyetle inanmaktadır. Bu kısır döngü kırılmadığı sürece, AB ile ilişkilerimiz hastalıklı yapıdan kurtulmayacaktır. Böyle bir sonucun AB'nin çıkarlarına da hizmet etmeyeceği ortadadır.

Ancak, AKP iktidarının AB ile ilişkileri böyle bir boyunduruk altında sürdürmeye hevesli olması, karşımıza sürekli yeni ve talep ve dayatmalarla çıkılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu sonu gelmez taleplerin iç bünyemizde yaratacağı gerginlik ve huzursuzluk, sosyal dokumuzun ve siyasi yapımızın zaman içinde kemirilmesine ve tahrip olmasına yol açabilecektir.

Üniter yapıya sahip bir milli devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesine, etnik farklılıkları aşan ve ortak değerlere dayanan milli birliğimizin tahrip edilmesine elbette hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bundan kimse şüphe duymamalıdır. Bununla birlikte, Türkiye'nin etnik, mezhep ve kültürel farklılıklar temelinde bir çekişme ortamına sürüklenmesi ve bunun sonucu sorunlu bir devlet ve toplum haline getirilmesi tehlikesi, ciddi bir risk olarak karşımızdadır. Bunu herkes çok iyi düşünmeli ve azami basiret ve sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.

Milliyetçi Hareket'in iç huzur ve istikrar ortamının zarar görmesi ve milli bütünlüğümüzün bozulması riski taşıyan gelişmelere karşı gösterdiği hassasiyet bundan kaynaklanmaktadır. Bu samimi endişeler aşırı ve gereksiz bir korkunun ve vehimin ürünü değildir. Bu hayati konunun hafife alınmaya tahammülü yoktur. Bu aziz vatan sokakta bulunmamıştır.



Bu konuda fikir yürütülürken, Irak'taki siyasi çözülme ve parçalanma sürecinde Kuzey Irak'ta adım adım bir Kürt devleti kurulması yolunda yaşanan gelişmeler çok iyi değerlendirilmelidir. Kürt grupların bu süreçte sergiledikleri küstah tutumlar ve ortaya çıkan bu yeni dinamiklerin Türkiye üzerindeki muhtemel yansımaları da gereken ciddiyetle göz önünde bulundurulmalıdır.

AKP'nin, AB ile uyum adı altında bugüne kadar yaptıkları, AB tarafından yine de yeterli görülmemekte, açılan bu yolda Türkiye'nin önüne bitmeyen taleplerle gelmektedir. AKP yöneticileri ise, bu yöndeki çabalarının aralıksız süreceği konusunda AB'ne hergün teminat vermektedir.

Türkiye'ye dayatılması beklenen talep listesi bellidir. AKP'nin bu konuda ne yapacağı ise merak ve endişe konusudur.

Bu konudaki endişelerimiz somut olarak şu noktalarda toplanmaktadır.

Ana dil öğrenimi ve TV yayınları konusundaki ısrarının gerçek amacı, zaman içinde devlet öncülüğünde ortak bir azınlık dili geliştirilmesi ve bu temelde etnik bilinç oluşturulmasıdır. AKP'nin bu konuda attığı adımlardan sonra özel imkânlarla ana dil öğreniminin yeterli olmadığı gerekçesiyle bu dillerin devlet okullarında önce seçimlik ders olarak okutulması, sonra da bunun denklik yoluyla Türk eğitim sisteminin içine alınması talepleriyle karşılaşılması beklenmelidir.

AKP, bu talepler karşısında ne yapmayı düşünmektedir? Demokratikleşme standardı diyerek bunu da mı kabul edecektir?

Öte yandan, etnik temelde farklı özelliklere bir statü kazandırılarak bunların kültürel plânda tanınmasının arkasından, bunların siyasi plânda kullanılması talepleri de, zaman içinde, kaçınılmaz olarak karşımıza getirilecektir. Bu amaçla etnik platformda siyaset yapılmasına, etnik temelde siyasi parti kurulmasına imkân tanınması istenilecektir.



AKP iktidarı, medeniyet ölçüsü olduğu gerekçesiyle ve Kopenhag siyasi kriterlerinin bir icabı sayarak, bu istekleri de yerine getirecek midir?

Bugün için Türkiye'nin karşısına getirilen birinci öncelikli talep, kanlı PKK teröristleri için toplu ve genel bir siyasi af çıkartılmasıdır. AKP, acaba, AB üyelik sürecinde toplumsal barış ihtiyacı gerekçesiyle, bunu da kabul edecek midir? Teröre karşı mücadelede hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına ve bu uğurda geleceklerini feda eden kahramanlara sırtını dönen AKP zihniyeti, PKK katillerini affetmek için yine demokrasi havariliğinin ve AB'nin arkasına saklanacak mıdır?

Bu noktada, İmralı'daki terörist başının durumuna ilişkin talepler üzerinde önemle durulması gerekli olacaktır. İdam cezasının alelacele kaldırılmasıyla, hak ettiği cezadan kurtulan bu canının İmralı'da tek başına kalmasının psikolojik sorunlara yol açtığı şikayetleri hergün dile getirilmektedir. Bu nedenle tecrit haline son verilmesi ve diğer terörist

PKK mahkumlarıyla bir arada kalması istenilmektedir.

Öte yandan, AB üyelik süreci bahanesiyle uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'nin önüne, bu caninin affedilerek siyaset yapması imkanına kavuşması dayatmasının çıkartılması kimseyi şaşırtmamalıdır. İçine sürüklendiğimiz bu tehlikeli ve kaygan yolda artık her şey mümkündür.

Türk milleti şimdi merak etmektedir: AKP, bu dayatmaları da Türkiye'de yeni ve temiz bir sayfa açmak ve bir demokrasi aybını silmek olarak mı görecektir? Bunları da engin demokrasi anlayışıyla değerlendirip gereğini yerine getirecek midir?

Türkiye'nin kaderi ve geleceği üzerinde kumar oynamak ve bölücü emelleri için Türkiye'yi bir kaos ortamına sürüklemek isteyenlerin meş'um hesaplarını boşa çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz Türk milleti, bir bütün olarak, şaşmaz sağduyusu ve basireti ile her badireyi aşacak güçtedir.



Türkiye'nin kudretini küçümseyenlerin, Türk Milletinin sabrını denemek isteyenlerin ve Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü yıkmak için meydanı boş bulan bir cüretle tahriklerle bulunmaya yeltenen cereyanların ve bunların işbirlikçilerinin sonu hüsrana olacaktır. Herkes haddini bilmeli, "rüzgar ekenin fırtına biçeceğini" aklından hiç çıkarmamalıdır. Bu vatan sahipsiz değildir.

Türkiye'nin aziz varlığını kutsal sayan Türk Milliyetçileri ve etnik kökeni, siyasi eğilimi ve tercihi ne olursa olsun, Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni seven gerçek vatanseverlerin hamiyeti ve gayretleriyle her zorluk aşılabilecek, Türkiye nurlu bir geleceğe mutlaka taşınacaktır. Bütün vatandaşlarımızın ve Türkiye'deki her kesimin bunun bilinciyle ve akli selimin rehberliğinde hareket etmeyi sürdürmesi ve toplumsal huzurun korunması için üzerine düşen görevi bu bilinçle yerine getirmesi en halisane temennimizdir.



Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayan ve ortak değerlerin oluşturduğu büyük Türk Milleti'nin mutluluğunu, refahını ve kardeşliğini her düşüncenin üstünde tutan Milliyetçi Hareket, Türkiye'nin onurlu ve parlak geleceği için fütür getirmeyen bir cesaret ve metanetle ve sönmeyen bir vatan aşkı ile mücadeleye devam edecektir.

boş



**22 TEMMUZ 2007 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN
23. DÖNEM TÜRKİYE BÜYÜK
MİLLET MECLİSİ MİLLETVEKİLLİĞİ
GENEL SEÇİMLERİ MÜNASEBETİYLE
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
DEVLET BAHÇELİ'NİN
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'NE
AÇIKLAMASIDIR.**

05 MAYIS 2007

boş



boş

Büyük Türk Milleti,

Ülkemiz; Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihten bu yana, emsali görülmemiş, çok ağır şartlar altında bir seçim sürecine girmiş bulunmaktadır.

Bu seçim; içerisinde bulunduğumuz vahim koşullar itibariyle; büyük bir önem taşımaktadır.

22 Temmuz 2007, Türk Milleti'nin kurtuluş mücadelesini yeniden başlatmaya karar vereceği tarihi bir seçim olacaktır.

İşgal yıllarında var olan mandacı, işbirlikçi ve teslimiyetçi zihniyet bugün yeniden hortlamış ve o günden daha tehlikeli bir şekilde devletimizin beka-



sına ve milletimizin istiklâl ve istikbâline zarar verir hale gelmiştir.

O gün, iktidarlarını sürdürebilmek için itilaf devletlerinin önünde eğilen ve ezilenler; bugün de siyasi ikballerini aynı işgalci çevrelerin emellerine hizmet ederek sağlamaya çalışmaktadırlar.

Tıpkı o günlerde olduğu gibi, milletin boğazına sarılan elleri kırmaya kararlı olan ve milletimizin kurtuluşunun yine “**milletin azim ve iradesine**” bağlı olduğunu düşünen Türkiye sevdalılarının önünü kesme gayreti içerisindeyler.

O günlerde Ali Kemal ve arkadaşlarınca yürütülen kampanyanın daha sinsî, yaygın ve tehlikeli şekli bugün de yürütülmekte; “demokrasi, insan hakları, küreselleşme” gibi kavramlar maske yapılarak milli ve manevî değerlerimiz yok edilmeye çalışılmaktadır.

Türklüğe ihanet eden, üniter yapımızı tehlikeye sokan, milli varlıklarımızı satılığa çıkaran ve o günlerde İngiliz altınlarıyla ödüllendirilen şahısların

benzerleri bugün de işbirlikçiler tarafından ödüllendirilmekte ve alkışlanmaktadırlar.

Milletimizi ayakta tutan temel değerler yok edilmeye başlanmış, binlerce yıldır bir arada yaşayan vatandaşlarımızın arasına nifak sokularak, bölücü terör tırmandırılmış; analar şehit düşen vatan evlatlarının ardından her gün gözyaşı döker hale getirilmiştir.

Mukaddes dini değerlerimiz de “inanç hortumcusu” zihniyet tarafından ağır tahribata maruz kalmış, dinine bağlı İslâmiyeti tüm saflığı ile yaşayan mütedeyyin aziz milletimiz, hükümetin tahrik ve istismarı ile mağduriyetle yüz yüze gelmiştir.

Tarım ve hayvancılık yok edilmiş, çiftçi, esnaf, işçi, köylü, memur tükenme noktasına getirilmiş, milletimizin büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında fakr-u zaruret içerisinde yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Türkiye yabancı karanlık odakların kazanç kapısı olmuş; borsa; adeta yabancıların Türkiye’yi bir nevi sömürme aracı haline getirilmiştir.



Irak'ın kuzeyindeki aşiret bozuntuları bile, Türkiye üzerinden hem ekonomik hem siyasi anlamda nemalanır hale gelmiştir.

Ülkemiz büyük bir kültürel saldırıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Geleneksel aile yapısı ve değerleri darbe almaya başlamış, kapkaç, terör, yağma tırmanmıştır.

Kurtuluş mücadelesinin başladığı yıllarda patrikhane, ruhban okulu, yabancı kolejler ve papazlarla sürdürülen misyonerlik faaliyetleri, mevcut iktidar döneminde yeniden hortlamış ve çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.

İktidar; devletimizi ayakta tutan temel kurumlarla kavga eder hale gelmiş, gerilimi tırmandırmış, sanal bir mağduriyet maskesiyle, “ülkeyi uçuruma sürükleme pahasına” nasıl nemalanacağını hesabı içerisine girmiştir.

Her sıkıştığında; “acz içerisinde olduğunu” perde arkasından efendilerine bildirmiş ve hemen ardından destek mesajları almıştır.

Uluslararası arenada; Türkiye'yi aşığılayan ve karalayan kararlar karşısında ezik ve kimliksiz bir politika izlenmiş ve Türkiye'nin moral değeri ayaklar altına alınmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz şartlar en az işgal yıllarındaki kadar vahimdir ve ülkemiz o zamandan beri görülmedik şekilde, çok yönlü tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır.

Türkiye artık tarihi bir yol ayrımına gelmiştir. Memleketimizin bu işbirlikçi zihniyetten kurtuluşu; yine aziz milletimizin ülkemiz üzerinden bu kâbusu defetme azim ve kararlılığına bağlıdır.

Bu nedenle; çok anlamlı bir tesadüf sonucu, Erzurum Kongresi'nin toplantıda olduğu günlerin yıldönümüne denk gelen 22 Temmuz 2007 tarihini; "Milli şahlanışla, Damat Ferit zihniyetinin ebediyen tasfiye edileceği ve lider Türkiye'nin önünün açılacağı gün" olarak ilan ediyoruz.

22 Temmuz 2007'de vereceğiniz yetkiyle; milli kurtuluş mücadelesini yeniden başlatacak, kararlı



adımlarla yola koyularak, Türk'ün ayak seslerini tüm dünyaya duyuracağız.

Kutlu yürüyüşümüze; Hakkâri'den Erzurum'a, Kars'tan Edirne'ye ülkemizin her köşesindeki tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak çıkıyoruz.

Bu yürüyüş; Türk'ün yüzyıla damgasını vuraacağı günlere doğru başlatılan bir yürüyüştür.

Bu yürüyüş; teslimiyetçi kadroların tamamen tasfiye olacağı; ihanet edenlerden, kan dökenlerden, yağmalayanlardan, milli değerleri pazara çıkarılardan tek tek hesap sorulacağı ve anaların akan kanlardan değil, başarılarımızdan gözyaşlarının akacağı onurlu ve kararlı bir yürüyüştür.

Bu yürüyüş; vatan topraklarının her köşesinde bacaların tüteceği, ürünlerin yeşereceği, hareketin ve bereketin bol olacağı bir yürüyüştür.

Bu yürüyüş; aziz vatanımızın insanına da, toprağına da, havasına da, suyuna da sahip çıkılan bir yürüyüştür.

Bu yürüyüş; binlerce yıldır bir arada yaşa-



maktan gurur duyan, nice fırtınalarla, kasırgalarla mücadele ederek Türklüğü bu günlere taşıyan milletimizin her ferdinin omuz omuza, yürek yüreğe, bir sel gibi akarak lider Türkiye'nin yolunu açacağı bir yürüyüştür.

Bu yürüyüş; tavizsiz, kararlı, kuvvetli ve yürekli insanların; öz kaynaklarımızı ve milletimizin kudretini harekete geçirerek lider Türkiye'ye ulaştıracak büyük ve kutsal bir yürüyüştür.

Allah yolumuzu açık etsin.

boş



**22 TEMMUZ 2007 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN
23. DÖNEM TÜRKİYE BÜYÜK
MİLLET MECLİSİ MİLLETVEKİLLİĞİ
GENEL SEÇİMLERİ MÜNASEBETİYLE
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
DEVLET BAHÇELİ'NİN
TÜRK GENÇLİĞİNE AÇIKLAMASIDIR.**

09 MAYIS 2007

boş



boş

Aziz Türk Gençliği

Mensubu olmaktan onur duyduğumuz büyük Türk milletinin bekası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehdit altındadır.

Bedeli şehit kanları ile ödenerek kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan ve yaşatan temel değerler olan, milli devlet, üniter yapı, milli kimlik ve milliyetçilik üzerinde derin ve karanlık oyunlar oynanmaktadır.

Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar şiddetini artırarak, Türk ve İslam dünyasına açık tehdit haline gelen “küresel emperyalizm”, uyanan ve



bir ıg gibi yükselen milliyetçiliđi hedef almıř grnmektedir.

Bu tahribatın yanı sıra, toplumun tm kesimlerini kapsayan ekonomik bunalımların ve yoksulluđun neden olduđu vahim bir ahlaki yozlařma ne zcdr ki aile hayatımıza ve huzurumuza kadar ulařmıřtır.

Bu karanlık geređin kamuoyundan gizlenmesi iin grev stlenmiř olan medya unsurlarının, karttırma ve kirletme abaları, milletimizin gereklere ulařmasını engelleyici bir unsur olarak karřımızdadır.

Bu kltrel dayatma ve etkileme ile evlatlarımız tarihinden utanır, kimliđinden kuřku duyar ve geleceđini sorgular hale gelme tehlikesiyle yz yzeder.

Haritada aramızda mesafe bulunan yabancı bařkentler sanıldıđından daha yakında, bunların temsilcisi ve iřbirlikileri zihniyetler aramızdadır ve maalesef kazanımlar elde edebilmiřlerdir.

Btn bu iřbirliki unsurlar Trk milletini iten ie zmek maksadıyla eylem ve emel birliđi yap-

mıřlar ve ortak hedef olarak da Trk milliyetçilięini seęmiřlerdir.

Sinsi ve derinden adımlarla giderek yeni mevziler kazanan teslimiyetçi zihniyetin tahribatı, yalnızca bugnmz deęil geleceęimizi de ipotek altına alacak boyutlara ulařmıřtır.

Milli duruř gsteremeyen ilkesiz iktidarlar eliyle birlięimizi ve geleceęimizi tehdit eden yabancılaşma, kimliksizleşme ve milli deęerlerin aşınması, milletimizin bekasını ve gençlerimizin yarınlarını doęrudan etkileyecek en önemli sorun olarak Trkiye'nin karřısındadır.

Byk Trk Milleti'ne ynelik tehditler karřısında ilhamını ve inancını kkl tarihinden, "Milli Mcadele" yıllarının onurlu ve kahraman sayfalarından alan gençlięimiz bugn dnden daha önemli bir grevle yz yzedir.

Kaynaklarını yabancılara sunan, yatırımlarını deęerlendiremeyen, çzm ve çareleri dıřarıda arayan, milli deęer ve kltrden kaęan bugnk gibi



bir yönetim ile milli bir geleceğin oluşması elbette beklenemez.

Bilim ve teknoloji üretemeyen, bilgi toplumunun gereklerini yerine getiremeyen ülkemizin yozlaşma, taviz ve teslim döngüsü sürdükçe gençlerimizin aydınlık gelecekte buluşması düşünülemez.

Bu tablodaki karamsarlığın dağıtılması, milletimizin önder, devletimizin lider olabilmesi öncelikle ve ancak gençlerimizle ve onlara göstereceğimiz ülkü ile gerçekleşecektir.

Bu itibarla, geçmiş hata ve eksikleriyle bizim olsa bile, gelecek yalnızca gençlerimizindir. Hiç kimsenin, dayatmalara teslim olarak, Türk gencinin geleceğini karartmasına izin verilmeyecektir.

Gençler, Türk milletinin yegâne umudu sizsiniz. Lider ülke Türkiye ülküsünü sizler gerçekleştireceksiniz.

Milletimizin asırlardır temsil ettiği insan sevgisi, barış ve yardımlaşma, üstün ahlak ve fazilet gibi değerleri yükseltecek sizsiniz.



Yüreklerinizde taşıdığınız vatan sevgisi ile Büyük Türk Milleti'ni gelecekte de yüceltecek olan sizsiniz.

Bir yandan ülkemizi çağın ötesine taşırken, gelişme ve kalkınmanın dinamiklerini milli değerlerimizle kaynaştıracak ve uzlaştıracak olan sizsiniz.

Küresel kaosun hüküm sürdüğü günümüzde, gözü Avrupa'da, kulağı okyanus ötesinde olan teslimiyetçi ve korkak, aciz ve işbirlikçi anlayışın ülkemiz üzerinde oluşturduğu umutsuzluk tortusunu dağıtacak olanlar sizlersiniz.

Biz Türk milliyetçileri, bir milletin ancak gençlerine verdiği değer ve ona layık gördüğü seviye oranında yüksek ve değerli olacağını bilincindeyiz.

Her millet gibi, Türk Milleti'nin de, ancak gençlerine gösterdiği saygı ve ona verdiği şeref kadar saygın ve şerefli olacağını farkındayız.

Her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de ancak gençlerinin götürebildiği kadar ileri ve lider olacağını inancındayız.



Memleketimizin her yöresinde “ırfan ordu- su”nun ve “ülkü yolu”nun gencecik mensuplarına, heyecanlarını söndürmeden vatanımıza sahip çık- malarını, tıpkı Cumhuriyetimizin ilk yıllarında oldu- ğu gibi hak ettikleri saygın mevkiye yükselecekleri- ni müjdelemek istiyorum.

Hiçbir ayırım yapmadan, “bayrak” ve “vatan” ortak paydasında, “Ne mutlu Türküm? diyebilen herkesle kucaklaşıp harekete geçmek zamanı gel- miştir.

22 Temmuz 2007 günü, Türk milletinin gele- ceğine damga vurmanız ve iradenize sahip çıkma- nız için tarihi bir fırsatı sizlere sunmaktadır.

Bu fırsat, başta büyük Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucu nesli tarafından sizlere sunulmuş bir güven ve inanç belgesi ve demokratik bir mirastır.

Tercihinizle nasıl bir Türkiye’de yaşamayı istedi- ğinizi ve nasıl bir Türkiye’yi evlatlarınıza teslim et- mek isteyeceğinizi kendi ellerinizle belirleyeceksiniz.



İnancım odur ki, tıpkı 1919 nesli gibi milliyetçiliğe evet diyecek, teslimiyetçiliği mutlaka reddedeceksiniz.

Milli bir seferberlik anlayışı içerisinde yola koyularak, dinlenmeden yol alarak milletin geleceğine ışık tutacaksınız.

Alnımız açık, başımız dik, yüreğimiz inançla dolu ve ufka umutla bakarak kutlu ülküye devam edecek ve gelecek yüzyıla sizlerle birlikte Türk'ün damgasını vuracağız.

Tarihte çağlar açmış, çağlar kapamış, devletler kurmuş ve yönetmiş Türk milletinin aziz evlatları olarak Türk gençliğe yürekten güveniyoruz.

“Ne mutlu Türküm diyene”

boş



**22 TEMMUZ 2007 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN
23. DÖNEM TÜRKİYE BÜYÜK
MİLLET MECLİSİ MİLLETVEKİLLİĞİ
GENEL SEÇİMLERİ MÜNASEBETİYLE
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
DEVLET BAHÇELİ'NİN
TÜRK ANNELERİNE
AÇIKLAMASIDIR.**

12 MAYIS 2007

boş



boş

Muhterem Analarımız,

Ülkemiz son yıllarda uygulanan taviz ve teslimiyet politikalarının neden olduğu sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda bunalımlara sürüklenmiştir.

Bu dönem içinde, kardeşliğimizi sorgulatan, toplumsal dokumuzu tahrip eden kimliksiz yönetimlerle Türkiye, ihanetler, tuzaklar ve tehlikelerle dolu bir köşeye sıkıştırılmak istenmiştir.

Felaketlerden beslenen işbirlikçiler dışında toplumumuzun her kesimi bu sancılı dönemi yakından yaşamakta ve geleneksel değerlerimiz ağır bir sarıntı geçirmektedir.



Bu sürecin sebebi olan iktidardan cesaret alan mihrakların amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin milli devlet niteliğini ve üniter yapısını tartışmaya açmak, Büyük Türk Milleti'ni ayakta tutan mukaddesatını ve değerlerini tahrip etmektir.

Geldiğimiz aşamada binyıllık yurdumuz üzerinde tarihi emellerin uygulanabileceği manevi bir zeminin süregelen tahribatla yeterince olgunlaştığı görülmektedir.

Türk elitlerinin bir kısmını yanına çeken mihrakların yeni hedefi, milletimizin kültür ve varlık yuvası olan ailelerimiz ve onun temel direği annelerimiz ve kadınlarımızdır.

Bizleri çağların tahribatına karşı koruyan, milli gücümüzün çıkış ve kaynak noktası olan ailelerimiz yozlaşmanın ve yoksulluğun getirdiği ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır.

Analar; bir yandan sofraya koyacaklarının hesabını yaparken, diğer yandan çocuklarını bekleyen tehlikelerin kaygısını taşır hale gelmiştir.

Açlığa mahkûm edilen milletimizin geçirdiği maddi ve manevi buhranlar, aile hayatımızı derinden etkilemiştir.

İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, kapkaç, terör had safhaya ulaşmış; evlatlarımızın bir kısmı maalesef ahlak ve gelenek dışı alanlara yönelmişlerdir.

Ailesini terk ederek kaçan sokak çocuklarının sayısı her geçen gün artmış; şiddet, Türk aile yapısını sarsacak boyutlara ulaşmıştır.

İktisadi geri kalmışlık aile ortamında geçimsizlikleri, tartışmaları, gerginlikleri ve ayrılıkları da artırmıştır.

Geleceğimizin teminatı olmaları gereken gençlerimiz, eğitimsiz, umutsuz bir Türkiye’de işsizliğe mahkûm edilmiştir.

Toplumunu bir arada tutan yapı taşları; ahlâk, gelenek, töre, görenek gibi sosyal faktörler değişme ve aşınmaya uğramıştır.

Türk milletinin korunmasında ve gelişmesinde en önemli kudreti ve serveti olan binlerce yıllık kültür kodlarımız silinmeye ve ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Bugün, bu tahribat ve dayatmaların devamı halinde, ailelerimizden başlayan huzursuzlukların yayı-



larak, umutsuzluğun ve gelecek kaygısının milletimizin tamamına ulaşması kaçınılmaz bir tehlikedir.

Bu manevi saldırının ve sinsî tahribatın öncelikli hedefi ise Türk ailesi ve onu yüreği, sevgisi, şefkati ile ayakta tutan analarımızdır.

Türk milliyetçileri olarak biliyoruz ki, şefkatli ana yüreği ile tarihin her döneminde değerlerimize sahip çıktın ve evlatlarını manevi değerlerle yetiştirdin.

Gün geldi, kınalı kuzularını cepheye dualarla uğurladın.

Gün geldi Türk milletinin zaferleriyle övündün.

Gün geldi, yetiştirdiğin evlatlarınla gurur duydu.

Gün geldi, açılan yaranın sızısını yüreğine gömdün.

Gün geldi, “vatan sağ olsun” dedin ve gözyaşını içine akıttın.

Gün geldi, yemedin yedirdin, giymedin giydirdin ve evladını bağrına bastın.

Bu millete hizmet edenleri de, ihanet edenleri de unutmادين ve nesilden nesile bir miras olarak aktardın, taşıdın.

Ama, asla evladından ve milletimizden umudunu kesmedin.

Millete hizmeti bir kutlu ibadet olarak kabul ettin ve evladının geleceęe bakmasını sağladın.

Geçmişte sana ihtiyaç olan her anda tereddüt etmeden vatan savunmasında en önde yerini aldın. Nene Hatun oldun, Elif Ana oldun.

İhtiyaç duyulduğunda evlatlarını yetiştirdin. Hayme Ana oldun, Zübeyde Hanım oldun.

Aynı cevherin, bugün de kutlu bir miras olarak analarımızın yüreklerinde ve vicdanlarında saklı durduğunu biliyoruz.

Ve 22 Temmuz günü yine bir görev vakti geldi dayandı. Yapacağın seçimle yalnızca yöneticileri belirlemeyecek, evladının da yaşayacağı Türkiye'nin tercihini yapmış olacaksın.

Yüreęi senin için çarpan Türk milliyetçilerine yönelteceğın doğru bir seçimle; emanet edeceğın çocuklarını ve aileni huzurlu, varlıklı ve onurlu bir Türkiye'de yaşatmak en büyük dileğımızdir.

Biz Türk milliyetçileri olarak; Türk analarının, çocuklarının gelecekleri için duymakta oldukları haklı endişeyi yürekten hissediyoruz.



Milleti sosyal hayatın merkezine oturtan milliyetçiliğin temelinde, tok, güçlü ve mutlu ailelerden oluşmuş milyonlarca huzurlu yuvanın olduğunu düşünürüz.

Güçlü bir millet olmanın, her Türk ailesindeki gizli kudreti harekete geçirmekle mümkün olacağı inancındayız. Biliyoruz ki, bu hareketin ruh ve ilham kaynağı her evde, her ocakta manevi eli öpülesi annelerdir.

Analarımızın duaları, engin yürekleri ve çocukları için duydukları esirgeyici ve müşfik ana yüreğinin heyecanı devam ettiği sürece, hiçbir gücün yükselen gençliğin önünde duramayacağına inanıyoruz.

Aileden başlayarak, millet bütünlüğümüze kadar giden süreçteki tehlikeyi çok iyi kavradığınıza, duygularınızı ve inançlarınızı istismar edenleri iyi tanıdığınıza dair hiçbir kuşku yoktur.

Analardan almakta olduğumuz destekle, istiklimimizi temin etmeye ve çocuklarımıza güçlü ve onurlu aydınlık bir gelecek sağlayarak yüzyılın Li-

der Türkiye'sine ulaşmaya hazır, kararlı, azimli ve muktediriz.

Biliniz ki, mutlu, güçlü, müreffeh ve onurlu Türkiye, sizin ocağınızdan yetişmiş, sizin terbiyenizden geçmiş, vicdanı, inancı, irfanı yüksek ve aydınlık gençlerimizin ve çocuklarımızın desteği ile inşa edilecektir.

Bu duygularla; evlatlarıyla gurur duyan, dünyanın her yerindeki, en gencinden en yaşlısına kadar Türk analarını hürmetle selamlıyorum.

Yurdumuzun her köşesinde, mutlu, huzurlu sağlıklı bir ailenin, zengin ve güçlü bir devletin, hür ve onurlu bir milletin temeli olan bütün cefakâr ve vefakâr analarımız ile kıymetli kadınlarımıza esenlik ve huzur diliyor anneler gününü en içten hissiyatımla kutluyorum.

22 Temmuzda vereceğiniz kararla, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, büyük Türk milletinin geleceğine ve kutlu aile ocağınıza sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

Ne mutlu Türküm diyene.

