



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

www.mhp.org.tr

YAZILI AÇIKLAMALAR • CİLT - 2



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

YAZILI AÇIKLAMALAR

2016 - 2021





İÇİNDEKİLER

2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bir Televizyon Kanalında Söylediği Kuyruklu Yalan ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	9
Başkanlık Divanı Toplantısının Sonrası Yapılan Yazılı Açıklama	17
MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı Hedef Alan Söz ve Değerlendirmelere Yönelik Yapılan Yazılı Açıklama.....	27
3 Mayıs Milliyetçiler Günü Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı.....	41
1.Uluslararası Gençlik Kongresi ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	47
Siyasi Gündem ve YSK'nın Gerekeçeli Kararıyla Birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde Görevlendirilecek İkinci Etap 15 İl Başkanımızla Yapacağı Toplantı ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....	59
Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	67
Ramazan Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı	73
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	79
Yenilenecek Olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....	87
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	91
Terörle Mücadele Kapsamında Diyarbakır-Mardin-Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Kayyum Atanması ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	97

MYK-MDK Toplantısı ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....	107
CHP-HDP İlişkisi Hakkında Yapılan Yazılı Açıklama	115
Barış Pınarı Harekâtı ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....	121
Barış Pınarı Harekâtı ve Son Gelişmelerle İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	125
FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütünün Medya Yapılanmasına İlişkin Davayla İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	129
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Ziyareti İle Birlikte İç ve Dış Siyasi Gelişmeler Hakkında Yapılan Yazılı Açıklama.....	137
2.Yargı Strateji Belgesi Hazırlık Aşamasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bazı Suçların Kapsam Dışında Tutulmasıyla İlgili Değerlendirmesine Yönelik Yapılan Yazılı Açıklama	149
Gelişen ve Karmaşıklaşan İç ve Dış Siyasi Gelişmeler ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	155
Kanal İstanbul ve Siyasi Kirlenme ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	165
TBMM'nin 2 Ocak 2020'de Olağanüstü Toplanması ve Gündemdeki Libya Tezkeresi ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	175
Yeni Yıl Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı	181

2020

ABD-İsrail Ortaklığının Hazırlayıp Dünya Kamuoyuyla Paylaştığı Tek Yanlı Sözde Barış Planı ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	187
İdlib Saldırısıyla İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....	193
KKTC Cumhurbaşkanı'nın Skandal Açıklamalarına Yönelik Yapılan Yazılı Açıklama	199

İdlib’de Yaşanan Alçak Saldırı ve Şehadetlerle İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....	205
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci Yıldönümü Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı	211
Yeni Koronavirüs veya Kovid-19 Hastalığıyla İlgili Alınan Sağlık, Sosyal ve Ekonomik Tedbirlerle İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	217
Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in 23’üncü Vefat Yıldönümü Münasebetiyle Yayınlanan Anma Mesajı.....	225
KOVID-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbirler ve Bu Kapsamdaki Siyasi Gelişmeler ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	231
TBMM’nin Açılışının 100.Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı.....	243
KOVID-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbirler, CHP’nin Tahrikleri, Diyanet İşleri Başkanı’na Yönelik Saldırılarla İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	251
3 Mayıs Milliyetçiler Günü Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı.....	259
Türkiye Aleyhtarı ve Demokrasi Hazımsızı Emel ve Çevrelere Yönelik Yapılan Yazılı Açıklama	265
“Memleket Masası” İsmiyle Tartışmaların Odağına Yerleşen Sinsi Proje ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	271
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı	279
Ramazan Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı	287
Türkiye’yi Hedef Alan Sinsi, Sivri ve Stratejik Tehditlerle İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	293
Irak’taki Siyasi Gelişmeler ve Hükümet Kurulma Sürecinde Türkmenlerin Dışlanması ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama	305

Ayasofya Tartışmaları Ekseninde Yapılan Yazılı Açıklama.....	311
Siyasi Gündem ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....	317
Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Ardından Yapılan Yazılı Açıklama	327
Siyasi Gelişmelerle Birlikte Terörle Mücadele, Libya ve Doğu Akdeniz'de Yaygınlaşan Tahriklerle İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....	339
Milletvekilleri Toplantısından Sonra Yapılan Yazılı Açıklama	347



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN
“CHP GENEL BAŞKANI
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN
BİR TELEVİZYON KANALINDA
SÖYLEDİĞİ KUYRUKLU YALANLA”
İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞU YAZILI
AÇIKLAMA**

5 MART 2019



CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdarođlu, dñn akşam Habertürk Televizyonu'nda Sayın Didem Arslan Yılmaz'ın sorularına cevap verirken baltayı tařa vurmuř, müfteriliđi tessillenmiř, řahsıyla müsemma hale gelen yeni bir yalan rüzgârı estirmiřtir.

Yalan büyük bir günahdır ve yalancılar günahkâr kimselelerdir.

Sayın Kılıçdarođlu'nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deřifre etmiřtir.

ABD Başkanı Trump'ın, 14 Ocak 2019'da Twitter mesajı olarak paylařtıđı; "Eđer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz." sözlerine, "Bahçeli tepki verdi mi? Hayır!" diyerek yüzü kızarmadan, vicdanı sızlamadan büyük bir yalana imza atmıřtır.

Ayrıca ufkumuzun olmadıđını, beka sorunu bulunmadıđını, halkı suçladıđımızı, hukuk ve demokrasiyi bilmediđimizi yalana bin yalan katarak iddia ve ifade etmiřtir.

Söz konusu televizyon programında adeta mayına basan, gerçek yüzünü ifřa eden bu řahsın, YPG'yi/PKK'yı kast ederek "Onlar bize mi saldıracaklar?" sorusunu alaycı bir řekilde ve terör örgütünün emellerini örtbas edercesine sorması tam bir suçüstü halidir.

Zillet İttifakı'nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlařmıř, gün yüzüne çıkmıřtır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin neden bir beka seçimi olduđunu zillet faillerine bakan, zillet temsilci-



lerini dinleyen her vicdan sahibi insanımız kabul ve tasdik edecektir.

Sayın Kılıçdarođlu vahim bir savrulmanın, çok tehlikeli bir akıl tutulmasının pençesine düşmüştür.

CHP Genel Başkanı'nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır.

Bu itibarla Türk milletine ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e özür borcu olduğu ortadadır.

Sayın Kemal Kılıçdarođlu'nun telaş ve tereddütle yalana sarılması zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir.

ABD Başkanı Trump'ın mezkûr Twitter mesajından bir gün sonra, yani 15 Ocak 2019 tarihindeki TBMM Grup Toplantısında yapmış olduğum konuşmada aynen şunları söylemiştim:

"ABD Başkanı bir defa PKK/PYD/YPG'yi Kürt olarak görürse, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak değerlendiriyorsa ya cehaletin mihveri, ya da caniliğın mihmandarıdır.

Teröristlere bırakınız Kürt demeyi, insan demek bile ihanettir.

Trump'ın PKK/PYD/YPG'yi Kürt olarak görmesi, Kürtler diye tarif etmesi su katılmamış alçaklık, su götürmez küstahlıktır.

Şu işe bakar mısınız, teröristlerle mücadele edersek Bay Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş.



Senin doların varsa Türk milletinin imanı var.

Senin bara baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var.

Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap.

Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun.

Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine?

Bu saatten sonra Fırat'ın doğusuna girip önümüze çıkan haini, bulduğumuz katili mahv-ı perişan etmek helali hakkımızdır, vatan borcumuzdur, milli namusun gereğidir.

Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan sütunlarını dikmek için teröristler ve bazı bölge ülkeleri arasında görev taksimi yapanlar Türkiye'yi hafife alan, yok sayan sömürgecilerdir.

Kürt kökenli kardeşlerimizi teröristlerle bir ve aynı gören bir meczuba, Twitter bekçisi bir mecnuna diyorum ki, hodri meydan, Türk milletinin kitabında ne kaçmak ne de korkmak yazmaktadır.

Trump'ın mesajını paylaştığı andan itibaren Türkiye ile ABD arasındaki on yılları bulan müttefiklik ilişkisi yoğun bakıma alınmış demektir.

NATO ittifakı komadadır.

Teröristleri Türkiye'ye tercih eden bir ABD Başkanı bizim nezdimizde yok hükmündedir.

Trump'a diyorum ki, aç kalabiliriz, açıkta yaşayabiliriz, yoksul düşebiliriz, ekonomik kayıplara maruz kalabiliriz.



*Ama size boyun eğerse, sizden aman dilersek, sizden me-
det umarsak bize yazıklar olsun, yani hayat bize haram zıkkım
olsun.*

*En iyi bildiğiniz şey öldürmek, en iyi yaptığınız kumpas
kurmak, komplo icat etmek.*

Türkiye Cumhuriyeti bağımsızdır, egemen bir devlettir.

*Kimseden emir almayız, kimseden izin almayız, kimseden
icazet istemeyiz.*

*Trump'ın sözüyle hareket etmek, tehditlerine tamam de-
mek yok olmak, tarih ve coğrafyadan sürülmek anlamına ge-
lecektir."*

Bu tarihi uyarılar ve sarsılmaz duruşumuz karşısında Sa-
yın Kılıçdaroğlu'nun diyeceği hiçbir şey doğal olarak bulun-
mayacaktır.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun kılavuzları defolu olup siyaseti ta-
kip zaafı ve milletimizin sorunlarını analiz yetersizliği izah-
tan varestededir.

Bu gerçekler karşısında CHP Genel Başkanı şahsımdan,
partimizden ve özellikle büyük Türk milletinden özür dile-
mek mecburiyetindedir.

Şayet buna yanaşmazsa kendisi her zaman yalan fabrikası
diye anılacak ve bu şekilde tanımlanacaktır.

Aziz milletimiz 31 Mart 2019'da yalancılara dersini vere-
cek, gününü gösterecektir.

Zillet hurafe, cumhur hakikattir.



Zillet İttifakı yalan ve cehil, Cumhuriyet İttifakı sadakat ve ehildir.

Türk milleti bekayla bela, kandıranlarla kazandıranlar, aldatanlar ahlakta anıtlaşanlar arasındaki seçimi 31 Mart 2019’da yapacak, tarihi ve muazzam iradesini tekraren sandıkta gösterecektir.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Sağduyunun Birlikteliği, Türkiye Ehline Emanet.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN
“BAŞKANLIK DİVANI
TOPLANTISININ SONRASINDA”
YAPMIŞ OLDUĞU YAZILI
AÇIKLAMA**

22 NİSAN 2019



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden hemen sonra düşmesi ve yatışması beklenen siyasi tansiyon bilakis günden güne artış göstermiş, kıskırılan ve kutuplaşmayla birlikte yaygınlık kazanan gerginlik süreci tehlikeli bir noktaya gelmiştir.

Gelişmeler esef ve endişe verici boyutlara ulaşmıştır.

İç barış ortamımız ve toplumsal huzurumuz açıktan hedef alınmıştır.

Türkiye kontrollü şekilde tırmandırılan, sistematik biçimde genişletilen siyasi anlaşmazlıkların ve sertleşen görüş ayrılıklarının yörüngesine çekilmiştir.

Milli beka, milli kimlik, milli varlık ve kardeşlik için duyduğumuz kaygı verici gelişmelerin tamamı ve öngörülerimiz maalesef gerçekleşme yolunda hız kazanmıştır.

Bugünkü ülke tablosunda milletimizin sinir uçlarıyla oynanması şöyle dursun, milli sabır ve tahammül sınırları vahim derecede tahrip edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri üzerindeki sis perdesi, şirazesinden çıkan şaibe iddiaları, devamlı kamçılanan ihtilaflar, devamlı körüklenen husumet ve cepheleşmeler Türkiye'yi bir yol ayrımına kadar getirmiştir.

31 Mart seçimlerinden önce HDP ve PKK'yla siyasi emel ve hedef birlikteliği içine girerek tarihi istikametinden sapan, kuruluş ilkelerinden savrulan CHP'nin, doğrudan kargaşa ve kriz anlayışına saplanması, ülkemizin demokratik imajını karamalama hevesi tevli olmayan bir akıl tutulması olarak karşımıza çıkmıştır.



Türkiye'nin suhulete, uhulete ve sükûnete ihtiyacı varken, milli birlik ve kardeşliğimizin kuvvetlenip temel meselelerin ortak akıl ile kavranması gerekiyorken CHP'nin sancılı ve sorumsuz politikalara meyletmesi bir güvenlik sorununa dave-tiye çıkarmıştır.

31 Mart öncesi yaptığımız uyarıların hemen hepsi ne ha-zin ve ibretlik bir vakiadır ki, yaşanmaya, birer birer ortaya çıkmaya başlamıştır.

CHP'nin sırf daha fazla belediye kazanmak için PKK'ya umut bağlaması, HDP'yle aynı hizaya girmesi milletimizde beklendiği gibi büyük bir tepki ve itiraza neden olmuştur.

Açıktır ki, kaleme alınan karanlık bir senaryo adım adım icra edilmektedir.

Meydana gelen zincirleme olaylar CHP'nin öz eleştiri yap-masını zorunlu hale getirmiştir.

İstanbul merkezli derinleşen tahrik kampanyasının, bardağı taşıran sandık yolsuzluklarının, izahı olmayan hak gasplarının, hukuka giydirilmek istenen deli gömleklerinin ülkemizin meflûç hale gelmesi için planlandığı bir vehim de-ğil, bir vakadır.

Türkiye ekonomisine yönelik organize saldırıların, 31 Mart'ı kaosa havale etmek isteyen iç ve dış odakların, bunla-ra çanak tutan maksatlı ve marazi siyasetçilerin yanan ateşe benzin döktükleri, bunu da pervasızca yaptıkları geldiğimiz bu aşamada barizdir, belgelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye üzerinde oynanan oyunları dikkatle takip etmektedir.



Özellikle partimizi provokasyonlarına alet etmek isteyen ahlaksızlara karşı uyanık ve soğukkanlı vasfımızı da sonuna kadar koruyacağız.

Bu kapsamda bugün akşam saat 18.00’de toplanan Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı’nda ülkemizi tesiri altına alan son gelişmeler teferruatıyla görüşülmüş, aşağıda maddeler halinde ifade edilen tespit, teşhis, teklif, uyarı ve kanaatlerimizin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

1 - Kaynağı ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, hangi bahaneyle yapılırsa yapılsın şiddeti tasvip etmek, şiddete göz yummak akıl ve vicdan ölçülerini inkar etmektir.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’un Akkuzulu Köyü’nde katıldığı şehit cenazesinden hemen sonra maiyetiyle birlikte karşı karşıya kaldığı saldırı ve kötü muameleler kabul edilemez niteliktedir.

Milli kültürümüzün, inançlarımızın ve geleneklerimizin tamamen hilafına vasat bulan dünkü manzaraları Milliyetçi Hareket Partisi reddetmektedir.

Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi ve dava arkadaşlarımızı göstermeye kalkışmamalıdır.

Partimizi hedef alan iğrenç iftiraların, sosyal medya aracılığıyla yapılan hayasız saldırıların, ilkesiz medya karalamalarının, ilkel isnatların alçak bir komplo olduğu katidir, kesindir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaset ve üslubu kavga ve karışıklığa değil, kardeşlik ve kucaklaşmaya hizmet etmektedir.

Sağduyu, sabır, sakinlik ve akıl davamızın harcıdır.



2- Berat Kandili gecesi Türkiye-Irak sınırında 4 kahramanımız PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla şehit olmuş, 6 kahramanımız da yaralanmıştır.

31 Mart seçimlerine kadar hiçbir eylemi görülmeyen katillerin, bugünkü nazik ve hassas dönemde hunhar saldırılarla tekrar gündem olmaları muhtemel bir tezgâhın tezahürüne işaretler.

Bir yanda YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itiraz sürecinin işlediği, diğer yanda 1 Mayıs gösterileriyle ilgili bugünden zorlama ve dayatmaların tedavülde olduğu bir zaman aralığında Çubuk hadisesi gerçekleşmiştir.

Mehmetçik katilleriyle örtülü ittifak yapanların, HDP'yle aynı kareye girenlerin, YPG'ye terör örgütü demekten aciziyet yaşayanların protesto edilmeleri neredeyse kaçınılmaz iken, adeta meydan okur gibi, hiçbir tedbir almadan, güvenlik güçlerini bilgilendirmeden, şehit ailesine bilgi vermeden şehit cenazesine katılmaları eğer gaflet değilse, kesinlikle bir gizli gündemin sonucudur.

Ne üzücüdür ki, şehidimiz Yener Kırkıcı'yı ne anan ne de hatırlayan olmuştur.

Aziz vatan evlatlarına Berat Gecesi'nde saldıran hainler ikinci plana düşerken Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılar ön plana geçmiştir.

Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nün yüksek duyarlılığı, şehidimizin geride bıraktığı acı ve yası dikkate alınmamış, muhtemel provokasyonlar gözardı edilmiştir.

Bize göre bunun izahı yoktur.



CHP'nin, HDP ve PKK ittifakı sıcaklığını hala korurken yöre halkının infialini ve galeyana gelme ihtimalini hesaba katmamak hem ufuksuzluk hem de siyasi mağduriyet tesis etme hazırlığıdır.

3- Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının failleri gözaltına alınmıştır.

Her şey hukuk içinde yürütülmektedir.

Kuşkusuz menfur saldırı bütün yönleriyle, bütün unsurlarıyla incelenmeli, adli ve idari soruşturma ve kovuşturma süreçleri derinleştirilerek temin ve takviye edilmelidir.

Gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır.

Provokasyon varsa, oyun varsa, tuzak varsa, organize bir tertip ve tezgah kurulmuşsa mutlaka deşifre edilip sonuçlar milletimizle paylaşılmalıdır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olay mahallinden Genel Başkanı'nı bırakıp kaçması titizlikle araştırılmalı, olayların içinde parmağının olup olmadığı analiz edilmelidir.

4- Siyasette farklı ittifak modellerinin konuşulup yeni hükümet sistemine siyasi sicilleri karanlık ve şaibeli isimlerden sosyal medya vasıtasıyla itirazların dillendirilmesi önümüzde ağır bir gündemin varlığına işaret ettir.

Puslu ortamları siyasi çıkarları için devşirmeye kalkışan müflis siyaset eskilerinin; hem Cumhuriyet İttifakı'na hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kurnaz akınları Türkiye'nin uçuruma çekilme amacının en bariz delilidir.

Türk milleti Cumhuriyet İttifakı'na ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, inanıyorum ki, adanmışlıkla, inanmışlıkla sahip çıkacaktır.



Mazileri yıkım ve çözümlenmelerin yeniden başlanmasını kaldırmaları beyhude bir çırpınmadır.

5- Gazi Meclisimizin 99'uncu kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünlerde, İlk Meclis'in aziz anıları, muhterem emanetleri, Milli Mücadele'nin eşsiz hatıraları milli vicdanda mahfuz tutulup, milli birlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine katkı verecektir.

Beklentimiz budur, mücadelemiz buna yöneliktir.

Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis'in tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

6- Vatan ve millet uğruna evlatlarını şehit veren, bu yolda gazi olan, yıllarını bu mücadeleye adayan bütün kardeşlerimden, ailelerinden, arkadaşlarından ve vatandaşlarımdan metanetlerini korumalarını temenni ediyorum.

Türk milletinin, CHP ile PKK'nın kurduğu tuzağa düşmeceğine, birliğini ve beraberliğini bozmayacağına yürekten inanıyorum.

Partimiz ve kadrolarımız, milletimiz üzerindeki oyunu okumuş, görmüş ve bozmak için bir kez daha harekete geçmiştir.

Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket Partisi karanlık şirret oyununun içinde asla yer almayacaktır.



Aziz milletimizi de bu oyuna dmemesi konusunda uyar-
maya sonuna kadar devam edecektir.

Kirli oyundaki aktrlerin partimize ynelik saldırıları ve
ykselen fkeleri ters tepecek, nihai olarak sađduyu kazana-
cak, Trk milleti emin adımlarla 2023 Lider lke Trkiye he-
define ulařacaktır.

Milliyeti Hareket Partisi bu konuda yeminlidir, hibir
tahrike prim vermeyecek, dođru bildiklerini haykırmaktan
da vazgemeyecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“MHP'Yİ VE CUMHUR
İTTİFAKI'NI HEDEF ALAN SÖZ VE
DEĞERLENDİRMELERE YÖNELİK”
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

1 MAYIS 2019



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri geride kalsa da, siyasi tartışmaların boyut ve hızında azalma şöyle dursun, bilakis yaygın ve yoğun bir artış gözlemlenmektedir.

Ülkemiz tehlikelerle dolu bir girdaba sürüklenmek, sonu ve sonucu karanlık olan bir mecraya süratle çekilmek istenmektedir.

Türk milletinin sinir uçlarıyla oynanmaktadır.

Türkiye sevgisinden esasen mahrum olan defolu siyaset akım ve ekolleri yangına adeta körükle giderken; kriz çığırkanlığından, kavga şakşakçılığından, kargaşa ve karmaşa havariliğinden rahatsızlık duymayacak bir seviyesizliğin faili olmuşlardır.

Bunlar aslında zulüm ve zulmetin çimize kadar sızan figüranlarıdır.

Ahlaken ve vicdanen dip yapmışlardır.

Yaşananlar her yönüyle ibret vericidir.

Gelişmeler vahamet düzeyindedir.

Gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında, sosyal medya platformunda iddia ve ilan edilen yalanlar, spekülasyona dayalı haber ve yorumlar artık sabırları zorlayan, tahammül sınırlarını zedeleyen bir noktaya çoktan ulaşmıştır.

Türkiye'ye siyasi ve ekonomik pusu kuran iç ve dış odaklar devamlı surette istikrarsızlığa yatırım, ihanete yardım, işbirlikçiliğe de yataklık yapmaktadır.

Nitekim emel ve hedefleriyle yakayı ele vermişlerdir.



Siyasi çürüme, ekonomik çöküş, sosyal çözülme bekleyen, bu kapsamda ülkemizin kuyusunu kazan, milli ülkülerimizi kurutmayı amaçlayan hasis ve hain çevreler karşımızda sırayla cephe almışlardır.

Zillet şımarmıştır.

Oyun büyüktür, ihmal ve inkâra gelecek yanı da kalmamıştır.

Türkiye'nin aleyhine kurgulanan senaryo vahşidir, kurulan tuzak vandaldır.

Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın zaafa uğraması, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün zayıflaması konusunda çok sinsi bir rekabet ve yarış maalesef şahnedir.

İstiyorlar ki, bölünelim, dağılalım.

Diliyorlar ki, birbirimize girip varlığımızı tüketelim.

Bozguncuların faal olması tesadüfi görülmemelidir.

Buhran meraklılarının zincirlerinden boşanmış gibi faaliyete geçmesi tevatür değil, tezvirat değil, gerçeğin bizzat kendisidir.

Geziciler, Sorosçular, ekonomik tetikçiler, küresel tefeciler, teslimiyetçiler, çukurcular, bölücüler, kozmopolit zihniyetler kıpır kıpırdır.

Türkiye'nin köşeye sıkışması, elinin kolunun bağlanması hususunda zulüm bekçileri devrede, işbirlikçiler devriyededir.



Ülkemizi meşgul eden beka düzeyindeki pek çok sorun çözülmeyi beklerken, hala bir arpa boyu mesafe alınamaması, asıl gündem ve öncelikli meselelere odaklanma güçlükleri milletimizi haklı olarak kaygılandırmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerindeki sis perdesi, şaibe örtüsü, şüphe örgüsü henüz kaldırılabilmemiş değildir.

Demokrasimiz üzerinde kara bulutlar dolaştıran, egemenlik haklarımıza leke düşürmek için kollarını sıvayan mihraklar İstanbul seçimlerine damga vuran haksızlık ve hukuksuzlukları örtbas etmek için titiz çalışma halindedir.

Almanya eski Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne heyecanla, mal bulmuşu mağribi gibi gerçekleştirdiği zamanlama itibariyle manidar ziyareti ilişki ve irtibatlar hakkında sağduyulu her insanımıza ipucu vermektedir.

Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği (kesin) karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıklar çığıırından çıkmaktadır.

Önüne gelen ahkam kesmekte, İstanbul seçimleri üzerinde aslı astarı olmayan görüş beyan etmektedir.

Sözde uzmanlar, aydın kisveli provokatörler, eski siyasetçiler, yarım hukukçular, polemikten geçinen akademisyenler yalan yanlış malumatlarla süreci kirletmekte, akılları karıştırmaktadır.

Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.

Artık söz ve yetki Yüksek Seçim Kurulu'nundur.

Bunu bilmek, çıkacak karar ne olursa olsun riayet etmek asıldır.



Türkiye'nin önündeki en öncelikli mesele İstanbul çerçevesinde sandık yolsuzluğunun tespiti ve bunun kanuni süreler içinde de telafisidir.

Bu itibarla Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleriyle birlikte Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Seçimlerindeki haklı ve meşru itirazları en doğru, en isabetli, en hukuka uygun şekilde değerlendirmesi milli bir beklentidir.

Türkiye'nin önü açılmalı, adalet muhakkak yerini bulmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır.

Bu konudaki tutarlı ve samimi çağrılarımız bilinmektedir.

Kaldı ki itiraza esas teşkil eden gerekçe ve deliller başka bir çıkış yolu göstermemektedir.

Türkiye'nin maruz kaldığı sorunların giderek ağırlaştığı, hatta içinden çıkılmaz bir aşamaya geldiği bugünkü nazik ortamda, demokrasinin erdemlerine, hukukun ilkelerine, milli iradenin hükmüne herkes saygı duymak mecburiyetindedir.

Dünyanın en büyük Türk kentinin üzerine hile ve usulsüzlüklerin gölgesi asla düşmemeli, düşürülmemeli, buna fırsat verilmemelidir.

Bu konuda sorumluluk öncelikle Yüksek Seçim Kurulu'nundur.

Milliyetçi Hareket Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir.



Ancak İstanbul seçimlerinin yenilenme ihtimali karşısında tehdit dilini şiddetlendiren, sokakları işaret eden, karışıklığa davetiye çıkaran siyasi zilletin ateşle oynama hesabı hissedilir derecede belirgindir.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik iflası için zalimlerle bir olan, birlikte aynı mevziye giren çarpık ve devşirilmiş siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, dayatmacı üslupları, ayıplı usulleri bütün yönleriyle ortadadır.

MHP'ye küstahça eyalet hatırlatması yapan, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler arasına nifak sokmak için mücadele eden dönek ve köksüzlerin FETÖ ve PKK'yla aynı kareye girmeleri rezalettir, hezimettir.

Bilinmelidir ki, Türk milletine dayatma ve şantaj bugüne kadar sökmemiş, bundan sonra da sökmeyecektir.

Kutuplaşmayı besleyip bileyenlerin, siyasi kundakçılığın markası olarak bilinenlerin uzlaşma görüntüsü altında ülkemize kast etme çabaları dikkatli ve duyarlı hiçbir gözden kaçmamaktadır.

Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur.

21 Nisan 2019'de vuku bulan müessif Çubuk Hadisesi üzerinden siyasi ikbal hesabı yaparak içine düştükleri zilleti tahkim ve takviye etmeye çalışanların nereye varmak istedikleri, neyi hedefledikleri günbegün açığa çıkmaktadır.

Terör örgütüyle kurdukları şer ittifaklarını ikinci plana düşürebilmek için Çubuk'un Akkuzulu Köyü'ndeki esef verici olayı istismar etmeyi amaçlayanlar yanlıştır, tarihi bir hatanın içindedir.



CHP-İP-HDP ortaklığı milli hassasiyetleri alenen kaşımakta, kirli sicillerini kapatmak için çırpınmaktadır.

Fakat çırpınışları beyhudedir.

Aziz şehitlerimizin kanlarını döken, milletimizi acıya ve yasa boğan bölücü teröristlerle içli dışlı olanların maskeleri düşmüş, zehirli niyetleri deşifre olmuştur.

Tam da böyle bir zaman aralığında, siyasette yeni arayışlar görülmekte, sözde manifestolar yayımlanmakta, yeni hükümet sistemi doğrudan doğruya hedef alınmaktadır.

Milli vicdanda hiçbir karşılığı olmayan siyaset eskilerinin muhasım odakların dikkatini çekme gayretleri, Türkiye düşmanı yabancı dostlarının tavsiye ve tembihleriyle hareketlenmeleri bayağı bir operasyonun tezahürüne delalettir.

Zillet İttifakı'nın yedeğindeki bu şahsiyetlerin siyasi sorumluluk üstlendikleri dönemlerde hangi musibet ve melanelere kucak açtıkları milli hafızalarda hala canlıdır.

Üst ve zalim bir aklın yörüngesine sabitlenip Türkiye'ye yön vermek isteyen, seslerini yükselten, tepkilerini gösteren ne kadar mahsurlu ve marazi eski siyasetçi, bürokrat ve teslimiyetçi sima varsa tekraren gündeme gelmeye, isimlerinden söz ettirmeye başlamışlardır.

CHP-İP-HDP ittifakı zeminini genişletmeye çalışırken, Türkiye muhalifi çevreler zamanı lehlerine çevirme telaşındayken, Cumhuriyet İttifakı'na yönelik bilinçli ve organize saldırıların varlığı gizlenemez düzeye ulaşmıştır.

MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel tercihi Cumhuriyet İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır.

Sözlerimize bağlıyız, 2023 Lider Ülke Türkiye amacına sonuna kadar sadığız.

Cumhuriyet İttifakı'nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın varlığına baş koymuştur.

Sağlam ve sarsılmaz duruşumuz Türkiye'nin hak ve menfaatlerini müdafaa üzerine bina edilmiştir.

Durduğumuz yer milli tarih ve kültürün yanı, bin yıllık kardeşliğin yeridir.

Cumhuriyet İttifakı manşetlerle kurulmamıştır.

Cumhuriyet İttifakı çürük ve kiralık aydınların telkinleriyle var olmamıştır.

Cumhuriyet İttifakı Türkiye karşıtlarının tesiriyle de hayat bulmamıştır.

15 Temmuz gecesi yeşeren, 7 Ağustos Yenikapı'da yükselen, 16 Nisan Halkoyulamasında hedefleri çizilen, 24 Haziran seçimlerinde birlikteliğini perçinleyen, 31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhuriyet İttifakı Türkiye'yi geleceğe taşımalıdır.

Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur.

Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur.



Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır.

Türk milletinin tamamını kucaklamak ikamesi ve ihmali olmayan haslet ve amacımızdır.

Bize göre herkes eşittir Türkiye’dir.

31 Mart seçimleri öncesi “Kürdistan’da kazanacağız, batı da AK Parti ile MHP’ye kaybettireceğiz” diyen bölücülerle Türkiye İttifakı nasıl sağlanacaktır?

Coğrafi ve bölgesel düzeyde ittifak arayışlarının sonu bize göre mahsurlu, tehlikelerle doludur.

Cumhur İttifakı ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya ve muvaffakiyetle pekişmiş bir istikbale milli şuur ve kaynaşma kültürüyle taşımaya hem namzet hem de buna hazırdır.

Dürüst, düzgün ve mert bir milli ittifakın önünde hiçbir mihrak duramayacaktır.

S-400 Hava Savunma Sistemi etrafında, ABD’yle çok boyutlu sorunlar kümesinin içinde NATO üyeliğimiz açıktan sorgulanmaktadır.

Küresel ve emperyalist kuşatma gittikçe sertleşmektedir.

Terör örgütleriyle mücadele etkin bir şekilde devam ederken, gelen şehadet haberleri milli yürekleri kavurmaktadır.

Ekonomik terörün saldırganlığı azgınlaşmakta, döviz kuru, faiz, enflasyon, işsizlik bahanesiyle ülkemizin etrafındaki çember daralmaktadır.

Bu tablo karşısında Cumhur İttifakı’nı tartışmak, bizzat cumhuru tartışmak demektir, ilaveten Türkiye Cumhuriye-



ti'ni kösteklemek, Türk milletinin varlığını kurcalamak anlamına gelecektir.

Beşeriyet dehşet kapanındadır, küresel vicdan suskun, küresel adalet durgundur.

Sudan, Cezayir, Suriye, Venezuela başta olmak üzere, ülkeler, coğrafyalar kan ve kriz dalgaları altında öğütölmektedir.

Çok tehlikeli ve yayılma tehlikesi olan tehdit edici meselelerin varlığı biliniyorken Türkiye'de cumhurun ittifak ruhunu önce yargılayıp, sonra da dinamitlemek milli birliğe düşmanlık, Türkiye'ye kötölüktür.

Şunu herkes bilmelidir ki, Cumhur İttifakı dağılmadan hiçbir haine fırsat verilmeyecek, Türkiye baskılara teslim olmayacaktır.

Cumhur İttifakı uyanan tarihin sesi, dirilen coğrafyanın mesajı, Türk asırlarının zafer nişanesidir.

Komplolar ittifakımız karşısında işlemeyecektir.

Kumpaslar ittifakımıza çarpıp dağılacaktır.

MHP ile AK Parti siyasi hesaplarla değil, çıkara dayalı değil, seçimlere ayarlı değil, beka ve istiklal arzusuyla bir araya gelmiştir.

Bizim inancımızın ve irademizin çerçevesi bu şekilde belirginleşmiştir.

İki parti arasına fitne sokmak için 31 Mart'tan alınan sonuçları ve oy oranlarını kılıf yapanların milli mensubiyetleri arızalı olduğu gibi maksatları da karanlık ve kuşkuludur.



29 Nisan sendromunu canlı tutup partimizden açıklama geleceğini söyleyen, ittifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır.

Bunlar izansız, insafsız, iradesiz, ikircikli ve ikiyüzlüdür.

Karar ve kanaatimiz odur ki, Cumhuriyet İttifakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır.

Cumhuriyet İttifakı sadece MHP ve AK Parti'nin ortaklığı değil, Türk milletinin takdiri, tercihi, tebriki, ümit ve ufuk bayrağıdır.

Bu ittifakın mimarı esasen 82 milyon Türk vatandaşdır.

Cumhuriyet İttifakı da Türkiye'dir.

Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek Cumhuriyet İttifakı'nın şuur özetidir, böyle de olmalıdır.

Türk milletinin bugün ulaştığı sonuç, asırlar boyunca çekilen ızdırapların neden olduğu uyanıklığın eseri, bu aziz vatanın her köşesini sulayan şehit kanlarının bedelidir.

Bizim verilecek vatanımız, vazgeçilecek insanımız, terk edilecek ülkemiz yoktur, güvence Cumhuriyet İttifakı'dır.

Milliyetçi Hareket Partisi herkesin, her siyasi partinin temel tercihlerini milletimizle paylaşmasını temenni etmektedir.

Puslu ortamlardan nemalanan siyaset karaborsacılarına aradıkları imkan ve şartları vermemek milli bir vazife olarak karşımızdadır.

Biz bu vazifeye sadıqız, bu vazifeyi de seve seve yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz.



Uyanan milli Őuur, ayaklanan milli gurur oyunları inŐallah cumhurun ittifak azmiyle bozacaktır.

Cumhur İttifakı evresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dnk hem de kapımız rtktr.

Bylesi aık tavır ve tercihi muhataplarımızdan da beklemek en tabii hakkımızdır.

Bu duygu ve dŐncelerle 1 Mayıs Emek ve DayanıŐma Gn'nde btn emekilerimizi kutluyor, hepsini kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Bugn hain gayeleri iin bir fırsat olarak grenlere, iŐilerimizin tertemiz duygularını smrmek iin provokasyon kuyruĐuna giren namertlere gz atırılmamasını diliyorum.

1 Mayıs Emek ve DayanıŐma Gn'nn anlam ve ruhuna uygun kutlanmasını, gemiŐin acıklı olaylarının tekrar yaŐanmamasını niyaz ediyorum.

Ayrıca Venezuela'daki darbe teŐebbsn ok gl Őekilde kınıyor, halkın iradesine silah doĐrultuların hak ettikleri cezayı bulmalarını itenlikle bekliyor, umut ediyorum.

GeleceĐin insanlık ınarı darbecilerin deĐil, demokrasi sevdalılarının elinde byyecek ve kkleŐecektir.

Bugnler herkes iin bir ahlak imtihanı, her lke iin bir samimiyet testidir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“3 MAYIS MİLLİYETÇİLER GÜNÜ”
MÜNASEBETİYLE
YAYINLADIKLARI MESAJ**

3 MAYIS 2019



3 Mayıs Milliyetçiler Günü; müstesna bir uyanışın adı, muazzaz bir uyanıklığın ahlakı, muhteşem bir mücadele ufkunun anısıdır.

Türk ve Türkiye düşmanı akım, görüş, fikir ve yabancı ideolojilere karşı demokratik itirazlarını, meşru reflekslerini, sivil tepkilerini cesurca gösteren dönemin Türk milliyetçileri her türlü takdir ve övgünün üzerindedir.

Onlar bizim heyecan ve iftihar kaynaklarımızdır.

3 Mayıs 1944'de Komünist hedefler, kozmopolit emeller, baskı ve dayatmalar reddedilmiş, masum şekilde, milli bir ruhun eşliğinde protesto edilmiştir.

Tertemiz vicdanlı milliyetçi gençlerin haklı ve haysiyetli direnişleri müteakip süreçlerde işkence, zulüm, eziyet, mahrumiyet ve mahkûmiyetle örselenmeye çalışılmıştır.

Türklük şuurunun, Türkçü duruşun, Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşmanın faturası ağır olmuş, İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nde utanç davasına dönüşmüştür.

3 Mayıs 1944'te aslen ve esasen milli bekanın müdafaası yapılmış, Türk milletine mensubiyetin kuvveden fiile çıkan iradesi yüksek bir çağrı olarak sahnelenmiştir.

Vesayete karşı çıkmış, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara belki de ilk kez demokratik gösterilerle karşı durulmuştur.

3 Mayıs haktan, halktan ve hakikatten yana olanların inançlı duruşudur.

Allah'a çok şükür bu tarihi duruş, zaman içinde dalga dalga büyümüş, gittikçe alanını genişletmiş, toplumsal zeminde kökleşip milliyetçi bir harekete istikamet çizmiştir.



3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle tutuklanan 24 milliyetçi kahraman sırf düşüncelerinden, sadece Türklük ve Türkçülük ülkülerinden dolayı nice iftira ve isnatlara maruz kalmışlardır.

Milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin derin izleri, tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararları hiç kuşku yok ki zorlu 1940'lı yılların hüznü dolu sayfalarında bulunacaktır.

3 Mayıs Milliyetçiler Günü; zulme, çileye, haksızlığa, işbirlikçiliğe sabır, akıl, iman ve azimle meydan okumanın ifade kudretidir.

Bilinmelidir ki, Türk milliyetçileri her zaman ve her seviyede milli birlik ve kardeşlikten yanadır.

Yanlışta yanlış demek, hıyanet ve karanlığın karşısında milli ve ahlaki tavır göstermek hem vakarımızın gereği, hem de üstlendiğimiz milli görevin gayesidir.

Türk milletine tuzak kuranlardan hesap sormak, Türkiye'ye parmak sallayanlara haddini bildirmek tarihi bir sorumluluğumuzdur.

Küresel tehditlerin, bölgesel tehlikelerin, emperyalist kuşatmaların tesirsiz hale getirilip püskürtülmesi hususunda dün olduğu gibi bugün de kararımız kesin, duruşumuz katidir.

Elbette bir olacağız, sağlam birlikteliğimizle ülkemizin ve milletimizin bekasını mutlaka koruyacağız.

Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderine kendisi yön verecek, Cumhuriyet İttifakı da istikbalin mimarı, istiklalın muhafızı olacaktır.



3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde, en başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 3 Mayıs'ın muhterem isimlerini rahmetle, hürmetle, hasretle anıyorum.

Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Türkiye'nin varoluş mücadelesinde, Türk milletinin beka ve payidarlık davasında sorumluluk alan, samimiyet gösteren, elinden gelen çabayı gösteren her insanımızı gönülden selamlıyorum.

Unutulmasın ki, Türk milleti sevdasını yüreğinde taşıyan fazilet ve fedakârlık burcu evlatları sayesinde adından ilelebet söz ettirecek, anılarından ve kutlu varlığından her daim bahsettirecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN, ÜLKÜ
OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR
VAKFI'NIN GİRİŞİMLERİYLE
DÜZENLENEN 1.ULUSLARARASI
GENÇLİK KONGRESİ'NE
GÖNDERMİŞ OLDUĞU MESAJ**

19 MAYIS 2019



Değerli Ülküdaşlarım,

Muhterem Davetliler,

Yiğit Bozkurtlar, Asenalar,

Hepinizi muhabbetle selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimleriyle düzenlenen 1.Uluslararası Gençlik Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını ve nice parlak gelişmelere kapı aralmasını Allah'tan diliyorum.

Şu anda salonda hazır bulunan her kardeşimi hasretle bağrımaya basıyor, her birine muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Bundan tam 100 yıl önce, Samsun'a atılan kahraman ve kararlı adıyla Türk tarihinin seyri değişmişti.

Aynı şekilde Türk milletinin makus talihi yenilmişti.

Samsun'dan itibaren tam bağımsızlığa giden yolların taşları döşenmişti.

İlk adımla birlikte, doğudan batıya, kuzeyden güneye tuşan mücadele kıvılcımı günden güne büyüyerek kurtuluş ateşine dönüşmüş; nihayetinde Anadolu'yu baştan ayağa sarmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelemişti.

16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden Bandırma Vapuru milli özlemleri Samsun'a taşımıştı.

Bir asır evvel Samsun kıyılarına ayak basan yüksek irade sonucunda Türk milleti ayağa kalkmış, esaret zincirlerini kırıp parçalamak amacıyla harekete geçmişti.



Bugün aynı zamanda devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de doğumunun 138.yıldönümüdür.

Bu nedenle 19 Mayıs hem milli doğruluşun hem de milliyetçi doğuşun miladıdır.

19 Mayıs 1919, Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır.

Samsun'dan başlayan uzun ve zorlu mücadele, millet sevgisinin, aklın, en önemlisi sabrın sınıandığı bir sürecin yol haritasıdır.

Bugün, karşımızdaki şartlar, 1919 tarihindeki küresel daıyatmalarla ve yaşanan buhranlarla az çok benzerlikler taşımaktadır.

Türk milleti tekrar Lozan öncesine döndürölmek, Sevr karanlığına mahkum edilmek istenmektedir.

Nitekim karşımızdaki tehditler yaygın, tehlikeler yoğunur.

1919'un rövanşını almak için kuyruğa giren işbirlikçi kadrolar, kuvveden fiile geçen müstevli kalıntılar varlığımıza ve bağımsızlığımıza kast etmek maksadıyla faaliyet halindedir.

Bilhassa Türk gençliğinin bunu görmesi, bunu bilmesi, bu yakın gerçeğı tereddütsüz idrak ve ifade etmeleri tarihi önemdedir.

Türk milleti Samsun'dan itibaren meşru mücadelesini yedi düvelin lekeli vicdanına haykırarak alayına birden meydan okumuştı.

Bu meydan okuyuş inançlıydı.



Bu meydan okuyuş iradeliydi.

Bu meydan okuyuş hakkın sedası, halkın sesi, haysiyetin seslenişiydi.

1919'a gelesiyeye kadar, çok vahim insan ve toprak kayıpları acı verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştı.

Hepinizin dikkatini çekerim ki, 1910'lu yıllar ızdıraplı bir dönemin hem tanığı hem de tarihiydi.

Vatanımızı paylaşmak için haritalar üzerinde pazarlıklar yapıldı.

Milletimizi parçalamak için zulmün kanlı fermanı yazıldı.

İstiklalimizi perdelemek için oyun içinde oyun sahnelendi.

İstikbalimizi pençelemek için hıyanet ve rezaletler birbirine eklemelendi.

Dahası Mondros kepezeliğinden sonra tersanelerimize girilmiş, ordularımız dağıtılmıştı.

Vatan topraklarında Haçlı emelleri kol geziyordu.

Aydınlar suskundu, millet yorgundu, iktidar sahipleri yıldı, bulanık ve buruşuk kurtuluş reçeteleri hiçbir işe yaramıyordu.

Türk vatani karanlığa itilmişti.

İşgal ve istilalar milli şerefimizi direkt hedef almıştı.

Hainler cüret kazanmış, işbirlikçiler azmış, düşman cesaret toplamıştı.



Türk milleti içine düştüğü vahim ve yürek yaralayıcı anafordan çıkmak için ya bir yol bulmalı ya da bir yol yapmalıydı.

Bu yolda çile vardı, bu yolda meşakkat vardı, bu yolda nice engel vardı; fakat sonu zaferdi, sonucu muzafferlikti.

Milli Mücadele önce fikirde yeşerdi, sonra vicdanlarda yükseldi, ardından da milletimizin tamamına coşkuyla, şevkle, heyecanla, yüksek bir inanmışlıkla yayıldı.

Samsun'a çıkış, zilletten bıkmış, zayıflıktan bunalmış, muhasım odaklara karşı bıçkınlaşmış milli ruhun stratejik aklı, sabırla bezenmiş ahlakıdır.

Samsun'a çıkış esarete direnen asil millet evlatlarıyla güç ve eylem birliği içine girilmesidir.

Bir asır önce teslim olmayan bir mizaç, yenilgi yenilgi büyüyen bir azim, felaketlerin sisini dağıtıp celadet anıtı gibi yükselen milli bir duyuş becamızın muhafaza ve müdafaası için her şeyi göze almıştı.

Bugün de ihtiyacımız olan haslet budur, duruş budur.

Yüreği millet sevgisi ile dolu Milli Mücadele kahramanları üstlendikleri tarihi sorumluluğu imanla, inançla, en küçük umutsuzluğa kapılmadan yerine getirmişlerdi.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemalle başlayan istiklal yürüyüşü; bitkinlik, umutsuzluk, yoksulluk içinde kıvranan ve hareketsiz kalmış millet varlığına eşsiz inancın muhteşem bir tezahürüdür.

Samsun'dan cemre gibi yüreklere düşen var oluş mücadelesi, Amasya'da milletin istiklalini yine milletin azim ve kararıyla kurtarılacağını belgelemiş, Erzurum ve Sivas Kongre-



leriyle gücüne güç katmış, manda ve himaye arayışlarını çok kesin şekilde reddetmiştir.

Nitekim kademe kademe büyüyen, dalga dalga genişleyen 19 Mayıs Samsun şuurunu; önce Ankara'da Meclis'in açılması, sonra kurtuluş savaşının kazanılması, nihayet Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır.

Bu itibarla, 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, atıl duran, bir hareket bekleyen millet varlığından nasıl bir mücadele yöntemi çıkabileceğinin emsalsiz bir örneğidir.

Adım adım ilerlenen bu yöntemin ayrıntıları ve esaslar ise;

Milli güçlere ve kanaat önderlerine dayalı bir meşruiyet,

Ortak duygu ve aklın bir araya getirildiği toplantı kültürü,

Milliyetçi düşüncenin ortaya çıkardığı tam bağımsızlık fikriyatı,

Dönemin küresel güçlerini defetmek için lazım olan kahramanlık,

Kimliği zayıflamış toplumda Türk milleti ortak paydasını yeniden yükseltmek için duyulan heyecanda aranmalıdır.

Bunun için, 19 Mayıs 1919 doğru okunmalı, doğru yorumlanmalıdır.

Bu görev en başta geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimizin omuzlarındadır.

19 Mayıs, zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun canlanmasıdır.



19 Mayıs, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden parlayışıdır.

19 Mayıs, teslimiyetçiliğe, tavizkârlığa, pısrıklığa, acizliğe, köleliğe, esarete, işbirlikçiliğe karşı milli devletin doğuş habercisidir.

Biliniz ki 19 Mayıs, kararlılığın yılgınlığa, inancın bezginliğe, cesaretin korkaklığa, imanın küfre attığı tarihi tokattır.

Eğilmeyen başın, vazgeçmeyen şuurun, kahramanlıkla beslenen milli ruhun zillete ve aşağılanmaya ördüğü duvar, çektiği settir.

Aynı zamanda, 1919 tarihinden 848 yıl evvel, Anadolu'yu vatanlaştıran muhterem ecdadımızın vasiyetine sonsuz sadakattir.

19 Mayıs çekile çekile Anadolu'ya kadar gerilemiş yüksek karakterin, ne pahasına olursa olsun daha fazla geri adım atmayacağıнын ilanıdır, iddiasıdır, ispatıdır.

Ricayla, minnetle, başışla, lütufla istiklalın kazanılmayacağıını, kazanılsa bile bunun adının istiklal olmayacağıını 19 Mayıs ruhu hepimize yeniden göstermiştir.

19 Mayıs Samsun iradesi zillete dur demektir.

19 Mayıs Samsun şuru siyasi ve ekonomik operasyonlara milli duruş göstermektedir.

Samsun demek milli bekamıza tuzak kuran, egemenlik haklarımıza dış bileyen zalimlere ve onların yerli uzantılarına tepki ve itiraz demektir.

Samsun Mustafa Kemal'dir.



19 Mayıs Türk milletinin kıvancıdır.

1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş rotasının nirengi noktasıdır.

1919'un 19 Mayıs'ı; takati bitti sanılan, tükendiği varsayılan millet kudretinin tüm zorluklara rağmen toparlanışının ve büyük bir mücadeleye atılışının mihenk taşıdır.

Bu sayede milli mücadele formüle edilmiş, işgalcilerin hevesleri kursaklarında bırakılmıştır.

Samsun'dan Sakarya'ya, Kocatepe'den İzmir'e vahşet ve şiddet defteri şehit kanlarıyla dürülmüştür.

Tüm gücümle ifade etmek isterim ki; Allah korusun, ama bugün aynı karanlık ortam bir kez daha yaşansa, geçmişin muzaffer ruhu tekrar ayağa kalkacak, üzerimize geçirilmeye ve gerilmeye çalışılan kefeni paramparça edecek azameti gösterecektir.

İnanıyorum ki, Türk gençliği de aynı şuurda, aynı kararda, aynı inançtadır.

Türk milleti teslim olmaz.

Al bayrağımız inmez, ezanımız susmaz, vatanımız asla bölünmez, bölünemez.

Hiç kimse zillete düşüp yanlış hesap yapmasın.

Hiç kimse İstanbul üzerinde senaryo yazmaya kalkışmasın.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a atılan bir adım nice kahramanlığa, nice fedakarlığa, nice destansı mücadeleye kapı aralamıştı.



Bu ruh ölmedi.

Bu şuur bitmedi.

Şartlar oluşursa gene yaparız, zulmün kalbine, hıyanetin
bağrına bir kez daha ok gibi saplanırız.

Bekamızı dün çiğnetmedik, yine çiğnetmeyiz.

Cumhur, Cumhuriyeti'ni koruyacak, ülkesini kollayacaktır.

Cumhur, bağımsızlığını can pahasına savunacaktır.

Varsın onlar kalabalık olsunlar, varsın onlar fitneye umut
bağlasınlar; biz bir olacağız, güçlü olacağız, imanlı olacağız,
Milli Mücadele ruhundan ilhamımızı alarak birlikte Türk mil-
letin hedeflerini hayata geçireceğiz.

Biz Türkiye'yiz, birlikte Türk milletiyiz.

Cumhur, istiklaline toz kondurmayacak, tıpkı 1919'da ol-
duğu gibi.

Cumhur, hıyanete göz yummayacak, terör örgütlerine ses-
siz kalmayacak, tıpkı kurtuluş yıllarında yaşadığı gibi.

Elbette 19 Mayıs 1919'deki tehditlerin benzerlerine ma-
ruz kaldığımız bugünlerde, her türlü yıkıcı ve bölücü emelle-
rin karşısındaki en önemli güvencimiz Türk gençliğidir.

Bugünümüzü gelecekle birleştirecek olan sizlersiniz.

Birliğimizin, beraberliğimizin ve tarihsel devamlılığımı-
zın ana damarı şüphesiz yine sizler olacaksınız.

Bu vesileyle hepimizi sevgiyle selamlıyorum, 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı gönülden
kutluyorum, hepimizi kucaklıyorum.



Unutmayınız ki, istikbal vicdanlarınızda yükselecektir.

Geleceğin mimarı sizlersiniz.

Hepinize güveniyor, hepinizden çok şey bekliyorum.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimleriyle düzenlenen 1.Uluslararası Gençlik Kongresi'nin başarılı geçmesini özellikle ümit ve temenni ediyorum.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 100.yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Samsun meşalesinin ilelebet yanmasını niyaz ediyorum.

Günümüz kutlu olsun.

Hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN, “SİYASİ
GÜNDEM VE YSK'NIN GEREKÇELİ
KARARIYLA BİRLİKTE 23
HAZİRAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE
GÖREVLENDİRİLECEK İKİNCİ ETAP
15 İL BAŞKANIMIZLA YAPACAĞI
TOPLANTIYA” İLİŞKİN YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA**

23 MAYIS 2019



Ülkemiz günbegün ağırlaşan iç ve dış sorun alanlarının çok yönlü baskı ve dayatması altındadır.

Türkiye'ye şantaj oklarını yönelten küresel odaklar bir yanda egemenlik haklarımızı diğer yanda da milli ve tarihi kazanımlarımızı tehdit etmektedir.

Milli becamız çok cepheli risk ve tehlikelere maruzdur.

Türk milletinin varlığını, birliğini ve refahını hedef alan karanlık çevreler, bunların yerli işbirlikçileri ve siyasi uzantıları son zamanlarda tahrik kampanyalarına hız vermişlerdir.

Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, 22 Mayıs 2019'da ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen; *"ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi"* başlıklı karar çifte standart olmasının ötesinde, tamamıyla art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlettir.

NATO üyeliği, dostluk hukuku ve stratejik ortaklık gibi iki taraflı işlemesi gereken sorumluluk mekanizması, devamlı bir tarafın geri adım atması, taviz vermesi, adeta tutsak alınması şeklinde okunamayacak, asla bu şekilde yorumlanamayacaktır.

Türkiye'nin iradesine kilit vurmaya teşebbüs eden, bağımsızlık azmini kırmak için tevessüle yeltenen kim olursa olsun tarihi bir hatanın, vahim bir yanlışın, bedeli çok yüksek olacak bir skandalın faili olacaklardır.



Türk milleti zalimce sahnelenen, sinsice sürdürülen, sinir bozucu şekilde ilerletilen kalleş oyunları, kirli tertipleri açıkça bilmektedir, alenen görmektedir.

Bilhassa Türkiye ekonomisinin içine çekilmek istendiği anaför ve anarşik yapının hangi mahfillerce projelendirildiği, hangi mihraklarca servis edilip günden güne dozunun arttırıldığı gizlenemez ölçüde meydandadır.

Nitekim Türkiye düşmanlığı tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır.

Bu esnada Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır.

Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan "Tunceli" ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır.

Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır.

Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır.

Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemelidir.

Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaya kalkışmamalıdır.

Yanlış hesap mutlaka dönecek, namlu ters tepecek, muhatapları elbette mahcup ve millet nezdinde mahkum olacaklardır.



Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

İhmal ve inkarı imkansız olan bu ilke ve kurala aykırı hareket eden çürümüşler elbette hukuki ve idari sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaklardır.

Adalet insan haysiyetine bağlılık ve sadakat, hakka ve haklıya maşeri vicdan nezaretinde hürmet ve riayettir.

Türkiye kapanın elinde kalan sahipsiz bir ülke değildir, önüne gelenin keyfi olarak milli ve manevi değerlerimize hakaret ettiği yeni yetme bir devlet hiç değildir.

Birlikte yaşamamanın altın kuralı hukuka saygı duymak, ortak akıl ve iradede buluşmak, buna da muvafık hareket etmektir.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal eden ve arkasından da 23 Haziran'da yenilenmesine hükmeden kararının gerekçelerini açıklamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktadır.

Bilinmelidir ki, seçim hukuku özü itibarıyla bir şekil hukukudur.

Bu nedenle kanun hükümlerine uygun davranmak esastır, herkes için bağlayıcıdır.

Seçimle ilgili kurulların teşkilinde kanunun amir hükümlerine bağlılık seçim hukukunun temeli ve vazgeçilmez ilkelelerindedir.

Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararında özet olarak;



31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 108 sandığın sayım-döküm cetvellerinin düzenlenmediği, bu durumun seçim sonucunun güvenilirliğini önemli oranda zedelediği, ayrıca sandık kurulu başkanlarının ilgili kanuna aykırı biçimde tesis edildiği tespit edilmiştir.

754 sandığın sandık kurul başkanları kanuna aykırı olarak belirlenmiş, bu çerçevede oy kullanan İstanbullu kardeşlerimizin sayısı da 212.276 olmuştur.

Oy kullanma hakkı olmayan 706 kişi yerine haksız ve hukuksuz olarak oy kullanıldığı belgelenmiştir.

YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır.

31 Mart seçimlerinin sonuçlarına müessir ölçüde etki edecek hukuksuzluk ve sandık usulsüzlüklerinden dolayı YSK'nın 6 Mayıs 2019 tarihli seçim iptal kararının ne kadar gerçekçi ve vicdanları rahatlatan bir karar olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür.

250 sayfalık gerekçeli kararda işlerine gelen kısımları kullanan ve siyaseten istismar eden müflis CHP zihniyeti hak ettiği cevabı 23 Haziran'da İstanbullu kardeşlerimizden almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, 23 Haziran günü İstanbul'da bekanın, umudun, huzurun, kardeşliğin, sağduyunun kazanaçağına inanmaktadır.



İstanbul ehline emanet edilecektir.

Kaldı ki gayemiz, gayretimiz kesinlikle budur.

Alınan işaretler, İstanbullu kardeşlerimizin eğilimleri bunu göstermektedir.

Partimiz 23 Haziran seçimi için sahadadır.

Cumhur İttifakı'nın başarısı için ihtiyaç duyulan ve lazım gelen yoğun çalışmalar beş ayaklı stratejimize uygun şekilde durmaksızın icra edilmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her yerinde, her köşesindedir.

Kalplere girmek, gönülleri kazanmak, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla üzerimize düşen ahlaki ve siyasi görev harfiyen yerine getirilmektedir.

İstanbul'da başlattığımız "Hemşeri Harekâtı" kapsamında, en çok hemşerisi bulunan illerimizin il başkanlarıyla ikinci etap toplantımız bugün yapılacaktır.

Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl, Batman il başkanlarımızla 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi değerlendirilecek, İstanbul'daki hemşerileriyle temas kurmaları konusunda son çalışma ve hazırlıklar gözden geçirilecektir.

İstanbul Türkiye'nin buluşma ve kaynaşma potası; tarih, kültür, kardeşlik ve medeniyet beşiğidir.



Milli Mücadele İstanbul'dan Anadolu'ya ilk adımla ve cesur intikal sonucunda başarılmıştır.

Bugün de Anadolu'dan İstanbul'a geçilerek yeni bir Milli Mücadele ruhuyla bu aziz kentimizin üzerindeki kabus bulutları dağıtılacak, milli irade eksiksiz tezahür edecek, istikbal ve istiklal haklarımız tescillenecektir.

CHP'nin asabi, acemi, hazırlıksız, hırçın, denetimsiz, frensiz, maskeli, gizli gündemli adayının eriyişi ve irtifa kaybı sürerken Cumhur İttifakı yükseldikçe yükselecek, Allah'ın izniyle, İstanbullu kardeşlerimizin takdiriyle Sayın Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır.

Mücadelemiz ve kararlı duruşumuz sonuna kadar vakarını ve varlığını muhafaza edecektir.

İstanbul'un geleceği yabancı başkentlerde, terör örgütlerinin yuvalandıkları ihanet merkezlerinde belirlenemeyecek, buna bizatihi İstanbullular izin vermeyeceklerdir.

İstanbul Türkiye'dir, Türk milletinin cevheri, mukaddes emanetidir.

Bu emanete gölge düşürülmeyecek, tertemiz ve milli bir irade İstanbul'u inşallah ayağa kaldıracaktır.

Türk milleti müsterih olsun ki, Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“YARGI REFORMU STRATEJİ
BELGESİ” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

1 HAZİRAN 2019



Hazırlanan “Yargı Reformu Strateji Programı” Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla açıklanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu süreci dikkatle takip etmiştir.

Söz konusu Yargı Reformu Strateji Programı iki temel perspektif, dokuz amaç, altmış üç hedef, iki yüz elli altı faaliyet baz ve esas almıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır.

Gerek Parti Programımızda, gerekse de Seçim Beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir.

Bu itibarla Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli görüşümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır.

Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemdedir.

Hakim ve savcılarının liyakat ve vicdan sahibi olmalarıyla kanaat adaletinin tesisi, yargıya olan güveni kuşku yok ki güçlendirecek, hak ile haklı arasındaki muhtemele ve muhtelif uçurumu kapatacaktır.



Adalet temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmakla birlikte, devletin temeli, milli varlığın harcıdır.

Nitekim bu temel korunduğu müddetçe milli birlik ve dayanışma ruhu zayıf düşmeyecek, zedelenmeye maruz kalmayacaktır.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağına ifadesi çok isabetli bir hedeftir.

Ayrıca insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargıla(n)ma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin arttırılması kapsamında belirlenen ilkelerin bizim de geçmişten bugüne savunduğumuz, üzerinde durduğumuz konular arasında olduğu aşikardır.

Demokrasinin kalıcılığı ifade özgürlüğüyle bire bir bağlantılıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşımı da budur.

Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağı aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemdedir.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde bunun iyi niyet ve samimiyetle gözetilmiş olması büyük bir gelişmedir.

Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek olması, aynı zamanda hakim ve savcılarının istekleri dışında çalıştıkla-



rı yerlerden tayin edilemeyeceklerinin belirlenmesi doğru ve yerinde bir tedbirdir.

Devlet hukuk demektir.

Kaldı ki Türkiye bir hukuk devletidir.

Adalet hem Türk devlet geleneğinin alameti farikası hem de milli bekanın nişanesidir.

Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır.

Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır.

Adalet varsa ahlak vardır, bu sayede milli anılar parlak bir atıye mutlaka taşınacaktır.

Milli vicdan adaletle yaşayacak, adil ve hakkaniyetli bir yargı uygulamasıyla adalet duygusu kök salacak, böylelikle ülkemizin mutlak ve müessir gücü haline gelecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
RAMAZAN BAYRAMI
MÜNASEBETİYLE
YAYINLADIKLARI KUTLAMA
MESAJI**

3 HAZİRAN 2019



Tekrarına ulaşmayı niyaz ettiğimiz Mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın bir nebze de olsa burukluğunu ve hüznünü yaşıyoruz.

Bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine hamd olsun kavuşmuş bulunuyoruz.

Ramazan Bayramı milli ve manevi hayatımızın güzide bir dönemi, gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği kucaklaşma devridir.

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir.

Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir.

Kökene, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun tüm Türk vatandaşları muhabbet ve hürmetle bayramlaşırken, gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı, küslükler, kırgınlıklar tamir ve telafi edilmelidir.

Elbette dilek ve beklentimiz budur:

Şirnak'ta uzanan elin Ankara'da tutulacağını, Diyarbakır'da uzatılan ikramın İstanbul'da tadılacağını, böylelikle ortak kader ve ortak geleceğimizin asla zaafa uğramayacağını inanç ve iddiayla dile getirmek isterim.

Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah'ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir.



Türk milleti aziz varlığına, egemenliğine ve tarihsel haklarıyla birlikte milli kimliğine her şart altında sahip çıkacaktır.

Ülkemizi buhrana sürüklemek isteyen dış güçler ve yerli işbirlikçileri bayramın kenetlenmiş ve billurlaşmış iradesiyle kesinlikle bozguna uğrayacaklardır.

Ramazan Bayramı öncesinde aldığımız şehadet haberleri şüphesiz milletimizi derin bir kedere sokmakla kalmamış hepimizi acıya boğmuştur.

Hakkâri ve Iğdır'da vatan evlatlarımıza yapılan hunhar saldırılar cezasız bırakılmamalı, teröristler döktükleri kanların bedelini ağır şekilde ödemelidir.

Terörle mücadele aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmelidir.

Bu kapsamda Pençe Operasyonu'nun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir.

Özellikle Kürt kökenli kardeşlerimin bölücü teröre karşı tavizsiz ve keskin bir duruş göstereceklerinden en küçük kuşku yoktur.

Bin yıllık kardeşliğimizin varlığı ve becamızın muhafazası hususunda Kürt kökenli kardeşlerimin sorumluluk alacaklarına, tarihi görevlerini yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum.

Türkiye'de Türk-Kürt ayrımı yapan, etnik hassasiyetleri kaşıyan ve kanatan kim varsa art niyetlidir, ahlaken düşüktür, aslen bölücüdür.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni Kürt kökenli kardeşlerimizle ihtilaf içinde göstermek, arada bir sorun varmış gibi yaygara koparmak hem köksüzlük hem de cinayettir.



Türk milletinin her ferdi birdir, eşittir ve aynıdır.

Bizim yüreğimizde herkese, her insanımıza yer vardır.

Kapımız ve gönlümüz teröristler dışında herkese sonuna kadar açıktır.

Milletimizin her güzel insanıyla tıpkı bayram günlerinde olduğu gibi anlaşmak, uzlaşmak ve kucaklaşmak en halisane ve hakiki tercihimiz, şaşmaz temennimizdir.

Türk milleti emperyalizmin tuzak ve tertiplerine itibar etmeyecektir.

Bayramımız bir, bayrağımız bir, bahtımız birdir.

Anımız bir, acımız bir, inancımız bir, tarihimiz ve talihimiz birdir.

Nifak aşısı tutmayacak, namertlik akını sonuç alamayacaktır.

Türk-İslam coğrafyalarında hüküm süren zulüm hepimizin müşterek sızısıdır.

Kerkük'te yaşanan dramlar, Kaşgar'da sahne alan acımasızlıklar, birkaç gün önce Mescid-i Aksa'yı hedef alan İsrail barbarlığı milletimizde büyük bir tepki ve infiale yol açmıştır.

Mazlumlara yönelik saldırı ve suikastlar karşısında tarafsız kalmak, zalimlerin din kardeşlerimize ve soydaşlarımıza düzenledikleri kanlı saldırılara duyarsızlık göstermek imkânsızdır.

Haksızlık karşısında susmayacağız.

Haine hain demekten vazgeçmeyeceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Şehit ailelerinin, muhterem vatandaşlarımın, Türk-İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.

Bayram tatili süresince seyahat edecek kardeşlerimizin trafik kurallarına azami ölçüde uymalarını can ve mal kayıplarının engellenmesi açısından hayati görüyor, Türk milletini, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Unutulmasın ki, bayram vicdanlar arasında kurulmuş manevi bir köprüdür.

Bu muazzam köprüyü imha etmek hiç kimsenin harcı ve haddi de olamayacaktır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“23 HAZİRAN İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI SEÇİMİ” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

20 HAZİRAN 2019



23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi siyasi ve demokrasi tarihimizin hem kritik hem de stratejik kararlarından birisini ihata ve ifade etmektedir.

İstanbul'da yaşayan her insanımız müstesna ve müreffeh bir geleceği inşa ve ihya etmek maksadıyla sandık başına gidecektir.

Temennimiz ve beklentimiz oy kullanma hakkına sahip bütün kardeşlerimizin ahlaki, hukuki ve vicdani görevlerini temin amacıyla anayasal ve vatandaşlık görevlerini ifa ve icra etmeleridir.

23 Haziran'da seçime katılımın yüksek olması amacıyla demokratik sorumluluk mutlaka yerine getirilmelidir.

İstanbul'un ufkunu perdelemek, önünü kesmek, tarihsel sürekliliğini engellemek için pusuda bekleyen, hatta punda getirip fethin mirasını yağmalama hedefi taşıyan karanlık odaklara izin ve icazet asla verilmemelidir.

İstanbul'da yaşayan her vatandaşımızdan dileğimiz, hangi şart ve durumda olurlarsa olsunlar sandığa giderek Türk ve İslam'ın simge ve şeref nişanesi kentimize sahip çıkmalarıdır.

Adaletin tecellisi, hakkın tezahürü, hakkaniyetin ve hayiyetin tahkimi, hepsinden mühimi parlak ve umut dolu bir istikbalin tescili için İstanbullu kardeşlerimizin iradelerini kullanmaları ertelenemez değer ve önemdedir.

23 Haziran'da yalan siyaseti, istismar ve inkar emelleri bizzat milli iradenin müdahale ve mücadelesiyle çok net biçimde mahkum edilmelidir.



23 Haziran’da FETÖ ve PKK’nın tertip ve kirli senaryoların mahvı ve mağlubiyeti sağlanmalıdır.

İstanbul bir büyükşehirden daha fazlasıdır.

İstanbul medeniyetimizin beşiği, müftehir milli vicdanın onur eşiği, mihnet ve musibetlere meydan okuyan fazilet şehridir.

Aynı zamanda bağımsızlığımızın, bekamızın ve birlikte yaşama inancımızın nişanesi olmakla birlikte nıgehbanı, nefaset zirvesidir.

Bu nedenle 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ülke gündemiyle birlikte dünya gündeminin başköşesindedir.

Bütün şer hesapların zehirli okları İstanbul’umuzu işaret etmektedir.

Hesap yapanlarla tuzak kuranlar ortadadır.

Bir yanda yabancıların gözetim ve denetimindeki proje isim duruyorken, diğer yanda projeci vasfıyla sivrilen devlet ve siyaset adamı Sayın Binali Yıldırım vardır ve bilinmektedir.

Geldiğimiz bu aşamada CHP adayının maskesi düşmüş, aldatma ve yalanla makyajladığı gerçek yüzü ortaya çıkmış, deşifre olmuştur.

Özellikle, 16 Haziran 2019 Pazar günü televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programının öncesi ve sonrasında tetiklenen ve tırmandırılan bayağı tartışmalar, ibretlik gelişmeler, ayak oyunları, dalavereler aslında İstanbul’un nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermiştir.



Hatırlanacağı üzere, taraflı, yanlı ve bir maksada hizmet-kârlığı malum ve matuf olan sözde gazetecinin sunucu olduğu mezkûr tartışma programını izlememe kararımı daha önce kamuoyuyla paylaşmıştım.

Gerçekten de bu tercihimin ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır.

Sayın Binali Yıldırım'ın, malum tartışma programı öncesi soruları aldığı iddiasının kuyruklu yalan çıkmasından sonra, bu defa da otel lobilerinde gizli kapaklı yapılan temas ve taktik alışverişini esas alan sinsî görüşmenin ifade edildiği gibi 2-3 dakika değil, 46 dakikayla sabit olduğu anlaşılmıştır.

16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir.

Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır.

Yayın çizgisi mahsurlu ve marazi olan bir kanalın sunucusu olan sözde gazetecinin yandaşlık ve candaşlık damarının kabarması, hazırladığı sorular üzerinde CHP adayıyla birlikte hararetle çalışması, suiistimale kapı açıp gayri ahlaki ve etik dışı bir ilkesizliğe savrulması vicdan sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamıştır.

Esasen bu durum bizim için sürpriz ve şaşırtıcı olmamıştır.

Testide ne varsa dışarı o sızmıştır.

Meşum niyetle menhus eylem kısa sürede örtüşmüştür.

Devletin valisine küfür ve hakaret eden, vatandaşlarımızı nezaketsiz ve saygısız bir şekilde sataşan, sabırlı görünüş adeta öfke nöbetleri geçiren CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır.



Böylesi bir zihniyetin her şey çok güzel olacak demesi ise yalnızca kandırma, riyakarlık ve saptırmadır.

Bütün gelişmeler İstanbullu kardeşlerimin gözü önünde vasat ve varlık bulmaktadır.

Hiçbir hazırlığı olmayan, hiçbir projesi görülmeyen, hizmeti hezimet olarak algılayıp macera ve masaldan başka bir hikayesi okunmayan şahsın sadece zaman kaybı, emek ve demokrasi israfı olduğu barizdir, bellidir.

İstanbul'un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır.

İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hususunda samimi, inançlı ve heyecanlı bir mücadele yürütmektedir.

Bizim mitilimizin derdine düşenler, mitilin de, milli beka ve birlik ruhunun da çırpına çırpına altında kalmışlardır.

İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönem şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim.

23 Haziran yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır.

23 Haziran'da İstanbul'u düşürmek isteyen husumet ve hıyanet cephesi kaybedecek, fetih ruhu, fetih namusu, Türk ve İslam'ın emanetleri kazanacaktır.



Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı 23 Haziran'da başarılı olacaktır.

İstanbullu kardeşlerim iradelerine koyulmak istenen ipotekleri reddeceklerdir.

23 Haziran'da umut, huzur, beka, birlik ve dirlik açık ara farkla öne geçecek, İstanbul ehliyle ve emanete sahip çıkıp yükseltecek şehreminiyle kavuşup kucaklaşacaktır.

Bu vesileyle İstanbul'da yaşayan her vatandaşımıza en kalbi selamlarımla birlikte şükranlarımı sunuyorum.

23 Haziran seçiminin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Zilletin değil bin yıllık kardeşlik hukukuyla harcı karılan Türk milletinin kutlu bir neticeyle iç ve dış sorunlarla boğuşan Türkiye'mize muazzam bir destek vereceği, istiklal ve istikbal haklarına sahip çıkacağı inancındayım.

Allah bizleri mahcup etmesin diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
“YENİLENECEK OLAN İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ” İLE İLGİLİ
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

21 HAZİRAN 2019



23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi bu pazar günü yapılacak, milli iradenin takdir ve tercihi belli olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir.

Cumhur İttifakı'nın başarısı konusunda fedakârca ve kararlılıkla mücadele ettiğimiz tartışma götürmez bir gerçektir.

23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir.

Çünkü Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır.

Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır.

CHP'nin başını çektiği, İP'in bütün imkânlarıyla destek verdiği, iç ve dış odakların açık açık yardım ve yataklık yaptığı Zillet İttifakı karanlık emellerine ulaşamayacaktır.

PKK'nın siyasi izdüşümü olan HDP'nin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına vermiş olduğu açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır.

HDP ve Kandil CHP'nin yanında hizalanmıştır.

Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir.



HDP'yle CHP arasında kurulan al-ver süreci, kirli pazarlıklar, kahredici anlaşma ve uzlaşmalar milli bekamız açısından ağır risk ve tehdittir.

İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılın odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.

Teröristbaşının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.

PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır.

HDP-PKK-teröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran'da tamamıyla kurtulacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran'a odaklanmıştır.

Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir.

23 Haziran'da İstanbul ehline emanet edilecek, sağduyu öne çıkacak, Cumhur İttifakı'nın muhterem adayı Sayın Binali Yıldırım, inancımız odur ki Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir.

Tarih, demokrasi ve milli irade bir kez daha hükmünü verecek; yalan, riya ve aldatmayla, milli beka, milli onur, milli haysiyet arasındaki farkı ortaya koyacaktır.

Nitekim 23 Haziran'da hak, hakkaniyet, cumhur ve İstanbul kazanacak, zillet, rezalet, melanet, hıyanet kaybedecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“23 HAZİRAN İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
SEÇİMİ” HAKKINDA YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA**

23 HAZİRAN 2019



Ülkemizi uzun bir süre meşgul eden 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi tamamlanmış, resmi olmayan geçici sonuçlar belli olmuştur.

İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır.

Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır.

İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir.

Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım'a azim ve kararlılıkla destek vermiştir.

Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir.

31 Mart'ta İstanbul seçimlerine damga vuran usulsüzlük ve yolsuzlukların gölgesinde iptal edilerek tekrarı yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi demokrasi tarihimizde unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olmuştur.

Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul'a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir.

Milli iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkâr siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hâkim olmuştur.



Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakişimimizi asla deęiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.

Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır.

Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceęi kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir.

2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır.

Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkânsız olan ağır meselelerinin hallini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir.

Bilinmelidir ki Cumhuriyet İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.

Hiç kimse Cumhuriyet İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir.

Kaldı ki Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir.

23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçiminin ülkemi-
ze, milletimize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı
analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve gele-
ceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım.

11 Mayıs'tan bugüne kadar gece gündüz çalışan, fazilet ve
fedakârlık numunesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in bütün
muhterem mensuplarını, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarımızı
ayrı ayrı kutluyor, hepsine yürekten teşekkür ediyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“TERÖRLE MÜCADELE
KAPSAMINDA
DİYARBAKIR-MARDİN-VAN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIKLARINA KAYYUM
ATANMASI” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

21 AĞUSTOS 2019



Türkiye 35 yıldır bölücü terörle kıran kırana mücadele halindedir.

Karşımızdaki terör musibetinin toplumsal, ekonomik ve siyasi faturası anormal düzeyde ağırdır.

Milli devletimizi kundaklamayı, milli varlığımızı dağıtmayı, milli kimliğimizi dinamitlemeyi amaçlayan iç ve dış mihraklar terörü alçakça kullanmakta, ahlaksızca kumanda etmektedir.

Nitekim tehdidin mahsuru, tehlikenin mahiyeti ziyadesiyle faik ve fazladır.

Türk milleti ile kökü maziye dayanan, özü mefsuh ve meflûç olan şiddetli bir hesaplaşma süreci terörizm vasıtasıyla devam ettirilmektedir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kanlı eylemlerin, karanlık emellerin, kiralık ellerin açık ve yakın hedefidir.

Türkiye'miz, varoluş haklarını, tarihsel haysiyetini biteviye muhafazayla birlikte müdafaa edebilmek için kritik bir kavşakta, mühim bir kader ve karar eşiğindedir.

Terör, bağışlanması, vaka-i adiyeden görülmesi mümkün olmayan insanlık suçudur.

Ne demokrasi, ne özgürlük, ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamayacaktır.

Tam tersini iddia ve ifade edenler insanlık onurundan zerre nasibini alamamış, terörizme hizmetkârlıklarını meşhur ve moda kavramlarla örtmeye niyetlenmiş sefih ve sefil mahlûklardır.



Klişe ve şablon ezberlerin arkasına saklanıp istikbali penceleme, istiklali perdelemeye cüret eden köksüzlerin hiç kuşkusuz mayaları lekeli, meşrepleri laçkadır.

Altını kalın olarak çizmek lazımdır ki, Türkiye bir hukuk devletidir.

Hukukun üstünlüğü tartışılmaz bir gerçektir.

Ayrıca hukukun genel ve geçer evrensel ilkeleri herkes için bağlayıcıdır.

Devlet adalet üzerine bina edilmiştir.

Adalet Türk tarihinin her döneminde mülkün temelidir, böyle de kalacaktır.

Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır.

Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir.

Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır.

19 Ağustos 2019 Pazartesi sabahı Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerinin HDP'li Belediye Başkanları isabetli bir idari tasarrufla görevlerinden geçici tedbirle uzaklaştırılmışlar, yerlerine mezkûr illerin valileri görevlendirilmiştir.

Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegane arzumuzdur.

Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir.



Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir.

Belediye imkânlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışla yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.

Demokrasi devletten bağımsız ve bağlantısız düşünüle-meyecektir.

Devletin olmadığı yerde demokrasi hükümsüzdür, temel-sizdir.

Bir yanda devleti yıkıp milleti bölmek için uğraşanların diğer yanda zoru görünce demokrasi çığırkanlığı yapması şeytani bir sapkınlık, alçak bir saptırmadır.

Buna inanacak ve itibar edecek vicdan sahibi hiç kimse yoktur.

Şayet bir belediye başkanı, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek için işgal ettiği makamı silah ve cephanelik gibi kullanıyorsa devlet aklı, millet ahlakı buna seyirci kalamayacaktır.

Aksi bir durum milli becamızı ateşe atmak, milli haklarımızı uçuruma savurmak anlamına gelecektir.

Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının idaresi egemenliğin yegane sahibi Türk milletinin doğrudan kontrolündedir.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'nın geçim kapısı haline gelen, para ve terörist temin merkezine dönen söz konusu büyükşehir belediyelerine adaletin ruhuyla müdahale, maşeri vicdanın beklentileriyle muamele etmiştir.

Bu belediyeler, yöre insanımızın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine sözde eşbaşkanlık sistemiyle Kandil'e bağlanmışlar, ihanet ve melanete kucak açıp kuluçka vazifesi görmüşlerdir.

Dünyada hiçbir meşru ve egemen devletin tahammül edemeyeceği çirkinlik ve çirkeflikler yaşanmış, yaşatılmış, ez-cümle PKK'lılar belediyelere doldurularak yuvalanmalarının önu açılmıştır.

Terör maşalarının mizansen şekilde belediye başkan adayını gösterilip tiyatro sahnesine çevrilen sandık marifetiyle seçilmeleri mızrağın çuvala sığmasına yetmemiş, yetişmemiştir.

Her şey gün gibi ortadadır.

Terör örgütü PKK'nın ucuz aparatı, siyasi artçısı ve yançısı olan HDP'nin zehirli, zincirli, ziftli niyetleri bir kez daha duvara toslamıştır.

Anlaşılan boğazındaki kemendi Kandil'den tutulan HDP, Eylül 2016'dan 31 Mart 2019'a kadar sorumluluğu altındaki 105 belediyenin 95'ine kayyum atanmasından herhangi bir ders almamış, alacak dirayet ve basireti de gösterememiştir.

Yanlış hesap devletin ve milletin var oluş azminden hamd olsun dönmüştür.

Devlet başa gelirken kuzgun leşe atılmıştır.

Kaldı ki olması gereken de kesinlikle budur.



Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu'yla eş-zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde, inanıyorum ki, terörün köküne kıran girecektir.

Başka seçenek kalmamıştır.

PKK'nın dayatmasıyla aday gösterilip hitamında seçtirilen belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmaları bazı mahfillerde ve malum isimlerde rahatsızlık uyandırmıştır.

CHP hemen öne çıkıp PKK'ya siper olmuş, Kandil'in önüne yatmıştır.

İstanbul yoğun yağışlardan dolayı suya ve sele teslim olmuşken, Bodrum'da tatil keyfi süren, sonra zevahiri kurtarmak için kısa süreliğine kırmızı yelekle afet mahallerini gezen, arkasından yine tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demokrasi ve demokratik teamül hatırlatması yaparak PKK'yı utanmadan selamlamıştır.

Bizim merakımız İstanbul'da da eşbaşkanlık uygulamasının olup olmadığıdır.

İstanbullu kardeşlerimi yüzüstü bırakıp yatlarda sefa süren bir şahsın görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek açıklaması millete, milli şerefe haksızlık ve hakarettir.

CHP, belediye araçlarıyla asfalta bomba döşeyen, tünel kazan, hendek açan, kanlı saldırıları provoke ve teşvik eden terörist yedekleriyle aynı çemberde, aynı çukurdadır.

Bu tablo rezalettir, utanç vericidir.

CHP Genel Başkanı'nın "*Demokrasiden uzaklaşıldı*" isnadı, CHP'nin hilkat garibesi ve adamlık fukarası, üstelik özü gitmiş



çöpü kalmış sözcüsünün “Darbe” iftirası aziz Atatürk’ün partisinin ne hallere düştüğünün ibret ve isyan ettirici delilidir.

HDP, kendisine dosyası günbegün kabaran yeni bir suç ortağı bulmuştur.

Zilletin parolası demokrasi güçleri olarak belirmiş ve sivrilmiştir.

CHP Genel Başkanı’nın hem tank palet fabrikası istismarını sürdürüp hem de PKK’yla paslaşması, üstelik henüz 50 milyon doları bulamaması tam bir siyasi yozlaşma ve akıl kaymasıdır.

Aziz milletimiz banker Kılıçdaroğlu’nun 50 milyon doları bulup Adapazarı’ndaki tank palet fabrikasına gözü kesiyorsa ortak olmasını sabırsızlıkla beklemektedir.

Kılıçdaroğlu’nun bir hafta içinde 50 milyon doları nasıl ve ne şekilde bulacağı ise ayrı bir tartışmanın konusudur.

Daha tuhafı, 11.Cumhurbaşkanıyla birlikte sabık Başbakan Serok Ahmet’in aynı anda PKK’nın tezlerine bodoslama destek vermeleri, öne çıkmaları, adeta paylaştırılmış görevlerini titizlikle yerine getirmeleridir.

Geçmişleriyle çelişen, bir zamanlar taşıdıkları tarihi görevlerle tezada düşen bu iki şahsın hükümete duydukları husumet gözlerini kör, vicdanlarını da esir etmiştir.

11.Cumhurbaşkanı’nın *“Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının bu şekilde görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır”* değerlendirmesi Güroymağa Norşin diyen, çok güzel şeyler olacak müjdesiyle yıkım sürecinin fitilini tuşturan bozuk zihniyetin tastamam aynısı ve devamıdır.



Fırat'ın doğusuna suskun, İdlib'teki gelişmelere sessiz, küresel oyunlara itirazsız, hainlere tepkisiz kalanların bir ara Türk milletinin oy ve desteğiyle devletin en tepesinde bulunmaları hakikaten de çok düşündürücü bir kayıp ve handikaptır.

Siyasi rövanş alma dürtüsüyle hareket edip milli meselelerde tarafsız alan bulmaya çalışan gafillerin bu milletin geleceğinde asla yeri olmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı unvanlarını taşıyanların PKK'nın değirmenine gafilce su taşımaları tarifi olmayan bir tükenmişlik ve gayretkeşliktir.

Türk milleti bu kararlı niyet sahiplerini not etmiştir.

PKK-FETÖ konusunda ağırdan alıp tribüne oynayanların milli vicdanda mahkûmiyetleri de ebedi olacaktır.

Devlet, millet, vatan, bayrak, beka namustur, hayat memat konusudur.

Namus kirletilmeyecek, hainlere acınmayacaktır.

İhanetle milli iffet ve irade arasında korunaklı ve tarafsız bir saha yoktur.

Herkes bu gerçeklere göre durumunu tekraren gözden geçirmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelenin sonuna kadar yanında, hükümetin ve devletin arkasındadır.

Unutulmasın ki, geleceğin Türkiye'sini melun zillet değil muazzam beşeri kuvvet olan Türk milleti tayin ve tespit edecektir.



Zalimlere karşı biriz, hainlere karşı sarsılmaz ve şaşmaz birliktelikle duruş gösteriyoruz.

Türkiye'yi aşamayacaklar, Türk milletini geçemeyecekler, hilalimize ve milli ülkülerimize kast edemeyecekler.

Artık terörün sonuna yaklaşılmaktadır.

Bu kanlı süreç nihayete erecek, iç barış ve huzur ortamı el birliğiyle tesis edilecektir.

Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin verilmeyecek, bölgesel ve küresel ayak oyunlarına Türkiye boyun eğmeyecektir.

Aziz milletim müsterih olsun ki, sevdahları her türlü fedakarlığa önşartsız hazır ve kararlıdır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“MYK-MDK TOPLANTISI”
SONRASINDA YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA**

11 EYLÜL 2019



Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırlık onurlu millet hizmetini her türlü engellemeye ve fitne-fesat tuzaklarına rağmen azimle, akılla, inançla, heyecanla sürdürmektedir.

Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yönelik bağlılığımız milli iradeye duyduğumuz sadakatle temellenip derinleşirken, Türkiye'nin tarihsel hak ve çıkarlarını muhafaza kararlılığımızda da hiçbir acziyet ve zafiyet söz konusu olmamış, olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar hiçbir darbeyi, gayri meşru kalkışmayı, cunta yönetimini, ara dönemi, demokrasi dışı arayış ve dayatmaları kabul etmemiş, boyun eğmemiştir.

Darbeler Türkiye'yi devamlı geriye götürmüş, siyasi ve toplumsal dengeleri tepeden tırnağa bozmuş, pek çok sosyal ve ekonomik maliyete neden olmuştur.

12 Eylül darbesi, 28 Şubat post modern müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi devlet ve millet hayatıyla birlikte gelecek muhayyilemize, gelecekteki müstesna mevkiimize tamiri zaman ve emek isteyen zararlar vermiştir.

Bilhassa 12 Eylül karanlığının tetikçileri ve tertipçileri ülkemizi kahredici ve korkunç olaylara mahkûm etmekle kalmamışlar, emperyalizme ve küresel sömür çarkın mimarlarına taşeronluk ve hizmetkârlık yapmışlardır.

12 Eylül 1980'de demokrasi ve milli iradeye zincir vurulmuş, masumlar ve mücadelesi haktan, halktan ve hakikatten yana olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in iman erleri utanç verici muamele ve mağduriyetlere maruz kalmışlardır.



Üzerinden 39 uzun yıl geçmesine rağmen 12 Eylül zilleti milli hafızalara kazınmış; yaşanan acılar, şehadetler, işkenceler, zulümler asla unutulmamıştır.

12 Eylül darbesi ile 15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsü aynı muhasım ve müstevli çevrelerin farklı zaman dilimlerindeki saldırısıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi darbeleri ve darbecileri açıktan lanetlemektedir.

Hiçbir zulüm yapanı abat etmeyecek, mutlaka ters tepecektir.

Şirret emel sahipleri elbette dün olduğu gibi yine hüsrana yaşayacaklardır.

Tarihin, talihin ve hayatın şaşmaz gerçeği bu olacaktır.

Türk milleti tehditlere karşı uyanık ve dikkatlidir.

Milli beka üzerinde oyun kuranların, cinayet ve ihanet nöbetine girenlerin hevesleri kursaklarında kalacak, yaptıklarının hesabı birer birer sorulacaktır.

Türkiye'nin varoluş kararlılığı üzerinde kumar oynayanların bunun bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir.

Milli birlik ve dayanışma ruhu her türlü sorun ve sıkıntının üstesinden gelecektir.

Terörle mücadelede milli yürekler başarıya kilitlenmiştir.

Hainlerin beli çok şükür kırılmaktadır.

Bu kapsamda Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 9 gündür oturma eylemi yapan anaların çığlıkları her yerden du-



yuluyorsa, dağa kaçırılan evlatlarını alçak insan tacirlerinden istiyorlarsa bunun yegâne nedeni yüksek mücadelenin sonucunda cesaret kazanmalarındır.

Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir.

Anaların feryadının çözüm yeri olarak devleti işaret edenler HDP'yi arkalayan, PKK'yla aynı çizgiye düşen zillet ve rezilet figüranlarıdır.

Kayyum kararına karşı çıkmayı demokrasiyle maskeleyenlerin ipliği pazara çıkmış, kirli hedefleri deşifre edilmiştir.

Bilinmelidir ki, demokrasi terörün saklanacağı kılıf olmayacaktır.

Buna hiçbir vicdan sahibi insanımız rıza göstermeyecek, onay vermeyecektir.

CHP'nin, bölücülüğün ve yıkım faillerinin sofrasına oturup zehir aşına kaşık sallaması, HDP'ye siyasi borcunu taksit taksit ödeme gayesi utançla bezenmiş alçalma halidir.

Anaların yürek sızısıyla şehit cenazelerinden yükselen hıçkırıkların birbirine karışmasına ilgisiz ve duyarsız kalan CHP'sinden İP'ine, sanatçısından sözde aydınına kadar herkes dökülen kanlardan birinci derecede sorumludur.

Terörle mücadele sonuca ulaştıkça, hıyanete pençe vurulup köküne kıran girdikçe HDP'nin ve PKK'nın kaçacak ve saklanacak yeri olamayacak, işbirlikçi ve siyasi hayranlarının da foyası ortaya çıkacaktır.



Sözde Büyük Kürdistan ihaneti bizzat Kürt kökenli kardeşlerimin muazzam tepki, üstün dirayetiyle gömülecektir.

Hiçbir Kürt kökenli kardeşim vahşi emperyalizmin kursun askerliğine, insan ve kan tacirlerinin piyonluğuna tamam demeyecek, tamah etmeyecektir.

Siyasi parti görünümü altında kanlı ve karanlık ilişki ağlarına sahip olan HDP'yle ilgili kalıcı hükmü büyük Türk milleti günü geldiğinde verecek, bu terör aparatını kuşkusuz tasfiye edecektir.

Türkiye, milli güvenliğini hem içte hem de mücavir topraklarda sağlamak, emniyete almak durumundadır.

Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge, henüz ortak sınır devriyesinin ötesine geçmiş değildir.

ABD bir yanda güvenli bölge için Müşterek Hareket Merkezi'nde Türkiye ile eşzamanlı çalışmalar yürütürken, diğer yanda terör örgütü PKK/YPG'ye silah yardımına devam etmektedir.

Bu ikiyüzlü ve muhataralı tavır mütteliklik hukukuyla çelişmekte, stratejik ortaklıkla ters düşmektedir.

ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır.

Bu yanlıştan acilen dönülmelidir.

Türkiye'nin sabrını test etmek, sinir uçlarıyla oynamak hiçbir ülkenin tevessül etmemesi gereken bir hata ve handikaptır.



17 Eylül 2019’da başlayacak olan Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda Türkiye-ABD arasında kurulması beklenen muhtemel görüşme trafiğinin güvenli bölge etrafındaki kuşku ve güvensizlikleri gidermesi, ülkemizin meşru tezlerinin ve haklı endişelerinin anlayışla karşılanıp gereğinin yapılması samimi dileğimizdir.

Aksi halde Türkiye başının çaresi bakmalı, Fırat’ın doğusuna milli güç imkânlarıyla ansızın girmeli, huzur ve güvenliği tesis etmelidir.

Orman yakan, sonra da dönüp kesilen ağaca tepki gösteren, insan canına kast eden, arkasından demokrasi ve özgürlük edebiyatı yapan canilerin istismarlarıyla birlikte kökleri kurutulmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki dönemde sorumlu, ahlaklı, ilkeli ve milli muhalefet çizgisini ilkeli ve iradeli biçimde koruyacaktır.

Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerleşip kurumsallaşması için üzerimize düşen her görev eksiksiz yerine getirilecektir.

Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başkan şansı da olmayacaktır.

Cumhur İttifakı’nı gölgelemeye, kayyum atamasını sorgulamaya, MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden eski ve marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları kesinlikle tutmayacaktır.

İnanıyor ve ümit ediyoruz ki, Türkiye’nin temel ve acil meseleleri ortak akıl ve ortak iradeyle çözüme kavuşturulacaktır.



Bugün yapılan Milliyetçi Hareket Partisi MYK-MDK Toplantısı'nda yakın gelecekle ilgili beklentilerin altı çizilmiş, ağırlaşan ve karmaşıklaşan siyasi gündem ve konu başlıkları titizlikle ele alınmış, siyasi stratejilerimiz değerlendirilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi milletine ve vatanına sevdalı şekilde yoluna devam edecek, sağlıklı tutumunu ve sağlam duruşunu bozmayacaktır.

Hiç şüphesiz tarafımız Türkiye'dir.

Milli beka mücadelesinde, hainler ve zalimler karşısında devlete ve hükümete desteğimiz tamdır.

Hiç kimse Türk milletinin diriliş ve yükseliş ruhunu sekteye uğratamayacak, buna teşebbüs etse de bedelini ödemekten kurtulamayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi herkesi kucaklayacak, geleceğin vizyonunu Türklük şuur ve gururu, İslam ahlak ve faziletiyle tayin edip belirleyecektir.

Partimiz Türkiye'nin önündeki zorlu siyasi süreç ve etaplara bütünüyle hazır, bunların üstesinden gelmeye de son derece inançlı ve kararlıdır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“CHP-HDP İLİŞKİSİ HAKKINDA”
YAPMIŞ OLDUKLARI YAZILI
AÇIKLAMA**

4 EKİM 2019



Türkiye bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedefleri maalesef tahrir ve tahrif edilmektedir.

Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır.

Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir.

Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır.

CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsî ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.

Bilhassa CHP ile HDP'nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır.

CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür.

CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır.

Türkiye'nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odaklar milli güvenliğimize tehdit saçan, milli becamıza meydan okuyan merhale ve mevkiye gelmişlerdir.



CHP'nin Őu anda takip ettiđi siyaset Tũrk milletinin ege-menlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bũtũnũyle çatıŐ-maktadır.

Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karŐı tavidir.

Hiç kuŐku yok ki, CHP Genel BaŐkanı'nın ve sŕzcũlerinin siyasi eylem ve sŕzleri suç teŐkil etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir Őart altında bu zillete ve ũlkemize hezimet vaat eden teŐebbũs ve giriŐimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır.

Ŗzellikle CHP Genel BaŐkanı için dokunulmazlıđın kaldırıl-ması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmıŐ ve açılmıŐtır.

Milliyetçi Hareket Partisi BaŐkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP iliŐkilerinin incelenmesi, CHP Genel BaŐkanı'nın suç teŐkil eden fiili ve deđerlendirmelerinin analiz ve araŐtırılması maksadıyla Őu deđerli isimlerden teŐekkũl eden bir komisyon gŕrevlendirilmiŐtir:

1- Feti Yıldız, Genel BaŐkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

2- İzzet Ulvi Yŕnter, Genel BaŐkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

3- İsmail Faruk Aksu, Genel BaŐkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

Ayrıca konuyla ilgili gerek gŕrũldũđũ takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalıŐmaların içinde yer alacaklardır.

Gŕrevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç iŐleme ŕzgũrlũđũne, suçluyu



övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır.

Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazarlar melanetlerinde boğulmaya mahkûmdur.

Herkes aklını başına almalıdır.

Türkiye'nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir.

Türkiye sahipsiz değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır.

CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“BARIŞ PINARI HAREKÂTI “
HAKKINDA YAPMIŞ
OLDUKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

9 EKİM 2019



Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır.

Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir hareketin içindedir.

Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatiyle bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekati'nin yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır.

Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır.

Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınarı Harekati'yle Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükûnet ve istikrar yerleşmiş olacaktır.



Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir.

ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır.

Barış Pınar Harekatı'na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bir ferdini gönülden kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşıyorum.

Türkiye'nin ve Türk milletinin Cenab-ı Allah yardımcısı olsun.

Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
18 EKİM 2019 CUMA GÜNÜ
“BARIŞ PINARI HAREKÂTI VE
SON GELİŞMELERLE İLGİLİ”
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

18 EKİM 2019



9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekâtı bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve ilkel tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan etmiştir.

Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğu anlaşılmış, adeta beşeriyetin vicdanına kazanmıştır.

Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam dokuz gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düşükleri herkesçe malumdur.

Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir.

Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.

Türkiye Cumhuriyeti zalimlere göz yummayacak güce, hainlere boyun eğmeyecek cesarete, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete ziyadesiyle sahiptir.

Dokuzuncu gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekâtı aklın, adaletin, ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış resmileştirmiştir.

ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığında ülkemize gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğu da esasen netleşmiştir.



Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekati'nin içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.

ABD, PKK/YPG'li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 km güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir.

Bu hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve daha önemlisi insanlık vicdına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza etmiştir.

Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât bölgesinde müteyak-kız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyuyorum.

Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum.

Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Allah Türkiye'nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“FETÖ/PYD SİLAHLI TERÖR
ÖRGÜTÜNÜN MEDYA
YAPILANMASINA İLİŞKİN
DAVAYLA” İLGİLİ YAPMIŞ
OLDUKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

5 KASIM 2019



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) uzun yıllar boyunca sinsî ve sistematik şekilde devlet ve toplum hayatının hücrelerine kadar nüfuz etmiş, Türk ve İslam düşmanlığının hem maşası hem de ihanet markası haline gelmiştir.

İç ve dış bağlantıları çok belirgin ve berrak olan FETÖ 15 Temmuz 2016 gecesi devşirilmiş dar bir kadroyla darbeye heveslenerek Türkiye’yi işgal etmeye kalkışmıştır.

Elbette bu hain kalkışmanın bedeli teröristler ve destekçileri için çok ağır olmuştur.

Türk milleti 251 şehidimizin, 2 bin 194 gazimizin devleşen ve destansı mücadelesiyle emperyalizmin kiralık katili FETÖ’yü bozguna uğratarak darmadağın etmiştir.

15 Temmuz milli hafızalardan asla çıkmayacak kara bir lekedir.

FETÖ’nün, canî ve canavar bir çete olmakla birlikte, tehlikeli ve tehdit içeren karanlık bir proje örgüt olduğu esasen bütün yönleriyle bilinmektedir.

Türkiye yaklaşık 3,5 yıldır FETÖ’yle, kalıntılarıyla ve kriptodamarıyla hukukî, siyasî, güvenlik ve diplomatik vasıtalarla kıyasîya ve kıran kırana mücadele halindedir.

Bu mücadele aynı zamanda bir beka ve onur meselesidir.

Emperyalizmin kurşun askeri ve kanlı aparatı olan bu melun ve meşum örgütün yuvalandığı alanlardan kazınıp atılması hiç kuşkusuz yoğun ve sabır isteyen bir çabayla mümkün olacaktır.

TSK, emniyet, bürokrasi, iş dünyası, eğitim, sivil toplum, yargı ve medyadaki FETÖ’cülerin tamamıyla sökülüp atılması



hususunda tereddütsüz ve kararlılık ihtiva eden bir mücadelenin varlığı tarihi önem ve sorumluluktur.

Bu kapsamda saygı duyulacak ve takdir edilecek sonuçlara ulaşılmıştır.

Diğer taraftan FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır.

FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.

Türkiye FETÖ musibetinin üstesinden mutlaka gelmek zorundadır.

Bu hususta atılan veya atılacak her adıma destek vereceğimiz barizdir.

Ne var ki, bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir.

İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin dava süreci dün itibarıyla tartışmaların odağı haline gelmiştir.

FETÖ'yle bağ ve bağlantıları belli ve bilinmekte olan, 15 Temmuz öncesi söz, yazı ve fiilleriyle FETÖ'nün değirmenine su taşıyan malum şahısların bazıları beraat etmiş, bazıları da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi yargı kararlarına pek tabii saygı duymaktadır.



Ancak yargı kararlarının millet vicdanıyla çelişmemesini de mecburi addetmektedir.

FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanısıra, KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir.

Türkiye bir hukuk devletidir.

Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcı ve amirdir.

15 Temmuz'un vahim ve kanlı gecesini bir kenara itip merhamet dilencililiğiyle, vicdan istismarıyla mesafe almaya teşebbüs etmek, dahası FETÖ'cülerini aklamaya yeltenmek şehide şühedaya ihanettir.

FETÖ'nün medya yapılanmasında adı geçen şahısların Türkiye'nin aleyhine nasıl faaliyet gösterdiği akıl sağlığı yerinde olan herkesin bildiği bir gerçektir.

Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir.

Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır.

Hükümetin muazzam ve inanmış bir şekilde yürüttüğü terörle mücadeleyi engelleme gayretleri; FETÖ'yü, PKK'ya, YPG'yi temize çıkarma gayeleri hiç kimsenin cüret etmemesi gereken tarihi bir yanlışdır.

Üstelik dost görünömlü muhasım ölkelerin Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama girişimleri bütün alçaklığıyla devam etmektedir.



ABD Dışişleri Bakanlıđı'nın 2018 yılına dair hazırladıđı "Terörizm Raporu"nda, YPG ve PYD'yle birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta teröristbaşı Gülen'in "Sürgünde bir din adamı" olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlıđına işaretidir.

FETÖ'yle PKK/YPG/DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur.

Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır.

FETÖ'yle mücadele, ağırdan alınmasına ve aksamasına müsaade edilmeden hukuk sınırları içinde son FETÖ'cü hesap verinceye kadar devam ettirilmelidir.

Kimin suçlu kimin suçsuz olduđu objektif delillerle ortaya koyulmalı, mağduriyet üzerinden 15 Temmuz'un sorgulanmasına kapı aralanmamalıdır.

FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüđu üzere, FETÖ'cülerini masum gösterme kepezeliđi yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır.

Nitekim muhtemel risk ve tehlikeler bu kadar yakındır.

Mağdur Türkiye'dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır.

Mahkum edilmek istenen istiklal ve istikbalimizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi gelişmeleri dikkatle ve ibretle takip etmektedir.



Partimiz her fırsatta milletimize tercüman olacak; hak-
kın, hakikatin ve haysiyetli milli duruşun yanında sapasağlam
yerini her zamanki gibi alacaktır.

Zalimler milli birlik ve beraberliğimizin muhkem ve muh-
teşem iradesini asla geçemeyeceklerdir.

Unutulmamalıdır ki, insanlık ve inanç düşmanlarına acı-
mak günaha ortak olmak, zulme rıza göstermektir.

Bu konuda hukuk ve yargı kurumlarının daha titiz dav-
ranmaları ve uyanık hareket etmeleri zorunluluk ve adalete
saygının gereğidir.

Başka Türkiye yoktur.

Küresel senaryolara boyun eğecek, FETÖ'nün, PKK/YPG/
DEAŞ'ın ve bunların arkasındaki stratejik husumetin oyunla-
rına aldanıp taviz verecek bir millet de yoktur.

Bilinmelidir ki, FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri
kanların hesabını birer birer vermeden hiçbir vatan ve millet
sevdalısı huzur bulamayacaktır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“CUMHURBAŞKANI SAYIN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ABD
ZİYARETİ İLE BİRLİKTE İÇ VE DIŞ
SİYASİ GELİŞMELER HAKKINDA”
YAPMIŞ OLDUKLARI YAZILI
AÇIKLAMA**

13 KASIM 2019



Türkiye-ABD arasındaki siyasi ilişkiler, stratejik bağlantılar diplomatik temaslar, müttefiklik bağları çok sarsıcı ve sancılı bir süreçten geçmektedir.

İki ülke arasındaki soğukluk, gerginlik ve güvensizlik atmosferi günden güne derinleşip genişlemektedir.

ABD'nin Türkiye'ye hasbi ve dostane yaklaşmaması, sürekliliği tehdidiyle diyalogları zehirleme arayışı mazur ve makul görülmez bir çarpıklıktır.

Türkiye 67 yıldır NATO üyesi, 74 yıldır da ABD'yle yakın diyalog halindedir.

Ancak bahsi uzun süredir yapılan dostluk ve müttefiklik hukuku maalesef devamlı ülkemiz aleyhine gelişmiş, taviz ve geri adım hep Türkiye'den beklenmiştir.

Türkiye ile ABD arasında adil, eşit ve hakkaniyete dayalı ittifak hukuku yalnızca sözde kalmış, üstelik Türk milletinin onur ve gururuyla pervasızca oynanmıştır.

Hiç şüphe yok ki, muhatapları açısından Türkiye'nin dostluğu değerli düşmanlığı ise çok tehlikelidir.

Her seferinde Türkiye'ye hakaret dozajı artan tehditler savurmak, milli vakarımızı fütursuzca küçümseyip aşağılamaya heves etmek hiçbir devlet veya hükümet başkanının haddi olamayacaktır.

Aksi bir davranışa tevessül eden aymazlar ve ahlaksızlar karşılarında Türk milletinin tamamını bulacaklardır.

Ne yazık ki ABD, Türkiye'ye karşı terör örgütleriyle aynı cephenin içinde, aynı emel ve eylem kulvarının izindedir.



ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır.

Terörle mücadele sürecimizde ABD'nin maksatlı ve mahsurlu engeller çıkarıp terör örgütleriyle al takke ver külah içinde olmasının ne hukuken, ne vicdanen, ne de insanlık değerleri bakımından hiçbir izah ve ifadesi yoktur.

Stratejik ortaklıkla temellenen irtibatların kesilmesiyle birlikte müttefiklik bağlarının kopartılması hususunda planlı bir çabanın çoktandır tedavülde tutulduğu bilinen ve saklanması artık mümkün olmayan bir gerçektir.

Elbette bunun vebali ise tamamıyla ABD yönetiminin sırtındadır.

Türkiye milli güvenliği ve milli bekasını müdafaa etmek için haklı ve haysiyetli bir mücadelenin tarafıdır.

Sınır ötesinden kaynaklanan terör musibetinin kaynağında yok edilmesiyle birlikte teröristlerin etkisiz hale getirilme hedefi ülkemizin takip ve tahkim ettiği milli stratejinin ara etaplarıdır.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, hatta Peçe Harekâtları bütünüyle terör örgütlerinin hain ve hasmane emellerine karşı icra edilmiştir.

Kaldı ki ülke içinde de Kıran Operasyonlarıyla terörün beli iyice kırılmıştır.

ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır.

Türk milleti bu kapsamdaki küstahlıkları ibretle, nefretle not etmiştir.



ABD Başkanı'nın PKK/YPG'yi kollayan, Mazlum Kobani kod isimli teröristbaşıyla müzakereyi dayatan, üslup ve seviyesi yerlerde sürünen 9 Ekim 2019 tarihli skandal mektubu eşi benzeri görülmemiş bir rezalet olarak milli hafızalara kazınmıştır.

Türkiye'nin barış koridoru tasavvur ve teklifine karşı çıkip terör koridorunu canlı tutmak isteyen küresel muhasım odakların maskesi düşmüş, foyaları ortaya çıkmıştır.

Cinayetlerin azmettiricileri, teröristlere yardım ve yataklık yapanlar meydandadır.

Barış Pınarı Harekatı'yla yanlış hesap çok şükür kahraman vatan evlatlarının sinesine çarpıp dönmüştür.

İnşa edilmek istenen terör koridoru milletimizin emsalsiz desteği, şehit ve gazilerimizin üstün mücadeleleri sayesinde baltalanmış ve dağıtılmıştır.

ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı alenen desteklemiş, onbinlerce tır dolusu silah yardımıyla tarihin ve insanlığın neresinde durduğunu alçalarak göstermiştir.

Ortadoğu'da istikrarsızlık ve kaos girdabının sürmesini hedefleyen ABD, emperyal iştah ve izansızlıkla komplo üstüne komplo kurmuştur.

Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, ABD askerleriyle PKK'lı teröristler petrol kuyularını gasp etmek için birlikte devriye turlarına çıkmışlardır.

ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir.



Türkiye; komşu ülkelerin huzurunu, barışını, güvenliğini, siyasi ve toprak bütünlüğünü gözetip bu amacın teminine gayret ederken, küresel güçlerin başta petrol olmak üzere stratejik çıkarları uğruna mazlumları katletmesi, terör örgütlerine refakat etmesi utanç verici bir illiklik olarak belirmiştir.

Bunun yanında ABD'nin YPG'li teröristbaşını general diye takdim edip muhatap alması terörizme omuz ve onay vermekten başka anlam taşımayacaktır.

Tarih bugünkü gibi maneviyat bunalımına, insani değerlerdeki aşınmaya, hukuk ve ahlak ihlallerine pek az tanıklık etmiştir.

Ülkemiz komşu coğrafyalarda barış ve istikrarı arzulamaktadır.

Özellikle Astana, Soçi, Cenevre süreçleri Suriye'de siyasi çözüm vasatının oluşturulması bakımından Türkiye'nin aktif ve samimi çabalarıyla gerçekleşmiştir.

Aynı zamanda 17 Ekim 2019'da ABD'yle, 22 Ekim 2019'da Rusya'yla yapılan mutabakatlar Türkiye'nin terörle mücadelesini teyit etmekle kalmamış, bunu da sözü geçen ülkelere kabul ettirmiştir.

Ne var ki, bölücü teröristlerin hala Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden çekilmedikleri, dahası tacizlerine devam ettikleri ortadadır.

ABD'nin Suriye'nin doğu ve güneyindeki petrol sahalarına üşüşmesi, terör örgütlerine buralardan kaynak aktarıp işbirlikçi bazı Körfez ülkelerinin katkısıyla terör devleti kurma niyeti büyük bir yanlış olarak karşımızdadır.



Bozulan her oyundan sonra bir yenisi kurulmaktadır.

Bölgesel gerçekler Suriye'nin fiilen bölünüp parçalanmaya çalışıldığına bariz ve kahredici bir işarettir.

ABD kontrollü istikrarsızlık ve kriz tetikçiliğiyle Irak ve Suriye'nin mahvına hizmet etmektedir.

Özellikle Irak 19 gündür çalkalanmakta, ülke genelinde şiddet olayları giderek tırmanmaktadır.

Bugüne kadar 300'ü aşkın insan hayatını kaybetmiş, binlercesi de yaralanmıştır.

Ayrıca Hong Kong kaynarken, Libya ve Lübnan uçurumun kenarındadır.

Şili, Ekvator, Cezayir, İspanya, Fransa, Venezüella, Meksika huzursuz ve bıçak sırtındadır.

Yemen, Somali, Sudan, Afganistan ağır sorunlarla boğuşmaktadır.

Bolivya'da uzaktan kumandayla darbe gerçekleşmiş, Devlet Başkanı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

Demokrasi havarileri darbenin ucundan tutmuşlar, darbecileri teşvik ve provoke etmişlerdir.

Dünya genelinde yeni ve çok vahim bir darbe mekaniği ekonomik eşitsizlik kılıfıyla, toplumsal memnuniyetsizlik kisesiyle harekete geçirilmiştir.

Yeni dünya düzenin kapıları karmaşa ve kaos dönemine açılmıştır.



Küresel adalet, uluslararası hukuk, insanlık vicdanı, insan hakları ve demokrasi ölümcül yaralar almıştır.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 30 yıl sonra gönüllerde, görüşlerde ve insani mirasın gövdesinde duvar üstüne duvar inşa edilmiştir.

Bu hızla insanlığın ağır bir kutuplaşma eşliğinde sıcak savaşa doğru sürüklendiğini görmek, mutlaka ortak akılda buluşup ülkeler arasında dürüst, kalıcı ve yapıcı ilişkileri geliştirmek acil bir zorunluluktur.

Çünkü her şey birbirine karışmış, kriz ve kamplaşma küresel düzlemde ağlarını örmüştür.

Dostlukla düşmanlık anbean değişirken, etnik, dini, mezhebi hassasiyetler kışkırtılmakta, kanlı terör örgütleri gelişmiş ve güç sahibi egemen devletlerin yeni ortakları olarak öne çıkmaktadır.

Adaletsiz ve insafsız bu dünya düzeni sürdürülemez aşamadır.

Türkiye ise çok tehlikeli barbar senaryoların hedef ülkesidir.

Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına elbette çok yararlı olacaktır.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin sarpa sarıp ülkemizin etrafındaki sinsi kuşatma serpilip sertleşmişken Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı tarihi görüşme daha anlamlı, daha önemli bir hale gelmiştir.



Dileğimiz iki ülke arasındaki kronik sorunların köklü çözümlere kavuşturulmasıdır.

Trump'ın mektup anarşisi, yaptırım resti, aba altında sopa gösterme densizliği pişkince ve bayağı şekilde sürmektedir.

Temsilciler Meclisi'yle Senato'daki bir kısım Cumhuriyetçi Senatörün Türkiye'ye bakışları arızalı, şaşkı ve mesafelidir.

ABD yönetimi tutarsız, dengesiz, samimiyetsizdir.

Şu hususu bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır.

Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan'ın destekçisidir.

ABD'deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir.

FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır.

Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması içinde olanlar tercih ve seçimini yapmak durumundadır.

Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir.

Türkiye çaresiz ve mahkûm ülke değildir.

Emperyalizme beşinci kol faaliyetleriyle hizmet eden taşeron CHP'nin ne dediğinin, hangi iftira ve isnatlarla Türkiye'nin kuyusunu kazmaya, elini zayıflatmaya çalıştığının hiçbir önemi yoktur.



Sayın Kılıçdarođlu'nun siyasi esareti korkunç boyutlardadır.

ABD'nin sesi, terör örgütlerinin nefesi, husumet cephesinin bekçisi gibi davranan CHP'nin kimlerle işbirliği içinde olduđu artık iyice bilinmektedir.

Milyonlarca fidanın dikilmesinden rahatsız olan CHP'nin, orman yakan teröristlerle, ağaca kıyan şerefsizlerle, vatan evlatlarına kurşun sıkan hainlerle kolkola girmesi, siyasi hesap içinde olması ayıp ve ahlaksızlıktır.

ABD'nin telkin ve tesiri altındaki işbirlikçi ve şımarık muhalefet anlayışının Türkiye'yi Bolivya şartlarına sürükleme, sokakları karıştırma, intihar vakalarından toplumsal infial üretme arayışı vatan ve millete tescilli ihanettir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya açmak, hatta peşin yargılarla bir sonuç çıkmayacağını iddia etmek Türkiye'ye haksızlık ve hayasız ithamdır.

Sahte kahramanların temel atmama törenleri düzenleyip ucube siyasi sapmanın içine gömüldükleri bugünkü ülke tablosunda kimin milli kimin gayri milli, kimin haktan ve halktan yana kimin husumet ve hıyanetten yana olduđu hepten gün yüzündedir.

Atatürk istismarıyla yoğun bakımdan çıkmaya çalışanlar düştükleri fitne çukurunda başlarını dahi kaldırmayacaklardır.

Türk milleti birdir, bütündür, cihana karşı tek yumruktur.

Milli birlik ve dayanışma ruhumuz nice badireyi aşmamızda bize moral desteđi sağlayacaktır.

Zalimler mazlum yüreklerin atışıyla gerileyeceklerdir.



Bugün duamız ABD’de bulunan Türk heyetiyle birliktedir.

Çıkarıcılar işbirliği yapsalar da, hainler güç birliği içinde olsalar da, Türk milleti alayına yetecek, yaptırım kozuyla gözümüzü korkutmaya gayret edenler muhakkak kaybedeceklerdir.

Ne olursa olsun kazanan batıla karşı dikilen hakkın taraftarlarıdır.

Türkiye’nin yolu doğru, yönü doğru, yüzü doğru, nitekim duruşu dosdoğrudur.

İnanıyorum ki, Cenab-ı Allah doğrunun yanında ve yardımcısıdır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“2.YARGI STRATEJİ BELGESİ
HAZIRLIK AŞAMASINDA
CUMHURBAŞKANI SAYIN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN
BAZI SUÇLARIN KAPSAM
DIŞINDA TUTULMASIYLA İLGİLİ
DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK“
YAPMIŞ OLDUKLARI YAZILI
AÇIKLAMA**

4 ARALIK 2019



Milliyetçi Hareket Partisi, “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi”ni 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ne sunmuştur.

Bahse konu kanun teklifi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız tarafından hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bu kapsamda hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedeflenmiş, kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığı detaylı şekilde belirlenmiştir.

Üstelik hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde beş yıllık indirim her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, meri infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı amaçlanmıştır.

Mezkur kanun teklifimizin ayrı ayrı madde gerekçeleri ve temelini teşkil eden hukuki gerçekleri gayet açık, net ve şeffaftır.

Toplam yedi maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok tartışmaya konu olduğu da herkesin malumdur.

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü halde bulunan insanların ve ailelerinin büyük desteğini alan ve beklentileri tırmandıran kanun teklifimizle ilgili bugüne kadar sonuç alınmadığı da meydandadır.

Meselenin hassasiyetine binaen her kesim ve her siyasi görüşten değerlendirmeler yapılarak söz konusu kanun teklifimiz gündemdeki sıcaklığını bugüne kadar muhafaza etmiştir.



Yargı Reform Strateji Belgesi çerçevesinde ikinci yargı paketi hazırlıkları sürerken tartışmaların ve yorumların seyrinde de canlılık gözümüzden kaçmamıştır.

Bu durum son derece doğal ve normaldir.

Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda Adalet Bakanı'na altı suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiği de bugünkü gazetelerde yer bulmuştur.

Bunlar arasında; terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suç başlıkları öne çıkmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararına elbette saygı duymaktadır.

Ayrıca ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmeler 2 Aralık 2019 Pazartesi günü AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda ele alınıp parti görüşü olarak somutlaştığı da anlaşılmaktadır.

Bazı çevrelerin ve marazi siyasi ittifakların Milliyetçi Hareket Partisi'ni gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla bile olsa irtibatlandırıp ilişkilendirmeleri, dahası altı suçla anılmasının yolunu açıp töhmet altında bırakmaları adil ve hakkaniyetli bir tutum olamayacaktır.

Partimizin ceza indirimine nasıl baktığı, neleri amaçladığı bellidir, bilinmektedir.

Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktir.



Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim.

AK Parti ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir.

Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'ye sunduğu teklifini 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya sayısal gücü yeterli değildir.

Türk milleti partimize yeterli destek ve milletvekili sayısını verdiği gün ceza indrimiyle ilgili kanun teklifimiz için gereken her şey yapılacak, verdiğimiz söz mutlaka tutulacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli, iradeli, sorumlu, ahlaklı ve akıl dolu siyasi duruşundan taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın sorgulanmasına ve yıpranmasına müsaade etmeden mücadelesine kararlıkla devam edecektir.

Hiçbir sözumüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz.

Çünkü biz Türk ve Türkiye sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“GELİŞEN VE KARMAŞIKLAŞAN
İÇ VE DIŞ SİYASİ GELİŞMELER”
HAKKINDA YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA**

17 ARALIK 2019



Son yıllarda yaşadıklarımız ve bunların bizlere kazandırdığı tecrübeler, önümüze yeni dayatmaların, vahim planların konulacağına, vatan yaptığımız coğrafyada milli varlığımızı tehlikeye atacak mütecaviz gelişmelerin yaşanacağına kuvvetle işaret etmektedir.

Nitekim yüreğinde vatan sevgisi, gönlünde millet sevdası, kalbinin burçlarında ay yıldızlı al bayrak olan hiçbir aziz millet evladının sessiz kalamayacağı ağır bir tahrik süreci güncel ve gündemdedir.

İç ve dış gelişmelerin seyrine dikkatle bakıldığında, Türk milletinin sabrı ve direncinin sınavdan ve sınamadan geçtiği açıklıkla görülebilecektir.

Milletimizin sabır ve sinirlerini zorlayan, tahammül ve hazmetme kapasitesini test eden pek çok hadisenin birbirine eklemlenerek, birbirinden enerji alarak mesafe kaydettiği gayet açık ve anlaşılır netliktedir.

Türkiye'nin karşısında inşa ve ihata edilmiş şer ve şiddet bloku hem kalabalık hem de karanlık mahiyettedir.

İç siyasette artan tansiyonla birlikte uluslararası ilişkilerde yoğunlaşan gerilim ve yaptırım tehditleri ülkemizin içine alınmak istendiği kaotik yapıyı gözler önüne sermektedir.

Türkiye'nin yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmak için doğrulması ve yükselişe geçmesi pek çok hasis, hain ve hasmane çevreyi ürkütmüş, doğal olarak karşı tavır almalarına yol açmıştır.

Karşımızda cereyan eden hadiselerin cesamet ve cüret düzeyi hakikaten de ibretlik seviyelere tırmanmıştır.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne açılan maksatlı ve mahsurlu cephe günbegün müflis ve münafık siyasi aktörlerin katılımıyla genişlemektedir.

Eski sisteme dönülmesini ve Cumhurbaşkanı'nın partiyle bağının kesilmesini hedefleyen, takılmış plak gibi sürekli bunları vurgulayan siyasi partiler ve art niyetli siyaset temsilciler ağız ve emel birliği içindedir.

Milletimizin hiçbir derdiyle dertlenmeyen, hiçbir vizyon pırlıtısı ve umut ışığı veremeyen, ekonomik sorunlardan siyasal önerilere kadar yeni hiçbir şey söyleyemeyen odakların mezkur iki amaçta birleşmeleri son derece manidar ve marazidir.

Türkiye'nin milli gerçeklerine, Türk milletinin gelecek ümitlerine tamamıyla uzak ve yabancı zihniyetler icazetli şekilde harekete geçmişler, geçmişleriyle de çelişip ters düşmüşlerdir.

Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkararak Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır.

Dünya yeniden kurulurken, haritalar yeni baştan çizilirken ülkemizin önünü kesmek, milli bekaya kast etmek için alenen devreye girenlerin ne oldukları, neye hizmet ettikleri, nereye ulaşmak istedikleri esasen bellidir.

Özelikle bilinmesini isterim ki, geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin Türkiye'nin geleceği için söz söylemeye ne hakları vardır ne de hadleri olacaktır.

Girdikleri her kalıbın şeklini alan, her rüzgâra yelken açan, her karambole bel bağlayan, her belirsizlikten nema



kapmaya çalışan stratejik çukurların gelecek iddiaları boş bir gaye, boşuna bir gayettir.

Küresel muhasım odakların uzaktan kumandasıyla Türkiye'nin istikbaline ve istiklaline pusu kuran siyasi gecekonduların sahiplerinin devşirilmiş iradeleriyle umut olmaları, ülkemize yeni bir ufuk açmaları hezeyan ötesi bir hayaldir.

Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.

Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.

Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır.

Türkiye'yi kuşatmak, kısırmak; bununla da yetinmeyip tarihi, coğrafi ve kültürel haklarını kısıtlayıp parçalı ve pasif bir konuma sokmak isteyen emperyalist alçaklığa sempati gösterenler, sevimlilik yarışına girenler hiç kuşku yok ki kökünden ve kimliğinden kategorik kopuş yaşayanlardan başkası değildir.

Demokrasiyi soysuzlaştırıp siyaseti sabote etmek isteyenlerin karışık ve kirli faaliyetleri son zamanlarda hız ve yaygınlık kazanmıştır.

Bunlar milletimizin iradeleriyle seçilmiş muhterem milletvekillerini siyasi çıkarlar uğruna pazarlayıp peşkeş çekecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.

Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır.



Bu durum partisi ve fikriyatı ne olursa olsun değerli milletvekili arkadaşlarımıza hakaret ve hürmetsizliktir.

Milletvekillerinin siyasi zorunluluktan dolayı parti değiştirmeleri başka bir şey, belirli bir maksada matuf ve süreli olarak farklı partilere görevlendirilip gönderilmeleri başka bir şeydir.

Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.

Gazi Meclisimizin muhterem üyeleri siyasi ikbal ve intikam vasıtası olamayacaktır.

Aksi bir durum en başta Türk milletinin irade ve seçimine büyük bir saldırı ve suikast olarak değerlendirilecektir.

Siyasetin bir ahlakı, bir adamlığı, bir aklı, bir de ilkesi vardır ve olmalıdır.

Bunlardan nasibini alamayanların siyasi mücadeleleri beyhude bir çırpınış olmanın yanında değersizdir, ilkesizdir, hedefsizdir ve ruhsuzdur.

Türk milleti maceraya kapalıdır.

Kara kampanyalara, karanlık oyunlara, melun oluşumlara da dayanıklıdır.

Milli her meselede direnme imkânlarını tamamen kaybeden malum siyasi zihniyetleri tarihi fırsat olarak gören yerli ve yabancı mihraklar milletimiz için sakladıkları ertelenmiş hesaplarını ardı ardına görmek için devrededir.

Bunlardan birisi olan sözde Ermeni soykırım kararı ABD Senatosu'nda ilk defa kabul edilmiştir.

ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhtarlığı zirve yapmıştır.



Ayrıca yaptırım tehditleri otomatikçe bağlanmıştır.

Türk milletinin şerefli geçmişinde soykırım yoktur, katliam yoktur, insan onuruna saldırı asla görülmemiştir.

Artık kimin ne söylediğinin, neyi karara bağladığının, hangi tuzakları kurduğunun anlam ve önemi de kalmamıştır.

Sözde Ermeni soykırım suçlamasına yönelik kınama ve red mesajlarının ötesine geçmenin zamanı da gelmiştir.

Türk milletini işlemediği bir suçtan dolayı töhmet altında bırakmak, soykırımcı olarak fişlemek ahlaksız ve ağır bir iftiradır.

Sözde Ermeni soykırım kozuyla avunan her ülke kendi geçmişine bakmalıdır.

1915 Tehcir Kararı yerindedir, isabetlidir; aynı şartlar bugün bir kez daha doğsa yine yapılmalıdır.

Soykırım elbette vebaldir, soykırım suçlaması da vandal bir uydurmadır.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel manevra alanlarını daraltmak amacıyla olan sözde müttefikler ateşle oynamaktadır.

Komşu coğrafyalarda emperyalist planlamalar yapanların ülkemizi stratejik ablukaya alma çabaları uyanık ve şuurlu her insanımız tarafından fark edilmektedir.

Libya'da Hafter isimli teröristin arkasında durup Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sıkıştırmaya çalışanlar iyi niyetli değildir.

Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir.



Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması" zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.

Bu kapsamda gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır.

Tarih uyarırken, eski hâkimiyet havzalarımızın anıları dirlenmektedir.

Gönül, inanç ve kültür coğrafyalarımızın Türk milletine çağrısı günden güne artmaktadır.

Bu çağrıya sessiz ve seyirci kalmak akıl dışılıktır.

Libya ve Suriye'deki krizlere tepkisiz ve hareketsiz kalındığını taktirde jeopolitik riskler ithal edilmiş olacak, Anadolu coğrafyası tehlikeye atılacaktır.

İhtiyaç hâsıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini alacaktır.

Ne işimiz var Libya'da diyen CHP'liler ve tüfeyle işbirlikçileri ise "Las Tesis" eylemiyle dansa ve dalavereye hızla devam etmelidir.

Kadına yönelik şiddetin dansla duracağını düşünenlerin hali acul ve acıklıdır.

Lübnan, Libya, Suriye, Irak, İran, Cezayir, Sudan, Latin Amerika ülkeleriyle ve Avrupa ülkeleri huzursuzluğun pençesindeyken, Türkiye tarihi haklarını korkusuzca, kahramanca savunmalı, Anadolu'yu işgal planlarını kaynağında yok etmelidir.



Küresel güçlerin taşeronluğuna talip olanlar, düştükleri taviz ve teslimiyet döngüsünün içine aziz milletimizi asla çekemeyeceklerdir.

Ne CHP, ne İP, ne HDP, ne de Serok partisi selamete yürüyüşümüzü felaketle kesemeyeceklerdir.

Türkiye yüksek bir inançla ve iradeyle sürdürülen beka mücadelesinin içindedir.

Bu beka mücadelesinin şeref payesi Cumhuriyet İttifakı'nın nezdinde büyük Türk milletindedir.

Cumhuriyet İttifakı gücüne güç katmakta, Türkiye'yi Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüne muazzam bir fedakârlıkla hazırlamaktadır.

Bu hazırlığı engellemek, sabote etmek; tarihi silkinışı kara çalmak hiç kimsenin harcı olamayacaktır.

Yükselen bayrak inmeyecek, Türk milleti teslim olmayacak, Cumhuriyet İttifakı asla pes etmeyecektir.

FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük yalanları tutmayacak, Türkiye geri adım atmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş inanç ve dava mensupları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da *"Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben"* ilkesi ile hareket edecek, *"Milli beka, milli devlet ve milli kimlik"* üzerinde oynanan oyunları sabırla, akılla, sağduyuyla, metanet ve şuurla mutlaka bozacaklardır.

Geleceğin parlak günleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vasıtasıyla kesinlikle Türk milletininindir.

Geleceğin mimarı ise sicili kapkara olanlar değil, cumhurun ittifak ruhu, Türk milletinin muhteşem duruşudur.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN,
“KANAL İSTANBUL VE SİYASİ
KİRLENME” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

24 ARALIK 2019



Türkiye bir yandan ağırlaşan bölgesel ve küresel ablukayı kırmak için yoğun bir mücadele halindeyken, diğer yandan maksatlı biçimde tırmandırılan iç siyasi çekişmelerle meşgul edilmektedir.

Kutuplaşmadan beslenenler, karanlıktan geçinenler, kavgaya ve karışıklıktan ümitlenenler devrede ve dolaşımdadır.

Kara ve deniz sınırlarımızın mücavir bölgelerinden kaynaklanan tehditlere cesaretle karşı koyan, misliyle cevap veren, bunun yanında sağlam duruş gösteren Türkiye sahte ve sanal gündemlerle oyalanmaktadır.

Ülkemizin istikrarlı yükselişi ve iradeli yürüyüşü içeriden ve dışarıdan krizsever siyaset tüccarları eliyle engellenmek, değilse bile geciktirilmek istenmektedir.

Ne işimiz var Libya'da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir.

Bahse konu bu Türkiye düşmanını makul ve seküler bulan CHP zihniyeti ise büyük bir tehdit ve güvenlik sorunu olarak sivrilmiştir.

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası hem içimizdeki hem de dışımızdaki fesat ve nifak yuvalarının uykularını kaçırmakla kalmamış, hepsini birden titretmiş ve tedirgin etmiştir.

Terörle mücadeleye soğuk bakan, haklı ve meşru harekâtları sorgulayan, milli güvenliğe dudak büken CHP'nin zulmet ve illet anlayışı Türk milletinin gözünden kaçmamıştır.



ABD'nin yaptırım dayatmalarına, Avrupa ülkelerinin şantaj tonu yüksek mesajlarına ses çıkaramayan gafillerin Türkiye'nin önünü kesmek, yapılanları yıkmak, yıkımdan da nemalanmak amacıyla taşeronluğa heves etmeleri esef ve endişe verici bir alçalma halinin tezahürüdür.

Milli bekayı önemsiz bir ayrıntı, füzuli bir korku edebiyatı, asılsız ve temelsiz bir iddia olarak gören ve gösteren siyaset ucubeleri Türkiye'nin karşısında saf saf dizilmiş, set set birikmiş işbirlikçi çıkar odaklarıdır.

İş yerine ihtilaf üretenleri, samimiyet yerine sahtekârlıkla bütünleşenleri, atılan her adımı durdurmayı, her ilerleme çabasını söndürmeyi marifet sayanları aziz milletimiz hafıza kayıtlarına dikkatle almaktadır.

Türkiye'nin bir beka meselesi olduğu kadar bir de siyaset sorunu yeşermiş, özellikle karantinaya alınması gereken kötürüm bir muhalefet anlayışı ayyuka çıkmıştır.

Bu muhalefet anlayışı ki, ülkesine kara çalma, sürekli sorun çıkarma, biteviye karamsarlık aşılama hususunda rakipsiz ve emsalsizdir.

Bunun en son misalini Kanal İstanbul Projesiyle ilgili devam edegelen bayağı tartışmaların seyir ve sürecinde teferuatlı olarak görmek mümkündür.

Geçmişte köprüyü "Sattırmam" diyen acul ve arızalı zihniyetlere şimdi de "Yaptırmam" diyen kifayetsiz muhterislerle kabiliyetsiz müfsitler eklenmiştir.

Kanal İstanbul Projesi etrafında alevlenen fikir, düşünce ve görüş ayrılıklarının dürüst, yapıcı ve iyi niyetli olduktan sonra müspet gelişmelere, müstesna uzlaşmalara kapı aralayacağı izahtan varestedir.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişte Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili eleştirileri, çekinceleri, ikazları yeri ve zamanı geldikçe yapılmış ve milletimizle paylaşmıştır.

Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin siyasi şartları değişmiştir.

Ancak yalnızca menfi ifade ve menfur isnatlar yoluyla hazırlanmış projeleri karalamak, hatta kurcalaya kurcalaya kundaklamak derin bir ahlak ve mensubiyet bunalımına işaret etmektedir.

Her partinin program ve seçim beyannamesinde ilan edilmiş hedefleri, proje vaatleri vardır, olmalıdır, bu da demokrasinin icabıdır.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Başbakanlığı döneminde, 27 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan bir toplantı vesilesiyle Kanal İstanbul Projesi'ni milletimizin bilgisine sunmuştur.

Geldiğimiz bu aşamada, demokrasi kültürünü özümseymemiş ilkel ve iradesiz siyaset temsilcileri yeni bir şey sunmadıkları gibi siyasi rakiplerinin verdikleri sözleri, hedefledikleri projeleri çarpıtmaktan haz duyacak kadar basit ve zavallı bir hale gömülmüşlerdir.

Aynı kategorik itirazları hızlı tren, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü'nün proje ve yapım aşamalarında da gösteren CHP ve yedekleri Kanal İstanbul Projesi'ni aşağılamak ve aşındırmak için adeta iftira yarışına girmişlerdir.

Söz konusu projeye ucube, cinayet ve ihanet projesi diyen CHP yönetiminin hal-i pürmelali içler acısı, yürek yaralayıcıdır.



Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, *"Yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz"* demek sorumsuzluk örneğidir.

Kaldı ki CHP'nin iktidara geliyoruz iddiaları da uyduruk ve sakil bir hayaldir.

Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas mümessili CHP'ye iktidar ruhsatını asla ve kat'a vermeyecektir.

Arayışlar boşuna, hevesler beyhudedir.

Kanal İstanbul Projesi öncelikle AK Parti'nin Seçim Beyanamesi'ne alınmış ve kaydedilmiştir.

CHP ve yancıları şayet daha iyi bir projeyle milletimizin huzuruna çıkacaklarsa durmayıp, beklemeyip hemen çıkmalarında sayısız ve sonsuz yararlar olacaktır.

CHP Genel Başkanı'nın, CHP'li sözcülerin ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tezviratla ve kulaktan dolma bilgilerle Kanal İstanbul Projesine cephe açmaları bir defa demokrasi ayıbı, siyasi ahlak kaybıdır.

Geçmişte, "Üçüncü köprüye ne gerek var?" diyen, üçüncü havalimanını eleştiri yağmuruna tutan Sayın Kılıçdaroğlu yapılan yol, köprü, tünel ve havalimanlarını kullanımdan imtina ederse bu elbette kendi bileceği bir şeydir.

Paralel emellere meraklı olan CHP Genel Başkanı'nın paralel kanallar açıp, parabol yollar yapıp, paramiliter düşler kurmasının önünde de hiçbir mani hal yoktur.



Amaçsız siyaset ahlaksız teşebbüslere münhal ve müsaittir.

CHP'nin durumu da aynen budur.

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili referandum çağrıları ise hezeyandır.

Bir siyasi partinin seçimden önce vaatlerini sıralayıp iktidara geldikten sonra sözünü tutması milli iradeye saygının gereği, demokrasiye bağlılığın neticesidir.

CHP'nin bunu anlaması oldukça zor ve zahmetlidir.

Kanal İstanbul; Karadeniz ile Akdeniz arasında geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak için İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 43 km'lik yapay bir su yoluyla açılacak projenin ismidir.

İstanbul Boğazı'nın trafik yükünün azaltılması için tankerlerin, tehlikeli yük taşıyan gemilerin ve bir kısım ticaret gemilerinin Kanal İstanbul'dan geçişe yönlendirileceği anlaşılmaktadır.

Projesi'nin ÇED Raporu hazırlanmış, ardından onaylanmış, sonuç itibariyle askıya da çıkarılmıştır.

Türkiye egemen bir devlet sıfatıyla siyasi, ticari ve ekonomik çıkarları için topraklarında kanal açma hakkına sonuna kadar sahiptir.

Bu hakkın devri beka sorununa davetiye çıkaracaktır.

Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti peçinlenecektir.



Şu anda dünyada gerek ticari ve ekonomik amaçlarla, gerekse siyasi ve askerî kaygılarla inşaatı süren pek çok kanal çalışması malumdur, mevcuttur.

Kanal İstanbul Projesi'ne husumetle direnç ve tepki gösteren CHP'nin bu gerçekleri öğrenmesi tavsiyemizdir.

Mesela İsrail Kızıldeniz'in ucundaki Eilat Limanı ile Akdeniz'deki Aşdod Limanı arasında 300 kilometrelik bir yapay kanal oluşturmak için 2014 yılında inşaatı başlayarak Süveyş Kanalı tekeli zayıflatmayı amaçlamaktadır.

İran Hürmüz Boğazı'na ek yapay bir kanal oluşturmak için 2016 yılında çalışmalara başlamış, Hazar Denizi'ni Basra Körfezi'ne bağlayacak bir kanal inşasını projelendirmiştir.

Rusya da benzer çalışmalarını halen sürdürmektedir.

Bu kapsamda Kanal İstanbul Projesi Türkiye'nin hükümlerini berati çerçevesinde okumak ve yorumlamak lazımdır.

Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şüursuz ve gayri millidir.

Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli, fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojik dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götürceği basiretle hesap edilmelidir.

Bilhassa Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ihmalî, hafife alınması pek çok badireyi ortaya çıkaracaktır.

Ülkemizin Montrö'den mülhem elde etmiş olduğu egemenlik haklarından vazgeçmesi düşünülemeyecektir.



Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sağladığı tecrübe, birikim ve kazanımlar dikkate alınarak temin edilmesi hayati önem ve değerdedir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi; 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanmış ve 9 Kasım 1936 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Sözleşmesi'nin Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemilerinin bu denizde varlık göstermelerini kısıtlayan hükümleri şüphesiz Türkiye'nin lehine, milli güvenliğe destektir.

Ayrıca, Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemilerine getirilen bu kısıtlama, bu denizin emperyalist devletler arasında rekabet ortamı haline gelmesini de engellemektedir.

Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müftürdür.

Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, daha önce Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin Türk Boğazları için getirdiği "Askersizleştirme" gibi Türkiye'nin güvenliğine yönelik zafiyetleri ve Boğazlar Komisyonu gibi egemenliğini kısıtlayıcı hükümleri ortadan kaldırmıştır.

Sözleşme'nin düzenlenme amacı; "Lozan Barış Antlaşması'nın 23. Maddesi ile ortaya konan boğazlardan özgürce geçiş ve gemilerin gidiş-gelişi ilkesini Türkiye'nin güvenliği ile kıyı devletlerinin Karadeniz'deki güvenliği çerçevesinde koruyacak bir biçimde düzenlemek" olarak ifade edilmiştir.



Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye için tehdit ve beka sorunudur.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi gereğince, gemiler boğazlardan transit geçme hakkını ücret ödmeden kullanma hakkına sahiptir.

Eğer Kanal İstanbul, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tabi olursa Türkiye hiçbir şekilde geçişlerden de ücret alamayacaktır.

Parti olarak samimi tespit ve uyarılarımızı kamuoyuna açıklamak siyasi ilke ve ahlakımızın bir gereğidir.

Demokrasi ahlakı içinde samimi eleştiriler doğaldır, olmalıdır.

Yaptırmam, yapamazsınız demek yerine muhtemel risk ve olumsuzlukları ortak akıl ve ortak iradeyle belirleyip Türkiye'nin ufkunu aydınlatmak, Türk milletinin geleceğine hizmet etmek namuslu her siyaset adamının görevidir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı da, yapacağı da budur, bu olacaktır.

Türk milletine vaat edilmiş projelere önyargılarla karşı gelmek, hiçbir öneri getirmeden baştan tepki göstermek müflis ve tükenmiş siyasetçilerin harcıdır.

Yapılanı alkışlamak, yapılacak olanları iyi niyetli düşüncelerle, yapıcı eleştirilerle desteklemek Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşanların haysiyetidir.

Milliyetçi Hareket Partisi haysiyetlidir; vatan, millet sevgisiyle ülkesinin kalkınması, büyümesi ve güçlenmesi için üzerine düşen sorumluluğu gönüllü ve yürekli şekilde yerine getirecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“TBMM’NİN 2 OCAK 2020’DE
OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI VE
GÜNDEMDEKİ LİBYA TEZKERESİ”
HAKKINDA YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA**

28 ARALIK 2019



2019 yılının bitimine sayılı gün ve saatler kalmışken geriye dönüp bakıldığında pek çok sıcak ve sarsıcı olayın yaşandığı, bunların tesir ve yankılarının ilerleyen dönemlerde artarak devam edeceği görülmektedir.

Beşeriyet telaş ve tedirginlikle huzur aramaktadır.

Çatışmalar, gerilimler, kutuplaşmalar, bölüşüm ve paylaşım mücadeleleri, güç ve hegemonya rekabetleri, siyasi ve ekonomik cepheleşmeler, asimetrik hesaplaşmalar, güvenlik sorunları, insani krizler 2019 yılına açıkça mühür vurmuş, insanlığın ufkunu perdelemiştir.

Diyebiliriz ki kaos çağının temelleri atılmıştır.

Türkiye dört bir yandan sıkıştırılan, kuşatılan, hatta stratejik alanlardan tecrit edilmeye çalışılan bir ülke görüntüsü vermektedir.

Buna karşılık Türkiye haklı ve meşru direnişle zalimlere meydan okumaktadır.

Çevremiz, mücavir bölgeler olağanüstü bir süreçten geçmektedir.

Nitekim Misak-ı Milli havzası tarihi bir eşiktedir.

Gönül ve kültür coğrafyalarımız karanlık hesapların, kanlı ve kalles senaryoların girdabındadır.

Elbette Türk vatanının güvenliği, huzuru ve istikrarı için her türlü tedbiri planlayıp devreye almak şarttır.

Kaldı ki Türkiye'yi hedef alan jeopolitik risk ve tehditlere zamanlama yanlısına düşmeden müdahale etmek kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.



Çünkü Anadolu'nun savunma hattı Misak-ı Milli coğrafyasının son sınırından başlayacak, her yeri bir pergel misali beka çemberi içine dahil edecektir.

Stratejik bir körlük, gelişmelerin seyrini okumaktan aciz bir kavrayış, komşu ülkelerdeki ağır sorunlara ilgisiz ve duysuz bir yaklaşım kötü sonuçlara, vahim gelişmelere yol açacaktır.

Mesela Libya güvenli ise Türkiye de güvenli olacaktır.

Suriye sakinse, Irak sükûnet içindeyse Türkiye'nin tehdit algılamaları zayıflayacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Mustafa Şerif takma ismiyle ve sahte pasaportla Libya'ya taşıyan olumsuzlukların ve tehlikelerin bir benzeri bugün tekraren yeşermiş ve yaygınlaşmıştır.

Doğrudur, Libya o gün vatan toprağıydı, ama bugün de milli güvenliğin kilit taşı haline gelmiştir.

27 Kasım 2019 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" imzalanmış, söz konusu Muhtıra da TBMM'de onaylanarak 26 Aralık 2019'da Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Mezkur Muhtıranın IV.Maddesi güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsamaktadır.

Buna göre Libya'dan davet ve talep olması halinde Türk askerinin bu ülkeye askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla gidebileceği anlaşılmaktadır.



Libya’da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter’in dengelenmesi ve frenlenmesi vazgeçilmez önemlidir.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir.

Ne işimiz var Libya’da diyen CHP ve zillet kafilesi sayet milli namus ve ahlaka sahiplerse aynı soruyu bu ülkede askeri faaliyette bulunan mihraklara da sormaları mecburiyettir.

Kuşkusuz ahlaki tutarlılık bunu gerektirecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek vermektedir.

Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır.

Ülke güvenliğine muhalif olanların, tarihi ve milli çıkarlarımızı teminat altına alacak tezkere kararına menfi tutum takınanların ne yapacağı, nasıl bir tavır alacağı esasen bizim meselemiz değildir.

Fitne kanalı açmakla meşgul olanların bir adım sonrasını görmekten mahrum oldukları açıktır.

Libya’ya asker gönderilmesine itiraz edenlerin, hâlihazırda 12 ülkede onurla görev yapan Mehmetçiğin taşıdığı yüksek sorumluluğu, vatan sevdasını hazmedemedikleri aşikârdır.

Bunların tek derdi taşeronu oldukları muhasım odaklara şirinlik yapmaktır.



Son olarak dün tanıtımı yapılan, Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye'nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum.

Mühendislerimizi, işçilerimizi, işadamlarımızı ve hükümeti kutluyorum.

Elektrikli Türk otomobilinin Türkiye'yi tőkezletmek için pusuya yatanların enerjilerini tüketeceđi, dizlerinin bađını çözeceđi, hayallerini kabusu çevireceđi inancındayım.

Çılgın Türklerin mucizelerine herkesin hazır olması, artık meydanın boş olmadığını idrak etmeleri de samimi tavsiyemdir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
YENİ YIL NEDENİYLE
YAYINLADIKLARI KUTLAMA
MESAJI**

31 ARALIK 2019



Acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle, kötüsüyle iyisiyle, kimi zaman umudun, kimi zaman da umutsuzluğun öne geçtiği bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Takvim yaprakları birer birer koparken ülkemizi ve milletimizi etkileyen olayların akış hızındaki yoğunluk şuurlu ve sağlıklı her insanımızın dikkatini çekmektedir.

Biten yıl içinde mühim ve müessir olayların vuku bulunduğu sarıh bir hakikattir.

Türk milleti zorluklarla ve sorunlarla kuşatılmış 2019 yılında da varlık ve birlik mücadelesini inanmışlıkla ve yüksek bir iradeyle gerçekleştirmiştir.

Milli bekamıza yönelik saldırı ve suikastlar azimle, sabırla, akılla, cesaretle ve milli dayanışmayla engellenmiştir.

Türkiye'nin zaafını kollayan, rahatını gözleyen iç ve dış odaklar 2019 yılında da boş durmamışlar, şirret faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir.

Nitekim siyasal kriz çıkarmak, kutuplaşmayı tırmandırmak, gönül ve vicdan köprülerini tahrip etmek için devreye girenlerin karanlık teşebbüs ve tezvirlerinde kaygı verici artışlar yaşanmıştır.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sistemli ve organize ispatlar, Cumhurbaşkanı'nın partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadeler 2019 yılında da sahne almıştır.

Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçulamıştır.



Bundan rahatsızlık duyan kaos bekçilerinin hem uykuları kaçmış hem de ezberleri bozulmuştur.

Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgede ve dünyada sesini yükselttikçe CHP'sinden HDP'sine, PKK'sından FETÖ'süne kadar alayı çılgına dönmüş, telaşa kapılmıştır.

Ancak korkunun ecele faydası yoktur.

Milli birlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi hamd olsun dostları sevindirip düşmanları çatlatacak boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye üzerindeki ölü toprağını kaldırmış, muazzam bir silkinişle doğrulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürüyüşe geçmiştir.

CHP bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir.

Kanal İstanbul Projesi'yle Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir.

Karanlık çevreler dikte etmiş, görevli ve hastalıklı muhalefet zihniyeti seslendirmiştir.

Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır.

2019 yılında muhalefet partileri Türkiye husumetinde birleşmiş ve zillet şemsiyesi altında buluşmuşlardır.

Yerli ve milli otomobille gururlanırken, gayri milli ve yabancıların dümen suyuna giren bir muhalefet anlayışının kök



salması ülkemiz adına büyük bir talihsizlik ve aynı zamanda demokrasi ayıbıdır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden aldıkları sonuçları gafilce yorumlayan, elde edilen cıvı mevzi kazanımlarından yanlış sonuçlar çıkararak CHP ve yedeklerinin 2019 yılında gerçek yüzleri iyice belirginleşmiştir.

Türkiye terörle mücadele ettikçe, terörün ürettiği alanlar imha edildikçe malum ve menhus çevreler rahatsız olmuşlardır.

9 Ekim 2019'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'na karşı haksız ve hayasız itirazlarıyla gündeme gelen ülkelerin aslında terörizmin değerine nasıl su taşıdıkları da gün yüzüne çıkmıştır.

Ayrıca küresel emperyalizmin ülkemizi hedef alan komplo ve kirli senaryoları hız kazanmış; Irak, Suriye, Libya, İran ve Akdeniz başlıca sorun ve istikrasızlık alanları olarak öne çıkmıştır.

Aynı zamanda 2019 yılı dünyanın pek çok yerinin karışmasına ve kaosa gömülmesine şahitlik etmiştir.

İnsanlık huzursuzluk sarmalının dibine kadar çekilmiştir.

Türkiye'yi doğrudan hedef alan derin ve tehlikeli kuşatmanın yarılması için ne gerekiyorsa yapılmış, yapılmaya da devam etmektedir.

2019 yılında Suriyeli sığınmacı meselesi daha ağırlaşmıştır.

Barış Pınarı Harekatı sonucunda güvenli bölgenin tesis edilmesiyle birlikte Suriyeli sığınmacılar yavaş da olsa ülkelerine dönmeye, terörden arındırılmış alanlarda iskan edilmeye başlamışlardır.



Ne var ki İdlip'teki vahim gelişmelerden dolayı sınırlarımıza ilave yüzbinlerce sığınmacının dayanma riski baş göstermiştir.

2019'da insani trajedilerin, terörist saldırıların, mazlumların yükselen çılgınlıklarının, vicdani krizlerin, adalet ve hukuk ihlallerin dünyayı aşılması zor olacak darboğazlara sürüklendiği açıktır.

Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır.

Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır.

Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2020 yılında Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhuriyet'in samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayım.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin yeni yılını gönülden tebrik ediyorum.

İnsanlığın susadığı barış ve huzura ulaşmasını diliyorum.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatlarıyla birlikte Kıran ve Peçe operasyonlarında görev alan kahraman asker ve polislerimizi kutluyor, hepsine teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.

Aziz şehitlerimizi hürmet ve rahmetle anıyorum.

2020 yılının muazzam ve muktedir gelişmelere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum, bütün vatandaşlarıma gönül dolusu selam ve saygılarımı iletiyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“ABD-İSRAİL ORTAKLIĞININ
HAZIRLAYIP DÜNYA KAMUOYUYLA
PAYLAŞTIĞI TEK YANLI SÖZDE
BARIŞ PLANI” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

30 OCAK 2020



Ülkemizin deprem fırtınasına maruz kaldığı, doğal felaketlerle mücadele ettiğimiz bir dönemde hem Çin'deki Koronavirüs'ünün neden olduğu tehlikeli gelişmeler hem de Ortadoğu'da yaşanan tehdit edici dayatmalar vahim boyutlara tırmanmıştır.

Bir yanda İdlib'de yoğunlaşan kanama ve kahredici insani trajedilerle birlikte Lübnan ve Libya'yı içine alan istikrarsızlıklar, diğer yanda da Siyonist/Emperyalist dayatmalarla Kudüs ve Filistin'in ilhak senaryoları ileri bir aşamaya geçmiştir.

ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır.

Zalimlerin tek yanlı kararlarıyla Filistin'in tarihi hakları ihlal edilmek şöyle dursun imhanın eşiğine kadar getirilmiş durumdadır.

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla 28 Ocak 2020 tarihinde alkışlar ve gülücükler eşliğinde açıkladığı sözde barış, gerçekte ise batış planının hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani temeli yoktur.

Mısak-ı Milli'nin yüzüncü yıldönümünde böylesi bir küstahlığın tezahürü oldukça düşündürücüdür.

“Yüzyılın Antlaşması” diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, aynı zamanda da karşı saldırı ve sabotajdır.

Oldubittilerle İsrail'in fiili hâkimiyet alanı kağıt üstünde genişletilirken Kudüs'ün ve Filistin'in hayat damarları kesilip kopartılmaktadır.



ABD-İsrail komplosunun yerleşik ve genel geçer Birleşmiş Milletler kararlarıyla uluslararası hukukun temel normlarına, herkes için bağlayıcı ilke ve esaslarına bütünüyle aykırı ve ters olduğu tartışmasız bir gerçektir.

“Barıştan Refaha” başlığıyla tazyik ve tevcih yapılan cani plan Filistinli kardeşlerimiz için ölüm, Kudüs için yıkım demektir.

Antlaşma iki taraflı bir mutabakattır.

Ne var ki Filistin, ABD-İsrail dayanışma ve dalaveresiyle tanzim edilen planı bin kez hayır diyerek reddetmektedir.

Azıl gölgesinde ve seçim kulvarında olan Trump’ın, Mart ayında seçime girecek olan Netanyahu ile eşgüdüm halinde beşeriyetin ve bölge halklarının huzur, barış ve istikrarıyla oynaması ibretlik bir alçalmadır.

Binlerce kilometre uzaklıkta Filistin’in ve Kudüs’ün kade-rine ambargo koymaya, Müslümanların kutsallarına suikasta teşebbüs eden ABD-İsrail vandallığını çok net olarak telin ediyor, lanetliyoruz.

Siyonist zorbalığın Emperyalist acımasızlıkla elele verip Filistinli kardeşlerimizin onurlu hayat tercihlerine hakareti, siyasi ve toprak bütünlüğüne hıyaneti asla kabul edilmeyecek bir düşmanlıktır.

Filistin’in tutsaklığa razı olmasını bekleyenler derin bir açmaz ve çelişki içindedir.

Kudüs’ün İsrail Devleti’nin bölünmez ve egemen başkenti olacağı kaydedilirken; Filistin’e de Doğu Kudüs’ün mevcut güvenlik bariyerlerinin doğu ve kuzey bölgelerinde bulunan kısımların reva görülmesi tam bir haydutluk ve rezilliktir.



Kaldı ki Mescid-i Aksa'nın güvenliğini sağlama rolünün İsrail'e verilmesi de akıl tutulması, ahlak buharımıdır.

ABD-İsrail işbirliğiyle servis ve beyan edilen batış planı kesinlikle yok hükmündedir, hiçbir dayanağı, hiçbir kapsayıcılığı ileri sürülemeyecektir.

Kudüs ilk kiblemiz ve ortak kaderimizdir.

İsrail'in eline bırakılması, iki devletli çözüm arayışlarının rafa kaldırılması, Mescid-i Aksa'nın kapısında İsrail'in nöbet tutması imkânsız ve iffetsiz bir hevestir.

İsrail-Filistin arasındaki kalıcı çözüm ve barışın yegâne yolu, 1967 sınırlarına riayet eden, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi süreklilik içinde bir Filistin devletinin kurulması, bunun da tanınmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre başkaca bir çözüm arayışı beyhudedir.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin batış planına ortak iradeyle tepki göstermeleri Türkiye'nin tutum ve duruşunu ihsas, ibra ve ispat etmesi bakımından muazzam değer ve önemdedir.

Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn gibi bazı ülkelerin Filistin'in ve Kudüs'ün tasfiye planına olur ve onay vermeleri işbirlikçi emelleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açığa çıkarmıştır.

Bilinmelidir ki, Kudüs inancımızın namusu, İslam'ın niğebanı, dinlerin, kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma ve kucaklaşma nirengidir.

Mescid-i Aksa Miraç Mucizesinin kutlu yadigârıdır.



İstanbul neyse Kudüs odur, Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasındaki bağ asla koparılamayacaktır.

Kudüs'ü terk etmek demek Haçlı emellerine boyun eğmek, asırlar boyunca devam eden tarihsel ve barbar hesaplara teslim olmak demektir.

Bunun da mümkünü yoktur.

Manevi emanetler Evanjelist hırslara, Siyonist ihtiraşlara, Emperyalist tuzaklara inanıyor ve iddia ediyorum ki, kurban verilmeyecektir.

İslam toplumlarının bir ve beraber olması gereken, tek ses, tek nefes halinde bulunması mecburiyet arz eden bugünkü insanlık döneminde, hakkımıza sahip çıkamazsak şerefimizi kaybedeceğimiz herkes tarafından iyi bilinmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi inancımızın haysiyet ve davasını, mazlumların varlık ve yaşam haklarını sonuna kadar müdafaaya devam edecek, bu uğurda da taviz vermeyecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“İDLİB SALDIRISIYLA” İLGİLİ
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

3 ŞUBAT 2020



Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib uzun süredir bölgesel gerilim ve çatışma ortamının ağırlık merkezlerinden birisidir.

Sınır hattımızın Suriye yakasında insani ve vicdani felaketler seriye bağlanmış, katliamlar dehşet verici bir seviyeye tırmanmıştır.

Rusya ve İran destekli Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıkmış, resmen şiddet ve cinayet makinesi haline dönüşmüştür.

4-5 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye, İran ve Rusya'nın katılımlarıyla yapılan Astana Zirvesi'nde İdlib ve çevresi "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmiş, ateşkes rejiminin tesisi için irade gösterilmiş, inisiyatif alınmıştır.

Ne var ki, zalim Esad ateşkes kararlarını her seferinde çiğnemiş, sivillere yönelik saldırılarına devam etmiştir.

Ardından 17 Eylül 2018'de yine Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen Astana Zirvesi'nde çatışan taraflara ait bütün silahların 10 Ekim'de İdlib silahsızlandırma bölgesinden çekileceği kararlaştırılmıştır.

Buna ilave olarak bu bölgedeki denetimlerin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacağı, ayrıca sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemlerin hayata geçireceği kayıt altına alınmıştır.

Bu kapsamda Türkiye bölgesel huzur ve güvenliğin inşasına hizmet amacıyla 12 adet ateşkes gözlem noktası oluşturmuştur.

Ancak ne Rusya ne de Suriye/İran; Astana zirve kararlarına, Soçi mutabakat süreçlerine riayet etmemiş, saygı duymamış, gerekli olan sağduyu ve samimiyeti göstermemiştir.



Suriye’de siyasi çözüm arayışları her seferinde çuvallamış, Cenevre görüşmelerinden de bugüne kadar makul ve müsterih bir netice çıkmamıştır.

Anlaşılmaktadır ki, Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır.

Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Rusya’nın dürüstlükten mahrum siyasi uygulamalarını ibretle ve esefle takip etmektedir.

Suriye’de istikrarın temin edilmesinden ziyade bölgesel ve tarihsel emellerine odaklanan Moskova yönetimi güvensiz ve ikiyüzlüdür.

Günlerdir Esad rejimi ile Rusya’nın İdlib’de yoğunlaşan saldırı ve tacizleri tüm gerçeklerin bir kez daha teyidinde imkan sağlamıştır.

Esad ile Putin’in tezahür eden hedeflerinin sulh, sükûnet ve suhulet olmadığı açıktır.

İdlib’de çatışmaların engellenmesi amacıyla bölgeye intikal ettirilen takviye askeri birliğimize Esad güçlerinin topçu saldırısı, nihai olarak dört kahramanımızın şehit, birisinin ağır olmak üzere dokuz kahramanımızın da yaralanması bardağı taşıran son tahrir damlasıdır.

Üstelik askerlerimizin yer alacakları alanların koordinatları muhatap ülkelerle paylaşılmasına rağmen bu saldırının yapılması sadece alçaklık ve ahlaksızlık değil, aynı zamanda düşmanlıktır.



Türkiye bu hunhar provokasyonun cevabını misliyle vermiş, azimle, inançla ve cesaretle de vermeye devam etmektedir.

Katiller döktükleri kanın bedelini şu ya da bu şekilde ödemelidir.

Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir.

Diğer yandan siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir.

İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığını meydandadır.

Bunun yanında sınırlarımıza dayanan onbinlerce sığınmacının müsebbibi Suriye ve destekçisi Rusya'dır.

Türkiye milli güç unsurlarını derhal ve devasa bir şuurla harekete geçirmeli, ateş nerede yanıyor orayı söndürmeli, fitne ve musibet nereyi kavramışsa orayı kesip atmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyareti öncesi bu saldırının vuku bulması bir başka şaibeli ve soru işareti taşıyan kuşkulu durumdur.

Rusya'nın Ukrayna ile sancılı ve sorunlu ilişkileri bilinmektedir.

Ukrayna ziyaretine İdlib'den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlu bulunduğu gözlem noktalarının ve etrafının güvenliği mutlaka temin edilmeli, Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak alınacak her milli tedbire ve becamızı muhafaza edecek her karara destek vermekle birlikte, zulmün ve zulmet kuşatmasının imanla yarılacağına yürekten inanıyoruz.

Türkiye dostluğu değerli, düşmanlığı ise tehlikeli bir ülkedir.

Barış ve huzur arayan mazlumları arkasında Türk milleti vardır.

İdlib'de oyun kuran, vahşet senaryosu yazan, stratejik hedefleri uğruna insan canına ve tarihsel mirasa kast eden kim varsa karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, İdlib'de katil Esad güçlerinin saldırısıyla şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan evlatlarımıza acil şifalar, milletimize, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Unutulmasın ki, birimiz bin olur, bir ölür bin diriliriz, çünkü biz Türk milletiyiz.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN DEVLET
BAHÇELİ'NİN,
“KKTC CUMHURBAŞKANI'NIN
SKANDAL AÇIKLAMALARINA”
YÖNELİK YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA**

8 ŞUBAT 2020



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamalar sakat zihniyetini, sancılı ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Kıbrıs Türklüğü'nün tarihsel hak ve çıkarlarını namuslu şekilde savunmak yerine, Akdeniz'de karanlık hesap yapan küresel emperyalizmin değirmenine su taşıyan ve Rumların stratejik hesaplarına hizmet eden bu şahıs milli gerçeklerden bütünüyle kopmuştur.

Aynı zamanda şehitlerimizin aziz hatıralarına cephe almış, acil çözüm diye taviz ve teslimiyetin provokatör sözcülüğüne heves etmiştir.

Nitekim Mustafa Akıncı'nın "Ankara tarafından yutulmadan" endişe duyması, "ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir.

Bu şahıs KKTC Cumhurbaşkanı olduğu 2015 yılından bu tarafa Türk milletinin hassasiyetlerini kaşımaktan, milli dayanlıkları tahriş ve tahrip etmekten vazgeçmemiş, geri durmamıştır.

Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür.

Türkiye'nin Akdeniz'de sıkıştırılmak, hatta dışlanıp egemenlik ve manevra alanlarının daraltılmak istendiği sorunlu bir dönemde KKTC Cumhurbaşkanı'nın çarpık tavrı emsalsiz işgüzarlık ve işbirlikçilik örneğidir.

1959 Zürih ve Londra Antlaşmalarından 1960'ta ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, 1974 Barış Harekâtıyla birlikte 1983'teki bağımsızlık ilanından bugüne kadar Türkiye'yi



ilzam ve isnat eden böylesi bir teslimiyetçi zihniyete yavru vatanda çok nadir tesadüf edilmiştir.

Malum olduğu üzere, Ada'da 1968 yılından itibaren başlayan taraflar arasındaki müzakerelerden hiçbir sonuç çıkmamış, mesafe alınamamıştır.

Bu kapsamda gündeme gelmemiş, müzakere masasına koyulmamış hiçbir konu başlığı kalmamıştır.

Siyasi eşitlik ve iki kesimlilik temelinde, eşit statüde iki kurucu devlete haiz yeni bir ortaklık hukukunun tesisi için yıllarca aracılı-aracısız görüşmeler yapılmış, nafile temaslar kurulmuştur.

Müzakerelerde Kıbrıs Türklüğü her zaman adil ve kalıcı bir çözümü hedeflemiş, Rum kesimi ise sürekli olarak kriz imal edip çözümsüzlüğü derinleştirmiştir.

En son, 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler'in inisiyatifiyle tezahür eden İsviçre'deki Crans-Montana görüşmeleri Rum tarafının uzlaşmaz, çelişkili ve dayatmacı duruşundan mülhem çökmüştür.

Mustafa Akıncı'nın bu gerçekleri hasıraltı edip Türkiye'yi hafife alması, hatta KKTC'nin Türkiye'ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendirmesi uyuyan bir Komünistin ayaklanarak EOKA diline tutunmasından başka manaya gelmeyecektir.

Anavatan-yavru vatan ayrımına karşı çıkan, Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini itiraf eden Akıncı ENOSİS'in yörüngesine çoktan girmiştir.



Kıbrıs Türklüğü'nü Rum planlarına zincirleyip tutsak etmek maksadıyla elinden geleni ardına koymayan Mustafa Akıncı Türkiye'ye ve Türk milletine şükran duyması gereken sırtını dönmüş, yüzünü de zalimlere çevirmişti.

Bu ayıp ve ahlaksızlığın hiçbir vicdanda, hiçbir siyasi anlayışta yeri olamayacaktır.

Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü'nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur.

Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır.

Beşparmak Dağları'na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, kutlu ceddimizin emanetleri çiğnetilmeyecektir.

Mustafa Akıncı'nın rahatsızlığı geçmeyecekse, Türklüğe kuşkulu bakışı bitmeyecekse bundan sonraki hayatına Güney Kıbrıs Kesimi'nde devam etmesi daha makul ve mantıklı bir tercih olarak önünde durmaktadır.

Kıbrıs Türklüğü'nün egemenlik haklarıyla oynayan karşısında Türk milletinin tamamını bulacaktır.

Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegâne beklentimiz ve temennimizdir.

Kıbrıs Türklüğü'nün hak ve çıkarları, varlık ve bağımsızlık değerleri uğruna hayatları boyunca mücadele eden, şehit olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş olmak üzere, bütün şehitlerimize ve ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“İDLİB'DE YAŞANAN
ALÇAK SALDIRI VE
ŞEHADETLERLE” İLGİLİ
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

28 ŞUBAT 2020



Türkiye Cumhuriyeti Devleti 27 Şubat 2020'de İdlib kiralında, katil Esad unsurlarıyla zalim işbirlikçileri tarafından alenen ve alçak bir hava saldırısına maruz kalmıştır.

Allah korkusu taşımayan, insan sevgisi tanımayan caniler Regaib Kandilimizi kana bulamışlardır.

Derinleşen İdlib krizi milli becamızı en üst düzeyde tehdit eden bir hüviyete bürünmüştür.

İdlib'de vuku bulan hunhar saldırıda 33 kahramanımız şehit olmuş, 32 kahramanımız da yaralanmıştır.

Elbette acımız çok büyüktür.

Bundan sonra hiçbir bahanenin, hiçbir sözün itibarı, iradesi ve inandırıcılığı kalmamış, bütün ezberler bitmiş ve tükenmiştir.

Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş, Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir.

Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görmektedir.

Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümenden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır.



Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir.

Nitekim İdlil'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmiştir.

Sınır kapılarının açılması da isabetli bir hamledir.

Gelişmelerin silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusu Türkiye'nin meselesi olmaktan artık çıkmış, kan döken rejim unsurlarının buldukları her yerde cezalandırılmaları Türk tarihine ve maşeri vicdana karşı ertelenemez bir sorumluluk halini almıştır.

Sonunu hazırlayan şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalı, Türk milletine silah çevirmenin, bomba atmanın sonuçlarına acı şekilde muhatap olmalıdır.

Milli güvenliğimizi temin maksadıyla bulunduğumuz alanlarda karşımıza kim çıkarsa çıksın doğduğuna pişman edilmeli, bunun gereği can pahasına yapılmalıdır.

Bugünkü oldukça hassas ve nazik dönemde, siyasi polemiklerle oyalanmak, ahlaken sorunlu tartışmalarla meşgul olmak vatanseverlikle, Türkiye sevgisiyle asla tavzih ve tevil edilemeyecektir.

Gün bir olma, beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruhda buluşma günüdür.

Kimin hangi siyaset anlayışının, hangi fikri ve ideolojik akımın mensubu olduğunun bir önemi elbette kalmamıştır.

“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” ilkesinde cesaretle kucaklaşmak mühim ve müessir bir zorunluluktur.

Bütün Türk vatandaşlarının seferberlik ruhuyla yeni bir Milli Mücadele ortak paydasında kenetlenmeleri mukadderatımıza istikamet çizecek istiklal ve istikbal meselesidir.



Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır.

Ayrıca Türkiye bir NATO müttefikidir.

Yapılan saldırılar aynı zamanda bütün NATO üyelerine yapılmıştır.

İçinden geçtiğimiz süreç herkes ve NATO üyesi her ülke için samimiyet ve iyi niyet testidir.

Türkiye şehitlerini sahip çıkararak dökülen kanları yerde bırakmayacaktır.

Muzaffer Türk milleti, Allah'ın izniyle melaneti devirecek, hainleri yerle yeksan edecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin egemenlik haklarının muhafazasıyla birlikte güvenlik ihtiyaçlarının fedakarlıkla karşılanacağına inanmakta, hükümete ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonuna kadar güvenmektedir.

Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz, aşılmaz son kaleyiz.

Yılgınlık yoktur, umutsuzluk yoktur, taviz ve teslimiyet söz konusu bile edilemeyecektir.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum.

Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum.

Şehitler hepimizindir, alınacak intikam hepimizin namusuna emanettir.

Başımız sağolsun, vatan sağolsun, zalimlere, hainlere lanet olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'NİN
105'İNCİ YILDÖNÜMÜ”
MÜNASEBETİYLE
YAYIMLADIKLARI
MESAJ**

17 MART 2020



Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden tam 105 uzun yıl geçmiştir.

Ancak milli hafızalarda ilk günkü gibi canlı, bir o kadar da güncel ve gündemdedir.

Bu kutlu zafer aynı zamanda Türk tarihinin dönüm noktası, milletler ve medeniyetler mücadelesinin hesaplaşma vesilesi, yüzleşme vetiresidir.

Çanakkale Deniz Zaferi bölgesel ve küresel gelişmelerin seyrini değiştirmekle kalmamış, dünya siyasetinin hem se-rencamını hem de akış sürecini temelden etkilemiştir.

Türk milleti yalnızca vatan savunmakla, yalnızca varlığını muhafazayla yetinmemiş, emperyalizme hala çınlayan ve izleri çıkmayan ağır bir şamar indirmiştir.

Çanakkale kınalı kuzuların destanı, arkası ve sahibi Allah olan bir milletin can ve cesaret divanıdır.

Çanakkale henüz bıyığı yeni terleyen 15'indeki kahra-manların diyarı, sırtına 215 okkalık mermiyi alıp adeta istik-lali kaldıran Seyit Ali Onbaşlıların didarıdır.

Derin sulara döşediği mayınlarla; batmaz, yenilmez, yıkılmaz denilen düşman gemilerini denizin dibine yollayan Top-haneli Yüzbaşı Hakkı'nın adıdır Çanakkale.

Gelibolu Yarımadası'nda Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan binlerce sömürgeci askerin 67 neferiyle nefesini kesip sahilde rezil eden Ezinelî Yahya Çavuş'un anısıdır Çanakkale.

Dönmeyi düşünmeyen, teslimi düşlemeyen, sancağı düşürmeyen 57. Alay'ın fazilet ve fedakârlık anıtıdır Çanakkale.



Elbette Çanakkale için ne söylense yetersiz, nasıl bir yorum yapılsa eksik kalacaktır.

Çanakkale Deniz Zaferi ve hitamında ortaya çıkan kara savaşları Türk milletinin mukadderat ve mukaddesatına olan sarsılmaz düşkünlüğünün açık seçik ifadesi, bedeli çok yüksek ispatıdır.

Milli Mücadele'nin temeli Çanakkale Deniz Zaferi'yle kazanılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin harcı bu zaferle birlikte karılmıştır.

Hiç kuşku yok ki, Çanakkale'de kudretini iman ve iradeden alan vatan sevgisi hasis, hain ve habis ellerde ölüm saçan çelik ve baruta diz çöktürmüştür.

Milli birlik ve beraberlik Çanakkale'de devleşmiş; bunun neticesinde müstevli emeller, mütehakkim hedefler, müfsit ve müşrik sömürgeciler devrilip atılmıştır.

Çanakkale Deniz Zaferi yüksek bir ruhun, yüce bir ufkun pırıltılı mükâfatıdır.

Bugün bu ruha, bu ufka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

Türk milleti ve bütün insanlık tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıyadır.

Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikârdır.

Nitekim Türkiye teyakkuza geçmiş, alarm zillerini çalmış, peşpeşe isabetli tedbirleri alarak zamanlama zafiyetine düşmemiştir.



Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum.

Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.

Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümünde birbimize kenetlenerek, kurallara harfiyen uyararak, dayanışma ve yardımlaşma vakarını harekete geçirerek melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız başlıca dileğimdir.

Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur.

Nitekim Allah bes baki hevestir.

Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır.

105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz.

Olağanüstü nitelik taşıyan bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bütün tasarruf ve adımlarını destekliyor, aziz vatandaşlarımıza sükûnet ve sabır temenni ediyorum.



Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine inanan bir milletin virüse boyun eğmesi, paniğe kapılması akla ve tarihi gerçeklere tamamıyla aykırıdır.

Bilinmelidir ki, karşımızdaki zorluğu ele ele verip güç birliği yaparak, kucaklaşma ve kaynaşma haysiyetiyle Allah'ın izniyle atlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimize, Çanakkale'de zalimlere direnen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, şanlı hatıralarını şükran ve saygıyla anıyorum.

Ayrıca Koronavirüs tedavisi gören kardeşlerime acil şifalar temennisiyle birlikte, milletime, Türk-İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur, selamet niyaz ediyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN DEVLET
BAHÇELİ'NİN,
“YENİ KORONAVİRÜS VEYA
KOVİD-19 HASTALIĞIYLA
İLGİLİ ALINAN SAĞLIK,
SOSYAL VE EKONOMİK
TEDBİRLERLE” İLGİLİ YAZILI
AÇIKLAMA**

19 MART 2020



İnsanlık tarihi yaygın savaşların, aynı zamanda salgın hastalıkların da tarihidir.

Hayvanların evcilleştirilmesi, tarım devrimi, kent hayatının tezahür etmesiyle birlikte insan vücuduna yararlı ve zararlı bakteriler dolaşıma girerek beşeriyetin varlığına doğrudan tesir etmeye başlamıştır.

Yüzyıllar içinde pek çok salgın hastalık ya belirli bir bölgeyle sınırlı kalmış ya da küresel düzeyde yayılma özelliği göstermiştir.

14'üncü yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran Kara Veba, 15'inci yüzyılda Amerika kıtasını yıkıp geçen Çiçek Hastalığı bunlardan sadece bazılarıdır.

Doğu ile batının kavşak noktasında bulunan Anadolu coğrafyası salgın hastalıklardan her devirde ziyadesiyle etkilenmiştir.

Bilim ve teknikte yaşanan gelişmeler asırlar içinde ortaya çıkan salgın hastalıkların tedavisinde insanlığa eşsiz imkân ve fırsatlar sunmuş, öldürücü virüslerin kökü böylelikle kurutulmuştur.

Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetleriyle eşzamanlı ilerleyen ve gelişen ilaç sektörü insanlığı pek çok hastalığın musibetinden korumuş, can kayıplarını doğal olarak engellemiştir.

Beşeriyet hâlihazırda dehşet saçan KOVİD-19 tehdidiyle karşı karşıyadır.

Yeni Koronavirüs hastalığı küresel bir salgın haline bürünerek aşama aşama bütün kıtalara sıçramış ve sirayet etmiştir.



Aralık 2019’da ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde görülen KOVİD-19 hastalığının günbegün dalga boyu yükselerek çok sayıda ülkeye farklı kanallardan bulaştığı ortadadır.

Gidişatın vahim tehlikesini teşhis ve tespit eden Dünya Sağlık Örgütü anında harekete geçerek 11 Mart 2020 tarihinde dünya genelinde KOVİD-19 salgınına ilan etmiştir.

Bu kapsamda çok sayıda ülke, sınırlarını hava ve karayolu trafiğine kapatmış, sosyal hayatı izole etmenin yanında önleyici sağlık tedbirlerini sert ve seri şekilde almıştır.

Dünya üzerinde KOVİD-19 hastalığına yakalanan insan sayısı 200 bine ulaşmış, ölüm vakaları da 8 bini geçmiştir.

Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020’de görülmüş, dün itibarıyla de bu sayı 191’e çıkmıştır.

Bu süreçte KOVİD-19 hastalığından dolayı iki vatandaşı-mız hayatını kaybetmiştir.

Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyor, halen tedavisi süren vatandaşlarımızın da bir an önce şifa bulmalarını niyaz ediyorum.

Türkiye hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya dikkat ve titizlikle özen göstermiştir.

Nitekim 6 Ocak 2020’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir operasyon merkezi kurulmuş, 10 Ocak 2020’de de Bilim Kurulu teşekkül ettirilerek ölümcül virüsün gelişmesi sıcak takibe alınmıştır.

Hiçbir ihmale, hiçbir gevşekliğe, hiçbir duyarsızlığa müsaade edilmemiştir.



Saęlık Bakanlıęı s¼reci m¼essir ve m¼üspet ölç¼¼de yönetmiř, kamuoyu doęru zamanda isabetle bilgilendirilmiřtir.

Devlet tüm kurum ve kurullarıyla seferber edilmiřtir.

H¼k¼met tarihi nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiřtir.

Habis vir¼s etrafımızdaki¼lkelerde ciddi kayıp ve yıkımlara yol açmıřken, Türkiye'ye gecikmeli ve sınırlı ölç¼¼lerde yayılması alınan m¼teyakkız önlemlerin sayesinde dir.

Elbette KOVID-19 hastalıęının yol açacaęı sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçlar olacaktır ve bug¼nden öngör¼lmektedir.

Ancak bu sonuçların seviyesi ve çerçevesi hakkında tam ve kesin bir hük¼m vermek içinde bulunduęumuz kırılıan, deęiřken ve zorlu süreçte neredeyse imk¼nsıza yakındır.

Sadece Türkiye deęil, b¼t¼n¼lkeler KOVID-19 hastalıęına her yön¼yle maruz ve muhataptır.

řurası açıktır ki, dünya artık eski dünya olmayacaktır.

¼lkemiz açısından önemli olan vir¼s kuřatmasını birlik ve beraberlik řuuruyla göę¼slemek, doęabilecek hasar ve zararları kademe kademe azaltmaktır.

İnsanı yařatarak devlet ve millet bekamız muhafaza edilecektir.

Kaldı ki bařka bir se¼eneęimiz de yoktur.

Derinlikli ve tesirli tedbirlerle hem panik havası s¼necek hem de tahribat zaman içinde tamir ve telafi edilecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın dün itibariyle açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi toplamda 100 milyar TL'lik bir kaynağın devreye alındığını göstermektedir.

KOVİD-19 hastalığıyla mücadelede hep bir adım önde yer alan ülkemiz ihtiyaç duyulan her teşebbüs ve girişimi tereddütsüz ifa etmektedir.

Türkiye ekonomisi için karamsar senaryo yazanlar ters köşeye yatmışlardır.

Olumsuz beklentiler bertaraf edilmiştir.

Kötümser tablo çizenler bir yanda niyetlerinin kötülüğüne diğer yanda da yalın gerçekleri kavrayamamanın cehaletine mağlup olmuşlardır.

KOVİD-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir.

Milliyetçi Hareket Partisi “Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı”nı yürekten desteklemektedir.

Aziz milletimiz metin ve müsterih olmalıdır, ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır.

Sosyal medyada provokasyon yapanlar, akılları bulanırıp korku atmosferi oluşturmaya çalışanlar virüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır.

İyi günde, kötü günde bir ve bütün olan Türk milleti, tüm dünyayı sarıp sarmalayan KOVİD-19 hastalığını Allah'ın izniyle yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel zihniyete sahiptir.



Bugünler geçecektir.

Hayat normale dönecektir.

Türkiye bugünkü karanlıktan güçlenerek çıkacaktır.

Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'muzun haricinde hiçbir açıklamaya itibar etmemek çok önemlidir.

Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün merteye evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir.

İnancım ve beklentim budur.

Türkiye'nin her yöresinde üstün bir adanmışlıkla görev yapan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve bütün sağlık personelimize güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur.

Türk milleti daha nice sorun ve sıkıntılara dayanacak kudrete haizdir.

Bir olursak, yardımlaşma ve dayanışmamızı diri tutarsak her engeli aşmamız mümkündür.

Sağlık alanında stratejik ve operasyonel başarılarımızın katlanarak büyüyeceğinden, KOVİD-19 salgınının muhakkak alt edileceğinden en ufak şüphe duymuyor, aziz milletimize sabırlı ve sağlıklı günler diliyorum.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hükümetimizi tebrik ediyorum.



Allah bizleri her türlü hastalıktan, beladan, kazadan ve dermansız dertten korusun diyorum.

Unutmayalım ki, henüz aşısı ve kesin tedavisi bulunmayan KOVİD-19 hastalığından korunmanın en gerçekçi yolu bulaşmasına mani olmaktır.

İnsan ve toplum sağlığı için yapılacak fedakârlıklar geleceğimizi de kesinlikle güvenceye alacaktır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“MERHUM BAŞBUĞUMUZ
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN
23'ÜNCÜ VEFAT YILDÖNÜMÜ”
MÜNASEBETİYLE
YAYINLADIKLARI ANMA
MESAJI**

3 NİSAN 2020



Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i vefatının 23'üncü yıldönümünde rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz.

Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğumuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yâd etmiştik.

Fakat bu yılki manevi görevimizi Koronavirüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

İnsanlık, tehdit düzeyi çok yüksek, aynı zamanda da görünmeyen bir felaketle kesintisiz ve kıyasıya boğuşmaktadır.

Dünya ayaktadır, alarm zilleri her ülkede çalmaktadır.

KOVID-19 hastalığı bulaşıcı özelliğinden dolayı tehlike saçmakta, kıtalara, ülkelere, insan bedenlerine sıçrayıp sirayet etmektedir.

Ülkemizde alınan tedbirler muhtevasında, sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin tesis ve temini maksadıyla toplumsal akışkanlık en az düzeye çekilmiştir.

Bu itibarla Anıtmezar'da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını peşinen berhava ve bertaraf amacıyla anma programımızı mecburen iptal zarureti doğmuştur.

Ancak merhum Türkeş Bey'i her fırsatta hayırla ve hürmetle anmak, Fatihalarımızla hatırlamak hepimiz için manevi bir vecibedir.

Türkeş Bey, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen dirayet ve şahsiyet timsaliydi.



Sahip olduđu meziyetlerle, savunduđu deęerlerle siyaset ve devlet hayatımızda müstesna bir yer tutmuştur.

Her şeyden önce bir dava insanı; ilkelerine, ülkelerine ve ülkesine meftun bir mücadele şuuruydu.

Türkiye'nin en zorlu dönemlerinde tarihin doğru tarafında duran, milli ve manevi emanetleri rehber edinen, taviz ve teslimiyete kapalı duran bir fitrata haizdi.

Tıpkı bugünlerde benzerlerine şahit olduğumuz üzere, yaşarken kuyusunu kazanlar, siyasi cambazlık yapanlar, arkadan konuşanlar, fitne imal edenler, vefatından sonra gecikmeyle de olsa hakkını teslim etmişler, değerini anlayıp anlatmaya başlamışlardır.

Özellikle bilinmesini arzu ederim ki, merhum Türkeş Bey'in yaktığı meşale sönmeyecek, yaptığı zamanlar üstü çağırısı asla silinmeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi bugün dünden daha güçlü, daha gelişmiştir.

Bu ilerleyiş ve serpilme hali aynı zamanda kutlu mazimizin bereketi, fedakar gazilerimizin ve şehitlerimizin marifetidir.

Fikriyatımız ve siyasi mücadelemiz aziz milletimizde ve mazlum gönüllerde hamd olsun karşılık bulmuştur.

Ne mutlu bizlere ki, partimizin kurulduğu 1969'dan itibaren elde ettiğimiz birikim ve tecrübeler bugünlerde geleceğin Türk asırlarının inşa ve ihya müjdesi haline gelmiştir.

İnancım ve ümidim odur ki, Türkiye'miz maruz kaldığı KOVİD-19 salgınına birlik ve beraberlik ruhuyla direnecek,



Allah'ın izniyle geçmişten çok daha mamur, müreffeh ve muzaffer bir hale nihayetinde ulaşacaktır.

Korkuya prim vermeden, telaşa müsaade etmeden, sabrı, sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmadan, daha da mühimi imanla çarpan yüreklerle zor günleri aşacağız, aydınlık geleceğin şafağında buluşacağız.

Sağlam irademizi, sarsılmaz iyimserliğimizi inançla koruyup, iradeyle yoğurup alınan tedbirlere tevekkül içinde riayet etmek, devlet-millet dayanışmasına en üst düzeyde destek vermek herkes açısından milli bir sorumluluktur.

Bu sorumluluğumuza bağlı kaldığımız müddetçe, fert fert umutlarımızı diri tuttuğumuz sürece hiçbir musibetin tesiri mücadelemize engel çıkaramayacak, milli varlığımıza zarar veremeyecektir.

Aziz milletim metin ve müsterih olsun, Türk devleti muvaffakiyetle her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedirdir.

Nitekim kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan merhum Başbuğumuzun duruşu da buydu, gayesi ve gayreti de bu şekildeydi.

Vefatının 23'üncü yıldönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, vatan ve ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum.

Mekanları cennet, ruhları şad olsun diliyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“KOVİD-19 SALGININA KARŞI
ALINAN TEDBİRLER VE BU
KAPSAMDAKİ SİYASİ
GELİŞMELER” HAKKINDA YAPMIŞ
OLDUKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

20 NİSAN 2020



Zaman çizelgesinde araç haline gelen, birinin sonlanıp diğerinin başladığını gösteren tarihler insanlığın devir aşamalarına, dönüm noktalarına işaret etmektedir.

Dünya bu çerçevede bambaşka ve nevezuhur bir dönemin içinden geçmektedir.

Yeni tip Koronavirüs bütün ezberleri bozmakla kalmamış, öncelik sıralamalarını değiştirmiş, sosyal dengeleri temelinden sarsmıştır.

Yeni bir dünya tablosunun resmi çizilirken, yeni tarz siyaset ve sosyal ilişkiler ağının remzi şekillenmeye başlamıştır.

Küresel salgın tüm ülkeleri her cepheden vurmak şöyle dursun, adeta işgal ve istila etmiştir.

Tehdit büyük, tehlike her yerdedir.

Hiçbir yer güvenli değildir.

Beşeriyet görünmez bir düşmanın her zeminde görülen ve acıklı şekilde hissedilen sonuçlarıyla boğuşmaktadır.

Salgına hazırlıksız yakalanan, hatta salgının boyutlarını basite ve hafife alan ülkelerin maruz kaldıkları travma ve kayıplar ağır düzeylere yükselmiştir.

ABD ve Avrupa ülkelerinin bulanık ve bunalımlı hali buna en açık delildir.

KOVİD-19 hastalığının etkilerini en aza çekebilmek amacıyla ihtiyaç olan küresel dayanışma ve işbirliği maalesef yeni tartışmalarla sekteye uğramaktadır.



Böylesine ağır sorunlu bir dönemde siyasi kaygılarla hareket etmek, fuzuli meselelerden dolayı polemik üretmek bir defa insan haysiyetine, insanlık değerlerine kategorik saygısızlıktır.

ABD ile Dünya Sağlık Örgütü arasında baş gösteren anlaşmazlıklar, tırmanan görüş ayrılıkları, kutuplaşmayı tahrik ve teşvik eden söz düelloları hem sakıncalı hem de sorumsuzluktur.

Ayrıca Çin'in laboratuvar çalışmalarıyla yeni tip Koronavirüs'ü yerküreye yaydığı iddiaları ve isnatları çok sık dillendirilmeye başlanmıştır.

Yarasadan bulaşan virüs üzerinde oynamalar ve eklemeler yapıldığı bazı bilim insanları tarafından da ileri sürülmüştür.

Bu kapsamda ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarından bakiye kalan gerilim bir kez daha canlanmaya, karşılıklı restleşmeye kadar uzanmıştır.

ABD'nin bedel ödetmekten bahsetmesi, karşılıklı atışmalarla yükselen tansiyon önümüzde karmaşık ve kaotik bir dönemin varlığına şimdiden delalettir.

Üçüncü Dünya Savaşı'na vurgu yapılması, bu çerçevede simülasyon çalışmalarının kamuoyuna yansımaları büyük bir açmaz ve tehdittir.

Elbette yeni tip Koronavirüs'ün laboratuvar faaliyetleriyle üretildiğine dair bugüne kadar ulaşılmış ve herkesi ikna edecek bir kanıt henüz tespit edilmiş değildir.

Şayet virüs Çin'in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir.



En iyimser ihtimalle ABD'nin KOVİD-19 salgınındaki başarısız ve basiretsiz mücadele sürecini karartmak ve üzerini kapatmak amacıyla Çin'i hedef aldığı, dikkatleri başka bir yöne çekmeyi hedeflediği düşünülebilecektir.

Çin'in aleyhine iddialar doğru çıkarsa, dünyanın topyekûn yeni bir cepheleşmenin, kanlı bir hesaplaşmanın içine düşmesi kaçınılmaz olabilecektir.

Büyük krizlerin çözümü, bir o kadar büyük yardımlaşma ve dayanışma kampanyalarının tesis ve tezahürüne bağlı olduğu kuşkusuzdur.

Şu ana kadar insanlık bu fazilet ve ferasetle temellenmiş küresel duruşu arzu edilen seviyelerde ifa, icra ve ibra edememiştir.

Virüs krizi turnusol kâğıdı işlevi görerek gelişmiş pek çok ülkenin zaaf ve zayıflıklarını birer birer açığa ve ortaya çıkarmıştır.

Aynı zamanda maskeleri indirmiş, gerçek ve karanlık yüzleri deşifre etmiştir.

İnsan onurunun çığnendiği, zulmün hâkimiyet kurduğu bir dönemde, virüs herkesi şaşkına çevirmiş, deyim yerindeyse ters köşeye yatırmış, yetersizlik ve eksikliklerle yüzleştirmiştir.

Dünya genelinde KOVİD-19 vakası 2 milyon 300 bine yaklaşmıştır.

Virüse bağlı olarak hayatını kaybeden insan sayısı da 153 bini bulmuştur.

Karşımızda dehşet verici, insan bekasını tehdit eden büyük bir musibet bulunmaktadır.



Bu musibeti en başından itibaren dikkate ve ciddiye alan, bununla birlikte lazım gelen önlemleri gecikmeye mahal vermeden devreye sokan ülkelerin virüsün yayılma hızını en azından kontrol edilebilir seviyelerde tutabildiği açıktır.

Türkiye yeni tip Koronavirüsle her cephede mücadele etmektedir.

Kara propagandaların tedavülüne, karanlık oyunların tertibine rağmen, ülkemiz virüse karşı muazzam bir inanç ve iradeyle direnmektedir.

Elbette bundan rahatsız ve memnuniyetsiz halde bulunan köksüzlerin varlığı gözümüzden kaçmamaktadır.

Hastalığın yayılması, hükümetin zora girmesi, Türkiye'nin tökezlemesi için tüm imkânlarıyla seferber olan, adeta ayın turuna çıkan içimizdeki habis emelli kimliksiz ve kötürümlerin neye ve kime hizmet ettiklerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir.

Bunların ipliği pazara çıkmış, foyaları ortaya dökülmüştür.

CHP sisli ve kirli bir pusuya yatmış, devamlı Türkiye'yi kötülemektedir.

Öylesine ahlaki ve vicdani ölçülerini kaybetmiş bir muhalefet anlayışı vardır ki, hastalıktan siyasi rant ve nema elde etmenin merak ve peşine düşmüştür.

CHP'nin, İP'in, HDP'nin ve diğer şer ortaklarının kötü niyet ve nefreti artık gizlenemeyecek boyutlardadır.

KOVID-19'a karşı hükümet bütün imkân ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı'nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır.



Eften püften meseleleri gündemine alıp sürekli iftira ve itham yarışına giren Kılıçdaroğlu'nun durumu perişanlıktır.

Kaldı ki CHP virüsün hizasında siyasi hesap içindedir.

Ahı gidip vahı kalmış İP'in, terörün siyasi kurye ve kuklası olan HDP'nin CHP'den farklı bir amaç ve özlem taşımadığı da maşeri vicdanın malumudur.

TBMM'de geçen hafta kabul edilen İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi esnasında CHP'nin ve çıkar ittifa-kının suçlamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve hüsrani göstermesi bakımından ibretlik olmuştur.

FETÖ'cülerin ve PKK'lıların İnfaz Düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir.

100.yıldönümünü kutlayacağımız TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmek için sıraya girenlerin, Türk milletine ve Türkiye'ye ihanet edenleri cezaevinden çıkarmak için gece gündüz demeden çabalamaları rezaletin ve melanetin daniskasıdır.

Teröristlerle güç ve gelecek birliğine heveslenenlerin şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin kapısında soluğu alacak olmaları tenkit edilmesi gereken bir tenakuzdur.

CHP zavallı bir haldedir.

KOVİD-19 hastalığıyla mücadele kapsamında TBMM'nin çalışmalarına ara vermesi CHP ve diğer yedekleri tarafından eleştirilmiş ve yanlış bulunmuştur.

Halbuki CHP, İnfaz Düzenlemesi Kanunu görüşmelerinin son etabında kullanılan 51 red oyunun içinde 18 milletvekiliyle yerini almıştır.



TBMM’de 139 milletvekili olan CHP’nin 18 milletvekiliyle, 37 milletvekili olan İP’in 8 milletvekiliyle, 61 milletvekili olan HDP’nin 24 milletvekiliyle tercihlerini göstermesi, sonra da çıkıp TBMM’nin çalışmalarına ara vermesini eleştirmeleri ya zeka noksanlığı ya da siyasi koma halidir.

CHP Genel Başkanı’nın telekonferansla konuşması kolaydır.

Eğer TBMM’nin çalışmasını istiyorsa buna uyacak ve gereğini yapacak en başta kendisidir.

Sözlerinin eylemleriyle çatıştığı ve ters düştüğü ayan beryan belli olan CHP ve diğer zillet ortaklarının acıklı ve dağınık siyasetleri milletimiz tarafından not edilmiştir.

Çok şükür Cumhuri İttifakı alayının oyununu bir kez daha bozmuştur.

Sağlam irade, vatansever, millete hizmetle dolup taşan sağduyulu ve köklü siyaset Türkiye’nin önünü aydınlatmaktadır.

CHP, KOVİD-19’a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de, mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.

Türkiye virüs krizinde pro-aktif davranmıştır.

Nitekim hastalığın yayılmaya ve yeşermeye başladığı ilk andan itibaren tehlike fark edilmiş, her ihtimal hesaba katılarak tedbirler kademe kademe alınmıştır.

Fırsatçı CHP yine çuvallamış, yine duvara toslamıştır.

31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs kısa zaman içinde coğrafyalara dalga dalga bulaşırken, 6



Ocak 2020’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde operasyon merkezi kurulmuş, 10 Ocak 2020’de de Bilim Kurulu oluşturulmuştur.

Bu sayede Türkiye diğer ülkelerden avantajlı ve pozitif şekilde ayrılmıştır.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı virüse karşı tezahür eden devasa ve disiplinli mücadelenin ruhunu teşkil etmiştir.

Batı’da maske bulunamazken, dahası bu konuda ülkeler arasında haksız ve hasmane rekabet oluşmuşken, ülkemiz ücretsiz maske dağıtımıyla öne çıkmıştır.

Türkiye tanı ve tedavi hizmetleriyle dünyayı kendisine hayran bırakmıştır.

Sağlık diplomasisi ve yumuşak güç kapsamında 30’a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımıyla müşfik ve merhametli yüzümüz gösterilmiştir.

Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır.

İlk defa tecrübe edilen böylesi bir felaket karşısında seri ve süratli kararlar alınarak karmaşaya, kaosa ve gecikmeye asla müsaade edilmemiştir.

Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ne kadar isabetli bir tercih olduğu taraflı-tarafsız herkesin üzerinde fikir birliği yaptığı bir gerçek olarak hafızalara kaydedilmiştir.

Yeni hükümet sisteminin kazanım ve kadrolarının marifetiyle, doğan veya doğması muhtemel her soruna tereddüde kapılmadan müdahil olunmuştur.



Salgın dönemi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rüştünü ispat etmesini, kuşku ve soru işaretlerinin giderilmesini de takviye ve temin etmiştir.

Devlet-millet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik duygusu iyice yerleşmiş ve köklemiştir.

“Ben Yok, Biz Varız”, “Biz Bize Yeteriz”, “Hep Birlikte Türkiye’yiz”, “Birlikte Başaracağız” ifadeleri milli vicdanda saklı duran kolektif bilinci kuvveden fiile çıkarmıştır.

ABD’de yaşlı bakım evleri adeta toplu mezarlığa dönerken, ülkemizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları yardımışmanın muhteşem örneklerini vermişler, bereketin büyüklerle olduğunu teyit etmişlerdir.

30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasaklarına ve kısıtlayıcı diğer tedbirlere vatandaşlarımızın istekle katılmaları ve kurallara riayetleri mücadeleyi güçlendirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi, şuurlu, ümit verici tutumu; Sağlık Bakanımızın dürüst ve güvenilir mizacı; sağlık çalışanlarımızın ve İçişleri Bakanımızla birlikte güvenlik güçlerimizin fedakâr gayretleri; aziz vatandaşlarımızın dua ve destekleri KOVİD-19’a karşı sur çekmiş, hastalığın yayılma hızını frenlemiştir.

Filyasyon yöntemi ve oluşturulan algoritmayla hastalığın yayılma hızı hamd olsun kontrol altına alınmaya başlanmıştır.

Ülkemiz sosyal devlet alanında, sosyal yardım ve sosyal güvenlik klasmanında gıpta edilecek adımlar atmış, atmaya da devam etmektedir.



Türkiye ekonomisi her türlü risk ve menfi gelişmelere karşı dayanıklı ve temkinli hale getirilmiştir.

Kriz seviciler alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sükûtu hayale uğrayacaklardır.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır.

Bugün ülkemizde hiç kimse aç ve açıkta bırakılmayacaktır.

Türk devleti dar gelirli vatandaşlarımızın yanındadır.

Günlük ve yevmiye usulüyle çalışan her insanımıza destek verilmektedir.

Esnaflarımızın, çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin, üreten ve fabrikalarından duman tüttüren her girişimcimizin muhatap oldukları zorluklar elbirliğiyle, güç birliğiyle ve tam bir inanmışlıkla telafi edilecektir.

Konu insan sağlığı, insan canıdır.

Sağlık elden gittikten, hayatın ışığı söndükten sonra hiçbir şeyin anlamı ve değeri olmayacaktır.

Hz.Mevlana'nın dediği gibi, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında da nice güneşler vardır."

Bugünlerde uygulamaya koyulan tedbirlere harfiyen uymak, biraz daha sabretmek hasretini çektiğimiz mutlu ve huzurlu günlere kavuşmamıza imkan sağlayacaktır.

İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.



KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Fedakârca, kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik görevlilerimize şükran duygularıyla birlikte takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Allah'ın izniyle virüsten kurtuluş savaşını da kazanacağımıza büyük bir inançla güveniyor, muhterem vatandaşlarımıza ve aziz milletimize en derin selam ve hürmetlerimi sunuyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“TBMM’NİN AÇILIŞININ
100.YILDÖNÜMÜ VE
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI”
MÜNASEBETİYLE YAYINLAMIŞ
OLDUKLARI MESAJ**

22 NİSAN 2020



Türk tarihinin müstesna olduğu kadar mühim, müessir olduğu kadar da mümtaz bir yıldönümünü müftehir bir vicdanla karşılasak da müteessir duygularla anıyor ve kutluyoruz.

Müteessiriz, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam yüz yıl sonra insan ve toplum sağlığını vahim derecede tehdit eden bir virüs musibetine karşı topyekûn mücadele ve mukabele ediyoruz.

Bu şartlar muhtevasında, hem ülkemiz hem de bütün dünya yeni tip Koronavirüs'ün tesir ve tevzi alanını daraltmak, aynı şekilde salgının kesif saldırısını durdurmak için adeta teyakkuz halindedir.

Devlet-millet kenetlenmesiyle, Cumhur İttifakı'nın yüksek karar ve inancıyla bulaşıcı hastalığın önü kesilmeye, ömrü kısaltılmaya çalışılmaktadır.

Bu kapsamda çok şükür kayda ve takdire değer sonuçlara ulaşılmaktadır.

İçinden geçtiğimiz hassas ve kırılgan dönem gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzüncü yaşını coşku seli, heyecan dalgası ve yoğun katılım eşliğinde ifa ve ifade edememenin burukluğu da herkesin malumu, hepimizin ana mevzusudur.

Yine de gururumuz tarifsizdir.

Büyük Millet Meclisi bozkırın orta yerinden geleceğe açılan millet şaheseri, kara bulutların, kahredici buhranların arasından sivrilip pırıl pırıl parlayan bağımsızlık ve demokrasi şahikasıdır.



23 Nisan 1920'de Ankara'nın Ulus semtinin meskûn taş binasında, geçmiş geleceğe bağlanmış, milli kader milliyetçi kararlarla bütünleşmiş, egemenlik emin ve ebedi sahibiyle birleşmiştir.

İlk Meclis aziz Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, daha da önceliklisi Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olmuş, kurtuluş ve kuruluş umutlarının meşruiyet ve mefkûre hüviyetiyle bayraklaşmıştır.

Mekteplerden getirilen sıraların üzerinde Türk istikbalinin rotası çizilmiştir.

İsli gaz lambalarının altında zaferle perçinlenmiş günlerin siyasi ve stratejik hazırlıkları milli haznede mahfuz duran imanla pekiştirilmiştir.

Kıt imkânlarla kutlu bir iradenin tezahürü; yokluk ve yıkım safhasından, hayat ve varlık sahasına geçişin teşkilatlı, temkinli ve tedarikli hedefleri imanla, irfanla, itimatla temin edilmiştir.

Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesi ve mukaddemesidir.

Aynı zamanda milli beka haklarımızın, milli istiklal özlemlerimizin kararlılıkla ve kahramanca müdafaa edildiği tarih kürsüsü, millet eseri, demokrasi beşiğidir.

İlk Meclis'in manevi harcı dualarla, salavatlarla, Kuran-ı Kerim tilavetleriyle, ihlaslı ve milli gönüllerle karılmıştır.

Bir Cuma günü, kurbanlar kesilerek, yüksek katılım eşliğinde ve büyük ümitler bağlanarak Türk milletinin zalimlere teslim olmayacağı, tarih sahnesinden çekilmeyeceği hem asrın idrakine söylenmiş, hem de yedi düvele ilan edilmiştir.



İlk Meclis'in muhterem mebusları değişik fikir ve düşünce mecralarından, farklı farklı sosyal ve siyasi muhitlerden doğup gelseler de hepsi vatanseverlik ortak paydasında buluşmuş, düşman karşısında hepsinin seda ve sevdası bir ve aynı olmuştur.

Nitekim İlk Meclis tarihi özellikleri ihtiva eden vatan ve vicdan görevini layüsel şekilde değil layık-i veçhileyle yerine getirmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi;

Ordular kurup yöneten kudretli ve kumandan bir Meclis'tir.

Savaşlar kazanan muhkem ve muzaffer bir Meclis'tir.

Siyaset üreten, hedefler belirleyen, müzakere ve mutabakatla kanunlar yapan hür ve demokratik bir Meclis'tir.

Memleket ve millet davasını her şeyin önünde ve üstünde gören iradeli ve inançlı bir Meclis'tir.

Hiç kuşku yok ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır önce hem de 15 Temmuz'da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen Gazi bir Meclis'tir.

Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir.

Kurucu kahramanlar, en çetin anların vaziyet ve vahame-tine takılmadan meşruluk ve hukukilik arayışından taviz vermemişlerdir.

Atılan her adım, alınan her karar, tayin ve tespit edilen her amaç aziz milletimizin irade keyfiyetine dayanmış, temsil kemiyetiyle taçlanmıştır.



Gazi Meclis Türk milletinin muazzam bir başarısı, şame-ti her seferinde yerle bir eden şahadet bilincinin emanettir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hadim ve hakim döneminin resmen başlamasıyla TBMM daha da güçlenip asli ve temel fonksiyonlarına tam manasıyla odaklanmıştır.

Bu yalın gerçeği göremeyen, görmek istemeyen müflis si-yasi tacirlerin yalan ve iftiralari milletimizin sinasinden dön-meye mahkum ve mecburdur.

TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmek için kuyruğa gi-renlerin demokrasiden bahsetmesi, fitneye beden olmaları, bölücü mihraklarla emel birlikteliğine heves etmeleri hazin verici bir çarpıklıktır.

23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da li-derlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yo-rum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.

Sözde tutuklu ve mahkûm gazetecileri bile aldatan, İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kulla-nan Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir.

Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılma-mız Kılıçdaroğlu'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir.

Ondan duyacak ve öğrenecek hiçbir şey de olamayacaktır.

Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her millet-vekilinin 23 Nisan'da Meclis'te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle birlikte yürüyen, Türkiye'yi uçuruma çekmek, so-



kakları karıştırmak için olmadık ve görülmedik provokasyonlara kalkışanların duruş ve seslenişleri değersiz, mesnetsiz ve meymenetsizdir.

Meclisimiz devlet kurma ehliyet ve kabiliyetine sahiptir.

Meclisimiz kurtuluş yıllarının milli aklı, manevi azmi, maaşeri ahlakıdır.

Türkiye Cumhuriyeti bugünkü gelişmişlik seviyesine ulaşmışsa, bunun şeref payesi mensubu olmaktan, çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğumuz TBMM'nindir.

Kaldı ki tam bir asır evvel büyük bir inanmışlıkla, gıpta edilecek bir irade eşliğinde ve/fakat olağanüstü bir ortamda kurulmuştur.

Bu sayede, milli nitelikli muazzam bir diriliş mücadelesinin sayfaları hem aralanmaya, hem de nice şehit kanlarıyla, nice fedakârlıklarla yazılmaya başlanmıştır.

Şu ibret verici benzerliğe bakınız ki, yüz yıl önce vatanımız ve mücavir coğrafyalar dehşet ve kasvet örtüsüyle sarılmış, bu nedenle olağanüstü bir sürecin içine hapsolmuşken, bugün de aynı belirtiler görülmektedir.

Bu defa düşman görünmez niteliktedir. Ve hastalık yaymaktadır.

Alınmış etkili tedbirlere aynen dikkat ve riayet ederek, sosyal mesafeyi koruyarak, evlerimizde huzur içinde bekleyerek, dahası birlik ve beraberlik içinde bu ağır ve sancılı günleri Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz.

Türk milleti bir asır önce görünen düşmanlara karşı ayağa kalkmış, şimdi de görünmez bir düşmana karşı bilenmiş ve harekete çöktan geçmiştir.



Ayrıca sevgili çocuklarımızın bayramlarını yürekten kutluyor, her birinin çakmak çakmak parlayan güzel gözlerinden öpüyorum.

Bugünlerde sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşamaları gerekiyorsa da, daha pek çok bayramı doyusuya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak suretle geleceğinden tereddüt ve şüphe duymuyorum.

İstikbalimizin güvenceleri sevgili çocuklarımızı hasretle bağrıma basıyor, bayramlarını kutluyorum.

Manevi ikram ve bereketiyle müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerife'mizin şimdiden mübarek olmasını, Türk milletine ve Türk-İslam dünyasına hayır, huzur, sükûnet ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum.

Ramazan Bayramı'nda kucaklaşma ümidiyle birlikte, salgının en aza çekilerek hayatın normale dönmeye başlaması yürekten temennimdir.

Ayrıca TBMM'nin İlk Başkanı, İlk Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Aziz Atatürk'e, Türk milletinin mukaddesat hazinesinde bulunan tüm kahramanlarımıza, İlk Meclis'in fazilet timsali saygıdeğer üyelerine, kanlarıyla toprağa vatan mührü vuran bütün şehitlerimize şükran ve minnet hislerimle Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“KOVİD-19 SALGININA KARŞI
ALINAN TEDBİRLER, CHP'NİN
TAHRİKLERİ, DİYANET
İŞLERİ BAŞKANI'NA YÖNELİK
SALDIRILARLA” İLGİLİ YAPMIŞ
OLDUKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

28 NİSAN 2020



İnsanlığın sađlığını ve varlığını direkt hedef alan çok tehlikeli bir salgın bütün ülkeleri meşgul etmenin yanında ağır bir mesele olarak gündemdeki sıcaklığını korumaktadır.

Yeni tip Koronavirüs'e karşı verilen mücadelenin sorumluluđu ve sonuçları siyasetten ekonomiye, sosyal hayattan milletler ve devletler arası ilişkilere kadar pek çok alanda derin izler bırakması, farklı bir dünyanın kapılarını aralaması kuvvetle muhtemeldir.

Kaldı ki geleceđe dair yapılan öngörüler ve öncü değerlendirmeler buna işaret etmektedir.

İnsanlık tarihinde bu denli yaygın ve yoğun bir hastalık vakasına bugüne kadar da rastlanmamıştır.

Türkiye, KOVID-19 hastalığının bulaşıcılığını önlemek, bu dönemi tatsız ve talihsiz bir fasıl olarak geride bırakmak için müttehit ve müttefik halde mücadelesini sürdürmektedir.

Hakikaten ülkemiz salgına yönelik muazzam bir direnç ve duruş göstermektedir.

Vatan ve vicdan hassasiyetini kaybetmemiş her Türk vatandaşısı bu gerçeđi bihakkın teslim ve teyit edecektir.

Devlet-millet dayanışması aktif ve atılgan, alınan tedbirler doğru ve düzgün, atılan adımlar isabetli ve iradeli, açıklanan kararlar yerli ve yerindedir.

Aynı şekilde hükümet basiretli ve başarılıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, seferberlik ruhuyla hem ülke içinde hem de ülke dışında yerleşik tüm vatandaşlarımıza anında yardım elini uzatırken merhametli ve müşfik yüzünü zorda kalan her ülkeye çevirecek kadar da duyarlı ve dirayetlidir.



Olağanüstü bir krizin nasıl yönetileceği, KOVİD-19 kuşatmasının nasıl ve hangi stratejik mülahazalarla yarılacağı elbette vatanseverlik duygusuyla ve millete hizmet aşkıyla ispatlanmaktadır.

Hamd olsun, Türkiye sağlam ve milli iradeyle, cumhurun muazzam istikbal azmi ve kararlılığıyla serpilip sivrilmektedir.

KOVİD-19 salgını hemen hemen bütün ülkelerin zaaf ve zayıflıklarını açığa çıkarmış, aynı zamanda temeli sağlam olmayan kırılğan haletleriyle çakırtmıştır.

Ülkemizde ise sağlık, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere her alanda tarihi ve tesirli önlemler alınmış; salgına karşı muhkem, muteber ve müteyakkız ölçülerde direniş sergilenmiştir.

Bizim bundan iftihar etmemiz kadar doğal bir şey de olmayacaktır.

Ancak Türkiye'nin salgına yenilmesini, acıklı ve aciz durumlara düşmesini bekleyen, dileyen, hatta bu maksatla inceden incede faaliyette bulunan çevrelerin varlığı da esef ve hayret verici seviyelerdedir.

Bilhassa pek çok ülkeye yapılan tıbbi malzeme yardımlarını hazmedemeyenlerin işgüzar ve işbirlikçi tavırları ibretlik düzeylerde.

Sağlık alt yapımızın güçlü, bu alandaki yönetim anlayışının güven verici olması bazı gafilleri rahatsızlığa ve huzursuzluğa sevk etmektedir.

Türk milletine ve Türkiye'ye muhabbet ve bağlılıklarını kaybetmiş zavallıların harmanda dene sayma, karanlıktan taş



atma, samanlıkta iğne arama gayretleri traji komik bir tabloun ana tonları olarak dikkat çekmektedir.

Tahakkuku asla mümkün olmayan bir hayalin peşinde koşan müflis ve münafık siyaset temsilcileri, köhneliklerine aldırmadan Türkiye'yi kötü göstermenin derdindedir.

Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte siyasi ve ideolojik ak-raba grupları böylesi bir çarpıklığın pençesindedir.

Türkiye'nin çarpıcı ve çapı geniş imrenilecek mücadelesini ahlaken tahlil etmeden arsızca tenkide heveslenenler yanlışa gömülmekle kalmamışlar, Türk milletinin telinine mahkûm ol-muşlardır.

KOVID-19 salgınının ateşi düşürülmesi ve hayatın normalleşmesi için sokağa çıkma sınırlandırmasından, diğer zecri ön-lemlere kadar yapılan ve yapılması planlanan her siyasi girişim değerli ve dengelidir.

Ne var ki, Türkiye'nin salgınla başa çıkmak amacıyla siste-matik ve stratejik imkanlarının kademe kademe devreye alın-masına dudak bükenlerin, dahası karalamak niyetinde olanla-rın kavga ve kaos çağrıları zillet ve ziyana açık davetiyedir.

CHP zihniyeti yapılanı yıkmak, hakikati çiğnemek, var olanı yok etmek üzerine kurduğu muhalefet anlayışıyla tam bir ga-rabet ve hezimete dümen kırmıştır.

Aziz Atatürk'ün partisi Türkiye'ye dış bileyen, Türk milleti-ne dirsek çeviren ayıplı ve ahlaksız bir siyasetin uçurum dibine yuvarlanmıştır.

Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi istismar ede-rek, Aleviliği bir din gibi göstermeye, bu şekilde takdim ve



tarife kalkışan ucuz CHP zihniyeti milletimizin sinir uçlarıyla, inançlarımızın hassasiyetleriyle oynayacak kadar şuur kaybına uğramıştır.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden başka her işe burnunu sokarak, her şeye karışarak, her telden calarak zehirli emellerini birer birer tedavüle sokmaktadır.

Alevilik; İslam diniyle mündemiç bir değer, bununla birlikte kültürel yaşayış ve yorum mirasıdır.

Bunun aksini iddia etmek şöyle dursun, imasını dahi yapmak yüce dinimize hakaret ve hıyanettir.

Alevi de bizim Sünni de bizimidir. Cami de bizim Cemevi de bizimidir.

Ayrımcılık yapanlar asırlar geçse de Yezid'in safından hala ve henüz çıkmayanlardır.

Bugünkü hassas ve nazik dönemde CHP'nin kasti ve bir hedefe matuf provokasyonları Türkiye düşmanlarına, İslam karşıtı cephede biriken müptezellere verilmiş kozdur, açık çektir.

CHP'nin PKK'yla olan işbirliği ortadadır.

CHP'nin FETÖ'ye sempatisi gizli ve saklı değildir.

Diyanet İşleri Başkanı'nın geçen haftaki Cuma Hutbesi'nde dini akidelerimize muvafık şekilde paylaştığı vaazına başta CHP zihniyeti olmak üzere, Ankara ve İzmir Barolarının izansız, insafsız ve itibarsız tepkileri hayasızlığın siyaset ve hukuk kılıfına bürünmesi olarak görülmelidir.

İslamofibi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur.



Elbette herkesin inanç, ifade, yaşayış ve tercih özgürlüğüne saygı duyulmalıdır.

Fakat hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir.

Müslüman Türk milleti çok şükür çağlar öncesinden yükselen, zamanlar üstü ve evrensel mesajlar içeren kutlu ve kutsal çağrıya sonuna kadar bağlı ve sadıktır.

Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alarak, "Sesi çağlar öncesinden gelen şahıs" olarak itham etmesi, nefret dilinden bahsetmesi, İzmir Barosu'nun aynı tıynetin yörüngesine girmesi Yüce Allah'ın kelamıyla birlikte Efendimize ve dinimize vahim bir saldırıdır.

Asıl nefret dili, asıl ilkel ve çağın gerisinde kalmış üslup ayarısıyla sözü edilen baroların ruhuna yuvalanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Diyanet İşleri Başkanı'nın malum ve gündeme gelen, aynı zamanda manevi bir gerçek olan sözlerine aynen iştirak etmektedir.

Nitekim biz çağlar öncesinden gelen nurlu sesin yaşaması ve yaşatılması konusunda yeminli millet ve maneviyat sevdalılarıyız.

Bu mihrakların, günah ve küfürle aralarındaki mesafeyi kaldırdıkları artık gün gibi meydandadır.

Kimin hangi hayatı benimsediği, nasıl bir saplantı ve hastalıklı tercihe saplandığı bizi meselemiz ve merakımız değildir.

CHP'nin bu kapsamda kimlerle yol yürüyüp gök kuşağı oluşturduğu öncelikle kendi bilecekleri bir iştir.



Ancak hiçbir hadsiz Türk milletinin manevi değerlerini, milli emanetlerini sorgulayamaz, tartışmaların içine çekemez.

Sorgulama ve çekmeye çalışanlar ise tarih, millet ve iman nezdinde bedelini mutlaka ödeyeceklerdir.

Allah indinde son din İslam'dır.

Bu sarih hakikati bilmek istemeyen, bilip de itiraf edemeyenler Müslüman Türk milletinin karşı kutbu, karşı cephesi, inanç ve iman muhalifleridir.

Bunlara da ne söylendiği, nasıl bir tanım getirildiği maşeri vicedanda mahfuzdur.

Milliyetçi Hareket Partisi, kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğine gönül ve ömür vermiş dava ve adamlık zirvesi iman erlerinin övücüdür.

Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişenler, bununla da yetinmeyip saygısızlık ve sabotaja yeltenenler, Cumhur İttifakı'nın yüksek iradesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ihlaslı mukavemetiyle bozguna uğramaktan başka seçenekleri olmayacaktır.

Hayat tarzına hürmet bahanesiyle, milli ve manevi bünye-mize enjekte edilmek istenen sapıklıklara göz yumulmasını beklemek beyhude bir çabadır.

Herkes aklını başına almalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi dinimize, diyanetimize, milli ve manevi değerlerimize yönelmiş her eli kırmaya, her emeli kar-sılamaya hazır ve muktedirdir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“3 MAYIS MİLLİYETÇİLER GÜNÜ”
MÜNASEBETİYLE
YAYINLADIKLARI MESAJ**

3 MAYIS 2020



İçinden geçtiğimiz küresel salgın döneminde, milli şuurun muhkem ve muteber bir uyanışı olan 3 Mayıs 1944 Milliyetçiler Günü'nü idrak ediyoruz.

Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın ifadesiyle söylersek, 3 Mayıs 1944 Türkçülerin ızdırabı ile yoğrulmuş bir dönüm günüdür.

Hangi zaviyeden tahlil ve tetkik edersek edelim, kozmopolitik yanlış bir görüş mahsulü, yozlaşmış bir anlayış mecmudur.

Komünizm ile kozmopolitizm aynı madalyonun birbirini tamamlayan iki ayrı yüzü gibidir.

Nitekim birisi varsa diğeri yeşerip yaygınlaşacaktır.

Her milli devlet, tahkim ve temin ettiği adalet ve ahlak düzeni sayesinde medeniyet mektebi, mensubiyet ve meftuniyet merkezidir.

Milliyetçilik ise bu mektebin biteviye iradi güvencesi, bahse konu merkezin bilenmiş ve billurlaşmış fikri gücüdür.

Milliyetçiliğe karşı gösterilen husumet aleni itiraf edilirse de aynııyla millet ve milliyet hislerine duyulan hazımsızlıkla ilgili ve ilişkilidir.

Millet dediğimiz beşeri cevher, uzun tarihi olan mücadelelerin, müşterek fedakârlıkların, müstesna sadakat duygularının parlak bir sonucudur.

Hem milletin hem de milliyetin dayanağı kahramanlıklarla dolu tarihi olduğu kadar acılarla pekişmiş tecrübeleridir.

3 Mayıs 1944'ün kahraman simaları bu gerçekleri özümsemiş, sivil, demokratik ve meşru bir direniş ruhuyla döne-



min devlet ve siyaset zihniyetine haklı itirazlarını seslendirmişlerdir.

Bunu yaparken korkuya teslim olmamışlardır.

İnanç ve iddialarından taviz vermemişlerdir.

Akıbet mahkûmiyet de olsa duruşlarından, gelecek hayal ve hedeflerinden geri düşmemişlerdir.

Türk milliyetçiliğinin toplumsallaşması, ilerleyen yıllarda kitleselleşip siyasi bir harekete dönüşerek kabuk değiştirmesi 76 yıl önceki olayların müessir neticelerinden birisi olarak değerlendirilmelidir.

Milliyetçilik mahiyeti itibariyle milletin özlemlerini esas alan, tarih ve kültür potasından tecelli edip, bu suretle kaynaşma ve kucaklaşma hususiyetlerini sistematik ve disiplinli bir düşünce kalıbına döken bir dünya görüşü, huzur, refah ve birlikte yaşama ruhudur.

Türk milleti aleyhine projelendirilip seri ve sistemli şekilde telkin edilen kara propagandalara Türk milliyetçiliği bedeli ne olursa olsun inançla set ve sur çekmiştir.

3 Mayıs 1944 olaylarının özünde yatan faik hakikat de budur.

Akıl ve duygunun milli mensubiyet ve millet sevgisiyle eklemelenmesi devrin elitlerine, görevdeki iktidar erkine ifade ve inanç hürriyetinin dinamik niteliğiyle tepkiye bürünmüştür.

1940'lı yılların milliyetçi kahramanları, sonraki yıllarda onların izinden adım adım yürüyecek dava insanları gibi, servet ve şöhret peşinde koşmak yerine; vatan ve millet sevdasıyla bayraklaşmayı tercih etmişlerdir.



Türk milliyetçiliğinin varlığı ve vakarı, Türk milletinin ortaya çıkışıyla tarih sahnesindeki yerini almıştır.

Bu kapsamda diyebiliriz ki, milliyetçiliğin 19'uncu yüzyılın ürünü olduğunu iddia ve ifade eden uyduruk batı tezlerinin bizim nazarımızda itibar ve inandırıcılığı katiyen yoktur.

Pek çok ülkenin vahim bir salgınla pençeleştiği bir zaman aralığında milliyetçilik tarif ve takdimi yapılan yeni bir dünyanın anahtarı; barış, huzur, güvenlik ve ekonomik gelişmişliğin asıl ve emin teminatıdır.

Türk milliyetçiliği geleceğin büyük Türkiye'sinin, yüksek Türk ülküsünün mimarı ve müellifidir.

Milliyetçilik varsa işgale heves edenler, ihanete taşeronluk yapanlar, PKK'ya ve FETÖ'ye refakatçilikle övünenler günü geldiğinde tarih sahnesinden silinip gideceklerdir.

Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesi 3 Mayıs 1944'ün sisli ortamında daha da güçlenmiş, çok şükür Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğum ve doğruluk müjdesi olmuştur.

3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle tutuklanan 24 dava insanımız sırf düşüncelerinden, sadece Türklük ve Türkçülük ülkülerinden dolayı nice iftira ve isnatlara maruz kalsalar da, hepsi şimdilerde minnetle, hürmetle, hayranlıkla anılmaktadır.

Onlara her türlü zulmü reva görenler ise maşeri vicdanda çoktan yargılanıp suçlu bulunmuşlardır.

Milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin derin izlerini, tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararlarını hiç kuşku yok ki 1940'lı yılların hüzün dolu sayfalarında görmek mümkündür.



Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır.

Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir.

Müstebit kafalar, millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, “bir şekilde” sözüyle ateşle oynamaktadır.

Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır.

Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir.

Türk milliyetçiliği geçmişte nasıl haksızlığa ve hıyanete direnmişse, günümüz de aynısını şevkle, heyecanla, imanla ifa etmektedir.

Kaldı ki 3 Mayıs Milliyetçiler Günü; haksızlığa, mahrumiyete, eziyete, işkenceye, işbirlikçiliğe sabır, salabet, sağduyu, inanç, akıl ve azimle meydan okumanın ifade ve ilan kudretidir.

Ve de her zaman saygıyla yâd edilecek, Türkçü/Turancı milliyetçi gönüllerde onurla yaşayıp yaşatılacaktır.

Bu vesileyle 3 Mayıs 1944’ün muhterem isimlerini, Türk milliyetçiliğinin simgeleşmiş yüzlerini, aynı zamanda aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle anıyorum.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“TÜRKİYE ALEYHTARI VE
DEMOKRASİ HAZIMSIZI EMEL
VE ÇEVRELERE YÖNELİK”
YAPTIKLARI BASIN
AÇIKLAMASI**

5 MAYIS 2020



Türk milletine mensubiyeti ağır yaralı zevat, zihniyet ve ziyankâr çevrelerin meşum ve melun emelleri son zamanlarda dikkat çekici şekilde artış göstermektedir.

Türkiye'yi kötölemek, hatta kundaklamak maksadıyla kuyruğa girenlerin söz, yazı, değerlendirme, analiz ve yorumları husumetle teçhiz edilmiş karanlık bir propagandanın ara duraklarıdır.

Bunların freni boşalmış, fikirleri boyanmış, gerçek yüzleri bir kez daha deşifre edilmiştir.

Amacı malum ve mahsurlu yabancı vakıflardan birisinin Türkiye'yi ılımlı otokrasi, de facto diktatörlük olarak tarif ve takdimi bayat ve bağınaz bir isnat olmasının yanında utanç verici bir iftiradır.

Ülkemizin demokrasi seviyesini tartışmaya açan yerli ve yabancı çıkar gruplarının kime ve neye hizmet ettikleri vicedan sahibi her insanımız tarafından bilinmektedir.

Zira her şey gün gibi ortadadır.

Bilhassa Türkiye ekonomisini karalama kampanyasına refakat eden ana faillerin hem ülke içinden hem ülke dışından eşzamanlı olarak harekete geçmeleri alçak bir senaryonun tedavül ve temin çabasından başka bir anlama gelmeyecektir.

Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgâha işarettir.

Ülkemiz alenen hedeftedir.

Kirli ve kindar hedefler birer birer açığa çıkmaktadır.



KOVİD-19'a karşı hayranlık uyandıran bir mücadelenin varlığı biliniyor ve belgeleniyorken ülkemizin itibar ve saygınlığına gölge düşürmeye gayret edenler kesinlikle iyi niyetli ve namuslu duruş sergilememektedir.

Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve dirayetli tedbirlerin zamanında ve cesaretle devreye alınması iç ve dış odakları çığına çevirmektedir.

Zorluklara rağmen ekonomimiz çelik gibi, ekonomi yönetimiz de çevik ve millidir.

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayısının inişe geçmesi, yoğun bakım ve entübe sayısının her gün biraz daha azalıp zayıflaması pek çok çevreyi derinden sarsmaktadır.

İstiyorlar ki, Türkiye habis virüse karşı atıl ve aciz duruma düşüp boyun eğsin.

Bekliyorlar ki, sosyal, ekonomik ve siyasal dengeler baştan ayağa bozulup buhran hâkimiyet kursun.

Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özelemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının "Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart" ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir.

CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşısıdır.

İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye'nin de karşısında birikmiş emperyalizmin taşeronlarıdır.



Türkiye’de iktidar bellidir, görev süresi beş yıldır.

TBMM’de Cumhuriyet İttifakı’nın milletvekili sayısı 341, zillet şemsiyesi altında toplananların sayısı 236’dır.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümeti görevinin başındadır.

2023 yılının Haziran ayına kadar da seçim yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 667 gündür, yani 1 sene 9 ay 27 gündür başarıyla devrededir.

Hamd olsun yeni sistemin kurum, kural ve ilkelerinden mülhem temeli sağlam, uygulaması sağlıklı, sonuçları da göz kamaştırıcıdır.

CHP’li siyasetçilerin demokrasi harici yöntemlerden medet umarak “Bir şekilde iktidar değişikliği” görmelerinin tavzih ve tevili milli egemenlik mantığı çerçevesinde imkânsızdır.

Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır.

Türkiye’de sandık dışında iktidar nasıl olacaktır?

Bunu kim ya da kimler yapabilecektir?

Cumhuriyet İttifakı’nın bileği bükülmeden, Türk milleti diz çöktürülmeden gayri meşru iktidar gayesi nasıl hayat ve zemin bulacaktır?

Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır.

Hayasız ve haksız bir şekilde maske dağıtılmadığından şikâyet eden köksüz CHP sözcülerinin, aslında yüzlerine tak-



tıkları ihanet maskesini dert ve mesele etmeleri siyasi ve ahlaki tutarlılık gereğidir.

Cumhur İttifakı yoluna ve Türkiye'ye hizmetine azimle, inançla, imanla devam edecektir.

Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılığında Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır.

Hiç kimse hayale kapılmamalıdır.

Hiç kimse yanlış hesap yapmamalıdır.

Niyet sahiplerini uyarıyorum, kaosa ve krize oynayanların yatacak, sığınacak, kaçacak yerleri asla olamayacaktır.

Nitekim 15 Temmuz'da hainlerin başına gelenlerin mislisi kendi başlarına gelecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“MEMLEKET MASASI”
İSMİYLE TARTIŞMALARIN
ODAĞINA YERLEŞEN SİNSİ
PROJEYLE İLGİLİ YAPTIKLARI
BASIN AÇIKLAMASI**

15 MAYIS 2020



Bir yanda KOVİD-19 salgınıyla boğuşan Türkiye'miz, diğeryanda siyasi ayak oyunlarıyla, ayıplı ve ağır kusurlu tekliflerle meşgul ve muhatap olmaktadır.

Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun ÷lke-mize istikamet çizme gayretkeşliğı çığ bir tezgâhın, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil etmektedir.

Millete ve vatana özden mensubiyet duymayan lekeli ve sicili karanlık yüzlerin Türkiye'yi hedefine alan ihanet planları devamlı surette güncellenip gün ışığına çıkmaktadır.

Gerçekleri örtbas etme çabası, kötü emelleri maskeleyip saklama amacı artık mümkün olmayan bir çırpınma halidir.

Son günlerde ismarlama ve icazetli görüşlerin siyasi gündemde yer tutması oldukça kaygı ve kuşku verici bir durumdur.

İP'in Memleket Masası önerisi, buna CHP'nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis'te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir.

Ayakları kırık ve küflü bir masa marifetiyle Türkiye'nin içine hapsedilmek istendiğı tehlikeli süreç basiret ve şuur sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamaktadır.

CHP ile İP'in gizli ortak HDP'yle birlikte çoktan zillet masasına oturup siyasi kundakçılık görevini üstlendikleri ayan beyan ortadadır.

İP'in HDP'yle ilgili samimiyetsiz açıklamaları, bu çerçevede eleştiri seviyesini kumandalı şekilde yükseltmesi aleni bir rol paylaşımının tezahüründen başka bir şey değildir.



İP'e biçilen kurnaz ve kurmaca görev HDP kamburunu sözde hafifletmek, CHP'nin manevra alanını genişletip toplumsal mizanda zilletin imajını tahkim etmekten ibarettir.

Siyasi figüranlar masa başında ısmarlama senaryoların tedavül ve teminine eşgüdüm ve eşzamanlı şekilde odaklanmıslardır.

Zillet İttifakı bilinçli olarak ve bilirkişi takviyesiyle mutasyona uğrayıp HDP'yle mesafeyi danışıklı dövüş halinde arttırmayı hedeflemektedir.

Karşımızdaki tablo ancak şeytan tarafından hazırlanabilecek, ince işçilikle ve kuyumcu titizliğiyle servis edilebilecek bayağı bir projedir.

Bu projenin müellifi teröristbaşı Fetullah Gülen, müstahdemi ise Zillet İttifakı'nı teşkil eden siyasi husumet cephesidir.

CHP Genel Başkanı'nın Gelecek Partisi'yle Deva Partisi'ne grup kurabilmeleri amacıyla milletvekili verme taahhüdü ayınısıyla 2018'deki rezalet ve melanetin yenilenmesi, bir kez daha yeşertilmesidir.

Demokrasi ve millet iradesine vahim bir suikast niteliği taşıyan bu ahlaksız teklifin siyasetin saygınlığıyla birlikte Gazi Meclisi'mizin güvenilirliğine kesif bir saldırı olduğu da tartışmasızdır.

15 Temmuz 2020'ye kadar CHP'den bahsi geçen partilere milletvekili nakli çok güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır.

Fetullah Gülen'i aklama ve kurtarma operasyonu memleket masasında ısıtılıp ardından da kamuoyuna takdim ve paylaşımı yapılacaktır.



Hain Gülen'i masanın altına konuşlandırıp meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur.

Türkiye bu oyuna düşmeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu fark ettiğinden dolayı memleket masası teklifine bütün kapılarını kilitlemiş, sırtını dönmüştür.

15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar geçen süre 1401 gündür.

Bununla birlikte, 15 Temmuz 2016'dan 15 Temmuz 2020'ye kadar geçen süre de 1461 gün olacaktır.

Şayet memleket masası diye tutturan partiler samimi ve sahici bir duruş sergiliyorlarsa derhal ve gecikmesizin teröristbaşı Fetullah Gülen'in ABD tarafından iadesini müşterek bir açıklamayla istemek mecburiyetindedir.

Bu olmadığı sürece memleket masası bir FETÖ masası olarak kalacak, imalat merkezi de Pensilvanya olarak anılacaktır.

Bunun taşeronluğuna soyunanlar ise 15 Temmuz ihanet ve işgal girişiminden rövanş almayı, siyasi ikbal hesabıyla Türkiye'yi zehirlemeyi amaçlayan mihraklar olarak tarif edileceklerdir.

Milletvekili pazarı kurup demokrasi kültürüne hançer sallayanların utanmadan, sıkılmadan demokrasi ittifakından bahsetmeleri küstahça bir yalan ve uydurmadır.

Şahsımın talimatla açıklama yaptığını rezilce ve hastalıklı bir ruhla ileri süren müfteri Kılıçdaroğlu'yla siyasi yandaş kafilesinin kimlerden ve hangi hasım merkezlerden emirler



aldığı, nasıl yönetilip yönlendirildiği de bu vesileyle açıklık kazanmıştır.

Siyasi hayatları ambargolu olan haciz altındaki şahsiyetlerin bize attıkları her iftira un ufak olmaya, aynen geri dönüp yakalarına yapışmaya mahkumdur.

Türkiye'nin doğuran partilere, transfer çarşısında müzayedeye çıkan milletvekillerine değil siyasi etik ve ilkeli duruş ve tutumlara ziyadesiyle ihtiyacı vardır.

Ve bu ihtiyaç ertelenemez bir zorunluluktur.

Elbette kimlerin memleket masasına oturacağı veya oturmak isteyeceği bizim meselemiz değildir.

Malum ve köhne siyasi partilerin yanısıra, kaleminden nefret damlayan yazar-çizer takımından, mesela Taha Akyol gibileri de derhal masa etrafında birikim ve tecrübeleriyle yerlerini almaları isabetli bir tercih olacaktır.

Yeni bir siyasi aşu bularak ihaneti tedavi etmek için kuyruğa girenlerin Türk milleti nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır.

Bunların gayretleri beyhude, hevesleri boşunadır.

Cumhur İttifakı alayının kumpasını ve kuşatmasını bozguna uğratacaktır.

Kararlılığımız ve irademiz Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katarak devamıdır.

Hiçbir odak Türkiye'nin yükseliş ümitlerini, büyüme ve güçlenme emellerini sekteye uğratamayacaktır.



Terör örgütlerinin derin gırtlığı, densiz dimağı olanların kaybetmeleri mukadderdir.

Milliyetçi Hareket Partisi siyasetteki kirlenmenin bilincindedir.

Türkiye sevdasından azade olmuş Zillet İttifakı'nın nasıl bir sapma ve savrulma yaşadığını görmekte ve bunun da Türk siyasetinin aleyhine bir durum olduğunu bilmektedir.

Bu itibarla Türkiye'nin ve siyasi hayatımızın üzerindeki kabus bulutlarının dağıtılması için şu hususların gündeme alınması ve bir an önce hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması sağlanmalıdır.

1- Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

2- Seçim Kanununda düzenlemeler yapılmalıdır.

3- TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

4- Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

5- Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

6- Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tavizsiz ve yılmaz savunucusudur.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sevdası Türklük ve Türkiye'dir.

Ekseni kaymış siyasi partilerin Türkiye'yi uçuruma çekme hazırlığına müsaade edilmeyecek; CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK,



bunlara raġbet ve refakat eden diġer gdml siyasi defolar Cumhuriyet İttifakı'nın kutlu iradesini ve istiklal mcadelesini kesinlikle ařamayacaklardır.

Ne istiyorsak Trk milletinin tarihi ıkarı ve yararı iindir.

Neyi diyorsak onu yaparız, neye tavır almıřsak sakatlıġın ve sancının adresi orasıdır.

Trkiye masalarda yemek mens olamayacaktır.

Buna teřebbs edenler ise tarih ve millet nezdinde iřbirliki siyasetlerinin etin sonularına mutlaka katlanacaklardır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
MÜNASEBETİYLE YAYINLADIKLARI
KUTLAMA MESAJI**

18 MAYIS 2020



19 Mayıs 1919’da Türk milletinin makûs talihi muzaffer bir rotaya çevrilmiş, aziz vatanımızın üzerindeki ölü toprağı stratejik bir çıkışla savrulup atılmıştır.

İstanbul’dan Samsun kıyılarına doğru istiklal seferine çıkan Bandırma Vapuru inancı, iradeyi ve istikbal özlemlerini taşımış, böylelikle Milli Mücadele’nin sönmeyecek ateşi tuşturulmuştur.

101 yıl önce Samsun’a atılan ilk adım; karanlığı dağıtan aydınlığın, yılgınlığı kovan ahlakın, yenilgiyi reddeden aklın, ümitsizliği bitiren kalbin, teslimiyeti elinin tersiyle iten cesaretin hayranlıkla yad edilen simgesidir.

“Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağına” inanan Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin muazzam irade gücünü harekete geçirerek müstevlilere karşı düşmesi imkânsız bir cephe açmıştır.

Daha da önemlisi 19 Mayıs 1919’da Türkiye Cumhuriyeti’nin harcı karılmış, temelleri kazılmıştır.

Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmemiş aziz milletimiz, varlığına ve birliğine vurulmak istenen zincirleri kahramanca kırıp parçalamıştır.

Esaret prangaları sökülmiş, eğilmiş baş heyecanla kalkmıştır.

19 Mayıs; karamsarlığı buruşturup atan imanın, kuşatmayı yarıp bozan istikbal aşkının, zalim kuvveti yıkıp geçen millet ve vatan sevdasının şeref timsalidir.

Bu öyle bir timsaldir ki, ya istiklal ya ölüm dışında üçüncü bir seçeneği yok saymıştır.



İşgal altındaki vatan Samsun'dan itibaren canlanmış, merkez ve mihenk Samsun olmak üzere Türk milleti tam bağımsızlık onuruna muhkem ve muhteşem bir savunma dirayetle sahip çıkmıştır.

19 Mayıs Türk tarihinin müstesna bir anı, yankıları bugünlere kadar uzanan, tesiri ve ortaya çıkardığı neticeleri hala ufkumuzun yol haritasını çizen bir kader ve kavşak noktasıdır.

Aynı zamanda milli devletimizin müjdesidir.

Elbette Türkiye Cumhuriyeti köhne masalarda kurulmamıştır.

Türk vatani kötürüm ve kömürleşmiş müzakerelerle kurtarılmamıştır.

Milli birlik ve bekamız, egemenlik ve tarihi haklarımız nehir gibi akan şehit kanlarının, nigeşban ve nişane bir uyanış halinin bereketi ve eseridir.

Bahse konu bağımsızlığımız olduktan sonra nelerin göze alındığını, hangi mihnet ve müşkülatlara katlanıldığını 19 Mayıs diriliş ve yükseliş şuurunda görmek mümkündür.

Asırlarca biriktirdikleri kin ve nefretleriyle Türklüğe saşa açan, ölümcül darbeyi indirmek amacıyla her türlü imkanlarıyla topraklarımıza üşüşen muhasım odakların Türk milletine kefen biçemeyecekleri, bu konuda da asla muvaffak olamayacakları Samsun'da yakılan Milli Mücadele meşalesiyle tescil ve tevsik edilmiştir.

Türkiye, telkinlerin icbarıyla, tesadüflerin ikramıyla var olmamıştır.



Türk milleti, hükmü şahsiyetiyle hükümran vasfını şans eseri korumamıştır.

Teslim olmayan bir mizaç, taviz vermeyen bir meşrep, tasfiye ve tahribe kapalı duran bir müktesebat, ya yurdum ya da yokum diyen bir mazi ve mukadderat mirasıyla felaketler dizginlenmiş, feci akıbetler engellenmiştir.

Nitekim milli birlik ve dayanışma ruhuyla, kahramanlık ve fedakarlık ilhamıyla Milli Mücadele'nin şanlı ve şaheser sayfaları birer birer yazılmıştır.

Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki, 19 Mayıs 1919'un destansı haysiyet ve hayatiyetinden sapmak sonu meçhul ve metruk akıbetlere neden olacaktır.

Türkiye üzerinde kirli oyun kurup işbirlikçi figüranları sahneye süren, kindar ve kifayetsiz muhterislerle senaryo hazırlayıp her fırsatta servis eden iç ve dış mahfillere en uyarıcı cevap 19 Mayıs 1919'un zamanlar üstü mesajında saklıdır.

Hiç kimse sipariş masa kurup ihanet ve işgal emellerini aklama ve temize çıkarma ayıbına ümit bağlamamalıdır.

Memleketi kırık dökük masalara sığdırmaya çalışanların acıklı sonlarından ibret almak isteyenler Mondros'tan Sevri'e kadar uzanan ihanet ve istila sürecinin nasıl yerle yeksan edildiğini unutmamaları ikazen tavsiyemizdir.

Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisi'mizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür.

Omuzunda Türk tarihinin sorumluluğu olan Türk milleti bu siyasi kalpazanlığın yamalarını 19 Mayıs coşkusuyla yırtta-



cak, kurtuluşumuzun yegane kudreti olan iradesini ona buna peşkeş çektirmeyecektir.

İlk adımla ilk kurşunun emaneti milli vicdanlarda hala diridir.

Ne FETÖ, ne PKK, ne de bunların mihmandarlığına soyunan siyasi çürümüşler Türkiye'nin tarihi haklarına, bağımsızlık ve beka namusuna zarar veremeyeceklerdir.

Türk milleti zillete düşmeyecek, Milli Mücadele'nin tertemiz güzergâhından, kuruluş ve kurtuluşun yüksek ruh kökünden asla dönmeyecektir.

Bütün art niyetli kurgular, şirret kampanyalar, melun tuzaklar boşunadır.

Çünkü alayının hevesi ham armut gibi kursaklarda kalacaktır.

Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919'un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye'sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur.

KOVİD-19 salgınından dolayı arzu ettiğimiz kutlamaları yapamasa da, 19 Mayıs'ın irade ve irfan kudreti milli gönüllerde hamd olsun ilk günkü kadar müessirdir.

Bu vesileyle geleceğimizin güvenceleri sevgili gençlerimizi muhabbetle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını gönülden tebrik ediyorum.

Türk gençliği büyük Türkiye'nin ana dinamiği, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin bileği bükülmez beklelidir.



Genç dimağların özlemleri, beklentileri, hedefleri mutlaka desteklenip gerçekleşecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919'un 101. yıldönümünde; büyük milletimizin bayramını içtenlikle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, muhterem gazilerimizi, aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

Ayrıca idrak edeceğimiz ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'mizin Türk milletine, Türk-İslam alemine nice manevi güzellik ve ihtişam getirmesini diliyor; aradığımız huzur ve esenliğe kavuşmamızı Allah'tan nasip etmesini, hastalıklardan ve görünür-görünmez belalardan kurtulmamıza yardımını yürekten niyaz ediyorum.

KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, tedavi görenlere de şifa dileklerimi iletiyorum.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN,
“RAMAZAN BAYRAMI”
MÜNASEBETİYLE
YAYINLADIKLARI MESAJ

22 MAYIS 2020



Mübarek Ramazan ayını geride bırakıp bayram günlerinin muhabbet ve mehabetle bezenmiş manevi iklimine milletçe ulaşmış bulunuyoruz.

İdrak edeceğimiz bu bayram diğerlerinden faik ve fazilet bakımından ayrı olmasa da insan ve toplum sağlığı açısından mecburi farklılıklar içermektedir.

Çünkü ilk kez kucaklaşmalarımızı ertelemek, buluşmalarımızı bir başka zamana tehir etmek sorumluluğunu taşıyoruz.

Hem ülkemizi hem de dünyanın genelini tesirine alan KOVİD-19 hastalığıyla mücadele edebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç duymakla birlikte, bayramda da sosyal mesafeleri azami ölçülerde korumak durumundayız.

Hamd olsun çoğu gitmiş azı kalmış, fırtına dinmiş, hastalık kontrol altına alınmıştır.

Muhtemel riskleri engellemek, salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek amacıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz hayati niteliktedir.

Kazanımlarımızı heba etmeden, bugüne kadar hastalığa karşı elde ettiğimiz müessir ve müspet neticelerin zevaline izin vermeden daha pek çok mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhat dolu günlere birlik ve beraberlikle kavuşacağımıza inanıyorum.

Ramazan ayında gösterdiğimiz dirayet ve özverinin bayramda da aynen devamı geleceğimizin emniyet ve esenliği adına mühim bir fedakârlıktır.

Gönül isterdi ki, büyüklerimiz ziyaret edilsin, küçüklerimizin başı okşansın, sıla-i rahim gerçekleşsin.



Ancak toplum sađlıđının gvenliđi iin bu bayramdaki cořku ve heyecanı nmzdeki gnlere tahvil ve teřmil etmek herkes ve hepimiz adına ikamesi olmayan bir mkellefiyettir.

Trk milleti byk bir ailedir.

Gz grmese de gnlden gnle kurulan sađlam kprlerle, tertemiz dua ve dileklerin himmet ve hidayet ihtiyađıyla bayramlařmanın gzelliđini ve lezzetini gıyaben yařamamız mmkndr.

Kaldı ki bu bayrama mndemi dođru olanı da budur.

Bu durum aynı zamanda aziz milletimizin mstesna ve mmeyyiz bir haslet ve haysiyet zenginliđidir.

Bizim uzakları yakın eden, zlem deryasından vuslat incisini bulup ıkararak bir vicdan derinliđimiz, insani ve imani bir maharet enginliđimiz vardır ve mevcuttur.

Yine ocuklarımızın kořup oynayacađı, byklerimizimizin ziyaret edilip hrmetle hatırlanacađı; teredddn bariyerine takılmadan, vehme ve endiřelere aldırılmadan kardeřliđin, kaynařmanın, dini, milli ve tarihi emanetlerimizin bihakkın yařanacađı kutlu zamanlara vasıl olacađımızdan asla řphe duyulmamalıdır.

Trkiye, insanlıđı penesine alan, dnyanın grř menziline perdeleyen KOVİD-19 salgınına karřı btn imkanlarıyla direnmiř, bu musibetin saldırısını ok řkr frenlemiřtir.

Vaka ve vefat sayısındaki iniřler, yođun bakım ve entbe hastalarındaki dikkat ekici gerilemeler buna iřarettir.

řunu biliyoruz ki, umutsuzluk imknsızlıđın sahibidir.



İmanla çarpan kalplerin umutsuzluk ve karamsarlık tuzağına düşmesi ham bir hayaldir.

İrade varsa istikbal vardır, iman varsa imkan olacaktır.

Geceye sabredene gündüzü bahşeden, hikmetinden ve rahmetinden sual olunamayacak Yüce Allah Türk milletinin ve mazlum gönüllerin inaniyorum ki yar ve yardımcısıdır.

Bilimin çareleriyle, sabrın nimetleriyle, duanın gücüyle nice bela ve felaketleri yeneceğimiz asla unutulmamalı, dahası ihmal ve inkar edilmemelidir.

Milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlılık, kökümüze ve kimliğimize sadakat her günümüzü bayram yerine çevirecek, milli birlik ve dayanışma ruhumuzu kamçılayıp diri tutacaktır.

Türkiye'mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız.

Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir.

Son anlarını yaşadığımız rahmet günlerinde, İzmir'in bazı ilçelerinde camilerimize yönelik melun ve müessif muamelelerin büyük bir oyununun sahne almasından ibaret olduğu gün gibi açıktır.

Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin ho-parlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır.



Bu arada, hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır.

İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur.

Camilerimize yapılan menfur saldırının kim ya da kimler tarafından planlandığı, hangi amacı ve aracı figüranları sahaya sürdüğü ümit ediyorum ki kısa süre içinde tespit edilecektir.

Milletimizin hassasiyetleriyle alay eden namertlerin bulunup gecikmeksizin cezalandırılmaları acil bir ihtiyaçtır.

Bugünkü puslu ve tahrike açık ortamda herkesin sükûnet ve sağduyu içinde hareketi muhasım odakların elindeki kozları da birer birer alacak, hepsini boşa düşürecektir.

Bayrağımıza el uzatanın eli kırılacak, ezanımıza dil uzatın dili koparılacak, vatanımıza ve milletimize kast edenlerin he-sabı mutlaka sorulacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sosyal mesafelere sığmayacak büyüklükteki manevi kucaklaşmalarımızla karşıladığımız Ramazan Bayramı'nın nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.

Büyük Türk milletinin, değerli vatandaşlarımızın, Türk-İslam aleminin bayramını yürekten kutluyorum.

KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Kökeni, yöresi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımıza sağlık, afiyet ve muvaffakiyetler niyaz ediyor, selam ve sevgilerimi hassaten sunuyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN
SİNSİ, SİVRİ VE STRATEJİK
TEHDİTLERLE” İLGİLİ YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA**

8 HAZİRAN 2020



Türkiye'mizi kapsam ve hedefine alan stratejik tehditlerin mahiyeti çeşitlenirken, muhtevası hem çetrefilleşmekte hem de çetin bir hal almaktadır.

Milli hassasiyetlerimizi tahriş, milli haklarımızı taciz, milli haysiyetimizi tahrip etmek için sürekli tertip ve tezgâh kurgulayan iç ve dış odaklar ülkemizi köşeye sıkıştırmak amacıyla menfi ve menfur operasyonlarını devamlı güncellemektedir.

Türkiye düşmanları dört bir koldan ısrarla üzerimize gelmektedir.

Akıl, ahlak ve aidiyet ölçülerini tümenden kaybetmiş işbirlikçi ve ihanet kafilesi milli birlik ve dayanışma ruhumuzu boğmak için hesap üstüne hesap yapmaktadır.

Gerçekleri çarpıtmak geldiğimiz bu aşamada imkânsızdır.

Türkiye'nin zafiyetini kollayan, açığı kovuşturan, olmayan acziyet ve ataletini konuşan çıkar lobisinin yerli ve yabancı uzantılarını bundan sonra gizleyip saklayacak hiçbir maske kalmamıştır.

Yağmura ve rüzgâra dayanıksız kâğıttan kaplandan farksız olan Türkiye muhaliflerinin tuzakları beyhude, iftiracı ve izansız taarruzları boşunadır.

Bunlar ne yaparsa yapsın muvaffak olamayacaklardır.

Feraseti yüksek aziz milletimiz karanlık niyetlerin, kapalı devre çalışan servis elemanlarıyla hıyanet figüranlarının ziyadesiyle farkında ve bilincindedir.

Geldiğimiz bu aşamada, Türkiye özet olarak şu ana başlıklarla ifade edilebilecek iç ve dış stratejik tehditlere direkt maruz ve muhataptır:



1 – Libya'daki haklı, hukuki ve meşru varlığımız dış güçleri rahatsız ettiği gibi, CHP'yi ve ittifak ortaklarını da telaşlandırıp ürkütmektedir.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle 27 Kasım 2019'da uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” bölgesel dengeleri etkilemekle kalmamış lehimize çevirmiştir.

Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımız bu sayede güçlü olarak savunulmuş, bununla birlikte güvenceye kavuşturularak teyit ve tescil edilmiştir.

Türkiye tarihin sesine kulak vermiş, coğrafyanın mesajına dikkat kesilmiş, deniz ve kara sınırlarımız üzerinde kuşku uyandıran mesnetsiz şayia ve şaibelerin sabırla üstesinden gelmiştir.

Türkiye ile Libya arasında kurulan diyalog köprülerinin tarihsel, kültürel ve ülkesel müktesebata müzahir olacak şekilde tesisi ve temini sağlanmıştır.

Darbeci Hafter'in işgal ve yıkım girişimleri boşa çıkarılmıştır.

Kiralık tetikçilerin komploları çuvallamıştır.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Suudi Arabistan gibi ülkelerin yanısıra iç işgal cephesi de Türkiye ile Libya arasındaki müspet ilişkileri asla hazmedememişlerdir.

CHP emperyalizmin sınır bekçisi olmak uğruna milli hedeflere kara çalmış, zalim planların tedarikçisi ve teşvikçisi konumuna göz göre göre düşmüştür.



Siyasetin ayrık ve ayıplı markası CHP'nin bu durumu yürek yaralayıcı, utanç vesikasıdır.

Libya'da Hafter'in mevzi kaybı, istila ettiği yerlerden aşama aşama çekilmek zorunda kalması Zillet İttifakı'nı sukutu hayale uğratmış, ters köşeye yatırmıştır.

Türkiye'nin kaybına umut ve siyasi ikballerini bağlayanlar küresel zulmün içimizdeki taşeronlarıdır.

Milli varlığımızın karşı kutbunda birleşen, bekamıza dış bileyen, pusu kuran, çevremizi önce boşaltıp sonra da kuşatmak isteyenler kandan nemalanan zalimlerdir.

Son gelişmeler heveslerin kursaklarda kaldığının ispat ve ilanıdır.

Ne var ki, Libya merkezli oyunlar bitmeyecek, pis senaryolardan vazgeçilmeyecektir.

Stratejik tehditlerin dozajında herhangi bir azalma bu ortam ve şartlar dahilinde oldukça zor ve zahmetli bir zamana ihtiyaç duymaktadır.

Türk milletinin dayatmayla Anadolu'ya çekilip içe kapanması, etrafındaki hadiselerle ilgisiz ve iradesiz yaklaşması, herkes bilmelidir ki, vatani orta ve uzun vadede tamirati ve telafisi neredeyse imkansız risklere mahkum edecektir.

CHP-İP-HDP'nin istediği de budur.

KOVİD-19 sonrası yeni bir dünyanın çatısı örülüp kapısı aralanırken milli ve haklı davalarımızdan taviz vermemiz, tarihin gerisine düşmemiz, bizzat içinde olmamız gereken olayları yedek kulübesinden izlememiz düşünelmeyecektir.



Bu nedenle CHP yanılmıştır, yanlışa düşmüştür, yanlışa ata oynamıştır.

CHP tutsak alınmış, FETÖ-PKK-küresel vampirlerin yö-rüngesine girmiştir.

İnanıyorum ki, emel ve eylem ortaklarıyla birlikte hukuki ve demokratik bedeli de mutlaka ödeyecektir.

2 – Ne işimiz var Libya’da, ne arıyoruz Suriye’de sorusunu soran gafiller süngüleri düşmüş, sadakatleri erimiş mağlup ve mankurtlardan başkası değildir.

Vatan müdafaasının sınır hattı Misak-ı Milli Haritası’nın son eşiğinden başlayacaktır.

Türkiye’nin haklarından, tezlerinden, ülkülerinden ödün vermesi milli şerefini tartışmaya açacaktır.

Mücavir toprak ve ülkelerdeki mevcudiyetimizin yegâne dayanağı uluslararası hukuk ve milli güvenlik mülahazalarıdır.

Bilinmelidir ki, sınır ötesinde bulunduğumuz meskûn mahallerden geri dönersek, tehditlere boyun eğsek, eşzamanlı şekilde Türk vatanına hainler ve zalimler hücum edecektir.

Suriye’de son iki hafta içinde verdiğimiz şehit sayısı ikidir.

İdlib’in güneyindeki M-4 Karayolu hala temizlenmiş değildir.

Bugüne kadar Türk-Rus askerlerinden mürekkep birlikler 15 kez ortaklaşa devriye görevini yerine getirmişlerdir.

Moskova Mutabakatı’nın üzerinden de üç ay geçmiştir.



Rus yönetiminin sık sık Türkiye'ye yükümlüklerini yerine getirme uyarısı sorumsuz ve sorunlu bir dilin aleniyet kazanmasıdır.

M-4 Karayolunun 6'şar kilometrelik kuzey ve güneyinde mezkur mutabakat hükmü gereğince görevini harfiyen icra eden ülke Türkiye'dir.

Bu kapsamda Libya ve Suriye'de ikili oynayan Rusya'nın siyasi tutumu güvensizlik aşılama, terör örgütlerine ve Esad rejimine güven vermektedir.

Milli bekamızı tehdit eden terör musibeti vatan toraklarıyla birlikte sınır ötesindeki alanlardan muhakkak temizlenecektir.

Toplumsal sinir uçlarımıza dokunan seri tahrik ve saldırıganlıkların cevabı inaniyorum ki misliyle verilecektir.

CHP'nin, HDP'nin, İP'in ve diğer ziyan olmuş siyasi zihniyetlerin müfsit ve müfrit zorlamalarına aldırış edip itibar edecek milli ve ahlaki düşünen hiç kimse yoktur.

Önemle altı çizilmesi gereken husus şudur: Suriye'nin geleceğini bizzat Suriyeliler belirlemelidir.

Fakat tezahür eden Suriye Anayasa Komitesi'nin 2.tur görüşmeleri Cenevre'de 25-29 Kasım 2019 tarihinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

BM Suriye Özel Temsilcisininin 19 Mayıs 2020'de, Suriye'de çatışan tarafların anayasa taslak çalışmaları için Cenevre görüşmelerini yeniden başlatmasıyla ilgili düşünce ve teklifi Suriye meselesinin siyasi çözüm için yeni bir teşebbüstür.

Türkiye tarihin doğru tarafında duruş göstermiştir.



Kaldı ki komşu ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüklerine de saygılıdır.

Bu saygının hatalı yorumu, buna eklenmiş hunhar operasyon ve projeler aynısıyla ters tepecek, nifak eken felaket biçecektir.

Türk milleti bölgesel ve küresel emperyalizme karşı tek ses, tek bilek, tek yürektir.

3 – Son günlerde Yunanistan’ın sivil ve asker yöneticilerinden gelen tehditvari açıklamalar milli tahammülü zorlamaktadır.

Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir.

İki durumda da kaybedecek olan bellidir.

Komşuluk hukukunu yok sayıp iki asırdır şantaj ve saldırgan bir siyasetin müellifi olan Yunanistan aklını başına almalı, denizin dibine gömülmek istemiyorsa denetim ve kontrolü elden bırakmamalıdır.

Türkiye hiçbir küstahın sabah akşam tehdit edeceği bir ülke değildir.

Herkes haddini hududunu iyi bilmelidir.

Savaş baltalarını çıkarıp fütursuzca sallayanlar unutmasınlar ki, Türk milleti muzaffer ve kahraman bir millettir.

Yunanistan Savunma Bakanı’nın askeri çatışma ihtimalini de ifade ederek “Her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz” demesi korkak bir meydan okumadır.



Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir tehdide dönüşen Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer milli konulardaki alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir.

Ayasofya Caminde manevi aşk ve adanmışlıkla okunan Fethi Suresi'nden rahatsızlık duyan, egemen devlet vasfımızı hiçe sayıp hayasızca tepki gösteren Yunan Hükümeti'ne hatırlatırım ki, Ayasofya fethin kutlu bir sembolü, kutsal bir emanettir.

Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotkokteyli atanların ve Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asanların kimlerden beslendiği aşikârdır.

Camilerimize yönelik bu çirkin saldırıları şiddetle lanetliyor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin suçluları derhal bulup cezalandırmasını ümit ediyorum.

Bizans'ı ihya peşinde koşan ahmaklar boşa kürek çekmektedir.

Zulmün perdesi 567 yıl önce kapanmıştır.

Ayasofya Müslüman Türk milletinin fetih camisidir.

Bu hakikat değişmeyecektir.

Herkes hesabını buna göre yapmalıdır.

Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir.

4- Uzun bir süredir milli ve manevi değerlerimiz seri ve sistematik şekilde istismara uğramaktadır.

Karanlık eller son günlerde provokasyonlarına hız vermişlerdir.



Zamanlama itibariyle şüphe uyandıran bu düşmanca muamelelerin iç huzur ve barış ortamımızı bozmak, budamak, sabote etmek gayesi taşıdığı açıktır.

İzmir’de bazı camilerimizin hoparlörlerinden korsan müzik yayını yapan alçaklardan Etimesgut’ta işlenen bir cinayeti Türk-Kürt karşıtlığına sabitlemeye çalışan satılmışlara, dahası Kiliselere yönelik saldırılarla birlikte Hrant Dink Vakfı’na gönderilen tehdit mektubuna varıncaya kadar fitne ve bozguncu emeller boş durmamıştır.

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü ABD’de işlenen ırkçı cinayet sonucunda sokaklara çıkan göstericileri Türkiye’de emsal gösterip devamlı surette sokak edebiyatı yapan CHP ve yedeklerinin yangına körükle gitmeleri tehlikeli bir tuzaktır.

Türk yargısının hükmünü verdikten sonra Anayasa’nın 84. maddesinin 2.fıkrasına göre milletvekillikleri düşürülen ve işledikleri suçların hukuken karşılığını gören eski milletvekillerini müdafaa bahanesiyle CHP-HDP-İP’in aynı kareye girmesi ibretlik bir tablodur.

HDP, usulü bir işlemin tamamlanması suretiyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki uygulamalara ve kayyım atamalarına karşılık Türkiye’nin farklı noktalarından Ankara’ya yürüyüş başlatma kararı alması habis ve hain bir hedefin icra planlamasıdır.

Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP’li yöneticilerin devamlı; *“Bizi sokağa çekmek istiyorlar”* beyanı sinsî bir hazırlığın, sokaktan iktidar ve ikbal devşirmenin gizli ajandasıdır.

Hiç kimse bu bayat numaraları yemeyecek, yutmayacaktır.

CHP-HDP-İP şer bir amacın sacayağıdır.



Kılıçdaroğlu'nun bedel ödemekten bahsetmesi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP-HDP ittifakının sıra kapaklarına vura vura, nefes alamıyoruz propagandasıyla gözler önüne serilmesi büyük bir tehdittir.

Hakkında fezleke düzenlenen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 7 Mart 2016'da ilk kez dile getiren CHP Genel Başkanı'dır.

"Bağımsız yargının önünde hesap verelim" diyen bizzat bu şahıstır.

İki HDP'li, bir CHP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir.

Nitekim kanun önünde herkes eşittir.

Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur.

Milletvekili sıfatını taşımalarına rağmen suç işlemiş şahısların, diğer tutuklu ve hükümlü kişilerin aksine, milletvekilliğinin sağladığı haklardan istifade talepleri, anayasal bir kuralın dönem sonuna bırakılmasını istemeleri kınanması gereken bir çelişki, aynı zamanda da haksızlıktır.

Bu haksızlık giderilmiş, adalet yerini bulmuştur.

TBMM, teröre yardım ve yataklık yapan suçluların sığınaçağı yer olamayacaktır.

Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların sonu bellidir, bundan da hiç kimse muaf tutulamayacaktır.

4 Haziran 2020 tarihinde Gazi Meclis ayıklanmıştır.

Sokağa göz kırpan, sokakta gelecek arayan, yeni bir Gezi çıkmazına umut bağlayan, milletimizin huzur ve güvenliğine



kast eden kim olursa olsun karşılarında Türk devletinin kudretini bulacaklardır.

Cumhur İttifakı'nın dış destek ve tesirli muhtemel sokak hareketlerini kaynağında söndürmeye gücü yetecektir.

Bekçilerimizi terörle ilişkilendiren, polislerimizi ve askerlerimizi hayasızca isnat eden gafiller sabrımızı test etmemelidir.

KOVİD-19 salgınının yaralarını sarmaya azim ve inanmışlıkla çaba gösteren Türkiye'yi; sokakların karanlığına, asayişsizliğin kundağına, kutuplaşmanın kuytusuna hiçbir mihrak itemeyecektir.

Türkiye sokakta bulunmamış, sokağa da teslim edilmeyecektir.

İstikbal hedeflerimizi perdelemeye, istiklal sevdamızı nefessiz bırakmaya hiç kimsenin provokasyon ve rezil projesi kafi gelemeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletine fedakârca, hiçbir karşılık beklemeden hizmete sonu cefada olsa sefada olsa kararlılıkla devam edecektir.

Türklüğün sancağı inmeyecek, Türk milleti hiçbir zulme tam demeyecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN, "İRAK'TAKİ
SİYASİ GELİŞMELER VE
HÜKÜMET KURULMA SÜRECİNDE
TÜRKMENLERİN DIŞLANMASI"
HAKKINDA YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA**

10 HAZİRAN 2020



Türk milleti gönül ve kültür coğrafyalarında varlık-birlik mücadelesi veren soydaşlarının her zaman, her şart altında yanında olmuş, bu kapsamda tarafını ve tercihini sağlam bir iradeyle göstermiştir.

Asırlara dayanan, ortak acı ve anılarla beslenen, köklü ve ahlaki kucaklaşmayla temellenen, tarih ve inanç bağlarıyla zenginleşen millet olma hali Türklüğün geçmişten bugüne uzanan devasa muvaffakiyettir.

Komşu coğrafyaların kaotik ortamında özellikle Türkmen kardeşlerimizin hayata tutunma; aynı zamanda milli hatıralarını ve millet olma haysiyetlerini fedakarca muhafaza çabaları takdir ve taltif edilmesi gereken bir kazanımdır.

Ancak Irak Türkmenleri, mensubu oldukları Irak toplum ve siyaset alanında sürekli hak mahrumiyetlerine uğramaktadır.

Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır.

Bu çelişki yumağından müteşekkil karanlık tablo Irak'ın huzur ve güvenliğine zarar vermesinin yanında adil ve hakkaniyetli bir durum da sayılamayacaktır.

Külfette adeta bir ok gibi öne fırlayıp Irak'ın siyasi ve toprak bütünlüğünü cesaretle savunan, fakat sıra ülke yönetimine geldiği zaman görülmeyen, duyulmayan, son tahlilde hakları teslim edilmeyen Türkmen kardeşlerimiz büyük bir adaletsizliğin peşindedir.

Bilindiği üzere, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Aralık ayından beri devam eden iktidar boşluğunu doldurmak amacıyla 9 Nisan 2020 tarihinde Mustafa el Kazimi'ye hükümet kurma görevini vermiştir.



Devamında yapılan siyasi temas ve çalışmaların arkasından kurulan hükümetin Irak Parlamentosu'nda güvenoyu işlemi 7 Mayıs 2020'de yapılmış; bu çerçevede Başbakan Mustafa el Kazimi ve 15 bakan güvenoyu alırken, bazı bakanlar alamamıştır.

Siyasi kültürün zafiyetinden, mutabakat eksikliğinden, İran ve ABD'nin tesir ve tazyikinden mülhem Bakanlar Kurulu'nu tam olarak teşkil edemeyen Irak Başbakan'ı, Türkmenlere verdiği sözleri birer birer çiğnemiştir.

Sorumlu ve ahlaki bir siyaset anlayışıyla çelişen bu yanlış tasarruf Irak'ın sancılı ve istikrarsız siyasi yapısını daha da derinleştirecektir.

Son zamanlarda DEAŞ kaynaklı terör eylemlerinde artış yaşanması Irak'ın çalkantılı ve bölünmüş toplumsal yapısını tekraren riske atmakta, bu ülkenin iradesine ipotek koyan ABD-İran rekabeti de tavizkar politikaları güçlendirmektedir.

Irak'ın üzerine çöreklenen nüfuz mücadelesi Iraklıların baskı ve dayatmalara bütünüyle münhal ve müsait hale gelmesine yol açmaktadır.

Şu gerçeğin altını kalın olarak çizmek isterim ki, Türkmenlerin yeni kurulan hükümette gözardı edilmesi tarihi ve trajik bir yanıştır.

Bu yanlışın vahim sonuçları olabilecektir.

Türkmenler mezhebi cepheleşmeye tevessül etmeyen, sanal ayırım ve ihtilaflara pirim vermeyen yüksek bir şuuru temsil etmektedir.

Kaldı ki bizim beklentimiz ve temennimiz de budur.



Türk milleti Türkmen kardeşlerinin sonuna kadar arkasındadır.

Resmi olarak muhatap alınması gereken Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihî'nin dava arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü mücadele ise haklı ve onurludur.

Irak'ın dirlik ve istikrara kavuşabilmesi için katılımcı, güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır.

Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükümet ahlaki ve siyasi tartışmalarla itibar kaybedecek, inandırıcılığı ve yaptırımını devamlı sorgulanacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkmensiz Irak yönetiminin güven vermeyeceğine, gelecek vaat etmeyeceğine inanmaktadır.

Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır.

Bu olmadığı takdirde ne Irak sorunu bitecek, ne de parçalı toplum yapısıyla fiili işgal ve esaret son bulacaktır.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN,
“AYASOFYA TARTIŞMALARI
EKSENİNDE” YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA

14 HAZİRAN 2020



Bir süredir Ayasofya Camisi'nin tekrardan ibadete açılmasıyla ilgili münakaşa, münazara ve münavebeli tartışmalar siyaset ve ülke gündemine bütün ağırlığıyla yerleşmiştir.

Bu kapsamdaki fikri ve siyasi müzakerelerin esasen 86 uzun yıldır sıcaklığını koruduğu da bir başka gerçektir.

İstanbul'un 567'inci fetih kutlamaları muhtevasında 29 Mayıs 2020 tarihinde Ayasofya Cami'nde okunan Fetih Sure-si'yle birlikte anında rahatsızlanan iç ve dış odaklar bir kez daha mevzi alarak nifak seferberliği başlatmışlardır.

Gizli Bizans lobisinin, batı hayranı yerli işbirlikçilerin dış kaynaklı tazyik ve telkinlerle mukaddesat irademizi yıpratma, mabetlerimizi sorgulama ve itibarsızlaştırma hamleleri son günlerde yoğunlaşmıştır.

Nitekim Ayasofya üzerinden yürütülen kara propaganda bir üst faza yükselmiştir.

Ezan sesinden irkilen çevrelerin hangi karanlık özelemlerle yanıp tutuştukları basiret ve vicdan sahibi her insanımızın mahsusen farkında olduğu bir husustur.

Ayasofya Camisi'nin maddi ve manevi mülkiyet hakkı 567 yıldır Türk milletinin zimmet ve zilyedindedir.

İstanbul'un fethini takiben büyük Hünkârımız Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman neferlerinin Ayasofya'nın yıkılmayan kısmında kıldıkları ilk Cuma Namazını müteakip burası camiye dönüştürülmüştür.

Kılıç hakkı olan Ayasofya Camisi aynı zamanda 1462 yılında Fatih Vakfiyesi'ne tescil edilmiş, 1934 yılına kadar da ibadete açık tutulmuştur.



24 Kasım 1934'de Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesini sağlayan kararnameden mülhem bugüne kadar uzanan bitmeyen kafa karışıklıkları, kesilmeyen spekülasyonlar, eskilmeyen ve eskimeyen mesnetli-mesnetsiz iddialar, derinleşen fikir ve görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.

Mezkûr kararnamede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı imzanın sahte mi gerçek mi olduğu on yıllar boyunca tartışmaların ağırlık merkezini teşkil etmiştir.

Ayrıca aziz Atatürk'ün Ayasofya Camisi'nin yalnızca bahçe kısmının müze olarak kullanılmasına onay verdiği dikkat çekici şekilde ileri sürülmüştür.

Sorumsuz ve şuursuz bazı sözde akademisyen, müşkül-pesent uzman yorumcular Fatih Sultan Mehmet Han ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü münasebetsizce mukayese yanlışına düşmüşlerdir.

Fatih'in yaptığını Atatürk tarafından yıkıldığı iması veya ifadesi hain bir uydurma, rezil bir yalandır.

Böylesi sefil düşünce beyanına hiç kimsenin hakkı yoktur.

İnanç zafiyeti yaşadıklarından cami ile müze arasında gelgit yaşayan, hatta Ayasofya'nın cuma günü cami, pazar günü de Kilise olması yönünde kanaat bildiren sakat ve soysuz tek-lif sahiplerine de maalesef esefle tesadüf edilmiştir.

Ayasofya Cami hakkında Yunanistan'ın dayatmaları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır.



Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen sınırları içinde neyin, nasıl ve hangi maksatla kullanılacağına karar verecek yüksek mercii bellidir, şu kadar ki büyük Türk milletidir.

Ayasofya Camisi'nin müze işleviyle UNESCO dünya kültürel miras listesinde yer almasının herhangi bağlayıcı yanı da bulunmayacaktır.

Müzeden cami, camiden de müze olamayacaktır.

2 Temmuz 2020'de Danıştay 10.Dairesi'nin açıklayacağı karar ne olursa olsun, aziz milletimiz Ayasofya'yı kutlu fethimizin simgesi, minber ve mihrabından, duvarlarından çınlayan tekbir seslerine kadar tertemiz alınların secdeye geleceği bir cami olarak görmektedir.

Ayasofya Camisi'nin tasarruf hakkı sadece Türkiye'ye aittir.

Başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir.

Yunanistan'ın ve bu ülke çizgisinde siyaset yapan CHP'nin karalama kampanyası bayağı ve beyhude bir çırpınıştır.

Ayasofya Camisi'nin yanısıra, Sultanahmet Camisi'nin de müzeye dönüştürülmesini isteyen çürük ve küflü CHP zihniyetinin manevi hak ve hassasiyetlerimizle arasında kapanmaz uçurumlar olduğu açıktır.

Bizans artıkları inanıyorum ki hayal kırıklığına uğrayacaklardır.

Ayasofya'nın aslına rücu ederek ibadete açılmasını kompleks diye değerlendiren, İstanbul bizim mi olacak diye kinayeli soru soran, küresel şantajları diline dolayıp milli irade üzerinde ipotek koymaya çalışan fosilleşmiş emeller hüsrana uğrayacaklardır.



Ayasofya Camisi'ne karşı çıkıp müze olarak kalmasını te-
laş ve tertiple arzu edenler, geçtiğimiz günlerde Dimetoka'da,
UNESCO'nun kültürel miras listesinde yer alan Çelebi Meh-
met Bey Caminin kundaklanmasına çirkin seslerini çıkarma-
mışlardır.

İspanya'da Endülüs döneminde yapılan ve on yılda ta-
mamlanan Kurtuba Camisi'nin, Macaristan'da Toygun Paşa
ve Mustafa Paşa Camilerinin Kilise yapılmasına itiraz etme-
mişlerdir.

Yunanistan'daki Hamza Bey Camisi'nin, Üç Şehitler Ca-
misi'nin, Alaca İmaret Camisi'nin yürek yaralayıcı ve imanlı
kalpleri infiale sürükleyici harabe hallerini bilmeyen de kal-
mamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü çok nettir.

Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı
ibadete mutlaka açılmalıdır.

Kimin ne söylediğini bir önemi yoktur.

Önemli olan milletin ne dediği, ecdadın ne istediği, Al-
lah'ın neyi emrettiğidir.

Gerisi fuzuli laf kalabalığıdır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN,
“SİYASİ GÜNDEMLE” İLGİLİ
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

15 HAZİRAN 2020



Irak'ın kuzeyinde bulunan ve bölücü teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk merkezli terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır.

Pençe-Kartal isimli bu harekât sonucunda belirlenmiş 81 hedef imha edilmiştir.

Bu vesileyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum.

Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, zulüm ve ihanete aman vermeyen milli karakteri taviz ve tavsama göstermeden icra ve ifa edilmektedir.

Türk milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemelere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır.

Terörle arasına mesafe koyamayan failleri zor günler beklemektedir.

Hiç kimse bedelini ağır şekilde ödeyeceği bir yanlış ve yozlaşmanın figüranı olmamalıdır.

Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eşgüdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır.

ABD'yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA'nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FE-TÖ'cülerin yağma ve talan vakalarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır.

Terör örgütlerinin iyi-kötü tasnifi yapılamayacaktır.



Hain her coğrafyada hain, cani her ülkede canidir.

ABD yönetiminin gelişmelerden sonuç çıkarması samimi dileğimizdir.

Ülkemiz sağlam bir irade eşliğinde, meşru haklarını ve milli çıkarlarını esas alarak, terörün belini kırma konusunda dirayetli, teröristlerin üredikleri bölgeleri temizleme hususunda son derece azimlidir.

Milli bekamız üzerinde kumar oynayanlar, milli güvenliğini tartışmaya açanlar, tahriklerle sabır ve tahammül sınırlarını aşanlar elbette Türk milletinin boyun eğmeyen kudretiyle tanışacaklardır.

Teröre yardım ve yataklık yapan, teröristlere güzellemelemlerle birlikte övgüler yağdıran iki HDP'li militanın milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir dayatma ve provokasyon iklimi vasat bulmuştur.

Bugün itibarıyla ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır.

Bu terörist komplosunu "Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü" adıyla maskeleyen çabası ise boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgâhtır.

Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünür kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir.

İç barış ve huzur ortamımızı sabote etmeye, milletimizin birlik ve dirliğini sarsıp sakatlamaya kalkışanlar layık oldukları muamelelere misliyle katlanmak durumunda kalacaklardır.



Türkiye'ye terör taktikleriyle istikamet çizilemeyecek, muktedir iradesi tehditlerle çürütülemeyecektir.

Yasa dışı yürüyüş ve gösterilerin sonu ve sonucu hiç kuşkusuz Türk adaletinin şaşmayan ve şaibe kaldırmayan hükmüyle muhataplıktır.

Yollarda demokrasi arayanlar, Türk yargısının kararına darbe çamuru atanlar önce aziz şehitlerimizin damla damla dökülen kanlarının hesabını vermelidir.

11 Ağustos 2017'de, henüz 15'indeyken şehit edilen Eren Bülbül evladımızın azılı ve aşağılık katiline sahip çıkanların ne demokrasiyi ağzlarına almaya hakları ne de insanım diye ortalıkta gezmeye yüzleri vardır.

Demokrasi teröristlerin istismar ve ihanet paravanı olmayacaktır.

Asıl darbe Mehmetlerimize, polislerimize, masum insanlarınımıza ve kundaktaki emzikli bebeklerimize yapılan hunhar ve şerefsiz saldırılardır.

HDP-PKK-FETÖ'yle birlikte kaprisli ve nazlı ortakları darbecidir, suçludur, vatana ve millete karşı ihanet içindedir.

Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP'lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı'nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir.

KOVİD-19 salgının tekrar nüksedip artçı vakaların görüldüğü şu günlerde Türkiye'yi içeride ve dışarıda markaja ve makasa almaya çalışanların kirli oyunları inanıyorum ki milli uyanış ve diriliş ruhuyla bozulacaktır.



Diğer yandan İdlib’de, 5 Mart 2020 tarihli Moskova Muhtırası’nı ihlal edenler gün yüzündedir, hüviyetleri de bellidir.

M4 karayolunun 6’şar km’lik kuzey ve güney hattında planlanan müşterek devriye görevinin geçen bu kadar zamana rağmen henüz tamamlanmamış olması, terör örgütlerinin kapalı devre faaliyetleri İdlib’in vahim tehditlere müsait olduğunu teyit etmektedir.

Üstelik hem Libya hem de İdlib ısımp tehlikelerle dolu bir ortama sürüklenmektedir.

Ülkemizi ziyaretleri planlanan Rusya Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı’nın temaslarından da şimdilik bir sonuç çıkmamıştır.

Çünkü Türkiye’nin haklı tezlerinden, güvenlik mülahazalarından, adil ve hakkaniyetli tavrından geri dönüşü akla ve tarihi gerçeklere bütünüyle aykırıdır.

Libya’da önümüzü kesmek için uğraşanlar kaybedeceklerdir.

Bu ülkeyi üç parçaya bölmeyi planlayanlar hüsrana yaşayacaklardır.

Kaldı ki Türkiye tarih, kültür, inanç bağlarıyla temellenmiş ortak bir mazinin emanetlerinden hareketle meşru hükümetin yanında tutarlı bir duruş gösterecektir.

Hafter’i makbul bir isim gibi takdim edip bölgesel ve küresel emperyalizmin dümen suyuna giren CHP’sinden İP’ine kadar ne kadar işbirlikçi siyasi kadavra varsa mahcup ve mağlup olmaktan kurtulamayacaktır.



27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan “Deniz Yetki Alanları’nın Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” Türkiye ile uluslararası meşruluğu tescil edilmiş Feyiz es Sarrac hükümeti arasında güçlü bağlar kurmuştur.

Bu bağları koparmayı hedefleyen Yunanistan-Mısır görüşmeleri, Yunanistan-İtalya ilişkileri, Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa tertipleri, ayrıca malumu olduğumuz diğer ülkelerin sinsi arayışları işe yaramayacak, yıkım ve bozgun kafilesi sonuç alamayacaktır.

Libya meselesi gündemdeki sıcaklığını korurken, oturduğu koltuğa kara çalan Mustafa Akıncı’nın milletimizin ruh köküyle taban tabana zıt politikaları ve Türkiye’yi KKTC’den uzaklaştırma niyeti kabul olmayacak bir duaya amin demekten farksızdır.

Camilerimize yapılan saldırılar, Yunanistan kaynaklı tehditler, çevremizi kuşatma emelleri, iç siyaseti kavrayan yüksek tansiyon, KOVİD-19 hastalığının neden olduğu kaygılı bekleyişler dikkat ve titizlikle değerlendirdiğimiz konu başlıklarından yalnızca bir kısmıdır.

Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma denizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, hangi odakların hizmetkarı oldukları da artık gizlenemez boyutlardadır.

Milliyetçi Hareket Partisi bilhassa KOVİD-19 salgını mü-nasebetiyle maske, mesafe ve temizlik şartlarına muvafık yeni bir normal hayatın istikrarla tezahür ve temininden yadadır.



Unutulmamalıdır ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Bu kapsamda iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının altına düşmesi, solunum cihazlarına artan ölçüde ihtiyaç duyulması alarm zillerini çalmaktadır.

Denetimsiz ve dengesiz iyimserliğin kazanımlarımızı heba edeceği iyi bilinmelidir.

Tedbirlerdeki gevşemenin ağır maliyetleri kaçınılmazdır.

Dünya Brezilya'yı konuşurken KOVİD-19'un Hindistan'da patlaması, Çin'de yeni vakalara rastlanması, ülkemizin yeniden darboğaza savrulma riski üzerinde kafa yorulması gereken başlıca sorun ve sıkıntılardır.

Salgına karşı tedbir ve teyakkuz içinde hareket etmek, Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harfiyen uymak insan ve toplum sağlığının yanında geleceğimiz açısından da mecburiyettir.

Bingöl Karlıova merkezli dün meydana gelen 5,7 şiddetindeki deprem milletimizi endişeye sevk etmiştir.

Bu depremde bir vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 23 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Partimizi temsilen Genel Başkan Yardımcımız ve Erzurum Milletvekilimiz Sayın Kamil Aydın Başkanlığında bir heyet incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine intikal etmiştir.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa ediliyor, aziz milletimize ve bölge insanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bu yoğun gündem ve gelişmeleri görüşmek, önümüzdeki sürecin siyasi hedeflerini değerlendirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı bugün toplanacaktır.

Ayrıca 19 Haziran 2020’de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, 26 Haziran 2020’de Milletvekilleri Toplantısı ile 27 Haziran 2020’de İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi yeni normalin siyasi şartlarına, muhtemel iç ve dış gelişmelerin hızlı akışına yönelik hazırlıklarını gözden geçirecek, çalışmalarını tam bir inanmışlık, şuur ve ortak akılla yerine getirecektir.

Sevdamız Türkiye, mensubiyet onurumuz büyük Türk milletidir.

Cumhur İttifakı’nın tarihi misyon ve istikbal özlemleriyle ayak bağlarının çözüleceğine, kumpasların çökertileceğine, kundakçıların yenileceğine, Türkiye düşmanlarının eleneceğine yönelik itimadımız, irademiz ve imkanımız her zamankinden daha fazladır.

Allah’ın izniyle kazanan Türkiye olacaktır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI'NIN ARDINDAN”
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

19 HAZİRAN 2020



KOVİD-19 salgını münasebetiyle yalnızca Türkiye değil tüm ülkelerde hayatın olağan akışı mücbir hallerden dolayı yavaşlamış; beklendiği üzere siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkiler bir süreliğine askiya alınmıştır.

Çünkü beşeriyet büyük bir musibet ve melanetin pençesinde adeta kıvranmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi de insan ve toplum sağlığındaki tehlikeli gelişmeleri dikkate alarak siyasi faaliyetlerini mecburen asgariye indirmek durumunda kalmıştır.

İnsanlık mikroskobik ölçülerde tanımlanan, laboratuvar ortamında teşhisi yapılan ortak bir düşman tarafından şiddetle kuşatılmıştır.

Buna rağmen yeni tip Koronavirüse karşı müessir bir mücadelenin alınan tedbirlerle desteklenip takviye edildiği de hafıza kayıtlarımızdaki yerini almıştır.

Ancak dünya menhus hastalıktan kurtulup felaha ve feraha henüz kavuşabilmiş değildir.

Açıktır ki, küresel salgın hâkim ve havi pek çok düşünce kalıbını etkilemekle kalmamış, insanın hayatı yorumlama biçimini, ayrıca gelecek planlamasını da köklü değişikliklere uğratmıştır.

Korona öncesi dünya ile sonrası arasındaki fark kayda değer nitelikte gelişmelere kapı açmıştır.

Öncelikler hiyerarşiyle birlikte, sosyolojik ve psikolojik önem piramidinde başlayan sarsıntılı değişimler siyaset ve toplum hayatına da doğrudan doğruya sirayet etmiştir.



Elbette deęişim dinamiklerinin ve hatta karřılařılan dö-
nüřüm derecesinin boyutlarını isabetle kestirmek, bugünden
tespit etmek müřkülütlü, dahası mübalaęalı bir teřebbüstür.

Salgınin ortaya çıkardığı řartlara ayak uyduran, yeni nor-
malin ruhuna nüfuz eden, insani tutumların yörüngesindeki
kaymaları okuyup anlayabilen, buna uygun donanım ve ha-
zırlık içinde olan toplumların öne çıkıp sivrilecekleri de muh-
temel bir vakiadır.

Milliyetçi Hareket Partisi KOVİD-19 salgınıyla mücadele
sürecinde ahlaklı, duyarlı, sorumlu, tutarlı, ilkeli, önce ölkem
ve milletim, sonra partim ve ben anlayışına müzahir siyaset
anlayışını hem fikren hem de söylem düzeyinde titizlikle ko-
rumuş, aynııyla tatbik etmiştir.

Her zaman ifade ettiğimiz üzere, tarafımız Türkiye'dir,
Türk milletidir.

Salgınin yayılarak Türkiye'yi kilitlemesini, ağır siyasal ve
ekonomik sonuçların tezahürünü arzulayanlar karanlık niyet
ve tiynetleriyle deşifre olmuşlardır.

Ölkemizin yönetilemez hale gelmesini, kaosa düşmesini,
dış baęlantılı ve demokrasi dışı emellerin harekete geçmesini
hayal edenler telaş içinde kuyruęa girmişlerdir.

KOVİD-19'dan siyasi ikbal ve istikbal devşirmek maksa-
dıyla moral değerlerimizi hedef alan, yalan ve iftira düzeneęi
kurup milletimizin manevi hisarlarında gedik açmayı planla-
yan hastalıklı ve hasmane siyaset anlayışı geçtiğimiz üç aylık
dönemde iyice kontrolden çıkmıştır.

Yüzlerine demokrasi boyası süren çarpık siyasetçiler Türki-
ye'nin mahvı ve mağlubiyeti konusunda rekabete girmişlerdir.



Vaka ve vefat sayısının artışına umut bağlayanlar devamlı ülkemizi kötölemişler, kötü göstermeye tevessül etmişlerdir.

Salgının korkunç seviyelere ulaşip ülkemizi darboğaza sürüklemesini içten içte dileyen haya ve hamiyet yoksunlarına kaygı verici düzeylerde tesadüf edilmiştir.

Bunların vatan, millet ve insan sevgileri dip yapmış, ucube siyasi hırsları gözlerine mil çekmiş, vicdanlarını çürütmüştür.

Kesin olan bir şey varsa o da şudur: Türkiye'mizin müşkülâtlı günlerinde iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır.

Atılan her adımı kurcalamak, yapılan her iyi işi karalamak, dürüst ve samimi her uygulamayı baltalamak zillet cephesinin foyasını ortaya çıkarmıştır.

İnsan ve toplum sağlığının güvenceye alınması konusunda başarılı stratejiler takip ve temin edilirken, mesela Türkiye ekonomisiyle ilgili fitne siparişine kalkışmak bu ülkeye, bu millete yakılabilecek en büyük saygısızlık ve suikasttır.

Sosyal izolasyonun ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bir ortamda, üstelik vatandaşlarımızın ölümcül hastalığa yakalanma riskinin bulunduğu günlerde sudan sebeplerle, hayali bahanelerle bozgunculuk yapmak namertliktir.

Özellikle bilinmelidir ki, siyaset hayatın gerçekleriyle bağını koparıp insanın haslet ve hassasiyetlerini dışladığı takdirde karmaşayı, kavgayı, içe dönük kutuplaşmayı tahrik ve teşvik edecektir.

CHP'nin, İP'in, HDP'nin, diğer marjinal partilerin Korona günlerinde yaptığı maalesef budur.



İlk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den beri devlet bütün imkânlarını seferber etmiştir.

İlk vefat haberinin ilan edildiği tarih olan 17 Mart 2020'den bu tarafa salgınla mücadelede hiçbir aksama, gevseme, gecikme yaşanmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüştünü ziyadesiyle ispat etmiş, kararlar seri olarak alınmış, lazım gelen müdahaleler anında ve zamanında yapılmıştır.

Yönetimde hiçbir zafiyet görülmemiş, yeni sistemin doğasına ve ruhuna müzahir olacak şekilde devlet-millet uyumu hayranlık uyandırmıştır.

Sağlık Bakanlığımız fedakârca, Bilim Kurulumuz özveriyle, sağlık çalışanlarımız kahramanca, güvenlik güçlerimiz dikkat, dirayet ve cesaretle görevlerini yerine getirmişlerdir.

Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutulmamalıdır.

Bu vesileyle KOVİD-19 hastalığından dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi görenlere de şifa dileğimizi hassaten paylaşıyorum.

Türkiye salgın döneminde tedbirleri sırasıyla ve kararlılıkla almıştır.

Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir.

Bu zaruret bir beka ve gelecek konusudur.

Pek çok ülke KOVİD-19'a teslim olup süngüyü düşürmüşken Türkiye öne çıkmış, acziyet ve atalete prim vermemiştir.



Sağlık diplomasisi aktif hale getirilerek yüze yakın ülkeye el uzatılmış, maske ve tıbbi malzeme yardımıyla Türkiye adından iftiharla bahsettirmiştir.

Gelişmiş ülkelerde 65 yaş üzeri insanlar ölüme terk edilmişken, sağlık kuruluşları çöküşün kıyısına gelmişken, Türkiye her insanına kol kanat germiş, yurt dışında imdat çağrısı yapan vatandaşlarımıza da muhabbetle ulaşmıştır.

Bu mümtaz tabloyu kaldıramayan hasis ve hırçın siyasetçilerin kara propagandalarına aldırış eden de hiç olmamıştır.

Aziz milletimiz kimin samimi kimin sahtekâr, kimin müşfik kimin münafık, kimin kahraman kimin korkak olduğunu basiretle tefrik etmiştir.

19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na hasta adam yakıştırmaları yapanların amaçlarının ve zalim araçlarının ne olduğu bugün çok daha netleşmiştir.

Türk devleti diri, dik duruşlu ve çok güçlüdür.

Geldiğimiz bu aşamada Türkiye'de gerçek hasta muhalefettir, bu hastalığın adı da zillettir.

Milliyetçi Hareket Partisi, temel görüş ve ilkelerine bağlı kalarak, dünyadaki değişimi ve gelişimi doğru okumak suretiyle Türk milletinin beklentilerini en üst seviyede ele almaktadır.

Siyasetimizin istikamet ve iradesi de bu çerçevede temin ve tesis edilmektedir.

Büyük bir devlet geleneğine ve muazzam bir tarih birikimine sahip olduğumuz bellidir, bilinmektedir.



Geleceğin bizlere yüklediği sorumluluğu uyanık bir şuurla ve tertemiz bir mizaçla yerine getirmek için bir günümüzün diğerine eşit olmasına fırsat vermeden artan bir heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yeni normalin mizanını geçmişimizin muhkem ve muteber emanetleriyle olgunlaştırmak başlıca görevimizdir.

Türk milletinin müteyakkız vasfı; nesilden nesile bir bayrak gibi ulaşan, kutlu bir dilek gibi çağdan çağa intikali sağlanan akıl, ahlak, iman ve irfan dolu müktesebatıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu müktesebata bağlı, haiz ve sadıktır.

Cumhur İttifakı da bu müktesebatı muzafferlikle perçinlenmiş geleceğin parlak ufkuyla buluşturacak yüksek ruhtur.

Ülkemizin, bölgesinde barış ve istikrarın teminatı, uluslararası ilişkilerde söz ve itibar sahibi güçlü bir “Lider Ülke” konumuna gelmesi için gerekli bütün şartların hazırlanması hem partimizin hem de Cumhur İttifakı’nın stratejik hedefidir.

Bu kapsamda, milli kalkınmayı gerçekleştirerek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olan 2023 yılında “Lider Ülke Türkiye”yi inşa etme vizyonu doğrultusunda bütün gücümüzle mücadele edeceğimizin ifadesi aynı zamanda bir namus sözüdür.

Bugün terörün kökünü kazımak için varını yoğunu inançla harekete geçirmiş bir Türkiye vardır.

Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, üredi-



ği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirli-
ği söz konusudur.

Girilmez denilen Haftanın'e kahraman Mehmetlerimiz
kurşun gibi girmişlerdir.

Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gel-
miştir.

İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır.

Libya'da tarihin çağrısına kulak verip haktan ve hakikat-
ten yana tavır alan, zalime zalim, katile katil diyen soylu ve
sağlam bir irade çok şükür devreye alınmıştır.

Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını çiğneyen-
lere karşı tetiktedir, teyakkuz halindedir.

Kıbrıs'ta kanlı ve hain oyun kuranlara karşı dikkatli ve
uyanıktır.

Bölgesel ve küresel güç odaklarının senaryolarına 83 mil-
yon Türk vatandaşı tek nefes halinde cephe almış, tepki koy-
muş, adaletten ve meşru haklardan yana tavrını göstermiştir.

Kardeşlikle geçen Türk asırları yegâne güvencemizdir.

Milli becamız bir yakut gibi siyasi şerefimizin tacıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye sevdasını, Türklüğe
duyduğu emsalsiz ve eşsiz bağlılığını her şart altında muha-
fazaya, gerekirse de müdafaaya yeminlidir.

Hesap yapmayacağız, çetele tutmayacağız, açık aramaya-
cağız, eksik araştırmayacağız, yangından mal kaçırma yüz-
süzlüğüne kapılmayacağız.



Siyasetimizi adam gibi yapacağız, mertçe yapacağız, milletimizin başını öne eğmek isteyen yerli ve yabancı işbirlikçilere son mensubumuza kadar sabırla, akılla ve yiğitçe direneceğiz.

Sınırlarımızın hemen dibinde kurdukları ihanet borsası aracılığıyla hunhar pazarlıklar yapan, gizli görüşmelerle Kürdistan temeli kazdığını zanneden kim varsa tavsiyem, Türkiye'nin kudretini dikkate ve hesaba katmalarıdır.

Bölgemizde Türkiye'den habersiz bir kuşun havalanması artık imkânsızdır.

Fırat'ın kıyısında canavarın kapmak için pusuya yattığı kuzunun güvenliği büyük Türk milletine emanettir.

Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Libya'da istikrar ve barış ikliminin vasat bulması da yürekten dileğimizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi yenedünyanın siyasi ve ekonomik felsefesini analitik bir bakış, milli bir uyanış halinde tefsir edip geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin tezahürüne donanımlı kadrolarıyla, devasa fikriyatıyla hizmet edecek, bu mükellefiyetinden ödün vermeyecektir.

Bu nedenle her dava arkadaşımız yüksek bir sorumluluk ahlakıyla, nefesine ve egolarına yenilmeden, meselelere hesabı yaklaşmadan, empati ve erdem marifetiyle mücadelesini sürdürecektir.

Hedef Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüne Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kaynaştırıcı ilkeleriyle ulaşmak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşmesine destek vermektir.



İnsan hak ve hürriyeti, hukukun üstünlüğü, milli kimlik, milli dil, milli kültür, milli tarih, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, millete mensubiyet ve adalet gibi değerler Türk milliyetçiliğinin ana gövdesi olmakla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel referans kaynaklarıdır.

Partimiz, içinde milletin olmadığı hiç bir hedefi asla kabul etmeyecektir.

Türk milletinin milli ve manevi değerler manzumesinin tamamını tefekküründe toplayıp siyaset yapan partimiz, bu yönüyle toplumsal merkezin de siyasi temsilcisidir.

Görevimiz ağır, bir o kadar da kutsaldır.

KOVID-19 salgınından dolayı ara vermek durumunda kaldığımız Merkez Yönetim Kurulu Toplantımız vesilesiyle ifade ettiğim meseleler ayrıntılı şekilde değerlendirilmiş, bundan sonraki siyasi gündem ve çalışmalarımız üzerinde görüş birliği sağlanmıştır.

Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

Sırasıyla yapılacak ilçe ve il kongrelerimizin hazırlanmış takvimi de zamanı geldiğinde paylaşılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhuriyet'in itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir.

Partimiz üzerinde plan yapan, şehidin şühedanının hatıralarına leke süren, içimizde seri nifak üretimine meyleden her



kim olursa olsun ayıklanıp aramızdan ve gönlümüzden uzaklaştırılacaktır.

Gayemiz büyük Türkiye'ye bağımsızlık ve beka içinde ulaşmaktır.

Yüksek hedeflerimizi, geçmişle geleceği bağlayan müstesna ülkülerimizi sabote etmek, sekteye uğratmak ve önünü kesmek için nöbetleşe devriye turuna çıkanlar asla başarılı olmayacaklardır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN DEVLET
BAHÇELİ'NİN,
“SİYASİ GELİŞMELERLE BİRLİKTE
TERÖRLE MÜCADELE,
LİBYA VE DOĞU AKDENİZ'DE
YAYGINLAŞAN TAHRİKLERLE”
İLGİLİ YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA**

22 HAZİRAN 2020



Geleceğin huzurlu ve güvenli dünyasının tesisi bugün hayatta olanların ahlaki sorumluluğuna ve vicdani duyarlılığına temelden bağlıdır.

Güç rekabetleri, hegemonya kavgaları, bölüşüm ve paylaşım mücadeleleri insanlık değerlerinin asal tehdidi, insani emanet ve mirasların asıl düşmanıdır.

Terörizmi stratejik çıkarları, siyasi ve ekonomik amaçları kapsamında acımasızca kullanan ülkelerin gerek insan hakları, gerek demokrasi kültürü, gerekse de özgürlükler konusunda söyleyecekleri hiçbir şey yoktur.

Terörle arasına mesafe koymayan, hatta böyle bir kaygısı ve gündemi dahi olmayan ülkeler, kurumlar, kuruluşlar insani trajedilerin yegâne failleridir.

İnsan hayatına, insan haysiyetine kesif ve kesin bir saldırı olan terör hem bölgemizi hem de yerkürenin pek çok bölgesini kasıp kavurmaktadır.

Sözde gelişmiş ülkelerin terörle aynı çemberde, aynı çevrede, aynı cephede buluşmaları tavzihi ve tevili olmayan bir ilkellik örneğidir.

Türkiye bölücü terörden on yıllardır muzdariptir.

Aziz milletimiz bu kanlı musibetin ağır sonuçlarına direkt muhataptır.

Komşu ülkelere hâkimiyet kuran istikrarsızlık ve iradesizlikten dolayı Türkiye çok yönlü tehdit kıskacına maruzdur.

Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal ara-



yıřları, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayri meşru politikaları dıř kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır.

Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir.

17 Haziran 2020'de Şırnak'ın Cudi Dağı Bölgesi'nde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, iş makinelerine yakıt taşıyan bir kamyonetin içindeki dört işçimiz şehit edilmiştir.

Pençe operasyonları esnasında şehit olan evlatlarımız yüreklerimize ateş düşürmüştür.

Bu vesileyle aziz şehitlerimize, Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinden hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, başımız sağolsun diyorum.

Ayrıca Irak ve Suriye'deki müessif ve müfsit olayların Türkiye'nin milli bekasına yansımaları oldukça menfidir.

Sınır ötesindeki husumet ve hıyanet zemini imha edilmeden terörün sadece ülke topraklarından kazınıp atılması milli güvenliğimizi korumaya yetmeyecektir.

Şu anda Suriye'nin yüzde 26'lık kısmı terör örgütlerinin istilasına mahkûmdur.

Irak'ı pençesine alan etnik ve mezhebi çatışmalar hem Türkiye'yi hem de bölge barışını adeta mayınlamaktadır.

Sınırlarımızın hemen dibinde ABD-Fransa müşahitliğinde yapılan gizli ve sinsi görüşmeler, temaslar ve diyaloglar sonucunda PKK ile Barzani unsurları arasında emel ve hedef birlikteliği sağlandığı anlaşılmaktadır.

Açık kaynaklar bu durumu tevsik ve teyit etmektedir.



16 Haziran 2020’de aynı damardan beslenen hain oluşumlar zalimlerin gözetiminde mutabakata varmışlardır.

Geçtiğimiz günlerde, Suriye’nin Kamışlı şehrinde ABD’li teşrifatçıların katılımıyla, dahası terörist Mazlum Kobani’nin de yer aldığı basın toplantısı alçaklığın ve rezaletin vahim bir deşifresidir.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) tarafından müştereken yapılan karanlık açıklamada, “2014 Duhok Anlaşması’nın sözde yönetim, ortaklık, güvenlik ve savunma” maddeleri her iki terör yapılanması arasındaki görüşmelerin temeli kabul edilmiştir.

Türkiye ve tüm dünya yeni tip Koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek sakat ve skandal bir tertiptir.

Türkiye bu kepezeliği affetmeyecek, bu ihanete izin veremeyecektir.

14 Haziran’ı 15 Haziran’a bağlayan gece yarısı Türkiye’nin milli güç unsurlarıyla başlattığı Pençe-Kartal operasyonu terör örgütlerine ve kanlı taşeronlara en sert mesajdır.

Bu mesaj sonraki günlerde de Pençe-Kaplan operasyonu ile karadan devam etmiş, teröristlerin saklandıkları in, sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir edilmiştir.

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun Pençe operasyonlarımızın durdurulması çağrısında bulunması boşuna ve bulanık bir gayrettir.



Arap Ligi Genel Sekreteri'nin terör örgütlerine değil de meşru mücadelemize göstermiş olduğu tepki ise iyi niyetten mahrum bir hezeyandır.

İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanın'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur.

Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır.

Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır.

Kamışlı'da tekrar ortaya çıkan terör komplosunu Ankara yıkacaktır.

PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde şehre inmiştir.

Kerkük'te Türkmen bayrağı indirilip PKK paçavraları asılmıştır.

Bu gelişmeler Türkiye'ye meşru müdahale ve kıran kırana mücadele hakkı vermektedir.

Suriye ve Irak'ı parçalamayı hesap edenler cüret ve küstahlıklarının bedelini mutlaka ödemek durumunda kalacaklardır.

Fransa'nın son günlerde şımarması, şuur kaybına uğraması, Libya'dan Suriye'ye kadar her taşın altından tuzaklanmış patlayıcı gibi çıkması dikkatle takibi yapılması gereken bir tahriktir.

Bu ülkenin Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan bir fırkateyninin Türk savaş gemileri tarafından taciz edildiğini iddia ve isnat etmesi Libya ve Suriye'deki karanlık



ilişkilerini maskeleyen arayışından başka bir anlama gelmeyecektir.

Fransa dürüst ve samimi değildir.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de meşgul edip markaja almaya teşebbüs eden bu ülkenin sınırlarımızın dibinde fitne imaline girişmesi namertliktir, dostluğunun yalan, müttefikliğinin ise riyakârlık olduğunu belgelemiştir.

Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve işbirliğine açık tavrını inkar edip gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir.

Bunlar oluyorken, Mısır Cumhurbaşkanı'nın "*Libya'daki Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir*" beyanatı siyasi çözüm arayışlarını riske atmaktadır.

Temennimiz Sisi'nin akılcı, sorumlu ve sağduyulu siyaset takibiyle birlikte, provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır.

Böyle olduğu takdirde bölgesel huzur ve barış çabaları ivme kazanacak, hariçten gazel okuyan fırsatçı odaklar dışlanıp kaybedeceklerdir.

Birleşik Arap Emirlikleriyle Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye'nin vakarını yanlıya yormaları; darbeci, korsan ve terörist Hafter'in tetikçiliğini yapacak kadar gerçeklerden kopmaları ahlaklı bir tutum sayılamayacaktır.

Türkiye Libya'daki taahhütlerine bağlı, tuzaklara karşı da uyanıktır.



27 Kasım 2019’da iki ülke arasında imzalanan muhtıralar geçerlidir.

Emperyalizmin piyonları, esaret ve icazet altındaki yönetimler akıntıya karşı kürek çekmekten vazgeçmelidir.

Türkiye tarihsel haklarını çiğnetmeyecektir.

Türk milleti bekasına toz kondurmayacak, leke sürdürmeyecektir.

Komşu ülkelerle dostane, düzeyli, karşılıklı çıkarlara hürmet ve riayet eden ilişkilerin kurulması, bununla birlikte tahkim ve temin edilmesi yürekten dileğimizdir.

Bedeli kanda olsa, canda olsa milli varlığımız, tarihi varlığımız, her türlü mülahazanın üstünde olan güvenliğimiz ve jeopolitik gücümüz tartışmaya açılmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi devletin her tasarrufunun, hükümetin alacağı her kararın, atacağı her adımın cesaretle, inanışlıkla, Cumhuriyet’in kutlu iradesiyle arkasındadır.

Türk milleti milli şeref ve bağımsızlığını her düzeyde kahramanca savunacaktır.

Türkiye her ülkenin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı davranırken, aynı tutarlılığı muhataplarından beklemesi de en doğal hakkıdır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELİ'NİN,
“MİLLETVEKİLLERİ
TOPLANTISINDAN SONRA”
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA**

26 HAZİRAN 2020



24 Haziran 2018’de yapılan 27.Dönem Milletvekiliği Genel Seçimi’nin üzerinden iki yıl geçmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’de 49 muhterem milletvekiliyle demokratik temsil hakkı kazanmış, tecelli eden milli iradenin görev ve gereğini müteakiben onurla temsil etmiştir.

İnancımız odur ki, Türk milletinin manevi ve milli değerleriyle birleşip temellenmeyen her siyasi önerme esen rüzgârla uçuşan saman çöplerinden öz itibariyle farksızdır.

Partimiz Cumhuriyet İttifakı’nın iki onurlu paydaşından birisidir.

Bu ahlaklı ve kutlu ittifak yapısı Türkiye’yi yükseltmeye ve yükselen değer yapmaya coşku ve heyecan içinde azmetmiş, söz vermiş, bu uğurda da gecesini gündüzüne katmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet İttifakı’nın içinde yer alsada, Gazi Meclis’te denge ve denetim işleviyle mevcut, muhalefet göreviyle mesuldür.

Muhalefet anlayışımızın tesisini ve teminini sağlarken, siyasetimizi milli şuurla teçhiz, sağlam argümanlarla tevsik; akıcı, akılcı, atik ve samimi üslupla tahkim ve takviye ettiğimiz yalın bir gerçektir.

İnandıklarımızı ifadeden hiçbir zaman imtina etmediğimiz aşikârdır.

Her meseleye geniş bir cepheden bakarak, hayatın ve siyasetin her mevziisini derin bir görüş menziliyle kavrayarak sahip olduğumuz irade gücünü var olan imkânlarımızla dengeleyip örtüştürdüğümüz bilinmektedir.

Bu hal tercümesi ilkesel tutumuzun esasını ve özünü de teşkil etmektedir.



Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkında olmak şöyle dursun, elbette fevkindeyiz.

Nedenleri çok ve çeşitli olan her soruna fikir ve ruh kökümüzün kaynaklarından beslenerek yaklaşmak tesadüfi bir tercihten öte mukadder bir takdirin, müstesna bir tavrın özetidir.

Gündelik sığ politikaların çukuruna gömülmeden, sığıntı polemiklerin dalgalanmalarına kapılmadan, ülkemizi, ülkülerimizi ve ilkelerimizi hür bir iradeyle temsil etmek bize göre şereflerin en büyüğüdür.

Milliyetçi Hareket Partisi klasik siyaset mücadelesinin ötesinde davasının hukukunu, Türk milletinin tarihi, kültürel ve ekonomik haklarını hem savunmak hem de sonuçlandırmakla mükelleftir.

Bizim için istikbal, ikbale feda edilemez mahrem bir hazinedir.

İstiklalimiz hiçbir güç odağının insafına, gözetimine, denetimine, nefsine bırakılamaz haysiyet değeridir.

Kısaca milli bekamız hayat pırılıtmız, varlık nişanemizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi selim bir mizaca, nezih bir müktesebata, nihayetsiz bir azme, çelikten bir atılğanlığa haiz ve bunlarla da hadimdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmi ve siyasi olarak yönetim sistemimize girişi yaklaşık iki yılı bulmuştur.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sistem reformu çok şükür kök salmış, maksat hasıl olmuştur.



Bilhassa KOVİD-19 hastalığıyla mücadele döneminde yeni hükümet sisteminin bütün özellikleri tezahür etmiş, seri ve etkili halde alınan kararlar salgına karşı Türkiye'nin mukavemetini diri tutmuştur.

Aziz milletimiz geleceğini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görmüş, bütün menfi propagandalara rağmen yeni sistemi benimsemiş ve kabullenmiştir.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten bahsedenler suya yazı yazan, ipe un seren, cüretleri cehaletlerinden doğan siyaset düşkünleridir.

Türkiye eskiye dönmeyecektir.

Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin takip ettiği iki stratejik hedeften birisi Cumhur İttifakı'nın devamı, bir diğeri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dönemsel değil, bilakis daimi başarısıdır.

Türkiye, çok partili siyasi hayatın değişik veçhelerinde yeşerip yaygınlaşan sistem tartışmalarını milli iradenin onayıyla noktalamıştır.

Yeni hükümet sistemi anahtar fonksiyonu görerek, dünü bugüne bağlamış, geleceği bugünle bağdaştırmış ve buluşturmuştur.

Yeni hükümet sistemi kuşkusuz Türkiye'nin muhkem bir kazanımı, Türk milletinin muteber bir karakter ve kabiliyet mahsulüdür.



Yürürlükteki yasal ve idari mevzuatın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlaştırılması, terslik ve tenakuzların demokratik sabır ve uzlaşmayla telafisi samimi arzumuzdur.

Bu kapsamda, 15 Mayıs 2020 tarihinde yaptığımız yazılı açıklamanda ifade edilen, mahiyet ve muhtevası altı maddeden ibaret olan tekliflerimizin hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması özellikle beklentimizdir.

Nitekim ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle başlayan hazırlık süreci şu an partimiz ile AK Parti arasındaki temas ve görüşme trafiğiyle mesafe almakta, beliren ve bilinen kanuni düzenlemelerin alt yapısı oluşturulmaktadır.

Özellikle Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve TBMM İç Tüzüğü'nü yeniden ele alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle çelişmeyecek içerik netliğiyle ve ifade niteliğiyle perçinlemek zarurettir.

Bir başka husus da Siyasi Etik Kanununa duyulan ertelenemez ihtiyadır.

Siyaseti yozlaştıran çarpık zihniyetlerin artan etik sorunları Türkiye'yi zora sokmakta, ayak bağı olmaktadır.

Türk siyaseti kirlenirken, milli irade kösteklenmektedir.

TBMM'de sipariş grup kuran ve kurduranlar, milletvekili borsasında alım satım yapanlar, milletin vermediği yetkiyi korsanca ve kurnazca kullanmaya heveslenenler, marjinal partilere belirli süreli ve belli amaçlara matuf milletvekili verip iş bitiminde tekrar iade alanlar Türkiye'nin imaj ve prestijini zedeleyen köhne ve kötürüm zihniyetlerden başkası değildir.



CHP bu gaflet ve rezalet kervanının başını çeken çibanbaşısıdır.

Demokrasi demek dalavereyle ipotekli ve icazetli partilerin grup kurlmalarının önünü açmak demek değildir.

CHP, demokrasiyi zillet çamuruyla zıyan etmenin peşindedir.

Türkiye'yi engellemenin arayış ve beklentisi içindedir.

Nerede yalan varsa CHP oradadır.

Nerede yanlış ve yıkım varsa CHP hemen dibindedir.

Çünkü bu CHP zembereğinden boşalmış, balataları yakmıştır.

Türkiye günbegün ağırlaşan bir CHP sorunu ile karşı karşıyadır.

Siyasete bulaşmış zillet virüsü istikrarsızlığın ana kaynağıdır.

Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemelerin henüz hazırlık safhasında olduğu biliniyorken, bazı baroların 19 Haziran'da Ankara istikametli başlattıkları kaos yürüyüşü, buna CHP-HDP-İP'in aleni desteği sorumsuzluktur.

CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir.

Karanlık bir kampanya tedavüldedir.

Zehirli bir atmosferin oluşması için adeta yarış söz konusudur.



Şayet aranılan ve amaçlanan bir hak talebini seslendirmek, malum kanuni düzenleme hazırlığı çerçevesinde siyasi muhataplarla görüş, öneri ve fikirleri paylaşmak ise bunun yöntemi ayakkabı eskitmek değil, sağduyulu diyaloglarla demokratik erdem göstermektir.

Hâlbuki kutuplaşmayı kamçılayan, kargaşayı teşvik eden yürüyüşler sadece yolları aşındırmakla kalmayacak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüyle birlikte iç huzur ve barış ortamını da baltalayacaktır.

Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gelirim ve kavgı ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır.

Türkiye'nin ve dünyanın bugünkü nazık ve kırılğan döneminde hırslarından dolayı sosyal mesafeyi bile ihlal eden bazı baro yöneticilerin sahneledikleri davranışlar demokratik bir eylem değil, densizlik ve despotik bir utanmazlıktır.

Ortada taslak bile yok iken, tekli-çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmek yanlış ve sakat bir vehimdir.

Kaldı ki, demokrasinin çoğulcülüğünü isteyenlerin, sıra çoklu baro düşüncesine geldiğinde bir kaşık suda fırtına ko-parması çözümlenmesi imkânsız bir çelişkidir.

Demokrasi farklı fikirlerin, farklı eğilimlerin ahlaki norm ve ölçüler içinde mücadele ve müsabakasını esas almaktadır.

Bugüne kadar yürüyerek efor ve enerji sarfeden bazı baroların yeterince dayatmacı, dar kadrocu ve kapalı devre çalışan sistemlerinin sesi duyulmuş, kendileri çalıp kendileri oynamışlardır.



Artık bu anti demokratik açmazın sonuna gelinmiştir.

Özellikle siyasi çığırkanlık yapan, işi yol güzergâhlarında ayakçılığa kadar vardırıan CHP'nin bunu idraki, değilse bile sükûtu şarttır.

Türkiye pek çok sorunla boğuşmuştur.

Siyasi ve ekonomik baskılara maruz kalmış, hain terörist saldırılara uğramıştır.

Ancak gündemdeki baroların hiçbirisi milli haklarımızın müdafaa amacıyla yollara düşmemiş, ses vermemiş, tepki göstermemiştir.

Hatta Türk Tabipler Birliği gibi oluşumlar terörle mücadelede karşı çıkacak kadar alçalmışlar, bölücülerle aynı kareye girebilecek kadar çirkinleşmişler, milletimizle aralarına kapanmaz uçurumlar açmışlardır.

Bu gayri milli ve gayri ahlaki yapı milletimizin tertemiz iradesinden gücünü alan saygın milletvekilleri eliyle değiştirilmelidir.

Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir.

Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak her demokratik ve dengeli çalışmaya mutlaka destek verecek, arkasında duracaktır.

Türkiye tarihi bir eşikten muazzam bir direniş bilinciyle geçmektedir.

Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Irak'ın kuzeyine kadar egemenlik haklarını ve milli güvenliği şuurla ve onurla savunmaktadır.



Asıl ve gerçek savunma budur.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haçlı donanması kurulma çağrısını yaptığı bugünkü dönemde, Türkiye'nin Fransa, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel güç merkezleriyle cepheleştiği bir zamanda, ülkemizi içerden süngülemek isteyenlere ant olsun izin verilmeyecektir.

CHP-HDP-İP-FETÖ-PPK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır.

Zalimlerin oyunlarına, bunların maşalarına, içimize kadar sızmış maskaralarına boyun eğmek, diz çökmek, teslim olmak muhal bir hayaldir.

Diğer yandan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye tehdit dozajı her geçen gün tırmanan kokuşmuş sözlerini çürütüp dağıtacak irade Türk milletinde ve Cumhuriyet İttifakı'nda kudretle, kuvvetle vardır, ortadadır.

Tarihi sömürgeci ve kanlı çıkar mücadeleleriyle dolu olan Paris yönetiminin Libya'da veya Doğu Akdeniz'de provokasyon çabası ters tepecek, içimizdeki Fransızlarla birlikte emel sahiplerini rezil edecektir.

Türkiye stratejik sapmalara girmeden, fikri kaymalara izin vermeden başkent Ankara merkezli politikaları azimle uygulamaktadır.

Cumhuriyet İttifakı, Cumhuriyet tarihinin en zorlu yıllarında ateşten gömleği seve seve giymiştir.

İnsanlık tarihinin bugünkü trajik ve feci bir hastalıkla pençelesen döneminde, sadece kendi kaderini değil, bir bakı-



ma tüm insanlığın kaderini dert ve mesele edecek bir liderlik anlayışına ihtiyaç vardır, 2023'ün Lider Ülke Türkiye hedefi ise bu ihtiyaca cevap verecektir.

Emperyalizmin yeni reklam yüzleri, yeni aparat ve ara elemanları olan CHP-HDP-İP Allah'ın izniyle mahcup olacaktır.

Türk milleti ucuz ve umutsuz bir hayatın takipçisi değildir.

Zira umutsuzluk imkânsızlığın sahibidir.

İman varsa imkânın olduğuna inanan beşeri ve tarihi bir kudretin umutsuzluk ve kötümserlik yaymaya çalışanları bozgunla tanıştırmaması mukadderdir.

Bizi bize gösterecek hedeflere, aynanın arkasına geçip, perdenin arkasında gerçekleri görecek muhteşem bir basiretli Cumhuriyetçi İttifakı sahiptir.

Unutulmasın ki Milliyetçi Hareket Partisi Allah'ın nihayetsiz lütuf ve keremiyle, mahsur kalmış olsa da karlı doruklardan incek; dibine bırakılmış olsa da derin kuyulardan çıkacaktır.

Milletvekillerimiz muteber ve mutebet şahsiyet ve dirayet ölçüleriyle, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhuyla TBMM'de kutlu mücadelelerini dün olduğu gibi gelecekte de sürdürecektir.

Cumhuriyetçi İttifakı'na tam bağlılıkla, CHP-HDP-İP'in artık ayağa düşmüş, yalnızca istismara yarayan grup önerilerine hiçbir şekilde itibar ve ihtimam etmeden çalışmalarımız aynen devam edecektir.

Aziz milletimizin güvenine layık olmak için insanüstü bir gayretle üstlendiğimiz sorumlulukları yapmakta kararlıyız.



Merhum Sadri Maksudi Arsal'ın ifadesiyle söylersek, *“Milliyetçilik, bütün beşeriyeti mesut ve müreffeh etmenin en doğru yoludur.”*

Milletvekillerimizin tam kadro halinde katıldığı bugünkü toplantımızda hem Meclis faaliyetlerimiz, hem iç ve dış siyasi gelişmeler, hem de partimizin siyasi gündem ve öncelikleri değerlendirilmiştir.

TBMM Başkan Seçiminde Cumhur İttifakı'nın gereği neyse o yapılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır.

İstiklalde birlik, istikbalde dirlik, istikrarda süreklilik önceliğimizdir.

Bu hafta sonu YKS'ye girecek kardeşlerimize üstün başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum.

KOVID-19'dan dolayı hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza, terörle mücadele halindeyken şehit düşmüş kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Gazi Meclis'in çatısı altında üstlendiği milli sorumluluğun gereklerini şuurla, vakarla, mehabetle, muhabbetle ve dürüstlikle yapacak; son tahlilde tuzaklara, oyunlara, tahriklere sabırla, metanetle ve akılla karşılık verecektir.

