



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

www.mhp.org.tr

KONUŞMALAR • CİLT - 1



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

KONUŞMALAR

2016 - 2021







İÇİNDEKİLER

2016

Yenikapı'da Düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitinginde Yapılan Konuşma.....	7
Basın Toplantısında Yapılan Konuşma.....	21
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkındırma Programının Tanıtım ve Takdimi Amacıyla Düzenlenmiş Olduğu Basın Toplantısı	45
Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreninde Yapılan Konuşma.....	69

2017

MYK-MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı Sonunda Düzenlenmiş Oldukları Basın Toplantısı	97
Elazığ Mitinginde Yapılan Konuşma	119
Bursa Mitinginde Yapılan Konuşma.....	139
Kayseri Mitinginde Yapılan Konuşma	157
Erzurum Mitinginde Yapılan Konuşma	175
Sakarya Mitinginde Yapılan Konuşma	197
Ordu Mitinginde Yapılan Konuşma	219
Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Vefatının 20. Sene-i Devriyesinde Anıtmezar'da Yapılan Konuşma.....	237
Afyonkarahisar Mitinginde Yapılan Konuşma	247
Antalya Mitinginde Yapılan Konuşma	267
İstanbul Mitinginde Yapılan Konuşma.....	285
Tbmm Genel Kurulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Münasebetiyle Yapılan Konuşma.....	309

Alanya Belediyesi Toplu Açılış Töreninde Yapılan Konuşma	317
Ülkücü Şehitleri Anma Günü Münasebetiyle Yapılan Konuşma	327
15 Temmuz Fetö Darbe Kalkışmasının Yıldönümünde Tbmm Genel Kurulunda Yapılan Konuşma.....	341
Basın Toplantısında Yapılan Konuşma.....	349
Basın Toplantısında Yapılan Konuşma.....	369



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
YENİKAPI'DA DÜZENLENEN
“DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER
MİTINGİNDE”
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

7 AĞUSTOS 2016



**Büyük Türk Milleti,
Aziz Vatandaşlarım,
Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Meclis Başkanı,
Sayın Başbakan,
Anamuhalefet Partisinin Sayın Genel Başkanı,
Siyasi Partilerimizin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
Değerli Temsilcileri,**

Bu mahşeri kalabalığı, yere göğe sığmayan bu izdihamı tazimle selamlıyorum.

Yurdumun her köşesinden gözü kulağı burada olan kardeşlerimi bağrıma basıyorum.

Heyecanınız güç veriyor, nurlu geleceği ve zorla dayatılan geceyi aydınlatıyor.

Tüm Türkiye'yi hasretle kucaklıyor, hepimize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.

Göğsümüzü kabartacak bu ihtişamlı coşkudan görüyorum ki,

Üzerimizde oynanan oyunlara,

Aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durdunuz.

Al bayrağımızı gururla yükselttiniz.

Şehitlere yüreklice sahip çıktınız.

Kardeşliği inançla savundunuz.

Hainlere dersini çekinmeden verdiniz.

Teröristlere haddini bildirdiniz.



Yenilgi nedir tanımadınız, ben de varım ve buradayım dediniz.

Yıkılmadım ve ayaktayım diyerek Yenikapı'ya koştunuz, yeni bir dirilişin müjdesini verdiniz.

Bahtiyarım, çünkü Türkiye'mizin şahlanışını gururla izliyorum.

Mutluyum, çünkü millet burada, irade burada, inanç burada, bükülmez bilek, eğilmez baş, yenilmez milli kudret burada, bu meydandadır.

Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir sefere Yenikapı'dan başlamaktadır.

Türk milleti kaderine sahip çıkmaktadır.

Hepinizle övünüyorum, Türk milletiyle iftihar ediyorum.

Değerli Kardeşlerim,

15 Temmuz'da felaketimizi projelendirdiler.

15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler.

Fethullahçı Terör Örgütü, milletimizin helali olan savaş uçaklarıyla saldırdı.

Helikopterler tepemizde uçtu, bombalar, kurşunlar üzerimize yağdı.

15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilmişti.

İstanbul, 16 Mart 1920'de işgale uğramıştı.

Biliniz ki, 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiydi.

Mondros'ta çerçevesi çizilip Sevr'de dayatılan imha planları 15 Temmuz'da yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Su uyur düşman uyumaz sözü bir kez daha anlam ve karşılığını buldu.



Zalimler, hainler, emperyalizmin maşaları bu defa Türk askeri kılığına girdiler.

Milletin silahını yine millete çevirdiler.

Milletin imkânlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediler.

Alim ve hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan estirdiği beddua seanslarıyla, nefret söylemleriyle, öfke nöbetleriyle çetesine, cinayet örgütüne Türkiye'ye vurun emri verdi.

İblise ruhunu satan bu vaiz, Müslüman görünümlü bu voyvoda; vadanlıkta, ihanette Türk ve Türkiye düşmanlığında doruğa çıktı, fitne ve münafıklıkta rekorlar kırdı.

Haçlı emellerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ Türkiye'nin kalbine nişan aldı.

Tarihi Şark Planı'nın hissedarları FETÖ'yü Türk milletine saldırttı.

Türk vatanını çekemeyen, üzerine çöreklenmek isteyen, milletimizin varlığından rahatsız olan ne kadar kanı bozuk olan çevre varsa FETÖ'nün sırtını sıvazladı, eline silah tutuştu.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü;

627 yıl önce Kosova'da mağlup olanların yeni bir kakaşmasıdır.

620 yıl önce Niğbolu'da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır.

572 yıl önce Varna'da, 563 yıl önce İstanbul'da, 490 yıl önce Mohaç'ta döktükleri kanda boğulduklarını sandıklarımızın yeniden karşı harekâtıdır.



15 Temmuz'da TBMM'yi, emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayıp, sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle; 101 yıl önce Çanakkale kıyılarına gelip üzerimize ateş saçanlar aynı karanlık yolun yolcusudur.

Bunlar Müslüman Türk'ün canıyla beslenen, hayat ve varlık haklarını çiğnemekle görevlendirilen yaratılmışların en aşağısı, en alçağıdır.

Ama unuttukları, ihmal ettikleri Türk milletinin asaleti ve gücüdür.

15 Temmuz'da tankın önüne milli vicdan dikildi.

15 Temmuz'da müteceviz ve melun girişime millet dur dedi.

Demokrasinin namusunu, Cumhuriyet'in şeref ve kazanımlarını sizler korudunuz, milli sipere sizler yattınız.

Helal süt içmiş hangi vatan evladı, 15 Temmuz akşamındaki böyle bir tablo karşısında suskun kalabilirdi?

Kim, milletimize biçilmek istenen bu kefeni kader diye kabul edebilirdi?

Hangi millet ve vatan sevdalısı kardeşim olanları hazmedebilirdi?

Tanı ağarmayan zifiri geceye mahkum etmek istediler, itiraz ettiniz.

İradenizi çalmak istediler, reddediniz.

Yeri geldi tankın önüne yattınız.

Yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdünüz.

Ateşe, kine, nifaka kafa tuttunuz, ihanete bu aziz vatani dar ettiniz.



Çünkü siz Türk milletsiniz.

Çünkü siz Türkiye'siniz.

Sizler büyük bir ecdadın, muazzam bir tarihin mirasçılarısınız.

Demirlemiş düşman gemilerini parmağıyla işaret eden Turgut Reis, Preveze'de haçlı donanmasını deviren Barbaros aynen sizin gibiydi.

Müslüman Türkü Avrupa'ya taşımaya yemin ederek canlarını Hakk'a emanet etmiş Akıncı Beyleri sizler gibi inanç doluydu.

Bağrına saplanan oklara rağmen surlara bayrak diken şehit sancaktarlar da sizin gibi şanlıydı.

İzmir'in işgaline hayır deyip silahına sarılan Hasan Tahsinle; Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda hainlere tek başına direnen ve ardından şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir aynı kahramanlık destanının farklı zamanlarda yaşayan neferleridir.

Şehit Özel Harekatçı polislerimiz arasında bulunan Demet Sezen, Gülşah Güler ve 2 çocuk annesi Sevda Güngör; 96 yıl önce düşman karargahının on adım önünde şehit düşen Tayyar Rahmiye Hanım kadar cesaret ve korkusuzdu.

Ankara Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığına F-16 uçaklarıyla saldırıp 51 evladımızı şehit eden hainler, onların destekçileri, yardım ve yataklık yapan işbirlikçileri asla Türk milletini pes ettiremezler, sırtını yere getiremezler.

Türk milleti küresel mahfillerde yazılan senaryoların farkındadır.

Dost görünömlü düşmanları, Müslüman kisveli müşrikleri, ağlaya sızlaya merhamet istismarı yapıp sonra da terö-



rizmin sofrasına hizmetkarlık yapan takiyye ustası hainleri tanımaktadır.

Bu vatan üç beş teröristin keyif ve sözde vaazlarıyla düşmeyecektir.

Zira bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarıdır.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Ve üzerinde yaşadığımız topraklar vatandır, nitekim tertemiz şehit kanıyla yoğrulmuş, karılmış ve karışmıştır.

15 Temmuz'da şehit olan 239 kardeşimizin sınımsız kanı toprakla buluşmuş, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünmeyeceğimizi, parçalanmayacağımızı adeta tescillemiştir.

FETÖ ve ihanet yoldaşı PKK, IŞİD, PYD ve YPG'nin şehit ettiği tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

15 Temmuz terörist saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum.

Diyorum ki, şehitler ölmez vatan bölünmez.

Aziz Vatandaşlarım,

Bugün düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'yle Türkiye tek yürek olduğunu göstermiştir.

Ayrımız, gayrimiz yoktur.

Müştereklerimiz farklılıklarımızdan daha çoktur.

Ecdadımızın hayır duaları, şehitlerimizin hatıra ve vasiyetleri hepimizin namusuna emanettir.

Birliğimizi kıskançlıkla, kararlı bir şekilde korumalıyız.

Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz.



Şehitlerimizin ruhları,
Şehit analarının gözyaşları,
Yetimlerinin yürek yaraları,

Nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, yanımızdadır ve aramızdadır.

Sizler darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bıraktınız.

Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinizin tersiyle ittiniz.

Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır.

Nereli olursanız olunuz,

İster güneyden, ister kuzeyden,
İster doğudan, ister batıdan,

Kim olursanız olunuz,

Ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz,

Kökünüz, kökeniniz, mezhebınız ne olursa olsun,

Vatanım, bayrağım, milletim, demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim ve mukaddesatım demek için Yenikapı'yı doldurdunuz.

Bu ruh devam ettiği müddetçe hiçbir hain bize yaşayamayacaktır.

Milli birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldığı, hatta sürekli tahkim edildiği sürece hiçbir çıldırma, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırıyı aklından bile geçiremeyecektir.

Yeni bir sayfa açalım, milli bir uzlaşmayla, hukukun üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve özgürlüklerini muhafaza ederek geleceğin yol haritasını çizelim.



Türkiye'nin tarihsel haklarını lekelemeye cüret edenleri şaşkına çevirelim.

Bu arada Türk askeri topyekûn darbeci ve suçlu görülmemelidir.

Ordu-millet dayanışması canlandırılmalı, Mehmetçik gözden ve gönülden çıkarılmamalıdır.

Bu sisli ve tereddütlü ortamda, mazlum vatandaşlarımız ve kamu görevlileri mağdur edilmemelidir.

Suçsuzu suçludan ayıracak adalet şuuru eksiksiz ve faal olmalıdır.

Yeni manda özlemlerine geçit vermeyelim, bu milleti himayesi altına almaya kalkışan vesayetçi odaklara şans tanımayalım.

Bizanslı Diyojen'in nesli fırsat kollamaktadır; ve de 15 Temmuz bunun ispatıdır.

Tekfurların varisleri devreder, İstanbul'u kaybeden Konstantin'in torunları iştahla dağılmamızı beklemektedir.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa karşısında kabuslar gören Viyana, Boğaz'ın sularına gömülmüş Kraliyet donanması, Anadolu'dan defolup giden yedi düvel tarihsel hesabı görmek için sabırsızdır.

Nene Hatun, Aziziye tabyalarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri karşısında nasıl devleşmişse, bizler de Türkiye karşıtı cepheye öyle hareket etmeliyiz.

Anımız birdir, adımız birdir, atımız birdir; biz Türk milletiyiz.

Yedi bölge, dört mevsim, 81 vilayetle Türkiye'yiz.

Kültür ve medeniyet beşiği bu topraklarda yeni bir Fetret Devri'ne izin veremeyiz, vermeyeceğiz.



Taht kavgası değil, talih ve tarih ortaklığıyla istikbale yürümeli, istiklalimizi müdafaa etmeliyiz.

Tükenmemiş düşmanlıkların hedefindeyiz.

Unutulmamış yenilgilerin karşı mevziisindeyiz.

Bugün yaşadıklarımızın kökü geçmişte, derinlerdedir.

Türklüğe karşı bin yıldır sinmiş husumet saklandığı yerden yeniden doğrulmuştur.

Bu tam bir hesaplaşmadır.

Biz hasbi olursak, biz kesrete yüz çevirip vahdet denizine hep birlikte açılırsak bizi kimse yenemez, bize kimse boyun eğdiremez.

Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti oyunları boşa çıkaracaktır. Bunun şartı kısır ve sanal çekişmelere son verilmesidir.

Tuzaklar tümünden bozulacaktır.

Millet yediden yetmişe yeniden doğacak, tereddüt ve tehditlerin perdesini yırtıp atacaktır.

Tarih boyunca, “yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden” ecdadımızın bizlerden beklentisi budur.

Dikkat ediniz:

Şehadet deyince,

Gazilik deyince,

Al bayrağı görünce,

İstiklal marşını duyunca,

Gözleri hasretle yaşarmayan,

Göğüsleri gururla kabarmayan,

Yürekleri coşkuyla çarpmayan,



Vicdanları titremeyenle paylaşacak ekmeğimiz olmayacaktır.

Onları iyi belleyiniz.

Onlar asla ve asla bizden değildir.

Onlar kuzu postuna bürünmüş kripto canavarlardır.

Vatan sahipsiz değildir.

Millet yetim değildir.

Devlet öksüz değildir.

İçten ve dıştan kuşatılan Türkiye; iman, sadakat ve seveda dolu milli kalplerle yükselecek, yükseldikçe başı arşa degecektir.

15 Temmuz'da yaptınız, bundan sonra da çemberi yaracak ve ülkeyi kurtaracak olan gene sizlersiniz.

Başarmaktan başka çaremiz yoktur.

Bağımsız yaşamaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Devleti kanser gibi sararak yok oluşumuzu projelendiren FETÖ ve efendilerini tasfiye ve telin etmekten başka yol da bulunmamaktadır.

Tuzaklarla dolu engelleri aklımızla, ferasetimizle, faziletle bereketlenmiş kalplerimizle birer birer aşım mutlaka Türkiye'yi sonsuzluğun ufuk çizgisine taşıyacağız.

Muhtaç olduğumuz kudret, inanç, cesaret ve müjde İstiklal marşımızın satırlarında vardır:

Korkma, diye başlıyor İstiklal marşımız, Korkma!

Korkma, varsın ihanet karanlık sokaklarda kol gezsin,

Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin,



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Fethullahçı Terör örgütüyle birlikte küresel güçlerin te-tikçiliğini yapan diğer cinayet ve ihanet çetelerinin kökünü hep birlikte kurutmak zorundayız.

Aksi halde yarın Mahkemeyi Kübra'da bunun hesabını ve-remeyiz.

Bize vatan bırakan şehitlerimizin yüzüne bakamayız.

Hala teröristbaşı Gülen'i ülkemize vermemek için bin de-reden su getiren ABD'ye, 15 Temmuz'u anlamayan Vatikan kafasına, darbecileri kollayan ve açık tavır göstermeyen tüm ülkelere karşı Türkiye'nin büyüklüğünü gösterelim.

Bir olalım, diri duralım.

Türkiye Cumhuriyeti var olacaktır, teminat sizlersiniz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır, güvence yine sizlersiniz.

Diyorum ki, birlik ve dayanışmamız daim olsun.

Rabbim aziz milletimden razı olsun.

Biliniz ki, inanıyorsanız üstünsünüz, zaferi kazanacak olan da sizlersiniz.

Bugün değeri çok daha iyi anlaşılan bir mücadelenin kah-ramanı ve devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatırasını bir kez daha saygı ve şükran duygularıyla anıyorum.

Bu vesileyle, tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı; bugün terörist-lerle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güç-lerimizi, aziz vatandaşlarımızı ve gazilerimizi rahmet ve min-



net duygularıyla yâd ediyorum.

15 Temmuz'dan beri 22 gündür tutulan demokrasi nöbetinin ve bugünkü mitingimizin hayırlı olmasını niyaz ediyor, emeđi ve katkısı geen herkese Őukranlarımı sunuyorum.

Őu anda Tũrkiye'nin birok meydanında bizleri izleyen vatandaŐlarıma en kalbi duygularımı iletiyorum.

Sözlerime son verirken hepinizi en derin sevgi ve saygılımla selamlıyor, her birinizi Allah'a emanet ediyorum.

Ne Mutlu Tũrkũm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
BASIN TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**29 AĞUSTOS 2016
GENEL MERKEZ**



**Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Gündemde öne çıkan konu başlıklarını ana hatlarıyla değerlendireceğim bugünkü basın toplantımıza teşekkürlerinizden dolayı öncelikle teşekkür ediyor, her birinize hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Milletlerin tarihinde acılı yıllar, sancılı dönemler vardır.

Böylesi dönemlere mukavemet ve mukabele gösterildiği müddetçe millet varlığı müessir vasfını koruyacak, geleceğin mümbit vasatına akacaktır.

Tarihimizde ibret alınması, ders çıkarılması gereken pek çok sarsıntılı devirler olduğu açıktır.

Bu devirler zincirleme yol kazaları olsa da, milli inanç ve iradeyle zaman içinde aşılmış; bir süre sonra istikrarlı ilerleme ve gelişme çarkı dönmeye başlamıştır.

Tunuslu İslam düşünürü İbn-i Haldun'un ifadesiyle söyleyecek olursak, üzerinde yaşadığımız coğrafya kaderimizdir.

Coğrafyamız belki zorludur, belki çilelidir, belki de tehlikelerle çevrilidir.

Ama bunların hiçbiri bin yıldır üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapan yüksek adanmışlık, eşsiz asalet ve hayranlık verici ahlakın azmini kıramamış, önünü kesememiştir.

Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Kaldı ki bunu aklımızdan dahi geçirmeyiz.

Mensup olduğumuz aziz milleti inkar edemeyiz. Kaldı ki, böyle bir kimliksizliğe ve tükenmişliğe heves edenleri de elimizin tersiyle iter, insan yerine bile koymayız.



Şayet bir millet, karşısına çıkan buhran ve bunalımlar sonucunda yüzyıllar boyunca biriktirdiği haklarını kaldırıp bir kenara atsaydı, dünyada tarih diye bir şey olmaz, olamazdı.

Türk milleti zorluklara direne direne güçlenmiş, gürbüzleşmiş; yerkürenin çehresini, insanlığın rotasını değiştirmiştir.

Huzurun sukut ettiği zamanlarda milli yürekler ıstırap yumağı olsa da, korkunç kavgalar göğüslenerek çağların şifreli kilidi açılmıştır.

Üstünlüğün maddi ve manevi kuvvetlerin bileşkesi olduğunu dikkate alırsak, buna en layık, en yakın, en hak eden şüphe yok ki büyük Türk milleti olmuştur.

Milletimiz tarih boyunca haysiyetli ve şerefli yaşamayı tercih etmiştir.

Aksini düşünmek hem haksızlık hem de vicdansızlıktır.

İstiklalinden yoksun bir milletin insanlık aleminde uşaklıktan başka bir seçeneği olmayacağını kutlu ceddimiz her zaman hatırında ve saat gibi işleyen hafızasında tutmuştur.

Tam bağımsızlık Türk milletiyle simgeleşmiştir.

Milli varlığımız mazinin ihtişamından doğup istikbalin karanlık noktalarına, bilinmez köşelerine ışık tutabilen gür bir meşale halinde yüzyıllardır parlama gelmiştir.

Bu meşale sönmedikçe Türk milleti her zaman iddiasını, irfanını sürdürecektir, zulmetin çıbanbaşları hiçbir zaman nefes alamayacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti, işte bu meşalenin direnç ve dehasıyla önünü aydınlatmaktadır.

Milli devletimiz; temelleri çürümüş, ömrü tamamlanmış, yedi düvelin paylaşım masasına koyulmuş imparatorluğumuzun yıkıntıları arasından sıvrilip çıkmış, silkinip belini doğrultmuştur.



29 Ekim 1923; geçmişten keskin bir kopuş olmayıp, bilakis asırlarca süregelen Türk-İslam mefkûresinin yeni bir yorumu, yeni bir soluğu, yeni bir mimarisidir.

93 yıllık Cumhuriyet'imiz, "ya istiklâl ya ölüm" ilkesinden yola çıkılarak verilen Millî Mücadele safhalarını ve alınan başarılı sonuçları aşama aşama özümsemiş muhteşem bir eserdir.

Yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı her şeyi özetlemektedir.

Türkiye'miz, Çanakkale Savaşı'nda "size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" seslenişiyle korkuyu ve manevi çöküntüyü yenmiş bir kahramanlığın mahsulüdür.

Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenlik ve meşruiyete dayanan, milli birlik, katlanılan fedakârlık ve mucizevi zaferlerle harcı karılıp milliyetçilik ve bin yıllık kardeşlik hukukuyla bahtı bağlanan büyük bir çınardır.

Bu çınarı kurutmak, bu çınarı kesmek hiçbir hain ve müstevli emele dün olduğu gibi bugün de nasip olmayacaktır.

Sayın Basın Mensupları,

Asırlardır üzerimizde oyun oynanmaktadır. Ve bundan korkacak halimiz yoktur.

Çünkü büyüklüğün vakarında hedef olmak, saldırıya uğramak da vardır.

Milli varlığımız karanlık çevreleri asırlardır rahatsız etmektedir.

Türk milletinin bin yıllık kardeşlik ve kaderdaşlık mirasını çekemeyenler tıpkı leş avcısı akbabalar gibi etrafımızda dönmektedir.

Bunlar acaba ne kapar, ne koparırız arayışıyla yanıp tuşmaktadırlar.



Yurdumuzu taksim hesapları hiç ara vermeden günümüze kadar gelmiştir.

Türklüğü namus bellediği topraklarından çıkarma, bu olmuyorsa birbirine düşürme ve bölme planları güncellene güncellene bugünlere ulaşmıştır.

Savaş meydanlarındaki cesaretimiz karşısında baş eğip diz çökenler hiç vazgeçmemişler, ilk fırsatta bu defa da terörizmin tüm silah ve enstrümanlarını devreye sokarak sonuç almanın peşine düşmüşlerdir.

Şu günlerde yaşadıklarımızı tam da budur, dün de yaşananların devamı niteliğindedir.

Cinayet nöbetinde birbiriyle yarışan terör örgütleri aslında zalimlerin ürettikleri nefret, haset ve husumet salgınına taşımak ve temsil etmek için rekabet halindedir.

Bilhassa 20 Temmuz 2015'den buyana kanımız dökülmektedir.

Bu hunharlık; sistemli, önu arkası çalışılmış, sonuçları ince hesaplarla tasarlanmış küresel bir saldırının sahaya indirilmiş acımasız komplosudur.

Çevremizde koyulaşan kuşatma sinsi, kurnaz, kanlı ve ahaksızdır.

Saldırganlık yoğun, sürekli, sistematik ve acımasızdır.

Türkiye büyük bir risk ve tehdit dalgasıyla pençeleşmektedir.

Terör örgütleri bölgesel ve küresel senaryolara müzahir şekilde görevlendirilmiş, üzerimize kışkırtılmışlardır.

Suriye'deki vahşi boğuşma Türkiye'ye yansımakta, kopma noktasına kadar gerilmiş etnik ve mezhep kutuplaşması vatanımızda yankılanmaktadır.



6-7-8 Ekim olaylarıyla başlayıp Suruç ve Gaziantep'e kadar uzanan şiddet yelpazesi, etnik damar üzerinde ihanet ve isyan kazaları yapıldığını net olarak dışa vurmaktadır.

Irak'taki gerilim ve karmaşa Türk vatanına ihraç edilmektedir.

ABD destekli PYD'nin Suriye Demokratik Güçleri kılıfıyla Menbiç'e girmesi, sırayı Cerablus operasyonunun alması, Esad'ın PYD'yi bombalaması, Türkiye'nin Rusya ve İranla yakınlaşması bölgesel fay hatlarını iyice hareketlendirmiştir.

24 Ağustos sabah erken saatlerde Türkiye, 'Fırat Kalkanı' adı altında, Cerablus'taki IŞİD unsurlarını temizlemek amacıyla uluslararası koalisyon desteğiyle askeri operasyon başlatmıştır.

Özgür Suriye Ordusu bu operasyonda aktif olarak yer almıştır.

Bordo bereliler ve tanklar sınırın Suriye tarafına geçmiştir.

Obüs-roket atar ve tank atışıyla bölge ateş altına alınmıştır.

Aynı anda Türk savaş uçakları havadan operasyona katılmışlardır.

Elbette Türkiye'nin milli güvenliğini korumak, sınır ötesi terörist yapılanmayı engellemek için mezkur askeri müdahale yerindedir, haklıdır, isabetlidir.

Ancak Cerablus'u IŞİD'ten arındırırken, boşalan alanlara PYD'nin yerleşmesine, Kobani-Afrin arasının bu terör örgütüne açılmasına kesinlikle, hiçbir şart altında müsaade edilmemelidir.

PYD-YPG Fırat'ın batısına uzun süre önce geçmiştir.

Afrinle Menbiç arasında bulunan El Bap'ı ele geçirmek için teröristler hareket halindedir.



Bu şekilde sözde terör kantonları arasında bağlantı kurulmuş olacaktır ki, buna asla müsaade edilmemelidir.

Bugüne kadar PYD'yi en fazla şımartan ve ön açan ABD'dir.

ABD Dışişleri Bakanı geçen hafta, PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekilmeye başladığını söylemiştir.

Bu terör örgütü doğuda kalsa ne olacak, batıda bulunsa ne çıkacaktır. Nitekim terör her yerde, her zeminde terördür.

PYD-PKK'yı zaman ve mekanın her bölümünden kazıyarak sökülüp atmaya Türkiye'nin haysiyet ve şeref meselesi olmalıdır.

ABD'nin PYD'ye sözcülük yapması, lehine davranması, aklayıp temize çıkarmak için çırpınması bir defa insafsızlık, saygısızlık ve art niyetliliklerdir.

Çünkü ABD, PYD ve PKK'yı çok açık şekilde arkalamakta, kullanmaktadır.

ABD, malum terör örgütlerinin ağızlarına bir damla bal sürüp, bu katillerin ilave yardımlarıyla Ortadoğu'nun haritasını siyasal ve ekonomik çıkarlarına göre tekrar çizmeyi arzulamaktadır.

FETÖ konusunda hala delil isteyen, hukuk hatırlatması yapan, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda ikircikli ve tutarsız bir tavır takınan ABD'nin; PYD-YPG-PKK'ya bakışı da çarpık, çürük ve hastalıklıdır.

ABD Başkan Yardımcısı Biden'in 24 Ağustos'ta Türkiye ziyaretinde hem nalına hem mihına vuran değerlendirmeleri bu düşüncemizi teyit eder niteliktedir.

ABD'nin gizli gündemi, Türkiye'yi baştan ayağa kelepçeleyip Suriye'nin kuzeyinde fiili bir durum yaratmak, Akdeniz'e kadar uzanan kirli bir koridor açmaktır.



Bu maksatla IŞİD'in elinde bulunan Mare Hattı'nın PYD-YPG'ye geçmesi için çok yönlü ve sinsi bir hazırlık söz konusudur.

Ülke olarak, küresel güçlerin oldubittisiyle Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşumuna sıcak bakmamız, tepkisiz durmamız milli aklın inkârıdır.

Bu nedenle Menbiç'in kontrolü de sağlanmalıdır.

Türkiye çok zor bir döneminde sınır ötesine operasyon yapmaktadır.

Bu operasyon riskli olmakla birlikte kaçınılmaz ihtiyaçtır.

27 Ağustos Cumartesi günü, PYD terör örgütü, TSK'ya ait iki tanka roketle saldırmış; bunun sonucunda, bir askerimiz şehit olurken üçü de yaralanmıştır.

Cerablus IŞİD'ten temizlenirken, PYD hemen kademeye girmiştir.

PKK-PYD terör örgütü tıpkı IŞİD gibi çılgına dönmüş, Fırat'ın doğu-batı hattı doğrultusunda Türkiye'ye namlu çevirmiştir.

IŞİD ne kadar tehditse, PYD-YPG-PKK'da aynı oranda, aynı derecede tehdit ve musibettir.

Türk devleti sınırlarını emniyete almak, egemenlik haklarını, milli çıkarlarını sonuna kadar savunmakla mükelleftir. Bu durum tartışmasız hukuki ve meşrudur.

Bunu en başta ABD'nin bilmesi, geçen günlerde devlet ricaliyle görüşmeler yapan Barzani'nin anlaması gerekmektedir.

ABD'nin ortak düşman olarak IŞİD'i gösterip PYD'yi perdelemesi, FETÖ'yle ilgili hala üç maymunu oynaması sorumsuzluk, hukuksuzluk, aynı zamanda utanmazlıktır.



Türkiye'nin IŞİD'le doğrudan mücadelesi, bu vahşi örgütün eylemlerini daha da kamçılacak, PYD-PKK cenahını daha da kışkırtacaktır.

Cerablus'a askeri hareket sürüyorken PKK'nın Artvin'de ana muhalefet partisi liderinin bulunduğu konvoya saldırması, ardından Cizre'de 11 polisimizi şehit etmesi müşterek terörist faaliyetlerin bir sonucudur.

Tüm terör örgütleri sırayla Türkiye'ye saldırı düzenlemektedir ve korkarım ki bu kanlı süreç genişleyerek devam edecektir.

Bu itibarla devletin teyakkuzda bulunması, her türlü güvenlik tedbirini tüm vatan satında alması yararlı ve hayatidir.

Milliyetçi Hareket Partisi TSK'nın başarılı olması, Türkiye'nin terörizmle savaşından alınacak başarıyla çıkması hususunda elinden gelen her türlü katkı ve manevi desteği eksiksiz verecek, hükümetin arkasında sağlam şekilde duracaktır.

IŞİD, PYD-PKK'yı yok etmek için Türk milleti artık ayaktadır.

Terörizmi akıttığı kanda boğmak, Türk milletine meydan okuyan alçakları bataklıklarına gömmek Türkiye için tarihe, ecdada ve milli varlığımıza namus borcudur.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde hareket edilerek terör örgütleri tamamıyla tasfiye edilmelidir. Vakit terörü bitirme vaktidir.

Kahramanlarımıza diyorum ki, ne kadar katil örgüt varsa gidin bulun, alayını birden imha edin. Biz yanınızdayız, biz sonuna kadar arkanızdayız.

Düne kadar IŞİD'i, Ortadoğu'nun haritasını yeni baştan çizmek için kullanan emperyalizm, küstahça ve ahlaksızca PYD-PKK üzerinden Kürdistan'a yeşil ışık yakmış, yetki ve hakkı olmadığı halde vize vermiştir.



Buna dair çok sayıda işaret ve delilin varlığı söz konusudur.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru açılması an meselesidir ve bunun önemli bir bölümünün alt yapı inşaatı tamamlanmıştır.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti ne pahasına olursa olsun bu ihanet oyununu, bu batıl hesabı gerekirse kaniyla, gerekirse canıyla bozmalıdır ve bozacaktır.

Fırat'ın batısına geçerek kendisine vaat edilmiş topraklara hakim olmayı hedefleyen PKK-PYD-YPG, ABD'nin silah ve siyasi yardımlarıyla devletleşme aşamalarını teker teker geçmektedir.

Dileğimiz Cerablus operasyonun terörizmin belini kırma konusunda fırsat olmasıdır.

Ülke olarak çok nazik bir dönemimizde sınır ötesine geçmemizin stratejik sonuçları, temennim odur ki, iyi hesaplanmış olmalıdır.

Bu arada, IŞİD'in miadı yakında dolacak, kendisine biçilen görev bitmiş olacaktır.

İnsanlığın yüz karası bu terör örgütü sıkıştığı Rakka'dan da eninde sonunda çıkarılacaktır.

Çok açık söylemeliyim ki, Türkiye'nin huzur ve istikrarı tümünden bozulmadan, devlet ve millet bekası yıkılmadan Kürdistan'ın kurulma şansı minimum seviyededir.

Bu şansı artırabilmek maksadıyla ülkemiz son bir yıldır terör örgütleri tarafından paylanmakta, vurulmakta, diz çökmesi için zorlanmaktadır.

Buna göre 15 Temmuz FETÖ saldırısını kolektif terör eylemi olarak değerlendirmek abartı görülmemelidir.



Şayet şeytani hedef gerçekleşmiş olsaydı, Batı'da FETÖ; Doğu ve Güneydoğu'da PKK-PYD-IŞİD Türk vatanını kademe kademe işgal edecekler, ele geçireceklerdi.

FETÖ'nün; PKK'yla işbirliği, IŞİD'le akrabalığı, terörle mücadelede kasten savaştıkları, asker kılığındaki hainlerin karda, havada teröristleri görmezden gelmesi aslında ihanetin nasıl derinlere tutunduğunu göstermektedir.

PKK, PYD, IŞİD, FETÖ tamamıyla küresel ve bölgesel vahşet politikalarını hayata geçirmenin, Türkiye'yi zaafa düşürmenin, toplumsal direnci kırmanın hem kuklaları hem de kirli maşalarıdır.

Anadolu'nun istilası, bağımsızlığımızın itlafi yeniden masadadır.

Türk milletinin iç savaş şartlarına gerileyerek yeni bir Fetret Devri'ne savrulması, dağılıp parçalanması dayatılmaktadır.

1919'lu yıllarda, milli bir uyanışla, bir yanda dış düşmanlara, diğer yanda içerideki çeteler ve işbirlikçilere karşı destansı bir mücadele şuuru gösteren Türk milleti, şu anda tam bir fitne ve fesat kampanyasıyla doğrudan muhataptır.

15 Temmuz'da milli tepki doğmamış olsaydı, düşmanla boğuşa boğuşa teyit edilen milli hak ve çıkarlarımız, az kalsın terörizmin kanlı dişleri arasına sıkışarak öğütülmüş olacaktı.

Emperyalizmin dört bir koldan kiraladığı katillerle saldırması, rehavetimizi ve boşluğumuzu kollaması tesadüf değildir.

Üst akla, milli akılla cevap vermenin zamanı da çoktan gelmiştir.

Gelişmelere doğru teşhis koyamazsak, tehditlerin boyut ve hedefini milli bir akılla okuyamazsak, hepsinden önemlisi, düşman kampına milli kenetlenme ve kardeşlik ruhuyla cevap veremezsek sonuçlar ağır olacaktır.



Türk milletinin zillet ve hezimet yaşamasını projelendiriler, boşuna sevinmemelidir; çünkü hevesleri haram ve hıyanet kursaklarında mutlaka kalacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

20 Ağustos Cumartesi akşamı, Gaziantep'te yaşanan vahşetin dumanı hala tütmekte, milli vicdan hala kanamaktadır.

Tam dört yıl önce, yani 20 Ağustos 2012'de Gaziantep Şehitkâmil ilçesi Karşıyaka Polis Merkezi önünde meydana gelen menfur bir saldırıda 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır olmak üzere 66 vatandaşımız da yaralanmıştı.

Gazi şehrimiz maalesef çok acı şekilde tekrar hedef alınmıştır.

Yaşı 12-14 arasında olduğu söylenen bir çocuk bomba, bir düğün evine girmiş ve üzerindeki bomba düzeneğini patlatmıştır.

Aralarında çocukların ağırlıkta olduğu 55 vatandaşımızın can verdiği, 13'ü ağır 65 kişinin de yaralandığı vahim terör saldırısı hepimizi kahretmiş ve üzmüştür.

Kına gecesi kana bulanmış, düğün mateme dönmüştür.

Bu tip bir canavarlığın eşi ve emsali henüz görülmemiştir. Tablo dehşet vericidir.

Failin İŞİD olduğu söylenmektedir. Fakat bu iddia henüz tam doğrulanmış ve netleşmiş değildir.

Gaziantep'te canlı bombanın patladığı gece, 3 bine yakın Suriyeli muhalifin operasyon için sınır ötesine geçtiği, Cerablus operasyonu ile Gaziantep saldırısının eş zamanlı gerçekleştiği dillendirilmektedir.

İŞİD'in gazi şehrimizdeki uyuyan hücrelerini harekete geçirerek buna karşılık verdiği iddiaları gündemdedir.



FETÖ'nün 15 Temmuz istila ve imha operasyonu püskürtülünce, Türk düşmanı karanlık güçler, terörizmin kirli kataloğundan seçtikleri bilindik örgütleri tekrar silah ve bomba başına çağırılmışlardır.

Bu çağrıya köle gibi uyan PKK, IŞİD ve diğer kanlı ortakları Türkiye'yi yaylın ateşine tutmuşlar, masumlara kast etmişler, pusu kurmuşlar, canlı bombacılarını aramıza sevk etmişlerdir.

Yaşadıklarımız tam bir kaostur.

Düşününüz, bir terör örgütünün mensupları devletin her kademesine yuvalanmış, her mevkiine kolaylıkla sızmıştır.

Buna akıl erdirmek, anlam vermek mümkün değildir.

İçişleri Bakanı'ndan öğreniyoruz ki, 17-25 Aralık'ta 81 ilin emniyet müdürlerinden 74'ü FETÖ üyesidir.

Şu çarpıcı itirafa bakınız ki, bir ara Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki daire başkanlarının tamamı FETÖ'ye çalışmıştır.

7 bin emniyet istihbaratçısının 6 bin 500'ü FETÖ'nün lehine faaliyet göstermiştir. Ve burası sözün bittiği noktadır.

Valiler, kaymakamlar, üst düzey bürokratlar, müfettişler, uzmanlar, general ve amirallerin, yüksek ya da düşük rütbeli subayların büyük çoğunluğu FETÖ'nün faal ve fonksiyonel elemanlarıdır.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lerle milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunan 3 bin 725 TSK personeli ihraç edilmiştir.

Bunların arasında 2 orgeneral, 9 korgeneral, 26 tümgeneral, 91 tuğgeneral, 4 tümamiral, 28 tuğamiral, 2 bin 195 subay ile 774 astsubay yer almıştır.



9'u general ve amiral olmak üzere 137 askerin firar ettiği anlaşılmaktadır.

670 sayılı KHK ile 2 bin 360 emniyet görevlisi memuriyetten çıkarılmıştır.

2 bin 847 hakim ve savcı FETÖ/PDY ile irtibatları nedeniyle 667 sayılı KHK'nın 3. Maddesi uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde mesleklerinden atılmışlardır.

Öğretmen, öğretim üyesi gibi mesleklere mensup binlerce kişi FETÖ'ye biat etmiş, ama bunu devleti yönetenlerin ruhu bile duymamıştır.

Aralarında holdingler, şirketler, bankalar, dergiler, gazeteler, televizyonlar, radyolar, sivil toplum kuruluşları, okullar, hastaneler, üniversiteler ve dershanelerin bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluşa FETÖ yıllarca sahip olmuştur.

Ve deyim yerindeyse devlet içinde devlet kurmuştur.

Böyle bir tehlikeli örgüt 15 Temmuz'da, Türkiye'ye etkile-ri uzun yıllar sürecek feci bir gece yaşatmıştır.

Askeri kamuflej içine saklanmış caniler millete kurşun sıkmışlar, 240 insanımızın hayatına mal olmuşlardır.

Tanklar Türk milletinin üzerine sürülmüştür.

TBMM, emniyet ve istihbarat birimleri, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi uçak ve helikopterlerle hedef alınmış, bombalanmıştır.

Türk tarihinde böyle bir saldırı hiç yaşanmamış, hiç vaki olmamıştır.

Fetullahçı terör örgütü 79 milyon Türk vatandaşını tutsak almak istemiştir.

Bu bir işgal denemesidir. Bu bir Türkiye düşmanlığıdır.



FETÖ'ye Türk milleti haddini bildirip kafasını ezince, bu kez de sırayı diğer terör örgütleri gecikmeden almışlardır.

17 Ağustos günü Van'da, 18 Ağustos günü Elazığ ve Bitlis'de, 20 Ağustos günü Gaziantep'te, 23 Ağustos günü Şırnak'ta, 24 Ağustos günü Bingöl ve Diyarbakır'da, 26 Ağustos günü Cizre ve Hakkari'de yaşanan ağır ve insanlık dışı terör saldırılarının 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının bir uzantısı, bir parçası, bir devamı olduğu tartışmasızdır.

FETÖ başarısız olup durdurulunca kanlı devriyeye, cina-yet vardiyasına diğer örgütler çıkmış ve çıkarılmıştır.

Türkiye içinden ve dışından sarılmıştır. Gerçekten tehlike devasadır.

Bunu görmek, bunu idrak etmek lazımdır.

Şu anda her türlü siyasi ve ideolojik beklenti ikinci plandadır.

Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin beka ve birliği milli şuurla sahiplenilmeli, korkusuzca savunulmalıdır.

Siyasi çekişme ve kutuplaşmalarla geçireceğimiz vakit yoktur.

Yenikapı uzlaşması, TBMM'de tezahür eden müşterek irade süreklilik kazanmalıdır.

Vatan kaybının sınırında olduğumuz görülmelidir.

Küresel linç kampanyasının ülkemizin omurgasını çö-kertme, eksenini kaydırma, tarihi yürüyüşünü durdurma ga-yesi güttüğü ortadadır.

Türkiye'nin derhal, çok acil milli huzur ve iç barış ortamı-nı temin etmesi şarttır.



Bu itibarla FETÖ'yle mücadele edilirken, yeni mağdurlar üretmek, suçsuz ve günahsız insanlarımızın hayatlarını zindana çevirmek yanlışdır ve de maliyeti geleceğimiz açısından çok fazla olacaktır.

Onarım ve toparlanma sürecine herkes ortak olmalı, her sorumluluk sahibi vatan evladı taşın altına elini koymalıdır.

Vatandaşlarımızdaki korku, tereddüt ve endişeyi ortadan kaldırmak gerekmektedir.

Asılsız ihbarlarla insanlarımızın saygınlık ve gururlarıyla oynanmasına, uyduruk şikâyetlerle insan onurunun ezilmesi-ne son verilmelidir.

Devlettteki tahribatı gidermek için AKP ortak akla, demokrasinin ilkelerine, hukukun temel kurallarına harfiyen riayet etmelidir.

Yeni sosyal ve siyasal bölünmelere tahammülümüz yoktur.

Yeni cepheleşmeler şu güne kadar işlenen suç ve cinayetlere ortak olmak demektir.

Türkiye'nin toplumsal dirliği hep beraber sağlanmalı, üzerimize serpilen ölü toprağı topyekûn kaldırılmalıdır.

Türk milletinin tarihte kurduğu 16 devlet vardır.

Bunların yıkılışları az çok birbirine benzerdir.

Ne var ki, 17. Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesinden çekilip silinmesine asla müsaade edilmeyecektir.

Türk milleti, Türklüğün, tüm Türk vatandaşlarının şan ve şerefidir.

FETÖ, PKK, İŞİD, DHKP-C küresel saldırganlığın hesabına çalışan infaz görevlileri, eli ve vicdanı kanlı cellatlarıdır.



Bilinmelidir ki, milli kurtuluşumuzun bir bakıma iki yolu vardır:

Ya bütün haklarımızı en son zerresine kadar koruyarak kurtuluşun sancağını mahşere kadar taşıyacağız, ya da tarihsel hak ve mirasımızdan ödünler vererek çözülmeye, erimeye, manda ve himayeye göz yumacağız.

Birincisi elbette gerçek ve kalıcı bir kurtuluştur.

Türk milleti egemenliğini göz bebeği gibi koruyacaktır.

Türkiye terör örgütleriyle kumpasa düşürülemeyecek, 1923 kuruluş ruhundan, milli ve üniter devlet çizgisinden ayrılmayacaktır.

Bedeli ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatma ve gelecek nesillere taşıma görevimizi ihlal ve ihmal etmeyeceğiz.

Ülkemiz çok hassas bir süreçtedir. Adeta sırat köprüsünden geçilmektedir.

Türkiye hiç böyle bir döneme şahit olmamıştır.

Siyaset bir ve beraber olmazsa, heyecan ve hedefler milli ahlakla bütünleşmezse Türkiye Suriye'nin yerine ikame edilecektir.

Sonuçta, Allah muhafaza, bölünmemiz sağlanacak, son yurdumuz ateşe verilecektir.

Asırlardır çevremizde ihanet kuyusu kazanlar amaçlarına böylelikle ulaşmış olacaktırlar.

Bozgun akşamlarını tarih kitaplarında okuyan nesiller, derlenme toparlanma olmazsa bir yenisine hayattayken ta-nık olacaktırlar.



Sayın Basın Mensupları,

Çok şükür 15 Temmuz dirilişi, Türk milletinin yeni başlangıcı, yeni bir Çanakkale ruhudur.

Bu kazanımı heba etmezsek, bu tarihi fırsatı siyasi hesaplara kurban vermezsek, hiçbir terör örgütü karşımızda duramayacak, hiçbir düşman yanımıza, yöremize sokulamayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ve Türk milleti için vardır.

Biz sorumlu ve milli muhalefetimizi yine yapacağız; ama siyasi mücadelenin ahlaki ve vicdani dengeden mahrum olmasına izin vermeyeceğiz.

Bu devlet bizimdir. Bu millet biziz.

Görüşlerimiz ayrı da olsa hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nindir.

Ve de desteğimiz sürecektir.

Uzlaşalım, anlaşalım, sıkılı yumrukları açalım, geleceği birlikte ve beraberce inşa edelim.

Az oy aldım, çok milletvekilim var sözleri eskilerde kalmış, mana ve muhtevasını çoktan kaybetmiştir.

Düşman kavi ve kararlıdır.

Dağılmamızı, tarihin gerisine düşmemizi, kurumuş yaprak gibi savrulmamızı gözleyen, dileyen, bunun için hazırlık yapan mihraklar çok sayıdadır.

Düşmanları güldürmeden, hangi yanlış politika varsa; başta Suriye olmak üzere, dönmek, tamir etmek, nedamet göstermek erdem ve elzemdir.

İçeride birliğimizin hamurunu büyük Türkiye ve Türk milleti özlem ve iradesiyle yoğurursak, dışarıdan hiçbir taziyik ve tertip kalemizin burçlarından aşamayacaktır.



Unutmayalım diyalog olmadan demokrasi olmaz. Hoşgörü ve tahammül gerçekleşmeden demokrasi varlık gösteremez.

Farklı görüşler arasında konuşma, uzlaşma ve anlaşma olmadan hakikat çıtası yükselmez, kritik eşikler geçilemez.

Gönül kazanalım, gönüller yapalım, açılan mesafeleri kapatalım, kalpler fethedelim.

Kardeşliğimizi pekiştirelim, etnik ve mezhep fitnesine göğüs gerelim.

Türkiye geleceğe umutla bakmalıdır.

Türkiye gelecekte bugünden daha da güçlü olmalıdır ve olacaktır.

Bu sorumluluk hepimizin sırtındadır.

Aykırı görüşleri, çatlak sesleri, afaki talep ve ters düşünceleri demokrasi kültürü içinde makul ve kabul edilebilir sınırlara çekelim.

Hukuk devletine bağlı kalarak, insan hak ve onurunun çiğnenmesine sessiz durmayalım.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni türbılanstan çıkaralım, üzerinde titreyelim, hassasiyetleriyle oynanmasına, hedef yapılmasına, itilip kakılmasına mutlaka engel olalım.

Ve de terörle aynen kurtuluş yıllarında olduğu gibi yediden yetmişe mücadele edelim, bu belanın, bu ifridin, bu kanlı döngünün kökünü tümünden kurutalım.

Değerli Basın Mensupları,

Milliyetçi Hareket Partisi, geçmişte terörle mücadele konusunda defalarca öneri getirmiş, milli çözüm ve stratejiler üretmiştir.



Türk milletine savaş açan, suikast düzenleyen terörizme karşı etkili tedbir ve tekliflerimiz maalesef hükümet tarafından kulak ardı edilmiştir.

Bunlar arasında, 21 Haziran 2010 tarihinde, dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e bizzat sunduğum 7 maddelik öneri setiyle,

22 Mart 2016 tarihli Meclis Grup toplantımızda kamuoyuyla paylaştığım 8 maddeden ibaret mücadele strateji ve yöntemi bize göre çok önemlidir.

Şu görüşlerimizi tekraren hatırlatmak ve yeniden hükümetin bilgisine havale etmek milliyetçi siyasetimizin bir gereği olarak görülmelidir:

1- Terörle mücadele, teröristle mücadele değildir. Zaman ve mekân üstü, tarihsel perspektiften beslenen yüksek akıl ve algı gerektirmektedir.

Önce olanı, olmuşu ve olacağı bütüncül ve derinlikli yorumlayan yüksekten ve analitik bakış demek olan **“terörizmle mücadele vizyonu”** geliştirilmelidir”

2- Terörle mücadele terörün inisiyatif ve ön aldığı süreçte her ölümden sonra gösterilen günlük tepkiler değildir.

İkinci aşamada yapılacakların tamamının kavrandığı ve unsurların tamamının vizyona göre yapılandırıldığı **“terörle mücadele konsepti”** oluşturulmalıdır.

3- Terörle mücadele, toplumun mağdur ve devletin seyirci durumunda olduğu doğaçlama mücadele sahası da değildir.

Üçüncü aşamada vizyondan beslenen, konseptten çıkartılan ve bütün milli güç unsurlarına sorumluluk seferber eden **“terörle mücadele stratejisi”** ortaya konulmalıdır.



4- Terörle mücadele, vizyon, karar ve uygulamanın bütün unsurlara yön verdiği yönetilen, daha doğrusu yönetilmesi gereken bir süreç demektir.

Dördüncü aşamada bu stratejinin başta hükümet olmak üzere ülkemizdeki resmi veya gayri resmi, özel veya tüzel bütün unsurlara görev yükleyen **“terörle mücadele siyaseti”** oluşturulmalıdır.

5- Terörle mücadele, mücadele edilen kavram, grup ve taraflar hakkında toplumsal bir ittifakın olmasını, oluşmasını ve olgunlaşmasını gerektirmektedir.

Beşinci aşamada, terör üzerindeki ortak iradenin ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve toplumun kazanılması için **“terörle mücadelede kitle kazanma programı”** devreye sokulmalıdır.

6- Terörle mücadele yalnızca asker, polis ve korucuya iha edilmiş basit bir asayiş sorunu değildir.

Sorunun içten ve dıştan alabileceği bütün desteklerin keşilmesini sağlayacak kadar kapsamlı **“diplomatik mücadele eylem planı”** hazırlanmalı, eşgüdüm halinde icra edilmelidir.

7- Terörle mücadele silahtan mayına, tuzaklı bombadan hendek kazmaya, pusudan baskın ve intihar eylemine kadar çok değişken ve dinamik bir alan olması nedeniyle mutad tedbir ve düzenlemelerle önlenemeyecektir.

Teröristin mücadele şekil ve yöntemlerinin değişmesi süreçlerinde ön alarak ilgili güvenlik kuvvetlerini yeni şart ve durumlarla uyumlu olarak eğitecek, donatacak ve yönetecek **“teröristle mücadele taktik eğitim ve icra programı”** uygulanmalıdır.

8- Terörle mücadele içte olduğu kadar dışta da ittifak ve istikrar gerektiren bir ilişkiler alanıdır.



Yabancı ülkeleri teröriste destek vermekle suçlarken, hükümetin aynı mihraklarla yaptığı müzakerelerin kendi söylemlerimizi yalanlamıyor olması şarttır.

Bu itibarla tutarlı bir **“terörle mücadele tanıtım çalışmasına”** ihtiyaç vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin teklifi şimdilik bunlardır.

Terörizmle mücadele edildiği sürece; darbecilere, fitnelilere, devlet içine yuvalanmış hainlere haddi bildirildiği müddetçe partimiz devletin ve hükümetin yanında sapaşağlam duracaktır.

Gerekirse de her fedakârlığı yapmaktan kaçınmayacaktır.

Bu düşüncelerle başta Gaziantep’te olmak üzere, teröristlerin saldırısında hayatlarını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza, Van’da, Elazığ’da, Bitlis’te, Tunceli’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da, Bingöl’de, Cizre’de ve daha nice vatan köşelerinde şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, büyük milletimize başsağlığı niyaz ediyorum.

Halen tedavisi süren tüm kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum.

Aziz milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yarın idrak edeceğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluş ve bağımsızlığımızın mimarı aziz ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Sınır ötesinde vatan ve millet için mücadele veren Mehmetçiğe başarılar diliyor, dualarımızın onlarla olduğunu özellikle belirtiyorum.

Rabbim Türk milletini korusun, Türkiye’yi ve Türklüğün yaşadığı her coğrafyayı ebedi kılsın.



Sözlerime son verirken sizleri saygılarımla selamlıyor, başın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN
“DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGESİ KALKINDIRMA
PROGRAMI”NIN TANITIM VE
TAKDİMİ AMACIYLA DÜZENLEMİŞ
OLDUĞU BASIN TOPLANTISI**

**29 EYLÜL 2016
GENEL MERKEZ**



Sayın Basın Mensupları,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye'nin varlık-yokluk imtihanından geçtiği zorlu, bir o kadar da belirsizliklerle dolu bir süreçteyiz.

93 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç rastlanmamış, hiç tanınmamış tehlike düzeyi çok yüksek olay ve gelişmelerle muhatabız.

Terör örgütleri ülkemizi ablukaya almış durumdadır.

Acımasızca projelendirilen bölgesel ve küresel senaryolar Türkiye'nin etrafını, milletimizin huzur ve sükûnetini tam bir çıkmaza sürüklemektedir.

Maalesef ülkemiz, milli varlığını doğrudan hedef alan alçak bir suikastla karşı karşıyadır.

15 Temmuz FETÖ kalkışmasından itibaren milletçe yaşadığımız korku ve kâbus dolu günlerden dolayı Türkiye tanınmaz, tarif edilemez haldedir.

Güvenlik duvarlarımız delik deşiktir.

Ümit kapıları kırık döküktür.

Milli birlik ve kardeşlik ortamı yara bere içindedir.

Bu karanlık şart ve ahval içinde son siyasi gelişmeleri değerlendirmek, hazırladığımız **Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkındırma Programı'nı** sizlerle ve milletimizle paylaşmak amacıyla bugünkü basın toplantısını düzenlemiş bulunuyoruz.

Hepinize hoş geldiniz diyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Değerli Basın Mensupları,

FETÖ'nün 15 Temmuz ihaneti nesiller geçse de unutulmayacak, hafızalardan çıkmayacak bir düşmanlıktır.

Ülke olarak hala kapkara o meşum Temmuz akşamının sarsıntılarını göğüslemekle uğraşiyor; tonlarca ağırlığındaki enkazı kaldırmakla meşgul oluyoruz.

Türkiye güçlü, muktedir ve egemen bir devlettir.

Elbette bu badirenin de üstesinden gelecek, özlemle beklenen huzur ve güvenceye kavuşacaktır.

Ne var ki, yama küçük yırtık büyüktür.

Hasar fazla, tamirat eksik ve yetersizdir.

Devletin bir tarafı doğrulurken, diğer bir tarafı inişe geçmektedir.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün tahrip etmediği, sızıp fitne aşamadığı, yuvalanıp aşındırmadığı hiçbir kurum ve kuruluş neredeyse yok gibidir.

Türkiye FETÖ'yle yatıp PKK'yla kalkmaktadır. Bu hazin ve hüsran verici bir kısır döngüdür.

Yaşadığımız şiddetli buhrana yeni bir Fetret Devri tanımlı getirmek bile maksadı izahta noksan kalacaktır.

Türkiye düşmanı çevreler, FETÖ ve müzahir terör örgütleri vasıtasıyla Türk milletini dize getirerek emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmesini hedeflemiştir.

Bu nedenle ülkemiz hem içten hem de dıştan çembere alınmıştır.

Küresel nifak masalarında yapılan görev dağılımına göre; PKK, İŞİD, PYD-YPG, DHKP-C bildik terör yöntemleriyle üzerimize saldırmış, bunun yanında FETÖ devlet içinde paralel



bir kulvar açarak gün be gün palazlanmış, güçlenmiş, hareket kabiliyetini arttırmıştır.

Siyasi, ekonomik ve askeri tüm imkânları iğrenç emellerine alet edecek kıvama gelen FETÖ, Türkiye'nin etnik ve mezhep temelli iç savaş ve bölünme ortamına mahkum olması için 15 Temmuz'da acımasızca devreye girmiştir.

Cebinde veya evinde bir dolar bulunduran, bylock sistemiyle haberleşen, anayasa, yasa ve yönetmeliklerin dışında bir hiyerarşik sisteme dahil olan FETÖ'cüler, Türk devletini kanser hücresi gibi sarmışlardır.

Her meslek grubundan, siyaset ve toplum hayatının her kesiminden FETÖ'nün yaşaması, kanlı ve hain niyetlerini gerçekleştirmesi için ortak cephe hattı kurulmuştur.

FETÖ; ilk aşamada yüce dinimizin içine saklanarak, hizmet ve himmet kisvesi altında uzun bir örgütlenme dönemi geçirmiş, hayatın her alanına hızla nüfuz etmiştir.

Bu ihanet çetesi masum duyguları istismar etmiştir.

Bu zalim ve küfür bekçileri tertemiz vicdanları tutsak almıştır.

Ve de kandırmadıkları, tuzağa çekmedikleri kimse kalmamıştır.

FETÖ, zulmün ağırlık merkezleriyle, Türk ve İslam düşmanı odaklarla yumuşak ilişki kurmuş, hatta zamanla işbirliğini yoğunlaştırmıştır.

Sözde herkese el uzatmışlar, gerçekte her pis işe, her kirli amaca, her alçak plana hevesle, heyecanla ortak olmuşlardır.

Takiye ustası şarlatanlar, Pensilvanya mukimi sanal ve sahte hocalar Türkiye'ye kim hasımsa onlarla bir olmuş, entrika kardeşliği yapmışlardır.



Bunlar oluyorken, iktidarla iyi diyaloglar geliştirerek paralel devlet yapılanmasına kan ve kadro takviyesi yapmışlar, inatçı engelleri kolaylıkla aşmışlardır.

Daha önce de ifade ettiğim gibi, FETÖ, Anadolu'nun istilası amacıyla özel eğitimden geçirilip kılıktan kılığa sokulan, herhangi bir kök ve kimlik hassasiyeti taşımadığı gibi, vicdan ve imana da yabancı olan soysuz ve hıyanet temelli bir çetedir.

Yargıdan eğitime, siyasetten ekonomiye, TSK'dan emniyet teşkilatına kadar FETÖ her yere zehrini akıtmış, her tarafa kirini bulaştırmıştır.

Türk devleti, bünyesinde gayri meşru bir yapılanmayı taşımak, hatta büyütme durumunda kalmıştır ki, bu vebal ismini saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok kişinin sırtındadır.

FETÖ, ikinci aşamada, silaha, bombaya müracaat ederek ülkenin yönetimini efendilerinin nam ve hesabına doğrudan ele geçirmek istemiştir.

15 Temmuz'da yaşananlar tam da budur.

Türk milletini mukaddes vatan topraklarında boğma veya buradan tümenden kovma gayelerinin nirengi noktası 15 Temmuz FETÖ kalkışma ve darbe teşebbüsüdür.

Ve de bu tehdit geçmemiş, bitmemiştir.

Çünkü Türklerin Anadolu'yu 945 yıldır yurt tutmasını hala hazmedememiş, hala kabullenememiş düşman cephesi hem faal, hem de arsızdır.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının vakit kaybetmeden not kırarak Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke olmadığına dair yaygara koparmaları finans oligarşisinin son iki asırda olduğu gibi yine işbaşında olduğuna kanıttır.



Silahla başaramayanlar; faiz, kur, finansal varlıklar üstünden yeni bir alan açmanın peşindedir.

FETÖ ve benzeri yapılanmalar görüntüde besmele çekip Efendimize salavat getirirken, kalben haç çıkarıp Kilise çanlarıyla avunmakta, emperyalizmin ayınlerine katılmaktadır.

FETÖ, işbirlikçidir, haindir; vatan, millet ve din nefretiyle malul şeytan uşağıdır.

PKK neyse FETÖ odur.

İŞİD kimse FETÖ tıpkısının aynısı, belki de bir gömlek üstüdür.

Çok şükür 15 Temmuz darbe ve istila teşebbüsü binbir güçlük ve fedakarlık örneğiyle bastırılmıştır.

İkinci bir darbe olacağını söyleyerek karamsarlık ve kriz tacirliği yapanlar da hadlerini aşmaktadır.

Maskaralığa dönen bu kahinlik tutkusundan muhatapları derhal vazgeçmelidir.

Yeni bir darbeye yeltenen, aklından geçiren kim ya da kimler varsa, bilsinler ki, önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetinde kalacaklardır.

Darbecilerin geleceği varsa, Allah'ın izniyle görecekları vardır.

Kulun hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır ve hepsinden, her şeyden kudretlidir.

Türk milleti dağılmanın eşiğindeyken yeni bir destan yazıp birliğini korumuştur. Gerekirse aynısını daha şiddetle tekrarlayacaktır.

İhanet ve melanet cephesine karşı Türkiye etten bir duvar örmüş, parlayan dehşetengiz ateşi demokrasi kahramanları adeta nefesleriyle söndürmüşlerdir.



Türk milleti tarihe geçen bir mücadele azmi göstermiştir.

174 sivil vatandaşımız, 62 polisimiz, 5 askerimiz olmak üzere 241 evladımız 15 Temmuz ve sonrasında şehit olmuştur.

2 bin 194 kardeşimiz de yaralanmıştır.

FETÖ karşısında Çanakkale ruhuyla hayata veda eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sayın Basın Mensupları,

Elbette FETÖ'yle mücadele her boyut ve düzeyde sürmektedir.

Bu doğal olduğu kadar doğrudur.

Türkiye Cumhuriyeti FETÖ'nün tüm kalıntı ve tortularının arınmak zorundadır. Bizim buna desteğimiz ise tamdır.

Yenikapı ruhuna bağlılığımız da tartışmasızdır.

İstiklal ve istikbalimiz bakımından başka bir seçenek yoktur.

Bugüne kadar 8 adet KHK çıkarılmış, çok sayıda asker ve sivil nitelikli kamu personeli ihraç edilmiş veya açığa alınmıştır.

Devletteki dip bucak temizliği devam etmektedir ki, bunun da kısa zamanda sonuçlanmasını beklemek aşırı iyimserliktir.

Ancak FETÖ'cülerini devlet ve toplum hayatından ayıklarken, hiçbir suçlu olmayan, hiçbir günahı bulunmayan vatandaşlarımızın mağdur olduğuna yönelik çok sayıda şikayet ve müracaatın varlığı da gizlenemeyecek denli ortadadır.

12 Eylül 2016 tarihli yazılı basın açıklamamız da vurguladığım gibi, Yurtta Sulh Konseyi isimli ihanet yapılanmasının ana ve tepe kadrosundan henüz bahseden yoktur.



Bu hain ve haysiyetsizlerin kimlerden oluştuğu açıklığa kavuşmuş değildir.

En alt düzeyde memur, işçi veya diğer mesleklerden kişilerle uğraşıldığı kadar; 15 Temmuz'un sevk ve idaresini yapan lider kadrosunu konuşan da pek görülmemektedir.

Adil Öksüz isimli hain hala kaçak, ama hakkında en ufak şikayet olan veya FETÖ'cülükten suçlanan herhangi bir kişi gözaltına alınmaktadır.

Bu tutarlı ve adaletli bir durum olamayacaktır.

Hepsinden önemlisi, mahkeme kararı olmadan hiç kimseye suçlu muamelesi de yapılamayacaktır.

Zira Türkiye bir hukuk devletidir.

Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır.

Ve de Türkiye merdiven altı lobilerin, koridor köşelerinde kurulmuş kulislerin eseri olmadığı gibi; lütufla, bağışla, ikramla Türk milletine sunulmuş yeni yetme icazetli bir devlet hiç değildir.

Suçun sabit olması için mahkeme kararını beklemek şarttır.

Bu bahisle Türkiye'nin FETÖ kamburundan kurtulması amacıyla yürütülen çok yönlü mücadelenin tavsamaması için masumların hak ve taleplerine duyarsız kalınmamalıdır.

Aksi halde gittikçe büyüyen sosyal maliyet çığ gibi ülkemizin üzerine düşecektir.

Mesela bylock kullanan bir memur tutuklanırken, aynı eylemin içinde yer alan siyasetçi veya yüksek kademeli bir bürokrat görmezden geliniyorsa, bu adaletsizlik ve fahiş yanlış tsunami etkisi yaratacak, toplum ve devlet hayatını içten içe çürütecektir.



Hukuk karşısında herkes eşittir.

Hiçbir imtiyazlı kişi veya kesim dikkate alınmaksızın, adaletin terazisi hakkında yoğun kuşku ve delil olan kim varsa tartmalıdır.

Adalete güvenelim, hukuka inanalım.

Peşin hükümlerle, sırf asılsız ihbar ve kara çalmalarla da hiçbir vatan evladının saygınlığına, itibarına, aile ve toplumsal bütünlüğünün bozulmasına müsaade etmeyelim, göz yummayalım.

Şimdilerde 15 Temmuz FETÖ-PDY darbe girişimi ana dosyasına dahil edilen Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Davalarında bir dönem yaşanan rezaletlerin tekrar etmemesi için herkesi sorumluluğa davet ediyorum.

FETÖ'nün, 15 Temmuz'dan sonraki bir amacının da mağdur kitlesinin büyüterek soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin sekteye uğraması, suyun bulanmasıdır.

Son derece uyanık olunması gereken bu risk nedeniyle, 15 Temmuz'un arkasındaki asıl isimlerin deşifre edilmesi halinde, diğer ayaklarının çorap sökücü gibi geleceğini bilmek ve görmek lazımdır.

Türkiye'yi bu kabus ve korku dolu günlerden süratle çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Tereddütleri en aza indirmek, tedirgin ve endişelere son vermek siyaset müessesinin başlıca görevidir.

Milliyetçi Hareket Partisi dün, bugün ve yarın ölçeğinde milletin yanında, hakkın yolunda, devletin arkasında olacak; hükümeti terörle mücadelede millî tavır içinde kaldığı sürece destekleyecektir.



Aynı zamanda partimiz, mağdur ve mazlum vatandaşlarımız yararına elini taşın altına koymaktan, inisiyatif üstlenmekten, sorumluluk almaktan ve haklarını savunmaktan da asla çekinmeyecek, kaçınmayacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Bugün Fırat Kalkanı Harekâtının 37'nci günündeyiz.

Devlet ve millet bekası için sürdürülen operasyonların başarılı olması en içten dilek ve duamızdır.

Fakat ABD'nin ülkemize meydan okur gibi PYD-YPG'ye, yaptığı silah yardımları, muhtemel Rakka ve Musul operasyonlarıyla ilgili kafa karışıklıkları haklı olarak bize endişelendirmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, *"15 Temmuz'un arkasında FETÖ var, ama biz bunu ABD'ye anlatamadık"* sitem ve sızlanması, ABD Başkan Yardımcısının YPG'ye silah yardımından haberim yok deyip Savunma Bakanın itirafı tam bir kördüğümü işaret etmektedir.

ABD, terör örgütlerine destek verirken, bu kan tutkunu caniler Türkiye'ye saldırmaktadır.

PYD-YPG'ye verilen her silah aynı anda PKK'nın eline geçmekte, doğu ve güneydoğuda şehadetlere neden olmaktadır.

Artık terör dayanılmaz hal almıştır.

Türkiye 20 Temmuz 2015'den bu tarafa tam bir facia yaşamaktadır.

FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerinin saldırıları sonucunda tamı tamamına 905 evladımızı yaklaşık bir yıllık zaman zarfında şehit verdik.

Bu korkunç ve kahredici bir tablodur.



Her gün şehit gelmektedir.

Bugün gelen aşamada, maruz kaldığımız tehdit ve tehlike günü birlik ve fason tedbirlerle geçitirilmeyecek kadar büyüktür.

Artık, yıllardır ölkemize musallat olan bu beladan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi her yapıcı, sonuç odaklı işbirliği ve yakın temasa hazırdır.

Tek çözüm, PKK ve diğer terör örgütlerinin tam olarak yok edilmesi veya ele geçirilmesidir.

Geçmişte bölücülük ve bölücü terörle mücadelede cılız girişimler, basit ve etkisiz tedbirlerle yetinerek bugüne kadar gelirse de, bundan sonra gidilecek bir yer yoktur.

Ciddi, köklü ve kalıcı tedbirlerin alınmaması halinde beka düzeyinde bir sorun olan terörizm Türkiye'yi yutacaktır.

Bir ara terörden beslenen etnik bölücülük, "demokratik hak ve meşru kimlik talebi" olarak mazur görölmüş, ölkemizin bölünmesi ve parçalanma projeleri, "toplumsal ilerleme ve çağdaşlaşmanın yol haritası" olarak tasvir edilmiştir.

Ölkemizin iç barışını, kardeşliğini ve dayanışmasını tehdit eden en önemli çarpıklık aslında burada aranmalıdır.

Bunun tekrar nüksetmesi ya da terörizmle mücadelenin kösteklenmesi karşısında iç çatışma ortamının vasat bulacağını artık herkes idrak etmelidir.

Karşımızdaki sürecin nereye yöneldiğinin, nasıl sonuçlanacağını, gelişmelerin istikametinin ne olacağını isabetli yorumu şüphesiz ki çok önem kazanmıştır.

Sahada terörizmle çok etkin ve silahlı mücadele ön şarttır.

Bunun yanında diğer tedbirlerin de, başta sosyal ve ekonomik olmak üzere, gecikmeden alınması pek tabii önemlidir.



Bir defa şunu açıkça söylemek isterim ki, Kürt kökenli kardeşlerimizin terörlere en ufak bağ ve bağlantıları yoktur.

PKK, Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi, vasisi, himaye eden de değildir, asla da olamayacaktır.

Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, varlığımızın ana dayanaklarıdır.

Ve de sorunları vardır, bu bizim tarafımızdan bilinmektedir.

Bize göre Kürt sorunu yoktur, ama Kürt kökenli kardeşlerimizin diğer vatandaşlarımız gibi sosyal ve ekonomik sorunları haddinden fazladır.

21 Haziran 2010 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Gül'e bizzat sunduğum bir çalışmamızda; yörenin ekonomik kalkınmasına yönelik tedbirler planlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır demiştik.

İç göç, yoksulluk, yolsuzluk, milli ve manevi iklimi ve dengeyi bozan, aile yapısını deforme eden sosyal, siyasal ve kültürel gelişmelerle ilgili tedbirler geliştirilmelidir teklifinde bulunmuştuk.

Ayrıca terörü besleyen kaynakların kurutulması, buna müsait bir ortam hazırlayan sosyo-ekonomik sorun ve sıkıntıların birinci öncelikli konu olarak köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturulmasını tavsiye etmiştik.

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz gibi Başbakan Sayın Binali Yıldırım 2 Eylül 2016 tarihinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım Destek Hamlesi adı altında bazı teşvik tedbirlerini Diyarbakır'dan kamuoyuna açıklamıştı.



4 yıl içinde 23 ilde toplam 62 milyar liralık kamu yatırımı öngörülen paket kapsamında; her yıl 80 yeni fabrikanın kurulması hedeflenmişti.

Yıllık 200 bin ilave istihdam yaratılması, yatırım için arazi tahsisi, hazır fabrika binası yapılması planlanmıştır.

Bölgede üretilen mal ve hizmetlere devlet tarafından alım garantisi verilmesi, makina alımlarında 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli faizsiz kredi, işletme desteği, taşınma desteği ve vergi indirimi gibi destekler dikkat çekici ana teşvik unsurları olarak ifade edilmiştir.

Açıklanan bu teşviklerin esasen TBMM’nde görüşülerek kabul edilen yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde hayata geçirilmesi mümkündür.

Torba kanun olarak nitelendirilen ve yatırım teşviklerini de içeren tasarı görüşülürken özellikle üretimi desteklemek adına atılan her adımın yanında durduğumuz da milletimizce bilinmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisinin “Terör” diğerinin de “Üretimsizlik” olduğunu hep söyledik.

Hatırlatmak isterim ki, Parti Programımızda ve Seçim Beyannamemizde de bunlara ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiş, bu çerçeve içinde “Terörle Mücadele ve Milli Birlik Projesi” ile “Üreten Ekonomi” programlarımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Öngördüğümüz çözüm önerileri arasında ekonomik teşvikler, sosyal gelişme projeleri, bölgesel ve kırsal kalkınma modelleri yer alırken, bunların uygulanmasıyla refahın yükseltilmesi ve devlet-millet bütünlüğünün sağlanması hedeflenmişti.



Cazibe merkezleri konusu “Merkez Köyler” veya “Tarım Kentleri” veya benzer isimler altında Türk siyasi hayatında farklı dönemlerde, özellikle de bizim tarafımızdan dile getirilmiştir.

Kısaca yeni bir konu değildir.

1969 ve 1973 seçim çalışmalarında ve diğer siyasi faaliyetlerimizde “Tarım Kentleri”nin kırsal kalkınmanın sağlanması için bir zaruret olduğunu savunmuştuk.

Bilahare tarım kentleri projemiz çeşitli hükümetler tarafından da gündeme taşınmıştı. Bundan rahatsız olmamız elbette düşünülmemelidir.

“Tarım Kentleri” önerimiz birden çok kırsal yerleşim biriminin bulunduğu bölgelerde coğrafi ve iktisadi şartlara göre belirlenecek ve en azından temel kamu hizmetlerinin düzenli ve yeterli olarak götürülebileceği merkezler oluşturmak fikrine dayanmıştı.

Siyasi tarihe mal olmuş bu önerimiz 1970’lerde CHP yönetince “Köy Kent”, 1990’larda DYP-CHP Koalisyon hükümetince “Merkez Köyler” adı altında tekrar gündeme getirilmişti.

Bu çerçevede Sayın Başbakan’ın son açıkladığı cazibe merkezleri projesi geçmişten bugüne Türkiye’de uygulanmaya çalışılan projelerin bir benzeri niteliğindedir.

Artan terör olayları ve özellikle başta PKK olmak üzere İŞİD ve FETÖ gibi terör örgütlerine katılımı engellemek amacıyla tasarıldığı anlaşılan bu projenin üstün körü hazırlandığı da açıktır.

Bu itibarla revize edilerek amaca uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iyi niyetli bir yaklaşımla hazırlandığını düşündüğümüz bu program sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.



Değerli Basın Mensupları,

Açıklanan “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı” ana hatları, bazı hedef ve politika önerileri bakımından parti politikalarımızla uyumlu olup genel olarak desteklenebilecek düzeydedir.

Hedefler olumlu olmakla birlikte tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün bulunmamaktadır.

Kuşkusuz bölgede üretim imkânlarının geliştirilmesi hepimiz tarafından arzu edilen bir durumdur.

Ancak daha evvel denenen bölgesel teşvik uygulamaları yatırım ve üretiminin artırılması için yeterli olmamıştır.

Bu nedenle de teşvik sisteminin daha dar kapsamlı ve sektörel teşvikler olarak yapılandırılması öngörülmüştür.

Böyle bir düşünceden hareket ederek biz de Beyanname-mizde üretimi gerçek anlamda artıracak sektörel ve dar bölge bir teşvik sistemini gündeme getirmiştik.

Diğer desteklerle birlikte devlet alım garantisi verilmek suretiyle üretimin desteklenmesi önemli ve yeni bir unsur olarak görülmektedir.

Fakat, “milli birlik ve bütünleşme” temel anlayışı içinde entegre bir proje olarak ele alınmaması halinde bu projeden beklenen sonucun elde edilmesi zor olacaktır.

En başta, Cumhuriyet dönemi boyunca uygulanmaya çalışılan kırsal kalkınma projelerinden elde edilen deneyimlerin ve özellikle son 15 yıldır terörü azdıran yanlış politikaların olumsuz etkilerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Parti olarak hükümetin bu yöndeki bir girişimini bölgenin bölücü terör örgütünün alan hakimiyeti oluşturmaya çalıştığı yerlerden temizlenerek, aynı zamanda ekonomik



ve sosyal kalkınma için gerçek bir fırsata dönüştürülmesini ümit ediyoruz.

Bu nedenle Sayın Yıldırım'ın açıkladığı projenin, partimizin daha önce de kamuoyuna sunulan ve çağdaş gelişmelere göre revize edilen “tarım kentleri” veya “merkez köyler” projeleri kapsamında ele alınmasını samimiyetle öneriyoruz.

“Kırsal Kalkınma Merkezleri” adıyla projelendirdiğimiz model aslında “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Kalkındırma Programı” adı altında ortaya koyduğumuz; ekonomik büyüme, sosyal gelişme, toplumsal uzlaşma ve milli birlik ve bütünlüşmeyi hedefleyen entegre programın bir alt programıdır.

Önerdiğimiz ana program, öngördüğümüz terörle mücadele vizonu doğrultusundaki tedbirlerle terörün bitirilmesini, bölgedeki kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılmasını, yoksulluğun azaltılmasını ekonomik, sosyal ve siyasi uzlaşmanın sağlanmasını hedeflemektedir.

Sayın Basın Mensupları,

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Kalkındırma Programımızın temel amacı; bölgedeki 23 ilde ekonomik büyümeyi, sosyal gelişmeyi ve toplumsal uzlaşmayı sağlayarak ‘milli birlik ve bütünlüşmeyi’ temin etmektir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Kalkındırma Programı kapsamında 4 adet alt program uygulamayı amaçlıyoruz.

Bunlar;

1-Terörle Mücadele Programı.

2-Kırsal Kalkınma Merkezleri Programı.

3- Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi Programı.

4-Katılımcı ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Programı.



Terörle Mücadele Programımızın temel amacı milli birlik ve bütünlüğün sürdürülebilmesi, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda, bölgede yaşayan kardeşlerimizin öncelikle PKK saldırısından kurtarılması, devlet otoritesinin tam olarak inşa edilmesi esastır.

Bununla birlikte refah ve huzuru tesis edecek ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınması suretiyle kardeşliğin güçlendirilmesini sağlamaktır.

Ortaya koyduğumuz bu program terörün unsurları ile bunları doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasına dönük çözüm politikalarını içermektedir.

Kırsal Kalkınma Merkezleri Programı ise, partimizin kuruluşundan itibaren Türkiye'nin kalkınması ve milli birliğin sağlanması için önerdiğimiz, terörle mücadele politikaları ile tarım kentleri veya merkez köyler olarak adlandırdığımız projelerin ülkemizin bugünkü şartlarına uyarlanmış halidir.

Bu tür programların başarılı olabilmesi için ekonomik, sosyal, siyasi ve güvenlik politikalarının bir bütün olarak ele alınması ve uygulanması bize göre ve yaşadığımız tecrübeler ışığında zorunluluktur.

Değerli Basın Mensupları,

Terör örgütlerine katılım tek başına ekonomik ve sosyal geri kalmışlıkla izah edilemese de bu durum istismar edilerek teröre zemin hazırlayan bir neden olarak kullanılmaktadır.

Bu itibarla bir yandan vatandaşlarımızı terör örgütünün tasallutundan kurtaracak mücadele yapılırken diğer yandan da örgüte katılımı engelleyecek istismara açık konuları ortadan kaldırmak durumundayız.



Tüm kamu hizmetlerine en yakından ve kaliteli erişimi sağlayacak, yapılacak yatırımlarla üretim ve istihdamı artıracak ve insanlarımızın sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak merkezler oluşturmak amacıyla **Kırsal Kalkınma Merkezleri Programı** uygulanmalıdır.

Teklifimizin özünde, Kırsal Kalkınma Merkezlerinin merkez köylerden oluşması yatmaktadır.

Böylelikle kom, divan, mezra ve köylerdeki vatandaşlarımız buldukları yerde erişemedikleri hizmetleri bu merkezlerden alabileceklerdir.

Birçok hizmete bu merkezlerde erişim imkanı olacak, vatandaşlarımız hem üretime katılacak ve ürettiği değerden pay alacak, hem de kamu hizmetlerine yakından, kolay ve etkin bir şekilde kavuşacaklardır.

Kırsal kalkınma Merkezleri, her ilçede kaymakam başkanlığında sanayi ve ticaret odaları, ziraat odaları, ilçe milli eğitim, sağlık, tarım, emniyet müdürlerinin ve jandarma komutanının katılımıyla belirlenecektir.

Daha sonra valinin başkanlığında il müdürleri ve oda başkanlarının iştirakiyle oluşturulacak komisyonda il bünyesindeki tüm kırsal kalkınma merkezleri tespit edilecektir.

Söz konusu merkezler coğrafi durum, ekonomik gelişmişlik, ulaşım altyapısı, demografik yapı, hammadde kaynakları, madencilik, turizm vb. ticari faaliyet imkanları, tarihi ve kültürel yapı, güvenlik ve afete duyarlılık, tarım ürünleri üretimi ve potansiyeli gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecektir.

Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın refah seviyesini artırmak için kırsal kalkınma projeleri kapsamında köy kalkınma planları yapılacak ve alt yapı yatırımları en kısa zamanda tamamlanacaktır.



Bu doğrultuda köy sosyal yaşam üniteleri geliştirilecek, enerji, su şebekeleri ve depolama birimleri ile arıtma sistemleri sağlıklı hâle getirilecektir.

Program merkezi köyleri kapsadığından, idari düzenlemelerde nahiye ya da bucak olarak tabir edilen yerler ile bunların dışındaki yerleşim birimlerinin kırsal kalkınma merkezi haline getirilmesi, bu merkezlerde “mülki idare temsilciliği” oluşturulması öngörülmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Kalkındırma Programı kapsamındaki diğer bir alt program ise **Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi Programıdır.**

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin topyekün gelişmesi ve kalkınması, entegre bölgesel politikaların uygulanmasını da gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede bölgelerin, illerin ve ilçelerin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri, temel sorunları ve potansiyellerinin belirlenmesine yönelik olarak il gelişme plânları hazırlanmalıdır.

Her il ve ilçe için hedef sektörler belirlenmelidir.

Özellikle küçük ölçekli iller ve ilçeler için “bir il/ilçe bir sektör” prensibinden hareketle hedef alt sektörler somut olarak tespit edilmeli, devlet-millet işbirliği içinde uygulamaya konulacak projelere destek verilmelidir.

Teşvik mevzuatı da bu doğrultuda ilçe ve sektör bazlı olarak düzenlenmelidir.

Yerel aktör ve dinamikler devreye sokularak yöreye özgü mikro kalkınma model ve projeleri geliştirilmelidir.

“İl yatırım ve kalkınma ofisleri” kurulmalıdır.



Katılımcı ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Programı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Programının öngördüğümüz dördüncü ve son alt başlıktır.

Tek başına ekonomik büyüme bir ülkede sosyo-ekonomik sorunları aşmak için yeterli olmadığı gibi bu tür bir büyüme sürdürülebilir de değildir.

Toplumun değişik kesimlerinin ve bütün bölgelerin katıldığı ve kapsandığı bir dengeli büyüme temel amaç olmalıdır.

Katılımcı ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Programıyla, toplumun ve bütün bölgelerin topyekûn üretime katılması, katıldığı oranda üretimden pay alması ve “ortaklık” anlayışına dayanan “katılımcı kalkınma” ile doğal ve beşeri kaynakların harekete geçirilmesi sağlanacaktır.

Esnaf, sanatkâr, çiftçi, ev kadını ve gençlerin atıl kaynakları harekete geçirecek yöntemlerle üretime daha aktif katılmaları temin edilecektir.

Geliştirilecek “yerinde” projeler ile büyük kentlere göç de önlenebilecektir.

“Birlikte yönetim birlikte üretim” kapsamında tarımda ve küçük sanayide katma değeri yüksek ürünler üretilmesi sağlanacaktır.

Bölgenin her yerinde uygulamaya konulacak projelerle çalışanlar aynı zamanda fabrikalara, işyerlerine ortak olacaklar ve yönetime katılacaklardır.

Herkesin kalkınma hamlesine katkı verdiği demokratik bir anlayış içinde yürütülecek projelerin hayata geçmesiyle ilave istihdam sağlanacaktır.

Pazar imkânlarının geliştirilmesi ile üretim gelire dönüşürülecek ve yoksulluk azalacaktır.



Yeterli gelir elde eden vatandaşlarımız karnını doyurmak için buldukları yerleri terk etmek zorunda kalmayacaktır.

Bu şekilde Türkiye, doğal ve beşeri kaynaklarını daha etkin kullanabilecek, kalkınma hareketine ivme kazandıracaktır.

Değerli Basın mensupları,

Programın finansmanı için bütçe imkânlarının yanı sıra yeni bir fon kurulacak ve kaynakları münhasıran bu program için kullanılacaktır.

Kamu kesimi doğrudan cari, yatırım ve transfer harcamaları yapacaktır. Ayrıca özel sektör yatırımlarını destek anlamında devlet vergi indirimleri ve özel sektöre transfer harcaması yapacaktır.

Programın maliyetlerinin devlet bütçesinden karşılanması esastır.

Bunun yanında harcamaların finansmanına yardımcı olmak amacıyla “Türkiye Kırsal Kalkınma Fonu” adıyla yeni bir fon oluşturulacaktır.

Terör örgütlerinin el konulan mal varlığından elde edilen gelirler ile kaçakçılığın önlenmesine bağlı olarak elde edilen ilave gelir bu fona aktarılacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan halkımızın refahı için harcanacaktır.

Öte yandan GAP ve DAP gibi bölgesel kalkınma projelerinin uygulanması da koordinasyon içinde yürütülecek ve uygulamadaki çok başlılık ve bunun yol açtığı kaynak israfı önlenecektir.

Ayrıca, daha önce aktif işgücü programları ve GAP projesi için yapıldığı gibi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan da istihdamı artırıcı projeler için kaynak aktarılacaktır.

Milli birlik ve bütünleşmeyi sağlamak amacıyla gerçekleştirmesini önerdiğimiz **Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini**



Kalkındırma Programı kapsamında uygulanmasını öngördüğümüz temel politikalar terörün tahribatını önlemede, milli birlik ve kardeşliğimizi sağlam esaslara bağlanmasına katkı verecektir.

Başbakan'ın 2 Eylül'de gündeme getirdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım Destek Hamlesinin kağıt üstünde kalmaması, önerilerimizin de dikkate alınarak sonuca bağlanması yürekten temennimizdir.

Biz, hükümet kararlı ve dürüst olduktan sonra; Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın refah, huzur ve ekonomik gelişmişlikleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya varız ve hazırız.

Değerli Basın Mensupları,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkındırma Programının uygulanmasıyla ekonomik büyüme, sosyal gelişme, toplumsal uzlaşma sağlanarak milli birlik ve bütünlüğün hayata geçmesi kaçınılmazdır.

Devletin millete, milletin devlete tam güveni tesis edilerek, kardeşlik ve mensubiyet duygusunun güçlendirileceğine inancımız ise tamdır.

Sizlere ve sizlerin aracılığı ile kamuoyuna özet olarak takdim ettiğim, ayrıntılı olarak hazırlanmış program ve projelerle; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yorgun düşmüş, artık huzurlu ve sağlıklı bir gelecek isteyen vatandaşlarımızın bu arzularının gerçekleşmesi ve Türkiye'nin ve Türk milletinin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için ortak bir zemin oluşturulması mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımıza katılan her arkadaşımıza teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sağ olun, var olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
SİYASET VE LİDERLİK OKULU
13. DÖNEM SERTİFİKA
TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

24 ARALIK 2016



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Sertifika Almaya Hak Kazanmış Çok Değerli Kardeşlerim,
Saygıdeğer Misafirler,
Ekranları Başında Bizi İzleyen Muhterem Vatandaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,**

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 13.Dönem Sertifika Töreni'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu şartlar hepimizin malumudur.

Buna rağmen yerimizde sayamayız, gelişmelerin akışına kendimizi bırakamayız.

Oylara uzaktan, yalnızca film gibi seyrederek yön veremeyiz, müdahil olamayız.

Uğruna canımızı vermeye hazır olduğumuz bir vatanımız vardır.

Mensubiyetinden gurur duyduğumuz bir milletimiz vardır.

Ebediyete kadar yaşaması konusunda yeminli olduğumuz bir devletimiz vardır.

Rengini şehit kanından almış, bağımsızlık sevdamızla sembolleşmiş ay yıldızlı al bayrağımız vardır.

Demem odur ki; görevimiz ağır, sorumluluklarımız çoktur.

Yani boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur.

Geleceğini planlamayan milletler, başkalarının elinde oyuncak olacaktır.



Yarını okumaktan aciz, gerekli çalışmayı şimdiden yapmaktan mahrum toplumların yaşaması da tesadüflerin lütfuna bağlıdır.

10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız ve yedi koca yılı geride bırakmış Siyaset ve Liderlik Okulu'muzda bir nebze olsun geleceğimizin rotasını çiziyor, insanla fikri buluştu-rup hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Azalmayan, azalmayacak, asla azımsanmayacak bir mücadele aşkıyla kardeşlerimize yeni ufuklar açmanın, siyaset disiplinine yeni ve yerli yorumlar getirmenin peşindeyiz, bunun hevesindeyiz.

İftiharla söylemeliyim ki, bugüne kadar Siyaset ve Liderlik Okulu'muzdan mezun olan kardeşlerimiz ülkesine, milletine ve gelecek ülkülerine saygın ve önemli katkılarda bulunmak için en azından bir irade göstermişlerdir.

Samimiyetle bir işe başlamak, bir yola çıkmak, bir yokuşu tırmanmak değerlidir, fakat bunları yarım yamalak bırakmadan sonuçla bağlamak daha da değerlidir.

Durmak kararsızlık, değilse bile tembellik belirtisidir.

Devamlı dönen bir dünyada, her gün doğup batan bir güneşin altında, takvim yapraklarının arka arkaya kopup zamanın sular seller gibi aktığı bir insanlık çağında durmak en başta teslimiyet, ikinci olarak da akılsızlıktır.

Bu nedenle geleceği yakalamak, geleceğin resmini çizmek vizyon gerektirir ki, bu vizyon durağan ve durgunlukla oluşmayacaktır.

Hayat hareket pınarı, bereket vadisidir.

Siyaset de hareketin ta kendisidir.



Bu harekete; akıl süzgecinden geçmiş fikir, ruh kökünden doğmuş idrak, tarih kazanında kaynamış tecrübe, milli ve manevi değerler kümesinde kaynaşmış şuur eşlik ve refakat etmelidir.

Eğer bu olmazsa, her hareket ya bir çılgınlık ya da bir cinnet haline bürünecektir.

Milliyetçiliğin hareketle buluşması, ardından Türk siyasetinde derin akisler bırakan bir güce ulaşması bahsettiğim tüm aşamaları 47 yıl içinde geçmiş ve özümsemiş olmasındandır.

İnsanoğlunun arayışı hiç bitmemiş, hiç de bitmeyecektir.

Bunu bir defa görmek, kabullenmek durumundayız.

Her nesil kendine göre bir ihtiyaçlar kataloğu hazırlamakta, sosyal, siyasi ve ekonomik beklentilere göre yeni çözümleri yolları açmaktadır.

Bunlar yapılıyorken, geçmiş gelecek dengesinin bozulmaması, milli ve tarihi yörüngeden sapılmaması elbette bir mecburiyettir.

Siyasetin sınırları, daha doğru bir deyimle, arayış ve çağrılarının ağırlık merkezi tarihi referans ve milli emanetlere mutlak süratte bağlı kalmalıdır.

Bu olmadığı takdirde, iyi niyetli de olsa şifa diye sunulan her reçete bozguna, deva diye takdim edilen her önerme felakete neden olacaktır.

Tarih öngörüsüz, beceriksiz, kontrolsüz, nefesine yenilmiş, kibir zirvesine tutunmuş siyaset ve devlet adamlarının harabeleriyle doludur.

Merhum Cenap Şahabettin'in vurguladığı gibi, meşe gölgesinde filizlenen yosunların, çok kere kendilerini meşe fidanı sanmaları hiçbir gerçeği değiştirmeyecektir.



Siyasette; milli bir akıl, engin bir bilgi, etkili bir muhake-me gücü, ahlakla bezenmiş derin bir hissediş, geniş bir kav-rayış, büyük bir sabır, gevşemeyecek bir ölçü, samimi bir so-ruumluluk bilinci, tabii olarak nezaket ve zarafetle süslenmiş ağız birliğini canlı tutan bir yorum gücü en temel ihtiyaçtır.

Türkiye'nin belki de en ciddi sorunu bu alandaki zaaf ve dağınıklığıdır.

Siyaset ve Liderlik Okulu'muzdaki çabalarımızın başında siyasetin doğru anlaşılabilmesi, doğru anlatılabilmesi, doğru bir şekilde uygulanabilmesine destek sağlamak esastır.

Bunda az da olsa başarılı olduysak, emin olunuz son de-rece mutlu, son derece de müsterih olacağımızı hepinizin bil-mesinde yarar görüyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Siyaset insan için yapılan, insanı ve üzerinde yaşadığı top-lumun parlak bir gelişme kulvarına huzurla girmesini amaç-layan karmaşık bir süreçtir.

Ve siyaset, klasik tanımında ifade edildiği gibi, insan ve devlet yönetiminden daha fazlasını ihtiva etmektedir.

Türkiye'de siyasetin çalkantılı ve med-cezir haliyle çorak-laştığı doğrudur.

İsabetle planlanmamış, milli menfaatlere göre ayar ve kurgusu yapılmamış siyaset hem macera hem de marazidir.

İnsandan kopuk, toplumsal talep ve düşüncelere kapalı bir siyaset bir süre sonra tükenecek, tükendiği kadar da ne var ne yok tüketecektir.

Her ne sorunla karşı karşıyaysak bir yerinde siyasetteki çözümleri tetikleyen; yanlış teşhisler, yozlaşmış telkinler, yanlış teklifler, yalan temenniler vardır.



Şu günkü zaman diliminde, kısır ve anlam kıtlığıyla malul çekişmeler önümüzü kapatmaktadır.

Katı yaklaşımlar milli huzurumuzu kaçırmaktadır.

Siyaset değer üretmek yerine köhnemişliği davet etmekte, işbirliğini canlandırmak yerine ihtilafları körüklemektedir.

Uzun yıllardan beri muhatap olduğumuz vahim kutuplaşma olgusunun kaynağı da buradadır.

Kutuplaştıkça birbirimize sırt döndük.

Kutuplaştıkça birbirimizden koştuk, nefret ve öfkeye kapıldık.

İlkel dürtüler ilkeli duruşa, iftiracı yüzler iradeli ve iffetli vicdanlara maalesef kara çaldı, karantinaya aldı.

Siyaset istikrara kılavuzluk yapmaktan ziyade çatışmanın kaptanlığına talip oldu.

Bunda herkesin, her sorumluluk mertebesindeki şahsın az ya da çok payı olduğu kuşkusuzdur.

2016 yılının bitimine sayılı günler kala geçmişe dönük dürüst ve dirayetli bir muhasebe yapmak siyaset ve siyasetçilerin ana görevi sayılmalıdır.

Elbette biz buna varız.

Her an, her durum, her gelişme karşısında bir durum muhasebesiyle birlikte yürekte bir vicdan muhakemesi yapmaktan çekinmeyeceğimizi, buna da hep birlikte zorunlu olduğumuzu görüyor ve açıkça da söylüyoruz.

Aksini söylemeyi çok isterdim, ancak 2016 yılının felaketlerin adeta gölgesinde, çekim alanında kaldığını belirtmek zorundayız.

Türkiye'yi karanlığa mahkûm etmek isteyen odaklar terör örgütlerini üzerimize saldılar.



Kutlu vatanımızda gözü, milli varlığımızda aklı kalan düşman çevreler, silahlandırıp saldırı emri verdiği katiller vasıtasıyla Türkiye'yi çembere almaya kalkıştılar.

Onlar dayattı, biz direndik.

Onlar bölmeye çalıştı, biz direnç gösterdik.

Onlar parçalanmamızı istedi, biz milletçe karşılına dikildik.

Ve onlar oyun oynadı, biz hep birlikte bozduk, bozmaya da devam ediyoruz.

Bir yanda FETÖ, diğer yanda kanlı ikizi PKK; bir tarafta IŞİD, diğer tarafta birinci dereceden eylem yoldaşı DHKP-C aralıksız, birbirini tamamlar şekilde Türkiye'ye kast etmenin yarışına girdiler.

2016 yılı, terörün parantezine alındı.

Dost ve müttefik görünümlü ülkeler teröristlere şeker dağıtır gibi, su ve ekmek verir gibi bomba verdi, silahlanmalarını teşvik etti.

Nihayetinde canlı bombalar sinemizde patladı.

Haçlıların temin ettiği silahlardan çıkan mermiler bedenlerimize saplandı.

Bombalı araçlar vızır vızır şehirlerimizde gezip hedef noktalarda infilak ettirildi.

2016 yılında, teröristler zincirlerinden boşanmışçasına saldırdı.

Türkiye'nin yıkımı ve esarete düşmesi projelendirildi.

12 Ocak 2016'da IŞİD İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda, canlı bomba saldırısı düzenledi ve 11 kişiyi katletti.



17 Şubat 2016'da PKK, TAK maskesini takarak, Merasim Sokak'ta 12'si asker olmak üzere 29 kişiyi şehit etti, 61 kişiyi de yaraladı.

13 Mart 2016'da PKK yine TAK kılığına girerek, Kızılay Güvenpark'ta bomba yüklü araçla saldırdı, biri polis olmak üzere 38 kardeşimizi şehit edip 120'yi aşkın kardeşimizi yaraladı.

19 Mart 2016'da bu kez de IŞİD devreye girip İstanbul İstiklal Caddesi'nde canlı bombayla saldırdı ve 5 kişinin ölümüne, 36 kişinin yaralanmasına neden oldu.

28 Nisan 2016'da yine PKK, TAK ismiyle ortaya çıktı; Bursa Ulu Camii yakınında bir canlı bombanın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesiyle 13 kişiyi yaraladı.

1 Mayıs 2016'da cinayet nöbetine IŞİD Gaziantep'te girdi; 3 polisimizi şehit edip 23 kardeşimizi yaraladı.

7 Haziran 2016'da PKK, TAK kisvesiyle İstanbul Vezneciler semtindeki çevik kuvvet ekibine bomba yüklü araçla saldırdı, sonuçta 6'sı polis olmak üzere 13 evladımız şehit, 36 kişi de yaralandı.

28 Haziran 2016'da IŞİD İstanbul Atatürk Havalimanı'na silah ve bomba yüklü araçla saldırdı, 45 kardeşimiz şehit, 236 kişi de yaralandı.

15 Temmuz 2016'da sırayı FETÖ iblisi alarak darbeye kalkıştı, 249 vatan evladını şehit edip 2 bin 190 kişiyi yaraladı.

20 Ağustos 2016'da IŞİD Gaziantep'te canlı bombacısıyla bir düğüne saldırdı, 57 kardeşimiz şehit, 100 yakın kardeşimiz de yaralandı.

10 Aralık 2016'da PKK, TAK adıyla tekrar saldırıp İstanbul Beşiktaş'ta 37'si polis olmak üzere 44 evladımızı şehit etti, 155 evladımızı da yaraladı.



17 Aralık 2016'da Kayseri'de, yine PKK, silahsız ve savunmasız bir halde halk otobüsüne binmiş 14 Mehmedimizi şehit edip onlarcasını yaraladı.

Görüyorsunuz, tablo dehşet ve korkunç boyuttadır.

Türkiye kan kaybetmektedir.

Türk milleti infaz ve ihanet kısı kacındadır.

20 Aralık'ta Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisini sırtından vuran terörist Türkiye'nin güvenirlğine darbe vurmak için emir almıştır.

Bir gün sonra bu kez de El Bab'tan gelen 16 Mehmedimizin şehadet haberi hepimizin yüreğini dağlamıştır.

Merhum Hüseyin Nihal Atsız, "Kahramanların Ölümü" isimli şiirinin bir yerinde şöyle diyordu:

"İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için."

Bin yıl önce yurt tuttuğumuz bu topraklar bizimle, bize emanet şekilde muhakkak yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Hiçbir hain buna engel olamayacaktır.

Hiçbir alçak emel, hiçbir küresel komplo, hiçbir cani kumpas Türkiye'nin teslimini, diz çöküşünü göremeyecektir.

Çünkü bu millet bağımsızlığını koruma, kararar bahtını aydınlatmak için gerekirse hep birlikte şehitliğe hazırdır.

Biliyoruz ki, vatanperverlik duygusuna yabancı toplumların yok olması kaçınılmazdır.

Unutulmasın ki, Türk milleti vatani namus görmektedir.

Milli birlik ve beraberliğini kutsal bir nişane gibi sahiplenmektedir.



Ne diyordu Mete Han hasımlarına, kulak verelim: *“Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin gene vereyim; fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem, veremem.”*

Bakınız 2.Abdülhamid nasıl seslenmişti Siyonizm elçilerine: “Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Bu topraklar kanla alınmış, ancak kanla verilecektir.”

Vatan, şehitlerimizin büyük hatıralarıyla, ecdadın hayır duasıyla parlayan meşale gibidir; bölünmeyecek, aksini söyleyenlerin bitişini mutlaka gösterecektir.

Rize’de hayasızca, hasımlarımızı sevindirircesine heykeli kaldırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlığı da buydu.

Türk vatanın koynunda dedelerimiz yatıyor.

Her köşesinde şanlı tarihimiz bize bakıyor.

Türkiye’yi böldürmeyeceğiz.

Her taşı yakut olan vatanımıza leke sürdürmeyeceğiz.

Bedelse istenen, seve seve öderiz.

Çileyse beklenen, sonuna kadar katlanırsınız.

Biz Türk milletiyiz. Herkes Türkiye’dir.

Merhum Prof.Dr. Erol Güngör Hocamızın dediği gibi, millet olmanın en bariz vasfı insanları zaman ve mekan içinde birleştiren ortak noktaların bulunmasıdır.

Ve Merhum Güngör devam eder; milliyetçiler memlekette birliği kurmak veya ayakta tutmak için uğraşan insanlardır.

Doğrulalım, ele ele tutuşup, omuz omuza verip şerefsizlere mızrak gibi saplanalım. Bu Türk milliyetçilerinin çağrı ve beklentisidir.



Bunu yapacak güç bizde vardır.

Bunu başaracak muzaffer ruh milletimize egemendir.

Elbette gün dargınlık günü değildir.

Ayrılığa, gayrılığa set çekelim; anlaşmazlığa, ayrımcılığa duvar örelim; doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olduğumuzla övünelim.

Kürt kökenli kardeşlerim, gelin Çanakkale’de olduğu gibi tek yumruk olalım.

Gelin, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki gibi yana yana, göz göze, aynı gövdenin dalları gibi beraberce ülkeyi müdafaa edelim.

İç savaş çıkarmak istiyorlar, oyuna gelmeyelim.

Kaybedecek bir tek insanımız olmadığını iyi bilelim.

Darbeyi denediler, başaramadılar.

Terörist eylemlerle sabrımızı zorluyorlar, hisarlarımıza ateş açıyorlar ama aramızda nifak çukuru açmayı da başaramayacaklar.

Biriz, beraberiz, Türkiye’yiz.

Ezelden ebede Türk milletiyiz.

Kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun milletimize ruh veren her kardeşim canımızdır.

Aziz milletimiz sapa sağlam, mührü sökülmemiş beşeri bir hazinedir, yağmalanamayacak, dağıtılamayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti bütündür, en büyük mevzidir, düşmeyecek, düşürülmeyecektir.

Huzurlarınızda tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Hepimizin başı sağ olsun diyorum.



Ŗu anda tedavi altında bulunan kardeŖlerimize de tez el-den Ŗifalar temenni ediyorum.

Muhterem ArkadaŖlarım,

Merhum Cemil Meriç der ki; *“tarih cedlerimizin kafaları ve gönülleri ile ördükleri cihanŖümul bir dokudur. Biz de farkında veya deęil bu dokuyu örüyoruz.”*

Elbette geride kalan her an tarih sayfalarına kazanmaktadır.

Ve Türkiye tarihi günlerden geçmektedir.

Terörle mücadele partiler ve ideolojiler üstü bir konudur.

Teröristleri nerede iseler arayıp bulup yok etmeliyiz.

Milli akıl ve ahlak bunu gerektirmektedir.

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta baŖlattığı Fırat Kalkanı Harekati kesinlikle zaferle taçlanmalıdır.

Ülke olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktur.

Ancak Irak ve Suriye'yi mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını ileri düzeyde tehdit etmektedir.

Bu maksatla El Bab operasyonundan alınımız akıyla çıkmalıyız.

Önemle ve özellikle ifade etmeliyim ki, El Bab'tan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız.

Tarih bize diyor ki, Yemen'i verdiğimiz gün Kudüs'ü kaybettik, Halep'ten çekildik.

BudapeŖte'yi bıraktığımız gün Sofya'dan olduk, az kalsın Edirne'den oluyorduk.



1821 Mora İsyanıyla bağımsızlığının önü açılan Yunanistan'a engel olamadığımızdan bir asır sonra Polatlı'dan top seslerini duyduk.

Jeopolitik gerçekler bize bunları işaret edip uyarıyor.

İstanbul'da bomba patlıyorsa, bu Bosna'nın dramından, Üsküp'ün gözyaşından, Akmescit'in hüznünden, Türkmenli'nin yıkımındandır.

Ankara hedef alınıyorsa, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nun bırakılıp kaçılmasından dolayıdır.

Bu itibarla Musul diyoruz, Kerkük diyoruz, Halep diyoruz, Misak-ı Milli'nin onurundan cesaretle bahsediyoruz.

Terör örgütlerinin yalnızca ülkemizde değil, doğup palazlandığı yerlerde imhasını şart ve kaçınılmaz görüyoruz.

Türkiye terörü kaynağında yok ederken, terörizme destek veren ülkelerle çok yoğun bir diplomasi ve siyasi mücadeleye girmeyi de ihmal etmemelidir.

Ayrıca ABD'nin PYD-YPG silah yardımı kabul edilemeyecek bir husumet alametidir.

Bu ülkeyle NATO şemsiyesi altında müttefik değil miyiz?

ABD'nin YPG'yi silahlandırması ne anlama gelmektedir?

Bu ülke, sınırlarımız boyunca bir terör koridoru açma gayesinin neye, kime hizmet olduğunun gerçekten de şuurunda mıdır?

Fırat'ın doğusunun ABD tarafından terör gruplarının lojistik merkezi haline getirildiği, nakliye uçaklarıyla taşınan silah ve mühimmatın PYD-YPG'ye gittiği nettir.

Bilhassa ABD'nin, Rakka operasyonunu önümüzdeki bahar aylarına erteleyip El Bab'a yüzlerce IŞİD'li canileri takvi-



ye ettiğine dönük iddiaların yenilir yutulur bir tarafı olamayacaktır.

Bu IŞİD'li alçaklar, kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktadır.

Daha vahimi, sosyal medyada dolaştırılan ve iki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet temalı video eğer doğruysa, eğer bu canilik yapılmışsa, IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir.

El Bab, bu şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır.

Bu videonun gerçekte ilişkisi var mıdır? IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir?

Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir.

IŞİD'i imal edip Ortadoğu'ya salan karanlık ve kalleş küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldür.

ABD'nin dış politikasını zannederim yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir.

Ortadoğu'yu dize getirip Kürdistan'ı inşa etmek isteyen ABD'nin, her yere düşmanlık tohumu saçtığı açık bir hakikattir.

Terör örgütleriyle ittifak kurmak insan haklarına riayet ettiğini söyleyen, medeni ve demokratik olduğunu iddia eden hiçbir ülkenin harcı olamayacaktır.

ABD, seçim ve tercihini gecikmeden, geciktirmeden yapmalıdır.

Ya Türkiye Cumhuriyeti ya terörizmin kanlı niyeti.

Ya dostluk ya da düşmanlık.

Türkiye El Bab'ta milli güvenliği için bulunmaktadır.



Peki ABD'nin Ortadoğu'da ne işi vardır?

Türkiye terörizmin kanlı dişini kırmak, kökünü kurutmak için hukuki, ısrarlı ve haklı bir mücadele içindedir.

Buna karşılık ABD ne yapmaktadır?

Türkiye'nin 20 Aralık'ta Rusya ve İran ile Suriye kapsamında yaptığı sekiz maddelik mutabakat önemli ve bundan sonrası için ümit vericidir.

Bu stratejik karar ABD'yi kızığa almış, bölgesel anlamda alanını daraltmıştır.

Yine üç ülkenin mutabakatında terör örgütleri sayılırken PYD-YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur.

Rusya karşısında büyükelçi cinayetinden dolayı mahcubiyet yaşayıp Türkiye düşmanı bu terör örgütlerini görmezden gelmek izah ve telafisi olmayacak bir yanıştır.

Dileğim bu yanıştan acilen dönülmesidir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İlk akıl, Allah'tan südür ve zuhur eden varlıktır.

Akıl Arapça'dan alınmış bir isimdir.

Aynı zamanda deveyi bağlayan kösteğe de denmektedir.

Gazali asırlar önce bize şöyle seslenmektedir:

“Doğuştan mevcut olan akıl öyle bir noktaya varır ki, bütün hadise ve varlıkların neticesini sezer, aşağı zevklere götüren arzulara hakim olur. İşte bu gücü elde eden kimseye gerçek manada akıllı denir.”

Farabi, Erdemli Şehir isimli eserinde, devlet akıl ilkesinde kurulan bir yönetimdir, görüşünü dile getirmiştir.



Çünkü en yüksek mutluluğun aracı akıldır ve toplumun ve kişisel yaşamın her aşamasında onu kullanmak gerekmektedir.

J.J.Rousseau, bizi fanatizmden koruyan ve hoşgörülü olmamızı sağlayan akıl diyordu.

Akıl siyasetin merkezinde ahlakla eşgüdüm içinde olmazsa ne devlet ne de millet var olamaz, üstelik payidar kalmaz.

Akıldan beslenen fikrin ulaşamayacağı yer yoktur.

Büyük filozof İbn Rüşd, fikirlerin kanatları vardır, kimse insanlara ulaşmasını engelleyemez derken kast ettiği budur.

Merhum Arif Nihat Asya, inanmak, basamakların çıkamadığı yere kanatlarıyla tırmanmaktır görüşünü dillendirirken, aslında fikir ve akıl dengesine de atıf yapmıştır.

Adımlarımızı ezbere atmamız, atamayız.

Her sözümüzde fikir, her düşüncemizde akıl vardır ve olmalıdır.

Bizim için aklın üstü, altı değil, milli olanı mühimdir.

11 Ekim 2016 tarihli Meclis parti grup toplantımızda aylarca Türkiye'nin sıcak siyasi gündemini meşgul eden bir görüşümü dile getirmiştım.

Sosyal ağırlığı, siyasal maliyeti günden güne artan fiilli bir soruna vurgu yapmış, konuyla ilgili kanaatlerimi paylaşmıştım.

Türkiye'nin fiilli dayatmayla daha fazla mesafe alamayacağını, Cumhurbaşkanı'nın ya anayasal sınırlarına çekilmesi veya fiilli durumun hukuki bir boyut almasını önermiştim.

Aylarca devam eden bir fikir yoğunluğu ve akıl yürütmenin sonucunda ve de 15 Temmuz'dan sonra bambaşka bir



mecraya kayan Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne tekrar kavuşturulmasını elzem görmüştüm.

Filli açmazın sonlandırılması konusunda AKP'nin anayasal bir hazırlığı varsa TBMM'e getirsin demiştim.

10 Aralık'ta AKP, 21 maddelik anayasa hazırlık teklifini TBMM'ne sunmuş, geçtiğimiz Salı günü de mezkur teklif Anayasa Komisyon'unda görüşülmeye başlanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi sözünün ardında, fikri çizgisinin yanındadır.

Biz de siyasi bir kırıklık ve taviz söz konusu değildir.

Dedim ve diyorum ki, 15 Temmuz'da vatan kaybının sınır hattına gelmiştik.

Allah muhafaza, işgale uğruyorduk.

İç savaşa savruluyorduk.

İlanı yapılmamış bir Sevr'i, hatta daha acıklısını yaşayacaktık.

Devletimiz yıkılacaktı.

Milletimiz paramparça olacaktı.

Bir vatandan olacaktık.

Maalesef Türkiye devasa tehditlerin hedefindedir.

Ülkemizi Suriye ve Irak yapıp etnik ve mezhep temelli bölme planları dolaşımdadır.

Bizim yapmamız gereken ve Türk milliyetçilerinin muazam, ihmale kurban edilemez bir sorumluluğu vardır.

O da, Türkiye Cumhuriyeti devletini hukuk sınırlarına ne pahasına olursa olsun tekrar çekmektir.



Bu maksatla Cumhurbaşkanı'nın dayanılmaz filli soruna neden olan uygulamalarının bir anayasal düzenlemeyle sonlandırarak kararı milletin vermesini sağlamaktır.

Yeni krizleri önlemek, gittikçe kabaran kaos dalgasını durdurabilmek için devlet yönetiminde hukuk ve sistemik kuralları hakim kılmak tarihi bir görevimizdir.

Tartışılan rejim değildir, olamayacaktır.

Üzerinde tahribat yapılan, tartışmalara ve uzlaşmaz fikir ayrılıklarına neden olan hükümet etme sisteminin niteliğidir.

Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemle yönetileceğine kara versin.

CHP, bundan niye korkuyor? Neden kaçıyor?

Yalan, düzmece ve asılsız isnatlarla ilk dört maddenin kaldırılacağını, yürürlükteki rejimin son bulacağını hangi hakla, hangi bilgiyle, hangi izanla iddia edebiliyor?

İlk dört maddenin değiştirilebileceğini geçmişte fütürsuzca söyleyen Kılıçdaroğlu bize ne anlatmaya çalışıyor?

Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletin çöküş sürecinde olduğunu görüyoruz.

Etrafımız ateş çemberine alınmış.

Terör örgütleri kanlı vardiyalarına peşi sıra giriyor.

Canlı bombalar, bomba yüklü ölüm araçları aramızda do-laştırılıyor.

Türkiye bölünsün mü?

Vatan elimizden kayıp gitsin mi?

Geleceği yeniden planlamak, devleti hukuki tamiratla ayağa kaldırmak varken, akılsızlığa niye kurban gidelim?



Bizim için öncelik Türklük, Türkiye ve Türk milletidir.

Ve bu aziz millete hazırlığı yapılan anayasal düzenlemeyle ilgili fikrini sormanın, lehte veya aleyhte kararını almanın neresi hatalıdır?

Adana'da FETÖ'cülerini övüp, kalabalıklara alkışlatan CHP mi rejimin bekçisidir?

Bu CHP değil midir 2007'deki 367 garabetinin mimarı?

Bu CHP değil midir, Cumhuriyet mitingleriyle istikrarsızlığın önünü açıp TBMM'de Cumhurbaşkanı seçtirmemenin faili?

27 Nisan E-Muhtırası ne çabuk unutuldu?

Laiklik ve demokrasiye sözde değil, özde bağlılık mesajları hala dün gibi hatırımızdadır.

Bu CHP zihniyetinin mahsulü değil midir milli iradeye kelepçe vurmak için hukuku tahrip eden eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı?

Her şey bir yana, bugüne kadar bu şahsın sesini soluğunu duyan olmuş mudur?

2007'de, TBMM'de Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı, çözümlü için müdahil olmak durumunda kaldığımız sertleşen filli bir bunalımın bugün hiçbir şekilde ortasında bulunmayacaktık.

Hakkari'ye gidip özerklik vaadinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu, hazırlanan anayasa teklifinin eyalet sistemini getireceğini yüzüstü söyleyebiliyor.

Derlerdi de inanmazdık, meğer doğruymuş; Sayın Kılıçdaroğlu sabah başka akşam başkadır.

Pot üstüne pot kırarken, çarkçibaşı unvanını kimseye vermeye niyetli de görünmemektedir.



Bazı CHP milletvekilleri ismimi utanmadan, sıkılmadan İmralı canisiyle yan yana anmaktadır.

Bu şursuzlara şimdilik tavsiyem şudur; gitsinler, damarlarında PKK-HDP kanı akan, bölücülüğü göklere çıkartıp teröristlere övgüler düzen kendi vekil ve parti yöneticilerinin yakalarında tutsunlar.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Demokrasiye bağlı olduğumuzdan millete gitmekte sakinca görmeyiz.

Milli iradeye sadakat duyduğumuzdan milletimizin kararını duymaktan rahatsız olmayız.

Aslında 140 yıldır fiili sorunla boğuşuyoruz.

Bu durum kökleri eskiye dayanan bir açmaza işaret etmektedir.

Türkiye'nin gündemini var olan değil, yapılacak, yapılması dikte edilen anayasanın işgal etmesi bitsin istiyoruz.

Siyasetin toplumsal sözleşme yerine fiili durum tarafından şekillendirilmesine son vermek arzusundayız.

Yenisi yazılarak veya yapılarak tüm sorunların çözüleceğine inanılan anayasal tartışmaların mutabakata dayalı çözüme kavuşturulması emelindeyiz.

On yıllardır, işin özünde yürürlükteki anayasa siyaset paradigmasına etki ve nüfuz edememektedir.

Bunun nedeni, siyasetin anayasadan veya sistemin ana normlarından değil güç ilişkilerinden beslenmesidir.

İşte bu filli durumdur.

Meşrutiyet yıllarında bu vardı.



Tek parti, çok parti dönemlerinde bu hakimdi.

Geniş yorumlarla, zorlama ve esnetme yollarla anayasa fiili duruma uydurulmak istenmiştir.

Yani vücuda göre elbise değil, elbiseye göre vücut aranmıştır.

Türkiye, Cumhurbaşkanı'nın millet tarafından seçildiği andan itibaren farklı bir faza, başka bir evreye geçmiştir.

Biz buna hep itiraz ettik, halen de ediyoruz.

Ancak 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin daha fazla, uzun süreli fiili yükü gidemeyeceğini, gitse bile yakın bir tehlikede düşeceğini gördük ve inisiyatif alma ihtiyacı duyduk.

Biliyoruz ki, en büyük tehlike en yakın tehlikedir.

Devleti yaşatmak için toplumsal sözleşmeyi yenilemek, herkesin hukuki sınırlarını yeniden tarif ve tanımlamak, buna da şartsız bağlı kalmak önümüzdeki hedeflerden birisidir.

Güç temelli fiili durum Türk siyasetinin en kapsamlı ve kanayan sorunlarından birisidir.

Bunu telafi etmek, normalleşip gerçeklerle yüzleşmek, sonra da gerekirse hesaplaşmak lazımdır.

Toplumsal sözleşme ve sistemin ana kuralları tarafından yönü ve çapı belirlenmiş bir siyasete süratle geçilmelidir.

Siyaset teknik bir sorun değil, sosyal ve sosyolojik ilişkilerin eseridir.

Ve siyasetimizin geleneksel çarpıklığı fiili döngü ve baskının tahkim edilmesidir.

Darbelerin altında yatan sebeplerden birisi budur.

Siyasi ve ekonomik krizler buradan doğmaktadır.



Siyasal cepheleşmelerin tetiğini çeken sorumsuzluğa bu tahkimat cesaret vermektedir.

Türkiye bu kadar yoğun tehdit altındayken akıl ve fikir yardımıyla geleceği düşünmek, geleceği kurgulamak ve filli buhrana son vermek boyun borcumuzdur.

Bunun onay mercii de büyük Türk milletidir.

Milliyetçiliği, harekete geçirmiş ve varlığını yegane olarak millete borçlu olan MHP, emanetin sahibine gitmekten asla kaçınmayacaktır.

Gerçekte gri alanları olmayan, kuvvetler arasındaki ilişkileri tam anlamıyla düzenlemiş ve kesinliğe bağlanmış bir anayasa yeryüzünde henüz görülmemiştir.

Biz kanun devleti yerine hukuk devletini siyasetin merkezine yerleştirmeliyiz.

Biz siyasal alanda tekel yaratılıp politik alternatiflerin sınıra çekilmesine engel olmalıyız.

Demokratik ve siyasi teamülleri güçlendirmeliyiz.

Ve de şahısların egemenliği, tek belirleyiciliği yerine toplumsal sözleşmeyi geçirmeli, hukukun kurumsallaşmış derinleşmesini sağlayacak bir sorumluluk ahlakına ruh vermeliyiz.

Bizden öncekiler başaramadı diye yılgınlığa kapılacak halimiz yoktur.

Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi varsa çözüm vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi ayaktaysa umutlar bitmemiştir.

Dün Anayasa'nın kimliği olur mu diyorlardı, bugün bunu ağzına alan yoktur.

Dün Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde spekülasyon yapıyorlardı, bugün CHP dışında bunu anan yoktur.



Dün anayasadan Türklüğün çıkarılması konuşuluyordu, bugün buna değinen birkaç bölücü dışında kimseler kalmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi milli, ahlaklı, ilkeli, tutarlı ve ne yaptığını bilen bir siyaset anlayışıyla yoluna devam etmektedir.

Biz dibi görünmeyen kuyudan su içmeyiz.

Biz iki uçurum yakasını bileştiren çürük ve her an çökecek tahta köprüden geçmeyiz.

Ve biz 47 yıllık şerefli şehit emanetini hiçe sayacak bir fikri sapmanın seline asla kapılmayız.

Milletimizden nasıl yönetileceğiyle ilgili karar vermesini beklemek, vereceği her karara da bağlı kalacağımızı söylemek bizim milliyetçiliğimizin, milli iradeye hürmetimizin ve demokrasiye bağlılığımızın esası, özüdür.

Merhum Hocamız Prof.Dr. Erol Güngör diyordu ki; *“milliyetçilik halka dayanan bir hareket olduğu için milli iradeye azami serbestlik tanımak, yani demokratik olmak zorundadır.”*

Nitekim omurgası çökmüşler bizi anlayamaz.

İlk virajda savrulanlar bizi anlamlandıramaz.

HDP'nin yedek kulübesine dönmüş, PKK'nın kervan bekçiliğine soyunmuş, Türkiye muhaliflerinin sığınağı olmuş CHP'nin istese de bizim millet ve vatan sevdamıza kafası basmaz.

Muhterem Arkadaşlarım,

Değerli Kardeşlerim,

Gazali, uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkün demişti.

Ülküler de böyledir.

Bu tercih perakendeci bir tutum ve tarz değildir.



Ecdad ne güzel de söylemiştir: “Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.”

İnsanımızdan ümidimizi kesemeyiz.

Sorunlar fazla diye karamsarlığa düşemeyiz.

Bir insanın tek başına da olsa neleri yapabileceğini göz ardı edemeyiz.

Büyük düşünürümüz Farabi, Şam’da sabahları bahçıvan olarak çalışırken, geceleri de beki lambasında felsefenin ummanlarına kulaçlar atıyormuş.

Ne yaptığımız değil, neyi amaçladığımız, ülkülerimizin büyüklüğü, uzakları yakın eden fikir ve akıl kudretimiz çağa damgasını vuracak kıvılcımları çakabilir.

Sertifikasını almaya hak kazanan kardeşlerime tavsiyem, kendinize güveniniz, öz değerlerinizi diri tutunuz. Çalışmaktan da yorulmayınız.

Komplekslerden uzak durup, büyük düşünmekten, hayallere kement atmaktan bir an olsun vazgeçmeyiniz.

Çıkar konuşunca vicdan susar diyen merhum Cemil Meriç haklı olsa da, sizler her daim vicdanlarınızla, aklınızla, kalbinizle ve fikirlerinizle aleme ve hadiselerin künhüne yorum getiriniz.

Merhum Sabri Ülgener, **“Tarihte Darlık Buhranları”** isimli eserinde ifade ettiği üzere, kelimelerin manası ve yapısı ile hadiselerin tarihi gelişmesi arasında çok sıkı münasebetler vardır.

Hüzünlü olabilirsiniz, ama boynunuzu bükmeyiniz.

Her alanda muadillerinizle boy ölçüşebilirsiniz.

Soysuz bir çağdaşlığın fevkinde çağlar üstü kalınız.



Dönemlere hapsolanların inadına devirler üstüne yükseliniz.

Siz geleceksiniz, gelecek sizin omuzlarınızdadır.

Meşhur bir düşünür der ki; *“insan, cemiyetin tarihi ve sosyal yapısı hakkında en vazih görüşe, ya o cemiyet içinde yükselirken ya da düşerken varır.”*

Dileğim hiç düşmemenizdir, ama olur da düşerseniz ayağa kalkacak kudreti aklınızda, inancınızda, sabrınızda ve sizi siz yapan değerlerinizde bulacağınızdan emin olunuz.

Toplumun çözüldüğü, bütün insanların iradelerini kaybetmiş benzediği, idealin, sanatın ve imanın yıkıntıları üzerinde paradan, hasetten ve hazdan başka hiçbir putun ayakta durmadığı bir dönemde, ihlas ve metanetle gönüllere girebilir, makus talihi değiştirecek ilk hareketi başlatabilirsiniz.

Hakikat dışında yol arayan, haysiyetsiz bir abesle karşılaşacaktır.

Türk milliyetçileri hakikatle kaderini belirlemiş, haysiyetle fikir kutbunu tayin etmiş milletin onurlu fertleridir.

Milletimiz, geçirdiği değişimin veya hedeflediği geleceğin aleyhinde bir sonuca vardığının farkındadır, bu sonuçtan şikâyetçidir, tarihte bunun sebeplerini bularak kendini yerle gök arasında kararsız dolaşmaktan kurtarmak istemektedir.

Buna öncü Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir.

Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.

Sizlerin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin yeni yılını şimdiden tebrik ediyorum.

Bu vesileyle, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun değerli yöne-



ticilerine, eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen saygıdeğer misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.

Kalın sağlıcakla diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MYK-MDK VE MİLLETVEKİLLERİ
ORTAK TOPLANTISI SONUNDA
DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI
BASIN TOPLANTISI METNİ**

**12 ŞUBAT 2017
KONYA**



Sayın Basın Mensupları, Değerli Dava Arkadaşlarım,

Partimizin Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı münasebetiyle 10 Şubat'tan beri kadim ve tarihi şehrimiz Konya'da bulunuyoruz.

Konya'nın bereket ve birlik ruhuyla önümüzdeki zorlu süreçleri aşmayı ümit ediyoruz.

Dün ve bugün ayrı ayrı yaptığımız oturumlarla son derece verimli ve yararlı olduğuna inandığım toplantılarımızı çalışmalarımızı bu basın toplantımızla tamamlamış olacağız.

Türkiye'nin temel meselelerini, iç ve dış politikadaki gelişmelerle birlikte şüphesiz ki referandum sürecini de değerlendirdik, enine boyuna ele aldık.

Alanlarında çalışma yapan değerli arkadaşlarım, başta anayasa olmak üzere, aydınlatıcı sunumlarıyla MYK, MDK ve Milletvekillerimizi bilgilendirdiler.

Türkiye'nin hassas ve sıcak siyasi ortamında; Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruş, tutum, karar ve iradesini bir kez daha teyit ve tescil etme fırsatı bulduk.

İki günlük çalışmalarımızın sonuç itibarıyla anlamlı, bundan sonrası için umut verici, ufuk açıcı olduğunu düşünüyor, basın toplantımıza katılan her dava arkadaşımı, her basın mensubunu sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Değerli Basın Mensupları,

Konya, gönül dünyamızın, manevi hayatımızın aziz isimlerinin yetiştiği, basamak basamak yükseldiği muhteşem hatıralarla bezenmiş bir medeniyet şehrimizdir.



Konya ilim, irfan ve ihtiram demektir.

Ve Konya Anadolu Selçuklu Devleti'nin emaneti, erenlerin, evliyaların, Allah dostlarının bizlere tevdi ettiği kutlu bir mirastır.

“Üzülme can! Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır” diyen Hz. Mevlana Konya'nın susmayan dili, kesilmeyen nefesi, asırlara sığmayıp taşan hepimizin iftihar kaynağıdır.

Yine diyordu ki Hz. Mevlana; *“kalp denizdir, dil de kıyı; denizde ne varsa kıyıya o vurur.”*

Bu hikmet dolu sözden ilhamımızı alıp Hz. Mevlana'nın manevi huzurunda, ebedi yurdunda kalbimizden ne geçiyorsa dile getirmek istiyoruz.

Muhterem büyüğümüz bir kez daha buyuruyor; *dediler ki, gözden irak olan gönülden de irak olurmuş.*

Dedik ki, gönüle giren gözden irak olsa ne olur?

Yerimizi hiç kuşku yok ki milletimizin müşfik gönlünde arıyoruz.

Göze gelmeyelim de, göze girmek, göz doldurmak bizim için ikinci plandadır.

Derdi millet olanın devası hizmettir.

Sevdası vatan olanın sedası devlettir.

Samimiyetle söylemek isterim ki, neyi istiyorsak Türkiye lehinedir.

Neyi arıyor, neyi amaçlıyor, nereye varmayı arzuluyorsak Türk milletinin varlığını güvenceye almak, güvenli bir şekilde geleceğe taşımak içindir.



Çünkü biz bu ülkeyi, bu ülkenin her ferdini canımızdan aziz biliyor ve çok seviyoruz.

Bu itibarla Türkiye'nin sorunlarından kurtulması için üzerimize düşen milli ve ahlaki sorumluluğu harfiyen yerine getiriyoruz.

Muhalefet demek olmanın yalnızca eleştirmek, yermek, eksik aramak, kusur araştırmak, kısır tartışmalara gömülmek olmadığını biliyor, bunun da gereğini yapıyoruz.

Kriz tacirleri elbette boş durmayacaktır.

Kaos imalatçıları elbette pes etmeyecektir.

İhanet ve inkar şebekesi de her fırsattan istifade etmenin yarış ve çabasına heves edecektir.

Dün böyle olmuştur, bugün ve yarın da olacak budur.

Ancak biz oyalanamayız.

Yerimizde sayamayız.

Korku tacirlerine, korkak giybetçilere aldırış edemeyiz.

Mevcutla avunamaz, idarey-i maslahatla vakit kaybedemeyiz.

Milletimizin huzuru için ön almalıyız.

Devletimizin beka ve dirliği için devreye girmeliyiz.

Bugüne kadar bunu yaptık, bu kararlılıkta olduk.

Bilinmelidir ki, milliyetçilik, milletin sürekliliğini, köklerinden kopartılmadan yaşatılmasını ve yükseltilmesini hedeflemektedir.

Milliyetçilik millete mensubiyet şuuruna sahip inanmış yüreklerin; hep bir adım önde olmasını, hep daha iyisini yapmasını, her zaman da fedakarlıkla hareketini mecburi koşmuştur.



Bugün çevremize bir bakınız, Irak'tan Suriye'ye; Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar karmaşa ve kaynayan kazan göreceksiniz.

İnsanlık, karşısına dikilen ağır sorunlarla boğuşmaktadır.

Devletler kıyasıya hakimiyet ve nüfuz mücadelesi içindedir.

Etnik ve dini kimlikler sivrilmiş, anlaşmazlık ve ihtilaflar serpilmiş, çatışma ve kamplaşmalar sertleşmiştir.

Özellikle Ortadoğu yırtıcı ve vahşi emellerin tutsağıdır.

Suriye'deki belirsizlikler, Irak'ın içine sürüklendiği kaotik durum derinleşerek sürmektedir.

Ve bu olumsuz tablonun ülkemize yankısı vahim düzeydedir.

Türkiye, 24 Ağustos'tan bu tarafa Fırat Kalkanı Harekatiyle milli güvenliğini sağlamak için eşsiz ve emsalsiz bir mücadeleye halindedir.

Terörü kaynağında imha, canileri üredikleri yerlerde yok etmek için Türk devleti atak ve faal haldedir.

Ne var ki, El Bab'tan belirli aralıklarla acı haberler gelmekte, artan şehadetler milli yürekleri kavurmaktadır.

Türkiye'nin güvenliği için sınır ötesinde görev yapan kahramanlarımız alçakların, eli ve zihniyeti kanlı iblis artıklarının saldırısı altındadır.

9 Şubat 2017 Perşembe günü sabah saatlerinde, Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından, IŞİD hedeflerine icra edilen hava harekati esnasında askerlerimizin bulunduğu bir binaya bomba isabet etmiştir.

Bu kapsamda dört kahramanımız şehit olurken, on kahramanımız da yaralanmıştır.



Bundan bir gün önce de El Bab'ta 5 evladımızı şehit vermiştik.

Daha sonra Rusya Federasyonu askerlerimizin şehit olmasına neden olan menfur olayın kazaen gerçekleştiğini açıklamış, ülkemize üzüntü ve taziye dileklerini iletmişti.

Müteakiben Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramış ve başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Ardından Rusya Federasyonu'ndan gelen kafa karıştırıcı ve kuşkulu mesajlar hepimizi rahatsız etmiş, şehitlerimizin de kemiklerini sızlatmıştır.

Rusya sözcüsü Dimitri Peskov'un 10 Şubat'ta; *"Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği"* şeklindeki açıklaması 9 Şubat'taki kanlı saldırıya yeni bir boyut kazandırmıştır.

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı da süratle bu açıklamaya cevap vermiş, Rusların tezlerini beklendiği gibi çürütmüştür.

9 Şubat'ta Rus uçağıyla vurulan askerlerimizin 10 günden beri aynı noktada bulunduğu, 8 Şubat'ta Rus Silahlı Kuvvetler Ataşesinin Genelkurmay Başkanlığı'na davet edilerek askerlerimizin yer aldığı noktaların koordinat bilgilerinin bir kez daha verildiği anlaşılmaktadır.

Rusya'nın olayı saptırıp hava saldırısının sorumluluğunu dolaylı da olsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yıkma çabası bir defa iyi niyetten mahrum, komşuluk hukukundan uzak, ahla-ken de sorunludur.

Türkiye ile Rusya arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalan-
lanan mutabakat çerçevesinde, TSK'nın Suriye'de icra ettiği
harekâta ilişkin bilgiler Ruslarla düzenli ve karşılıklı olarak
paylaşılmaktadır.



Rusların iddia ettiđi gibi yanlış koordinat verilmesi veya akla gelen diđer ihtimaller en azından Türkiye adına mümkün deđildir.

24 Kasım 2015’de bir Rus uçađının düşürölmesi ve bir Rus pilotun ölümünden sonra iki ölke arasındaki ilişkiler kangrene dönüşmüştü.

Rusya adeta kıyameti kopartmıştı.

Aylarca Türkiye-Rusya ilişkileri karşılıklı sođumaya terk edilmiş, iki ölkenin peşpeşe restleşme ve ambargolarıyla Ankara ve Moskova hattını kapatan bunalım içinden çıkılmaz bir hale gelmişti.

Şimdi Rusya askerlerimizi şehit ediyor, sonra da pardonla geçiştiriyor.

Hatta pişkince üstte çıkıp, TSK’yı suçluyor.

Bu yanlıştır, ayıptır, uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını hiçe saymaktır.

Rusya’nın maksadı nedir? Ne yapmaya çalışmaktadır?

Türkiye’nin saldırılar karşısında sesini çıkarmaması, alttan alması, bir şey olmamış gibi davranması nasıl beklenecektir?

PKK-PYD’yi terör örgütü görmeyen, kaldı ki Moskova’da ofis açmasına müsaade eden Rus yönetimi art niyeti, gizli gündemi, sahne gerisinde beslediđi emelleri doğrultusunda ölkemizin karşısında husumet odađı olmaya adeta talip ve isteklidir.

Rus hava saldırısı sonucunda şehit olan evlatlarımızın hesabı bir kaç özürle telafi ve örtbas edilemez.

Dahası şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır.



Suçlular ortaya çıkarılmalı, hak ettiği cezayı bulmalıdır.

Karşımızdaki muhatap Rusya Federasyonu ise biz de Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

Kendimize güvenmeli, gücümüzün farkında olmalıyız.

İkaz ediyor, herkesi uyarıyorum; bu coğrafyada var olmanın, ilelebet yaşamanın sırrı aman sorun çıkmasın diye uğraşmak değil; bilakis çıkan sorunların üstüne milletçe kenetlenip cesaretle gitmektir.

Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının omuzlarımıza yüklediği tarihi görev bunu gerektirmektedir.

Hamd olsun hiç kimseden eksik kalır yanımız yoktur.

Çekinecek, utanacak, sıkılacak, kaçacak karakter zaafımız da yoktur.

Eğer korksaydık, eğer kaçmayı deneseydik, ilk tehdit ve tehlikede vazgeçseydik; ne bin yıldır bu topraklara vatan mührü vurabilir, ne de bağımsızlığı kendimize değişmez kader yapabilirdik.

Şu husus iyi anlaşılmalı ki, ateş ancak düştüğü yeri yakacaktır.

Aba altından gösterilen sopalar, en başta gösterenin başına inecektir.

Provokasyon peşinde koşan ülke ve ülkeler Türkiye'yi hafife almanın, sabrını sınamanın, tahammülünü ölçmenin yeri gelirse sonuçlarına pek tabii katlanmak durumunda kalacaklardır.

Türk milletinin onuru yere düşürülemez. Düşürmeye de kimsenin gücü ve kudreti yetmez.

Fırat Kalkanı Harekâtı artık hedefine ulaşmalı, ölüm ve cinayet çetesi IŞİD El Bab'tan temizlenip atılmalıdır.



Türk askerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'a batedan girip yüzde 60'na yakın alanları kontrol ettiğine dönük haberler dünden beri gündemdedir.

El Bab'tan IŞİD sökülüp atılırsa, Azez-Cerablus hattının terörden arındırılacağı da ortadadır.

Bu arada Suriye ordusunun, Rusya- Türkiye arasında daha önce kararlaştırılan geçici sınır çizgisine ulaştığı da duyurulmuştur.

Anlayacağınız IŞİD, kapana kısılmıştır.

Duamız kahraman evlatlarımızdır.

Desteğimiz bu aziz vatanın dirliği, bu büyük milletin bekası için kan ve ter akıtan tüm asker ve polislerimizin üzerinedir.

Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunanlara da acil şifalar diliyorum.

Sayın Basın Mensupları,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye çok çetin, çok çetrefilli, çok çekişmeli günlerden geçmektedir.

İç ve dış sorun alanlarımız gittikçe karmaşıklaşmakta, gün be gün genişlemektedir.

Birleşik Krallık ve Almanya Başbakanı'nın ziyaretlerinin hemen akabinde CIA Başkanı da Türkiye'ye gelmiştir.

ABD yönetiminin istihbarat başkanını muhatap olarak göndermesi tartışılması gerekli bir tasarruf olsa da, Türkiye ve Ortadoğu'nun ilerleyen günlerde kritik gelişmelere gebe olduğunu bilmek lazımdır.



Nitekim yapılan temaslardan çıkardığımız kadarıyla Ortadoğu'daki son olaylar masadadır.

Küresel siyasetin nabzı Türkiye'de atmaktadır.

Bölgesel denge arayışlarının ağırlık merkezi gene Türkiye'dir.

Ülkemizin içinde olmadığı, onay vermediği, desteklemediği küresel ve bölgesel siyaset planlamalarının yaşama şansı yok denecek kadar zayıftır.

Bunu taraflı-tarafsız herkes görmektedir.

ABD'nin yeni başkanı Trump tarafından PKK-PYD-YPG'ye zırhlı araç, silah, mühimmat dağıtımının hızlandırılması ve hatta tank verilmesi; Rusya ve ABD arasındaki dar alandaki paslaşmalar elbette soğukkanlılıkla ve milli duyarlılıkla yorumlanmalıdır.

Trump'un 7 Müslüman ülkeyi hedef alan ve sonrasında yargı kararıyla durdurulan sorunlu kararnamesi, Almanya Başbakanı'nın İslam ile terörizmi yan yana getiren bozuk ve gaflet dolu yaklaşımı sadece bölgemizi değil, tüm dünyayı etkileyecek kırattadır.

Altını kalın olarak çiziyor ve diyorum ki, bu kadar sorun içinde, devlet güçlü olmadığı, seri kararlar alamadığı, yönetimde fiili-hukuki karmaşa sürdüğü müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 ruhuyla devamı bu şartlar altında mümkün görülmemektedir.

Diğer yandan, ekonomideki durgunluk ciddi boyutlarda, işsizlik ve enflasyonun yanında dövizdeki fren tutmayan artışlar çığ gibi vatandaşlarımızı hedef almaktadır.

Bunun üstüne ne getirip ne götüreceği belirsiz olan Türkiye Varlık Fonu'na bazı kurum ve kuruluşlarının devri ve bu doğrultuda cereyan eden tartışmaların seyri de önemli hal almıştır.



Bir başka alarm zili Kıbrıs'ta çalmaktadır.

Ve bu ecdad yadigarı feryat etmektedir, Rumlara teslimi için küresel iklim oluşturulmaktadır.

Hiç kimse yanılıp yenilip Kıbrıs üzerinde hesap yapmama-
lı, milletimizin şimdilik suskunluğunu yanlışla yormamalıdır.

Ne diyordu Hz. Mevlana; toprak gibi sessiz olduğum an bil
ki, şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım.

Türk milletinin şeref ve haysiyetiyle oynamak ateşle oy-
namaktır.

Bu da kimsenin cesaret edebileceği bir durum değildir.

Bize göre, vatan toprakları üzerinden müzakere yapan
KKTC heyetinin hangi çevre ve emellere hizmet ettiği bellidir.

Kıbrıs'ın sancısı artarken, Ege Denizi ısınmakta, burnu-
muzun dibindeki ada ve kayalıklar Yunanistan tarafından ol-
dubittiyte getirilerek düşmanca istila edilmektedir.

İki devlet Kardak üzerinde karşı karşıya gelmiştir.

Yunanistan Savunma Bakanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin
üst yönetiminin Ege'deki dik ve milli duruşuna hayasızca mi-
silleme yapmıştır.

Üstelik bu ülke, hain FETÖ'cülerini iade etmeyerek kimlerle
el ele, kol kola olduğunu, aynı tutumuna geçmişte çok defa
tesadüf edildiği gibi yine göstermektedir.

Anlaşılabacağı üzere, Türk milletiyle kapanmamış hesabı
olanlar pusudadır.

Türkiye'yi punduna getirip yıkmak, bölmek ve parça-
lamak isteyen; milli davasından çevirmeyi uman karanlık
odaklar fitne silahını üzerimize doğrultmuşlar, devşirdikleri
işbirlikçileriyle sonuca odaklanmışlardır.



Türk milletinin tarihsel varlığını hazmedemeyen, Türk'ün vatanını çekemeyen ne kadar sicili bozuk, suç dosyası kabarık, fikriyatı bulanık, zikri karışık varsa ellerini ovuşturmaktadır.

Sevr'in varisçileri Türkiye'ye meydan okumaktadır.

Mondros'un hayran takımı Türkiye'yi gözüne kestirmektedir.

İşgal heveslisi vandallar, çözülme ve çürüme fanatikleri ülkemize kan kusturmanın arayış ve çabasındadır.

Ama unuttukları veya hatırdan çıkardıkları bir şey vardır:

Türk milleti ona buna pabuç bırakacak, onun bunun dümen suyuna girecek aciz, yetersiz ve zoru görünce sıvışacak bir gevşeklikte hiç olmamış, hiç de olmayacaktır.

Kan ağlayan Halep oradaysa, Türkiye'yi ayağa kaldıracak milli ve güçlü irade buradadır.

Hevesler boşuna, çabalar beyhudedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye karşıtı cepheye gerekirse tek başına direnecek, bir başına da olsa haklarından gelecek iman ve inançla haçlı akınını engelleyecektir.

48 yıldır vatan, millet, bayrak sevdasıyla her türlü eza ve cefaya dayanmış, her türlü kayıp ve acıya göğüs germiş, Türk milletinin ahlaki ve milli temellerinden Türk milliyetçiliğinin muazzam şuuruna yükselmiş Milliyetçi Hareket Partisi var oldukça, düşmanlar çatlayacak, tasmalı hainler deliye dönüp nifak yangında kül olacaklardır.

Konya'dan Türkiye'ye çelme takmaya çalışanlara diyorum ki, yok öyle yağma; aklınızı başınıza alın, sabrımızı daha fazla zorlamayın.

Değerli Basın Mensupları,

Aziz Dava Arkadaşlarım,



Ülkemiz için yeminimiz vardır. Ve bu yemin bir kere edilmiştir.

Bizim için yeminler bozulmak, çiğnenmek için değil; tutulmak, uğruna gerekirse kendimizi feda etmek içindir.

Yemin, Türkiye'nin tarihsel hak ve çıkarlarıdır.

Yemin, Türklüğün bekası, Ötüken'in buyruğu, Söğüt'ün hatıralarıdır.

Yemin, Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir.

Yemin, bağımsız yaşama ülküsü, esarete yıldırım gibi inmiş tokattır.

Yemin, 19 Mayıs 1919'daki ilk adım, 23 Nisan 1920'deki ilk açılış, 29 Ekim 1923'deki ilk ilanın namusudur.

Yemin onurdur, omurgalı duruştur, milli sesleniştir, kardeşliğimizi koruma ve müdafaadır.

Yemin şehittir, gazidir, ecdadımıza verdiğimiz söz, mükellefiyet altına girdiğimiz manevi borçtur.

Yemin ettik, dönmeyeceğiz.

Yemin ettik, durmayacağız.

Yemin ettik, vazgeçmeyeceğiz.

Yemin ettik Türk bayrağını hak ettiği, dilediği, istediği yere; ama öyle ama böyle sonunda, son nefes kalsak da dikeceğiz.

Bir devleti devlet yapan egemenlik haklarıyla birlikte toprak unsuru yani vatan, insan unsuru yani millettir.

Büyük ecdadımız Osman Gazi'nin rüyasında göğsünden yükselip dallarıyla tüm dünyayı saran çınar ulu ve kutlu bir devletin müjdesidir.



Göktürkler döneminde bir mezar taşı ağıtında yazan; “gökteki güneşe, yerdeki ilime doyamadım” sözü, devletin bekasına atıf ve işaret etmektedir.

Türklerde tuğ hem devlet hem de imparatorluğun sembolüdür.

Bizim tuğumuz asırlar evvel dikilmiş, hayır duamız asırlar evvelinden okunmuştur.

Ve bu tuğ inmeyecek, indirmeye çalışanların da elleri kırılacaktır.

Türk devlet felsefesinin temellerinden birisi adalet ise diğeri taht kavgalarıyla bölünmenin reddidir.

Töresiz Türk devleti olmaz.

Töre yok sayılarak devlet ayakta durmaz.

Töre ise, devletin düzeni, kuruluş ruhu ve gücü demektir.

Eski bir atasözümüz der ki; *“kavga etmeyince işler düzelmmez. Tipi olmayınca hava düzelmmez.”*

Bugüne kadar kavgaysa ettik, bedelse ödedik. Merak buyurulmasın yine yaparız. Ama mutlaka töremizi diri tutarız.

Muhalefet partisi olarak milletimizin bizden taleplerini demokratik edep ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz.

Parti olarak, dün Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumuna bu şekilde yaklaşıyoruz.

Artık kalıcı nitelikli bir milli mutabakatın şart olduğunu görüyor, fiili durum ve açmazın bir an önce sonlanarak töreye uygun devlet düzeninin devamını ertelenemez bir hedef görüyoruz.



Uzlaşmanın, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulacağına inandık, inanıyoruz.

Bizim uzlaşacağımız alan milli ve manevi değerlerle sınırlıdır.

Bilhassa 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne soluk aldırmanın, hukuksuzluğa ve devlete musallat olmuş yanlışlığa engel olmanın kaçınılmaz olduğunu mütalaa ettik.

Bunu yaparken tarihimize baktık.

Buna karar verirken milletimizin beklentilerine ve Yenikapı'da doğmuş birliktelik hukukuna müzahir hareket ettik.

Türkiye'nin toparlanması, milli bekanın muhafazası için Türk milliyetçiliğinin devreye girmesi lazımdı.

2007 yılında, TBMM'nde yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminin önüne 367 toplantı yeter sayısı takozu koyan sorumsuz ve ahmaklar aslında sistemsel değişimin önünü açmışlardır.

Bugünlerde, ortalıkta görünmeyen emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet mitinglerini kaldıraç olarak kullanan CHP, eli kanlı aydınlıkçılar, askeri müdahale için açık veya örtülü çağrı yapan demokrasi dışı gruplar kanayan yara haline gelmiş fiili sancının bir numaralı faileri olarak tarihe geçmişlerdir.

686 sayılı KHK ile 4 bin 464 kişinin meslekten ve memuriyetten çıkarılması, bunların aralarında da 330 akademisyenin bulunmasından dolayı üniversiteler önüne nöbetçi protestocu olarak katılanların alayı birden geçmişte Meclis'in Cumhurbaşkanlığı seçmesine mani olmuşlardı.

Şimdi bunlar demokrasi bezirganı olarak üniversitelerin önünde tezgâh açmışlardır.



Milliyetçi-Ülkücü öğrenciler üniversitelerde eziyet görüp hakaretlere uğrarken, Allah için bunlardan birisinin bile sesi çıkmaz.

Evlatlarımız, mesela Fırat Yılmaz Çakıroğlu göz göre göre, üniversiteye konuşlanmış katil PKK'lıların bıçaklı saldırısıyla şehit olurken, bu gafil ve namertlerin numune de olsa birisinin tepkisini duymaz, protestosuna şahitlik etmezsiniz.

Nasıl olsa ölen onlardan birisi değildir.

Nasıl olsa mağduriyet onlardan hep uzak kalmıştır.

Bunlar ki, kendi zihniyetlerini sevenleri zehir olsa yutarlar, sevmeyenleri de bal olsa unutup bir köşeye fırlatırlar.

Atalarımız boşuna söylememiş; alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Nitekim olan budur.

Bu kümedeki şahıslara Konya'dan diyorum ki, Milliyetçi-Ülkücü öğrencilere, öğretim üyelerine yönelik ağır saldırı ve tahriklere karşı gelmeniz sizi elbette ülkücü yapmaz, yalnızca canlı değilseniz, insan olduğunuz anlaşılır.

Üniversiteleri bilim yuvası olmak yerine, şiddet, nefret, düşmanlık ve asayişsizlik için bir eylem üssü görenlerin sızlanmasına, şikayetine, insan hakları hatırlatmasına gerek yoktur, dahası buna inanacak da yoktur.

Elbette memuriyet ve mesleklerinden atılanların içinde masumlar da vardır ve mutlaka durumları yeni baştan incelenmeli, itibar ve işleri iade edilmelidir.

Fakat üniversiteleri tamamen tekellerine alan, kendi dışındaki hiçbir inanç, düşünce ve fikre hayat hakkı tanımayan, PKK-PYD-FETÖ bağlantıları somutlaşan bir kısım kara cübbelilere de hukuk sonuna kadar işletilmeli, hak yerini bulmalıdır.

Hz. Mevlana ne güzel de söylemiş; *"kula bela gelmez, hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz, kul azmadıkça."*



**Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Açık ve tartışmasızdır ki, bir hükümet etme sistemini değiştirmek için milletimize gidiyoruz.

Rejim değişiyor diye yaygara koparan süfliler önce kendilerinin vurgun yemiş ve de hiçbir şeye benzemeyen ahlaklarını değiştirmeyi denemelidirler.

Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle, Türkiye'nin yönetim yapısı netleşirken, kuvvetler arasındaki ayırım da doğal ve olması gereken kulvarına gelmektedir.

Bizim öteden beri, anayasa hazırlanmasında dikkat ettiğimiz öncelikli husus, devletin ve milletin geçmişi ile bağıını kesmeyen bir yaklaşımın kabul görmesidir.

Bütün yasalar millet için vardır.

Devlet ise bu yasaları millet adına uygulamaktadır.

Millet, devlet ile egemen olmaktadır.

Devletini yıkan, zayıflatan, milletini bölen ve bölünmeye götüren bir anayasa teklifi hem ahlaken, hem hukuken, hem manen, hem de milli miras açısından bize göre yok hükmündedir.

Herhangi bir ülkenin, yeni bir atılıma karar verirken, milletin sosyo-kültürel birikimini ve tarihini ihmal edip her şeye yeniden başlamasının mümkün olmadığını biliyoruz.

Tarihi ve toplumu dışlayarak ya da yok farz ederek sosyo-politik bir dönüşümü başarmanın çok zor olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki böylesi bir dönüşümün adı olsa devriliştir.

Çok şükür ki imparatorluk bünyesinden yetişen vatan evlatları, bin yıllık milletleşmenin mükafatı olan milli devleti-



miz Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkılan enkaz üzerinden kurabilme başarısını göstermişlerdir.

Ve biz bunu koruyoruz, her şart altında korumaya da devam edeceğiz.

Yani Anayasanın ilk dört maddesi üzerinde artık tartışma yapılmasına, akademik gevezeliklere bile hoşgörüyle bakmamız düşünülemezdir. Bu bahis kapanmıştır.

Bugün karşımızda hayırcı mevzi oluşturup, evet diyenlerin ihanet ettiğini iddia edenler; bugünün Türkiye'si ile Cumhuriyet'in kuruluş yılları arasındaki sosyal, siyasal ve hukuksal bağları ve kökleri kopartma tehlikesini bünyelerinde bir virüs gibi taşıdıklarını göremeyecek kadar cehaletin kayalıklarına toslamışlardır.

CHP'sinden HDP'sine; ÖDP'sinden Perinçekçilere; PKK'sından FETÖ'süne kadar kim ne yaparsa yapsın, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma hakkına operasyon yapamayacaklardır.

Aramızda bulunuyorken miskin miskin yatıp partimizin lehine hiçbir saygıdeğer çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri bir bakıma kara mizahtır.

Şahsımla ilgili "bir haftada ne değişti de evet dedi" dedi-kodusunu üretenlerin, "Saray-Çankaya-Bahçeli arasında kırmızı hat kuruldu" diyenlerin itham ve tariz dolu imaları ise yalnızca ayaklar altında kalmaya layıktır.

Değerli Basın Mensupları,

Dünyanın yaşadığı büyük siyasi tecrübeler bize, güçlü ve istikrarlı demokrasilerin asgari müştereklerini kaybetmiş ve mikro kimliklere bölünmüş toplumlarda hayat bulamadıklarını göstermektedir.



Zira güçlü ve istikrarlı demokrasiler, ancak milli ve demokratik vatandaşlık kültürünü geliştirebilen ve milli kültür zemininde, müşterekler üzerinde ortak payda oluşturmuş ülkelerde yükselmektedir.

Onsekiz maddelik anayasa değişikliği demokrasimizi güçlendirecek, asgari müştereklerimizi canlandıracaktır.

Siyasal ihtiraslarıyla Türkiye'nin önüne tuzak kuranlar, inanıyorum ki, milletimizin muhteşem demokratik müdahalesiyle havalarını alacaklar, bir kez daha elleri boş inlerine çekileceklerdir.

Önemle ifade etmeliyim ki, bizim nezdimizde evet diyen, hayır diyen bütün kardeşlerimiz saygıyı hak etmektedir.

Biz herkesin kararına hürmetkarız.

Referandum bahanesiyle kutuplaşmanın şiddetlenmesini doğru bulmuyoruz.

Ancak biz parti olarak evet diyeceğimizi söylüyor, bunu savunuyoruz.

Bizim bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilemeyecektir.

Bu nedenle 16 Nisan'da Evet diyoruz.

Evet diyecek, mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız.

Evet diyecek, 18 yaşındaki gençlerimizin önünü açacağız.

Evet diyecek, büyüyen ve nüfusu artan Türkiye'nin 600'e çıkan milletvekili sayısını destekleyeceğiz.

Evet diyecek, TBMM seçim dönemi ile Cumhurbaşkanı seçim dönemini beş yılda bir ve aynı günde yapacağız.

Evet diyecek, Gazi Meclisimizin yasama yetkisini güvenceye alacak, daha da etkinleştireceğiz.



Evet diyecek, Meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz.

Evet diyecek, devlet yönetimindeki fiili zorlama ve açmazı bitirecek, siyaseti toplum sözleşmesinin sınırlarına çekeceğiz.

Evet diyecek, yasama, yürütme ve yargı arasındaki hatları kalın olarak çizeceğiz.

Evet diyecek, ilk kez Cumhurbaşkanı'na cezai sorumluluk getireceğiz.

Evet diyecek, yürütmeyi tek elde toplayıp devletteki karmaşa ve kafa karışıklığını sonlandıracağız.

Her Evet birliğimize katkı ve yemindir.

Her Evet esenlik ve selametimize destek ve yemindir.

Her Evet milletin istiklaline, devletin istikbaline, bayrağın iffetine, vatanın izzetine duadır ve yeminimizdir.

Her Evet bekamızın hisarlarına koyulmuş tuğla olup bizim için yemindir.

Sizlerden beklentim, referandum süresince vatandaşlarımızı kapı kapı gezip evet tercihimizi anlatmanızdır.

Milli beka için bu işe girdiğimizi paylaşınız.

Bizim şahsa veya partiye değil, Türkiye'ye evet dediğimizi söyleyiniz.

Zamanın şartları, toplumun ilerleyişi, gelişmelerin aciliyeti nedeniyle hükümet etme sistemiyle ilgili değişikliği zaruri gördüğümüzü her kardeşimize, elini tutup konuşma fırsatı bulduğunuz her vatan evladına muhakkak surette iletiniz.

Bizim özümüz doğru, sözümüz doğru, gönlümüz tertemizdir.



Ve de bu ülke için yeminimiz vardır.

Bu yeminin gereğini yapalım, 16 Nisan'da evet diyelim.

Bu yemini tutalım, milletimizle buluşalım.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin bittiğini iddia eden, ki aslında kendilerini böyle istiyor, siyasi fırıldaklara bakmadan, CHP'nin ve yanında hizalanmış terör ve bölücülük ekipmanına aldırmadan biz yolumuzda yürüelim, milletimizle de rtleşip görüşlerimizi aktaralım.

Millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için, elbette Türkiye için evet.

Sözlerime son verirken, siz değerli dava arkadaşlarımı, sayın basın mensuplarını saygılarımla selamlıyorum.

Konya'da bizleri ağırlayan, bu salonun düzen ve tertibinde yardımcı olan partimizin il başkanına, yönetimine, tüm ilçe başkanlarımıza ve aziz Konyalılara şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ELAZIĞ MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

18 MART 2017



**Çok Değerli Gakgoşlar,
Muhterem Vatandaşlarım,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi övgüyle, özlemle, muhabbetle selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

16 Nisan Anayasa Referandumu münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Elazığ İstasyon Meydanı'nda en son 2 Haziran 2015'de buluşmuştuk.

Biliyorum ki; o günden bugüne hasretimiz aşama aşama büyüdü.

Gakgoşlar, sevdalılarını bekledi, sevdalıları onları görmeyi diledi.

Allah şükürler olsun ki vuslat güneşi doğdu, Elazığ yeniden doğruldu.

Şimdi ilçe ilçe temsili yoklama yaparak 'burada' şeklinde vereceğiniz cevabınızı yüksek sesle duymak istiyorum:

Ağın (burada), Alacakaya (burada) , Arıcak (burada), Bas-kil (burada), Karakoçan (burada), Keban(burada), Kovancı-lar(burada), Maden(burada), Palu (burada) , Sivrice(burada), Elazığ, Elazığ, Elazığ (burada).

Maşallah Elazığ tek yürek halinde buraya akmış.

Harput'un hatıraları demet demet burada toplanmış.

Fırat'ın birlik ve kardeşliğe akan suları Elazığ'a şan ve ruh vermiş.



16 Nisan Referandumuna giden süreçte tarihi bir rolü olduğuna inandığım bu açık hava toplantımızın güzelliklere ve güzel neticelere vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Bugünkü miting organizasyonunun gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşımı yürekten kutluyorum.

16 Nisan Referandumunun barış, huzur, demokratik sabır ve adap çerçevesinde geçmesini diliyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Değerli Gakgoşlar,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Elazığ bin yıllık hatıra ve mirasın kardeşlikle yoğrulmuş diyarıdır.

Burada ekmek bölüşüldü, sadakat büyütüldü, acı ve sevinçler paylaşıldı.

Bir millet olmanın ihtişam ve iffeti gururla yaşatıldı.

Ama bölücülüğe izin çıkmadı.

Parçalanmaya ruhsat verilmedi.

Etnik ve mezhep ayrımcılığına müsaade edilmedi.

Kürt kökenli kardeşlerim Türkiye dedi.

Zaza kökenli kardeşlerim millet varlığına bağlandı, buna inandı.

Bozguncular Elazığ'da hüsrarla tanıştı.

Kavga arayanlar Elazığ'da kabusla uyandı.

Elazığ'ın yolu hak yolu, yeri ecdat yurdu.

Bu topraklarda düşman tutunamaz.

Bu topraklarda nifak yaşayamaz.



Yaşatmak isteyenin Elazığ dünyayı başına yıkar, aleme rezil eder.

Gakgoşlar dost canlısıdır, babacandır, sözünün eri, milletin neferidir.

Ay yıldızlı al bayrağımız Gakgoşların ilelebet gönlündedir.

Vatan Gakgoşların namusuna emanettir.

Zira Arap Baba'nın kutlu vasiyeti budur.

Balak Gazi'nin asırları aşıp gelen güçlü iradesi de bu şekildedir.

Harput'a bakan Kömürhan Köprüsü yalnızca iki yakayı birleştirmez, aynı zamanda birlikte yaşama ülküsüne de destek verir.

Elazığ fedakarlıkta hiç sınır tanımamıştır.

Ancak bugün kardeşliğimizi kıskananlar çok sayıdadır.

Elazıgının kaynaşma ve kucaklaşmasını çekemeyenler kara kampanya peşindedir.

Türk ve Türkiye düşmanları devrededir.

Karşımızda çok çetin bir oyun sahnededir.

Bu oyun acımasız, vahşi ve ahlaksızdır.

Küresel komplonun hedefinde Türk milleti vardır.

Bu nedenle terör örgütleri kışkırtılmaktadır.

Bu nedenle tehditler yoğunlaşıp derinleşmektedir.

Türkiye kuşatma altındadır.

Yıkım müteahhitleri, sanal sorun mucitleri taarruzdadır.

Bin yıllık kardeşliğimizden rahatsız olan mihraklar içimizde ve çevremizde kanlı nöbettedir.



Dikkat ediniz, 20 Temmuz 2015'den bu tarafa vatan ve millet uğruna toprağa düşen şehit sayımız bin 137'dir.

PKK saldırmaktadır.

Lice, Kulp, Genç üçgeninde günlerdir üstün bir mücadele sergilenirken, maalesef şehadet haberleri de alınmaktadır.

Artık hainlerin kökü kazınmalı, inleri, saklandıkları delikleri yerle bir edilmelidir.

Bunun yanında İblisin yeryüzü garnizonu olan IŞİD gözü dönmüşçesine kan dökmektedir.

Kahraman Mehmetçiğin El Bab'ta 182 gün boyunca desat yaparak IŞİD'i söküp attığına millet ve Elazığ şahittir.

PYD-YPG ise sınırlarımızın hemen dibinde, küresel güçlerin himayesiyle dört parçalı Kürdistan için tuzak kurmaktadır.

Menbiç teröristlerin tasallutunda, Rakka tutsaktır.

Bu cinayet çetelerinin en şerefsizi, en adisi, en sinsisi olan FETÖ 15 Temmuz'da silaha sarılmıştır.

FETÖ, son haçlı akınına komuta eden barbarlardan, Türkiye'yi işgal emrini alarak 15 Temmuz akşamı harekete geçmişti.

Bunlar şerefli Türk askerinin kamufлаjı içine saklandılar.

Bunlar din ve diyanet istismarıyla batıla hizmet edip, küfürün yanında hizalandılar.

Bunlar ki, yaratılmışların en aşağısı, en aşağılığı, en alçağı olarak milli hafızadaki kirli yerlerini aldılar.

FETÖ, Anadolu'yu ele geçirmek maksadıyla yüzyıllardır pusuda bekleyen muhasım odakların, müstevli emellerin kızgın maşası, karanlık parçasıdır.



Savaş uçaklarımızı gasp edip tepemizden bomba attılar.
Helikopterlerimizi kaçırıp üzerimize kurşun yağdırdılar.
Milli birliğimizi çözmek, milli bünyemizi çürütmek istediler.
Askeri askere, askeri polise, polisi askere kırdırıp iç savaşa hizmet ettiler.

Türkiye böylesi bir ihaneti hiç görmedi.

Türk milleti böylesi bir zillete hiç düşmedi.

Hiç kuşkunuz olmasın, 15 Temmuz bir Haçlı operasyonu-
nuydu.

Planlaması ise Pensilvanya'daki hoca kılıklı hain ve arkasından itekleyip kumanda eden güçler tarafından yapılmıştı.

Cüzdanlarına bir dolar koyup baylockla haberleşen, himmet kuyruğuna girip aziz milletimizin kuyusunu kazmaya yeltenen şerefsizlere Türk milleti boyun eğmedi.

Tankın önüne millet iradesi sere serpe yattı.

248 şehit vermek pahasına, masum kardeşlerimiz kurşunların karşısına inançla çıktı.

Darbe teşebbüsüne 80 milyon direndi.

FETÖ şiddeti sürerken, IŞİD, PYD-PKK sınırlarımızdan içeri sızıp işgali tamamlamak için fırsat kolluyorlardı.

Bu, kolektif bir istila denemesiydi.

Bu, görev dağılımı küresel cinayet merkezlerinde yapılmış Türkiye'yi yok etme girişimiydi.

Birbirimize düşecektik.

Birbirimize kıyacaktık.

Devlet kaybedecektik.



Milletten ve vatandan olacaktık.

Lanetli senaryonun özü buydu.

Düşününüz, Ankara'nın ışıkları sönmüş, yalnızca ihanetin dehşet ateşi yanıyordu.

Genelkurmay karargahı teslim alınmış, kuvvet komutanları derdest edilmişti.

Özel Kuvvetler, Polis Özel Hareket, MİT ve diğer emniyet binalarıyla birlikte TBMM, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi saldırıya uğramıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi ise Ankara'nın göbeğinde, haine, zalime, katile meydan okuyarak korkusuzca ayakta, vatan görevinin başındaydı.

O geceyi herkes, hepimiz yaşadık.

İftiharla söylemek isterim ki, şehadete inanmış, ölüme kafa tutmuş, esaret altında yaşamaktansa kendini feda etmeye hazır millet evlatları paralı cellatlara hayatı zehir etmiştir.

El mi yaman Elazığ mı yaman tüm dünya görmüştür.

Elbette Türk milleti istiklaline sahip çıktı.

Elazığ tarihsel haklarını çiğnemek isteyen zebanilerin nefesini kesti.

Türkiye uçurumdan el birliğiyle kurtarıldı.

İsyân bastırıldı, istila püskürtüldü.

Dedik ki, Türkiye ipten alındı.

Dedik ki, millet ve devlet bekası muazzam risk ve tehditlerin hedefinde.

Dedik ki, Türkiye bu şekilde gidemez.



Ve de sistem tartışmalarıyla, bundan kaynaklı özellikle 10 Ağustos 2014'den bu tarafa süren kutuplaşma ve anlaşmazlıklarla daha fazla mesafe alamaz.

Türkiye'yi kaybedebiliriz dedik, uzlaşma çağrısı yaptık.

Devleti ve vatani kaybedebiliriz dedik, hükümet etme sistemindeki tıkanıklık ve kilitlenmeyi açalım istedik.

Önce ülkem ve milletim, sonra ve partim ve ben anlayışıyla hareket ettik, sorumluluktan kaçmadık.

7 Ağustos Yenikapı ruhuna bağlı olduğumuzu gösterdik.

Sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'yle 18 maddelik anayasa değişikliği üzerinde anlaştık.

Çarpıtmalara, çarpık kafalara, aramızdan çıkan çürüklere bakmayın, ilkelerimizden taviz vermedik, ülkelerimizden ayrılmadık.

15 Temmuz FETÖ felaketinden sonra siyasetin ve ülkenin beliren, tehiri imkansız ihtiyaçlarına gözümüzü kapatmadık, sırtımızı dönmedik.

Sistemin yeniden inşasını zorunlu gördük.

Bunun da milli bir mutabakat kapsamında olmasına özen gösterdik.

Tüm dünya üzerimize gelirken, çatışıp ayrı düşemezdik.

İşte görüyorsunuz, Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarını.

Hollanda 16 Nisan Referandumundan korktu, cephe aldı.

Türk milletinin iradesiyle sistem değişikliği yapmasından rahatsız olan ırkçı, Türk ve İslam karşıtı blok olmadık tahammülsüzlükler gösterdi.



Dışişleri Bakanımızın uçuş iznini iptal ettiler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bir hanım kardeşimizi zor ve cebir kullanarak aracına hapsedtiler; ardından ülkeden çıkardılar.

Hollanda yönetimi, bu ülkede hayat ve varlık mücadelesi veren vatandaşlarımızın üzerine atlarını sürdü, itlerini saldı.

Biliniz ki, 16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişecek, Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvılcımı çakılacaktır.

Bu yüzden monarşik yönetimler huzursuz ve sancılıdır.

Hükümetler şaşkın ve şuursuzdur.

Avrupa'nın demokratikleşmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygı duymayı öğrenmesi yakındır, 16 Nisan'dan sonra kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir.

Hollanda'da yapılan seçimler ırkçı ve Türkiye düşmanlarının yüzlerini kızartmış, okkalı bir ders vermiştir.

İnanıyorum ki, yürüyüşümüzün önüne taş koymak isteyenler 16 Nisan'da kaybedecektir.

Yerli, milli ve ahlaki bir uzlaşmayla; üstelik tamamıyla iç dinamiklerle temellenmiş sistem değişikliğini hazmedemeyenler dağılacaklardır.

16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır.

16 Nisan'da Türk milleti onun bunun ağzına bakmayarak, muhteşem iradesiyle geleceğini şekillendirecektir.

Şimdi soruyorum;

Elazığ 16 Nisan Referandumuna hazır mı? **(Evet)**

Gakgoşlar 16 Nisan Referandumunda gereğini yapacak mı? **(Evet)**



Oyunu bozacak mısınız? **(Evet)**

İradenize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye için evet diyecek misiniz? **(Evet)**

Bu evetler, daha anayasada ne yazdığını bilmeyen, zahmet edip de bir maddesini açıp okumamış CHP genel başkanının uykularını kaçıracaktır.

Bu evetler, hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, Perinçek lobisi ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir.

Bu evetler, Avrupa'ya kapak, işgal planı yapanlara tokat olacak, alayını silindir gibi ezip geçecektir.

Değerli Elazıglılar,

Bizim nezdimizde hem evet, hem de hayır diyen her vatandaşım, her kardeşim bir ve aynıdır.

Fakat bu defa hayırda hayır yoktur.

Ayağımıza pranga vurmak, bağımsızlığımıza bitirmek isteyen terör örgütleri ve arkasındaki ülkeler karşımızdadır.

Bu oluyorken, yalan kafilesi sapıtmış, ölçü ve ayarı iyice kaçırmıştır.

Rejim değişecek diyorlar, külliyen yalandır.

Değişecek olan sadece hükümet etme sistemidir, yenisinin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.

Federal sistem gelecek, Türkiye eyaletlere bölünecek, üniter yapı bozulacak diyorlar. Tümünden iftira, tümünden hayal mahsulüdür.

Milliyetçi Hareket Partisi varken, Gakgoşlar şuurlu ve uyanıkken, Türkiye'yi federasyona sürüklemeye hiçbir işbirlikçi, casus, melun ve yabancı ajanın gücü yetmeyecektir.



Ve de böyle birisi veya birileri henüz anasının karnından doğmamıştır.

İlk dört madde güvencededir. Teminat Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Anayasa'ya millet damgasını vurmuştur.

Kırmızı çizgilerimizi aşındırmaya kalkanın alnını karıştıracığımız da iyi bilinmelidir.

TBMM etkisiz ve yetkisiz hale getirilecek diyorlar; bu da ham ve hayasız bir uydurmadır.

Bilakis yasama ve yürütmenin arasına kalın çizgi çizilmektedir.

Meclis asli fonksiyonuna kavuşmaktadır.

Siyaset ve devlet yönetiminde olası çatışma ve cepheleşme ihtimali en aza indirilmektedir.

Yargı tekelleşmekten, yanlı davranmaktan kurtarılacak, bağımsızlığının yanında tarafsızlığa ulaşacaktır.

Tek adam yönetimi olacak diyorlar, bunu söyleyenlerin tarih cahili oldukları, geçmişimizde dahi böyle bir yönetim modelinin hiç görülmediği açık ve ortadadır.

Biz istiklalimizi muhafaza etmek için 16 Nisan'a evet diyoruz.

Biz, 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine karar verilmesinin ardından yeşeren sistem tartışmalarını bitirmek için evet diyoruz.

Biz, yedi düvele karşı daha güçlü devlet, daha mutlu millet için evet kararındayız.

Oturup konuşmazsak ayırıp çatıştıracağız.



Uzlaşp yarınlarımızı belirlemezsek istiklalimizi çalacaklar.

Devletin süratli kararlar aldığı, TBMM'nin aktif ve etkin olduđu bir sistemi kurmazsak 15 Temmuz'da harekete geçenler tekrar varlığımıza suikast yapacaklar.

Türkiye'den intikam almak için kuyruğa girenlere karşı tarafsız duramayız.

Biz tarafız, çünkü biz 48 yıldır hakkın, hukukun, haysiyetin, milli namus ve bekanın tarafındayız.

Namussuzlar bunu anlayamayacaktır.

Devletin adalet yörüngesine sabitlenmesi gerekmektedir.

Siyasetin toplum sözleşmesinin sınırlarına çekilmesi elzemdir.

Türk devlet geleneği neyi buyuruyor, neyi işaret ediyorsa biz oradayız, onu yapıyoruz, orada olacağız.

Soruyorum sizlere;

Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Vatan ve bayrağa destek verecek misiniz? **(Evet)**

Milli yeminleri tutacak mısınız? **(Evet)**

Madem evet diyorsunuz, o halde ben de gür bir şekilde haykırıyorum:

“Devlet İçin Evet, Millet İçin Evet, Cumhuriyet İçin Evet, Türklüğün Bekası İçin Evet, Türkiye İçin Evet”

“Evet, Yine Evet, Bir Kez Daha Evet, Sonuna Kadar Devlet, Sonsuza Kadar Millet”

Gagkoşlar, tekrar soruyorum sizlere;

Bizimle huzura yürüyecek misiniz? **(Evet)**



Bizimle kurtuluşa yürüyecek misiniz? **(Evet)**

Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir.

Yeminlerimizi tutarız. Biz Milliyetçi Hareketiz.

Yeminlerimizi savunuruz. Biz Türk-İslam'ın ümidiyiz.

Yeminlerimizi çiğnetmeyiz. Biz ecdadın kahramanlık nefesiyiz.

Yemin millet iradesidir, yemin Türklüktür, yemin milli ve ma-nevi değerlerdir, yemin Elazığ'dır, yemin bin yıllık kardeşliktir.

Yemin ettik dönmeyiz.

Yemin ettik durmayız.

Yemin ettik vazgeçmeyiz.

Değerli Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Bugünü anlamak için Çanakkale'ye, Çanakkale'yi yorum-lamak için bugüne bakmak gerekmektedir.

Bu açıdan Çanakkale Zaferi, Türk milletini, yurt edindiği Anadolu'dan atmak üzere yola çıkmış Avrupalıların hüsrân ve hezimetidir.

Aynısı 15 Temmuz'da yeniden yaşanmıştır.

Türkiye'yi dirilen Çanakkale ruhu yeniden kurtarmıştır.

Türklerin son direnme noktası Çanakkale'dir.

Çanakkale, dönemin küresel güçlerinin başlattığı büyük bir saldırının, yüksek bir imanla defi demektir. 15 Temmuz'da da benzeri görülmüştür.

Türk milletinin zaaf anını kollayanlar hiç boş durmamıştır.

Yarım kalmış işgal emellerini tamamlamaya çalışanlar ara vermemişlerdir.



Bu kez yöntemleri, kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçiler yetiştirme ve gayri milli zihniyetlerle eylem ve amaç birliği yapmaktır.

15 Temmuz ihanet ve melanetine bakınca bu konuda epey bir mesafe almış oldukları hepimizin malumudur.

Bugün, Türk milletinin üzerinde oynanan oyunların başlangıcı, yirminci asrın başında Çanakkale'ye çarpıp dönen stratejik senaryolarda gizlidir.

Günümüzde gerçekleşenler, kahraman atalarımızın Lozan'da durdurduğu emperyalist zalim sürecin, yeniden ve farklı formatlarla Türk milletine dayatılmasından başka bir şey değildir.

Lozan'dan önceki son durak Sevr ve son ders ise Çanakkale Savaşlarıdır.

Tam 102 yıl önce, Çanakkale'de başarısız olan, ancak Sevr'de dayatılanlar, Türk milleti için ayrııştır, bölünüştür, parçalanıştır, yok oluştür.

Nitekim 15 Temmuz'da karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'de denizi boylayanların kalıntılarıdır.

Biz, vatan kaybına asla müsaade edemeyiz.

Biz, bu zillete asla katlanamayız.

Rengini şehitlerimizin kanından almış **al bayrağımızın düşmesini,**

Bağımsızlığımızın haykırışı olan **İstiklal Marşımızın susmasını,**

İnancımızın mukaddes çağırısı olan **ezanımızın kesilmesini,**

Nifak ile bin yıllık **kardeşliğimizin bozulmasını,** asla si-
neye çekemeyiz.



Çünkü biz Türk milletiyiz.

Dün Müstecip Onbaşı reddetmişti, bugün Gakgoşlar reddediyor.

Dün 57. Alay şehadete hazırdı, bugün Türk milliyetçiliği.

Biz, bu dayatmaları reddetmek için varız.

Var olmaya da korkusuzca devam edeceğiz.

Türk milleti kahramandır.

Elazığ kahramandır.

Gakgoşlar kahramanlık demektir.

Tarih Çanakkale'ye kadar topyekûn kahramanlık yapmış millete hiç rast gelmemiştir.

Bu nedenle, Çanakkale, bizim için bir coğrafi bölgenin adından önce, her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir.

Çanakkale, binlerce yılda yoğrulmuş asil Türk milletinin, maddi ve manevi bütün güçleri ile gerçekleştirdiği bir var oluş savaşıdır.

Çanakkale, barutun inanç; çeliğin itaat; silahın millet; topun cesaret karşısındaki iflasının ilanıdır.

Elbette Türk milletine biçilen kefeni yırtmak için, canını Allah yolunda feda eden doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisi on binlerce kınalı şehidin muhteşem destanının adıdır Çanakkale.

Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimize, Elazığ'ın yetiştirdiği cesaret timsali Fethi Sekin'e Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum.

Onlara ve emanetlerine layık olmak gayretinde olduğumuzu da bu vesile ile ifade etmek istiyorum.



102. yıldönümünde olduğumuz bu ihtişamlı ve inanılmaz zafer, Türk milleti tarafından asla unutulmayacaktır.

Çanakkale bizlerin vicdanında, mukaddes bir hatıra ve nişan olarak sonsuza kadar yaşatılacaktır.

Elazığ'dan Türk milleti için hasmane duygular besleyenlere sesleniyorum, alayını uyarıyorum:

Sakin aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın.

102 yıl önce cüret ve rezilliğinizin bedelini Çanakkale'de ödediniz.

15 Temmuz'da alçaklığınızın yanınıza bırakılmadığını gördünüz.

İşbirlikçilerinize bakarak Türk milletini çaresiz sanmayınız.

İşte Gakgoşlar! İşte Elazığ! İşte Milliyetçi Hareket Partisi! İşte büyük Türk milleti! Dimdik ayakta.

Türk ve Türkiye düşmanı ehl-i salibe diyorum ki, ayağını denk al, Elazığ'ı yenemezsin.

Bu milleti ebediyete kadar geçemezsin.

Yedi düvel ne yaparsa yapsın Türkiye'yi durduramaz.

Bin yıllık kardeşliği yıkamaz, kıramaz, kıramayacaktır.

Biliniz ki; ilk siper Çanakkale, son siper Milliyetçi Hareket'tir.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, aziz ecdadımız emin olsun; iş başa düşerse bu vatanı, bu milleti, bu devleti son damla kanımıza kadar müdafaa ederiz.

Bu milletin sinesinden Yahya Çavuş da çıktı, Seyit Ali Onbaşı da, şartlar oluşursa aynıları yine çıkacaktır. Hepsisi de buradadır.



Bu nedenle hiç kimse meydanı boş bulup zehir saçmasın.

Milliyetçiyim pozlarıyla düşman sevindirmesin, onun bunun eteğinin altına gizlenmesin.

Millet tektir, vatan tektir, devlet tektir, bayrak tektir, dil tektir.

Türkiye, millete mensubiyet şuurunu taşıyan herkesindir.

Bu cennet ülke 16 Nisan'ın bereket ve birlik ruhuyla sonsuzluğun ufkuyla ulaşacaktır.

Kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz.

Ayağımıza kurşun sıkılmayacağız, papaza kızıp oruç bozmayacağız.

Ezik durmak yok, boyun bükme yok, Çanakkale'yi unutmak, 15 Temmuz'u akıldan çıkarmak asla yok.

Biz kardeşiz, biz milletiz, biz hep birlikte Türk vatani, Türk devletiyiz.

Önümüze bakacağız, el ele, omuz omuza, yürek yüreğe olacağız.

Milli varlık ve güvenliğimizi tehdit edenlere karşı aynı safta mücadele halindeyiz.

Konu vatansa, siyaset ikinci plandadır.

Konu bekaaysa, geçmişi unutmadan, içi içe geçmiş sıklıkla yumruklarla geleceğe bakmamız şarttır.

Bizim sevdamız Türkiye'dir, Türk-İslam'ın parlak geleceğidir.

Bizim sevgi ve bağlılığımız kökeni, mezhebi, yöresi ne olursa olsun tüm kardeşlerimize yetecektir.

Soruyorum sizlere;



16 Nisan'da devlet için cevabınız ne olacak?

Millet için kararınız ne olacak?

Türkiye için duruşunuz ne olacak?

Vallahi mi? Billahi mi?

Evetler gösteriyor ki, sizler bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcsınız.

Biliniz ki, sizler tarihin bağına saplanan okun keskin ucusunuz.

Gakgoş kardeşim, üç kıtada hatıraların hala yaşıyor.

Bu toprakları vatan yapan Arap Baba'nın, Balak Gazi'nin anıları hala tütüyor.

Beyzade Hazretleri'nin, İmam Efendi'nin, Tayyar Baba'nın duaları hala okunuyor.

Başaramayacağın hiç bir şey yok.

Mazide yaptıkların şahidimizdir.

Yine yaparsın, yapmalısın ve yapacaksın. Ve 16 Nisan'da evet mührünü sandığa kuvvetle vurmalsın.

Çanakkale ruhundan ilham ve feyz alamamış gafillerin, milli duyguları körelmiş mihrakların, 15 Temmuz'un suç ortaklarının oyununu kökten bozma vakti gelmiştir.

Bu vakit 16 Nisan'dır.

Tıpkı Çanakkale'ye gemilerini yığan düşmanın terlediği gibi terleyen güruhu bir evetle devirme zamanı yaklaşmıştır.

Bu zaman 16 Nisan'dır

Sonuna kadar millet, sonsuza kadar devlet; 16 Nisan'da evet.



Kaynađımız millet, kudretimiz devlet; irademiz evet, yine evet, bir kez daha evet.

Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.

**Türkiye için evet, istiklal için evet, istikbal için evet;
Ne Mutlu Türküm diyene sözünü yaşatmak için evet,
evet, evet.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
BURSA MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

24 MART 2017



**Çok Değerli Bursalı Kardeşlerim,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Coşkunuza şahit olmaktan, cesaretinizi görmekten bahtiyarım.

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu kapsamında sizlerle birlikte olmaktan mutluyum, gururluyum.

Her zaman olduğu gibi yine heyecan dolusunuz.

Yine millet ve devlet bekası için varım, buradayım diyorsunuz.

Dosta güven, düşmana korku salıyorsunuz.

Kuruluşumuzun muhterem ve muhteşem hatıralarını rehber ederek Türk tarihinin onurunu taşıyorsunuz.

Bir obadan başlayarak muazzam bir devlet çıkaran yüksek meziyetler, silinmez hasletler asil ve tertemiz Bursalı kardeşlerimde hala yaşamaya devam ediyor.

Bu topraklara tutunup cihat ve gaza ruhuyla devamlı ilerleyen, ilerledikçe cihana Türk milletinin ismini ve izlerini kazıyan aziz ecdadımızın ülkü ve özlemlerini temsil ediyorsunuz.

Ne mutlu sizlere, cihan devletimizin başkenti olmanın iftiharına sahipsiniz.

Hepinize şükranlarımı sunuyorum, hepimize güveniyorum.

Bu açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan her dava arkadaşşıma takdirlerimle birlikte teşekkürlerimi iletiyorum.

23 gün sonra yapılacak tarihi nitelikli 16 Nisan Anayasa Referandumunun barışa, huzura, dirilişe, milli birlik ve be-



raberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, sizlere hoş geldiniz diyorum.

Değerli Kardeşlerim,

16 Nisan'da 18 maddelik anayasa değişikliği oylanacaktır.

Bunu bizzat millet iradesi yapacaktır.

Sizler geleceğiniz hakkında bir karar vereceksiniz.

Sizler gelecek nesillere güvenli ve güçlü bir Türkiye bırakmak için sorumluluk üstleneceksiniz.

Bugüne kadar, 1982 Anayasası'nın 100'ü aşkın maddesinde değişikliğe gidilmiştir.

Bugüne kadar da tam 6 kez referandum gerçekleştirilmiştir.

Bir yenisi daha önümüzdedir.

Türkiye'nin tıkanan hükümet etme sistemi 16 Nisan'da açılmalıdır.

Türk milletinin içine çekildiği fiili çıkmaz ve çarpıklık 16 Nisan'da tasfiye edilmelidir.

Ülkemiz mevcut hal ve şartlarda daha fazla mesafe alamaz.

Alsa bile ayakta kalamaz, istikrar ve istiklali kalıcı olamaz.

İçinde bulunduğumuz geniş coğrafyaya bakınız.

Komşu ülkelerin ağırlı, sancılı, kanlı tükenişine dikkat ediniz.

Etrafımız husumet çemberidir.

Küresel komplo faal ve acımasızdır.

Vahşi operasyonlar Türk-İslam alemini kavramış, üzerine kapaklanmıştır.

Suriye felakete düşmüş günden güne erimektedir.



Terör örgütleri Suriye'ye iyice konuşlanmıştır.

Türkiye'nin milli bekasını tehdit eden risk ve olumsuzluklarda tehlikeli artış ve tırmanışlar yaşanmaktadır.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'taki kahramanca mücadelemizi çekemeyenler yeni oyunlar peşindedir.

ABD'li askerlerin ardından Rus askerleri de PYD-YPG armalarıyla poz vermektedir.

Bu bir defa milletimize meydan okumaktır.

Türkiye'nin, PYD'nin Menbiç'ten çekilmemesi halinde vururuz açıklamasını ciddiye ve dikkate alan yoktur.

Sınırlarımızın hemen dibindeki Afrin, Cezire, Ayn el Arab, yani Kobani'de PYD sözde federal yönetim ilan etmiştir.

Rusya, Suriye topraklarında özerk ve federal yönetim kurulmasından bahsetmektedir.

20 Mart günü, yabancı bir haber ajansı Rusya'nın Afrin'de üs kuracağını duyurmuştur.

Rusya ise üs değil, Ateşkes İzleme Merkezi olacağını açıklamıştır.

Ne var ki gerçekler Rusya'nın iddia ettiğinin tam tersidir.

Rusya'nın Afrin'e zırhlı araçlarla askeri birlik yığıldığı görülmüştür ve suçüstü basılanlar belgelenmiştir.

PYD-PKK ofisleri Moskova'dadır.

Rusya, Esad, PYD-YPG ittifak halindedir.

ABD ise bu koalisyona örtülü destek vermektedir.

Suriye'nin bölünmesi konusunda derin ve tesirli bir işbirliği devrededir.

Bu durum, Türkiye için bir beka ve güvenlik sorunudur.



İŞİD'le mücadele örtüsü altında etrafımızdaki kuşatma daralmaktadır.

Türkiye'nin, 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarısız olması halinde vatan topraklarımız direkt tehlikeye girecektir.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu ateşe atılmış olacaktır.

Karşımızdaki jeopolitik buhranın telafisi mümkün olmazsa toprak ve insan kaybımız kaçınılmaz hale gelecektir.

Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda sonuna kadar gidilmesini bu nedenle hep istedik, sürekli gündemde tuttuk.

Kahraman Mehmetçiğin başarısı için dua ve desteğimizi hiç esirgemedik.

Devletimizin ve hükümetin arkasında durduk.

Çünkü konu Türkiye'dir dedik.

Çünkü konu vatan ve milletin selametidir kararlılığında olduk.

Ağırlaşan sorunlar sadece Suriye'de değildir

Irak'ta da Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaktadır.

Bu ülkenin toprak bütünlüğü aşındırılmakta, tartışılmaktadır.

Kerkük'ün demografik yapısıyla oynanmaktadır.

Türkmenlerin hak ve tarihsel çıkarları zedelenmektedir.

Sözde Kürdistan bayrakları şerefsizce asılmaktadır.

Kerkük Valisi'nin provokasyonları, Barzani'nin tertip ve tuzakları soydaşlarımızın varlığına kast etmektedir.

PKK Kandil'den sonra Sincar'a yerleşmiştir.



Bundan dolayı milli güvenliğimiz doğrudan hedeftir.

Bu karanlık tablo karşısında bekamızın derdine düşmek zorundayız.

Türkiye'yi savunmak durumundayız.

El ele vermek, omuz omuza duruş göstermek mecburiyetindedir.

Gidecek yerimiz yoktur.

Sığınacak bir başka yurdumuz yoktur.

Bu kutlu vatan topraklarında yaşamak dışında ikinci bir seçeneğimiz asla bulunmayacaktır.

Şimdi Bursa'ya, Bursalı kardeşlerime soruyorum. Yüksek sesle vereceğiniz cevapları duymak, bozguna uğramamızı bekleyen vampirlere duyurmak istiyorum.

Türkiye'nin milli bekasını müdafaaya var mısınız? **(Evet)**

Türkiye düşmanlarına karşı aynı safta mısınız? **(Evet)**

Siyasi ve ideolojik farklılıkları bir kenara koyup milli hedeflerde bulaşacak mısınız? **(Evet)**

İşte bu evetler, Bursa'nın sarsılmaz iradesidir.

Bu evetler zalimleri zora sokacak, hainleri hüsrana uğratacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Tüm dünyanın gözü Türkiye'dedir.

Çünkü ülkemiz üzerinden karanlık hesaplar yapılmaktadır.

Avrupa ülkeleri 16 Nisan Referandumundan rahatsızdır.



Norveç, geçtiğimiz günlerde beş FETÖ'cünün sığınma talebini kabul etmiş, yani teröristlere kucak açmıştır.

Milletimizin kaderine sahip çıkacak olması Hollanda'sından Almanya'sına kadar birçok ülkeyi korkutmaktadır.

PKK'nın, FETÖ'nün 16 Nisan'da hayır diyecek olması, efendilerinin buyruk ve beklentisidir.

Ancak çabalar boşunadır.

Tezgâhlar nafiledir.

Türk milleti 16 Nisan'da oyunu bozacaktır.

Hollanda ve Almanya Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan ve milletvekillerine her türlü zorluğu çıkarıp ifade ve düşünce özgürlüğünü baltalarken, teröristlerle düşüp kalkacak kadar ilkeldir.

Berlin'de Türk düşmanlığının rezil gösterileri karnaval şeklinde yapılmakta, Türkiye küstahça aşağılanmaktadır.

Devletimizi yönetenler hakaretlere uğramaktadır.

PKK'lılar Almanya ve Hollanda sokaklarında cirit atmaktadır.

Berlin'de, Frankfurt'ta insan haklarından, Amsterdam ve Lahey'de insanlık değerlerinden bahsedenlerin gerçek yüz ve hüviyetleri Suriye'de, Irak'ta deşifre olmaktadır.

Avrupa'da masum kisvesine bürünenler, Ortadoğu'da asıl kimlikleri olan zalimliğe dönüş yapmaktadır.

Çifte standart Avrupa'ya hâkimdir.

İkiyüzlülük Avrupa'nın tarihi mirasıdır.

Bilinsin ki, Türkiye zulme baş eğmez, ön iliklemez, taviz vermez.

Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti Haçlı kâintlarına asla eyvallah etmez.



Hiç kimse, hiçbir güç Türk milletinin zilleti sineye çekeceğini düşünmemelidir.

Her köşesi ecdadımızın maneviyatı ve eşsiz anılarıyla dolu olan Bursa'nın, oynanan şirret oyunlara sessiz kalmasını da hiçbir bedbaht beklememelidir.

Görüyorsunuz, ABD aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeden yapılacak direkt uçuşlara elektronik cihaz yasığı getiriyor.

22 Martta menfur terör saldırısıyla sallanan İngiltere de Türkiye'den yapılacak uçuşlara ambargo koyma hevesindedir.

Gerekçe olarak da, *"güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızabileceği"* gösterilmiştir.

Türkiye'nin uluslararası güvenlik kurallarına uyması önemsenmemiştir.

Türkiye'nin itibar ve saygınlığına gölge düşürme teşebbüsü demek olan ABD'nin siyasi kararı art niyetlidir, müttefiklik hukukuna aykırıdır.

ABD terörizme verdiği desteği ne çabuk unutmuştur?

ABD, dökülmesinde bir numaralı sorumlu ve suçlu olduğu Müslüman kanlarını nasıl telafi edecektir?

PKK'ya verilen silah ve mühimmatları nereye koyacağız, nasıl izah edecekler?

ABD'ye diyorum ki, Türk uçaklarını bırak da, kol kola girdiğin, emel ve hedef birlikteliği yaptığın PYD-YPG'ye bak, onların caniliklerine kafayı tak.

Madem ABD bu kadar hassastı da, FETÖ'nün elebaşı olan haini ülkemize neden iade etmekten sakınmaktadır?



Teröristbaşı Pensilvanya'dadır, ABD yönetiminin burnunun dibinde, himayesi altındadır.

Bu alçak teröristin çetesi 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgale kalkışmadı mı?

248 kardeşimizi şehit edip, 2 bin 193 kardeşimizi de yaralamadı mı?

ABD bunu neden görmez, niye kabullenmez?

Alman istihbarat başkanının 15 Temmuz'un arkasında FETÖ olduğuna yönelik güçlü delil yok demesi küresel çapta bir tezgahın varlığına işarettir.

15 Temmuz'da FETÖ parmağını ABD görmek, Almanya anlamak istemiyorsa, o halde işgal girişiminin kurmay ve kumanda merkezinde kimler, hangi ülkeler vardır?

ABD ve Almanya'nın bu soruya dair bir itiraf ve gecikmiş açıklaması olacak mıdır?

Nitekim yedi düvel tekrar karşımıza dikilmiştir.

Türkiye'nin yıkımını bekleyenler hazır kıta halindedir.

Ama bunlar çok bekleyecektir.

Allah'ın izniyle Türkiye'yi geçemeyecekler, Bursa'yı teslim alamayacaklardır.

Türk milleti tek yürektir, alayını göğüsleyecek kudrete haizdir.

Düşman kavi olsa da, milli ruh çelik gibi kırılmaz, kale gibi aşılmazdır.

İşte kanıtı bu meydandır, Bursalı'dan yükselen kahramanlıktır.



İçte ve dışta nifak kuyruğuna girenler çılgına dönüp kudursalar da; 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz.

Bursalı kardeşim, 16 Nisan gelip çattığında, tertemiz iradenle sandığın başına gittiğinde soruyorum;

Türkiye'ye sahip çıkacak mısın? **(Evet)**

Bayrağa sahip çıkacak mısın? **(Evet)**

Vatana sahip çıkacak mısın? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Türkiye için evet mi? **(Evet)**

Allah nazardan saklasın, evet diyorsunuz, hayırsızları deliye çeviriyor, alayını birden zelzele gibi sallıyorsunuz.

Değerli Kardeşlerim,

Dünkü sözlerimizi çiğnemedik, inkar etmedik.

İlkelerimizden ödün vermedik, ülkülerimizden ayrılmadık.

Evet diyorsak, bu Türkiye'nin yüksek çıkarları ve tarihi bekası içindir.

Bu kararımızın altında yatan üç kritik dönemeç vardır.

İlk olarak, 21 Ekim 2007 tarihinde anayasa değişikliği referandumuyla Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesidir.

Bu yolu açanlar 367 engelinin mimarlarıdır.

Buna neden olanlar 2007'de Cumhurbaşkanının seçilmesine direnip ülkeyi erken seçime götüren CHP'nin başını çektiği kaos şebekesidir.



Ve o tarihlerde TBMM'deki tıkanmışlığı açan, demokrasinin çarkını döndüren de yine Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur.

Bu tarihi duruş ve irademizden dolayı bizi eleştirenlerin hepsi birden bugün yine saldırı halindedir.

İkinci olarak, 10 Ağustos 2014'de yapılan Cumhurbaşkanı seçimidir.

İlk kez bir Cumhurbaşkanı millet tarafından doğrudan doğruya belirlenmiş, yeni ve zorlu bir dönemin sayfası açılmıştır.

Ne kadar karşı çıksak da, siyasi güç ilişkisinden doğan fiili durum ülke yönetimini tepeden tırnağa sarmıştır.

Sayın Erdoğan, bizatihi millet tarafından seçildiğinden hareketle, alışılmış ve sembolik bir Cumhurbaşkanı olmayacağı defalarca dile getirmiştir.

Bu durum yeni şartları ve farklı bir yönetim yapısını ortaya çıkarmıştır.

Her fırsatta Cumhurbaşkanının anayasal sınırlarından taşmaması gerektiğini vurguladık, ancak taleplerimize olumlu cevap alamadık.

Türkiye adı konmamış, yani fiilen uygulanan partili Cumhurbaşkanlığı sistemine zoraki de olsa savrulmuştur.

Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanı sistemin fiilen değiştiğini 14 Ağustos 2015 tarihinde Rize'de ilan etmiştir.

Bir yanda milletten doğrudan yetki alan bir iktidar partisi ve başbakan, diğer yanda yine milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ikili siyasi ve yönetim yapısını ortaya çıkarmıştır.

Bu nedenle muhtemel sistem ve rejim krizlerinin önüne geçmek siyasetin öncelikli görevi haline gelmiştir.



Üçüncü ve en önemlisi olarak, 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının toplumsal ve siyasal alana yüklediği mecburi durum muhasebesi ve tarihi sorumluluklardır.

Siyasetin kulvarı 15 Temmuzla birlikte değişmiş, siyasi aktör ve kurumların hanesine ertelenemez mükellefiyetler yazılmıştır.

FETÖ darbe teşebbüsü milattır; tavrımız, tarzımız, siyasetimizin üslup ve mesajları bu ihanetin öncesi ve sonrasıyla elbette aynı olmayacaktır.

15 Temmuz'da gördük ki, ikinci Sevr yanı başımızdadır.

15 Temmuz'dan çıkardık ki, vatan, devlet ve istiklal kaybı an meselesidir.

İşgalin eşiğinden döndük.

Parçalanmanın kıyısında durduk.

Milli mukavemet olmasa, millet müdahale etmese felaket son yurdumuzu kasıp kavuracak, hepimizi yiyip bitirecekti.

Açıktır ki, bazı feci olay ve dönüm noktaları toplum ve milletlerin zihni doku ve donamında değişimlere yol açmaktadır.

Böyle zamanlarda sistemsel düzeltme, değişim ve yeni denge arayışları normaldir, olmalıdır, beklenmelidir.

15 Temmuz bize göstermiştir ki, anlamsız tartışma, söz düellosu, sert kutuplaşma bitmeli; siyaset milli ülkü ve amaçlarda buluşmalıdır.

Türk devletinin tarihi ve ebedi sürekliliği milli uzlaşma, anlaşma, ittifak ve kucaklaşmaya bağlıdır.

Biz de bunu yaptık, bunda karar kıldık.



Devletin süratle anayasal yörüngeye çekilmesi, hukukun üstünlüğünün hakim kılınması, devlet-millet uyumunun temin ve tahkim edilmesi hepimizin milli görevidir.

FETÖ diyoruz, ama hayırda ısrar eden CHP'nin genel başkanı 15 Temmuz'u neredeyse ağzına almıyor.

Hiç konuşmuyor, hiç oralı olmuyor.

Yüzsüzce "freni olmayan bir anayasaya 80 milyonu bindiriyorlar" sözleriyle eleştirilerini sürdürüyor.

Aslında kendi partisinin freni patlamış, şanzımanı dağılmış görmüyor, göremiyor.

16 Nisan'da evet çıkması durumunda Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ne olduysa Türkiye'de olacağını pervasızca söyleyebiliyor.

Sayın Kılıçdaroğlu, evet felakettir, kaostur diyor; ama zihniyetinin karanlık ve kriz olduğunu gizlemiyor, gizleyemiyor.

Asıl hayır çıkarsa Türkiye'nin yeni darbelere, yeni kutuplaşma ve kavgalara gebe olduğunu ya anlamıyor, ya da kafası almıyor.

CHP'nin yanında eli kanlı aydınlıkçılar, PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKP-C, hayırcı yoldaşları varken; çok şükür bizim yanımızda Bursa vardır, Türk milleti ayaktadır.

Israrla 16 Nisan'da yüzde 100 evet çıksa da meşruiyeti olmaz diyen çürümüşleri de duyuyoruz.

Bunlar neredeyse 15 Temmuz ihanetinin yarım kalmasından dolayı infiale kapılan kanun kaçakları, milli irade karşıtları, milliyetçiliğin içine saklanmış niyeti karanlık siyaset eskileridir.

2007'deki 367 garabetinin mimarı olan emekli başsavcı da utanmadan, sıkılmadan 16 Nisan'ın meşruiyetini tartışmaya açmaya yelteniyor.



Elbette hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Elbette Türk milleti bunlara gününü gösterecek, Bursa hak ettikleri demokrasi dersini her halde verecektir.

Bunlar kaçamayacak, saklanamayacak, 16 Nisan'dan sonra yakayı ele vereceklerdir.

Türk milletinin iradesini tartışmaya açıp meşruluğunu sorgulamak şayet cehalet değilse, kesinlikle demokrasi düşmanlığıdır.

Biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bursa bunlara göz açtırmayacaktır.

Ve Bursa küçük hesapların ardına takılıp, büyük hesapların oyuncağı olmayacaktır.

Önce, oyunu yukarıdan, kaynağından, yedi düvelin bitmeyen hesaplarından hep birlikte bozacağız.

Küresel güçlerin bölgemizdeki kanlı tezgahlarını milletle dayanışma halinde, devletle birlikte olarak dağıtacağız.

Türkiye'yi çöküşe götüren kata, bir sonraki istasyonda inmek üzere binmeyeceğiz.

Ve bu nedenle referandumda milletimizin sesini duyacak, tarihimizin hükmüne uyacak, Bursa için evet diyeceğiz.

Hayırsızların, hayır kuşağında buluşmuş Türkiye muhaliflerinin dedikodularını çürümeye bırakacağız, evet diyeceğiz.

Mekruh ile mubahın bir arada olmayacağını idrak edip, evet diyeceğiz.

Zemzem ile zehri birleştirip altın kasede içirmeye çalışanların Cumhuriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor gürtlülerine bakmayacak, evet diyeceğiz.



Sandıkta milli beka için evet mührünü vuracağız.

Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyoruz.

Biz Türkiye'nin diriliş ve toparlanmasına evet diyoruz.

Biz Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için evet diyoruz.

Rejim değişikliği diye kızılcı kıyameti koparan CHP ve yanında hizalanmış terör ve bölücülük lobisinin yalanlarını boşa çıkarıp sistemsel yenilenme için güçlü bir evet için çalışıyoruz.

Milletimizin kararından korkup fildişi kulelerinden Türkiye'ye ayar vermeye kalkışan kiralık gazeteci ve aydınlara hadlerini bildirip milletimizi evete davet ediyoruz.

Lafa gelince millete büyük, aziz, kahraman; icraata gelince bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar, makarnacılar diyen nan-körleri sandığa gömmek için bir evet yetecektir.

Bizim gönlümüzde evet veya hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli, yeri dolmaz, bir ve eşittir.

Ve hepsinin kararına sonsuz hürmetimiz vardır.

Hayır diyen kardeşlerim sizlere sesleniyorum; Türkiye'nin şartlarını düşünün, gelişmeleri yorumlayın, araştırın, sorgulayın, inceleyin, muhatap kalınan badirelere dikkat edin.

Samimiyetle hayır kararınızı tekrar gözden geçirin, ülkeniz için, geleceğiniz için inisiyatif üstlenin.

Biliniz ki, hayırda hayır yoktur.

16 Nisan'a henüz vakit varken hayırdan vazgeçip evetle buluşun, Türkiye'nin bekası evete dönün.



Çünkü hayır lobisi içindeki örgüt ve partiler bekanın kar-sısındadır, milli ve manevi dirilişin karşı kutbudur.

Diyoruz ki; devlet, millet, cumhuriyet görüşümüz evet.

Biz şahsa değil, sistemin bakiliğine evet diyoruz.

Biz bir partiye, ideolojiye, bir kesim ve düşünceye değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluş yıllarının adına ve anısına evet diyoruz.

Evet dedik, Söğüt'te doğrulduk, evet dedik Bursa'dan yola koyulduk, yine evet deyip Ankara'dan geleceğe koşacağız.

Evet dedik, Sakarya ve Dumlupınar'da ayağa kalktık, yine evet deyip bölücü, yıkıcı düşmanlara, tüm terör örgütlerine ortak bir mücadele azmi ve iradesiyle dünyayı dar edeceğiz.

Bursa'nın kararına güveniyoruz, en doğrusu neyse yapacağına biliyoruz.

İnanıyorum ki, 16 Nisan'dan sonra Cumhuriyetimiz daha sağlam temellere oturacaktır.

PKK hayır diyormuş, varsın desin, bunu kendilerini Türk milliyetçisi sanan, yine toplanıp toplanıp dağılan, tutunacak demir parmaklık arayan hayırsızlar düşünsün.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket gönüldaşlarıyla, sevdalılılarıyla, ülküdaşlarıyla, milletiyle, oy veren vermeyen milyonlarca kardeşiyle bir ve beraberdir.

Bunu karartmaya hiçbir çapsız ve çamur zihniyetin ömrü yetmeyecektir.

FETÖ'cülerin, bunların kuklalarının entrika ve algı oyunları tutmayacaktır.

Yeni darbeden bahsedenler ise bilsinler ki, eğer yeni bir istila hareketi olursa, can feda olsun, bu vatani son damla ka-



nımıza kadar, korkusuzca savunacağız, darbeye kalkışanları da rezil rüsva edeceğiz.

Millet hâkim ve hakem, biz ise hadimiz.

Bursalı kardeşlerim son kez soruyorum sizlere;

16 Nisan'da devlet için cevabınız ne olacak? **(Evet)**

Millet için kararınız ne olacak? **(Evet)**

Cumhuriyet için tavrınız ne olacak? **(Evet)**

Türkiye için duruşunuz ne olacak? **(Evet)**

Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir.

Yemin, Türklüğün bekası, Türk asırlarının yadigarıdır.

Yemin, Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir.

Sonuna kadar millet, sonsuza kadar devlet; 16 Nisan'da evet.

Kaynağımız millet, kudretimiz devlet; irademiz evet, yine evet, bir kez daha evet.

Türkiye sizinle tarih yazacaktır.

Medya ne derse desin, anketler ne söylerse söylesin.

Bursa dün evet dedi kuruluşa imza attı, 16 Nisan'da bir kez daha evet deyip bu defa da kurtuluş iradesini ilan edecektir.

Sözlerime son verirken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KAYSERİ MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

25 MART 2017



Değerli Kayserili Kardeşlerim,

Aziz Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bizleri yeniden kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.

Kayseri'de bu muazzam heyecan seliyle müşerref olmaksızın mutluluk duyuyorum.

16 Nisan Anayasa Referandumuna giden süreçte, güçlü bir eveti müjdeleyen bu toplantıya katılan herkesi en içten hissiyatımla kutluyorum.

Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan her dava arkadaşımı kutluyorum.

22 gün sonra yapılacak 16 Nisan Referandumunun ülkemizin birliğine, milletimizin dirliğine, insanımızın refahına, devletimizin bekasına en üst düzeyde katkılar sağlamasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Referandumun barış, huzur, güven ve demokratik sabır içinde geçmesini diliyorum.

Partimizin kurucusu merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i rahmetle anıyor, ata toprağında bulunmaktan iftihar ediyorum.

Ve hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Kayserili onurludur, ahlaklıdır, sözünün eridir, dik duruşludur.



Erciyes'in heybeti Kayserili kardeşlerime birebir yansımıştır.

Devlet dardaysa Kayserili görevden kaçmamıştır.

Vatan ve bayrak saldırıya uğruyorsa Kayserili cesaretle ileri atılmıştır.

Türkiye ne zaman tehdit altına girdiyse Kayseri milli tavrını ve tercihini anında göstermiştir.

Yine ülkemiz sıkıntıdaadır.

Yine milletimiz tahrik ve tahrip edilmek istenmektedir.

Kayseri'ye bir kez daha iş düşmektedir.

Şimdi soruyorum;

Türkiye'nin varlığını korumaya var mısınız? **(Evet)**

Türk vatanının bekasını savunmaya hazır mısınız? **(Evet)**

Huzur ve istikrarı temine kararlı mısınız? **(Evet)**

Bu evetler cihana Kayseri'nin mesajı, aynı zamanda 16 Nisan'ın müjdesidir.

Bu evetler Türkiye Cumhuriyeti'ne tuzak kuran hasis, hain ve haysiyetsiz çevrelere güçlü bir tepki ve direnişin özetidir

Mutlaka farkındasınız, yine dört bir koldan üzerimize geliyorlar.

Yine her vasıtayı kullanarak Türkiye'nin tarihi yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar.

Terör örgütleri vatan evlatlarının kanını döküyor, milleti can evinden vuruyor.

Küresel vahşî projeler Türkiye'yi kapana kısırmak için seferber ediyor.



22 Martta Hatay'ın Bükülmez Karakolu'na sınır ötesindeki YPG bölgesinden açılan ateş sonucunda bir askerimiz şehit oldu.

Aynı gün, Hakkari Çukurca'da YPG'nin diğer ismi olan PKK'nın saldırısı sonucunda iki askerimiz şehit düşerken, üçü de yaralandı.

Ne acı verici bir tablodur ki, 20 Temmuz 2015'den bu tarafa bin 143 evladımız terörizmin menfur saldırıları neticesinde şehadet şerbetinden içmiştir.

Yalnızca 15 Temmuz FETÖ işgal teşebbüsünde 248 kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimizde yaralanmıştır.

Kayseri'den aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum.

Diyorum ki, şehitler ölmez vatan bölünmez.

Şehitler ölmez bayrak inmez.

Şehitler ölmez ezan susmaz, milli namus lekelenemez.

Toprağın koynuna kefensiz giren kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak, geride bıraktıkları yalnız bırakılmayacaktır.

PYD-YPG'nin sınırlarımızın dibinde hunhar şekilde pusuya yatması dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir.

PKK, Avrupa'nın göz bebeği, kiralık tetikçisidir.

İŞİD sözde düşmanı, özde dostudur.

FETÖ ve DHKP-C Avrupa ve ABD'nin baş tacı, korumaları altındadır.

Ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa sözde demokrasi ve özgürlük garantörlerinin güvencesindedir.

Şu alçaklığa bakınız ki, YPG Türkiye'ye silah doğrulturken, ABD ve Rusya destek vermektedir.



PKK kahpece eylem yaparken, ABD tarafından silahlandırılıp, Avrupa'nın takdirini almaktadır.

Göz göre göre, ABD'lilerden sonra Rus asker ve general-leri de kamuflajlarına YPG arması takıp terörizme kol kanat germektedir.

22 Martta ABD, YPG'li teröristleri Rakka'nın çevresine paraşütle indirmiş, adeta Türkiye'ye yeniden çalım atmıştır.

Nevruz Bayramı'nda Rus askerleri, Halep'te PKK-YPG'li alçaklarla yan yana poz verip halay çekmişlerdir.

Bakan ve milletvekillerimiz Hollanda ve Almanya'dan ahlaksızca tecrit edilirken teröristlere buyur edilmiş, gösteri yapmalarının önü açılmıştır.

Türk Hava Yollarının başarısını kıskananlar karalama kampanyasına başlamışlardır.

ABD; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeden yapılacak direkt uçuşlara elektronik cihaz yasağı getirecek kadar şuur ve adalet kaybına uğramıştır.

22 Martta 5 kişinin ölümüne neden olan bir terör saldırısıyla sallanan İngiltere'nin de bu çerçevede Türkiye'den yapılacak uçuşlara sınırlama getirme hazırlığında olduğu iddiaları gündemdedir.

Neymiş, güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızma tehlikesi varmış.

Türkiye; Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Fas, Kuveyt ile aynı kategoriye alınmıştır.

Uçaklarda elektronik cihaz yasağı getirilmesi ayıptır, ahlaksızlıktır, akılsızlıktır, skandaldır, dostluk hukukuna darbedir.

ABD terörden rahatsız ve terörizme engel olmak istiyorsa; Pensilvanyalı haine niçin kol kanat germektedir?



Buna niye gerek duymaktadır?

PKK'yı niye arkalamakta, neden desteklemektedir?

Bu nasıl bir kördüğüm, nasıl bir rezilliktir?

ABD hakikaten de terörden rahatsızsa kendini kainat imamı gören imansız Türk adaletine teslim edecek yürekliliği ve hukuki sorumluluğu ne zaman gösterecektir?

ABD dürüst olmalı, Türkiye'nin klasörler dolusu belge ve delillerini hasıraltı etmemeli, 15 Temmuz felaketinin müsebbiplerini adaletin önüne çıkarmaktan kaçmamalıdır.

Çok şükür Türk uçaklarından terörist sızma olmaz, buna da izin verilmez.

ABD aynaya baksın, hoca görünümlü vandal ve barbar dostuna dikkat etsin.

ABD'ye sızan zaten sızmış, işe çoktan koyulmuştur.

Türkiye terörden çok çekmiştir.

Türk milleti terörizmin kanlı ve dehşet saçan eylemlerinden çok muztarıptır.

Hiç kimse bize akıl vermeye kalkışmamalıdır.

Biz ABD'nin Ortadoğu'da ne yaptığını biliyoruz.

Biz Rusya'nın asırlardır içten içe taşıdığı niyet ve karanlık hedeflerinin de farkındayız.

Lafa gelince terörü kınayan, uygulamaya gelince ortak ve destek olan batılı zihniyeti de Kayseri'den telin ediyoruz.

Haçlı operasyonları hala sürmektedir ve bu acı verici bir gerçektir.

Gaye Türkiye'yi yıkmaktır.



Gaye Türk vatanını parçalamak, Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktır.

Bu rezil oyunlara Türk milleti dün direndi, yine direnecektir.

Bu amansız düşmanlıkları Türk milleti dün elinin tersiyle itti, yine itecektir.

Biz biriz, beraberiz, sonsuza kadar bağımsız yaşayacağız.

Buna hiçbir çıldırmış engel olmayacaktır.

Vatan Türk'tür, millet Türk'tür, devlet Türk'tür.

Çıkarıcılar işbirliği yapsınlar, faydasızdır.

Hainler güç birliği yapsınlar; anlamsızdır, sonuçsuzdur.

Kayseri'yi kimse yenemeyecektir.

Kayseri'yi kimse aşamayacaktır.

Türkiye'yi hiçbir odak dağıtamayacaktır.

Hiç kimse olmasa da biz varız, Kayseri ortadadır.

Herkes teslim olsa da, Milliyetçi Hareket Partisi zalimin belini kırmaya, zulüm düzenini bozmaya dünden yeminlidir.

Çünkü bizim bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilmecektir.

Bizim için yeminler bozulmak, çiğnenmek için değil; tutulmak, uğruna gerekirse kendimizi feda etmek içindir.

Yemin, Türkiye'nin tarihsel hak ve çıkarlarıdır.

Yemin, Türklüğün bekası, Ötügen'in buyruğu, Söğüt'ün hatıralarıdır.

Yemin, Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir.

Yemin, bağımsız yaşama ülküsü, esaretin defî ve reddidir.



Yemin onurdur, omurgalı duruştur, milli sesleniştir, kardeşliğimizi koruma ve müdafaadır.

Yemin şehittir, gazidir, ecdadımıza verdiğimiz söz, mükellefiyet altına girdiğimiz manevi borçtur.

Yemin ettik, dönmeyeceğiz.

Yemin ettik, durmayacağız.

Yemin ettik, vazgeçmeyeceğiz.

Yemin ettik Türk bayrağını hak ettiği, dilediği, istediği yere; ama öyle ama böyle sonunda, son nefer kalsak da diyeceğiz.

Şimdi Kayseri söylesin, şu sorularıma yüksek sesle cevap versin:

Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milli yeminleri tutacak mısınız? **(Evet)**

Bekamızı savunacak mısınız? **(Evet)**

Vatan ve bayrağa uzanan elleri kıracak mısınız? **(Evet)**

Elbette 16 Nisan'da evet diyerek oyunları bozacak mısınız? **(Evet)**

Çok şükür, Kayseri kararını çoktan vermiş.

Kayseri'de iş bitmiş, defter kapanmış.

Burada fırsatchılara ekmek yok.

Burada Türkiye'nin önü kesmeye çalışanlara af ve müsa-maha yok.

Biz Kayseriliyi tuttuğunu koparan, işinin ehli, uzağı gören, vizyonu olan insanlar olarak tanırız

Kayserili şerefli, namusludur, samimidir.

Tekrar soruyorum;



Devlet için evet mi?

Millet için evet mi?

Cumhuriyet için evet mi?

Türklüğün bekası için evet mi?

Ben de diyorum ki Türkiye için evet, evet, evet.

Sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet; 16 Nisan'da evet.

Değerli Kayserililer,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye'yi 15 Temmuz'da ele geçirmek istediler.

İşgale kalkıştılar.

İç isyan ve savaş çıkarmayı denediler.

Ama tutmadı, olmadı, başaramadılar.

FETÖ iblisi asker kisvesine bürünüp Türkiye'yi ateşe vermeye yeltendi.

FETÖ, Anadolu'yu ele geçirmek maksadıyla yüzyıllardır pusuda bekleyen müstevli emellerin kızgın maşası, karanlık parçasıdır.

Savaş uçaklarımızı gasp edip tepemizden bomba attılar.

Helikopterlerimizi kaçırıp üzerimize kurşun yağdırdılar.

Milli birliğimizi çözmek, milli bünyemizi çürütmek istediler.

Askeri askere, polisi polise, askeri polise, polisi askere kırdırıp felakete hizmet ettiler.

Türkiye böylesi bir ihaneti hiç görmedi.

Türk milleti böylesi bir zillete hiç düşmedi.



Hiç kuşkunuz olmasın, 15 Temmuz son iki asrın en vahşi saldırısıydı.

Planlaması ise Pensilvanya'daki hoca kılıklı hain ve arkasından itekleyip kumanda eden güçler tarafından yapılmıştı.

Cüzdanlarına bir dolar koyup bylockla haberleşen, himmet kuyruğuna girip aziz milletimizin kuyusunu kazmaya yeltenen şerefsizlere Türk milleti boyun eğmedi.

Tankın önüne millet iradesi dikildi.

Darbe teşebbüsüne 80 milyon direndi.

FETÖ şiddeti sürerken, IŞİD, PYD-PKK sınırlarımızdan içeri sızıp işgali tamamlamak için fırsat kolluyorlardı.

Bu, görev dağılımı küresel cinayet merkezlerinde yapılmış Türkiye'yi yok etme girişimiydi.

Birbirimize düşürülecektik.

Devleti kaybedecektik.

Milletten ve vatandan olacaktık.

Hıyanet senaryosunun özü buydu.

Ankara'nın ışıkları sönmüş, yalnızca ihanetin dehşet ateşi yanıyordu.

Genelkurmay karargâhı teslim alınmış, kuvvet komutanları derdest edilmişti.

Özel Kuvvetler, Polis Özel Hareket, MİT ve diğer emniyet binalarıyla birlikte TBMM, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi saldırıya uğramıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi ise Ankara'da korkusuzca millet görevinin başındaydı.

O geceyi herkes, hepimiz yaşadık.



İftiharla söylemek isterim ki, şehadete inanmış, ölüme kafa tutmuş, esaret altında yaşamaktansa kendini feda etmeye hazır millet evlatları paralı cellatlara hayatı zehir etmiştir.

Elbette Türk milleti istiklaline sahip çıktı.

Kayseri tarihsel haklarını çiğnemek isteyen zebanilerin nefesini kesti.

Türkiye uçurumdan el birliğiyle kurtarıldı.

İsyân bastırıldı, istila püskürtüldü.

Dedik ki, Türkiye ipten alındı.

Dedik ki, millet ve devlet bekası muazzam risk ve tehditlerin hedefinde.

Dedik ki, Türkiye bu şekilde gidemez.

Ve de sistem tartışmalarıyla, bundan kaynaklı özellikle 10 Ağustos 2014'den bu tarafa süren kutuplaşma ve anlaşmazlıklarla daha fazla mesafe alamaz.

Türkiye'yi kaybedebiliriz dedik, uzlaşma çağrısı yaptık.

Devleti ve vatanı kaybedebiliriz dedik, hükümet etme sistemindeki tıkanıklık ve kilitlenmeyi açalım istedik.

Önce ülkem ve milletim, sonra ve partim ve ben anlayışıyla hareket ettik, sorumluluktan kaçmadık.

7 Ağustos Yenikapı ruhuna bağlı olduğumuzu gösterdik.

Sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'yle 18 maddelik anayasa değişikliği üzerinde anlaştık.

Çarpıtmalara, çarpık kafalara, aramızdan çıkan çürüklere bakmayın, ilkelerimizden taviz vermedik, ülkülerimizden ayrılmadık.



15 Temmuz FETÖ felaketinden sonra siyasetin ve ülkenin beliren, tehiri imkansız ihtiyaçlarına gözümüzü kapatmadık, sırtımızı dönmedik.

Sistemin yeniden inşasını zorunlu gördük.

Bunun da milli bir mutabakat kapsamında olmasına özen gösterdik.

Tüm dünya üzerimize gelirken, çatışıp ayrı düşemezdik.

Artık kalıcı nitelikli bir milli mutabakatın şart olduğunu görüyor, fiili durum ve açmazın bir an önce sonlanmasını bekliyoruz.

Uzlaşmanın, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulacağına inandık, inanıyoruz.

Bizim uzlaşacağımız alan milli ve manevi değerlerle sınırlıdır.

Bilhassa 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne soluk aldırmanın, hukuksuzluğa ve devlete musallat olmuş yanlışlığa engel olmanın kaçınılmaz olduğunu mütalaa ettik.

Bunu yaparken tarihimize baktık.

Bekamızın bize yüklediği sorumluluklara göre hareket ettik.

Buna karar verirken milletimizin beklentilerine ve Yenikapı'da doğmuş birliktelik hukukuna müzahir hareket ettik.

Türkiye'nin toparlanması, milli bekanın muhafazası için Türk milliyetçiliğinin devreye girmesi lazımdı.

2007 yılında, TBMM'nde yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminin önüne 367 toplantı yeter sayısı takozu koyan sorumsuz ve şursuzlar aslında sistemsel değişimin önünü açmışlardır.



Bugünlerde, 16 Nisan'ın meşruiyetini tartışmaya açan vesayet kuklası emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet mitinglerini kaldıraç olarak kullanan CHP,

Eli kanlı aydınlıklar,

Baharla birlikte yeni bir askeri müdahale için açık veya örtülü çağrı yapan demokrasi dışı gruplar kanayan yara haline gelmiş fiili sancının bir numaralı failleri olarak tarihe geçmişlerdir.

CHP Genel Başkanı ise hala milleti korkutmakla meşguldür.

Kılıçdaroğlu 16 Nisan'da Anayasa'da hangi maddelerin değişeceğini bilmekten acizdir.

Çünkü açıp okumamıştır.

Çünkü merak edip incelememiştir.

Cahil desem değildir, bildiğim kadarıyla okuması yazması vardır.

Ancak okuduğunu anlama da zorlukları olduğu aşikardır.

Sürekli gaf yapmakta, pot kırmaktadır.

15 Temmuz FETÖ ihanetini ağzına dahi almamaktadır.

Buna dair konuşmaktan ısrarla kaçınmaktadır.

Şimdi kalkmış Ortadoğu'da tek adam sistemi vardı, parçaladılar demektedir.

Sayın Kılıçdaroğlu, hadi 16 Nisan'da milletimiz tarafından oylanacak anayasa maddelerini okumadın diyelim, peki tarihimize de mi bakmadın?

Baktın sayalım, hiç mi idrak etmedin?

Senin kılavuzların kimdir? Nereye sürükleniyorsun?

Türk milleti ne zaman diktatöre rıza göstermiştir?



Bu aziz ülkeyi Suriye, Irak, Libya ile bir tutmak nasıl bir şuarsuzluk halidir?

Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye tepki duyulmuş mudur?

Anayasanın ilk dört maddesinin tartışılabilceğini söylerken hangi Kılıçdaroğlu devrededir?

YPG'yi terör örgütü görmeyen hangi Kılıçdaroğlu'dur?

CHP'nin dili yalan, öğüttüğü yalan, savurduğu hezeyandır.

Evet çıkarsa felaket olurmuş, Türkiye bölünürmüş. Kim diyor, CHP Genel Başkanı.

Asıl felaket CHP'dir, hayırcı yoldaşı FETÖ'nün yeni sığınağı aydınlıkçılardır.

Felaket PKK'dır, FETÖ'dür, IŞİD'tir, PYD-YPG'dir, Türk düşmanlarıdır.

Şimdi bazı isimler çıkmış, 16 Nisan'da yüzde yüz evet çıkarsa da meşruyeti olmaz diyor.

Hatta yeni bir kalkışma ve darbe teşebbüsünden bahsediliyor.

Kayseri'den haykırıyorum, milletin tercihine gayri meşru demek demokrasiye ipe çekmek, milli iradeye kast etmektir.

Böylelerinin sonu hüsrana, akıbeti hezimetdir.

Yeni bir darbe planı yapanlar, bunu aklından geçirenler 80 milyonu yok etmeden amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.

Ve de silaha sarılıp demokrasiye, milletimizin asil duruşuna kıymaya hazırlık yapanlar varsa, peşin peşin bedelini ödemeye de razı olmalıdır.



Milliyetçi Hareket Partisi, 16 Nisan'da devlet için evet, millet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyecektir.

Kayserili kardeşim, 16 Nisan'da, tertemiz iradenle sandığın başına gittiğinde soruyorum;

Türkiye'ye sahip çıkacak mısın? **(Evet)**

Bayrağa sahip çıkacak mısın? **(Evet)**

Vatana sahip çıkacak mısın? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Türkiye için evet mi? **(Evet)**

Önemle ifade etmeliyim ki, bizim nezdimizde evet diyen, hayır diyen bütün kardeşlerimiz saygıyı hak etmektedir.

Biz herkesin kararına hürmetkarız.

Referandum bahanesiyle kutuplaşmanın şiddetlenmesini doğru bulmuyoruz.

Bizim bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilemeyecektir.

Bu nedenle 16 Nisan'da Evet diyoruz.

Evet diyecek, mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız.

Evet diyecek, 18 yaşındaki gençlerimizin önünü açacağız.

Evet diyecek, büyüyen ve nüfusu artan Türkiye'nin 600'e çıkan milletvekili sayısını destekleyeceğiz.

Evet diyecek, TBMM seçim dönemi ile Cumhurbaşkanı seçim dönemini beş yılda bir ve aynı günde yapacağız.

Evet diyecek, Gazi Meclisimizin yasama yetkisini güvenceye alacak, daha da etkinleştireceğiz.

Evet diyecek, Meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz.



Evet diyecek, devlet yönetimindeki fiili zorlama ve açmazı bitirecek, siyaseti toplum sözleşmesinin sınırlarına çekeceğiz.

Evet diyecek, yasama, yürütme ve yargı arasındaki hatları kalın olarak çizeceğiz.

Evet diyecek, ilk kez Cumhurbaşkanı'na cezai sorumluluk getireceğiz.

Evet diyecek, yürütmeyi tek elde toplayıp devletteki karmaşa ve kafa karışıklığını sonlandıracağız.

Her evet milletin istiklaline, devletin istikbaline, bayrağın iffetine, vatanın izzetine duadır ve yeminimizdir.

Her evet bekamızın hisarlarına koyulmuş bir tuğla olup bizim için yemindir.

Kayserili kardeşlerim son kez soruyorum sizlere;

16 Nisan'da devlet için cevabınız ne olacak? **(Evet)**

Millet için kararınız ne olacak? **(Evet)**

Bekamız için mesajınız ne olacak? **(Evet)**

Cumhuriyet için tavrınız ne olacak? **(Evet)**

Türkiye için duruşunuz ne olacak? **(Evet)**

Sonuna kadar millet, sonsuza kadar devlet; 16 Nisan'da evet.

Kaynağımız millet, kudretimiz devlet; irademiz evet, yine evet, bir kez daha evet.

Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.

Türkiye için evet, istiklal için evet, istikbal için evet; Ne Mutlu Türküm diyene sözünü yaşıtmak için evet, evet, evet.

Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ERZURUM MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

26 MART 2017



**Aziz Erzurumlular,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi gönülden selamlıyorum.

Yiğit Dadaşları bağırma basıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

16 Nisan Anayasa Referandumunu kapsamında Erzurum'da bulunmaktan son derece memnun ve mutluyum.

Erzurum vatan demek, bayrak demek, millet demek, bağımsızlık demek, kahramanlık demektir.

Bizlerin kavuşmasını nasip eden Rabbim'e şükrediyorum.

Hepinize şükranlarımı sunuyorum, hepinize güveniyorum.

Bu açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan her dava arkadaşşıma teşekkür ediyorum.

21 gün sonra yapılacak tarihi nitelikli 16 Nisan Anayasa Referandumunun barışa, huzura, dirilişe, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

**Değerli Dadaşlar,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

Erzurum tarihimizin canlı şahididir.

Bu topraklarda nice sevinçler, nice zaferler, nice acı ve aydınlıklar yaşanmıştır.

Erzurum düşüyse kalkmayı başarmış, ayaktaysa hızla koşmayı bilmiştir.



Dadaşların kalbi vatan aşkıyla çarpmaktadır.

Dadaşlar Türkiye ve Türk milleti sevdasıyla kavrulmaktadır.

Geçmişte Rus ve Ermeni şiddetine karşı göğsünü siper eden Alvarlı Efe Hazretleri Erzurum'un gözbebeğidir.

İlim, irfan ve gönül insanı İbrahim Hakkı Hazretleri'nin anıları Erzurum'a emanettir.

Balkanlar'da kahramanca mücadele eden Şükrü Paşa, aziziye tabyasında devleşen Nene Hatun, manevi hayatımızda derin izleri bulunan Hacı Salih Efendi Erzurum'a mühür vurmuşlardır.

Erzurum'da yetişen, milli ve manevi hayatımıza eşsiz hizmetleri geçen muhterem isimleri rahmetle anıyorum.

Kafkas Cephesi'nde, Allah-u Ekber Dağları'nda kara, buza ve dondurucu ayaza yüreklerindeki millet ateşiyle karşı koyan, vatan savunmasında fedakârlıktan kaçmayan gazi ve şehitlerimize, Erzurum'un efsane ismi Kazım Karabekir Paşa'ya Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum.

Dadaşlar, geçmişten bugüne hiçbir milli sorumluluğu göz ardı etmediler.

Sizler, 98 yıl önce Erzurum Kongresi'nde sergilenen muhteşem irade ve azme her zaman sahip oldunuz.

Ve Dadaşlar Bar tutarak, at binerek, cirit atarak kutlu değerlerimize sahip çıkacak yürekliliği hep gösterdiler, Türkiye'nin onurunu yere düşürmediler.

Bundan sonra aynısını yapacaklardır.

Çünkü buna ihtiyacımız vardır.

Türkiye'nin kurtuluşu için yeni bir seferberlik ve mücadele ruhu tecelli etmelidir.



Kötü giden talihe dur demenin zamanı gelmiştir.

Türkiye, şu anda çok vahşi tehdit kuşağındadır.

Türkiye'yi hedef alan mihraklar kuyumuzu kazmak için sıradadır.

Hançeri saplamak için kuyruktadır.

Emin olunuz, başımızı kaldırıp etrafa bakarsak hainleri göreceğiz.

Sesimizi yükseltip tepkimizi gösterirsek kaçtıklarını izleyeceğiz.

İrademizi ifşa edip direnişimizi güçlendirirsek Türkiye düşmanlarının pıstıklarına, sindiklerine muhakkak tanık olacağız.

Dün Ermeni çeteleri ne yaptıysa, bugün terör örgütleri ve arkasında duran emperyal acımasızlık aynısını yapmaktadır.

Dün Erzurum'a işgal ve esareti dayatanlar bugün yeniden hazırlık içindedir.

Rusya'ya bakınız, YPG-PYD ile nasıl bir ilişki ve ittifak içinde olduğunu görünüz.

Rusya tarihi emellerini alttan alta sürdürmektedir.

Müslüman Türk milletine ne kadar düşman odak varsa Rusya'yla ortak cepheleder.

Mehmetçik katillerini Rusya kucaklarken, ABD silahlandırıp beslemektedir.

Bu nasıl bir kumpas, nasıl bir tezgâhtır?

Rusya bir yanda dostluk mesajları verirken, diğer yanda meyve-sebze ambargosunu kaldırmaktan kaçınmakta, PKK-PYD-YPG'yle aynı hizada durmaktadır.



Peki, Putin yönetimi kimi kandırmaktadır?

Moskova Türkiye'yi ne zannetmektedir?

Yoksa 93 harbinin milli hafızalardan çıktığı mı sanılmaktadır?

Maalesef Rusya Afrin'e zırhlı araçlarla asker konuşlandırmakta, üs kurmaktadır.

Moskova'da kanlı terör örgütlerinin ofisleri açılmaktadır.

Halep katilleri aynı karededir.

Türkmen katilleri aynı kümededir.

Türkmen Dağı'nda kan dökenler aynı siperdedir.

Geçmişte Ermeni çetelerini destekleyenlerin, Erzurum'un kanına girenlerin alayı birden bugün yine faaliyet halindedir.

Türkiye çok çetin, çok tehlikeli bir süreçten geçmektedir.

Ve devlet milletiyle bir ve beraber olmak durumundadır.

Bizim, zalimlerin karşısında saf saf dizilip etten duvar örmemiz şarttır.

Diyor ya merhum vatan şairimiz Akif; *"girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."*

Artık bekamız risk altındadır. Yüreklerimiz toplu vurmalıdır.

Bunu görmek, bu tehdidi bilmek lazımdır.

Güvenliğimiz yoğunlaşan tehditlerin doğrudan hedefindedir.

Şimdi soruyorum Dadaşlar;

Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**



Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Türkiye için evet mi? **(Evet)**

Bu evetler Erzurum'un kahramanca duruşudur.

Elbette bu evetler önümüzü aydınlatmakta, gelecek için umut vermektedir.

Yapmamız gereken çok şey vardır.

Bilinsin ki, siyasi kaygı ve çıkar kavgalarıyla mesafe almak çok bundan sonra ihtimal dışıdır.

Önce ülkem diyoruz.

Önce milletim diyoruz.

Sonra partim ve ben iradesini gösteriyoruz.

Zaman birlikte hareket zamanıdır.

Zaman ortak paydada buluşma, kardeşçe ve cesaretle mücadele zamanıdır.

Beka meseleleri ağırlaştırmışken günü birlik davranamayız.

Milletimiz çok yönlü saldırıların hedefindeyken iktidar-muhalefet boğuşmasına tahammül edemeyiz, doğru göremeyiz.

15 Temmuz FETÖ ihanetinin perde arkası belli olmuşken, ale ni bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıyayken dost görünümlü ülkelerin buna inanmaması, iknada direnmesi olacak şey değildir.

En son bu kervana İngiltere de katılmıştır.

15 Temmuz'da bombalar Londra'ya değil Ankara'ya atılmıştır.



Türkiye hazımsız çevreler kasti ve yanlı davranmakta, 15 Temmuz'u bulandırmaya gayret etmektedir.

Bu yanlıştır, adaletsizliktir, utanmazlığın ta kendisidir.

FETÖ kollarırken, kanlı ve karanlık terör ortakları da batıdan destek almaktadır.

PKK-PYD-YPG'ye müttefik olduğumuz ülkeler açıkça yardım ve yataklık yapmaktadır.

Kahredici bu tablonun kabul edilecek hiçbir tarafı yoktur.

Menbiç'ten PYD-YPG arındırılacaktı, müstevliler öyle diyordu; ama bilakis iyice silahlanarak yerleşmiştir.

Sorumlu ve suçlu ise en başta ABD ve Rusya'dır.

Rusya Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG'nin muhafızlığına soyunmuştur.

ABD, Rakka'nın çevresine YPG'li teröristleri taşıyarak Türkiye'yi dışlamıştır.

Her alanda yalnızlık ve kutuplaşma kaderimiz haline gelmiştir.

Alman istihbarat başkanı FETÖ konusunda "ikna olmadık" zırvasını dillendirmektedir.

ABD istihbaratı da aynı görüştedir.

15 Temmuz'u FETÖ'nün yapmadığı konusunda ABD ve Avrupa'nın bu kadar çabası ve açıklaması niyedir, neye hizmettir?

Bu çarpıtma ve telaşın altında ne vardır?

Pensilvanlı hain kimin, hangi kapalı devre çalışan istihbarat örgütlerinin tetikçisidir?

15 Temmuz ihanetinin faili bal gibi FETÖ'dür.



Katil bellidir, cani ortadadır, Türk milleti bu şerefsizleri asla affetmeyecektir.

Gerçekleri inkar edenler ise FETÖ'ye bu görevi veren, teröristlerini gizlemek ve istila emrini teröristlere bildirmekten utanmayanlardır.

Erzurum, Pensilvanlı teröristbaşını iyi bilmektedir.

Emellerini, oyunlarını, istismar ve ihanetlerini hafızasında taşımaktadır.

ABD inanmıyormuş, Almanya ikna olmuyormuş, İngiltere delilleri yeterli bulmuyormuş, Norveç ve İsviçre FETÖ'cülere kucak açıyormuş; hiç mühim değildir.

Allah bilsin, millet tanısın, Erzurum görsün, bize yetecektir. Gerisi ise kuru gürültüdür.

Türk milleti 15 Temmuz ihanetini bizzat yaşamış; suçluları, işbirlikçilerini kepezeye çevirmiş, dünyayı başlarına geçirmiştir.

Kripto darbeciler, bunların ardında duran alçaklar 15 Temmuz'u saptırmak için devrededir.

Ne var ki güneşi balçıkla sıvamak imkânsızdır.

Günahkârları temize çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

FETÖ, Anadolu'yu ele geçirmek için fırsat arayan vicdani zincirli, iradesi kirli odakların adı ve pespaye bir suikastçısıdır.

Türk askeri kılığına giren canavarlar bağımsızlığımıza kast etmeyi planladılar.

Devlete yuvalanıp yuvamızı yıkmaya kalktılar.

Bir dolarları cüzdanlarında taşıyıp yurdumuzu parçalamayı düşündüler.



Baylockla haberleşip yıkım ve yok oluşa hizmet ettiler.

15 Temmuz'da üzerimize düşmanca bomba attılar.

Milletimize barbarca kurşun sıktılar.

Eğitimden adalete, TSK'den emniyete, üniversitelerden medyaya, iş aleminde sivil toplum kuruluşlarına kadar nüfuz edip çürütmedikleri alan bırakmadılar.

Milli varlığımızı dinamitlemek istediler.

Milli ruhumuzu yok etmeyi denediler.

Askeri askere, polisi polise, askeri polise, polisi askere kırdırıp iç savaş ortamını tesis etmeye uğraştılar.

Peygamber Ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamaya, millete hasım hale getirmeye çalıştılar.

Oyun tutmadı.

Tuzak bozuldu.

Komplo dağıtıldı.

İstila ters döndü.

İşgal hainlerle birlikte püskürtüldü.

15 Temmuz'da zillet hücum etti, illet harekete geçti; çok şükür millet bu zilleti bozguna uğrattı, Erzurum hainleri sildi süpürdü.

Türkiye'nin esaret ve erimeye mahkum edilmesi için korkunç senaryolar tedavüle sokulmuştu.

Ancak Türk milleti kudretini, azametini bir kez gösterdi.

Hangi hıyanet elebaşı Erzurum'u pes ettirebilir?

Hangi melun güç Erzurum'u tutsak alabilir?

İhanete çanak tutan çevreler;



Dün Erzurum'a dış geçiremedi, Allah'ın izniyle yine geçiremeyecek.

Dün yapamadılar, inşallah yine yapamayacaklar.

Şehitler tepesi boş değil, bekleyen Dadaşlar buradadır.

Bayrak sahipsiz değil, tutan namuslu eller buradadır.

Vatan yalnız değil, sahip çıkan ve çıkacak olan kahraman nesil Erzurum'dadır.

Meydan boş değildir.

Türkiye düşkün ve aciz hiç değildir.

Alayını önümüze katar, kaçtıkları yere kadar kovalarız.

Ölsek de teslim olmayız.

Dadaşların asaletini yanlışa yorup gafilce hesap yapanlar bu meydanı görünüz, buradan yükselen yiğit ve tavizsiz haykırışa kulak veriniz.

Dadaşlar diyor ki, biriz, beraberiz, kardeşiz, işgalcilere karşı aşılmaz iradeyiz.

Soruyorum sizlere;

Türkiye'yi bölmeyi aklından geçirenlerin kalan yarım akıllarını da alacak mısınız? **(Evet)**

Her karışı şehit kanıyla çizilmiş aziz vatani müdafaa edecek misiniz? **(Evet)**

Terör örgütlerine, Türkiye düşmanlarına direnecek misiniz? **(Evet)**

Her evet Türkiye'nin güvencesidir.

Her evet Türk milletinin gelecek özlemidir.

Her evet şehitlerimize ödenmiş vefa borcudur.



Her evet Allah-u Ekber Dağları'nda yankılanmış sadakat nişanesidir.

Her evet milletin ebediliği, devletin sürekliliği, Türkiye'nin bekasıdır.

Değerli Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Bu milleti bölemezler, bu devleti çöküşe götüremezler. Güvence Erzurum'un evet tercihidir.

Bin yıllık kardeşliğimizi bozamazlar, fitneyi hakim kılamazlar. Teminat Erzurum'dan yükselen evet kararlılığıdır.

16 Nisan'da FETÖ hayır diyor. Niye, çünkü çözülmeyi bekliyor.

16 Nisan'da PKK hayır diyor. Niye, çünkü çürümeye yatırım yapıyor.

16 Nisan'da Perinçek ve yoldaşları hayır diyor. Niye, çünkü Türkiye'nin kuruluş felsefesi imha olsun emelindedir.

Hollanda, Almanya ve diğer sözde gelişmiş ülkeler 16 Nisan'da hayırı destekliyor. Niye, çünkü iç kargaşa hakim, etnik ve mezhep çatışması yeşersin istiyorlar.

CHP ise bunların önüne düşmüş, tezviratın mihmandarı olmuş, ille de hayır hezeyanıla mekik dokuyor.

Sayın Kılıçdaroğlu 16 Nisan Anayasa Referandumunu saptırmak, yarasız yere kurt düşürmek, çürük tahtaya çivi çakmak için çırpınıyor.

Cambaz ipte, balık dipte, Kılıçdaroğlu ise hayırsızlığın dibinde bulunuyor.

Nasıl ki alışmış kursak bulamacını isterse, CHP de milli bunalımı özlüyor, ülkenin buhranını ümit ediyor.



CHP ve ittifak içinde olduđu hayır cephesi, ölü görse ağlamaz, düğün görse oynamaz, yani bu millete tümünden yabancıdır.

Tek adamdan bahsediyorlar.

16 Nisan’da evet çıkması durumunda tek adam sisteminin geleceğini uyduruyorlar.

Sandıktan diktatör çıkacak diye korku yayıyorlar.

Diktatör nedir, tek adam nasıl olacak diyoruz, kaçacak yer arıyorlar. Zira bilmiyorlar.

Rejim değışecek diye tek ayaküstünde kırk yalan savuruyorlar.

Sistem başka, rejim başka şeydir; değışecek olan yalnızca hükümet etme sistemidir diyoruz, bön bön bakıp gözleriyle fel fecir okuyorlar.

Muhtarlıkların bile kapatılacağını söylüyorlar.

Lokantalara bir kararnameyle kilit vurulacağını iddia ediyorlar.

Gelin şunu bir anlatın, neye dayanıyorsunuz, niye boş konuşuyorsunuz diyoruz; anında Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganına sığınıp kazın yanmaması için durmadan çeviriyorlar.

Anayasa’nın ilk dört maddesini Bahçeli’ye sorun diyorlar.

Elbette bana soracaklar, ama verdiğim, verdiğimiz ödünsüz ve yeminli cevapları anlayabilecek ne yürekleri ne de zekâlarından en ufak iz görülüyor.

Doluya koyuyorlar almıyor, boşa koyuyorlar dolmuyor.

Çünkü dağda bağları yok, çakaldan davaları yok.

Fakat bizim vardır, bizim Türkiye’ye pusu kuran, Türk milletine ömür ve kefen biçen bütün alçaklardan sonuna kadar alacağımız vardır, Bozkurt’un da töresi ortadadır.



Sayın Kılıçdarođlu hayır diyor demesine de, neye, niçin, niye hayır dediđi belirsizdir.

Bu Kılıçdarođlu deđil mi ki, 16 Nisan'dan sonra Cumhurbaşkanını başka bir partinin, başbakan başka bir partinin genel başkanı olursa kavga o zaman çıkacak diyen.

Zavallı, daha anayasa maddelerinde neyin yazdığını bilmiyor.

Başbakanlığın kalktığını öğrenememiş.

Aziz milletimizin karşısına çıkıp anayasa anlatıyor, ne var ki daha ne anlattığının sırrına erememiş.

Bu kafanın hayırında hayır olur mu? Cevap veriyorum, kesinlikle olmaz.

Bilmediğini bilmeyen, savunduđunu özümsememiş bir siyasetçinin sözüne güven duyulur mu? Elbette duyulmaz.

CHP'nin 15 Temmuz'dan şikâyetçi olduđuna yakınlarda hiç şahitlik edilmedi.

Allah için 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de destan yazan kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e ve de 248 şehidimize en küçük bir şükran ve minnet duygusu göstermiyorlar.

Üstelik OHAL'dan rahatsızlar.

Hatta OHAL'i darbe görüyorlar.

Anlaşılan akılla, ahlakla aralarını kapanmamak üzere açmışlar.

Sanki yüzlerinde alın derisi deđil, davul derisi var. Ne söylesen nafiye.

Zannedersiniz başka gezegenden gelmişler, başka diyarlardan göçmüşler.



PKK'nın peşine takılmışlar.

FETÖ'nün kılıcını sallıyorlar.

PYD-YPG'ye övgüler düzüyorlar.

Avrupa'nın muhbiri gibi davranıyorlar.

Türk milletinin tarihi hakkına sahip çıkması zorlarına gidiyor.

Yol yakinken vazgeçelim demiyorlar.

Yorgan gitmeden kavga bitsin diyemiyorlar.

Bunlarda ne utanma var, ne de milli uyanışın emaresi.

Bunlarda ne akıl var, ne de milli şuurun tortusu.

Bunların rehberi yalan, ezber ve tezleri ahlaki talandır.

İnanıyorum ki, yürüyüşümüzün önüne taş koymak isteyenler 16 Nisan'da kaybedecektir.

Ve Erzurum 16 Nisan'da bunlara tokadı vuracak, çuvala doldurup sandığa koyacaktır.

Yerli, milli ve ahlaki bir uzlaşmayla; üstelik tamamıyla iç dinamiklerle temellenmiş sistem değişikliğini hazmedemeyenler dağılacaklardır.

Şunun şurasında 16 Nisan'a çok az bir süre kalmıştır.

16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır.

16 Nisan'da Türk milleti onun bunun ağzına bakmayarak, muhteşem iradesiyle geleceğini şekillendirecektir.

Şimdi soruyorum;

Erzurum 16 Nisan Referandumuna hazır mı? **(Evet)**

Dadaşlar 16 Nisan Referandumunda gereğini yapacak mı? **(Evet)**



Oyunu bozacak mısınız? **(Evet)**

İradenize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye için evet diyecek misiniz? **(Evet)**

Evetinize evet diyor, yenilmez millet, yıkılmaz devlet, 16 Nisan'da evet kararında olduğumuzu Erzurum'dan bir kez daha, çok güçlü bir şekilde haykırıyorum.

Değerli Dadaşlar,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

16 Nisan'da hükümet etme sistemi değişecek diyoruz, hayır lobisi yandık diyor.

16 Nisan'da yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlık gelecek diyoruz, bittik diyorlar.

16 Nisan'da büyüyen, 59 milyon seçmene ulaşan Türkiye'nin milletvekili sayısı 550'den 600'a çıkacak diyoruz, doğacak maliyeti kim karşılayacak sözleriyle beyhude mazeret üretiyorlar.

Zannederseniz, seçmen sayısının 29 milyon olduğu 1994'de milletvekili sayısını 450'den 550'ye çıkaran CHP'nin ortağı olduğu koalisyon hükümeti değildir.

Türkiye'de 143 bin kişiye bir milletvekili düşerken, AB'nin ortalaması 53 bindir. Bunu bilmiyor, idrak edemiyorlar.

Milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e indiriyoruz, gençliğe itiraz edip takoz koyuyorlar.

Biz Türk gençliğine güveniyoruz. Her şeye layık olduklarına, her hakkın kendilerine helal olduğuna samimiyetle inanıyoruz.

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçim süresini beş yılda bir ve aynı güne taşıyoruz, çarpıtıp kara çalıyorlar.



Gazi Meclis'in yetkilerini güçlendirip etkin hale getiriyoruz; yalan ve riyayla yetkilerin azaltıldığını, Meclis'in tesirsiz hale getirildiğini zırvalıyorlar.

Milletvekillerinin kanun teklifi verme haklarını daha genişletip yasama fonksiyonunu kuvvetlendiriyoruz, ama gelin görün ki bindikleri dalı kesiyorlar.

TBMM'nin denetim fonksiyonlarını temellendirip güçlendiriyoruz; niye gensoru yok diyorlar.

Olsa bile ne olacağına cevap veremiyorlar, değişen sistem yapısında ihtiyaç kalmadığını kesinlikle anlayamıyorlar.

Cumhurbaşkanı'nın görev yetkilerine yeni bir denge ve düzenleme getiriyoruz, fiili açmazı bitiriyoruz, yürütme ve yasama arasına kalın duvarlar örüyoruz; ancak sabote ediyorlar, aslı astarı olmayan açıklamalarla sulandırıyorlar.

Kılıçdaroğlu ve hayırsız havarileri Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini karalayıp Türkiye'nin sistemsel reformunu hazmedemiyor, kabullenemiyor.

Ne yaparlarsa yapsınlar, 16 Nisan'da yıldırım yemişe dönecekler.

Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getirdikleri iftiralarını Erzurum elinin tersiyle itecek, itmekle kalmayıp başlarını öne eğecektir.

Dadaşlar buna var mı? **(Evet)**

Müfterilerin yüzü kızartmaya hazır mısınız? **(Evet)**

Türkiye'nin bekası için milli birlik ve uyanış halini destekleyecek misiniz? **(Evet)**

Kılıçdaroğlu bu evetleri duyunca ya saklanacak, ya kaçacak, ya da dili dolanıp yaptığı gaflarla kendisine güldürmeye devam edecektir.



Yürütme güçlenecek, yasama asli görevlerine tam manasıyla dönecek, yargı vesayet ve dayatmalardan kurtulacaktır.

Buna onay veriyor musunuz? **(Evet)**

15 Temmuz'dan sonra devletin fiili yönetimle gitmesi mümkün değilken, önümüzde muhtemel kaos, kriz ve darbe tehlikeleri duruyorken, sorumluluk almaktan uzak duramazdık.

Devletin anayasal ve meşru daireye çekilme ihtiyacına sessiz ve müdahalesiz kalamazdık.

Devlet ebed müddet, millet ebed müddet ülkümüzden geri adım atamazdık.

Bu maksatla rejimi değil, hükümet etme sistemini reforma tabi tuttuk, tarihsel rotamızı yeniden belirledik.

Dadaşlar buna evet diyor mu?

İlk defa Cumhurbaşkanı'na cezai sorumluluk geliyor.

Bunun neresi yanıltır, bu düzenlemeden aklı başında kim ürkecektir?

Soruyorum, Dadaşlar bunu destekliyor mu?

Cumhurbaşkanı TBMM'yi feshedecekmiş, koca ve kuyruklu bir yalandır.

Yaptığımız düzenlemeyle hem TBMM hem Cumhurbaşkanı seçimleri karşılıklı olarak yenilebilecektir. Çift taraflı bir giyotin sistemi inşa edilecektir.

Bu yeni durum, yasama ve yürütmenin kalıcı bir uzlaşma ve anlaşma şuuruyla ülkenin kaderine yön vermesi demektir.

Çatışma olmayacak veya en aza çekilecektir.

Kavga edilmeyecek, edilse bile rejim ve sistem krizine dönüşmeyecektir.



Dadaşlar, buna tamam diyor musunuz?

Cumhurbaşkanı'nın bir partiye üye olmasının ise hiçbir sakıncası yoktur.

Kaldı ki, resmen değilse bile, şeklen ve manen hangi Cumhurbaşkanı bugüne kadar partisiz ve herhangi bir ideolojik görüşe aidiyetle hareket etmemiştir?

Kılıçdaroğlu, biraz tarih sayfalarını karıştırmışsa asıl bu soruya cevap vermelidir.

Ayrıca sıkıyönetim uygulamasını tamamen kaldırıyoruz.

OHAL yetkisini ise yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'nın tasarrufuna bırakıyoruz.

Düne kadar bu kararı Bakanlar Kurulu alıyordu, şimdi ise Cumhurbaşkanı alacaktır.

Bunun neresi hatalıdır?

Yine düne kadar Bakanlar Kurulu kararname çıkartırken, şimdi Cumhurbaşkanı bu görevi üstlenecektir.

Fakat kararname kanunlara aykırı olamayacak, kanunların düzenleme yaptığı alanlarda kararname yayınlanamayacaktır.

Dadaşlar siz söyleyiniz, bunu destekleyecek misiniz?

Yeni adıyla Hakimler Savcılar Kurulu'nun sayısını 22'den 13'e indiriyoruz.

TBMM, bu kurula 7 üye seçerek milli iradeyi adalete yansıtıacaktır.

Cumhurbaşkanı'nın mevcut halde seçtiği üye sayısı yeni düzenlemede de aynen korunacaktır.



Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olup hükümet kurduğundan bütçe ve kesin hesap kanununu hazırlama hakkına da sahip olacaktır.

Bunun neresi mahzurludur?

CHP boşuna uğraşmasın, boş yere heveslenip çamur siyasete saplanmasın.

PKK-FETÖ-DHKP-C, PYD-YPG, batıl ve hain odaklar engelmeye çalışsalar da, 16 Nisan'da milli beka için evet mührünü vuracağız.

Biz Türkiye'nin diriliş ve toparlanmasına evet diyoruz.

Biz Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için evet diyoruz.

Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet diyoruz.

Bizim gönlümüzde evet veya hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli, yeri dolmaz, bir ve eşittir.

Yine de hayır diyen kardeşlerim iyi düşünsün.

Kararlarını tekrar gözden geçirsin.

Tekin olmayan, güven vermeyen, inandırıcı bulunmayan telkin ve dayatmalara yüzlerini çevirsin.

Türkiye'nin içinde bulunduğu musibet ve muazzam riskleri değerlendirip evet iradesine dönüş yapsın.

Ben Ülkücüyüm diyen 16 Nisan'a evet demelidir, diyecektir.

Ben milliyetçiyim diyen, bu bayrak benim, bu devlet benim, bu millet benim onurum diyen her kardeşim istiklal, istikbal ve istikrar için evet kararında olmalıdır ve Allah'ın izniyle de olacaktır.



Diyoruz ki; devlet, millet, cumhuriyet, tertemiz irademizle şartsız evet.

Evet ülkemiz için sözdür, yemindir; vazgeçilmeyecektir.

Evet Türkiye Cumhuriyeti'dir, evet milli birliğin simgesidir.

Dadaşlar, son kez soruyorum sizlere;

16 Nisan'da devlet için cevabınız ne olacak? **(Evet)**

Millet için kararınız ne olacak? **(Evet)**

Cumhuriyet için tavrınız ne olacak? **(Evet)**

Türkiye için duruşunuz ne olacak? **(Evet)**

Anayasanın ilk dört maddesi üzerinde kim ya da kimlerin art niyetli planı varsa önce bizi aşmak, bizi çiğnemek durumundadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi hak ve hukukuna can pahasına sahip çıkacaktır.

Türkiye Devleti bir Cumhuriyet olup ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek dil ülküsüdür.

Erzurum bu kutlu değerleri ve kutsal emanetleri korumaya yeminlidir.

Sonuna kadar millet, sonsuza kadar devlet; ülkemiz için, Türkiye için evet.

Kaynağımız millet, kudretimiz devlet; irademiz evet, yine evet, bir kez daha evet.

Ne engellerden yılarız, ne de mücadele etmekten yorulur ve korkarız. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz, biz Türk milleti-yiz, biz Erzurumuz.



Sözlerime son verirken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
SAKARYA MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

1 NİSAN 2017



Çok Değerli Sakaryalı Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en kalbi duygularıyla selamlıyorum.

Sakarya Demokrasi Meydanı'na renk verdiniz, heyecan getirdiniz.

Ne mutlu sizlere, kıvrım kıvrım akan Sakarya gibi coşup çağlıyorsunuz.

Öz yurdumuzda garip öz vatanımızda paryalığa kesin bir dil ve iradeyle karşı geliyorsunuz.

Hakkınızdır, çünkü siz bu vatanın asıl sahipleri, asil fertlerisiniz.

16 Nisan Anayasa Referandumu sebebiyle sizlerle buluştuk, düşüncelerimizi paylaşmak amacıyla burada toplandık.

15 gün sonraki demokrasi şöleni için sırtında Türk tarihi bulunan Sakarya'nın da görüşünü alalım istedik.

Bu açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği, desteği ve katkısı bulunan her dava arkadaşına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Bu meydana teşrif ederek ellerinde al bayrağın güzelliği, gönüllerinde milli sevdanın görkemi, vicdanlarında milli uyanışın sedası bulunan her Sakaryalı kardeşime şükranlarımı iletiyorum.

Geçtiğimiz Çarşamba günü karşıladığımız Üç Ayların, bir gün sonra idrak ettiğimiz Regaib Kandili'nin mübarek olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

16 Nisan Referandumunun yeni bir diriliş ruhuna vesile olmasını temenni ediyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



**Aziz Sakaryalılar,
Saygıdeğer Dava Arkadaşlarım,**

Sakarya; Türkiye'nin özeti, öz güveni, kardeşliğin güvencesidir.

Burada milli kaynaşmanın asaleti vardır.

Burada birlik ve beraberliğin sönmeyecek meşalesi yanmaktadır.

Sakarya'da köken ayrımı, yöre farkı, etnik ve soy çeşitliliği çoktan aşılmış, herkes millet şemsiyesi altında toplanmıştır.

Bu durum gıpta edilecek bir kucaklaşma örneğidir.

Acıda bir oldunuz, ayrımcılık peşinde koşanları hayal kırıklığına uğrattınız.

Sevinçleri birlikte paylaştınız, aranızda fitne sokmaya çalışanları heder ettiniz.

Kaderde ve kıvançta ortak oldunuz, kavga ve karışıklık fırsatı kollayanları besmele duymuş şeytana çevirdiniz.

Siz Sakarya'sınız, birlik ve beraberliğin zafer tacısınız.

Sizler şahlanmış kardeşliğin eseri, Türk milletinin soylu evlatlarısınız.

Sakarya denilince yutkunan, beti benzi atan; Sakarya'nın hoşgörü ve muhabbetinden ürküp korkan kim ya da kimler varsa yine boş durmuyor.

İstiyorlar ki birbirimize düşelim.

Diliyorlar ki birbirimize sırt çevirelim.

Umuyorlar ki, oradan göçtü, buradan geldi ayrımlarıyla kardeşliğimize sünger çekelim.



Şu tarihi gerçeği ise çok çabuk unutuyorlar; Sakarya bir-
dir, millet tektir, tefrika ve tezvira asla prim verilmeyecektir.

Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan kopup gelerek buralara yer-
leşen, burayı yurt bilen her insanımız bizim öz be öz karde-
şimizdir.

Bu mukaddes topraklar duayla muhafazaya alınmış, kar-
deşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiş, bundan sonra
da edilecektir.

Türk milleti işte budur.

Türkiye Cumhuriyeti bu sosyal ve beşeri kenetlenme ve
kavuşma haliyle rotasını çizmiştir.

Ancak Türkiye'ye pranga vurmaya çalışıyorlar.

Türkiye'yi dara düşürüp tarihsel haklarından tavize zor-
luyorlar.

Terör örgütleri bu maksatla adice kullanılıyor.

Emperyalizm tekrar önümüzü kesmeye uğraşiyor.

Bölgemizde her taşın altı nifakla kaynıyor.

Çevremiz fesat kumkuması olmuş tehdit saçıyor.

Türkiye'nin bekası risk altındadır.

Türkiye'nin güvenliği günden güne aşınmaktadır.

Biliniz ki, biz güçlü olmazsak istiklalimizle oynayacaklar.

Biz diri kalamazsak istikbalimizi elimizden alacaklar.

Bu kadar yoğun ve karmaşık tehlikeler karşımızda duru-
yorken ikbal kaygısı taşıyamayız, nefsimize teslim olamayız,
egolarımıza tamam diyemeyiz.

Düşünmemiz gereken bir devletimiz vardır.



Savunmamız gereken bir vatanımız vardır.

Varlığını korumamız gereken bir milletimiz vardır.

Dalgalandırmamız gereken bir bayrağımız vardır.

Ve bayrağımıza eş tutulmaya çalışılan bez parçalarına, milletimize meydan okuyan düşmanlık paçavralarına da asla tahammülümüz yoktur.

Hatırlarsanız, 28 Mart 2017 Salı günü Kerkük Vilayet Meclisi bir oylama yaptı.

Maalesef Barzani'nin Ankara ve İstanbul'da da göndere çekilen sözde bayrağının Kerkük'teki tüm resmi dairelerde asılmasına karar verildi.

Yeni bir kepezelik böylece somutlaştı, karar altına alındı.

Dışişleri Bakanlığımız bu kararın yanlış olduğundan hareketle Türkiye'nin endişelerini tam ve yerinde bir şekilde açıkladı.

Yine haklı çıktık, keşke vaktinde samimi eleştirilerimiz duyulmuş, dikkate alınmış olsaydı.

Keşke peşmergenin melanet emel ve hedefleri isabetle fark edilip gerekli tedbirler alınsaydı.

Kerkük şu anda baskı ve dayatmayla kültürel haklarından kopartılmak istenmektedir.

Türkmen kardeşlerimiz peşmergenin taciz ve tahrikiyle boğuşmaktadır.

Kerkük'ün Türk kimliğini silmek, Türkçe'yi tasfiye etmek için küstah bir rekabet sahnelenmektedir.

Sakarya'dan söylüyorum, muhataplarını uyarıyor, herkesin kendisine çeki düzen vermesini bekliyorum:



Kerkük pırıl pırıl bir Türk şehridir.

Bu hakikat Allah'ın izniyle değişmeyecektir.

Türkmeneli namusumuza, Misak-ı Milli'nin hiç unutmadığımız çağrı ve sınırlarına emanettir.

Kerkük dün Türk'tü, mutlaka, ne pahasına, bedeli ne kadar ağır olsa da bugün Türk'tür, yarın da Türk kalacaktır.

Dalgalanan Gökbayrak inmeyecek, Türkmenlerin hakkını hiçbir terörist, hiçbir gaddar ve şiddet yanlısı gasp edemeyecektir.

Kerkük Sakarya'dır, Musul Kocaeli'dir, Telafer Bolu'dur, Tuzhurmatu Düzce'dir.

Türkmenlerin hakları alacağımız, varlıkları yeminimizdir.

Barzani'den asla dost olmayacak, olsa olsa yalnızca üzerine basıp geçeceğimiz post olacaktır.

ABD eski başkan yardımcısı Biden bir defasında Barzani'ye demişti ki:

“Müsterih olun, sizin de benim de ömrüm bağımsız bir Kürdistan kurulmasını görmeye yetecek.”

Kimin ömrünün neye yetip yetmeyeceğini, yaşadığı müddetçe neyi görüp görmeyeceğini sadece Cenab-ı Allah bilecektir.

Fakat bizim bildiğimiz, inandığımız bir şey vardır.

Türk milleti aziz şehitlerimizin emsalsiz kahramanlığının ve tarihe yön vermiş şerefli mücadelesinin eseridir.

Bağımsız Kürdistan demek yıkım demektir.

Bağımsız Kürdistan demek Türkiye'nin kırım ve kopuşu anlamına gelecektir.



Değil Biden ve Barzani'nin ömrü; gelecekteki torunlarının hayatı bile böylesi bir zehir ve zillete şahitlik edemeyecektir.

Türk milleti Kürdistan'a izin vermeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti, evinin önünde kurulması planlanan ruhsatsız bölücülük ve düşmanlık kampına müsaade etmeyecektir.

Bunun için beka diyoruz, devletin toparlanması, sistemsel ve yönetsel dengeye kavuşmasını öngörüyoruz.

Çünkü Türkiye'nin hükümet etme sisteminde aksaklık ve arızalar giderilmezse karşımızdaki husumet cephesiyle mücadelelerimiz sekteye uğrayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti küresel ve bölgesel derin komplo-lara karşı yönetimdeki fiili çarpıklıkla karşı koyamaz, cevap veremez.

Bakınız PYD-YPG sözde üç kantonda federal yönetim ilanı yapmıştır.

PYD elebaşı, Rakka'nın da bu federal yönetime katılması-nı beklemekte, bununla ilgili beyanat vermektedir.

ABD, PYD-YPG'yi ağır silahlarla donatmaktadır.

Rusya teröristleri pırpışlamaktadır.

Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü resmen bozulur ve hiçe sayılırsa bu kapsamda kırılan fay hatlarının Türkiye'ye yansması acıklı sonuçlara yol açacaktır.

Avrupa ülkeleri terör örgütleriyle aynı karededir.

16 Nisan Referandumuna Almanya, Hollanda, Norveç, İs- viçre ve diğerleri müdahil olmak için her fırsattan istifadenin peşindedir.



Avrupa'da PKK'ya, FETÖ'ye, DHKP-C'ye 16 Nisan'a hayır propaganda ve faaliyeti serbest; ne var ki milletvekili ve bakanlarımıza yasaktır.

25 Mart 2017 Cumartesi günü İsviçre'nin Bern kentinde terörizmin maşaları hayır mitingi düzenlemişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayayan kinli ve kirli bir pankart açılmıştı.

Devrimci Gençlik Bern anarşist örgütü pankartı sahiplenmiş, mücadelenin her yolunun meşru olduğunu duyurmuş ve hain provokasyonun arkasında durmuştur.

Bu rezil ve düşmanca muameleye sözde soruşturma açmaktan başka hiçbir şey yapılmamıştır.

Avrupa adeta deliye dönmektedir.

Demokrasi güdümlü, özgürlük vesayet altındadır.

Bunu anlamak mümkün değildir.

16 Nisan'da Referandumu Türkiye'de yapılacaktır.

Sakarya, bizzat ve bilfiil hükümet etme sistemi üzerindeki tercih ve seçim hakkını kullanacaktır.

Peki Almanya niye hoplayıp zıplamaktadır?

İsviçre ve Hollanda niye paniğe kapılmaktadır?

Bunları ilgilendiren nedir?

Sakaryalı kardeşlerim şimdi size soruyorum.

Öyle bir cevap veriniz ki, hasta ve rejim değişikliğinin kenarında olan Avrupa titresin, Türkiye'ye tuzak kuranların alayı birden saklanacak delik arasın:

16 Nisan'da sandığa gittiğinizde, Türkiye'nin onurunu savunacak mısınız? **(Evet)**



Türkiye düşmanlarına dersini verecek misiniz? **(Evet)**
Türk'e kefen biçenleri bıçkın iradenizle püskürtecek misiniz? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Evet diyorsanız, inşallah oyun bozulacaktır.

Evet diyorsanız, şirkin ve şiddetin oyuncuları bozguna uğrayacaktır.

Evet diyorsanız, Kürdistan hayali kuranlar, Kerkük'te bez parçası sallandıranlar, bölünme rüyasına dalanlar mahv-ı perişan olacaklardır.

Bunlar için kaçış yoktur, kurtuluş yoktur.

Bir evete Kerkük'ün satıldığını söyleyecek kadar küçülen, küçüldükçe çürüyüp kokuşan dönemlere, siyasette yuvalanmış kripto hücrelere 16 Nisan'da Türk milleti haddini bildirecektir.

Bereketsizliklerini iftirayla örtbas etmeye çalışan, korkularını sahte diklenmelerle telafiye kalkışan Pensilvanya parazitleri inanıyorum ki Sakarya'da paspas gibi çiğnenecektir.

Bizim bu ülke için yeminimiz vardır; vazgeçilmeyecektir.

Yemin yurttur, yuvadır.

Yemin ecdada sadakat borcu, gelecek nesillere verilmiş sözdür.

Yemin Türkiye'dir. Yemin Sakarya'dır.

Kardeşlerim, soruyorum sizlere;

Türkiye için evet mi? **(Evet)**

Türklüğün bekası için evet mi? **(Evet)**



Birliğimizi çekemeyen korkaklar, kıskanan ahmaklar, milli kardeşlik ruhundan alerji duyan karanlık odaklar çatlasalar da, patlasalar da diyorum ki:

“Evet, Yine Evet, Bir Kez Daha Evet, Sonuna Kadar Devlet, Sonsuza Kadar Millet.”

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

1982 Anayasası’nda şimdیه kadar 18 deęişiklik yapılmıştır.

19’ncusunu da 16 Nisan’da sizler yapacaksınız.

Bugüne kadar 6 referandum gerçekleştirilmiştir.

7’ncisi ise 15 gün sonradır.

11 Ekim 2016 tarihli Meclis grup toplantımızda Türkiye’nin fiili açmazla daha fazla mesafe alamayacağını söylemiştim.

Bu çerçevede bir çağrıda bulunmuş ve demiştim ki, Türkiye’de filli bir durum vardır ve bu çözümlmelidir.

Ülke yönetimi yasa ve Anayasaya uygun değildir ve suç işlenmektedir.

Ya demiştim, Sayın Cumhurbaşkanı filli başkanlık zorlamasından vazgeçsin, ki bizim açımızdan en doğru olanı budur.

Ya da demiştim, filli durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle yol ve yöntemleri aransın.

Bu teklif ve kanaatimize esas ve zemin teşkil eden 3 dönüm noktası vardır.

İlk olarak, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan millet tarafından seçilmesine 21 Ekim 2007 Referandumuyla karar verilmesidir.



Bu andan itibaren Cumhurbaşkanı'nın seçimini aziz milletimiz aracısız üstlenmiş, yetkiyi eline almıştır.

Buna sebep ise 2007'de TBMM'de Cumhurbaşkanı seçimini yaptırmamak için 367 toplantı yeter nisabını çıkaran müflis ve kriz siyasetidir.

Meclis'e Cumhurbaşkanı seçtirmemek için çırpınan, engel çıkaran odaklar çuvallamış, aslında bugüne ortam açmışlardır.

Bu güruhun şimdilerde hayır diye yollara düşmesi ise tam anlamıyla kara mizah, ikiyezlülük, utanmazlığın tescilidir.

İkinci olarak, 10 Ağustos 2014'de, ilk kez halkoyuyla Cumhurbaşkanı belirlenmesi, bunun sonucunda yeşeren, kök salan sistem tartışmalarıdır.

Direkt millet tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın ağırlığı ve doğurduğu ihtiyaçlar sistemsel onarım ve normalleşmenin kaçınılmazlığını ortaya çıkarmıştır.

Üçüncü ve bize göre en önemli dönüm noktası da 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüdür.

15 Temmuz, siyasetin diyaloga geçmesini mecburi kılmıştır.

Çünkü vatan, millet ve devlet dehşet bir suikasta maruz kalmıştır.

Türkiye dağılmanın, parçalanmanın, bölünmenin eşiğine gelmişti.

22 Haziran 1920'deki Yunan taarruzu neyse 15 Temmuz FETÖ işgal girişimi aynıdır.

1920'lerde çıkan iç isyanların daha şiddetlisi, daha vahşisi 15 Temmuz'da az kalsın Türkiye'yi yutacaktı.

Milliyetçi Hareket Partisi beka meselesinin ağırlaştığını, kayıp ve mahvın eşiğine geldiğini görmüştür.



Bu itibarla milli ve tarihi sorumluluğumuzun gereğini yaptık.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben dedik.

Devletteki dağınıklığı görüyorduk.

Siyasetteki çalkantı ve çarpıklığı biliyorduk.

Kavga edemez, kutuplaşmaya hizmet edemezdik.

Mutlaka ki, siyasetin toplum sözleşmesinin sınırlarına çekilmesi lazımdı.

Devletin fiili durumdan kurtarılması gerekiyordu.

Aksi halde yeni darbe, kriz, kaos ve kargaşa ataklarıyla başa çıkabilmek imkansız olabilecekti.

Hainleri güldürmemek için milli uyanış şarttı.

Merhum şairimiz Mehmet Akif bakın bizlere nasıl seslenmişti:

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır;

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar.

Uğraş ki, telafi edecek bunca zarar var.”

Nitekim biz bu vatana sahip çıktık.

Biz bu devletin batışına göz yummadık.

Feryadı bırakıp zarar-ziyanı telafi için sorumluluk aldık.

Ne diyor şair; bir yerin adına denince Türk ülkesi, gözüm bayrak arar, kulağım ezan sesi.

15 Temmuz gecesi verilen Selalar aşkına, tankın önüne atılan kahramanlar anısına, darbeye göğsünü geren vatan evlatları hatırına devletin önünü açtık, sistemsel düğümü çözdük.



Devlet anayasal yörüngeye çekilmezse işimizin çok zor olduğunu gördük.

Sistemin teklediğini fark ettik.

Sistemin su kaynaklığını, bilye dağıttığını anladık.

Yönetim yapısında gelgit ve anlaşmazlıklar devam ettiği sürece içten ve dıştan çığ gibi üzerimize gelen mütecaviz saldırıların söndürülmesini imkansız değerlendirdik.

Bir olmalıydık, bir araya gelmeliydik, milli şuurda birleşmeliydik.

Eften püften kavgalarla vakit geçiremezdik.

Mevzu vatansa ayrı düşemez, birbirimizden kopamazdık.

Aynı elin parmakları, aynı gövdenin dalları olduğumuzu bilmeliydik.

Tıpkı 7 Ağustos Yenikapı ruhunda olduğu gibi yan yana, çelikten irade gibi sağlam durmalıydık.

Bu amaçla sistemin reforma tabi tutulması zaruretti.

Devlet yönetimindeki karmaşanın son bulması, fiilen uygulanan hükümet etme sisteminin toplumsal sözleşme alanına çekilmesine ihtiyaç vardı.

Bunu yapmadığımız takdirde yeni istila denemelerine hazırlıksız yakalanabilirdik.

Devlet güçlü olmadığı, siyasal birliğimiz teyit ve takviye edilmediği takdirde, Türkiye düşmanları tekrar şanslarını deneyebilirdi.

Milli bekamızı müdafaa için devreye girdik.

Devleti meşru alana çekmek için üzerimize düşeni yaptık.



Bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi'yle anayasa değişikliği esasında oturup konuştuk, görüşüp anlaştık.

Sonuç itibariyle 18 maddelik değişiklik paketi üzerinde uzlaştık.

Biz düşmana karşı aynı hizada, aynı mevzideyiz.

Biz canilere karşı aynı milli tepkinin, aynı iradenin kanatlarıyız.

Çünkü biz Türkiye'yiz.

Hükümet etme sistemi vahiy değildir, değişebilecektir.

Hükümet etme sistemi vazgeçilmez değildir, dönüşebilecektir.

Şartlar olgunlaşır; sosyal, siyasal ve tarihi gerekçeler olursa milletimiz kendisine uygun sistem yapısını elbette tekrar tayin ve tespit edebilecektir.

Bunda ne mahsur vardır?

Bunca gürültü patırtı neye hizmettir?

Sakaryalı kardeşim soruyorum sizlere;

Güçlü devlet, mutlu millet için 16 Nisan'a evet mi? *(Evet)*

Devletin bekası için sistemsel yenilenmeye evet mi? **(Evet)**

Milletin payidarlığı için anayasal değişikliklere evet mi? **(Evet)**

Milli yeminleri tutacak mısınız? **(Evet)**

Milli ülküleri yaşatacak mısınız? **(Evet)**

Ben de sizlere aynen katılıyor, evet diyorum.

Delinse yer, çökse gök, yansa kül olsa dört yan, yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan. Yıldırımın, tipiden, kasırgadan yılmayan, ölümlerle eylenen tunç yürekli Türkleriz.



“Devlet İçin Evet, Millet İçin Evet, Cumhuriyet İçin Evet, Türklüğün Bekası İçin Evet, Türkiye İçin Evet.”

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Sakarya evet diyor; ama buna aldırış etmeyenlerin, buna direnenlerin varlığını da en iyi sizler biliyorsunuz.

Keçinin uyuzu pınarın gözünden içermiş suyu.

Bunlar su da içmiyor, ancak kirletiyor, bulandırıyor.

CHP hayır diyor.

Kara gün dostu HDP durur mu, o da hayır diye bağıyor.

FETÖ'nün yeni bedeni, yeni sığınağı eli kanlı aydınlıklar hayır diye yırtıyor.

PKK, FETÖ, PYD-YPG, IŞİD çoktan hayır katarına binmiş Türkiye'nin ayağını kaydırmak için kıyameti koparıyor.

Pensilvanyalı hain hayır vaazı veriyor.

İmralı canisi hayır korosuna katılmış piyonlarını yönlendiriyor.

Avrupa, ABD arka arkaya eklenmiş hayır seslendiriyor.

16 Nisan Anayasa Referandumunda Türk milleti kendi geleceğini tertemiz iradesiyle belirleyecek.

Hangi hükümet sistemiyle yönetileceğimize Vatikan'da Papa'nın huzurunda toplanan Haçlı yedekleri, küresel vahşet çetesi değil; ayağa kalkan Sakarya karar verecek.

Dertleri zaten budur.

Sancıları bu yüzdendir.

Ayvaz kasap hep bir hesap, bunların ki aynen böyledir.



Alayı birden cürmü meşhut halde yakalanmışlardır.

PKK 16 Nisan'da evet çıkarsa bittik demektedir.

Allah var ya, bölücü terör örgütü doğru görüştedir, teşhis-te isabet kaydetmiştir.

Çünkü 16 Nisan'da PKK bitecek, yerin bin kat dibine gümülecektir.

Kazdıkları hendeklerin bedelini ödeyecekler.

Döktükleri şehit kanlarının hesabını sonuna kadar verecekler.

Ama korkunun ecele faydası yoktur.

Türkiye, 16 Nisan'da üzerindeki ölü toprağını atacaktır.

Her nedense CHP Genel Başkanı bundan dolayı sıkıntılıdır.

Hayır dedikçe hayırsızlığının kalın hatları gün yüzüne çıkmaktadır.

Kılıçdaroğlu yalan, dolan, cehaletin boranı olmuş çıkmıştır.

16 Nisan'da oylayacağınız 18 maddelik anayasa değişiklik paketi Kılıçdaroğlu'nu soluksuz bırakmıştır.

Hayır hasenat bilmeyen hayırsızlar panayırı değişecek anayasa maddelerine kara çalmakla meşgullerdir.

Yargı bağımsızlığının yanında tarafsız olacak diyoruz; kabus görüyorlar, saptırıyorlar.

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak diyoruz, ne gerek var, nereden çıktı, doğacak maliyeti kim karşılayacak diyorlar.

Alinin külahını veliye, velinin külahını aliye giydiriyorlar, olmuyor, tutmuyor.

Milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e indireceğiz diyoruz; yaklaşık 9 milyon gencimizi yok sayıp küçümsüyorlar.



Sakaryalı kardeşlerim söyleyiniz, bu deęişiklere tamam diyor musunuz?

18 yaşındaki kardeşlerimiz vatan nöbeti tutuyor, şehit oluyor.

Milleti ve devleti için her zorluęa katlanıyorlar.

Milletvekili seçme hakları varken seçilme hakkına neden sahip olmasınlar, niçin bu çok görülür?

Sevgili gençler, atınız eşkin, kılıcınız keskindir.

Sizlere seçilme hakkı verilmesinin önüne geçenleri ya maskaraya çevirin ya da demokratik tokadı indirin.

Ve Türk gençliği bilsin ki, her hak onlara helaldir.

Hayırcıların altı alay, üstü kalaydır.

Sizler onay verirseniz, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir aynı günde olacaktır.

TBMM'nin görev ve yetkileri genişletilmekte, milletvekillerinin kanun teklifi vermesinin önündeki yapay engeller kaldırılmakta, bu alanda tekel oluşturmuş hükümet etkisi sıfıra düşmektedir.

Meclis yasa yapacak, hükümet seri icraata odaklanacak.

Bürokratik engeller en aza çekilecek.

Bekamızı tehdit eden musibetlerle etkili ve zamanında mücadele edilecek.

Kuvvetler ayrımı daha da güçlenecek.

Buna destek veriyor musunuz?

TBMM'nin denetim fonksiyonları aynen korunmaktadır.

Kılıçdaroęlu gensoru niye yok, güvenoyu neden kullanılmıyor diyor.



Bilmiyor ki, gensoruya yeni sistemin ruhundan dolayı artık ihtiyaç yok, güvenoyu doğrudan millete geçiyor.

Arapcık kumrusu gibi düşünüyor, ama çıkış bulamıyor.

Rejim değişiyor diyorlar, halt ediyorlar.

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacıb'in dediği gibi; "Nasıl övülmez akıllı kişi; nasıl yerilmez akılsız kişi."

Rejim elden gidiyor demek akılsızlık olduğu kadar ahlaksız bir uydurmadır.

Hayır cephesi İzmir Marşı çalıyor, ortak bir değerimizi siyasileştirip karartıyor.

Ama bu millet bunların ardından teneke çalacak basiretleri bağlandığından henüz görüp uyanamıyorlar.

Değişen yalnızca hükümet etme sistemidir, anlamıyorlar.

Tesis edilecek bu yeni sistemi adı da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemidir. Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor.

Fiili sulta bitiyor, hükümet etme sistemi meşru ve anayasal sınırlarda yeniden tanımlanıyor.

Sakarya buna onay veriyor mu?

Tek adamdan, diktatörden bahsediyorlar; bu suçlamayla aslında Türk milletinin demokratik seçim haklarına leke sürüp hakaret ediyorlar.

Siyasi devşirmelerle söz ve fikir birliği yapan Kılıçdaroğlu, tarihin hangi döneminde Türk milletinden diktatör çıktığını yüreği ve bilgisi varsa açıklasın da görelim, bilelim.

Bin 500 başkan yardımcısından, bütün il başkanlarının başkan yardımcısı olabileceğinden söz eden bir şahsın bu ülkede anamuhalefet lideri olması günahtır, gülünçtür.



Kılıçdarođlu 27 Mart 2017 Pazartesi gn İnegl’de diyor ki; “Cumhurbaşkanı ikinci dnem meclisi feshedebilir. Kendisi de seime girer. Bylece 5 yıllık sreyi doldurmadan nc dnem de seilme ihtimali olacak.”

CHP Genel Başkanı TBMM’de anayasa maddeleri grşlrken nerelerde geziyordu?

Deđişen maddeleri hi mi aıp okumadı?

Veya yanında yresinde hi mi anlatan ıkmadı?

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na iki dnem seilme hakkı getiriliyor. Burası tamam.

Ne var ki, Cumhurbaşkanı ikinci dnemde seim kararı alırsa kendisi aday olamıyor. Burası kesin.

Kılıçdarođlu yine akıyor, yine batıyor, yine sallıyor. Zira anlattıđını kendisi bilmiyor.

Sakaryalı kardeşlerim, Cumhurbaşkanı Hkmet Sistemi-ne evet diyor musunuz?

Anayasa cahili hayırsızlara demokratik ceza kesecek misiniz?

Cumhurbaşkanına ilk defa cezai sorumluluk getiriliyor.

Cumhurbaşkanına TBMM’yi fesih hakkı asla verilmiyor.

Sadece hem Meclis’e, hem de Cumhurbaşkanı’na aynen řu anda olduđu gibi seimleri yenileme hakkı sađlanıyor.

Askeri mahkemeler ve sıkıynetim uygulaması kaldırılıyor.

OHAL ilan yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Fakat bunun onay yetkisi yine TBMM’de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı yrtme yetkisine ilişkin konularda kararname ıkarabilecektir.

Ancak mnhasıran kanunlarla dzenlenmesi ngrlen konularda Cumhurbaşkanlıđı kararnamesi olamayacaktır.



Yeni ismiyle Hakimler Savcılar Kurulu'nun üye sayısı 22'den 13'e, Anayasa Mahkemesi'nin de 17'den 15'e iniyor.

Millet iradesi, yani TBMM bu kurula yeni durumda 7 üye seçme hakkına ulaşıyor.

Sakaryalı kardeşlerim, 16 Nisan geldiğinde, son defa soruyorum:

Türkiye'nin hak ve hukukunu savunacak mısınız? **(Evet)**

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Cumhuriyet için evet mi? **(Evet)**

Türklüğün bekası için evet mi? **(Evet)**

16 Nisan'da anca beraber kanca beraber miyiz? **(Evet)**

Maşallah Sakarya kararını vermiş, çürük yumurtaları ayıklamak için harekete geçmiştir.

“Evet, Yine Evet, Bir Kez Daha Evet, Sonuna Kadar Devlet, Sonsuza Kadar Millet.”

Hepinizi bir kez daha selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yolunuz bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ORDU MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

2 NİSAN 2017



Değerli Ordulu Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sizleri muhabbetle selamlıyor, en halisane sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Boztepe'nin yamaçlarına serpilen Ordu'da bulunmaktan son derece bahtiyarım.

Ordu'nun dereleri, aksa yukarı aksa.

Vermem sizleri ellere Ordu üstüme kalksa.

Ordu yiğittir, sözünün ardındadır, ahlaklıdır.

Cumhuriyet Meydanında, 16 Nisan Anayasa Referandumu kapsamında sizlerle bir araya geldik.

Bugün gönülden gönüle köprü kurup düşüncelerimizi paylaşacağız.

Gelişmeler hakkında fikir ve kanaatlerimizi açıklayacağız.

14 gün sonra yapılacak 16 Nisan Referandumunun özlemle beklediğimiz huzur, istikrar, dirlik ve birliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği ve desteği bulunan her dava arkadaşımı tebrik ediyor, Ordululara şükranlarımı sunuyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Muhterem Ordular,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib der ki; *"bizim tavrımız eğrilmez doğrudur; doğru eğrilirse eğer bu kıyamet günüdür."*



Ordu doğrudur, yanlış eğilmemiş, çıkarıcılara tenezzül etmemiştir.

Yine diyor ki Yusuf Has Hacib; *“yokuş gibidir iyilik, çıkmaz kişi; değme insan yapamaz bu işi.”*

Ama sizler yaptınız, yapıyorsunuz.

Cesaret ve dirayetinizle düşman çatlatıyorsunuz.

Ordu’ya soruyorum, cevabınızın her tarafta yankılanmasını istiyorum:

16 Nisan halkoylamasına hazır mısınız? **(Evet)**

16 Nisan halkoylamasında gereğini yapacak mısınız? **(Evet)**

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Cumhuriyet için evet mi? **(Evet)**

Evet diyorsunuz, hainleri korkutuyorsunuz.

Evet diyorsunuz, korkulukları deviriyorsunuz.

Evet diyorsunuz, Karadeniz’in tavrını gösteriyorsunuz.

Geçmişte evet dedik, istilacıları durdurduk.

Geçmişte evet dedik, devletimizi kurduk.

Evet dedik, mandacıları kovduk.

Evet dedik, bağımsızlığımızı koruduk.

Son yurdumuzda dalga dalga büyüdük, Karadeniz gibi çırpındık; var olmaya evet dedik.

Yine evet diyecek misiniz?

Elbette evet demelisiniz, zira Türkiye zordadır.

Sistemsal tahribat ayağımızdan çekiştirmektedir.



Yeni bir toplum sözleşmesiyle çekişmeler bitmelidir.

18 maddelik anayasa değişiklikleriyle çürüme bitirilmelidir.

Kaybedecek zaman yoktur.

Çekinecek hal yoktur.

Buna gerek de yoktur.

Ordulu varım diyorsa 16 Nisan'da Türkiye toparlanacaktır.

Ordulu onaylıyorsa 16 Nisan'da Türkiye kendine gelecektir.

16 Nisan'da evet diyecek misiniz? **(Evet)**

16 Nisan'da Türkiye'ye omuz verecek misiniz? **(Evet)**

Evet, çözülmeye settir.

Evet, çöküşe engeldir.

Evet, büyümeye, gelişmeye, güçlü Türkiye'ye vizedir.

Düşmemizi bekleyenler çoktur.

Tökezlememizi dileyenler kalabalıktır.

Türkiye'nin bölgesinde etkin ve dışlı olması içimizi ve dışımızı saran müptezelleri kaygılandırmaktadır.

Son dönemlerde Suriye merkezli yaşanan hadiseler ibretliktir.

Aynı zamanda endişe vericidir.

Görünürde birbirine rakip olan iki ülke ABD ve Rusya açıkça terör örgütlerinin hamiliğine soyunmuştur.

Türkiye'nin El Bab'da verdiği destansı mücadelesinden rahatsız olanlar kol koladır.

Şayet mesele IŞİD'e karşı mücadeleyse Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı her kesim tarafından takdirle karşılanmalıdır.



Nitekim bu barbarlara, bu canilere karşı şimdiye kadar en yoğun mücadeleyi vermiş olan da Türkiye'dir.

Ne var ki şeklen dost ve müttefik olduğumuz her ülke kahraman Mehmetçiğin Suriye'deki varlığından rahatsızdır.

Terörizmle mücadelede Türkiye'ye karşı ikiyüzlü davrananların maskesi düşmüştür.

Bunlar IŞİD'i yok etme pahasına bir başka terör örgütü olan PYD-YPG'yi desteklemektedir.

Unutulmasın ki, terör, terörle yok edilemez.

Bunun örneği dünya üzerinde görülemez.

Vahşetin çözümü vahşilikte aranamaz.

Terör konusunda çivi çivi sökmez, iki yanlış bir doğru etmez.

İnsanlık suçu, bebek katillerinin kanlı elleriyle örtülemez.

Terör örgütlerinin hiçbir girişimi meşru kabul edilemez.

Terörü politik araç olarak görenlerin tuttukları paslı silah ters teper, bumerang gibi kendilerini vurur.

Irak'ta, Suriye'de milyonlarca Müslüman hayatını kaybetti.

Hala kayıplar devam ediyor.

Araplar ölüyor.

Türkmenler katlediliyor.

Ortadoğu'da insanlık hiçe sayılıyor.

Yıllardır Ortadoğu'ya demokrasi getireceğiz diyenler komşu coğrafyalarda yanan ateşin, kanayan yaranın baş sorumlularıdır.



Amaç esasen demokrasi ya da insan haklarının tesisi değil, Ortadoğu ve ülkemizin sınırlarının değiştirilmesidir.

Müslümanlar üzerinde son derece çirkin ve kanlı bir oyun tezgâhlanmaktadır.

Bölgesel ve küresel karanlık planların icrası için Türkiye'nin durdurulması, oyalanması, içine kıvrılarak buhrana düşmesi kurgulanmıştır.

Bunun için terör örgütleri kışkırtılmaktadır.

Bunun için teröristler kudurmuş gibi üzerimize salınmaktadır.

Şartlar 1919'a benzemektedir.

Dayatılan yeni Sevr'dir.

Desteklenen bir nevi Mondros rezilliğidir.

İstenen bağımsızlığımız, varlık haklarımızdır.

Hedeflenen bu topraklardan çıkarılmamızdır.

Türk milletinin şah damarını kesseler rahatlayacaklar.

Çevresiyle tarihi ve kültürel bağlarını kopartsalar huzura erecekler.

Yok öyle yağma, bunu hiçbir mihrak başaramayacaktır.

Buna hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Kerkük diyeceğiz, Musul diyeceğiz, Telafer diye gök kubede çınlayacağız.

Halep diyeceğiz, Bosna diyeceğiz, Akmescit için dertleneceğiz.

Kaşgar'a üzülop, Karabağ'a yanıp haklarını ve milli namuslarını savunacağız.



Çünkü biz Türk milletiyiz, çünkü biz muzaffer Türk asırlarının yegâne varisleriyiz.

Haritalarla oynuyorlar, Türk-İslam âlemini kafeslemeyi hedefliyorlar.

Milli hatıra ve emanetlerimize leke sürmek için gece gündüz mesai harcıyorlar.

Pasifik'te birbirine kılıç çekenler, Ortadoğu'da süngü indiriyor.

Avrupa'nın doğusunda kayıkçı kavgasına tutuşanlar, Ortadoğu'da kucaklaşıyor.

Kim bunlar, elbette ABD ve Rusya'dır.

Ki bunlar Menbiç'te yanlarına Esad'ı da alarak Türkiye'ye karşı sinsî bir ittifak kurmuşlardır.

Kerkük tahrip edilmektedir.

Musul inim inim inlemektedir.

Türkmenler hedeftedir.

Müslümanlar ölüm tünelindedir.

Eğer ki, Fırat Kalkanı Harekâtı kırılırsa Diyarbakır riske girecektir.

Terörizm yanı başımızda devletleşir, ihanet koridoru Akdeniz'e ulaşırsa Ankara'nın kuşatması tamamlanmış olacaktır.

Buna izin veremeyiz, buna sessiz kalamayız.

PKK-PYD-YPG'yi muhafaza altına alma emeli güdenlerin hevesleri boşunadır.

Sınırlarımızın ötesinde oluşturulmak istenilen terör kuşağına asla geçit vermeyeceğiz.

Bu habis senaryonun arkasında gizlenen projeleri de asla kabul etmeyeceğiz.



Bizi kimse sindiremez.

Bize kimse dış geçiremez.

Türk milletine tehdit sökmez, tuzak işlemez.

Şayet birileri yeniden haçlı seferi dalgası yaratmak istiyorsa, unutmasınlar ki Kılıçarslan'ın torunları hala hayattadır.

Türklük şuurunun İslam ahlak ve faziletiyle kemikleşmiş iradesinin ilk günkü heyecanı korunmakta ve yaşatılmaktadır.

Türk milletinin kuşatmaları yarmakta, kirli ve sinsi oyunları bozmada usta olduğunu muhataplarına Ordu'dan hatırlatmak isterim.

Şimdi Ordulu kardeşlerime soruyorum:

Türkiye'nin diriliş ruhunu destekliyor musunuz? **(Evet)**

Türkiye'nin milli birlik şuuruna katkı veriyor musunuz? **(Evet)**

Milli yeminleri tutacak mısınız? **(Evet)**

Milli namusu korkusuzca savunacak mısınız? **(Evet)**

İşte Türk milletinin kararı budur.

İşte Ordulu kardeşlerimin iradesi bu şekildedir.

Buradan yükselen kutlu mesajı herkes iyi anlamalı, akıllarından çıkarmamalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır.

Özellikle sınırlarımızın dışından kaynaklanan terör belasından ülkemizin tamamıyla kurtulması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

Biz Türkiye'ye evet diyoruz.



Biz istiklale evet diyoruz.

Biz parlak bir istikbale evet diyoruz.

Türkiye güvende değilse, dünyanın geri kalanı güvende olamaz.

Türkiye istikrarından saptırılmaya çalışılırsa, dünyanın hiçbir yerinde istikrardan söz edilemez.

Ve elbette Türk milletinin razı gelmediği hiçbir hesap tutmaz, tutmayacaktır.

Çift başlı kartalın pençeleri her daim, zilleti Türk milletine reva görenleri parçalayacak, alt üst edecek kudrete sahiptir.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Kıralık tetikçi PKK'yı cinayet nöbetine soktular.

Yetmedi, IŞİD'i devreye aldılar.

Tutmadı, Suriye'nin PKK'sı PYD-YPG'yle saldırdılar.

Bu da olmadı, 15 Temmuz'da FETÖ iblisini harekete geçirdiler.

Anadolu topraklarını işgal etmeye kalkıştılar.

TSK'ya sızmış dar bir terörist kadro ülkemizi bombaladı.

TBMM'yi ateş altına aldılar.

Milli kurum ve kuruluşları zalimce, alçakça mermiye boğdular.

15 Temmuz'da 248 vatan evladımızı şehit ettiler.

2 bin 193 kardeşimizi yaraladılar.

Bu namussuz, şerefsiz teröristler Özel Hareket polislerimizin canına kast ettiler.



Ha PKK, ha FETÖ; ha DHKP-C ha FETÖ; ha haçlı saldırıları ha 15 Temmuz yıkımı; aralarında hiç fark yoktur.

15 Temmuz'da devletimizi kaybedebilirdik.

Vatanımızdan olabilirdik.

Milletimizin bin yıllık beraberliği sona erebilirdi.

İç savaş çıkabilirdi.

Türkiye esarete girebilirdi.

Tehdit bu kadar ileri düzeydeydi.

Tehlike bu denli feci boyuttaydı.

Türkiye hiç böyle bir ihanete şahit olmamıştı.

Türk milleti; binlerce yıllık tarihinde 15 Temmuz gibi bir afet ve felakete maruz kalmamıştı.

FETÖ, yıllar içinde devletin her kademesine yuvalandı.

Toplumun en ücra noktalarına sızıp gündün güne büyüdü, palazlandı.

TSK'dan emniyete, üniversitelerden adalete, sivil toplum kuruluşlarından medyaya olmak üzere, toplam sekiz alana FETÖ virüsü bulaştı, saldırı için pusuya yattı.

Bu terör örgütü; planlaması küresel güç merkezlerince yapılmış, dinler arası diyalog safsatısıyla derinleşmiş, kirli istihbarat oyunları ile güçlenmiş suç ve cinayet makinesidir.

İslam'ı kullandılar, sömürdüler.

İman taklidi yapıp imansızlıkta rekor kırdılar.

Hoca kılığına girip, gözyaşı döküp, beddua seansları düzenleyip, himmet kuyruğundan geçip haysiyetsizliğin uyruğu oldular.



FETÖ'nün başındaki Pensilvanyalı hainle; ilk haçlı seferini başlatan Papa arasında fark yoktur.

Bunların içi canı, dışı adidir.

Bunların görünüşü vaiz, gerçeği vandaldır.

ABD ve Avrupa FETÖ'nün avukatlığına soyunmuştur.

Niye, çünkü suç ortaklığı gün gibi ortaya çıkacaktır.

ABD suçluları, hainleri, darbecileri görmezden gelmektedir.

Ne var ki, asıl suçlu, asıl katil, asıl hunhar suikastçı Pensilvanya'dadır.

Gülen Türkiye'ye neden iade edilmemektedir?

ABD niçin, ülkemizin taleplerini kulak ardı yapmaktadır?

Biz bunu nasıl okuyalım, nasıl yorumlayalım?

Almanya'ya baksanız, o da aynı havadadır.

Tencere dibin kara, seninki benden kara, durum budur.

Almanya Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı, FETÖ'cülere yönelik delillerin yetersiz olduğunu yüzüstüce iddia etmektedir.

Delil 15 Temmuz'dur.

Delil 248 şehidimizin dökülmüş kanıdır.

Belge tüm Türkiye'dir.

Alman yetkililer yine diyor ki; Türkiye dışında hiç kimse darbe girişiminden FETÖ'nün sorumlu olduğuna inanmıyormuş.

O zaman 15 Temmuz'un azmettiricisi kimdir, failer nerededir?

Mahkemelerde ifade veren teröristlerin Pensilvanya'yı işaret etmeleri duyulmamış mıdır?



Darbe gecesi İstanbul Büyükkada'da hangi ülke ajanları Türkiye'nin yıkımı için tezgah kuruyordu?

15 Temmuz'da FETÖ izini silmeye çalışanlar kimlerse, darbe ihale ve tembihini yapan alçaklar da onlardır.

Türkiye'nin bu kadar zalim karşısında tek yürek olması mecburiyettir.

Biriz, beraberiz, sonuna kadar da zorba ve düşmanlığa karşı aynı saftayız.

15 Temmuz'dan sonra ülkemizin mevcut yönetim yapısı düzeltilmeliydi.

Fiili durumla gidemezdik.

Çevremiz bu kadar kuşatılmışken, bekamız bu kadar ağır tehditlerle sarsılırken; siyasi uzlaşma ve anlaşmayla bir araya gelmeliydik.

Devleti yeniden toplum sözleşmesinin sınırlarına çekmemiz gerekiyordu.

Çünkü yeni bir işgal teşebbüsüyle, yeni bir darbe kalkışmasıyla başka türlü mücadele edemezdik.

Beka kaygısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 11 Ekim 2016 tarihinde bir çağrıda bulundum.

Fiili durumun çözülmesini, aksi halde sistem ve rejim krizlerinin yok oluşumuza hizmet edeceğini söyledim.

Sonunda konuşup 18 maddelik bir anayasa değişikliği üzerinde anlaştık.

Buna karşı geldiler.

Kulp taktılar.

İftira attılar.



Kara çaldılar.

Özellikle bizim geçmişimize yüz çevirdiğimizi, AKP'ye baston olduğumuzu namertçe ileri sürdüler.

Ne yapmak istediğimizi anlamakta zorlandılar.

2007'den itibaren iyice yüzeye çıkan, 15 Temmuz'dan sonra kaçınılmaz hale gelen hükümet etme sistemi değişikliğine akılları ermedi, zekaları yetmedi.

Zira oturdukları ahır sekisi, çağırdıkları İstanbul türküsüydü.

Milli beka gibi bir dertleri yoktu.

Terörizm gibi bir meseleleri görünmüyordu.

CHP, HDP, PKK, FETÖ itirazlarını yükseltti.

Şu dikkat çekici soruna bakınız ki, Kılıçdaroğlu FETÖ'den şikayetçi değil.

15 Temmuz'dan hiç bahsetmiyor.

Bilakis OHAL ilanlarını darbe görüyor.

Çürük tahtada geziyor, suya yazı yazıyor, ipe un seriyor.

Türkiye muhalifleriyle al gülüm ver gülüm içinde.

Ata et, ite ot vermekle vakit geçirmekte.

Yalanlarla oyalanıyor, Türkiye düşmanlarının eline su dökmekle avunuyor.

Hele hele 18 maddeyi açıp da okuma zahmetine hiç girmemiş.

Anlattığını bilmiyor, bildiğini anlatamıyor.

Devamlı mayına basıyor, devamlı gaflara imza atıyor.

Bir de MHP'den kopup giden siyasi düşkünlerden medet umuyor, onları kukla gibi oynatıyor.



FETÖ'cülere ümit aşıyor.

Anayasa değişikliklerinin sonucunda tek adamlık geliyor diyor; ama adamlık nedir bilmediği için HDP ve sözde milli-yetçilerle çamura saplanıp patinaja başlıyor.

16 Nisan'da tek adam değil, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan geliyor; bundan haberi bile olmuyor, olamıyor.

Rejim değişiyor diyor; ama dilinin rejimine dikkat etmeyip yalan ve riyaya bulanıyor.

Habbeyi kubbe yapmakla siyaset yaptığını sanıyor.

CHP'liler diyor ki, bu kadar yetki evliyayı bile azdırır.

Biz diyoruz bayram haftası, onlar anlıyor mangal tahtası.

Birisi Peygamberimizle uğraşır, birisi evliyalara takar.

Bunlar zırvadır, yanıştır, günahdır, ahlaken sorunlu, vicdanen hasarlıdır.

HDP de aynı tavırdadır.

PKK aynı çizgidedir.

Yedi düvel Kılıçdaroğlu ve hayırsızların yanındadır.

Ama bizim yanımızda Ordulu kardeşlerim vardır.

Biz Türk milletiyle beraberiz.

Bunlar 16 Nisan'da Türkiye'nin kaç bucak olduğunu göreceklerdır.

CHP'nin yeni yancısı, tam yamağı olan; 15 Temmuz'da Başbakan olacağım diye avaz avaz bağırarak kaçak ve korkaklar, fitnelerin altında kalacaklardır.

Şer tiyatrolarının perdesi 16 Nisan'da kapanacaktır.

İşbirlikçi aktörler işsiz kalacaktır.



Pensilvanya yapımı dedikodular yayan, pis oyunlar yazan, MHP'yi içten karıştırmak amacıyla tezgahlar açan haşhaşı artıklarının, kripto maşaların tuzakları başında patlayacaktır.

16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır.

Evet diyeceğiz, yargının tarafsızlığını sağlayacağız.

Evet diyeceğiz, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaracağız.

Evet diyeceğiz, milletvekilliği seçilme yaşını 25'den 18'e çekeceğiz.

Ordulu kardeşlerim, bunlara tamam diyor musunuz?

Evet diyeceğiz, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerini beş yılda bir aynı günde yapacağız.

Evet diyeceğiz, TBMM'nin daha güçlendirip, sadece milletvekillerinin kanun teklifi vermeleri sağlayacağız.

Evet diyeceğiz, TBMM'nin denetim fonksiyonlarını koruyup etkinleştireceğiz.

Evet diyeceğiz, Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini getireceğiz.

Evet diyeceğiz, yasama-yürütme-yargı arasına kalın çizgiler çekip kuvvetler ayrımını olması gerektiği yere taşıyacağız.

Evet diyeceğiz, Cumhurbaşkanı'na ilk defa cezai sorumluluk getireceğiz.

Evet diyeceğiz, yürütmeyi hızlandırıp tek elde toplayacağız.

Evet diyeceğiz, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sayısını 22'den 13'e, Anayasa Mahkemesi'nin sayısını 17'den 15'e indireceğiz.

Askeri mahkemeleri kaldırıyoruz, sıkıyönetime son veriyoruz.



Ordulu kardeşlerim bunları destekliyor musunuz?

Devletin bekası için evet.

Türkiye'nin varlığı için evet.

Evetimiz şahsa değil, milli şahsiyetedir.

Evetimiz kamplaşmaya değil, kardeşlik ve huzuradır.

Bizim gönlümüzde evet veya hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli, yeri dolmaz, bir ve eşittir.

Yine de hayır diyen kardeşlerim iyi düşünsün.

Kararlarını tekrar gözden geçirsün.

Tekin olmayan, güven vermeyen, inandırıcı bulunmayan telkin ve dayatmalara yüzlerini çevirsin.

Türkiye'nin içinde bulunduğu musibet ve muazzam riskleri değerlendirip geç olmadan evet iradesine dönüş yapsın.

Diyoruz ki; devlet, millet, cumhuriyet; 16 Nisan'a evet.

Evet ülkemiz için sözdür, yemindir; vazgeçilmeyecektir.

Evet Türkiye Cumhuriyeti'dir, evet milli birliğin simgesidir.

Kardeşlerim, son kez soruyorum sizlere;

16 Nisan'da devlet için cevabınız ne olacak? **(Evet)**

Millet için kararınız ne olacak? **(Evet)**

Cumhuriyet için tavrınız ne olacak? **(Evet)**

Türkiye için duruşunuz ne olacak? **(Evet)**

Allah hepinizden razı olsun.

Evette güzellik vardır, evette bereket ve birlik olacaktır.

Kaynağımız millet, kudretimiz devlet; irademiz evet.



“Bu Ülke İçin Yeminimiz Var, Vazgeçilmez”

“Evet, Yine Evet, Bir Kez Daha Evet, Sonuna Kadar Devlet, Sonsuza Kadar Millet.”

Yusuf Has Hacib diyor ki, “kötü iyiye yaraşmaz; doğru eğriyle güreşmez.”

Evet doğrudur, doğruluktur, doğuştur, Türkiye’nin doğruluş müjdesidir.

Hepinizi kutluyor, hepinizi kucaklıyorum.

Sözlerime son verirken muhterem heyetinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MERHUM BAŞBUĞUMUZ
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN VEFATININ
20. SENE-İ DEVRİYESİNDE
ANITMEZAR'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

4 NİSAN 2017



Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Aziz Ülküdaşlarım,

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in vefatının üzerinden 20 uzun yıl geçmiştir.

O, Türk devlet ve siyaset hayatının mümtaz ve müstesna bir yüzüydü.

O, zamanının kabuklarını kıran, çağına damga vuran, Türk-İslam ülküsünü bayraklaştıran inanmış bir dava insanıydı.

Başbuğumuzu manevi huzurunda Fatihalarla yad ederken, aynı zamanda bizlere bıraktığı eşsiz emanetleri kıskançlıkla koruma ve zafere ulaştırma mücadelemizin de azimle süreceğini söylemek istiyorum.

Çünkü koyduğumuz hedeflere ulaşmak mecburiyetindeyiz.

Çünkü Merhum Türkeş Bey'in açtığı çığırda, gösterdiği yolda, tavsiye edip tembihlediği güzergâhta hem ilerlemek hem de ülkülerimizi bir adım daha ileri götürmek durumundayız.

Bunu yaparken kaynaklarımızdan kopamayız, kopmayacağız.

Bu uğurda ruh kökümüzden, fikri yörüngemizden, ülkülerimizden asla savrulmayacağız.

Üstlendiğimiz emanetler kutludur.

Üstümüzdeki sorumluluk ağır olduğu kadar tarihidir.

Ülkü şehitlerimizin anıları, yarım kalan hayalleri bizimledir.

Taş duvarları medreseye çeviren, her biri gururumuz olan Yusufiyeli arkadaşlarımın hedefleri irademizdir.



Karşımıza çıkarılan engelleri birer birer aştık, aşmaya devam ediyoruz.

Tuzakları kırıp, kötürüm bakış ve yaklaşımları reddettik.

Merhum Başbuğumuzun izinden yürüyor, Ülkücü ömürlerin varlık ve birlik mücadelesini sürdürüyoruz.

48 yıllık siyasetimizin hakkını, hukukunu ve haysiyetini savunuyoruz.

Bizi durdurmaya çalışıyorlar, tıpkı dün olduğu gibi.

Önümüze duvarlar örüyorlar, tıpkı geçmişte yaşandığı gibi.

Nifak ve namertlikle saflarımızı dağıtmaya, safiyane duygularımızı istismar etmeye çabalyorlar, aynen mazide görüldüğü gibi.

Ancak yine başaramayacaklar, yine yapamayacaklar.

Güvence Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir.

Fırsatçıların, kriptoların, kişilik bozulmasına, ideolojik başkalaşmaya uğramış gafillerin elbette hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Biz bu ülke için yemin ettik.

Biz bu vatan ve millet üzerine yemin içtik.

Asla vazgeçmeyeceğiz.

Asla dönmeyeceğiz.

Asla gerilemeyeceğiz.

Merhum Türkeş Bey yaşamış olsaydı aynısıyla bunu yapardı.

Nitekim bizlere anlatıp öğrettiği buydu.

Gösterip uyguladığı da böyleydi.



Liderliğin; fedakarlık, fikri yükseklik, zihni berraklık, vicdani duruluk, ahlaki temizlik, siyasi uzak görüşlülük, engin ve derin bir kavrayış olduğunu fani hayatında kanıtlayan da oydu.

Merhum Türkeş Bey devlet bekası üzerine titremiştir.

Milli birlik ve kardeşlik ruhuna sadakatle bağlılık göstermiştir.

Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarını korkusuzca müdafaa etmiştir.

Türklük denildi mi, onun nezdinde akan sular dururdu.

Türk-İslam Ülküsü onunla yeşermiş, kök salmıştı.

Demişti ki: *“Milliyetçi Hareket, Türk tarihinden, Türk milletinin binlerce yıllık mazisinden sürükleyip getirdiği kıymet hükümlerinden kuvvet ve hız alan kutsal bir ideolojidir.”*

Ayrıca, Milliyetçi Hareket'in insan sevgisine dayandığını samimiyetle ifade etmişti.

Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletini milliyetçilik anlayışımızın geniş manadaki ifadesi şeklinde değerlendirmişti.

Merhum Türkeş Bey Türkiye Cumhuriyeti'ne evet dedi.

Biz de bugün evet diyoruz, kurucu genel başkanımızın sözünü sahiplenip kararlıca seslendiriyoruz.

Bizim gibi görünüp de bize saldıran, çelme takan, önümüze taş koyup geleceğimizi ipotek altına almaya kalkan siyasi defoların uyduruk ve uyuşmuş tezlerini çiğniyor önümüze bakıyoruz.

Merhum Türkeş Bey'e sürekli itiraz edip asılsız ve ahlaksız eleştiri oklarını yöneltenler bir kez daha başlarını kaldırsalar da, onlara müsamaha yoktur.



1990'lı yıllarda MHP'yi eritip ekarte etmek maksadıyla kuyruğa girenler şimdilerde şanslarını denemek için son defa kuyruğa girseler de, onlara müsaade yoktur.

Türkeş'siz MHP, MHP'siz Meclis, MHP'siz siyasetin kin ve karanlık gayesi altında Türkiye ve Türk düşmanlarıyla uzun yıllardır kol kola girenlere aman vermemek için Türklüğün bekası son nefesimize kadar müdafaa edilecektir.

MHP bitecek diyenlerin asıl kendileri bitmiştir.

MHP'ye vade biçenler miadı dolmuş bitkin ve buruşuk zihniyet sahipleridir.

MHP artık olmayacak dedikodusu yayanların asıl kendi ve çevreleri yanıp kül olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliğinin kalpgahı, ana karargâhıdır; aksini söylemek doğru ve ahlaki sayılamayacaktır.

Millet bitti demeden bu dava bitmez; Türklük sönmeden Ülkü meşalesi söndürülemez, Milliyetçi Hareket Partisi silinemez.

Bitişimizi gözleyenler tükenişlerinin acısıyla peşinen kıvrılmaktadır.

Merhum Türkeş Bey çok veciz ve isabetli bir şekilde baki-
nız bizlere nasıl seslenmişti:

“Türk ne kadar kuvvetlenirse Müslümanlık da o kadar kuvvet kazanır. Tarih bunun ispatıdır. Bu gerçeği göremeyenler, inkar edenler Milliyetçi Hareket'e düşmandır.”

Şüphesiz bize kim husumet besliyorsa ya Türklüğümüze yan bakan, ya da Müslümanlığımıza nefret saçan yabancı uşakları, batılın bekçileri, haçlı emellerinin piyonlarıdır.

Bunların görünüşü kimseyi aldatmasın.



Bunların sözleri hiç kimseyi şaşırtmasın.

Maske takıp içimize fitne aşıl原因lar, kimliğimizi kullanıp hatıralarımızı zırh yaparak oynanan rezil oyunlara figüran olanlar sadece MHP'ye değil, Türk milletine de düşmanca tavır alanlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi Merhum Türkeş Bey'in ifadesiyle, Türkiye'nin yaşama iradesidir.

Bu iradenin aleyhinde olanlar hem MHP'nin hem de Türkiye'nin karşısındadır.

Bunlara eyvallahımız dün olmadı, yine olmayacaktır.

Bunlarla dişe diş, kıran kırana mücadelemiz dün yapıldı, merak buyrulmasın yine yapılacak ve alayı birden yenilgiye uğrıtılacaktır.

Bu irade bizde vardır.

Bu dirayet bizde vardır.

Bu direnç hepimize hâkimdir.

Bu cesaret Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in her şerefli mensubunda fazlasıyla mevcut ve muazzam düzeydedir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Merhum Türkeş Bey mukaddes davamıza olan sadakatıyla her kesim ve düşünceden insanın saygısını kazanmıştı.

Devlete uzanan elin kırılacağına, millete zulmü reva görenlerin aşılacağına, kalbi fesat olanların nihai mağlubiyetine inanmıştı.

Meşum odaklar, yeminli Türk düşmanları, çeteler onu susturamamıştı.



En büyük iki eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları'nı ise asla teslim alamamışlar, boyun eğdirememişlerdi.

Hiçbir hayırsız mihrak bu büyük dava insanının istiklal aşkına set çekememişti.

Onun ufku başka başkentlerin havasına kapılmamıştır.

Kalbi Türklük dışında bir sevda için atmamıştır.

Hayallerinde Türklüğün olmadığı tek bir kare dahi yer almamıştır.

Kendisi ile beraber yetiştirdiği ve miras bıraktığı kutlu davasının neferlerini hep bu anlayış etrafında toplamıştır.

Demokrasiye olan sarsılmaz bir inançla mücadelesini sürdürmüştür.

Milli meselelerde örnek bir uzlaşma siyaseti izlemiş, Türklüğün bekası parolasıyla ecdadın mukaddes emanetine sarılmıştır.

Elbette böylesi bir hayat kolay geçmemiştir.

İnanıldığı değerler uğruna bedel ödemekten de korkmamıştır.

Hiçbir zaman yılanlardan, yorulanlardan ve bırakıp gidenlerden olmamıştır.

Yeri geldi zalimin karşısındaki çelikten halat, mazlumun omuzundaki ipekten el oldu.

Yeri geldi kadife eldiven içerisindeki çelik yumruk olup Türklüğün karşısındaki cepheye göz açtırmadı.

Bu yüzden ülkücüler her zaman ipeğe sarılmış çelik olarak tanındı.

Vatan tehlikedeysse ülkücüler sessiz kalamazdı.

Devlet zordaysa ülkücüler kayıtsız olamazdı.



Millet dardaysa ülkücüler eli kolu bağlı duramazdı.

Bu kutlu davanın 48 yıllık tarihinde bir hilal uğruna binlerce şehit verdik.

Gözyaşları ve dualar eşliğinde dava arkadaşlarımızı vatan toprağına emanet ettik.

Ölümün bile ayıramadığı ülküdaşlarımızı birbirinden ayırmaya çalışan alçaklarla karşılaştık.

Pes etmedik ve her mücadelemizden zaferle çıktık.

Şehitlerimizin hatıralarına leke sürdürmedik.

Merhum Türkeş Bey'in vatan ve millet sevgisi üzerine ettiği yeminden ödün vermedik.

Bu ülke için yeminimiz var dedik, çiğnemedik, çiğnetmedik.

Devletimiz beka sorunu yaşarken bir köşeye çekilip seyirci kalmayı reddettik.

Sırf bu yüzden hedef alındık, ama bunu da aştık, yine aşacağız.

Merhum Türkeş Bey bizlere diyordu ki:

“Allah birdir, tektir, birliği sever.”

Devamında şöyle söylemişti:

“Birlik olan yerde bereket, kutsiyet vardır. Tüm teşkilatımızda daima arkadaşlarımız arasında samimi kardeşlik, el birliği, gönül birliği, işbirliği istiyorum. Birliği bozucu, birliğe zarar verici, ikiliğe yol açıcı davranışları hiçbir zaman kabul edemem, tasvip edemem.”

Biz de kabul etmiyor, elimizin tersiyle itiyoruz.

Ben Ülkücüyüm diyen hiç bir vatan ve millet evladı da onay vermiyor, vermeyecek.



Partimizin hisarlarında delik açmak için hayırsızlığın koro ve kafilesinde toplanmış küçük bir azınlığa artık ne sabrımız ne de tahammülümüzün kalmadığını Merhum liderimizin huzurunda açıklıyorum.

O yaşasaydı aynı tepkiyi gösterirdi.

O aramızda olsaydı tereddütsüz, tartışmasız, tavizsiz ölçüde bu görüşümüzde olurdu.

Bizler; milletimizin birlik ve beraberliği için kavli karar ettik.

Kararımızdan da ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz, dönmeyeceğiz.

Bizler; şaniyla şerefiyle, şehidiyle şühedasıyla edep ve erdemiyile tarihe adını kahraman diye yazdırmış Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor; Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
AFYONKARAHİSAR MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

7 NİSAN 2017



Değerli Afyonkarahisarlı Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Gösterdiğiniz coşkuya şahit olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Kurtuluşumuzun şehrini yürekten selamlıyorum.

Afyonkarahisarlılara samimiyetle selamlarımı iletiyorum.

Kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan her kardeşimi özlemle kucaklıyorum.

Kavuşturan Rabbim'e şükürler olsun.

Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun diyorum.

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak anayasa değişiklikleriyle ilgili halk oylamasının milli dirlik ve huzurumuza üst düzeyde katkı vermesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen, alın teri bulunan, dua ve desteği yer alan her dava arkadaşına teşekkür ediyorum.

Burada, Cumhuriyet Meydanı'nda heyecan içinde toplanan her kardeşimi şükranlarımla birlikte bağrıma basıyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Büyük ozanımız Yunus ne güzel de söylemiş:

"Bir nazarda kalmayalım, gel dosta gidelim gönül;

Hasret ile ölmeyelim, gel dosta gidelim gönül."



Biz de bu çağrıya uyduk, Afyonkarahisar'a koştuk.

Gönül almaya, gönüllere girmeye, gönülden gönüle nehir gibi akmaya geldik, Afyonkarahisar'la buluştuk.

Bakınız ne demişti Hz. Mevlana:

“Güzeli güzel yapan edeptir.

Edep ise güzeli sevmeye sebeptir.”

Afyonkarahisar edeplidir, sevgiyi çoktan hak etmiştir.

Afyonkarahisar güzeldir, görkemlidir, gürbüzdür, tarihinin gür sesi, milli ahlakın güçlü nefesidir.

Her taşı yakut olan bu cennet vatanın istiklal karargahı Afyonkarahisar'dır.

Ne zaman Türkiye zordaysa devreye girdiniz.

Ne zaman millet dardaysa buradayım dediniz.

Sorumluluktan kaçmadınız, suçlulardan, sabıkalı bölücülerden korkmadınız.

Afyonkarahisar varsa, inaniyorum ki:

Çorak yerler yeşerecek,

Ölü gönüller canlanacak,

Kör gözler görecek,

Sağır kulaklar duyacaktır.

Soruyorum sizlere:

Bayraklar nerede? **(Burada)**

Vatan sevdalıları nerede? **(Burada)**

Karanlığı dağıtacak irade nerede? **(Burada)**

Türkiye nerede? **(Burada)**



Allah nazardan saklasın, işte aradığım cevaplardan birisi de budur.

Allah eksikliğinizi göstermesin, işte Afyonkarahisar bu kadar gözü pek ve atılgandır.

Hamd olsun buradasınız, dosta güven, düşmana korku sayıyorsunuz.

Buradasınız, umut saçıyor, ufuk açıyorsunuz.

Yeniden soruyorum:

Geleceğinize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Geçmişinizi savunacak mısınız? **(Evet)**

Topyekun bitişimizi, tükenişimizi, yok oluşumuzu planlayan iç ve dış odakları şaşkına çevirecek misiniz? **(Evet)**

Maşallah Suphanallah, bu evetler kaledir, düşmez, düşürülemez.

Bu evetler, Afyonkarahisar'ın kararıdır, ihlal ve ihmal edilemez.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Bayrak bağımsızlık simgesidir.

Bayrak namus nişanesidir.

Ve bayrak milli varlığın ilan ve beyanıdır.

Bizim bir bayrağımız vardır ve nazlı nazlı dalgalanacaktır.

Bunun da önüne hiçbir fani hesap, hiçbir cani heves geçemeyecektir.

Ay yıldızlı al bayrak Türkiye'dir, Türk milletidir.

Peki, Kerkük'te zorla, baskıyla, tehditle, cebirle asılan kirli bez parçası neyin nesidir?



Barzani ve Talabani unsurları Kerkük'te ne haltlar karıştırmaktadır?

Kerkük'ün sinir uçlarıyla oynanıyor, görüyoruz.

Türkmenlerin hak ve tarihsel miraslarına kast ediliyor, sıkılı yumruklarımızla izliyoruz.

Önce Kerkük'teki kamu binalarına sözde Kürdistan bayrağı asmak için karar aldılar.

Ardından Irak Meclisi 1 Nisan'da, Kerkük'te tek bayrak asılmasına onay vererek, Bölgesel Yönetimin hesaplarını tümünden boşa çıkardı.

Ne var ki mütecaviz komplo durmadı, duraklamadı.

Kerkük Vilayet Meclisi 4 Nisan günü, Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda, Kerkük'ün Barzani yönetimine ilhakı maksadıyla referandumla gidilmesi kararı aldı.

Küresel güçlerin taşeronu olan Barzani ve Talabani çetesi; sözde Kürdistan bayrağının indirilmeyeceğini alçakça söylüyor ve de açıkça kaosa davetiye çıkarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Zonguldak'ta 4 Nisan günü, Kerkük'te milli bayrağın dışında ikinci bir bayrağın asılmasına kesin bir dille karşı çıkmış, bunun bölücülük olduğunu haykırmıştır.

Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması milli yüreklere su serpmiş, Türkiye'nin ortak iradesini seslendirmiştir.

Kendisine buradan teşekkür ediyorum.

Sayın Başbakan'ın "Kerkük Türkmen şehridir" demesi de oldukça anlamlı ve değerlidir.

Elbette Kerkük Türk'tür, Türkmen'dir, Afyonkarahisar neyse Kerkük odur.



Bunu yok sayan kirli ve karanlık mihraklar yine kaybedecek, yine püskürtülecektir.

Kerkük'ün statüsü ile oynamak yanan ateşe benzin dökmeektir.

Türk milleti tek yürek Kerkük'teki gelişmeleri takip etmektedir.

Türkmenlere kan kusturanlara tahammül yoktur.

Bez paçavralarını asmakla, referanduma gitmekle Kerkük'te fiili durum yaratmak isteyenlerin oyunları mutlaka bozulacaktır.

Barzani dikkat etsin, aklını başına alsın, gayri meşru dayatmalarından vazgeçsin.

Şayet Türk milletinin ayrıntı kabarırsa, milli ruhta mahfuz halde duran taarruz ruhu açığa çıkarsa hayat ona zindan olacaktır.

Şimdi siz söyleyiniz:

Kerkük'e destek veriyor musunuz? **(Evet)**

Türkmenlerin yanında mısınız? **(Evet)**

İhanetin karşısında mısınız? **(Evet)**

Afyonkarahisar evet diyorsa gerisini Barzani düşünsün.

Kocatepe'den verilen milli mesaja Talabani kafa yorsun, sonuçlarına katlanmaya peşinen razı olsun.

Herkes duysun, herkes ayağını denk alsın; Afyonkarahisar, milletin bağımsızlık aşkını, mücadele ruhunu, direniş gücünü temsil eder.

Dün müstevlileri kovaladık, gerekirse, yeri gelirse, can feda olsun, yurdumuza dadanan düşman ve işbirlikçilerini bir kez daha ezer, bir kez daha yeneriz.



Afyonkarahisar buna hazır mı? **(Evet)**

Afyonkarahisar bu inançta mı? **(Evet)**

O zaman Kerkük'te, Telafer'de, Musul'da, Tuzhurmatu'da zillet içinde faaliyet gösteren rezillere sabır bitmiş, artık şafak sökmüştür.

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türk askerinin 216 günlük kahramanca mücadelesinden sonra Fırat Kalkanı Hareketi'nin ilk etabı tamamlanmıştır.

Türkiye; doğru politika, isabetli strateji, yerinde harekâtla önemli bir eşiği aşmıştır.

Kim ne söylerse söylesin, Fırat Kalkanı Harekatı başarılı olmuştur.

Bu kapsamda emperyalizmin tekerine çomak sokulmuştur.

İnşa edilmek istenen terör koridoru perdelenmiş, kesilmiştir.

Sınırlarımız güvenliğe alınmıştır.

Terör örgütleri geniş bir alandan sökülüp atılmıştır.

Cerablus'tan El Bab'a kadar Türkiye bölgeye mühür vurmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kutluyorum, Mehmetçiğin alnından öpüyorum.

Verdiğimiz 71 şehit Türk milletinin şeref ve varlık haklarını müdafaa etmiştir.

Vatan topraklarına sınır ötesinden ve mücavir alanlardan kaynaklanan saldırgan ve düşmanca müdahaleler engellenmiştir.



Şüphesiz tehdit sönmemiştir.

Tehlikeler geçmemiştir.

Riskler gerilememiştir.

Küresel güçlerin maşaları halen kan dökmektedir.

4 Nisan günü Gabar Dağı'nda 3 Mehmedimizi şehit eden, 5'ni de yaralayan hainler himaye altındadır.

Nitekim IŞİD, PYD-YPG, PKK hala faaldir.

PKK-YPG'nin Suriye'de 100 bin kişilik ordu kurmak için mücadele verdiği dillerde, medyanın manşetlerindedir.

Menbiç aklımızda, Rakka stratejik hedef kümesindedir ve böyle olmalıdır.

Terörizmi kullanan şer güçler Musul'da, Sincar'da devriye gezmektedir.

Türkiye'nin milli bekasına yönelik emellerde azalma yoktur.

Tam tersine artış ve yükseliş söz konusudur.

Geçtiğimiz günlerde, Esad'a ait savaş uçakları sınırlarımıza 65 km uzaklıkta bulunan İdlib'in Han Şeyhun ilçesine kimyasal silahla saldırmıştır.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil katledilmiş, yüzlerce masum yaralanmıştır.

Bu insanlık dışı cinayeti Afyonkarahisar'dan lanetliyorum.

Peki mazlumlar kimyasal bombalarla öldürülürken insanlık ne yapmaktadır?

Birleşmiş Milletler neyle oyalanmaktadır?

16 Nisan'da yapacağımız Referandumu bulandırmaya, baltalamaya, tercihleri etkilemeye, algıları yönetmeye kalkışan Avrupa ülkeleri neyle meşguldür?



Hani nerede insan hakları?

Hani nerede uluslararası hukukun ilke ve kuralları?

Esad katil ve insanlık düşmanıdır.

Bebeklere kıyan diktatördür, adi bir suçludur.

Cani Esad'ın meşruiyet ve ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır.

Çünkü Esad kana bulanmış, acımasız ve vahşi suçluya dönmüştür.

Bu sabaha karşı Doğu Akdeniz'den atılan 59 füzeyle Suriye'nin Şayrat Hava Üssü vurulmuştur.

Masumlara alçakça saldıran, bebeklere zehirli gaz fırlatan Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır.

İdlib'in Han Şeyhun ilçesine atılan kimyasal bombaları taşıyan uçak ve konuşlandıkları üs imha edilmiştir.

Esad'ın insanlık dışı saldırı ve katliamlarına verilen füzeli karşılık olumlu ve yerindedir.

Ve de Esad Suriye'nin geleceğinden sökülüp atılmalıdır.

Türkiye adaletin yanında yer almalıdır.

Türkiye sivil ve masum canlara kast eden katillerin tam karşı cephesinde durmalıdır.

Zulümle adalet bir arada olmayacaktır.

Zulmün olduğu yerde insanlık da bulunamayacaktır.

Gelişmelere dikkat ediniz, Türkiye her taraftan sarılmıştır.

Çevremiz vahşetin ambargosu altındadır.

Böyle bir durumda devleti sahipsiz bırakamazdık, bırakmadık.



Böylesi sıkıntılı ve ağır sorunlu dönemde hükümet etme sistemindeki kilitlenme ve tartışmalara katlanamazdık, katlanmadık.

Türk düşmanları karşımızdaydı.

Haçlı emelleri avımızdaydı.

Teslimiyetçiler pusudaydı.

Hıyanete ortak olanlar sinsi bir şekilde fırsat kolluyordu.

Manda ve himaye özlemi çekenler yeniden ayaklanmıştı.

Türkiye'nin işgal planları yapılıyordu.

15 Temmuz'da bunu bizzat yaşadık ve gördük.

Pes edeceğimiz düşünülüyordu.

Tamam diyeceğimiz sanılmıştı.

Geri çekileceğimiz kurgulanmıştı.

Bilmiyorlardı ki, Türk milleti dayatmaya gelmez, tehditler sökmez.

Merhum Şairimiz Mithat Cemal Kuntay ne demişti:

“Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş, sen alını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, tarih kendin yazıyorsan eserindir.”

Alnımız aktır, vicdanımız paktır, yükseklere layıktır.

Tarih ise şehit kanıyla yazılmıştır ve Türk milletinin eseridir.

Bu eserimizi çalmaya kalktılar.

Bu eserimizi kirletmeye çalıştılar.

Kiralık tuttıkları teröristlerle üzerimize geldiler.



Yeri geldi PKK'ya, yeri geldi İŞİD'e, yeri geldi YPG'ye, yeri geldi FETÖ'ye cinayet ve yıkım emri verdiler.

Kimler? Elbette Türkiye'ye düşman kesilen ülke ve güçler.
Bunlara karşı Türkiye'nin eli güçlü olmalıydı.

Bunlara karşı milli birlik ve dayanışma ruhu harekete geçmeliydi.

Özellikle 2007'den beri tartışmaların odağında bulunan hükümet etme sistemindeki düğüm çözülmeli, Türkiye fiili prangadan kurtulmalıydı.

Çünkü bu, 15 Temmuz'dan sonra mecburi hal almıştı.

Devlet elimizden gidebilirdi.

Vatan kaybedebilirdik.

Türkiye iç savaş ve parçalanmanın kayalıklarına çok sert carpabilirdi.

15 Temmuz'da projelendirilen buydu.

248 evladımız şehit oldu.

2 bin 193 evladımız ise yaralandı.

Türkiye çok vahim bir suikasta uğradı.

FETÖ, millete bomba attı.

Zalimler kudurmuş gibi Türkiye'yi kurşunladı.

TSK içine yuvalanmış bir avuç terörist; uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla milli kurum ve kuruluşları ateş altına aldı.

Ancak zor oyunu bozdu, Türk milleti hainleri, ederi bir dolar olan şerefsizleri hak ettikleri şekilde cezalandırdı.

Okunan her sela milli birliğin sedasıydı.



Tankın karşısına dikilen, silahların karşısına gözünü kırpmadan geçen her kardeşimiz Türkiye'nin korkusuz, mağlubiyeti imkansız neferi idi.

15 Temmuz'dan sonra sistem anlaşmazlıkları doğru olmayacaktı.

Devletin toplum sözleşmesinin yörüngesine çekilmesi şarttı.

Anayasayı hakim kılmak hepimizin göreviydi.

Bu itibarla 11 Ekim 2016 tarihinde tarihi bir çağrıda buldum.

Yeni darbe, kriz, darboğaz, kaos ihtimallerine karşı olmayı, diri olmayı, sistemsel açmazları düzeltmeyi önerdim.

Adalet ve Kalkınma Partisi bu seslenişimize kulak verdi.

Buluşup konuştuk.

Oturup anlaştık, 18 maddelik anayasa değişikliği paketinde mutabakata vardık.

Biz dağılan umutları toplamak için evet diyoruz.

Kuşatılmış becamızı güçlendirmek için evet diyoruz.

Kırılan hayalleri canlandırmak için evet diyoruz.

Yıkılan adaleti ayağa kaldırmak için evet diyoruz.

Peki, Afyonkarahisar ne diyor? **(Evet)**

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Cumhuriyet için evet mi? **(Evet)**

Milli beka için evet mi? **(Evet)**

Afyonkarahisar için evet mi? **(Evet)**



Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez.

Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye yeminliyiz.

Tahrip edilen güvenliğimizi korumaya yeminliyiz.

Zulümden hesap sormaya yeminliyiz.

Türkiye'yi yüzüstü bırakmamaya yeminliyiz.

Biz yemin ettik mi dönmeziz.

Bir yemin ettik mi geriye bakmayız.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin tercihi Türkiye'dir.

Türklüğün bekasını muhafaza için evet kararındayız.

Afyonkarahisarlı kardeşlerim tekrar soruyorum:

Türkiye Cumhuriyeti sizden bir duruş bekliyor, evet mi? **(Evet)**

Türk milleti sizden sağlam bir irade istiyor, evet mi? **(Evet)**

Güçlü devlet, mutlu millet için kararınız merak ediliyor, evet mi? **(Evet)**

Biz Türkiye için evet diyoruz, sizler de destek olacak mısınız? **(Evet)**

O zaman ben de diyorum ki, "Evet, Yine Evet, Bir Kez Daha Evet, Sonuna Kadar Devlet, Sonsuza Kadar Millet"

Muhterem Afyonkarahisarlılar,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Evet dedik diyeli hainler korkuyor, sınıyor, mum gibi eriyor.

Evet dedik diyeli millet düşmanları telaşla sağa sola kaçıyor.

Ama nafile, kaçamayacaklar, kurtulamayacaklar; mutlaka tuzakları yıkılacak, oyunları bozulacak.



Bizim için evet diyen kardeşlerim kadar hayır diyen kardeşlerimiz de değerlidir.

İnancım odur ki, hayır diyenler, kararsızlık geçirenler evete dönecek, Türkiye lehine tavır alacaklardır.

Kaldı ki beklentimiz de budur.

Fakat anlayamadığımız, bu CHP'nin milletimizden ne istediğidir.

Terör örgütlerinin kuyruğuna takılan, Türkiye muhaliflerinin dizlerine kapanan CHP, şimdi kalkmış evet tercihinde bulunan vatandaşlarımızı tehdit etmeye cüret etmiştir.

Herhalde HDP'nin aşısı tutmuştur.

Herhalde PYD-YPG, DHKPC'nin markaj ve presi sonuç vermiştir.

Mutlaka duyduunuz, bir CHP milletvekili diyor ki; *“diyelim ki evet çıktı, kimse heveslenmesin. Samsun'dan başlarız, İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz.”*

Laf etti balkabağı, koy tabağa ye sabaha. Söz konusu milletvekilinin tercümesi budur.

Bu CHP milletvekilinin önüne katıp kovaladıkları sanıyorum halen kaçıyor, şimdiye kadar denize döktükleri de muhtemelen yüzüyordur.

Bunlar ne zamandan beri kaçmaktan kovalamaya vakit bulmuşlardır?

Türk milleti öyle asildir ki, kaçanı kovalamaz, yıkılanı vurmaz.

Ancak CHP, Afyonkarahisar'a yabancı olduğu için bunu bilmez.

Demokratik tercihlere saldırmak yüzüzlük değil midir?



Utanmazlık değil midir?

Bu CHP denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuzdur.

Bu CHP, denizden geçeyim derken çayda boğulacak kadar fikirsiz ve kabiliyetsizdir.

Bu CHP, düştüğü denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmıştır.

Deniz dalgasız, gemi dümensiz, CHP yalansız olmaz, olamaz.

Göğe direk, denize kapak, CHP ve hayırsız ortaklarında da ahlak bulunamaz.

Bu kirli ağız, bu kinli bakış bozguncudur, fesat yuvasıdır.

Kılıçdaroğlu ve çevresinin eli ayaklarına dolaştıkça çeneleri düşmektedir.

Anlaşılan bunlar kafalarını denizle bozmuştur.

CHP'nin eski genel başkanı da hezeyan denizine yelken açayım derken rotadan sapmıştır.

Geçenlerde diyor ki; "hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz."

Bu çarpık ve çürük ifadenin neresini düzelteyim?

Neresinden tutalım?

Düşman kimdir, deniz nerededir?

Baykal ve zihniyeti evet diyen kardeşlerimizi ne zannetmektedir?

Biz denize bir kez düşman döktük.

95 yıl evvel bunun karar ve iradesi de Afyonkarahisar'dır.

Yunan General Trikopis ve işgalci askerlerini bir kez süpürdük.



Belen Tepe’de, Ekrem Tepe’de, Çiğil Tepe’de, Toklu Sivri-si’nde, Sincanlı Ovası’nda, Dumlupınar Meydanı’nda nelerin yaşandığını CHP lideri ve akıl hocaları okuyup araştırırsın, anlayıp öğrensin.

26 Ağustos 1922’de büyük taarruzumuz başladı.

Afyonkarahisar, Altıntaş, Dumlupınar arasında beş gün beş gece var oluşumuzun ateşle imtihanı verildi; CHP biliyor mu?

Zalim ve mağrur düşman ordusu akıllara dehşet verecek şekilde imha edildi, CHP hiç duydu mu?

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacıp bakınız bizlere nasıl seslenmişti; *“Diren, arkanı dönme sakın düşmana; düşmanı vur ya da vurularak öl orada.”*

İşte Türk milleti bunu yapmış ve de başarmış, zafere ulaşmıştı.

Yazık ki, CHP terör örgütleriyle düşe kalka kötürüm kalmış, milli gerçeklerden tamamen kopmuştur.

Hz. Mevlana diyor ki: *“Kimle gezdiğinizize, kimle arkadaşlık ettiğinizize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.”*

CHP HDP’yle fiskos yapa yapa, PKK’ya çiçek demetleri göndere göndere, FETÖ’yü aklamaya çalıştıkça direkt çöplüğe gittiğinin farkında değildir.

Niye, çünkü şuur kapalı, öldürücü zehir siyasi bedene nüfuz etmiştir.

CHP’nin, HDP’nin, FETÖ’nün, evet çıkması halinde bittik diyen PKK’nın, DHKP-C’nin, Türk düşmanlarınının 16 Nisan’da milli iradenin kazanında kaynayıp buharlaşacaklarını görüyorum.

Sizler de görüyor musunuz?



İşte korkuları bundandır.

Kaygıları bu yüzdendir.

Ama Afyonkarahisarlılar bunları da affetmeyecek, inşallah tokadı vurup alayını birden yıkıp geçecektir.

Buna var mısınız? **(Evet)**

Bunu yapacak mısınız? **(Evet)**

16 Nisan'da hükümet sistemi değişecek. Yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek.

Evet diyor musunuz?

Rejim değişikliği diyorlar, yalan.

Tek adamlık gelecek diyorlar, iftira.

Devletteki çift başlılık son buluyor, yürütme ve yasama esasen ve işlevsel yönden ayrılıyor.

Kuvvetler ayrılığı etkin ve güçlü hale geliyor.

Yasama yürütmeyi denetleyecek, kontrol mekanizmaları faal çalışacaktır.

Buna onay veriyor musunuz?

Yasama yetkisi münhasıran TBMM'de olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunla düzenlenen konularda çıkarılamayacak, TBMM'nin aynı konuda kanun yapması halinde hükümsüz kalacaktır.

Afyonkarahisar destekliyor mu?

Cumhurbaşkanı'nın filli ve hukuki sorumsuzluğu sona erecektir.

İlk kez Cumhurbaşkanı'na cezai ve siyasi sorumluluk getirilecektir.



Burası tamam mı?

Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyor, TBMM'nin temsil gücüne güç katıyoruz.

Seçilme yaşını 25'ten 18'e indiriyor, gençlerimizin önünü açıyor, onlara yanında olduğumuzu gösteriyoruz.

Yürütmeyi bizzat Afyonkarahisar seçecek, güvenoyunu da Afyonkarahisar verecek.

Yargının bağımsızlığının yanında tarafsız olması da sağlanacak.

Bunlara destek olacak mısınız? Söz mü?

Meclis'in feshi asla mümkün olmayacak.

Sizin seçtiğiniz milletvekilleri aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve bakanları denetleyecek.

Anlaştık mı, uzlaştık mı, sözleştik mi?

Cumhurbaşkanı ve bakanların Yüce Divan'a sevkleri kolaylaşacak.

Hakimler Savcılar Kurulu'nun çoğunluğunu TBMM atayacaktır.

Cumhurbaşkanı'nca seçilen Anayasa Mahkemesi üye sayısı azalacaktır.

Diyorum ki alayına birden evet; devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, 16 Nisan'da Afyonkarahisar için Evet.

Evet ülkemiz için sözdür, yemindir; vazgeçilmeyecektir.

Evet Türkiye Cumhuriyeti'dir, evet milli birliğin simgesidir.

Afyonkarahisarlı kardeşlerim soruyorum sizlere;

16 Nisan'da devlet için cevabınız ne olacak? **(Evet)**



Millet için kararınız ne olacak? **(Evet)**

Cumhuriyet için tavrınız ne olacak? **(Evet)**

Türkiye için duruşunuz ne olacak? **(Evet)**

Kaynağımız millet, kudretimiz devlet; irademiz evet, yine evet, bir kez daha evet.

Sözlerime son verirken, ilginizden, misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyor, hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.

Türkiye için evet, istiklal için evet, istikbal için evet; Ne Mutlu Türküm diyene sözünü yaşatmak için evet.

Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ANTALYA MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

8 NİSAN 2017



Muhterem Antalyalı Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.

Bir kez daha Antalya'da olmaktan, Antalyalı kardeşlerimle kucaklaşmaktan mutluyum, gururluyum.

Antalya heyecan denizi olmuş, Antalyalılar Kepez Miting alanına akmış.

Antalya çağlamış coşmuş burada toplanmış.

8 gün sonra yapılacak 16 Nisan Anayasa Referandumunu münasebetiyle sizlerle buluştuk, Antalyalı kardeşlerimin huzuruna çıktık.

Herkes konuştu, konuşuyor; bir de biz düşüncelerimizi açıklayalım istedik, Afyonkarahisar'dan sonra buraya koştuk.

Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde üstün çaba ve gayreti olan tüm teşkilat yöneticilerimize, tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

16 Nisan Anayasa Referandumunun barış, huzur ve güvenlik içinde geçmesini temenni ediyor, çıkacak sonucun milli dirilişe, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Değerli Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Öyle diyor büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib:

"Kara toprak, mavi su ile buluştu.

Binlerce çiçek gülerek açıldı."



Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, müşfik ve muazzez yüzüdür.

Fakat Antalya'nın pek çok sorunu vardır.

Ama bunların hepsi aşılmalıdır ve de aşılacaktır.

Güneş Antalya'dadır.

Kum Antalya'dadır.

Deniz Antalya'nın görkemidir.

Bu cennet tatil yöremiz elbette hak ettiği yer ve seviyelerin gerisindedir.

Antalya uzun süredir diken üstündedir.

24 Kasım 2015'de düşürülen Rus uçağı Antalya'yı kasıp kavurmuştur.

Turizm acente ve şirketleri dardadır.

Turizm darboğazda, oteller sancılıdır.

Sebze-meyve üreticilerimiz dertlidir.

Antalya'da sıkılan bir elin, mesela Rusya'da karşılığı vardır.

Antalya'da atılacak bir adımın Finlandiya'dan sesi duyulacaktır.

Veya Antalya'dan gösterilecek yakınlığın Danimarka'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan mutlaka cevabı görülecektir.

Antalya aynı zamanda kültür ve medeniyetlerin kesiştiği kavşak noktasıdır.

Antalyalı kardeşlerim, Türk milletinin değerlerini temsil ederken aynı zamanda da tanıtılmaktadır.

Güneşten daha sıcak kalbinizle, denizden daha derin yüreğinizle Antalya'yı geliştirip, daha yüksek zirvelere taşıma konusunda irade gösteriyorsunuz.



Bu bile başlı başına bir başarı öyküsüdür.

Antalya'ya yabancı olarak gelen, ama daha sonra buraya tutulan, burayı benimseyen ve sevgisiyle büyülenen yüzbinlerce turistin doğal bir Antalya gönüllüsü olduğu tartışmasızdır.

En iyi tanıtım sevgi, yakınlık ve ilgidir.

Sırf çevre ve doğa şartlarının güzelliğiyle de daha fazla yabancı ziyaretçinin gelmesi bir aşamadan sonra mümkün değildir.

Hizmetlerdeki kalite düzeyi, karşılıklı münasebetlerdeki nezaket ve diyaloglardaki saygı buranın sürdürülebilir bir cazibe merkezi olmasına büyük katkılar sağlayacaktır.

Bildiğiniz gibi, insan sevildiği, bilindiği ve bildiği yeri önceliğine almaktadır.

Bu bacasız sanayi olan turizmde de böyledir.

Bu itibarla daha çok turistin gelmesi, daha çok döviz girişi ve ülkemizin daha çok tanıtımı anlamına gelir ki, bunların önemi de şüphesiz çok fazladır.

Antalya'ya yurdumuzun dört bir yanından gelen kardeşlerimiz de böylelikle geçimlerini sağlayabilecekler, yuvalarını kurabilecekler ve kendi geleceklerinin yolunu çizebileceklerdir.

Buraya geçici olarak gelen herkes bu güzel ilimizin misafiridir.

Türk kültüründe misafirin el üstünde tutulduğu hepimizce bilinmektedir.

Bu nedenle turizmin gelişmesi, daha çok iş ve aş üretmesi doğa ve tesis güzellikleri olduğu kadar, insan davranış ve yaklaşımlarıyla doğru orantılıdır.



Antalyalı kardeşlerimin bunların farkında olduğunu biliyorum.

Ekonomik zorluklarınız birikiyor, üst üste yığılıyor; görüyorum.

Türkiye karşıtı çevrelerin aleyhe propagandalarını da yakinen takip ediyorum.

16 Nisan'dan rahatsız olan Avrupa ülkeleri Antalya'yı karama yarışındadır.

Almanya bir yandan, Hollanda diğer yandan turizme darbe vurmanın peşindedir.

Türkiye'yi güvensiz bir ülke gösterme çabalarına hız verdiler.

Antalya'nın imajını lekelemeye çalışıyorlar.

Rezervasyon iptalleri bunun en açık ispatıdır.

Çünkü Antalya'nın dostluk ve kardeşlik ikliminden ürüyorlar.

Çünkü Antalyalının irade ve duruşundan çekinip korkuyorlar.

Sanıyorlar ki teslim olacağız.

Sanıyorlar ki milli tez ve iddialarımızdan vazgeçeceğiz.

Ya da aman dileyip yalvar yakar peşlerine düşeceğiz.

Gelen gelir gelmeyen kendi bilir.

Fakat bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

Bu açık ve kesindir.

Ancak demokratik ve insani olmayan hiçbir muameleyi de Antalya sineye çekmez, hoş görmez, görmeyecektir.

Onursuz kazanç uğruna, onurluca kayıp Türk milletinin tarihi meziyet ve tercihidir.



Antalya aynı zamanda kardeşliğin şehridir.

Burada herkese aş, iş, ekmek, huzur dolu günler vardır.

Burada herkese hak ettiği, layık olduğu ilgi de vardır.

Ama hiç kimse Antalyalı kardeşlerimin sabrıyla oynamamalıdır.

Antalya'ya tuzak Türkiye'ye hançer sallamaktır.

Antalya'nın hakkına leke sürmek, göz koymak aynıysıyla ters tepecek, muhataplarını mahcup edecektir.

Antalya diz çökmez, tamah etmez.

El avuç açmaz, alttan almaz.

Antalya Türkiye'dir, Türk milletinin kalp atışıdır.

Ay yıldızlı al bayrak en iyi şekilde burada temsil edilmektedir.

Türk vatanın namusuna yan bakan, Antalya'da ancak nal toplar, Antalya'nın yanına yaklaşamaz.

Şimdi soruyorum sizlere;

Türkiye'nin büyümesine var mısınız? **(Evet)**

Milli yeminleri tutacak mısınız? **(Evet)**

Milli ülküleri savunacak mısınız? **(Evet)**

Sizler evet dedikçe, zalimlerin uykusu kaçıyor.

Sizler evet dedikçe, Türkiye düşmanlarının akılları karışıyor.

Sizler evet dedikçe, Türk milletine kefen biçenlerin gözleri kararıyor.

Denizde kum, düşmanda kumpas bitmez.

Su uyursa da, düşman uyumaz.

Ancak bunların gücü Antalya'ya yetmez, yetmeyecektir.



Bir kez daha soruyorum:

16 Nisan gelip çatığında:

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Cumhuriyet için evet mi? **(Evet)**

Türklüğün bekası için evet mi? **(Evet)**

Evet, dost kapısıdır, adam olana açılır.

Evet, lord planlarının kapanıdır, alçakları boğar.

Evet, dirilişimizin manevi kalkanıdır, imhamızı isteyenleri ardına bakmadan kovalar.

Bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilmez.

Yemin dönülmek için verilir.

Yemin çiğnememek için edilir.

Anlayış ve kabulümüz budur.

Karakter zafiyeti taşıyanların bu işe kafası yatmaz.

Yemin adalettir, milli bekadır, omurgalı duruştur.

Yemin haktır, milletin haysiyetidir, Türk tarihinin sesidir.

Yemin Türkiye'dir, yemin Türk milletidir, yemin Antalya'dır.

Saygıdeğer Antalyalılar,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye'ye karşı devamlı körüklenen nefret salgını tehlikeli boyuttadır.

Avrupa tetiktedir.

ABD teyakkuzdadır.



Sınırlarımızın hemen dibinde küresel ve bölgesel şiddet sahnededir.

İnsanlık gerilemekte, iblisin tuzakları genişlemektedir.

Adalet dipte, ahlak ayaklar altındadır.

Cellatlık meslek, canilik mektep haline gelmiştir.

Terör örgütleri efendilerinin emrini yerine getirmek suretiyle kan dökmektedir.

Türkmenler katledilmektedir.

Haritalarla oynanmaktadır.

Komşu ülkeler etnik ve mezhep felaketine sürüklenmektedir.

Suriye’de çocuklar, masum canlar kimyasal bombalarla hayatlarını kaybetmektedir.

Ancak küresel vicdan havaya uçmuştur.

Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü tartışmalı durumdadır.

Kürdistanı kuracağız, referandum yapıp Kerkük’ü kendimize bağlayacağız diyen Barzani çetesi provokasyonlarını ahlaksızca sürdürmektedir.

Herkes bilsin ki, Irak Türkmenleri bir ve beraberdir.

Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi’nin etrafında kenetlenmiştir.

Ve de Türkiye, Türk milleti sonuna kadar soydaşlarının yanındadır.

Türkmeneli’ndeki cinayetlerin hesabını soracak kutlu bir irade vardır.

Kerkük’teki Türkmen varlığına tahammül edemeyen hıyanete dökülen tertemiz şehit kanlarının damla damla bedelini ödetecek yüksek ve yüce bir ruh vardır.



İrade de, ruh da tek millette toplanmıştır ve adı da Türk milletidir.

Türkiye tek ses, tek nefestir.

Kesinlikle terör ve bölücülük devletleşemeyecek, buna izin verilmeyecektir.

Sevr'de yapamadılar, yine başaramayacaklar.

Dün denediler olmadı, yine ulaşamayacaklar.

Kompo kırılacak, failleri cezasız bırakılmayacaktır.

Soruyorum:

Soydaşlarımıza sahip çıkmaya hazır mısınız? **(Evet)**

Bir ve aynı safta mıyız? **(Evet)**

Türkmeneli için evet mi? **(Evet)**

Gök bayrak için evet mi? **(Evet)**

216 gün boyunca sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtıyla destan yazan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önüne geçilmeye, Türkiye sabote edilmeye çalışılmaktadır.

Suriye yanıp yıkılırken, mazlumlar denizlerde balıklara yem olurken insanlık uyuşmuş gibi ölüm ve faciaları izlemektedir.

Bu reva değildir.

Bu doğru değildir.

İnsani hiç değildir.

Hedefte Türkiye vardır.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü risk altındadır.

Bekamız tehdit çıkmazındadır.



Yedi düvelin gözü üzerimizdedir.

Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir.

Her yolu deniyorlar.

Her vasıtayı kullanıyorlar.

Her yolu mubah sayıyorlar.

Maksat Türkiye'yi bölmektir.

Maksat milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır.

Hain terör örgütü PKK'yı bunun için besleyip destekliyorlar.

YPG'yi silahlandırıp önünü açmaları da bu yüzdendir.

Bir de yıllarca sinsice devlete ve toplumsal hayatın hücrelerine kadar giren FETÖ'nün arkasında durmaları boşuna değildir.

15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştı.

Milletimize kast edildi.

Türkiye çembere alındı.

Zalimler karadan, havadan, denizden ülkemizi kuşattı.

Hain kalkışma sonucunda 248 vatan evladı maalesef şehit edildi.

2 bin 193 kardeşimiz yaralandı.

Huzurlarınızda tüm şehitlerimize Rabbim'den rahmet diliyorum.

Niyazım odur ki, kim bu millete tuzak kuruyorsa kahrolsun.

Layığı neyse onu bulsun.



Cezası neyse onu çeksin.

Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'den dolayı gözaltına alınmıştır.

Halen 47 bin 155 kişi tutukludur.

10 bin 732 polis, 7 bin 463 asker, 168 general, 2 bin 575 hakim ve savcı, 208 mülki amir ve toplam 26 bin 177 sivil şu anda cezaevindedir.

Karşımızdaki tablo dehşet vericidir.

Türkiye hiç böyle bir vakaya şahit olmamıştır.

Suçu günahı olmayanlara diyecek bir şey yoktur.

Hakkı yenmiş çıkarsa, hakkı gasp edilmiş varsa, bunları Türk adaletinin düzeltmesi kaçınılmaz bir ihtiyaç ve zarurettir.

Ancak kim ki, FETÖ'yle irtibat ve iltisakı varsa; kimin fiyatı bir dolar ediyorsa, kimler Bylockla haberleşip Türkiye'ye kast etmeye kalkışmışsa yedikleri içtikleri burunlarından fitil fitil getirilmelidir.

Bu milletin ekmeği kursaklarından geçenlerin ilk fırsatta dönüp düşmanca saldırıları asla unutulmamalı, başışlanmalıdır.

Eğer istenen idamsa biz varız.

16 Nisan'dan sonra derhal ve süratle idam cezasıyla ilgili yasal ve anayasal düzenlemeyi yapmaya ön şartsız hazırız.

Antalya idama evet diyor mu? **(Evet)**

İdamın geri gelmesine destek veriyor musunuz? **(Evet)**

O halde iş bitmiş, karar verilmiş demektir.

Bize düşen Antalya'nın talep ve sesini duymak, gereğini de seve seve yapmaktır.



Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik.

15 Temmuz'dan sonra hükümet etme sistemiyle ilgili kutuplaşmanın devamına rıza gösteremezdik.

2007'den itibaren gündeme yerleşen, 10 Ağustos 2014'deki Cumhurbaşkanı seçimiyle kök salan, 15 Temmuz'dan sonra ertelenemez boyut kazanan sistem tartışmalarını bitirmek durumundaydık.

Çünkü devleti güçlendirmek ve anayasal eksene çekmek mecburiyeti vardı.

Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik.

Muhtemel darbe hazırlıklarını kaynağında kurutmalıydık.

Henüz normalleşme sağlanamamıştır.

Henüz tehlike geçmiş sayılamayacaktır.

Bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri durmalıyız.

Biz bunu söyledik, bunu savunduk.

Mutlaka hükümet etme sistemiyle ilgili anlaşmazlık ve çekişmeyi bertaraf ederek bu bahsi acilen kapatmalıydık.

Vakit kaybına tahammül yoktu.

Oyalanmak ülkemizin aleyhine olacaktı.

Oysaki bu ülke için yeminimiz vardı, vazgeçilmeyecekti.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek devletteki çift başlılığı giderelim istedik.



Kriz ve kaosa karşı elbirliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı tavsiye ve teklif ettik.

Zaten fiilen uygulanan bir hükümet etme sistemine hukuki bir boyut kazandıralım dedik.

Hareket noktamız, asıl gerekçemiz şüphesiz ki devlet ve millet bekasıydı.

Bu kapsamda AKP'yle 18 maddelik bir anayasa değişikliği reform paketi üstünde anlaştık, mutabık kaldık.

Şimdi söz sırası 16 Nisan'da sizde.

Karar sizin elinizde.

CHP, HDP, PKK, DHKP-C, YPG, Haçlı kafilesi 16 Nisan'da milli irade aleyhine kara kampanyayı çoktan başlatmışlardır.

Kılıçdaroğlu sabah akşam 16 Nisan'ı karalamakla uğraşmaktadır.

Ama aynı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden her nedense bahsetmemektedir.

Bahsetse de, tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi kontrollü darbe demektedir.

Ne demek kontrollü darbe?

Bu rezil değerlendirme nereden çıktı?

15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, kasten ve kontrolsüzce yapılmış çarpıtmadır.

Anlayamadığımız, Pensilvanya'dan CHP'ye mesajların nasıl ulaştığı, Mustafa Kemal'in partisinin nasıl ikna olduğudur.

Bylock mu devrede, özel ulaklar mı faaliyettedir?

Kılıçdaroğlu ve sufle aldığı karanlık çevre ve ülkeler 15 Temmuz'un FETÖ darbe teşebbüsü olduğunu ne zaman göreceklidir?



CHP lideri elimde belge var diyor.

O zaman belgeleri niye açıklamıyorsun, niye milletimizle paylaşmıyorsun?

Neyi bekliyorsun, hangi fırsat ve zemini kolluyorsun?

Kontrollü darbe demek kontrolsüz hezeyan ve gafilliktir.

Türk milletini ahmak yerine koymaya, aklıyla alay etmeye, 15 Temmuz'daki dehşet istila operasyonunu örtmeye Kılıçdaroğlu ve gizli gizli mesajlaştığı FETÖ'nün kanlı teröristleri başaramayacaktır.

15 Temmuz'la FETÖ darbesi kalkışmasına ABD ikna olmuş değildir, niyeti de yoktur.

Avrupa ise hiç inanmamaktadır. Çünkü parmak izi vardır.

Mesela İngiltere parlamentosunda olduğu gibi, küresel zeminde hazırlanan siyasi rapor ve incelemeler FETÖ'yü aklamaya yöneliktir.

Alayı bir olmuş, aynı sıraya girmiş, FETÖ'nün avukatlığına soyunmuşlardır.

Adil Öksüz isimli hainin nerede saklandığı, nereye sığıştığı henüz aydınlığa çıkmamıştır.

FETÖ'nün adeta kurduğu fan kulübüne CHP'nin dahil olması hakikaten zillettir, hezimettir.

Karpuz kabuğunu görmeden denize girmeyenler toplaşmış Türkiye'nin tez ve kanıtlarını çürütmekle vakit geçiriyorlar.

Kılıçdaroğlu FETÖ'nün değirmenine su taşıyor, ama kendi vicdan ve kararındaki sızıntı ve çatlağı görmüyor, göremiyor.

FETÖ, sanki CHP'ye virüs bulaştırmış, çekim alanına sabitlenmiş, iradesine kelepçeyi vurmuş.



Görüyoruz ki, çan çan ötenler FETÖ'nün yanında hizalanmış.

Tenha köşelerde terör örgütleriyle ağız ağıza konuşanların, bu FETÖ hayranlığı hayra alamet değildir.

Varsın CHP, eli kanlı aydınlıklar FETÖ'yle bir olsun, bize Antalya yetecektir.

Varsın CHP, HDP, PKK yan yana dursun, bize Türk milletinin sevdası kafi gelecektir.

Dün Afyonkarahisar'da şöyle konuşmuştum:

Hz. Mevlana diyor ki: *“Kimle gezdiğinizize, kimle arkadaşlık ettiğinizize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.”*

CHP çöplüğe gittiğinin farkında değildir.

Hayır diyorlar, evet diyenleri de denize dökmekten bahsediyorlar.

Şu utanmazlığa bakar mısınız?

Şu hazımsızlığa, despotluğa, düşmanca bakışa dikkat eder misiniz?

CHP ve hayırsız koronun ne dediğinin, nasıl davrandığının millet nezdinde bir anlamı yoktur.

Biz her vatandaşımızın görüş ve seçimine saygılıyız.

Ancak gelin oyunu bozalım, 16 Nisan'da evet diyelim.

Gelin bekamıza sahip çıkalım 16 Nisan'da evet mührünü vuralım.

Evet diyeceğiz, yargının tarafsızlığını sağlayacağız.

Evet diyeceğiz, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaracağız.

Evet diyeceğiz, milletvekilliği seçilme yaşını 25'den 18'e çekeceğiz.



Antalyalı kardeşlerim, bunlara tamam diyor musunuz?

Evet diyeceğiz, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerini beş yılda bir aynı günde yapacağız.

Evet diyeceğiz, TBMM'nin daha güçlendirip, sadece milletvekillerinin kanun teklifi vermeleri sağlayacağız.

Evet diyeceğiz, TBMM'nin denetim fonksiyonlarını koruyup etkinleştireceğiz.

Evet diyeceğiz, Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini getireceğiz.

Evet diyeceğiz, yasama-yürütme-yargı arasına kalın çizgiler çekip kuvvetler ayrımını olması gerektiği yere taşıyacağız.

Evet diyeceğiz, Cumhurbaşkanı'na ilk defa cezai sorumluluk getireceğiz.

Evet diyeceğiz, yürütmeyi hızlandırıp tek elde toplayacağız.

Evet diyeceğiz, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sayısını 22'den 13'e, Anayasa Mahkemesi'nin sayısını 17'den 15'e indireceğiz.

Askeri mahkemeleri kaldırıyoruz, sıkıyönetime son veriyoruz.

Antalyalı kardeşlerim bunları destekliyor musunuz?

Devletin bekası için evet.

Türkiye'nin varlığı için evet.

Antalyalı kardeşlerim, soruyorum sizlere;

16 Nisan'da devlet için cevabınız ne olacak? **(Evet)**

Millet için kararınız ne olacak? **(Evet)**

Cumhuriyet için tavrınız ne olacak? **(Evet)**



Türkiye için duruşunuz ne olacak? **(Evet)**

Evet iradeniz yolumuzu aydınlatacaktır.

Evet mesajınız Türkiye'ye kuvvet kazandıracaktır.

Antalya'dan yükselen bu evetler dalga dalga yayılacaktır.

Evet diyor, cesaretimizi tarihimizden alıyoruz.

Evet diyor, gücümüzü milletimizden alıyoruz.

Evet diyor, ilhamımızı ecdadımızdan alıyoruz.

Evet diyor, Türkiye düşmanlarının şer cephesini kırıp aşıyoruz.

Aziz milletimden ve Antalyalı kardeşlerimden ricam, 16 Nisan'da mutlaka sandığa gidiniz, oyunuzu kullanınız.

27 Mart-9 Nisan arasında gurbetteki gönül ve kültür elçilerimiz de oylarını kullanacaklardır ve süreç devam etmektedir.

Unutmayın, her evet bekamızın hisarlarına koyulmuş bir tuğla olup bizim için yemindir.

“Devlet İçin Evet, Millet İçin Evet, Cumhuriyet İçin Evet, Türklüğün Bekası İçin Evet, Türkiye İçin Evet”

“Evet, Yine Evet, Bir Kez Daha Evet, Sonuna Kadar Devlet, Sonsuza Kadar Millet”

Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Dilerim ki, hüzneleriniz kumsaldaki ayak izleri kadar hafif ve geçici, sağlık, mutluluk ve başarılarınız okyanuslar kadar derin olsun.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İSTANBUL MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

9 NİSAN 2017



Sevdamızın şehri İstanbul, yine güzellik saçyorsun.
Tarihimizin şehremini İstanbul, yine ufkumuzu açyorsun.
Ülkülerimizin sancağı ey İstanbul, yine ruhumuzu aydınlatıyorsun.

Selam size Büyük Hakanımız Fatih'in torunları,
Selam size istikbalin korkusuz yüzleri,
Selam size istiklalin cesur yürekleri,
Selam size Türk vatanının sönmeyecek meşaleleri,
Selam size destan destan büyümüş kahramanlar nesli,
Selam size Türkiye'nin onurlu neferleri, Selamun Aleyküm Türk milleti.

Hepinize sevgi ve saygı saygılarımı sunuyorum.

Bu muhteşem toplantımıza katılan her kardeşimi, her dava arkadaşımı, milletimin her evladını hasretle, muhabbetle kucaklıyorum.

İstanbul demek Türk tarihi demektir.

İstanbul demek medeniyetimizin talihi demektir.

Tam bir hafta sonra yapılacak 16 Nisan Anayasa Referandumu çerçevesinde sizlerle konuşmak, görüşmek, dertleşmek istedik.

Bu maksatla Yenikapı'da toplandık.

7 Ağustos Yenikapı ruhunu tekrar canlandırmayı hedefledik.

İstanbul'suz olmaz, olamaz; buna inandık.

Bu açık hava toplantımızın düzenlenmesinde üstün bir gayret gösteren, emek harcayan İstanbul İl Teşkilatımıza ve



bütün dava arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

16 Nisan Referandumunun milli uyanışımıza, milli huzur ve kucaklaşmamıza vesile olmasını, Türkiye'nin kamburlarından kurtulması için bir milat oluşturmasını Allah'tan niyaz ve temenni ediyorum.

Ve diyorum ki, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Ulaşacak özlemlerimiz vardır.

Gerçekleştireceğimiz hayallerimiz vardır.

Mutlaka varacağımız yüksek ülkülerimiz vardır.

Beraber olursak başarırız.

Ayrı ayrı değil, birlikte durursak sonuç alırız.

Yalnızlık Allah'a mahsustur, bir ve biz olmalıyız.

Dağılmanızı gözleyenlere fırsat veremeyiz.

Bölünmemizi dileyenlere göz yumamayız.

Bekamızı yıkmaya çalışanlara tepkisiz kalamayız.

Çünkü bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez.

Türk milleti için yapacaklarımız var, ihmal edilmez.

Türkiye için iddialarımız var, ertelenemez.

Yemin tutulmak içindir.

Yemin bağlanmak içindir.

Biz yemin ettik mi, unutmayız.

Bir yemin ettik mi, aklımızdan çıkarmayız.



Yemin edince yenilgileri sileriz.

Yemin içince bozguncuları silkeleriz.

Türklük yeminimizdir.

Kardeşlik yeminimizdir.

Milli beka yeminimizdir.

Bağımsızlık yeminimizdir.

Yeminimizden dönmeyiz.

Yeminimizi çiğnemeyiz.

Döndürmeye, çiğnemeye veya çiğnetmeye kalkışanları da yıkar, olmadı biçer, daha olmadı aşar geçeriz.

Şimdi İstanbul'a soruyorum, öyle bir cevap veriniz ki, sizin Bizans'ı zelzele gibi sallayan ecdadımızın durumu olsun, her taraftan duyulsun:

Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez diyoruz, yanımızda mısınız? **(Evet)**

Milli yemin ve ülkülerin sancağından tutacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'nin safında mısınız? **(Evet)**

Zalimlerin karşısında mısınız? **(Evet)**

Hangi çılgın bu evetlere kafa tutabilecek?

Hangi kudurmuş bu evetlere rağmen tuzak kurabilecek?

Hangi zulüm ve zillet taraftarları bu evetlerden sonra İstanbul'a yan bakabilecek?

Evet diyorsunuz, zaafa sur çekiyorsunuz.

Evet diyorsunuz, zillete dur, zafere buyur ediyorsunuz.

Evet diyorsunuz, zedelenmiş bekamıza güç açılıyorsunuz.



Evet diyorsunuz, zayıf düşmüş milli bünyeye şuur katıyorsunuz.

Yine soruyorum:

Devlet için evet mi? **(Evet)**

Millet için evet mi? **(Evet)**

Cumhuriyet için evet mi? **(Evet)**

Türkiye için evet mi? **(Evet)**

Evet demek, bir adım önde olmaktır.

Evet demek, varım, ayaktaım, yenilmedim mesajıdır.

Evet demek, birim, diriyim, iriyim beyanıdır.

İstanbul'a yakışanı yapıyorsunuz.

İstanbul'un tercihini seslendiriyorsunuz.

Elazığ'a gittik evet dediler.

Bursa'ya gittik evet dediler.

Kayseri'ye gittik evet dediler.

Erzurum'a gittik evet dediler.

Sakarya'ya gittik evet dediler.

Ordu'ya gittik evet dediler.

Afyonkarahisar'a gittik evet dediler.

Dün de Antalya'daydık evet iradesini dillendirdiler.

Milletimle gurur duyuyorum.

Sizlerle iftihar ediyorum.

Bütün vatandaşlarımızla övünüyorum.

Evet iradesini her duyduğumda Türkiye'nin önünün açıldığını görüyorum.



Şimdi İstanbul evet diye çağlıyor, evet diye coşuyor.

Bu arada MHP nerede diye soran bazı aymazlar da görü-
lüyor.

MHP ne yapıyor diye soruşturan bazı ahlaksızlar ortalıkta
geziyor.

Gazete köşelerinde kirli kalemleriyle iftira atıyorlar.

Ekranlardan zehir gibi hezeyan saçıyorlar.

Bre hayâsızlar, bre hayırsızlar, Milliyetçi Hareket Partisi
milletiyle içiçe, meydanlarda, salonlarda, Anadolu'nun bağ-
rında, hala anlamıyor musunuz?

Milliyetçi Hareket Partisi Müslüman Türk milletinin oldu-
ğu her zeminde, her köşede, hala kabullenmiyor musunuz?

Bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor,
akılları var almıyor.

Çünkü üç maymunu oynuyorlar, tezvirat tekeri, nifak dü-
meni çevirmekle oyalanıyorlar.

En iyi yaptıkları çarpıtmak.

Meslekleri karıştırmak.

Meseleleri saptırmak.

Amaçları tertemiz suyu bulandırmak.

Biz bunlara rağmen yolumuza devam ediyoruz.

Bunlara aldırış etmeden yeminlerimizin gereğini yapıyoruz.

Vatana evet diyoruz, ödleri patlıyor.

Bayrağa evet diyoruz, öcü görmüş gibi parlıyorlar.

Mukaddesatımıza evet diyor, mukadderatımıza sahip çı-
kıyoruz, öğütülmüş buğday başakları gibi dağılıyorlar.



Şimdi siz söyleyiniz, bunların alayını birden korkudan tir tir titretiniz:

16 Nisan'a hazır mısınız? **(Evet)**

Sandıkta gücünüzü gösterecek misiniz? **(Evet)**

Türklüğün bekası için evet diyecek misiniz? **(Evet)**

İstanbul için evet kararını verecek misiniz? **(Evet)**

Bu evetlerle kim başa çıkabilir?

Bu evetlere hangi çıldırmaş kafa tutabilir?

Bu evetlere hangi melun emel kara çalabilir?

Siz evet diyorsanız, aynen size katılıyor ve inanmışlıkla belirtiyorum ki:

“Devlet İçin Evet, Millet İçin Evet, Cumhuriyet İçin Evet, Türklüğün Bekası İçin Evet, Türkiye İçin Evet”

Değerli İstanbullu Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Aylardır anayasa tartışmaları gündemdedir.

Elbette bunun bir mahsuru yoktur.

Demokrasi hayatımız canlanmış, tartışma kültürü güçlenmiştir.

Aylardır bizim tercih ve irademiz eleştirilmekte, yerilmektedir.

Fakat burası sorunludur, zira karşımızdaki koro iyi niyetli değildir.

Niye anayasa değişikliğinin içinde olmuşuz.

Niçin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek vermişiz.



Neden sistem deęişikliği konusunu ısıtıp gündeme getirmişiz.

Yattılar kalktılar bunu konuřtular.

Döndüler dolařtılar bunu seslendirdiler.

7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra koalisyon kurulmadı, suçlandık.

Milli yeminlerimizi yok sayarak CHP-HDP'nin yanında durmamız projelendirildi, tutmayınca saldırıya uğradık.

İstek ve irademiz dışında koalisyon kurulmadı, retçi olduk.

Ülkemiz 1 Kasım'da seçime gitti, sorumlu görüldük.

Seçim hükümetinde PKK'yla olamayız dedik, korkak gösterildik.

1 Kasım'dan sonra MHP'ye FETÖ bağlantılı saldırı başladı, Pensilvanya hücreleri hareketlendi, kriptolar kanlandı, canlandı; taviz vermedik, kurultaydan kaçmakla eleştirildik.

Bekamız çok ciddi risk altında, fiili sistem çözülmeli dedik, evetçi olmakla mimlendik.

Türkiye'ye destek verdik, milli duruş gösterdik; yedek lastik, baston, can simidi, vagon olarak alçakça itham edildik.

Geçmişte Türk milleti için itiraz ettiğimizde saldırıya uğradık.

Bugün evet diyoruz, yine aynısı yaşıyoruz.

Bizi anlamayanlar, anlamak istemeyenler paslı ve bayağı namlularına fitne mermilerini sürerek kontrolsüzce ateşliyorlar.

Zannediyorlar ki, pes edeceğiz.

Zannediyorlar ki, pert olacağız.

Biliniz ki, bileğimizi bükemezler.



Biliniz ki, bize diř geiremezler.

Bu lke iin vazgeilmeyecek yeminlerimiz olduėunu ya gremiyorlar, ya da grmek istemiyorlar.

Evet, biz Trkiye’de fiili bir amaz olduėunu aıkladık.

zellikle 15 Temmuz’dan sonra bunun tamir ve telafisi-
nin acil olduėunu syledik.

Devlet anayasal yrngeden ıkmıřtı.

Fiilen uygulanan hkmet etme sisteminin anayasada bir
karřılıėı yoktu.

Trkiye kr total gidemezdi.

Dře kalka yol alamazdık.

Dz duvara tırmanamazdık.

uvallayabilirdik.

kebilirdik.

zlebilirdik.

Ortadan ikiye atlayabilirdik.

Byk Trk dřnr Yusuf Has Hacib der ki:

“İki Őeyden ibarettir ilin baėı, kilidi

Biri sakınmaktır, biri tre, ilin kk.”

Ne olursa olsun ilimizi, yani yurdumuzu sakınmak, yani
korumak zorundaydık.

Bedelini demeyi peřinen gze alarak treyi, yani hukuk
ve anayasayı hakim kılmalıydık.

nk devlet demek, hukuk demektir.

Devlet tredir, tre devlettir.



Bu yalın gerçeği 15 Temmuz'dan sonra gördük mü?

Bu ihtiyacı 15 Temmuz'dan sonra şiddetle duyduk mu?

Elbette evet, her zaman millet, her şartta devlet dedik, irade gösterdik.

Siz de evet diyor musunuz?

Hatırlarsanız, hükümet etme sistemiyle ilgili karmaşa 2007'de başlamıştı.

TBMM'ne Cumhurbaşkanı seçtirmemek için her yol ve silahlı kullanan kaos çetesi kısa bir zafer turundan sonra hezimetle uğramıştı.

Kılıçdaroğlu'nun selefi epey uğraşmış, beyhude yere çırpınmıştı.

Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğim diyen var ya, kendisi sandığın dehlizinde kaybolup gitmişti.

Nitekim 21 Ekim 2007 Referandumuyla Türk milleti Cumhurbaşkanı'nı bizzat ben seçeceğim demişti.

Burası tamam mı?

Buraya kadar hemfikir miyiz?

367 toplantı yeter sayısı icat eden kokuşmuşlar Türkiye'yi köşeye sıkıştıracaklarını sanmışlardı.

Ama kendileri milli irade tarafından süpürülüp atılmıştı.

16 Nisan'ın meşruiyetini sorgulayan emekli savcı, o yıllarda revaçta ve bugünkü hayırcıların **gözdesiydi**.

Bu gafil her taşın altından başını çıkardı, her fırsatta TBMM'nin önüne taş koymaya kalktı.

Dün yapamadı, Allah'ın izniyle yine başaramayacak.



Ne var ki sel gitti kum kaldı, bunlar yine karanlık kampanyalarına tekrardan daldı.

10 Ağustos 2014'de ilk kez halk tarafından Cumhurbaşkanını seçilince sistem kilitlendi.

Devlet yönetimi zora girdi.

Hepsinden mühimi de, 15 Temmuz'da bir felaket yaşadık.

FETÖ darbe teşebbüsünden son anda kurtulduk.

İşgalden son anda yakayı kurtardık.

Tekfur artıkları, Bizans yavaşmaları, haçlı devşirmeleri 15 Temmuz'da şanslarını bir kez daha denediler.

Çok şükür fiyatı bir dolar olan namussuzlar baltayı sadece taşa değil, kendi kafalarına da vurdular.

Türk milleti bayrağının altında toplandı, ihanete göğüs gerdi.

Milli ruh ayağa kalktı, işgali def etti, işgalcileri kepezeye çevirdi.

PKK'sından FETÖ'süne, İŞİD'inden DHKP-C'sine varınca kadar çok sayıda terör örgütü ülkemizi hedef almıştır.

Bunu görüyor, bunu biliyor, bunu yaşıyoruz.

İsimlerin farklılığı kimseyi aldatmasın.

Bu terör örgütlerinin hepsinin amacı ortaktır, patronları aynıdır, destekleyicileri birdir.

Hesap, bin yılda vatanlaştırdığımız ve beraberce yaşadığımız bu topraklardaki varlığımızı sonlandırmaktır.

1071'de Malazgirt'te açtığımız tertemiz sayfa karanlık çevrelerin hala korkulu rüyasıdır.

Türk milletinin yaşama iradesi elinden alınmak istenmektedir.



Dün denediler başaramadılar, bugünse terör belasıyla bizleri yıldırabileceklerini düşünüyorlar.

Yolumuzdan sapacağımızı, beraberliğimizden tavizler koparacaklarını sanıyorlar.

Allah'ın izniyle istediklerini alamayacaklar, yine amaçlarına ulaşamayacaklar.

Gücümüzün kaynağı Türk milletidir.

Güvencemiz İstanbul'un muhteşem duruşudur.

Soruyorum:

Devlete kol kanat gelecek misiniz? **(Evet)**

Vatana destek olacak mısınız? **(Evet)**

Al bayrağımızı hak ettiği zirveye taşıyacak mısınız? **(Evet)**

Bebek katiline sahip olmak için hayır diyen Kandil cinayet örgütü, bu evetleri duyduktan sonra sahiden bittik diyor, mağaralarının mezar olacağını görüyordur.

16 Nisan'da yüzde 100 evet çıksa da meşruiyeti yoktur diyen, CHP'nin kayığına binip MHP'nin kıyılarına ok atan, demir parmaklıklardan tutup çamur siyasetine yatan tükenmiş siyaset kaçkınlarına uyku bile artık haramdır.

Dünya üzerinde bunlara rahat ve huzur kalmamıştır.

Sonları gelmiş, işleri bitmiş, fitnelerinde boğulma vakti yaklaşmıştır.

Bir CHP milletvekili, evet diyenleri İzmir'e kadar kovalayıp denize dökmekten bahsetse de, bunların alayı 16 Nisan'a kadar kabus görecekler, sonunda sandığın dibine çakılacaklardır.

Kaçacak tek yerleri ya Kandil, ya da Pensilvanya'dır.



Durmasın CHP hayır desin, susmasın PKK aman bittik diye hayır türküsü söylesin.

Eli kanlı aydınlıkçılar hayır mayası çalmaya, FETÖ'cü hanler hayırı savunmaya, DHKP-C, Avrupa ülkeleri hayır propagandasına devam etsinler.

Şunun şurasında 16 Nisan'a bir hafta vardır.

Milli hesap bir hafta sonra görülecektir.

İstanbul bir hafta sonra demokrasi hazımsızlarına dersini verecektir.

Siz söyleyiniz:

Buna hazır mısınız? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Kaçanları tutup, kovalamacaya merak salanları harman gibi savuracak mısınız? **(Evet)**

Siz evet diyorsanız, bu defter dürülmüş, sayfa kapanmıştır.

Ben de diyorum ki; "Evet, Yine Evet, Bir Kez Daha Evet, Sonuna Kadar Devlet, Sonsuza Kadar Millet"

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

15 Temmuz bir milattır.

Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Başı Pensilvanya'da, kuyruğu devletimizin kılcal damarlarında bulunan teröristler, hücrelerinden çıkıp darbe teşebbüsünde bulundular.

Türk milletine yüzyıllardır dış bileyen emperyalistler 15 Temmuz'da tekrar hücumu geçtiler.



Vatanımızın, milletimizin, devletimizin varlığına kast eden kanlı bir girişimin işaret fişğini yaktılar.

15 Temmuz'da hoca kılığına giren insanlık müsveddesi Türk milletine ateş emri verdi.

15 Temmuz'da Gazi Meclisimiz bombaların hedefi oldu.

FETÖ'cüler el koydukları tankları milletimizin üzerine sürdüler.

Polis ve asker kılığına giren katiller vatan evlatlarını şehit ettiler.

15 Temmuz'da mili birliğimizi hedef aldılar.

Devletimizin diz çökmesini amaçladılar.

Milletimizin iradesine ipotek koymak istediler.

Kanlı bir iç savaş çıkarmayı denediler.

Sizler destansı bir mücadeleyle tüm dünyaya sadece demokrasi değil, aynı zamanda cesaret, irade ve insanlık dersi verdiniz.

Milletimiz göğsünü hiç düşünmeden mütecaviz akına si-per etti.

Kurşunlara gözünü kırpmadan meydan okudu.

Bombalara karşı etten bir duvar ördü.

Şehit oldunuz, devletimize diz çöktürmek isteyenlere izin vermediniz.

Türkiye oldunuz, bayrağımızı yere düşürmediniz.

"Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!" diyerek FETÖ'ye ve şarlatan mihraklara en ağır dersi verdiniz.

Hainlere attığınız tokadın sesi okyanus ötesinde yankılandı.



Kahramanlık destanı yazdınız, birlik ve beraberliğimizi bozdu madınız.

Türkiye'nin işgali için pusuda bekleyenleri şaşkına çevirdiniz.

Türk milletini hafife alanlara silleyi yapıştırdınız.

Sevr'i dayatanlara Kuvayı Milliye'yi hatırlattınız.

Yedi düveli inancınızla püskürttünüz.

Boğaziçi köprüsüne yuvalanan çakalları 1453 kararlılığıyla ezdiniz.

Günler boyu selalar eşliğinde vatan nöbeti tuttunuz.

Türk milletinin demokrasiden yana olan kararlılığını dünya aleme bir kez daha ispat ettiniz.

Türk devletinin bekasını canınızın pahasına savundunuz, korudunuz.

Kanı bozukları, bozuk para gibi harcadınız.

Ecdadımıza layık milli bir duruş sergilediniz. Hepinizi, İstanbul'u, aziz milletimi kutluyorum.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Diyorum ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

15 Temmuz'da başını kaldıranların tekrar doğrulamaması için 16 Nisan tarihi bir fırsattır.

15 Temmuz'da piyonlarını kaybeden haçlı kafilesini 16 Nisan'da mat etmek vicdani bir sorumluluktur.

15 Temmuz'da devletin, milletin, Cumhuriyetin, Türklüğün ve Türkiye'nin bekasını hedef alanlara 16 Nisan'da Evet diyerek cevap vermek tarihi bir görevimizdir.



16 Nisan'da devletin bekası için evet diyeceğiz, FETÖ'cülerini, PKK'lı canileri, Türk düşmanlarını perişan edeceğiz.

16 Nisan'da milletin bekası için evet diyeceğiz, Pensilvanya'yı kalbinden vuracağız.

Türkiye'nin bekası için evet diyeceğiz.

15 Temmuz'un bir daha yaşanması için pusuda bekleyen, fırsat kollayan, planlar yapan mihrakları tarihin çöplüğüne süpüreceğiz.

Milli güvenliğimize omuz vereceğiz.

Daha doğrusu vermek zorundayız.

Bakınız çevremize.

Görünüz Irak'ta, Suriye'de neler olduğunu.

Bebeklere kimyasal silahlarla saldırıyorlar.

Masumlara kan kusturuyorlar.

Mazlumlara zalimler tarafından vuruluyor.

Etrafımızda harcı cinayet, temeli vahşet olan yeni bir dünya kuruluyor.

Füzeler havalarda uçuşuyor.

Bombalar peş peşe patlıyor.

Canlar gidiyor, sınırlar değişiyor, ülkeler tuzağa çekiliyor.

Yanı başımızda insanlar ölüyor, insanlık can çekişiyor.

Unutmayın, Türkiye asıl hedeftir.

Bu aziz ve cennet ülke hunhar niyetlerin, menfur hedeflerin, vandal emellerin ucundadır.

Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye'yi müdafaa etmeliyiz.



Teslim olamayız, olmayacağız.

Taviz veremeyiz, vermeyeceğiz.

Başka şansımız yok.

Başka gideceğimiz ülke yok.

Başka seçeneğimiz yok.

Tökezlersek üzerimize çullanırlar.

Düşerse varlığımızı çürütürler.

Devleti güçlü yapmalıyız.

Anayasayı hakim kılmalıyız.

Milli ve manevi değerlerimizin ortak paydasında buluşmalıyız.

Yeni darbe, kriz, kaos, işgal planlarına karşı tedbir almalıyız.

Siyasi kavgalarla geçirecek bir saniyemiz bile yoktur.

Kutuplaşma girdabında kaybedecek bir değerimiz yoktur.

Sistem tartışmalarıyla, fiili dağınıklıkla varacağımız bir yer de kalmamıştır.

Aynı safta namaz kılıp, aynı kibleye dönüp, aynı milletin evlatları olduğumuzu bilelim.

Bilenmiş, bıçkın irademizle Türkiye'ye evet diyelim. Var mısınız?

Evet tek milletiz, adımız Türk milletidir.

Evet tek devletiz, adımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Evet tek vatanız, adımız Türk vatanıdır.

Evet tek bayrağımız, şerefimiz ay yıldızlı al bayraktır.

Evet tek diliz, ortak gücümüz Türkçe'dir.



Destek veriyor musunuz?

Kerkük'te Gökbayrak, Karabağ'da ağıtız.

Kaşgar'da gözyaşı, Bosna'da umuduz.

Halep'te beklenen, Akmescit'te gözlenen, Ankara'da güçlenen, İstanbul'da gürbüzleşip kardeşlikte kök salan Türk milletiyiz.

Kılıçdaroğlu saçmalıyormuş, yalan yanlış konuşuyormuş, anayasayı açıp okumamış, maddeleri merak edip incelememiş, artık bırakalım milletimiz hükmü versin.

Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka veriyorlarmış, sabredip akıbetlerini hep birlikte görelim.

Arabanın ardına at koşuyorlarmış, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler, bunların tuzaklarını da başlarına geçirir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket üzerinde hesap yapıyorlarmış, FETÖ'cüler ve işbirlikçileri hayır çıkarsa şöyle olur böyle olur havasındaymış; ama bunlarla hesaplaşmak bizim işimizdir ve görevden kaçmayacağız.

Yine bunları önümüze katacağız, yine bunların alayını birden büküp, heveslerini teker teker kursaklarına dizip, hepsini birden ezip geçeceğiz.

Yalancılar boşuna zorlamasın, 16 Nisan'da gümbür gümbür evet iradesi yükselecek.

Diktatörlük gelecek diyorlar.

Aslında gelenin huzur, istikrar ve istiklal güvencesi olduğuna kafaları basmıyor.

Tek adamlık sistemi inşa ediyor diyorlar.

Hâlbuki yürütmenin güçlendiğinin, yasamanın etkinleşip üzerindeki baskının kalktığını anlamıyorlar.



Yargı bağımsızlığının yanında tarafsız olacak diyoruz; kabus görüyorlar, saptırıyorlar.

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak diyoruz, temsil gücünün artışını hazmedemiyorlar.

Yan yattı, çamura battı diyorlar, sonuç alamıyorlar.

Milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e indireceğiz diyoruz; itiraz edip Türk gençliğini yok sayıyorlar.

Kardeşlerim söyleyiniz, bu değişiklikleri kabul ediyor musunuz?

18 yaşındaki kardeşlerimiz vatan nöbeti tutuyor, şehit oluyor.

Milleti ve devleti için her zorluğa katlanıyorlar.

Milletvekili seçme hakları varken seçilme hakkına neden sahip olmasınlar, niçin bu çok görülür?

Türk gençliği bilsin ki, her hak onlara meşru ve helaldir.

Hayırcıların öğüttüğü yalan, savurduğu palavradır.

Sizler onay verirseniz, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir aynı günde olacaktır.

TBMM'nin görev ve yetkileri genişletilmektedir.

Milletvekillerinin kanun teklifi vermesinin önündeki yاپay engeller kaldırılmakta, bu alanda tekel oluşturmuş hükümet etkisi sıfıra indirilmektedir.

Meclis yasa yapacak, hükümet seri icraata odaklanacak.

Bürokratik engeller en aza çekilecek.

Bekamızı tehdit eden musibetlerle etkili ve zamanında mücadele edilecek.

Kuvvetler ayrımı daha da güçlenecek.



Bunlara destek veriyor musunuz?

TBMM'nin denetim fonksiyonları aynen korunmaktadır.

Kılıçdarođlu gensoru niye yok, güvenoyu neden kullanılmıyor diyor.

Bilmiyor ki, gensoruya yeni sistemin ruhundan dolayı artık ihtiyaç yok, güvenoyu doğrudan İstanbul'a geçiyor.

Deđişen yalnızca hükümet etme sistemidir, anlamıyorlar.

Tesis edilecek bu yeni sistemin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.

İlk kez 100 bin seçmenin imzasıyla Cumhurbaşkanı aday gösterilecek.

Fiili sulta bitiyor, hükümet etme sistemi meşru ve anayasal sınırlarda yeniden tanımlanıyor, güçleniyor, güncelleniyor.

İstanbul buna onay veriyor mu?

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'na iki dönem seçilme hakkı getiriliyor. Burası tamam.

Ne var ki, Cumhurbaşkanı ikinci dönemde seçim kararı alırsa kendisi üçüncü döneme aday olamıyor. Burası kesin.

Bunu bilmeyen Kılıçdarođlu cehaletinin kurbanı oluyor.

İstanbul kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet diyor musunuz?

Cumhurbaşkanına ilk defa siyasi ve cezai sorumluluk getiriliyor.

Ve TBMM'yi fesih hakkı asla verilmiyor.

Sadece hem Meclis'e, hem de Cumhurbaşkanı'na aynen şu anda olduğu gibi seçimleri yenileme hakkı sağlanıyor.



Askeri mahkemeler ve sıkıyönetim uygulaması kaldırılıyor.

OHAL ilan yetkisi Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Fakat bunun onay yetkisi yine TBMM'de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecektir.

Ancak münhasıran kanunlarla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olamayacaktır.

Muhtarlıkların, lokantaların Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kapatılacağını söyleyen aklını kaçırmışları tasfiye edecek misiniz?

Yeni ismiyle Hakimler Savcılar Kurulu'nun üye sayısı 22'den 13'e, Anayasa Mahkemesi'nin de 17'den 15'e iniyor.

Millet iradesi, yani TBMM bu kurula yeni durumda 7 üye seçme hakkına ulaşıyor.

Mutlaka sandığa gidiniz.

Tertemiz iradenizi gösteriniz.

Demokratik tercihinizle Türkiye'nin bekasına katkı veriniz.

Hayır diyen kardeşlerim, ülkenizi düşünün, geç olmadan evete dönün.

Kararsızlık geçiren vatandaşlarım, millet için, devlet için, milli namus için, bağımsızlık için karar verin, evet tercihinde toplanın.

Dileğim budur, istek ve arzum böyledir.

İstanbullu kardeşlerim, 16 Nisan geldiğinde, son defa soruyorum:

Türkiye'nin hak ve hukukunu savunacak mısınız? **(Evet)**

Geleceğiniz için evet mi? **(Evet)**



Bekamız için evet mi? **(Evet)**

Birlik ve kardeşliğimiz için evet mi? **(Evet)**

16 Nisan'da anca beraber kanca beraber miyiz? **(Evet)**

Allah nazardan saklasın, İstanbul kararını vermiş, Türkiye'ye şaşı ve yan bakanların ocağına incir ağacını bugünden dikmiştir.

“Devlet İçin Evet, Millet İçin Evet, Cumhuriyet İçin Evet, Türklüğün Bekası İçin Evet, Türkiye İçin Evet”

Sözlerime Yusuf Has Hacib'in bir duasıyla son veriyorum:

“Ya Rab, devletimizi artır, dileğimizi ver. Her işimizde arka ol, desteğini ver.”

Hepinizi bir kez daha selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yolunuz bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GENEL KURULUNDA
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI MÜNASEBETİYLE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

23 NİSAN 2017



**Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Başkan,
Gazi Meclis'in Muhterem Üyeleri,**

Çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğumuz TBMM'nin 97'nci kuruluş yıldönümünü hürmet ve hayranlıkla anmak amacıyla bu özel birleşimde bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Sözlerimin başında yüksek heyetinizi şahsım ve parti grubum adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Ekranları başında bizi izleyen aziz vatandaşlarımıza şükranlarımla birlikte en iyi dileklerimi sunuyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle tüm çocuklarımızı, tüm yavrularımızı bağrıma basıyor, bayramlarını tebrik ediyorum.

**Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,**

Tarih, bir yönüyle insanlığın egemenlik mücadelesi, diğer yanıyla egemenlerin kanlı ve karmaşık ilişki ağlarının sahnelenmesidir.

Doğası gereği egemenlik parçalanması, paylaşılması mümkün olmayan bir bütündür ki, aksi halde kaos ve kargaşa kaçınılmaz olacaktır.

Egemen olan hiç kuşku yok ki; söz söyleyen, karar veren, hüküm koyan, irade gösteren, geleceği belirleyendir.

Aynı zamanda egemenlik mukadderata yön vermek, varoluşa istikamet çizmektir.

Türk milleti tam 97 yıl önce egemenliği alenen eline almış, kaderi üzerinde tek söz ve yetkiye sahip olduğunu göstermiştir.



Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri atılırken, “hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” kabul ve kararı idare şeklimizi milli iradeye dayandırmıştı.

Bu itibarla 23 Nisan 1920 Türk tarihinin nirengi noktası, kritik ve stratejik bir dönümü, olağanüstü dönemidir.

Ankara’da açılan ilk Meclis son yurdumuzun üzerindeki karanlık bulutları dağıtmış, katılaştıran umutsuzluğu, kemikleşen kötümserliği silip atmıştır.

İlk Meclis’in emsalsiz mücadelesi sayesinde, ya manda ya himaye diyenler, ya istiklal ya ölüm seslenişleriyle kenara itilmişler, bir daha da seslerini çıkaramamışlardır.

Güneşli bir Cuma günü Hacı Bayram Camiinde kılınan Cuma Namazının ardından, dualarla, Kuran-ı Kerim tilavetleriyle Büyük Millet Meclisi’nin ilanı yapılmıştır.

Bu Meclis öyle maneviyata sahiptir ki; kurbanlarla, tek-birlerle, inanmış yüreklerin mecmuuyla çalışmaya başlamış; istikbal aşkı, ikbal arayışlarını hamd olsun gölgede bırakmıştır.

Türk milleti mukaddesatı ve muhteşem varlığı üzerinde hesap yapan müstevlilere karşı kenetlenmiş, mücadele ruhunu kökleştirmiştir.

Mekteplerden getirilen sıralar üzerinde, bir mahalle kahvesinden alınan iki asma lamba altında, nice imkânsızlık ve ümitsizlik sisi içinde egemenlik aslı ve asil sahibine geçmiştir.

Bilinmelidir ki, TBMM yeniden doğuşun mükâfâtı, yeni bir dirilişin müjdesidir.

Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etme şuurunun canlı bir timsalidir.



Aziz milletimiz 23 Nisan 1920 tarihiyle birlikte üzerine çöreklenen ağırlıkları teker teker kaldırırken ümitleri boğan felaketlerden gözleri kamaştırın zaferler çıkarmayı bilmiştir.

Gazi Mustafa Kemal ve kurucu kahramanlar, Kurtuluş Savaşı gibi zor ve çetin bir mücadelenin ancak milletin temsilcilerinden destek aldığı takdirde başarıya ulaşacağına inanmışlardı.

Millete en iyi hizmetin verilebilmesi, devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesi, ancak milli hâkimiyetin kurulmasıyla mümkün olduğu anlaşılmıştı.

İstiklal savaşımız TBMM'nin verdiği yetki ve dayandığı güçle yapılmıştı.

Meclisimiz ordular yönetmiştir.

Ölüm kalım savaşlarından çıkmıştır.

Bu nedenle de TBMM Gazi'dir, milli hak ve şerefin temsil mekanıdır.

Polatlı'dan duyulan top seslerine rağmen bu soylu Meclis, tıpkı 15 Temmuz gecesinde de yaşandığı gibi; zalime, haine, istila heveslisi canilere karşı bir adım geri atmaksızın meydan okumuştur.

Çok şükür hak kazanmış, batıl mağlup olmuştur.

Milli namus ayağa kalkmış, düşmanları def etmiştir.

TBMM, dün Milli Mücadele'nin ana karargâhıydı, bugün de aynıdır.

TBMM, açıldığı ilk andan itibaren milli irade ve demokrasinin kalpgahıydı, bugün de aynı tarihi vasfını ve vakur özelliğini muhafaza etmektedir.



16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir.

Değişen hükümet etme sistemiyle birlikte 23 Nisan 1920 ruhu perçinlenmiş, milli egemenlik pekişmiştir.

Hiç kimse kriz çıkırtkanlığı yapmamalıdır.

Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, karışıklıktan ve dış tazyikli kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemeli, bunu aklına dahi getirmemelidir.

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, sokağa da bırakılamayacaktır.

Tarih boyunca, varlığımıza dış bileyip göz koyan zalimleri açtıkları nifak ve ateş çukuruna gömen milletimiz, tahriki ve tertibi dışarıdan yapılan sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır.

Türk milleti 16 Nisan'da sandık başına giderek, meşru irade ve seçimiyle hükümet etme sistemini değiştirmiştir.

Bu bir milattır, herkes için bağlayıcıdır, hukuk ve demokrasi açısından da mühürdür.

Böylelikle kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddia ve ithamların aksine Meclisimizin fonksiyonel ve tarihsel tesir alanı genişlemiş, kuvvet kazanmıştır.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

23 Nisan 1920'nin ilke ve hatıraları bizimledir.

23 Nisan 1920'nin hedefleri, gıpta edilecek birlik ve beraberlik şuuru dayanağımızdır, amacımızdır.

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde TBMM bombalanmıştı. Ve bu tarihte ilk kez yaşanmıştı.



Kurşunlar millet varlığına, demokrasiye, tarihsel haklarımıza isabet etmişti.

Yine de bu Gazi Meclis korkmadı, taviz vermedi, pusmadı; buradan yükselen milli birlik ve dayanışma ruhu teröristlerin, onları kumanda eden efendilerinin oyunlarını bozdu, saldırılarını bozguna uğrattı.

İlk Meclis'in muhterem mebusları ne yaptıysa, bu kutlu çatı altında 15 Temmuz gecesi aynısı yapılmış ve bir destan yazılmıştır.

Milletimizin tüm hassasiyet ve haysiyetinin temsil ve ifade mekânı olan Meclis dün vatana sahip çıkmıştı, gene çıkmaktadır, bundan da asla ödün vermeyecektir.

İşgallerin önü kesilmişse, esaret zincirleri kırılıp atılmışsa bunun iftihar ve itibarı öncelikle milli faziletin övünç maddesi, milli ahlak ve onurun iftihar vesikası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir.

97 yıl evvel beka mücadelemizi veren Gazi Meclis, yine aynı ruh ve iradeyle varlığını korumaktadır.

Nitekim TBMM'nin kuruluşu Türk milletinin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde bekasının muhafaza edileceğinin tüm dünyaya ilanıdır.

Meclis milletin sesidir, millet için vardır.

Unutulmasın ki, 23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecektir.

TBMM, gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden alarak ebediyen var olacaktır.

Milli egemenlik ilkesi, kaynağını İlk Meclis'in olağanüstü nitelikteki bağımsız karakterinden almıştır.



Bu karakter, bu tarihi haslet her zaman TBMM'nin namusu, müdafaa edeceği parlak ülküsü olacaktır.

Tarihi bir gerçektir ki, Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu sürece daima muzaffer olmuş, kutlu mazisine altın sayfalar eklemiştir.

Bir olalım, herkes eşittir Türkiye gerçeğinde birleşip milli bekamızı sonuna kadar koruyalım.

Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis'in bütün üyelerine, kurucu kahramanlara ve şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını tazimle yad ediyorum.

Siz muhterem milletvekili arkadaşlarımdın, bütün vatandaşlarımızın, Türk-İslam aleminin idrak ettiğimiz Mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, huzur, barış ve esenlikler temenni ediyorum.

Konuşmamı noktalarken hepimizi saygılarımla selamlıyor, Gazi Meclisimizin 97'nci yıldönümünün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ALANYA BELEDİYESİ
TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

24 MAYIS 2017



Muhterem Alanyalı kardeşlerim,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler.

Her birinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.

8 Nisan 2017’de anayasa değişikliğini anlatmak için düzenlediğimiz açık hava toplantısı vesilesiyle Antalya’da bir araya gelmiştik.

Bu sefer de Alanya Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni kapsamında siz değerli vatandaşlarımla birlikte olmaktan dolayı son derece bahtiyarım.

Bizleri yeniden buluşturan Rabbime hamd ediyorum.

Aranızda bulunmaktan dolayı son derece mutluyum.

Her zaman olduğu gibi bugün de Alanya’nın bizleri bir kez daha bağrına basıyor olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Bu törenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel olmak üzere, tüm belediye çalışanlarına ve aziz dava arkadaşlarıma teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.

Aziz Alanyalılar,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Dünden bugüne, Türk milleti insanlık aleminde her zaman muhkem ve muteber bir mevki de bulunmuştur.

Tarih boyunca aziz ecdadımız vatanlaştırdığı toprakları sömürmek, tüketmek ve yok etmek gibi barbarca bir düşünceye asla kapılmamıştır.



Tam tersine daima yaşamayı ve yaşatmayı hedeflemiştir.

Bu anlayış tarihimizin her safhasında müstesna bir yer tutmuştur.

Şeyh Edebali, Osman Gazi'ye vasiyetinde insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek seslenmiştir.

Üç kıta ve yedi iklime hükmeden kudret işte bu anlayış ve ahlakla filizlenmiş, koca bir çınara dönüşmüştür.

Büyük ecdadımız bu uğurda kılıcın hakkı kadar akıl ve yürekle yoğrularak, milletin ihtiyacı olan ne varsa onu karşılamayı daima asıl vazife kabul etmiştir.

Kervansaraylar, imarethaneler, hanlar, hamamlar ve camiler Türk'ün irfanıyla bulup, irade ve imanıyla yoğurup, bileği ve duasıyla mimarisini gerçekleştirdiği eserlere dönüşmüştür.

Köprüler sadece üzerinden gelinip geçilen bir yol olmamış, gönülleri de birbirine bağlamıştır.

Çünkü gönül kazanmak, gönüllere girmek her şeyden öncelikli görülmüştür.

Bugün Kuzey Afrika'dan Ortadoğu'ya, Balkanlardan Kırım'a, Anadolu'dan Pasifik Okyanusu'nun kıyılarına kadar; nereye baksanız orada mutlaka bir Türk izi ve eseri görürsünüz.

Ya bir kubbe olur sizi karşılayan, yahut bir çeşme.

Ya bir şifahaneye rast gelirsiniz, yahut bir medreseye.

Türk milleti diktiği ve inşa ettiği sayısız eseriyle hem çağına hem de çağlar ötesine ışık tutmuştur.

Sırf bu durum dahi milletimizin ne derece büyük bir medeniyete sahip olduğunun göstergesidir.



Türk milletinin haricinde diğer milletler daha çok doğdukları coğrafyalarda kalmış, dolayısıyla eserleri de aynı dar çerçevede bulunmaktan kurtulamamıştır.

Ancak Türk milleti çıktığı diyarlardan kültürünü taşıdığı ve vatanlaştırdığı her toprağa deyim yerindeyse hayat götürmüş, umut taşımış, heyecan ve asalet katmıştır.

İşte bu nedenle bugün aziz milletimizi özlemle ve hayırla anan coğrafyaların, toplumların varlığı gurur duyduğumuz bir mirasın hatıra ve haykırışını özetlemektedir.

Biliyor ve inanıyoruz ki, Türk milletinin sancağı adaletin en emin gölgesidir.

Kültürümüzde halka hizmetin, Hakk'a hizmet olduğu anlayışı dün olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumalı ve gereği gibi yaşatılmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimiz için yapılan ve yapılacak olan her hizmet ve eserle iftihar etmektedir.

Kim Türkiye'nin gelişmesi, Alanya'nın büyümesi için bu zamana kadar tek bir çivi çakmışsa bizim nezdimizde kıymeti vardır, saygıyı hak edecektir.

Milletimiz huzurlu ve mutluyorsa biz de mutlu oluruz.

Gayemiz üretken belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyerek, milletimize verilen sözlerin tutulmasıdır.

Bizleri iki cihanda mutlu edecek en büyük saadet işte buradadır.

Çünkü varlığımızın ve mücadelemizin esası Cenabı Allah'ın rızası, aziz milletimizin huzur ve refahıdır.

Çağın şartlarına uygun, insanımızın arayış ve beklentilerine cevap veren yatırımların, çalışmaların, hizmetlerin yaygınlaşması hedeflerimiz arasındadır.



Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına görev verilen il ve ilçelerde;

Ulaşımından tutun kültürel gelişmelere,

Sağlık hizmetlerinden alın sportif taleplere,

Eğitimin desteklenmesinden ticaretin geliştirilmesine,

Bizden hizmet beklenen her ne varsa hızlı, yerinde ve geleceği de düşünerek en mükemmel şekilde planlanan yatırımlarla hayata geçirilmesi elbette sorumluluk alanımızdadır.

Muhterem Kardeşlerim,

8 Nisan'daki mitingimizde yaptığım konuşmada Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söylemişim.

Antalya hem Akdeniz'in incisi hem de dünyaya açılan penceremizdir ama Antalya'nın gözbebeği de Alanya'dır.

Bu bakımdan Alanya'ya gözü gibi bakan bir Belediye Başkanımız olmasından ve Alanya'nın Selçuklu ruhuna yakışır bir şekilde muhafaza edilerek gelişmesinden dolayı mutluluk duyuyorum.

Alanya; hoşgörünün, dostluğun ve Türk milletinin misafirperverliğinin somutlaştığı güzide turizm kentimizdir.

Alanya'nın etrafını çevreleyen Selçuklu şaheseri olan kalemiz adeta turizm amacıyla gelenleri sevgiyle kucaklayan bir sembol haline gelmiştir.

Gözbebeğimiz Alanya; müzeleri, köşkleri, yaylaları, hanları, tarihi dokusuna uygun evleri, ören yerleri, tarihi cami ve mescitleriyle kale içinde tarih kokan, aynı zamanda plajlarıyla denize açılan medeniyet abidesidir.

Alanya'mız bugün her zamankinden daha güzel, daha görkemli ve coşkuludur.



Çünkü birbirinden güzel 216 esere daha kavuşmanın heyecanıyla dolup taşmıştır.

Bizler, Alanyalı kardeşlerimin partimize vermiş olduğu görevin ve gösterdiği güvenin farkındayız.

Bahtiyarım ki, değerli Belediye Başkanımız ve mesai arkadaşları yüzümüzü kara çıkarmamış, özverili çalışmalarıyla göğsümüzü kabartmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisine de yaraşan ve yakışan budur.

Ben de bu vesileyle Alanya da olmaktan ve bu eserlerin bir kısmının temel atma, bir kısmının da açılışını yapmaktan en az sizler kadar heyecanlıyım.

Belediyemizin armasında bulunan çift başlı kartal Alanya'nın dünyaya bakışını özetlemiştir.

Bir yüzü doğuya diğer yüzü batıya dönük çift başlı kartal dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize kucak açmış, farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır.

Alanya'nın çehresi Türkiye'nin huzurudur.

Alanya'nın tarihi Türkiye'nin asil ruhudur.

Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat ile yeşeren, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile anıtlaşan Alanya, dünyaya örnek bir şehrimizdir.

Üreten belediyecilik Alanya'da kendini bulmuştur.

Alanya hizmet eden belediyecilik anlayışına örnek olmuştur.

Alanya kültür ve medeniyetlerin kesiştiği kavşak noktası haline gelmiştir.

Dünyanın neresinden olursa olsun huzur arayan herkesin ilk tercihidenden birisi de Alanya olmuştur.



Çok şükür ecdadımızın gittiği her yere götürdüğü adalet ve kucaklaşma ruhu bu şehrimizde de vücut bulmuştur.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli dava arkadaşlarım,

Alanya'nın muazzam kültürel dokusu ve turizm merkezi olmasının yanı sıra elbette sorunları da vardır.

Ne yazık ki mevcut durumda arzu ettiği turizm çitasının gerisindedir.

Özellikle geride bıraktığımız yıl bazı oteller, turizm sezonunun henüz orta yerinde kapılarını kapatmak durumunda kalmıştır.

Kayba uğrayan sadece işletme sahipleri olmamış, evine ekmeğini götüren turizm çalışanları da zor günler geçirmiştir.

Hepinizin malumudur ki Rus uçağının düşmesinden sonra bu sorun daha da belirgin hale gelmiştir.

Son zamanlarda bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan kimi sorunlar da ortadadır.

Unutmayınız ki, bizler özellikle turizmdeki darboğazı yakinen takip ediyor, yaşanan sorunlar karşısında çözüm yolları üretmekten geri durmuyoruz.

Bu kapsamda Rus uçağının düşürülmesinin ardından Antalya bölgesinin turizmle ilgili yaşadığı sıkıntıyı Milliyetçi Hareket Partisi görevlendirdiği bir heyet vasıtasıyla doğrudan yerinde tespit etmiştir.

Heyetteki arkadaşlarımız turizmcilerin sorunlarını bizzat kendilerinden dinleyerek, çıkış yolu üzerinde onlarla beraber fikir alışverişinde bulunmuşlardır.



İşte bu tespitler en yalın ve açık haliyle MHP'nin oluşturduğu raporda yerini almıştı.

Akabinde turizmle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik önerilerimizi de bu rapora ekleyerek, çalışmalarımızı iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunmuştuk.

İnancım odur ki Allah'ın izniyle bu yıl geride kalan yıldan daha bereketli olacak, turizmle alakalı mevcut sorunlar aşılacaktır.

Kaldı ki, aşılacak mecburiyetindedir.

Böylelikle Alanya'nın zengin dokusu tekrar canlanacak, turizm cenneti olan şehrimiz yeniden hak ettiği seviyelere yükselecektir.

Görüyorum ki Alanya karşısına çıkan sorunlara boyun eğmemiş, teslim olmamış ve her zaman aynı şevkle gelişme göstermiştir.

Sizlere de yakışan budur.

Diğer yandan içerisinde bulunduğumuz yılda Alanya'nın bazı doğal afetler yaşadığını ve bundan da çiftçilerimizin etkilediğini biliyorum.

Bir turizm merkezi olmasının yanında tarımsal açıdan da ülkemize son derece önemli katkıları olan Alanyalı çiftçi kardeşlerimin meselelerini dikkatle takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.

Biz milletimizin sorunlarını daima kendi sorunlarımız olarak kabul ediyoruz.

Geceleri vatandaşlarımız başını yastığa huzur içerisinde koyabiliyorsa bizim için o gün huzurla tamamlanmış demektir.

Bu itibarla Alanya'mızı hak ettiği yere taşımak için dur durak bilmeden azimle çalışan Belediye Başkanımız Adem



Murat Yücel'i, açılışı yapıлып temeli atılacak olan 216 projede emeği bulunan her bir kardeşimi, aziz dava arkadaşlarımı ve belediye personelinini kutluyorum.

Belediye Başkanımızı soyadına yakışır bir şekilde Alan-ya'yı daima yüceltmek için gösterdiği özverili çalışmalarında başarılar diliyorum.

Açılışını yaptığımız, temelini attığımız dev eserlerin Alan-ya'mıza hayırlı-uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Konuşmamın sonunda hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, mübarek Ramazan ayınızı bugünden tebrik ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ
ANMA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**27 MAYIS 2017
KIZILCAHAMAM - ANKARA**



**Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Değerli Ülküdaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,**

Sözlerime başlarken hepimizi saygı ve şükranlarımla selamlıyorum.

Mukaddes bir ayın ilk gününde, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in hemen başında manevi bir görevi yerine getirmek maksadıyla burada toplandık.

Her Mayıs ayının 27'sinde, kalplerimize taht kurmuş, Türk tarihine damga vurmuş Ülkücü Şehitlerimizi özlemle, minnetle ve elbette Fatihalarla yad ediyoruz.

Onların haklarını ödemek ne mümkün, bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getiriyoruz.

İnancımıza göre şehitlik en büyük mertebedir.

Şehitlerin Allah katında kadir ve kıymetleri müstesna niteliktedir.

Yine biliyor ve inanıyoruz ki, şehitlik peygamberlikten sonra en yüce makamdır.

Allah yolunda şehadet şerbetinden kana kana içenler ölü değildir.

Bilakis onlar diridirler, fakat bunu sadece biz göremeyiz.

Şehitlik muazzam bir inanışın, muhteşem bir duyuş ve kendinden geçiş halinin sonucudur.

Bu nedenle de ancak seçilmiş insanların yolu, seçkin ruhların marifet ve mükafatıdır.

Milliyetçi Ülkücü Hareket'in şerefli geçmişi bu mükafat ve liyakata erişmiş nice yiğit ülkü şehidimizin hatıralarıyla doludur.



Onların alnı açtı.

Onların başı dikti.

Ve onların vicdanı rahat, yürekleri de vatan, millet ve bayrak aşkıyla bezenmişti.

Tıpkı merhum Ömer Seyfettin'in Başını Vermeyen Şehit hikayesindeki Deli Mehmet gibi, her biri onur timsali, ahlak kutbu, fedakarlık burcuuydu.

Yine her bir Ülkücü Şehidimiz Çanakkale'de devleşip fırın gibi siperlerde parlayan, Allah Allah sesleriyle toprağın koynuna adeta atılan, yiğit ve muzaffer nesil gibi korkusuz, tavizsizdi.

Şundan eminiz ki, bir hilal uğruna can veren şehitlerimiz gök kubbemizde aziz vatanımızın ebedi ve manevi muhafızlarıdır.

Ve onlar her daim bizimledir.

Nitekim şehitlerimiz, merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizelerinde gerçek anlam ve karşılığını bulmuştur:

"Sana dar gelecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın."

Ülkücüler, kendilerine ihtiyaç duyulan her anda ortaya çıkarak millet ve vatan sevgisinin sınavını şehadet ve mahkûmiyet karşısında verebilmişlerdir.

Bu itibarla aziz şehitlerimizle ne kadar övünsek az, ne kadar gurur duysak yetersizdir.

Şehitlerimizi ve kutlu mücadelelerini unutmak ise asla mümkün değildir.

Unutursak eğer kanımız kuruyacaktır.



Unutursak eğer kalbimiz çürüyecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye'nin zorlu ve meşakkati fazla olan bir döneminde Milliyetçi-Ülkücü Hareket ümitsizliğe kapılmadı, yılgınlık göstermedi.

Milli mukavemeti kırmak isteyen odaklara aman vermedi, teslim olmadı.

Çünkü inanıyorduk.

Çünkü haklı ve tarihi bir davaya bağlanmıştık.

Akif'in dediği gibi; *cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.*

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.

Yürüdük, zalimlere direndik.

Yürüdük, hainleri süpürdük.

Asım'ın nesli olduğumuzu bilerek yürüdük, Türk'e ve Türkiye'ye düşman kesilenlerle bugünlerde olduğu gibi he-saplaştık.

Kabul edilmelidir ki, bu hesap ağır oldu.

Sosyal bedeli yüksek çıktı.

Zaman oldu sükût kadar kimsesiz, zaman oldu çılgık kadar hür olduk.

Ancak küsmedik, gücenmedik, vazgeçmedik, bana ne demedik.

Acizlik ve atalet göstermedik.

Yorgunluk ve bezginlik sarmalına girmedik.

Kimimiz şehit oldu, kimimiz gazi.



Kimimiz mahkûm oldu, kimimiz mağdur.

Ne var ki millete, tarihe, ecdada, bizlere umut bağlayan mazlumlara çok şükür mahcup olmadık, mağrurluğumuzdan ödün vermedik.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket asaletini hiç kaybetmedi.

Sadakatten hiç ayrılmadı.

Cesaret ve hamiyet çizgisinden de hiç sapmadı.

Gün geldi, nefesi yetişmeyenler geriye düştü.

Gün geldi, nefislerine tutsak düşmüş, dünyevi menfaatlerini davanın önüne çıkararak gevşeklik gösterip yanlışa girdi.

Bizden sandıklarımızın karanlık yüzlerine, işbirlikçi niyetlerine, şer oyunlarına şahitlik ettik.

Melanet saldırı ve melun senaryolara muhatap kaldık, ama eğilmedik, ezilmedik.

Üstelik bunlara takılmadık, aldırış etmedik.

Biliyorduk ki, fikrimiz isabetli, ülkülerimiz doğruydu.

Yüzümüz ak, yönümüz aydınlıktı.

Geldiğimiz yer belli, gideceğimiz yer bilinmekteydi.

Kökümüzden kopmadan mücadele ettik.

Kimliğimizi savunarak, kaynaklarımızı koruyarak millet-i ebed müddet, devlet-i ebed müddet iradesine sahip olduk.

Ya devlet başa, ya kuzgun leşe kararlığımızdan en ufak taviz vermedik.

Dedik ki, ancak Allah karşısında eğiliriz.

Kula kulluk etmez, tutsaklık nedir tanımayız.



Şairin “bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanırken uyumak maskaralıktır” seslenişine kulak verdik.

Uyanık bir şuur, faal bir muhayyile, iman etmiş bir kalp, Türk-İslam ülküsünde erimiş yüreklerle asrın tuzak ve kompolarına meydan okuduk.

Dünya yıkılsa da irademizin ve iddialarımızın sarsılmayaçağını sayısız badireden çıkararak, nice felaketleri aşarak ispat ettik.

Geriye dönüp baktığımızda, yaşanan onca acı ve ıstırap verici hadiseyi yorumladığımızda, hamd olsun, bizi utandıracak, kahredecek bir olumsuzluğun olmadığını gönül huzuruyla söylemek isterim.

Ülkücü şehitler hem tanışımız hem de onurumuzdur.

Onlar ki, milliyetçiliğin hor görüldüğü dönemlerde, şahlanacağı günlerin hasretini çekmişlerdi.

Türklüğün boynu bükük duruşundan, doğrulacağı zamanın umudunu taşımışlardı.

Gönüllerinde millet sevgisi, kalplerinde Allah inancı, akıllarında tükenmeyen bir dava şuuruyla hedefe kilitlenmişlerdi.

Bazen kör bir kurşun, bazen kahpe bir pusu, bazen de alçak bir idam sehпасı onları bizden kopardı.

Daha güçlü bir Türkiye istiyorlardı, çok görüldü.

Daha müreffeh bir millet amaçlıyorlardı, fazla bulundu.

Daha kudretli bir devlet arzuluyorlardı, çekemeyenler harekete geçti.

Ülkücü şehitlerimiz bedeli kanla, canla ödenmiş büyük ve milli bir görevi yerine getiren Türk milletinin soylu evlatlarıdır.



İşte bu sebeple, hepinize tavsiyem odur ki;

Bastığımız yerleri, toprak diyerek geçmeyin.

Yerin altındaki kefensiz yatan kahramanları her fırsatta düşünün.

İncitmeyin onları, sızlatmayın kemiklerini, muazzep olmasın ruhları.

Üç Hilaldi sancakları, al bayraktı sevdaları, bozkurttu yol başçıları.

Namus bellemişlerdi Türk-İslam Ülküsünü.

Kabına sığmayan seldiler.

Pranga vurulamayan, vurulmamış olan, davalarının başarı ve bir adım ilerleyişi için ele avuca sığmayan, iffet zirvesi, istiklal ziyetiydiler.

Onlar Türklüğün övünç madalyası, şanlı geçmişimizin anıtlamış isimleri, her biri feragat ve fazilet simgesi Milliyetçi-Ülkücü şehitlerdir.

Rabbim hepsinden razı olsun.

Değerli Ülküdaşlarım,

Türk milletinin beka mücadelesi dün olduğu gibi bugün de sürmektedir.

Bu mücadele çilelidir, zorludur, hunhar ve alçak komplo-ların kıskacındadır.

Türkiye, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşamaktadır.

Vatan ve millet nöbeti bekleyen evlatlarımızın gün aşırı şehadetleri yüreklerimizi parçalamaktadır.



12 Eylül öncesi sonuç alamayan, emellerine muvaffak olmayan emperyalizmin yerli, yabancı ve yeni yetme uşakları kanlı ve acımasız saldırılarına devam etmektedir.

Maşere kadar ilerleyecek şehitler kervanına her gün yeni katılımların olması bizleri derinden üzmektedir.

Vatanımıza yan bakan, tarihi hesapları görmek için kuyruğa giren ne kadar cani heves ve cinayet örgütü varsa karşımızdadır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket yine görevinin başındadır.

Yine hıyanete karşı milletin yanında.

Şiddet ve haydut çetelerine karşı yine devletiyle aynı hizadadır.

Bakınız ne diyordu merhum Arif Nihat Asya;

“Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor.

Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgâr bekliyor.”

Bu rüzgâr millet iradesidir.

Bu rüzgâr Türk’ün bükülmeyen bileği, amansız ve emsalsiz mücadele azmidir.

Terörizm illeti sökülüp atılmadıktan, milli birlik ve dayanışma bilinci kökleşip güçlenmedikten sonra önümüz sisli, ömrümüz kısadır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket, aleyhe propagandalara, sinsî provokasyonlara, vahim iftira ve karalamalara rağmen Türkiye’nin hak ve hukukunu müdafaa konusunda özverili, sorumlu ve fedakarca tavır sergileyecektir.

Nitekim şimdiye kadar yaptığımız da budur.

Ne PKK, ne FETÖ, ne de bir başka muhasım odak Türkiye’yi dize getiremeyecektir.



Biriz, beraberiz; biz Türk milletiyiz.

İhanet kol geziyor, işgal müteahhit ve muhipleri at koşturmuş; ne gam, ne tasa; Allah'ın izniyle el ele verdikten, omuz omuza durduktan sonra hepsini yener, hepsinin üstesinden milletçe geliriz.

Bizi korkutamazlar.

Bizi yolumuzdan döndüremezler.

Aziz şehitlerimizin beklediği de budur.

Ateş çemberinden geçerek bugünlere gelen Milliyetçi-Ülkücü Hareket, işte buradaki devasa Bozkurt heykeli gibi, korku ve korkulukların önüne dikilecek, tehlike ve tehditleri inancıyla eritecektir.

Mücadelemizin şahidi taştan duvarları medreseye dönüştüren dava arkadaşlarımızdır ve aramızdadır.

Zindanlarda hilal gibi parlayan yüksek haysiyet buradadır.

Huzurlarınızda diyorum ki, her bir taş medreseli kardeşimin anısını ve adını yaşatmak için diktiğimiz fidanlar, inanıyorum ki, bir süre sonra devasa ormana dönüşecek, Kızılcahamam'dan milletimize güven verecektir.

Davamızın gazilerine ne yapsak eksiktir.

Onlara ve şehitlerimize şükran görevimizi her fırsatta yapacağımız iyi bilinmeli, Ülkücü hafızaya da kazanmalıdır.

Davadan dönmediler.

Milli namusu çiğnetmediler.

Mahpuslukta bile, vatan sağ olsun dediler.

Katran dökmüş gecelerde ayazları yendiler.

Gözyaşlarını içine akıtıp kader dediler.



Hayatları boyunca didinip, Karadeniz gibi çırpındılar.

Koştular, ama takatten düşmediler.

Ve de asla Üç Hilali düşürmediler.

Sizler geçmişte tarih yazdınız.

Geleceğin de tarihini yazmaya muktedirsiniz.

Yeter ki azmedin, inanın, başarmak ve sonuç almak için bir ve beraber kalın.

Türkiye'nin tökezlemesini bekleyen alçaklar gibi; zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinde, yüreklerimiz mühürlü değildir.

Neye inanırsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatırız.

Göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görünürüz.

Milliyetçi Ülkücü Hareket gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk Milletinden alır.

Türkiye'nin iyiliğine olmadığına inandığı her hareket karşısında tek başına da olsa sonuna kadar durur.

Böylesi bir karar anı geldiğinde kimsenin desteğini ve himayesini aramak gibi bir zafiyet içine düşmez.

4 Ocak 1968'de kara toprağa verdiğimiz ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkiran'a,

21 Mart 1970'de şehit edilen Süleyman Özmen'e,

8 Haziran 1970'de şehit edilen Yusuf İmamoğlu'na,

23 Kasım 1970'de şehit edilen Dursun Önkuzu'ya,

10 Mart 1977'de şehit edilen İrfan Ögütçü'ye ve üç yıl sonra şehadette buluştuğu kardeşi Orhan Ögütçü'ye,

4 Ekim 1978'de şehit edilen Recep Haşatlı'ya,



13 Nisan 1979'da şehit edilen Alper Tunga Uytun'a,
İlhan Darendelioğlu'ndan İsmail Gerçeksöz'e,
Gün Sazak'tan Mürüvvet Kekilli'ye,
Ahmet Kerse'den Ali Bülent Orkan'a,
Cengiz Baktemur'dan Cevdet Karakaş'a,
Fikri Arıkan'dan Halil Esendağ'a,
İsmet Şahin'den Mustafa Pehlivanoğlu'na,

Seleşuk Duracık'tan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na ve de ismini sayamadığım tüm şehitlerimize verilmiş sözümüz, milli bekamızı muhafaza için içtiğimiz ant vardır.

Tekraren ifade ediyorum ki, ülkücülük en büyük unvan, şehadet de en yüce makamın adıdır.

Ve ülkücü yeri gelirse, şartlar oluşursa, vatan ve millet çağrı yaparsa seve seve şehit olmayı göze alan Ötüken sancaktarı, Türk-İslam Ülküsünün kahramanlık destanıdır.

*Meğerki harbe giden son nefer şehid olsun,
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,
Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa;
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir,
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.*

Şehitlerimize layık olmak için son nefesimize kadar çalışıp emanetlerine leke sürdürmeyeceğiz.



Başka yerde çare aramıyoruz.

Aradığımız bizde, içimizde, kaynağımızda, davamızın tam özündedir.

Kendimize güveniyor, milletimize inanıyor, tarihten ilhamımızı alıyoruz.

Ecdadımız başardı, biz de yapar, biz de başarırız.

Allah var, gam yok.

Türk milleti var, karamsarlık yok.

Bu vesileyle, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, 27 Mayıs 1980'de menfur bir suikastla şehit düşen Gün Sazak Bey'e, tüm dava şehitlerimize, terörle mücadelede hayatlarını kaybetmiş kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad olsun diyorum.

Mübarek Ramazan ayınızın hayırlı ve bereketli geçmesini, yapacağınız duaların, tutacağınız oruçların kabulünü içtenlikle niyaz ve temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, hepiniz Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
15 TEMMUZ FETÖ DARBE
KALKIŞMASININ YILDÖNÜMÜNDE
TBMM GENEL KURULUNDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

15 TEMMUZ 2017



Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Yakın tarihimizin, belki de tüm zamanların, en karanlık 15 Temmuz gününün birinci yıldönümü münasebetiyle, bombaların hedefi olmuş ve Gazilik unvanını bir kez daha hak etmiş TBMM'nin bu özel birleşiminde toplanmış bulunuyoruz.

Konuşmamın hemen başında şahsım ve parti grubum adına muhterem heyetinizi, ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

O zulmet dolu gecede fedakârca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize, elbette büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Hiç şüphe yok ki, Türk milleti tarih boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Bundan hepimiz gurur duymaktayız.

Var olmanın bir bedeli vardır ve bu gerçek milli vicdan tarafından bilinmektedir.

Üzerinde yaşadığımız çetin ve zorlu coğrafyada yaşamanın her hâlde ağır sonuçları olacaktır, nitekim bu zamana kadar da olmuştur.

Türk milletinin hedefte olması, kutlu varlığı üzerinde oyunlar oynanması tesadüfi görülmemelidir.



Kaldı ki böylesi bir husumet ve hıyanet kuşatması yeni de değildir.

Aklımızı başımıza almazsak, milli birlik ruhunu kaybedip birbirimize düşersek, açık açık uyarıyorum ki; ya bizi bu vatan dan sökü p atacaklar, ya da burada bizi gömüp üzerimizden aşacaklar.

Hesap budur, emel budur, vahşi gaye bundan ibarettir.

15 Temmuz öncelikle bir darbe teşebbüsüdür.

Ayrıca taktikçileri, teorisyenleri, kuryeleri, taşeronları, planlayıcıları, sahadaki tetikçileri belli olan iblisane bir işgal denemesidir.

15 Temmuz FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek her şeyden önce aklın inkârı, vicdanın itlaflı, yalın gerçeklerin imhasıdır.

Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur, olamayacaktır.

15 Temmuz'da çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz TBMM defalarca bombalanmış, kurşun yağmuruna tutulmuştur.

Askeri kamuflaj içine saklanmış dar bir kadro, bir avuç yılan milletimize ateş saçmış; milli kurum ve kuruluşlara acımasızca saldırmıştır.

Tarih sayfalarını karıştırdığımızda örneğine neredeyse hiç rastlanmayacak alçaklıklar, akla hayale sığmayan şiddet dolu sahneler, meşum ve melun 15 Temmuz gecesinde yaşanmıştır.

Çanakkale'de müstevlilerin yarım bırakmak zorunda kaldıkları zulmü hain FETÖ'cüler tamamlamak istemişlerdir.

Milli Mücadele'de kovalanan Türk düşmanları, aradan geçen 94 yıl sonra bellerini doğrultup devşirdikleri Pensilvan-



yalı teröristlerle Türkiye'yi önce teslim, daha sonra da tepeden tırnağa tasfiye etmeye kalkışmışlardır.

15 Temmuz tarihi bir hesaplaşma, tarifsiz bir hıyanettir.

Bir yanda Türkiye, diğer yanda yedi düvel;

Bir yanda Türk milleti, diğer yanda terör örgütleri ve arkalarındaki efendileri vardır ve taraflar çok nettir.

Fetullahçı Terör Örgütü Türkiye'ye kast etmek için eline geçirdiği tüm imkânları kullanmıştır.

Milletimizin alın teriyle alınan uçaklar, helikopterler kanunsuz şekilde uçurulmuş; tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur.

Bir defa FETÖ işgal girişimiyle ilgili milli bir mutabakatın varlığı şarttır.

15 Temmuz'un üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bu konuda ısrarla kutuplaşma ve kısır kavgaların yaşanması istiklalimiz açısından alarm ve acı verici bir kayıptır.

Düşman bellidir.

Kanlı teröristler belirgindir.

Açtıkları nifak çukuru, kazdıkları fitne kuyusu gözler önündedir.

O halde 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması üzerinde niçin hemfikir olamıyoruz?

Neden hep birlikte zalimlere karşı gelemiyoruz?

Niye hakkın, hakikatin ve halkın etrafında tek nefes olmuyoruz?

Nedir bizleri ayrı düşüren?

Nelerdir aramıza giren?



15 Temmuz Türkiye'ye suikast iken, milletimizi yıkmaya yönelik bir cinayet olduğu besbelliyken var olan görüş farklılıklarını nasıl izah edip neye yormalıyız?

FETÖ; asırlardır devam edegelen Anadolu'nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır.

FETÖ; Müslüman Türk milletine düşman olan batıl, bati ni ve lanetli çevrelerin, küresel ölüm makinesini içimizde ve bölgemizde devamlı çalıştıran haçlı zihniyetinin su katılmı ş bir barbarlığıdır.

Eğer biz irkilip kendimize gelmezsek, milli akıl ve şuurda buluşamazsak bu barbarlık son olmayacaktır.

Eğer iç barış ve huzur ortamını birlikte temin ve tamir etmezsek, biliniz ki yeni saldırılar önümüzdedir.

FETÖ'yü üzerimize salan, milli bünyemize ve devletimize saldırtan şarlatanlar, soysuzlar ve insanlık katilleri; sadece bir partiye, sadece bir şahsa, sadece bir düşünceye değil; hepimizi, milletimizin tamamını hedef seçmişlerdir.

Bunu görmek, bunu artık bilmek lazımdır.

Bugün Batılı devletlerin acıklı ve aciz durumları, hala 15 Temmuz'la ilgili ikircikli ve ikiyüzlü tavırları tehlikenin geçmediğinin, tehditlerin sönmediğinin somut delilidir.

Dost bildiklerimiz arkamızda hançerle dolaşmaktadır.

Küresel ve bölgesel stratejik denklemleri aleyhimize kurmak için harıl harıl faaliyette bulunanlar Türkiye'ye pranga vurmak için hazır ve nazır beklemektedir.

FETÖ, PKK, PYD-YPG- IŞİD, DHKP-C silahlandırıp kiralanmışlar, kanlı tezgahlarını vatan topraklarında ve mücavir alanlarda açmışlardır.

Bu terör örgütleri kanalıyla Şark Meselesi sürdürülmektedir.



İslamiyet'in kılıcı Türklerin Anadolu'dan çıkarılması için el ovuşturanlar artık gemi azıya almışlar, son kozlarını oynamaya başlamışlardır.

15 Temmuz'a mevzi bakmak yerine, stratejik yaklaşmak; tehlikeleri kaynağında okuyup, oyunu odağında bozmak milli namusun bizlere yüklediği tarihi bir görevdir.

Bu görevden kaçamayız.

Bu göreve yüz çeviremeyiz.

Çünkü gidecek başka yerimiz yoktur.

Sığınacak başka yurdumuz yoktur.

Altında toplanacağımız başka ay yıldızlı bayrağımız da yoktur.

Ne yaparsak burada, Türk milletinin son yurdunda, birlikte yapacağız, birlikte başaracağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası milli kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir.

Bunu kabullenmekte zorluk çıkaranlara Ne Mutlu Türküm Diyene sözüyle cevap verecek, göğüs gereceğiz.

Bu omurga kırılır, milli kimlik kaybolursa; şunu unutmayınız ki, bu sınırlar içinde, bu beşeri varlık çerçevesinde, devletimizin bugünkü haliyle yaşamak imkânsızlaşacaktır.

Adaletse istenen, yollarda değil, milli vicdanın ta kendisinde bulacağız.

Düşman çokmuş, biz onlardan daha çoğuz, daha güçlüyüz, daha diriyiz, bunu göstermeliyiz.

Kumpas kuruyorlarmış, alayı birden üzerimize geliyor-muş; varsın olsun, yeter ki saflarımızı sıkı turalım; öleceksek de adam gibi, kahraman gibi, ama tam bağımsız bir şekilde ölelim.



Mağduriyet varsa giderelim, ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim.

Ahlaksızca, arsızca üzerlerine İngilizce kahraman yazan tişört giyen Pensilvanya uşaklarını güldürmeyelim, dağınık ve atıl hale düşmeyelim.

ABD afiş astırmıyormuş, onlar insanlığa çoktan afişe olmuşlar, bırakalım kendi tuzaklarında boğulsunlar.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Son olarak şunu özellikle ifade etmek isterim ki;

Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanmış bir kısım darbeci hainle Mehmetçiği mutlaka ayırt etmek gerekmektedir.

Ve de şehitlerin hepsi ayırım gözetmeksizin eşittir, her biri bizim için mukaddes, muhteşem bir vatan mücadelesinin elleri öpülesi neferleridir.

Mehmetler bizimdir, biz Mehmediz, kutlu vatan onlara emanettir.

Sözlerime son verirken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün geleceğimiz açısından yeni bir dirilişe vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Hepinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
BASIN TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**25 TEMMUZ 2017
GENEL MERKEZ**



**Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye'nin genişleyen iç sorun alanlarının yanında bölgesel ve küresel siyasetteki çalkantı ve gerilim devamlı tırmanmaktadır.

Huzur arayışı her seferinde hayal kırıklıklarıyla sonlanmaktadır.

İstikrar özlemleri her defasında hüsrana duvarına çarpmaktadır.

İnsanlık büyük bir maneviyat ve maddiyat karmaşasının pençesinde dir.

Yaşanılan adalet, ahlak ve anlam bunalımı toplumları, milletleri yakından tehdit etmekte, gelecek umutlarını zedelemektedir.

Türkiye'mizin merkezinde yer aldığı coğrafyalar kaynamakta, kaos rüzgarı gittikçe hız ve şiddet kazanmaktadır.

Bugünkü basın toplantımızda ağırlaşan iç ve dış meseleleri sizlerle paylaşmak, gündemin üst sıralarına yerleşmiş konularla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklamak arzusunda yım.

Sözlerimin bu aşamasında hepinizi saygılarımla selamlıyor, basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum.

Değerli Basın Mensupları,

İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik tahammülsüz ve tahakkümcü yaklaşımı son günlerin en sıcak, en can yakan konusudur.

İlk kiblemiz olan, mukaddesatımızda ayrıcalıklı bir yeri bulunan Mescid-i Aksa 14 Temmuz 2017 tarihinde İsrail tarafından ablukaya alınmıştır.



Bunun yanı sıra ibadete kapatılmış, mahzun mabedimize giriş çıkışlar engellenmiştir.

İsrail bu tutum ve tavrıyla büyük bir insanlık ve vicdan suçuna imza atmıştır.

Doğu Kudüs'ün işgal edildiği 1967 yılından bu tarafa ilk kez ezan okunamamış, Cuma Namazı kılınamamıştır.

İsrail, Harem-i Şerif'in tarihi ve manevi statüsüne pervasızca saldırmıştır.

Harem-i Şerif'in girişlerine koyulan detektörler, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğu zulümler insanlığı ayaklar altına alan bir uygulamadır.

Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda, Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinli kardeşlerimize ateş açılmış, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla barbarca muameleler sergilenmiştir.

İsrail polisi 3 Filistinliyi şehit ederken, 200'den fazlasını yaralamıştır.

Siyonizm, bir kez daha Kudüs'te vahşi bir komponun taraf ve hazırlayıcısı olmuştur.

Bunu yaparken de yüce dinimizin kutsallarına hasar vermekten çekinmemiş, geri durmamıştır.

Hiç kuşkusuz, Kudüs'teki hak ihlalleri, zora ve zorbalığa dayanan ambargolar insanlığın ve inancımızın hiçbir değer ve mirasıyla izah ve ifade edilemeyecektir.

Mescid-i Aksa'nın kısıtlamalara maruz kalması elbette İsrail'in gerçek yüzünü, karanlık niyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Miraç mucizesinin manevi mekânına yönelik düşmanca muamele sadece Müslümanların değil, aslında tüm insanlığın nezdinde nefretle yankı bulmalıdır.



Bir defa İsrail insan haklarını çiğnemiştir.

Ve bu konuda sicili oldukça kabarıktır.

Din ve vicdan hürriyetini baskı altına, hatta askıya almıştır.

İsrail'in yöntemi terörden farksızdır.

Filistinli kardeşlerimizin varlık haklarına operasyonun uluslararası hukuka aykırı olması şöyle dursun, gayri meşrudur, gayri ahlakidir ve de insanlıkla ters düşmüştür.

Ne üzücüdür ki, Harem-i Şerif'e karşı İsrail acımasızlığı karşısında insanlık aciz ve suskundur.

Özellikle İslam dünyasının tereddütlü, tenakuzla bezenmiş gevşek duruşu son derece düşündürücüdür.

Müslümanım diyen hiçbir vicdan sahibinin sessiz kalamayacağı ilkeliklere eğer bugün cevap verilmezse, eğer bugün göğüs gerilmezse, İslam toplumları birlik ve beraberlikten nasıl bahsedecektir?

Gaza, petrole, servete iradesini ve istikbalini teslim etmiş, dahası dünyevi çıkarlar uğruna terk etmiş çok sayıda İslam ülkesi Mescid-i Aksa'nın dramına ne zaman etkili bir çıkış yapacak, ne zaman ilke ve inançlarının safına girecektir?

Katar krizini tırmandıran körfez ülkeleri niye ürkektir?

Maalesef İslam âleminin dayanışma ve yardımlaşma duygusu hasarlıdır.

Herkes birbirinin kuyusunu kazmakla meşguldür.

Karşılıklı empati, hassasiyet, hürmet ve ortak değerlere riayet zayıftır.

Sudan bahanelerle kriz çıkarma konusunda ustalaşmış malum ülkelerin, kutsallarımıza kast eden İsrail şiddetine gözlerini yumması, özetle üç maymunu oynamaları üzerinde dikkatle durulması gereken bir ayıptır.



Bu ayıbın çamuru Kudüs'e yüzünü dönen herkesin üzerine sıçramıştır.

Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa inancımızın üç büyük değeridir.

Her biri eşsiz ve paha biçilmez manevi hazinedir.

Bunların herhangi birisine karşı yapılacak saldırı aslında tüm Müslümanları hedef almış sayılmalıdır ve öyle de sayılacaktır.

Ne var ki, İslam alemi sığ gündemlerin kumandasında, gündelik heveslerin kuyruğundadır.

İsraille açık veya gizli ilişki içinde olanlar; Batı Şeria, Gazze, Kudüs'teki tramva ve tahammül edilemez tacizlere ilgisizdir.

Bu ilgisizlik bir bakıma İslam ülkelerinin perişanlığının tescilidir.

Bu ilgisizlik bir nevi siyasi hesaplaşmaların, çıkar kavgalarının mahsulüdür.

Düşünebiliyor musunuz, İsrail büyük mescitlerimizden birisini ibadete kapatabilmektedir.

Bu durum zaten hassas ve sürdürülmesi günden güne zorlaşan dengelere sahip olan bölgeyi bütünüyle ateşe verebilecek bir provokasyondur.

Arap Birliği nerededir? İsrail'i niye kınamaktan acizdir?

İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan vasıtasıyla Türkiye tavrını göstermiş, tarafını aleni bir şekilde izhar ve ilan etmiştir.

Kaldı ki, İsrail'in Harem-i Şerif'e karşı sergilediği kaba, hırçın, saygısız ve onur kırıcı dehşeti ülkemizde infial ve tepkiyle karşılanmıştır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez ülkelerini kapsamına alan seyahatinde İsrail vandallığını da gündeme getirmiştir.

Bu açıdan Türkiye doğru ve olumlu bir noktadadır.

Ve de anlamlı tepkimiz güçlü bir şekilde gösterilmiştir.

Öte yandan ABD, Rusya, BM ve AB'den oluşan Ortadoğu dördlüsü Kudüs'teki gerginliğin azaltılması ve Mescid-i Ak-sa'nın tarihsel statüsünün korunması hususunda pozisyon belirlemişlerdir.

Ancak alınan bu pozisyon bugüne kadar bir netice doğurmamıştır.

Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili dün düzenlemiş olduğu toplantısı ise kalıcı ve kapsayıcı bir barış ve istikrar atmosferine hizmet etmekten uzak düşmüştür.

Harem-i Şerif tüm Müslümanların şeref nişanesi, kutsiyeti çok yüksek bir ibadethanesidir.

Hiçbir hain emel Harem-i Şerif'i kirletemeyecektir.

Hiçbir karanlık hedef Harem-i Şerif'in ruh ve manasını kıramayacaktır.

Müslüman Türk milleti oynanan oyunların farkındadır.

Kudüs'te dini ve etnik temizlik yapmak için her köhnemiş ve karanlık yolu deneyen Siyonizm zihniyeti muhakkak mahcup ve mağlup edilecektir.

Filistinli kardeşlerimizin davaları bizim davamızdır.

Mazlumların ahı yerde kalmayacaktır.

Masumların gök kubbede çınlayan feryatları cevapsız bırakılmamalı, unutulmasın ki bırakılmayacaktır.

Kudüs'ü başkent yapmak, Filistinlilerin yerleşim yerlerini daraltmak gayesiyle kıyasıya ve kategorik bir çabanın içinde



olan İsrail yanlıştır, utanç verici bir şekilde krize yatırım yapmaktadır.

Harem-i Şerif hak ettiği seviyede olmadıkça, günahkârlar, insan ve inanç katilleri geri çekilmedikçe sükûnet ve sağduyu mumla aranacaktır.

Bu nedenle İsrail musallat olduğu Harem-i Şerif'ten derhal elini çekmelidir.

Kutsallarımıza hürmet etmeli, Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını öğütmeden vazgeçmelidir.

Uluslararası toplum Kudüs'teki suikastı durdurmalı, daha büyük felaketlerin önüne geçmelidir.

Kiblesizlere, ilk kiblemizi yok ettiremeyiz.

Mabetlerimizi çiğnettiremeyiz.

Bunu yaparken de, haklıyken haksız duruma düşmekten sakınmalıyız.

Mesela, İstanbul veya bir başka yerde Musevi vatandaşlarımıza ait ibadet yerlerinin taciz ve tahrik edilmesini doğru ve meşru göremeyiz.

Nitekim İsrail'i eleştirirken, İsrail gibi olamayız, bu duruma düşemeyiz.

Şiddete şiddetle, yanlışa yanlışa karşılık veremeyiz.

İsrail barbarlığına aynı şekilde cevap üretemeyiz.

Türkiye'deki sinagoglara yapılacak en ufak saldırı elimizi zayıflatmakla kalmayacak, din ve vicdan hürriyetine darbe olacaktır.

Bunu da doğru göremeyiz.

Bu yüzden son günlerde medyaya yansıyan bazı müessif hadiseleri endişeyle izlediğimizi özellikle belirtmek isterim.



Musevi vatandaşlarımızın dini tercih ve inanç haklarına gelebilecek zayıt bilinsin ki, Türkiye'ye yakışmayacak, Türk milletiyle bağdaşmayacak bir çirkinliktir ki, buna da asla onay veremeyiz.

Bu vesileyle İsrail saldırganlığını kınıyor, şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum.

İsrail yönetiminin temel insani değerlere müzahir hareketini hayati görüyor, bunu tavsiye ediyorum.

Filistin davası makul ölçülerde çözülmeyince, suçsuz ve günahsız insanların zulümle girdikleri kanlı imtihanları son bulmadıkça insanlığın ve İslam coğrafyasının huzur, refah, güvenlik ve istikrara ulaşamayacağını önemle ifade ediyorum.

Sayın Basın Mensupları,

Türkiye'nin çok cepheden önü kesilmek, iradesine ipotek koyulmak istenmektedir.

Ülkemiz; bekasına yan bakan, dış bileyen, dinamitlemek isteyen her türlü çevre, oluşum, grup, örgüt ve yapıyla korkusuzca, kıran kırana bir mücadele halindedir.

Namus bildiğimiz, varoluşumuzun gayesi bellediğimiz istiklal hakları ne pahasına olursa olsun müdafaa edilmektedir.

İç ve dış mihraklar Türkiye'ye boyun eğdirmek için son kozlarını oynamaktadır.

Milli güvenliğimize gölge düşürmek için rekabet halinde olan medenisi, ilkel, cahil, canisi, adisi, katili ve zulmetin tüm ahalisi karşımızda sıra sıra dizilmişlerdir.

Tehlike çok yakındır.

Tehdit algısı çok yüksektir.



Milli mukavemeti kırmak, milli birlik ruhunu yıkmak isteyen iç ve dış güçler kanlı kalemle yazılan ihanet senaryosunu sahnelemek için gemi azıya almışlardır.

Bunlara rağmen,

16 Haziran 2017 tarihinde, görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda yolu kesilip alı konulan, daha sonra da şehit edilip dereye atılan öğretmenimiz 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ın katilleriyle,

15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığını havadan bombalayıp 53 kahramanımızın şehadetine neden olan canilerle, yine aynı gece Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında ihanete kurşun sıkan Astsubay Ömer Halisdemir'i ve toplamda 250 vatan evladını şehit eden teröristler ve onların yardakçılarıyla çok çetin bir mücadele sürdürülmektedir.

Bir öğretmenimiz toprağa düşse de, çok şükür bini arkadan gelmektedir.

Bir mehmedimiz, bir polisimiz şehadet şerbetinden içse de, onların yüzünü kara çıkarmayacak, azim ve kararlılıklarını yere düşürmeyecek inanmış ve kahraman yürekler kâfilelerle haçlı bakiyelerinin üzerine gitmektedir.

Türk milleti zalimlere aldanmayacak, bunlar karşısında diz çökmeyecektir.

Hero tişörtü giyen namertler kazanamayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti; devleti ve milletiyle bir ve beraberliğini, ayrılmaz ve bölünmez bütünlüğünü ona buna harcatmayacak, heba ettirmeyecektir.

Konu vatan olunca, konu millet olunca, konu devlet olunca irademiz katı ve kesindir.



Bu uğurda taviz yoktur, teslimiyetin esamisi okunmayacaktır.

Hiçbir sefil, hiçbir çürümüş karşımıza çıkamayacak, çıkmaya cüret etse bile bizimle, bu büyük milletle baş edemeyecektir.

Zor, oyunu her zaman bozmuştur.

İman, ihaneti her zaman yenmiştir.

Sadakat, satılmışlığı her zeminde rezil etmiştir.

Soylu duruş, soysuz oyuncularını tarih boyunca kepezeye çevirmiştir.

Türklükle uğraşan, Türk milletine tezgah kuran kim varsa sonunda kaybetmeye mahkum olmuştur.

Terör örgütleri, arkalarındaki destekçileri, asırlık plan ve hesaplar yoluyla Türkiye'nin başına çorap örmeye, bağımsızlığını sabote etmeye eşgüdüm halinde çalışmaktadır.

Bakınız, YPG isim değiştirmiş.

Yeni adıyla Suriye Demokratik Güçleri olacakmış.

İsmin ne önemi vardır? Kaldı ki bu değişiklik malumun ilanı değil midir?

İsim değişikliği cinayet ve ihanetleri nasıl örtecektir?

Terör her yerde, terörist her isim altında terörist ve şerefsizdir.

Ha YPG, ha SDG; ha FETÖ, ha PKK; bunlar arasında en ufak fark, en küçük eylem ve emel farklılığı yoktur.

ABD'nin YPG'ye, yani PKK'ya vermiş olduğu silah ve mühimmat desteği artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, Türkiye'ye alenen husumet olduğu anlaşılmıştır.



Milli Güvenlik Kurulu'nun 17 Temmuz 2017 tarihli toplantısı bu sarih ve sıcak gerçeği teyit etmiş, karşımızdaki vahim sorunun tekraren altını çizmiştir.

Açıkça söylemek lazımdır ki, terör örgütlerine karşı bakışın çifte standart oluşu yalnızca ülkemizin değil, aynı şekilde bölgesel ve küresel huzurun da aleyhinedir.

Terörizmle mücadelede ortak bir anlayış ve hedef birliği sağlanmadan ne uluslararası hukuktan, ne müttefiklikten, ne de insan haklarından bahsetmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

Yanıbaşımızda kurulmak istenen terör devletine harç taşıyan, temel kazan ülkeler bırakınız dost olmayı, düşmanlığa hizmetten başka bir şey yapmamaktadır.

Irak ve Suriye'nin kuzeyini içine alan ve Akdeniz'e uzanması planlanan terör devletiyle küresel vahşet çetesi altın vuruşu yapmak istemektedir.

Amerikan ordusuna kurmay subay yetiştiren bir askeri akademinin yayın organının kapak resminde kolundaki amblemde bebek katilinin resmi olan bir YPG'li teröristin sözde nöbet tutarken gösterilmesi muhatap olunan skandalların son halkasıdır.

ABD, son veriler ışığında, 5 Haziran'dan 9 Temmuz'a kadar süren sevkiyatlarla birlikte 434 kez PKK/PYD bölgesine silah ve mühimmat teslimatı yapmıştır.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nin geçtiğimiz Pazar günü, bir televizyon kanalında YPG'yle işbirliği yaptıklarını itiraf etmesi, daha ileri giderek FETÖ'yü bir terör örgütü görmediklerini vurgulaması elbette sözün anlamını kaybettiği noktaya işaretir.

Türk milleti 19.yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başındaki karanlık yıllara sürüklenmek üzeredir.



Müzik Öğretmeni Aybüke kızımızı şehit eden, Türk vatanını hendeklere gömmek, 15 Temmuz'da işgal ve tamamen yok etmek için ittifak içinde hareket eden terör örgütlerine batılı devletler omuz vermektedir.

Karşımızdaki bu hazin gerçeklerin bırakınız çığlık olmasını, tam anlamıyla çirkinlik ve çirkeflik olduğu nettir.

Her gün şehit haberleri gelmektedir.

Barzani yanlıları Diyarbakır'da sözde Kürdistan referandumu için çalıştaylar düzenlemekte, Irak'tan sonra bölünme sırasının Türkiye'ye geleceğini alçakça duyurmaktadırlar.

Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve diplomatik kuşatmayla yılması, teslim bayrağını çekmesi amaçlanmaktadır.

Batı başkentlerinde bizim katil dediklerimiz kahraman muamelesi, hak ve özgürlük savaşıcısı görülmektedir.

Üstelik Katar krizinde arkamızdan dolaşarak Doha'daki askeri üssümüzden rahatsızlıklarını gösteren Körfez ülkelerinin ve İslam toplumlarının hayret verici şekilde çıtı bile çıkmamaktadır.

Biliyoruz ki, onurunu kaybetmiş milletler küresel cinayet şebekesinin oyuncağı olacaklardır.

Hamd olsun Türk milleti onurunu, yaşama iradesini asla yitirmemiştir.

Bizim için Ya İstiklal Ya Ölüm parolası milli şuur ve vicdan rehberidir.

Yabancı devletlerin tehditlerine pabuç bırakan, ayak oyunlarına düğme ilikleyen, himaye ve vesayetlerini gönüllüce kabul eden milletler acizdir, müstemlekedir ve esareti hak edenlerdir.



Türk milleti asla böyle bir seviyesizliğe düşmeyecek, efendilik taslayanları, parmak sallayanları her zaman, her zeminde şaşkına çevirecektir.

Haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşayacağız.

Tam bağımsızlıktan ödün vermeyeceğiz.

Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun bağımsızlıktan mahrum bir milletin medeni insanlık aleminde uşaklık mevkiinden yukarı çıkması düşünülemezdir.

Ve de Türk milleti ne kendisini, ne de başkalarını uşak görmeyen bir ahlak ve asalete sahiptir.

Almanya ile gerilen ilişkileri bu çerçevede ele almak sanıyorum isabetli olacaktır.

İstanbul Büyükkada'da gözaltına alınan, daha sonra 18 Temmuz'da tutuklanan sözde aktivistler arasında bir Alman vatandaşının da bulunuyor olması Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir gedik daha açmıştır.

Şu işe bakınız ki, ajanların yeni maskesi olan aktivistlik 15 Temmuz'dan beri daha da gündemdedir.

Bu aktivistler her ne hikmetse sürekli Türkiye aleyhine olan fiillerin merkezindedir.

Acaba bunların Büyükkada'da ne işi vardır?

Toplanacak başka yer mi bulamamışlardır?

15 Temmuz Gecesi aynı yerde buluşup FETÖ kalkışmasının başarıya ulaşmasıyla ilgili planlar yapan casuslardan sonra, şu an tutuklu olan aktivistler bu kez neyin peşine düşmüşlerdir?

Türkiye yolgeçen hanı mıdır?

Bu artis ve aktivist makyajlı işbirlikçiler neye ve kimlere hizmetle görevlidirler?



Şayet bu şahısların yargı sürecinden sonra herhangi bir suçları olmadığı tespit edilirse söylenecek bir şey zaten yoktur.

Şayet varsa hiç kimsenin, bilhassa Almanya'nın söz söylemeye yüzü katiyen olmayacaktır.

Almanya niye bu kadar asabidir?

Niye bu denli korku içindedir?

Hangi ilişki ağlarının açığa çıkmasından endişe duymaktadır?

Madem kendi vatandaşının tutuklanmasından rahatsızdır, o halde, bizim ülke olarak iadesini istediğimiz hainleri, suçluları niye korumaya alacak kadar pişkindir?

Türkiye'nin rahatsızlığı niye dikkat ve ciddiye alınmamaktadır?

Almanya Dışişleri Bakanı adeta meydan okumuş, rencide edici, incitici, kırıcı açıklamalarda bulunmuştur.

Söz konusu bakan, tutuklanan Alman vatandaşının Türkiye uzmanı olmadığını, hiç kimseyle bağlantısının bulunmadığını söyleyerek; "Türkiye'ye çok sabır gösterdik" diyecek kadar ileri gitmiş, boyunu aşan laflar etmiştir.

Alman yatırımlarının engellenmesiyle ilgili beyanat vermiştir.

Bu bakan sabır göstermese ne olacak, kaç yazacaktır?

Almanya Ekonomi Bakanlığı suyu iyice bulandırmış, yalan ve tezvirat dolu propagandayla mesafe almaya çabalamıştır.

Alman şirketleriyle ilgili çıkarılan aslı astarı olmayan dedikodular, Türk turizmini baltalamak için yapılan menfi propagandalar elbette iki ülkeye de zarar verecektir.

Almanya bugüne kadar terör örgütlerine kucak açmıştır.



Türk ve Türkiye düşmanlarına kol kanat germiştir.

PKK, FETÖ, DHKP-C bu ülkede yuvalanmış, yardım görmüşlerdir.

Almanya gibi aramızda derin ve tarihsel bağların olduğu, üstelik 3,5 milyon Türk'ün yaşadığı bir ülkenin Türkiye alerjisi hazmedilecek, sineye çekilecek bir durum değildir.

Gönül ister ki, Türkiye-Almanya arasındaki soğuyan ilişkiler düzelsin.

Umut ederiz ki, bu süratle gerçekleşsin.

Ancak Almanya'nın geri adım atmaya niyetli olmadığı gelişmelerle sabittir.

Alman Ekonomi Bakanlığı sözcüsünün yeni yaptığı bir açıklamada; mevcut şartlarda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının uzatılmasının mantıklı olup olmadığını AB'deki ortaklarıyla tartışacaklarını söylemesi krize yeni bir boyut kazandırmıştır.

Gümrük Birliği anlaşmasında Türkiye'nin kayıpları, dezavantajlı konumu bilinen bir gerçektir.

Diyorum ki, elinizden geleni ardınıza koymayın.

Almanya şunu unutmasın ki, Türkiye köle değildir, icazetli değildir, tutsak hiç değildir.

16 Nisan halk oylamasında yapılan anayasa değişikliklerini hala kabullenemeyen, sürekli olarak ayağımıza pranga vurmak için çırpınan Almanya'nın politikaları yapıcı, tutarlı ve dostane değildir.

Almanya'nın Türkiye'ye aba altından sopa göstermesi, elindeki farklı enstrümanlarla tehditvari dile sapması hiçbir değerle örtüşmeyecektir.



Almanya sözde aktivistleri bıraksın, ülkesindeki FETÖ'cü hainleri ve Türkiye'ye kast etmiş diğer teröristleri ön şartsız teslim etsin.

Fazla laf gaf olacak, her gaf bir pot kıracaktır.

Almanya'nın ekonomik gücü ve AB'deki nüfuzu varsa Türk milletinin çelikten bileği, yenilmez imanı ve haysiyeti vardır.

Türkiye'nin Ortadoğu ve küresel siyaset denkleminde eli ni kolunu bağlamaya dönük kurnazlıkları, dirilen milli şuuru bastırmaya yönelik kumpasları şüphesiz elimizin tersiyle iteceğimiz iyi bilinmelidir.

Bunun adı Almanya olmuş, İngiltere olmuş, ABD olmuş; milli kural değişmeyecektir.

Türk milleti her türlü saldırıyı birlik ve beraberlik içinde aşmaya muktedirdir.

Bizim hiç kimseden öğrenecek bir şeyimiz yoktur.

Bizim medeniyet ve gelişmişlik dersi almaya ihtiyacımız da yoktur.

Dileğim Almanya ve diğer ülkelerle ilişkilerin çıkarlara dayalı ve olumlu bir seyir izlemesidir.

Ancak ille de iyi olacağız diye Türkiye'nin ajan, işbirlikçi ve hainlere sessiz kalması, baskı, dayatma ve küçümsemeleri görmezden gelmesi akla ve mantığa da uymayacaktır.

Kaldı ki böylesi karanlık bir dünya henüz bizim açımızdan keşfedilmemiştir.

Değerli Basın Mensupları,

Dün Lozan Antlaşması'nın 94. yıldönümünü idrak ettik.

Lozan Türkiye'nin bağımsızlık senedi, Milli Mücadele'yi uluslararası alanda taçlandıran siyasi ve diplomasi zaferidir.



Lozan'da Sevr yırtılmış, emperyalizm bu defa da masada püskürtülmüştür.

Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki temeli, varlığının tescili, egemenliğinin pekiştirilmesidir.

"İstiklâl savaşına başladığı sıralarda Gazi Mustafa Kemal'e dediler ki:

Nasıl mümkün olur? Ordu yok! Atatürk hemen cevap verir: Kurulur.

İyi ama bunun için para lâzım, o da yok? Yine cevap verir: Bulunur.

Diyelim ki parayı bulduk, düşmanlarımız hem büyük hem de çok. Atatürk son kez haykırır: Olsun, hepsi yenilir."

Bu söylenenlerin alayı birden yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti imkânsızlıklar içinde, muazzam bir mücadele azmiyle kurulmuştur.

Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti demektir.

İşte tam da Lozan'ın yıldönümüne tesadüf eden bir zaman diliminde, 18 Temmuz günü, Yunanistan Cumhurbaşkanının Aydın'ın dibindeki Bulamaç ve Eşek Adalarıyla İzmir'in yanı başındaki Koyun Adası'na ziyaret düzenlemesi açık bir kışkırtmadır.

Üstelik bu adalar ve diğer 15 Ege adası Yunanistan tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal edilmiştir.

Yunanistan devlet ricalinin gövde gösterisi yapar gibi adalara çıkması karşılıksız bırakılmamalı, Ege'nin istilasına asla müsamaha gösterilmemelidir.

Bugün Bulamaç Adasına gelenler, yarın ilk fırsatta Aydın'a gelecekler; bugün Koyun Adası'na çıkanlar, ilk fırsatta İzmir'e demir atmanın arayışında olacaklardır.



Yunanistan'ın komşuluk hukukuna uymayan tavrını kınıyor, işgal ettiği adalardan derhal çekilmelerini bekliyorum.

Sabırımızı sınamasınlar, olgunluğumuzu, vakarımızı yanlış yormasınlar.

Tekrar denize dökülmek isteyen varsa seve seve *döker*, canı kovalanmak isteyen varsa kaçtıkları yere kadar kovalarız.

Onun bunun gözüne girmek, beğenisini almak amacıyla tarihi tez ve haklarımızı pazarlık konusu asla yapmaz; vatan, millet ve devletimizin kutlu emanetlerinden can pahasına da olsa taviz vermeyiz.

Lozan Antlaşması'nın 94.Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, her biri yiğitlik simgesi silah ve ülkü arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.

Mukadderatımız ve mukaddesatımız için sere serpe toprağa düşen *tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.*

Sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyor, basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
BASIN TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**24 AĞUSTOS 2017
GENEL MERKEZ**



**Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Sözlerime başlarken her birinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Yoğunlaşan, karmaşıklaşan, aynı zamanda kaotik bir görüntü çizen iç ve dış gelişmeleri değerlendireceğim bugünkü basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum.

Değerli Basın Mensupları,

Başta Türkiye olmak üzere, mücavir bölge ve ülkeleri kapsamına alan kanlı ve karanlık bir oyun uzun süreden beri devrededir.

Bahse konu şirret oyun gelip geçici değil, sonuca odaklı yakıp yıkıcı niteliktedir.

Çevremizde koyu bir tehdit kuşağı hâkimdir.

Bunun yanında Türk milletini hedefine alan hain bir kuşatma günden güne sertleşmekte, ağır baskısını fazlasıyla hissettirmektedir.

Muhatap kaldığımız çok boyutlu gelişmeler huzursuz edici, kaygı vericidir.

Tedirginlik her düzeydedir.

Tehlikeler volkan ağız gibi patlarken, Türkiye maalesef çapsız, çorak ve çürük tartışmalarla boğulmakta, açık veya örtülü çatışmalarla meşgul edilmektedir.

Kurgusu ustaca yapılmış bu meşguliyet gerçek sorunlarla başa çıkabilecek irade ve isteği doğrudan sekteye uğratmakta, emek ve enerji israfına neden olmaktadır.

Birbirine eklemlenmiş, birbiriyle bağ ve bağlantısı bulunan ve milletimizin sinir uçlarına dokunan zincirleme olaylar



peşpeşe gündemi işgal etmektedir.

Özetle, Şanlıurfa Siverek ile Diyarbakır'da Atatürk büstlerine yapılan saldırılar, Çanakkale Bayramiç'te bir polis memurunun medyaya düşen ibretlik fotoğrafı, İstanbul Maçka Parkı'nda sahnelenen kıyafet temalı taciz, yeni devlet kurulmasıyla ilgili safsatalar yörüngesi kaymış tartışmaların odağında yer alan konu başlıklarından sadece bir kısmıdır.

Bir yanda terörizm kan dökmeyi sürdürürken, diğer yanda siyaset ve diplomasi kilitlenerek alarm vermektedir.

Bir yanda iç siyasi tansiyon sosyal bünyeyi felç edecek şekilde yükselirken, diğer yanda uluslararası ilişkiler gerilmekte, ülkemiz zora girmektedir.

Sorumsuzluk ve duyarsızlık katlandıkça yangın adeta bacayı sarmaktadır.

Gelişmelerin tadı tuzu kaçmıştır.

Hiç arzu etmesek de, istikrarsızlık zemin bulmakta, milletimiz umutsuzluğa, ufuksuzluğa mecbur, hatta mahkûm edilmektedir.

Elbette böylesi bir bozuk ve bozgun gayretkeşliğe hiç kimsenin, hele hele ülke yönetimini elinde tutan siyasi zihniyetin hiçbir hakkı yoktur.

Her şey ortadadır.

Nitekim pek çok meselemiz vardır.

Çözüm bekleyen çok sayıda sorun yumağı dağ gibi karşımızda durmaktadır.

Oyalanmak, zamana oynamak, hamasete odaklanmak ise Türkiye'ye haksızlık, Türk milletine hakarettir.



Korumamız gereken milli varlığımız istiklal ve istikbal haklarımızla birlikte hak ettiği mevkilere yükselmeyi beklemektedir.

Kurtarılmayı bekleyen milli ekonomimizin toparlanıp güçlenmesi için lazım gelen iklim ve irade süratle yeşermeli, hızla şekillenmelidir.

Vakit kaybına tahammül kalmamıştır.

Saklamaya, izlemeye, gizlemeye, ötelemeye yer ve gerek yoktur.

Milletin kafası karışık, sıkıntıları fazladır.

Toplumsal hayat sarsak ve sancılıdır.

Medya yanlı, ihanet canlı, ilkesizlik kash, demokratik kurum ve kurallar paslıdır.

Ne var ki milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemden geçtiğimiz de açık ve aleni bir gerçektir.

Türkiye'nin bölünmesi için el ovuşturan mihraklar faal ve faaliyettedir.

Dağılmamızı istiyorlar.

Birbirimize küsüp kast etmemizi umuyorlar.

Fitne hakim olsun, fesat tahkim edilsin, fikri ve fiziki dayanışma, milli ve manevi dirilme akim kalsın, vatan toz du-man, millet kan revan içinde boğulsun diyorlar.

Türk milletiyle çok vahşi bir hesap görölüyor.

Zalimler, kanadımızı kolumuzu kırmanın, içimizi dışımızı karartmanın heves ve hedefini gözetiyor.

Terör örgütleri önü arkası planlı, dünü bugünü belli haşin ve hain bir strateji dâhilinde Türkiye'ye dört koldan, eşgüdüm halinde, kudurmuşçasına saldırıyor.



Sınırlarımızın hemen dibinde gayri meşru, uluslararası hukuka bütünüyle ters, egemenlik haklarımıza tamamen aykırı fiili bir durum zifiri bir düşmanlık eliyle yaratılıyor.

Güney sınırlarımız boyunca, Türkiye'nin milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü yakından tehdit eden bir terör devletini kurmak, hemen akabinde nefesini açmak maksadıyla Akdeniz'e ulaştıracak bir koridor oluşturmak için ince işçilik yapılıyor.

Türk milletinin komşu coğrafyalarla bağının kesilmesi, tamamen Anadolu'ya hapsi, kaosu ithal etmesi amaçlanıyor.

ABD yüzlerce tır dolusu silahı gizli müttefiki PKK-YPG'ye Noel hediyesi verir gibi cömertçe veriyor.

Bunlar oluyorken, Suriye'nin Şehba bölgesinde, Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde kurulan yeni bir terörist yapılanmanın Türkiye'yi bölgeden atmakla tehdidi küstah bir diklenme, alçak bir meydan okumadır.

ABD'nin silah, cephane, lojistik ve eğitim desteği verdiği PKK-YPG'ye yeni bir örgüt kurdurup, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırmasının şartlarını oluşturması dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayan bir aymazlık ve ahlaki zaaftır.

Üstelik bu terörist oluşum, El Bab'a, Cerablus'a, Azez'e, Menbiç'e saldıracaklarını duyurmuştur.

Bu caniler kimi, nereden, nasıl atacaklarını zannetmektedirler?

Bu cüreti, bu cesareti nereden almaktadırlar?

Konuyla ilgili görüşümüz çok nettir:

Türk milletinin seri katillere pabuç bırakacak, gözdağlarına boyun eğecek acziyet ve zayıflık içinde olmadığı kesin ve etkili bir şekilde kısa sürede gösterilmeli, gereği neyse yapılmalıdır.



Değerli Basın Mensupları,

Elbette Türkiye'nin etrafı dinamitlenmektedir.

Milli varlığımıza, hayat haklarımıza topyekûn suikast hazırlığı son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

Türkiye'nin hassasiyetleri kaşınmakta, husumet kamçılanmaktadır.

Terörizmi paravan olarak kullanan vahşi emperyalizm son kozunu oynamak için tetikte ve teyakkuzdadır.

Hedef aslında Türk milletinin tarihsel ve tavizsiz mevcudiyetidir.

Aziz milletimizin destansı, aziz vatanımızın benzersiz kutsiyet ve ulviyeti tüm haşmetiyle, tüm görkemiyle meydan dadır.

Bundan rahatsız olan, bunu hazmedemeyen ne kadar hasım devlet varsa cinayet örgütlerini üzerimize salmak ve eşanlı saldırı komutu vermek için el ele vermişlerdir.

Bunu görüyor, bu hazin gerçeği biliyoruz.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tedavüle sürülen kirli pazarlıklar, kinli arayışlar, kapalı devre kışkırtılan arzular esasen Türkiye temalı, Türkiye odaklıdır.

Bütün gözler, bütün dikkatler ülkemize çevrilmiştir.

Aslında bir Türkiye sorunu çıkarmak için herkes işbaşındadır.

Oklar üzerimize yönelmiştir.

Küresel çetenin istikrarsızlık ibresi ülkemizi işaret etmektedir.

Türklüğün soluk borusunun kesilmesi, tarihsel irtibatlarının koparılması hususunda ittifak kurulmuştur.



Suriye'nin İdlip şehrine operasyon yapılmasıyla ilgili planlar, terör devletinin önündeki bir engelin daha kaldırılmasıyla ilgili hazırlıklar şundan emin olunuz ki, Türkiye'nin iyice köşeye sıkıştırılma emelidir.

ABD'nin Suriye Temsilcisinin Türkiye sınırında El Kaide varlığını dile getirmesi maksatlı ve marazi bir hazırlığın işareti fişeğidir.

İran Genelkurmay Başkanı'nın geçen haftaki 3 günlük temasları, ardından Rusya Genel Kurmay Başkanı'nın ziyaretiyle ilgili gelişmeler, dün de ABD Savunma Bakanı'nın gelişi anlamlı, dikkat çekicidir.

Astana Zirvesi'nde İdlip ile ilgili alınan çatışmasızlık kararı çiğnenmenin eşiğindedir.

Bu kapsamda Rusya'nın kafası karışıktır.

ABD ise Türkiye'yi bir oldubittiye getirmenin, PKK'ya alan açmanın kurnazlığı içindedir.

Son görüşmelerin akabinde, özellikle İran ve Türkiye'nin PKK'ya karşı ortak operasyon yapabileceklerine dair medyaya yansıyan iddia ve ifadeler bize göre olumludur.

Başkalarının ne dediği, ne diyeceği anlamını kaybetmiştir.

Terör sorunun üstesinden öncelikle bölge ülkelerinin karşılıklı çıkarları gözetilerek, dürüst, samimi ittifak ve yardımlaşma çabalarıyla gelinebilecektir.

Bu itibarla İran'ın tutumu müspettir.

Tahran yönetiminin bilhassa Barzani'nin 25 Eylül'deki korsan referandumuna mesafeli tavrı, Rusya ve ABD'nin yükselen itirazları ayrıca kayda değerdir.

PKK'nın, Irak Sincar'da sözde demokratik özerklik ilanı yaptığı şu sıralarda, İran'la ortaklaşa Kandil ve Sincar'a ha-



rekât düşüncesi temenniden öteye geçmeli, niyet illeti söküp atacak gerçeklikle buluşmalıdır.

Ekim ayında, Türkiye'nin havadan, İran'ın havadan Kandil ve Sincar'a operasyon düzenleme taahhütleri belli çevreleri ürkütmüştür.

Diyoruz ki, Kandil, Sincar, Afrin ve melanetin yerleştiği her nere varsa yok edilmelidir.

Kandil dümdüz edilmeli, ihanet sökölüp atılmalı, hainlerin başına dünya yıkılmalıdır.

Afrin- Ayn El-Arab bağlantısını kuramayan terörizm bekçilerine öldürücü vuruş derhal yapılmalıdır.

Bunun yanı sıra, Barzani'nin Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır.

Bilinmelidir ki, muhtemel bu referandum Kürdistan provasıdır.

Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir.

Bu referandum Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır.

Türk devleti sınır ötesinden silah çeken, bomba fırlatan, Türkiye'nin bölünme dinamiklerini harekete geçirmeyi aklından geçiren kim varsa haddini bildirmeli, kafasını koparmalıdır.

Barzani inat ve ısrarla referandum ertelenmeyecek diyor.

Çok dinli, çok bölgeli bir devlet kuracaklarını ileri sürüyor.

Anlaşılacağı üzere yangına körükle gidiyor.

Milli gücümüzü ne pahasına olursa olsun göstermeli, yuvamızı bozmaya, yurdumuzu dağıtmaya tevessül edenleri kazdıkları nifak çukurlarına silkeleyip atmalıyız.



Ayrıca Türkmen kardeşlerimizin Kerkük'te asılan sözde Kürdistan bayrağını yargıya taşımaları ve Irak mahkemesinin bu bayrağın resmi olmadığını kabul etmesi Barzani ve çetesi ni rahatsız etmiştir.

Soydaşlarımızın hayat alanlarına göz diken, referandum yoluyla daha önce başlattıkları etnik tasfiyenin çitasını yükseltmeyi amaçlayan Peşmerge yönetimi, Türk milletinin sabrını daha fazla zorlamaktan vazgeçmelidir.

Bu provokasyon miadı dolmuş Barzani'nin hayrına olmayacaktır.

Rüzgâr eken fırtına biçecektir.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gayri meşru ve düşmanca her hamleyi Türkiye korkusuzca kesmeli, sınırlarımız tüm azami ve siyasi imkanlarımız kullanılarak emniyete alınmalıdır.

Artık başka yol kalmamıştır.

Var olmak için ateşe göğüs germek icap ediyorsa, bu aziz millet bunu seve seve yapacaktır.

Eğer ki, milli bekamıza yönelmiş tehditler odağında yok edilmezse, son yurdumuzu savunma güçlükleri peyderpey karşımıza çıkacaktır.

Çünkü Türkiye'nin savunması Şam'dan Bağdat'a, Sana'dan Kudüs'e, Bosna'dan Üsküp'e kadar her yerdir.

Ankara güvende olacaksa, Diyarbakır huzurlu kalacaksa; Kerkük'ün, Musul'un, Halep'in dirlik içinde olması tarih ve jeopolitiğin bize öğüdüdür.

Türkiye resmi olarak 780 bin kilometre kareden ibaret olabilir.

Ama bizim gönül ve kültür coğrafyamız, hafızamızda vatan olarak taşıdığımız neresi varsa Anadolu topraklarının manen ayrılmaz ve ebedi parçalarıdır.



Bu itibarla nerede bir hain varsa, nerede bir terör örgütü nifak saçıp büyük milletimize ve çınarlaşmış Türk devletine kast etmeyi aklından geçiriyorsa, muhakkak surette imha edilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti, mesela Kandil'de, mesela Afrin'de, mesela Ayn El-Arap'ta terörün elebaşlarını arayıp bulacak, sonrada yakalayıp cezalandıracak kudretten mahrum mudur?

Yılanın başı koparılınca vücudu kalacak mıdır?

Kapsamlı harekât olsun veya olmasın, yok mudur helal süt emmiş üç beş babayiğit?

Nerededir, vatan sana canım feda diyerek zehri zemzemle yıkayacak kahraman neslin ahfadı?

Bulunamaz mı hainlerin lider kadrosunu yok edecek çevik ve çelikten iradeli vatan evlatları?

Türk milleti bugünlere ya istiklal ya ölüm inanç ve iddiasıyla gelmiştir.

Feleğin çemberinden bin bir fedakârlıklarla geçilmiştir.

Şehitler boşuna can vermemiştir.

Çileler boş yere çekilmemiştir.

Katillere teslim olmak, küresel efendilerine diz çökmek için devlet kurulmamıştır.

Türkiye'ye rağmen, bölgesel ve küresel ayak oyunları terörizmi sivriltilir ve devletleştirirse, varlığımız tesadüflere, birilerinin lütuf ve takdirine kalacaktır.

Ya topluca ayağa kalkmalıyız, ya da yatağa bağlanarak mezarımızın bile bulunamayacağı ağırlı ve acılı ölüm anına razı olmalıyız.

Ya şimdi vatan diyerek haykıracağız, ya da sonsuza kadar satanlardan, sinip kaçanlardan sayılacağız.



Kurtuluş Mücadelemizin esasları milli ruhun inanç ve kararlılığına göre temellenmiştir.

Söz konusu istiklalimiz ise, söz konusu milli iffet ve şerefimizin müdafaası ise, inanıyorum ki, her hain bedene kurşun gibi saplanacak vatan evlatları çıkacaktır, şimdiye kadar da çıkmıştır.

Bugüne kadar asker ve polisimiz en zor şartlarda görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir.

Ümidim odur ki, yine getirecekler, yine vatan ve millet nöbetini şahadet şerbetinden içe içe tutacaklardır.

Türk anaları nice yiğitler doğurmuştur.

Bu yiğitler ki, irade gösterildikten sonra, derin uykusundan uyanmış bir dev gibi doğrulacak, bir zamanlar tıpkı serhat boylarında şahlanmış akıncılar gibi, teröriste, teröristin ağa babalarına, arkalarında duran utanmaz yüzlere dünyayı dar, hayatı da zindan edeceklerdir.

Kıymetli Basın Mensupları,

Terörizm yalnızca Türkiye'nin sorunu değildir.

Artık sınır aşan, ülke ve coğrafyaları önüne katıp tehdit markajına alan örgütlerin varlığı herkesin malumudur.

17 Ağustos 2017 tarihinde, İspanya'nın Barcelona şehrinin en işlek caddelerinden birinde, bir teröristin kullandığı minibüs son sürat kalabalıkların arasına dalmıştır.

Bu saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştır.

Buradan İspanya halkına taziyelerimi iletiyor, terörizmi bir kez daha lanetliyorum.

Görülüyor ki, terör örgütleri yeni yöntemler kullanmaktadır.



Yaşanan terör saldırılarında bomba yerine minibüs, kamyon veya tırlar adice insanların üzerine sürülmektedir.

14 Temmuz 2016'da Fransa'nın Nice, 19 Aralık 2016'da Almanya'nın Berlin, 3 Haziran 2017'de İngiltere'nin Londra şehirlerinde araçlarla çok sayıda insan ezilmiş ve de hayatlarını kaybetmişlerdir.

Her zaman söylediğimiz gibi, terörün dini, milliyeti, mazareti ve ülkesi yoktur.

Ne ibretliktir ki, terörizmi arkalayan, terör örgütlerine kucak açan sözde medeni ve gelişmiş ülkeler, belirli aralıklarla tuttukları silahın ters teptiğine şahit olmuşlardır.

Namlu tutan elleri övenler, yine aynı ellerce hedef alınmışlardır.

Meselenin bir başka tuhaf ve tezat yanı ise, silah baronlarının, silah şirketlerinin terör örgütlerini tepeden tırnağa donatmaları, cinayet işlemek için teşvik edip kışkırtmalarıdır.

Dünyada silah satışlarının son beş yılda yüzde 8,4 oranında artış göstermesi, en çok silah stoklayan ülkelerin Ortadoğu ve Asya ülkelerinden çıkması bir bakıma yaşanan kaosu iç yüzünü ortaya koymaktadır.

Küresel silah ticareti istikrarlı yükseliş halindedir.

Sadece 2016 yılında silaha harcanan para 1 trilyon 686 milyar dolardır.

En büyük silah üreten ve satan ülkeler sıralamasında ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya'nın ilk beşe girmesi kanlı bulmacanın, çok bilinmeyenli bulanık denklemin çözümü hakkında ipucu vermektedir.

Silah satışlarının yüzde 74'ü adını saydığım bu beş ülke tarafından yapılmaktadır.



ABD'nin tek başına silah ticaretinden aldığı pay ise yüzde 33'e dayanmıştır.

Almanya'da üretilip Irak'ta satılan, ABD'de üretilip Suriye'de dağıtılan, Rusya'da yapımı tamamlanıp Türkiye'de canilerin önüne atılan kanlı silahlar beşeriyetin ve coğrafyaların mahvına hizmet etmektedir.

Terör örgütleri, silah ve bombası olmadığı takdirde hunhar eylemlerini nasıl gerçekleştirecektir?

Demek ki, ön kapıda terör kınanırken, arka kapıda silahlar turlarla terör örgütlerine gitmektedir.

Eğer terörizmin kökünün kazınması hakikaten isteniyorsa, yapılması gereken ilk şey şudur:

Silah şirketleri, insanlık namına, insan hakları adına, kanunsuzluğun tarafı olmamak amacıyla terör örgütlerine silah satılmasına veya sunulmasına kesinkes son vereceklerdir.

Çünkü teröristlere verilen her silah bir mazlumun, bir masumun hayatına kast etmekte, hedef ülke veya coğrafyaları kana bulamaktadır.

Bu çerçevede, ABD terör örgütlerine silah dağıtmaktan ön şartsız vazgeçmeli, terör örgütleriyle aynı seviyeye düşmekten dönmelidir.

Teröristin elini tetikten çekmesi için tavsiye verilip çağrıda bulunmak yerine, silahtan mahrum etmek en doğru ve akılcı yoldur.

İkinci olarak da terör örgütlerinin tüm ekonomik, mali ve insan kaynaklarının kurutulması, hayat damarlarının kesilip atılmasıdır.

Haksız ve hukuksuz gayelerle tahakkuk eden her silah veya bomba bölünme ve parçalanmanın tahsilatına, ölüm ve felaketlerin fermanına yol açmaktadır.



Teröristin silah bırakmasının yanında, teröriste silah satanların nedamet gösterip yanlıştan dönmeleri acil bir ihtiyaçtır.

Türkiye bu tez ve olgunlaştırılıp zenginleştirilecek teklifi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda güçlü bir şekilde gündeme getirmeli, muhataplarına karşı en ufak bir sapma ve savsaklama göstermeden savunmalıdır.

Terörizm destek almadan var olamayacaktır.

Terör örgütleri şiddet saçmadan yaşamayacaktır.

PKK 33 yıldır kan döküyorsa, IŞİD devlet kurmaya kadar işi götürebiliyorsa bunun sırrı ve kaynağı öncelikle kendilerinde aranmamalıdır.

Bu örgütleri vahşi rekabete sokan, kiralayan, himaye eden ve besleyip taşeron olarak tepe tepe kullanan vandal ve kandan nemalanan alçak güçler dökülen kanlardan, alınan canlardan birinci derecede sorumlu ve doğal olarak insanlık suçlusudurlar.

FETÖ'ye bakınız yine aynı sarih gerçekler görülecektir.

Bu kapsam ve sınırlar içinde ABD ve bazı AB ülkeleri, durumlarını bir kez daha değerlendirmeye almak zorundadır.

Değerli Basın Mensupları,

FETÖ, 15 Temmuz'da Türkiye'nin işgali, hemen ardından bölünmesi ve bölüşülmesi için silah ve bombaya sarılmış emperyalizmin yeni nesil cinayet mimarisidir.

FETÖ, su katılmamış Türk, Türkiye ve İslam düşmanı barbar bir çetedir.

Başındaki hoca kılıklı hain Pensilvanya'da öfke ve beddua seanslarıyla vakit geçirmekte, çete üyelerinin bir kısmı ülkemizdeki mahkemelerde hesap vermekte, bir kısmı da sığındıkları yabancı ülkelerde keyif sürmektedir.



Ederi bir dolar olan FETÖ, insanlığın utanç vesikasıdır.

İhanet ve istila göreviyle 15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ'cü canilerin son ferdine kadar yedikleri aş, içtikleri su, emdikleri süt burunlarından mutlaka fitil fitil getirilmelidir.

FETÖ'yle adalet ölçülerinde hesaplaşmadığı takdirde, bu süreçte suçlu ve suçsuz ayırımına dikkat edilmediği müddetçe, daha nice 15 Temmuzların yaşanması mukadderdir.

Bu hain ve haşhaşi örgütün izinin kazınması ve isminin dahi bir daha anılmaması için müessir bir ortak akıl, muhtevalı bir strateji, mutlak bir adalet müessesesi, ters propagandaları çürütecek muazzez bir fikri temel, sınırları kalın olarak belirlenmiş makul deliller, nereye ulaşılacağını, hangi sonuçların alınacağını öngören muazzam bir görüş derinliği ve de siyasi kararlılık vazgeçilmez önemdedir.

Devlet yönetiminde rasyonel iradeyi ve koordinasyonu engelleyen pürüzlere son verilmesi,

Hükümetin ve rejimin meşruiyetiyle ilgili soru ve sorgulamaların son bulması,

Toplumsal barışı sabote eden, kaygı ve korkuları tetikleyen, mücadeleyi savsaklayan karmaşanın sona erdirilmesi parti olarak halisane beklenti ve önerimizdir.

Pazarcıyla, tezgâhtarla, odacıyla, çaycıyla, çorbacıyla değil; 15 Temmuz'un aktif planlayıcılarını, sinsi veya sessiz katılmalarını, ana aktörlerini, ara elemanlarını, siyasi ayakla birlikte Pensilvanya'nın ihanetine umut bağlamış melunları tek tek, isim isim deşifre ederek cezalandırmak kaçınılmaz bir görevdir.

Bu hesaplaşma yapılmazsa, tekraren ifade diyorum ki, vebal herkesin üzerine olacaktır.

Bedeli ise yine Türk milleti ödeyecektir.



Bu cemaat benim, bu tarikat benden, Őu grup senden diyerek yine devletin hücrelerine kadar sızma girişimleri gelecekte daha büyük badirelere yol açacaktır.

Devlet onun bunun yuvalanacağı, sızıp gizli gündemini icra edeceği bir yer ve yapı değildir.

Devlet Türk milletinin siyasi teşkilatlanması, egemenliğinin güvencesi, payidarlığının müdafaacısıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde hiç kimse spekülasyon yapamayacak, çetele tutamayacak, her şeyi kendinden veya partisinden ibaret göremeyecektir.

Türkiye'nin varlığı, Őu ya da bu partiye bağılı, ona veya buna bağımlı olmayıp 80 milyon millet evladının namus, onur, irade ve ülküleriyle pekişmiş, güvence ve garantiye alınmıştır.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünün anlamı üzerine herkes kafa yormalıdır.

Devletin kaderi millet, milletin kavli devlettir.

Kader ve kavlimiz ise tam bağımsızlıkta düğümlenmektedir.

Bağımsızlığımızı kıskançlıkla korumak zorundayız.

Bu görev millidir, manevidir, yemindir, şeref bahsidir ve hepimizin boynunun borcudur.

Devletin ve milletin bizzat hükmü şahsiyetini fanilerle bir görmek körlük değilse, ufuk noksanlığı, bilgi eksikliği, bir vehmin eseridir.

Türk devleti FETÖ bataklığını Allah'ın izniyle kurutacak, hain tuzağı bozacaktır.

Bu konuda hükümetle hemfikir halde devlete desteğimiziz tamdır.

Mücadeledeki handikapları görüyoruz.



ABD ve Avrupa ülkelerinin niyetlerindeki lekeleri, politikalarındaki bozuklukları da biliyoruz.

Özellikle Alman siyasetçilerin ipe sapa gelmez ve iç siyasetlerini tahkim için yaptıkları değerlendirme hataları, skandal açıklamaları, yanlı ve terör örgütleriyle aynı kareye düşen sorumsuz ve sakat tavırları gözümüzden kaçmamaktadır.

Almanya; yeri gelince demokrat, yeri gelince özgürlükçü, yeri gelince gelişmiş ülke pozuna bürünürken; terör örgütlerine el altından vermiş olduğu örtülemez katkı ve desteklerle de suçüstü yakalanmaktadır.

FETÖ Almanya'dadır.

PKK Almanya'da cirit atmaktadır.

Adil Öksüz isimli teröristin Türkiye'den nasıl çıktığı, hangi yol ve vasıtalarla çıkarıldığı, kimlerle telefonlaştığı muam-madır, gizemini korumaktadır.

Almanya hükümeti, bu şerefsizin ülkesinde olduğunu ne doğrulamakta ne de yalanlamaktadır.

FETÖ'cü Öksüz'ü kimler, hangi amaçla, neyi gizlemek, nelerin önüne geçmek için Türkiye'den bir gece yarısı kaçırmışlardır?

Adana İncirlik Üssü'nün bu işte bir payı var mıdır?

Alman veya ABD Büyükelçisinin dahli söz konusu mudur?

Almanya FETÖ firarileriyle yanak yanağıdır.

Darbeye karışmış hainler bu ülkeye yerleşmişler, adeta zırha büründürülmüşlerdir.

Bu ne ahlaksızlıktır?

Bu ne kendini bilmezliktir?



Almanya firari sanıkları derhal, beklemeksizin, bekletmeksizin ülkemize iadesini sağlamalıdır.

Adil Öksüz için Almanya'ya verilen nota da meşru, haklı ve son derece yerindedir.

Bu ülkenin 15 Temmuz'da parmağı yoksa, yakasını ele verecek bir açığı bulunmuyorsa ve de casusları eliyle ihanete ortak değilse korkacağı, çekineceği bir durum da doğaldır ki olmayacaktır.

Türkiye, Almanya'ya 4 bin 500 teröristin dosyasını vermesine rağmen, ne bir geri dönüş ne de gereğini yapacak bir asalet henüz görülmüş değildir.

24 Eylül'de Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye iç siyasete fütursuzca malzeme yapılmaktadır.

Korkuya kapılan Merkel dilinin ayarını kaçırmıştır.

Tehditvari bir üslupla Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmeyeceğini söyleyerek AB'nin diğer 27 üye ülkesinin iradesini yok saymıştır.

İnsanlık değerlerinin gümrüğüne takılanlar, mütteliklik ilişkisinin gümrüğünde sıkışanlar, edep ve haya gümrüğünden gerisin geriye çevrilenler, yüzüstüce kalkmışlar Gümrük Birliği Anlaşmasıyla şantaja yeltenmişlerdir.

Alman yönetimine sesleniyorum, tehdit korkak ve basit insanların marifetidir.

Teröristlerle düşüp kalkanlar, darbecilerle bir olup tezgâh kuranlar biraz utanmaları varsa, biraz medeniyet mürekkebi yalamışlarsa girdikleri uçurumlarla dolu yoldan dönmenin çarelerini aramalıdır.

Türk milleti Almanya'nın şamar oğlanı, kum torbası, stres topu, canı sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz bir yığın, kuru bir kalabalık değildir.



Herkes haddini bilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti, önüne gelenin posta koyacağı, parmak sallayıp hizaya getireceği yeni yetme çadır devleti hiç değildir.

Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır, Almanya'ya karşı izlenen politikaları doğru bulduğundan samimiyetle desteklemektedir.

16 Nisan Halkoylaması öncesi hayır cephesinde çalışan Almanya'nın hayırsızlığın mihrakı olması kendisine bir şey kazandırmayacaktır.

Adalet yürüyüşü yapan CHP'nin, adalet nöbeti tutan HDP'nin, bu iki sütkardeşi partiye asgari programlarda ittifak çağrısı yapan Kandil elebaşlarının Almanya'yla aynı safta yer alması normaldir, tencere yuvarlanmış kapak yerini bulmuştur.

Gümrük Birliği güncellenmeyecekse, haksız rekabetin önüne geçilemeyecekse, Türkiye devamlı kayıp ve zarar içinde kıvrılacaksa, onların olsun zelil anlaşma, başlarında paralansın zillet gümrük anlaşmaları.

Ve de onlardan korkan onlar gibi olsun.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'ye yönelik önlemlerin sertleştirilmesiyle ilgili ucube düşünce ve telkinleri ise ayaklarımızın altında çiğnenmeyi hak etmektedir.

Türkiye'nin Alman halkıyla problemi yoktur, olamayacaktır.

Mevcut Alman yönetimi aklını başına almadan iki ülke arasındaki kalıcı huzur, işbirliği ve istikrar kanallarının açılması zor görülmektedir.

Burada sorumluluk ve sağduyu öncelikle Almanya tarafından gösterilmelidir.

Kaldı ki Gümrük Birliği uygulamalarından kaynaklanan sorunlar da bilinmektedir.



Başbakan Merkel eğer bunu siyasi silah olarak kullanacaksa, orada ne anlaşmanın devamından ne de kalıcı bir uzlaşmadan bahsetmek mümkün olacaktır.

Türkiye'nin sınır ve gümrük kapılarını ardına kadar açarak giden gider, gelen gelir deme hakkı da artık doğmuş sayılacaktır.

Sayın Basın Mensupları,

Basın toplantımızın başında, sahnelenen bazı olayların birbirine eklenerek geliştiğini ve gündemde yer tuttuğunu söylemiş ve bazı örnekler vermiştim.

Ne ilginçtir ki, ana muhalefet partisi liderinin, MİT turlarıyla ilgili bir dava dâhilinde tutuklanma ihtimali üzerinde günlerdir yazılıp çizilmektedir.

Yabancı devlet ve siyaset adamları konuyla ilgili görüşlerini açıklamaktadır.

Bize göre ana muhalefet partisi liderinin tutuklanmasıyla ilgili polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermekte, siyasi havayı kirletmektedir.

Bilinçli, sistematik, defolu, kara bir kampanya tedavüdedir.

CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir.

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikâyet eden Sayın Kılıçdaoğlu'nun ortada fol yok yumurta yokken, yalnızca Cumhurbaşkanının anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi, muhalefetin güçlenmesini kelepçeye bağlaması bize göre trajji komiktir.

Kanunlar önünde herkes eşittir.

Mevki ve makamı ne kadar yüksek olursa olsun, bir suçta karışmış veya taammüden suç işlemiş birisi varsa elbette her sade Türk vatandaşı gibi hukuki sorumluluğu doğacak ve hakim önüne çıkacaktır.



Milletvekilliği dokunulmazlığının hangi hallerde geçerli olacağı ise bilinen bir gerçektir.

Bu nedenle, CHP lideriyle ilgili sıcak tartışma ortamının kasten dolaşımında tutulduğunu, bunun iç ve dış ayakları olduğunu açıkça görmek lazımdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, hukukun üstünlüğüne inanmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi demokrasinin erdem ve emanetlerine bağlıdır, sadıktır.

Ülkemizin çıkmaza sürüklenmesini, bitap ve yorgun düşmesini projelendiren kriz havarilerinin, dış destek ve motivasyonlu karanlık çevrelerin telaşı dikkat çekicidir.

Demokrasimizi baltalamaya çalışanların ısrarı ortadadır.

Bozgunculuktan fırsat umanların, kargaşaya ümit bağlayanların varlığı gizlenemeyecek kadar açıktadır.

Türkiye'nin yönetilemez, ekonomik ve siyasi operasyonlarla belini doğrultamaz, sosyal çalkantılarla ayakta duramaz bir ülke olması yönünde yoğunlaşmış bir gayret vardır.

Gayri milli odakların yüzlerine kan, gözlerine fer gelmiştir.

2019 seçim yılı için şimdiden ısmarlama siyasi çalışmalar başlamıştır.

Ancak başaramayacaklar, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.

Türk milleti gösterimde tutulan bayağı senaryonun bilincindedir.

Kötü niyetli tarafları tanımakta, bunların kumpas ve komplolarını görmektedir.



Son olarak yaşananlarla ilgili Sayın Sezai Karakoç'un şu muhteşem dizelerini duygularımıza tercüman olması bakımından sizlerle paylaşıyorum:

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.

Hâlbuki biz sussak, tarih susmayacak.

Tarih sussa, hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar,

Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, yaklaşan Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyorum.

Sağ olun, var olun, hepiniz Cenab-ı Allah'a emanet olun.

