



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

www.mhp.org.tr

KONUŞMALAR • CİLT - 2



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

KONUŞMALAR

2016 - 2021







İÇİNDEKİLER

2017

Isparta Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreninde Yapılan Konuşma.....	7
Manisa Büyükşehir Belediyesi Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenleme Tesisleri Açılış Töreninde Yapılan Konuşma.....	21
Kerkük Sevdalıları Buluşuyor Programında Yapılan Konuşma	33
Alaşehir’de Düzenlenen Toplu Açılış Töreninde Yapılan Konuşma	55
Salihli’de Düzenlenen Toplu Açılış Töreninde Yapılan Konuşma	65
Selendi’de Düzenlenen Toplu Açılış Töreninde Yapılan Konuşma	79
Turgutlu’da Düzenlenen Toplu Açılış Töreninde Yapılan Konuşma	95
Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Gençlik Kurultayı’nda Yapılan Konuşma	107
Alanya Belediyesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreninde Yapılan Konuşma.....	131
Belediye Başkanları Toplantısının Açılışında Düzenlemiş Oldukları Basın Toplantısında Yapılan Konuşma.....	141
Siyaset ve Liderlik Okulu 14. Dönem Mezuniyet Töreninde Yapılan Konuşma.....	167

2018

Adana Büyükşehir Belediyesi 1071 Hizmetin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreninde Yapılan Konuşma	191
--	-----

Osmaniye Belediyesi Masal Park Açılış ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi Temel Atma Töreninde Yapılan Konuşma	213
Kızılcahamam'da Düzenlenen Milletvekilleri-MYK-MDK Ortak Toplantısı Sonrasında Yapılan Konuşma.....	231
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreninde Yapılan Konuşma.....	257
İl ve İlçe Başkanları İstişare ve Çalışma Toplantısının Açılışında Yapılan Konuşma	277
İl ve İlçe Başkanları İstişare ve Çalışma Toplantısının Kapanışında Yapılan Konuşma.....	303
12. Olağan Büyük Kurultayı'nın Açılışında Yapılan Konuşma	323
12. Olağan Büyük Kurultayı'nın Kapanışında Yapılan Konuşma	355
Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Vefatının 21. Sene-i Devriyesinde Anıtmezar'da Yapılan Konuşma.....	363
"Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" Mitinginde Yapılan Konuşma	371
Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında Yapılan Konuşma ..	383



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ISPARTA BELEDİYESİ TOPLU
AÇILIŞ VE TEMEL ATMA
TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

9 EYLÜL 2017



**Aziz Ispartalılar,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Bir kez daha güllerin diyarı Isparta’da olmaktan, sizlerle buluşmaktan mutluluk ve bahtiyarlık duyuyorum.

Gökkubbe Fuar Merkezini heyecanıyla dolduran siz değerli kardeşlerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Isparta Belediyemizin düzenlemiş olduğu “Toplu Açılış Töreni”nin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.

Bu anlamlı ve coşkulu etkinliği tertip eden Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Günaydın Bey’e teşekkür ediyor, şahsiyle birlikte Belediye Meclis üyelerini, tüm Belediye çalışanlarımı ve emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

30 Ağustos 2013 tarihinde Isparta Belediyesinin toplu açılış törenine katılmış ve o törende şöyle demiştim:

“İnşallah bu hizmet kervanı beklemeyecektir.

İnşallah bu hizmet mücadelesi kesintiye uğramayacaktır.”

Hamdolsun ki Yüce Allah dualarımızı kabul etmiştir.

Temennimiz gerçeğe dönüşmüş ve Isparta’mıza yeni eserler kazandırılmıştır.

Bir kısmı ise kazandırılmak üzere temeli atılacak aşamaya kadar gelmiştir.

Aradan geçen 4 yıl zarfında Isparta Belediyesi projelerini hazırlamış, Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyeçilik



anlayışına layık hizmetleri peş peşe sunmuştur.

Bu 4 yıl içinde hakikaten de hizmet kervanı durmamış, kesintiye uğramamıştır.

Boş laf ve kuru gürültüyle vakit harcanmamış, Isparta'nın şanına layık işler yapılmıştır.

Vatan ve millet sevgisiyle doğan kaynak, çalışma azmiyle buluşmuş, vatandaşımıza hizmet edecek imkânlar doğurmuştur.

4 yıl sonra tekrardan 9 dev projenin açılış töreninde bulunmak benim için tarifsiz bir iftihar ve gurur kaynağı olmuştur.

Türk tarihinin eşsiz motifleri Isparta'nın çehresine yansımıştır.

Bu bakımdan 9 eserin 9 farklı yerde ve 9 Eylül'de açılması da ayrı bir mana bulmuştur.

9 rakamı Türk destanlarına anlam katan bir motif özelliği taşır.

Isparta Belediyesi de 9 muhteşem projeye imza atarak Isparta'da destan yazmıştır.

Bugün temelini atacağımız Otogar ve Yaşam Alanı, Etnografya Müzesi ek tesisleri, Ergenekon müzesinin en kısa sürede tamamlanıp Isparta halkının hizmetine sunulmasını diliyorum.

Ayrıca açılışını yapacağımız Devlet Bahçeli Gökkuşbu Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Devlet Bahçeli Caddesi, Elizi Mağazası, Atatürk anıtı, Türk Mimarisi Köprüler ve Piri Mehmet Otoparkı'nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bu eserlerden kimilerine adımları vermenizden dolayı şahsıma göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.



Isparta her şeyin en güzeline layıktır.

Isparta her şeyin en iyisini hak etmektedir.

Isparta giderek büyüyüp, gelişerek Türkiye'ye örnek olacak bir şehir olma gayretini sürdürmelidir. Ve de sürdüreceğine inancım tamdır.

Sizlere yakışan budur.

Isparta büyüdükçe bizler mutluluk duyuyoruz.

Isparta gelişip sorunlarından kurtuldukça elbette memnun oluyor, bununla övünüyoruz.

Ispartalının yüzü güldükçe bizler sorumluluğumuzu yerine getirmenin verdiği huzurla da seviniyoruz.

Değerli Ispartalılar,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Bize göre belediyecilik bir gönül ve aşk işidir.

Öncelikle hissetmek, paylaşmak, duyarlılık ve adanmışlık ister.

Yorulmak, vazgeçmek, bıkmak ve yarı yolda bırakmak bizim belediyecilik ilkelerimiz arasında asla yoktur.

Ayırmak, dışlamak, ötekileştirmek bize son derece uzak ve yabancı kavramlardır.

Belediyecilik ufkumuz bunun için dar ve kısa menzilli değildir.

Belediyecilik faaliyetlerinin merkezinde tamamen insan olmalıdır, hedef de mutluluğa ve esenliğe ulaşmış fertlere erişebilmektir.

İnsanımızın mutsuz olduğu yerde biz saadet bulamayız.

Vatandaşımız huzursuzsa biz gece yastığa başımızı rahat koyamayız.



Yüzlerde tebessüm yerine keder varsa, biz gönül rahatlığıyla yaşayamayız.

Demem odur ki, aziz milletimin ve siz Ispartalı kardeşlerimin derdi derdimiz, sorunu sorunumuzdur.

Bizim belediyeçilik anlayışımızda dürüstlük, gönül, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgiyle sorunlara odaklanmak vardır.

Akılla yoğrulan, vatana hizmet aşkıyla çarpan yürekler mutlaka her sorunu aşacak kudreti kendisinde bulacaktır.

Hamdolsun bu erdem Milliyetçi Hareket'in kadrolarında fazlasıyla vardır.

Bahane değil çözüm üreten, milletimize rağmen değil milletimiz için yapılan her gayreti takdir ve tebrikle karşılamaımız bundandır.

Kaldı ki Isparta'nın daha çok hizmet ihtiyacı bulunduğu farkındayız.

Bu kapsamda Belediyemizin de yoğun bir çalışma içinde olduğunu görüyor ve takip ediyoruz.

Hiçbir endişeniz olmasın, emanetiniz emin ellereedir.

Milliyetçi Hareket'in inançlı kadroları sizlerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere sadece Isparta'da değil, vatanın her köşesinde gecesini gündüzüne katmaktadır.

Diğer yandan 5 Ağustos günü Isparta sel felaketine maruz kalmıştır.

Bu sel felaketinde zarar gören tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Can kaybının yaşanmamış olması yüreğimize serpilene su olmuştur.



Ancak Isparta'nın olası bir sel felaketiyle karşılaştığında zararı asgari seviyeye indirecek alt yapı önlemlerini de bir an önce hayata geçirilmesi zorunlu bir hal almıştır.

Ispartalılar, belediyesiyle beraber bu sorunların üstesinden gelecektir.

Buna inancım tamdır.

Isparta gül ve halı ticaret kapasitesi bakımından Türkiye'nin ilk sırasında yer alan güzide şehrimizdir.

Ancak bu yeterli değildir.

Isparta'nın dünyaya açılan ticaret hacmini daha yüksek seviyelere taşımak ve dünyanın gül başkenti yapmak için daha çok çaba göstermeliyiz.

Ispartalı kardeşimin sorunlarını bitirmek, yüzünü güldürmek ve hanesini tıpkı gül bahçesine çevirmek bizim vazgeçmeyeceğimiz gayemizdir.

Dokuduğunuz dillere destan halı ve kilimlere sabırla işlediğiniz ve iliştiirdiğiniz umutlarınızı, özlemlerinizi ve dileklerinizi karşılıksız bırakmamak için çalışacağız, koşacağız ve bir an olsun yanınızdan ayrılmayacağız.

Isparta azimlidir ve Türkiye'nin umududur.

Sizlerin halılara ilmek ilmek işlediğiniz nakışlar, Isparta'nın birlik ve beraberlik sembolüdür.

Isparta milli ve manevi hasletleriyle gıpta edilecek bir irfan şehrimizdir ve aynı zamanda hoşgörü abidesidir.

Çalışkan belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olan Isparta, aynı zamanda dayanışma ruhuyla da örnektir.

**Kıymetli Ispartalılar,
Değerli Dava Arkadaşlarım,**



Türkiye uzun yıllardan bu yana büyük bir terörizm tehdidi altındadır.

Bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenler, bin yıllık vatanımızı elimizden almaya çalışanlar ve yaşama irademizi yok etmeye yeltenenler boş durmuyorlar.

Türk'ün karşısına doğrudan çıkmaya cesaret edemeyen mihraklar terör örgütlerine verdiği desteklerle Türkiye üzerindeki hesaplarını hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Malazgirt'te yendiklerimiz,
İstanbul'da gömdüklerimiz,
Çanakkale'de tepelediklerimiz,
Sakarya'da ezdiklerimiz,

Ve nihayetinde Afyonkarahisar'dan önümüze katıp, İzmir'den denize döktüklerimiz,

Bugün PKK, PYD, DHKPC, IŞİD ve FETÖ terör örgütleri vasıtasıyla geçmişte yapamadıklarını yapabileceklerini zannediyorlar.

Ancak dün başaramadılar, yine başaramayacaklar.

Güvence Isparta'dadır.

Gücümüzün kaynağı Türk milletidir.

15 Temmuz'da yaşanan FETÖ hain darbe girişimiyle bu habis emeller kendisini daha da açığa çıkarmıştır.

Asker kılığına girmiş Türk ve İslam düşmanları büyük Türk milletini esaret altına alabileceğini sanmışlar, planlarını buna göre yapmışlardı.

Ne var ki milletin azim ve kararlılığı bir kez daha Türk vatanını kurtarmış, hain emelleri yerle bir etmiştir.



Görüyorsunuz, sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor, ne kadar cinayet örgütü varsa hepsini koruyup kolluyorlar.

Bunlardan kimi FETÖ'cü teröristleri kendi ülkelerinde el üstünde ağarlarken, kimileri ise PKK/PYD terör örgütüne sayısı bini aşan silah yüklü TIR'larla yardımda bulunuyorlar.

Karşı karşıya kaldığımız gerçekten de tehlike büyüktür.

Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bölücü terör tehdidi ile beraber yaşanan diğer siyasi gelişmeler milli varlığımızı tehlikeye atmaktadır.

Irak'ın kuzeyinden başlayarak Suriye'nin kuzeyi ile devam edip Akdeniz'e ulaşan terör devleti kurma girişimlerine hız verilmiştir.

Barzani'nin 25 Eylül Kürdistan referandumunu bunun bir ara istasyonudur.

Kerkük'ün sözde referanduma dahil edilme alçaklığı bunun bir parçasıdır.

Dedik ki, 25 Eylül'de Kürdistan'ın provası yapılacaktır.

Dedik ki, peşmergenin bu referandumu milli güvenliğimize en yakın, en sıcak, en vahim tehditler arasındadır. Ve de asla izin verilmemelidir.

Muhtemel Kürdistan referandumu engellenmezse son yurduumuz karanlık ve kalles bir komplonun açık hedefi olacaktır.

Dün Suriye'de PKK/PYD'yi meşrulaştırmak üzere Ayn El Arap'la başlayan siyasi bölücülük projesi, bugün çapını genişletmiş ve Rakka'ya kadar uzanmıştır.

Şimdi ise El-Kaide terör örgütüne bağlı grupların hâkim olmaya koyulduğu İdlip üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha uygulanmaya koyulmak istenmektedir.



Bu tuzağa karşı dikkatli olmak mecburiyetindeyiz.

Şayet İdlip engeli aşılsa Akdeniz'e uzanacak terör koridorun açılması mümkün olacaktır.

Suriye'de yürütölmeye çalışılan projenin, Barzani'nin ağır provokasyonun ileriki safhasında Türkiye'nin toprak bütünlüğü de bozulmak istenecektir.

Dört parçalı Kürdistan'ı ortaya çıkarmak için Irak ve Suriye'yi uygun kıvama getirdiğini zannedenler, Türkiye'yi aynı cendereye sokmak için pusuda beklemektedir.

Diğer yandan IŞİD bahanesiyle PKK/PYD'ye pek çok ülkenin dahi sahip olmadığı askeri imkânlar sunanlar, Barzani'yi sözde bağımsızlık için teşvik etmekte, hatta desteklemektedir.

Suriye ve Irak'taki Türkmen soydaşlarımızın feryatlarına sessiz kalanlar, Türkmenlerin hak ve hukuklarını çiğneyenler aynı zamanda mezhep ayrımcılığını da kışkırtmaktadır.

Etnik ve mezhep temelli bölücü emeller, Ortadoğu'yu giderek daha da karmaşık hale getirirken ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi hedefi de hız ve ivme kazanacaktır.

Ayrıca FETÖ'nün elebaşısı hain hala Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde tutulmakta, korunmakta, kollanmaktadır.

Almanya ise Amerika'dan geri kalmadığını, şimdilerde açıkça Türkiye düşmanlığı yaparak göstermektedir.

Çok sayıda FETÖ'cü olduğu tespit edilen teröriste sığınma hakkı veren Almanya, PKK'yı da yıllardan bu yana beslemeyi sürdürmektedir.

Dahası Almanya'da yaklaşan genel seçimler, başta iktidarda bulunan Merkel olmak üzere bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagandası yapma konusunda adeta yarışa sokmuştur.



Almanya'nın ikiyüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı mesele kendisi olunca hukuk kılıfına sokulurken, sıra Türkiye'ye geldiğinde ne hikmetse hukukun ilkeleri görmezden gelinmektedir.

Bu yanıştır, utanmazlıktır, hiçbir şekilde dostluk ve mütefiklik hukukuyla bağdaşmamaktadır.

Muhterem Ispartalılar,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Ülkemize yönelen terör tehdidini görmezden gelmek bir tarafa, bu tehdidin daha da artması için uğraşanları iyi tanıyor ve biliyoruz.

Bu nedenle bekamıza hep birlikte omuz vermeli, dayanışma ve kardeşlik ruhunu canlı tutmalıyız.

Bir olmazsak, bizi ayıracaklar.

Birlikte durmazsak, dalga dalga üzerimize gelecekler.

Aynı gemideyiz, aynı siperdeyiz, aynı mevzideyiz; Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi varlık haklarını korkusuzca savunuyoruz.

Konu vatandır.

Konu devlettir.

Konu millettir.

İç çekişmelerle, sanal tartışmalarla, yapay anlaşmazlıklarla geçireceğimiz vakit yoktur, kalmamıştır.

Bizim için önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi geçerlidir.

Türkiye terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele etmektedir.



Bu mücadelede devletin de, hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz.

Dost bildiklerimizden fayda yoktur.

Aziz vatanımızı ne pahasına olursa olsun korumak mecburiyetindeyiz.

Böylesi bir dönem içerisinde birbirimize kenetlenerek gerek siyasi gerekse toplumsal düzeyde bir ve beraber hareket etme faziletini göstermemiz zaruridir.

Milliyetçi Hareket'in yıllardan bu yana yaptığı tespit ve itirazların haklılığı ortadadır.

Bu nedenle terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında duruyor, sadece elimizi değil, gövdemizi ve bütün benliğimizi taşın altına koymaya hazır olan bir kararlılık iradesi sergiliyoruz.

Bundan rahatsız olanlar çoktur.

Bu duruşumuza kulp takmak için tetikte bekleyenler fazladır.

Ancak biz dedikoduya, itham ve iftiralara pabuç bırakacak, eyvallah edecek aciz, pısırsık, ürkek ve korkak bir hareket değiliz, aksini düşünenlerin ise Allah'ın izniyle alını karışlar, heveslerini kursaklarında bırakırız.

Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Kaşgar, Akmescit, Bosna; özetle Türk-İslam'ın nabzının attığı her yer için varız.

Ankara için ayaktayız.

Isparta için seferdeyiz.

Arakan'daki din kardeşlerimiz için duacıyız.

Mazlumların gür sedasıyız.



Gariplerin sesi, mağdurların nefesi, muhtaçların eli, Türk-İslam ülküsünün sevdalısı, dökülen masum kanların alacaklısıyız.

Türkiye'nin de düşmeyecek son kalesiyiz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Amacımız Türkiye'nin dirliği, birliği, ebedi bekasıdır.

Derdimiz Türk milletinin milli birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşaması, sorunlarını çözmesidir.

Mücadelemizin asıl gayesi her alanda onurlu, şerefli ve gururlu olmamızı tesis edecek tam bağımsızlıktır.

Varsın tüm şer odakları bir olup üzerimize gelsinler.

Varsın tüm hainler buluşup bizi hedef alsınlar.

Varsın tüm kirli ve hain hesaplarla bize diz çöktürebileceğini zanneden zavallılar beraber olsunlar.

Biz yine bütün oyunları Allah'ın izniyle bozmasını biliriz ve bozacağız.

Dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kocatepe'de nasıl varlığımızdan ve bağımsızlığımızdan taviz vermeyip zafere ulaştysak, bugün de aynısını yapacağız, mutlaka başaracağız.

Bu vesileyle bir kez daha toplu açılış nedeniyle Isparta'da siz değerli vatandaşlarımızla beraber olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.

Isparta'nın yüzünü güldüren Isparta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın Bey'e tekraren teşekkürlerimi sunuyor, açılışını yapacağımız 9 eserin Isparta'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne mutlu Türk diyene.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
UZUNBURUN KATI ATIK BERTARAF
VE DÜZENLEME TESİSLERİ
AÇILIŞ TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

4 EKİM 2017



**Aziz Manisalılar,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Bizleri bir kez daha bir araya getirdiği için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.

Ne mutlu ki Manisa ile tekrar kavuşmak nasip oldu.

Hasretimiz dindi, özlemlerimiz son buldu.

Manisa bizim gözümüzün bebeği olan bir ilimizdir.

Manisa geçmişimizin tapusu, bugünümüzün garantisi, yarınımızın teminatıdır.

Şehzadeler şehri Manisa'mız istikbale açılan ufuk kapımızdır.

Burada asırlara uzanan hatıralarımız vardır.

Bizler Manisa'ya bakınca sadece yalnızca kutlu ecdadımızın emanetlerini değil, yarınları inşa edeceğimiz heyecanı da buluyoruz.

Sizler huzurluysanız bizler müsterih oluruz.

Sizlerin yüzü gülüyorsa bizler rahat oluruz.

Bu yüzden Manisa bizim için değerlidir, ülkemiz için hayati önemdedir.

Manisa bize önce kutlu ecdadımızın sonra siz aziz vatandaşlarımızın emanetidir.

Bu emanet başımızın üzerindedir.



Böylesine değerli bir emanete layık olabilmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları büyük bir azim ve fedakârlıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Manisa şanlı geçmişimizle, güçlü ve parlak geleceğimiz arasında sağlam bir köprüdür.

Bu çerçevede Manisa'ya yapılan her türlü yatırımın değeri tartışmasızdır.

Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenleme Tesisi'nin faaliyete geçirilmesine de aynı anlayışla bakıyoruz.

Tamamı kamu bütçesiyle yapılan bu tesis, ülkemizin en büyük katı atık bertaraf tesislerinden birisi olacaktır.

Gerçekleştirilen yatırımla Manisa'nın 40 yıllık çöp sorunu ortadan kaldırılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeçilik anlayışı umut saçmaktadır.

Açılışını yapmaktan kıvanç duyduğumuz tesis, milletimizin bize verdiği emanete layık olduğumuzun göstergesi, güvencesidir.

Projenin planlama ve yapım aşamasında özverili çalışmalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey başta olmak üzere, tüm belediye personelimize, dava arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Her birini ayrı ayrı tebrik ve takdir ediyorum.

Ülkemize, Manisa'mıza ve siz değerli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.



Muhterem Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadrolarıyla gecesini gündüzüne katmakta, sizlerin yaşadığı her türlü sorun üzerine kafa yormaktadır.

Bizler günü birlik siyasi hesap ve kazanımlar peşinde değiliz.

Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Çünkü milletimiz mutsuzsa, biz geleceğe ümitle bakamayız.

Millele rağmen siyaset yapılamayacağını bilir, buna inanırız.

Milletin duası, rızası ve desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamayacaktır.

Halden, dertten, talepten anlamayan, yüksek hedeflere varamayacaktır.

En büyük arzumuz milletimizi her açıdan layık olduğu şekilde temsil etmek, hak ettiği gelişmişlik mevkillerine çıkarmak, sorunlarını kökten çözebilmektir.

Her insanımızın beklentilerini karşılamak; dik baş, tok karın, mutlu yarın amacına ulaşmak için çalışıyoruz.

Emin olunuz yaşadığımız tüm sıkıntıları büyük bir dikkat ve titizlikle takip ediyoruz.

Bu çerçevede Manisalı çiftçilerimizin de son dönemde yaşadığı sorunlara her açıdan odaklanmış bulunuyoruz.

Manisa büyük bir sanayi şehri olduğu kadar, ülkemizin tarım anlamında gurur kaynağı olan bir ilimizdir.



Tarım anlamında Manisa'yı diğler illerimizden ayrıcalıklı kılan alanlardan bir tanesi de üzüm üretimidir.

Özellikle üzüm üreticisi olan çiftçilerimizin meseleleri bugünlerde oldukça fazla gündemdedir.

Üzüm, Manisa'nın göz bebeği, hatta kalbidir.

Üzüm; çiftçilerimizin geçim kaynağı, ekmek kapısı, yaş ve kurusuyla sofraların ve ekonomimizin vazgeçilmezi arasındadır.

Ülkemiz dünyadaki çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 40 ile yüzde 45'ni gerçekleştirmektedir.

Ege bölgesinde yaklaşık 950 bin dekar bağ alanında ortalama 250 bin ton kuru üzüm üretilmektedir.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı da 400 milyon 707 bin dolar seviyesindedir.

Ancak üzüm üreticisi kardeşlerim ne yazık ki üzgündür, hüzünlüdür, kaygılıdır.

Maliyetler artmakta, emekler boşa gitmektedir.

Çiftçi kardeşlerim biliyorum, durumunuz zordur.

Halinizin farkındayım, sesinizi duyuracak bir yer arıyorsunuz.

Gözlerinize bakınca anlıyorum, mağdursunuz ve bir yardım bekliyorsunuz.

Sorun ve beklentilerinizi göreceğ, size omuz verecek bir irade, tutunacak bir dal arıyorsunuz.

İşte Milliyetçi Hareket buradadır.

Sizin yükünüzü hafifletmek, sesinizi duyurmak, derdinize derman olmak için elimizden geleni yapacağız.



Bu Milliyetçi Hareket Partisi sözüdür.

İçiniz rahat olsun, sorunlarınızın takipçisiyiz.

Her seviyede ve mümkün olan her yerde sıkıntılarınızın çözümünü için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Bu sene kuru üzümün maliyeti çiftçilerimiz için ortalama 3 lira 75 kuruş seviyesindedir.

Hatta bu rakamın 4 lira seviyesini aştığını sizler yaşayarak biliyorsunuz.

Ancak üzüm taban fiyat 4 lira olarak açıklanmıştır.

Bu fiyat ne yazık ki üzüm üreticisi çiftçilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır.

Çiçinin alın teri ve helaline göz dikmiş fırsatçılar böylesi bir dönemde kol gezmektedir.

Belirlenen fiyat üzerinden üzüm alımının yapılması belki uzun vadede fiyatları artırabilir.

Ama bizim çiftçilerimizin bu kadar bekleyecek halleri kuşkusuz ki yoktur.

Sabır taşı çatlamıştır.

Çiftçilerimiz, üzümünü TARİŞ'in insafına bırakarak yada alternatif çözümler bularak satmak zorunda kalmaktadır.

Hali hazırda borçları oldukça kabarık durumda olan üzüm üreticisi çiftçilerimizin beklentisi daha fazladır ve bunda da son derece haklılardır.

Zira kuru üzüm için belirlenen fiyatlar, yaş üzüm için oluşacak fiyatları da etkilediğinden mağdur duruma düşecek çiftçi sayımız artacaktır.



Geçici ve yetersiz çözümlerle uğraşmak yerine imkânlar zorlanarak çiftçimizin beklentisini karşılayacak bir fiyat oranını acilen ortaya koyulmalıdır.

İşte bu yüzden bize göre kuru üzümdeki taban alım fiyatı bugün için en az 5 lira olmalıdır.

İlave olarak üzüm alımı için tek bir merkezin kurulması da yanlış bir uygulamadır.

Zaten sıkıntıda olan çiftçimizi daha fazla sıkıntıya sokmanın anlamı yoktur.

Allah'a hamd olsun devletimizin imkânları geniştir.

Bu çerçevede daha fazla yerde üzüm alım merkezleri kurulması temenni ve tavsiyemizdir.

Böylelikle çiftçilerimiz ilave nakliye masraflarından kurtulabilecek, hiç olmazsa yeni borçların altında ezilmemiş olacaklardır.

Çiftçi kardeşlerim üzölmeyin, burada sizler huzurunda neyi söylemişsek her yerde aynıını tekrar edeceğiz.

Sözümüz sözdür, sözümüz senettir.

Milliyetçi Hareket Partisi meselelerinizi her seviyede ifade edecek, haklarınızı savunacak, inşallah beklentilerinizi karşılayacak bir çözüme ulaşmanızı sağlayacaktır.

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandumun hepten yok hükmünde olduğunu daha evvel ifade etmiştim.

Ne Irak'ın kendi iç hukuku, ne de uluslararası hukukla bağdaşmayan bu alçakça eyleme cüret edenler asırlık bölgesel bölünme projelerine hizmet etmektedir.



Yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanlar sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesini sağlamaktadır.

Hukuksuz olan sözde 25 Eylül komplosunun, Irak Anayasasına göre tartışmalı olarak değerlendirilen bölgeleri de kapsamış olması asıl niyetin ne olduğunu açığa vurmuştur.

Bölgede yaşanan kaosu fırsata çevirerek kadim Türk yurtlarına çöreklenmek isteyen Barzani ateşle oynamaktadır.

Bu işin sonu kendisi için hayırlı olmayacak, kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır.

Bizim Irak'ta bulunan tüm topluluklara, tüm halklara saygımız vardır.

Tavrımızın esası Irak'ı iç çatışmaya götürecek, bekamızı tehlikeye atacak, bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuz piyonlardır.

Türkiye, başta Kerkük olmak üzere tarihi Türkmen kentlerine zorla el konulması girişimlerine ve Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan'a kapı aralanmasına müsaade etmeyecektir.

Irak'ta hukuksuz ve mesnetsiz çabalara karşı duran Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştır, hıyanet içindedir.

Hiç kimse aklından çıkarmasın ki Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değildir.

Bizim oldubittileri kurban verecek tek bir soydaşımız dahi yoktur.

Bunun için gözümüz karadır, kararımız kesindir, duruşumuz nettir.

Telafer, Musul, Kerkük gibi kadim Türk illerini mesnetsiz girişimlerle ele geçireceğini zannedenler, girdikleri yolun yanlışlığını er ya da geç ama mutlaka göreceklerdir.



Irak'ın son derece hassas hale gelen toplumsal yapısına ilave olarak bir de referandum bahanesiyle, hukuksuz girişimleri kullanarak bölücülüğü körüklemek önüne geçilmesi zor bölgesel şartları doğuracaktır.

Bunca olan bitenlerin esas amacı dört parçalı Kürdistan'ı kurmaktır.

Barzani'nin korsan referandumunun ana gerekçesi budur.

Irak'ın kuzeyine paralel olarak Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin palazlandırılıp, silahlandırılması da bu yüzdendir.

Durum bu kadar açık ve net iken, bölgede hesabı bulunan devletlerden gelen çelişkili açıklamalara aldanacak değiliz.

Görünürde hemen hepsi korsan referandumu tanımadıklarını, uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar.

Ama arka planda Barzani'nin sırtını sıvazlayıp, PKK/PYD'nin önünü açıp, diğer terör örgütlerinin imkanlarını artırmanın hesabını yapıyorlar.

Bölgemizde son derece kirlili ve alçakça bir oyun tezgâhlanmaktadır.

Etnik ve mezhep temelli ayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesi istenmektedir.

Terör örgütleriyle aleni işbirliği yapılmakta, sözde terörle mücadele adına bir başka terör örgütü meşru gösterilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bunlara karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz.

Biz kimlerin, neyi hedeflediğini gayet iyi biliyor, Türklük ve Türkiye hasımlarını iyi tanıyoruz.

Asla unutulmamalıdır ki hedefteki ana ülke Türkiye'dir.



Irak ve Suriye'deki gelişmelerle sabrımızı sınavı, tepkimizi ölçmeye çalışanların bir sonraki durağı aziz vatanımız olacaktır.

Şayet bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır.

Şimdi Kerkük'teki zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacılara mecbur bırakılırız.

Bu yüzden Türkiye, varlığını tehlikeye atan böylesi bir duruma karşı meşru müdahale hakkını her yönden kullanmalıdır.

Bizimle oyun oynanmayacağını, kimsenin bizi test edemeyeceğini kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı gelmiştir.

Asırlık hasretin sonlandırma vakti yaklaşmaktadır.

Varsın şer odakları karşımıza her türlü sorunları çıkarsın.

Varsın tüm hainler öbek öbek karşımıza dizilsin.

Allah'ın izniyle Türk Milleti'nin gücü bunların alayına yetecektir.

Yeter ki bir olalım, birbirimize inanalım ve aynı ülkünün etrafında sınımsız toplanalım.

Devlet milletiyle el ele vererek bütün sorunların üstesinden mutlaka gelecektir.

Her türlü tehdit bu birlikteliğin karşısında yenilmeye mahkûmdur.

Mühim olan, devletle millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi üzerine ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak, her zaman olduğu gibi ülkesinin ve milletinin yanında olacaktır.



Bu vesileyle sizlerle bugün böylesi değerli bir tesisin açılışında beraber olmaktan dolayı gururlu ve mutlu olduğumu tekraren ifade etmek istiyorum.

Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

Siz değerli Manisalı kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun.

Ne mutlu Türküm diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KERKÜK SEVDALILARI
BULUŞUYOR PROGRAMINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

8 EKİM 2017



**Varlığıyla, Vazgeçilmezliğiyle, Vakurluğuyla İftihar Et-
tiğimiz Büyük Türk Milleti,**

**Anıtlanmış Bir Sadakat ve Haysiyetle Davasına Baş
Koymuş Aziz Ülküdaşlarım,**

**Yarınlarımızın Güvencesi, Türk-İslam Ülküsünün
Yılmaz Neferleri Sevgili Bozkurtlarım, Asenalarım,**

**Ankara Kapalı Spor Salonuna Teşrif Eden Saygıdeğer
Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Yüreklerinizdeki Kerkük sevdasıyla geldiniz, hoş geldiniz.

Yüksek bir vicdan, yüce bir bağlanışla geldiniz, sefa getirdiniz.

Ne güzel de söylemiş şair:

Kutsaldır bu toprak, doludur şehit,

Destanlaşan hilal, yıldızlar şahit,

Türk'ün şamarıyla alırsın öğüt,

O zalim tahtından iner gidersin,

*Mehter marşlarımız çaldı çalacak, Kerkük Türkmeneli,
Türkmen kalacak.*

Boynu bükük, ruhu mahcup, bakışları mahzun Kerkük bir
ses bekliyor.

Umudu azalmış, ufku kararmış, 2014'den bu tarafa karan-
lığa gömülmüş Musul tutacak, tutunacak bir el istiyor.

Türkmeneli figan, Türkmenler feryat ediyor.

Allah'a hamd olsun ki, gökkubbede çınlayan ahları, vahla-
rı durduracak; göz pınarlarından sicim gibi akan yaşları din-
direcek güç buradadır, bu salondadır.

Feryatları bitirecek irade ayaktadır, teyakkuzdadır, sefer
için hazırlıklıdır.



Beklenen sesi verecek, özlenen eli uzatacak çok şükür bir kudret vardır ve o kudret büyük Türk milletidir.

Kerkük'te hoyratlar,

Kaşgar'da Gökbayrak,

Karabağ'da ağıtlar,

Filistin'de mazlumlar,

Kerbala'da masumlar,

Kafkaslar'da garipler,

Balkanlar'da kutlu hatıralar bizi çağırır, bize çağırır,
Türk-İslam medeniyetinin çağlara sığmayıp taşan yankısıdır.

Zulme sessiz kalmadık, sesimizi yükselttik.

Şiddete tepkisiz durmadık, irademizi gösterdik.

İhaneti seyretmedik, cesaretle direndik.

Biz Kerkük sevdalısıyız.

Biz Türkmeneli'nin kalp atışıyız.

Biz Türklüğün onurlu mensuplarıyız.

Selam olsun Kerkük sevdalıklarına.

Selam olsun Türkmen kardeşlerimize.

Selam olsun aziz Türk milletine.

Selam olsun Türk-İslam ruhunun varlık mücadelesi verdiği coğrafyalara, buralardaki soydaşlarımıza.

Konuşmamın bu safhasında hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bugünkü muhteşem toplantımıza katılan, aynı zamanda gücümüze güç katan siz muhterem dava arkadaşlarıma, de-



ğerli vatandaşlarıma en iyi dileklerle birlikte şükranlarımı sunuyorum.

Özellikle son günlerde, terörle mücadelede şehit düşmüş kahramanlarımıza, yıllardan beri Türkmeneli'nde haklı davalarını savunurken hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Tekrardan ifade ediyor, bir kez daha gür ve güçlü bir şekilde haykırıyorum:

“Şehitler ölmez, Türk vatanı bölünmez, bölünemez.”

**Çok Değerli Dava Arkadaşlarım,
Ülküsüyle Bayraklaşan Aziz Ülküdaşlarım,**

Zor günler geçiriyoruz.

Zaman zaman zorlansak da, zayıf ve zaafa düşmemizi kolaylarla kıran kırana bir mücadele halindeyiz.

Türklüğün hayat alanlarını işgal etmek istiyorlar.

Türk milletinin hayat damarlarını kurutmak emelindedir.

Türk-İslam âlemine hayatı zehir etmenin peşindedir.

Şer bir kampanya hüküm sürüyor.

Şiddet, rezalet, felaket, hıyanet perdesini sürekli açık tutarak birlik ve bekamızı sele vermeyi, hatta ipe çekmeyi, salasının verilmesini hedefliyorlar.

Kimler, elbette Türk ve Türkiye düşmanları.

Türkiye'nin mukavemetini kırmak, mukadderatını yıkmak, çevresiyle kurduğu tarih ve coğrafya köprüsünü yok etmek için dört bir koldan sabotaj yapıp, suikast düzenliyorlar.

Hafıza ve hatıralarımızda vatan bildiğimiz topraklara, bu topraklar üzerinde yaşayan milletimizin aziz evlatlarına alacakça saldırıyorlar.



Irak'ta sistematik şekilde artan olaylar, Suriye'de körüklenen iç sarsıntılar, Ortadoğu'nun geneline hâkim olan iç savaş ve kargaşa ortamı bize bir şeyler anlatmaktadır.

Bitmeyen bir paylaşım kavgası devrededir.

Dinmeyen düşmanlıklar yeni bir evrededir.

Azılı katiller, azgın ve gemi aziya almış taşeronlar çevre dedir.

Emperyalizmin vahşi iştahı doymak bilmiyor.

Zalimler dur durak bilmiyor.

Seri cinayetler, cehaletin köhne seferleri durmak bilmiyor.

Üstelik sözde medeni ve gelişmiş ülkeler insaf bilmiyor.

Haksızlık karşısında susacağımızı, sineceğimizi, her dayatmayı sineye çekeceğimizi zannediyorlar.

Tutsaklığa itiraz etmezsek bizden iyisi olmayacak.

Gevşeklige tamam dersek bizden itibarlısı da görülmeyecek.

Asırlardır devam eden kanlı ve koordineli kuşatmaya al-dırış etmeyeceğimizi, Anadolu'nun istila ve imha planlarına gözümüzü yumacağımızı sanıyorlar.

Bu itibarla gafletin, dalaletin, sefaletin tam ortasındalar.

Bu nedenle arsızlığın, ahmaklığın, ahlaksızlığın tarafındalar.

Irak'ın Kuzeyinde bir oyun oynanmaktadır.

Senaristleri, failleri, figüranları çok belirgin ve bilinen bu rezil oyun Türkmeneli'nin mahvına, komşu coğrafyaların altüst oluşuna hizmet etmektedir.

Peşmerge başı Barzani, sözde İsrail dışında herkesin karşı çıkmasına rağmen, 25 Eylül'de korsan referandumunu gerçekleştirmiştir.



Irak'ın siyasi ve toprak bütünlüğüne kast etmek için kol-
ları sıvamıştır.

Türkiye'nin milli güvenliğini sakatlamak için referandum
yoluyla harekete geçmiştir.

Sahnenin önünde hayır diyen, arka kısmında sırtını sıvaz-
layıp referandum konusunda cesaretlendiren zalim güçler-
den izin ve icazet alarak emperyalizmin uşağı olduğunu 25
Eylül'de bir kez daha ispatlamıştır.

Barzani zulmün işbirlikçisidir.

İhanetin Irak'taki ismidir.

Barzani çetesıyla birlikte İblisin teşrifatçısı ve tetikçisidir.

Irak Anayasasına göre tartışmalı olan bölgelerde de san-
dık kuruldu.

Kerkük oldubittiye getirilerek, dayatma ve tehditle kirli
referanduma dahil edildi.

Barzani'nin 25 Eylül komplosu Sevr'i canlandırma teşeb-
büsüdür.

Bu komplo Türkiye ve komşu ülkeleri parçalama testidir.

Barzani, yıllarca Türkmenlerin kanını dökmüştür.

Yıllarca PKK'yı arkalamış, himaye etmiş, destek vermiştir.

Akan her şehit kanında bu peşmerge çibanının parmak
izi, silinmeyecek vebali vardır.

25 Eylül korsanlığı kesinlikle yok hükmündedir.

25 Eylül kumpası asla kabul görmeyecek; hukuki dayana-
ğı, meşruluğu, bağlayıcılığı asla olmayacak, olamayacaktır.

Eğer, Irak'ın Kuzeyi'nde referandum bahanesiyle bağım-
sızlık ilan edilecek olursa bu Irak'ın bölünmesi, dağılması ve
siyasi birliğini kaybetmesi anlamına gelecektir.



Bu kapsamda, Allah muhafaza, Türkmenler, Türkmeneli bütün tarihsel kimliği ve kültürel haklarıyla birlikte tasfiye edilecek, esaret altına girecektir.

Bir Türk şehri olan Kerkük'ün geçmişi silinecek, ruhu söndürülecek, tarih ve kültür mirası parçalanacaktır.

Buna izin vermeyiz.

Buna onay veremeyiz.

Böylesi bir alçaklığa buyur diyemeyiz.

Elbette her şey bununla da bitmeyecek, zelzele son yurdumuza kadar ulaşacak, etnik ve mezhep kıvılcımı her tarafı saracaktır.

25 Eylül korsan referandumu şayet tümüyle iptal edilmezse, karşımıza çok ciddi, ağır bedelleri olan zincirleme sorunlar peyderpey gelecek, tedbir alınmazsa, önüne geçilmezse bizi yutacaktır.

Tehlike bu kadar yakındır.

Tehdit bu kadar büyüktür.

Bu kapsamda, Irak'ın Kuzeyi'nde sahnelenen Kürdistan provası:

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, geleceğini ve sınırlarını hayati derecede etkileyecek bir beka sorunudur.

Milletimizin bin yıllık kardeşliğini ve milli kimliğini aşındırarak, yıkıma götürecek sosyolojik parçalanma sorunudur.

Türkiye'nin hükümrانlık gücünü kaybedeceği, milli devletin ortadan kalkacağı stratejik çözülme ve siyasal dağılma sorunudur.

Güney sınırlarımız boyunca gittikçe yoğunlaşacak, gittikçe derinleşecek ve Anadolu'nun ele geçirilmesi projelerine basamak olacak milli güvenlik ve huzur sorunudur.



Türk milletini kaynaklarını kullanmaktan uzaklaştıracak, başka milletlerin ekonomik hükümlerine altına sokacak bağımsızlık ve kalkınma sorunudur.

Irak'ın istikrar ve toprak bütünlüğü Türkiye için hayati niteliktedir.

Aynı durum hiç kuşku yok ki Suriye için de geçerlidir.

Çünkü iki ülke bizim sınır komşumuz, tarihsel bağlarımızın olduğu ülkelerdir.

Şunu hiç unutmayın, Kerkük'ün güvenliği Ankara'nın güvenliği demektir.

Türkmeneli ateşe atılırsa Türkiye de yanmaktan kurtulamayacaktır.

Gerçekler bu kadar acı ve alarm verici boyuttadır.

Her minnete katlanıp, her melaneti göğüsleyip müteceviz emelleri kaynağında kesmek şarttır, fitneyi odağında kurutmak Türk devletinin en tabii hakkı, ertelenemez görevidir.

Irak Türkmenleri gözden çıkarılamaz, gönüllerimizden koparılamaz.

Onlar bizim namusumuza emanettir.

Onlar bizim sınır ötesindeki sancaktarlarımızdır.

Onlara dil uzatan olursa o dili keser, tuzak kuranlar olursa o tuzakları başlarına geçiririz.

Türkmenlerden vazgeçmeyiz.

Türkmenelini makus talihine bırakamayız, aşağılık heaplara teslim edemeyiz.

Kerkük'ün Türklüğünü, Türkmeneli'nin Türk kimliğini sadece biz söyleyiyoruz.



Tarih bas bas bağııyor.

Coğrafya adeta kükrüyor, adeta dile geliyor.

Kerkük Türk'tür, Türk'ündür, Türkmeneli Türk'ün öz yur-
dudur.

Bunun tam tersini iddia edenler eğer zeka özürsü, eğer akıl fukarası değilse, biliniz ki, peşmergenin ağında kıvranan, küresel zalimlerin gölgesine sığınan, irade ve iffet kaybına uğrayan Türk düşmanlarıdır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Ülküdaşlarım,

Biz Kerkük dedikçe birileri rahatsız olmaktadır.

Varsın olsun, onların rahatsızlığı bizim için memnuniyettir.

Biz Türkmeneli dedikçe, birileri kudurmaktadır.

Varsın kudursunlar, geciken aşılarını yapacak elbet birileri çıkacaktır.

Kerkük neyse İstanbul odur diyoruz, anlamıyorlar.

Musul Ankara'dır diyoruz, kalın kafaları almıyor.

Hatta hiç kimse, hiçbir kişi veya kurum Türkmenlerin varlık ve birlik mücadelesine destek vermezse biz varız, en az beş bin Ülkücü hazır bekliyor diyoruz, ne çare, duruşumuzu saptırmak, sulandırmak, savsaklamak için her yola müracaat ediyorlar.

TSK ne güne duruyormuş.

Neredeymiş hazır bekleyen Ülkücüler.

Bunların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar.

Gelsinler de bu salondaki korkusuz yüzleri görsünler.



Gelsinler de Kerkük sevdasıyla yanıp tutuşan yüreklere şahit olsunlar.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket inanç, iddia ve ülküleri uğruna dünyevi her değeri elinin tersiyle itecek kararlılıktadır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket ölüm karşısında sayısız imtihandan geçmiş, imanıyla darağaçlarını devirmiş, irfanıyla zindanları medreseye dönüştürmüştür.

Bizim aklımız bize yetecektir.

Mankurtlardan öğrenecek bir şeyimiz yoktur.

Köksüz aydınlardan, kimliksiz ve kişilik yoksunu kalem sahiplerinden alacak bir şeyimiz de yoktur.

Herkes bildiğini kendine saklasın.

Ve de herkes ayağını denk alsın, sözlerinin nereye varacağını iyi tartсын.

Beş bin Ülkücü hazır demişsek, karar verilmiş, söz bir defa ağızdan çıkmıştır.

Dediğimizi yapar, yaptığımızı dosta da, düşmana da delileriyle gösteririz.

Bedenlerimizi ortaya koyarak ihaneti deliğe süpürürüz.

Boş konuşmuyoruz.

Kurusıki atmıyoruz.

Barzani'nin gönüllü ajanlarına, FETÖ'ye kuyruğunu kap-tırılmış, PKK'ya aklını kiralamış, Türkiye düşmanlarının denetim ve ipoteği altına girmiş müstevli kalıntılarına tavsiyem, kendi çamurlarında oynasınlar, kendi karanlıklarında debelensinler.

Biz Misak'ı Milli diyeceğiz.



Biz coğrafyaya dar gelen tarihi konuşacağız.

Biz Kerkük'ün şeref tapusunu yağmalatmayacağız.

Biz Türkmenelini son nefesimize kadar, tıpkı son vatanımızı olduğu gibi, savunacağız, sahipleneceğiz, şerefsizlerin ambargosuna, egosuna, pis emellerine **bırakmayacağız**.

Bu haftaki Meclis Grup konuşmamda dedim ki;

“O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.”

Acizler, kalbi kararmışlar hemen pusudan başını çıkardı.

Korkaklar anında gözlerini fal taşı gibi açtı.

Tarihe sırtını çevirmiş odaklar, ecdadımızı küçümseyip yargılayan küstahlar birden bire yalan, riya, iftira ve tezviratla öne çıktı.

Çürük ve çorak bir zihniyet diyor ki:

Kerkük, Musul’u alalım diyen, Diyarbakır’ı verirmiş.

Bu ruhsuz, bu onursuz, bu omurgasız sözlerin ne tarihle, ne coğrafyayla, ne jeopolitik gerçeklerle, ne de milli siyasetle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

82 Kerkük dedik, 83 Musul dedik, 84’ü de söyleseydik, herhalde bunlar çılgına dönecek, deli divane olup geçmişte ziyaret edip gülücükler saçtıkları PKK kamplarında tekrar sokluklarını alacaklardı.

Biz Türk milliyetçisiyiz.

Biz Türkçüyüz.

Ve biz merhum Ziya Gökalp’i şu sözüne sonuna kadar da bağlıyız:



“Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan”

Yıllarca Turan demedik mi?

Yıllarca esir Türklerden bahsetmedik mi?

Yıllardır Türk-İslam ülküsünün Kızılelma amacını benimsemedik mi?

Bu soruların cevabına evet diyenler,

İnanın ve emin olun,

Doğru yerdesiniz.

Doğru zamandasınız.

Doğru davadasınız.

Biz Ülkücüyüz, ülkülerimizle yaşar, ülkülerimizle bakar, ülkülerimizin gereğini yapar, ülkülerimizle de ölürüz.

Ülküsü olmayan, güya milli olduğunu söyleyip gayri milli çevrelerin ümit ışığı, geçim kapısı olmaya talip ülkücü katili mihraklara eyvallah etmez, adam diye yüzlerine bile bakmayız.

Altını özenle çiziyorum; Irak’ın toprak bütünlüğü bizim için asıldır, önemlidir, üzerinde spekülasyon yapılmamalıdır.

Türkiye olarak Irak’ın tartışılmaz toprak bütünlüğünü muhakkak surette müdafaa etmememiz zorunludur.

Irak’ta yaşayan tüm halklara saygımız vardır.

Arap kardeşlerimize, Kürt kökenli kardeşlerimize, diğer insanlara bakışımız doğal olarak müspettir.

Hepsinin insanca hayatlarını idamesi şarttır.

Irak Merkezi yönetimle ilişkilerimizi kuvvetlendirmeliyiz.

Diyalog kanallarını açık tutmalıyız.



Uçurumları kapatmalıyız.

İrtibatlarımızı temellendirmeliyiz.

Bir asırdır çizilen haritaları güncellemek için fırsat kollayan vandallara kapıları sürgülemeliyiz.

Müteceviz niyetlere birlikte set çekmeliyiz.

Bir Türk atasözünde ifade edildiği gibi; “Baş başa vermezince taş yerinden kalkmayacaktır.”

Barzani’ye ve çetesine haddini bildirmeliyiz.

Bir Türkmen atasözünde söylendiği üzere; “Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmayacağını” aklımızdan çıkarmayacağız.

İşte görüyorsunuz, İdlib’te yeni bir operasyon başlamıştır.

Darısı Afrin’in başınadır ve bu da gerçekleşmelidir.

Buralar temizlenmeli, terörden arındırılmalıdır.

Bekamızı yakından ilgilendiren tehditlere, Astana mutabakatıyla İdlib’te müdahale edilmiştir.

Hainler artık bölgemizden sökülüp atılmalıdır.

Irak, tüm Iraklılarındır.

Suriye, burada yaşayan herkesindir.

Etnik farklılıkmiş, mezhep ihtilafıymış, bunlar cehennem giden yolun yarı taşlarıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Türk askerinin duacı-sı ve destekçisidir.

Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi devletin ve hükümetin yanında sağlam, tavizsiz, milli çıkarlara uygun bir şekilde duracaktır.



Aynı siperdeyiz.

Aynı cephedeyiz.

Aynı saftayız.

Türkiye ve Türk düşmanlarına karşı biriz, beraberiz, çok güçlüyüz.

Bu iradeyi kıramayacaklar.

Bu azmi bozamayacaklar.

Bu kaleyi aşamayacaklar.

Şayet Barzani aklını başına almazsa, bir gece orada görünmek, bağımsızlıkta ısrar ederse, Misak-ı Milli'nin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur.

Bağdat harap olduktan, Basra yıkıldıktan, Irak tasfiye olduktan sonra ya Türkmeneli devletleşmeli ya da 82 Kerkük, 83 de Musul olmalı, tarihin parantezi olağanüstü sabır, akıl ve üstün bir mücadeleyle kapatılmalıdır.

Biz Kerkük'te olmazsak, işte o zaman Diyarbakır'ı veririz.

Biz Musul'da olmazsak işte o an geldiğinde Şırnak'ı, Hak-kâri'yi kaybeder, Ankara'yı Sevr şartlarına mahkûm etmiş oluruz.

Ümmi yuvaları kendi işlerine baksın.

Boylarından büyük işlere yorum yapmasın.

Biz ya istiklal ya ölüm dedik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk.

Biz hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o sathı tüm vatandır dedik, düşmanı denize süpürdük.

Falih Rıfki Atay, "Batış Yılları" isimli eserinde sesleniyor ve şöyle diyor:



“Eğer Atatürk 1919’da böyle gelmiş böyle gider deseydi, biz devlet olarak batıp giderdik, millet olarak sürünüp duruyorduk.”

Böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz.

İhmal etmeyeceğiz.

İnkârcılardan olmayacağız.

İhanet edenlerden teker teker hesap soracağız.

Bunu yapmazsak hayat bize haram olsun.

Ülkülerimiz uğruna yürümezsek namertlik bizim sıfatımız olsun.

Tarihe yön vermek için yerimizden doğrulup güneşin doğuşu istikametinde Selçuklu kartalı gibi kanatlarımızı açacağız.

Asrın diline “Ne Mutlu Türküm Diyene” söyleteceğiz.

Ve çağın küflü kilidini kırıp, zalimin karanlık oyununu bozup, Kerkük sevdalılarının özlemlerini zamanın ruhuna mıh gibi çakacağız.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Çok Değerli Ülküdaşlarım,

Diyor ya şair:

“Yağmalanmış Tisin, yanmış Telafer,

Yengice, Amirli inliyor her yer,

Silinmiş mazlumun gözündeki fer,

Yay kirişi gibi gerilmiş Kerkük.”

Kerkük hakikaten de yay gibi gerilmiş, fırın gibi ısınmıştır.

Kerkük’ün statüsü ve tarihsel hakları üzerinde karalama yapanlar kovanından çıkmış arı sürüsü gibi vızıldamaktadır.



Irak Türkmenleri huzur istemektedir.

Irak Türkmenleri güvenlik, refah ve istikrar talebindedir

Irak Türkmenleri, Irak'ın kuzeybatısından güneydoğusuna kadar uzanan bir şerit üzerinde varlık, birlik ve dirlik mücadelesini tüm engellemelere rağmen sürdürmektedir.

Musul'un 60 km batısında bulunan Telafer ve buraya bağlı yerleşim yerlerinden tutun da; Musul ve çevresindeki köyler, Erbil, Altunköprü, Kerkük ve etrafındaki köyler Türkmen toprağıdır.

Tazehurmatı, Tavuk, Tuzhurmatu ve çevresindeki Bayat köylerinden alın da; Kifri, Hanekin, Karağan, Kızlarbat, Şahraban, Bedre, Kazaniye ve Mendeli'ye kadar il, ilçe, kasaba ve köyler Türkmen kardeşlerimizin ata yurdudur.

Unutulmasın ki, Telafer'den Mendeli'ye uzanan Türkmene- li ecdadımızın alın teri, şehit kanıyla vatanlaştırdığı yerlerdir.

Ve Türkmenler 7.yüzyıldan itibaren buraları yurt edinmiştir.

Yine unutulmasın ki, Bağdat'ın Karakol, Azamiye ve Rağibe Hatun semtlerinde bile sayıları 100 bini aşan bir Türkmen varlığı söz konusudur.

Erbil Türkmen şehridir.

Musul Yunus Peygamber, Faysaliye ve Mansur mahallesinde yoğunlaşmış Türkmen nüfusuyla Türk şehridir.

Kerkük ise Irak Türkmenlerin kalbidir, kültür merkezidir.

Irak'ta yüzyıllardan beri varlık gösteren Türkmenler; köklü geçmişe, zengin tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.

Bu miras talan edilemeyecek, öğütülemeyecek, yok edilemeyecektir.



Türkmen kardeşlerimin ifadesiyle söylersek, demir tavında lazımdır.

Saldırlara, provokasyonlara, tahrik ve tertiplere dur demenin zamanı bugündür.

Ağırdan alamayız, hafife almamalıyız, Kürdistan fitnessine de tepkisiz kalamayız.

Geçmişinden kopan veya kopmuş olan bir milletin; medeniyet birikimini koruma yolunda, bekasını müdafaa hususunda karşısına çıkan badirelere diz çökeceği açıktır.

Türkmenler diz çökmeyecektir.

Türk milleti yeminlerini çiğnemeyecektir.

Aksi halde, Musul'daki Ulu Camii'ye ne söyleriz?

Erbil Kalesi'ndeki Türkmen konağına hangi bahaneyi anlatabiliriz?

Kerkük Kalesi'ne, Gökkümbet'ten Türkmen lider Ata Hayrullah'ın mezar taşına hangi yüzle bakarız?

Kerkük elden giderse, Türkmeneli esir düşüp harabeye çevrilirse tarihe ne diyeceğiz?

Yarın mahşerde ecdadımızın yüzüne nasıl bakacağız?

Bir yanda komşu coğrafyalarda egemenlik kuran sömürü, savaş, vahşet ve isyan döngüsü; diğer yanda içimizde vasat bulan şiddet, suç, asayişsizlik, ahlaksızlık, yokluk, yoksulluk ve bölücü terör saldırıları karşısında bir olmalıyız, birliğimizden güç almalıyız.

Bu sayede varlığımız kalıcı olacak, her sorunun çözüm yolu bulunacaktır.

Bu sayede Türkmen kardeşlerimizin haklı davaları aka-mete uğramayacak, sonuçsuz kalmayacaktır.



Kerkük'ü işgal edenler, Türkmenlere kan kusturanlar, mezhep ayrımını körükleyenler, Türkmeneli'de emperyalizmin kılıcını sallayanlar, hak ettikleri cevap ve karşılığı muhakkak göreceklerdir.

Ve de görmelidirler.

Bir Türkmen sözü der ki; "Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur."

Barzani yanlıştan derhal dönmelidir.

Sabrimızı daha fazla zorlamamaları hayırlarına olacaktır.

Bir bağımsızlık girişiminin mücavir alanları da istikrarsızlaşacağı, bölgedeki halklara ağır bedeller ödeteceği kesindir.

Kürt kökenli kardeşlerimiz Barzani'nin tarihi ihanetini reddetmeli, bunun kendilerine de bir şey sağlamayacağını görmeleri lazımdır.

Zayıf bir ekonomi, yüksek bir borç, tartışmalı sınırlar, komşularla husumet, denize çıkış olmayan bir bölge, ticaret ve ekonominin durması Irak'ın kuzeyini yavaş yavaş kemirip insan varlığına büyük eziyetlere yol açacak, cefalara neden olacak, vahim faturalar yükleyecektir.

Biz meseleye ticaret, gaz, petrol, boru hattı açısından elbette bakmıyoruz, bakmayacağız.

Bunlar bizim varlık yokluk mücadelemizde afaki ve ikinci planda hususlardır.

Barzani'nin 25 Eylül komplosunu beka meselesi olarak görüyor, bu uğurda yeri gelirse gemileri yakacağımızı açık se-
çik ilan ediyoruz.

Zulme karşı adaletin yanındayız.

İhanete karşı sadakatin yanındayız.



Korkaklığa karşı cesaretin yanındayız.

Ehl-i salibe karşı da, can feda olsun,

Türkmen kardeşlerimizin şartsız safındayız.

Caber'e giderken Fırat'ta boğulan Süleyman Şah'ın izindeyiz.

Oğuz neslinin, Oğuz boylarının, Türk milletinin bu çağdaki temsilcileri, bu zamandaki korkma diye seslenen yiğit neferleriyiz.

Sizler duruşunuzla hayranlık uyandırılıyorsunuz.

Biliniz ki bir tarih yazılıyorsunuz.

Tıpkı Orhun'dan bizlere ses veren Bilge Kağan gibi,

Tıpkı Bizans'ı deviren Sultan Fatih gibi,

Tıpkı geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal gibi, gurur veriyor, cesaret aşıyor, düşmana korku saçılıyorsunuz.

1911'de, sekiz yaşındaki oğlu Mehmet'i köyde bırakarak Balkan Savaşı'na katılan, daha sonra değişik cephelerde 11 yıl savaşıyor, sonunda da Dumlupınar'da karşılaştığı 19 yaşına basmış evladının kollarında şehit düşen Çetmeli Kara Ali Çavuş neyse sizler aynı yürekliliğe, aynı fedakârlığa sahipsiniz.

Allah hepinizden razı olsun.

Türkmeneli'ne bir kez daha selam olsun.

Bir sevdayı getirip yüreğimize kazıldılar, adını da kalbimize Kerkük diye yazdılar.

Evlerinin önu yonca diyoruz, Kerkük bir ömürdür diye bakıyoruz.

Kerkük Türkmenin özyurdu,

Boynu bükük bakıyor,



Gel silelim gardaşım, gözyaşları akıyor.

Ne kadar dokunaklı söylemiş şair:

Dün gece seni andım, sana ağladım.

Ben Kerkük oldum,

Kerkük ben oldu.

Kerkük'e kan,

Yüreğime hasret doldu.

Allah'tan niyazım, hasret dinsicin, gözyaşları bitsin, kan dursun, zulmün kökü kurusun.

Önemle ve özellikle ifade ediyorum ki:

Dünyadaki gelişmeleri doğru ve milli okuyabilen bir görüş derinliğiyle,

İnsanlığın yaşadığı ahlak ve değer buhranını analiz eden manevi olgunlukla,

Mazlum toplumlara ait emek, değer ve kaynakların nasıl sömürüldüğünü gören sorgulayıcı bakışla,

Beşeriyeti bir rakip gibi değil, Allah'ın emaneti bir kutlu paylaşma vasıtası olarak yorumlayan adalet duygusuyla,

Ve bunları akıl, sabır, vizyon, bilgi, dikkat ve sevgi ile olacak bir terkinin aramızda filizlenmesiyle Türk dünyası huzura erecek, Türkiye'nin önünde hiç kimse duramayacaktır.

Biriz Kerkük, beraberiz Kerkük, bu yoldan dönenin ar damarı çatlasın Kerkük.

Diyorum ki, Kerkük Türk'tür, sonsuza kadar da Türk kalacaktır.

Türkmen kardeşlerime, Irak Türkmen Cephesinin değerli başkan ve yöneticilerine başarılar diliyorum.



Dualarımız onlarla.

Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun diyor, her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ALAŞEHİR'DE DÜZENLENEN
TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

23 KASIM 2017



**Muhterem Alaşehirliiler;
Aziz Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Özellikle bilmenizi isterim ki, Alaşehir’de bulunmaktan, Alaşehirli vatandaşlarımla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum.

Görüştüren, kavuşturan Rabbime şükrediyorum.

Manisa’nın dört ilçesinde, 803 milyon liralık yatırım tutarıyla açılış ve temel atma törenini gerçekleştireceğimiz toplamda 248 projenin bütün vatandaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını yürekten temenni ediyorum.

Manisa’ya hizmette üstün gayret sarfeden başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanımız Gökhan Karaçoban Bey’e teşekkürlerimi sunuyor, törenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum.

Şehzadeler şehri Manisa’ya yapılan yatırımların hız kesmeden devam etmesi beni ziyadesiyle memnun etmiş ve gururlandırmıştır.

MHP’li belediyelerin çalışkanlığı, gıpta edilecek performansı göğsümüzü kabartmaktadır.

Alaşehir’in yeni projelere kavuşması heyecanımıza heyecan katmaktadır.

Bugün buraya teşrif eden aziz vatandaşlarımin varlığı bizlere güç vermektedir.

Çünkü Alaşehir’de Yıldırım Beyazıd’ın ruhu vardır.

Bunun yanı sıra Alaşehir Hoca Ahmet Yesevi’nin feyziyle donanmış, Sarı Saltuk’un irfanıyla doğrulmuştur.



Bu manevi iklim Alaşehir'in 5 Eylül 1922 tarihinde düşman kuvvetlerinin bertaraf edilmesiyle zirve yapmıştır.

Alaşehir, işgal ordularına meydan okumuş, Rum çetelerine dağları dar, ovaları mezar etmiştir.

Alaşehir'in ekmeği meşhurdur.

Çünkü Alaşehir'in mayası sağlamdır.

Alaşehir'in mayasında vatan ve bayrak sevgisi vardır.

Hamuru toprak sevgiyle yorulmuştur.

Bozulmaz.

Çürümez.

Bayatlamaz.

Alaşehir vatan sathına adını kahramanlık hikâyeleriyle yazdırmıştır.

Bu itibarla Alaşehir'de sizlerle beraber olmak benim için tarifsiz bir gurur kaynağıdır.

Alaşehir baş eğmektense, baş verecek kadar asildir.

Alaşehir'in kurtuluşuna damgasını vuran Altay süvarilerinin ruhu aramızdadır.

Fahrettin Paşa'nın kahramanlığı iftiharımızdır.

Alaşehir her zaman baş tacımızdır.

Alaşehirli yerliler yüreğimizin tam ortasındadır.

Muhterem Alaşehirli yerliler,

Sorunlarınızın ve beklentilerinizin farkındayım.

Zira Manisa gözbebeğimiz olan illerden birisidir derken boş konuşmuyoruz.



Parti kadrolarımız ve teşkilatımız ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Manisa’da da yaşanan her sorunu dikkat ve samimiyetle takip etmektedir.

Alaşehir mahzun iken, Ankara mesut olamaz.

Bu kapsamda Manisalı çiftçilerimizin özellikle üzüm üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıların tamamı malumumuzdur.

Çiftçi kardeşlerim de son dönemlerde üzüm hasadından beklediği karşılığı alamamıştır.

Alaşehirli çiftçilerin üzüm üreticiliğinden yaşadığı mağduriyet gözümüzden kaçmamıştır.

Ülkemiz, dünyadaki çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 40 ile yüzde 45’ni gerçekleştirmektedir.

Ege bölgesinde yaklaşık 950 bin dekar bağ alanında ortalama 250 bin ton kuru üzüm üretilmektedir.

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı da 400 milyon 707 bin dolar seviyesindedir.

Ancak üzüm üreticisi kardeşlerim ne yazık ki üzgündür, hüznüdür, kaygılıdır.

Maliyetleri giderek artarken, satışta aynı karşılığı bulmakta, emekleri boşa gitmektedir.

Bu sene kuru üzümün maliyeti çiftçilerimiz için ortalama 3 lira 75 kuruş seviyesinde gerçekleşmiştir.

Hatta bu rakamın 4 lira seviyesini aştığına bizzat sizler şahitsiniz.

Buna karşılık üzüm taban fiyatı 4 lira olarak açıklanmış ve üzüm üreticilerimiz alın terinin karşılığını alamamışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak sorunlarınızı biliyor ve çözüm üretmek için çaba sarf ediyoruz.



Tüm kadrolarımızla bu sorunun aşılması için çalışıyoruz.

Buradan ilan etmek isterim ki, çalışmalarımız Meclis nezdinde büyük bir kararlılıkla devam etmektedir.

Bu kapsamda, girişimlerimiz sonuç vermiş; üzüm üreticilerimizin sorunlarını araştırmak üzere TBMM’de bir komisyon kurulmuştur.

7 Kasım’da kurulan Araştırma Komisyonu, çiftçilerimizin sorunlarını takip ve tespit ederek gereken adımların atılmasında büyük katkı sağlayacaktır.

Şüphenez olmasın bununla da kalmayacak, mümkün olan her seviyeden taleplerinizin karşılanması için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Biliniz ki her an, her zaman sizin yanınızdayız.

Ve bu uğurda ne icap ediyorsa yapmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır, çare vardır, gelecek parlak ve huzurludur.

Milliyetçi Hareket sizlerin beklenti ve taleplerinin gerçeğe dönüşmesi için kendini adanmıştır.

Gücümüz yettiğince sizlerin sorunlarına eğilmeyi görev sayıyoruz.

Dik baş, tok karın, mutlu yarın hedefimize ulaşmak ve sizlere refah ve güvenliği yaşatmak için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmuyoruz.

Muhterem Alaşehirli,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Biz ne dün, ne bugün önce partimiz diyerek hareket etmedik.



Hep Allah'ın rızasını aradık, daima milletimiz için hayırlı olanı istedik.

Önce ülkem ve milletim derken kurusıkı atmadığımızı her fırsatta gösterdik.

Kaos imalatçılarına, kargaşa tedarikçilerine karşı duruşumuzla da karanlık ellerin, hain heveslerin, melun hedeflerin tahrik, taciz ve ağır sataşmasına maruz kaldık.

Ancak yılmadık, yıkılmadık, gevşemedik, taviz ve teslimiyete tamam demedik.

Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Çünkü biz gözünü daldan budaktan esirgemeyen Türkiye sevdalılarıyız.

Karanlık hesaplara geçit vermedik.

Haklı ve meşru direniş ve duruşumuzun bedeli olarak ihanetlerle karşılaştık.

Yaşanan bunca tehdit karşısında bir olmanın erdem ve önemine işaret ediyoruz ama bazıları hala siyasi çetele tutuyor, basit ve günöbirlik arayışlardan çıkar umuyor.

Bu gafiller Türkiye huzura ermeden, diđer hiçbir arzunun gerçekleşemeyeceğini belli ki balık kavağa çıkana kadar anlamayacaklar.

Yanlarına kendileri gibi Türkiye'nin ve milletimizin taşıdığı hassasiyetleri gözetmeyenleri alarık blok siyasetinde medet ummaya devam ediyorlar.

Varsın onlar Türk milletine hasım çevrelerle kol kola girsinler, biz millet sevdalılarıyla hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.



Cephe mantığıyla karşımıza geçip mevzilenen yıkım ittifakı ülkelerimizden, ilkelerimizden ödün vermemizi bekliyorlar.

Böylesi bir alçalmayı ömürleri boyunca göremeyeceklerini Alaşehir'den tekraren ilan ve ifade ediyorum.

NATO'nun özürle geçiştirilemeyecek provokasyonları, ABD'nin çirkin ve çirkef oyunları, küresel senaryoların şiddet ve şekaveti ne olursa olsun, Türkiye hiçbir zalime tamah etmeyecek, tamam demeyecektir.

Terör örgütleriyle düşüp kalkanlar, IŞİD'i imal edip bölge-mize sevk edenler, PKK-PYD-YPG'yi silahlandıranlar, Türk ve Türkiye düşmanlarının ümidi olanlar bu kez de başaramayacak, bu defa da sonuç alamayacaklardır.

Güvence Alaşehir'in tertemiz vicdanıdır.

Güvence Manisa'nın pirüpak ruh ve asaletidir.

Gücümüzün kaynağı ise elbette ve sonuna kadar büyük Türk milletidir.

Türkiye'nin milli hassasiyetlerini kaşıyarak kanatanlar, devletimizin egemenlik haklarını lekelemeye kalkışanlar mahcup ve mağlup olacaklardır.

PKK, FETÖ, IŞİD, PYD-YPG ve diğer insanlık düşmanı terör örgütleriyle Türk milletinden intikam almak için kuyruğa girenleri eninde sonunda mahvı perişan edeceğimize inanıyor, Alaşehir'de bu kararlılığı görüyorum.

Türkiye payıml edilemeyecek, payidar kalacaktır.

İblisin bile aklına gelmeyecek oyunlarla Türk milletini bölmeyi planlayanlar bunun hesabını muhakkak verecekler.

Bu vesile ile sözlerime son verirken hepimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.



MHP'li belediyeler muhterem vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için var gücüyle hizmet ve mücadele ediyor, buna da devam edecekler.

Açılışını yaptığımız, temelini attığımız projeler bunun ispatıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeçilik anlayışı milletimizin umut kaynağı, Türkiye'nin ufuk sancağıdır.

Ne mutlu ki bugün bir kez daha bu gururu yaşadık.

Allah emeği geçen herkesten razı olsun.

Birbirinden değerli projelerin hayata geçmesinde emeği olan herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Açılışını yapacağımız ve temelini atacağımız eserlerin Alaşehirli kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Yarın kutlayacağımız 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Allah yar ve yardımcınız olsun; hanelerinizden bereketi, ocaklarınızdan huzuru eksik etmesin.

Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
SALİHLİ'DE DÜZENLENEN
TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

23 KASIM 2017



**Aziz Salihlililer,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Kent Meydanını dolduran her bir kardeşimi, her bir vatandaşımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Manisa'nın hız kesmeyen toplu açılış ve temel atma törenleri vesilesiyle Salihli'de sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu törenin gerçekleşmesinde emek ve katkılarını esirmeyen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda Bey olmak üzere, tüm belediye personelimize, parti teşkilatımıza ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Salihli'nin adım adım büyümesinden ve günden güne daha da ileri bir seviyeye ulaşmasından mutluyum, gururluyum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeçilik anlayışının teoriden çıkıp uygulamaya geçtiği anlardan birine daha hep beraber tanıklık ediyoruz.

Hepsi birbirinden özel ve önemli projelerin hayata geçiyor olmasından hakikaten de bahtiyarım.

Salihli'nin çehresi değişiyor ve gelişiyor.

Geliştikçe daha da güzelleşiyor.

Gelecek adına hepimizin yüreğinde umut yeşeriyor.

Salihli'ye yakışan da budur.

Bu güzide ilçemiz milli mukavemetin kalesidir.



Salihli'nin ruhunda Milli Mücadele yıllarının anılar halen tazedir.

Bugün burada 5 Eylül 1922 ruhunun diri olduğuna, hamd olsun şahit oluyorum.

Vatan sevdalılarının heyecanını iliklerime kadar hissediyorum.

Sizlerdeki bu ruhu gördükçe Rabbime şükrediyorum, Türk'e kefen biçmek isteyenlerin hallerine ise acıyorum.

Salihli Milli Mücadele döneminde çok zulüm ve eziyet görmüş ama yılgınlığa düşmemiş, yenilgiye kapılmamıştır.

Nice şehit vermiş ama düşmana geçit vermemiştir.

Salihli hiçbir zaman düşmana boynunu bükmemiş, buna karşılık iman gücüyle işgalcilerin bileğini bükmiştir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salihli'ye bakarak şunları söylemişti:

"Muhterem ahali, çok zulüm ve çok elem gördünüz. Fakat artık bunlardan ebediyen kurtuldunuz. O kara günler artık tekerrür edemez. Çünkü milletin intibah ve teyakkuzu pek büyüktür."

Evet, o günden sonra düşman kuvvetleri bir daha işgal girişimine cüret edememişlerdir.

Çünkü Türk milletinin en sert ve acı tokadını yemişlerdir.

Bugün de aynı kararlılık vardır ve bizim ilham kaynağı-mızdır.

Allah'ın izniyle bu hürriyet ateşi, bağımsızlık aşkı, milli onur dünya döndükçe devam edecek ve hiçbir zaman azalmayacaktır.



**Aziz Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik anlayışında dayanışma vardır.

Paylaşma vardır.

Birlikte yaşama arzusu vardır.

Salihli'de bunların hepsinin yaşandığına şahit olmak şahsımı ve partimizi ziyadesiyle mutlu etmektedir.

İnsanlarımızın refah ve huzuru, geleceğe umutla bakabilmeleri amacıyla inanmışlıkla çalışan kadrolarımızın varlığıyla iftihar ediyorum.

Sandıkla verilmiş kutlu emanetin ehil ellerde olduğunu görmekten gurur duyuyorum.

“Dik baş, tok karın, mutlu yarın” ülküsüne adım adım yaklaşmanın hazzını yaşıyorum.

Salihli güven veriyor, Salihlili kardeşlerimin gözlerindeki ışıltı geleceğimizi aydınlatıyor.

Salihli her şeyin en güzelini hak ediyor.

Peki, Salihli'nin hiç mi sıkıntısı yok?

Elbette vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu sıkıntıları biliyor ve takip ediyoruz.

Belediyelerimizin üzerine düşen ne varsa yapılması için talimatlarımızı veriyor, takipçisi oluyoruz.

Ayrıca pamuk yetiştiriciliğinde Salihli'nin önemli bir desteği olduğunun farkındayız.

Devlet katkılarının artırılmasının yanı sıra pazara ulaşım



konusunda da sıkıntıların aşılması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize görev düştüğünü biliyoruz.

Çiftçilerimizin huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz.

Pamuk üretimine yapılan teşvikin daha da artırılmasını şart görüyoruz.

Türkiye dünyada en çok pamuk ithal eden 3. ülke konumundadır.

Pamuk üretimini daha da yükseltmek için devlet teşvikinin artmasını istiyorsunuz.

Nitekim biz de aynı kanaatteyiz, bunun en doğal hakkınız olduğuna inanıyoruz.

Pamuğu ithal değil ihraç edecek konumda olmak ülkemiz açısından da önemli bir ekonomik ve stratejik kazanç olacaktır.

Pamuk için oluşturulacak özel destekleme programları sayesinde fiyat garantisinin verilmesi gerektiğini önemli görüyor, parti olarak bunu temenni ediyoruz.

Salihlili çiftçilerimiz sadece pamuk üretiminden değil diğer bir geçim kaynağı olan üzüm yetiştiriciliğinden de yakınlıkta, haklı olarak dertlenmektedir.

Salihli'den önce Alaşehir ve Selendi ilçelerimizde üzüm üreticisi çiftçilerimizin sorunlarının takipçisi olacağımızı ifade ettim.

Bunu Salihli'den bir kez daha tekrarlıyorum.

Çiftçilerimiz bir yandan yetiştirirken diğer taraftan da pazar bulmak için çaba gösteriyor.

Bütün külfeti çiftçinin sırtına yükleyerek tarımın canlanmasını beklemek elbette gaflettir.



Geçici ve yetersiz çözümlerle uğraşmak yerine imkânlar zorlanarak çiftçimizin beklentisini karşılayacak fiyat seviyelerinin belirlenmesi ve çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır.

Zaten sıkıntıda olan çiftçimizi daha fazla sıkıntıya sokmanın anlamı yoktur.

Allah'a hamd olsun devletimizin imkânları geniştir.

Bu konuları TBMM'de gündeme getirmekten de kaçınmadık, kaçınmayacağız.

Çiftçimizin alın terinin, emeğinin yanındayız ve bu konuların sonuna kadar takip edeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi sorunlarınızı her seviyede ifade edecek, haklarınızı savunacak ve çözüme ulaşması için elinden geleni yapacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Türk milleti, 16 Nisan'daki Anayasa referandumuyla beraber sistemsel sorunlardan kaynaklanan siyasi belirsizlik bilmecesine son vermiştir.

Aziz milletimiz kararlı iradesini ortaya koyarak devlete yön tayin etmiş, tıkanıklıkların önünü hür iradesiyle açmıştır.

16 Nisan'da yapmış olduğu tercih ne olursa olsun her vatandaşımız bizim için aynı ölçüde saygıya ve itibara layıktır.

Gelin görün ki hayır verenlerin sözcülüğünü üstlenen CHP 16 Nisan'ı kaybedilmiş bir müsabaka zannederek rövansını almaya kalkmakta, debelendiği yerde sürekli patınaj yapmaktadır.



İlave olarak yanına yöresine de Kandil'den yönetilen kuklaları ve iplerinin kimin elinde olduğu malum olan güruhu almış durumdadır.

Türk milletinin onayından geçen referandum sonucunu kabullenemeyenler, bugünlerde blok siyaseti inşa ve imal etme arayışındadır.

Kimin bloku, neyin cephesi olduğu bize göre malumdur.

Bu karanlık ittifakı kimlerin kontrol, kimlerin kumanda ettiği de açıktır.

Buradan sesleniyorum:

Milletin bir yarısı diğer yarısının rakibi değildir.

Milletin bir kısmı diğer bir kısmının husumetlisi, karşı kutbu değildir.

Millet birdir, adı da büyük Türk milletidir.

Aksini iddia edenler yabancı başkentlerden siparişle gönderilen talimatlara bel bağlayan müflis ve melanet siyaset karaborsacılarıdır.

CHP yanına aldığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve diğer kriz çıkırtkanlarıyla temas trafiğini yoğunlaştırıyor, işbirliği kanallarını olgunlaştırıyor.

Karşımızda bulunan tehditler gereğince, partimiz milli birlik dedikçe, bunlar Türkiye hasımlarından medet umuyorlar.

Biz istiklal ruhunu büyütelim dedikçe, bunlar ısmarlama siyasi projelerde taşeronluğa talip oluyorlar.

Biz beka mücadelesi verdikçe, bunlar kof siyasi hesap peşinde koşuyorlar.

2019 Cumhurbaşkanı Seçimini, 16 Nisan'ın rövanşı olarak algılayanlar hayır cephesini genişletme arayışlarındalar.



Şu hususun altını kalın olarak çizmek isterim ki, 15 Temmuz'dan sonra tezahür eden milli dayanışma ruhuna karşı sorumsuz davranamayız.

Başkaları gibi günübürlük tavır alamayız.

Önce ülkem ve milletim demenin özü de budur.

Sözlerimiz tercüme etmeye gerek kalmayacak şekilde nettir.

Pazarlık yaparak, al ver ilişkilerine girerek, arka kapı siyaseti yapmak bize yabancı ve uzaktır.

Siyasi çıkar beklentisiyle yüksek ülkülerimizden ödün vereceğimizi umanlar dünya durdukça buna şahit olamayacaklardır.

Muhterem Salihlili Kardeşlerim,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da açık şekliyle ortaya çıktığı üzere, büyük bir tehdit altındadır.

İçeriden ve dışarıdan bekamıza yönelik hasmane ve hain emellerin dozunda inanılmaz artışlar gözlemlenmektedir.

Milli birliğimiz parçalanmak, milli bütünlüğümüz yok edilmek istenmektedir.

Bin yıldır yurt tuttuğumuz Anadolu'dan atılmamız için her yola başvurulmaktadır.

Çok boyutlu, çok aktörlü terör tehdidiyle ülkemizi kuşatma gayretleri tedavüldedir.

İŞİD'ten tutun DHKPC'ye,

PKK/PYD'den alın FETÖ'ye varıncaya kadar çok sayıda terör örgütü üzerimize salınmış, alçakça saldırılmıştır.



Ülkemize karşı terör örgütlerini kimlerin beslediği ortadadır.

Suriye’de sadece PKK/PYD’ye sayıları binleri aşan tırlarla silah gönderilmiştir.

ABD, terör örgütlerine zırhlı araç ve ağır silah vermekten henüz vazgeçmiş değildir.

Bu açık bir düşmanlık alametidir.

Bu korkunç bir husumetin ifşasıdır.

Gönderilen bu kadar silah bir başka terör örgütü olan IŞİD’le mücadele kılıfı altında tevil edilmektedir.

Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle işbirliği yaparak bitirebileceğini zannedenlerin asıl hedefi Türk milletidir.

Karanlık oyunlarla, rezil anlayışlarla, kirli niyetlerle yola çıkanlar bellidir.

Suriye’de adeta IŞİD’e kaç, PKK/PYD’ye tut tiyatrosu sergilenmektedir.

Ne kaçan tutulmakta, ne de tutulanlar cezalandırılmaktadır.

Suriye’de iç savaşın başladığı günden bugüne kadar IŞİD, PKK/PYD arasında gizlenemez ilişki ve irtibat vardır.

IŞİD bahanesiyle PKK/PYD önce parlatılmış, ardından palazlandırılmış, sonra silahlandırılmıştır.

Bütün bunlar, şu felaket ve garabete bakınız ki, Türkiye’nin sözde dost ve müttefiki olan ABD tarafından gerçekleştirilmiştir.

ABD, Türkiye’nin bu zamana kadar yaptığı haklı itiraz ve ikazları dikkate almayarak dost ve müttefikliğinin sanal ve sözde olduğunu ispatlamıştır.



Rakka'nın bir çırpıda IŞİD'ten alınıp, PKK/PYD'nin eline geçmesinin başka bir izahı yoktur.

Adına IŞİD'le mücadele diyen ve başını sözde müttefikimiz ABD'nin çektiği ülkeler ne gariptir ki, olan biten karanlık gelişmelere müdahil olmayı akıllarından bile geçirmemişlerdir.

Rakka'dan kamyon kasalarında ellerini kollarını sağlayarak çıkan IŞİD barbarları gidecekleri yere PKK/PYD ve ABD himayesinde ulaşmışlardır.

El Bab ve çevresinde TSK'nın IŞİD'e karşı verdiği mücadelede daha ileri gitmeyin diyenlerin asıl yüzleri Rakka'da deşifre olmuştur.

ABD'nin resmi açıklamalarına bakılırsa bu durum yerel bir meseleye getirilmiş mevzi bir çözümden ibarettir.

Bu çürümüşlüğün kabulü mümkün değildir.

ABD, Suriye'de izlediği politikayla terörü çift yönlü beslediğini, desteklediğini, birisine kaç derken öbürüne kovalama talimatı verdiğini açıklıkla göstermiştir.

PKK/PYD terör örgütüne silah verip heyecanla kollayan ABD, IŞİD'li teröristlerin tüm dünyaya yayılmasına da göz yummuştur.

Bu canavarları mahallinde yok edeceği vaadi ile küresel koalisyon oluşturacağını söyleyen ABD'nin terörle mücadelesi artık inandırıcı değildir.

Mızrak çuvala sığmamaktadır.

Washington'un birbiri ardına izlediği yanlışlar ve kasıtlı politikalar gelinen noktada sadece bölgemizin değil, dünyanın istikrarını tehlikeye atmıştır.

Bölgedeki etnik ve mezhep temelli ayrışmaları kamçılayanlar, terör örgütlerini sahaya sürerek kaosu beslemiş, karıştıran medet ummuşlardır.



Buna mutlaka dur denilmelidir.

Ülkemize yönelen terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi zaruridir.

Sınırlarımızın ötesinde kurulan terör kampları vakit kaybedilmeden imha edilmelidir.

Türk bayrağı Kandil’de dalgalanmalı, Afrin teröristlere mezar olmalıdır.

Dahası Ayn el Arap ve Tel Abyad gibi diğer terör kamplarındaki tehde de son verilmelidir.

Türk’ün gücü dosta da düşmana da gösterilmelidir.

Kudretimizi herkes görmelidir.

Bölge ülkeleriyle geliştirilecek makul ortaklık mekanizmaları terörle mücadelemize katkı sağlamalıdır.

Elbette böylesi bir dönemde milli birlik ve beraberliğimizin korunarak her alanda tesis edilmesinin önemi de büyüktür.

Aziz Salihlililer;

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye’nin sonu gelmeyen tartışmalarla vakit kaybına uğramaması lazımdır.

Zira su uyusa da düşman uyumuyor, Türkiye’ye saldırmak için her an fırsat kolluyor.

Görüyorsunuz, geride bıraktığımız günlerde Norveç’te yapılan NATO’nun bir masa başı tatbikatında ülkemiz açıkça hedef alınmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 12. Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan düşman safında gösterilmiştir.



Genelkurmay Başkanımıza Kanada’da yapılan hakareta-
miz ve hayasız karalama ve aşağılama asla kabul edilemeye-
cek bir ilkelik ve art niyetliliklidir.

Bu durumun izahı ve özrü asla mümkün değildir.

Yaşananlar bir yanlışlıktan öte kasıtlıdır, kallesliktir.

Anlaşılan o ki 15 Temmuz FETÖ merkezli darbe girişimin-
de payı ve dahli bulunanlar hala boş durmuyorlar.

Son günlerde yaşanan iğrenç hadiseler bir ayıptan, bir
yanlıştan, bir aymazlıktan öte ülkemizle alakalı karanlık
emellerin açığa çıkmasıdır.

Yarım asrı aşkın süredir NATO ittifakında sorumlulukları-
nı yerine getiren Türkiye’ye bugün birileri yan gözle bakma-
ya, hedef ülke haline getirmeye cüret edecek kadar kontrol-
den çıkmıştır.

Kimse unutmamasın ki Türk milleti kutlu varlığına kefen
biçmeye yeltenenin haddini bildirecek, alçaklıkların hesabını
soracak güç ve dirayettedir.

Biz dostluğuna sadık bir ülkeyiz ama hasmımızı da iyi tanırız.

Ellerini ovuşturarak zaafa düşmemizi bekleyenler orta-
dadır.

Toplumsal düzeyde ayrışma ve kutuplaşmanın yaşanması
için pusuya yatmış zavallılar malumdur.

Ve tabi ki siyasette de uzlaşmanın ortadan kaldırıldığı,
ayrışma ve kamplaşmanın olduğu bir vasatı yakalayabilme
arayışları devam etmektedir.

Biz bu zilleti daha önce gördük.

Bin yıllık kardeşlikte karar kıldığımızı söyleyip, demokra-
siden vazgeçmeyeceğimizi ilan ettik.



Mademki bize yönelik tehditler artmış ve çoğalmıştır, o halde her seviyede tezahür edecek milli birlik ruhuyla hıyanetin üzerine gitmemiz hakkımızdır, helalimizdir, tarihi görevimizdir.

Gün sen söylesin, ben böyleyim deme günü değildir.

Bugün önce ülkem ve milletim diyerek bekamıza kast etmek için sıraya giren düşmanlar karşısında safları sıkılaştırma günüdür.

İstiyoruz ki belaları uzaklaştıralım.

Diliyoruz ki tehditleri tümüyle ortadan kaldıralım.

Arzuluyoruz ki istikrar ve huzur içerisinde bir ve beraberce yaşamının kıvancını yaşayalım.

Daha güçlü ve milli ülkülerine ulaşmış büyük Türkiye hedefimize hep beraber varalım.

Bu vesileyle sözlerime son verirken hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız yatırımların Salihli'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, Salihlili vatandaşlarımızın her daim yüzünün gülmesini diliyorum.

Yarın kutlayacağımız 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum, Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyor, hepinizi Cenab-ı Allaha emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
SELENDİ'DE DÜZENLENEN
TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

23 KASIM 2017



**Aziz Selendililer;
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hatırlarsanız, 4 Ekim 2017 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyemizin toplu açılış töreninde sizlerle buluşmuş, hem özlem gidermiş, hem de önemli bir yatırımın kurdelesini kesmiştik.

Manisa Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin kısa bir sürede hayata geçirdiği açılış ve temel atma törenleri vesilesiyle bir kez daha sizlerle bir araya gelmekten son derece bahtiyarım.

72 milyon lira yatırım bedeline sahip tam 48 projenin Selendi'ye kazandırılacak olmasından gururluyum, sizlerle iftihar ediyorum.

Böylesi bir günde, böyle bir vesileyle burada olmaktan dolayı Cenab-ı Allah'a şükrediyor; hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Selendi Kent Meydanı'nı dolduran siz değerli vatandaşlarıma ve bu törenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş Bey başta olmak üzere tüm teşkilat yöneticilerimize ve dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Dört ilçemizde, 803 milyon liralık yatırım tutarıyla açılış ve temel atma törenini gerçekleştireceğimiz toplamda 248 projenin Manisa'ya, Manisalı kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını yürekten temenni ediyorum.

Selendi tarihi itibarıyla köklü kentlerimiz arasındadır.

Burası, Manisa'nın incisi, Ege'nin tertemiz yüreği, Türkiye'nin kahramanlarla dolu diyarıdır.



Tarihi dokusu ve milli mücadele dönemindeki eşsiz vatan müdafaasıyla da örnektir, gıpta edilecek bir ilçemizdir.

3 Eylül 1922 tarihinde hem işgal kuvvetlerinin içeride bekçiliğini yapan işbirlikçilere, hem de müstevli soysuzlara karşı verdiği amansız mücadele ile Selendi kahramanlık destanı yazmıştır.

Bu ilçemiz etrafını çevreleyen yüksek dağların ardındaki işgal güçlerine boyun eğmemiş, kuşatılsa bile diz çökmemiş, teslim olmamıştır.

Kahraman efeler, “Gerekirse 100 yıl dağda yaşarız ama vatanımızı düşmana terk etmeyiz” diyerek Selendi’yi işgal güçlerine dar etmişlerdir.

Bu vatan köşesinin her karışında şehadetin izleri vardır.

Selendi’nin çehresinde cesaret, feraset ve fedakârlık vardır.

Havası buram buram Kuvayı Milliye kokmaktadır.

Bu itibarla Selendi her şeyin en güzelini hak etmektedir.

Diğer yandan bu ilçemiz doğasıyla da eşsiz bir güzelliğe sahiptir.

İnsanlarının sıcakkanlılığı ile yoğrulmuş ve eşsiz bir kent olarak adını milli vicdana kazımıştır.

Ne yazık ki bu yıl orman yangınları Manisa’yı vurmuştur.

Birçok orman arazisi kül olmuş, Selendi de bundan payını almıştır.

12 Eylül tarihinde çıkan orman yangınıyla Selendi’nin yaklaşık 80 dönümlük arazisi kül olmuştur.

Deyim yerindeyse Selendi’nin ciğeri yanmıştır.

Bu itibarla tüm Selendili kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, külleşen orman arazilerinin tekrardan ye-



şille buluşmasını ve bu kapsamda gerekli çalışmaların süratle yapılmasını temenni ediyorum.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Selendili kardeşlerimin çalışkanlığı, sabrı, zorluklara direnci, yoğun hayat mücadelesi dikkat çekici ve övgüye layıktır.

Ancak Selendi'nin birçok sorun ve açmazı bulunmaktadır.

Bu sorunların birer birer aşılması amacıyla ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarımızın azimkar gayretlerini görüyorum ve takdir ediyorum.

Selendi'nin çok şükür başı eğik, yüzü asık, umudu kırık değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim amacımız da vatandaşlarımıza müreffeh bir hayat imkânı sunmak ve mutlu bir geleceğe yürümektir.

Üretken belediyecilik anlayışımızın temeli de budur.

Üreterek geliştireceğiz, geliştikçe büyüyeceğiz, büyüdükçe zenginleşip, sosyal ve ekonomik engelleri Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz.

Bugünün sorunlarını aşmakla kalmayacak, istikbalin ihtiyaç ve arzularını şimdiden öngörüp, kalıcı teklif ve müdahalelerimizle her derde deva, her soruna çözüm üreteceğiz.

Kalkınmanın denge ve derinliğine ele ele vererek birlikte ulaşacağız.

Kaldı ki birlikte başaracağız.

Birlikten güç doğacağına göre, hep beraber güçlü, hep beraber Manisa olacağız ve prangaları teker teker söküp, parlak bir geleceğe kanatlanacağız.



Bizim kaybedecek zamanımız yoktur, işimiz ise çoktur.

Türkiye'yi daha ileriye götürmek, Manisa'yı daha güzele kavuşturmak, Selendi'yi daha aydınlık dolu bir geleceğe taşımak için yerimizde durmayacağız.

Kaldı ki, bugüne kadar da durmadık, beklemedik, yorulmadık, yılgınlığa prim vermedik.

Sizlerden aldığımız demokratik görev ve emaneti layığıyla yerine getirmenin arayış ve heyecanında olduk.

Selendi'de işlenen kilimler dayanışma ve yardımlaşmanın adeta sembolüdür.

İlmek ilmek dokuduğunuz kilimlerde bin yıllık kardeşlik ve millet şuurunun göz nuru, alın teri, hayranlık verici emeği vardır.

Selendi'ye ters bakanların akıbeti ise 3 Eylül 1922'de olduğu gibi hepimizin malumudur.

"Selendi'nin ak sıvalı evleri.

İçindedir ağaları, beyleri.

Gönlüm dövülmüş keşkek misali.

Karataş Dağı kadar yalnız...

Selendi çayı gibi düşünceli." diyor şair.

Evet, Selendi düşüncelidir ama asla yalnız değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi var gücüyle Selendili kardeşlerimizin yanındadır ve her zorluğa birlikte göğüs germeye yeminlidir.

Ne demiş atalarımız; "at binenin, kılıç kuşananındır."

Bu geleneği yarınlara gayret ve hamiyetle omuzlayıp taşıyan Selendi'ye, tüm Selendili vatandaşlarıma selam olsun.



Cirit festivalleriyle Türk milletinin ruhunu haykıran vatandaşlarımız var olsunlar.

Geleneği gelecek ülküleriyle buluşturmuş, kökünden ve öz değerlerinden kopmamış siz değerli kardeşlerimle övünüyorum.

Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Muhterem Vatandaşlarımız;

Aziz Dava Arkadaşlarımız,

Milliyetçi Hareket Partisi gecesini gündüzüne katmakta, sizlerin muhatap olduğu her türlü sorun üzerine kafa yormaktadır.

Bizim öncelikli gayemiz vatandaşlarımızın huzur, refah ve güvenliğidir.

İlkemiz; dik baş, tok karın, mutlu yarın hedefine ulaşmaktır.

Bu çerçevede Selendili çiftçilerimizin de son dönemde yaşadığı sorunlara her açıdan odaklanmış bulunuyoruz.

Özellikle üzüm üreticisi çiftçilerimizin ağırlaşan meseleleri bugünlerde oldukça artmış ve çetrefilleşmiştir.

Üzüm üreticilerimizin emeğinin karşılığını alamadıkları ortadadır.

Girdiler pahalalanmakta, gelirler ne yazık ki düşmektedir.

Çiftçilerimiz maalesef dert küpüdür.

Tencerede pişen aş adeta kapağında yenmektedir.

Çiftçi kardeşlerim biliyorum, durumunuz zordur.

Farkındayım, sesinizi duyuracak bir yer arıyor, yardım bekliyorsunuz.



Sorun ve beklentilerinizi görecek, size omuz verecek bir irade, tutunacak bir dal arıyorsunuz.

İşte Milliyetçi Hareket buradadır.

Sizin yükünüzü hafifletmek, sesinizi duyurmak, derdinize derman olmak için yanınızdadır.

Sizin sorunlarınızı çözmek ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcudur.

Bu da size Milliyetçi Hareket Partisi sözüdür.

4 Ekim’de Manisa’da yaptığım konuşmamda da bunları ifade etmiştim.

O günden bu zamana kadar önemli bir mesafe aldığımızı önemle duyurmak istiyorum.

Çalışmalarımız Meclis çatısı altında büyük bir özveri ve titizlikle devam etmektedir.

Nihai olarak partimizin Meclis grubunun girişimleri sonucunda, *“Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla”* 7 Kasım’da bir Araştırma Komisyonu kurulmuştur.

Kurulan bu komisyon, çiftçilerimizin sorunlarını takip ve tespit ederek lazım gelen adımların atılmasında, siyasi çalışmaların yapılmasında büyük yararlar sağlayacaktır.

Her şey bununla da kalmayacak, her seviyedeki taleplerinizin karşılanması için elimizden gelen mücadeleyi göstere-meye devam edeceğiz.

Unutmayınız ki, çiftçilerimiz boynu bükük kalmayacaktır.

Hiçbir insanımızı muhannete muhtaç olmaması için, gücümüz ve imkanlarımız nispetinde sorumluluklarımızın fevkinde davranacağız.



Biliniz ki kaygımız sizlersiniz.

Ve bu uğurda ne gerekiyorsa yapacağız, yüzünüz gülünceye kadar sürdürdüğümüz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz..

Saygıdeğer Selendeli Kardeşlerim,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

16 Nisan’da sizlerin oylarıyla Anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra seçim barajı yeniden düşünölmelidir dedik, bir kıyamettir kopardılar.

Bir eli kan, bir eli katran olan kötölük ve simsarlık abideleri iyi niyetle söylemiş olduğumuz görüşlerimizi çarpıtarak yansıtılar.

Baraj endişesine kapılarak telaşlandığımızı utanmadan, sıkılmadan, yüzözze dillerine doladılar.

MHP, baraj korkusu olan değil; bilakis barajlara rağmen ve tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir.

Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız.

Bildiğiniz üzere, yüzde 10 barajının, ittifaklarla veya başka türlü yollarla aşılabilir bir duruma geldiğini, geçmişteki tecrübelerden yola çıkarak dile getirdik.

Türkiye’yi istikrar ve normalleşme sürecine getirebilmek için bir uzlaşma çağrısı yaptık.

Bu yüzde 5 mi olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır, böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazımdır, dedik.

Düşüncelerimizi dile getirirken kendi namımıza bir hesap arayışına girmeden, yeni hükümet etme sistemine uygun adımların atılması gerektiğini söyledik.



Sözlerimin bir kenarından tutarak iftira korusu oluşturanlar MHP'yi töhmet altında bırakmak için bildik ezberlerini sıraladılar, tezviratlarını yoğunlaştırdılar.

MHP'siz bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar görüşlerimizi seviyesizce çekiştirerek hakkımızda kamuoyu oluşturmaya kalkıştılar.

Ancak tutmadı, tutmayacak.

Manisa kötü niyetlileri gördü, Selendi karanlık oyunu, kirli oyuncuları açıkça fark etti.

Yeniden tekrarlıyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj sorunu asla yoktur.

Gerçek manada, baraj endişesi yaşayanlar millet vicdanını ihanet oklarıyla delmek için fırsat kollayanlarla, yeminli Türk düşmanlığının taşeronluğuna soyunan mihrak ve siyasi kalıntılardır.

Aziz milletimizin teveccühü, Selendi'nin desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin her daim yanında olmuştur ve inanıyorum ki bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Biz barajdan korktuğumuz için değil, Türkiye'nin 16 Nisan Halkoylamasından sonra değişen hükümet etme sistemiyle beraber ortaya çıkan siyasal zarureti hatırlattık.

Üstelik bağımsız adaylarla barajın delinmesinden dolayı kanaatlerimizi paylaştık.

Anlamını yitirmiş, amacından kopmuş bir uygulamanın yeni hükümet sistemimize göre yeniden yorumlanmasını tavsiye ve temenni ettik.

MHP'nin Meclis dışında kalacağını dillendirenler, her seçim sonucunda çuvallanmışlar, sandığa toslamışlar, yine de uslanmamışlardır.



Çünkü bunlarda utanma arlanma yoktur.

Çünkü bunların ki alın derisi değil davul derisidir.

Biz ülke barajı tartışılın dediğimizde yaygara koparanlar CHP baraj olmasın veya yüzde 3'e insin dediğinde birden bire sessizliğe gömülüyorlar.

Üç maymunu oynuyorlar.

Ne tuhaftır ki, "CHP siyasi varlığı ve geleceğiyle ilgili korku mu yaşıyor" sorusunu hiç kimse sorma gereği duymuyor.

MHP baraj tekrar düşünülün, bir kez daha ele alınsın dediğinde ise sanki deprem yaşıyor.

HDP eşbaşkanını saziyla ekranlara çıkarıp şarkı türkü söyletenler, PKK'nın siyasi kuryelerini Meclise sokmak için kırk takla atanlar MHP'nin baraj altı kalacağını iddia edebilecek kadar ipten kazıktan boşanmışlardır.

Yani, tencere tava bunları hep aynı hava.

Paravan ve sözde anket firmaları da durumdan vazife çıkararak MHP'yi baraj sorunu yaşayan bir partiymiş gibi sunacak kadar küçülüyor, siyasi kundakçılık yapıyorlar.

Kurgu anketlerle bize elbise dikmeye çalışanlar, önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler.

Bizim gücümüzü öğrenmek isteyenler aziz milletimizin tertemiz irade ve vicdanına baksınlar.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişini görmek isteyenler yürekleri yetiyorsa, cesaretleri varsa gelsinler de Selendi'ye sorsunlar, Selendi'yi anlasınlar.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,



2019 Cumhurbaşkanı seçimini 16 Nisan'ın rövanşı olarak algılayanlar hayır cephesini sıkılaştırmak ve derinleştirmek için bloklaşma yarışına girmişlerdir.

Hayır bloğunun sözde önderliğine soyunan CHP; PKK'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır.

FETÖ de bu girişimlerden memnun halde el avuç ovuşturmaktadır.

Anlayacağınız, fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinin tek adamdan yana olanlarla demokrasiden yana olanlar arasında geçeceğini söylemektedir.

İddia ucuz, yorum bayat, düşünce bayağıdır.

Sözüm ona adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları işbirliğini sandıkta nihayete erdirmek için CHP'si, HDP'si, iplisi ipsizi yeniden bir araya gelmek için zaman ve zemin arayışındadır.

14 Kasım Salı günü Meclis grup toplantımızda ifade ettiğim gibi; şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır.

İstikrarsızlıktan ve kaostan beslenenlerin, 15 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğümüz ilkesel duruşumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz.

Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına Selendi'den aldığımız güçle çıkacağız, asla taviz vermeyeceğiz, çizgimizi ve tutarlılığımızı bozmayacağız.



Dedik ki; bu durum karşısında partimiz; 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan Halkoylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir.

Türkiye'yi 15 Temmuz'da cebren ele geçiremeyenlerin hile ve desiselerine karşı 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla yakaladığımız birliktelik ruhunu, 16 Nisan'da ortaya koyduğumuz kararlı duruşu muhafazada kararlıyız.

Nifaka karşı bir olacağız, niza arayışlarına karşı sapaşğlam duracağız.

Mahvımızı hesap edenlerin oyunlarını odağında bozacağız.

Milletin sinesinden bulamadıkları desteği PKK'dan, Haçlı bakiyesinden, Türkiye'ye dış bileyen terör baronlarından sağladıkları güçle almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz.

Cephe mantığıyla karşımıza geçip mevzilenen yıkım itifakı ülkülerimizden ve ilkelerimizden ödün vereceğimizi zannediyorsa, şimdiden uyarıyorum, halt ediyor, baltayı taşa vuruyor demektir.

Bunlar Diyojen olsa Alparslan oluruz, Anadolu'yu baştanbaşa tekrar fethederiz; Damat Ferit, Ali Kemal olsalar, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi düşman postalı giyip tepemizden bomba yağdırsalar, Mustafa Kemal olur yedi düvelin karşısına yine dikilir, yine alayını birden püskürtür ve kaçtıkları yere kadar kovalarız.

Türkiye'ye asırlık kinle savaş açanlara karşı yegâne gücümüz ve dayanağımız aziz milletimizdir, Selendi'nin iradesidir.

Pensilvanya'dan beslenen, Türk düşmanlarıyla düşüp kalkan, egemenliğin yegâne sahibi aziz milletimize sömürgecilik



dayatması yapanlar vaziyet almışken ben diyemeyiz, benlik davası güdemeyiz.

Kan kusup kızılıcak şerbeti içtik deriz, yine de Türkiye'yi ele geçirmeye kalkanlara zafer narası attırmayız.

Zor oyunu bozacak, zoraki ittifaklar milli irade karşısında un ufak olup dağılacaktır.

Zira başka yolu yoktur, tüm *çıkışlar* da kapalıdır.

Seçenekler artık ikiye inmiştir:

Öyle ki: Ya istiklal, ya izmihlal diyenlere, istiklali öğreteceğiz.

Ya yurdum, ya yokum arasında tercih yapıp, yurdumuzu sonsuza kadar var edeceğiz, becamızı yaşatacağız.

Ya millet ya zillet tercihinde her zaman, her daim millet diye haykırıp, zilleti, zillete heves edenleri ayaklarımızın altına alıp cesaretle çiğneyeceğiz.

Muhterem Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel bir erken seçim senaryosuna iyi bakmadığını her fırsatta dile getirmiştir.

Türkiye 7 Haziran-1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 olmak üzere iki yılda üç defa sandık başına gitmiştir.

Şu anda seçilmiş hükümet görevinin başındadır.

Kaygıya gerek ve yer yoktur.

Kaldı ki 16 Nisan'ın gerektirdiği uyum yasaları sağlanmadan, yeni sistemin taşları yerli yerine oturmadan yapılacak erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir, akıl karı olmadığı da açıktır.



Elbette Türkiye ite ve dıřta terrle mcadele anlamında yoęun bir aba sarf ederken, bu abaların erken seim gnde- miyle akamete uęramasına asla razı olmayız.

Milli bekamıza ynelik tehditleri ortadan kaldıracak siya- si ve idari bir kararlılık řu anda devrededir.

Trkiye'ye diř biledięini zanneden hainlerin bařlarının ezilmesi ncelikli gndemimiz arasındadır.

Trkiye'yi kısır tartıřmalarla oyalamaya kalkanlara m- samaha gstermemiz sz konusu dahi olamayacaktır.

Bizim derdimiz Trkiye, sevdamız millettir.

Bu vesileyle szlerime son verirken hepinize ayrı ayrı te- sekkrlerimi sunuyorum.

Bařta Manisa Bykřehir Belediye Bařkanımız Sayın Cengiz Ergn ve Selendi Belediye Bařkanımız Nurullah Savař Bey'e gstermiř oldukları zverili alıřmasından dolayı tek- raren takdirlerimi ve tebriklerimi iletiyorum.

Temelini atıp aılıřını yapacaęımız projelerin Selendi'ye hayırlı, uęurlu olmasını temenni ediyorum.

Yarın kutlayacaęımız 24 Kasım ęretmenler Gn dolayı- sıyla, btn ęretmenlerimize řkranlarımı sunuyor, ęret- menler Gn'n tebrik ediyorum.

En kısa zamanda tekrardan Selendili vatandařlarımla bu- luřmayı mit ediyor, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıla- rıyla selamlıyorum.

Saę olun, var olun.

Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Trk'm Diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TURGUTLU'DA DÜZENLENEN
TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

23 KASIM 2017



**Aziz Turgutlular,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Toplu açılış ve temel atma törenlerinin Selendi, Alaşehir ve Salihli'den sonraki son durağı olan Turgutlu'dayız.

Her ilçemizde giderek artan heyecan dalgasının Turgutlu'da zirve yaptığını görüyorum.

Heyecanlarıyla Demokrasi ve Şehitler Meydanına akın eden siz değerli kardeşlerimi sevgi ve saygı ile selamlıyor, heyecanınızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Bundan 50 gün önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış törenleri vesilesiyle bir araya gelmiştik.

Rabbime şükürler olsun ki bugün aynı gündemle yine bir aradayız.

Milli Mücadele kahramanlarının abideleştiği Turgutlu'da bulunmak ve sizlerle yeniden buluşmuş olmaktan dolayı bah-tiyarım.

248 eserin toplu açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirdiğimiz Manisa ilimizin bu güzide ilçesinde hayata geçecek olan projelerin Turgutlulara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Bu törenin gerçekleşmesinde emeği olan Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin Bey'e teşekkür ediyor, tüm belediye personelimize ve dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun.



Turgutlu hoşgörünün mihmandarlığını yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kardeşçe yaşamının sembolüdür.

Bu ilçemiz ekmeğini paylaşanların diyarıdır.

Yaşamının ve yaşatmanın anlam bulduğu kahramanlık diyarıdır.

7 Eylül 1922 tarihi bu iradenin ispat ve beyanıdır.

Turgutlu Milli Mücadele döneminin tarifi imkânsız mukavemetini göstermiş, işgal kuvvetlerinin mezalimine karşı ateş çemberini yarıp devleşmiştir.

Turgutlu diri diri yakılmak istenmiştir.

Ancak Turgutlu küllerinden yeniden doğmuş, bu eşsiz vatan coğrafyasını gül bahçesine çevirmiştir.

Bu bakımdan Turgutlu Milli Mücadele döneminin ateşte açan gülüdür.

7 Eylül 1922 tarihinde bu ilçemizi ateşe verip kaçan işgal kuvvetlerinin açtığı yaralara, verdiği acılara rağmen Turgutlu'nun kahramanları asaletinden ödün vermemişlerdir.

O yıllarda buraya gelen İstiklal Mücadelemizin önemli isimlerinden olan Falih Rıfkı Atay'a halkın verdiği cevap ibretlik ve ders niteliktedir.

Turgutlu'nun ateşe verilmesiyle evi barkı kalmayan kahraman nesil; "Bu halimize de şükür, vatan kurtuldu ya" demişlerdir.

Öyle ya, yansalar da vatan kurtulmuş ve kurtarılmıştır.

Bağımsızlığımızın bedeli ağır ödenmiştir.



Azimli ve çalışkan Türk milleti bu vatani tekrardan ayağa kaldırmaya muktedir olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İşte bunun içindir ki Evliya Çelebi Turgutlu'dan bahsederken ona “şehr-i azim” demiştir.

Turgutluların basireti ve kahramanlığı ona destan yazdırmıştır.

Turgutlu aradan geçen 95 yıl içinde basiretinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

Kararlılık, çalışkanlık, kahramanlık Turgutlu'nun ön adı olmuştur.

Sizlerle iftihar ediyorum, hepinize güveniyorum.

Sizler fedakarlık numunesi, cesaret timsali, vatan sevdasının ete kemiğe bürünmüş halisiniz.

Turgutlu Türkiye'dir,

Türkiye ise asla düşmeyecek, düşürülemeyecek, teslim alınamayacaktır.

Aziz Vatandaşlarım;

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Turgutlu'nun gelişen ve değişen yüzünü gördükçe gurur duyuyorum.

MHP'li belediyelerin hizmet yarışına şahit olduğca mutlu oluyorum.

Üretken belediyeçilik anlayışımızla kısa bir sürede dev eserler kazandırdıkları için hepsini canı gönülden tebrik ediyorum.

Beklentim bununla yetinilmemesi ve vatandaşlarımızın gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak daha güzel eserlerin kazandırılmasıdır.



Bekleyecek zamanımız yoktur.

Hizmet aşkı engel tanımamalı, hep daha fazlasını hedefleyen bir vizyonu yansıtmalıdır.

Çünkü milletimiz her şeyin en güzeline layıktır.

Bize düşen de bunu yerine getirmektir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları işte bu anlayışla yoluna devam etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi insanlarımızın huzuru, refahı, güveni, mutluluğu ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için var gücüyle çalışmaktadır.

Hiç kuşkunuz olmasın ki, Turgutlu bu çabalardan nasibini fazlasıyla almıştır, almaya da devam edecektir.

Turgutlu bir taraftan geliyor ama diğer taraftan da çiftçileri emeklerinin karşılığını alamamış olmanın verdiği burukluğu yaşıyor.

Bizler bunun da farkında ve bilincindeyiz.

Selendi, Alaşehir ve Salihli ilçelerimizde yaptığım konuşmalarda özellikle üzüm üreticilerinin sorunlarına değindim ve yoğun gündemimizde yer aldığını ifade ettim.

Tütün üreticilerimizin sorunlarını da biliyoruz.

Sizlerin geçim kapısı tütünün; alın teri ve sofralarımızın bereketi olan üzümün hak ettiği değeri bulması ertelenemez bir ihtiyaçtır.

En önemlisi emeklerinizin boşa gitmemesi için tüm gücümüzle sorunlarınızı gündeme taşıyor ve bundan sonra taşımaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.

Meclis çatısı altında parti olarak üzüm üreticisi çiftçilerimizin meseleleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.



Milletvekili arkadaşlarımız bu konunun Meclis gündeminde yer alarak, peşi sıra gereken adımların atılması için gayret sarf ediyorlar.

Çünkü sorununuzun büyük, sıkıntılarınızın fazla olduğunu görüyorum.

Haklısınız; zira emeğinizin, alın terinizin karşılığını istiyorsunuz.

Sesinizi Milliyetçi Hareket Partisi duymuştur ve gereken yapılmaktadır.

Müsterih olunuz, MHP'nin müşfik duruşu, müthiş şuurunu her zaman sizlerdedir.

Sorunlarınızı her seviyede ifade edeceğiz, haklarınızı her zeminde savunacağız inşallah beklentilerinizi karşılayacak bir çözüme ulaşılmamasını sağlamak amacıyla da çok çalışacağız.

Allah'ın izniyle çiftçilerimizin yüzünü güldürecek, emekçilerin hanesini şenlendirecek, çocuklarımızın geleceğini müreffeh kılacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi bunun için vardır, her daim Turgutlu'nun yanındadır.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Ülkemizin güney sınırları boyunca yaşanan gelişmeler kaygı verici boyuta ulaşmıştır.

Suriye'de yaşanan iç savaş ortamı hala sıcaklığını korumaktadır.

Siyasi çözüm çabaları konuşulmasına rağmen şiddet son bulmamıştır.



Dahası IŞİD'le mücadele bahanesiyle PKK/PYD terör örgütüne geniş bir alan açılmıştır.

Hali hazırda PKK/PYD, Suriye'nin dörtte birini kontrol edecek seviyeye ulaşmıştır.

Ülkenin en önemli barajları, petrol ve doğalgaz yatakları da IŞİD'ten alınıp bu terör örgütünün kontrolüne bırakılmıştır.

Yani bir terör örgütü, bir başka terör örgütünü meşru gösterecek şekilde kullanılmıştır.

Suriye'de askeri çözümün mümkün olmadığını savunanlar, ne hikmetse PKK/PYD'ye verilen binlerce tır silahtan bahsetmemektedir.

Suriye'de bundan sonraki süreçte PKK/PYD'yi meşru bir zemine taşımanın sinsi ve alçak hesabı yapılmaktadır.

Bölgemizde etnik ve mezhep temelli ayrışmalar bitmemiş, aksine daha da bilenmiştir.

Suriye'de iç savaşın şartları mümkün olan her satha yayılmak istenmektedir.

Irak, Suriye, Yemen derken bugünlerde Lübnan'da da benzeri şartların oluşması için karanlık çevreler faaliyet halindedir.

Ortadoğu'da sınırların yeniden değiştirilmesi planlanmakta, bölgeye her seviyeden nifak tohumları saçılmaktadır.

Bütün bu olan bitenlere birde ılımlı İslam adı altında mesnetsiz bir anlayış eklenmeye çalışılmaktadır.

Haçlı heveslerinin, Siyonist hesapların kamufлаjı olacak bu söylemle Müslüman'ın Müslümanı kırmayı hedeflenmektedir.

Yüz yıl önce sancağımız altında huzurla yaşayanlar, bugün ne yazık ki sefil haldedir.



Ortadoęu Osmanlı'dan sonra hala istikrarı aramasına raęmen bulamamıştır.

Emperyalist emeller bölgeyi kan gölüne çevirmiştir.

Beklentimiz başta Suriye olmak üzere Ortadoęu'da yaşanan kargaşanın bir an önce son bulması; huzur, istikrar ve barışın hakim olmasıdır.

Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmadığı bir yerde kim-
senin hesabını tutturamayacağı iyi anlaşılmalıdır.

Sömürgeciliğin bölgesel taşeronları, bizim bin yıllık sev-
damızı elbette doğru anlayamaz, doğru okuyamaz.

Biz gelişmeleri her daim Türkçe okumak, dünyaya Ankara
merkezli bakmak mecburiyetindeyiz.

Öncelikli olarak ülkemize yönelen terör tehdidini yerinde
yok etmeli, akabinde Misak-ı Milli bilinciyle tarihi vazifemizi
yerine getirecek şartları oluşturmalıyız.

Bizim için bekleyecek zaman yoktur.

Çünkü Türkiye'nin hasımları beklememekte, İslam düş-
manları bir an olsun boş durmamaktadır.

Kan tutkunları pusudadır.

Mazlumun ahı yükselmektedir.

Artık zalimin zulmüne son vermenin, terör örgütlerinin
kökünü kazımanın, dost ve müttefik görünömlü uluslararası
örgütlerin oyunlarını bozmanın vakti gelmiştir.

Kararlılığımızı test edebileceğini düşünenlere yanıldıkla-
rını göstermek boynumuzun borcudur.

İşte bu amaçla terörle mücadele ve dış politika konuların-
da devletin ve hükümetin yanında olduğumuzu bir kez daha
ifade etmek istiyorum.



Milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutarak istikbalimizi teminat altına almalı, istiklalimizi güvenceye kavuşturmalı, mazlumlara kol kanat geren bir iradeyi ortaya koyabilmeliyiz.

Değerli Vatandaşlarım,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Değişen hükümet etme sistemiyle, barajın aslında yüzde 50 artı 1'e çıkmasından dolayı CHP'nin freni patlamış, pusulası şaşmıştır.

Şunu ifade etmeliyim ki, istikrarsızlıktan ve kaos ikliminden beslenenlerin, 15 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğümüz ilkesel duruşumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz.

Sözlerimizi çekiştirerek dedikoduya batanlar, MHP'nin duruşunu sulandırmaya yeltenenler boşa kürek çekiyorlar.

Şerefiyle siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi şerefsizce yapılan itham ve iddialara aldırış etmeyecek, yeri geldiğinde muhataplarının yüzüne milli şamarı indirecektir.

Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına milli iradeden aldığımız güçle çıkacağız, tek vücut halinde duracağız.

İhanete karşı tek yumruk olacağız, iftiralara karşı tek saf-ta toplanacağız.

Mahvımızı hesap edenlerin emellerini birer birer bozguna uğratacağız.

Milletin sinesinden alamadıkları desteği PKK'nın, Haçlı ittifakının himayesiyle doldurmaya çalışanlara karşı milli birlik ve beraberlik ufkumuzu sağlam tutacağız.

NATO, Türkiye'ye parmak sallıyor.

ABD, çevremizi kuşatıyor.

AB, çevremizi karalıyor.



Türk düşmanları faaldir, ama Türk milleti de her tehdiye karşı teyakkuzdadır.

NATO'nun ilk Cumhurbaşkanımızla, 12.Cumhurbaşkanımıza karşı sergilediği ahlaksız ve rezil hakaretleri ayağımızın altında çiğniyoruz.

Söylesinler, NATO ittifak mıdır, ihtilaf mıdır?

Dost mudur, düşman mıdır?

Türkiye NATO'ya mahkum değildir.

Türkiye, NATO'cu kafaların, FETÖ'cü alçakların, bölücü hesapların kurbanı da olmayacaktır.

Millet birdir, Türk milletidir.

Vatan birdir, Türk vatanıdır.

Devlet tektir, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Bin yıllık kardeşlik yeminimizdir, bozmaya hiçbir oluşum ve örgütün gücü yetmeyecektir.

Bunun yanında, Genelkurmay Başkanımızın Kanada'da maruz kaldığı çirkin muameleyi ve itibar suikastını şiddetle kınıyorum.

Peş peşe gelen skandalların kimsenin yanına bırakılmasını ümit ediyorum.

O yüzden diyorum ki;

İhanete karşı iman,

İhtilafa karşı irade,

İkelliğe karşı itibar,

İftiraya karşı ihtiram sağlam tercihimiz, şaşmaz teklifimizdir.



Unutulmasın ki, Türkiye'nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz'dan bu yana üstlendiğimiz sorumluluk aynen devam ettirilecektir.

Bu vesileyle sözlerime son verirken, Turgutlu ilçemize kazandırılan projelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Emeği geçen herkese teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum.

Yarın kutlayacağımız 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.

Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
DOĞUMUNUN 100. YILINDA
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ
3. GENÇLİK KURULTAYI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

26 KASIM 2017



**Büyük Türk Milleti,
Aziz Türk Gençliği,
Türk-İslam Ülküsünün Yılmaz Neferleri Muhterem
Ülküdaşlarım,**

**Türklüğün Güçlü Umudu, Türkiye'nin Gelecek Ufku
Değerli Bozkurtlarım, Asenalarım,**

**Ekranları Başında Bizleri İzleyen Değerli Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk
Gençlik Kurultay'ına hepimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sözlerimin başında bu mahşeri coşkuyu, bu hayranlık ve-
ren heyecanı hürmetle selamlıyorum.

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

“Gafil hangi üç asır, hangi on asır?

Tuna ezelden Türk diyarıdır.

Bilinen tarihler söylememiş bunu,

Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,

Dinleyin sesini doğan tarihin,

Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak,

Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin.

Asya'nın ortasında Oğuz oğulları,

Avrupa'nın Alplerinde Oğuz torunları,

Doğudan çıkan biz, batıda yine biz.

Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz.”

Böyle yazmış, bu şekilde haykırmıştı Mustafa Kemal.



Doğuya hükmetmiş, batıya kükremiş, kendini bilmiş, çağları geçmiş, kahramanlık pınarından kana kana içmiş büyük bir ceddin ahfadı olan sizlerle iftihar ediyorum.

Bu muazzam toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan, alın teri dökülen, mücadelesi görülen her kardeşime, her dava arkadaşşıma sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın başkan ve yöneticilerini ayrı ayrı kutluyorum.

Alnı açık, aklı açık, başı dik, ahlakı yüksek, milli ve manevi mensubiyeti her daim övülecek Türk gençliğini hasretle, muhabbetle kucaklıyorum.

Başbuğumuzun doğumunun 100.yılında muhteşem hatırasını, muazzez anılarını saygıyla, şükranla, rahmetle yâd ediyorum.

Doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk Gençlik Kurultay'ının başarılı geçmesini, ülkemiz, milletimiz, Türk-İslam alemi ve parlak istikbalimiz adına güzelliklere vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Aziz Ülküdaşlarım,

Değerli Kardeşlerim,

Yeni kuşaklar, geçmişi unutacak kadar hafızasız, geleceği tasavvur edemeyecek kadar hayalsiz olursa, imha ve iflas kaçınılmazdır.

Geçmişi unutmamız halinde geleceği koruyamaz, kurgulayamayız.

Koruyamadığımız bir gelecek üzerinde ise söz sahibi olmayız.



Söz sahibi olamadığımız yerde de ya uydu, ya uyuşuk, ya da ucuz ve tutsak bir hayata mahkûm kalırız.

Bu nedenle nereden gelip nereye gideceğimizin farkında olmalıyız.

İrademizle hadiselerle yön verecek, zamanlar üstü hedefler belirleyecek müessir bir vafsa kavuşabilmeliyiz.

Tarihsel yolculuğumuzda inançlarımız kaynak, ülkülerimiz kuvvettir.

İmanımız güç; ifade hakkımız, irade haysiyetimiz kudrettir.

Fütüvvetiz fütuhat, fütuhatsız mürüvvet olmayacaktır.

Fedakârlık yapmadan fenalıkların üstesinden de gelinemeyecektir.

Türk milleti fedakarlık numunesi, fikir ve aksiyon hamulesi büyük liderlere çok şey borçludur.

Hamd olsun Türk tarihi bu kapsamda çok zengindir.

Elbette büyük liderler mücadelemizin rehberi, büyük fikirler uyanışımızın, toparlanışımızın, birlik ve beraberliğimizin harcı ve haddidir.

Liderler vardır, yaşadıkları zamanın dışına taşarlar.

Liderler vardır, yaşanan destanları bizzat yazarlar.

Yine liderler vardır, dünya döndükçe, insanlık var oldukça unutulmazlar; tarihteki muhkem ve mutlak yerlerini alırlar.

İşte Başbuğ Alparslan Türkeş Bey böyle bir liderdir.

Tam bir asır önce, 25 Kasım 1917'de Lefkoşe'de başlayan kutlu bir ömür 80 yılı devirerek 4 Nisan 1997'de Ankara'da son bulmuştu.



Türkeş Bey Türklüğün vicdanında doğmuş, İslam'ın sancağından tutmuştu.

Araladığı üçüncü yol, açtığı ülkücü çağır Türk milletinin özünü kavramış, milli ömürleri kapsamış, milli heyecan ve arzuları bir şuurda toplamıştır.

Bu şuur ki:

Bilge Kağan'dan Alparslan'a ulaşan dik duruş,
Osman Gazi'den Fatih'e ulaşan kutlu diriliş,
Kanuni'den Mustafa Kemal'e ulaşan kalıcı silkiniş,
Tonyukuk'tan Uluğ Bey'e ulaşan kişilikli uyanış,
Farabi'den İbn-i Sina'ya ulaşan ilkeli tırmanış,
Kaşgarlı Mahmut'tan Ali Şir Nevai'ye ulaşan iffetli kanatlanış,
Yusuf Has Hacıp'ten Şeyh Edebali'ye ulaşan ülfetli şahlanış,
Pir-i Türkistan'ndan Hacı Bektaş'a ulaşan ihlaslı ayaklanış,
Fuzuli'den Aşık Veysel'e ulaşan kendine dönüş,
Mevlana'dan Yunus'a ulaşan öze dokunuş,
Dedem Korkut'tan Karacaoğlan'a ulaşan satır satır oluş,
Vahapzade'den Şehriyar'a ulaşan dize dize büyüyüş,
Nene Hatun'dan Seyit Onbaşı'ya ulaşan kademe kademe yürüyüştür.

Bu şuur ki:

İsmail Gaspıralı'dan Yusuf Akçura'ya, Mehmet Akif'ten Ziya Gökalp'e, Mümtaz Turhan'dan Erol Güngör'e, Hüseyin Nihal Atsız'dan Ahmet Arvasi'ye, Arif Nihat Asya'dan Galip Erdem'e kadar dalga dalga yükselen doğrusu,



Dündar Taşer'den Mehmet Eröz'e, Osman Turan'dan Necmettin Hacıeminoğlu'na, Osman Yüksel Serdengeçti'den Halide Nusret Hanım'a, Ömer Seyfettin'den İbrahim Kafesoğlu'na kadar yayından ok gibi fırlayan okuyuş, düşünüş, kavrayış ve kucaklayıştır.

Nitekim bu şuur; Türk ile İslam'ı fikir ve eylemde yoğunlaştırmış, hayal ve hedefte yoğurmuş, arşın çatısına, alemlerin bağrına, beşeriyetin alnına Ülkücü'yü asla silinmeyecek şekilde kazımıştır.

Kahraman bir nesil özellikle 12 Eylül öncesi bu şuurunu yaratmak için şehadet şerbetinden içmiştir.

Şehitler önümüze düştü, Başbuğumuz ömür verdi, ecdadımız özümüze girdi, tarihimiz gücümüze güç ekledi; çok şükür bugünlere gelebildik.

Başbuğumuz diyordu ki:

"Fikir, ülkü ve dava bakımından en güçlüyüz. En asil fikirler bizim fikirlerimizdir. En meşru, en haklı dava bizim davamızdır."

Haklı olan Hakk'ın yolundadır.

Hakk'ın safında duran, halkın yanında olandır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket asildir, Hak davasının, milli ülkülerin, millet varlığının teslim olmayacak, teslim alınamayacak sancaktarıdır.

Bu nedenle davamız dosdoğrudur.

Davamız tertemizdir.

Davamız Türklüğün, Türk-İslam ruhunun gelecek ümididir.

Şayet bugün varsak, şayet bugün nefes alıyorsak, şayet bugün vatan, millet, mukaddesat ve mukadderatımız için gözümüzü daldan budaktan esirgemeyecek bir kararlılığa sahipsek bunun temelinde şehidin şühedanın payı,



Elbette Başbuğ Türkeş Bey'in üstün, sabırlı, inançlı, akıllı ve mücadele dolu hayatının derin iz ve akisleri vardır.

Vefatının üzerinden 20 yıl, doğumunun üzerinden de bir asır geçmesine rağmen, Türkeş Bey'e sevgimiz, bağlılığımız hiç azalmadı.

Gelişmeler onu hep haklı çıkardı.

Vizyonu her zaman hayranlık uyandırdı.

Onda geniş bir ufuk vardı.

İleriyi görme kabiliyeti şahsında temerküz etmişti.

Türkiye'nin umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde, 9 Işık doktriniyle karanlığı yarıdı, karamsarlığı aştı, siyasi ve fikri düzeydeki karaborsa mantığını, karambolden beslenen kirli emelleri yıktı geçti.

Dedi ki: "Milliyetçisiziz, Türkçüsüyüz. Neden Türkçüyüz? Çünkü milletimiz Türk milletidir."

Herkes duysun ve şahit olsun ki:

Türk'üz, Türkçüyüz, Türk milliyetçisiziz.

Ülkücüyüz, son nefesimize kadar da Turancıyız.

Şurası bir hakikattir ki, tarih milletlerin ortak hafızasıdır.

Geçmişten geleceğe akan zamanın hülasasıdır.

Gerçek anlamda büyük liderler; tarihin akışını etkilerler, tarihi önceden okurlar ve görürler, tarihe damgasını vururlar.

Türkeş Bey; emsalsiz bir tarih şuuruna, ufku ötesine bakma ve görme meziyetine sahipti.

O'nu gerçek manada anmak, hatırasını yad etmek; O'nu doğru anlamaktan, ülküsünü, ideallerini ve fikirlerini bütünüyle korumaktan, eserlerine ve emanetine yüksek bir şuurla sahip çıkmaktan geçer.



Bunun için ilk önce, yarım asrı aşkın destansı Türk milliyetçiliği mücadelesinin, her aşamasında hakim olan ortama, imkan ve şartlara bakmak gerekir.

Başbuğ, Türk milliyetçiliği bayrağını, milliyetçiliğin tehlikeli bir akım olarak görülüp dışlandığı bir dönemde açmıştır.

1944'de tabutluklara sokulan, vatan hainliği ve ırkçılık olarak mahkum edilen Türk milliyetçiliğinin kaderi Başbuğ Türkeş'le değişmiştir.

Türk milliyetçiliği ülküsünü sistemleştirerek aksiyon haline getirmiş, fikir sahasından siyaset sahnesine taşımış ve Türk milliyetçiliği Milliyetçi Hareket Partisi'yle, tarihte ilk defa bir partinin programı ve dünya görüşü olmuştur.

Hücrelerde, demir parmaklıklar arkasında unutturulmaya ve sindirilmeye çalışılan bu dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümet ortaklıklarıyla Türkiye'nin yönetimine taşınmıştır.

Türkeş Bey; uzun yolculukta, Türklüğü ve Müslümanlığı Anadolu'ya yayan Horasan erenleri gibi, Türk milliyetçiliği ülküsünün Anadolu'da kök salması için adeta insanüstü bir gayretle çalışmıştır.

Nitekim Türk milliyetçiliği, tüm yurt köşelerine bu sayede yayılmış, Türk gençlerinin vicdanında ilmek ilmek işlenerek kök salmıştır.

Bizzat kendi ifadesiyle *"Milliyetçi-Ülkücü Hareket, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı olarak doğmuş ve gelişmiştir."*

Tarih birçok konuda Başbuğ Türkeş Beyi haklı çıkarmıştır.

-Buna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan'da, merhum Ebulfez Elçibey'le birlikte kürsüde Bozkurt işaretiyle selamladıkları, Azatlık meydanında bağımsızlık coşkusu yaşayan yüzbinler şahittir.



-Buna, bağımsız devletler olarak tarih sahnesine çıkan Türk Cumhuriyetleri şahittir.

-Tanrı Dağı, Ötüken, Orhun ırmağı, Issık gölü, Türkistan ovaları, Ural-Altay dağları, Başbuğun öngördüğü bu tarihi dönüşümün sessiz şahitleridir.

-Buna; İran Azerbaycan'ında, Kerkük, Musul, Tuzhurmatu ve Telafer'de soydaşlarımız şahit olmuşlardır.

-Balkanlarda bağımsız devletlerini kuran Makedonya ve Kosova'daki Türklük heyecanı şahitlik etmiştir.

-Başbuğ Türkeş'in Türk dünyasında estirdiği umut rüzgarları; Semerkant, Horasan, Kazan, Tebriz, Üsküp, Kerkük, Bayırbucak, Kırım, Kosova, Hocalı, Saraybosna ve Kafkaslar da hala hissedilmektedir.

Diyorum ki, Allah ondan razı olsun, mekanı da cennet olsun.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sevgili Bozkurtlarım, Asenalarım,

Merhum Türkeş Bey, Türklüğe yürekten inanmış, gönülden bağlanmıştı.

İslam'ın feyziyle bereketlenmiş, ruhen billurlaşmıştı.

Ülküleri uğruna, ülkesi ve ilkeleri adına her türlü meşakati göze almıştı.

Çelikten bir iradesi vardı.

Sarsılmaz bir azmiyle önündeki tüm engelleri birer birer aşarak Türk milliyetçiliğini siyasal zemine indirmiş, Anadolu'nun tozlu yollarına bir sevdıyla düşmüştü.

Yetiştirip emanet ettiği Ülkücü Gençlik için son anına kadar emek verdi, geleceğin Ülkücü ömürleri için çaba sarfetti.



Türklüğün muzafferliğine umut bağıladı.

Ahlaki çizgisini hiç bozmadı.

Mücadelesini hiç gevşetmedi, yılgınlığa hiç kapılmadı.

Bin yıllık kardeşliğe inandı, bunun için savaştı.

Her neviden saldırıları göğüsledi, iftira ve isnatlara boyun eğmedi.

Ülkücü yaşadı, ülkücü kaldı, ülküleriyle ebediyete irtihal etti.

Doğduğunda parçalanan, her yerinden sökülen, her tarafından paylaşılan bir imparatorluk vardı.

Vefatında ise bağımsız bir Türk devletinin, güçlü ve kade-rine bizzat kendi yön veren Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru maneviyatına hâkimdi.

Devlet ve siyaset hayatında ilkelerinden ve inançlarından ödün vermedi.

Ne mutlu ona ki, Türk-İslam ülküsünün mektebi olan Ülkü Ocakları ve milleti için her görev ve fedakârlığa hazır Milliyetçi Hareket Partisi onun ölmez eserleri arasındadır.

Başbuğ Türkeş Bey:

Tabutluklara sığmayan inançtı.

Zulme başkaldıran cesaretti.

Zindanlara dar gelmiş ferasetti.

Hainlere meydan okuyan şerefti.

Fikri ve siyasi tutarlılığını hiç kaybetmemiş istikrardı.

Ülkücülere evlatlarım diyen müşfik bir şahsiyetti.

“Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur” diyen bir bilgeydi.



“Türkiye’de Türkiye halkları yoktur; yalnız ve yalnız ebedi büyük Türk milleti vardır” diyen birlik ve beraberlik aşığıydı.

“Bu devletin ülkesini ve milletini bölmeye kalkışanlar, bunu vadedenler kahrolacak, bunların kafaları ezilecek” diyen kahramanlığı.

“İnsan sevgisine, insan haysiyetine sonsuz saygı duyan” vicdan sahibiydi.

Milleti sınıflara bölen, bir avuç azınlığa hak tanıyıp, büyük millet çoğunluğunu ezen, sömüren bir imtiyazlar rejimine karşı çıkan gerçekçi bir demokrasi tutkunuydu.

“Milli demokraside efendi olarak millet vardır” sözyle mazlumların, gariplerin, sessiz kitlelerin umudu olmuştu.

“Milli devlet, güçlü iktidarı” gaye belirlemiş yüksek meziyetli devlet ve siyaset adamıydı.

Ülkücü Gençliğin kanun hakimiyeti içinde, meşruiyetçi yolla Türk ve Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozacağıнын görevini ve güvencesini ilan eden bir liderdi.

Ömrü, Türk milliyetçiliğini yükseltme yolunda, *“dik baş, tok karın mutlu yarın”* hasreti ile geçmişti.

Ve milletimizin şahsında taçlandığı Başbuğ unvanı; millet, vatan ve devlet sevgisi ile özdeşleşerek adeta bayraklaşmıştı.

Türk milliyetçiliğine husumet ve hıyanet dolu saldırıların olduğu bir dönemde fikri, siyasi, ahlaki ve eylem adamı vasfıyla milyonların sevgisini kazanmış, bizlerin sonuna kadar yüceltmek için mücadele edeceği bir miras bırakmıştı.

Merhum Türkeş Beyi ve eserlerini anlamının yolu, elbette tanımaktan, tanıtmaktan, yorumlamaktan geçmektedir.

Bunu yapacak olan, yapması gereken kuşku yok ki Ülkücü Gençliktir.



Türkiye'nin her açıdan, her yönden bir inşa, bir ihya girişimine şiddetle ihtiyacı vardır.

Türk gençliği öncelikle şu soruların cevabını muhakkak surette arayıp bulmakla mükelleftir:

Neyi inşa ve ihya edeceğiz?

Nerede inşa ve ihya edeceğiz?

Nasıl inşa ve ihya edeceğiz?

Merhum Başbuğumuz gençlikten çok şey bekliyordu.

Memleket ve millet için umut kaynağı görüyordu.

Gururla hatırlar ve hatırlatırım ki, hepinize şöyle seslenmişti:

“Milliyetçi Türk gençlerini yakından tanımış olduğu bir güvenle söyleyebilirim ki, onlar milletimizin her çeşit güvenine ve teveccühüne layıktırlar. Onlardaki uyanıklığı, yüksek vazife duygusunu, yüksek ahlaki gördükçe, milletimizin yarınına derin bir inançla bakmaktayız.”

Tarihte küçülmeyen, küçülme nedir bilmeyen, küçümseyenleri de yerin ta yedi kat dibine göndermiş Türk milletinin gençliği de büyüktür, özeldir, önemlidir, yüzümüzü ağartmakta, göğsümüzü kabartmaktadır.

Türk gençliği ayrıca şu soruları kendisine devamlı sormalı, cevabını da arayarak bulmalıdır:

Nasıl bir geçmişten süzülüp geliyorum?

Nasıl bir geleceği tahayyül ve tasavvur ediyorum?

Nelere sahibim, nelerden mahrumum?

Önüme çıkan engelleri aşabilmek için gerekli olan maddi ve manevi imkanlarım nelerdir?



Bu imkanlar eksikse nasıl tamamlarım? Fazlaysa nasıl yönlendiririm?

Unutmayınız, zor diye bir şey yoktur; imkansızlık sadece zaman alacaktır.

Yine unutmayınız ki, büyük başarılar, büyük zaferler, büyük yükselişler hiçbir zaman güllerle döşenmiş rahat ve güvenli yollardan geçilerek elde edilmemiştir.

Milli Mücadele kahramanlarının, Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas'a gitmek üzere yola çıktıklarında, lütfen dikkat ediniz, paraları yoktu.

Emekli bir binbaşının emeklilik ikramiyesini borç alarak güç bela yola çıkabilmişlerdi.

Sivas'tan Ankara'ya gelirken de 20 ekmeğe, bir okka peynir, 20 yumurtayı yolda yemek üzere borçla temin etmişlerdi.

Diyeceğim odur ki, umutsuzluk aklın durma halidir.

Korkaklık zamanın dışına sürülme, dünyadan manen kopuş demektir.

Merhum Türkeş Bey, hayatı boyunca kahramanca mücadele etmiş, korkakça bir hayatı reddetmiş, ensesinden tuttuğu gibi kapı dışarı bırakmıştır.

Türk gençliğinin yapması gereken de budur.

Korkaklık yılgınlık olabilir, ancak cesaret asla çılgınlık değildir.

Kahramanlık kontrolsüzlük ve kural tanımazlık hiç değildir.

Anlık heyecanlar, anonim duygular yanlışta sürükleyecek, yozlaşmaya sevk edecektir.

Yeri gelirse karıncayı dahi incitmeyecek yumuşak bir yüreğe, yeri gelirse de dünyaya meydan okuyacak çevik ve çelik bir iradeye sahip olmak lazımdır.



İşte Ülkücü Türk Gençliği budur.

Başbuğumuzun öğüt ve tavsiyesi de bu şekildedir.

Ben de Ülkücü Türk Gençliğine diyorum ki; dalınızı kıranın ağacını sökünüz.

Vatanınıza kem gözle bakanları silindir gibi eziniz.

Bunları yaparken, hukuktan, meşru çizgiden asla ayrılmayınız.

Türk Gençliğini sokakta bulmadık, sokakta kaybetmeyeceğiz.

Akıl, sabır, iman, ahlak, olgunluk hepinizin, Ülkücü Gençliğin ortak hasletidir.

Merhum Cemil Meriç diyor ki; *“olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demektir.”*

Hacı Bektaş-i Veli de, *“insanın olgunluğu davranışlarının doğruluğundadır”* diyerek yüzyıllar öncesinden bizlere nasihat etmişti.

Devamlı okumak, kitaplarla haşır neşir olmak, sürekli kendinizi yetiştirmek, milli değer ve manevi emanetlerle bütünleşmek vazgeçilmeyecek önemdedir.

Yine merhum Cemil Meriç diyor ki; *“kitap istikbale yollanan mektup, smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkürdür.”*

Anlarsak anlatırız, anlatırsak anlarız, anlaşılırsak milletimizin daha fazla sevgisini kazanırız.

Sadece çağı yorumlamakla yetinmeyiniz.

Bilakis değiştirmek için de uğraşınız, bu uğurda çalışınız.

Bilmenizi isterim ki, fikirlerin kıran kırana mücadele ettiği bir sürecin sonunda, hakikat sahteciliğe, adalet önyargıya üstünlük kuracaktır.



Egolarına yenilen, nefesine teslim olan, davasını şahsi beklentilerin arkasına iten, dostunu düşmanını bilmeyen, büyüğü küçüğü tanımayan, maziye atiyi kavramaktan aciz bir gençlik yıkıma hizmet edecektir.

Türk istikbalinin muhafız ve mükafatı olan Ülkücü Gençlik böyle olmayacaktır, olmamalıdır.

Zira su uyusa da düşman uyumuyor.

Türkiye düşmanları alayı birden aynı kampta toplanıyor.

Vatanlarını yaşanmaz bulan hainler, bu mukaddes vatani aslında yaşanmaz kılmak ve teşhir etmek için uğraşiyor.

Buna izin veremeyiz, boş işlerle avunamaz, oyalanamayız.

Kendi zamanının ötesine geçip yeni zamanları görebilme beceri ve kabiliyetine sahip ülküdaşlarımız Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türk-İslam coğrafyasının iftihar, anıtlaşmış timsalleri olacaklardır.

Merhum Namık Kemal'in dediği gibi, *“dünyaya gelmek hüner değildir, yüksel ki yerin bu yer değildir.”*

Elleri öpülesi ecdadımız her daim baş tacı yapacağımız bir mirası bizlere manen zimmetlemiştir.

Diyor ya Akif; *“zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu.”*

Ne güzel de buyurmuş Şeyh Edebali:

“Hal bil, ahval bil, gönül bil.

Usul bil, adap bil, sınır bil.

Yurt bil, yol bil, yordam bil.

İkram bil, kural bil, doyum bil.”



Aziz Atatürk'ün işaret ettiği üzere, *“muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe mukavemet etmek lazımdır.”*

Bunu başaracak olan sizlersiniz.

Türkiye'ye sahip çıkacak yine sizlersiniz.

Merhum Başbuğumuzu ebediyete kadar manen yaşatacak, duayla anılmasını sağlayacak irade de sizlerdedir.

Çok konuşana, boş konuşana, kem konuşana sırtınızı dönüp, milletimize nasıl hizmet ederim amacına odaklanınız.

İlim üç şeydir diyor Şems-i Tebrizi: *“Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden.”* Bunları da asla aklınızdan çıkaramayınız.

Merhum Dündar Taşer, *“Milliyetçi Hareket'in temel vasfı, Türk'e zarar vermeyene müsamaha, Türk'e fayda vereni himayedir;”* diyordu.

Ve ekliyordu; *“Ülkücülerin kanaatleri sağlam, imanları bütün, fikirleri berraktır. Serttirler ama odun gibi değil; elmas gibi pırıl pırıl.”*

Milliyetçi-Ülkücü Hareket kökünden kopmamıştır, özünden ayrılmamıştır, ülkülerinden zerre taviz vermemiştir, işte şahidi pırıl pırıl Ülkücü Türk gençliğidir.

Ülkücünün yeri MHP'dir.

MHP, Türk milletinin eseridir, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesidir.

Ülkücü nesiller hamd olsun davanın onurunu koruya koruya, namusunu savuna savuna, namertleri yene yene yoluna devam edeceklerdir.



Bazıları vardır, göz yumduğumuz kadar dürüst, sustuğumuz kadar insandırlar.

Bunlara göz yummayacağız, bunlara karşı da susmayacağız.

NATO beslemelerine, FETÖ'cü hainlere, PKK'lı, PYD'li, IŞİD'li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz.

Güneşe bakmaya cesareti olmayan, ama güneş iddiasında bulunanlar, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkûmdur.

Ve bunlarla hesabımız acıklı olacaktır.

Bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen bir davanın nasıl olabileceğini hepimize gösteren, büyük ve dengesiz adımlar yerine; ufak ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin sırlarını öğreten Başbuğumuzun kutlu emaneti çiğnetilmeyecektir.

“Fikir, iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bunlardır.” diyerek, azmin, kararlılığın, istikrarın, sorunları aşmada en etkili çözüm yolu olduğunun işaretini veren Başbuğumuzun anılarını ve adını şer planlarda kullanmaya yeltenenleri de Allah'ın izniyle şaşkına çevireceğiz.

Aziz Ülküdaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türk milliyetçilerinin, Ülkücü Gençliğin bu aziz vatanla, bu büyük milletle ömür boyu sürecek bir *“Sadakat, Sevda ve Hizmet Sözleşmesi”* vardır.

Bu sözleşme “Devlet-i ebed müddet”, “Millet-i ebed müddet” sözleşmesidir.

Bu sözleşme tek taraflıdır.

Alacak hanesi boş, borç hanesi yüklüdür.



Yolu doğru olanın yükü de ağırdır.

Alacağımız; helallik ve duadan başka bir şey değildir.

Borcumuz ise; canımızla, kanımızla ödenecek kutsal vatan ve millet borcudur.

Biz bu sözleşmeyle Ülkücü olduk, gerektiğinde bu borcu seve seve ödemeye yemin ettik.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket:

-Vatan görevine hazırdır.

-İhanet ve husumet kuşatmasını yarmaya kararlıdır.

Türkiye'ye biçilmeye çalışılan kefeni yırtmaya, gerekirse yeni bir Kurtuluş Savaşına, gerekirse Anadolu'yu yeniden fetretmeye gönüllüdür.

-Milliyetçi Hareket, Ülkücüler ve Bozkurtlar bu uğurda canlarını feda etmeye dünden razıdır.

Bu ruh, bu iman, bu cesaret, bu azim ve kararlılık buradadır, bugün bu salondadır.

İhanet kuşatması ne kadar ağır olursa olsun;

-Tarih henüz nihai hükmünü vermemiş,

-Türk milliyetçileri henüz son sözünü söylememiştir.

Bu son sözü söyleyecek olanlar bugün buradadır ve ayaktaadır.

Milliyetçi- Ülkücü Hareket:

-Devlet ve millet uğruna her cefaya katlanmanın, canından ve kanından vazgeçmenin vatan görevi olduğunu bilen,

-Ölümlerle sınavdan geçmiş,

-Vatan sevgisinin sınavını şehadet karşısında vermiş,



-Milli beka tehlikeye düřtüęünde ve çarenin tükendięinde kendinden vazgeçerek ilahi fedakarlığı göze almış kutlu bir davadır.

Buna şerefli mücadele tarihimiz şahittir.

Bu Başbuęumuzun bize öğretisidir, bu bize sonuna kadar baęlı kalacaęımız vasiyetidir.

Bizim Türkiye'nin aydınlık geleceęine olan inancımız tamdır.

Türkiye bütün güçlükleri aşacak güce sahiptir.

Türk milleti ihanete geçit vermeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi var olduęu, Ülkücü Gençlik Bozkurt gibi ayakta durduęu sürece bekamızı hedef alan saldırılar bozguna uğrayacaktır.

Büyük Türk milleti bitti demeden Milliyetçilik davası bitmeyecek, Ülkü meşalesi sönmeyecektir.

Biz bitti demeden de, Türkiye teslim alınamayacaktır.

Kader anı gelirse, "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe" denilecek ve gereęi yapılacaktır.

Herkes emin, herkes şahit olsun ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket olduęu müddetçe:

Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek, şehitler ölmeyecektir.

Türk milleti zillete düşmeyecektir.

Namerde boyun eğmeyecektir.

-Al bayraęımızı semalarda ebediyen dalgalandıracamız.

-Şerefli bayraęımıza uzanan elleri kıracaęız.

-Saldırılara karşı siper olacaęız.



-Kurulan tuzakları parçalayacağız.

-İslam ahlak ve faziletini, Türklük gurur ve şuurunu şerefle taşıyacağız.

-Büyük Türk milletinin aydınlık geleceğinin mimarları olacağız.

-Milliyetçi Hareket'in Üç Hilalli bayrağını zafer burcuna mutlaka dikeceğiz.

Sonsuz vatan nöbetini gururla tutacağız.

-Türk devletinin ve Büyük Türk milletinin bekasını,
Canımız ve kanımız pahasına koruyacağız.

Kader anı gelirse, milli beka tehlikeye düşürse

-Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, mutlaka başaracağız.

-Hak bildiğimiz yoldan da asla dönmeyeceğiz .

Değerli Dava Arkadaşlarım

Ülkücü Kardeşlerim

Kahraman Bozkurtlarımız

Hedeflerimiz büyüktür.

Gözlerimiz ufka bakmaktadır.

Biz kendi evlatlarımızı öz vatanında garip;

Kendi değerlerimizi öz vatanında ayırksı,

Devletimizi güçsüz görülmekten çıkarmanın mücadelesinin içindeyiz.

Elbette ki bu kendiliğinden erişilecek başarı değildir.



Zor, zahmetli bir mücadelenin, sağlam bir karakterin ve feda edilmiş ikballerin sonucu olacaktır.

Bu Milliyetçi-Ülkücü olmanın kaçınılmaz bir bedelidir.

Bu bedeli göze alanlar çetin yolculuğa çıkabilirler.

Bunun için, tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar yakın, engeller nasıl olursa olsun taşıdığımız milli sorumluluk şuuru öfkemizi bastırmak durumundadır.

Sorunlardan ve sıkıntılardan ürkmemek; suçlamalardan ve zorluklardan yılmamak, tuzaklardan ve karanlıklardan uzak ve uyanık durmak lâzımdır.

Sözlerime son vermeden, doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk Gençlik Kurultayı vesilesiyle;

-Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak için hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı,

-Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını,

-Terörle mücadelede ve vatan savunmasında toprağa düşen kahraman şehitlerimizi,

-Bir hilal uğruna şehadet mertebesine erişen aziz Ülkücü şehitlerimizi,

-Bu kutlu davada hizmeti geçen ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarımızı ve,

-Ömrünü Türk-İslam ülküsüne adanmış Başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey'i,

Minnet ve şükran duygularıyla anıyorum.

Aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.

Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.



Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Yurdumun dört bir yanından büyük bir heyecanla buraya gelen dava arkadaşlarımı, Bozkurtlarımı, Asenalarımı sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum.

Hepinizi, teker teker en sıcak duygularla kucaklıyorum.

Vatan ve millet hizmetinde üstün başarılar diliyorum.

Kutlu yolunuz ve pirüpak alınız ve bahtınız ilelebet açık olsun.

Hak bildiğiniz yolda başarınız, inancınız, imanınız ve sarsılmaz iradeniz daim olsun.

Vatan ve millet heyecanınız hiç eksilmesin.

Türklük ve Türkiye sevdasıyla çarpan tertemiz kalpleriniz eza, cefa ve dert görmesin.

Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ALANYA BELEDİYESİ TEMEL ATMA
VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

9 ARALIK 2017



Muhterem Alanyalı kardeşlerim,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler.

Her birinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.

2017 yılı içerisinde sizlerle ikinci kez buluşuyor oluşumun mutluluğunu yaşıyorum.

Ülkemizin en güzide yerlerinden, bizlerin de yüz akı kıymetinde olan Alanya'nın nazarımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Buraya ne zaman gelsem, kutlu ecdadımızın emanetlerini görerek gururlanıyorum.

Doğasının, güneşinin, kumunun, tarihi mirasının güzelliği ile Alanya'da her daim huzur buluyorum.

Selçuklu'nun adım başı karşımıza çıkan emanetlerine baktığımda geçmişin derin izlerini,

Sizleri gördüğümde ise yarınların heyecanını yaşıyorum.

Bunca güzellik ve görkeme ilave olarak bir de Milliyetçi Hareket'e Alanya'yı emanet etmiş olmanız ise yeri doldurulamaz iftihar kaynağımızdır.

Biz de buna layık olmak için elimizden geleni yapıyor, her alanda size yakışır bir çalışmanın içerisinde bulunuyoruz.

Çünkü:

Alanya bizim için sevdadır,

Alanya bizim için dün ve bugün arasındaki yıkılmayacak köprüdür,

Alanya mutluysa biz de mutluyuzdur.

Aksi bir durumun asla mümkün olmayacağını bilmenizi isterim.



**Değerli Vatandaşlarım,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

Milliyetçi Hareket Partili belediyelerimiz, göreve geldikleri günden bu yana hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz.

Geride bıraktığımız haftalarda çok sayıdaki belediyemizin gerçekleştirdiği yüzlerce projenin açılış veya temel atma törenlerini gerçekleştirdik.

Bu projeleri yerinde inceleyerek vatandaşlarımızın memnuniyetini görmemiz, kendi adımıza sevindirici olmuştur.

Bugün de Alanya'ya yakışan yeni projelerin temel atılması ve açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Öncelikle Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu üzerinde inşaatına başlanan Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binasının temelini atacağız.

Ardından da yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Santralini açacağız.

Ve son olarak belediyemizin hizmetlerinde kullanılacak araçların incelemesini yapacağız.

Şimdiden sizlere, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

Turizm, tarım ve ticaret merkezlerimizden olan Alanya'nın bu hizmetlere kavuşması hepimiz açısından oldukça önemlidir.

Çünkü Alanya her şeyin en iyisine layıktır.

Çünkü Alanya il olmaya dünden hazırdır. Ve de bunu hak etmektedir.

Zira Milliyetçi Hareket'te bu talep ve tercihinizi yürekten desteklemektedir.



Aziz Vatandaşlarım,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi açısından yerel yönetimlerin, yani belediyelerimizin yeri ve önemi büyüktür.

Partimizin görüş ve önerileriyle beraber politikalarının hayata geçirildiği ilk alan yerel yönetimlerimizdir.

MHP'li belediyelerin yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdikleri projeler bizim için hedeflerimizin ölçüldüğü değerli bir fırsat, mühim bir alandır.

Üretken Belediyecilik anlayışımız güncel meselelerin yanı sıra geleceğin şartlarını karşılayabilecek koşullara ulaşma amacını taşımaktadır.

Çünkü zaman akıp gitmekte, bugünün meseleleri yarının şartlarında daha büyük bir halde karşımıza çıkma ihtimalini barındırmaktadır.

Bu nedenle içerisinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarını kavramanın yanında geleceğin muhasebesini de şimdiden yapmak lazımdır.

Emanetin tevdi ve görevlendirme sizden, sorunlarınızı çözmek, haklarınızı korumak ve savunmak da bizdendir.

Belediyecilik hizmetlerinin önemi büyük olduğu kadar manevi bir değeri vardır.

Zira yerel yönetimler vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin ilk aşamada yerine getirilmesi gereken icraatları kapsamaktadır.

Çünkü gündelik hayatta vatandaşlarımızın arzu ettiği hizmeti yaşayarak bulacakları saha belediyelerin sorumluluğundadır.



Aziz vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirebilmek için belediyeçilik hizmetlerinin kendi içerisinde bir esası bulunmalıdır.

Bunun için doğru bir ölçüme, isabetli bir tespite, derinlikli bir planlamaya ve hakkaniyetin esas alındığı dengeli bir çalışmaya gerek vardır.

Şayet bu tespitin ardından yapılması kararlaştırılan iş doğru bir planlamayla bir üst seviyeye taşınmazsa, sonuca giden yol hüsrana olacaktır.

Elbette hakkaniyet ölçüsünün korunmadığı şartlarda ise hedefin belirlenen zaman ve sınırlarda yerini bulması düşünülemeyecektir.

Ayrıca hakkaniyetin, hakikatin, demokratik haysiyetin korunmadığı yerde Allah'ın rızası olmaz, milletin onayı olmaz, işin bereketi kalmaz.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetteki gayesi öncelikle Allah'ın rızasına, sonrasında sizlerin dua ve desteklerinize mazhar olmaktır.

Bütün bunlar bizim açımızdan önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkemizin esaslarını teşkil etmektedir.

Kaynakların doğru, yerinde ve verimli kullanımı sayesinde sorunlar çözüme kavuşturulacaktır.

Nitekim yerel yönetimlerde vatandaşlarımızın oylarıyla alınan emaneti, hayatı kolaylaştıracak ve sorunları ortadan kaldıracak çözümler üreterek sahiplenmek gerekecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Alanya'da bunu yapmış ve başarmıştır.

Değerli Alanyalı Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,



İçerisinde bulunduğumuz zaman dilimi bilgi çağının her yönünü karşımıza getirmiştir.

Teknoloji eskisiyle kıyaslandığında artık çok daha ileri seviyeye ulaşmıştır.

Dün yıllar süren projeler bugün birkaç aya sığdırabilecek kadar hızlanmışsa, bunda teknolojinin gelişmesi ana etkindir.

Yaşanan dönüşümün hızı baş döndürücü seviyeye ulaşmışken, medeniyetimizin yüksek aşamalara erişebilmesi için dönemin şartları doğru okunmalıdır.

İlerleyen mühendislik sayesinde geçmişte mümkün gözükmeyen ya da maliyeti oldukça yüksek olan projelerin yapılması artık kolaylaşmıştır.

Ulaşımdan sağlık hizmetlerine, alt yapıdan enerjiye varıncaya kadar hemen her alanda bu sonucu görmek mümkündür.

Bu çerçevede teknolojinin getirdiği stratejik avantajı mutlu fert, huzurlu toplum, temiz çevre ve yüksek kalkınmayla tamamlamak ve tahkim etmek şarttır.

Alanya'nın büyümesine engel olanlar çıkabilir.

Alanya'nın birliğine, dirliğine, kardeşlik ruhuna şaşı bakanlar da olabilir.

Alanya'ya kim ters bakıyorsa Türkiye'ye kast eder.

Buranın gelişmesinin önüne kim bariyer kuruyorsa Türk'e hasımdır.

Türkiye dirliğine kavuşacaktır. Milli beka ayakta kalacaktır.

FETÖ, PKK, YPG, IŞİD ve diğer Türk düşmanları iç barış ve toplumsal huzurumuzu bozamayacaklar, Alanya'nın umutlarıyla oynayamayacaklardır.



Maskeli işbirlikçiler, rahmani görünüp şeytani emellere hizmet edenler, doğuda başka, batıda başka görünenler Türk milletinin kutlu iradesi karşısında bozguna uğrayacaklardır.

Birliğimiz güvence, Alanya umudumuz, dünyaya açılan penceremizdir.

Bu pencereden karanlık niyetler, kötü kokular asla giremeyecektir.

Teminat sizlersiniz. Teminat asil duruşunuzdur.

Kudüs'ü kirletmek, mabetlerimizi çiğnemek, bölgemizi kana ve şiddete havale etmek için kaos imal edenler de inanıyorum ki, Müslüman Türk milletinin beddua, tepki ve direnciyle sarsılacaklardır.

Mukaddesatımız kutlu varlığımızın manevi harcıdır.

Bu harcı Trump istedi, Netanyahu dayattı, Siyonizm arzulanı diye kurutmak mümkün değildir, kimsenin haddi de olamayacaktır.

Haçlılara Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır.

Hayâsız akınlara, hain operasyonlara göğüs geren, meydan okuyan Türk-İslam sancağı pırıl pırıl Alanya'da, Anadolu'nun her köşesinde parlamaktadır.

Hak geldi, batıl zail oldu. Ümitsiz olmayın, yine olacaktır.

Küresel hesaplar yerle yeksan edilecektir.

Ve Türk-İslam âlemi Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmaya cüret eden sefil anlayışa karşı haklı bir intifada ve infial içindedir.

Tekrar sesleniyorum, Alanya'dan duyuruyorum:

Kudüs İslam'dır, iffettir, itibardır, emanettir, ilk kıblemizin kaynağı, üç büyük mescidimizden birinin tarihi mekânıdır.



Hiç kimse, hiçbir karanlık emel gerçekleri değiştiremeyecektir.

Kulun hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır ve hepsinden, herkesten büyüktür.

Allah bizimlidir.

Duanın gücü üstümüzdedir.

İnanıyorsak, ki hücrelerimize kadar inanıyoruz, zafer mutlaka bizimdir, hezimet de zalimlerin olacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Bugün açılışını yapacağımız Güneş Enerjisi Santrali'nin önemi de aynı biçimde hepimiz açısından büyüktür.

Türkiye'nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük Güneş Enerji Santrali'nin açılışını gerçekleştirecek olmamızdan dolayı son derece mutluyum.

Böylelikle çevreyi kirletmeden temiz enerji elde edilmesine katkı sağlanacaktır.

Diğer yandan ülkemizin enerji konusunda var olan dışa bağımlılığının bir nebze de olsa azaltılması konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır.

Sonuçta milletimizin parası cebinde kalacak, Alanyalılar ihtiyaç duyduğu elektriğe, kendi topraklarında kurulu olan Güneş Enerjisi Santrali ile kavuşabileceklerdir.

İşte bizim de görmek istediğimiz projeler bunlardır.

Geleceği şimdiden yakalamak derken kastımız, böylesi projelerin gerçekleştirilmesidir.



Hem yerelin sorunlarını aşacak, hem de ÷lkemize genelde katkı saęlayacak bu ve benzeri projeler Milliyetçi Hareket'in takdirle karřıladıęı iftihar vesikalarıdır.

Bu vesileyle temelini attıęımız ve açılıřını gerekleřtirdięimiz projelerde emeęi geen, bařta Belediye Bařkanımız Adem Murat Yücel Bey olmak üzere tüm belediye personeline, katkı sunan her bir kardeřime ve tüm dava arkadařlarıma teřekkür ve řükranlarımı sunuyorum.

Konuřmama son verirken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, bugünden yeni yılınızı kutluyor, sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Saę olun, var olun.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
BELEDİYE BAŞKANLARI
TOPLANTISININ AÇILIŞINDA
DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI
BASIN TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**9 ARALIK 2017
ANTALYA**



**Çok Değerli Belediye Başkanlarımız,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Ekranları Başında Bizleri İzleyen Muhterem Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Basın Mensupları,**

Öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye'nin çok hassas bir döneminde, bölge ve dünya dengelerinin temelinden sarsıldığı bir süreçte Antalya Belek Sueno Otel'de bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Şu hissiyatımı safiyetle paylaşmak isterim ki, sizlerle birlikte olmaktan; il, ilçe ve beldelerinin şehremini unvanını taşıyan değerli dava arkadaşlarımla buluşmaktan son derece bahtiyarım.

Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Muhterem Arkadaşlarım,

Modern çağın en belirgin arayışı, *"sonraki adımın ne olması gerektiği"* sorusuna verilecek cevaptadır.

Bir işin, bir politikanın, bir eylemin, bir kararın sonrasını düşünmek, sonrasında ortaya çıkacak yeni durumlara intibak için planlamalar yapmak stratejik düşünebilme kabiliyetine işarettir.

Ezbere dayalı anlayış, biteviye bakış; aklın durması, zekânın körelmesidir.

Oysaki durgunluğu aşacak güçlü bir irade kuvveti varsa, durulukla birlikte sağlam duruşu temin ve teşvik edecek fikri bir ifade kudreti hâkimse gelişme, büyüme, yükselme arayışı hiç bitmeyecektir.



Çalışmanın sonu yoktur.

Başarmanın sınırı yoktur.

Daha güzeline, daha fazlasına, daha çoğuna ulaşmanın bahanesi de yoktur.

Statik bir bünye, stratejik bir düğümdür; çözülmesi lazımdır.

İhmalkârlık emanete düşürülmüş kara bir lekedir; temizlenmesi şarttır.

Zamanın gerisinde kalmak, esasen zamanın dışına savrulmak, insandan kopmak, sosyal gerçeklerden uzaklaşmak demektir.

Ne var ki, Türk milliyetçiliği zamanlar üstü bakabilme misyonudur.

Atalarımızın dediği üzere, reviyette, yani basiret ve ileriye görme hasletinde, rivayet olmaz.

Milliyetçiliğimizin özünde; ufuklar ötesini görebilme, ufkun ardına odaklanabilme, uzakları yakına getirebilme vizyonu vardır.

Bu nedenle davamız büyük, davamız kutlu, davamız doğrudur.

Dedik ya; Hakk'ın yolundayız, milletin yanındayız.

Her zaman insanımızın huzur, refah ve mutluluğunu amaçladık, amaçlamaya inanç ve iddiayla devam ediyoruz.

Türkiye'nin, "*aç hürler, tok esirler*" ülkesi olmaması için mücadele veriyoruz.

Tam 48 yıldır; "*dik baş, tok karın, mutlu yarın*" için çalışıyor, çabalyor, adımlarımızı buna göre atıyor, parlak atimizi buna göre planlıyoruz.



Tesadüflerin lütfuna sığınarak ülkelerimize ulaşılama-
cağını biliyoruz.

Yerinde sayan, olduğuyla yetinen, fazlasını talep etmeyen,
hatta kısır bir döngüye kapılan fert veya toplumların ilerle-
mesini, bir adım ileriye gitmesini zor görüyoruz.

Talihimize inanıyor, tarihimize güveniyor, sabır ve sada-
katle Türk milletinin hizmetkârlığına talip olduğumuzu söy-
lüyoruz.

İnsanımızla kucaklaşıp, umutları kanatlandıracağız.

Milletimizle buluşup, hıyanet, hamakat ve hamaseti bu-
ruşturup atacağız.

Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey, buluşma yerimizi Bü-
yük Türkiye; buluşma noktamızı imanlı Türk ferдинin kafası,
kalbi ve cevher-i aslisi olarak belirlemiştir.

İşte biz bu hedefe bağlıyız, bu hedefin gerçekleşmesi için
insanüstü bir gayretle mücadele ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimindeki tüm beledi-
yeler bu gayeye uygun, bununla uyumlu çalışmalarını çok şü-
kür yapıyor, yapmayı da sürdürüyorlar.

Belediye demek umut demektir.

Belediye demek çare demektir.

Belediye demek günün 24 saati açık kapı demektir.

Siyasetimizin öznesi insandır.

O halde insanımıza mazeretsiz hizmet boynumuzun borcudur.

Bu aynı zamanda manevi ödevimiz, siyasi görevimizdir.

Merhum Peyami Safa diyordu ki; siyaset hayatın ta ken-
disidir.



Hayatın huzurlu, güvenli, düzenli ve dengeli olması her vicdan sahibi insanın arzusudur.

Şüphesiz aksini düşünmek akla ziyandır.

Belediyeler hayatın bizatihi içindedir, öyle de olmak durumundadır.

Bu itibarla toplumun en ücra hücrelerine kadar sirayet eden, etmesi gereken siyasetin ana damarı belediyedir.

Hayatın normal akışı içinde, insanla doğrudan temas kuran, insanın sorunlarına kafa yorup bıkmadan, usanmadan, yüksünmeden samimi çözüm yolları arayan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır.

Az önce de ifade ettiğim gibi, çalışmanın sonu yoktur.

Bununla birlikte, gevşek, sorumsuz, sorunlara sırtını dönmüş belediyelerde hayır yoktur.

İnsana tepeden bakan, insani haslet ve haysiyete tersten yaklaşan belediyelerde gelecek yoktur.

Bunların varlık ve devamı halinde ise huzur olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, üretken belediyecilik anlayışıyla, belediye yönetimlerinde göstermiş olduğu mümeyyiz farkıyla Türk siyasetinde müstesna, Türk milletinin gönlünde muteber bir yeri vardır.

Azı çok yapmak istedik, sizler başardınız.

Gariplere, düşkünlere, muhtaçlara, darda kalmışlara ulaşmak istedik, sizler başardınız.

Siyasete ahlak, adalet ve kalite kattınız.

Yol, asfalt, alt yapı, çevre düzenlemesi, park, bahçe, devasa yatırım ve hizmetler yapmakla kalmadınız, hamd olsun gönüllere girdiniz, Üç Hilali gururla temsil ettiniz.



Memnun ve müftehir bir ruhla ifade etmek isterim ki, MHP'li belediyeler beldeden ilçeye, ilden büyükşehir belediyelerine kadar sorumluluğunu üstlendiği her vatan köşesinde emanetin hakkını vermiştir.

Kaldı ki, bizim nezdimizde devlet işleri emanetullahtır.

Ancak bununla yetinmeyiz, hep bir adım önde olmalıyız.

Yapılanlarla avunamayız, hep öne çıkmalı, fani ömürlerin övgüsünü kazanmalıyız.

Hep daha fazlasını yapmakla mükellef olduğunuzu özellikle bilmenizi isterim.

Hayat devam ediyor, dünya dönüyor, Türkiye hasretle istikrar ve huzuru bekliyor.

Meseleler birbirini kovalıyor, her yeni gün farklı ihtiyaç ve beklentileri adeta deşifre ediyor.

Yerelden tutuşacak bir kıvılcımın hızla yaygınlaşarak genele kadar sıçrayacağını unutmayınız.

Milletimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye hizmetlerini yakından tanıyor, yakından görüyor, birebir şahit oluyor.

Eğer yerelde aşı tutmuşsa, eğer yerelde milli memnuniyet oluşmuşsa, eğer yerelde partimize geçer not verilmişse, emin olun, önümüze kimse çıkamayacak, iktidarımıza hiçbir güç engel olamayacaktır.

Çünkü Türkiye'nin yönetimde ilk durak yeri, ilk imtihan sahası yerel yönetimlerdir.

Aziz milletimiz MHP'li belediyelere bakarak siyasetimizle ilgili değerlendirmelerde bulunacak, iradesini buna göre şekillendirip somutlaştıracaktır.

Bu kapsamda göreviniz ve sırtladığınız yük ağırdır.



İnancım odur ki, bugüne kadar taşıdığımız sorumluluğu nasıl bugünlere kazasız belasız getirmişseniz, bundan sonra da aynı heyecanla götüreceğinizden kuşku duymuyorum.

Önümüzde ilk hedef Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleridir.

Bu seçimlere çok sıkı, çok yoğun, çok etkili bir şekilde hazırlık yapacağız.

Sempatiyle birlikte empati kuracağız.

Ve Allah’ın izniyle mutlaka başaracağız, seçimlerden alınımızın akıyla çıkacağız.

Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri, aynı zamanda 2019’un Kasım ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için de bir işaret fişegi, bir deneyim olacak; milli iradenin istikamet ve tercihi hakkında bizlere bir fikir verecektir.

Mahalli İdareler Seçimlerinde gücümüzü gösterir, milletimizin takdir ve teveccühüne layık olursak, inanıyorum ki, diğer iki seçime güçlü bir şekilde mührümüzü vurmak kaçınılmaz bir siyaset ve demokrasi gerçeği olacaktır.

Şimdiden hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız.

Şimdiden çalışmalarımızı derinleştirmek, vatandaşlarımızın elinden tutmak, kapısını çalmak, gönüllerine girmek durumundayız.

Boşa geçecek zaman kalmamıştır.

Zira 2019 hem zorlu, hem de çetin geçecektir.

Buna dikkat etmek, sanki yarın seçim varmış gibi, sanki yarın kader seçimine giriliyormuş gibi dakik, atik ve hazırlıklı olmak ertelenemez bir ihtiyaçtır.



2019 Mart'ında kapıdan bakmak, kazma kürek yakmak istemiyoruz.

Yolu yok, başaracağız.

Çaresi yok, kazanacağız.

Seçeneği yok, Üç Hilali mahalli idarelerin burcuna dikeceğiz.

Buna varım, buna hazırım, bu hedefe yürekten bağlıyım diyen kim varsa, hangi arkadaşımız bulunuyorsa yürüyüşümüz beraberdir, birlikteliğimiz bakidir.

Değerli Arkadaşlarım,

1 Kasım Milletvekili Seçiminden sonra partimiz boyunduruk altına alınmak istendi.

Teslimiyetimiz, tökezlememiz, hatta paradigma değişimi adı altında siyasi tasfiye ve tahliyemiz hedeflendi.

Otel salonlarından tarla kongrelerine kadar yaşanmadık rezalet bırakılmadı.

Kaynağı belli, kumanda yeri bilinen, figüranları malum karanlık bir operasyonun, kirli bir oyunun tüm sonuçları üç aşağı beş yukarı yaşandı, yaşatıldı.

Bu sürede, aklı çelinmiş kardeşlerimiz oldu.

Yorulup ayrılanların, yılıp kaçanların, kara propagandalara, hain kampanyalara aldananların varlığı da hepimizin bildiği hususlar arasında yerini aldı.

Tertemiz duyguları istismar edilenlere diyeceğim bir şey yoktur.

Hatasını görüp nedamet duyanlara, hıyaneti fark edip zamanında tepki gösterenlere de söyleyeceğim herhangi bir şey doğaldır ki olmayacaktır.



Biz kim olursa olsun, temel ilke ve ülkülerimizle çelişmeyen, ahlaki, vicdani ve insani vasıflarını kaybetmemiş her kardeşimizi kaybetmek şöyle dursun; kazanmaktan, birlikte başarmaktan başka bir kaygımız olmadı.

İtmek, itham etmek, ihmal ve inkâra bel bağlamak bizim harcıımız değildir.

Tıpkı Yunus gibi, kavgaya değil, gönüller yapmaya, gönüller almaya, gönüllere girmeye geldik, her zaman bu amaca bağlandık.

Ancak kendisini davadan büyük görenlere, üstte gösterenlere elbette tahammülümüz hiç olmadı, hiç de olmayacaktır.

Vefa bunlar için sadece bir semtin adıdır.

Her sallantıda veda ise meslekleridir.

Diğer yandan gidene niye gidiyorsun, gelene de neden geliyorsun demek, bizim vakar ve vicdani çizgimizde olmayan bir şeydir.

Bugüne kadar, partimizden seçilip de değişik nedenlerle nefislerine yenilmiş, sözlerini yutmuş, emanetleri çiğnemiş belediye başkanları olmuştur.

Bunlarla yolumuz ve yönümüz elbette ayrılmıştır.

Nefesleri yetmemiş olabilir, nefisleri yükselmiş olabilir, yürekleri yememiş olabilir, yiğitlikleri de yavan ve sanal olabilir.

Kısaca sebep ne olursa olsun, kalanlar, yani burayı şereflelendiren siz değerli arkadaşlarımız; davamızın onurunu, gidenler ise ömür boyu yaşanacak pişmanlığın onmaz yarasını ta derinlere kadar hissedeceklerdir.

Biz bir insanın kaftanına değil, kafasının içine, kalbinin nasıl attığına bakarız.



Biz rütbeye, unvana, şöhrete değil; adam mı değil mi ona dikkat ederiz.

Bakınız ne diyordu vatan ve istiklal şairimiz Mehmet Akif:

“Aslını gizleyemez insan, giydiđi kaftanlarla. Bilmez ama kendini kandırır, söylediđi yalanlarla.”

Her kim ne yapar, kendine yapar, kendi kendine iflasını sağlar.

Yel kayadan bir şey koparamaz.

Damla denizle savařamaz.

Biliyoruz ki, kaplana sinekle saldırmak, deveye hendekle ilgili nasihat vermek akıl karı değildir.

En küçük sezış kabiliyetinden mahrum, sabit bir fikrin peşinde, sođuk bir mizacın elinde, suçlu bir vicdanın esaretinde sürüklenenler sonunda kaybetmeye, sonunda mahcup olmaya mahkûmdur.

17.Yüzyıl Osmanlı düşünür, yazar ve devlet adamı Koçi Bey diyor ki, *“her yanlış karar bir zulümdür.”*

Nitekim yanlış kararlarıyla ilk türbülânsta aramızdan kayıp gidenler, korkudan ilk istasyonda inenler, unutmayınız ki, aynı şekilde zulme de ortak olanlardır.

Tarih bunları bir gün mutlaka yazacaktır.

Şayet bir millet, şayet büyük bir fikrin ateşlediđi dava; ilk zorlukta, ilk zorba saldırıda haklarından vazgeçmiş olsaydı, tarih diye bir şey asla olmaz, olamazdı.

Biz arkamıza değil, önümüze bakıyoruz.

Çünkü arkamıza baktığımız takdirde ayađımızın ilk tümsekte takılacağını biliyoruz.



Yanlış ve yalan davaları parlatmaya çalışanlar beyhude yere çırpınmaktadır.

Asıl parlayan, asıl pirüpak olan, gerçekte pırl pırl bir bayrak gibi Türk-İslam'ın ufkunu şereflendiren Hak davasıdır, hakkın davasıdır, millet davasıdır, ülkü davasıdır.

Ve davamız asla karanlıkta kalmayacak; aldatanları, santanları, kaçakları, korkanları, kalpsizleri de ezip geçecektir.

Biliniz ki, Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz, sokulamaz.

Merhum Cenap Şehabettin'in ifadesiyle, rütbe aldıkça kibirlenenler, yangın kulesine çıkınca dürbün oldum zannedenlerdir.

Bunlarla işimiz yoktur, yakamızdan da düşmüşlerdir.

Derinlere işlemiş köklerin; gövdenin, ömrü sona erip su-ları çekilince, kuruyan, güdükleşen gölgesiz dalcıkları vardır.

Bu dalcıkların üzerine kuşlar bile yuva yapmayacaklardır.

Kurumuş, kopmaya yüz tutmuş dalın kaderini kök veya gövde değil, rüzgâr tayin edecektir.

Bizim kökümüz sağlam, gövdemiz canlıdır.

Kuruyup savrulan dallara ise diyecek bir şeyimiz yoktur, kendi düşen ağlamayacaktır.

Tevazu bize has bir insani meziyettir.

Aksi davranış şeytana el sallamaktır.

Hem ülkenin hem de davanın bekasını titizlikle korumak bize özgü bir marifettir.

Türkiye ve Türk milletine hizmet bizim meselemizdir.

2019 yılında milletimizin vicdan ve iradesinde vasat bulmuş dayanışma ruhuyla, diri bir ittifak ve ittifak şuuruyla



demokratik engelleri aşmak, bekamıza dış bileyen oyunları birer birer bozmak da milli mukavemetin gerek ve zaruretleri arasındadır.

Konuşmamın bu aşamasında, hatırlatmak isterim ki, Merhum Türkeş Bey Gönül Seferberliği eserinde bizlere şöyle seslenmişti:

“Türk milletini iktidarları için bir basamak, demokrasiyi de sadece bir rey düzeni olarak kabul eden görüş bizim görüşümüz değildir.

Saflarımız Türk milletinin ve devletinin ebedi hayatını düşünen milliyetçilerin, vatanseverlerin meydana getirdiği saftır.

Anadolu'nun dağlarında, ovalarında bir Eyüp Peygamber sabrı ile dolaşan, çalışan, kahrkeş, çilekeş çiftçi, işçi topyekûn yurt çocuklarını bu manevi davamıza davet ediyoruz.”

Milliyetçi Hareket Partisi, 80 milyon Türk vatandaşını aynı ve eşit gören bir kardeşlik bilincine,

Bu bayrak benim, bu vatan benim, bu millete mensubiyetten şeref duyarım haykırışını yapan her vatan evladına emsalsiz değer yükleyen bir birikime,

Yoksula umut, yolsuzluğa set, yozlaşmaya çengel, yıkıma engel olan anıtlanmış bir beraberlik hissiyatına dün de sahipti, bugün de sahiptir, yarın da sahip olacaktır.

MHP'li belediyeler göz doldururken, parmak ısırtırken, muadillerine taş çıkartırken, bizlerin göğsünü kabartmaktadır, buna da devam edeceklerdir.

2019'da, partimizin kuruluşunun 50'nci yılında, her biri bir hilalin zaferi olacak üç seçimin nihayetinde, Üç Hilal yarım asır sonra, hak ettiği zirveye, layık olduğu demokratik mevkiye inşallah çıkacaktır.



Bunu birlikte başaracağız, Allah'ın izniyle düşmemizi, yenilgimizi, eriyip gitmemizi bekleyen iç ve dış mihrakları birlikte şaşkına çevirip hayal kırıklığına uğratacağız.

CHP, HDP, İP, PKK, TKP, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar, milli coşkuyu, milli uyanışı, milliyetçi şahlanması durdurmayacaklardır.

Sizlere talimat ve tavsiyem odur ki, mümtaz ve fazıl bir şehremini olarak her insanımızın ayağına gidiniz, her insanımızı anlayınız.

Anlamak, aynı zamanda anlaşılmak, aynı zamanda tanımak ve tanınmaktır.

Yegane ümidimiz milletimizin destek ve duasıdır.

Bunu aldıktan, bunu bildikten sonra ne bir korkuluk, ne bir korkak, ne de eğreti bir kahramanlık karşımıza çıkma cesareti bulamayacaktır.

Moralinizi yüksek tutun; çünkü moral, olaylara, güçlülere karşı koymamızı sağlayan ruhsal bir durumdur.

Şunu da bilin ki, Milliyetçi Hareket Partisi azar azar değil, dalga dalga geliyor.

Anketler şunu söylemiş, medya bunu yazmış; bunların alayını boş verin, vatandaşlarımıza koşun, onlarla kavuşun, sabırla ikna edin, sebatla ihtiram gösterin, samimiyetle iradelerini paylaşın.

Değerli Belediye Başkanlarımız,

Türkiye Cumhuriyeti, ecdadımızın asırlarca süren uzun hâkimiyet mücadelesinin, emek emek oluşturduğu görkemli medeniyet zenginliğinin varisidir.

Dönem dönem, hükümet ve hükümdarlar mütereddit, güvenliğimiz münhezim olsa da, toparlanma çabuk olmuş,



yüreklerin toplu vurmasıyla zillet ve meskenet tarihin çöplüğüne atılmıştır.

Geçmişte tarihi varlığımızı kemirmek, bu yolla açılan feci çukura gömmek için fırsat kollayanlar, beslenen ve büyüyen milli ümitlerin tahakkukuna mani olmamışlardır.

Türk milleti barbar akınlara, berbat saldırılara maruz kal-
sa da, birlik ve beraberlik duygusundan mahrum kalmamış,
muktedirliğinden bir şey kaybetmemiştir.

Asırlardır hep bildik senaryolarla üzerimize gelinmiştir.

Fakat her seferinde zalim niyetler çuvallamış, her defasında Türklüğün kale kapılarına kafalarını vurarak tel tel da-
ğılmışlardır.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle yüksek risk ve tehditlere muhataptır.

Terör örgütleri kimi zaman nöbetleşe, kimi zaman da kolektif nefretle saldırıya geçmektedir.

Çünkü aldıkları emir budur.

Gün geçmiyor ki, bir cani örgütün boşalttığı alanı diğeri doldurmasın, birisinin bıraktığı yerden diğeri başlamasın.

Amaç Türk milletini kendi kutsal topraklarında boğmak, Türklüğü yurdundan kovmaktır.

Amaç Türk devletini takatsiz düşürmek, içten çökertmek, dıştan çürütmektir.

15 Temmuz FETÖ işgal teşebbüsü bu çerçevede kurgulanmış, alçakça sahaya indirilmiştir.

250 şehidimizin canıyla, 2 bin 194 gazimizin olağanüstü mücadelesiyle, Türk milletinin muhteşem direnciyle ipleri okyanus ötesinden tutulan teröristler hak ettikleri cezayı bulmuşlar, bulmaya da devam edeceklerdir.



Bu uğurda taviz ve tavsama düşünölemeyecektir.

Türk milletinin tarihi hak ve mirasının pazarlık konusu yapılması, güç ve çıkar lobilerine peşkeş çekilmesi hem imkânsız, hem de ihanet olacaktır.

İstiklalimize gölge düşürenlere karşı safımız elbette bellidir.

İstikbalimizi perdelemeye, irademizi engellemeye kakışanlara yerimiz de bellidir ve Türk milletinin yanındır.

Türkiye'yi siyasi, diplomatik, hukuki ve ekonomik ayak oyunları ile köşeye sıkıştırmaya, kapana kısırmaya azmeden çevrelerin emellerini çok iyi biliyoruz.

İranlı bir şarlatan üzerinden günlerdir Türkiye'ye parmak sallayan, ayar vermeye çalışan, adeta sanık yerine koyan ABD utanmazlığını ibretle, esefle, nefretle takip ediyoruz.

Bu rüşvetçi casusun itirafları ile Türkiye'ye hüküm vermek, Türkiye'nin kaybedeceğini sanmak mümkün olmadığı gibi gayri meşru, gayri ahlaki, gayri hukuki bir alçalma halidir.

Ortada bir rüşvet çarkı varsa, ortada bir suç varsa, ortada milletin ve devletin kaynakları ona buna ticaret kılıfı ile dağıtılmışsa, bunun hesabının sorulacağı, yargılamasının yapılacağı yer ABD değil Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Altını çizerek ifade ediyorum ki, İran'la ticaret yapmanın ayıp veya sakıncalı bir yanı yoktur.

Bu ülkeye koyulan ambargonun delinip delinmeyeceğini hiçbir ülke ve muhasım odağa sormaya, onlardan izin ve icazet almaya gerek de yoktur.

Türkiye bağımsız bir ülke değil midir?

Kimden ne alacağımızı, kime ne satacağımızı, kimlerle hangi iş ve ticaret ilişkisine gireceğimizi egemen bir devlet olarak kendimiz belirler, kendimiz tayin ederiz.



ABD'nin keyfine bakarak, siyasi ve ekonomik çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz, vazgeçmemeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti dış güçlerin müsamahasıyla kurulmadı.

Yabancı çevrelerin müsaadesiyle vücut bulmadı.

Bundan sonra da, hiç kimsenin onay, taltif ve iznine değer verecek, dikkate alacak hali kesinlikle olmayacaktır.

ABD, terör örgütleriyle koyun koyuna girerken Türkiye'ye mi sordu?

FETÖ elebaşını Pensilvanya'da korumaya alırken, hainlere kollarını açarken Türkiye'ye mi danıştı? Türkiye'yle mi anlaştı?

Şarlatan şeytanın Türkiye'ye iadesi halinde mahkeme önüne çıkarılarak, üzerine atılı suçlardan dolayı verilecek cezaya, kesilecek hükme razı gelmesi başlıca istek ve temennimizdir.

İşlenmiş suçların yargı sahası Türkiye'dir.

Rüşvet trafiği Türkiye'de gerçekleşmiştir.

O halde, ABD'de kurulan mahkeme neyin nesidir?

Nereye varılmak, hangi sonuca ulaşılmak istenmektedir?

ABD'de kurulan mahkemenin hukukiliğinden, meşruluğundan kim, nasıl ve hangi hakla bahsedebilecektir?

Türkiye müstemleke bir devlet değildir.

Türkiye iradesiz hiç değildir.

Bir hâkimin ağzından çıkacak kararlar, şerefsiz bir ajanın kokmuş ifadeleriyle 80 milyon zan ve töhmet altında bırakılmayacak, bırakmaya tevessül edenlere de fırsat verilmeyecektir.



ABD, terör örgütlerini kışkırtmış, kanımızın dökülmesini seyretmiştir.

ABD, teröristleri himaye etmiş, vatanımızın bölünmesini, milletimizin parçalanmasını projelendirmiştir.

Hangi taşı kaldırsak altından ABD çıkmış, hangi kumpası dürtsek, hangi komplonun maskesini indirsek ABD belirmiştir.

Artık bu kadarı da fazladır.

Türkiye kendi hayat ve varlık haklarına sahip çıkacak güçtedir.

Türkiye vahşi batı hukukuna göre sorgusu yapılamayacak 94 yıllık Cumhuriyet mazisi, binlerce yıllık devlet geleneği olan cüssesiyle, cüretiyle, cesaretiyle bir devdir.

Necabet ve asalet Türk milletinin ziynetidir.

Pespaye bir rezilin, şerefini kaybetmiş bir mahlûkun, rutubetli bir mahkeme salonunda yapmış olduğu önceden planlı itiraflarının bizim nazarımızda hükmü yoktur, bağlayıcılığı yoktur, neyi var neyi yoksa ayaklarımızın altında çiğnenmesi de hakkımız, haysiyetimizin icabıdır.

Değerli Arkadaşlarım,

1972 yılında bir gazeteci, bazı siyasetçi ve işadamlarıyla birlikte İsrail'e gider.

Mescid-i Aksa'ya vardıklarında, doksan yaşlarında dimdik duran bir adam dikkatini çeker.

Bu yaşlı adamın üzerinde her yanı yamalı eskimiş bir asker üniforması vardır.

Bu gazeteci selam verip bu şahsın hatırını ve kim olduğunu sorar.

Bu yaşlı, ama gönlü, görev ve vatan aşkı ilk günkü gibi heycan dolu olan bu zat sorulan soruya şöyle cevap verir:



“Ben Osmanlı ordusu, 20.Kolordu, 36.Tabur, 8.Bölük, 11. Ağır Makineli Tüfek Takım Komutanı Onbaşı Hasan.”

Bu kahraman büyüğümüz şöyle devam eder:

“Ben İğdırlı Onbaşı Hasan’ım. Bizim bölük Cihan Harbi’nde Kanal Cephesi’nde İngiliz’e saldırdı. Canım ordu Kanal’da yenildi. Artık geri çekilmek elzem idi. Ecdat yadigarı topraklar bir bir elden gidiyordu. İngiliz, sonra Kudüs’e dayandı, şehri işgal etti. Biz de Kudüs’te artçı bölük olarak bırakıldık.”

Mütarekenin hitamında bölük komutanları İstanbul’a çağrılır.

Mondrosla birlikte ordu terhis edilmiştir.

Yüzbaşı geride kalan askerlerine, memleketlerine dönebileceklerini, ancak kendisini dinleyecek olurlarsa tek bir isteğinin olduğunu belirterek şunları söyler:

“Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretlerinin yadigarıdır. Siz burada nöbeti sürdürün. Sonra halk Osmanlı da gitti, bundan sonra bizim halimiz nice olur demesin. Fahri kainat Efendimizin ilk kiblesini Osmanlı da terk ederse gavura bayramdır.”

Nitekim bölük Kudüs’e konuşlanır.

Kahramanlar yıllar içinde bir bir ebediyete irtihal ederler.

Geride yalnızca Onbaşı Hasan kalır.

Bu Hasan Onbaşı ki, söz konusu gazeteciye bir emanet tevdi eder ve şunları söyler:

Anadolu’ya vardığında, yolun Tokat sancağına düşerse, Mescid-i Aksa’ya beni nöbetçi bırakıp burayı bana emanet eden Kolağam Mustafa Kumandanıma git. Ellerinden benim için öp ve de ki:



“Kudüs’ü bekleyen 11.Makineli Takım Komutanı İğdırlı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Nöbetini terk etmedi, tekmili tamamdır, hayır dualarınızı beklemektedir.”

Rahmet ve hayranlıkla andığımız bu kahraman Mehmed, Mescid-i Aksa’yı bekleyen son Osmanlı, 1982’de hayata gözlerini yummuştur.

Nöbet ise manen ve giyaben bizlerdedir.

İşte Kudüs bizim için budur, işte Mescid-i Aksa’ya bakışımız aynıysa böylelerdir.

400 yılı aşan bir süre hâkimiyetimiz altında adalet, hoşgörü ve huzurla yönetilen, Harem-i Şerifimizin kalpgahı Kudüs, tam 100 yıl önce, yani 9 Aralık 1917’de İngilizler tarafından işgal edilmişti.

O gün bugündür Kudüs ağlıyor.

O günden beri mabetlerimizin kanı çekiliyor, ahı yükseliyor.

Mescid-i Aksa bu yüzden hüznü, Kubbetü’s Sahra bu nedenle mahzun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple mazlumdur.

Kudüs İslam’dır ve aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır.

Kudüs mukaddesatımızın namusudur.

Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail’in demekle bu tartı bu sikleti çekmez.

ABD’nin marazi ve maceracı yönetimi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştır.

Trump sorumsuz ve skandal bir karara imza atmıştır.

ABD Başkanı bu hakkı nereden almaktadır?



ABD Başkanı Ortadoğu ve hatta dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl kalkışabilmektedir?

Tüm dünya, ABD'nin Kudüs kararına odaklanmıştır.

Bölge barut fıçısıdır.

Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da kemikleşip, daha da şiddetlenecektir.

ABD Başkanı, barış diyor, Filistin'in haklarından bahsediyor.

Yalan, dolan, riya ABD yönetimine egemen olmuştur.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasından sonra, bölgede barış ve işbirliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir.

Siyonizm'in lobi çalışması, Trump'a nüfuz faaliyetleri zehirli meyvesini vermiştir.

Kudüs bizzat kriz havarisi, kaos imalatçısı Trump tarafından dinamitlenmiştir.

Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır.

Evanjelist ve Kabala tezgahı Trump'ın iradesine zincir vurmuştur.

ABD Senato ve Temsilciler Meclisi'nde 1995 yılında kabul edilen Kudüs'ün başkent olarak tanınmasıyla ilgili yasa bugüne kadar altı aylık periyotlarla ertelenmiş, buna gerekçe olarak güvenlik mülahazaları gösterilmiştir.

İç siyasette sıkışan, devamlı mevzi kaybeden, hakkındaki sayıya ve şaibelerden dolayı zor günler geçiren Trump, 22 yıllık ertelemeyi bitirmiş, kampanya döneminde bedeli karşılığı verdiği çirkin sözü tutmuş, Kudüs'e adeta füze fırlatmıştır.

Hakkındaki Rusya temalı iddiaların ensesinden tuttuğu da ortadadır.



Bu iddiadan yakayı kurtarmak için Trump'un her çılgınlığı yapacağı, her şüursuzluğa hizmet edeceği muhtemeldir.

Rusya'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Moskova'nın buna son vermemesi halinde askeri ve ekonomik önlemler alacağını dün itibariyle duyurması yeni bir bunalımın ayak sesleridir.

Yoğun istikrarsızlık kapıdadır.

İslam âlemi infial halindedir.

Üçüncü intifada çağrısı yapılmıştır.

Dün medyaya yansıyan şiddet sahneleri, Cuma Namazı çıkışı protesto gösterileri, İsrail güvenlik güçlerinin acımasızca saldırıları önümüzdeki günlerin çok şeye gebe olduğunun habercisidir.

Kudüs, ilk kiblemizdir; Miraç mucizesinin muazzaz hatırasıdır.

Üç dinin kesişme noktası olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması din savaşlarını tetikleyecek, husumet ve dehşet verici eylemler yer kürenin her yerine yayılabilecektir.

Tehlike anormal boyuttadır.

Felaket yanı başımızdadır.

ABD, 1947 ve 1980 yıllarında alınanlar başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymış, uluslararası anlaşmaları inkâr etmiştir.

Barış ve istikrar için, 1967 sınırları dâhilinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır.

İsrail yangına körükle giderken, ABD bölgeyi ateşe vermek için harekete geçmiştir.



Elbette, Kudüs'ün başkent olarak tanınması manen, vicdanen ve tarihen imkânsızdır.

ABD'nin bu ısrar ve inadını çok kararlı bir şekilde kınadığımız herkesçe bilinmelidir.

Türkiye'nin öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın zirve başkanı sıfatıyla 13 Aralık 2017'de İstanbul'da gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı tarihi önemlidir.

Bu toplantı mutlaka desteklenmelidir.

57 İslam ülkesi arasındaki ilişkiler güçlenmeli, bunlar gereken tavrını ABD'ye ve İsrail'e karşı mutlaka göstermelidir.

Önemle diyorum ki, Filistin, başkenti Doğu Kudüs, bağımsız ve egemen bir devlet yapısıyla kabullenilmeli, tanınmalı, ilanı yapılmalıdır.

Ayrıca Türkiye, Kudüs kararı geri çekilesiye kadar, İsraille diplomatik temsilcilik seviyesini en düşük noktaya indirmeli, hatta geçici olarak kapatmalıdır.

İslam ülkeleri, İsrail'le kurulmuş siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkileri gözden geçirmeli, zorunluluk halleri dışında irtibat ve diyaloglar askıya alınmalıdır.

Birleşmiş Milletler toplanmakla kalmamalı, kalıcı, etkili karar ve yaptırımları süratle alacak iradeyi sergilemelidir.

Kudüs kutsalımız, kıvancımız, inancımızın emanetidir.

Kudüs Müslümandır, mihverdir, müşrik ve batıl heveslere rehin ve teslim edilemeyecektir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Cumhurbaşkanı düzeyinde, 65 yıllık bir aradan sonra, Yunanistan'a ziyaret düzenlenmesi bize göre oldukça anlamlıdır.



Sayın Erdoğan'ın, muhataplarıyla yaptığı yüzyüze görüşmeler, gündeme düşen değerlendirme ve karşılıklı sözler siyasetin akış ve seyrini etkilemiştir.

Bilhassa Lozan tartışmaları Yunanistan ziyaretine mühür vurmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanı; *“Lozan, sadece Ege’yi mi kapsıyor? Ege’nin dışında Lozan’la ilgili hiçbir şey yok mu? Batı Trakya’daki azınlıkların hukuku yok mu? Şimdi buradaki azınlıkların hukukunu bu anlaşmayla nasıl teminat altına alacağız?”* sorusunu sormuştur.

150 bin nüfuslu Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının on yıllardır kanayan yaraları, verilmeyen hakları vardır.

Müslüman Türk’üm diyenlere her zorluk reva görülmektedir.

Sosyal ve ekonomik hak ve imkânlar çok görülmektedir.

Nihayetinde Türklüğe karşı hazımsızlık Yunanistan’da kökleşmiştir.

Ayrıca ve hakikaten Batı Trakya’da, soydaşlarımızın Başmüftülerini seçememesi, bu göreve atamayla gelmesi bir başka talihsiz ve temelsiz açmazdır.

Lozan Antlaşmasına bakışımız bellidir. Ve bu değişmiştir.

Ancak Sayın Erdoğan’ın çıkışı da dikkatle incelenmeli, özen ve özgüvenle yorumlanmalıdır.

Bir defa, Lozan Antlaşması’nın yeni baştan okunması, uygulanmayan, özellikle Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığı bağlamında görmezden gelinen maddelerin işlerlik ve işlevsellik kazanması samimi arzu ve teklifimizdir.



İmzasının üzerinden 94 yıl geçmiş olan Lozan'ın, şu günkü ihtiyaç ve beklentilere uygun değerlendirmesinin mutlaka yapılması lazımdır.

Bu konuda üniversitelerimizin tarih kürsülerinde görev alan değerli tarihçi ve bilim insanlarından oluşacak bir komisyon marifetiyle çalışmalara derinlik kazandırabilecektir.

Biz, sonuna kadar, Lozan Antlaşması'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve hukuki senedi olduğunu kabul eder, fes takan takmayan ucubelerin haksız, hayâsız ithamlarını reddederiz.

Ancak Lozan'ı hak ettiği şekilde, muhtevasına sadık kalarak yeniden anlamlandırıp, kenara koyulan hükümlerinin uygulamaya geçilmesine de sıcak bakar, buna tamam deriz.

Türkiye'deki gayri Müslüm azınlıklara gösterilen muamele ve müşfik tavrın aynısını Batı Trakya'daki soydaşlarımıza da gösterilmesini ısrarla talep ederiz.

Lozan'ı kötölemek, örtülü ve kapalı ifadelerle Sevr'e methiyeler yağdıranları neşelendirecek, tekrardan umutlandıracaktır. Bunu da biliriz.

Türkiye'nin varlığını tescil, yedi düvele de kabul ettiren 8 aylık Lozan mücadelesini bırakalım tarihçiler konuşsun, onlar değerlendirsin, fazlası eksiğiyle onlar ele alsın, bizlerin yolunu aydınlatsın.

Geçen yüzyılın sosyal, ekonomik, siyasal sonuçlarıyla, şu zamandaki ihtiyaç ve arayışlarımızın zaman zaman farklılaştığı, kimi hallerde çeliştiği aşikârdır.

Bunun dengeye kavuşması, Lozan üzerindeki sis perdesinin kaldırılması acilen sağlanmalıdır.

Biz parti olarak, Lozan'a milli müktesebat ve şuurla bakıyor, haricimizdeki muhatap ülkelere karşı aynı görüşü ses-



lendirmenin sorumlu ve yerli siyasetin geređi olduđunu düşünüyoruz.

Lozan'ı sulandıranlara, Lozan'a sırt dönenlere, Lozan hükümlerine duyarsız ve bigâne kalanlara karşı Türk milletinin iradesi ve ifadesi birdir, değışmeyecektir.

Bizim de kanaatimiz şimdilik bu şekildedir.

Deđerli Arkadaşlarım,

Konuşmama son verirken, iki gün sürecek belediye başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum, sizlere üstün başarılar diliyorum.

İhanetlere karşı dikkatin,
Hilelere karşı uyanıklığın,
Bozgunlara karşı tedbirin,
Ayrılıklara karşı birleşmenin,
Yalnızlığa karşı güç birliğinin,
Çürümeye karşı öze dönüşün,

Taklide karşı kendine yönelmenin temsilcileri ve timsalleri olan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Üretken, milli ve çalışkan belediyeciliđi marka yapan sizlerle iftihar ediyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
SİYASET VE LİDERLİK OKULU 14.
DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

16 ARALIK 2017



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Kardeşlerim,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sayın Basın Mensupları,**

Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 14.dönem mezuniyet töreni münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz.

Konuşmamın başında sizleri, yurdumun dört bir köşesinde hayat ve varlık mücadelesi veren saygıdeğer vatandaşlarımızı hürmetle selamlıyorum.

10 Ekim 2009 tarihinde açılışını ümitle yaptığımız Siyaset ve Liderlik Okulumuz yaklaşık sekiz yılı geride bırakmıştır.

Bu süre zarfında yüzlerce kardeşimiz eğitim almış, kişisel gelişim ve tecrübelerini artırmışlardır.

Her biri alanlarında yetişmiş çok sayıda değerli arkadaşımız da zamanlarını ayırıp fedakârlık yaparak burada ders vermişlerdir.

Siyaset ve Liderlik Okulumuz Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakışın, mütevazı katkının, milli yaklaşımın, milliyetçi yorumun adresi olmuştur.

Olduğuyla yetinmeyen, hep daha fazlasını isteyen, öğrenmenin yaşı ve zamanı bulunmadığına inanan kardeşlerimiz Siyaset ve Liderlik Okulumuzun imkanlarından layıkıyla istifade etmişlerdir.

Şahsen eğitime ayrıcalıklı önem atfettiğimden dolayı bu gelişmeden fazlasıyla bahtiyarlık duyduğumu bilhassa ifade etmek istiyorum.

Okuyan gönüller arınır ve ayaklanır.

Okuyan zihinler aklanır ve aralanır.



Eđitim engelleri yıkar, mesafeleri kaldırır.

Merhum Cemil Meriç, okumak, okutmak, tartıřmak zorundayız diyordu.

Mimarı ve iřçisi cehalet olan zindanlardan *řikayet* ediyordu.

Bu nedenle kendimizi tanımanın, nasıl bir tarihin mensupları olduđumuzu bilmenin önemine bazen umutsuzlukla, bazen de parlak bir vurguyla temas etmiřti.

Kırmamız gereken zincirler vardır.

Kucaklamamız gereken muhteřem bir mazi, kavuřacađımız muazzez bir ati vardır.

Bunları ancak eđitimle yapabilir, eđitimle bařarabilir, disiplinli ve derinlikli okumayla tamamlayabiliriz.

Cehalete kefalet, sefalete de delalet olmaz, olmamıřtır.

Birbirimizle ilgili kayđı duymak, önyargıların kilidini açmak, tahammülsüzlüklerin isini silmek elbette ve öncelikle mürekkebin gücüyle, kâđıdın-kitabın künhüyle mümkündür.

Bir bařkasını düřünmek, bir bařkası için fedakârlık yapabilmek, ruhumuza açılan zindan kapılarını ya kıracak ya da kapayacaktır.

Bizim kaynađımız aziz millet varlıđıdır.

Milli kimliđimizin doğum ve doğrulma mihrakı Türk tarihidir.

Düřüncemizin merkez ve mihverine Türk milleti hâkimdir.

Amacımız ise aziz milletimize samimiyetle, safi bir hissiyatla hadimlikdir.

Milliyetçiliđin özü ve esası da buradadır.



Hayat boyunca yorulmadan çalışmak, yılmadan çabalamak; ülkelerimize giden en emin, en güvenli, en sağlam yolları araya araya bulmak zorundayız.

Siyaset ve Liderlik Okulumuzun bu mücadele sürecinde mühim ve mümtaz bir desteği olacağına kafi bir ümitle kani olduğumu söylemek istiyorum.

Dünyanın kanunu hareket, insanın kanunu hürriyettir.

Sadece dünyayı tanımak yetmeyecektir.

Sadece çevreyi tasvir ve tanımlamak da yeterli olmayacaktır.

Tanımak için kendimize dönmeli, özümüze bakmalı, öz değerlerimize tutunmalıyız.

Bu sayede muhtaç olduğumuz kudreti görebilir, gösterebiliriz.

Bu sayede zamanın ruhuna, asrın ufkuna nüfuz edebilir, bağlanan umutları boşa çıkarmayız.

Ve de Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihiyle tanımak, tanıtmak, takviye etmek için muazzam bir fırsatı yakalamış oluruz.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Misafirler,

Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk, 1067'de Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'ni kurmuştu.

O devirlerde İslamiyet altın çağlarını yaşıyordu.

Bilimsel düşünce Türk-İslam aleminin adeta tekelindeydi.

İncelik, içtenlik ve bilgelik dolu yüzler her yerdeydi.



Eflatun'un Atina'da kurduđu akademi eskimiř, miadını doldurmuřtu.

İslam dnyasında kurulan mektep ve medreseler akılcı dñ-
řünmenin köřkü, hür ve haysiyetli ilmi faaliyetlerin kutbuydu.

Kütüphaneler dolup taşıyordu.

Âlimler doğuya akıyordu.

Yapılan tercümelemler yoluyla, insanlık bir köřeye atılmıř,
unutulmaya terk edilmiř eser ve isimlerle tanıřıyordu.

İbn-i Rüşd batıda, İbn-i Sina doğuda İslam felsefesinin do-
ruk isimleriydi.

Onuncu ve onbirinci yüzyıllarda yařayan fizik, matematik
ve astronomi alimi İbn-i Heysem Irak'ın Basra řehrini yeni
fikirlerin cazibesiyile donatmıřtı.

Kepler'e, Newton'a parmak ısırtan bu büyük isme gelesi-
ye kadar insanın nesnelere nasıl gördüđü üzerinde tam bir it-
tifak sağlanamamıř, güneř sisteminin varlıđından kimselerin
haberi olmamıřtı.

İbn-i Heysem sorarak, sorgulayarak, řüphe ederek gerçe-
đin peřine dñřmüř ve çıđır açmıřtı.

Aristo ve Batlamyus'un fikirlerini ele alarak yanlıřlarını
bulmuřtu.

İslam dnyasında kitaplar yakılmıyor, bař tacı ediliyordu.

Kurtuba'dan Semerkant'a; Hicaz'dan Herat'a; Kazan'dan
Tebriz'e; řam'dan Buhara'ya kadar költür, sanat ve bilim ha-
yatı canlı ve cüretkârdı.

Türk-İslam alemindeki uyanıř muazzam sonuçlar vermiřti.

Ne var ki, o asırlardan bugüne köprünün altından çok su-
lar akmıřtır.



İslam dünyası elde ettiği stratejik avantajları bırakınız geliştirmeyi, muhafaza dahi edememiştir.

Bu nedenle merhum Cemil Meriç, hikmetin, yani bilgeliğin, Müslüman'ın kaybedilmiş malı olduğunu hatırlatmakla kalmamış, adeta haykırmıştır.

İbn-i Tufeyl'in hayali adasında yalnız başına yetişen Hayy Bin Yakzan kendi aklıyla hakikate ulaşırken, şimdilerde başkalarının akıl ve dayatmasıyla hakikate sırt dönenlerin mevcudiyeti hem üzüntü hem de utanç kaynağı olmuştur.

Öz zayıfladıkça kabuk sertleşmiştir.

Tahakküm duvarları kalınlaşmıştır.

Ülküsüzlük ilkesizliği getirmiştir.

Siyaset ve strateji noksanlığı dağınıklığı ve parçalanmayı tetiklemiştir.

Asırlar asırları kovalamış, dünya döndükçe dönmüş; maa-lesef İslam aleminde cüruf özü tümünden kapatmıştır.

Akıl, taassupla girdiği müsabakayı kaybetmiştir.

Aklın ve ahlakın gerçeği ve doğru olanı kavradığına dair derin inanç yok sayılmıştır.

Tereddütlerin kalkması, hakikatin hakikati uyandırması beklense de, bu şimdilik gerçekleşmemiştir.

Şu anda, derin bir kaosun girdabında bulunan komşu coğrafyalar bir zamanlar hâkimiyetimiz altında görkemli günlerini yaşıyordu.

Huzur vardı.

Onur vardı.

Adalet vardı.



İç barış ortamı egemendi.

Kılıçlarımızla sınırlarını çizip irfan ve irademizle muhteviyatını belirlediğimiz haritaların kuytu ve karanlıkta kalan noktalarında ateş böceği gibi ışıldayan hatıralarımız vardır.

Mahzun bir iyimserlikle,

Muzdarip bir ümitle,

Ve de mahcup bir yüzle geriye dönüp baktığımızda hayıflandığımız, hayrete kapıldığımız pek çok şey olduğu ortadadır.

Bir imparatorluk bakiyesinin emanetini taşımak kolay değildir.

Hakkını vermek hiç kolay değildir.

Vicdanımızın derinlerinde; mazlumların kalp atışı, kutlu anılarımızın ayak sesleri, hükümran mazimizin güçlü seslenişi duyulmaktadır.

Merhum Ziya Gökalp'in işaret ve ifade ettiği gibi, Allah bir insanı vicdan felaketinden korusun. Çünkü onunun tesellisi yoktur.

Türk milleti doğruyla yanlış tefrik edecek vicdana sahiptir.

Nitekim mahşeri vicdan asırlardır zinde ve zirvededir.

Hem ülkemize, hem de çevremize bakıp da; sönsün ışıklar, sürünsün insanlar, silinsin istiklal, sökülsün istikbal diyenler, düne nazaran bugün daha hasis, daha hırçın, daha hırslıdır.

FETÖ, PKK, IŞİD, YPG, DHKP-C gibi terör örgütlerinin saldırganlıkları, küresel güçlerin çevremizde tedavüle soktuğu vahşi senaryolar ortadadır.

Böylesi bir ağır saldırı dalgasına, vahim operasyon sağa-nağına atıl ve hareketsiz kalmamız abes olduğu kadar akıl ve ahlak dışılıktır.



Yeri gelmişken hatırlatmak isterim ki, Lozan, Sevr metni ile Misak-ı Millî'nin siyasi anlamda çarpıştığı ve medeniyetler çatışmasının “20. yüzyıl versiyonunun” yaşandığı mekândır.

Lozan Antlaşması'nın değerini “zafer mi hezimet mi?” sorularıyla, yargılamaya çalışmak eksik ve yanlış bir yaklaşımdır.

Misak-ı Millî'den Lozan Konferansı'na bakıldığında bazı kayıpların olduğu, özellikle Musul ve Batı Trakya meselesinde Misak-ı Millî'nin tam anlamıyla gerçekleşmediği doğrudur.

Ancak Sevr'den bakıldığında Lozan Antlaşması'nın, yok edilmeye çalışılan bir milletin olağanüstü zaferi olduğu açık ve nettir.

Bu millet, Türk milletidir.

Ve bizim göbeğimiz vatan, millet sevgisiyle kesilmiştir.

Ruhumuz onların aşkıyla ekilmiştir.

Türk ve Türkiye sevdahıları olduğu müddetçe şeytani planlar kazanamayacaktır.

Karamsar olmayın, Allah bes, baki hevestir.

Zalim niyet ve hedefler gene göğüslenecek, gene her cep-hede karşılanacak, alayı birden yok edilecektir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Bugün zulmet nerede hüküm sürüyorsa, zulmün prangaları hangi coğrafyalara vuruluyorsa, doğrudan doğruya milli yüreklerde hissedilmektedir.

Çünkü hedef ya bir Türk yurdu ya da bir İslam beldesidir.

Şu anda dünya üzerinde, kökü geçmişe dayanan, tarihi hesaplaşmaların ana arterinde yer alan Altı K'lı bir huzursuzluk sarmalı hakimdir.



“Kaşgar, Keşmir, Kerkük, Kudüs, Kıbrıs, Kırım”dan oluşan altılı sorun zinciri çözüme ulaşmadan, hak ettiği köklü, kalıcı ve kapsayıcı sükûnete kavuşmadan dünyaya huzur gelmeyecektir.

Sözünü ettiğim Türk ve İslam yurtlarının hepsi haksızlıklarla, adaletsizliklerle, dayatmalarla boğuşmaktadır.

En son olarak ilk kiblemiz Kudüs, ABD yönetiminin oldubittisiyle İsrail’in başkenti ilan edilmiştir.

İsrail’in 1980’deki girişimi Birleşmiş Milletler Kararıyla çürütülmüştü.

Şimdi yeni bir izansızlık ve haydutluk karşımızdadır.

Bu olacak şey midir?

Bu kabul edilecek bir durum mudur?

ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi bir defa tarihe, vicdana, hukuka, insafa, insanlık mirasına hakaret ve hıyanettir.

Bu aynı zamanda siyasi cürüm ve cinayettir.

Vahşi Batı hukukunun aynısıyla Ortadoğu’ya tatbik etme çabasıdır.

Türk ve İslam’ı katletmeye azmetmiş keskin ve zehirli bir hançeri bağrımıza sokma teşebbüsüdür.

Kalp sineden, can ciğerden ayrılır mı? Ayrılmaz, Kudüs de İslam’dan ayrılamaz, koparılamaz.

Ateşle su, hakla batıl, doğruyla yanlış arasında tarafsız kalınır mı? Kalınmayacağına göre, tarafız, tavırlıyız, Kudüs davası karşısında manen intifadayız, kurtuluşuna kadar da infial halindeyiz.

Unutmayınız, Kudüs Harem-i Şerif’tir.



Kudüs Miraç'tır.

Kudüs Kiblelerdir.

Kudüs İslam'dır, iftihardır, itibardır, iradedir, iffettir.

Kudüs vatan, Kudüs vicdan, Kudüs ecdat, Kudüs İslam'ın namusudur.

Bu namusa musallat olan, bu namusa el uzatan Siyonizmin tetikçileri ve onların işbirlikçileri kaybetmeye hem insanlık hem de Allah nezdinde mahkûmdur.

Kulun hesabı varsa, Allah'ın da hesabı vardır.

Kul tuzak kurmuşsa, onu bozacak, onu alt edecek ilahi bir tuzak muhakkak varlığını gösterecektir.

Oyunlarla elimizden alınan yerin adıdır Kudüs.

9 Aralık 1917'de işgal edilen vatandır Kudüs.

İstanbul'dan atanan idarecilerle 4 asır yönetimimiz altında bulunan şehrin şanıdır Kudüs.

Efendimizin mirası, Hz.Ömer'in emaneti, Yavuz Sultan Selim'in heyecanı, Kanuni Sultan Süleyman'ın rüyasıdır Kudüs.

Hz.Mevlana der ki: *"Hilecinin özü, içi çürümüş ceviz gibidir."*

Kudüs'e ambargo koymak için mevzi almış ABD-İsrail korsanlığının hilesi, hurdası, hayasız kumpası imanın ateşiyile, birlik ve dayanışma ruhuyla bozulacaktır.

Bugünkü alacakaranlık, inancım odur ki, doğacak fecirlerin müjdesidir.

Trump, madem İsrail'e başkent bulmaya meraklıdır, madem içine düştüğü siyasi darboğazı Kudüs komplosuyla aşmanın gayretindedir; o zaman tavsiyemiz ya gitsin İsrail'e iltica etsin, ya da durmasın İsrail'in kripto başkenti olan Washington'u alenileştirsın.



Kendisine yakışan bu olacaktır.

Kudüs'ü yüz yıl önce bırakmak zorunda kalmıştık.

Ancak bu kez kaderine terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz.

Hiçbir zafer bedava kazanılmaz.

Hiçbir başarı yattığımız yerden elde edilemez.

Zorlayacağız, zora dayanacağız, zorbaların üstüne üstüne gideceğiz, haklı davamızdan tek bir adım geri atmayacağız.

Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam zaafa uğrar.

Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur.

Buna da kimsenin hakkı yoktur.

Bunu da hiç kimse yapamayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Muhterem Ülküdaşlarım,

Kenya'nın ilk devlet başkanı bir keresinde şöyle demiştir:

“Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda baktık ki, İncil elimizdeydi, topraklarımız ise onların elindeydi.”

Sömürgecilik budur.

Barbarlığın aslı da, astarı da bu şekildedir.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan eden ABD Başkanı, hayat boyu peşini bırakmayacak skandal ve fahiş bir yanlışın içindedir.

Tıpkı terör örgütlerine verdiği destek gibi, İsrail terörünü de provoke etmiştir.



ABD Başkanının, tarihin akışını tek başına değiştirmesi mümkün değildir.

Uluslararası anlaşmaları tek başına rafa kaldırması meşru değildir.

İslam'ın mahremini karalamaya, Müslümanların kutsallarını çiğnemeye tevessül etmesi masumane hiç değildir.

Birleşmiş Milletler kararları ne olacak, nereye koyulacak?

1,5 milyarlık İslam aleminin tepki ve itirazları nasıl yok sayılacak?

Dinler arası ihtilaf ve düşmanlıkları kıskırtmak kim ne kazandıracak?

Filistinli mazlumların hakkını gasp etmenin sonuçlarına insanım diyen birisi nasıl onay verecek?

Verirse, buna rıza gösterirse, dünyada huzurdan, barıştan, adaletten, küresel vicdandan nasıl bahsedilecek?

ABD, yerkürenin jandarması değildir.

Dünya, ABD ve İsrail'den ibaret değildir.

Müslümanların inanç ve yaşama hakkı vardır.

Bu hakka yakınlık veya sempati duymayanlar, saygı göstermek mecburiyetindedir.

Medeniyetler arası çatışmaların iklim ve vasatı oluşturulmamalıdır.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı derhal Kudüs krizine el koymalıdır.

ABD'nin tek taraflı aldığı karar aynen iade edilmelidir.

İsrail, başkentini Kudüs'e taşımaktan vazgeçmeli, hatadan dönmelidir.



Küresel zeminde, kişisel iktidar ve çıkar iddialarından sıyrılmış bir siyaset ahlakına, insanlık değerlerinin havzasında buluşmaya şiddetle ihtiyaç vardır.

20.yüzyılda bunun aksi gelişmeler olduğu için yaşanan felaketler insanlığı mahvetmiştir.

İki dünya savaşı milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır.

Despot, duyarsız, kibirli, ben yaptım oldu anlayışıyla tarih sahnesine çıkan bildik isimler, hem milletlerini hem de ülkeleri yıkıma sürüklemişlerdir.

Geçen yüzyıldan ders almak şarttır.

Yanlılarla yüzleşip, onca yanlıştın içinden tek bir doğru çıkarmak hepimizin görevidir.

1337'de başlayıp 1453'de biten yüz yıl savaşlarından, 1618'de başlayıp 1648'de sonlanan otuz yıl savaşlarından da Batılı zihniyet tekrar ibret almalıdır.

Ayrıca Haçlı akınlarının dinler ve medeniyetler arası nefreti körüklemekle kalmayıp hala diri tuttuğu inkar edemeyeceğimiz bir gerçektir.

Bu itibarla, Kudüs İsrail'in başkenti demekle başkent olmaz; tarih şuuru, beşeri ve manevi vicdan buna izin vermez, vermeyecektir.

Doğruluk diyordu Sokrates, alınan şeyi geri vermektir.

Kudüs alınmamıştır, alınmaya teşebbüs edilmiştir.

Doğruluk ve doğru olanı bu teşebbüsten süratle vazgeçmektir.

Çünkü ABD ve İsrail ateşle oynamaktadır.

Bu oynamanın sonu herkes için gazap ve azap olacaktır.



ABD aklını başına almalıdır.

İsrail ise yangına körükle gitmekten sakınmalı, kaçınmalı, silkinip kendine gelmelidir.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Yaşanan gelişmeler karşısında, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü zirvesi 13 Aralık'ta İstanbul'da toplanmıştır.

Altını kalın olarak çiziyorum ki, bu zirvede alınan kararları aynısıyla destekliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve katılımcı diğer ülkelerin temsilcilerine teşekkür ediyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tavizsiz duruşu umut vermiştir.

Şunu bir defa ifade etmeliyim ki, bu Teşkilat kuruluş amacına tam manasıyla uygun hareket etmiş, yani Kudüs'ün kuruluşuna bağlı ve sadık kaldığını bir kez daha dünyaya ispatlamıştır.

9 Aralık 2017'de Antalya'da demiştim ki:

“Türkiye'nin öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın zirve başkanı sıfatıyla 13 Aralık 2017'de İstanbul'da gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı tarihi önemdedir.

Bu toplantı mutlaka desteklenmelidir.

57 İslam ülkesi arasındaki ilişkiler güçlenmeli, bunlar gereken tavırlarını ABD'ye ve İsrail'e karşı mutlaka göstermelidir.

Önemle diyorum ki, Filistin, başkenti Doğu Kudüs, bağımsız ve egemen bir devlet yapısıyla kabullenilmeli, tanınmalı, ilanı yapılmalıdır.”

Ve de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Deklarasyonu adıyla yayımlanan sonuç bildirgesinde Filistin'in, başkenti Doğu Kudüs, bağımsız ve egemen bir devlet yapısıyla ilanı yapılmıştır.



Dođru olanı da kesinlikle budur.

Bu aşamadan sonra, 14 Aralık'ta yapmış olduğum basın açıklamasında aynen vurguladığım gibi;

“Görev alanı Dođu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi'ne bađlı bulunan Batı Şeria ve Gazze'den oluşan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen Büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır.

Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararına binaen diplomatik misyonumuz Dođu Kudüs'te Büyükelçilik olarak belirlenmeli, şekillenmeli ve temellendirilmelidir.

Buna 57 İslam ülkesi aynısıyla iştirak etmelidir.

2019'da Gambiya'da yapılacak 14.İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'na kadar, İslam ülkelerinin diplomatik temsilciliklerini Dođu Kudüs'e taşımaları konusunda samimi, tavizsiz ve kararlı adımlar kesinlikle atılmalıdır.”

Bu konuda çaba gösterecek, mücadele edecek Cumhurbaşkanı ve hükümete üstün başarılar diliyorum.

Desteğimizin tam olduğunu söylemeyi milli ve manevi bir görev addediyorum.

Harem-i Şerif sancağının düşmemesi hususunda sorumluluğumuz neyse onu yapacağımızdan herkes emin olmalıdır.

Hayatımıza ve siyasetimize yön veren maddi güçler değil, fikri, milli, manevi ve ahlaki değerlerdir.

Biz de bunun gereğini gönül huzuruyla yaptık, yapıyoruz.

Müslüman Türk milletinin önşartsız tercümanı oluyoruz.

Bu arada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Zirvesi'ni sulandırmaya çalışanların varlığını görmekten hicap duyduğumu da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.



Bildik ekran yorumcularının, tezatların maskarası olmuş bazı sözde aydınların, gazetelerindeki köşelerinde kalemle-riyle kuyu kazan bir kısım köksüzün neye ve kimlere hizmet ettiği meydandadır.

Bunların tarifleri güdük ve topaldır.

Dürüst ve nezih bir mizaçtan mahrumlardır.

Mutlu ve kokuşmuş bir azınlığın temsilcisi olarak her mil-li ve manevi meseleye kulp takarlar.

Yalana sarılırlar.

Gerçekleri karalamak için uğraşırlar.

Bunların aslında manen yıkanmaya, ruhen temizlenmeye ihtiyaçları vardır.

Milletimizin ümit ve teselli kilidinin açılmasının önünde-ki en büyük bariyer olduklarını bilmeyen kalmamıştır.

Emperyalizme onay verenler, mandacılığa göz kırpanlar, haklı davalarımızın savunulmasını çekemeyenler, bedenleri nereye ait görünürse görünsün, irade bakımından boyunla-rına ihanetin tasma izi geçmiş bu devrin haçlı yanaşmalarıdır.

Biz Kerkük deriz, bunlar Barzani sevdalısi kesilirler.

Biz Kaşgar deriz, bunlar aman Çin'i kızdırmayın ikazı ya-parlar.

Biz Kudüs deriz, bunlar İsrail'in gözüne girmek için yarı-sırlar.

Biz Kıbrıs deriz, karşımıza Rum palikaryası kostümüyle çıkarlar.

Biz Kırım deriz, bunlar Rus havarisi kesilirler.

Bunlar ki, temiz bir viddandan, halis bir imandan yoksun katmerli ve damgalı hainlerdir.



Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Misafirler,

Nizamülmülk, Siyasetnamesinde, koşutluktan zıtlığa geçişi siyasetçi için yanlışlık olarak tanımlar; yani uzlaşmak varken çatışmak affedilemez aymazlıktır.

Böylesi siyaset anlayışları devleti ayağa düşürüp kavga ve kutuplaşmayı teşvik ederler.

Uzlaşmaya teşebbüs etmeden önce neyin veya nelerin risk altında olduğunu bilmek lazımdır.

Bugünkü şart ve ortamda milli becamızın risk ve tehlike altında olduğunu görmek, buna uygun bir uzlaşma hukukunu kurumsallaştırmak elzemedir.

Yaptığımız, yapmaya gayret ettiğimiz de budur.

Merhum Gökalp, *“yaşamak için insanın önce mefkuresi olmalıdır”* tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu durum siyaset için de geçerlidir.

Mefkuresiz siyaset, melanet kalkışmalara, melun senaryolara ortam açacak, davetiye çıkaracaktır.

Aynı zamanda siyasetin ahlakı da olmalıdır.

Büyük düşünür Farabi ahlakın siyasetten bağımsız değerlendirilemeyeceğini asırlar evvel hatırlatmıştı.

Kaldı ki Farabi’ye göre siyasetin amacı; insanın kendisiyle ilgili mükemmelliğe eriştirecek veya yardımıyla elde edeceği şeylerin araştırılmasıdır.

Siyaset yalan, dolan ve boş bir uğraş değildir.

Hayatın bizatihi kendisi siyasetin gövdesidir.



Karar ve kaynakları yönetmek en yalın ifadesiyle siyaset demektir.

Yönetmenin, eğitmenin, yetiştirmenin, tercih ve takdir süreçlerinin temeli hiç şüphesiz siyasettir.

Mücadelesiz siyaset, mükâfatsız riyasetten bahsetmek mantıklı ve makul değildir.

Asırlarca süren uzun hakimiyet ve parlak medeniyet geç-mişimizde milli bir siyaset her daim olmuş, varlığımızı temel-lerini oluşturmuştur.

Siyasete yüz çeviren, siyasete gölge düşürüp yargılamaya kalkan kim varsa, ya siyaseti bilmiyordur ya da insanı tanı-mıyor tarihi gelişmelerden habersizdir.

İnsanlık tarihinin, insani hal ve durumun kalıcı ve kuşatıcı asıl gücü siyasettir.

Ne yaparsak yolumuz bellidir.

Nasıl yaparsak yöntemimiz belirgindir.

Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden merhum Mehmet İzzet Bey, demokrasi olmadıkça hiçbir millileşme ve mil-letleşme hareketinin başarılı olmayacağını söylemişti.

Şu kadar ki, demokrasinin mayası da siyasettir.

Osmanlı aydınları, milliyetçilikle tanıştıklarında, yayılma-cı güçler karşısında çökmekte olan bir imparatorluğu nasıl ayakta tutabileceklerinin kavgasını veriyorlardı.

Milliyetçiliğe yönelişteki temel muharrik buydu; bu da devleti kurtarmak fikrinde somutlaşmıştı.

Bunu da doğru ve doğal olarak siyasetle yapmışlar, en azından bu yönde mücadele etmişlerdi.

Merhum Hocamız Erol Güngör, *“milliyetçilik milli kültürü bizzat medeniyet kaynağı haline getirmek ve cemiyeti soysuz*



değişmelerin açık pazar yeri halinden kurtarmak hareketidir” demiştir.

Bunun da ancak milli ve diri bir siyasetle yapmaktan, milliyetçiliği siyasetin pusulası, kılavuzu görmekten geçeceği çok nettir.

Yine Merhum Hocamız Mümtaz Turhan, *“millet her şeyden evvel sosyolojik bir birlik, sosyal bir psikolojik vakiadır”* tespitini yaparken, siyasetin kalıp ve sınırlarını, sezikle muhakemeyi buluşturan tecessüs kudretiyle belirlemiştir.

Şunu bilmenizi isterim ki, sanatçıyla siyasetçiyi kesiştiren, yollarını buluşturan ortak bir payda vardır.

Nitekim hem sanatçı hem de siyasetçi belki de hiç karşılaşmadıkları, karşılaşmayacakları insanların hislerine, isteklerine ve arzularına sözcülük yapmaktadırlar.

Yusuf Has Hacib, *“kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa, işte doğru insan odur”* demiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi doğru siyaseti, davasında erimiş, ülküleriyle devleşmiş engin ve yürekli doğru insanlarla takip ve icra eden millet eseri, Türk-İslam ülküsünün yadigârıdır.

Ancak bazen, doğru bir siyaset izlerseniz, yanlış zamanda bulunursunuz.

Zaman doğru olur, bu defa da siyaset yanlışla gömülebilir.

Durum ne olursa olsun, şartlar nasıl geliyorsa gelişsin; ilkeli olmak, tutarlı davranmak, ahlaklı ve milli duruş göstermek, eğilmeden, bükülmeden milliyetçi şuura sahip çıkmak fazilettir, fikri bereket ve kuvvettir.

Milliyetçi Hareket Partisi de işte aynısıyla, tıpkısıyla budur.

Unutmayınız ki, milliyetçilik Türkiye'nin ruhudur.



Bu ruh zapt edilmedikçe, bu ruh hapsedilmedikçe, bu ruh çözümlüp dağıtılmadıkça bu vatana, bu devlete, bu millete yan gözle bakmak bile mangal gibi *yürek*, *bu da yetmez* demir gibi bilek ister.

Merhum Nurettin Topçu, *“Anadolu’nun kurtuluş savaşı ruh cephesinde henüz yapılmadı”* görüşünü seslendirmişti.

Bu mücadeleyi verecek nesiller Ülkücüdür, bu mücadeleyi sürdürmüş kahramanlar davayı omuzlayıp fitneden, fücurdan, dedikodudan, gybetten, ihanetlerden ve şer güçlerden titizlikle koruyarak bugünlere gelmişlerdir.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceğinin aydınlık olacağına içtenlikle inanıyor, bunun içine fedakarlıktan kaçınmayacağımızı hassaten dile getiriyorum.

Bize göre fedakarlık karşılıklı ise anlamlıdır.

Biri feda ederken, diğeri kar ediyorsa buna dense dense ticaret denecektir.

Sertifika Almaya Hak Kazanan Değerli Kardeşlerim,

Şimdi sözüm yalnızca sizleredir.

Tereddüt gerçeğın idrakini engeller, yanlışa sürükler.

Bu nedenle tereddüt göstermeyiniz.

Zekaya sınır çizilmez.

Hayallere söz geçmez, gem vurulamaz.

Hayal etmekten, hedeflerinizi yüksek tutmaktan korkmayınız.

Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz.

Cumhuriyetle Osmanlı ve Selçuklu arasında bir köprü olmak için hayatı boyunca emek sarf etmiş, Türk kültürüne



sönmeyen bir inançla bağlı kalmış Merhum Süheyl Ünver di-yordu ki; *“herkesin bir mesleği bir de meşgalesi olmalı. O meş-gale de kültürümüzdür.”*

Ben de bu tavsiyeye uyacağınızı düşünüyorum ve inanıyorum.

Akliselim olunuz, kalbiselim olunuz, zevkiselim olunuz.

Ne olursanız olunuz, her zaman adam gibi adam olunuz, ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız.

Hem göreneğe, hem de gerçeklere dayanınız.

Düşüncesiz bir zihnin susmak bilmeyen dili olmak yerine; düşünen, ama az söyleyen, öz söyleyen canlı ve verimli bir di-mağ olmaya çalışınız.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 14. dönemini tamamlamış ar-kadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.

Sizlerin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin yeni yılını şimdiden tebrik ediyorum.

Bu vesileyle, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun değerli yöne-ticilerine, eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen saygıdeğer misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma ve emeği ge-çenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Konuşmama son verirken hepinizi hürmetle, muhab-betle selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1071 HİZMETİN TOPLU AÇILIŞ VE
TEMEL ATMA TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

5 OCAK 2018



**Aziz Hemşerilerim,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Adana’da yaşayan, umut arayan, huzur dileyen, ekmeğini taştan çıkaran her kardeşimi, her Adanalıyı yürekten kucaklıyorum, şükranlarımı sunuyorum.

Allah’a şükürler olsun ki, bir kez daha kavuştuk.

Allah’a şükürler olsun ki, yeniden buluştuk.

Her gelişimde Adana’yı daha güzelleşmiş buluyorum.

Her ziyaretimde Adana’nın kamburlarından biraz daha kurtulduğunu görüyorum.

Ne mutlu sizlere ki, Adana büyüyor, güzelleşiyor, gürbüzleşiyor, prangalarını söküp atıyor.

Böyle de olması gerekiyor, çünkü Adana Türkiye’nin özeti, Türk milletinin özü, istikbalin özgüvenidir.

Çukurova hamdolsun parlıyor, bereket saçıyor.

Adana yükseliyor, birlik meşalesini canlı tutuyor.

Her biri birbirinden değerli 1071 Hizmetin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni münasebetiyle burada olmaktan, Adana’nın şanına yakışır çalışmalara bizzat şahitlik etmekten kıvanç duyuyorum.

Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü Bey’e teşekkür ve takdirlerimi iletiyorum.

Adana’ya kazandırılan dev eserlerin planlama, proje ve yapım aşamasında emeği geçen belediye personelini, dava ar-



kadaşlarımızı, aziz vatandaşlarımızı yürekten kutluyor, hayır olsun diyorum.

Adana için taş üstüne taş koyan, irade gösteren, sorumluluk alan, ter akıtan, mesai sarfeden her vatan evladını samimiyetle tebrik ediyorum.

Aziz Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Adana tarih, Adana vatan, Adana bayrak, Adana şuurdur.

Ve Adanalılar yiğit, gözüpek, dost canlısı, misafirperver, temiz vicdanlıdır.

Festival Alanı'nı dolduran veya bir sebeple buraya teşrif edemeyen her Adanalı kardeşim Türkiye sevdalısıdır.

Vatanımızın ümit çeşmesi sizsiniz.

Bağımsızlığımızın ufuk çizgisi sizlersiniz.

Bu itibarla diyor ve haykırıyorum ki; Allah'ına gurban Adana.

Yüreğin dert görmesin Adana.

Ayağına taş değmesin Adana.

Başın yere eğilmesin Adana.

Temelini atıp toplu açılışını gerçekleştirdiğimiz 1071 hizmetin, 947 yıl önce Anadolu'yu fetheden asil ecdadımızın kutlu mirasına layık olduğunu düşünüyor, sizlerle iftihar ediyorum.

1071 Malazgirt destanı bu toprakları yurt edişimizin miladıdır.

947 yıl sonra açılış ve temelini attığımız 1071 eser ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu topraklara karşı vefa ve gönül borcunun saygıdeğer bir ifasıdır.



Biliyor ve inanıyorum ki, 1071 ruhu Adana'nın yolunu aydınlatmaktadır.

1071 emaneti Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına şevk ve heyecan aşılacaktır.

Daha nice bin yıllarda biz buradayız, Allah'ın izniyle burada olacağız.

Buna engel çıkarmak isteyen, bu kararlılığımızı bozmaya cüret eden kim varsa, ömrü billah hasmımız, öfkemizin hedefidir.

Adana, yurdunu dağıtmaya kalkışanların alayına birden her zaman göğüs germiş, korkusuzca meydan okumuştur.

Helalimiz olan vatana, haram emellerin üşüşmesine, hain ellerin değmesine Adana müsamaha göstermemiş, müstevlileri döktükleri kanda boğmuştur.

Adana'ya yan bakan ya gözünden, ya ömründen olmuştur.

İşgal yıllarında Adana'nın direnişi hala dillerdedir.

Düşmana karşı dik duruşuyla Adanalılar tarihe altın harflerle yazılmışlardır.

İhtiyaç olan her anda, vatan ve milletin her zor anında Adana ayağa kalkmış, zalimlere, hainlere, işbirlikçilere acı derslerini vermiştir.

Çok yaşa Adana, sonsuza kadar var ol Adana.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünde, Malazgirt iradesini ihsas ve ilan eden 1071 Hizmetin Temel Atma ve Açılış Töreni elbette bugüne özel bir mana ve muhteva katmıştır.

Bundan 96 yıl önce düşman unsurlarına Adana'yı dar eden aziz ecdadımızın muhterem ahfadı yine bir 5 Ocak günü kendine yakışanı yapmıştır.



Adana'yı hak ettiği yere taşımak için emek verenler hiçbir şartta taviz vermemişler, teslimiyetin kara kaplı defterine veresiye yazdırmamışlardır.

Çünkü kahramanlık Adana'nın göbek adıdır.

Sözüne güvenirlilik, milletperverlik, vatanperverlik Adana'nın ön adıdır.

Tarih boyunca acizliğin izi dahi Adana'da görülmemiştir.

Korku Adana'da yer bulamamıştır.

Karanlık oyunlara, kirli hesaplara Adana'dan ekmek çıkmamıştır.

Nitekim Adana Türkiye'dir.

Bu kutlu vatan köşesi, şehitlerin kanı dökülse de bayrağın yere düşmediği şehadet diyarıdır.

5 Ocak 1922 tarihi bunun en bariz ispatıdır.

Geçmişte her 5 Ocak günü, Saat Kulesi'yle Ulu Cami Minaresi arasına asılan devasa Türk Bayrağı kurtuluşun müjde ve mükâfatı olmuştur.

İşte bundan ilham alan, Adana Erkek Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olan Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız duygularını dize dize nasıl seslendirmişti:

Ey, mavi göklerin beyaz ve kıvıls süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü!

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım.



Dalgalandıđın yerde ne korku, ne keder..

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.

Yurda ay yıldızın ışığı yeter.

Adana işte budur, milli hislerin tercümanı ve temelidir.

Burası, hilal yere inmesin, vatan düşmesin, millet işgalin sođuđunda üşümesin diyen fedakar neslin yurduudur.

Namerde diz çöktüren, haine aman dilettenlerin bucağıdır.

Yardan ve serden geçerek cepheye atılan kahramanların ocağıdır.

96 yıl önce düşmana geçit vermeyen Adana, 96 yıl sonra da cesaretinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal teşebbüsüne karşı tarihi duruşunuz milli hafızalardadır.

96 yıl önce emperyalizmi kovalayan yüksek inanmışlık, 15 Temmuz'da emperyalizmin din kisvesine bürünen maşalarına da haddini bildirmiştir.

Eli kanlı terör örgütlerine karşı verilen amansız mücadelede en çok toprađa düşen yine Adanalı evlatlarımızdır.

Tarihin huzurunda, milletin ve devletin bekası için şehadet şerbetinden kana kana içen aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Üsteğmen Saim Bey'in ruhu Adana'dadır. yaşıyor.

Kozanođlu Dođan Bey'in cesareti içimizdedir.

Tufan Bey yanı başımızdadır.

Arap Ali, Gizik Duran, Tayyar Rahmiye'nin feraseti damarlarımızda gezmektedir, inşallah gezmeye de devam edecektir.



**Muhterem Hemşerilerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Adana; Akdeniz'in incisi, Milli Mücadele'nin kalesi, milli birlikteliğimizin kaynağıdır.

Adana'nın varlığına yön çizen vakur tutum, sağlam tavır, güçlü irade Türkiye'nin bölünmesini arzu eden karanlık çevrelerin kâbusudur.

Aynı zamanda habis ve hasmane odakların aşamadığı bariyerdir.

Adana tabiriyle söylersek; Biz Adanalılık, bici yer, şalgam içerik.

Ancak Türk ve Türkiye düşmanlarının elinden bal olsa yemeyiz, şerbet olsa içmeyiz.

Adana azmin ne olduğunu el emeği, göz nuruyla ispat eden güzide şehirlerimiz arasındadır.

Belediye ve vatandaş dayanışmasına örnek, birlik ve beraberliğe emsaldir.

Birlikten güç doğar sözü Çukurova'nın bereketli topraklarında anlam bulmuştur.

Adana'nın birliğinden doğan bu kuvvet hayranlık uyandıran eserlerin meydana gelmesine vesile olmuştur.

Adanalılar; gıpta edilecek hasletleriyle, milli haysiyetleriyle, tarihi ve kültürel değerleriyle geçmişin bereketinden geleceğin berraklığına hızla yürümektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeçilik anlayışı Adana'da karşılığını bulmuş, layıkıyla temsil edilmiştir.

Önem ve özellikle belirtmek isterim ki;



Bizim belediyeçilik anlayışımızda çatık kaş, asık yüz yoktur.

Bizim belediyeçilik kavrayışımızda çatlak ses, çorak bakış, çürük bahane yoktur.

Bizim belediyeçilik kabulümüzde insana değer, mazluma hürmet, mağdura yakın alaka hâkimdir.

Çok şükür ki Adana Büyükşehir Belediyesi emin ve ehil ellerdedir.

Ve de özünde çalışkanlık, sözünde itibar vardır.

Adana Büyükşehir Belediyesi farkını göstermiş, rüştünü ispatlamıştır.

Bizim belediyeçilik bakışımızda ötekileştirme, dışlama, ayrımcılık, eşitsizlik de olmamış, olmayacaktır.

Aşağılamak, ağırdan almak, tembellik, kalp kırmak, yüz çevirmek, MHP'li belediyelere uzak ve yabancı davranışlardır.

Bizim belediyeçilik vizyonumuzun merkezinde; hoşgörüdür, paylaşma vardır, yardımlaşma vardır, dayanışma vardır, zorda kalanlara, dara düşenlere el uzatmak vardır.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle belediyeçilik yapar, milleti yaşat ki devlet yaşasın ülküsüyle hizmetlerimize hizmet ekleriz.

Tıpkı aziz ecdadımız gibi, tıpkı kardeşlikle yoğrulmuş Türk asırlarında olduğu gibi tezvirata yüzümüzü döner, tefrikaya kapıları kilitler, fitneye bekçilik yapanlara mesafe koyarız.

Ekmek yediği yere nankörlük yapan nimet bilmezleri hoş görmez, affetmeyiz.

Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, aziz Adanalılar her şeyin en güzelini hak etmektedir.



Adana'nın gelişmesinden ürkenler bellidir.

Adanalının çalışkanlığını hazmedemeyenler bilinmektedir.

Adana'yı kıskanan, birlik ve dirliğinden rahatsız olan mihraklar da tüm melanet hevesleriyle ortadadır.

Bunlara tavsiyem, 1071 esere bakıp ibret almaları, hadlelerini bilmeleri, sabır ve sınırlarımızı zorlamaktan vazgeçmeleridir.

Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözü tutar. Bugüne kadar da tutmuştur.

Vaatlerini unutmaz, unutulmuşluğa, uyusukluğa, derin uykuya terk etmez.

Şu ana kadar olan da budur.

Hamd olsun özümüz doğrudur, sözümüz doğrudur, yönümüz doğrudur.

Hakk'ın yolundayız, milletin yanındayız, Adana'nın hizmetindeyiz.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımızın esası da buna yöneliktir.

Bakıyorsunuz, yapılan her işe kulp takanlar fırsatı buldu-lar mı başlarını kaldırıyorlar.

Bazı odakları görüyorsunuz, kıskanıyorlar, millete hizmet aşkımızı küçük göstermeye, küçümsemeye kalkışıyorlar.

İlle bir eksik bulmak, ille bir gedik açmak için kuyrukta bekliyorlar.

Ancak başaramayacaklar, bu kervanı durduramayacaklar.

Arkamıza baka baka değil, geleceğin beka ve huzur dolu Türkiye'sini inşa etmek, imar etmek, mamur hale getirmek



için üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapmaya azimle devam edeceğiz.

Yolumuza o çıkmış, bu geçmiş, bizim için anlamsız ve malsaldır.

Hiçbir nifak, hiçbir fesat, hiçbir kötürüm ve kumpas Milliyetçi Hareket Partisi'ni durduramayacaktır.

Diyelim ki, durdurmayı denediler, biliniz ki, imanımızla çiğner, inancımızla tüm oyunları dün olduğu gibi bozar dağıtırız.

Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarıcı koalisyonu milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliş mücadelesini sakatlayamayacaktır.

Güvence Adana'dır.

Güvence Türk milletidir.

Güvence istiklale adanmış, milli iradeye bağlanmış kahraman yüreklerdir.

Türkiye'nin karşısında hizalanmış çevreler, söküğünü dikemediklerine bakmazlar, el kapısından medet umarlar.

Bunlar, Adanalıların ifade ettiği gibi, gece mitilde yatar, gündüz çalım satarlar.

Türkiye'nin karşısında kim varsa, onlara sırnaşır, onlardan menfaat beklerler.

Aldırma Adanam.

Kafana takma Adanalı ağam.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket zalimlerle hesaplaşmak, her cephede karşılamak için vardır, hazırdır, bunu da başaracaktır.



Her zorluęu aşacak, her engeli yıkacak, her badireyi kapı dışarı edecek büyük Türk milleti melun siyaset sahiplerini tanımaktadır.

Nitekim hepsinin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır.

Tuzak kuruyorlarmış, ne gam ne tasa, Allah'ın da bir tuzağı vardır, milletin de söyleyecek sözü henüz bitmemiştir.

Deęerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Bugünkü zaman sürecinde, hem ülkemizde, hem de komşu coğrafyalarda olaęan üstü gelişmeler yaşanmaktadır.

Barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için çabalayanlarla savaş ve kaosu hâkim kılmak isteyenler adeta çatışmaktadır.

Bölgede huzur ve refahı yakalamak isteyen ülkelerin karşısında dış müdahalelerle kriz ve karışıklık çıkarmaya çalışan küresel güçlerin varlığı alenilemiştir.

İnsanlığı istikrarsızlığa, yerküreyi huzursuzluęa itmek için yoğun faaliyet gösteren sapkın eğilimler, şer ve şiddet cephesi tahrik ve tacizlerini sıklaştırmıştır.

Suriye ve Irak'ta var olan otorite boşluęunu fırsat bilerek ortaya çıkan IŞİD artık bitme noktasına gelmiştir.

En azından iddialar bu yöndedir.

Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de normalleşmenin tesis edilmesi için makul ve müspet gördüğümüz çalışmalarını sürdürmektedir.

Siyasi sürecin başlaması için üç ülke iradesini ortaya koymuştur.

İlaveten Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması hassasiyetinde buluşmuşlardır.



Ne var ki, PKK/PYD terör örgütü ABD'nin himayesinde Suriye'nin yaklaşık olarak dörtte birini işgal etmiştir.

Ülkemizin gösterdiği haklı hassasiyet çerçevesinde PKK/PYD'nin Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarının dışındada tutulması şimdilik dikkate alınmıştır.

Görünen budur.

Fakat ABD yönetimi IŞİD bahanesiyle silahlandırmayı sürdürdüğü PKK/PYD'yi hala kollamaktadır.

Yeni silah sevkiyatlarıyla bu terör örgütünü desteklemeye canla, başla devam etmektedir.

Güney sınırlarımız boyunca dengeler öylesine sarsılmıştır ki, Türkiye açıkça tehdit edilmekte, terör örgütleri zehir saçmaktadır.

Kandil'in yanında, bilhassa Afrin, Cezire, Kobani, Tel Abyad, Münbiç insanlık düşmanlarının denetim ve kontrolindedir.

Türkiye'nin bekasını müdafaa maksadıyla, vatan topraklarının mücavir alanlarında tek bir terör örgütünün varlığına asla izin verilmemelidir.

Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır.

Öncelikle ve süratle Afrin muhakkak surette temizlenmelidir.

Sınırlarımızın dibinde korsan ve terör devleti kurulmasına en küçük göz yumma hali felaketimize neden olacaktır.

Haine merhamet olmaz.

Haine acıma hiç olmaz.

Türkiye'ye saldıranlar doğduklarına pişman edilmelidir.



Bekamızın muhafazasında başka çare yoktur.

Mesele Türkiye'nin milli ve tarihsel haklarını müdafaa meselesidir.

Mesele ülke güvenliğinin sağlam esaslara bağlama meselesidir.

Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlettir.

Yıkım ve çöküşü için açıktan ve örtülü hangi ülke veya örgütler plan yapıyorsa, bu kapsamda kimler faal halindeyse gereken sert cevabı almaları mecburidir.

FETÖ'nün kökü kazınması 2018'de ana hedeflerden birisidir.

PKK'nın tümünden imhası 2018 yılının bir diğer ana hedefidir.

ABD'nin desteği, İsrail'in yataklığı Türk milletinin iradesiyle püskürtülecek, inaniyorum ki, caniler, cani hevesler, cinayet kafilesini besleyen alçaklar sükûtu hayale uğrayacaklardır.

Bunların yanında, ABD yönetimi, geçtiğimiz yılın son günlerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan ederek yeni bir kriz çıkarmıştır.

Dünyanın gösterdiği tepkiye aldırış etmeyen ABD, çok ciddi küresel ve bölgesel fecaatlere hizmet edecek bu karardan ısrarla vazgeçmemiştir.

Yerinde ve isabetle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönem başkanı sıfatıyla çağırısından sonra İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi İstanbul'da toplanmış, nihai olarak ABD'nin kararı kınanmış, Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak tanınmıştır.

Bunun ardından, Birleşmiş Milletler zeminine Türkiye ve Mısır öncülüğünde Kudüs konusu taşınmış ve İstanbul'da alı-



nan kararlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulmuştur.

Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin aksi yönde oy vermesinin ardından bu kez Genel Kurul'a sunulan karar dünya siyasi tarihi açısından büyük öneme sahip bir sonuç doğurmuştur.

Buna göre ezici bir çoğunlukla 128 ülke ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görme kararının yanlış ve kabul edilemez olduğunu hep birlikte ilan etmişlerdir.

ABD ve İsrail yalnızlığa mahkum edilmiştir.

Siyonizm ağır bir yara almıştır.

Şunu hiç kimse unutmamasın, Kudüs İslam'dır, Kudüs Mi-
raç'tır, Kudüs Müslümanların manevi yuvasıdır.

ABD-İsrail ortaklığı, İslam'ın izini Kudüs'ten silemeyecek, Harem-i Şerif'in iffetine, asırları aşıp gelen manevi emanet-
ne leke süremeyeceklerdir.

Buna 1,5 milyarlık İslam aleminin yanı sıra, insan ve inanç haklarına saygı duyan beşeri vicdan asla geçit vermeyecektir.

Ve de Filistin davası, mazlumların sadası yok sayılmayacaktır.

Muhterem Hemşerilerim,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bütün bunlar olup biterken İran, 28 Aralık Perşembe gününden itibaren dalga dalga büyüyen protesto gösterilerine sahne olmuştur.

Meşhed kentinde başlayan ekonomik sorunlara yönelik gösteriler, üzerinden çok geçmeden İran geneline yayılmış ve nitelik değiştirmiştir.



İran'da, hayat pahalılığı ve işsizlik gerekçe gösterilerek başlayan toplumsal olaylar, sonrasında dozaj ve şiddeti yoğunlaşarak rejim protestolarına dümen kırmıştır.

İran'daki sokak hareketlerine ABD ve İsrail'in açık destek vermesi, Riyad yönetiminin kapalı teşviki ve neticede düşmanca provokasyonlar oynanan oyunu deşifre etmiştir.

ABD ve İsrail'in kışkırtması rejim tartışmalarını alevlendirmiştir.

İran'daki etnik farklılıklar kaşınarak bölünme senaryolarının bu ülkedeki ayağının nasıl gerçekleştirilmeye çalışıldığı da ayyuka çıkmıştır.

PKK terör örgütünün İran'daki kolu olan PJAK'ın, gösterilerin içinde boy göstermesi vahametinin bir başka boyutudur.

Suriye'nin kuzeyinde PYD'yi silahlandıranlar, Irak'ın kuzeyinde Barzani'yi sözde bağımsızlık referandumu için cesaretlendirenler, Türkiye'de PKK'ya kol kanat gerenler, İran'ı da hedefe yerleştirmişlerdir.

İran'ın siyasi ve toprak birliği sonuna kadar desteklenmelidir.

İran'da yaşananlar elbette ve öncelikle bu ülkenin kendi iç sorunudur.

Ancak gayri meşru telkin ve tembihlerle, hatta bizzat yabancı casusların tezgahlarıyla İran'ın karıştırılması bölgesel nitelikli vahim sonuçlara yol açacaktır.

İran'ın birliği savunulmalı, komşuluk ilişkilerinin gereği yapılmalıdır.

İran Türklüğünün; bozguncuların, ayaklanma çağrısı yapan kanlı emperyalizmin tehlikeli tuzağına düşmeyeceğine inancım tamdır.

Kaldı ki beklentimiz de budur.



İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini açık açık söyleyenler, şunu unutmasınlar ki, Gezi Parkı'nda denediler olmadı, Kobani olaylarıyla sonuca gitmek istediler olmadı, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar yine olmadı.

Hangi çılgın, hangi çukur ve zillet zihniyet Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorsa karşısında etten duvar bulacaktır.

Bunların topu gelsin, asla ama asla başaramayacaklardır.

Dört parçalı sözde Kürdistan için zaman ve zemin yoklayanlar, dört ayaklı ateşte yanmaktan kurtulamayacaklardır.

Bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamak amacıyla diğer tüm Ortadoğu ülkelerinin iç savaş şartlarına hapsedilmesi maalesef ki devrededir.

Buna dikkat etmek, gelişmeler karşısında uyanık olmak tarihi önemdedir.

Dahası İslam dünyasında mezhepsel fitneleri kaşıyıp katnatarak ülkeler arası savaş çıkarılmasına gayret edildiği anlaşılmaktadır.

Kudüs komplosu, İran kumpası, Irak'ın Kuzeyindeki referandum oyunu, Ürdün, Suudi Arabistan ve Lübnan'daki bunalımlar büyük bir sorunun, dehşet verici bir kamplaşmanın ön hazırlığıdır.

Ortadoğu'da Müslümanlar birbirlerini kırarken, zalimler bu sürecin kazanamı olacağını umut etmekle büyük bir hesap hatası yapmışlardır.

Rüzgar ekenler er ya da geç fırtına biçeceklerini akıllarından çıkarmamalıdır.

Hiç kimse Ortadoğu'da yaşanma ihtimali giderek artan vahim sonuç karşısında kazanan olmayacaktır.



Özellikle bölge ülkeleri akıllarını başına almalıdır.

Sünni ya da Şii olduğuna bakılmaksızın Ortadoğu'da bulunan tüm Müslüman ülkeler hedeftedir.

Asıl niyet İslamla restleşme ve hesaplaşmadır.

Hilal ile Haççın mücadelesi bir kez daha karşımızdadır.

Bölgemiz artık giderek büyüyen bir etkiyle barut fıçısı haline gelmektedir.

Komşu ülkelerin herhangi birinde yaşanacak şiddetli bunalım mutlaka ülkemizi de etkileyecektir.

Bu nedenle hem ülkemizin hem de komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün kararlı bir şekilde savunulması tarihi ve kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Tehdit ve tehlikelerin yerinde bertaraf edilmesinden başka seçenek kalmamıştır.

Türkiye milli bekasını koruma amacından asla taviz vermeden yoluna devam edecektir.

Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de yiğit tükenmez, tükenmeyecektir.

Türk milletiyle hesaplaşma arzusu güdenler, elbette ve bir kez daha pişman olacak, azim ve kararlılığımızdan asla geri adım atmayacağımızı göreceklendir.

Bunun için hükümete terörle mücadele ve dış politika alanında verdiğimiz destek tamdır ve sürecektir.

Kimsenin kuşkusu olmasın, milli birlik ve beraberlikle kararlık hesapları hüsrana uğratacağız.

Bölgemizde istikrar vaat eden güçlü bir ülke olarak mazlumların güvenli sancağı, zalimlerin ise korkulu rüyası olmayı sürdüreceğiz.



Aziz Adanalılar,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Birkaç aydan bu yana ABD’de İranlı bir şarlatanın itirafçı yapıldığı bir dava sürüyordu.

Bu şarlatan hezeyanlarıyla ülkemizi hedef alıyordu.

Aynı şekilde hukuki olmaktan ziyade siyasileşen söz konusu dava sürecinde özellikle ABD medyası aracılığıyla Türkiye suçlandı, karartıldı, hatta peşinen mahkum edildi.

İranlı şarlatan şayet ABD kanunlarına göre bir suç işlemiş olsaydı yargılanıp ceza alması normal karşılanacaktı.

Ancak başından beri söylediğimiz üzere suç Türkiye’de işlenmiştir, o halde bu suçun hesabının sorulacağı hukuk sahası ABD değil Türkiye’dir.

ABD yönetiminin yapması gereken bu şarlatanı Türkiye’ye iade ederek, sahip olduğu bilgileri ülkemizle paylaşmasıydı.

Fakat ABD bunu yapmamış, asıl niyeti Türkiye ile ilişkileri daha da sorunlu hale sokacak bir yol izlemeyi tercih etmiştir.

Ne idüğü belli olmayan bir şahsı itirafçı yaparak Türkiye’nin itibarına zarar vereceğini düşünenler büyük bir yanlıgı içerisinde.

Türkiye kimsenin yargılayacağı bir ülke değildir.

İranlı şarlatanın doğruluğu meçhul sözde itiraflarıyla süren davanın sonucunda jürinin açıklamasıyla bir banka yöneticisi güya suçlu bulunmuştur.

Mahkeme nihai kararını 13 Nisan’da açıklayacaktır.

Suçlamaların içeriği ne olursa olsun davanın esas ve mak-sadı bize göre sakat olduğundan, kararın milletimiz nezdinde itibar ve inandırıcılığı yoktur.



Zira suçlanan Türkiye'dir.

Yargılama siyasidir, hukuki temel ve içerikten tamamıyla yoksundur.

ABD yönetimi içine düştüğü yanlış görmeli hala vakit varken bu yanlışından dönecek erdemi göstermelidir.

İki ülke şimdiye kadar meseleleri müttefiklik zemininde aşarak bugünlere gelmişken, ABD'nin yanlış tutumu ilişkilermizi daha da zedeleyecektir.

PKK/PYD'yi binlerce tırlık sevkiyatlarla silahlandıran ABD, bu dava üzerinden gerçekte ne yapmaya çalışmaktadır?

Türkiye'yi terör kuşağı ile çevreleme gayretinde olan ABD yönetiminin bizlere açıkça söylemek istediği nedir?

ABD kanunlarına göre suç var diyenler, Türk kanunlarına göre her gün ihanet suçunu işleyen ABD'li asker ve sivil bürokratları tutarlılık gereği teslim etmeyi ne zaman akıllarına getireceklerdir?

FETÖ elebaşısını Pensilvanya'da koruyup kollamaya devam eden ve iadeye yanaşmayan ABD, bir şarlatan üzerinden Türkiye'nin haklı taleplerini gölgeleyebileceğini düşünüyor-sa gaflettedir, yanlıştır.

Ya da Türkiye'nin milli bekasını korumaya yönelik sergilediği kararlılığında herhangi bir yumuşama göstereceğini düşünüyorsa vahim bir çıkmaza girmiş demektir.

Biz hesabımızı her zaman mert ve yiğitçe gören asil bir milletiz.

Varlığımızın ve dostluğumuzun değerini anlayamamış, farkına hala varamamış olanları da yeri geldiğinde yokluğumuzla terbiye etmesini de biliriz.

Türkiye, Allah'a hamd olsun hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir.



Millilik ve tam bağımsızlık ÷lkümüzden hiçbir alanda taviz vermeyeceğiz.

÷lkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda taşı kırar, tuncu eritir, dağları yarar, sel olur bentleri aşarız.

Kimse bizden aksini beklemesin.

Ve hiç kimse Türk milletinin istiklalinden ödün vereceğini zannetmesin.

Bizim için hürriyet şereftir, bağımsızlık onurdur; ne şerefin, ne de onurun asla tavizi olmayacaktır.

Gerekirse bu uğurda canlar feda edilecek, ama teslim olunmayacaktır.

Bu vesileyle sözlerime son verirken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Açılışını ve temel atmasını gerçekleştirdiğimiz 1071 hizmetin Adana'ya ve ÷lkemize kutlu olmasını diliyorum.

Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepinizi Cenabı Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
OSMANIYE BELEDİYESİ MASAL
PARK AÇILIŞ VE DEVLET BAHÇELİ
ALT GEÇİDİ TEMEL ATMA
TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

14 OCAK 2018



**Muhterem Hemşerilerim,
Değerli Vatandaşlarım,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler;**

Masal Park alanına teşrif eden siz değerli hemşerilerimin nezdinde tüm Osmaniyeli kardeşlerime, ata ocağıma en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

14 Mayıs 2016 tarihinde temelini attığımız eserlerin açılışını yapmak için bizleri tekrardan buluşturan Rabbime şükrediyorum.

Besmeleyle temelini attığımız Masal Park'ın kısa bir sürede Osmaniyeli hemşerilerimin hizmetine sunulmasından kıvanç duyuyorum.

Bu vesileyle üstün gayretlerini gördükçe iftihar ettiğim başta Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara Beye, Belediye Meclis Üyelerine, Belediye Personeline ve açılış töreninin hayata geçmesinde emeği bulunan tüm dava arkadaşlarıma ve teşkilat mensuplarımıza can-ı gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum.

Bugün bir eserin açılışını yaparken, başka bir eserin de temelini atıyoruz.

Şükürler olsun ki Osmaniye'de hizmet kervanı durmuyor.

Vatan sevdalıları hizmette sınır tanımıyor.

Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen millet ve bayrak tutkunları yerinde saymıyor, olanla yetinmiyor.

Osmaniye'nin çehresi çevik bir iradenin dokunuşuyla her geçen gün güzelleşiyor.



Sizlerle her zaman iftihar ettim, gurur duydum.

Sizlerin varlığıyla onurlandım.

Temelini atacağımız alt geçide şahsımın ismini vererek bugün bir kez daha bu gururu bana yaşattınız.

Allah hepinizden razı olsun.

Hanelerinizden bereket, yüzünden tebessüm hiç eksik olmasın.

Gönlünüz daima huzur, haneleriniz sevgi ve umutla dolsun.

Masallara konu olacak bir ihtişama sahip bu alandan, destanlara konu olacak kahramanlığı gösteren Kadirli, Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerimize en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

MHP'li belediyelerin yönetimi altında bulunan Atalan, Böcekli, Ellek, Mehmetli, Tüysüz ve Cevdetiye beldelerimizi yürekten selamlıyorum.

Hatırlayınız, yedi gün önce Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı.

Milli Mücadele yıllarında işgalci güçlerin tüm eziyet, zulüm ve işkencelerine göğüs geren Osmaniye'nin şahlanişını ve kahramanlığını tekrar andınız.

Vatani mukaddes bir yuva olarak görmenin derin manasını bir kez daha idrak ve ilan ettiniz.

Osmaniye, vatani namus bilen cesaret timsali vicdanların ebedi yurdu dur.

Bu yurdun ocağı sönmeyecek, söndürmeye ise hiç kimse nin gücü yetmeyecektir.

25 yaşındaki Rahime Hatun'un göğsümüzü kabartan, bir o kadar da bizleri duygulandıran direnişiyile Osmaniye işgalcilere dar edildiği.



Bu eşsiz topraklar; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekûn bir mücadelenin neticesinde vatanlaşmıştır.

Milli Mücadele döneminde Yörüklerin dillere destan direnişiyile al bayrağımız yere düşmemiştir.

Milli Mücadele kahramanlarının ve aziz şehitlerimizin bedenlerini siper ederek Osmaniye'yi zaferle taçlandırmaları unutulmamıştır.

Bu yurt köşesi fedakârlık üstüne fedakârlık eklemiş faziletli insanların ocağıdır.

Osmaniye gözyaşlarını içine akıtmış ama hain emellere fırsat tanımamıştır.

Terörle mücadelede en çok şehidi vermiş, ama başını yere eğmemiştir.

Elleri öpülesi analarımızın yüreğine ateş düşse de, Rahime Hanımın vakurluğundan ödün vermemişlerdir.

Şehit babalarının ciğeri yansa da ağızlarından dökülen cümle; "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." Seslenişi olmuştur.

Allah hepsinden razı olsun.

Vatanın bekası, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için toprağa düşen bütün şehitlerimize rahmet diliyor, aziz hatıralarını hürmetle yad ediyorum.

Değerli Hemşerilerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Gavurdağı'ndan Hınzır Burnu'na kadar tüm Osmaniye her şeyin en güzelini hak etmektedir.

Osmaniye Belediyesi de bu hakkı teslim etmek için gece gündüz çalışıyor, Osmaniye'nin yüzünü güldürmek için yoğun çaba sarf ediyor.



Kaleler şehri Osmaniye hizmet sancağını tarihine yakışır bir şekilde dalgalandırıyor.

Eser üstüne eser kazanan Osmaniye, Yukarı Çukurova'nın bereketiyle büyüyor, büyümeye de devam edecektir.

Bu bakımdan Cebel-i Bereket'in tarihsel ruhu daha anlamlı, daha manevi bir havaya bürünmektedir.

Osmaniye hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadı.

Başımızı öne eğmedi.

Bizi çaresiz bırakmadı.

Muhannete muhtaç etmedi.

İnançla söylüyorum ki, dosta güven, düşmana gözdağı verdiniz.

Hainlere korku saldınız, mazlumlara kanat gerdiniz.

Osmaniye birliğin, dirliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın sembol şehri olarak sivrilmiştir.

Osmaniye'nin gönül zenginliği tüm Türkiye'nin damarlarına işlemiştir.

Siz hemşerilerimden aldığım bu güç ve ilhamla şahsıma tevdi ettiğiniz saygıdeğer vekilliğinizi taşımanın kıvancını her an yüreğimde taşıdım.

Her daim onur verdiniz, omuz verdiniz, güç kattınız, önümüzü açtınız.

Üç Hilalli sancağı şanla, şerefle bağrınıza bastınız.

Türkmenliğin şanını, Yörüklerin sadakatini göstererek Milliyetçi Hareket Partisi'nin ufkunu aydınlattınız.

Hatta ufuk ötesini araladınız.

Zorkun Yaylası'nın çam kokusunu, Ürün Yaylası'nın huzurunu, Olukbaşı Yaylası'nın serinliğini bizimle buluşturdunuz.



Çem Kalesi'nin hatıralarını, Kadirli Ali Camisi'nin çağları aşan hikmetini şuurla benimsediniz ve yanımızda kaya gibi durdunuz.

Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır.

Osmaniye Belediyemiz, Osmaniyelilerin fedakârlığını karşısız bırakmamış, her haneye ulaşmak için seferber olmuştur.

Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Üretken Belediyecilik anlayışına yakışan yapılmıştır.

Osmaniye Belediyemiz, çalışkanlığını hoşgörüyüyle birleştirmiş, mağdur ve mazlumlarla iççe olmuştur.

Bunda sonra da böyle olacağından hiç şüphem yoktur.

Osmaniye Belediyemiz emin ve ehil ellersedir.

Bizim belediyecilik anlayışımızda ayrımcılık yoktur.

Bizim belediyecilik anlayışımızda ötekileştirmek yoktur.

Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşa sırt çevirmek yoktur.

Osmaniye bir bütündür ve herkese eşit şekilde hizmet sunulmuştur.

Belediyecilik ahlakımızın gereği de budur.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyelerinde başarı vardır, özveri vardır, özgüven vardır, öz değerlere bağlılık vardır, elbette başlanılan her işten sonuç almak vardır.

Bu bakımdan Osmaniye Belediyesi tüm belediyelere örnek olmalıdır.

Bizim kitabımızda işini yarım bırakmak yazmaz.

Çünkü biz azimliyiz, gayretliyiz, kararlıyız, millet sevdalıyız.



31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine de bu ruhla hazırlanıyor, yüksek bir başarıya ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Üç hilalin huzur çeşmesi olduğunu belde belde gösterecek, ilçe ilçe işleyecek, il il dokuyacağız.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin üstün vasfını, hizmet kalitesini dosta düşmana ispat edecek, Türkiye'de Üretken Belediyecilik anlayışını inşallah hakim kılacağız.

Yerel seçimlerde göstereceğimiz başarı, genel seçimlerdeki yükselişimize ışık tutacak ve belediyelerimizi çekemeyenler hasetlerinden çatlayacaktır.

Yapacağız, çalışacağız, mutlaka başaracağız.

Soruyorum; Osmaniye buna hazır mı?

Osmaniye yeni bir zafere var mı?

Osmaniye'nin bu coşkusu yerel yönetimde arzuladığımız zaferin hamd olsun müjdesidir.

Osmaniye'nin heyecanı Milliyetçi Hareket Partisi hasımlarının korkulu rüyasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oyun kuranların, oyunlarının başlarına yıkılacağı gün yarın kadar yakındır.

Partimiz üzerinde kirli hesap yapanlar, haksız saldırılarda bulunanlar karşılıksız bırakılmayacaktır.

Siz değerli hemşerilerimin tabiriyle söylersek:

Eceli gelen tilki dağda kurt ararmış.

İşte bozkurtlar buradadır.

Duymayan duysun.



Görmeyen görsün.

Anlamayan anlayana kadar kafa patlatsın.

Yarının güçlü Türkiye'si Üç Hilal'in tarihi nitelikli müdahale ve mücadelesiyle inşa edilecektir.

Geleceğin büyük Türkiye'si milli ve ahlaki uzlaşmayla yazılacaktır.

Karanlık mihraklar çatlasa da patlasa da 2023'ün Lider Ülke Türkiye'sine Türk Milliyetçileri imza atacaktır.

Osmaniyeli kardeşlerim, bunu destekliyor musunuz?

Bunun için bir miyiz? Beraber miyiz? Birlikte miyiz?

Ben de diyorum ki, işte Cebel-i Bereket, işte bilenmiş cesaret, işte yücelmiş feraset.

Değerli Osmaniyeliler,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle kanlı bir darbe girişimi yaşanmıştı.

Asker kılığına bürünmüş gözü dönmüş teröristler açıkça ve alçakça Türk milletini hedef almışlardı.

Bu darbe ve işgal girişimiyle demokrasimizin budanması hedeflendi.

Milli birlik ve kardeşliğimiz yıkılmak istendi.

Türkiye'ye diz çöktürmek için emir alan hainler, o meşum gecede her düşmanlığı sergilediler.

FETÖ içeriden başlattığı kalkışmayla Türkiye'yi felce uğratacak, ardından iç savaş şartları vuku bulacak, sonuç olarak Türkiye işgale açık hale gelecekti.



Böylece tarihi Şark Meselesinde yeni bir safha başlayacak ve kirli odaklar mahvımızın yeni bir sayfasını açacaklardı.

Bizden istenen teslim olmamızdı.

Hayat ve tarihsel haklarımızdan vazgeçmemizdi.

Parçalanmamız ve bin yıldır yurt edindiğimiz bu topraklardan çıkarılmamız planlanmıştı.

Ne var ki aziz milletimiz bu zillete boyun eğmedi.

Osmaniye bu hıyanete tamam demedi.

Türk milleti darbe girişimine karşı canını siper etti, kutsal vatanını damla damla akan kanlarıyla savundu.

Demokrasimizden taviz vermedik.

Milli namustan taviz vermedik.

Silaha, bombaya, kana ve acıya eğilmedik.

15 Temmuz gecesi ülkesini ve milletini savunmak üzere sokaklara çıkan herkes milli birlik ve beraberliğimizin aşılmaz olduğunu bir kez daha ispatlamışlardır.

MHP olarak 15 Temmuz ihanetinin yaşandığı ilk andan itibaren duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk.

Darbe girişiminin su misali renksiz ve kokusuz olduğu ilk anlarda korkusuzca çıkıp demokrasiden, ülkeden, vatandan, devletten ve seçilmiş meşru hükümetten yana tavır aldık.

Muazzam bir duruş gösterdik.

Kurtuluş Savaşı'nda düşman Polatlı'ya kadar gelip de top sesleri İlk Meclis'ten duyulduğunda kurucu kahramanlar bir adım geri atmadılar.

Bu ruhun tıpa tıp aynısını millet o gece göstermiştir.



Aziz milletimiz 15 Temmuz ve devamı gün içinde meydanlara, sokaklara inerek FETÖ'ye, arkasındaki zalimlere göz açtırmamış, mukadderatını çiğnetmemiştir.

Arkasından 7 Ağustos Yenikapı buluşmasıyla Türkiye yepyeni bir döneme girmiş ve adımını atmıştır.

Muhterem hemşerilerim,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Milletimizin 15 Temmuz'da sergilediği milli birlik ve beraberlik şuuru 7 Ağustos Yenikapı toplantısıyla birlikte siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır.

Bu tarihten sonra Türkiye'de kimsenin menfi ve menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme lüksü kalmamıştır.

Millet vicdanında cevap ve cevaz bulan uzlaşma, aynı zamanda milli dayanışma iradesinin siyasete de egemen olması lazımdı, ülkemizin geleceği için bu şarttı.

Zira milletimiz bizden bunu beklemişti.

Önce ülkem ve milletim diyen ilkeli bir duruşun hayata geçirilmesinin zorunluluğu ortaya çıkmıştı.

Partimiz, yıllardır bu ilkeyle hareket ederek Türkiye'de toplumsal ve siyasi sistemi kısır tartışmalara sokan hükümet etme sistemiyle ilgili sorumluluk üstlenmiştir.

Uygulamalardan doğan aksaklıkların aşılacak çağın şartlarını, milli çağrılarının gereklerini karşılayabilecek bir sistemin hayata geçirilmesini samimiyetle dile getirdik.

Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber Türkiye'nin yönetim ve hükümet etme sistemini yeni baştan ele aldık, bunun üzerine çalıştık, gerekli anayasal değişiklikleri TBMM'de gerçekleştirdik.



Ardından 16 Nisan 2017 tarihinde 18 maddelik anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk.

Gerçekleştirilen halkoylamasıyla Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir.

Bu çerçevede 2019 yılında yapılacak olan seçimlerde artık Cumhuriyet tarihimizde üçüncü bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir.

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçişle birlikte kuruluş sürecini tamamlamıştır.

1946 yılından sonraki dönemdeyse demokrasisini darbelerle rağmen olgunlaştırmış, gelişim sürecini perçinlemiş, gücünü pekiştirmiştir.

2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice oturması, kurum ve kurallarıyla yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir.

Bizim kaygımız ülkemizdir.

Derdimiz milletin huzuru, refahı, esenliği, Osmaniye'nin güvenliğidir.

Arzumuz milletimizin beklentilerine cevap verebilmektir.

Türkiye'ye bir daha 15 Temmuz ve benzeri hain girişimleri yaşatmayacak siyasi ve yönetim ortamını tesis ve temin etmek bizim şeref konumuzdur.

Bölgemize bakınız, adeta ateş çemberine dönmüştür.

Suriye'de siyasi sürece geçiş çalışmaları türlü oyunlarla engellenmeye çalışılmaktadır.

İç savaş IŞİD sonrası bitti derken, gün geçtikçe yeni hesaplaşmalar ortaya çıkmaktadır.



Gerilimleri engellenme girişimleri komplolarla kesilmeye çalışılmaktadır.

İdlip, çatışmaların yeniden alevlendiği bir yer haline gelmiştir.

ABD tarafından binlerce tırlık silah gönderilen PKK terör örgütüne Suriye'nin kuzeyinde sözde ordu kurduurmaya yönelik iğrenç bir tezgah ve tertip devrededir.

Bu hıyanet ve düşmanca emeller karşısında kenetlenmeyeceğiz de ne yapacağız?

Tek vücut olmayacağız da müstevlileri mi güldüreceğiz?

Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerle beraber düşünüldüğünde Akdeniz'e uzanması planlanan terör koridorunu hayata geçirme çabası hızla sürdürülmektedir.

Bütün bunlar yaşanırken İran'ın içeriden karıştırılması hedeflenmektedir.

Bu ülkede yumurta fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesi, kısa zamanda ABD ve İsrail'in kışkırtmalarıyla tehlikeli bir aşamaya ulaşmıştı.

Ülkenin geneline yayılan gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Komşularımızın her birinin toprak bütünlüğünün korunması bizim milli becamız açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede İran'la beraber Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını savunmak zorundayız.

Çünkü dört parçalı sözde Kürdistan hayali kuranların hepsileri Türkiye'yi de kapsamına almıştır.

Ayrıca Ortadoğu'nun bir başka sorun alanı olan Kudüs üzerinde tüm dünyanın tepkisini çeken bir süreç işletilmektedir.



Kerkük'ten sonra Kudüs de bir oldubittiye getirilerek iş-gale maruz kalmıştı.

Kerkük milli namus, Kudüs ilk kiblemizin onurudur, mü-tecaviz emellere kurban edilemeyeceklerdir.

Bugün Ortadoğu'nun tamamı büyük bir kaos ve kargaşa iklimine hapsolmuştur.

Şartlar gün geçtikçe vahim noktalara doğru ilerlemektedir.

Mezhep gerginlikleri, etnik kamplaşmalar, terör saldırı-ları, Kerkük provokasyonu, ABD ve İsrail'in Kudüs komplosu bölge ve dünya dengelerini temelinden dinamitlemek için ku-rulmuş tuzaklardır.

Kaldı ki Türkiye yaşanan bunca vahim olaylardan her yö-nüyle etkilenme potansiyeli bulunan bir ülkedir.

Değerli hemşerilerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Dört bir koldan ülkemize yönelen tehditler artmaya de-vam etmektedir.

Güney sınırlarımız baştan sona sorunlu bir hale gelmiştir.

15 Temmuz'da FETÖ kanalıyla amaçlarına ulaşamayan Türkiye düşmanları, yarım kalan hesaplarını görmek için hala pusuda, hala kuytuda, hala kan nöbetindedir.

Böylesi bir dönemde 2019'da yapılacak Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine 22 aylık bir süre varken Türkiye şimdiden kendi bünyesinde iç siyasi tartışmalarla oylanmak istenmektedir.

15 Temmuz'da milletin sergilediği destansı duruşu yok sayıp FETÖ savunuculuğuna soyunanlar yıkıma hizmet eden işbirlikçilerdir.



CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ'nün yanında hizalanmışlardır.

Bu şer cephesinin oyununu bozmak için siyasi belirsizliklerin giderilmesi elzemdir.

Bu amaçla 2019 yılında yapılacak olan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleriyle ilgili tutumumuzu 8 Ocak 2018 tarihinde çok açık bir şekilde ifade ve ilan ettik.

Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir.

Bundan geri dönüş yoktur.

Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ölçümüz Türkiye'nin birlik ve dirliğini korumak, beka ve istiklalini yaşıtmaktır.

Bu itibarla Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber hareket ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

15 Temmuz'da oluşan milli birlikteliğin 7 Ağustos Yenikapı ruhu, 16 Nisan Halkoylaması şuuruyla 2019 seçimlerine taşınmasını ve temellenmesini arzuluyoruz.

Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz.

Ne var ki biz bu iradeyi gösterdikçe birileri adeta çılgına dönüyor.

Düşümüzle ilgili itirazların Türkiye hasımlarından geleceğini beklerken, içerideki uzantılar ses veriyor.

Türkiye'nin yanında durmayı bir türlü içine sindiremeyen FETÖ seviciler, Kandil havarileri, düşman süvarileri birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerini ele veriyorlar.

15 Temmuz'da yaşanan darbe ve işgal girişiminin karşı-



sında muğlak kalanlar bugün gözü dönmüşçesine ve akıllarınca bize saldırıyor.

Bunlar Atatürk'ün partisiyiz deyip Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen şuarsuzlardır.

Bunlar Kuvay-ı Milliye'nin değil, Kuvay-ı İnzibatiye'nin mirasçılarıdır.

Bunların Türkiye gibi bir kaygısı yoktur.

Arife tarif olmaz, ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş.

Bunlar da FETÖ'nün dalından acaba bize ne düşer diye ağzı açık bekleyen kalpsiz, karaktersiz, kalitesiz, siyasi kaburgasızlardır.

Varsın şer odakları işbirlikçileriyle beraber kaos umsunlar.

İsmarlama projelerle siyasi senaryo kuranlara diyorum ki, sizin bir hesabınız varsa Allah'ın da bir hesabı vardır, milletin kutlu ve tecelli edecek iradesi ise yegane güvencemizdir.

Bütün ucuz hesaplarınızı boşa çıkaracağız, alayınızı şaşkına çevireceğiz.

Kandil'in peşine takılanların, FETÖ'nün dümen suyuna girenlerin, HDP'yle ortaklık planı yapanların, milletin yani cumhurun ittifakından rahatsız olması, iblisin sevaptan rahatsız olması kadar normaldir.

Bunlar her kılığa girerler, herkesle haşır neşir olurlar, ama bir türlü Türk milletine sevgi ve sadakatle bağlı olmanın ne demek olduğunu anlayamazlar.

Biz yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Doğru yerdeyiz çünkü milletimizin yanındayız, Osmanîye'nin gönlündeyiz.



Milletimizle elele vererek lider ve güçlü Türkiye ülkümü-
zü mutlaka gerçekleştireceğiz.

Ucuz ve köhne siyasetle hareket edenlere meydanı bırak-
mayacağız.

Bu vatani kolay kazanmadık.

Bin yıllık kardeşliğimizi de heba ettirmeyeceğiz.

Tehdit ve tehlikelerin çoğaldığı bir dönemde saflarımızı
sıkı tutacağız.

Allah'ın izniyle ihanete geçit vermeyeceğiz.

İlkelerimiz ve ülkülerimizden tavize kesinlikle yanaşma-
yacağız.

Milli birlik ve bütünlüğümüzü can pahasına koruyacağız.

Bu vesileyle sözlerime son verirken hepimizi saygı ve şük-
ranlarımla selamlıyorum.

Tekraren Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir
Kara Bey'e teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını
temenni ediyorum.

Bugünkü Açılış ve Temel Atma Töreni'nin gerçekleşme-
sinde emeği geçen herkese ayrı ayrı takdir ve teşekkürlerimi
sunuyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KIZILCAHAMAM'DA DÜZENLENEN
MİLLETVEKİLLERİ-MYK-MDK
ORTAK TOPLANTISI SONRASINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

21 OCAK 2018



**Sayın Basın Mensupları,
Değerli Milletvekilleri,
MYK ve MDK'mızın Muhterem Üyeleri,
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

19-20-21 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel'de gerçekleştirdiğimiz Milletvekilleri-Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin iştirak ettiği ortak toplantı sürecinin son günündeyiz.

Bu kapsamda gelişmeleri değerlendirmek maksadıyla düzenlediğimiz bugünkü basın toplantımıza geçmeden evvel sizleri gönülden ve en iyi dileklerle selamlıyorum.

Ekranları başındaki aziz vatandaşlarımıza hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum, her birine huzur ve esenlikler diliyorum.

Sözlerimin bu aşamasında, 17 Ocak 2018'de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşanan elim uçak kazasından duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum.

Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan CASA tipi bir askeri nakliye uçağı kalkışından bir süre sonra elverişsiz hava şartlarından dolayı düşmüş, maalesef üç evladımız şehit olmuştur.

Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine, milletimize, silah ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletıyorum.

Ayrıca dün Ankara'dan Bursa'ya seyahat halinde bulunan bir tur otobüsünün Eskişehir çıkışında yaptığı feci kaza 13 kişinin hayatını kaybetmesine, 42 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur.

Bu trajik kazada can veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara ise acil şifalar temenni ediyorum.



Sayın Basın Mensupları, Saygıdeğer Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi ülke gündemini, bölgesel konuları, küresel meseleleri dikkat ve titizlikle takip ve tahlil eden 49 yıllık milli çınar, göz kamaştırıcı millet cevheridir.

Üç Hilal, marka değeri çok fazla, mana çıtası çok yüksek, millilik vasfı çok ileri, hatıra ve haysiyetiyle Türk siyasetinin itibar ve iftihar simgesidir.

Ecdadımızın yadigârları emanetimizdedir.

Milli arzulara ulaşma gayesi emin ve ehil yüreklerin güvencesindedir.

Bizim için siyaset ilkel çıkarların savaştığı, ilkesiz çıkarıcıların yarıştığı, çarpık fikirlerin karşılaştığı kaotik bir alan değildir.

Bizim için siyaset ilk zorlukta nefesi tükenenlerin, ilk zaferde nefsi yükselenlerin merkezi ve meşgalesi hiç değildir.

Siyaset, millete samimiyetle hizmetin, ülke ve ülkelere saygıyla hizmetkârlığın demokratik ve meşru bir fırsattır.

Bizim yaptığımız da, yapacağımız da budur.

Bizim davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır, millet davasıdır, ezcümle Türk-İslam davasıdır, elbette kutludur, kutusaldır, Milliyetçi-Ülkücü ömürlerin kutup başıdır.

Davası olanın derdi vardır, idealleri vardır, iddiaları vardır, hayalleri vardır.

Davası bulunanın afrası, tafrası, havası, cakası, kuru gürültüsü görülmeyecek, duyulmayacaktır.

Dava adamı merttir, merhametlidir, metanetlidir, ruhen muvazeneli, fikren muteber, ahlaken muazzez seviyededir.



Her türbûlansta telaşlanan, her saldırıda sığınacak yer arayan, sağı solu kolaçan edip suya sabuna dokunmayan, riske girmeyen, elini taşın altına koymayan, sadakati yalnızca sözde kalan kişilerin bir davaya yürekten bağlanması, çevresine ve tarihin çehresine güven vermesi izan ve ihtimal dışıdır.

Bunları tecrübe ede ede yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamdaki şahısların hüviyet ve hedeflerini de biliyoruz.

Bakarsınız, konuşurken mangalda kül bırakmazlar.

Hamakat gediğini hamaset yamasıyla kapatmaya uğraşırlar.

Müphem hatıralarını, ucuz hikâyelerini anlata anlata bitiremezler.

Ancak iş ciddiye bindi mi, sıkıyı gördüler mi, sıra emek vermeye, ter akıtmaya geldi mi anında araziye uyarlar, ya da bir bahaneyle konuşlandıkları karanlıktan kovusunu yaptıkları aydınlığı taşlamaya başlarlar.

Bunlar aslında hep kendilerine çalışmışlar, hep kendilerini parlatmanın hevesinde olmuşlardır.

Lafları büyük, aidiyet ve ahlakları çok küçüktür.

Nefsani tutkularından, bireysel hırslarından dolayı gözü kararan, varlıklarını dünyanın ve davanın merkezi sayan, buna rağmen uzun bir süre kendilerini saklamayı başarmış çürükler hamd olsun yürüyüşümüze engel olamamışlardır.

Hiç kimse davadan büyük, davadan mühim değildir.

Hiç kimsenin, varlığını davanın önünde ve üstünde göstermeye, kerameti kendinden menkul saymaya hakkı da, had-di de yoktur, pek tabii olmayacaktır.

İşlerine geldi mi, çıkarlarına uydu mu her yapılanı güzel ve doğru bulanlar; tam tersi bir durumda ise her şey berbat



ve kötü diyenler bir defa samimiyet fukaraları, inanç ve itibar yoksunlarıdır.

Bunlarla işimiz yoktur, geleceğimiz yoktur, yolumuz ayrılmıştır.

Kendisini taşıtan değil, davasını taşıyan; hesabi bakan değil, hasbi davranan; günlük düşünen değil, ufuk ötesine bakabilmeyi beceren fazilet ve feragat nişanesi şahsiyetler ülkülerinde erimeyi başarabilmişlerdir.

Milliyetçi Ülkücü Hareket'in mensupları işte bu kalite, kalibre ve kırattadır.

Böylesi dava insanları aynı zamanda millet ve medeniyetimizin çelik iradeli fertleri, müşfik yapıyı yüzleridir.

Sayırsız benin içinde bizi yakalayabilmiş, kişilere değil olay ve olgulara kafa yormuş, yoran ve yoracak olan yüksek vasıflı Ülkücülerle geleceğin Türkiye'si temellenecektir.

Mesele azlık çokluk meselesi değildir.

Hiç kimse vazgeçilmez değildir.

Dünden bugüne tutarlıyız, ilkeliyiz, ahlaklıyız.

Çizgimizde kırıklık, fikrimizde dağınıklık, yürüyüşümüzde aksaklık, duruşumuzda sarsaklık hiç olmamış, bilinsin ki, hiç de olmayacaktır.

Ellerini ovuşturanlar boşuna beklemesin, boş yere hayal kurmasın.

Milliyetçi Hareket Partisi siyasetini 49 yılın köklü birikiyle yapar, mertçe yapar, adam gibi yapar, milletin beklentisine, ülke ve vatanının gerçeklerine göre yapar.

Merhum Peyami Safa'nın ifadesiyle söylersek, hayat siyasettir, bu nedenle siyaset insandan ayrı, insandan muaf, insa-



ni deęerlerden kopuk irtibat ve iliřkiler aęı řeklinde deęerlendirilemeyecektir.

İnsanın olduęu her alanda, sosyal ve beřeri diyalogların kurulduęu her sahada karřımıza muhakkak siyaset ıkacaktır ve ıkmıřtır.

Eęer siyaset milli ve ahlaki gereklerden uzaklařır, insani ve vicdani lleri kaybederse kuyruęunun peřine takılan kedi misali kendi fasit emberi etrafında dnp duracaktır.

Bunun sonunda ise anlařmazlıklar geniřleyecek, anlam ve kavram bunalımları gemi aziya alacaktır.

Bu suretle siyaset tırmanıřa deęil tkeniře, ykseliře deęil yozlařmaya anak tutacak, ortam aacaktır.

Arayıř ve arzumuz bu risklerin nn kesmek, Trkiye'nin hak ve hukukunu payidarlıęın kollarına gvenle ulařtırmaktır.

Bu itibarla Milliyeti Hareket Partisi sabırlı, saęduyulu ve sorumlu siyasetini her řartta muhafaza edegelmiřtir.

Tahriklere karřı uyanık bir řuur,

Tehlikelere karřı evik bir gurur,

Tertiplere karřı atik bir vakur siyasetimizin mahre, muh-teva ve manasını teřkil etmiřtir.

Ne yapıyorsak, neyi teklif ve temenni ediyorsak milletimizin tarihi ve kltrel varlıęını korumak iindir.

Bugnk řartlarda, gven ile kuřku arasında gelip giden, gvenlik ile korku arasında adeta sarka gibi salınıp duran Trkiye'yi emniyetli ve istikrarlı bir řekilde dengede tutmayı amalıyoruz.

Huzur arayan milletimize tercman oluyoruz.



İhtilaf yerine işbirliğini tesis edelim istiyoruz.

Kutuplaşma yerine kucaklaşmayı temin iradesindeyiz.

Teslimiyet diyenlere, tavize yananlara milli mukavemeti ihtarla hatırlatıyor, sağlam tavrımızı ilan ve izhar ediyoruz.

Özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden sonra, eski alışkanlıklarla, eskiyen siyasi taktiklerle, artık erimiş olan siyasi kalıplarla birlik ve beka mücadelemizin sürdürülemeyeceğini işaret etmiştik.

Siyasetin denklemi, bu denklemdeki sabit ve değişken parametreler 15 Temmuz'la beraber değişikliğe uğradığını söylemiştik.

Hz.Mevlana'nın ifadesiyle, şimdi yeni şeyler söylemek lazımdır.

Söylediğimiz bu yeni şeyler Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin varlık ve birliğini muhafaza gayesine hizmet edecek tavır, tutum, söylem ve eylem birliğinin sosyal ve toplumsal alanını genişletmek, siyaset ayağını derleyip toplamaktır.

Bu birlik tercihinin karşı çıkanlar Mondros artıklarıdır.

Bu birliktelik hukukuna kara çalanlar Sevr kalıntılarıdır.

Düşman kampında mevzilenenler illetin yüz karaları, milli mutabakatta birleşenler ise milletin yüz aklarıdır ve tarih böyle yazacak, gelecek nesiller bir yanda dua diğer yanda bedduayla ak ve karalar hakkında hükmünü verecektir.

Değerli Basın Mensupları,

7 Ağustos 2016 günü, Yenikapı'da inşa edilmiş irade künhünün, irfan gücünün 15 Temmuz dirilişinin, 15 Temmuz silkinişinin tarihi bir halkası olduğunu inançla söylemek istiyorum.



Biz 7 Ağustos'ta, Türkiye'nin önüne yeni bir kapının açıldığına şahitlik ettik, böyle yorumladık.

15 Temmuz'da sahneye çıkan milli cesaret, 7 Ağustos'taki uzlaşma asaletiyle takviye edilerek pekişmiş, sonuç itibariyle siyaset kurumuna yeni bir soluk getirmiş, yeni bir sorumluluk listesi yüklemiştir.

Türk milleti 15 Temmuz'da, altını kalın olarak bir kez daha çiziyorum ki, kanlı işgali durdurmuş, 7 Ağustos'ta ise kalıcı uzlaşma iradesini doğrultmuştur.

Bu tarihi bir dönemeçtir.

Elbette Türkiye'nin tehditlere karşı önlem alması gerekiyordu.

Bekasına saldıranları şaşkına çevirmesi şarttı.

Dağınıklık içinde mücadele edilemez, kavgaya tutuşarak, ters düşerek vatan ve varlık haklarımız savunulamazdı.

Bir olmalıydık, çünkü düşman acımasız ve alçaktı.

Türkiye'yi yeni ve milli bir hükümet etme sistemiyle güvenceye almalıydık, çünkü zalimler pusuda, caniler kıyımızda, tehditler yakınımızdaydı.

AKP ile tarihi nitelikli bir işbirliği sonucunda 18 maddelik anayasa değişikliğinde anlaştık, ardından TBMM'de kabul ettik ve 16 Nisan 2017'de de milletimizin takdir ve tensibine sunduk.

Aziz milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek verdi, istikbal haklarına, istiklal haysiyetine çok şükür ve bir kez daha sahip çıkarak 16 Nisan Halkoylamasında tarih yazdı.

Türkiye muhalifleri, müzmin münafıklar, melun fasıklar bunu hazmedemediler, bu muazzam doğruluğu içlerine sindiremediler.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94'ncü, çok partili siyasi sisteme geçişin 72'nci yıldönümünde bizzat milli iradenin seçim ve tercihiyle onaylanmıştır.

Türkiye 16 Nisan 2017'de hükümet ve yönetim sistemi itibarıyla yeni bir faza, üçüncü bir evreye geçmiştir.

Bu tarihsel değişim demokrasinin imkan ve sınırları içerisinde sağlanmış, hukukun üstünlüğü ve kuruluş felsefesine sadakatle gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet'i kuran bizzat millet iradesidir, peki itiraz edilmemiş midir? Kaldı ki itirazları meşru görmek mümkün ve doğru mudur?

Çok partili siyasi hayata yine milletin talep ve iradesiyle geçilmiştir, peki buna karşı çıkanlar olmamış mıdır?

Statükocu çevreler bu demokratik hamleyi erken bulmuşlar mıdır?

Şimdi de Türk milleti yeni bir hükümet sistemine tamam demiştir, bunu acil ve mecburi bulmuştur.

Bu değişimin kendi içinde 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonucunda yeşeren ve yükselen çok sayıda demokratik, siyasi, sosyolojik, güvenlik ve hukuki gerekçeleri vardır ve ortadadır.

CHP karşıymış, zaten yanında olsaydı, destek çıksaydı o zaman şaşar, o zaman hayret ederdik.

İP, HDP, PKK, FETÖ ve diğer hasım odaklar hayır diyor-muş, evet deselerdi tercihimizi sorgular, durduğumuz yeri tekrar gözden geçirirdik.

Önümüzde esas gündem konusu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurum ve kurallarıyla bina etmek, yönetim hayatımıza yerleştirmek, işlerliğini sağlama almaktır.



Arayış ve amacımızın özeti de budur.

Yeni sistemin tam olarak oturup olgunluk kazanması 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ve takip eden beş yıllık süre zarfındaki sabır ve akıl dolu birliktelik ruhuyla tesis edilecektir.

Yeni sistem doğası gereği uzlaşmayı şart koşmaktadır.

Yeni sistem milli hedeflerde ortak paydada buluşmayı zorunlu kılmaktadır.

Fikri ve siyasi cepheleşme Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarına aykırıdır.

Üstelik yeni sistemin taşıyıcı sütunları beka ve birlik temalıdır.

Bu kapsamda 2019'deki demokratik imtihanlara bir ittifak tercihiyle girilmesi, yeni hükümet sisteminin fonksiyonel açıdan, bekamızın onuru bakımından önemli bir karar, öncelikli bir gayedir.

8 Ocak'ta tercihimizi ilan ederek 3 Kasım 2019 üzerinde yapılan hesapları bozduk, kriz tetikçilerini şoka soktuk, belirsizlikten nemalananları felce uğrattık.

Ve de barajın yüzde 50 artı bir olduğu meydandayken, mutabakatın kaçınılmazlığı biliniyor ve kabulleniliyorken, 12'nci Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olması halinde destekleme kararımızı cümle aleme üstüne basa basa duyurduk.

Niye, çünkü Yenikapı ruhuna, 16 Nisan Halkoylaması sonucuna bağlıyız.

Niye, çünkü devletin ve milletin bekasını milli birlik ve dayanışma azmiyle teminat altına alınacağını farkındayız.



Niye, çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni inşa eden partilerin bir mutabakat zemininde 3 Kasım 2019'daki seçimlere ittifakla girmesinin kaçınılmaz bir zaruret olduğunu idrak ve ifade ederek tercihimizi fedakârlık imbiğinde dâmitarak açıkladık.

Bizim korkumuz, kaygımız, kendimizden kuşkumuz yoktur.

Bizim pazarlığımız, gizli gündemimiz, saklı heveslerimiz, kendimize güvensizliğimiz hiç yoktur.

Biz de var olan Türk ve Türkiye sevdasıdır.

Bize hâkim olan hissiyat yeni sistemin namusunu korumak ve savunmaktır.

Bunu yaparken de cılız siyasi dürtülere, küçük olsun benim olsun anlayışına savrulamayız.

Türkiye'yi hedefine alan mihraklara koz veremeyiz, milli güvenliğimizi, milli ümitleri siyasi gerginliklerle heba ve israf edemeyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi milletin gönlünde eşsiz ve emsalsiz bir taban tutmuştur.

İkiyüzlüleri, emperyalizme bekçilik yapanları, mübarek bir mutabakat insicamıyla devirmek için yola koyulduk, son hazırlıklarımızı tekemmül ettirdik.

Türkiye'nin krize girmesi için kuyruğa girenlerin kuyruklarına basacağız.

Türk milletinin huzur ve haysiyetiyle oynayan siyasi çeteleri bozgunla tanıştıracacağız, heveslerini kursaklarında bırakacağız.

Bunları milli bir mutabakat anlayışıyla, cumhurun ittifakıyla yapacağız.



Adalet ve Kalkınma Partisi'yle kurduğumuz birliktelik milli hislerin tezahür ve tembihidir.

Türk milletinin talep ve umududur.

Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanıyla 10 Ocak'ta yaptığımız görüşme değerli, verimli ve sonuç verici olmuş, iki parti arasında üçer kişiden oluşan bir komisyon kurulmuştur.

Ve bu komisyon ilk toplantısını geçtiğimiz Perşembe günü yaparak, çalışma takvimini planlamış, hedefleri masaya yatırmış, mutabakatın ana fikrine uygun planlamaları yapmıştır.

Partimizi temsilen Milli Mutabakat Komisyonu'nda görev alacak değerli arkadaşlarım, inanıyorum ki, özveriyle ve yapıcı katkılarla üzerlerine düşen sorumlulukları harfiyen gerçekleştireceklerdir.

Ümit ve isteğim de budur.

Sadece mutabakatın içerik ve hukuku değil, aynı zamanda uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar da süratle somutlaşmalı, belirlenmiş takvim içerisinde sonuca bağlanmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi huzur ve beka için güç birliğinden yanadır.

Bunun da seve seve gereğini yapmaktadır.

Partilerinin tapusunu FETÖ ve PKK'ya ipotek ettirmiş malum odaklara tavsiyem, gitsinler kendi çöplüklerinde oyalansınlar, kendi dertlerine yansınlar.

Bunlar deliye dönüp, çılgınca iftira yağdırsalar da işimize bakacağız, önümüze bakacağız, millet ne diyor ona kulak vereceğiz.

Beka ile huzurun nurlu ufkuna mutabakatla ve mutlaka ulaşacağız.



Milliyetçi Hareket Partisi'ne anket kumpası kuran, baraj yayarası koparan, dedikodu yayan, yalan ve riya aşıl原因an her kim varsa rezilliğın ukurunda ırpına ırpına hak ettiğini eninde sonunda bulacaktır.

Türk milleti MHP'yi görmüş, hakkını teslim etmiş, dua ve desteğiyile düşmanları çatlatmak için son hazırlıklarını yapmıştır:

Demokrasi meydanı er meydanıdır.

Bu meydanda şer güçler mağlup, er niyetler ise Allah'ın izniyle mağrur ve muzaffer olacaktır.

Geride kalan yıllarda siyasette haysiyetli mücadelenin, milli meselelerde yüksek sorumluluğın, kardeşlik ve kucaklaşmanın adresi olan Milliyetçi Hareket Partisi, yeni dönemde de birliğin, beraberliğin, onurlu duruşun tavizsiz savunucusu olacaktır.

Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ettik, ediyoruz; varlığımızı millete adıyoruz.

Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Bir asrı geçen bir süredir, güney sınırlarımız boyunca fitne kazanı kaynatılmaktadır.

Emperyalizm önce kaos çıkarıp, sonra da müdahale gerekçeleri oluşturmaktadır.

Sancılı on yıllar boyunca terör örgütleri varlığımıza ve birliğimize kıymak ve kast etmek için kışkırtılmış, tasmalarından tutularak üzerimize salınmıştır.

Anadolu'nun fethinden beri zulmün hesabı bitmemiş, kara kaplı defteri hiç kapanmamıştır.



Türk milletine kimi zaman simetrik, kimi zaman da asimetrik yöntemlerle saldırı düzenlenmiştir.

Türklüğün son yurdundaki varlığı birilerini hep rahatsız etmiştir.

Kompo ve kumpaslarla vatan elimizden alınmak istenmiştir.

İşbirlikçiler ve ihanet lobisi kanalıyla milletimizin bölünmesi projelendirilmiştir.

Dünden bugüne iyi gibi takdim edilen iğrenç niyetler hep aynıdır.

On yıllar boyunca aktörler ve zaman doğal olarak değişse bile, saha ve zemin, amaç ve araçlar hep bildik ve tanıdaktır.

Güney sınırlarımızın hemen dibinde, vatan topraklarının mücavir kesimlerinde, alenen terör koridoru açılması, bir terör devleti kurulması için canla başla sürdürülen şirret faaliyet şu an için en yakın, en yalın milli güvenlik tehdididir.

PKK sınırlarımızda himaye ve destek görmektedir.

Daha vahimi ise, sayıları 30 bini bulan teröristlerden sözde sınır muhafız birlikleri kurulmasıdır.

İki gün evvel, ABD'nin bine yakın PKK'lı haini, Tel Abyad'a naklettiği gündeme düşmüş, ne var ki, ABD'li bir komutan bu iddiayı gevşek ve yuvarlak ifadelerle tekzip etmiştir.

ABD'nin sınırlarımızın hemen yanı başında ne işi vardır?

PKK-PYD'yla ne yapmakta, hangi karanlık filmin galası için hazırlık içindedir?

Suriye'nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi ABD'dir, mihrak ABD'dir, kanlı müttefikler ise ABD-PYD-PKK'den müteşekkildir.



Meselenin can alıcı, yürek yaralayıcı tarafı ise, Türkiye'nin insanlık düşmanı terör örgütleriyle aynı kareye giren bir ülkeyle NATO şemsiyesi altında birlikte çalışıyor olmasıdır.

Aynı anda hem dost hem düşman olmak hangi hukuk, hangi adap, hangi demokratik erdem ve ortaklıkla tanımlanacaktır?

Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda ilanı yapılan sözde kanton yönetimleri, küresel güçlerin terörizme verdiği altın pas, gösterdiği ibretlik kolaylık sayesinde kurulmuştur.

Ayn el Arap işgal edilmiştir.

Cezire istilaya uğramıştır.

Afrin de tasallut ve abluka altına alınmıştır.

Yaklaşan tehlikeleri sezdiğimizden dolayı 6 Ağustos 2012 tarihinde şu teklifte bulunmuş, şu çağrıyla çıkmıştık:

"Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla, batı ucu Afrin'i, doğu ucu Kandil'i içine alacak şekilde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir."

Gelişmeler karşısında ne kadar haklı ve isabetli bir değerlendirme yaptığımız sanıyorum kabul ve tasdik edilecektir.

Aslında merakımız haklı çıkmak, meselemiz haklılığımızın teyit edilmesi değildir.

Bu ikinci plandaki bir konudur.

Türkiye şu anda sınırlarının diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasına muhataptır. Asıl mühim olan budur.

Halep'in en büyük ilçesi olan, doğusu Azez'e, batısı Hatay'a, kuzeyi Kilis'e komşu bulunan Afrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır.



Amanos Dağları Afrin'e açılan penceredir ve bu yolla teröristler yıllar içinde vatana sızmış, hain ve kanlı eylemlerini gerçekleştirmişlerdir.

Şunu herkes görmelidir ki, Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır.

Münbiç ise PKK-PYD'nin hâkimiyetindedir, terör koridorunun Akdeniz'e ulaşabilmesi için burası oldukça stratejiktir.

ABD bu maksada gözü dönmüşçesine yardım ve yataklık etmektedir.

Afrin, Türkiye'nin sınır güvenliğini emniyete almak için temizliği mecburi olan stratejik bir noktadır.

Halep'in bu ilçesi terörizmin esaretinden kurtarılsa, PYD-YPG'li caniler Münbiç'ten sökülüp atılırsa, Suriye'nin kuzeyinde hainlerin barınma imkanı, tutunma ihtimali kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Kütahya'da, günlerdir beklenen Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını ilam ve ifade etmiştir.

Nihai olarak "Zeytin Dalı" isimli askeri harekât dün saat 17 itibarıyla yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir.

Havalanan Türk jetleri meşru müdafaa sınırları içinde, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de belirlenmiş yedi ayrı bölgedeki hedefleri teker teker yok etmiş, birer birer terör barınaklarını, terörist sığınaklarını, mevzilerini, silah araç ve gereçlerini vurmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygıyla yaklaşarak bölgesel istikrar ve güvenlik için devreye girmiştir.



Artık söz bitmiş, harekât aşamasına geçilmiştir.

Dün akşam saatlerine kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütlerine ait sığınak, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef başarıyla imha edilmiştir.

Harekâтта sivil ve masumların zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiş, gösterilmeye de devam etmektedir.

Bu operasyon için gerekli askeri, siyasi ve diplomatik tüm hazırlıklar tam bir uyum ve dengeyle yapılmıştır.

Artık terör örgütü PYD-PKK'ya Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak olan Münbiç'in mezar olması yegâne ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir.

ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır.

Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında kamufle edilen PYD-YPG'nin hesabı görülmeli, defteri dürülmeli, şehitlerimizi aziz ruhları şad edilmelidir.

Bunun başka yolu kalmamıştır.

Ya Afrin yıkılsın, ya da teröristler yakılsın.

Ya istiklal ya ölüm, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar şahadet.

Bilinsin ki, Kerkük'e 5 bin Bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan Milliyetçi-Ülkücü Hareket yeri gelirse, ihtiyaç hasıl olursa, ha ekmeğini yediğim ha kefenini giydiğim ülkem diyerek binlerce gönüllüsüyle Türkiye'nin kudretini tescil için Afrin'in boğazına çökecektir.

Yetmedi, Münbiç'e gök gürlemesini andıran bir imanla sel gibi akacak, mızrak gibi saplanacaktır.

Gözümüz karadır, zira mevzubahis vatandır.



Şakamız yoktur, zira konu milletin bağımsızlığı ve güvenliğidir.

Kahraman Mehmetçik yalnız değildir, nice Mehmetler vatan sathında onlara katılmak için hazırdır.

Hükümet yalnız değildir, Milliyetçi Hareket Partisi yanındadır.

Devlet asla yalnız değildir, millet vardır ve ayaktadır.

Türkiye'ye kanlı silahlarını çevirenler buna pişman edilmelidir.

Mücadeleyse mücadele, cansa can, feda olsun vatana diyor, Allah'tan kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum.

Değerli Basın Mensupları,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Terör koridoruyla İsrail'in nefes alması planlamaktadır.

İran'a karşı tampon bir bölgenin oluşturulması dayatılmaktadır.

Elbette enerji kaynaklarının denetim ve kontrolü de sümen altından bekletilen gündem başlıkları arasındadır.

ABD, PKK-PYD'yi silahlandırarak önce düzenli orduya kavuşmasını, sonra da siyasi kimlik ve tanınma kurgusuyla devletleşmesini amaçlamaktadır.

Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin sınırlarında, bir başka NATO üyesi ülke tarafından terör örgütlerinden müzahir ve devşirilmiş bir alan yaratılması gündemdedir.

Bu durum NATO'nun kuruluş ilkelerine tamamen aykırıdır.

Bu durum uluslararası hukuka göre suçtur.

Afrin operasyonunu endişeyle karşılayan Birleşmiş Milletler sözcüsü, kademe kademe büyüyen milli endişelere acaba ne diyecek, nasıl yorum getirecektir?



Cumhurbaşkanı ve hükümet günlerdir Afrin'e operasyon düzenleneceğini söylemiştir.

Bir kısım zevat ise davulla, zurnayla bir devletin yapacağı operasyonu duyurmayacağını ileri sürmüştür.

Bunlar değerlendirme yanlısına düşmüşlerdir.

Hükümet haklı olarak kamuoyu hazırlamıştır.

Milli dayanışma zinde tutulmuştur.

Uluslararası toplum nezdinde harekâtın meşruiyeti pekiştirilmiştir.

Ülkemizin uluslararası hukuktan doğan hakları paylaşılmıştır.

NATO uyarılmış, milli güvenlik ve egemenlik haklarımızın tehlike altında bulunduğu ısrarla hatırlatılmıştır.

Genelkurmay Başkanı Brüksel'de toplanan NATO Askeri Komite'de konuşmuş, MİT Müsteşarıyla birlikte 18 Ocak'ta Rusya'ya gitmiştir.

PKK'nın rezilce yardım dilendiği Rusya'nın desteği değilse bile, göz yumması için çaba sarfedilmiş, hava sahasının Türk savaş uçaklarına açılması konusunda yoğun çalışmalar sergilenmiş ve çok şükür netice alınmıştır.

Bu arada ABD çelişkili açıklamalarla durumu kurtarmaya, açığını kapatmaya, terör örgütleriyle girdiği karanlık tüneli örtbas etmeye çabalamıştır.

Ancak çırpınışlar beyhudedir.

Türkiye yoğun diplomasi turlarıyla, açık ikaz ve ihtarlarıyla tüm dünyanın dikkatini Afrin'e çekmeyi başarmış, operasyonunu meşru bir zemine taşımayı bilmiştir.

Ve bu takdir edilecek bir durumdur.



Terörle huzur ve güvenlik arasında tarafsız bir yer olmadığı cesaretle anlatılmış, kararlılıkla insanlık vicdanına aktarılmıştır.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin kaygılarına kulak verdiklerini açıklamak durumunda kalmıştır.

Ülkemizle yakın işbirliğinden bahsetmiştir.

Madem kaygılarımıza kulak veriyorsunuz, madem yakın işbirliği diyorsunuz, o zaman ne geziyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde, ne arıyorsunuz terör örgütlerinin kanlı nefeslerinin tam ortasında?

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin PKK'lı teröristlerle ilgili kaygılarını gidermek için yakın çalışacaklarını söylemektedir.

Bu bakana diyorum ki, ayağımıza dolaşmayın, başka bir şey istemeyiz.

Bir yanda yakın çalışacağız dersiniz, diğer yanda PKK'nın sırtını sıvazlarsınız.

Hem Türkiye'yle stratejik ortak olup, hem de PYD-PKK-YPG ile operasyonel ortaklık kurmak tek kelimeyle rezalet, cinayet ve hıyanettir.

Türk milleti bunu yutmaz, bu tuzağa düşmez, bu zehri yemez.

ABD yönetimi, Suriye'deki askeri ve diplomatik varlığını sürdüreceklerini kararlılıkla vurgulamaktadır.

Anlaşılan bu ülkenin Suriye'den çekilme ihtimali şimdilik yoktur.

ABD hedefinin, İran'ın kuzey hattı hayalini boşa çıkarmak üzerine kurgulandığı bizzat Dışişleri Bakanı tarafından açıklanmıştır.



İran'ın kuzey hattı planına itiraz edenler, terörün Suriye'nin kuzeyinden sürdürmek istediği vandallığı ve Akdeniz'e çıkış hamlesini nasıl ve hangi mazeretle desteklemektedir?

Bu tutarsızlık değil midir?

Bu ahlaksızlık değil midir?

Bu düşmanca bir tutum sayılmayacak mıdır?

Sözde Kuzey Suriye Federasyonuna onay veren ABD, Suriye'nin bölünme dinamiklerini harekete geçirmiş, taşları yerinde oynatmakla kalmamış, ihaneti biberonla besleyecek, beşiğini sallayacak kadar gözü dönmüştür.

Türkiye, uzun süredir terör örgütü PKK-PYD'nin koruyup kolladığından dolayı ABD'yi uarmıştır.

ABD verdiği hiçbir sözde durmamıştır.

Ortaklık ve müttefiklik hukukunu çiğnemiştir.

En son olarak, teröristlerden kurulu sözde kuzey ordusunu kurmaya kalkarak bardağı taşırıştır.

Bundan sonra Türkiye'nin teröristleri yakaladığı, bulduğu, üredikleri mahal ve yerlerde imha etmesi tarihe ve ecdada karşı ertelenemez bir görevdir.

Bu görev şeref bahsidir, hamd olsun yerine getirilecek, inancım odur ki, Afrin darmadağın edilecektir.

Bundan kaçış kurtuluş yoktur.

Muhterem Basın Mensupları,

Afrin operasyonu gündeme gelince CHP'nin Genel Başkanı ve sözcülerini öfke ve tahammülsüzlük sarmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu, bekamıza dış bileyen Türkiye düşmanlarıyla diplomasi yoluyla mücadeleyi önermekle halt etmektedir.



Herhalde, 1920'li yıllarda yaşasaydı, yine diplomasi diyerek, yine çakacak, yine maskesi düşecekti.

Bununla birlikte diplomasi devrede değil miydi?

Ne gerekiyorsa yapılmadı mı? Halen de yapılmıyor mu?

CHP Genel Başkanı'nın bu PYD-PKK hoşgörüsü, operasyonu sulandırma hevesi basbayağı zillettir, alınına sıçrayan kara bir lekedir.

Sorumsuz ve gayri milli siyaset işte tam da budur.

Merhum Necip Fazıl Kısakürek şu tespiti boşuna yapmamıştır:

“Bizdeki muhalefet, iktidarı düşürme şartıyla vatani düşürmeye bile razıdır.”

Dalından kopan, kökünden savrulan CHP'nin hız ve yönünü bundan böyle Türkiye düşmanlarının estireceği rüzgar belirleyecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet edilmiş, mirasına kurt düşürülmüştür.

Sayın Kılıçdaroğlu Afrin'i kast ederek diyor ki, *“Oraya asker sokacaksınız, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme.”*

CHP Genel Başkanı konuşur da yedekleri durur mu? Elbette durmaz, durmamışlardır.

HDP beklendiği gibi operasyona karşı çıkarken, CHP'nin eteğinden tutan İP'liler de şöyle demiştir: *“Madem operasyona bu kadar heveslisiniz kendi çocuklarınızı gönderin bu kadar basit. Kendi çocuklarınızı bu harekâtın ön saflarında, birlikte içerisinde görmek istiyoruz.”*

Alın birini vurun ötekine.



Aynı tas aynı hamam.

Bir madalyonun iki yüzü gibiler, birinden CHP diğesinde İP ve HDP.

Yok bunlar arasında bir fark.

Afrin harekâtına karşı çıkmak, millet evlatları arasına ni-fak sokmak FETÖ dili, PKK ağzıdır.

Bunlar milletimize öylesine yabancıdır ki, bağımsızlık için 80 milyonun aynı anda kefen giyecek kadar imanlı, iradeli ve bayrak sevdasına sahip olduklarını bilmeyecek kadar da cahillerdir.

Afrin hareketını yıpratıp altını oymaya çalışanlar düşmanın içimizdeki kolu, PYD-PKK-FETÖ kuklalarıdır.

Yazıklar olsun bunlara.

Haine hain diyemeyen, düşmana tavır gösteremeyen ne milletin gönlüne girebilecek, ne de Türkiye'nin gündeminde olmayı hak edecektir.

Bunların sonu hüsrân, gidecekleri yer ise tarihin çöplüğünden başka bir yer olmayacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

19-20-21 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel'de gerçekleştirdiğimiz Milletvekilleri-Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin iştirak ettiği ortak toplantılar son derece yararlı olmuştur.

TBMM'deki faaliyetlerimizin anlatımında, 2018 Merkezi Yönetim Bütçesi'yle ilgili değerlendirmelerde, ekonomik ve sosyal politikalar konularındaki doyurucu açıklamalarda, terör ve Ortadoğu konusunu paylaşımında bizzat emeği geçen değerli arkadaşlarıma sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum.



Yine burada, 10 Ocak 2016 tarihinde açıkladığımız üzere, 12'nci Büyük Kurultayımız inşallah 18 Mart 2018'de büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilecektir.

Bugüne kadar MYK ve MDK'da görev alan değerli dava arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

12'nci Büyük Kurultayımız büyük bir kalkışın ve muazzam bir mücadelenin miladı olacak, 2019'daki üç önemli seçimin de stratejik hatlarını belirleyecektir.

Bu düşüncelerle dün hüznle yad ettiğimiz 20 Yanvar katliamında şehit olan Azerbaycanlı soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor; zalimleri ve zulüm şakşakçılarını bir kez daha lanetliyorum.

Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarına ve muhterem dava arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1923 PROJENİN TOPLU AÇILIŞ VE
TEMEL ATMA TÖRENİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

4 ŞUBAT 2018



**Aziz Vatandaşlarım,
Muhterem Mersinliler,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler**

Başı Toroslar kadar dik, gönlü Akdeniz kadar engin Mersinlileri yürekten selamlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bizleri tekrardan buluşturan Rabbim'e şükrediyorum.

Maşallah Mersin çağlıyor, Cumhuriyet Meydanı mahşeri bir coşkuyla şahlanıyor.

Allah nazardan saklasın, Mersin ayağa kalkmış, dosta güven düşmana korku salan bir duruş gösteriyor.

Mersin safları sıkılaştırmış, sevgi bağlarını güçlendirmiş, gönül köprülerini çoktan kurmuş, geleceğe bakıyor, geleceğin ufkunu kavriyor.

Allah eksikliğinizi göstermesin.

Düşman çatlatan bu kutlu duruşunuzdan dolayı hepinizi kutluyorum.

Yurdumun diğer köşelerinde buradaki coşkuya giyaben ve manen ortak olan, tüm vatandaşlarıma da bu vesileyle muhabbetlerimi iletiyorum.

Mersin'in incileri olan Akdeniz'i, Anamur'u, Aydıncık'ı, Bozyazı'yı, Çamlıyayla'yı, Erdemli'yi, Gülnar'ı, Mezitli'yi, Mut'u, Silifke'yi, Tarsus'u, Toroslar'ı, Yenişehir'i hasretle selamlıyorum.

Mersin demek; birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir.

Mersin demek; kucaklaşma, kaynaşma ve kararlılık demektir.



Mersin demek; dayanışma, diriliş ve dik duruş demektir.

Mersinli olmanın hakkını veren tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor kökeni, mezhebi, inancı ne olursa olsun herkesi bağrına basıyorum.

Mersin'i 1923 Projeyle geleceğe taşıma iradesi gösteren ve bugünkü Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde emeği geçen başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Bey olmak üzere; Mersin'in gelişmesinde payı bulunan dava arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Aziz Mersinliler,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Geçmişte Türk milletinin güçlü iradesi yedi düvelin kanlı dişlerini sökmüştü.

Akdeniz gibi kabaran milli ruh üzerimize çullanan emperyalist acımasızlığı ezip geçmişti.

İşgal ve mütareke yıllarında, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştı.

Vatanın ve milletin bölünmez bir bütün olduğu cihana ilan edilmişti.

Hiçbir hain emel Kuvayı Milliye şuuruyla boy ölçüşememişti.

Milletimizin iman dolu göğsü her saldırıyı eritmiş ve püs-kürtmüştü.

Yalnızca Milli Mücadele yıllarında değil, tarihin her döneminde aziz ecdadımız vatanın bekası için her cefaya katlanmış, hakkı olanı almıştı.

İstiklalin namusunu korumak için her fedakarlık yapılmıştı.



Gerekirse aynısı yine yapılacaktır.

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhu hamd olsun her daim bu cennet vatanı güvenceye kavuşturmuştur.

Millet kendi kaderine bizzat kendi hükmetmiştir.

Esaret zincirleri zalimlerin kafasına kırılmıştır.

Bunu yapan, bunu başaran elbette ve sonsuza kadar büyük Türk milletinden başkası olmamıştır.

95 yıl önce Cumhuriyetle buluşan, kendi geleceğini aracısız belirleme yetkisini üstlenen aziz milletimiz, aynı zamanda bekasının da, birlik ve dirliğinin de ebedi muhafızlığını üstlenmiştir.

İftiharla söylüyorum ki MHP, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sadık, milli bekanın yaşaması ve yaşatılması konusunda da son nefesine kadar yeminlidir.

Mersin'i 1923 projeye geleceğe taşıma iradesi aynı zamanda Cumhuriyet'e sahip çıkma kararlılığının icraat ve hizmete dönüşmüş şeklidir.

Biliyoruz ki, su uyusa da düşman uyumuyor.

Taşeron terör örgütleri durmuyor, hıyanet vazgeçmiyor.

Buna karşılık Türkiye sevdalıları, bin yıllık kardeşlik hukukunu gelecek bin yıllara taşımanın heyecan ve hevesiyle dolup taşıyor.

Cumhuriyeti kuran ruh ve irade 95 yıl önce olduğu gibi bugün de çok şükür uyanık ve ayaktadır.

İman, ihanet karşısında aşılmaz set, geçilmez surdur.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu muazzam coşku bunun ispat ve işaretidir.



Mersin vatanın güvencesidir.

Yörükler milletin şah damarıdır.

Mersin, tüm fesat odaklarına, fitne yuvalarına karşı teyak-kuzdadır.

Kuruluş ve kurtuluş ruhuyla 1923 projesinin Mersin’de ha-yata geçiyor olması ayrıca önemlidir, değerlidir, imrenilecek bir gelişmedir.

Ne diyor şair:

“Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel Cumhuriyet

Milletim öyle demiştir; ya ölüm, ya hürriyet!”

İşte bu duygudur 15 Temmuz gecesi Mersin’i ayağa kal-dıran.

İşte bu duruştur 15 Temmuz gecesi meydanları işgalcile-re dar eden.

İş bu yüksek duyuştur Mersin’i Mersin yapan.

Var ol Mersin.

Şad ol Mersin.

Al bayrağa göz dikenin, dersini verir Mersin.

Burada korkaklık yer bulamaz, ihanet barınamaz.

Mersin’de vefasızlık kuluçkaya yatmamış, yatmayacaktır.

Çünkü Akdeniz’in görkemi Mersin; dayanışmanın, paylaş-manın, hoşgörünün, adam gibi adam olanların diyarındır.

Çünkü Mersin Milli Mücadele yıllarının Bozkurt müfreze-sidir.



Adile Çavuş'un ruhu, Yörüklerin kahramanlık haykıran nefesidir.

Aziz Mersinliler;

Değerli Vatandaşlarım;

Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyeçilik vizyonu hizmetle yoğrulmuş, insanımızı müreffeh bir gelecekle buluşturma arzusuyla dokunmuştur.

Bizim belediyeçilik anlayışımızda ötekileştirme yoktur.

Eşit ve adil bir hizmet sunmak temel ilkemiz, temel hedefimizdir.

Belediyeçilik kavrayışımızın harcı; dik baş, tok karın, mutlu yarın idealiyle karılmıştır.

MHP'li belediyelerin olduğu yurt köşelerinde gece gündüz demeden çalışmak, üretmek, çare ve çözüm bulmak asıldır, esastır.

Mersin Büyükşehir örnek teşkil eden, haysiyetli ve hizmetkar tutumu sayesinde parmakla gösterilen bir belediyedir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin azmini, çalışkanlığını, gayretini gördükçe mutlu oluyor, bundan gurur duyuyorum.

Emanetin ehil ellerde olduğunu biliyor, buna yürekten inanıyorum.

Sizlerin yüzü gülüyorsa mesele yoktur.

Huzurunuz yerindeyse vicdanımız müsterihtir.

Allah'a şükürler olsun ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki engelleri aşmak için var gücüyle çalışıyor, insanımızın huzur ve mutluluğu için canını dişine takıyor.



Bu tablo bizleri mutlu ederken elbette birilerini de rahatsız ediyor.

Varsın rahatsız olsunlar.

Varsın çekemesinler.

Varsın kıvrım kıvrım kıvransınlar.

Onlara diyecek tek bir sözümüz vardır.

Herkes gider Mersin'e, bunlar gider tersine.

Dünya dönse tersine, Mersin gitmez tersine.

Mersin doğru yoldan şaşmaz, şaşırmaz.

Şaşıranlara, şımaranlara asla pabuç bırakmaz.

Milliyetçi Hareket Partisi de 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde destan yazacak, Mersin'e şaşı bakanları, yoldan çıkanları, yolunu şaşırانları bir kez daha mağlup edecektir.

Partimizin yükselişini gölgelemeye çalışanların kafalarını kuma sokmaları nafi edildir.

Gelecek Ay Yıldızlı Al Bayrağın altındadır; geleceğin huzur, adalet ve istikrarı Üç Hilal'in çizdiği fikri ve ahlaki güzergâhtadır.

Mersin, milliyetçi mücadelemizin gurur kaynağıdır.

Mersin diridir, dirençlidir, dirayetlidir.

Görüyorum ki Mersin bir kez daha kararını vermiş, 2019 yılındaki 3 seçim için sabırla beklemeye koyulmuştur.

Şimdi sizlere soruyorum;

2019'a hazır mısınız? **(Evet)**

2019'da Büyükşehir'den ilçelere kadar belediyeleri birer birer MHP'ye emanet etmeye var mısınız? **(Evet)**



Söz veriyordunuz? **(Evet)**

Milli ittifaka evet mi?

Milli bekaya evet mi?

Türkiye'ye evet mi?

Mersin iradesini göstermiş, ne mutlu ki, bu iş bitmiştir.

Allah hepinizden razı olsun, sizlere güvenim tam ve eksiksizdir.

Mersin bizi hiç mahcup etmedi, inanıyorum ki, yine etmeyecek, yine yanımızdan ve safımızdan ayrılmayacaktır.

Muhterem Mersinliler,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından buyana sözde müttefikimiz olan ülkeler, PKK/PYD terör örgütünü güçlendirecek ve dahası meşru bir yapıya sokacak yol izlediler.

Hala da izlemeye devam ediyorlar.

Terör örgütü IŞİD'le mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütü olan PKK/PYD'ye binlerce tır dolusu silah yardımı yaptılar.

Canileri sınırlarımızın dibine yerleştirdiler.

Böylelikle kanlı hesaplarının sonraki adımlarına ülkemizi de dâhil edebileceklerini sandılar.

Böylesi bir hata ve gaflete düştüler.

Dört parçalı sözde Kürdistan'ı hayata geçirmeyi planlayan küresel vandallık, Irak işgali ile başlattığı süreci Suriye'deki iç savaş ortamıyla ilerletmek, yaygınlaştırmak istedi.

İnsanlığın yüz karaları, bölgeye sözgelimi demokrasi getireceklerdi.



Ortadođu'yu özgürleştireceklerdi.

Akıllarınca ve bir asırdır yaptıkları gibi, uygarlık taşıyacaklardı.

Hedefler sinsî ve zalimdi.

Emeller alçak ve insanlık dışıydı.

Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin bölünmesi amaçlanmıştı.

Özellikle ABD sorumsuz ve saygısız bir şekilde terör örgütleriyle aynı kareye girdi, aynı hizaya düştü, aynı şer planın içinde yer aldı.

ABD yönetimi IŞİD'le mücadele gerekçesine sığınıp PKK/PYD'yi desteklemekten, arkasında durmaktan en ufak rahatsızlık duymadı.

Bölgesel istikrarı ve barış ortamını tehlikeye atan Vashington'un görünen amacı, PKK/PYD'ye Irak'tan başlayarak Akdeniz'e uzanacak bir terör koridoru açtırmaktır.

Ardından da bir terör devleti inşa etmek ve ettirmektir.

Bu maksatla Sınır Muhafız Birliği adı altında PKK/PYD'li teröristlere sözde ordu kurdurma teşebbüslerine tanık olunmuştur.

Bunun bir sonraki adımında ise siyasi meşrulaştırma gayretlerinin olacağı ise artık sır değildir.

Ancak ABD suçüstü yakalanmıştır.

Türkiye'nin bu çabalara müsaade etmesi doğal olarak akıllın inkarıdır.

Bu çerçevede Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD terör örgütlerine yönelik olarak 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı yerindedir, son derece büyük anlam ve öneme sahiptir.



Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan sonra başlayan Afrin operasyonu bizim meşru müdafaa hakkımızın icrasıdır.

Ve bu operasyon elbette hukukidir, insanidir, haklıdır ve bölgesel istikrarın korunmasını amaç edinmektedir.

Bu harekâтта Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması esastır.

Zeytin Dalı Harekatı; küresel zulmün terör örgütleri kanalıyla hayata geçirmeye çalıştığı kanlı hesaplara karşı Türkiye ve bölge ülkelerinin huzur ve istikrarını tesis etmek üzere planlanmış milli ve stratejik bir hamledir.

Bundan kesinlikle geriye dönüş yoktur, olamayacaktır.

Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı artık tükenmiştir.

Yörüklerin ayranı kabarmıştır.

Yalanlara karnımız toktur, oyalama girişimlerine artık tahammülümüz yoktur.

Gün doğmuş, şafak sökmüş, siyah ve beyaz birbirinden ayrılmıştır.

Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarıımızda belli olmuştur.

Felaket senaryoları güdenlere karşı kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır.

Biliyor ve inanıyoruz ki sefer bizim, zafer Allah'ındır.

Hedef ise Kızıllema'dır.

15 Temmuz'da milletin tankını yine milletin üzerine süren FETÖ'cü alçakların dip bucak temizliği yapılırken, bu defa da sınır ötesindeki hainlerin üstüne kahraman Türk askeri Kızıllema şuuruyla tank sürmekte, top atmakta, jetlerle vurmaktadır.



Gök kubbe çadırımız, güneş tuğumuzdur.

Ay kalkanımız, dağlar süngümüzdür.

Yağız yer otağımız, gaza toyumuzdur.

Beklenen Türk yola çıkmış, terör yuvalarını, terörist barınaklarını, kanlı sığınak ve mühimmat depolarını teker teker imha etmiş, etmeye de devam etmektedir.

Hainler saklandıkları deliklerde yok edilmektedir.

Kurulan tuzaklar birer birer bozulmakta, yer altı terör tünelleri ateşe verilmektedir.

Kahraman Mehmetlerimiz Hatay'da konuşlandığı sırada, Yörük çadırından çıkararak askerlerimizi duayla ziyaret eden, kurban kesip hepsini evladı gibi bağrına basan Yörük Ana Türk milletinin eşsiz ferasetine tercümanlık yapmıştır.

Bilinsin ki, istiklal ruhu Yörük analarının vicdanlarında mahfuzdur.

Yeri gelmişken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü gururla hatırlar ve hatırlatırım:

"Arkadaşlar! Gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

Nitekim Mersin oldukça bize hiçbir hasım unsur dış geçiremez.

Türk milleti yaşadıkça hiçbir müstevli varlığımıza gölge düşüremez.

Yörüklerin pencerelerinden ışık yayıldığı müddetçe karşımıza hiçbir güç çıkamayacak, çıksa bile yenilip yutulmaya mahkûm olacaktır.



İnanıyor ve ümit ediyorum ki; insanlık onur ve haysiyeti Af-rin'de yeniden layık olduğu seviyeye ulaşacak ve ulaştırılacaktır.

Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti başaracaktır.

Teröristlerle beraber karanlık ve kanlı hesap yapanlar mutlaka bozguna uğrayacaklardır.

Tıpkı şairin dediği gibi:

Vur Mehmedim! Vur ki; bahtım uyansın.

Tekbir sedaları, arşa dayansın,

Sen ki; çelikleşmiş imansın,

Vur Mehmedim!

Hak için, Allah için, mazlumlardan yükselen o 'Ah' için.

Sen tarihsin, sen zafersin, sen bayraksın, sen vatansın.

Vur Mehmedim! Vur ki; Dünya utansın.

Yüce Allah şanlı ordumuzun yeni gazasını mübarek eylesin.

Dualarımız ve desteklerimiz sonuna kadar tertemiz yüre-ğe sahip Mehmetlerimizle beraberdir.

Aziz milletimizin eli semaya açık, gönlü ve gözü daima as-keriyle beraberdir.

Şimdiye kadar 900'e yakın teröristin etkisiz hale getiril-mesi, çok sayıda yerleşim birimi ve kırsal kesimin terör un-surlarından arındırılması harekâtın başarısını her yönüyle ortaya koymaktadır.

Burseya ve Darmık Dağı başta olmak üzere teröristlerden temizlenen alanlarda artık Türk bayrağı dalgalanmaktadır.

Bu vesileyle tüm şehitlerimize, sınır ötesinden fırlatılan füzeler sonucunda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum.



16'ncı güne giren Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asıl gaye Suriye'de huzur ve barış ortamının sağlanması, Suriye topraklarının gerçek sahiplerine iadesidir.

Afrin ile başlatılan sınır temizliğimiz mutlak suretle ve ilk etapta Menbiç olmak üzere diğer alanları da kapsamalıdır.

Ve inşallah da kapsayacaktır.

Nerede bir terör unsuru varsa imha edilmeli, milli beka-mıza yönelik tüm tehditler ortadan kaldırılmalıdır.

Teröristler inlerine saklansalar da, hendeklere girseler de fark etmeyecektir.

Her nereye yuvalandırsa orada başlarının ezilme zamanı gelmiştir.

İster Fırat Nehri'nin doğusu olsun, isterse batısı; PKK/PYD nerde bulunursa bulunsun canidir, katildir, haindir, şiddetle cezalandırılmalıdır.

Aziz Mersinliler,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Özgür Suriye Ordusu, Suriye'de Mehmetçikle omuz omuza çarpışan, terör örgütlerine göz açtırmayan, varlık gayesi açık olan bir oluşumdur.

Dahası bu yapı içerisinde çok sayıda Türkmen soydaşımız da bulunmaktadır.

Fırat Kalkanı Harekâtı başta olmak üzere ÖSO'nun, Mehmetçik ile omuz omuza mücadelesi sırasında çok sayıda kayıpları olmuştur.

ÖSO, topraklarını ve Suriyelilerin varlıklarını koruma çabasıdadır.



Kim ne derse desin ÖSO, Suriyelilerin zulüm ve esaret karşısında oluşturdukları vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır.

Türkiye'nin sağladığı imkânlar ve ÖSO'nun gösterdiği kararlılık sebebiyle ülkelerinden ayrılan çok sayıdaki Suriyeli, kendi vatanlarını müdafaa için muhkem bir tavır almışlardır.

Halen Afrin'de çok sayıda ÖSO mensubu gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılmakta, terörle mücadele etmektedir.

TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır.

Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgede bu işbirliğinin olumlu sonuçları görülmüştür.

Türkiye'nin çabaları sayesinde bugün Fırat Kalkanı Bölgesi'nde sayıları yüz bini aşan Suriyeli huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır.

Her türlü insani hizmet ve yardım bu bölgede Türkiye'nin verdiği destekle mağdurlara ulaşmış, hayat normale dönmüştür.

Aynı yerde çok sayıda okullar açılmıştır, hastaneler çalışır vaziyettedir, alt yapı yeniden imar edilmiştir ve sosyal hayatın devamı için gerekli olan diğer tüm hizmetler faal durumdadır.

Ancak bugün kimi çevreler bu durumdan memnuniyetsizdir

Karanlık odaklar korku ve kaygıya kapılmışlardır.

Bunun yanında CHP'nin bu odaklarla yan yana gelmesi, Türkiye hasımlarıyla yanak yanağa vermesi utanç vesikasıdır.

Mehmetçik ve ÖSO arasındaki uyumu bozarak Suriye'de Türkiye'nin azim ve iradesini kırmaya çalışanlara sözcülük görevi belli ki CHP'ye düşmüştür.



Şimdilerde CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekâtını sulandırabilmek gayesiyle ÖSO'yu karalamaktadır.

Bunların asıl rahatsızlığı Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD'li teröristlerin köşeye sıkışması, kapana kıştırılmasıdır.

Kandil seviciliği, PKK/PYD yandaşlığı bunlar için adeta ana siyaset konusu haline gelmiştir.

Şu işe bakın ki, Türk milleti askerinin yanında dualarla yer alırken CHP, HDP'yle eşgüdüm halinde askerlerimizin mücadele azmini sekteye uğratmanın çabası içerisinde.

Mehmetçiğe doğrudan söz söylemeye korkanlar ÖSO üzerinden sinsi bir oyun tezgahlamaktadır.

Asıl niyet Zeytin Dalı Harekâtı'nın zayıflatılmasıdır.

Bu hainliği yapacak kadar gözü dönenler ne yazık ki kendilerine CHP'de yer bulmuşlardır.

ÖSO'ya terörist yakıştırmaları yapan CHP zihniyeti, yakın geçmişte PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını iddia ediyordu.

Hatta eli kanlı bu hain teröristleri vatanlarımızı kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak değerlendiriyorlardı.

Şimdi de bir CHP milletvekili kalkmış, utanmadan, yüzü kızarmadan PYD'yi aklamaya çabalamıştır.

Neymiş, PYD'nin terör örgütü olup olmadığına dair değerlendirme yapacak istihbarı bir bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değillermiş.

Mesela dün Afrin, Çukurca ve Kilis hudut bölgesinde kahramanlarımızı şehit eden hainlerin kimler ve hangi örgütün tetikçiliğini yapanlar olduğunu bu işbirlikçi kafa demek ki hala anlayamamış, hala görememiş.



HDP'liler PYD'ye, YPG'ye sırtını dayamışlardı, CHP'liler de yakasını kaptırmış, iradelerini kiraya vermişlerdir.

PYD'ye terör örgütü diyemeyen bizim nazarımızda maskeli PYD'li, mazbatalı YPG'lidir.

CHP gerçeği işte budur.

Bunlar bir türlü Türkiye'nin menfaatlerinin yanında durmayı beceremeyip, Türkiye hasımlarına aradıkları fırsatı vermeye gönüllülerdir.

Nerede bir Türklük ve Türkiye hasmı varsa onların yanında saf tutmayı marifet sayan; HDP, İP, FETÖ, PKK, PYD'yle düşüp kalkan sefillerdir.

Diğer yandan karanlık suretli sözde aydın, gazeteci ve eski siyasetçi sıfatını taşıyan bazı çürümüşler de savaş istemiyoruz çağrılarıyla öne çıkmışlardır.

Afrin'e yönelik düzenlenen meşru harekâta leke düşürebileceklerini zannediyorlar.

Be hey ahmaklar!

Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar!

PKK'lı caniler askerimize, polisimize, öğretmenimize, cami imamlarımıza, masum vatandaşlarımıza ve hatta kundaktaki bebeklere kurşun sıkarken niye sesiniz çıkmıyordu?

Siz kimsiniz, neye hizmet ediyorsunuz?

Nedir derdiniz? Nereye varmayı ümit ediyorsunuz?

Hele bir de Tabipler Birliği adıyla bilinen bir yapı vardır ki hıyanetin bir ucunda da bunlar tutmuştur.

Savaşın bir halk sağlığı olduğu iddiasıyla Afrin'deki meşru harekâtı zedelemeye yeltenen bir kötürüm birlik, şimdiye kadar terörizmin aşâğılık eylemlerine sessiz kalmıştır.



Tabipler Birliđi doktorlarımızı temsil etmeyen, onlar adına konuşma hakkı bulunmayan mesleki bir örgütlenmedir.

Bu kokuşmuş birlik hukuken gözden geçirilmeli, tertemiz vicdanlı Türk hekimlerini zan ve töhmet altında bırakmalarının önüne geçilmelidir.

Tabipler Birliđi'nin vatansever ellere geçmesi konusunda gereken neyse yapılmalı, işgalden kurtarılması sağlanmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi konuyla ilgili yapılacak veya yapılması düşünülen her girişime, her yasal düzenlemeye sonuna kadar destek verecektir.

Bunlar sadece Türkiye'nin deđil, insanlığın da defolu yüzleridir.

Kim hangi isim, hangi oluşum, hangi sözde yapılanma adı altında bulunursa bulunsun, milli kahramanlık ve kararlılığı-mıza zarar veremeyeceklerdir.

Terörist cenazelerinde tabut omuzlayanların, ülkemizin meşru çabalarını sulandırma hevesleri beyhudedir.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye bu melun zihniyetlere rağmen varlık mücadelesinden taviz vermeyecek, kesin sonuç alıncaaya kadar tarihi yürüyüşünden sapmayacaktır.

Vatanımıza yönelen terör tehdidi tamamıyla engellenecektir.

Türklük ve Türkiye hasımları kudursa da yolumuzdan dönmeyeceğiz, devletin, yiğit Mehmetlerimizimizin sonuna kadar yanında duracağız.

Devlet ve milletin el ele verdiği bu dönemde Türkiye hasımlarının yanında yer arayanlara bizzat Türk milleti elbette hak ettikleri ders ve cevabı verecektir.



Bu vesile ile sözlerime son verirken Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran siz değerli vatandaşlarımı bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Toplu Açılış ve Temel Atma Töreniyle hayata geçecek olan 1923 Projenin Mersin'e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Bey ve ekibini tekraren kutluyor, emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma, tüm Mersinli kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Rabbim hepinizden razı olsun.

Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne mutlu Türküm Diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İL VE İLÇE BAŞKANLARI
İSTİŞARE VE ÇALIŞMA
TOPLANTISININ AÇILIŞINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**10 ŞUBAT 2018
ANTALYA**



**Büyük Milletim,
Aziz Ülküdaşlarım,
Çok Değerli İl ve İlçe Başkanlarım,
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,**

Sözlerime, seçkin heyetinizle birlikte olmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade ederek başlamak istiyorum.

9-10-11 Şubat 2018 tarih aralığını kapsayan ve Antalya Sueno Otel’de düzenlemiş olduğumuz “İl ve İlçe Başkanları Çalışma ve İstişare Toplantımıza” hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Toplantımızın açılışı münasebetiyle yapacağım değerlendirmelere geçmeden evvel ülkem her köşesinden heyecanlı buraya gelen dava arkadaşlarımı kalpten ve tüm hissiyatımla kucaklıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen muhterem vatandaşlarıma selam ve şükranlarımı sunuyorum.

İnanıyorum ki, ağır sorunların altında ezilen Türkiye’imiz, içine düştüğü ümitsizliğin çaresini, karartılmak istenen geleceğinin aydınlığını bu görkemli toplantıda bulacaktır.

Başkanlık Divanı Üyelerimizin, 81 İl Başkanımızın, 897 İlçe Başkanımızın katılımıyla tezahür eden “Çalışma ve İstişare Toplantımızın” öncelikle ülkemize, milletimize, partimize ve Türk-İslam dünyasına kutlu olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Kurtuluş Mücadelemizin lideri ve devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kurucu kahramanların muhterem hatıralarını tazimle anıyorum.

Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden büyük ecdadımıza; bugün terörle mücadele eder-



ken gerek sınır içinde, gerekse sınır ötesinde şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimize,

Ömrünü Türk-İslam ülküsüne adanmış Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarımıza, her birini hasretle yâd ettiğimiz ülkü şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize ise uzun ömürler diliyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Merhum Erol Güngör'ün ifadesiyle söylersek, bir şeyin izahını yapmak, her şeyden önce tarihine bakmak demektir.

Tarihe bakarken ihtiyaç duyulan şey elbette şuurdur.

Şuur yoksa tarih; kuru olaylar **yığını**, cılız hatıralar geçidi, hamasi hikâyeler yekûnudur.

Kısaca tarih bir milletin hayatıdır, bu nedenle canlıdır, objektif tahlil ve analizlere ihtiyaç duyacaktır.

Tarihsiz bir millet eşyanın tabiatına aykırıdır.

Tarihinden kopmuş bir millet ise kökü çürümüş ağaç, dümeni kırılmış metruk gemi gibidir.

Milliyetçiliğin doğuşu bir yönüyle milli tarihin doğuşudur.

Milli tarih doğdu mu milli şuur tecelli etmiş demektir.

Bu şuur Türk milletini, merhum Yahya Kemal'in tarifinde anlamını bulduğu gibi, *'kökü mazide olan ati'* yapmıştır.

Şuurumuzun derinliklerinde milli ilkelerin, milli ülkülerin tamamı malum ve mahfuzdur.

İşte merhum Dündar Taşer'in dediği gibi, milli şuur Milliyetçi Hareket'i doğurmuştur.

Ve Milliyetçi Hareket'in amacı da, aynen merhum Taşer'in vurguladığı üzere, Türk'ün cemiyet kumaşındaki yırtıkları



kendi ipliği ile örmek; duyguda, düşüncede ve harekette milli olmaktır.

Mesele budur, öz budur, hedef de budur.

Milliyetçiliğimiz zamanının dar kalıplarına sığmamış, sosyal gerçeklerin gerisine düşmemiş; siyasal gelişmelere, çağın ihtiyaçlarına bigâne ve biçare kalmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, haysiyet ve huzura ebedi çağrıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, milli birlik ve kardeşliğe evveli ve edebi derin olan bağlılıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi vatana, millete ve bayrağa eşsiz sevgi, emsalsiz sadakattir.

Milliyetçi Hareket Partisi, milli duruşun, şühedaya vefanın, millete bekanın onurlu davetidir.

Çatlamış dudakların, boş midelerin, kırılmış hayallerin, karanlık köylerin, çıplak tepelerin, yoksul toplumun, yarını üstüne kumar oynanan milletin yegâne umudu, yegâne ufku Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Bir tarafta toprağı seyreden tok insanlar, öte yanda toprağı yoğuran aç insanlar. Bu çelişkinin aşılması lazımdır.

Bir yanda emek veren, ter akıtan, helal lokması için cırpınan milyonlar, diğer yanda da milletin sırtından geçinen, fildişi kulelerinde vicdanen ve fikren sefalet, fiilen ve fiziken sefahat içinde yaşayan küçük bir azınlık ve kaymak tabaka. Bu açmazın da giderilmesi şarttır.

Merhum Türkeş Bey Milliyetçi Hareket'in, ülkücülüğü ve gerçekçiliği birlikte yoğurarak yeni ufuklara Türk milletini kanatlandıracağını öngörüyordu.

Bu öngörü çok şükür isabetle yerini bulmaktadır.



49 yıllık siyaset mücadelemizde pek çok zorlukla karşılaştık.

Ancak, Türk milleti için yaptığımız ve yapacağımız fedakârlıklarda hiçbir zaman sınır tanımadık, hiç de nokta koymadık.

Eğilmedik, bükülmedik, gecikmedik.

Düşmedik, üşenmedik, dinlenmedik.

Yılgınlık akıntısına şuurumuzla direndik.

Yozlaşma akınına gururumuzla direnç gösterdik.

Şiddetli operasyon ve oyunlara karşı devasa bir duruş sergiledik.

Seviyesizlere karşı seviyeli durduk.

İkellikleri irademizle durdurduk.

İftiralara karşı davanın iffetini koruduk.

Özellikle 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra akla hayale gelmeyecek saldırılarla karşılaştık, hamd olsun teslim olmadık, acizlik göstermedik.

Oyunları bozduk, oyuncularını bozguna uğrattık.

Bunu hep birlikte yaptık, hep beraber başardık.

Paradigma değişikliği dediler, iktidar olacağız dediler, böyle gitmez dediler; tertemiz arkadaşlarımızı istismar ederek topladıkları imzalarla kapımıza dayandılar.

Hiç yaşanmamış, hiç rastlanmamış rezillikleri sahnelediler.

Ahlak gözetmediler, anlayış göstermediler.

Yetmedi, tarlalara üşüşüp olağanüstü kongre derdine kapıldılar.

Yetmedi, tellere tutunup temellerimizi dinamitlemeye kalkıştılar.



Otellerde toplandılar, dedikodu yaptılar, fitne kazanı kaynattılar.

Amaç milli şuurunu köreltmek, Milliyetçi Hareket'i karartmaktı.

Amaç Türk milletinin son kalesini kapatmak, son siperini karıştırmaktı.

Başardılar mı? Hayır.

Sonuç aldılar mı? Elbette asla.

Her zaman dediğim gibi davamız dualıdır, himaye Allah'tandır, destek aziz Türk milletindedir.

Böyle bildik, buna inandık.

Üç Hilal, okyanus ötesinin eline düşemezdi, çok şükür düşmedi.

Üç Hilal, kurultay bezirgânlarının kontrolüne giremezdi, çok şükür girmedi.

Ülkülerinde erimiş yüksek fazilet ve fedakârlık timsali dava insanları gecenin en zifiri anında ortaya çıkarak Üç Hilal'in hüznünü sildi, hezimet arayanları sindirdi.

Bu süreçte umutsuzluğa kapılanlar oldu.

Gelişmeleri dikkatle takip edip stratejik suskunluk dönemine girenler oldu.

Kozlar paylaşıldıktan, yeni şartlar oluştuktan sonra ileri atılmak üzere pusuya yatanlar oldu.

Farklı arayışlara açık veya gizli yönelenler oldu.

İkbalinin kaygısıyla arayışa tevessül edenlerle, sadakati yalnızca dilinde, samimiyeti yalnızca yüzünde bulunanlar oldu.



Yaşanan ne varsa davamızın vicdanında saklıdır.

Kim ne yaptıysa, hangi ilişki ağlarına girip, hangi çıkarların cazibesıyla hareket etmişse geldiğimiz bu aşamada tüm netliğiyle açıktadır.

Dava adamlığı karşılıksız adanmayı gerektirir.

Dava adamlığı yüksek ruh ister, ahlak ister, sadakat ister, mertlik ister, dünyevi menfaatlere aldanmayı, dayatmaları alttan almayı ise reddeder.

Laçka ve laubali tiplerden,

Korkak ve mesnetsiz kimselerden,

Akıl ve anlayış yoksunlarından,

Sabırsız ve samimiyetsiz kişilerden,

Sahte ve sanal şahsiyetlerden,

Fitne ve fesat çıkarıp, başkalarının kuyusunu kazanlardan,

Sinsi hesap ve gizli plan yapanlardan bırakınız dava adamı olmayı, bizim nezdimizde insan bile olamaz, olamayacaktır.

Allah'a şükürler olsun ki, nice badireleri alt ederek, nice engelleri aşarak muazzam bir mücadele disiplini gösteren siz değerli arkadaşlarım, gerçek dava adamları olarak haklı bir övüncün, şanlı bir övgünün bizzat muhataplarısınız.

Sizler Türk milletinin yüz aklarısınız.

Sizler Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in Anadolu'nun her köşesine ulaşmış nefesi, gür sesiniz.

Görevinizi ciddiyet ve cesaretle yapıyorsunuz. Ama bununla yetinemezsiniz.

Zorluklara yenilmeden, mesnetsiz ve melanet ithamlara itibar etmeden yolunuza devam ediyorsunuz, zira etmek de durumundasınız.



Bizler soluđu kesilenlerden olmayacağız.

Bizler fırtınadan korkup filika arayışında da olmayacağız.

Enerjimizi içe değil, dışa harcayacağız.

Birbirimize hürmet ve nezaket göstereceğiz.

Birbirimizin hak ve hukukunu çiğnetmeyeceğiz.

Onun bunun tezviratlarına dönüp bakmayacağız.

Günübirlik heveslerle oyalanmayacağız.

Aşağılık kompleksi içinde kıvrananlara aldırmayacağız.

Bayağılaşmış iddialara, üfürükten ifadelere takılmayacağız.

Her dava adamı kalitelidir, karakterlidir, kocaman bir yüreğe sahiptir.

Bu yürek ki, Türk-İslam ülküsüyle çağlamıştır.

Bu yürek ki, Kızıllemlayla coşmuştur.

Bu yürek ki, cehalete, vahşete, gabavete, gayesizliğe, gayretsizliğe hasım olmuştur.

Aynı davanın, aynı teşkilatın mensupları bir vücudun azaları, bir çarkın dişlileri gibidir.

Şerefleri ve sevapları ortak olan maddi ve manevi bir bütünün mütemmim cüzileridir.

Biliniz ki, zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Ya hep birlikte güçlü olacağız, ya da en zayıf noktamızdan, en yumuşak tarafımızdan açılan cepheler neticesinde hasar alacağız, hüsrana yaşayacağız.

Birbirini çekemeyen, birbirini hazmedemeyen, birbirine kara çalan hiç kimse bir davanın onurunu hakkıyla sahiplenemeyecek, layığıyla savunamayacaktır.



Herkes kendi tiynetine yakışanı yapacak, herkes kendi niyetinin, kendi mizaç ve meşrebinin karşılığını bulacaktır.

Unutmayınız, odunlaşanlara karşı olgunluğumuzu göstereceğiz.

Zalimleri alçakça alkışlayanlar varken, biz kahramanca mazlumları kucaklayacağız, onların yanında duracağız.

Zafer sabredenlerindir.

Sefer hak edenlerindir.

Külfetsiz nimet, zahmetsiz rahmet olmayacağına göre; hem külfete, hem de zahmete katlanacağız, dağa doğru bir deyimle katlanmak durumundayız.

Düşüncelerimiz gerçekler, hayallerimiz gelecek, hedeflerimiz gerçekleştireceğimiz geçişimizdir.

Özümüzden, öz değerlerimizden, ülkülerimizin gücünden feyz alıp ileriye bakacağız.

İşimiz çoktur, görevimiz ağırdır, yapacaklarımız çoktur.

Oyalanacak vakit yoktur.

Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelecek bir sese, yükselecek bir iradeye kilitlenmiştir.

Yürüyüşümüzü bozacak hiçbir düzensizliğe, iç huzur ve düzenimizi sarsacak hiçbir dengesizliğe müsaademiz söz konusu olamayacaktır.

Kendi arzu ve beklentilerini her şeyin ve herkesin üstüne çıkaranlara, etrafındaki insanlara kendisine yararı ve yakınlığı kadar önem verenlere dikkat ediniz, bunlara karşı tedbir alınız.

Egolarına boyun eğenlerle davanın ilerlemesi imkansızdır.



Dönemsel olarak işgal ettikleri makamlarla üstünlük taslayanları, önüne gelene tepeden bakanları hoş görmemiz düşünülemezdir.

Hizipçilik yapan, huzursuzluk çıkaran, ekipçilik ve dar kadroculuktan medet uman kim olursa olsun gözümüz üzerindedir.

Bu dava kutludur, milli vicdanının simgesidir.

Bu dava Türklüğün bekasına ömrünü vakfetmiş kahramanca bir duruşun özeti, üstün bir mücadele azminin eseridir ve tarih boyunca emanet yere düşürülmemiştir.

Merhamet, meşruiyet ve muhabbetten ayrılmadan önümüze bakacağız.

Küskünlükleri telafi edeceğiz, dargınlıkları gidereceğiz, gaflete kapılıp, yanılıp yenilip yanlışa düşen, sonra da vicdanan pişmanlık duyan, safiyane ve dürüst bir şekilde hatasını kabullenenleri tekrar kazanacağız.

Ancak bu davaya ihanet etmişleri, mahkeme kapılarında, korsan kurultay salonlarında her kepezeliğin başını çekmişleri dünya durdukça affetmemiz söz konusu bile olmayacaktır.

Trenden inenler, indikleri yerde kalmışlardır.

Rüzgârla savrulanlar, gaza gelip sivrilenler kaybetmişlerdir.

İplisini saplısını bilmeyiz, cambazı cümbüşü tanımamız; yapılanları unutmadık, hakaret ve hainlikleri hiç ama hiç aklımızdan çıkarmadık.

Davamız ezelden beri haklıydı.

Ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk.

Sabrettik, dayandık ve inandık.

Şimdi hak verenler çoğaldı.



Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı.

Fakat yerimizde saymayacağız, haklı çıkmakla avunmayacağız.

Hep bir fazlasını yapacağız, hep bir adım ötesine geçeceğiz.

Milletimizin beklenti ve taleplerini yerine getirmek için çok çalışacağız.

Küçüklük, boyun değil, boyunduruk altına alınmış zihnin tanım ve tasviridir.

Küçük heveslerle büyük hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

Hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir dava ve gönül adamı, günübirlik yaşayamaz, savurgan ve sorumsuz davranamaz.

Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye dediği gibi, gerçek inanç ve dava adamları *"sabah doğup akşam ölenlerden olamaz"*.

İnançlı ve asaletli dava insanları, yanlışa yanlışı diyen; zalime mert ve metin davranan; haine de asla tamah ve tamam demeyen ahlak kahramanlarıdır.

Hamd olsun, bu kahramanlar işte bugün burada, Antalya Sueno Otel'dedir.

Hepinizle iftihar ediyorum.

Hepinize güveniyorum.

Biliniz ki hayra, Hakka, halka ve hakikate hizmet eden il ve ilçe teşkilatlarımız Türk milletinin henüz yazılmamış destanına destek verecek kalp atışı, gönül erleri, dava neferleridir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde birbiriyle bağlantılı dört siyasi olay, dört stratejik dönüm noktası bulunmaktadır.



Bunlardan ilki, 18 Mart 2018'de yapacağımız, 12'nci Olağan Büyük Kurultayımızdır.

Artık yeni bir Kuvay-ı Milliye ruhu, vicdani sorumluluk duygusu ve onurlu yaşama arzusuyla muazzam nitelikli bir atılıma imza atmalıyız.

Önümüzdeki siyasi seçim ve tercihler oldukça önemlidir; tarihi ve talihli fırsatlardır, Türkiye'nin akibetini belirleyecektir.

Şunu özellikle belirtmek isterim ki;

Milliyetçi Hareket Partisi;

Ağır tahribatlara karşı Türk milletinin güvencesi,

Derin stratejik çatışmaların yaşandığı bugünkü ortamda, Türk devletinin son siperi,

Türk milletinin, kendisini düştüğü küresel sarmaldan çekip çıkaracak son imkânı,

Ölüm karşısında sınav vermiş bir kutlu dava olarak Türk milletinin ülkü yolunda son umududur.

Milliyetçi Hareket zafere inanmıştır, başarıya yemin etmiştir ve bunu engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Yemin mukaddes bir sözleşme demektir.

Namus sahibi olan her insan verdiği sözden dönmeyecektir.

5 Kasım 2000 tarihinde yaptığımız 6'ncı Olağan Büyük Kurultayımızda; "Sen Doğmana Bak Güzel Gün diyerek, Bu Ülkeyi Karşılıksız Sevdiğimizi" **söylemiş, devamında şunları ifade etmiştim:**

"Milliyetçi Hareket, Türk milletinin temel değer ve birikimlerini yeni atılımların dinamosu yaparak o'nu ilelebet var kılacak bir büyük siyasi ve fikrî hareketin adıdır. Bu ad ve iddia, dünya var oldukça yaşamaya devam edecektir."



12 Ekim 2003 tarihinde yaptığımız 7'nci Olağan Büyük Kurultayımızda; "Yeni Bir Dünya ve Yeni Bir Türkiye İçin Büyük Buluşma" önerisi getirerek şu hususlara temas etmişim:

"Milliyetçi Hareket, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet, yeni bir dünya ve yeni bir toplum anlayışının siyasetteki temsilcisidir. Bu yüzden Milliyetçi Hareket, yeni bir dünya ve yeni bir Türkiye için büyük buluşmayı gerçekleştirme kararlılığındadır."

19 Kasım 2006 tarihinde yaptığımız 8'nci Olağan Büyük Kurultayımızda; "Milli Kararlılık, Milli Doğruluk, Milli Kucaklaşma" iradesini göstermiş ve aynen şunları söylemişim:

"Ateşle imtihandan geçen Türkiye'yi bugün yaşadığı bunalmırlardan çıkartacak yegâne siyasi güç, ruhu ve benliği Türkiye sevdası ateşiyle yanan Milliyetçi Harektir."

8 Kasım 2009 tarihinde yaptığımız 9'ncü Olağan Büyük Kurultayımızda "Sonsuza Kadar Var ol Türkiye" sloganı eşliğinde şu değerlendirmeleri seslendirmişim:

"Milliyetçi Hareket, şimdi milletimizin bekası için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Ve yaşadıklarımız küresel senaryoların bölgemizde oynanan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Partimiz, gücünü milletinden alan siyasal düşüncenin savunucusudur. Onun için de adımız Milliyetçi Harektir."

4 Kasım 2012 tarihinde yaptığımız 10'ncü Olağan Büyük Kurultayımızda "Türk Milleti Sensiz Asla" beyanıyla şunları **vurgulamışım:**

"Milliyetçi Hareket varsa henüz tüm yollar kapanmış değildir."

Milliyetçi Hareket varsa çareler tükenmiş, çıkışlar tıkanmış değildir."



Milliyetçi-Ülkücü Hareket varsa hiçbir şey bitmiş değildir.

*Milliyetçi Hareket yıkılmadıktan sonra Türkiye çözüle-
yecektir.”*

21 Mart 2015 tarihli 11’nci Olağan Büyük Kurultayımız-
da; “Bizimle Yürü Türkiye” teklif ve talebinde bulunarak şu
ifadeleri bizzat milletimizle paylaşmıştım:

*“Türkiye’nin namusunu koruyamayanlar kim olursa olsun-
lar Milliyetçi Hareket’i karşılarında bulacaklardır. Milliyetçi
Hareket; Türkiye’nin milli birliğinin temel harcıdır, bin yıllık
kardeşliğimizin son umudu, son burcu, son mevziisidir.”*

Allah’a şükürler olsun ki, 12’nci Olağan Büyük Kurultayı-
mız 18 Mart 2018’de yapılacaktır.

Olağanüstü kurultay çıkırtkanları tel tel dağılmışlar, kimi-
si ters köşede kalmış, kimisi de ipin ucundan tutmak için can
havliyle kirişi kırmıştır.

Dayatmalar tutmamış, Milliyetçi-Ülkücü irade taviz ver-
memiştir.

Onur ve omurgalarını kaybedenlerin, merkez iddiasıyla
siyasette boy göstermeleri, CHP ve HDP limanına yanaşma-
ları trajik ve patolojik bir yol kazası olarak her daim hatırla-
nacaktır.

18 Mart Kurultayımız, “Milli Duruş: Şühedaya Vefa, Mille-
te Beka” Kurultayıdır.

Huzur ve beka için güç birliği diyoruz.

Türkiye’nin toparlanması için biz de katkı veriyoruz.

18 Mart Olağan Büyük Kurultayımız, Çanakkale ruhuyla
temellenecek, Milli Mücadele mirasıyla şekillenecektir.



Bu kurultayımız, 2019'daki diğer üç siyasi olayın, üç stratejik dönüm noktasının hazırlığına ve hedef planlanmasına sahne olacak, şahitlik edecektir.

12'nci Olağan Büyük Kurultayımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin değişmeyen, dönüşmeyen, ama devamlı gelişen ve büyüyen fikri kalite ve kuvvetinin gelecek Türk asırlarına taşınmasında tarihi bir eşik ve milat olacaktır.

İkinci siyasi olay da, 2019'un Mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'dir.

Bu seçimde en makul, en muhkem sonucu almak, mevcut belediyelerimizi muhafaza ederek üzerlerine yeni ve daha çok ilaveler yapmak ana gayemizdir.

Partimiz mahalli idarelerde markadır.

Dürüst ve temiz yönetim anlayışımızla milletimiz belediye yönetimlerindeki çalışkanlığımızı ve kucaklayıcı vasfımızı görmüş, tanıklık etmiştir.

Pek tabii olarak, Mahalli İdareler Seçimi'nde, Adalet ve Kalkınma Partisiyle kurmuş olduğumuz Milli İttifak'ın yıpranmasına, olası siyasi kamplaşma ve kutuplaşmalara izin ve meydan vermeyeceğiz.

Hassas propaganda sürecini, ilkeli ve ittifakın ahlaki doğasına muvafık bir şekilde yürüteceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi 2019 yılının Mart ayında; il, ilçe ve beldelerde yörenin şartlarına, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve eğilimine göre tavır ve tutum alacak, mutlaka başarıya ulaşacaktır.

2019 yılındaki üçüncü ve müteakiben dördüncü siyasi olay da sırasıyla, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimidir.



Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin gerçeklerini okumuş, milletimizin arayış ve özlemlerini beka üzerinden tekrardan yorumlamıştır.

Türk siyasetinin akışını etkileyen, dinamiklerini ve parametrelerini değiştiren çok vahim ve vahşi bir darbe ve işgal teşebbüsü 15 Temmuz'da gerçekleşmiştir.

FETÖ, Şark Meselesi'nin bu çağdaki adı, kanlı emperyalizmin 21'nci yüzyıl projesi olarak Türk milletine ihanet etmiş, küresel efendileri namına istilayı denemiştir.

Ve karşımızdaki terörizm dehşeti farklı boyutlarla devam ederken, Türk vatanını bölme ve ele geçirme emeli sönmüş, geçmiş değildir.

Nitekim terörizm, şehit kanıyla suladığımız toprakları ve mücavir bölgeleri sömürmenin, parçalamanın, sınırları değiştirmenin bugünkü kanlı ve ölümcül vasıtası olmuştur.

Geçmişte sözde uygarlık götürüp yer altı ve yer üstü kaynaklarını ülkelere getiren zalimler, şimdi de yeni dünya düzeni maskesi altında, terörle mücadele kisvesi içinde ülkeleri hizaya getirme, direnişlerini kırma, köklerinden koparma taktikleriyle aynı oyunu oynamaktadırlar.

Bugün emperyalizmin gözü, Afrika'nın Okyanus kıyısından, Doğu Türkistan havzasına, buradan Pasifik'e kadar uzanan engin coğrafyalara odaklanmıştır.

Bunun için dünya coğrafyasında, Avrupa-Asya'nın kesiştiği alanda, kilit ve stratejik öneme sahip Türkiye'nin çözülmesi, parçalanması, dağıtılması ve bunlar olmuyorsa denetim ve kontrolü amaçlanmaktadır.

Bir başka yönüyle terörizm, küresel piramidin tepesinde olduğunu iddia eden sözde gelişmiş ve medeni ülkelerin siyasi operasyon aracı, hedef ülkelerin içişlerine karışma bahanesidir.



Zulmün ve zulmetin cinayet ve ihanet silahı FETÖ bu çerçevede değerlendirilmelidir.

PKK, PYD, YPG, İŞİD, DHKP-C ve diğer kanlı örgütler de tetikçi ve kanlı nöbette kiralık olarak kullanılmaktadır.

Türk milletinin bekası müdafaa edilecekse, ki mecburidir, o halde bunun gerek ve şartları da muhakkak yerine getirilmelidir.

Bu kapsamda, hükümet etme sisteminin revizesi, geniş ve katılımcı bir mutabakata dayanması gerekiyordu.

Edirne düşerken, tartışmalara boğulan Meşrutiyet Meclis'i gibi olamazdık.

“Edirne’yi Enver alacağına Bulgar alsın” diyen soysuz anlayışın bugünkü izdüşümündeki işbirlikçilere itibar edemez, iddialarına inanamazdık.

Mustafa Kemal’in Anadolu’da kaybetmesini dilek ve temenni ederek, İstanbul’da göğüslerinde nişan ve madalyalarla caka satan nazırlara, devrin siyaset ve devlete adamlarına benzeyemezdik.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016’da Yenikapı’da bir ruh doğdu, Türkiye için yeni bir kapı açıldı.

Biz bu ruha ortak olduk, bu kapıdan içeri girdik.

Başka türlüşünü yapmamız da kendimizi, ülkülerimizi, var oluş gayemizi inkar olurdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi’yle oturup konuştuk.

Yeni bir hükümet sistemi üstünde uzlaşmaya vardık.

Çünkü bekamız anormal tehditler altındaydı.

Bir olmalıydık, beraber hareket etmeliydik.



Saldırıları artacak, tehlikeler yoğunlaşacaktı.

Kaldı ki, vatani kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız?

Devlet gittikten, millet bölündükten sonra iktidarın ne anlamı kalacaktır?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeşerip billurlaşması bu kavrayış ve beka endişesi çemberinde vücut bulmuştur.

Türk milleti 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet demiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, yeni hükümet etme sisteminin içinde başından sonuna kadar vardır ve paydaşıdır.

Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, acaba barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecekler?

Yüzde 10'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir.

Bunlar eski Mısır'da yaşasalar Hz.Musa'ya karşı Firavunla birleşirlerdi.

Bunlar Kerbelâ'da olsalar Yezid'in yanında saf tutarlardı.

Ve bunlar 919 yıl önce başlayan Haçlı seferlerine katılıp Türk ve Müslüman kanı dökmek için vampir gibi ileri atılırlardı.

MHP'nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor.

MHP büyüyor, güçleniyor, milletin takdir ve teveccühü gittikçe yükseliyor diyorum, üç maymunu oynuyorlar, akbaba gibi, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar.

Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın diyorum,



çatlama çatlama, patlama patlama dağıldıklarını, un ufak olduklarını görmüyor, göremiyorlar.

Bizler, siyaseti, “siyaset olsun diye” değil, milletimize ve ülkemize hizmet için yapıyoruz.

Davamızın büyüklüğü oy oranıyla, oy sayısı ile değil, yüreğimizin asaleti, ülkelerimizin yüksekliğiyle ölçülür diyoruz.

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın küçük siyasi hesapların kendi ayaklarını pranga vurmasına müsaade etmeyecektir.

Hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir Türkiye sevdalısı buna göz yummayacaktır.

Bilakis, her gün biraz daha kenetlenip, büyüyerek lider ülke yolundaki yürüyüşümüz devam edecektir.

Merhum şairimiz Orhan Şaik Gökyay'ın “Bu vatan kimin” şiirinin şu mısralarını vatansızların, milliyetsizlerin yüzüne haykırıyoruz:

*“Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarıdır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.”*

Can verme sırrına ereli hamd olsun uzun yıllar oldu.

Bunun da gereği neyse yaptık, yapmaya da hazır olduğumuzu söyledik.



İşte bu şartlar altında, milli bekamızın olağanüstü risk ve tehdit altında olduğu bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine geçmiş bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi, yerleşmesi, tam olarak oturması maksadıyla 3 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi açıkladık.

Siyasi akıl bunu gerektiriyordu.

Ülkenin gerçekleri buna işaret ediyordu.

Milli bekamızın korunması için böylesi bir uzlaşma vasatında buluşmak lazımdı.

Yaptığımız da budur.

Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkıp çok güçlü bir şekilde TBMM'de yerimizi alacağımızı, geleceğin Türkiye'sinde, gelecek iktidarın iklim ve iradesinde mutlaka söz sahibi olacağımızı kararlılıkla duyuruyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi milletin gönlündedir.

Milliyetçi Hareket Partisi dilde, işte, fikirde, yürekte, sohbette, kahvede, cami avlusunda, mazlum vicdanlarda, bağda, bahçede, bostanda, köy meydanında, şehirlerde, kısaca artık her yerdedir.

Bunu daha da perçinleyecek, daha da ilerletecek, mesajlarımızı ulaştıracak, özlemlerimizi, hedeflerimizi, vatan ve millet için fedakârlıklarımızı anlatacak sizlersiniz.

Bu, sizler için tarihin ve davamızın omuzlarınıza yüklediği büyük bir sorumluluktur.

Sorumluluktan kaçış yoktur.

Zaman bizi haklı çıkarmış, mahşeri vicdanda tescil ettirmiştir.



Zemin tüm Türkiye, çıkacağımız zirve ise Türk ve İslam'ın bulunduğu her coğrafyadır.

Milliyetçi Hareket'in baştan beri savunduğu ilkeler, bugün bir çekim merkezi haline gelmiş, son dönemde herkes bunlara onay vermiş, hatta sahiplenmiştir.

Bu durum bizler için sevindirici, ülkemiz ve milletimiz için ümitvar olmamızı sağlayan bir gelişmedir.

Ülkülerimizi açıkça ifade edelim.

Ülkülerimizi imanla duyalım, hiç vazgeçmeden takip edelim.

Muvaffakiyetimiz Türkiye'nin muvaffakiyetidir.

Ülkümüz Türk'lüğün ve İslam'ın diriliş ve devleşmesidir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gelişmelerini etkileyen en önemli konu başlıklarından birisi de 20 Ocak 2018'de başlayan ve Suriye'nin Kuzeybatısında yerleşik bulunan Halep'in Afrin ilçesinin terörden temizliği.

Zeytin Dalı Harekâtı 22'nci günündedir.

Türk askeri Afrin kırsalında Özgür Suriye Ordusuyla birlikte hainleri kovalamaktadır.

Jetlerimiz, terör barınaklarını, sığınaklarını, mühimmat ve cephanelikleri imha etmektedir.

Şimdiye kadar sayıları bini aşan terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Maalesef mücadele sürecinde aldığımız şehit haberleri de bizi kahretmektedir.

Fakat bir hususu da paylaşmadan geçmek istemiyorum.



Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'ncu gününde şehit düşen iki kahramanımızdan biri olan piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'te son yolculuğuna çıkarken kılınan cenaze namazı tek kelimeyle mahşeri bir kalabalıkla gerçekleşmiştir.

Millet şehitlerine sahip çıkmış; manevi gücümüzü, birlik ve beraberlik irademizi resmen dünyaya ilan etmiştir.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu duruş bizde oldukça, Türk milleti sinesinden çıkan or-dusuna bu şekilde destek verip arkasında durdukça, Allah'ın izniyle hiçbir hain, hiçbir müstevli, hiçbir kanlı hesap işe ya-ramayacak, hedefine ulaşamayacaktır.

Çünkü biz, bir ölürsek bin diriliriz.

Çünkü biz şehitler ölmez, vatan bölünmez deriz.

Çünkü biz şehadetin en yüce makam olduğuna inanır, be-kamızın güvenliği ve kalıcılığı için 80 milyonun manen yükse-lerek alçakların üstüne, korku nedir tanımayarak gideceğini bilir, bunu söyleriz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afrin'in içine girilmesini doğru bulmuyormuş.

Peki sen neyi doğru buluyor, neyi doğru görüyorsun Sayın Kılıçdaroğlu?

ABD'li askerler YPG'li katillerle Menbiç kırsalında bera-ber nöbet tutuyorlar haberin var mı?

ABD'nin Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı sürdürdüğü ope-rasyonların en üst düzey sorumlusu olan bir general bozun-tusu, YPG'lilere kahraman diyor, Türkiye'ye yanlış hesap için-de diyerek parmak sallıyor, hiç duydu mu?



Afrin'e girmeyin demek, PKK/PYD/YPG'yi arkalamak, kollamak, terör örgütlerine el sallamaktır.

Bu tarihi gaflet, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak, ruhunu muazzap kılmak değil midir?

Afrin'e girmeyin diyorsun, hadi yarın birileri de çıkıp Hatay'dan, Kilis'ten çıkın derse ne yapacaksın, nereye kaçacaksın, neye sarılacaksın Sayın Kılıçdaroğlu?

Terör örgütleri bu kadar mı gözünüzü boyadı, bu kadar mı aklınızı başınızdan aldı?

Bu ülkede anamuhalefet partisinin milli güvenliğimizi köstekleme çabası, jeopolitik arıza vermesi felakettir, aslında başlı başına güvenlik sorunudur.

Birisi çıkar, Ege'deki haklarımızı çarçur etmek için, üç beş keçinin otladığı kaya parçacıkları diyerek vatani sabote eder, düşman sevindirir.

Nasılsa tuzu kurudur.

Birisi çıkar, ÖSO'ya terörist der, El Kaide'yle ilişkilendirir, ama kendisinin kimlerle ilişkili olduğunu itiraf edemez.

Başında Türk olan, ama Türklüğün utancı, Türk düşmanlarının gözetleme kulesi, Türk katillerinin aşu suyu ola bir mesleki örgüt, PYD'ye çalışır, YPG'yle oynar, PKK'yla düşer kalkar.

Sonrada isminden Türk ifadesi kalkmasın diye feryat eder.

Türk Tabipler Birliği diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hükmündedir.

Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, aynı niyete, aynı dile sürüklenmiştir.

Bunların nesi Türk'tür ki, ismi de Türk kalacaktır?



Türk olmak adam olmaktır, mayası sağlam olmak, vatan ve millet sevdalısı olmak demektir.

Kürt kökenli kardeşlerimin PKK'yla, PYD'yle bağ ve bağlantısı nasıl yoksa, Türklüğün de Tabipler Birliğiyle bir ilgi ve yakınlığı olmamıştır.

Nitekim haklarında yapılacak siyasi ve hukuki tasarrufları desteklediğimizi bu vesileyle kararlılıkla belirtiyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.

Sözlerime burada son verirken, hepinizi hürmetle selamlıyor, başarılı ve verimli bir toplantı süreci diliyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İL VE İLÇE BAŞKANLARI
İSTİŞARE VE ÇALIŞMA
TOPLANTISININ KAPANIŞINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**11 ŞUBAT 2018
ANTALYA**



**Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem İl ve İlçe Başkanlarım,
Basınımızın Saygın Temsilcileri,**

Yüreği Türk ve Türkiye sevdasıyla çarpan muhterem heyetinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Yurdumun her köşesinde hayat mücadelesi veren aziz vatandaşlarıma, Türk-İslam coğrafyasında varlık ve birlik haklarını savunan her kardeşime Allah'tan esenlikler ve ebedi saadetler temenni ediyorum.

9-10-11 Şubat 2018 tarih aralığını kapsayan ve Antalya Sueno Otel'de düzenlemiş olduğumuz *"İl ve İlçe Başkanları Çalışma ve İstişare Toplantımızın"* son gününde sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum.

Oldukça başarılı geçen, yararlı olduğuna inandığım zincirleme toplantı sürecinin sonuna geldik.

Ama bu son aslında bir başlangıçtır.

Öyle bir başlangıçtır ki, kutlu bir diriliş ve yükselişin müjdesidir.

Huzurlarınızda kendi alanlarında değerli sunumlarını yapan; bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşan muhterem arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Çalışma ve İstişare Toplantımız kongre süreçlerini tamamlayan il ve ilçe başkanlarımızın hem tanışmasına, hem kaynaşmasına, hem de birbirlerini anlamasına değerli katkıları sağlamıştır.

Aynı zamanda bu toplantımız, 12'nci Olağan Büyük Kurultayımızın bir ön hazırlığı, 2019 yılındaki üç siyasi olayın, üç stratejik dönüm noktasının bir değerlendirme ve analiz fırsatı olmuştur.



Gururluyuz, çünkü yüreklerimiz toplu atmaktadır.

Mutluyuz, çünkü birlik ve beraberliğimiz çelik gibidir.

Ümitliyiz, çünkü yaralar sarılmış, kayıplar telafi edilmiş, dinen fırtınadan sonra sakin denizlere yelken açılmıştır.

İstiklalimizi pençelemek isteyenlere göz yummayacağız.

İstikbalimizi perdelemek iddiasında olanlara göz açtırmayacağız.

Bir olacağız, Ülkücü kalacağız.

Milletimizin her ferdine ulaşacağız.

Gönül kırgınlığı varsa gidereceğiz, kol kola gireceğiz.

Hayal kırıklıklarını onarıp, omuz omuza vereceğiz.

Sıkılı yumrukları açacağız, hasbi şekilde tokalaşacağız, gönülleri fethedeceğiz.

Hz Mevlana ne güzel de söylemiş:

"Hayat bir nefestir, aldığı kadar. Hayat bir kafestir, kaldığı kadar. Hayat bir hevestir, daldığı kadar."

Hz. Mevlana yine der ki: *"Kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur."*

Sözümüz kalptendir, duruşumuz asaletimizdendir, dilimizden çıkanlar içimizden kopup gelenlerdir.

Diyor ya Yusuf Has Hacib, *"kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa işte doğru insan odur."*

Bu kapsamda merhum vatan şairimiz Akif'; *"budur cihanda en beğendim meslek; sözün odun olsun hakikat olsun tek"* ifadesiyle adeta ders vermiştir.

Gerçek dava adamları doğru yaşayan, doğru davranan, dosdoğru duruşu olanlardır.



Doğrudan sapan, yanlışta gömülecek, yozlaşma akıntısına kapılacaktır.

Davada ileri hamlelere ayak uyduramayanların gözleri daima geride kalacaktır.

Yapacak bir şeyi, söyleyecek bir sözü olmayanların bahaneleri kabarıktır.

Niyetimiz halis, nefesimiz hadimdir.

Varlığımız Türk varlığına adanmıştır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türklüğün güvencesi, Türkiye'nin huzur, kardeşlik ve istikrar güvenliğidir.

Unutmayınız ki, biz büyük bir aileyiz.

Büyük bir davanın mensuplarıyız.

Büyük bir sevdanın temsilcileriyiz.

Türkiye'nin umuduyuz, Türk milletinin gelecek özlemleriyiz.

Kaynaklarımızdan uzaklaşmadan, kaygan zeminlerde savrulmadan, kaypak ilişki ağlarına sürüklenmeden doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi, vatan ve millet çıkarlarına müzahir olduğu sürece devamlı konuşacağız, devamlı haykıracağız.

Allah'ın izniyle ülkelerimizi çağın alnına kazıyacağız.

Biz, Hakk'ın yolunda, milletin yanındayız.

Biz, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen iradeyiz.

Duruşumuz millidir, şühedaya vefa, millete beka hedefimizdir.

Huzur ve beka için güç birliği emelimizdir.



Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik, içmeyeceğiz.

Kaf Dağı'ndan kar bağışlayanlara inanmadık, inanmayacağız.

Olayların perde arkasını görmeden öne çıkmadık, çıkmayacağız.

Ve de dünyevi menfaatler uğruna geçmişimizi silmedik, kutlu emanetlerimizin meşalesini söndürmedik. Aksine hizmet etmeyeceğiz.

Her zaman olduğu gibi iman silahını kuşanıp ihanet kuşatmasını dağıtacağız.

Onun bunun önünde el pençe divan durmayacağız.

Gazi Mustafa Kemal bakınız nasıl bir şuurla sesleniyordu:

“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülken için gerçek idealin neyse onu göreceksin, o hedefe yürüyeceksin.

Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığılacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın.

Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın.

Bütün bunlardan sonra sana büyük derlerse söyleyenlere gülüp geçeceksin.”

Elbette büyüklük Allah'a mahsustur.

Ancak fikirde büyüklük, ahlakta büyüklük, onurda büyüklük, ülküde büyüklük, gönülde büyüklük esastır, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in amacı da budur.

Müşkülata boyun eğen mükâfatın kapısından döner.



Mücadeleden kaçan muvaffakiyeti elinden kaçırır:

Önümüzdeki engelleri birer birer kaldırdık mı ayağımızın takılacağı hendek kalmaz, kalmayacaktır.

İşte Milliyetçi Hareket bu ruh, bu inanç, bu anlayış ve kabulleniş kapsamında yoluna devam edecek, siyaseti mert ve adam gibi yaparak verdiği sözleri tutacak, Türk milleti için her fedakârlığı yerine getirecektir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır.

Beka varlığımızın bereketi, bağımsızlığımızın nişanesidir.

Beka yoksa, beraberlik yoktur.

Beka yoksa, gelecek yoktur.

Beka yoksa, varoluş mücadelesi kaybedilmiş demektir.

Müsamaha ile milli beka; serbestlikle başkaldırma; özgürlükle ayrışma arasındaki hassas dengelerin gözetilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.

Şüphesiz ki bundan sonra;

Türkiye'yi nasıl bir geleceğin beklediği,

Bölgemizdeki gelişmelerin nasıl seyredeceği,

Terörizmin ve küresel güçlerin hangi oyunları sahneleyeceği,

Milli bekaya yönelik tehditlerin hangi yönde ilerleyeceği,

Siyasi gelişmelerin nasıl şekilleneceği,

Milletimizin kardeşliğinin nasıl sürdürüleceği ve,

Toplumun bu süreçten nasıl etkileneceği hepimizin düşünmesi gereken hayati konulardır.



Bu önemli konuların milletimiz lehine sonuç verebilmesi, partimizin ve partililerimizin,

Milli meseleler karşısındaki duruşunun devamına,

Yapacağı ince ve ustaca siyasi hamlelere,

Komploları ve karanlık senaryoları görme ve çözme yeteneğine,

Sorunları milletimize anlatabilme becerisine,

Mesai tanımaksızın sürdüreceği yoğun ve yorucu bir çalışma temposuna bağlı olacaktır.

Bu nedenle hepimize düşen görevin fazlaştığı yeni dönem, partimizin milletimiz nezdindeki yerini ve değerini daha da güçlendirecektir.

Taşıdığımız sorumluluk tarihidir.

Taşkın ve aşkın bir mücadele ruhuna sahip olmak asıl ve esastır.

Aynı zamanda, millet varlığının devamında yegâne güven kaynağı olduğu artık anlaşılmiş olan Milliyetçi Hareket Partisi, bir yanda tehditleri öngörüyle teşhis ederken, diğer yanda Türkiye'ye hizmet için çalışmalarını yoğunlaştıracaktır.

Biliniz ki, önümüz açık, fikri ve siyasi bekamız milli bekaıyla çakışıktır.

Önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak gelişmelerin doğru bir tahlili kuşkusuz ki geride kalan günlerin, ayların ve yılların doğru yorumlanmasından geçecektir.

Bu itibarla, yaşanan bugünkü sürece ve yaklaşan tehlikelere vatandaşlarımızın hem dikkatini çekiyor, hem de dayanışma ve birlik ruhunun güçlenmesini temenni ediyorum.

Yüreğinde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesi ortak değerlerimizde buluşmaya davet ediyorum.



Millet varlığına karşı husumete yeltenenleri de tahrikleri bırakarak, girdikleri ihanet yolculuğundan vazgeçmeleri konusunda kesinkes uyarıyorum.

Türkiye'nin güney sınırları boyunca mazisi bir asrı bulan iğrenç bir kumpas tedavüldedir.

Fırat'ın doğusunda 700 km'lik PKK/PYD kuşağı oluşmuştur.

Afrin; Kobani ve Cezire'yle birlikte, kanlı ve bölücü terör örgütünün üç sözde kantonundan birisidir.

Suriye'nin kuzeyine yuvalanmış hainler, buldukları yerlerden, tutdukları alanlardan teker teker sökülüp atılmazlarsa, vatan tehlikede, beka ateş altındadır.

Bu itibarla Zeytin Dalı Harekâtı haklı, meşru ve milli bir duruşun sahaya yansımış, Afrin'e odaklanmış hali ve şeklindedir.

Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir.

Egemenlik haklarımızı savunuyoruz.

İnsanlık düşmanı teröristlere karadan, havadan hayatı zehir ediyoruz.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 21'nci gününde, PKK/PYD'nin saklandığı Eşkan bölgesinde önemli hedefler imha edilmiştir.

Jetlerimizin muazzam desteğiyle, kuzey-batı hattındaki Kırıkhan-Hassa-Deli Osman bölgesinin 56 km'lik bölümünde denetim sağlanmıştır.

İlk defa derinlemesine ilerleme kaydedilmiştir.

PKK-PYD'nin mevzi ve kontrol noktalarıyla, sığınak, barınak, silah, araç ve gereçleri kademe kademe yok edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında masumların zarar görmemesi için olağanüstü bir titizlik ve çaba gösterilmektedir.



Afrin'den peş peşe gelen şehit haberleri de elbette bizleri derin bir hüzne boğmaktadır.

Devam eden harekât kapsamında, ATAK tipi bir helikopterimiz dün öğle saatlerinde kırıma uğramış, maalesef iki kahramanımız şehit olmuştur.

Helikopterimizin düştüğü anda yaşanan patlama akıllara pek çok ihtimali getirmiştir.

Doçka saldırısından mı, yoksa teknik bir sorundan mı düştüğü sanıyorum kısa zaman içinde netlik kazanacaktır.

Helikopterimizin düşüşünden hemen sonra, Hatay'daki sınır birliklerinde konuşlu fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlar Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına almışlardır.

Reyhanlı ilçemizdeki Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan Afrin bölgesindeki Cinderes kırsalı yoğun şekilde vurulmuştur.

Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik ve askeri sevkiyat vardır.

Yine dün, dokuz kahramanımız şehit düşerken, onbiri de yaralanmıştır.

Yani bir günde onbir şehidin acısı ocaklara kor gibi düşmüştür.

Bu aşamada aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarımıza şifalar diliyorum.

Ailelerine, silah arkadaşlarına, milletimize ve hepimize başsağlığı niyaz ediyorum.

Terörle mücadelenin bir doğası vardır.

Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır.



Ancak her şehit, Türk vatanının manevi semalarında ebedi ve manevi muhafızdır.

Şehitlik makamı; vatana, bayrağa ve millete feda edilmiş bir ömrün şan ve şerefidir.

İnancımıza göre şehitler ölmemiştir.

İddiamız da bu vatan bölünmeyecektir.

İrademiz de bu bayrak inmeyecektir.

Türkiye, felaketlerin üstesinden gelecek birliğe ve bıçkın bir birliktelik şuuruna sahiptir.

Terörle girdiğimiz bu yüksek mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır.

Çünkü Allah bu milletin yardımcısıdır.

Merhum Yahya Kemal vecd ile seslendiği şu dizelerinde diyor ki:

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi.

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın,

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

PKK-PYD hesap verecek, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini Hak Teâla şahit olsun ki, verecektir.

İŞİD'e karşı kurulan eften püften koalisyonun ABD'li komutanı Funk, Türkiye'nin yanlış hesabından dolayı kaygıldığını açıklamış.

Acaba yanlış bu sömürgeciye göre nedir?

Yanlış hesabın mahiyet ve muhtevası nasıl izah edilecektir?



Üstelik bu çürümüş, Türkiye'nin PKK/PYD'yle mücadelesini tuhaf buluyormuş.

Hatta daha ileri giderek şunları söylemiş:

“Rakka'yı IŞİD'ten alan insanlar, hangi milliyetten, hangi inançtan olurlarsa olsunlar kahramandırlar.”

Funk, asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görmemiş, görmek istememiştir.

Zira insan dedikleri, insanlık düşmanı insanlığın defolarıdır.

Eğer haine kahraman diyorlarsa, bu ABD'yle müttefiklik nasıl sürdürülecektir?

Eğer, Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sifıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe giderse ve de siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır?

Biz düşünüyor, hesap ediyoruz.

Ve de hiç kimseden korkumuz olmadığını Bozkurt duruşuyla Antalya'dan ilan ediyoruz.

Nedir bu çektiklerimiz?

ABD özel kuvvetler askerlerinin, Menbiç'te teröristlerle birlikte nöbet tutmaları, devriye gezmeleri rezilliktir, cinayettir, hıyanettir.

Vatan evlatlarını hedef alan silahların menşei bellidir.

Canilerin elinde bulunan uçaksavarların, tanksavarların, roketlerin, füzelerin, doçka ve havan toplarının hangi ülke tarafından hibe edildiği belirgindir.

ABD, teröristlerle suçüstü yakalanmıştır.



Bu da yetmemiş Türkiye'ye yapılan saldırıları teşvik ve tahrik etmiş, en azından namluya mermiyi sürmüştür.

Bu kin, bu nefret, bu husumet çok tehlikeli bir noktaya, sıcak çatışmaya doğru gitmektedir.

Açık açık söylüyorum:

Türk milletinin karşısında PKK/PYD/YPG'nin yanında ABD yerini almıştır.

Stratejik ortağımız, NATO'da yan yana durduğumuz ülke FETÖ başaramayınca, bu defa diğer terör örgütleriyle bir olmuş, düşman kampında buluşmuştur.

Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır.

Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yok oluşunu ilan etmektir.

Şayet ABD yanlıştan dönmez; tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımını düşmanlık olarak anılacaktır.

Bir ülkenin uluslararası zemindeki yerini ve mevkiini belirleyen en önemli faktör, bağımsız karar verebilme ve hareket edebilme yeteneği ve imkânıdır.

Türkiye bu yeteneğe, bu imkâna haizdir.

Kimsenin nazına, kapisine ve ayak oyunlarına tahammülü de söz konusu değildir.

Bir devletin dış dünyayı yorumlama, algılama ve ilişkilerini belirleme şekli ise milli menfaatlerini sürdürme arzusu, bunlara yönelik engel ve tehditlerin tespiti ile mümkün olmaktadır.

Ve bugün tehdit ortadadır.



Kalıcı dostluklar esas olmakla birlikte, bunun ilelebet sürdürebilir olması nasıl ihtimal dâhilinde değilse, düşmanlıkların da kalıcı olması elbette mümkün değildir.

Dostluk ve düşmanlık gibi iki keskin uçtan diğerine geçiş süreçlerinde önce bağımsız karar verebilme ve sonra müteakabiliyet esas olmalıdır.

Geleneksel Türk dış politikası bu çerçevede anlamını bulmuştur.

Sürekli sizin adım attığınız, karşı tarafın hep yerinde durduğu bir ilişki şekli hem iyi niyetli bir yaklaşım değildir, hem de ancak savaş mağlubu bir ülkenin teslim olma halidir.

Türkiye girdiği bir savaştan mağlup dönen aciz bir ülke değildir.

ABD'nin Mondros ve Sevr prizmasından Türkiye'ye bakışı skandaldır.

Bu ülke hiçbir sözünde durmamıştır.

Hiçbir vaadini tutmamıştır.

Fırat'ın doğusunu hainlere bırakmıştır.

Menbiç'e konuşlanmış, Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkışmıştır.

Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor; her oldubittinin ardından bir yenisi geliyor.

Bunu reddediyoruz, bu zilleti zelillere aynen iade ediyoruz.

ABD'nin gözetiminde, Menbiç'ten Afrin'e terörist kaydırıldığı da medyaya yansımıştır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın; Afrin'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır.



Hitamında da, Münbiç'i insanlık mikroplarından ayıklamak boynumuzun borcudur.

Unutulmasın ki, Menbiç'te PKK/PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf edilmiş olmayacaktır.

Afrin'e girmeyin demek, PKK'ya ellemeyin, PYD'ye yanaşmayın, Türkiye'ye saldırın demektir ve terör işbirlikçiliğidir.

Peki, Afrin'e girmeyeceksek, Zeytin Dalı Harekâtı'nı niye başlattık?

Niye bunca emek ve şehit verdik?

Dağda taşa terörist ararken, bunların kaçıp şehir merkezine sığınacağını, oradan da yeni kanlı eylemlerini planlayacağını Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu?

Hadi bilmiyor olsun, bölgeyi tanıdığını her fırsatta ima ve ifade eden Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor?

Musul'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkıyorsa dik dursun da görelim.

CHP Genel Başkanı'nın ağzından PYD/YPG'yi terör örgütü olarak duyanınız oldu mu?

Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini, dua ettiğini göreniniz, öğreneniz bulundu mu?

ABD'ye bir çift sözü, biraz tepkisi işitildi mi?

Alın PKK'yı, vurun CHP'ye.

Şemsi Tebriz-i bakınız ne kadar manidar ve muhteşem bir söze imza atmış:

"Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme! Yoksa, 'kaçıracağıın keçilere' çobanlık yapamazsın."

CHP'nin durum özeti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun acıklı hali budur.



Şu gerekçeye bakar mısınız; Afrin'e girersek çok şehit vermişiz.

Korkakça yaşamaktansa, kahramanca şehadet bu milletin muhteşem vasfıdır.

CHP Genel Başkanı'nın, yurt içinde 349 şehitliğimizden, yurt dışında da 34 ayrı devletin sınırları içinde bulunan 78 şehitliğimizden zannedirim haberi yoktur.

Her muhasım tehdit sonucunda tarihi haklarımızdan, bekamızın namus ve haysiyetinden vaz mı geçeceğiz?

Bunlar, PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna dair değerlendirme yapacak istihbari bilgiye, kurumsal yapıya da sahip değillermiş.

Kim diyor, CHP'li bir milletvekili, eski parti sözcüsü.

Nerede diyor, milletin gözünün içine baka baka bir televizyon kanalında.

Sözün bittiği nokta burasıdır.

PYD'ye, YPG'ye, YPJ'ye sırtını yaslamak da böyle bir şeydir.

Bunları söyledik diye fikir ve ülkülerimize çağ dışı diyenler doğrudur; zira ülkülerimiz çağlar açtı, çağlar kapattı, nitekim çağlar bizden çok ama çok geride kaldı.

Kızılma desek, kilosunun ne kadar olduğunu, nerede alınıp satıldığını sorarlar.

İlay-ı Kelimetullah desek saf saf değil, bön bön yüzümüze bakarlar, birden bire orak çekiçli günlerini hatırlayıp derin bir ah çekerler, dertli bir of derler.

Bunlar ki, anca falanımıza filan olurlar, unutmayın, kafamızı çevirdiğimiz de yalan olup kurumuş yaprak gibi savrulup giderler.



Akif diyor ki, *“sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.”*

Biz vatana sahip çıkacağız.

Biz devlete sahip çıkacağız.

Biz Cumhuriyet ittifakıyla, milletin mutabakatıyla geleceğimize sahip çıkacağız, bekamıza ve istiklal haklarımıza Allah'ın izniyle leke düşürmeyeceğiz.

Karşımızda; CHP, İP, HDP, PKK, YPG, PYD, FETÖ, DHKP-C olursa olsun; bizim de milletimiz vardır, bizim de rahmetine sığındığımız bir tek Allah'ımız vardır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Ege ve Akdeniz'de gerilim politikası uygulayanlar, sabrımızı zorlayanlar hata ve gaflettedir.

Türkiye çok şükür, her cephede helali hakkını koruyacak seviyededir.

Diğer yandan İsrail Suriye'de devreye şiddetle ve alenen girmiştir.

Suriye, İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağını düşürmüştür.

Bunun karşılığında İsrail anında misilleme yapmış, belirlediği hedefleri vurmuş, İran'a da rest çekmiştir.

Bölgemiz çok vahim gelişmelere gebedir ve çok ısınmıştır.

Kutuplaşma ileri düzeydedir.

Buhran süreci çok tehlikeli şekilde mesafe almaktadır.

Bu tehlikeli sürece göğüs germek ve milli dayanışma ruhuyla Türkiye'yi birlik, bütünlük ve huzur içinde onurlu ve aydınlık bir geleceğe taşımak siyaset kurumunun, milli mutabakat ruhunun en yakın ve öncelikli görevidir.



Karşımızdaki sorunların çözüm yolları ve imkânlarının aranacağı adresler; milli duruş, demokratik kültür, bin yıllık kardeşlik hukuku, milletimizin dua ve desteğidir.

Türkiye'nin sorunları ortak aklın ve sağduyunun rehberliğinde çözümlenmelidir, inşallah da çözülecektir.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2019 yılında resmen geçilecek, ondan sonraki beş yıl süresince, yeni sistemin kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için siyasette tesis edilen birlik ve dayanışma iradesi sürdürülecektir.

Ortak amaç, terörizme karşı aynı sipere girmek, kronik gerginlik kaynağı haline gelen toplumsal huzursuzluk konularının, milletimizi kucaklayan bir sağduyu ve hoşgörü ortamıyla gündemden çıkarmak olmalıdır.

Bunun için siyasi partilerin asgari müştereklerde buluşmaları zaruridir, millete karşı vefa borcudur.

Her şeye rağmen, Milliyetçi Hareket Partisi, şer cephesinin, ihanet odaklarının, gafil siyasetçilerin, politika tacirlerinin itham ve hesaplarına rağmen, milletimizin umudu olarak dimdik ayaktadır ve 18 Mart 2018'de de 12'nci Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirilecektir.

Kurultay tema ve beyanımız, "Milli Duruş: Şühedaya Vefa, Millete Beka'dır."

İftiharla söylemek gerekirse, kadrolarımız;

Ülkemizin ağır sorunlarının farkındadır.

Her mesele için kapsamlı çözüm hazırlıkları vardır.

Huzur, refah ve kalkınma için projeleri tamamdır.

Sahip olduğunuz milli heyecanınızı, Anadolu'nun sinesinde milliyetçi iradeye dönüştüreğinize yürekten inanıyor, bunu bekliyorum.



Çünkü Türkiye'nin ve Türk milletinin kurtuluşu için başka ümit ve çare kalmamıştır.

Bu süreçte karşımıza çıkarılacak her türlü engeli de beraberce ve Cenab-ı Allah'ın izniyle mutlaka aşacağız, mutlaka başaracağız.

Türkiye'mizin bir yıkıma sürüklenmesini önlemek, hepimiz için tarihi ve milli bir görevdir.

Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları, bizlere gönül veren vatandaşlarımız bunun farkında ve bilincindedir.

Özellikle milli varlığımızın ağır tehlikelere maruz kaldığı son yıllarda böylesi bir karara ve kararlılığa olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır.

Çünkü;

Türkiye yeterince ayrışmaya maruz kalmıştır.

Emperyalist kuşatma gemi azıya almıştır.

İşgal ve darbe teşebbüsleri yaşanmıştır.

Küresel saldırı hızlanmıştır.

Haçlı emelleri kızışmıştır.

Milletimiz yeterince incinmiş ve kırılmıştır.

Bin yıllık kardeşliğimiz yeterince tahrip edilmiştir.

Ortalığa yeterince nifak saçılmıştır.

Bu bunalım döngüsü içinde Milliyetçi Hareket; milletimizi esas alan büyük bir birlik mücadelesi vermektedir, vermeyi de sürdürecektir.

Vatanımızı temel alan büyük bir kucaklaşma ve kaynaşma mücadelesi vermektedir. Tavizsiz şekilde bunu sürdürecektir.



Cumhur ittifakı da anlamını bu hissiyat ve hedeften almıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, bazılarının aklının almayacağı kadar engin bir millet sevgisiyle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke edinmiş bir partidir.

Bu anlayışın gerektirdiği her türlü kararı yeri ve zamanı geldiğinde almasını bilmiştir.

Bundan sonra da böyle olacak, gerekeni yapmaktan hiç bir zaman kaçınmayacaktır.

Allah'tan niyazım milletimizi ve devletimizi her türlü saldırı ve musibetlerden korumasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Her bir il ve ilçe başkanımıza üstün başarılar diliyorum.

Sizin başarınız, Türkiye'nin başarısı, Türklüğün ve Türk-İslam Ülküsünün zaferi olacaktır.

Artık şafak sökmektedir.

Milliyetçilik yükselen bir değer olarak milletin gönlünde yerini almaktadır.

Sizlerin bu yeri daha da sağlam hale getireceğinize inanıyor, her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor, il ve ilçelerinizdeki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı götürmenizi rica ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
12. OLAĞAN
BÜYÜK KURULTAYI'NIN
AÇILIŞINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

18 MART 2018



**Sevdası ve Mensubiyetiyle Onur Duyduğumuz Büyük
Türk Milleti,**

**Yurdumun Her Köşesinde Hayat ve Varlık Mücadelesi
Veren Aziz Vatandaşlarım,**

**Teşkil Edilen Kurultay Divanı'nın Değerli Başkan Ve
Üyeleri,**

Dost ve Kardeş Ülkelerin Saygın Temsilcileri,

Kurultayımıza Teşrif Eden Saygıdeğer Misafirler,

**Cesaret, Haysiyet, Basiret Numunesi Fedakâr
Ülküdaşlarım,**

Geleceğimizin Güvenceleri Sevgili Bozkurtlar, Asenalar,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Medyamızın Değerli Mensupları,

Hepinizi en içten hasret ve hissiyatımla selamlıyorum.

Gönülleri birleşenler! Selam sizlere!

Uzarlarda dertleşenler! Selam sizlere!

Selam olsun, bir türkünün içli saziyle duygulanıp, bir ezgi-
nin yanık sözüyle hüznlenen sessiz milyonlara,

Selam olsun, bir davulun sesiyle coşup bir şiirin sedasıyla
heyecanlanan masumlara, mağdurlara,

Selam olsun, gözünde bayrak, gönlünde vatan, gövdesin-
de hayatın yükünü taşıyan muhteşem milli varlığa,

Selam olsun, helal lokması için çırpınıp haysiyetiyle yaşa-
yan namus timsallerine,

Selam olsun, ezeli kardeşliği ebedi kader gören millet ve
memleket evlatlarına,



Selam olsun, tarlasında, bağında, bahçesinde, bostanında, tezgâhında emek ve ömür veren tertemiz vicdanlara,

Selam olsun, sözü ak, gözü tok, duruşu dik, duyuşu berrak fazilet ve feraset kalelerine,

Selam olsun, Kerkük'ten Akmescit'e, Kaşgar'dan Bosna'ya, Halep'ten Üsküp'e, Karabağ'dan Kudüs'e, Gazze'den Bakü'ye kadar Türk ve İslam'ın nefes aldığı her yere,

Selam olsun, Turan illerine, Türkistan diyarlarına, Kızılelma ülküsüyle yürüyen nesillere,

Bugün, bu salona ülkemizin tüm güzelliklerini, tüm değerlerini, tüm özlemlerini taşıyan kardeşlerime, kalpleri Türk ve Türkiye sevdasıyla çarpan dava arkadaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Nice badireleri yenerek, nice belaları ezerek, nice engelleri geçerek hamd olsun 12'inci Olağan Büyük Kurultayımıza kavuştuk, bu muazzam diriliş ruhuyla buluştuk.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünde, Kurultayımızın; "*Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka*" tema ve tebliğinin rehberliğiyle toplandık, Türk milletin muzaffer ruhunu cihana ilan etmek için seferber olduk.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket bugün tarih yazıyor.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket bugün başkent Ankara'ya sığmayıp taşıyor.

Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara, gümbür gümbür işte buradayız diyoruz.

Şimdi siz söyleyiniz, vereceğiniz cevaplarla ehli salibi ve taşeronlarını zangır zangır titretiniz:

Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez diyen kutlu irade nerede? (**Burada**)



Türkiye sevdalıları, Türk-İslam ülküsünün inanmış yürekleri nerede? (**Burada**)

Milli bekayı gözü kara bir şekilde son nefere, son nefese kadar savunacak iman zirveleri nerede? (**Burada**)

Hakkınız vardır, helaliniz vardır, elbette buradayız, çok şükür milletin gönlündeyiz, vatanın ruhundayız, ecdadın duasındayız, mazlumların davasındayız, ahfadın umutlarında-yız, ihanet ve melanetin ise can düşmanınız.

Sözlerimin bu aşamasında 12'inci Olağan Büyük Kurultayımızın hazırlık safhasında emeği geçen, katkısı ve desteği bulunan her arkadaşıma, her ülküdaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin çok cepheli saldırı ve tahrik kışkacına alındığı bir dönemde, coşkuyla gerçekleştirdiğimiz Kurultayımızın milletimize, ülkemize, geleceğimize, partimize, Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Diyorum ki, ülküleri bir yıldız gibi parlayan değerli dava arkadaşlarım hepimiz hoş geldiniz.

Yusuf yüzlüler, Yunus gönüllüler, hilal bakışlılar, Bozkurt duruşlular hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Misafirler,

Duruşu olanın dev gibi bir davası, devasa hayalleri vardır.

Duruş aynı zamanda iddia, aynı zamanda irfan, aynı zamanda yüksek karakter ve kararlılık mahsulüdür.

Kıpırdamadan duranın veya kıvrılarak durgunluğa kapılanın değil, duruşuyla hareket edenin gelecek hakları bulunacaktır.



Duruş bir oluş hali, olgunlaşma habercisi, olaylara istikamet verme harcıdır.

Duruşu milli olanın durduğu yer meşrudur, ahlakidir, manevidir, halkın ve Hakk'ın yanıdır.

Bu itibarla milli duruştan feyzini alan milliyetçi irademizle zorlukların üstüne üstüne gidiyor, en ufak gevşeme ve gerileme göstermiyoruz.

Biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır.

Duruşumuz Türkiye'dir, duruşumuz Türklüktür, duruşumuz Müslüman Türk milletinin ta kendisidir.

Vefa ise duruşa manevi öz katan, vicdani mükellefiyet yükleyen, mana ve muhteva kazandıran insani haslet, imani asalettir.

Bizim için vefa, sadece bir semtin, bir ferdin ismi değildir.

Bizim için vefa durum ve şartlara göre azalıp artan, gerilim ve gelişmeler karşısında yanıp sönen gelip geçici bir tutum, bir tavır da değildir.

Vefası olmayanın milli ve manevi değerlere vedası kat'idir, kesindir.

Vefası olmayan kaypaktır, kaçaktır, korkaktır, manen kayıptır.

Şühedaya vefa, yaşanmış Türk asırlarına saygı, kefensiz vatanlara sadakat, vatanın ha ekmeğini yemiş ha uğruna kurşun diyen soylu ruha naçizane bağlılıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi demek, Milli Duruş demektir.

Milliyetçi Hareket Partisi demek, Şühedaya Vefa demektir.

Milliyetçi Hareket Partisi demek, Millete Beka demektir.



Beka; var oluşumuzdur, payidarlığımızdır, sonsuzluk ırmağına akışımızın ana yatağıdır.

Dünümüz halin kefilisi, atinin keyfiyetidir.

Geçmişlerinden kopanların, gerçeklerinden savrulanların tutunacakları dal, duracakları nokta, sığınacakları güvenli liman yoktur, bilahare aransa da bulunamayacaktır.

Merhum Ziya Gökalp 'Uyu Yavrum' isimli şiirinde, vatanın çiğnenmeye dayanamayacağını söyleyerek yarınları gözetleyen dünlerin varlığından bahsetmiştir.

Ülküsü olanın dünü, ilkesi, iradesi vardır. Ve bu, bir tarih gerçeğidir.

Ülkü varsa, ülke varsa, ilke ve irade de diriye istiklal sancağı düşürülmeyecek, istikbal hakları yok edilemeyecek, duruş, vefa, beka sönmeyecektir.

Milliyetçi Hareket, milli ve manevi emanetlerine gözü gibi bakan; ilkelisi, iradeli, tutarlı, ahlaklı, ülküleriyle var olan bir millet şaheseri, milli duruşuyla zamanlar üstü bakabilen köklü bir partidir.

Bunun müşahidi Türk milletidir.

Bunun şahidi Yüce Allah'tır.

Bu yüzden 49 yıldır hedefteyiz, 49 yıldır saldırıların odağındayız.

Siyasi varlığımızı kırmak, fikri kaynaklarımızı kurutmak maksadıyla her dönemde oyunlar oynandı, kara kampanyalar sahnelendi.

Türk düşmanları her fırsatta ya içimizden devşirilenleri kurşun asker gibi kullandılar, ya da algı operasyonları ve karanlık propagandalarla akılları çelip, iradeleri çalarak devrilmemizi kurguladılar.



Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül öncesi herhangi bir karşılık beklemeden, hiçbir mükâfat gözetmeden seve seve girdiği vatan ve millet nöbetinde binlerce şehit, binlerce gazi verdi.

Darbeciler o tarihlerde, yalnızca fani bedenleri değil, koskoca bir davayı, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliğini yargılamaya kalkıştılar.

Taş kalplilerin ördüğü taş duvarlar, yozlaşmış ve işbirlikçi emellerin diktiği darağaçları bizi yolumuzdan çeviremedi, ülkülerimizden döndüremedi.

Niye, çünkü haklıydık, hakkımızın teslimini sabırla bekledik, durduk.

Niye, çünkü yolumuz hak yolu, hakikat yolu, Allah yoluydu.

Yoldan çıkamaz, yolumuzdan sapamaz, yolculuğumuzdan cayamazdık.

Davamız tarla davası değil, millet davasıydı, Türklük davasıydı, beka ve iman kavgasıydı.

Çıkarlarımızı değil, nesillerimizi düşündük, geleceğin yüksek ülkülerini düşledik.

Göğsümüz imanla kabardı, gözlerimiz heyecanla yaşardı, ihanete inançlarımızdan aldığımız güçle dayandık.

Davamızın mukaddesat ve mukadderatından asla taviz vermedik.

Eğer verseydik, yarın mahşerde şühedanın yüzüne bakmaz, ecdattan köşe bucak kaçmak durumunda kalırdık.

Merhum Seyyid Ahmet Arvasi, bakınız dize dize davayı nasıl da anlatmış, nasıl da ufkun ötesini göstermiş:

İmansız zümreyi yokluk kemirir,

Ezelden, ebede her var bizimdir.



*Kanundur zamanı, zaman devirir,
Zamanın kuşandığı yer var bizimdir.
Azmimiz kırılmaz kederle, yasla,
Ezelden, ebede her var bizimdir.
Ölümden, fenadan korkmayız asla,
Ölümün öldüğü yer var bizimdir.
Bu dava özüdür İslamiyet'in,
Bu dava güneşi mazlum milletin,
Bu dava her şeyden her şeyden çetin,
Bu yolda dert zulüm, gurbet bizimdir.*

Milliyetçi-Ülkücü Hareketi suikast, saldırı, kurşun, bomba, pusu, darbe kanallarından durduramayanlar, bu defa farklı farklı iddia ve iftiralarla ortaya çıktılar.

1 Kasım 2015 tarihinden hemen sonra yaşanmadık rezalet kalmadı.

10 Ocak 2016'da dedik ki, 12'inci Olağan Büyük Kurultayımızın tarihi 18 Mart 2018'dir.

Sabırla, akılla, cesaretle, dirayetle iki yılı aşan bir süreyi geride bırakıp 18 Mart 2018'e geldik mi? Geldik.

Siz söyleyiniz; sözümüzü milim ödün vermeden tuttuk mu? **(Evet)**

Milli duruşumuzun, milliyetçi irademizin gereğini yaptık mı? **(Evet)**

Kurultay bezirgânlarından, sırtımızdaki kamburlardan, içimizdeki safralardan kurtulduk mu? **(Evet)**



12'inci Olağan Büyük Kurultayımıza gelesiye kadar ne kadar kepazelik, ihanet, skandal, travma varsa maruz kaldık.

Hamd olsun hepsinden alınımızın aklıyla çıktık, oyunları tümünden bozduk.

Unutmayınız bir kere satan yine satar.

Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır.

Bir kere ihanetle bin kere ihanet arasında hiçbir fark yoktur.

Kulu kandıranlar, Allah'ı nasıl kandıracaklar?

Bozuk para cep deler, bozuk insan kalp deler, bozgun kafilesi ise sonunda elenip, silinip layık olduğu çöplüğe gider ve de gitmiştir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Kasım 2015'den sonra ele geçirilmek istendi; çünkü Türkiye'nin işgal planında sosyal ve siyasal dayanak arandı.

Milliyetçi Hareket Partisi yarım asra yaklaşan hüviyet ve hatırasıyla imha edilmek istendi; çünkü Türkiye düşmanları senaryoyu böyle yazmışlardı.

Milliyetçi Hareket Partisi yıkılmak, temellerinden, öz değerlerinden koparılmak istendi; çünkü büyük resme baktığımızda, üst akla dikkat ettiğimizde, ilişki ve irtibatları yorumladığımızda ülkemiz ve bölgemizde vahşi bir kaos planlanmıştı.

Milletin son kalesi teslim olsaydı, milli direnç düşecek, milliyetçi direniş inişe geçecek, 15 Temmuz hain FETÖ darbesi Allah muhafaza belki de gerçekleşmiş olacaktı.

Amaç buydu, hesap buydu, proje böyleydi.

2015 yılının Kasım ayından itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki il ve ilçelerimizi tesiri altına alan işgal ve isyan



teşebbüslerini, kazılan hendekleri, dikilen barikatları, açılan tünelleri, döşenen patlayıcıları unutmamak, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Şehirlerimiz istila edilirken, el yapımı patlayıcılar sokak sokak, ev ev tuzaklanırken dönemin askeri ve mülki erkânı suskun ve seyirci kalmıştı.

Terörle mücadele, teslimiyet ve tepkisizliğe dönmüş, dönükçe de gömülmüştü.

Hain terör örgütü, aldığı dış destekle Şırnak'tan Muş'a, Lice'den Silvan'a, Sur'dan Nusaybin'e, Silopi'den Cizre'ye, İdil'den, Dargeçit ve Derik'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına kast etmişti.

Bu süreçte yüz on üç vatan evladını şehit verdik.

Eş zamanlı olarak, Afrin'de tüneller kazılırken, yurdu-muzda da kazılmıştır.

Çukurlar açılırken, aynısı az önce sıraladığım il ve ilçelerimizde de yapılmıştır.

Bu esnada MHP'de de de hıyanetin kazı ve tünel faaliyeti görülmüştür.

Sorumluluk çevresi terörle mücadele bölgeleri olan, özellikle rütbesi tuğgeneral seviyesinde bulunan çok sayıda hain 15 Temmuz'da FETÖ darbe girişiminde suçüstü basılmıştır.

Bu tesadüf olamaz, rastlantı olamaz, olamayacaktır.

7 Haziran 2015'den sonra FETÖ planı tutmayınca Anadolu'nun doğrudan işgal planı devreye alınmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, başını CHP'nin çektiği PKK, FETÖ karışımı ve haçlı tembihli iktidar oluşumunu reddetmesi bütün hesapları bozmuş, bütün planları tarumar etmişti.



CHP'nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etmiş olsaydık, HDP'yi yanımıza yöremize kazara alıp FETÖ'nün tuzağına düşseydik, bilinsin ki, Türkiye iç savaşa sürüklenecek, bekamız hepten, tümünden çökecek, çürüyecekti.

Düşman evin içine girecek, kaleyi içten yıkacaktı.

Bunu yapamazdık, böyle bir vebale ortak olamazdık, nitekim Allah'a çok şükür ki olmadık.

Milletin vermediği başbakanlık görevini başka kapılarda dilenerek arayamaz, alamaz, buna tenezzül dahi etmez, edemezdik.

Bizim ülkülerimizin fiyatı yoktur.

Bizim davamızın bedeli yoktur.

Bizim inançlarımızın takası, telafisi, tehiri, ikamesi de asla görülmemiş, görülemeyecektir.

Ederi bir dolar olan şerefsizlere verilecek ne bir karış toprağımız ne de bir tek insanımız vardır.

Ülkücü olmak zordur, ülkücü kalmak daha da zordur.

Ülkücü geçinenlerle, ülkücülükten geçinenlerin, bunlara fikren ve fiilen ortam açanların fitne ve fesatlarına karşı mücadele azmimiz, biliniz ki, pek çoktur, pek fazladır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Aziz Ülküdaşlarım,

7 Haziran'ın rövanşını 1 Kasım'da almak, MHP'yi Meclis dışında bırakmak için harekete geçenler, bunu başaramayınca malum sancılı ve ağır operasyon sürecini başlattılar.

Bu kapsamda oyunu gördük, oyuncularını tanıdık, Türkiye üzerindeki hesapları isabetle yorumladık.



Bir yanda MHP'nin tasfiyesi planlandı, diğer yanda hendek, tünel, barikat terörü palazlandırıldı.

Bir yanda Afrin'den Sur'a, Ayn El Arap'tan Suruç'a, Cizire'den Yüksekova'ya kadar büyük ve küresel ölçekli bir şiddet sarmalı sahaya indirildi, diğer yanda ise FETÖ iblisi silahını yağlayarak son hazırlıklarını gözden geçirdi.

Şehirlerimizde bombalar patladı.

Asker ve polislerimizin yanı sıra sivil ve masum vatandaşlarımız hedef alındı.

Türk milleti her gün al bayrağa sarılı şehit naaşlarını ağırlarla son yolculuklarına uğurladı.

Lütfen dikkat buyurunuz, 20 Temmuz 2015'den bugüne kadar bin dört yüz altmış bir evladımız şehit düştü.

Devlet hayatına sızmış asker ve sivil FETÖ'cüler PKK'ya alan açılar, teröristlerle paslaşmış verkaçı girdiler.

Nitekim 15 Temmuz 2016'da tarihin en şiddetli işgal ve ihanet teşebbüslerinden birisine milletçe maruz kaldık.

Karşımızdaki melun senaryonun ilk aşamasında, milli duruşu tamamen etkisiz hale getirip, milliyetçiliği sorgulatıp Türkiye'yi iç kargaşa ve kaos ortamına sürüklemek bulunuyordu.

İkinci aşamasında, bu kargaşa ve kaos halinin doğal ve doğrudan sonucu olarak vatanın kaybı, milletin bölünmesi, devletin yıkımı söz konusuydu.

Üçüncü aşamada, güney sınırlarımız boyunca 2014'den itibaren pilot uygulamasına geçilen sözde kanton yönetimlerin aynısının Türkiye'nin bazı il ve ilçelerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi, dört parçalı Kürdistan'ın Irak ve Suriye'den sonra üçüncü ayağının tezahür etmesi yer almaktaydı.



Belirli aralıklarla dayatılan, duyurulan sözde özerklik ilanları bunun habercisiydi.

Dördüncü ve son aşamada ise İran'ın, ABD ve İsrail kanalıyla çözülerek Kürdistan'ın son kısmının inşası hedeflenmişti.

Bu maksatla Milliyetçi Hareket Partisi'yle uğraşıldı.

Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi ameliyat masasına yatırıldı.

PKK-PYD-FETÖ-İŞİD'in Türkiye'ye saldırı düzenlemesi bu yüzdendi.

Hem MHP, hem de partisiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel kuşatmaya alındı.

Bu husumet ve ihanet kuşatmasına tesir düzeyi yüksek ilk vuruş 15 Temmuz gecesi bizzat Türk milleti tarafından gerçekleştirilmiştir.

İkinci vuruş, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekatı, üçüncüsü de 20 Ocak 2018'de Afrin'i kapsamına alan Zeytin Dalı Harekatı'dır.

Tehlike geçti mi? Hayır.

Saldırıları azaldı mı? Asla.

Karşımızda beka düzeyindeki tehditler artıyor ve yaygınlaşıyorken sorumluluktan kaçamazdık, duruşumuzu bozamazdık, işbirliği ve uzlaşmaya kulak tıkayamazdık.

Zira mesele namus bildiğimiz vatandır.

Konu devlet ve milletin tarihi haklarıdır.

Mevzu istiklalimizdir.

103 yıl önce, Çanakkale'de, 67 askeriyle Ertuğrul Koyu'nu düşmana dar eden Ezelî Yahya Çavuş'un yüzünü kara çıkaramazdık.



275 kilogram ağırlığındaki üç mermiyi kol gücüyle kaldırıp topun namlusuna sürmüş Seyit Onbaşı'nın kutlu mücadelesine leke düşüremezdik.

Soruyorum sizlere;

Milliyetçi-Ülkücü Hareket varken, teslimiyet başını kaldırabilir mi? **(Hayır)**

Türk düşmanları zafer naraları, zafer turları atabilir mi? **(Hayır)**

Aklımızdan bir an olsun çıkarmadık ki; bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarıdır. Bilinsin ki vatan Türk'tür.

Yine hafızamızın derinliklerine kazıdık ki; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bilinsin ki bayrak Türk bayrağıdır.

Vatana sahip çıkmalıydık, devletin ve milletin çaresiz olmadığını göstermeliydik.

Sahipsiz olan vatanın batması elbette haktır, biz sahip olursak, biz müdafa edersek bu vatan batmayacak, tam tersine dünya döndükçe var olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi milli meselelerde milliyetçi duruşun adıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi şühedaya vefanın ocağıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedefi Türk milletinin bekasıdır.

Tarih boyunca vatan ve millet uğruna candan geçen, serden geçen, yardan geçen kahraman şehitlerimiz, inanıyorum ki, bizimledir, manevi muhafızlarımızdır.

Şu sorularıma öyle bir cevap veriniz ki, gökkubbe çınlasın, sesiniz her yerden işitilsin:



Balkan şehitlerimiz nerede? **(Burada)**

Çanakkale şehitlerimiz nerede? **(Burada)**

Sakarya şehitlerimiz nerede? **(Burada)**

Dumlupınar şehitlerimiz nerede? **(Burada)**

Kıbrıs şehitlerimiz nerede? **(Burada)**

Terörle mücadelede verdiğimiz şehitler nerede? **(Burada)**

Ülkü şehitlerimiz nerede? **(Burada)**

Türkiye nerede, Türk milleti nerede? **(Burada)**

Şükürler olsun ki, buradadır, zalimlere, hainlere korku vermektedir.

Şühedaya hem gönül, hem vefa, hem vatan, hem de hiçbir zaman ödenemeyecek minnet ve şükran borcumuz vardır.

Türklüğün tarih sahnesindeki çağları aşan yolculuğu, vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen kahramanların yazdığı eşsiz bir destandır.

Ötüken'den başlayarak Anadolu'ya uzanan kutlu yürüyüşte, Türk milleti bütün çilelere rağmen milli varlığını koruyarak bugünlere gelmiştir.

Bugünkü duruşumuzu, kahraman ecdadımızın oluşturduğu "çelikten milli beka zincirine" borçlu olduğumuzu inkar edemeyiz, etmemeliyiz.

Şehitlerimiz Türk milletinin şeref abideleridir.

1915 Çanakkale direnişi bir milli beka savaşıdır.

Bu beka mücadelesinin bir benzeri şu anda Afrin'de icra edilmektedir.

Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyetine giden yol Çanakkale'de açılmıştır.



Türklüğün geleceğe uzanan güvenli yolu da güney sınırlarımız boyunca sağlanacak dirlik, huzur ve istikrara bağlıdır.

Çanakkale’de arşı sallayan, tarihin akışını değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünü kanlarıyla yazan şehitlerimizin mücadeleleri heba olamaz, israf edilemez.

Türkiye yıkılmaz, Türk milleti mütecevaz emellere kurban verilemez.

Biz, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna bağlılık gösterdik.

Bunun gereği neyse titizlikle onu yaptık.

Millet için uzlaştık, devlet için özveride bulunduk, Türklüğün bekası için taşın altına elimizi koyduk.

Adalet ve Kalkınma Partisiyle milli zaruret ve mecburiyetleri değerlendirip milli becamızın muhatap kaldığı yüksek riskleri göğüslemek amacıyla yeni bir hükümet sistemi üzerinde anlaştık.

Anayasa değişikliği ekseninde mutabakata vardık.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü milattı.

Hiçbir şey, bu tarihten öncesi gibi olamayacaktı.

Siyasi hedef ve hesaplar gözden geçirilmeliydi.

Cumhuriyet’in 93’üncü yıldönümünde, Milli Mücadele’nin bütün miras ve emanetlerini kaybetmenin sınırına gelmiştik.

Türkiye 7 Haziran’ı takip eden süreçte kızışan, adım adım ilerletilen, kademe kademe yerleşen sinsisi, sistemli, gittikçe sivrilen işgal senaryosunun markajına alınmıştı.

Az kalsın istiklalimiz elden gidiyordu.

Neredeyse milli irade ateşe verilecekti.



Çok boyutlu, birbiriyle geniş bağ ve bağlantılı derin komplo 15 Temmuz'da son darbeyi indirmek üzereyken Türk milleti inisiyatifi ele aldı, FETÖ'cü alçakları kaçtıkları yere kadar kovaladı.

Astsubay Ömer Halisdemir şehit oldu, ama darbeci hainlere kök söktürdü, ismini tarihe yazdırdı.

Gölbaşı'nda Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı'na barbar hava saldırısı düzenlendi, buna karşılık kahraman polislerimiz canlarıyla direndiler, cani hesapları alt üst ettiler.

İki yüz elli bir vatan evladının şehadeti, iki bin yüz doksan dört vatan evladının gaziliği işgal emellerinin tepesine balyoz gibi indi, haçlı kalkışmasını püskürttü.

FETÖ'cülerin kanunsuz kullandıkları tanklar, helikopterler, savaş uçakları, silahlar, bombalar, kurşunlar Türk milletine sökmedi, Türkiye'ye diz çöktüremedi.

Dış bağlantılı 15 Temmuz hain FETÖ darbe denemesi, bütün taşları yerinden oynattı, Türkiye'nin bekası ve geleceği bakımından tarihi dönüm noktası oldu.

Giderek ağırlaşan terör saldırıları, yeni boyutlar kazanan milli güvenlik tehditleri, yaşanan ihanet ayaklanmaları, milli bekanın ölümcül tehlikelerle karşı karşıya olduğunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Çevremizde oluşan husumet ve terör kuşatmalarını kırmak, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları boşa çıkartmak en önemli ve öncelikli milli görev haline gelmişti.

Duyarsız kalamaz, oyalanamaz, yerimizde sayamazdık.

Bu şartlar altında hükümet sisteminin daha hızlı, daha aktif, daha etkin, daha kapsayıcı, beka ve güvenlik meselelerini daha da önceliğine alan bir yapıya kavuşturulması elzemdi, acildi, büyük bir ihtiyacı.



Milletlerin ve devletlerin hayatında, kritik dönemlerden geçilmesi, tarihi yol ayrımlarına gelinmesi mukadderdir.

Siyasette, milli zorunluluklar, zorlayıcı sebepler ve şartlar, kritik kararlar alınmasını, köklü değişikliklere gidilmesini gerektirmektedir.

İşte bu gelişmelerin ışığında, 16 Nisan 2017 Halkoylaşması'nda aziz milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onayladı, kabul ve tescil etti.

Bilhassa söylemeliyim ki, Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olan Türkiye'nin 1923'de kuruluşuyla Cumhuriyet tarihimizin ilk evresi tamamlanmıştır.

Bundan sonra Türk siyasi hayatının ikinci önemli evresine, 1946'da tek parti sisteminden çok partili demokratik hayata intikalle geçilmiştir.

Türk milliyetçilerinin bu kritik kavşak noktasında da belirleyici olduğu, demokrasi mücadelesinin ön saflarında yer aldığı yalın bir gerçektir.

Cumhuriyet tarihimizin üçüncü evresi; 2017'de tarih nitelikli değişikliklerle Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiştir.

Yeni hükümet sisteminin mimarı bizzat Türk milletidir.

Yeni hükümet sistemi husumet ve hıyanete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası, güvenli siperidir.

Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in iradesidir.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır.

Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır.

CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, İŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku



cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

CHP yeri geldiğinde devlet kurduğunu söyleyen, yeri geldiğinde de yıkıma mihmandarlık, yozlaşmaya işbirlikçilik yapan siyasi cüruftur.

Şu anda CHP ele geçirilmiş, kontrol ve denetimi Türkiye karşısı mihraklara geçmiştir.

Bu CHP ki, FETÖ'nün yörüngesindedir, PKK'nın hizasındadır, PYD'nin emeline hizmetle meşguldür.

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP'nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır.

Millete ikiyüzlü, binbir surat, bidon kafalılar, makarnacılar, kömürcüler, göbeğini kaşıyanlar diye saldıran ve sataşan alçaklar CHP'nin siyasi ve ideolojik çekim alanındadır.

Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir.

Cumhur diyoruz, CHP'nin kafası bozuluyor, şaftı kayıyor, şanzımanı dağılıyor.

İttifak diyoruz, milli iradeye hürmet gösterin ikazını yapıyoruz, CHP çıldırıyor, İP ve HDP'yle birlikte patırtı gürültü çıkarıyor.

Milliyetçi Hareket'e dil uzatmaya yeltenen nesepsizler, CHP'nin kapısında mayalarının, meşreplerinin, tıynetlerinin gereğini yapmak için sıraya giriyorlar.

Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız.

Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış.

MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış, harici destekle toparlanmamız için çaba sarfediliyormuş.



Hep aynı masal, hep aynı hava, hep aynı ezber.

Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası.

Bir lafa bakın laf mı diye, bir de söyleyene bakın adam mı diye.

Merhum Akif, Çanakkale Şehitleri için yazdığı muazzam eserinin bir yerinde ne diyordu:

“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni desem tarihe sığmazsın.”

CHP, şühedayı ne bilsin?

CHP, şühedaya vefa gösteren Türklüğün ebedi sancaktarı MHP'yi nereden anlasın, hakkını hangi cesaretle teslim etsin?

Eski tüfekler, yeni liboşlar, FETÖ'cüler, PKK'lılar, hıyanetin ana damarı CHP'ye nüfuz ediyor, ses yok, tepki yok; MHP, Türk milletinin teveccüh ve takdirini kazandıkça CHP sözcüleri, bunların yoldaş ve yancıları komaya girip şuur kaybına uğruyorlar.

Bunlar:

FETÖ'ye kur yaparlar,

PKK'ya arka çıkarlar,

Türkiye düşmanlarıyla saf tutarlar,

Kıbrıs'ta Rum, Ege'de Yunanlı, Karabağ da Ermeni, Kudüs'te Siyonist, Irak'ta Barzani peşmergesi, Suriye'de PYD'li olurlar.

Brüksel'de jurnalci, Vaşington'da mandacı olarak karşımıza çıkarlar.

Bunlar her kılığa girerler de, ne hazindir ki bir tek Türk olmazlar, Türk olamazlar.



CHP, siyasetteki teftir, bu tefi çalanlar ise Pensilvanya'dan İmralı'ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır.

15 Temmuz'a tiyatro diyen CHP, iki yüz elli bir şehide, iki bin yüz doksan dört gaziye ne diyecektir?

FETÖ'cülerin mağduriyetinden bahseden bu parti, hainleri dışarı çıkarıp kahraman mı ilan edecektir?

15 Temmuz ihanetinin sarsıntı ve sonuçlarını bertaraf etmek maksadıyla ilan edilen OHAL'e karşı çıkan CHP, 20 Temmuz'a nasıl darbe diyebilmektedir?

CHP, eğer 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü kasten, taammüden görmüyorsa, Pensilvanya'nın nüfusuna kayıt yaptırmış demektir.

CHP, demokrasi ve sandıktan umudunu tümünden kesmiş, sokağa, darbeye, kaosa oynamaya heves ve tevessül etmiştir.

CHP sözcülerinin tahrikleri, edep ve haya dışı iftiraları tırmanırsa, bunun acıklı sonuçlarına katlanmak provokasyon kuyruğundaki malum ve müptezel yüzlere düşecektir.

Çapı, noktadan öteye geçemeyen bu tetikçilere söyleyeceğimiz tek şey şudur: MHP yürür, CHP sürünür, MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar.

Bugünkü CHP'nin Atatürk'ün kurduğu siyasi parti ile hiçbir benzerliği, hiçbir ilgisi, hiçbir ilişkisi kalmamıştır.

Bunlar hayırsız mirasyedidir, miras sonunda tükenmiştir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

12'inci Olağan Büyük Kurultayı'mız münasebetiyle yakın, orta ve uzak geleceğe ilişkin on stratejik görüş ve hedeflerimizi sizlerle, aziz milletimizle paylaşmak şahsım adına tarihi bir onurdur:



1- Türkiye'nin birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacı vardır.

Demokrasi yüksek bir standarda taşınmalı, bireysel hak ve özgürlük alanlarıyla güvenlik dengesi hassas bir şekilde kurulmalıdır.

Milli beka üzerindeki sis perdesi kalkmış değildir.

Ülkemiz olağanüstü risk ve tehditlerle boğuşmaktadır.

58'inci gününe girdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı'nın neticesinde; kırk yedi şehidimizin, iki yüzü aşan gazimizin fedakarlığıyla, halen aktif bir şekilde sahada mücadele eden kahramanlarımızın inancıyla Afrin tam anlamıyla kuşatmaya alınmıştır.

Türk milleti terörizmle mücadelenin sonuna kadar destek ve duasıyla arkasında durmaktadır.

Güney sınırlarımız boyunca tedavülde tutulan iğrenç bir hesap ortadadır.

ABD, Afganistan'da, Irak'ta yıllardır güvenlik endişeleriyle nasıl duruyorsa, Türkiye de meşru savunma refleksi gereğince güney sınırlarımız boyunca oluşturacağı güvenlik kuşağını terör tehdidi geçesiye kadar derinlemesine tesis ve temin etmelidir.

Ankara'nın savunması, sınır il ve ilçelerden değil, hali hazırda Afrin, Ayn El Arap, Cizire, Kandil, Kerkük'ten başlayacaktır.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde ay yıldızlı al bayrak ya bugün ya yarın Afrin'in bağrına dikilmelidir.

Zaferler halkasına yenisi ilave edilmelidir.

Afrin, burada yaşayanlarındır.



Türkiye'nin işgal emeli yoktur.

Bu konuda bize durum hatırlatması yapan Avrupa Parlamentosu halt etmekte, PKK/PYD/YPG ile aynı kareye girmekten en küçük utanma hali göstermemektedir.

Afrin'de, Menbiç'te, mücavir topraklarda, Fırat'ın doğusuna kadar terör bitesiyeye kadar durup dinlenmek, vazgeçip geri dönmek Anadolu'yu hedef yapacaktır ki, bu izmihlali, bu imhayı getirecektir.

Bu gelişmeler karşısında Milliyetçi Hareket Partisi, siyasetini beka üzerine kurmuş, birlik üzerine bina etmiş, bundan asla geri adım atmama iradesini göstermiştir.

Diyoruz ki, bekayla varız, bekayla yaşayacağız, becamızı ve tarihi egemenlik haklarımızı can pahasına da olsa koruyacağız.

2- 12'inci Olağan Büyük Kurultayımızın hitamında, yenilenmiş kadrolarımızla, gelişmeleri ve gerçekleşmesini öngördüğümüz hadiseleri milliyetçilik, demokrasi ve milli duruşla yorumlayıp vatanımızın her köşesine, her insanımıza mutlak surette ulaşacağız.

Allah bes baki heves diyerek başaracağız, gönülleri kazanacağız.

2019 yılı üç siyasi olaya sahne olacaktır.

Bunlardan ilki Mahalli İdareler Seçimleridir.

Mevcut belediyelerimizi muhafaza ederek üstüne maksimum ilaveler yapacağız.

Geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı kabul edilen, ardından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan İttifak Yasası'nın ruh ve doğasına muvafık şekilde hareket edeceğiz.

Cumhur İttifakının siyasi kaygı ve polemiklerle zedelenmesine yerel ve genel düzeyde müsaade etmeyeceğiz.



Tabanda ittifak yok sözlerini elimizin tersiyle iteceğiz.

Çünkü bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır, işte bu salondadır, hamd olsun dimdik ayaktaadır.

Soruyorum sizlere;

Cumhur İttifakı'na destek veriyor musunuz? **(Evet)**

Beka birlikteliğine her şartta sahip çıkıyor musunuz? **(Evet)**

İşte Milliyetçi-Ülkücü irade, işte kahramanca duruş, işte milli bekanın daimi savunucuları cesaretleriyle düşman çatlatmaktadır.

İkinci ve üçüncü siyasi olaylar ise sırasıyla Cumhurbaşkanını ve Milletvekili Genel Seçimleridir.

Her seçim bizim için bir hilaldir, hilalin başarısının müjdesidir.

2019 yılındaki üç siyasi olayın üç ayrı hilal başarısıyla süsleyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50'inci yılını Allah'ın izniyle taçlandıracağız.

Buna var mısınız? **(Evet)**

Buna hazır mısınız? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

3- Milliyetçi Hareket Partisi 3 Kasım 2019'da çarpık tahmin, çürük tuzak, çorak tertipleri yıkarak TBMM'de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir.

Tüm hazırlıklarımız ittifakın ilke ve esaslarına göre planlanıp uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Seçiminde adayımız aksi ve arızı bir gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.



Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesi-ne müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır.

Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi dü-şük Cumhur İttifakını çatlatamayacaktır.

Fitne yayanlar, geçmişte sen onu söylemiştin, o bunu söy-lemişti diyenler, ala ala ancak havalarını alacaklar, kirli avuç-larını yalayacaklardır.

4- 2019 yılını takip eden beş yıl süresince Cumhurbaş-kanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla yerleşip kökleşmesi için verdiğimiz destek, üstlendiğimiz sorumluluk, gösterdiğimiz açık tavır samimiyet ve sürekliliğini koruya-caktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başından sonuna içindedir, Türkiye'nin sistemsel yapılanmasında üzerine düşeni demokratik ölçülerde yerine getirecektir.

5- Önümüzdeki en temel konu başlıklarından birisi FE-TÖ'yle mücadele olmalıdır.

Bu terör örgütünün kripto damarı kesilmeli, iyi organize edilmiş devlet aklıyla, etkili planlanmış mücadele stratejisi-yile bu musibet gündemden çıkarılmalıdır.

Suçluyla suçsuz ayırt edilmelidir.

Hukukun üstünlüğüne, adalet ilkelerine riayet gösteril-melidir.

Yanlış taktiklerle doğru stratejiye ulaşılamaz.

Strateji yanlışsa taktik adımların doğru olması herhangi bir şeyi değiştirmez.

Doğru stratejiyle, isabetli bir siyasi eylem planı çerçeve-sinde, millet altı yapılanmalarının devlete nüfuz etmeleri ke-



sinlikle engellenmeli, işsizliği, yoksulluğu istismar etmelerinin önüne geçilmelidir.

6- Dış politikada merkez Ankara jeopolitiğidir.

Ticaret savaşlarının ortaya çıktığı, ekonomik operasyonların kur, faiz, sıcak para üzerinden tetiklendiği bugünkü karanlık dönemde, dış politika ekonomik güvenliği de önceliğine almalıdır.

Ege ve Akdeniz'deki haklarımızdan taviz verilmemelidir.

Türkiye her alanda üretim şuurunu teşvik etmeli, bağımlılığın tutsaklığı getireceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Küresel ittifakların çatırdadığı, müttefik gördüğümüz ülkelerin terörle işbirliği yaptığı bir süreçte iç siyasetteki tutarlı birliği, ekonomide yeşermesini ümit ettiğimiz bereket iklimini devamlı ilerletmek hepimiz için bir vatan görevidir.

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan görev değişimi, pompalanan kötümserlik havası, kurulan iki taraflı mekanizmaların zaman zaman tavsaması yılgnlığa neden olmamalıdır.

Türkiye hiçbir sanal ve sahte oluşuma mecbur değildir.

Türkiye Cumhuriyeti, başkalarının lütuf ve ikramıyla kurulmamış, böyle de var olmayacaktır.

Önümüzdeki dönemde, AB üyelik sürecinin, ABD'yle devam eden sancılı seyrin, yaralı NATO ittifakının milli hassasiyetler kapsamında yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz olabilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi buna vardır, devlet ve milletle bir ve bütündür.

7- 2023, Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüdür.

Büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistemle, ekonomide yerli ve milli diriliş saye-



sinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de nazı geçen, sözü dinlenen bir ülke seviyesine çıkmalıdır, inanıyorum ki mutlaka çıkacaktır.

8- Türk milleti muazzam bir hazine, bin yıllık kardeşliği esas alan, ayırım ve ayrımcılık kabul etmeyen ulu bir çınardır.

Türkler ve Kürtler arasına nifak sokmak şerefsizliktir, hıyanettir, büyük bir kötülüktür.

Kürt kökenli kardeşlerimi dışlayan bir millet gerçeği olmayacaktır.

Türklük ise Türkiye ve Türk milletinin ana omurgası, ana iskeletidir.

Bozkurt işareti, doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olan aziz Türk milletinin tarihi sembolüdür.

Bu sembolü yapan askerlerimizin cezalandırılmasını isteyenler ya hain ya da müstevlilerin geride kalan tortuları, bugünkü torunlarıdır.

PKK'lı hainler, aslında en büyük kötülüğü Kürt kökenli kardeşlerimize yapmışlardır.

Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimiz, ortak geleceğimizin ayrılıkta ve ayrışmada değil, ortak değerler etrafında birleşme ve bütünleşmede olduğunu görmüşler, hainlere kapılarını sürgülemişlerdir.

Hepsiyle övünüyorum, hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini selamlıyorum.

Vatan birdir, millet birdir, devlet birdir, bayrak birdir, dil birdir; hepsi Türk milletinin eseri, hepsi milli namusa emanettir.

Başkentimiz Ankara'dır, bağımsızlığımızın manzum eseri İstiklal Marşı'mızdır.



Bizim için herkes eşittir Türkiye'dir.

Türk milletinin geleceği ay yıldızlı al bayrağın altındadır.

Sorunların, sıkıntıların, haklı ve meşru beklentilerin, Türkiye'nin milli birliği, bölünmez bütünlüğü çerçevesinde makul çözümlere kavuşturulması elbette mümkündür, elbette munasıptır.

9- Yüz yıl önce Mondros Mütarekesi'ni konuşuyor, yedi düvelin topraklarımızı işgalinden dert yaniyor, feryat ediyorduk.

Bundan yüz yıl sonra, yani 2123'de, Türkiye Cumhuriyeti, uzay araştırmaları yapan, genetik ve teknolojik kalkınmayı başarmış, her vatandaşını insanca yaşatan, dünyada hükmü geçen ilk üç devletten birisi olmalıdır, bizler göremesek de imanla söylüyorum ki bu uzak hedef gerçekleşecektir.

Gelecek Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye'dir.

Gelecek Türk-İslam toplumlarının küflü prangalarını söküp atmasına sahne olacaktır.

Din tacirlerinden kurtulup, hainleri yok edip, taassup bekçilerini ayıklarsak Türk-İslam ülküsü Türkiye'nin ve komşu coğrafyaların bayraktarlığı göreviyle İlay-ı Kelimetullah mührünü cihana vuracaktır.

İşte Kızılelma o zaman cevabını bulacak, o halde amacına ulaşacaktır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi:

Ufkun karardığı yerde son ümit ışığıdır.

Türk milletinin son kalesi, son direniş burcudur.

Çarenin tükendiği yerde son kurşundur.



Orhun'daki nefes, Issık Gölü'ndeki nefer, Avrupa Kapılarında Atilla, Malazgirt'te Alparslan, Niğbolu'da Yıldırım, Kosa'ya'da Murat, Viyana'da Kanuni, seferlerde çalan mehteran, Çanakkale'de 57'inci Alay, Sarıkamış'ta şehit, Kudüs'te mihrap, Hicaz'da kahramanlık, Kerkük'te Gökbayrak, Plevne'de Osman Paşa, hudutlarda akıncılar, Kocatepe'de Mustafa Kemal, Afrin'de yiğitlik Milliyetçi Hareket demektir.

Milliyetçi Hareket; Milli Duruştur, Şühedaya Vefadır, Millete Bekadır.

Bizim varlık nedenimiz, gelecek hedefimiz budur.

Biz Türkiye'nin bekası ve aydınlık bir geleceğe taşınması için yürüyoruz.

Bu kutlu yolculukta:

Hiçbir şeyden korkmadan,

Yılgınlığa kapılmadan,

Yorulmadan, durmadan, her engeli aşarak sonuna kadar yürüyeceğiz.

Hepinize yürekte güveniyorum, hepinizle iftihar ediyorum, sizlerle dava arkadaşlığı yapmaktan eşsiz ve emsalsiz bir gurur duyuyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık, gazanız mübarek olsun.

Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun.

Bugün bu salonda büyük bir şevk ve heyecanla milli beka için ayağa kalkan Türk ve Türkiye sevdalısı Ülküdaşlarımı saygılarımla selamlıyorum.

Türk milletinin tarih yolculuğunda Türklüğü yaşatmak ve yüceltmek uğruna can veren ecdadımıza,

Milli Mücadele'nin lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanlara,



Dünyanın en büyük şehitliği olan Çanakkale'den bu dönemin beka mücadelesine sahne olan Afrin'e kadar; vatan savunmasında, terörle mücadelede, bir hilal uğrunda toprağa düşen aziz şehitlerimize,

Partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e,

Hakk'a yürümüş bütün dava şehitlerimize, ülkü arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in 49 yıllık şerefli yolculuğunda bu kutlu davaya hizmeti ve emeği geçmiş herkesi minnet ve hasretle یاد ediyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Teröre karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçlerimize, kuzey Irak'ta, İdlip'te, Afrin'de destan yazan kahraman askerlerimize, kahraman polislerimize, Kurultayı'mızın dualarını göndermek amacıyla, büyük düşünürümüz Ziya Gökalp'in "Asker Duası" şiirinin şu mısralarıyla konuşmamı bitirmek istiyorum.

*Yolumuz gaza, sonu şehâdet,
Dinimiz ister sıdk ile hizmet,
Anamız vatan, babamız millet,
Vatanı ma'mur eyle Yârabbi!
Milleti mesrur eyle Yârabbi!
İslâm'ı âbâd eyle Yârabbi!
Düşmanı berbâd eyle Yârabbi!
Orduyu düzgün eyle Yârabbi!
Sancağı üstün eyle Yârabbi!
Şehidi mahzun etme Yârabbi!
Soyunu zebun etme Yârabbi!*



Biz de diyoruz ki, Türk milletini meyus, Milliyetçi-Ülkücü Hareketi mahcup, Türkiye'yi mağlup etme Yârabbi!

Âmin diyelim hep birden.

Âminler yağsın milli yüreklerden.

Âmin! Âmin! Allahu ekber! Allahu ekber!

Yarın karşılayacağımız Üç Ayların mübarek olmasını diliyorum.

Yaklaşan Türk'ün Bahar Bayramı'nı gönülden kutluyorum.

Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
12. OLAĞAN
BÜYÜK KURULTAYI'NIN
KAPANIŞINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

18 MART 2018



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Ekranları Başında Bizleri İzleyen Saygıdeğer Vatandaşlarım,**

**Yüreği Vatan Sevdasıyla kavrulan Yiğit Ülküdaşlarım,
Değerli Divan Başkan ve Üyeleri,**

Muhterem Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12'inci Olağan Büyük Kurultayı sabır, sükûnet, sağduyu, aynı zamanda muazzam bir katılım ve coşkuyla gerçekleşmiştir.

Bu salonda görkemli, göğüs kabartıcı bir heyecan yaşanmıştır.

Kucaklaşmanın, dava arkadaşlığının, yüksek hedeflere ulaşma azminin en güzel örnekleri bugün sahnelenmiştir.

Bu nedenle hepinize müteşekkirim, hepinizle gurur duyuyorum.

Ülkemin dört bir yanından Ankara'ya gelen dava arkadaşlarım, Milli Duruşun, Şühedaya Vefanın, Millete Bekanın gereğini yapmışlardır.

Ankara'da tarihe geçecek bir kurultay, asla unutulmayacak, hafızalardan çıkmayacak kutlu bir buluşma, anlamlı bir toplantı yapılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi imrenilecek, gıptayla hatırlanacak, hayranlıkla yorumlanacak büyük bir başarıya imza atmıştır.

İradenin sahibi Milliyetçi-Ülkücü Hareket sözünü söylemiş, tercihini yapmış, gelecek hedeflerine inanmışlıkla kilitlenmiştir.



Mutluyum, huzurluyum, emin olunuz ümit doluyum.

Bugün dedikodu alt edilmiştir.

Bugün iftiralar çiğnenmiştir.

Bugün amansız saldırılar, alçak operasyonlar, ahlaksız suçlamalar bir kez daha ezilmiş, bir kez daha imanla engellenmiştir.

Büyük Kurultayımızın manevi havası, muhteşem vakarı MHP üzerinde hesap yapan, plan kuran, senaryo yazan işbirlikçileri, ihanet kervanını bozguna uğratmıştır.

Sizlerle övünüyorum, sizlerle dava arkadaşı olmaktan iftihar ediyorum.

Değerli Ülküdaşlarım,

Saygıdeğer Misafirler,

Türkiye'miz çok zor günlerden geçmektedir.

Milli bekamız tehlikededir.

Milli güvenliğimiz tehdit altındadır.

Milli çıkarlarımız hedeftedir.

Terör saldırıları hız kazanmıştır.

Milli birliğimiz sarsılmakta, temelleri dinamitlenmektedir.

Milli direncimiz kırılmak istenmektedir.

İhanet pusuda, husumet nöbette, melanet ayaktadır.

İçerden ve dışardan kuşatılan, her cepheden küresel saldırı altında olan Türkiye, çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir.

Bu hain kuşatmaları kırmak ve Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşımak; şerefli tarihimize, kahraman ecdadımıza, bu



vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize, elbette büyük Türk milletine namus borcumuzdur.

Bu irade, bu kararlılık, bu iman, bu heyecan ve cesaret şükürler olsun ki burada vücut bulmuştur.

Türk milliyetçileri Türkiye'nin bekasına sahip çıkmak için şuurla ayağa kalkmışlardır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket buradan haykırmakta ve uyarılmaktadır.

Herkes çok iyi bilsin ki;

Bu kutsal vatan sahipsiz değildir.

Şanlı al bayrağımız öksüz ve rüzgarsız değildir.

Bu aziz millet yalnız ve çaresiz değildir.

Milliyetçi Hareket ebedi vatan nöbetindedir.

Vatana borcunu ödemek için sabırsızdır.

Bu milli duruş, bu milli şahlanış; Türkiye'nin içinde bulunduğu kara günleri geride bırakarak aydınlık bir geleceğe yürüyeceğini müjdelemektedir.

Bilmenizi isterim ki, hepimize güveniyor, hepimize inanıyorum.

Bu heyecan ve azminizle Türkiye'nin geleceğinin güvenesi olduğunuza yürekten inanıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasetinin yarım asırlık ulu çınarıdır.

Türk – İslam ülküsünden feyzini alan ilkeleri, ülküleri ve inançlarıyla on yıllardır siyaset alanındadır.

Zulümler, saldırılar, baskılar, haksızlıklar, siyasi suikastlar, zindanlar, işkenceler, tezgahlar, komplolar ve kumpaslara rağmen bugün de korkusuzca ayaktadır.



Bu kutlu dava; karşılıksız ve sonsuz bir vatan ve millet sevgisinden kaynaklanan bir ruh, gönül ve iman hareketidir.

Anlamını ve değerini Türkiye sevdasıyla çarpan tertemiz yüreklerde, lekesiz vicdanlarda bulmuştur.

Harcı; çile, fedakarlık, cefa olan bu davanın tapusu, kuvvet ve menfaat karşısında erimeyen haysiyetlere zimetlidir.

Çetin yolları aşan cesur yüreklerin mühürlediği bu tapunun tescil edildiği yer de büyük Türk milletinin vicdanıdır.

Tarihi bilemeyenlerin, geçmişi de geleceği de olmaz derler.

Milliyetçi Hareket'in tarihi; şerefli ve gururlu bir geçmişin hikayesi, onurlu ve aydınlık bir geleceğin de pusulası, yol haritasıdır.

Tarihi; kutlu davaları uğruna her zorluğa katlanan, her cefayı ve ezayı göze alan, ölüme meydan okuyan cesur ve inançlı insanlar yazarlar.

Vatan ve millet sevdasıyla yanıp tutuşan; devlet-i ebed müddet kılmak, millet-i ebed müddet yaşatmak için ölümü göze alan kahramanlar, tarihin onur sayfalarına altın harflerle yazılırlar.

Gün gelir, Hak vaki olur ve ebediyete göçen kahramanların hatıraları milli hafızadan hiç silinmezler, milli vicdanın mabedinde yaşarlar.

Milliyetçi Hareket Partisi, böyle yazılmış bir tarihin mirasıdır.

Milliyetçi Hareket'in şerefli mücadelesi tarihini;

Türkiye'nin milli varlığını ve birliğini canından aziz bilen,

Türk milletinin beka davasına baş koyan,

Beka tehlikeye düşerse; baş almaya, baş vermeye hazır olan,



Milli bekayı canı ve kanı pahasına korumaya yeminli cesur yürekler yazmışlardır.

Tarih şahittir ki, bu yarım asırlık çileli yolculukta Milliyetçi Hareket;

Türkiye'nin bekasını her siyasi düşüncenin üstünde tutmuş,
Milli konularda her zaman milli duruş sergilemiş,

Siyasi rotası hiç sapmamış, ilke ve ülkülerinde hiçbir kırıklık yaşanmamıştır.

Davamızın iman erleri, bugün de aynı milli ruh ve heyecanla, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin tarihini yazmışlar, kararlılıklarını göstermişlerdir.

12'inci Olağan Büyük Kurultayımız, milli beka uğruna muhteşem bir diriliş ve yükselişin miladı olacaktır.

Büyük Kurultayımızın ismi ve ana temasının "Milli Duruş – Şühedaya Vefa – Millete Beka" olarak belirlenmesi tesadüf değildir, tarihi bir gerçeğin ifadesidir.

Bundan sonra takip edeceğimiz hedefler bellidir.

Duruşumuz millidir.

Vefamız şühedayadır.

Millete beka irademiz, isteğimizdir.

Aziz Dava arkadaşlarım,

Kıymetli Misafirler,

Bu vesile ile Büyük Kurultayımıza katılan herkese teşekkür ediyorum.

Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlık göreviyle onurlandıran muhterem delegelerimize, Büyük Kurultayımızın tarihi iradesine şükranlarımı sunuyorum.



Türkiye'nin çok kritik döneminde yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi geçmişte olduğu gibi gelecekte de şeref tacı gibi taşıyacağımı, davamızın haklarını, haysiyetini ve kutlu ülkülerini sonuna kadar temsil ve müdafaa edeceğimi huzurlarınızda ilan ve ilam ediyorum.

Sözlerime son vermeden:

Yurt dışından gelen değerli konuklarımıza,

Bütün davetlilerimize,

Saygıdeğer delegelerimize,

Ülkemizin her köşesinden gelen vefakâr ülküdaşlarıma,

İradenin gerçek sahibi aziz dava arkadaşlarıma,

Fedakârca çalışan medya mensuplarına,

Şüphesiz ki büyük Türk milletine,

Kurultayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, gösterdikleri ilgiden, katkıdan, destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Milliyetçi Hareket'in sevdalılarına daha nice kurultayları aynı şevk, aynı heyecan, aynı coşkuyla gerçekleştirmelerini temenni ediyorum.

İnanıyorum ki, Cenab-ı Allah Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde heyecanımızı ve azmimizi karşılıksız bırakmayacaktır.

Kurultayımızda tecelli eden sonuçların kutlu davamıza, partimize, demokrasimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepimizi saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka diyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Ne mutlu Türküm diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MERHUM BAŞBUĞUMUZ
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN
VEFATININ 21. SENE-İ
DEVRİYESİNDE ANITMEZAR'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

4 NİSAN 2018



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Ülküdaşlarım,
Değerli Basın Mensupları,**

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Ebediyete irtihalinin 21. yıldönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i dualarımızla, özelemlerimizle anmak maksadıyla kabri başındayız.

Onu rahmet, minnet, Fatihalarla yad ediyoruz.

80 yıllık hayatını Türklük şuur ve gururuna vakfeden, İslam ahlak ve faziletine adayan merhum Türkeş Bey, yaşadığı döneme damgasını vuran mümtaz bir dava adamı, inanmış ülkü ve ilke insanıydı.

Bu vasıflarıyla milli gönüllere girmiş, büyük bir sevgi kazanmıştır.

Ömrünü milletine adanmış, hayatı bu uğurda çile ve mücadelelerle geçmiştir.

O, ihanete karşı imanın, yıkıma karşı dik duruşun, tuzaklara karşı milli şuurun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun sembolleşen ismi olmuştur.

Türklük hasımları karşısında çelikten bir irade ortaya koymuştur.

Fikri olgunluğu, ileri görüşlülüğü, sabrı ve sağduyusu sayesinde bugünüme ışık tutmuştur.

Hayatının her döneminde aziz milletimize eşsiz bağlılık ve sadakat beslemiştir.

Türkiye'nin meseleleri karşısında düşünüp dile getirdiği akılcı, kalıcı, milli ve isabetli çözüm önerileri hala geçerliliğini korumaktadır.



İnancım odur ki korumaya da devam edecektir.

O, Türk'ün nefes aldığı her yerde milli heyecan, kalbi Türk dünyası için çarpanların yol başçısı, Türk-İslam ülküsünün yılmaz savunucusu olarak fikir ve hareketimize istikamet vermiştir.

İlhamını Türk milletinin engin ferasetinden almıştı.

Ufkunu milli bir ruhla çizmişti.

Mazlumlara umut, zalimlere korku, dosta güven, düşmana karşı amansız bir mücadelenin simgesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e liderlik yapmıştı.

Dün, bugün ve yarın arasında muazzam bir gönül köprüsü kuran, ömrünü Türk milletinin istikbaline adayan siyaset ve devlet adamıydı.

Onun ufkunu dün ile sınırlamak büyük bir kayıp, bugün ile sınırlı tutmak haksızlıktır.

Kendisi yarınlara uzanan meşale, geleceği aydınlatan umuttur.

Türk siyasetine uzlaşma aşlamış, milli birlik ve beraberliğin can suyu olmuş, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur.

Ne mutlu bizlere ki, bugün taraflı tarafsız birçok insan tarafından takdir toplayan merhum Türkeş Bey'in fikirleri, Türk milletinin birliği, Türkiye'nin dirliği için çok ciddi mesajlar ihtiva etmektedir.

1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğu bunun ispat ve ilanı, bizim ise vefa duymaktan imtina etmeyeceğimiz şerefli mazimizdir.

Emaneti emin ellerde yükseltmeye olan andımız son nefesimize kadar bakidir.



Yarım asra yaklaşan kutlu davamızı devletimizin ve milletimizin bekasına adadık.

İhanetlere direndik, oyunları bozduk.

Ümitsizlikleri yendik, karamsarlıkları aştık.

Merhum Türkeş Bey, “Fikir, iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bunlardır.” diyerek inancın, kararlılığın, manevi bağlanışın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu göstermişti.

Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de ilkelelerinden kopmadı, Ülkücü gençlik ülkülerinden ayrılmadı.

İnandık, en çetin imtihanlardan alnımızın akıyla çıktık.

Gücümüzü aziz milletimizden, kararlılığımızı ülkülerimizden aldık.

Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.

Merhum Başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş, menfaat tekliflerine, tehditlere boyun eğmemiştir.

Biz de aynısını yapıp önümüze bakacağız, mücadelemizi yüksek bir şuurla sürdüreceğiz.

Bölünmeye, bölücülüğe, bozgunculuğa ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız.

Milliyetçilik diyecek, bin yıllık kardeşliğimizi hem yaşayıp hem de yaşatacağız.

Ülkücülük diyecek, Türk milletine mensubiyet bilinciyle istiklal ve istikbal haklarımızı imanla, fedakarlıkla savunacağız.

Ahlakçılık diyecek, milli ve manevi değerlerimizi koruyacağız.



İlimcilik diyecek, ÷lkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükselteceğiz.

Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik ilkesiyle yürüyecek, Toplumculuk ile bütünleşecek, Köycülük ile milletin efendilerini kalındracak, Gelişmecilik ve Halkçılık ile büyüyecek, Endüstriçilik ve Teknikçilik ile çağın standartlarının üzerine çıkacağız.

9 Işık ile Kızılmaya varacak, aziz milletimizi hak ettiğİ Lider Ülke Türkiye ve güçlü yarınlar ile buluşacağız.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Merhum Türkeş Bey'in kuvvetin birlik ve beraberlikten doğduğunu, her fırsatta ifade etmesi şimdiki zaman diliminde daha anlamlı hale gelmiştir.

Kuşku yok ki, 15 Temmuz FETÖ ihanetiyle ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu göstermiştir.

Suriye ve Irak'tan kaynaklanan terör tehdidi yaşanan sınırlı sürecin nerelere kadar uzandığını izaha gerek bile bırakmamıştır.

Türkiye tehlike altındayken, Türk milleti bölünmek istenirken biz ayrı gayrı düşemez, nefsimize, heveslerimize, günü birlik heyecanlarımıza teslim olamazdık.

“Önce ÷lkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla” öne atılmalı, bunu kendimize vazife bilmeliydik, nitekim öyle de yaptık.

Uğruna her şeyimizi feda etmeye yeminli olduğumuz vatanımızın selametine hizmet varken siyasi ikbal peşinde koşamazdık.

Biz böylesine kutlu bir yolu takip ederken fitne odakları boş durmadı.



Ama buna aldırış etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

Yılanlara, kanaanlara, kaçanlara inat bugün Milliyetçi Hareket Partisi ayaktadır, güçlüdür, kararlıdır, geleceğin Türk asrını belirlemek için hazırlıklıdır.

Merhum liderimizin “davamız, Türk milletinin büyük ve şanlı mazisine layık bir istikbal meydana getirmektir” sözü Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in esas hedefidir.

Binlerce yıllık mazisi olan milletimizi yeni yüzyıl ve hatta binyıllara taşıyacak kararlılığa, cesarete, uzak görüşlülüğe hamd olsun sahibiz.

Stratejik planlama ve hedeflerimizi bu şuurla uygulamaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz.

Aziz Ülküdaşlarım,

18 Mart 2018 tarihinde “Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” teması ile gerçekleştirdiğimiz 12. Olağan Büyük Kurultayımız bu ilkeler doğrultusunda tecelli etmiştir.

Türkiye ve Türk milleti hasımları karşısında sarsılmaz bir duruş ortaya koyuyoruz.

Büyük Türkiye ülkümüzü inşa etmek üzere mücadelemizi sürdürüyoruz.

Gayemiz Türklüğü, Türk milletini hak ettiği müreffeh, kudretli seviyelere taşımaktır.

Güçlünün söz sahibi olup zalimleştiği bir dünyada ülke olarak güçsüzün sesi, mazlumun tutan eli olmalıyız, inşallah da olacağız.

Emperyalizmin bölücü ve yıkıcı faaliyetleri karşısında ıstıkrar ve huzurun tarafında duracağız.

Adalet sancağını elden düşürmeyecek, dalgalanmaya devam ettiğini tüm dünyaya göstereceğiz.



Bunun için de çok çalışacağız.

Türk milletinin bekasını korumak için bir ve beraber olmak zorundayız, fitneye-fesada karşı uyanık kalmak durumundayız, ülkemizin huzur ve güvenliği için tek yürek olmakta başka çarenin kalmadığını idrak etmeliyiz.

Bugün burada toplanan onbinlerce asil yürek bu duruşu benimsemiş, kavli karar etmiştir.

Allah'a çok şükür; millet, vatan ve bayrak sevdasına adanmış ve inanmış kutlu nesil dimdik ayaktadır, tüm milli ve manevi emanetleri bağrına basmaktadır.

Şuan aramızda bulunamayan milyonların gönlü ve akli ise buradadır, bizlerle beraberdir.

Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle yâd ediyorum.

Bir mukaddes borcu ifa ederken, merhum liderimizin kabrinin nur, ruhunun şad, mekânının Cennet olmasını Rab-bim'den niyaz ediyorum.

Sözlerime son verirken hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“ZULME LANET, KUDÜS'E DESTEK”
MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**18 MAYIS 2018
İSTANBUL**



**Kalbi Vatan Ve Bayrak Aşkıyla Çarpan Aziz Milletim,
Sayın Cumhurbaşkanım,
Saygıdeğer Kardeşlerim,
Muhterem Vatandaşlarım,**

Bugün “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” temasıyla Yenikapı’da toplanmış bulunuyoruz.

Zulme karşı yükselen, yükseldikçe arşa değen, değdikçe zalimleri deviren Hakk’ın, hakikatin ve hidayetin onuruyla Yenikapı’yı doldurduk.

İman dolu gönüllerimizle günahkârlara aşılmaz duvarlar ördük.

Gazze’deki masumlar için ayaktayız.

Beytullahim’deki garibanlar için arayıştayız.

Ramallah’taki mazlumlar, Nablus’taki mağdurlar, El Halil ve Eriha’daki mahzunlar için Allah aşkına kıyamdayız.

Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslıyız.

Kerkük’ten Kudüs’e, Telafer’den Kıbrıs’a, Kaşgar’dan Karabağ’a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı, hem de karşısındaki haysiyet kalesiyiz.

Çünkü biz büyük Türk milletiyiz.

Çünkü biz İslam’ın kanla, canla, irfanla harcı karılmış suru-yuz; Türklüğün inanç, iddia ve iradeyle temellenmiş şuuruyuz.

Bu vesileyle sizlere hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Ramazan ayımızın mübarek olmasını, tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz ibadetlerin kabulünü Allah’tan niyaz ve temenni ediyorum.



Gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında hayat mücadelesi veren gözü yaşlı bütün mazlumları en içten hissiyatımla selamlıyorum.

Tarihi Türk ve İslam şehirlerini, buralarda nefes alan, en-vayı çeşit zorluğa ve zorbalıklara göğüs geren kardeşlerimizi en halisane duygularıyla kucaklıyorum.

Bilsinler ki, yalnız değiller.

Bilsinler ki, çaresiz değiller.

Bilsinler ki, sahipsiz değiller.

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Vatandaşlarım,

Kudüs şairi olarak da bilinen merhum Mehmet Akif İnan bizlere şöyle seslenmişti:

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde,

Götür Müslümana selam diyordu.

Dayanamıyorum bu ayrılığa,

Kucaklasın beni İslâm diyordu.

Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa; mukad-desatımızın üç cevheri, üç faziletli mekânıdır.

Ancak Mescid-i Aksa şimdilerde mahcupdur, Kudüs müs-tevlilerin kuşatmasına maruzdur.

Siyonizm kutsallarımıza musallat olmuştur.

Melanet meydan okumaktadır.

Hiyanet gövde gösterisi yapmaktadır.

Haçlı emelleri tekrar belini doğrultmuştur.

Evanjelist-Kabalist-Emperyalist tahakküm Kudüs'ün bağ-rına zehirli mızrak olup saplanmıştır.



Diyor ya Sezai Karakoç:

Ve Kudüs şehri. Gökte yapılp yere indirilen şehir.

Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.

Altında bir krater saklayan şehir.

Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi.

Ne diyor ne diyor Kudüs bana şimdi.

Kudüs; tüm ağırlığıyla, yaşanan tüm zulüm ve zulmet nedeniyle Mümin ve Müslüman vicdanların üzerine çökmüştür.

Kudüs eziyet ve işkence altında, batılın kapanındadır.

Kudüs'te haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik hâkimdir.

Efendimizin müşerref olduğu İsrâ ve Miraç mucizesinin onuru, ilk kıblemizin ebedi ve ezeli şehri zalimlerin odağındadır.

Zulüm karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır.

Şiddete tepkisiz kalmayacağız.

Zulme seyirci olmayacağız.

Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altında ezip geçeceğiz.

400 yılı aşan bir süre hâkimiyetimiz altında adalet, hoşgörü ve huzurla yönetilen, Harem-i Şerifimizin kalpgahı Kudüs, 9 Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edilmişti.

O gün bugündür Kudüs kan ağlıyor.

Mescid-i Aksa bu yüzden hüznü, Kubbetü's Sahra bu nedenle mahzun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple mazlumdur.

Kudüs İslâm'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır.

Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır.



Nitekim gitti demekle gitmez, düřtü demekle düşmez, İsrail'in başkenti demekle bu tartı bu sıkleti çekmez, çekemez.

ABD'nin hastalıklı yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştır.

Tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir.

ABD Başkanı, skandal bir kararla Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs günü, hiçbir ıslah ve terbiye hali göstermeksizin, üstelik İsrail'in kuruluş yıldönümünde Kudüs'e taşımıştır.

ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır?

ABD Başkanı Ortadoğu ve hatta dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl cüret etmiştir?

Bu düşmanlık değil midir?

Karşımızdaki bu iç yaralayıcı tablo, dinler arası savaş çağırısı; bölgesel, hatta küresel kaos çıkırtkanlığı sayılmayacak mıdır?

Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir.

Bölge adeta barut fıçısı, adeta fitili tutuşturulmuş bomba gibidir.

Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da kemikleşip, daha da şiddetlenecektir.

Görünen yakın gerçek maalesef budur.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasından sonra, bölgede barış ve işbirliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir.

Siyonizm'in lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun canı politikaları zehirli meyvesini vermiştir.

Kudüs bizzat kriz havarisi Trump tarafından dinamitlenmiştir.



Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun ihlali, inkârı, istilasıdır.

Aynı şekilde inanç ve insan haklarına hakarettir, kesif bir hücumdur.

Yüce dinimiz İslam'ın mahremi ve mirası çiğnenmiştir.

14 Mayıs, insanlık tarihinin utanç sayfasıdır.

14 Mayıs, terörist devlet olan İsrail'in gerçek yüzünün bir kez daha tescillendiği karanlık günün adıdır.

Geldiğimiz bu aşamada, ABD Filistin davasında adil ve tarafsız arabulucu sıfatını tamamen kaybetmiştir.

Trump, Siyonizme gönüllü şekilde tutsak düşmüş, maşalığına talip olmuştur.

1967'de Filistinlilerin elinden zorla alınan Doğu Kudüs bugün perişan haldedir.

Kutsallarımız, alçak ve ahlaksız emellerin tasallut ve tahrikiyle can çekişmektedir.

İsrail, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra sivil ve masum Filistinlilere ateş ve ölüm olup yağmıştır.

14 Mayıs günü Gazze'de son yılların en vahşi katliamı yaşandı.

Sayıları 60'ı geçen Filistinli kardeşimiz şehit edildi.

3 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı.

8 aylık Filistinli Leyla bebek katillerce hedef alındı.

2014 yılında İsrail hava saldırısında iki bacağını kaybeden, buna rağmen Gazze'de mücadelesiyle devleşen 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah caniler tarafından katledildi.



Gazze’de dram vardır.

Gazze’de acı vardır.

Filistin’de kan ve gözyaşı egemendir.

İsrail bebek katilidir.

İsrail, engelli, sivil, silahsız insanlara kurşun sıkacak, bomba atacak kadar kudurmuş, denge ve denetimini kaybetmiştir.

Özellikle Gazze’de insanlık suçu işlenmiştir.

İsrail’i ve zulmünü lanetliyorum.

ABD’yi ve hunhar politikalarını kınıyorum.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kast ettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada, ama mahşerde muhakkak surette ödeyeceklerdir. İnançım ve ümidim budur.

Zulüm yapanın yanına kalmayacaktır. İmanımız bu yöndedir.

Mazlumların ahı bu şerefsizleri mahvı perişan edecektir.

Yalın ayaklarıyla vatanlarını müdafaa edenleri Allah görmektedir.

Sapanlarla, taşlarla, sopalarla ağır silahlara direnen kahramanları beşeriyet vicdanı vurgun yemiş gibi izlemektedir.

Unutmayınız ki, galip olan yalnızca Allah’tır.

İnananların kazanacağını müjdeleyen yine Yüce Allah’tır.

Ne var ki, insanlık derin ve kahredici bir sukut içindedir.

Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır, ahlaken ve vicdanen de çökmüştür.



Soruyorum, nerede insanlık? Nerede medeniyet, nereye sindi vicdan ve adalet?

Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire?

Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs'ü anmadan, Filistin davasına temas etmeden, İsrail ve ABD'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar.

Alayına yazıklar olsun, alayına yuh olsun.

Korkaklık bunların ruhlarına işlemiş.

İşbirlikçilik bunların meziyetleri haline gelmiş.

Müşriklere hizmet, münafıklığa himmet bunlara nüfus ve sirayet etmiş.

Türkiye hamd olsun, yanlışa yanlış, zalime zalim, haine hain diyecek kutlu bir cesaret ve dirayettedir.

İsrail teröristtir. İsrail canidir.

İsrail İslam ve insanlık düşmanı mevkiine yerleşmiştir.

İğdirli Hasan Onbaşı'nın aziz hatıralarını barındıran; tarih, kültür ve inancımızın muazzam ülkülerini taşıyan Kudüs asla terk edilmeyecek, asla yüz üstü bırakılmayacaktır.

İşte, Yenikapı'daki muhteşem irade bunun güvencesidir.

Dün Haçlılara kan kusturan Türk milleti, aynısını tekrar yapacak inanca, akla, kabiliyete, kahramanlığa ve adamlığa çok şükür bütünüyle sahiptir.

Değerli Kardeşlerim,

Kudüs aynı zamanda 3 semavi dinin buluşma noktasıdır.

Bu itibarla Kudüs'e saldırı, Filistinlilere ambargo diğer dinlere de hakaret ve saygısızlıktır.



Biz elbette vicdanımızın çağlığına, tarihimizin çağrısına, ecdadımızın ihtarlarına, inançlarımızın buyruklarına kulak verip tedbirli ve temkinli davranmalıyız.

Zulme tahammül göstermemeliyiz.

Tefrikanın, tezviratin, küresel müstevlilere tekmil veren bölgesel mihrakların fermanını yırtmak için müteyakkız bir ruhla teyakkuz halinde olmalıyız.

Olur da gaflete düşersek, tehditleri hafife alırsak, tehlikele-re gözlerimizi yumarsak felaket çığ gibi üzerimize çökecektir.

Başka çare ve çıkışımızın olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız.

Nitekim biz insafımızı kaybetmedik.

İrademizi rehin vermedik.

İnsani, İslami, milli ve manevi değerlerimize gölge düşür-medik.

Karmaşa çoğaldıkça, kıvrılıp içinden geçebileceğimiz çat-lakların da çoğalacağına inanıyoruz.

Derin uykuya dalan ahlakı sallayıp kaldırmalı, feci koma-ya giren adaleti dürtüp ayaklandırmalıyız.

İnanıyorum ki, Türk ve Türkiye sevdalıları olduğu müd-detçe şeytani planlar kazanamayacaktır.

Karamsar olmayın, yılgınlık göstermeyin, cumhurun itti-fak ruhu her zilleti yenecek kudrete, hezimetini silecek bilen-miş kuvvete sahiptir.

Biriz, beraberiz, güçlüyüz, Türkiye'yiz.

Kalp sineden, can ciğerden ayrılır mı? Ayrılmaz, Kudüs de İslam'dan ayrılamaz, koparılamaz.



Ateşle su, hakla batıl, doğruyla yanlış arasında tarafsız kalınır mı? Kalınmayacağına göre, tarafız, tavırlıyız, Kudüs ve Filistin davası karşısında manen intifadayız, kurtuluşuna kadar da infial halindeyiz.

Unutmayınız, Kudüs Harem-i Şerif'tir.

Kudüs Miraç'tır. Kudüs Kibledir. Kudüs namustur.

Bu namusa el uzatan Siyonizmin tetikçileri ve onların işbirlikçileri kaybetmeye hem insanlık hem de Allah indinde mahkûmdur.

Kulun hesabı varsa, Allah'ın da hesabı vardır.

Kul tuzak kurmuşsa, onu bozacak, onu alt edecek ilahi bir tuzak kesinkes varlığını gösterecektir.

Kudüs'ü bir asır önce bırakmak zorunda kalmıştık.

Ancak bu kez kaderine terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz.

Hiçbir zafer bedava kazanılmaz.

Hiçbir başarı yattığımız yerden elde edilemez.

Zorlayacağız, zora dayanacağız, zorbalara üstüne üstüne gideceğiz, haklı davamızdan tek bir adım geri atmayacağız.

Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam tökezler.

Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur.

Buna da kimsenin hakkı yoktur.

Bunu da hiç kimse yapamayacak, başaramayacaktır.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13 Aralık 2017'de yapılan Olağanüstü İstanbul Zirvesi'nden sonra bugünkü toplantısı ve alınan kararlar tarihi önemdedir.

21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 ülkenin iradesiyle reddedilen ABD'nin Kudüs kararını hiçbir dayatma meşru seviyeye çıkaramayacaktır.



Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti herkes tarafından tanınıp teyit edilinceye kadar mücadele durmamalı, durmayacaktır.

Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze'dir. Tıpkı ruhumuzun bir tarafı İstanbul, diğer tarafı Ankara olduğu gibi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayında, mukaddesatımızın muhteşem bir diriliş ruhuyla ayağa kalkması, Müslümanların birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmesi başlıca niyazımdır.

Kudüs'ün kalbi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'nın kalbi ise Muallak Kayasıdır.

Hepimiz bu kayanın manen ardındayız.

Hepimiz Mescid-i Aksa'nın selamını alan, çığığını derinlerimizde hissedenden Müslüman Türk milletinin mensuplarıyız.

Rabbim sizlerden razı olsun.

Rabbim bütün şehitlerimizi rahmetiyle mükâfatlandırın.

Yenikapı'ya sığmayan siz muhterem vatandaşlarımı saygılarımla selamlıyorum.

Geleceğimiz kutlu olsun diyorum.

Haklı mücadelemiz elbette mübarek ve muazzez olsun.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MİLLETVEKİLİ ADAY TANITIM
TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

26 MAYIS 2018



**Mensubiyetiyle İftihar Ettiğimiz Büyük Türk Milleti,
Muhterem Vatandaşlarım,**

**Fedakârlığın, Adamlığın, Davasına Sadakatin Timsal-
leri Aziz Ülküdaşlarım,**

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Basınımızın Mümtaz Temsilcileri,

Ne mutlu bizlere ki, muzaffer günlerin arifesinde, huzur şafağının sökmesine sayılı günler kala, umutların yatağından taşmasına şunun şurasında 28 gün varken Ankara Spor Salonu'nda bir araya geldik.

Yine tarihi ve mahşeri bir kucaklaşmayı yaşıyoruz.

Ramazan ayının bereketiyle kavli karar zafer diyoruz.

Gururla söyleyebilirim ki, Türk ve Türkiye sevdalıları kı-
nından çıkmış keskin kılıç gibi parlıyor.

Coşkun heyecanınızla ülkeme ümit aşıyorsunuz. Var olun, sağ olun.

Cesur hedeflerinizle Türk milletine güven veriyorsunuz. Çok yaşayın, bin yaşayın.

Sizler azı çok, eksiği tamam, gediği tahkim için mücadele ediyorsunuz.

Çünkü sizler Milliyetçi Ülkücü Hareket'siniz.

Ecdadın emanetleri omuzlarımızda, geleceğe yürüyoruz. Asla durmayacağız.

Cumhuriyet'in kazanımlarıyla, şerefli mazimizin anılarıyla büyüyor. Buna kararlılıkla devam edeceğiz.

Millet Aklı'yla Cumhur İttifakı'na can veriyoruz, ruh katıyoruz.



Diyoruz ki, Cumhuriyetin Millet Aklı, Güven ve Huzurun Teminatı.

Aklımızda hep Türkiye, her zaman Türklüğün bekası var.

Vicdanımız Türk, vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk.

Bugün, “Milletvekili Aday Tanıtımı” ve “Seçim Beyannamemizi Takdim” maksadıyla bu salonda toplandık.

Bu vesileyle hepimizi övgüyle, özlemle selamlıyorum.

Yurdumun dört bir tarafında dava ve demokrasi mücadelesi veren siz değerli arkadaşlarıma en iyi dileklerimi, yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Şu anda televizyonları başında bizleri izleyen, buradan çıkacak mesajlara kulak veren aziz vatandaşlarıma şükran ve hasretle kucaklıyorum.

Ayrırmadan, farklı görmeden milletimizin tüm evlatlarını bağrıma basıyorum.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemize, milletimize, partimize, Türk demokrasi hayatına kutlu olmasını diliyorum.

Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifimizin tekraren mübarek olmasını, Yüce Allah’tan tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz ibadetlerin kabulünü niyaz ve temenni ediyorum.

Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Değerli Milletvekili Adaylarımız,

Muhterem Arkadaşlarım,

Bir elmanın yüreğinde gizlenen tohum görülmez bir elma bahçesidir.



Ancak, bu tohum bir kayaya denk gelirse oradan hiçbir şey çıkmaz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yarım asırlık onurlu mücadelemizde nice imtihanlarla sınıandık.

Nice badirelerden geçtik.

Nice belalarla karşılaştık.

Hamd olsun, kaya çıksa da önümüze ya itekleyip aradan sıyrıldık, ya da kayanın içini imanla yarıp, filiz filiz büyüyüp çınarlaşmayı bildik.

Yapacağımıza inandık, başaracağımıza iman ettik.

Dağları yerinden oynatmak kuvvetten önce inanç işidir, bunu da aklımızdan hiç çıkarmadık.

Kendimize güvendik, fikriyatımıza tutunduk.

Umutsuzluğun koyu sisi ufukumuzu perdeleyemedi.

Denizimizde yaşayıp dereleriyle övünenler oldu, bunlara gülüp geçtik.

Hilallerimizin altında sinsi sinsi yıldız iddiasında olanlar çıktı, niyet sahiplerini gördük, lahavle, ya sabır dedik.

Zaman zaman yüreklerimiz volkan olsa da, avuçlarımızda yine de güller açtı, yüzlerimiz yine de ümitle gülücükler saçtı.

Geveze dilleriyle beyhude yere konuşanlara değil, suskun, ama vakur ve temiz kalpleriyle bakanlara itimat ettik, ihtiram gösterdik.

Nereye gittiğimizi biliyoruz.

Ne yaptığımızı biliyoruz.

Ne yapacağımızı da biliyoruz.



Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin edermiş, çok şükür biz dalımızdan savrulmadık, kökümüzden de hiç bir zaman, hiçbir şart altında Allah şahit ki ayrılmadık.

Tereddüt göstermedik, aksi olsaydı, sözümüzü kesmekle kalmazlar, hem ömrümüzü kırparlar hem de önümüzü kapatırlardı.

Umut fakirin ekmeği dense de, yanlış bir teşhis, isabetsiz bir telmihtir.

Hayat ve hakikat olduğu müddetçe umut olacak, müreffeh ve muzaffer günlere duyduğumuz gönülden bağlılık inşallah zayıflık göstermeyecektir.

Geçmişte yaşanan en kötü anlarda, en müşkül durumlarda bile aziz milletimiz sinesinden, öz kaynağından istikbalini parlatacak, bekasını ve beraberliğini palazlandıracak saygı-değer evlatlarını çıkarmayı başarmıştır.

Milletine el veren bu cevherler, yarım asırlık halkaların kopmasına hep engel olmuş, birbirini tamamlayan ve bütünleyen bir terkiplerle bugüne kadar bir sevdıyla taşınmıştır.

Bilge Kağan'dan, Alparslan'a;

Osman Gazi'den Fatih'e,

Kanuni'den Mustafa Kemal'e;

Osman Bölükbaşı'dan, Başbuğumuz Türkeş Bey'e kadar elleri öpülesi isimli isimsiz sayısız ecdadımız, bugün devam eden varlığımızın gerçek sahipleridir.

Ve onların hepsi şanımıza şan katmışlardır.

Taş duvarları medreseye çeviren Yusuf yüzlüler,

Vatan uğruna ha kurşun yemişim ha ekmek diyen kefen-siz şehitlerimiz sayesinde buradayız, Allah'ın izniyle de her daim olacağız.



Şayet bugün varsak bunun şeref payesi onlardır.

“Devlet-i ebed müddet” onlarla yaşamıştır.

“Millet-i ebed müddet” onlarla bugünlere gelmiştir.

Diyorum ki, mekânları Cennet, ruhları şad olsun.

Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun.

Birileri açısından imkânsız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz, başta kurucu Genel Başkanımız Türkeş Bey olmak üzere, sayısız ülkü ve gönül adamının ve onların izinden giden kadroların inançları ile bugünlere ulaşmıştır.

Çay ve simit paralarının bile ödenmekte müşkülât yaşandığı,

Bıçak gibi ayazlarda iki kişinin bir paltoyu paylaştığı,

Yurt odalarında, dumanlı kahvehanelerde heyecanlı tartışmaların yapıldığı;

Mütevazı yemeklerle yalnızca karınların değil sohbetlerle gönüllerin de doyurulmaya çalışıldığı;

Tükenmeyen bir arzuyla çarpan yüreklerde milletimize yükseliş yollarının arandığı o yılların tanıkları hala yaşamaktadır ve çok şükür ki aramızdadır.

İşte Milliyetçi Hareket, işte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık.

Şimdi soruyorum sizlere:

Başarmaya var mısınız? **(Evet)**

Zafere hazır mısınız? **(Evet)**

Oyunları bozacak mısınız? **(Evet)**

İftiraları, ithamları, ihanetleri 24 Haziran’da ezip geçecek misiniz? **(Evet)**



Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli değildir.

Vicdanlarımız rehin değildir.

İrademiz zincirli değildir.

Dün olduğu gibi bugün de neye inanırsak onu söyleriz.

Ne görürsek onu anlatırız.

Göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görünürüz.

Milliyetçi Hareket Partisi, gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden alır.

Türkiye'nin faydasına olmadığına inandığı her hareket karşısında tek başına da olsa sonuna kadar durur.

Milletimizin kefilliğiyle bugüne kadar da durmuştur.

Böylesi bir son karar anı geldiğinde kimsenin desteğini ve himayesini aramak gibi bir yanlış içine düşmez, düşmemiştir.

Geçmişimiz tanıktır: Yeri gelir Yunus olur gönüllerle buluşuruz, yeri gelir Yavuz olur hainlerle kıyasıya, kıran kırana uğraşır, onları perişan ederiz.

Bizim safımız Türk milletidir.

Bizim yönümüz Türkiye ve Türk-İslam dünyasıdır.

Orhun'dan gelen buyrukların sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Ötügen şuuruyla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Söğüt denildi mi, herhangi bir ağaç türünü değil, devasa bir medeniyet ve müstesna bir kaynaşma ve kardeşlik kültürünü anlıyoruz.

Büyük ülkelerimiz var.

Büyük bir ülkemiz var.



Gönüllerimizde Kızılelma Ülküsü, göğsümüzde Ülkücü olmanın şeref nişanesi var.

Türklük boynu bükük durmasın istiyoruz.

Yüce dinimiz İslam solmasın, sinmesin, sönmesin çabasındayız.

Milliyetçilik horlanmasın, millet dağılmasın, vatan parçalanmasın azmindeyiz.

Bin yıllık kardeşliğimiz tahrip ve talan olmasın iradesindeyiz.

Bu itibarla milli bekayı ön şartsız müdafaa ediyoruz.

Türkiye'nin aç hürler, tok esirler ülkesi olmaması için çalışıyor, çırpınıyoruz.

Gönlümüzde millet sevgisi, yüreğimizde Allah aşkı, şuurumuzda tükenmeyen dava sevdasıyla daha güçlü bir Türkiye'yi amaçlıyoruz.

Daha huzurlu, daha gelişmiş, daha yükselmiş bir millet varlığının arayış ve arzusu içindeyiz.

Tanı ağarmayan gecelerde, şafağı sökmeyen gündüzlerde,
Bitmeyen tükenmeyen bir mücadelenin içinde,

Bazen gönüllerimiz incinse de, bazen hayallerimiz incelse de,
İlkelerimizden ödün vermedik, vermiyoruz.

Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmadık, çıkmayacağız.

Yeri geldi sevindik, yeri geldi üzüldük.

Yorulduk, dinlendik, ama davamızdan dönmedik.

Hesabi değil, hasbi davrandık.

Çıkarlarımızı, günübirlik hevesleri, saman alevi gibi yanıp sönen heyecanları değil, milli ve manevi değerleri düşündük.



Kaygımız belliydi, kavgamız haklıydı.

Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de ant içtik.

Haklı mücadelemizde karşımıza geçip zindan dediler, vatan sağ olsun dedik.

İdam dediler, Allah'ın takdiri kabul ettik.

Gözyaşlarımızı içimize akıtıp kederlensek de kadere başkaldırmadık.

Katran dökmüş gecelerde ayazları yenmekle kalmadık, ahlaksız ve arsız tertiplere direndik.

Zaman oldu merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi "sükût kadar kimsesiz" kaldık, ama küsmedik, her zaman "çığlık kadar hür" olduk.

Gün geldi unutulduk, gün geldi unuttuk sandılar.

Ne var ki, unutulsak da, unuttuk, unutturmadık, bundan sonra da unutturmayacağız.

Gelişmeler karşısında ne mağrur olduk, ne mahcup.

Ne zulme mağlup olduk, ne de zalimlere mecbur.

Dile kolay 49 yılı onca saldırı, onca kumpas, onca tezgâh ve tuzaklara rağmen gururla yaşadık, milletimize feda edilmiş ömürlerle destan destan yükseldik.

Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır.

Geleceğin Türkiye'sinin temelleri cumhurun ittifak ruhuyla atılacaktır.

İstiklalimize pranga vurmaya çalışan ilkesiz ve iradesiz güruh cumhurun ittifak duruşuyla kazanacak ve kaybedecektir.

Büyük Türk milleti, 24 Haziran 2018'de hem 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı hem de 27'nci Dönem TBMM'nin muhterem üyelerini aracasız seçecektir.



24 Haziran seçimleri Cumhuriyet tarihinin en kritik, en stratejik, en mühim karar anlarından birisine tekabül ve tesadüf edecektir.

Siz söyleyiniz, şu sorularıma çok yüksek bir sesle cevap veriniz:

24 Haziran'a hazır mısınız? **(Evet)**

Cumhur İttifakı için mücadeleye var mısınız? **(Evet)**

MHP'yi eritmek, indirmek, güçsüzleştirmek için kuyruğa girmiş alçaklara şamarı indirmeye yeminli misiniz? **(Evet)**

Mesele budur, doğrusu budur, verdiğiniz coşkulu ve korkusuz mesaj son derece açık, son derece cesurdur.

Hepinizden Allah razı olsun.

Varlığınız dosta güven, düşmana korku salıyor. Bu nedenle hainler kaçacak ve saklanacak yer arıyor.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İnanıyorum ki, 24 Haziran'da Türkiye 'Al Bayrak Sistemi'nde buluşacak, 'Üç Hilal'de uzlaşacak, 'Cumhur İttifakı'nda kucaklaşacaktır.

24 Haziran Türkiye'nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır.

Geride kalan yıllarda, mükâfatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türkiye'nin geleceğinde artık tam ve kesin söz sahibi olacaktır.

Emperyalist ve muhasım odaklar ülkemizi köşeye sıkıştırmak istiyor.

Milletimizden intikam almak için fırsat kolluyorlar.

Türklükle kapanmamış hesaplarını görmek için sipere yatıyorlar.



Siyaseti kullanıyorlar. İşbirlikçilerini tembihliyorlar.
Ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar.
Küresel baskı ve dayatmalarla sonuca gitmeyi umuyorlar.
Her tarafımız çevrenlenmiştir.
Eşkıya teyakkuzdadır.
Hıyanet tetiktedir.
Kerkük hüznü, Kudüs işgal altındadır.
Türk ve İslam beldeleri hüsrana yumağındadır.
Teröristler, Türk ve Türkiye düşmanları tedavüdedir.

Özellikle son 10 yıldır süregelen, devamlı ağırlaşan, devamlı derinleşen vahim bir operasyon süreciyle Türkiye'nin zehirlenmesi, milli birlik ve dayanışma ruhunun zedelenmesi hedeflenmektedir.

Terör örgütleri bu maksatla öne çıkarılmaktadır.

Bölgesel ve küresel senaryolar Türkiye'nin sırtını yere getirmek için sahnededir.

Sanal darbe davalarıyla denediler, başaramadılar.

Gezi olaylarıyla denediler, başaramadılar.

Çukur ve hendek terörüyle denediler, başaramadılar.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar, yine başaramadılar.

Ancak zalimler dur durak bilmiyor.

Hainler fren tutmuyor.

Sınırlarımızın dibinde terör devleti kurmak için başlatılan karanlık ve kahredici mesai halen sürüyor.



PKK - FETÖ - İŞİD - PYD - YPG - DHKP-C birbiriyle paslaşıp Haçlı emellerini canlı tutuyorlar.

Amaç bellidir, Türk milletiyle hesaplaşmak, tarihi ve kanlı Şark Meselesi'ni canice tamamlamaktır.

Amaç bellidir, vatanımıza çöreklenmek, bizi birbirimize düşürmektir.

15 Temmuz'da son iki asrın en vahşi işgal girişimlerinden birisine maruz kaldık.

Neredeyse Mondros şartlarına sürükleniyorduk.

Neredeyse yeni bir Sevr melanetini yaşayacaktık.

Türkiye yutulacak, Türk milleti iç savaş ve kargaşaya mahkûm edilecekti.

FETÖ, zalimlerin namluya sürülmüş kurşunuydu, nihayetinde üzerimize ateş yağdırdı.

251 vatan evladı şehit düştü.

2 bin 194 vatan evladı gazi oldu.

FETÖ, PKK gibi proje terör örgütüdür.

Maalesef yıllar içinde devlet ve toplum hayatına kademe kademe yerleşmiş, yuvalanmıştır.

Kaleyi içten düşürmek isteyen küresel vandallık; dinsiz, imansız, vatansız, iblis terör örgütünü silah gibi kullandı.

15 Temmuz'da netice alamadılar, çünkü Türk milleti kutlu bir ayaklanışla, muazzam bir dirilişle tanklara, toplara, mermi ve bomba fırlatan helikopterlerle uçaklara göğsünü gerdi.

İşgal planları yerle yeksan edildi.

Hain ve hasmane niyetler bitti mi, elbette hayır.

Vazgeçtiler mi, elbette asla.



Zaaf anımızı bekliyorlar.

Yumuşak karnımızı yokluyorlar, rehavetimizi gözlüyorlar.

Mesele vatan meselesidir.

Mesele bağımsızlık meselesidir.

Gerçekten mesele milli bekamızın korunmasında düğüm-
lenmektedir.

Ya devlet başa ya kuzgun leşe diyeceğiz.

Ya var olacağız, ya da mezarımızı kazacağız.

Ya olacağız, ya da yok olacağız.

Artık başka çare ve seçenek kalmamıştır.

Türkiye'nin içine düştüğü tehlikeli durum karşısında siya-
setimizi ve stratejik duruşumuzu tekrar gözden geçirmeliydik.

15 Temmuz öncesi gibi olamazdık, davranamazdık, böy-
lesi bir siyaset takip edemezdik.

Lütfen sorgulayınız, 1918'de işgal altındaki İstanbul'da
kolları sırmalı, göğsü madalya ve nişanlarla dolu bir nazır ol-
mak mı evladır, yoksa tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin
dağlarında koyun otlatan bir çoban olmak mı revadır?

Tutsak bir makam ve şöhret sahibi olmak mı makbuldür,
yoksa hiçbir mihraka mihnet etmeyen, hiçbir çevreye aman
dilenmeyen onurlu, dik başlı, bağlantısız sıradan bir insan ol-
mak mı makuldür?

Türkiye, eğer yeni bir rezil deneme olmazsa, 15 Tem-
muz'un enkaz ve sosyal maliyetini önümüzdeki 10 yılda an-
cak kaldırabilecektir.

Mermi sandıklarından yapılmış minberlerde edilen dua-
larla, isli gaz lambalarının altında alınan ve sararmış kâğıtla-



ra yazılan kararlarla, iman varsa imkân da vardır diyen muhteşem asaletle, zillet karşısında millet şerefiyle hareket eden mücadele ahlakıyla bu aziz vatan korunmuş, kurtarılmıştır.

Çarıksız kalınsa da yarınsız kalınmadı.

Aşsız, işsiz, ekmezsiz kalınsa da istiklale leke sürdürülmedi.

Kafanızı çevirip bakınız Çanakkale'ye bunu görürsünüz.

Bakınız Sakarya'ya, Dumlupınar'a aynısını fark edersiniz.

Evet, bugüne karşı ihmal edemeyeceğimiz sorumluluklarımız vardır ve ortadadır.

Fakat aynı sorumluluğu istikbale duymayacak mıyız?

Aynı sorumluluğu geçmişin miras ve ruhunu muhafaza için harekete geçirmeyecek miyiz?

Dedim ya, vatan gittikten, millet dağıldıktan, devlet yıkıldıktan sonra neyin siyasetini, ne için yapacağız?

Milliyetçi Hareket Partisi Türk tarihinin haklarını savunuyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ruh kökünü, öz değerlerini, milli kimliğini çiğnenemez namus sayıyor.

Bu maksatla, 15 Temmuz sonrasında milli birlik ve beraberlik hukukunun hâkim ve hadim olmasını arzu ettik.

Normalleşme sağlanıyorsa, huzur ve istikrar temin edilesiye kadar verdiğimiz sözlerden, gösterdiğimiz sağlam duruştan caymama iradesini ispatladık.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyoruz.

Biz bu ülkeyi, bu vatani, bu milleti karşılık beklemeden, ödül, iltifat ummadan sevdik.

Sevmekten de yorulmayacağız, gönülleri kazanma mücadelemizden sapma göstermeyeceğiz.



Kimsesizlerin sesi, mazlumların sözü, garibanların eli, masumların nefesi, mağdurların yumruğu olacağız.

Başaracağız, başaracağız, Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de çok daha güçlü, layık olduğu sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız.

Muhterem Arkadaşlarım,

Bu anlattığım tablo karşısında 7 Ağustos Yenikapı Ruhü tecelli etmiştir.

Türkiye'nin muhatap kaldığı risk ve tehditler karşısında hükümet sisteminin revize ve reformu mecburi olmuştur.

Çünkü, kriz ve kaos halinde seri kararlar almak lazımdı.

Kısır ve sığ tartışmaları engellemek gerekiyordu.

Sistemin tıkanmaması, aktif ve faal halde sorunlara müdahil olması şarttı.

Kuvvetler ayırımının netleşmesi, görev ve yetki karmaşasının bitmesi için elimizi taşın altına koyduk.

Yeni bir hükümet mimarisiyle yürütmenin daha güçlü, Meclis'in daha etkili, yargının daha bağımsız ve tarafsız olmasını amaçladık.

16 Nisan Halkoylamasıyla aziz milletimiz inşa ettiğimiz ve altına imza attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet demiştir.

Bu gelişme Cumhuriyet tarihinin yepyeni bir aşaması, bir üst ve üçüncü evresidir.

Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini 16 Nisan 2017'de kabul ettiğine göre, 24 Haziran'da da bu iradesinin tamamlayıcı adımı olarak gereğini ahlaken yapacak, tutarlılık ve süreklilik dersini küresel şer odaklarının eteğinden



tutan zillet ittifakına mutlaka verecektir.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecektir, aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylanacaktır.

Türk milleti, 16 Nisan'daki iradesine imanla ifade ediyorum ki, daha yüksek bir seviyede sahip çıkacaktır.

Zira Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bizzat Türk milletinin eseridir.

Türkiye, sorun çıkaran, kriz üreten, anlamsız tartışmalarla boğan ve boğulan bir önceki sistemin değişmesiyle derlenmiş, toparlanmış, uyuyan dev gözünü açmıştır.

Artık yönetimde çift başlıktan bahsetmek mümkün değildir.

TBMM Gazilik unvanına yakışır şekilde, asli görev, fonksiyon ve sorumluluk sahasında daha tesirli, daha verimli, daha muharrik, daha bağımsız hale gelmiştir.

Kanun tekliflerini sadece milletvekilleri verecek, yürütmenin vesayeti sonlanacaktır.

Yeni sistemle birlikte, hükümetin kanun tasarısı hazırlama ve Meclis'e getirme yetkisi olmayacak, yetki kanunuyla Kanun Hükmünde Kararname çıkarma hakkı da bulunmayacaktır.

Meclis, denge ve denetleme göreviyle hükümetin idari ve siyasi tasarruflarını Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Genel Görüşme ve Yazılı Soru gibi vasıtalarla değerlendirecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarihi tecrübelerimize uygundur.

Milletimizin beklenti ve talepleriyle örtüşmektedir.



Kararlar hızlı alınacak, icraatlar hızlı olacak, yönetim verimli ve etkin bir hüviyete kavuşacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 81 milyon Türk vatandaşına huzur, istikrar, refah, güven ve selamet getirecektir.

1946'dan bu tarafa sistem tartışmalarıyla gerilen, gerginliklere neden olan ve enerjisi gün be gün tükenen devlet çarkı daha hızlı dönecek, daha çabuk işleyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhuriyet'in başı, cumhurun irade ve istikbalidir.

Bundan geri dönüş yoktur.

Önümüzdeki yüz yılın sistemsel tasarım ve dizaynı demokrasinin referans ilkeleri çerçevesinde yapılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, böylesi bir sistemin oluşumuna katkı ve destek vermiştir.

Biz bu sistemin ilke, esas ve kurumlarıyla yerleşmesine, tam manasıyla kurumsallaşmasına, kökleşmesine, oturmasına sonuna kadar çalışıp hizmet edeceğiz.

Müsterih bir vicdanla söylemek isterim ki, gün olup bugünün tarihi yazıldığında inanıyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakkı da teslim edilmiş olacaktır.

Kaldı ki yapılan ve yaptığımız büyük bir iştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ihanete karşı güvenlik duvarıdır.

Ecdadımıza, şehedaya hürmet ve sadakat nişanesidir.

Nasırlı elleriyle dua eden dedelere, ninelere; kınalı elleriyle vatan nöbetine giden yiğitlere, sevdiğinin hasretini çeken gelinlere, analık yüreğiyle çocuklarına güzel bir gelecek hayali kuran analara, babalara, bıyığı terlememiş evlatlarımızı, henüz doğmamış yavrularımıza umut ve ufuk aydınlığıdır.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kesintisiz Türk tarihinin sıçrayış ve yükseliş hamlesidir.

Tarihi mirasımıza da muvafıktır.

Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin teminatı, beka ve güvenliğimizin muhafızı ve mükâfatıdır.

Soruyorum sizlere;

Kalan 28 günde, ev ev, kapı kapı, sokak sokak gezip, gönüllere girip yeni hükümet sistemini anlatacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'nin doğruluşunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğuşunu nazik bir dille, kucaklayıcı bir üslupla ve bunun içinde partimizin vatan ve millet için yaptığı fedakârlıkları herkesle paylaşacak mısınız? **(Evet)**

Yeni sistemin yepyeni bir dönemin kapısını aralarken, TBMM'de sayısal ve siyasal olarak çok güçlü bir MHP'nin desteğini almak için var gücünüzle mücadele edecek misiniz? **(Evet)**

Buradan bir hususun altını kalın olarak çizmek istiyorum:

Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıyla gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalınlarıdır.

Bunları not ediyoruz. Bunlarla ilgili gereğini 24 Haziran'dan sonra muhakkak surette yapacağız.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin normal tarihi 3 Kasım 2019'du.

Ancak, Türkiye çok tehlikeli bir sürece girmişti.



Küresel ve bölgesel ayak oyunları fazlaşmıştı.

3 Kasım yüksek bir belirsizliğin markajındaydı.

16 Nisan'da milletimiz tarafından tescil edilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir an önce uygulamaya geçilmesi elzemdi.

İşte görüyorsunuz, son günlerde döviz üzerinde çok ciddi ve fahiş bir oyun vardır.

Spekülatörler, ederi ve gideri bir dolar olan namussuzlar döviz kurunu suni şekilde yükselterek 24 Haziran üzerine ambargo koymaya çalışıyorlar.

Üstelik dövizin inmesini OHAL'in kalkmasına bağlayan şuursuzlar, Türkiye karşıtlarına el sallayan çapulcular türemiştir.

Bu karanlık senaryolar hep aynı mahfillerin işidir.

Tezgâh bildik, figüranlar tanıdık, iç ve dış düşmanlar karşımızdadır.

Ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa, buradan açık açık söylüyorum, alayı vatan hainidir.

Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz, yıkmaya da kimsenin gücü yetmez.

Türk milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmez.

FETÖ'cüler, kendini İP'e asan CHP yönetimi, soluk borusu Kandil olan siyasi teröristler, irili ufaklı diğer husumet odakları ve arkalarındaki şer güçler ne yapsalar, nereye gitseler yararsız ve nfiledir.



Türk milleti 24 Haziran'da oyunları boşa çıkaracak, bunların heveslerini kursaklarında bırakacaktır.

17 Nisan'daki son grup toplantımızda ayrıntısıyla açıkladığım gibi, 3 Kasım seçimlerinin erkene çekilmesi mecburiyet halini almıştı.

18 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanıyla konuştuk, anlaştık ve 24 Haziran üzerinde mutabakata vardık.

Sonuç itibariyle, kurduğumuz, yasal temeli olan, her partinin kendi hükmü şahsiyeti, amblemi, ilkeleri ve kurallarını ihtiva eden Cumhuriyet İttifakı'yla seçimlere girmeye karar verdik.

Baktık ki, ısrarla ittifakı reddeden, ittifaka yanaşmayacaklarını dile getiren beş benzemez birden bire Millet İttifakı'nda buluşmuş.

Düzelteyim, bunlarınki millet değil zillet ve illet ittifakıdır.

Ne ara görüştünüz, ne ara anlaştınız, nerede düşüp, hangi mahzende ittifaka karar verdiniz?

Güneşte üşüyüp gölgede terleyenler layık oldukları cevabı, çok değil, 28 gün sonra Türk milletinden alacaklardır.

Biz ittifak dediğimizde avaz avaz bağırıp, müfterilik nöbetine giren siyaset yobazları, siyasi kaçkınlar, Türkiye muhalifliğinde marka olan döneke ve kiralık zihniyetler ele ele tutuşmuş, telaşla sahneye çıkmışlardır.

Bunlar siyaseti devre mülke çevirdiler.

18 gün süreyle kiralık milletvekili sezonu açtılar.

Varsın yapsınlar, varsın FETÖ ve PKK'nın kurşun askeri olsunlar, nasıl olsa boyunları eğik şekilde geldikleri yere geri dönecekler, döndükleri yerde de millet vicdanına çadır çadır hesap vereceklerdir.



Vay gafiller vay, İyi Parti de dahil alayı PKK'lı Demirtaş'ın, Mehmetçik katillerinin affını istiyor.

Aklı bir vesileyle çelinmiş, duyguları istismar edilmiş, bir ara içimizdeyken yanılıp yenilip aramızdan çıkıp gitmiş kardeşlerimize eziyet ediyorlar.

Hatta Başbuğ Türkeş Bey'in anılmasına, Bozkurt yapılmasına yasak koyuyorlar.

Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, samimi bir şekilde özeleştiri yapan, hatasını anlayan her kardeşimle, her ülküdaşımınla kucaklaşmaya hazırım.

Bir başka tuhaf benzerlikse hepsinin birden sözde Kürt sorunundan bahsetmesidir.

Biz ise cezaevindeki ülküdaşlarımız, ülke ve ülkü sevdalısı kardeşlerimizle birlikte kader mahkûmları için af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar.

Kimin heybesinde ne varsa onu yermiş.

Kim hatırında ve hedefinde ne varsa ondan bahsedermiş.

Biz vatan, millet, bayrak, ülkü diyoruz; onlar Pensilvanya'nın, Kandil'in, Türk düşmanlarının peşinden koşuyor, onların borusunu öttürüyorlar.

Ama yanlarına kalmayacak, ödeyecekleri bedel yarınlar da bırakılmayacaktır.

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kurtuluş ümididir.

Bu ittifak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurucusu ve ana siyasi ögesidir.

Ve Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Niye, çünkü yeni hükümet sisteminin kurulması, devamlılığı, istikrar içinde varlığı için Sayın Erdoğan'ın görevini



sürdürmesi millet ve devlet menfaatleri bakımından şu ağır dönemde aciliyet ve öncelik kesbediyordu.

Niye, çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki ana paydaşından olan Sayın Erdoğan'ın, yeni sistemin ruhu, doğası ve güvenliği açısından mutlaka görevine devamı gerekiyordu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızın yüksek bir destek ve oyla seçileceğine inanıyor, bunu şimdiden görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlıklı bir şekilde temin ve tezahürü için Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilmesi, denge ve denetleme görevini üstlenmesi tarihi bir olgu ve sorumluluktur.

İcazetli, görevli ve provakatör anket şirketleri bizim oranımızı yüzde 3-4'e yaklaştırdılar. Allah'tan henüz yüzde 1 diyemediler. Merak etmeyin, Türk düşmanları bunu da yapacaktır.

Ancak, kulun hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı, milletin de bir bildiği vardır.

Her seçim döneminde aynı kumpas dolaşıma sokulmaktadır.

Bıkmadınız mı çirkefliklerden?

Yorulmadınız mı yalanlardan, dolanlardan, sahtekarlıklardan?

Türk milleti bunları yutmuyor, Türkiye düşmanlarının dibinde hırlayan anketçilere prim vermiyor, itibar etmiyor.

Yapamayacaksınız,başaramayacaksınız,Türk-İslam Sancağını asla indiremeyeceksiniz.

Şehitler kervanını durduramayacaksınız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişine mani olamayacaksınız.



MHP, engelleri aşıya, barajları önüne katıp yıka yıka geliyor.

TBMM’de çok güçlü bir MHP grubunun sesi şimdiden duyuluyor.

Elbette TBMM’de yapacaklarımız çoktur.

Demokrasi standartlarının yükselmesi, kişisel özgürlük alanlarının genişlemesi, denge ve denetleme işlevinin süratli çalışması için her mücadeleyi, üstlendiğimiz millet vekâletinin her görevini yerine getireceğiz.

Buna evet mi? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Güçlü bir irade gösteriyor musunuz? **(Evet)**

Bugün ayrıca Seçim Beyannamemizi de açıklıyoruz.

Bu vesileyle özet halinde diyebilirim ki;

Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi ve sığınmacıların vatanlarına kavuşturulmaları yönündeki politikalarımız aynen sürdürülecektir.

27. Yasama Döneminde, çeşitli toplum kesimlerinin talep ve beklentileri doğrultusunda;

İlaveten 7 Haziran ve 1 Kasım Seçim Beyannamelerimizde bir kısmının yer bulduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde gerçekleşmesi için mücadele edeceğimiz söz ve vaatlerimiz ana başlıklar halinde şu şekildedir:

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması,

Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi,



Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

AVM yasaasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması,

Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akar-yakıt sağlanması,

Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması,

Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi,



Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması,

Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,

Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması,

Mübaşir, zabıt kâtabi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

Kahraman ve fedakâr Uzman Çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,



Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,

Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,

Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi,

Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,

Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkânı sağlanması,

Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi,

Gazilerimize ÖTV'siz araç imkânı getirilmesi,

Malul sayılmayan gazilere "Gazilik" unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız.

2023'te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilceden oluşan bir idarî sistemle, ekonomide yerli ve millî diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'de etkin konumda olması, bir yandan yürütmenin adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde denetlenmesini, diğer yandan da ekonomik ve sosyal politikalara yön vermesini sağlayacaktır.



Milliyetçi Hareket Partisi bütün Türkiye'ye:

Daha adil bir paylaşım,

Daha çok fırsat eşitliği,

Daha üretken bir ekonomi,

Daha tutumlu bir toplum,

Daha fazla yatırım ve istihdam,

Daha huzurlu bir millet,

Daha ahlaklı bir kazanç,

Daha doymuş aile,

Daha sağlıklı bir insana ulaşmak için çağrıda bulunmaktadır.

Çağrımız adalete ve hakkaniyetedir.

Çağrımız bekaya ve birliğedir.

Çağrımız cumhurun ittifakına, Cumhuriyet'in iradesinedir.

Çağrımız, huzura ve mutluluğadır.

Çağrımız, refaha ve esenliğedir.

Çağrımız, kardeşliğe ve paylaşmayadır.

"Komşusu açken tok yatmayacak" yüksek vicdanların,

"Fırat kenarında otlayan kuzunun" vebalini duyacak ter-temiz gönüllerin,

"Aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim, az milleti çok kıldım" diyenlerin bulunacağı inançlı, erdemli ve adaletli bir topluma çağrıdır bizim çağrımız.

Milliyetçi Hareket varsa, **çare** bitmemiştir.

Milliyetçi Hareket varsa, gelecek aydınlık, Türkiye emni-yettedir.



Diyorum ki, Cumhuriyet, Millet Akli, Geleceğin Teminatı.

Cumhuriyet, Millet Akli, Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı.

Kürt kökenli kardeşlerim, bozgunculara, fitnecilere aldır-
mayanız.

Siz bizsiniz, biz de siziz. Hep birlikte güçlü Türkiye'yiz.

Siz yoksanız, bir eksikiz, varsanız, millet olarak ebediyete
kadar yaşayacağız.

Sözlerime son verirken, her milletvekili adayımıza başa-
rılar diliyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Tüm ülküdaşlarıma, tüm teşkilatlarımıza mücadelelerin-
de kolaylıklar temenni ediyorum.

Sizleri 25 Haziran'da Ankara'da görmek istiyorum.

Gazamız mübarek olsun diyorum.

Seferimiz hayırlı olsun, zaferimiz ise mukadder olsun ni-
yazındayım.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun.

Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.

