



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

[www.mhp.org.tr](http://www.mhp.org.tr)

**KONUŞMALAR • CİLT - 3**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**KONUŞMALAR**

**2016 - 2021**









## İÇİNDEKİLER

### 2018

|  |     |
|--|-----|
| Ülkücü Şehitleri Anma Günü Münasebetiyle Yapılan<br>Konuşma .....                                      | 7   |
| Sivas Merkezli Bölge İstişare Toplantısında Yapılan<br>Konuşma .....                                   | 17  |
| Kayseri Merkezli Bölge İstişare Toplantısında Yapılan<br>Konuşma .....                                 | 39  |
| Konya Merkezli Bölge İstişare Toplantısında Yapılan<br>Konuşma .....                                   | 61  |
| Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısında Yapılan<br>Konuşma .....                                   | 81  |
| İzmir Merkezli Bölge İstişare Toplantısında Yapılan<br>Konuşma .....                                   | 101 |
| İstanbul İl Başkanlığının Düzenlemiş Olduğu<br>Bayramlaşma Töreninde Yapılan Konuşma.....              | 123 |
| Samsun'da Düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp<br>Türk'ün Bayrağına" Mitinginde Yapılan Konuşma..... | 147 |
| Adana'da Düzenlenen "Büyük Çukurova" Mitinginde<br>Yapılan Konuşma.....                                | 167 |
| Ankara'da Düzenlenen "Büyük Türkiye" Mitinginde<br>Yapılan Konuşma.....                                | 189 |
| Ankara'da Parti Genel Merkezinde Yapılan Konuşma .....   | 215 |
| Parti Genel Merkezinde Düzenledikleri Basında<br>Toplantısında Yapılan Konuşma .....                   | 221 |
| Parti Genel Merkezinde Düzenledikleri Basında<br>Toplantısında Yapılan Konuşma .....                   | 241 |
| Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda<br>Yapılan Konuşma.....                             | 263 |

|  |     |
|--|-----|
| Etimesgut Belediyesi Tarafından Düzenlenen Açılış ve<br>Temel Atma Töreni'nde Yapılan Konuşma .....                              | 271 |
| Polatlı Belediyesi Tarafından Düzenlenen Açılış ve<br>Temel Atma Töreni'nde Yapılan Konuşma .....                                | 289 |
| Kadın Kolları Koordinatörlüğü Tarafından Düzenlenen<br>"Kadınlar Güçlensin Türkiye Büyüsün"Toplantısında<br>Yapılan Konuşma..... | 305 |
| Milletvekilleri-MYK-MDK Ortak Toplantısı Sonrasında<br>Yapılan Konuşma.....  | 323 |
| İl ve Belediye Başkanları Ortak Toplantısında<br>Yapılan Konuşma.....  | 349 |
| İl ve Belediye Başkanları Ortak Toplantısının<br>Kapanışında Yapılan Konuşma.....  | 371 |



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ  
ANMA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**27 MAYIS 2018  
KIZILCAHAMAM - ANKARA**







**Aziz Dava Arkadaşlarım,  
Değerli Ülküdaşlarım,  
Sayın Basın Mensupları,**

Bugün vatan ve millet yolunda toprağa düşen, şehitlik makamına koşar adım giden dava şehitlerimizi anmak için onların manevi huzurunda bir kez daha toplandık.

27 Mayıs 2011 yılından bu yana Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda buluşuyor, tüm şehitlerimizin muhterem hatıralarını hep birlikte yad ediyoruz.

Bir döneme onurlu mücadeleleriyle imza atan kahraman şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyoruz.

Onlar bizim gururumuz, iftihar ve ilham kaynaklarımızdır.

Hatıralarını yere düşürmemek, emanetlerini hakkıyla benimseyerek layık olduğu seviyelere yükseltmek vefa borcumuz, vicdan ödevimizdir.

Hürmetle andığımız ülkücü şehitlerimiz yaşadıkları çağa fedakârlıklarıyla nüfuz etmiş, cesaretleriyle yön vermiş, ülküleriyle anlam katmışlardır.

Her biri gönül, erdem, ahlak ve fikir zirvesidir.

Onlar ki, zalimlere ve zehirli emellere meydan okumuş, milli ve manevi haklarımızın öğütülmesine karşı çıkmışlardır.

Kurşuna, bombaya, pusuya ve her türlü hain tuzaklara çekilten iradeleriyle karşı koymuşlardır.

Dünyalık hiçbir nimete tamah etmemişler, yüreklerinde taşıdıkları yüksek davanın manevi hazzıyla vücut bulmuşlardır.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey "Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz" demişti.



Davamıza kanlarıyla can veren şehitlerimiz bu sözün ispat ve ilanını inançlarıyla yapmışlardır.

Ölümlle yüzleşmişler, darağacıyla sınanmışlar, ama iman ve ülkülerinden ödün vermemişlerdir.

Muazzam bir irade göstermişler, Türklüğü bayrak gibi dalgalandırmışlardır.

Hepsi kahramanlığın kitabını kanlarıyla yazmış ve davamızın anıtlaşan isimleri olmuşlardır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket işte böylesi yüksek bir iradenin ve kararlılığın temsilcisi ve emsalsiz örneği olarak tarihe geçmiştir.

Vatana kara sevdalı yürekler, millete çıkarsız bir şekilde adanmış ruhlar her türlü yabancı ve yıkıcı eğilime kahramanca direnmişlerdir.

Zorda kalsalar da yılmamışlar, vurulsalar da yıkılmamışlar, eziyet görseler de yılgınlığa kapılmamışlardır.

4 Ocak 1968’de, henüz 22 yaşında bir fidan iken, Ankara’da kaldığı yurdun kantininde silahla vurulan ilk şehidimiz Osmaniyeli Ruhi Kılıçkıran’dan, 20 Şubat 2015 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi Kampüsünde şehit edilen 24 yaşındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar verdiğimiz her bir şehidimizin acısı hala yüreklerimizdedir.

Mücadelelerini rehber edindiğimiz her bir ülkücü şehidimizin hatırası kalbimizdedir.

Binlerce ölü şehidimizin anısı dün gibi hatırimızdadır.

Onların destansı duruşlarını unutmak, yüz çevirmek mümkün müdür?

Bizler unutamayız, hatıralarına hor bakamayız, mücadelelerine ihanet edemeyiz.



Onlar, bizim yeminimiz, dava arkadaşımız ve çetin yolları aşan fazilet timsalleridir.

Bugün bu anıtın önünde sayılmayacak kadar çok, görümlenden ise oldukça fazlayız.

Şehitlerimiz bizlerle beraberdir, ruhları aramızdadır, duaları üzerimizdedir.

Diyorum ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz.

### **Muhterem dava arkadaşlarım;**

Ülkücülük hak ve hukuk mücadelesinde öne çıkmak, milli ve manevi değerlere yılmadan, yorulmadan, yüksünmeden bağlanmaktır.

Ülkücülük iman ve ahlak olgunluğunda doruklara tutunmaktır.

Bizim çağın dar kalıplarına sığmayan ülkülerimiz, güdük ve güdümlü akılların alamayacağı hedeflerimiz vardır.

Bizim Kızılelma ülkümüz vardır.

Türk milletinin istikbal ve istiklalini korumak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini kurmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Devlet ve milletimizin bekasını teminat altına almak, her türlü iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmak geçmişe karşı borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur.

Hedefimize giden yolda çıkarlar yoktur.

Nefsi arzular bu yolda hasmımız, dünyalık beklentiler ayaklarımızın altındadır.

Bizler, inanmış, kendini milletine ve devletine adanmış ülkücüleriz.



Bizler, hakkın, halkın, haklının hizmetkâriyiz.

Bizler, Türk ve İslam'ın gönüllü neferleriyiz.

Bizler, doğrunun ve doğruluğun yanında, dürüstlüğün ve düzgünlüğün şiarındayız.

Öyle olmak, öyle kalmak durumundayız.

Ülkücünün bitmek bilmez bir arzu ve arayışı vardır.

Bize heyecan katan ve şevk aşıl原因an ise milletimize karşı olan eşsiz sevdamızdır.

Bizim zamanın kısır döngülerine hapsolmek gibi bir lüksümüz yoktur.

Ülkücünün olduğu yerde azim vardır, gayret vardır, başarı vardır, mertlik vardır, fedakarlık vardır, cesaret vardır.

Aziz milletimizin tüm değer ve özellikleri bizim varlık ve anlam kaynağımızdır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türklüğün umudu, Türk milletin aydınlık geleceğidir.

Aziz dava arkadaşlarım boş yere şehit olmamış, analarından, babalarından, nişanlılarından, eşlerinden ve çocuklarından rastlantı üzerine ayrılmamışlardır.

Ülkücü “fertler ölür, milletler yaşar” şuuruyla bezenmiş milli ve manevi bir adanmışlığın sembolüdür.

Her şeyden öte, ülkücü, ufuk ötesini gören, kendisini aşma becerisini sergileyebilmiş bir vizyonunun tarafı ve sahibidir.

Dava anlayışımıza göre, Türk milleti tarihin derinliklerinden süzülerek gelmiş ve mutlaka da geleceğe ulaşacak olan mukaddes bir değer adıdır.



Geçmişini unutan, geçmişine yüz çeviren, geçmişle yollarını ayıran insan ya da toplumların geleceği belirsiz, iddiaları bulanıktır.

Dün, bugünün temeli ve çimentosudur.

Bugün ise geleceğin yeşerdiği vahadır.

Biz umutla ileriye, özlemle de geriye bakıyoruz.

Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgârla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik.

Zamanın ve şartların değişkenliğine kapılarak heyecan ve hedeflerimizden ayrılmadık, ilke ve ülkülerimizden taviz vermedik.

Her biri bir anıt olan, her biri bir destan gibi tarihe mal olan ülkücü şehitlerimizin ömürleri bu ifadelerime şahadet etmektedir.

Allah her birinden ayrı ayrı razı olsun.

**Aziz Ülküdaşlarım;**

**Muhterem dava arkadaşlarım;**

Türk milleti dünyanın en çetin coğrafyasında, bin yıldır bölünmeden, dağılmadan, yıkılmadan ayakta kaldıysa, bu her şeyden önce içinden çıkardığı fedakâr nesiller sayesinde.

Dününe sadakat gösterenlere, yaşadığı zamanı anlayanlara, gelecekle ilgili büyük hedefleri olanlara tarih ve talih her zaman yol açmış, yol göstermiştir.

Dün Ankara Kapalı Spor Salonunda 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine katılacak milletvekili adaylarımızın tanıtım toplantısını gerçekleştirdik, seçim beyannamemizi kamuoyu ile paylaştık.



24 Haziran seçimleri devlet ve milletimizin bekasına yönelik tehditlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyle bertaraf edileceği tarihi bir dönüm noktasıdır.

15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimiyle istediğini elde edemeyenlerin ülkemizi ekonomik, siyasi ve sosyal ablukaya alma çabaları kırılacak ve art niyetler Allah'ın izniyle sonuçsuz bırakılacaktır.

Aziz milletimizin vicdanında doğan Cumhur İttifakı 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket devletimizin ve milletimizin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmekten imtina etmemiştir.

Yarım asırdır varlığını sürdüren ve ebediyete kadar sürdürecektir olan siyasi geçmişimiz buna şahittir.

Bizim mazimizde vatani ve milleti geri planda tutan siyasi körlük hiçbir zaman olmamıştır.

Bu coğrafyada fedakârlık dendiği zaman akıllara Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in geliyor olması tesadüfle açıklanacak bir durum da değildir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket milletin vicdanıdır.

Binlerce yıllık köklü birikimin taşıyıcısıdır.

Davamızı başarıya götürecektir olgunluk ve inanmışlık bizde fazlasıyla mevcuttur.

Ülkemizin ve bölge coğrafyasının içinden geçtiği bu çetin süreci aşmak ve bekamızı teminat altına almak için olağanüstü bir gayret göstermemiz omuzlarımıza yüklenen tarihi bir sorumluluktur.

Bizim boş tartışmalarla heba edecek vaktimiz yoktur.



Siyasi ikballer ile oyalanacak tıynetimiz yoktur.

Engellere takılıp tökezleyecek basiretsizlik bize uzaktır.

Bu bakımdan “Önce Ülkem ve Milletim” diyerek şahlanacak, vatanımız üzerinde kirli tezgâh ve hedefleri tarihin çöplüğüne gömeceğiz.

Bizim davamız sen, ben davası değildir.

Bizim davamız şehitlerin omuzlandığı, ömürlerin millete adandığı, devlet-i ebed müddet'in taçlandığı mukaddes bir davadır.

İtilmeye, kakılmaya, hırpalanmaya ve heder edilmeye çalışılan büyük milletimiz, içinden çıkan ülkücü evlatlarıyla doğrulacak ve varlığını ebediyete kadar koruyacaktır.

Bu güç ve dirayet Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te fazlasıyla mevcuttur.

Bu itibarla, vatanımızın ve aziz milletimizin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı için varını yoğunu ortaya koyan şehitlerimizin muhterem hatıraları bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yolumuzu aydınlatacak ve mücadelemize güç katacaktır.

Bu vesileyle millet, devlet ve bayrak uğruna hayatlarını kaybetmiş kutlu dava yolcusu ülküdaşlarımızı, tüm aziz şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ve Gün Sazak Bey'i bir kez daha minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenabı-ı Allah'tan hepsine rahmet diliyorum.

**Kabirleri nur, mekânları cennet, ruhları şad olsun!**

**Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun.**







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
SİVAS MERKEZLİ BÖLGE  
İSTİŞARE TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**6 HAZİRAN 2018**





**Aziz Vatandaşlarım,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Basınımızın Saygın Temsilcileri,**

Sizleri hürmetle selamlıyor, hasretle kucaklıyorum.

Bizleri televizyonlarından izleyen her kardeşime, yurdu-  
mun her güzel insanına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve  
Milletvekili Genel Seçimleri öncesi kurtuluş mücadelemizin  
ana karargâhlarından birisi olan Sivas'ta sizlerle birlikteyiz,  
zalimlere, hainlere karşı bilenmiş şekilde ayaktayız.

Aklımız Türk milletidir, aklımızda hep Türkiye vardır.

İttifakımız cumhurla, yani sizlerledir, irademiz Cumhu-  
riyet'in kararlarından, ecdadımızın kazanımlarından güç ve  
kudretini almıştır.

Beka diyenlere, çare olarak MHP'yi gösteriyoruz.

Huzur isteyenlere, yegâne umut olarak MHP'yi hatırlatı-  
yoruz.

Adaletle susayanlara, refah ve gelişmişliğe özlem duyanla-  
ra MHP yeter diyoruz.

Cumhur İttifakı, Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı, Elbette  
TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.

**Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya** il teşkilatla-  
rımızın, bu illerimizde dava ve demokrasi mücadelesi veren  
milletvekili adaylarımızın katılımlarıyla düzenlediğimiz Sivas  
Merkezli Bölge İstişare Toplantımızın partimize, milletimize,  
ülkemize ve geleceğimize hayırlı ve ümit verici gelişmelere  
vesile olmasını içtenlikle temenni ediyorum.



Milli duruşunuz coşkumuza coşku katıyor, mücadelemize heyecan aşıyor.

Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki, Türkiye sevdalıları oyunları bozmak için geliyor.

Mazlumların hakkını savunmak, mağdurlara tercüman olmak için geliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi istiklalimizi ve istikbalimizi teminat altına almak amacıyla inanmışlıkla, sağlam ve şaşmaz bir iradeyle geliyor.

Şüphesiz ki, MHP'yi hedeflerine ulaştıracak, gücüne güç katacak, hak ettiği mevkilere çıkaracak sizlersiniz, aziz milletimizdir.

Sivas'a güveniyoruz.

Yozgat'a güveniyoruz.

Tokat'a güveniyoruz.

Adıyaman'a ve Amasya'ya yürekten inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepimize hoş geldiniz diyor, Ramazan-ı Şerife'mizin mübarek olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Yaklaşan Kadir Gece'mizi, ardından karşılayacağımız Ramazan Bayramımızı bugünden kutluyor, sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

**Değerli Vatandaşlarım,**

99 yıl evvel Sivas'ta Milli Mücadele'nin yol haritası çizilmişti.

Kurucu kahramanlar işgalcilere taviz vermemişlerdi.

Tam bağımsızlık dışında ikinci bir seçenek tanımamışlardı.



Milli mukavemet canlanmış, milli ruh muazzez bir dirilişle şahlanmıştı.

İmkânsızlık kol geziyordu, zorluklar fazla, düşman ise faaldi.  
Yedi düvel üzerimize üşüşmüştü.

Vatanımız istilaya uğramıştı.

Milletimiz yorgun, yoksul, bitkin, bezgin, umutsuzdu.

Hükümet çaresiz, atıl, dağınık, güdümlü, iradesiz ve kararsızdı.

Uzun savaş yılları Anadolu'yu kasıp kavurmuştu.

Emperyalizm varlığımızı yok etmek için seferber olmuştu.

Küresel vahşet Türk milletini tarihten silmek için karanlık oyunlarını sahneye çıkarmıştı.

Buna rağmen Türk milleti pes etmedi, teslim olmadı.

Buna rağmen iman varsa imkân vardır, imkân varsa, inanç varsa istiklal olacaktır diyen kahramanlık ruhu devreye girdi, mücadelesiyle devleşti.

Sivas bu ruhun yükseldiği muazzam bir vatan köşesidir.

Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu, birbirinden ayrılamayacağı Sivas'ta kararlaştırıldı.

Her türlü işgal ve müdahaleye karşı milletin birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edeceği Sivas'ta belirlendi.

Manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin ilanı Sivas'ta yapıldı.

Kuva-yı Milliye'yi amil, irade-i milliye'yi hâkim kılan irade Sivas'ta parladı, Sivas'ta çağladı.

Özellikle bilmenizi isterim ki, 24 Haziran'da Sivas Kongresi'nin irade, itibar ve iffeti oylanacaktır.



Çünkü mandacılar tekrar işbaşındadır.

Himaye arayanlar yeniden ileri atılmışlardır.

24 Haziran'da ya milli irade hâkim olacak ve Türkiye'nin önü açılacak, ya da zillet ittifakı milli hedef ve hayalleri akim bırakacak, sonuçta Türkiye kaybedecektir.

Bunun başka yolu, başkaca alternatifi kalmamıştır.

Türkiye'nin bölünmesi, sözde Kürt sorununu tanıyarak milli ve üniter devlet yapısının çökmesi, kendilerine millet ittifakı ismi veren partilerin ortak amacı haline gelmiştir.

CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışık, Kürdistan'a yıldızlı davetiyedir.

İP ve SP'nin seçim beyannameleri emin olunuz CHP'nin beyanlarından farklı değildir.

Hepsi birden aynı kirli havuzda toplanmışlardır.

Bunlar Sivas Kongresi'nin karşısında mevzilenen mandacı çürüklerdir.

Bunlar Milli Mücadele'nin rövanşını almak için kuyruğa giren müstevli uzantıları, işgal bakiyeleridir.

Bu nedenle, Türk milleti adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir.

Şayet verirse, hıyanet temize çıkacak, Türkiye düşmanları rahat nefes alacaklardır.

Dikkat ediniz; CHP, İP, HDP, SP, DP hep bir ağızdan kaosa gel gel yapıyor, kriz ve kargaşaya sinyal yakıyorlar.

Türkiye'yi geriye götürmek, gerileterek düşürmek için el birliği, söz birliği, emel birliği içinde çalışıyorlar.

Fitne ve dedikodu yayıyorlar.



Milli bekayla ilgili hiçbir kaygı taşımıyorlar.

Milli ülkülerle ilgili hiçbir samimiyet ve safiyet ifade etmiyorlar.

Varsa yoksa kriz siyasetini canlı tutmak için çabalyorlar.

Sundukları bir şey yok.

Söyledikleri bir şey yok.

Yaptıkları, yapacakları bir şey de yok.

Ancak yalanları, dolanları, uydu ve uyduruk lafları pek çok.

Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız, tam bir garabet, tam bir felaket.

Birisi çıkıyor, parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor, diğeri çıkıyor 2.Ordu Komutanının, terörle mücadelede üstün başarılarla imza atmış saygın bir generalin apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor.

Allah bunlara fırsat vermesin, milletimiz eyvallah etmesin.

Düşünebiliyor musunuz, 2.Ordu Komutanı, Cumhurbaşkanımızın iftar programına katıldığından dolayı İnce İnce bozgun siyaseti yapan şahsın Nevşehir’de hedef tahtasına oturuyor.

Neymiş, Cumhurbaşkanı’nı alkışlamış.

Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Ültimatı mu verecekti? Muhtıra mı hazırlayacaktı?

Ne yapacaktı, Cumhurbaşkanı’nı protesto mu edecekti? Düşman mı sevindirecekti?

İnceldikçe esneyen, esnedikçe kopma noktasına gelen siyasi meddah ve bezirgâna şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökme fikrini kim ya da kimler vermiştir?





Bu dil Kandil dilidir.

Bu ağız FETÖ ağzıdır.

Bu üslup PYD/YPG üslubudur.

Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak güçtür.

CHP'nin icazetli Cumhurbaşkanı adayı sökmeye çok merak duyuyorsa, gitsin köhnemiş, kangrene dönüşmüş fikirlerini söksün.

Bu yetmiyorsa, gevşeyen akıl vidalarını söksün.

Bu da olmuyorsa, kararmış kalbini, kapanan vicdanını söksün, fırlatıp atsin.

2.Ordu Komutanının hedef yapılması boşuna değildir.

Çünkü, CHP'de Afrin başarısının karın ağrısı vardır.

Zeytin Dalı Harekatı'nın acısı ve açmazı egemendir.

CHP Genel Başkanı'nın Afrin'e girilmesin çağrısını ayakları altına alan ve teröristleri saklandıkları delik ve tünellerde imha eden inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi 2.Ordu'nun başındaki değerli generalimizdir.

Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır.

İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya, kısaca büyük milletimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye haddini bildirecek karardadır, kökünü kurutacak güçtedir.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

**Muhterem Vatandaşlarım,**

Bize göre 24 Haziran yeni bir doğustur.



24 Haziran gelecek asırların kilidini emniyetle açacaktır.

Sistemsel arızalar yeni hükümet sistemiyle son bulacaktır.

Siyasi kutuplaşmalar 24 Haziran'dan sonra en aza inecektir.

Artık Sivaslı'nın sorunlarına kafa yoran, çiftçiyi, işçiyi, memuru, esnafı, emekliyi, mağduru, mazlumu, işsizi, garibani dert eden, tamamen bunlara odaklanan bir hükümet sistemi tesis ve bina edilecektir.

Türkiye yeni bir döneme, Cumhuriyet'in üçüncü evresine geçmektedir.

Beka sorunları güçlü bir iradeyle göğüslenecektir.

Birliğimize ve dirliğimize saldıran çevrelere cumhurun ittifak ruhuyla karşılık verilecektir.

Şu hususu bilhassa belirtmek isterim ki, 24 Haziran'dan sonraki beş yıl boyunca, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurum ve kurallarıyla yerleşesiye kadar Cumhuriyet devam etmelidir, bizim açımızdan da devam edecektir.

Cumhuriyet İttifakı üzerinde polemik yapanlar, 24 Haziran'dan sonra ittifakın biteceğini iddia edenler hayal ve niyetlerini gerçekmiş gibi sunmaya çalışan siyasi hazımsızlardır.

Boş laflara karnımız toktur. İttifak sağlam esaslara bağlanmıştır.

Konu vatandır.

Konu millettir.

Konu Türkiye'dir.

Siyasi çıkar hesabı yapamayız.

Siyasi çetele tutamayız.

Ne kazanırız, ne kaybederiz heves ve derdinde olamayız.



“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışımıza uygun hareket etmeyi görev ve vicdan ödevi sayarız.

Cumhur İttifakı; Cumhuriyet’in hem yüzüncü yıldönümünü, hem de iki yüzüncü yıldönümünü planlayıp gerekli ve tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özet ve özel halidir.

Atalarımız demiş ki, ekmeğini yalnız yiyen yükünü dışıyla kaldırmış.

Biz ekmeğimizi birlikte ve paylaşarak yiyeceğiz, yükümüzü de hep birlikte, omuz omuza kaldıracacağız.

Büyük bir milletiz, tarihe şan bırakmış, mührünü basmış kahraman Türk milletiyiz.

Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte güçlü Türkiye’ye ulaşacağız.

Diyor ya Hz.Mevlana, bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle söylersek, birlik ve beraberlik ölümünden başka her şeyi yener.

Tefrikanın fermanını yırtacağız.

Hainlerin başına dünyayı yıkacağız.

Türkiye’yi peşkeş çektirmeyeceğiz.

Vatanı böldürmeyeceğiz.

Bayrağı indirmeyeceğiz.

Ezanı susturmayacağız.

Merhum vatan şairimiz Akif ne güzel de söylemiştir:

*“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”*

Milli Mücadelede böyle kazanılmadı mı?



Terörizme karşı verilen olağanüstü mücadelede aynısı görülmedi mi?

15 Temmuz FETÖ işgal ve ihanet teşebbüsüne karşı Türk milleti tek yürek, tek bilek, tek nefes halinde mukaddesatına, mukadderatına sahip çıkmadı mı?

Ekonomik oyunlara karşı biriz, küresel baronlara eğilme-yeceğiz.

Döviz, faiz, sıcak para operasyonlarına karşı aşılmaz kale-yiz, nitekim ekonomik tetikçilere boyun eğmeyeceğiz.

Mesele aç kaldım, tok yattım meselesi değildir.

Mesele, az kazandım, çok harcadım meselesi de değildir.

Bunların hepsi halledilir, bugün işimiz yoksa, yarın bulunur, bugün paramız yoksa yarın kazanılır.

Allah rızkı verir, nasipse her şey olur. Gayret bizden, takdir ve taltif milletimizden, yardım ve himaye Allah'tandır.

Fakat vatan giderse telafisi yoktur.

Devlet yıkılırsa tamiri yoktur.

Bayrak solarsa, millet uçuruma savrulursa bunun ikamesi olmayacaktır.

24 Haziran, Türkiye'nin önündeki son durak, aşılması gereken son eşiktir.

Türk milleti hiyanete olur vermeyecek, zulmün akınına dur diyecektir.

Sivas, din ve millet düşmanı kanlı FETÖ'nün melanet pro-jelerine müsaade etmeyecektir.

Yozgat, Tokat, Amasya, Adıyaman Türkiye'ye kin ve nefret kusan alçakları iradesiyle silip süpürecektir.



Yarın mahşerde, şehitlerimizin yüzüne bakmak istiyoruz.

Ecdadımızın emanetlerine leke düşmesin arzundayız.

Türkiye'ye pranga vurmak için pusuya yatmış namertleri mağlup ve mahcup etmenin amacındayız.

İşte görüyorsunuz, son günlerde peş peşe aldığımız şehit haberleri hepimizi hüzne boğuyor.

Vatan evlatları al bayrağa sarılı şekilde son yolculuklarına uğurlanıyorlar.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, millettimize ise başsağlığı diliyorum.

Sınırlarımızın hemen dibinde eşkıya tertip ve tezgah içindedir.

Türkiye, hunhar suikastların hedefindedir.

Menbiç konusunda, ABD'yle varılan ve üç aşamalı olduğu söylenen planla ilgili sıcak gelişmeler ortadadır.

Gelişmeler olumludur.

Ne var ki, teröristlerin Fırat'ın batısından sökülüp doğusuna sevki çare ve çözüm değildir.

Terörist her yerde teröristtir.

Hain her zemin ve zamanda haindir.

İnsanlığın yüz karası ve utanç vesikası olan canilere hiçbir şart altında sınırlarımızın dibinde varlık ve hayat hakkı tanınmamalıdır.

Fırat'ın doğusuna yuvalanmalarına izin verilmemelidir.

Kandil ve diğer terör barınakları baştan ayağa yakılmalı, yok edilmelidir.



Sınırlarımızın diğer kısmında hiçbir terör örgütüne barınma, silahlanma, toparlanma, ikmal, tahkimat ve yaşama imkanı sunulmamalıdır.

Türkiye'ye silah çeken her örgüt, her oluşum, her grup, her kanlı yapı düşmandır ve düşmanın başı ezilmelidir.

Bekamız için, beraberliğimiz için, birlik ve dayanışma ruhumuzun baki kalması için; yani güvenliğimiz, huzurumuz, esenliğimiz, selamet ve geleceğimiz için 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutlaka kurulmalıdır.

Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin teminatıdır.

Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bütün ağır sorunlarından kurtulacak, devlete ahenk, ekonomiye istikrar, toplumsal bünyeye nizam gelecektir.

Diyoruz ki, Cumhur İttifakı Millet Aklı, Milli Bekanın Teminatı.

Cumhur İttifakı Millet Aklı, Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

TBMM'de çok güçlü bir MHP grubunun milletimiz tarafından oluşturulması da yasamanın denge ve denetleme fonksiyonuna işlerlik ve işlevsellik katacak, kazanan, kazançlı çıkan Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen melun darbe girişimi devletimiz ve milletimiz açısından her anlamda bir dönüm noktası ve milat teşkil etmiştir.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en acımasız işgal ve istila denemesiyle karşı karşıya kamış, emperyalist çevreler ve piyonları tarafından alenen yok edilmek istenmiştir.



15 Temmuz darbe girişimine karşı destansı bir cesaret gösteren aziz milletimiz bu girişime karşı göğsünü siper etmiş ve işgalcilere geçit vermemiştir.

Kuşku yok ki, bu direnişin mayasında birlik ve beraberlik ruhu, hayranlık uyandıran bir vatan sevgisi vardır.

15 Temmuz darbe girişimine teşebbüs eden hainler bu ruhun karşısında un ufak olmuş, asker kılığına bürünmüş teröristler ve arkalarındaki karanlık mahfiller bozguna uğratılmışlardır.

7 Ağustos Yenikapı Ruhu ile oluşan milli birlik ve beraberlik ruhunun diri tutulması, Türkiye'nin sığ ve kısır tartışmalardan kurtulup el birliğiyle düzlüğe çıkması için büyük bir sorumluluk üstlendik ve milletimizin bizlere verdiği görevden kaçmadık.

Siyasi gündemde kronik çekişme ve çatışma konusu olarak duran temel sorunları bu anlayışla ele almak, ülkemizin önünü açmak ve geleceğini planlamak durumundaydık.

Bunların en önemlilerinden birisi de uzun zamandır ülkemizi meşgul eden yeni Anayasa kapsamında derinleşen hükümet sistemi tartışmalarıydı.

10 Ağustos 2014'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetki ve sınırları devamlı anlaşmazlık konusu olmuştu.

Bunun yanında başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı ekseninde çok yoğun fikri münakaşalar süregelmişti.

Bu tartışmalara bir son verebilmek ve millet iradesinin doğrudan tecelli edeceği yeni bir sistem inşasında bulunmak zorunluluk olarak ortaya çıkmıştı.



Nhayetinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacı olduğu gerçeği ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik.

15 Temmuz'dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç göz ardı edilemezdi, görmezden gelinemezdi.

Milletimizin yeni bir soluğa, yeni bir hukuki mutabakata yönelik çağrı ve talebi reddedilemez bir boyuta ulaşmıştı.

Buna duyarsız kalamaz, kulağımızın üstüne yatamazdık.

Milliyetçi Hareket Partisi millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşma ve hedef birlikteliğinden yana olduğunu gösterdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi mukavemetinin tahkimi, devletin ve milletin bekasını tehdit eden unsurların engellenmesi hayati bir önem arz ediyordu.

Türkiye'nin sistem değişikliğine gitmesine elzem kılan şartlar da 15 Temmuz darbe girişimiyle gün yüzüne çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin beka mücadelesi verdiği bu süreçte, siyasi iktidarın ve devletin en tepesinde bulunan Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini kullanırken anayasayla ters düşmesi geleceğimiz açısından çok mahsurlu, çok tehlikeli bir durumdu.

Bu açık tehlikenin bertaraf edilmesi gerekliydi ve bu konuda Türkiye'nin istiklal ve istikbalini düşünen tüm siyasi partilere görev düşüyordu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve bekamıza yönelik tehditleri en aza indirmek maksadıyla alınması gereken tedbirleri aziz milletimizle paylaştık.





Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden kaos ve istikrarsızlık ortamının giderek artması, küresel güçlerin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önemli gerekçeleri arasındadır.

Ülkemiz beka sorunu yaşarken yönetim sisteminden kaynaklanan sorun ve açmazlar geleceğimizin aleyhineydi.

Biz, Türkiye'nin yeni bir anayasa değişikliği ve hükümet sistemine ihtiyacı olduğu gerçeğiyle üzerimize düşen görevi yerine getirdik.

Kısaca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte böyle doğmuştur.

16 Nisan Halkoylamasından çıkan sonuçları tanımayan, millet iradesini hor gören ve sandıktan çıkan iradeye riayet etmeyen çarpık siyasi zihniyetler milletin kararlı duruşu karşısında çaresiz kalarak yeni sisteme uygun eylem planları geliştirmişlerdir.

Nihayetinde milli irade 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi onaylamıştır.

Parlamente sistemi tekrar yürürlüğe koyma vaatleri ise beyhude bir çabadır.

Türkiye'nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bırakmış, Türkiye'nin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorun uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecektir, gelecek bizimle birlikte gelecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır.



Hedefimiz, TBMM’de sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP’nin varlığıdır.

Hedefimiz, TBMM’nin denge ve denetleme görevini eksiksiz yerine getirmektir.

Hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bütün kurum ve kurallarıyla hakim kılmaktır.

Beşinci kol faaliyetiyle partimizi küçültmeye, küçük göstermeye, eritmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik şerefsiz bir kumpasın aracı olan kiralık anket şirketleri ne söylerse söylesin, Milliyetçi Hareket Partisi sizin desteğinizle, milletimizin teveccüh ve takdiriyle değil barajları, okyanusları aşıyor, her geçen gün yükseliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmak için günden güne büyüyor, milyonlar Üç Hilale umut bağlıyor.

Bizden rahatsız olanlar, FETÖ’nün değirmenine su taşıyan kripto işbirlikçilerdir.

Bizden gocunanlar, PKK’nın ekmeğine yağ süren omurgasızlar ve onursuzlardır.

Bizi çekemeyenler, bizi kabullenemeyenler Müslüman Türk milletine düşman kesilenlerdir.

Bunlar 24 Haziran’a kadar konuşsunlar.

Her gün yalanlarına yalan ekleyip müfteriliğin çamuruna batsınlar.

Ancak sonları yakındır, hesap verecekleri günler yaklaşmaktadır.

MHP varsa Türkiye vardır.

MHP varsa Türklük vardır.



MHP varsa özgürlük ve demokrasi vardır.

MHP varsa bin yıllık kardeşliğe hiçbir mihrak yan gözle dahi bakamayacaktır.

Biz TBMM’de güçlü bir şekilde yer alıp, sosyal, ekonomik ve siyasal politikalar üzerinde etkili olacağız, söz ve vaatlerimizin gerçekleşmesi için yeni sistemin içinde kararlıkla mücadele edeceğiz.

Seçim Beyannamemizde ayrıntılarıyla ifade ettiğimiz ve bu vesileyle özet olarak açıklayacağım vaatlerimizin bir kısmı şöyledir:

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması,

Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi,

Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması,

Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,



İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi,

Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması,

Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

Kahraman ve fedakâr Uzman Çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,



Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,

Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi,

Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,

Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi,

Malul sayılmayan gazilere "Gazilik" unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız.

Cumhur İttifakı Millet Akli, Geleceğin Teminatı.

Cumhur İttifakı Millet Akli, Huzurlu Türkiye.

24 Haziran seçimleri, büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi lider ülke Türkiye ülküsüne götürecek yolun başlangıcı olacaktır.

Günümüz kutlu olsun.

Geleceğimiz aydın olsun.

Varlığımız daim olsun.

Allah hepinizden razı olsun.

Sözlerime son verirken, sizleri saygılarımla selamlıyor, 24 Haziran'ı zafere çevirmek için olağanüstü bir mücadele azmi sergilemenizi bekliyorum.



Milletvekili adaylarımızı TBMM’de görmek istiyor, hepinize başarılar diliyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun.

**Cumhur İttifakı, Millet Aklı, TBMM’de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
KAYSERİ MERKEZLİ BÖLGE  
İSTİŞARE TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**7 HAZİRAN 2018**







**Aziz Vatandaşlarım,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Basınımızın Saygın Temsilcileri,**

Hepinizi muhabbetle, en halisane duygularımla selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen her kardeşime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi özü bir, sözü bir, sedası vatan, sevdası Türkiye olan Kayseri ilimizde olmaktan, sizlerle buluşmaktan kıvanç duyuyorum.

Aklını millettten alan, ahlakını ve anısını Türk tarihinde bulan Cumhuriyet İttifakı’yla geleceğe yürüyoruz, engelleri aşıyoruz, zorluklara meydan okuyoruz.

Başaracağımızdan zerre şüphe duymuyoruz.

Milletimizin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz.

Güvencemiz işinin, aşının, mesleğinin, ülkesinin derdiyle dertlenen Kayseri’dir.

Güvencemiz Malatya’dır, Kahramanmaraş’tır, Niğde’dir, Nevşehir’dir, Kırşehir’dir.

Diyoruz ki, Cumhuriyet İttifakı, Millet Aklı, Türkiye’nin Teminatı, Elbette TBMM’de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.

Sözlerimin bu aşamasında;

**Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir** il teşkilatlarımızın, bu illerimizde dava ve demokrasi mücadelesi veren milletvekili adaylarımızın katılımıyla



düzenlediğimiz Kayseri Merkezli Bölge İstişare Toplantımızın partimize, milletimize, ülkemize ve geleceğimize hayırlı olmasını içtenlikle temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hoş geldiniz diyor, Ramazan-ı Şerife'mizin mübarek olmasını, tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz ibadetlerin kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum.

Yaklaşan Kadir Gece'mizi, ardından karşılayacağımız Ramazan Bayramımızı bugünden kutluyor, sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

**Değerli Vatandaşlarım,**

Ülkemiz, 16 Nisan 2017 Halkoylamasıyla beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuşmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendiği; siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ettiği bir yönetim yapısıdır.

Hatırlarsanız Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay vermiş, geleceğini bu sistemin ruhuna göre tayin ve tespit etmiştir.

Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan Halkoylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur.

Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir.

Barajın fiilen yüzde 50+1'e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır.

Türkiye'nin beka düzeyinde tehditlerle boğuştuğu bir dönemde, siyasetin kavgaya sapmasını mantıklı göremez, makul karşılayamazdık.



İstiklalimize saldırılırken, istikbalimizle ilgili oyunlar tezgâhlanırken cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeli, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik.

Ülkemiz için sorumluluk almalydık.

Elbette bir olmalıydık, Türk milleti ortak paydasında buluşmalıydık.

Mevzu bahis olan bekamızdır; ayrılığa, gayrılığa, dağınıkliğe, dargınlığa gerek yoktur.

Mevzu bahis vatandır; cepheleşmeye, ters düşmeye, hi-zipleşmeye yer yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurun bizzat kendi mimarisi, bizzat kendi eseri, sizlerin iradesidir.

Yeni sistemin doğasına uygun şekilde siyasi partiler arasında ittifak kurabilmenin kanuni alt yapısı hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet İttifakı çatısı altında bir araya gelmişlerdir.

AKP'ye oy veren kardeşlerimizle güç birliği yaptık.

BBP'ye oy veren kardeşlerimizle birliktelik hukukunda buluştuk.

Cumhuriyet İttifakı, Cumhuriyet'in istikbalidir.

Cumhuriyet İttifakı, milli bekanın zırhı ve surudur.

Cumhuriyet İttifakı, istiklalın muhafızı, devlet-i ebed müddetin, millet-i ebed müddetin izah ve ilanıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihi ve milli bir sorumluluktur.



Cumhur İttifakı Türk milletinin gelecek tasarımıdır.

Sadakat ve samimiyetle devamı şarttır.

Şu anda yaptığımız budur.

Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun.

Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun.

Varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın.

Biz cumhur diyeceğiz, biz Cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.

Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın şu dizelerine lütfen dikkat ediniz:

*“Bir çığ gibi yürüyelim gözler ilerde; keder, elem her ne varsa geride kalsın! Tehlikeler duman gibi tüterken yerde, arkadaş ki her düşünce sönüp ufallsın.”*

Türk düşmanlarının, Türkiye muhaliflerinin, cumhurun ittifakı karşısında sönmekten, ufalanmaktan başka çareleri yoktur, kalmamıştır.

Bunun için 24 Haziran tarihi fırsattır.

Ümitsiz olmayacağız, çünkü Allah vardır.

Huzursuz olmayacağız, çünkü Türklük imanla ayaktadır.

Çaresiz olmayacağız, çünkü Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir yanımızdadır.

Karamsar olmayacağız, güven veren, gelecek vaat eden Cumhur İttifakı hazırdır, kararludur, mutlaka başaracaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM'de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir.

Buna inancım tamdır.



Sizler de bundan emin olunuz, buna itimat ediniz.

Dedikodulara aldırmayınız.

Şarlatan anket şirketlerinin ne dediğine, hangi karanlık servisleri yaptıklarına bakmayınız.

Oy oranımızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara Türk milleti 24 Haziran'da şamarı indirecektir.

Seçimler kamuoyu şirketlerinin düzmece anketleriyle kazanılmaz.

Seçimler kamuoyu şirketlerinin ısmarlama anketleriyle sonuçlanmaz.

Bizim anketimiz milli vicdandır.

Bizim anketimiz, bu defa MHP diyen, TBMM'de MHP güçlü olsun iradesiyle heyecanlanan milyonlarca Türkiye sevda-lısıdır.

Bizim anketimiz ahlaktır, adalettir, bayrak ve vatan sevda-sında eriyen Türk milletinin tertemiz evlatlarının iradesidir.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda Allah'ın izniyle seçilecektir.

Milletvekilliği Genel Seçiminde ise siyasi görüşü ve parti aidiyeti ne olursa olsun aziz vatandaşlarımız MHP'ye oy ve des-teğini vereceklerdir.

Gördüğümüz budur.

İşaret ve izlenimlerimiz bunu haber vermektedir.

Gerçekleşecek olan da bu olacaktır.

Dedikodu mahalle aralarında yapılıır.

Biz siyaset yapıyoruz, üstelik adam gibi yapıyoruz, mertçe yapıyoruz, ahlaklı bir şekilde yapıyoruz, davamızın ruhuna uygun şekilde gereğini korkusuzca yerine getiriyoruz.



Fitne günahkârların mesleğidir.

Fikri karmaşa ve tartışma husumet odaklarının harcıdır.

Bunların hiç birine itibar etmeyiniz.

Bunlara sırtınızı çeviriniz.

Başarmaktan, TBMM'nin denge ve denetleme görevini en sağlıklı ve kalıcı şekilde ifa etmesi için güçlü bir MHP mecburiyettir.

MHP Türkiye'dir.

MHP Türk milletidir.

MHP vatana duyulan eşsiz ve emsalsiz sevgidir, sadakattir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişini hiç kimse, hiçbir muhasım odak, hiçbir nifak yuvası, hiçbir müfteri durduramayacaktır.

Biz 49 yıldır millet hizmetindeyiz.

Biz 49 yıldır vatan nöbetindeyiz.

Söz konusu milli beka oldu mu, Allah şahit olsun ki, hiç kimseyi tanımıyoruz, hiçbir güce eyvallah etmez, boyun eğmeyiz.

Fedakârlıkla istenen yaparız. Nitekim yaptık, yapıyoruz.

Fenalıkları engellemekse beklenen hedefe ok gibi saplarız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

1 Kasım'dan sonra partimizi ele geçirmek istediler, direndik.

İnançlarımıza kara çalmak, davamızı kundaklamak istediler, izin vermedik.

FETÖ kontrolü saldırıya maruz kaldık, saflarımızı bozmadık, bozgunculara inanç ve imanla karşı durduk.



Tertemiz vicdanlı dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler.  
Ülküsüne sevdalanmış kardeşlerimizi iktidar sözleriyle  
aldattılar.

Başardılar mı, hayır.

Sonuç aldılar mı, hayır.

Ülkücü irade dediler, çürük İP'e çıktılar.

12 Eylül'den sonra en büyük müteceviz salgın ve saldırı-  
ganlığı imanla durdurduk.

İçimizi karıştırmaya yeltenenleri azim ve cesaretle püs-  
kürttük.

FETÖ'nün oyunlarını bozduk.

Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık.

Türkiye muhaliflerine Bozkurt gibi direnç gösterdik.

Üç Hilal sancağımızı soldurmak için yarış içine girdiler.

Yine anket senaryolarına sarıldılar.

Yine kamuoyu araştırmalarına umut bağladılar.

MHP, Türkiye'nin son kalesidir, bu kale düşmeden Türki-  
ye düşmeyecektir.

MHP Türk milletinin son siperidir, teslim alınmadan mil-  
let esaret yaşayamayacaktır.

Görüyorsunuz, iç ve dış sorun alanlarımız artmaktadır.

Türkiye'nin belini bükmek, iç barış ve huzur ortamını  
bozmak için şer ve şirret bir faaliyet gündemdedir.

FETÖ, PKK, PYD/YPG, IŞİD, CHP, HDP, İP aynı kümede top-  
laşarak emel ve hedef birlikteliği yapmışlardır.





Üstelik aldıkları dış destek ve teşvikle her türlü rezalete canak tutmuşlardır.

15 Temmuz'da işgal denemesi yapan hain FETÖ'cü teröristler yabancı ülkelerde el üstündedir.

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler bu ülke tarafından korumaya alınmıştır.

Dahası geçtiğimiz günlerde yedi hain tahliye edilmiş, güvenli barınma imkânına kavuşturulmuşlardır.

Bu kepezelik değil midir?

Bu ihanet değil midir?

Bu düşmanlık sayılmayacak mıdır?

Hani demokrasi, hani insan hakları, hani hukuk?

FETÖ'cülerini himaye eden Yunanistan Türkiye'nin sınırlarıyla oynamakta, hassasiyetlerini kaşıyarak kanatmaktadır.

Bu tablo utanç verici bir ilkelik ve işbirlikçiliktir.

Bu son gelişmeler FETÖ'yle Yunanistan'ı işgal planı denkleminde hem eşitlemiş, hem de sabitlemiştir.

Teröristlerin tahliye edilmesi teröre yardım ve yataklıktır.

Teröristlerin korunup kollanması insanlık değerlerini çiğnemek, eğer varsa, eğer kaldıysa komşuluk hukukunu hiçe saymaktır.

Darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi kaçınılmaz bir adalet ve ahlak görevidir.

Yunanistan bundan kaçamaz, buna ilgisiz kalamaz.

Ege'yi istikrarsızlığa, Ege adalarını istilaya yeltenen Yunanistan, Türk milletinin daha fazla sabrını sınınamamalı, tahammülünü zorlamamalıdır.



FETÖ'cüler her nerede iseler yakalanıp adaletin huzuruna çıkarılmalıdır.

Bu kapsamda, ABD'nin de FETÖ elebaşını Türkiye'ye derhal teslimi tarihi bir mecburiyet, müttefiklik hukukunun inkar edilemez icabıdır.

Menbiç konusunda ABD'yle varılan uzlaşma umutları yetersizmiştir.

Türkiye ile ABD, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadeleye etme konusunda ortak kararlılıklarını vurgulamışlardır.

İki ülke Menbiç temelinde bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

İlk aşamada ön hazırlık toplantıları, ikinci aşamada ise YPG'li teröristlerin silahlarının alınması ve bölgeden çıkarılacakları anlaşılmaktadır.

Son aşamada ise yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir.

PKK-YPG'li teröristlerin Fırat'ın doğusuna çekilecekleri söylenmektedir.

Peki, Fırat'ın batısında terörist olan doğusunda da aynı canı olmayacak mıdır?

Değişen nedir?

PKK-YPG'nin Fırat'ın doğusuna yerleştirilmesi, özellikle Kamışlı-Haseke arasına ve mücavir alanlara yuvalanması daha tehlikeli, daha vahim gelişmelere kapı açmayacak mıdır?

PKK-YPG'lilerin kanlı silahlarının alınması önemlidir ve ön şarttır.

Ayrıca Menbiç'ten çıkarılmaları da isabetlidir.

Ancak bu hainler mutlaka hesap vermeli, mutlaka adaletin önüne çıkarılmalı, döktükleri kanların bedelini ödemelidir.



Güney sınırlarımız boyunca hiçbir terörist faaliyete müsaade edilmemelidir.

Kanunsuz ve insanlık dışı hiçbir oluşum ve eylem hazırlığına fırsat verilmemelidir.

Bu konuda devlet ve hükümetle biriz, beraberiz.

Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir.

Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir.

Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse, aynısı Kandil'de de yapılmalıdır.

Zaman hıyanetin kökünü kurutma zamanıdır.

Zaman kahramanlık zamanı, devir Türk devridir.

Türkiye terör sorunundan kurtulmalıdır.

Başka yol ve çare yoktur.

İster Fırat'ın batısı, ister Fırat'ın doğusu, ister Kandil isterse de Sincar olsun; teröristler buldukları, görüldükleri, ele geçirildikleri her yerde imha edilmelidir.

Görüyorsunuz, teröristten Cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır.

CHP'si, HDP'si, İP'i, Saadeti PKK'lı Demirtaş'ın lehine ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır.

Hatta CHP'nin traji komik Cumhurbaşkanı adayı Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir.

Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme akını acaba teröristlerden mi almıştır?

Edirne Cezaevi'nde kulağına fısıldanan bu mudur?

Neyin intikamını almaya çalışmaktadır?



Kandil'e el sallamanın millete veda etmek olduğunu anlamayacak kadar mı körleşmiş, basiretini kaybetmiştir?

Bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz.

Gevşersek bedel öderiz.

Rehavete kapılırsak ağır sonuçlarla yüzleşiriz.

Türkiye, özellikle 24 Haziran'dan sonra güçlü ve sağlam bir iradeyle beka düzeyindeki bütün meselelerini çözecek bir imkan ve kabiliyete kavuşacaktır.

CHP, kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken, Cumhur İttifakı teröristlerin kanlı dışlerini tek tek sökecek, birer birer kıracaktır.

CHP, PYD/YPG'ye terörist diyemezken, Cumhur İttifakı Türkiye'nin hak ve hukukunu cesaretle savunacak, hainleri kabusla tanıştıracaktır.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçimi elzendir.

Bunun yanında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü şekilde, sayısal ve siyasal olarak çok etkin biçimde TBMM'de temsil edilmesi tarihi ve milli bir mükellefiyettir.

Diyoruz ki, insanımız için her şeye değer, haydi hep beraber, hep beraber.

Ülkemiz için her şeye değer, haydi hep beraber, yine hep beraber.

Başaracağız, oyunları bozacağız.

Başaracağız, 24 Haziran'da yeniden doğacağız.

Biz kardeşiz, biz milletiz, biz hep birlikte Türk vatanyız, Türk devletiyiz, Türk milletiyiz.



Önümüze bakacağız, el ele, omuz omuza, yürek yüreğe olacağız.

Milli varlık ve güvenliğimizi tehdit edenlere karşı aynı safta mücadele edeceğiz.

Konu vatansa, siyaset ikinci plandadır.

Konu bekaysa, geçmişi unutmadan, içi içe geçmiş sıkılı yumruklarla geleceğe bakmamız şarttır.

Bizim sevdamız Türkiye'dir, Türk-İslam ülküsünün parlak geleceğidir.

Bizim sevgi ve bağlılığımız kökeni, mezhebi, yöresi ne olursa olsun tüm kardeşlerimize yetecektir.

### **Değerli Dava Arkadaşlarım,**

15 Temmuz kanlı ve hain darbe girişimi neticesinde 251 vatan evladı şehit olmuş, 2 bin 194 vatan evladı da yaralanmıştı.

Ülkemiz ve milletimiz açısından 15 Temmuz bir dönümdür.

Bu itibarla hiçbir şeyin eskisi gibi olması beklenemezdi, Türkiye'nin acilen yeni bir atılım ve ilerleme sürecine girmesi lazımdı.

7 Ağustos Yenikapı Ruhu ile oluşan milli birlik ve beraberlik şuurunun diri tutulması, Türkiye'nin sığ tartışmalardan kurtulup el birliğiyle düzluğe çıkması amacıyla büyük bir sorumluluk üstlendik ve milletimizin bizlere yüklediği görevden kaçmadık.

Siyasi gündemde kronik çekişme ve çatışma konusu olarak duran temel sorunları bu anlayışla ele almak, ülkemizin önünü açmak ve geleceğini planlamak durumundaydık.

Bunların en önemlilerinden birisi de uzun zamandır ülkemizi meşgul eden yeni Anayasa kapsamında derinleşen hükümet sistemi tartışmalarıydı.



1982 Anayasası Cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını klasik parlamenter sistemden farklı olarak daha geniş bir şekilde düzenlemiş ve bu durum çift başlılığın oluşmasına neden olmuştu.

Anayasasının barındırdığı “darbe ruhu” bugüne kadar yapılan 18 değişikliğe rağmen giderilememiştir.

15 Temmuz’dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlılıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç göz ardı edilemezdi ve biz de bunun gereğini yaptık.

Milliyetçi Hareket Partisi millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan yana olduğunu göstermiştir.

Siyaset kurumunun dış müdahaleye açık olduğu, eksik ve aksak yönlerinin bulunduğu parlamenter sistemin ya revize edilmesi ya da yeni bir hükümet sistemi ile bu pürüzün tamamen ortadan kaldırılması için çağrımızı yaptık.

Bu çağrımız Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından karşılık buldu ve yeni bir hükümet sisteminin yasal alt yapısı için gerekli mutabakat sağlandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi mukavemetinin artırılması, devletin ve milletin bekasını tehdit eden unsurların engellenmesi hayati bir önem arz ediyordu.

Türkiye’nin sistem değişikliğine gitmesini zorunlu kılan şartlar da 15 Temmuz darbe girişimiyle belirginleşmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve bekamıza yönelik tehditleri etkisizleştirmek için alınması gereken tedbirleri aziz milletimizle paylaştık.



Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan açmazların giderilmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti.

Ülkemiz beka sorunu yaşarken yönetim sisteminden kaynaklanan kuru, kısır ve bayağı tartışmalar ile oyalanmak geleceğimizin aleyhineydi.

Bu tablo karşısında Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları göz önüne alarak "önce ülkem ve milletim" prensibiyle hareket ettik ve çözüm yolu gösterdik.

Biz, Türkiye'nin yeni bir anayasa değişikliği ve hükümet sistemine ihtiyacı olduğu gerçeğiyle üzerimize düşen görevi yerine getirdik.

Aziz milletimiz 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında yüzde 51,4 oranıyla Millet İçin Evet, Devlet İçin Evet, Cumhuriyet İçin Evet, Türkiye İçin Evet deme iradesini göstererek sistem değişikliğine onay vermiş ve tezvirat üreten sesleri kesmiştir.

Türkiye'nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bırakmış, Türkiye'nin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorun uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek yüzyılların teminatıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir.

Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir.



Yargı bağımsız ve tarafsız, Yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, Yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir.

24 Haziranla birlikte yeni sistem tam olarak devreye alınacaktır.

Biz de buna destek vereceğiz, kurum ve kurallarıyla yerleşmesine katkı sunacağız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin içinde TBMM'de yapacaklarımız çok fazladır.

Denge ve denetleme görevini üstlenecek Milliyetçi Hareket Partisi sosyal, siyasal ve ekonomik politikalara yön ve istikamet verecek siyasi bir mevkiye ulaşacaktır.

Seçim Beyannamemizde açıkladığımız söz ve vaatlerimizi TBMM'de çok çalışarak gerçekleştireceğiz.

#### Bunlar arasında;

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması,

Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi,

Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması,





Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması,

Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması,

Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi,

Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması,



Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,

Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması,

Mübaşir, zabıt kâtabi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

Kahraman ve fedakâr Uzman Çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,

Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,



Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,

Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi,

Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,

Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkânı sağlanması,

Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi,

Gazilerimize ÖTV'siz araç imkânı getirilmesi,

Malul sayılmayan gazilere "Gazilik" unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, Allah'ın izniyle başarılı olacağız.

Gayret bizden, takdir aziz Türk milletindedir.

24 Haziran'da mekruh ile mubahın bir arada olmayacağı ispatlanacaktır.

24 Haziran'da, zezem ile zehri birleştirip altın kasede içirmeye çalışanların Cumhuriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor gübütlüleri silinip atılacaktır.

24 Haziran'da milli beka kazanacak, Cumhuriyet İttifakı zafere ulaşacaktır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket gönüldaşlarıyla, sevdalılarıyla, ülküdaşlarıyla, milletiyle, siyasi partisi ne olursa olsun oy veren vermeyen milyonlarca kardeşiyle bir ve beraberdir.



Bunu karartmaya hiçbir çapsız ve çamur zihniyetin ömrü yetmeyecektir.

FETÖ'cülerin, Türk düşmanlarının, ekonomik operasyonlarda döviz silahını kullananların ve bunların kuklalarının entrikaları, algı oyunları tutmayacaktır

Sözlerime son verirken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

**Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.**

**Cumhur İttifakı, Millet Aklı, TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.**

**Sağ olun, var olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**

**Muhterem dava arkadaşlarım,**

Seçimlere çok az bir süre kaldı. Cumhur İttifakını gölgelemek, Cumhur İttifakını dağıtmak, Cumhur İttifakı üzerinde oyunlar kurmak, bu vesile ile yeni kapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen özellikle AKP'li milletvekili adayları. Kendinize dikkat edin. Fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İttifakımız AKP ve MHP'dir. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle biliniz diyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
KONYA MERKEZLİ BÖLGE  
İSTİŞARE TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**8 HAZİRAN 2018**





**Aziz Vatandaşlarım,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Kıymetli Basın Mensupları,**

Buram buram tarih kokan, burcu burcu maneviyat saçan, her yerinden birlik ve kardeşlik akan Konya'nın aşk ve adanmışlığıyla selamlıyorum sizleri.

“Biri gelir seni sen eder, bir gelir seni senden eder” diyen Şems-i Tebrizi'nin ahlak ve anlariyla selamlıyorum sizleri.

“Gülü gülene ver, kalbi sevne ver, sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver” seslenişiyile çağları aşır gelen Hz.Mevlana'nın adabıyla, adamlığıyla, ahfadının gıpta edilecek muhabbetiyle selamlıyorum sizleri.

Yurdumun dört bir köşesinde zorlu hayat şartlarına namusluca direnen her kardeşimi, her vatandaşımı kucaklıyorum.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Konya'dayız, çünkü milli gönüllere talibiz.

Konya'dayız, çünkü bereketli tarih, kültür ve medeniyetimizin takibindeyiz.

Ne diyoruz; Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı.

Cumhur İttifakı Millet Aklı, Konya'nın Teminatı.

Aklımız sizlerle, aklımızda hep Türkiye.

Sevdamız millet, sedamız devlet, seslenişimiz Ne Mutlu Türküm Diyene.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Konya'da heyecanımıza heyecan katıyor, gücümüze güç ekliyoruz.





Konya'ya inanıyoruz.

Karaman'a, Aksaray'a, Burdur'a, Isparta'ya, Afyonkarahisar'a yürekten güveniyoruz.

Cumhur İttifakı, Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı, Elbette TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.

**Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar** il teşkilatlarımızın, bu illerimizde şu anda demokrasi mücadelesi veren milletvekili adaylarımızın katılımlarıyla düzenlediğimiz Konya Merkezli Bölge İstişare Toplantımızın partimiz, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz adına hayırlı gelişmelere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Şükürler olsun ki biriz, beraberiz, her zaman da Türkiye'yiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hoş geldiniz diyor, Ramazan-ı Şerife'mizin mübarek olmasını diliyorum.

Yaklaşan Kadir Gece'mizi, ardından karşılayacağımız Ramazan Bayramımızı bugünden kutluyor, sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

**Değerli Vatandaşlarım,**

24 Haziran seçimlerine 16 gün kalmıştır.

Ve 24 Haziran yeni bir doğuştur.

16 gün sonra Türkiye tarihi bir seçim yapacaktır.

Milli irade geleceği hakkında karar verecektir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri;

Huzur ile hüsrana arasında bir tercihe sahne olacaktır.

Ya beka deyip beraberliğimizi teyit edeceğiz,

Ya da belaya davetiye çıkarıp bozgunumuzu tescil ettireceğiz.



Türkiye'nin geleceğini perdelemek istiyorlar.

Türk milletini zulümle pençelemenin hedefindedeler.

Soruyorum sizlere, vereceğiniz cevapları yüksek sesle duymayı bekliyorum:

24 Haziran gelip çattığında, Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Vatana, millete, bayrağa önşartsız destek verecek misiniz? **(Evet)**

Daha güçlü bir ülke, daha güçlü bir Meclis, daha güçlü bir demokrasi için MHP'ye evet diyecek misiniz? **(Evet)**

Allah nazardan saklasın, bu evetlerin sesi yalancı ve sahtekar anket şirketlerini mahv-ı perişan edecektir.

MHP'yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacaktır.

Öyle haller vardır ki, melekler bile imrenir, öyle haller vardır ki, iblis bile iğrenir.

Algi ve ayak oyunları ile milli iradeyi çarpıtmaya, milleti-mizi aldatmaya heves ve tevessül eden satılık anketçilerden, sanıyorum iblis bile iğrenecek duruma gelmiştir.

Bir dedikleri diğerini tutmuyor.

Sürekli yalan, sürekli talan, sürekli fitne.

Milliyetçi Hareket Partisi anketlere sığmaz, rakamlara girmez, yüzde hesaplarıyla anlaşılmaz.

Hele hele, Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez, tezgahına asla kapılmaz.

Milliyetçi Hareket Partisi, haysiyet ve huzura ebedi çağrıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, milli birlik ve kardeşliğe derin bağlılıktır.



Milliyetçi Hareket Partisi vatana, millete ve bayrağa eşsiz sevgi, emsalsiz sadakattir.

Çatlamış dudakların, boş midelerin, kırılmış hayallerin, karanlık köylerin, çıplak tepelerin, yoksul toplumun, yarını üstüne kumar oynanan milletin yegâne umudu, yegâne ufku, yegâne gücü Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Bir tarafta toprağı seyreden tok insanlar, öte yanda toprağı yoğuran aç insanlar vardır.

Gerçekten bu çelişkinin aşılması lazımdır.

Öyleyse çare Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Bir yanda emek veren, ter akıtan, helal lokması için çırpınan milyonlar, diğer yanda da milletin sırtından geçinen, fildişi kulelerinde fikren sefalet, fiziken sefahat içinde yaşayan küçük bir azınlık ve kaymak tabaka karşımızdadır.

Bu açmazın da giderilmesi şarttır.

Nitekim ümit Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

49 yıllık siyaset mücadelemizde pek çok zorlukla karşılaştık.

Ancak, Türk milleti için yaptığımız ve yapacağımız fedakârlıklarda hiçbir zaman sınır tanımadık, hiç de nokta koymadık.

Eğilmedik, bükülmedik, gecikmedik.

Düşmedik, üşenmedik, dinlenmedik.

Yılgınlık akıntısına şuurumuzla direndik.

Yozlaşma akınına gururumuzla direnç gösterdik.

Şiddetli operasyon ve oyunlara karşı devasa bir duruş sergiledik.



Seviyesizlere karşı seviyeli durduk.

İlkellikleri irademizle durdurduk.

İftiralara karşı davanın iffetini koruduk.

Oyunları bozduk, oyuncularını bozguna uğrattık.

Bunu hep birlikte yaptık, hep beraber başardık.

Davamız ezelden beri haklıydı.

Ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk.

Sabrettik, dayandık ve inandık.

Şimdi hak verenler çoğaldı.

Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı.

Fakat yerimizde saymayacağız, haklı çıkmakla avunmayacağız.

Hep bir fazlasını yapacağız, hep bir adım ötesine geçeceğiz.

Milletimizin beklenti ve taleplerini yerine getirmek için çok çalışacağız.

Küçüklük, boyun değil, boyunduruk altına alınmış zihnin tanım ve tasviridir.

Küçük heveslerle büyük hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

Hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir dava ve gönül adamı, gün-birlik yaşayamaz, savurgan ve sorumsuz davranamaz.

Şeyh Edebalı'nın Osman Gazi'ye dediği gibi, gerçek inanç ve dava adamları "*sabah doğup akşam ölenlerden olamaz*".

İnançlı ve asaletli dava insanları, yanlışa yanlışı diyen; zalime mert ve metin davranan; haine de asla tamah ve tamam demeyen ahlak kahramanlarıdır.



Hamd olsun, bu kahramanlar işte bugün burada, Konya'dadır.

Hepinizle iftihar ediyorum.

Hepinize güveniyorum.

**Aziz Dava Arkadaşlarım,**

**Değerli Kardeşlerim,**

Milletimiz beraberlik hukukuyla çağların kilidini açtı.

Kardeşlik şuuruyla çileleri aştı.

Yine yapacağız, yine başaracağız.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap olduğunu unutmayacağız.

Hz.Mevlana diyor ki, gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar.

Biz sevgiyi, seven yürekleri çoktan bulduk.

Biz muhabbeti, muazzam bir coşkuyu çoktan hak ettik.

Konya'ya bakınca bunu görüyoruz.

Karaman'a, Aksaray'a, Burdur'a, Isparta'ya, Afyonkarahisar'a baktığımızda bu açık ve gurur verici gerçeği okuyoruz.

Beraber yapacağız, 24 Haziran'da zafere ulaşacağız.

Elbette birlik ve beraberliğimizi çekemeyenler var.

Dayanışmamızdan, Cumhuriyet'in duruşundan korkan ve kıskananlar da fazla.

Bozuk olunca maya, ne ar tanır, ne de hayâ.

Bizim hayâsızlarla işimiz yoktur.

Bizim arsızlarla yolumuz kesişmeyecektir.

Türkiye düşmanlarına sonuna kadar direneceğiz.



Türk ve İslam'a şaşkı ve soğuk bakan kim varsa karşılarında yer alacağız.

Terörle mücadelede, Türkiye düşmanlarına gösterilen yüksek ve şerefli tepkiyi her şart altında destekleyeceğiz.

Bu kapsamda, Konya'dan diyorum ki, Kandil Dağı'na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir.

Duamız kahramanlarımızdır.

Durmasınlar, yılsınlar, gecikmesinler hainlerin tepesine ateş olup yağsınlar.

Milliyetçi Hareket Partisi millet ve devletiyle bir ve bütündür.

Biliniz ki hayra, Hakka, halka ve hakikate hizmet eden Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin henüz yazılmamış destanına destek verecek kalp atışı, gönül ve dava ateşidir.

Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin gerçeklerini okumuş, milletimizin arayış ve özlemlerini beka üzerinden tekrardan yorumlamıştır.

Hatırlarsanız, Türk siyasetinin akışını etkileyen, Türkiye'nin dinamiklerini değiştiren çok vahim ve vahşi bir darbe ve işgal teşebbüsü 15 Temmuz'da gerçekleşmişti.

FETÖ, Şark Meselesi'nin bu çağdaki adı, kanlı emperyalizmin 21'nci yüzyıl projesi olarak Türk milletine ihanet etmiş, küresel efendileri namına istilayı denemişti.

Karşımızdaki terörizm dehşeti farklı boyutlarla devam ederken, Türk vatanını bölme ve ele geçirme emeli sönmüş, geçmiş değildir.

Nitekim terörizm, şehit kanıyla suladığımız toprakları ve mücavir bölgeleri sömürmenin, parçalamanın, sınırları değiştirmenin bugünkü kanlı ve ölümcül vasıtası olmuştur.



Geçmişte sözde uygarlık götürüp yer altı ve yer üstü kaynaklarını ülkelerine getiren zalimler, şimdi de yenedünya düzeni maskesi altında, ülkeleri hizaya getirme, direnişlerini kırma, köklerinden koparma taktikleriyle aynı oyunu oynamaktadır.

Bugün emperyalizmin gözü, sınırlarımızdan Afrika'nın Okyanus kıyısına, Doğu Türkistan havzasına, buradan Pasifik'e kadar uzanan engin coğrafyalara odaklanmıştır.

Bunun için dünya coğrafyasında, Avrupa-Asya'nın kesiştiği alanda, kilit ve stratejik öneme sahip Türkiye'nin çözülmesi, parçalanması, dağıtılması ve bunlar olmuyorsa denetim ve kontrolü amaçlanmaktadır.

PKK/PYD/YPG projesidir.

FETÖ projesidir.

İŞİD projesidir.

Bunlara destek veren, emellerine hizmet eden, haine hain diyemeyen siyasi uzantılar da proje olup çıkmışlardır.

CHP, HDP, İP böyledir.

Türk milletinin bekası müdafaa edilecekse, ki mecburidir, o halde bunun gerek ve şartları da muhakkak yerine getirilmelidir.

Bu kapsamda, hükümet etme sisteminin revizesi, geniş ve katılımcı bir mutabakata dayanması gerekiyordu.

Edirne düşerken, tartışmalara boğulan Meşrutiyet Meclis'i gibi olamazdık.

"Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın" diyen soysuz anlayışın bugünkü izdüşümündeki işbirlikçilere itibar edemez, iddialarına inanamazdık.



15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016 günü Yenikapı'da bir ruh doğdu, Türkiye için yeni bir kapı açıldı.

Biz bu ruha ortak olduk, bu kapıdan içeri girdik.

Başka türlüünü yapmamız da kendimizi, ülkelerimizi, var oluş gayemizi inkar olurdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'yle oturup konuştuk.

Yeni bir hükümet sistemi üstünde uzlaşmaya vardık.

Çünkü becamız anormal tehditler altındaydı.

Bir olmalıydık, beraber hareket etmeliydik.

Saldırıları artacak, tehlikeler yoğunlaşacaktı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeşerip billurlaşması bu kavrayış ve beka endişesi çemberinde gerçekleşmiştir.

Türk milleti 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet demiştir.

Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar evet iradesinde buluşmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi, yeni hükümet etme sisteminin içinde başından sonuna kadar vardır ve paydaşıdır.

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın küçük siyasi hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına müsaade etmeyecektir.

Hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir Türkiye sevdalısı buna göz yummayacaktır.

Bilakis, her gün biraz daha kenetlenip, büyüyerek lider ülke yolundaki yürüyüşümüz devam edecektir.





Yeri gelmişken, merhum şairimiz Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu vatan kimin" şiirinin şu mısralarını vatansızların, milliyetsizlerin yüzüne haykırıyoruz:

*"Bu vatan toprağın kara bağrında  
Sıradağlar gibi duranlarıdır,  
Bir tarih boyunca onun uğrunda  
Kendini tarihe verenlerindir.  
Tarihin dilinden düşmez bu destan,  
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,  
Her taşı yakut olan bu vatan  
Can verme sırrına erenlerindir."*

Can verme sırrına ereli hamd olsun uzun yıllar oldu.

Bunun da gereği neyse yaptık, yapmaya da hazır olduğumuzu söyledik.

İşte bu şartlar altında, milli becamızın olağanüstü risk ve tehdit altında olduğu bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine geçmiş bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi, yerleşmesi, tam olarak oturması maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz.

Biliniz ki, siyasi akıl bunu gerektiriyordu.

Ülkemizin gerçekleri buna işaret ediyordu.

Zira ülkemiz için hep beraber olmalıydık.

Milli becamızın korunması için böyle bir uzlaşma vasatında buluşmak mecburiyetti.



Yaptığımız da budur.

Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkıp çok güçlü bir şekilde TBMM'de yerimizi alacağımızı, geleceğin Türkiye'sinde mutlaka söz sahibi olacağımızı kararlılıkla duyuruyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi milletin gönlündedir.

Milliyetçi Hareket Partisi dilde, işte, fikirde, yürekte, sohbette, kahvede, cami avlusunda, mazlum vicdanlarda, bağda, bahçede, bostanda, köy meydanında, şehirlerde, kısaca artık her yerdedir.

Bunu daha da pekiştirecek, daha da ilerletecek, mesajlarımızı ulaştıracak, özlemlerimizi, hedeflerimizi, vatan ve millet için fedakârlıklarımızı anlatacak sizlersiniz.

Bu, sizler için tarihin ve davamızın omuzlarınıza yüklediği büyük bir sorumluluktur.

Sorumluluktan kaçış yoktur.

Zaman bizi haklı çıkarmıştır.

Zemin tüm Türkiye, çıkacağımız zirve ise Türk ve İslam'ın bulunduğu her coğrafyadır.

Milliyetçi Hareket'in baştan beri savunduğu ilkeler, bugün bir çekim merkezi haline gelmiş, son dönemde herkes bunlara onay vermiş, hatta sahiplenmiştir.

Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin ülküsü Kızıllema'dır.

Türkiye tarihin doğru tarafında, MHP'nin durduğu çizgidedir.

Bu durum bizler için sevindirici, ülkemiz ve milletimiz için ümitvar olmamızı sağlayan bir gelişmedir.



Ülkülerimizi açıkça ifade edelim.

Ülkülerimizi imanla duyalım, hiç vazgeçmeden takip edelim.

Muvaffakiyetimiz Türkiye'nin muvaffakiyetidir.

Ülkümüz Türk'lüğün ve İslam'ın diriliş ve devleşmesidir.

Haykırarak diyorum ki, Cumhur İttifakı Millet Aklı, TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.

Soruyorum sizlere;

Buna var mısınız? **(Evet)**

Buna hazır mısınız? **(Evet)**

Başaracak mısınız? **(Evet)**

Bu duruş ve duyuşunuzla zalimleri, hainleri titretiyor, Konya'dan çok kuvvetli bir iradeyi seslendiriyorsunuz. Allah hepimizden razı olsun.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

**Muhterem Vatandaşlarım,**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran'dan sonra tam olarak devreye girecektir.

Yeni hükümet sistemiyle devletteki çatlak sesler kesilecek, istikrar temin edilecektir.

Milletimizin yüzü gülecek, huzur ve refah gelecektir.

Kuvvetler ayrımı kalın çizgilerle güçlenecek, Yasama-Yürütme ve Yargı arasında kör dövüşü, anlaşmazlık, gelgitler bitecektir.

Beklentimiz de budur.

Al Bayrak Sistemi olarak ifade ettiğimiz yeni hükümet yapısında;



TBMM asli fonksiyonu icra edecektir.

Hükümet seri ve etkili kararlar alacak, tıkanma, kriz ve kargaşa en aza çekilecektir.

Yargı ise hem bağımsız hem de tarafsız olacaktır.

24 Haziran'ın en önemli sonucu Türkiye'nin yeni sisteme geçmesidir.

Dip dalgada sörf yapacağını söyleyenler tel tel dağılacaklardır.

İnce İnce yıkım ve yozlaşma siyaseti yapanlar hezimetle tanışacaklardır.

PKK ve FETÖ yerle yeksan edilecektir.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kazanacaktır.

24 Haziran'da Cumhuriyet kazanacaktır.

24 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi muhteşem bir neticeyle TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilme hakkına kavuşacaktır.

Yeni hükümet sistemi içinde çok çalışacağız.

Milletimizin talep ve beklentilerini kanuni vasıta ve imkanlarla hayata geçireceğiz.

Özellikle ekonomide acilen gerçekleştirilmesini öngördüğümüz yapısal reformlardan birisi de tarım ve hayvancılık reformudur.

Çiftçilerimizin ucuz girdi temini, gelirlerinin artırılması, borç ve faiz sarmalından kurtarılması konusunda çok yoğun mücadele edeceğiz.

Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin refahını yükseltip, onları yüksek bir gelişmişlik seviyesine çıkaracağız.



Konya gelişmiş sanayisi ile önemli bir üretim üssüdür. Bunu biliyor ve takip ediyoruz.

Konya otomotivde kaliteli ürünleriyle artık dünyada önemli bir merkez haline gelmiştir. Bununla övünüyoruz.

Bu itibarla, Türk malı ilk otomobil yatırımı için en uygun yer Konya'dır.

Böylesi bir yatırım seferberliği Konya ve Anadolu'yu ayağa kaldıracaktır.

Konya'nın savunma sanayisi açısından da önemli bir potansiyeli bulunmaktadır.

Dünyanın dört bir yanına af tüfeği ihracatı yapıldığının takdirle farkındayız.

Bölgedeki silah sanayinin savunma sanayine entegre edilmesi yönündeki siyasi amaçlarımızı aynen sürdüreceğiz.

İnanıyorum ki, Konya ve çevresi savunma sanayinde stratejik ve rekabetçi bir güce ulaşacaktır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kapsamında, Yasama faaliyetleriyle gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz söz ve vaatlerimiz vardır ve özetle şunlardır:

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması,

Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

AVM yasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması,



Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması,

Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması,

Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi,

Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması,



Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması,

Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,

Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması,

Mübaşir, zabıt kâtabi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

Kahraman ve fedakâr Uzman Çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,

Astsubay ve Uzman Jandarmalarımızın özlük haklarının düzeltilmesi,

Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,



Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,

Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,

Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkânı sağlanması,

Gazilerimize ÖTV'siz araç imkânı getirilmesi,

Malul sayılmayan gazilere “Gazilik” unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız.

Bu yasama döneminde ortaya koyacağımız faaliyetleri önemli ölçüde sizlerle paylaştım. Ama bu davaya gönül vermiş arkadaşlarımız olarak, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı Dönem Milletvekiliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesini okur ve diğerleriyle özellikle de cumhurbaşkanı adayı diye ortada dolananlarla mukayese ederseniz, göreceksiniz ki Milliyetçi Hareket Partisi fersah fersah ileridedir. İsterseniz bir bakınız, televizyonlarda tartışma programlarında bulunan değerli araştırmacı uzmanlar bunları birde tahtalara ayrı ayrı yazsa da gerçeği milletle paylaşsa.

2023'te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idarî sistemle, ekonomide yerli ve millî diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'de etkin konumda olması, bir yandan yürütmenin adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde denetlenmesini, diğer yandan da ekonomik ve sosyal politikalara yön vermesini sağlayacaktır.





Çağrımız adalete ve hakkaniyetedir.

Çağrımız bekaya ve birliğedir.

Çağrımız cumhurun ittifakına, Cumhuriyet'in iradesinedir.

Çağrımız, huzura ve mutluluğadır.

Çağrımız, refaha ve esenliğedir.

Çağrımız, kardeşliğe ve paylaşmayadır.

Milliyetçi Hareket varsa, çare bitmemiştir.

Milliyetçi Hareket varsa, gelecek aydınlık, Türkiye teminat altındadır.

Diyorum ki, Cumhur İttifakı, Millet Aklı, Geleceğin Teminatı.

Cumhur İttifakı, Millet Aklı, Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı.

Diyor ya Hz.Mevlana; kapı açılır, sen yeter ki vurmaya bil!  
Ne zaman? Bilemem! Yeter ki o kapıda durmaya bil.

Biz duruyoruz, büyük Türk milletinin Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğine, mahcup etmeyeceğine gönülden inanıyoruz.

Sözlerime son verirken, her milletvekili adayımıza başarılar diliyor, hepsini Ankara'da görmek istediğimi bildiriyor, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Tüm ülküdaşlarıma, tüm teşkilatlarımıza mücadelelerinde kolaylıklar temenni ediyorum.

**Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.**

**Cumhur İttifakı, Millet Aklı, TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi**

**Sağ olun, var olun**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
BURSA MERKEZLİ BÖLGE  
İSTİŞARE TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**9 HAZİRAN 2018**





**Aziz Vatandaşlarım,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Basınımızın Saygın Temsilcileri,**

Kuruluşumuzun aziz hatıralarını ruhunda barındıran, her köşesinde tarihin silinmez izlerini taşıyan Bursa'da sizlerle birlikte olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum.

Hepinizi sevgi ve saygılarımla sunuyorum.

Milletimin her evladını hasretle, şükran hislerimle selamlıyorum.

24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki haftalık bir süre kalmıştır.

Bursa yeni bir zafer için hazırdır.

Balıkesir yeni bir diriliş için heyecanlıdır.

Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir tarihi bir başarı için kararını vermiştir.

Bir obadan başlayarak muazzam bir devlet çıkaran yüksek meziyetler, silinmez hasletler asil ve tertemiz Bursalı kardeşlerimde hala yaşamaya devam ediyor.

Ne kadar övünsek yetersizdir.

Sizler, bu topraklara tutunup cihat ve gaza ruhuyla devamlı ilerleyen, ilerledikçe cihana Türk milletinin ismini ve izlerini kazıyan aziz ecdadımızın ülkü ve özlemlerini temsil ediyorsunuz.

Hepinizi kucaklıyorum, hepimize güveniyorum.

Diyorum ki, Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı, Elbette TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.



**Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya** il teşkilatlarımızın, bu illerimizde demokrasi mücadelesi veren milletvekili adaylarımızın katılımlarıyla düzenlediğimiz Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantımızın partimize, milletimize, ülkemize ve geleceğimize hayırlı olmasını içtenlikle temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hoş geldiniz diyor, Ramazan-ı Şerife'mizin mübarek olmasını, tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz ibadetlerin kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum.

Yarın idrak edeceğimiz Kadir Gece'mizi, ardından karşılayacağımız Ramazan Bayramımızı bugünden kutluyor, sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

**Muhterem Vatandaşlarım,**

Tarihteki başarılarımızın sırrı birlik ve beraberliğimizi diri tutmamızdır.

Bir ve bütün olduk kıtalarla buluştuk.

Kutlu bir irade, kutsal bir ittifakla cihana damga vurduk.

Her adımımızı bir sonraki tamamladı.

Her mücadelemizi bir diğeri izledi.

Her başarımız bir başka zaferi müjdeledi.

Saflarımızı kimseye bozduzmadık.

Aramıza kimseyi sokmadık, sokturmadık.

Biz hep birlikte büyük Türk milleti olduk.

Zulmeti dayattılar, milli imanla dağıttık.

Zulmü reva gördüler, milli onur ve direnişle reddettik.

Dünden bugüne hep el ele, her zaman gönül gönüle, bir ve beraber olduk.



Esasen Cumhuriyet İttifakı işte böyle doğdu.

Cumhuriyet İttifakı, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinden besleniyor.

Cumhuriyet İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzini alıyor.

Cumhuriyet İttifakı Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olarak tarihimizin en stratejik ve isabetli kararlarından birisi olarak milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor.

İttifak yerine ihtilaf diyenler,

İmana dudak büküp ihanete el sallayanlar,

Cumhuriyet yerine curcuna, cumhuriyet yerine cümbüş, yükseklik yerine çukurluğu tercih edenler, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar, cumhuriyetin ittifak ruhunun amaç ve kapsamını göremezler, görseler de hazmedemezler.

Artık partiler arasında ittifak kurulabilmenin önü açılmıştır.

Mart ayı içinde, TBMM'de yapmış olduğumuz düzenlemeyle ittifak meşru ve kanuni bir zemine kavuşmuştur.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte ittifak oluşturmanın, ittifakla hareketin zarureti ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyet İttifakı yasal bir arka plana dayanmaktadır.

Cumhuriyet İttifakı, 7 Ağustos Yenikapı ruhundan ilham ve duruşunu almaktadır.

Cumhuriyet İttifakı bizzat cumhuriyetin ta kendisidir, Cumhuriyet'in kader çizgisidir.

Zalimlere karşı ittifak diyoruz.

Teröristlere karşı ittifak diyoruz.



Hainlere karşı ittifak diyoruz.

Küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz.

Kim ki, Cumhuriyet İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhuriyet İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki, Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaktır.

Cumhuriyet İttifakı, millidir, yerlidir, cesurdur, dik duruşludur, sabırdır, akıldır, sorumluluktur.

Bu kavramlara yabancılık çekenler ne ittifakı ne de cumhuriyeti bilirler.

Türkiye'nin prangalarını sökecek kuvvet, engelleri birer birer yıkacak kudret cumhuriyetin müttefiklik anlayışıdır.

Malum çevre ve şahıslar, ihanete kafa yormazlar, ittifakla uğraşmazlar.

Ağır güvenlik ve beka sorunlarını mesele yapmazlar, cumhuriyetin kararına leke sürmeye kalkmazlar.

Bunlar ki, *"Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur"* diyen ekonomik teröristlere, onların siyaset, akademi, sivil toplum kuruluşlarına yuvalanmış işbirlikçilerine ses çıkarmazlar.

Bir kez daha diyorum ki, Cumhurbaşkanlığı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran'da kabusu yaşatacaktır.

Bu kervana, ne yazık ki, CHP'nin adayı İnce'de eklenmiştir.

İnce'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş.

Önce vatan değil, önce adaletmiş.



Kırmızıçizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür.

Ama aynı gafil, terörle mücadelede adından takdirle bahsettiren şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökeceğim diyor.

Nasılsa söküp takmaya alışmış.

Kalbinde ve kafasında vatan mefhumu sönmüş esef ve endişe verici bu şahsın Cumhurbaşkanı olacağı iddiası da tam bir deli saçması, fecaat boyutta bir akıl tutulmasıdır.

İnceden inceye gerçek niyet ve fikriyatını deşifre eden CHP'nin işi bitmiş, pusulası şaşmış, dümeni kırılmıştır.

PKK'ya umut veren birisinin Cumhurbaşkanı olması mümkün değildir.

FETÖ'ye tek kelime laf etmeyen birisinin Cumhurbaşkanı olması ham hayaldir.

Daha vahimi, İP'in adayı, tıpkı CHP'nin adayı gibi, PKK'lı Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor, sözde Kürt sorunu çerçevesinde İRA modeli öneriyor.

Bunlarda ne ilkeli duruş var, ne ülke kaygısı.

Bunlar da ne erdem kalmış, ne de siyasi ahlak ve adamlık.

CHP, gayri milli çevrelerin ümit kapısıdır.

İP, Türkiye muhaliflerinin moral kaynağıdır.

HDP, CHP ve İP'in gizli ve potansiyel ortağıdır.

PKK-FETÖ-YPG bunların destekçisidir.

İşte Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan hainlere karşı Cumhuriyet İttifakı.

Milli şeref için Cumhuriyet İttifakı.





Milli beka için Cumhuriyet İttifakı.

Haçlı emellerine karşı Cumhuriyet İttifakı.

İşgalcilere, satılmışlara, kiralanmışlara, dönemlere, döviz ve faiz lobisine karşı Cumhuriyet İttifakı.

Cumhuriyet İttifakı Millet Akli, Huzur ve Güvenin Teminatı.

Cumhuriyet İttifakı Millet Akli, Elbette TBMM’de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.

Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, ardından da TBMM’de çok etkin, sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP grubunun oluşmasını Allah’ın izniyle başaracağız.

Bunu yapacak milletimize inanıyorum.

Üstün bir mücadeleyle azı çok yapacak siz değerli dava arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum.

Soruyorum sizlere:

Başaracak mısınız? **(Evet)**

24 Haziran’a çok az süre kala gece gündüz çalışacak mısınız? **(Evet)**

MHP’yi TBMM’de zirveye çıkaracak mısınız? **(Evet)**

Cumhuriyet İttifakı’na destek olacak mısınız? **(Evet)**

İşte Bursa’dan duyulan güçlü nefes, işte Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül verenlerden duyulan güçlü ses, işte kabaran umut, işte parlayan milli ufuk. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hep var olun, hep sağ olun.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif, bir şiirinde aynen şöyle seslenmiş ve bizlere ikazda bulunmuştu:

*“Bir baksana yerler uyanık, gökler uyanıktır,*



*Dünya uyanırken uyumak maskaralıktır.”*

Bugünkü ülke ve dünya gerçeğinde uyanık bir şuur, uyarılmış bir dikkat herkes ve hepimiz için ertelenemez zorunluluktur.

Uyursak eğer, uydulaşır, tutsak düşeriz.

Uyuşursak eğer, öz değerlerimizden uzaklaşır, önüne gelenin, keyfi yetenin, canı çekenin denetim ve kontrolüne gireriz.

Bu hakikatler tarihi tecrübelerimizin hepimize uyarısıdır.

Müteyakkız ve müessir bir irade gücünden hiçbir zaman mahrum olmadık, olamazdık.

Biliyorduk ki, nefret saçan gözler üzerimizdeydi.

Biliyorduk ki, çetin bir coğrafyayı yurt tutmuştuk.

Türk milletini punduna getirip, Türkiye’yi tongaya düşürüp, Türk vatanını tuzağa çekip öldürücü vuruşu yapmak için hazır bekleyen odakların kirli hesapları fazlaydı.

Bu yüzden asırlarca önce tedbir, sonra tevekkül dedik.

Tarihin ve coğrafyanın bizlere yüklediği sorumlulukları idrak ederek istiklalimize biçilen kefeni, istikbalimize giydirilmek istenen esir kıyafetini her seferinde yırtıp attık.

Ayağımıza kilit vurmak için pusuya yatanları şaşkına çevirdik.

Varlığımızı zincirlemeye uğraşanları fenalıklarıyla birlikte devirdik.

Aynısını yine yapmalıyız, aynı duruşu yine sergilemeliyiz.

Bir olmalıyız, iri olmalıyız, milli birlik ve dayanışma ruhu nu sonuna kadar diri tutmalıyız.



Türkiye'nin etrafındaki çember giderek daralmaktadır.

Tehlike ve tehditlerin yoğunluğunda tırmanış gözlemlenmektedir.

İç sorun alanları yaygınlaşırken, bölgesel ve küresel her-cümerç kaygı verici ölçüde derinleşmektedir.

Türkiye çok cepheli bir mücadelenin, deyim yerindeyse yeni bir istiklal müdafaasının içindedir.

Altını kalın bir şekilde çiziyorum ki, husumetle husule gelenler dört bir koldan tuzak ve kumpas kurmaktadır.

Şu günkü şartlarda kalıcı ve köklü çareler yerine boş ve beyhude bahaneler peşinde koşmak zaman israfına, milli ümitlerin heba olmasına yol açacaktır.

Şundan eminiz ki, ülkemiz içine çekildiği badire ve belaları aşacak keyfiyette, yenecek kudrettedir.

Buna inanmak, bunun için güç birliği yapmak mecburidir.

Türkiye hepimizindir.

Vatan Türk milletininindir.

Al bayrak Türk bağımsızlığının eseridir.

Ortak ve kurucu değerler etrafında kenetlenmekten, milli ve manevi emanetlere sahip çıkmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Artık oyalanacak vakit kalmamıştır.

Dün olduğu gibi bugün de, meydan şeytana bırakılmayacak, zillet millete üstünlük kuramayacaktır.

Emperyalizm illeti, milli iffeti boyunduruk altına alamayacaktır.

Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli ve etkili mücadele ruhu çok şükür devreder.



Bundan ziyadesiyle memnunuz, destek ve katkımızı ön-  
sartsız sürdürüyoruz.

Bu mücadele ruhunu sekteye uğratmak isteyen fitne  
kumkuması malumlarınızdır.

Bu mücadele ruhunu söndürmeye çalışan iflah olmaz  
müflislerin hedef ve hüviyetleri de bilinmektedir.

Suret-i haktan görünüp de, suratlarının rabbiyesi silinmiş  
işbirlikçilerin emelleri, erdemsizlikleri artık gün gibi mey-  
dandadır.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki; FETÖ, PKK, PYD-YPG,  
İŞİD Türkiye düşmanlığında buluşmuş hıyanet ve husumet  
ortaklarıdır.

Bu ortaklığın kuruluş senedini hazırlayan, sevk ve idare  
eden, amaç ve araç tahkimini yapan hiç kuşku yok ki Türk ve  
İslam düşmanlığından beslenen zorba güçlerdir.

Türkiye'nin bölünüp yıkıma maruz kalması için faal halde  
bulunan çevreler terör örgütlerine saldırı ve provokasyon ta-  
limat ve tembihini uzun süre önce vermişlerdir.

Bunu biliyor, bunu görüyoruz.

Aziz ecdadımızın muhteşem hatırasını siyasi düşüklere,  
ihanet düşkünlerine yedirmeyeceğiz.

Türkiye sahipsiz değildir. Millet çaresiz değildir. Devlet  
yetim değildir. Vatan kimsesiz değildir. Bayrak umutsuz de-  
ğildir.

Milliyetçi Hareket Partisi tüm heybet, tüm haşmet, tüm  
haysiyetiyle buradadır, kutlu mücadelede yeminlidir.

2017'nin en mühim gelişmesi hükümet sisteminde yapı-  
lan tarihi nitelikli değişim ve değişikliktir.



Türk milleti 16 Nisan Halkoylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini oylamış, onaylamıştır.

24 Haziran ise yeni hükümet sisteminin istikrarlı bir şekilde gelişmesi, siyasal ve yönetim sistemine yerleşmesi için önemli bir dönemektir.

Sistemin kurum ve kurallarıyla işlerlik ve işlevsellik kazanması önümüzdeki en temel meseledir.

Türkiye'nin mutabakata, milli beka ve hassasiyetlere dayanan bir hükümet sistemine ihtiyacı olduğunu en küçük siyasi çıkar ummaksın ifade ve itiraf etmiştik.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam manasıyla oturması ve olgunluk kazanıp inşası için Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli, istekli ve iradelidir.

Bu konudaki tercih ve kararımızın istikameti de bellidir.

Biz 7 Ağustos Yenikapı ruhuna, 16 Nisan Halkoylaması şuuruna bağlıyız, bağlı kalacağız.

Çünkü biz Türkiye sevdalıyız.

Çünkü biz Türk milletinin özlemlerinin tercümanınız.

Ve biz Türküz, doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız.

Türk milletinin kabul ve tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.

Artık çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır.

Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, dönüş için çağrıda bulunanları, çaba gösterenleri tanımlıyoruz, tanımayacağız.



Bunlar ki, getirdikleri su akmaz, yaptıkları baraj tutmaz, söyledikleri sözü kimseler yutmaz.

Siyasetin dipsiz tencerelerine, camsız pencerelerine inacak yoktur.

Artık taraflar netleşmiştir.

Niyetler netleşmiştir.

Bakınız ne diyordu merhum vatan şairimiz Mehmet Akif:

*İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz?*

*Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte gerek.*

*Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme;*

*Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek.*

Çok şükür, çektiğimiz köken belli, geldiğimiz kaynak bellidir.

Ülkemiz belli, tertemiz ülkülerimiz ise belirgin ve bilinmektedir.

Türkiye'nin kaybetmesine oynayan, bunun için çorak toprak üzerinde ot bitirmeye çalışanlar en acı yenilgiyi tadacaklardır.

Hedeften şaşmak yoktur.

Türkiye düşmanlarına merhamet yoktur.

Kaos ve kriz tacirlerine af yoktur.

Şuuraltı siperlerimizi yağmalamak isteyen ahlaksızlara ise asla müsaade yoktur.

Bu ülkede günahkarların bedelini masumlar ödemeyecektir.

Gönülden gönüle açılan pencerelerden dolan millet ışığı yürekleri tutuşturup mumdan kuşatmayı Allah'ın izniyle yakıp geçecektir.



Zafer Türk milletininindir.

Zafer bir ve beraberliğe inanmış milli vicdanındır.

Zafer Cumhur İttifakınındır.

Süfli arzular, nefساني istekler ağır bir taş gibi ayağımıza bağlanıp dibe çekmeye çalışsa da, sonuç alamayacaklardır.

### **Değerli Dava Arkadaşlarım,**

15 Temmuz kanlı ve hain darbe girişimi neticesinde 251 vatan evladı şehit olmuş, 2 bin 194 vatan evladı da yaralanmıştı.

Ülkemiz ve milletimiz açısından 15 Temmuz bir dönümdür.

Bu itibarla hiçbir şeyin eskisi gibi olması beklenemezdi, Türkiye'nin acilen yeni bir atılım ve ilerleme sürecine girmesi lazımdı.

7 Ağustos Yenikapı Ruhu ile oluşan milli birlik ve beraberlik şuurunun diri tutulması, Türkiye'nin sığ tartışmalardan kurtulup el birliğiyle düzlüğe çıkması amacıyla büyük bir sorumluluk üstlendik ve milletimizin bizlere yüklediği görevden kaçmadık.

Siyasi gündemde kronik çekişme ve çatışma konusu olarak duran temel sorunları bu anlayışla ele almak, ülkemizin önünü açmak ve geleceğini planlamak durumundaydık.

Bunların en önemlilerinden birisi de uzun zamandır ülkemizi meşgul eden yeni Anayasa kapsamında derinleşen hükümet sistemi tartışmalarıydı.

1982 Anayasası Cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını klasik parlamenter sistemden farklı olarak daha geniş bir şekilde düzenlemiş ve bu durum çift başlılığın oluşmasına neden olmuştu.

1982 Anayasasının barındırdığı "darbe ruhu" bugüne kadar yapılan 18 değişikliğe rağmen giderilememişti.



15 Temmuz'dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç göz ardı edilemezdi ve biz de bunun gereğini yaptık.

Milliyetçi Hareket Partisi millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan yana olduğunu göstermiştir.

Siyaset kurumunun dış müdahaleye açık olduğu, eksik ve aksak yönlerinin bulunduğu parlamenter sistemin ya revize edilmesi ya da yeni bir hükümet sistemi ile bu pürüzün tamamen ortadan kaldırılması için çağrımızı yaptık.

Bu çağrımız Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından karşılık buldu ve yeni bir hükümet sisteminin yasal alt yapısı için gerekli mutabakat sağlandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi mukavemetinin artırılması, devletin ve milletin bekasını tehdit eden unsurların engellenmesi hayati bir önem arz ediyordu.

Türkiye'nin sistem değişikliğine gitmesini zorunlu kılan şartlar da 15 Temmuz darbe girişimiyle belirginleşmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve bekamıza yönelik tehditleri etkisizleştirmek için alınması gereken tedbirleri aziz milletimizle paylaştık.

Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan açmazların giderilmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti.





Ülkemiz beka sorunu yaşarken yönetim sisteminden kaynaklanan kuru, kısır ve bayağı tartışmalar ile oyalanmak geleceğimizin aleyhineydi.

Bu tablo karşısında Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları göz önüne alarak "önce ülkem ve milletim" prensibiyle hareket ettik ve çözüm yolu gösterdik.

Biz, Türkiye'nin yeni bir anayasa değişikliği ve hükümet sistemine ihtiyacı olduğu gerçeğiyle üzerimize düşen görevi yerine getirdik.

Aziz milletimiz 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında yüzde 51,4 oranıyla Millet İçin Evet, Devlet İçin Evet, Cumhuriyet İçin Evet, Türkiye İçin Evet deme iradesini göstererek sistem değişikliğine onay vermiş ve tezvirat üreten sesleri kesmiştir.

Türkiye'nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bırakmış, Türkiye'nin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorun uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek yüzyılların teminatıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir.

Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir.

Yargı bağımsız ve tarafsız, Yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, Yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir.



24 Haziranla birlikte yeni sistem tam olarak devreye alınacaktır.

Biz de buna destek vereceğiz, kurum ve kurallarıyla yerleşmesine katkı sunacağız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin içinde TBMM'de yapacaklarımız çok fazladır.

Denge ve denetleme görevini üstlenecek Milliyetçi Hareket Partisi sosyal, siyasal ve ekonomik politikalara yön ve istikamet verecek siyasi bir mevkie ulaşacaktır.

Seçim Beyannamemizde açıkladığımız söz ve vaatlerimizi TBMM'de çok çalışarak gerçekleştireceğiz.

#### Bunlar arasında:

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması,

Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi,

Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması,

Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması,



Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,  
Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması,  
Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi,

Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması,

Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,



Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,

Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması,

Mübaşir, zabıt kâtabi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

Kahraman ve fedakâr Uzman Çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,

Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,

Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,

Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi,



Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,  
Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,  
Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkânı sağlanması,

Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi,  
Gazilerimize ÖTV'siz araç imkânı getirilmesi,

Malul sayılmayan gazilere "Gazilik" unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, Allah'ın izniyle başarılı olacağız.

Gayret bizden, takdir aziz Türk milletindedir.

24 Haziran'da milli beka kazanacak, Cumhuriyet İttifakı oyunları tamamen bozacaktır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket gönüldaşlarıyla, sevdalılarıyla, ülküdaşlarıyla, milletiyle, siyasi partisi ne olursa olsun oy veren vermeyen milyonlarca kardeşiyle bir ve beraberdir.

Bunu karartmaya hiçbir çapsız ve çamur zihniyetin ömrü yetmeyecektir.

FETÖ'cülerin, Türk düşmanlarının, ekonomik operasyonlarda döviz silahını kullananların ve bunların kuklalarının entrikaları, algı oyunları tutmayacaktır

Sözlerime son verirken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

**Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.**

**Cumhuriyet İttifakı, Millet Aklı, TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.**

**Sağ olun, var olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
İZMİR MERKEZLİ BÖLGE  
İSTİŞARE TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**10 HAZİRAN 2018**





**Aziz Vatandaşlarım,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Basınımızın Mümtaz Temsilcileri,**

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

İzmir’de bu muhteşem toplantı vesilesiyle sizlerle buluşmaktan mutluyum, gururluyum.

Aklını milletten alan Cumhuriyet İttifakı’yla Cumhuriyet’in kurucu felsefesini, kuruluş fikrini, kurtuluş iradesini kendimize kılavuz yaparak geleceğe yürüyoruz.

Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz.

Tıpkı, ilk kurşunu sıkın Hasan Tahsin gibi,

Tıpkı, Konak Meydanındaki hükümet konağına al bayrağımızı çeken Yüzbaşı Şerafettin gibi,

Tıpkı, Milli Mücadele’yi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve ülkü arkadaşları gibi, heyecan doluyuz, iman doluyuz, cesaretle meydan okuyoruz.

Bu nedenle Cumhuriyet İttifakı diyoruz.

Bu nedenle Millet Aklıyla hareket ediyoruz.

Cumhuriyet İttifakı Millet Aklını, Türkiye’nin Teminatını, Elbette TBMM’de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.

**İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla** il teşkilatlarımızın, bu illerimizde demokrasi mücadelesi veren milletvekili adaylarımızın katılımlarıyla düzenlediğimiz İzmir Merkezli Bölge İstişare Toplantımızın partimiz, milletimiz, ülkemiz, demokrasimiz ve geleceğimiz açısından umut ve huzur dolu sonuçlara kapı aralamasını temenni ediyorum.





Bu gece idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı Kadir Gece'mizin mübarek olmasını Allah'tan diliyorum.

İnanıyorum ki, Kadir Gece'mizin kadri ve kavliyle yokuşları düz edeceğiz, engelleri geçeceğiz, tuzakları yıkacağız, oyunları bozacağız.

Yeni bir Türk destanına hep birlikte imza atacağız.

Ayrıca gelecek hafta karşılayacağımız Ramazan Bayramı'mızın kutlu olmasını niyaz ediyor, hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

**Değerli Kardeşlerim,**

Eğer nereye gittiğimizi bilmiyorsak sonunda bir yere varamayız.

Hangi limana yelken açtığımızın farkında değilsek hiçbir rüzgârın faydasını göremeyiz.

Ne yaptığımızın bilincinde değilsek her çaba boşuna, her gayret beyhudedir.

Bilmenizi isterim ki, hayat ve siyaset, haysiyet ve hedefi olan, yüksek ülküleri ruh ve aklında taşıyan mücadeleci dava insanları için anlamlı ve bereketlidir.

Hem duygularımızla, hem aklımızla, hem de stratejik bakışımızla geleceğin şifrelerini çözmeli, geleceğin rotasını ve çerçevesini çizmeliyiz.

Akıl susarsa düşünce duracaktır. Bunu kabullenemeyiz.

Düşünce durursa hareket sönecektir. Buna tahammül edemeyiz.

Hareket sönerse çürüme başlayacaktır. Buna izin veremeyiz.



Aklımızın imkânlarını kullanarak, vicdanımızın seslenişini duyarak, ecdadımızın miras ve emanetlerini kalben okuyarak zorlukları yeneceğiz, zoru kolaya çevireceğiz.

Aklımızın kaynağı millettir. Bunu unutmayacağız.

Ahlakımızın kaynağı inançlarımız ve yaşanmış Türk-İslam asırlarıdır. Buna her zaman güveneceğiz.

Adaletimizin kaynağı maşeri vicdanın ta kendisidir. Bu yörüngeden hiç ayrılmayacağız.

Cumhur İttifakı, gücünü millet aklından alan, ufkunu istikbalin aydınlığıyla aralayan tarihi bir uzlaşma, milli bir anlaşmadır.

Türkiye çok cepheli saldırı ve tahriklerle boğuşurken, tesis ve temin edilmiş Cumhur İttifakı milli istiklalın güvencesi, milli iradenin ümit çeşmesi, kucaklaşma zemini.

Buna sahip çıkılmalıdır.

Cumhurun ittifak onuru ihtimam ve itina ile korunmalıdır.

Tarih boyunca birlik ve beraberliğimiz ne zaman bozulduysa yıkım kaçınılmaz hale gelmiştir.

Diyor ya Yunus Emre, *“bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.”*

Ekmeğimizi bölüşeceğiz, hem doyacağız, hem de doyuracağız.

Muhabet ve hürmetimizi bölüşeceğiz, dik duracağız, diri olacağız.

Ancak vatanımızı asla böldürmeyeceğiz.

Milletimizi bölücülere kurban ettirmeyeceğiz.

Küresel vahşiliğe, emperyalizmin şiddet ve senaryolarına teslim olmayacağız.



Milli Mücadele, pusuya yatmış hain ve işbirlikçileri cumhurun ittifak ruhunu pusula yaparak hezimete uğrattı.

Milli mukavemet cumhurun ittifak duruşuyla canlandı, cesaret kazandı.

İttifak, iradenin mahsulüdür.

İrade ise Türk milletidir, Türkiye'nin tarihi haklarıdır.

Haklarımızı yedirmeyeceğiz, Hakk'ı tutup kaldıracacağız.

Milli hatıralarımızı, millet haysiyetimizi hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz.

Egemenliğimizi, esenliğimizi, enerjimizi, devlet-i ebed müddet hedefimizi korkusuzca muhafaza edeceğiz.

Bu itibarla beka diyoruz.

Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da başarısı için mücadele ediyoruz.

Başaramazsak batışımız mukadderdir.

Bekamızı koruyamazsak bitişimiz kaçınılmazdır.

Çünkü zalimler yine ellerini ovuşturmaktadır.

Sevr lobisi faal, ihanet kulisi yoğundur.

Türkiye kuşatma altındadır.

Türk milletinden intikam almak, geçmişteki mağlubiyetlerin acısını çıkarmak için kuyruğa giren iç ve dış düşmanlar zaaf ve zayıf bir anımızı kollamaya çoktan başlamışlardır.

Bu maksatla terör örgütleri kışkırtılmaktadır.

Güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık hesaplar yapılmaktadır.

PKK/PYD/YPG küresel emperyalizmin kiralık cinayet tekiçileri olarak kullanılmaktadır.



FETÖ ise 15 Temmuz 2016'da darbe ve işgale teşebbüs etmiştir.

PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur.

Bu hain terör örgütleri bir madalyonun ön ve arka yüzleri gibidir.

Türk ve İslam düşmanları etnik hassasiyet ve dini inançları istismar ederek istila ve ihanet çeteleri kurmuşlardır.

Peşinden de Anadolu'ya sürmüşler, Türk milletinin üstüne salmışlardır.

Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir.

İşte son günlerde FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır.

PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir.

İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum:

Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır.

Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız.

Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir'de denize dökmek, alayını cehennem dibine kadar kovalar yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz.

Biz çağlara damga vurmuş büyük Türk milletiyiz.

Biz emek emek, feraset ve fedakarlıkla kurulmuş Türkiye'yiz.



Biz muzaffer bir milletin, muhteşem bir tarihin varisleri ve nesilleriyiz.

Taviz yoktur. Korku yoktur. Alttan alma yoktur.

Kahramanlık ise bize hastır ve pek çoktur.

Türk milletinin ruhu tarihin hiçbir döneminde zapt olunmamıştır.

Bağımsızlık tercihi, kendi kaderini tayin kudreti hiçbir dönemde kırılmamıştır.

Bu itibarla Türk milletinin manda ve himaye altına alınması, işgal ve istilaya uğraması, terör örgütleriyle sindirilmesi asla mümkün değildir, olmayacaktır.

### **Çünkü;**

√ Türklük mahkûm olmaz, zillete boyun eğmez.

√ İşgale, esirliğe, menfur niyetlere rıza göstermez.

√ Müteceviz emellere, tehditlere onay vermez.

Yeri geldiğinde, her birimiz Mustafa Kemal olur “Ya İstiklal Ya Ölüm” seslenişinin çevresinde halka halka dizilerek yurdumuzu ve mukadderatımızı son nefere, son damla kana kadar savunuruz.

Ecdadımızın meydanlarda ibraz ettiği zaferler, şehadete yazdığı tarih sayfaları çeliğin, barutun ve her türlü ölüm vasıtasının iman ve vatan sevgisi karşısında çaresiz kalacağına tam olarak belge ve delilidir.

Türk milletinin akan kanları, semada yankılanan Allah Allah nidaları ve topraklarımızın her karışında bulunan aziz şehitlerimizin ruhları varlığımızın güvencesi, Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’dan yükselen muzafferyet 9 Eylül’de İzmir’de son vuruşunu yapmıştı; Allah’a şü-



kürler olsun ki, kiri, pası ve düşman postalını denizin dibine süpürmüştü.

Türk milleti ateşin karşısına inancıyla dikilmiş, kesinlikle geri adım atmamıştı.

29 Ekim’de ilanı yapılan milli hâkimiyet; boyunduruk altında tutmak için hazırlanmış esaret zincirlerini eritmiş, varlığımıza geçirilmeye çalışılan prangaları parçalamıştı.

Türk vatanının her yöresi gaza ve şehadet diyarı olduğunu yüksek bir erdem eşliğinde tescil etmiş, geleceğine gölge düşürülemeyeceğini haykırarak duyurmuştu.

Bugün, cesaretimizi temin ve idame eden bu muazzam mirastır.

İstikbalin emanetçileri olarak sorumluluklarımızın ve vazifelerimizin elbette şuurundayız.

Ancak bunun farkında olmayan, sözde millet ittifakına da müsamaha göstermeyiz, göstermeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim, hepinize soruyorum.

Milletimize sahip çıkmaya hazır mısınız? **(Evet)**

Geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? **(Evet)**

Vatana, millete, bayrağa sahip çıkmaya hazır mısınız? **(Evet)**

O halde bunun yolu, tam iki hafta sonra, tertemiz vicdanlarınızla sandıkta Üç Hilale vuracağımız **Evet** mühründen geçmektedir.

Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bunun yanı sıra, TBMM’de çok güçlü bir MHP grubunun tesis ve tecellisi ise yürütmenin denge ve denetimi için hayati önem ve değere sahiptir.



Her kardeşim, her vatandaşım 24 Haziran'da mutlaka sandığa gitmeli, demokratik görevini yapmalı, oyunu kullanmalı, iradesini göstermelidir.

Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır.

Bu doğru değildir.

Bu meşru da değildir.

Sandığa gideceğiz, Türkiye'nin geleceğine oy vereceğiz.

Sandığa gideceğiz, Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz.

Sandığa gideceğiz, çözümemizi bekleyen, düşmemizi gözleyen, birbirimize girmemizi projelendiren husumet yularına, haysiyet yoksunlarına tarihi bir ders vereceğiz.

Meclis'in güçlü olması için MHP'yi yükselteceğiz.

Türk milletinin rahat bir nefes alması için MHP'yi hak ettiği mevki ve zirvelere taşıyacağız.

Soruyorum sizlere;

Buna var mısınız? **(Evet)**

Bunu başaracak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'yi düştüğü darboğazdan çekip çıkaracak mısınız? **(Evet)**

Karar anı geldiğinde hem Sayın Erdoğan'a hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ne aynı anda mührü vuracak mısınız? **(Evet)**

Aksini düşünmemiş, aklıma dahi getirmemişim.

Allah hepinizden razı olsun.

İradeniz iddialarımıza güç veriyor, heyecanımıza heyecan katıyor.



Size güveniyorum, sizlere sonuna kadar inanıyorum.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

**Muhterem Vatandaşlarım,**

Sözde millet ittifakında toplanan partiler hezeyan içindedir.

Ne dedikleri belli değildir.

İlkeleri belirsizdir.

Siyasi ahlakları silik ve sönüktür.

Hepsi birden Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır.

FETÖ'ye itirazları yoktur.

PKK'yla ilgili tepki ve kaygıları duyulmamıştır.

Hepsi birden ağız birliği etmişçesine terörist Demirtaş'ın hayranı kesilmişlerdir.

Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır.

Türkiye düşmanlarının taşeron ve temsilciliğine talip olmuşlardır.

Milli değiller.

Dürüst değiller.

İradeli değiller.

Adam gibi adam olmaktan da çok uzaklar.

Bu itibarla bunların ittifakı millet değil zillettir.

24 Haziran'da zillet kaybedecek, hak ettiği demokratik cezayla tanışacaktır.

Kim kiminle beraber, kim hangi değerleri savunuyor, kim milletin ve devletin yanında kim değil artık bellidir.

Kimler PKK/PYD/YPG ile ele ele tutuşuyor, kimler Pensilvanya'ya selam çakıyor geldiğimiz bu aşamada malumdur.





Zillet ittifakı ahlaki açıktadır, samimiyet noksanlığında, sadakat ve vatana sevgi zafiyetinde rakipsizdir.

Açıldıkça açılıyorlar, dikiş ve yama tutmuyorlar.

Buna karşılık milli kurumları kapatmak için de çağrı ve vaatte bulunuyorlar.

TİKA'yı kapatacaklarmış.

TRT'yi satacaklarmış.

Yerli otomobil üretilmesine izin vermeyeceklarmış.

Hızlı treni kaldıracaklarmış.

Biz istikrar diyoruz.

Güçlü gelecek diyoruz.

Çağın standartlarının üzerinde biz Türkiye istiyoruz.

2023'ün Lider Ülkesi Türkiye olsun inancıyla yürüyoruz.

Bunlar; kapatılan, geleceği karartılan, milli değerleri dağıtılıp savrulmuş Türkiye hayaliyle yaşıyorlar.

Biz; sınır güvenliğini sağlamış, terör tehdidini bertaraf etmiş, toplumsal huzur ve refahı sağlamış beka içinde bir Türkiye'ye doğru yürüyoruz.

Bunlar; El-Bab'da ne işiniz var, Afrin'e girmeyin, Menbiç'e yanaşmayın, Kandil'e dokunmayın diyorlar.

Biz; şehidin şühedanının hakkı var, onların kanına girenlerden soracak bir hesabımız var diyoruz.

Zillete bulaşanlar; Edirne Kapalı Cezaevi'ni tavaf edip, özgürlük ve tahliye nutukları atıyorlar.

Aziz milletimiz bu kirli fail ve hesapları görüyor.

Ülkesinin içine düşürülmek istendiği karanlık hesapları fark ediyor.



İşte bu yüzden devletine sahip çıkıyor, milli beka diyor, Cumhuriyet'te karar kılıyor.

Çünkü Türk milleti biliyor ki, Cumhuriyet Türkiye'nin teminatıdır.

Fakat Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyor.

Siyaseti kullanıyorlar. İşbirlikçilerini tembihliyorlar.

Ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar.

Küresel baskı ve dayatmalarla sonuca gitmeyi umuyorlar.

Toplumsal kutuplaşma ve çatışma ortamı üzerinden hedeflerine ulaşmayı arzuluyorlar.

Ancak unuttukları bir şey var; Türk milleti kahramanlığına kahramanlık ekleyecek günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyor.

İŞİD'in arkasında mevzilenip saldırdılar. Fırat Kalkanı Harekatı'yla darmadağın ettik.

PYD/YPG'yi kalkan yapıp üzerimize saldırdılar. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla silindir gibi ezdik geçtik.

Ümit ve inancım odur ki, teröristlerin kökü kurutulunca ya kadar terörle mücadele devam edecektir ve bu Türk devletinin namus borcudur.

Milliyetçi Hareket Partisi de her daim devletin ve milletinin yanındadır, destekçisidir.

Kandil'e doğru sefere çıkan Mehmetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum.

Rabbim onları beka ve vatan müdafaası için çıktıkları yolda muzaffer eylesin duasını bu mübarek günde dile getiriyorum.

Bir gece ansızın Kandil'de görünerek, kanlı ve vahşet tepesine Türk bayrağını dikmek artık mecburiyettir, şeref ve vatan görevidir.



Kahramanlarımızın direncini kırmak, moralini bozmak için sıraya girenler de başaramayacaklar, amaçlarına ulaşamayacaklardır.

Bakınız Hüseyin Nihal Atsız nasıl sesleniyor:

*Dilek yolunda ölmek Türklere olmaz tasa,  
Türk'e boyun eğdirir yalnız töreyle yasa;  
Yedi ordu birleşip karşımızda parlasa  
Onu kanla söndürüp parçalarız, yeneriz.  
Biz Tufanı yarattık uyku uyurken batı,  
Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı.  
Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı:  
Türk gücü bir yıldırım Türk bilgisi bir deniz.  
Delinse yer, çökse gök, yansa kül olsa dört yan,  
Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.  
Yıldırımdan tipiden kasırgadan yılmayan,  
Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türklerimiz...  
İşte biz böyle bir milletiz.*

Ne Kandil tanırız.

Ne Sincar'a göz yumarız.

Ne Mahmur ne de Menbiç'e tahammül ederiz.

Vatanımıza göz diken kim varsa hesap ve planlarında boğarız.

Bu arada, Yunanistan bizim propaganda ve tanıtım filmimizden rahatsız olmuş.

Niye, çünkü Kıbrıs Türk toprağı olarak gösteriliyormuş.



Bu akılsız ve ahmaklara sorarım, ne yapacaktık, nasıl gö-  
terecektik?

Üstüne basa basa ilan ve ifade ediyorum:

Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur, Türk kalacaktır.

Ege adaları üzerinde oyun oynayan Yunanistan hükümeti  
haddini bilsin, dedelerinin denizin dibinde can çektiği gün-  
leri sakın ha unutmasın.

Aynısını yapacak, Yunan emellerine Ege'yi mezar edecek  
irade hamd olsun yaşıyor, sonsuza kadar da yaşamaya devam  
edecek.

**Aziz Vatandaşlarım,**

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

2007 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken partimizin  
barajı aşamayacağı propagandası yapmışlardı.

Kıralık anketçiler partimizi baraj altında göstermek için  
sıraya girmişlerdi.

Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde TBMM'de 70  
milletvekili ile temsil edilecek oy almıştı.

2011 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken ahlaksız  
kumpaslara maruz kaldık.

Anketçiler ve çevresindeki simsarlar aynı kirli tezvirat-  
larla baraj altında kalacağımızı iddia ettiler.

Milletimiz 2011 seçimlerinde TBMM'ye 53 MHP milletve-  
kilini gönderdi.

7 Haziran 2015 seçimlerinde baraj altında kalacağımız  
söyleyen pek çıkmıyordu ama bundan daha vahim bir durum  
vardı.

O da şimdilerde tedavülde tutulan dip dalga lafının sık sık



telaffuz edilmesiydi.

7 Haziran seçimleri sonrası dip dalga söylemlerini diline dolayanlar kaostan medet ummuş, krize bel bağlamış, teröristlere siper olmuşlardı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde partimiz baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM’de yerini aldı.

Biz defalarca söyledik, dilimizde t y bitti.

Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile.

MHP’nin baraj sorunu yoktur.

T rk milleti MHP’siz, MHP milletsiz yapamaz.

MHP, T rkiye ve T rk milletinin g vencesidir.

MHP, aşılmaz kale, b k lmez bilek, geilmez burtur.

MHP, T rk ve T rkiye hasımlarının korkulu r yasıdır.

T rkiye ve T rk milletinin bekası s z konusu olduėunda dalga malga tanımayız.

Biz Milliyeti- lk c  Hareketiz.

Biz Milliyeti Hareket Partisi’yiz.

Yeni bir doėuő olarak g rd ė m z 24 Haziran’da b t n itham ve iftiraları yıkacaėız.

K t  niyet sahiplerini ŐaŐkına evireceėiz.

Milliyeti Hareket Partisi baŐaracak, Őeytani kurgu ve tuzakları alt  st edecektir.

Altını izerek hatırlatmak isterim ki, bizim yapacaėımız pek ok Őey vardır.

Bir defa yeni bir h k met sistemi 24 Haziranla birlikte devreye girecektir.



Bildiğiniz gibi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç göz ardı edilemezdi ve biz de bunun gereğini yaptık.

Milliyetçi Hareket Partisi millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan yana olduğunu göstermiştir.

Siyaset kurumunun dış müdahalelere açık olduğu, eksik ve aksak yönlerinin bulunduğu parlamenter sistemin ya revize edilmesi ya da yeni bir hükümet sistemi ile var olan ağır sorunların giderilmesi gerekiyordu.

Beklenti ve çağrımız da bu yöndeydi.

15 Temmuz ihanetinin yaralarını sarmak, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi mukavemetini güçlendirmek, devletin ve milletin bekasını tehdit eden unsurları engellemek siyaset ve vatan göreviydi.

Türkiye'nin yönetim sistemi ekseninde bir değişim yaşamasını zorunlu kılan gelişmeler 15 Temmuz'dan sonra daha şiddetli bir ihtiyaç haline gelmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve bekamıza yönelik tehditleri etkisizleştirmek için alınması gereken tedbirleri aziz milletimizle paylaştık.

Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan zayıflıkların telafi gayesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti.

Ülkemiz beka sorunu yaşarken yeni bir yönetim sisteminin takviye ve üst bir seviyede tahkim edilmesi acil bir zorunluluktur.



Bu tablo karşısında Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları göz önüne alarak "önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" ilkesiyle hareket ettik ve çözüm yolu gösterdik.

Biz, Türkiye'nin yeni bir anayasa değişikliği ve hükümet sistemine ihtiyacı olduğu gerçeğiyle üzerimize düşen görevi yerine getirdik.

Çok şükür siyasi hedef, yürekten çalışmalarımız meyvesini verdi.

Nihayetinde Türkiye'nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bıraktı, Türkiye'nin önemli bir sorunu mutabakatla çözüme kavuşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek yüzyılların teminatıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının aksamadan dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir.

Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek, aynı zamanda güçlenecektir.

Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve hükümetin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif çalışacak, seri ve isabetli kararlar alacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin irade ve istikbalidir.

24 Haziranla birlikte yeni sistem tam olarak uygulanmaya başlayacaktır.

Bu kapsamda 24 Haziran hem milat hem de yeni bir doğuştur.



Biz de buna destek vereceğiz, yeni hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için fedakarca ve samimiyetle üzerimize düşeni yapacağız.

Dahası geleceğin Türkiye'sinde daha fazla söz sahibi olacağız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin içinde Meclis çatısı altında yapacaklarımız çok fazladır.

Denge ve denetleme görevini üstlenecek Milliyetçi Hareket Partisi sosyal, siyasal ve ekonomik politikalara yön ve istikamet verecek siyasi bir seviyeye Allah'ın izni, milletimizin takdiriyle ulaşacaktır.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

**Muhterem Vatandaşlarım,**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, yasama faaliyetleriyle gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz söz ve vaatlerimiz vardır ve özetle şunlardır:

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması,

Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması,

Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması,





Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,  
Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması,  
Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi,

Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması,

Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,



Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,

Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması,

Mübaşir, zabıt kâtipi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

Kahraman ve fedakâr Uzman Çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,

Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,

Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,

Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,

Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,



Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkânı sağlanması,

Gazilerimize ÖTV'siz araç imkânı getirilmesi,

Malul sayılmayan gazilere "Gazilik" unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız.

Çağrımız adalete ve hakkaniyetedir.

Çağrımız bekaya ve birliğedir.

Çağrımız cumhurun ittifakına, Cumhuriyet'in iradesinedir.

Çağrımız, huzura ve mutluluğadır.

Çağrımız, refaha ve esenliğedir.

Çağrımız, kardeşliğe ve paylaşmayadır.

Milliyetçi Hareket varsa, çare bitmemiştir.

Milliyetçi Hareket varsa, gelecek aydınlık, Türkiye teminat altındadır.

Diyorum ki, Cumhuriyet İttifakı, Millet Aklı, Geleceğin Teminatı.

Cumhuriyet İttifakı, Millet Aklı, Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı.

Sözlerime son verirken, her milletvekili adayımıza başarılar diliyorum, hepsini Ankara'da görmek istediğimi bildiriyorum, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Tüm ülküdaşlarıma, tüm teşkilatlarımıza mücadelelerinde kolaylıklar temenni ediyorum.

Yolunuz, bahtınız, alınınız açık olsun diyorum.

Cumhuriyet İttifakı Millet Aklı, TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.

**Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
İSTANBUL İL BAŞKANLIĞININ  
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU  
BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**16 HAZİRAN 2018**





**Aziz Dava Arkadaşlarım,  
Çok Değerli İstanbullu Kardeşlerim,  
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Geleceğimizin Teminatı Sevgili Bozkurtlar, Asenalar,  
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,**

Konuşmanın hemen başında özellikle bilmenizi isterim ki, bugünkü görkemli coşku, şu anki göğüs kabartıcı heyecan şahsımı ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiştir.

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İstanbul'da yaşayan her insanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Sinan Erdem Spor Salonu'nu hınca hınç dolduran dava ve yol arkadaşlarımla övünüyorum.

Maşallah İstanbul kutlu bir sefere çıktığını gösteriyor.

Allah nazardan esirgesin, İstanbul kalıcı bir zafere adım adım yaklaşıyor.

İstanbul yedi tepesinden sel gibi akan, 39 ilçesinden dua ve sevda gibi yükselen milliyetçi iradeyle istikbale yürüyor.

Ne mutlu sizlere, her türlü zorluğa direniyor, ülkülerinizden taviz vermiyorsunuz.

Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimine bir haftalık süre kala ümit saçıyorsunuz, heyecanımıza heyecan katıyorsunuz.

Bayram günlerinin yeni bir diriliş ruhuna vesile olmasını temenni ediyorum.

Umut ediyorum ki, bugün buradan yükselecek mücadele azmi İstanbul'a; ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımız vasıtasıyla da bütün ülke sathına yayılacaktır.



Hepinizin bayramını ayrı ayrı tebrik ediyor, ailelerinize, sevdiklerinize ve aziz milletimize huzur, sađlık ve esenlik dolu yıllar diliyorum.

Bayrađımız bir, bayramımız birdir.

Dilimiz bir, dinimiz birdir.

Kiblemiz bir, kavlimiz birdir.

Kaderimiz bir, kararımız birdir.

Vatanımız bir, varlıđımız birdir.

Ülkemiz bir, ölkümüz büyüktür.

Nitekim başarmaktan başka seçeneđimiz de yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni zincire vurmaya çalışanlarla görülecek hesabımız pek çoktur ve bu nedenle 24 Haziran muhkem ve müstesna bir karar anıdır.

Niyazım odur ki, ihtiyacımız olan dirliđe, ümit ettiđimiz birliđe, sabırsızlıkla beklediđimiz istikrara bayram günleri vesilesiyle ulaşırsınız, bu mana dolu zamanlar hatırına vasil oluruz.

**Deđerli Arkadaşlarım,**

**Muhterem İstanbullu Kardeşlerim,**

Türkiye çetin süreçlere göđüs geriyor, vahim darbođazları aşmak için kıyasıya, kıran kırana mücadele veriyor.

Önümüzü kesmek için pusuya yatanlar var.

Ömrümüzü kısaltmak için fırsat kollayanlar var.

İç ve dış karanlık odaklar boş durmuyor.

Türk ve Türkiye hasımları geri adım atmıyor.

Devamlı üzerimize geliyorlar.

Devamlı etrafımızda tuzak kuruyorlar.



Türkiye'nin yıkımı için ittifak içindeler.

İhanet ve ihtilaf çukurunda buluşuyorlar.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin aleyhine senaryo kurguluyorlar.

Aslında hesap ve hedef Türklüğün derin yara alması.

Aslında plan ve proje milli bekanın ağır hasar görmesi.

Kara kampanyaların sebebi budur.

Kötüleme, kötü gösterme ve kara çalma girişimlerinin asıl ve esas gayesi de buna hizmettir.

Milliyetçi Hareket Partisi nice badireleri aşmıştır, yine aşmayı başaracaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi nice komplo ve kumpası ayaklarının altına almıştır, emin olunuz yine almayı bilecektir.

Davamız hak ve hakikat davasıdır.

Davamız millet ve memleket sevdasıdır.

Derdimiz Türkiye, dileğimiz kutludur.

Hamd olsun bugüne kadar hiç mahcup olmadık.

Hiçbir zaman mağlup edilemedik.

Milletimize güvendik, Allah'a inandık.

Bir hilal uğruna şehit düşen kahramanlarımızın mücadelesini yarım bırakmadık.

Onların ruhlarını muazzep etmedik.

49 yılın şerefli hatıralarını onurla, gururla taşıdık.

İftiralara dayandık, saldırılara direndik, sabotajlara karşı devleştik.





Şunu unutmayınız, kim Türk milletinin düşmanıysa elbette ki Milliyetçi Hareketi de düşman belleyecektir.

Kim, milli birliğimize, milli varlığımıza hasımsa elbette ki önce milliyetçileri, önce ülkücüleri hedef alacaktır.

Bir gün bizimle uğraşan alçaklar şayet artık çevremizde dolaşmıyorlarsa,

Ülkücülük ve ülkücüler üzerinde yürütülen fitne ve fesat eğer son bulmuşsa;

İşte o zaman ihanetin bile ciddiye almadığı sıradan bir topluluğa dönüşmüşüz demektir.

İşte o zaman ülkemizin yıkılmadık hiçbir değeri, ayakta duran hiçbir temeli kalmamış demektir.

İşte o zaman, Türkiye bölünmüş, Türk milleti dağılmış, hain emeller amaçlarına ulaşmış demektir.

Çok şükür, milletin güvencesi olarak hala ayaktayız.

Çok şükür, ayakta kalmış son kale olarak hala varız.

Ve tıpkı kutlu ceddimize yakışır şekilde şer odaklarına hala korku salıyoruz.

Sancıları budur.

Sıkıntıları bundandır.

Yarım asırdır üç hilali solduramadılar ya, tahammülsüzlükleri de bu yüzdendir.

Yapamayacaklar, başaramayacaklar, Ulubatlı Hasan'ın surlara diktiği Üç Hilali İstanbul'un gönlünden, milletin gövdesinden asla silemeyecekler.

Varsın olsun, şirret dedikodularına yenilerini eklesinler.

Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler.



Bunlara aldırış etmeyiniz.

Bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız.

MHP'nin inişi ve iflası için el ovuşturan maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar, ya da yok olacaklardır.

Milliyetçi Hareket Partisi anketle kurulmadı, anketle kundaklanamaz.

Milliyetçi Hareket Partisi icazetle kurulmadı, ihanetle yıkılamaz.

Her yerdeyiz, her gönüldeyiz, her ömürdeyiz.

49 yıldır dildeyiz, duadayız, sarsılmaz duruştayız.

Yarım asırdır varız, gelecek asırlarda da Üç Hilal sancağı Al Bayrağımızın yanında mutlaka yerini alacaktır.

İstikbal bizimdir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir.

Buna hiçbir kokuşmuş engel olamayacaktır.

Bunun önüne hiçbir gafil geçemeyecek, hiçbir köhne anketçi, hiçbir müflis ve müfteri zihniyet ket vuramayacaktır.

Dip dalga diyorlar ya, işte o dalga milletimizin tertemiz iradesidir, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği, layık olduğu zirveye inşallah çıkaracaktır.

Bizimle uğraşmalarının sebebi bellidir, çünkü Türkiye'nin sırtını yere getirmek istiyorlar.

Bize soğuk ve şaşkınlık bakmaları boşuna değildir, çünkü haçlı hevesleriyle örtüşen bölücülük damarı aziz vatanımızı zehirleme gayesindedir.



Şimdi siz söyleyiniz, şu sorularıma yüksek sesle cevap veriniz:

Vatana, millete, bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Mukaddesatımıza saldıran hıyanet yuvalarını dağıtacak mısınız? **(Evet)**

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi çekemeyenlerin kafasına balyoz gibi inecek misiniz? **(Evet)**

Bu evetler kudretli duruşun, bu evetler imanlı seslenişin, bu evetler taviz vermeyen Milliyetçi-Ülkücü İradenin cümle aleme mesajıdır.

Tekrar soruyorum; Tuzla'dan Üsküdar'a, Adalar'dan Şile'ye 14 ilçemizden oluşan İstanbul 1.Bölge 24 Haziran'da zafere hazır mı? **(Evet)**

Bayrampaşa'dan Esenler'e, Fatih'ten Zeytinburnu'na 12 ilçemizden oluşan İstanbul 2.Bölge 24 Haziran'da sandığa mührünü vuracak mı? **(Evet)**

Arnavutköy'den Avcılar'a, Bakırköy'den Silivri'ye 13 ilçemizden oluşan İstanbul 3.Bölge 24 Haziran'da zalimleri tir tir titretecek mi? **(Evet)**

İnanç bizde, ahlak bizde, sadakat bizde, sevda bizde, cesaret bizde, adamlık bizde, o zaman zafer de bizim olacaktır.

İstanbul diri teşkilat yapısıyla, çalışkan, donanımlı, davasına bağlı ve uyumlu milletvekili adaylarıyla beklentileri boşa çıkarmayacaktır.

Sizler inanırsanız, yaparsınız. Tıpkı gemileri karadan yürüten Fatih gibi Bizans planlarını darmadağın edersiniz.

Sizler iddialı olursanız, ideallerinize sarılırsanız başarırsınız. Tıpkı 40 çadırılık Türkmen obasından yükselen cihan devleti gibi büyüdükçe büyür, İstanbul'u alırsınız.



Yılgınlık yok.

Bezginlik yok.

Karamsarlık asla yok.

Haklıyız, Türk milleti hakkımızı Allah'ın izniyle teslim edecektir.

Haysiyetliyiz, Türkiye'nin gelecek ümidi olmak için 24 Haziran'da tarih yazmaya talibiz.

Diyorum ki, Cumhur İttifakı Millet Akli, Milli Bekanın Teminatı.

Cumhur İttifakı Millet Akli, her zaman İstanbul'un Teminatı.

Kardeşlikle geçen, muazzam bir kucaklaşma numunesi olan Türk asırlarının devamı için Milliyetçi Hareket Partisi TBMM'de çok güçlü şekilde temsil edilmelidir.

Milli beka ve güvenlik için Milliyetçi Hareket Partisi görevdedir.

Aş için, iş için, huzur için, umut için, istikrar için, normalleşme ve demokratik ilerleme için Milliyetçi Hareket Partisi gücüne güç katarak TBMM'de varlığını sürdürmelidir.

Merak buyurmayınız, Türkiye'nin geleceğinde pay sahibi olacağız.

Önümüzdeki dönemde sözümüz yere düşmeyecek, irademiz görmezden gelinmeyecektir.

Ülkücü her zaman olduğu gibi başı dik gezecektir.

Hedeflerimiz birer birer, sabır ve akılla gerçekleşecektir.

Hayallerimiz gerçeğe buluşacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyecek, elini taşın altına koymaktan dün olduğu gibi yine çekinmeyecektir.



Zaman Türk milletinin, zemin Türkiye'nindir, sıra Milli-yetçi Ülkücü Hareketi'ndir.

Hizmetse edeceğiz, hakikatse söyleyeceğiz, hedefse mut-laka ulaşacağız.

Türkiye'nin yeni hükümet yapısı altında inşa ve imar faa-liyetinde biz de olacağız.

Geri durmayacağız.

Uzaktan izlemeyeceğiz.

Tribünden bakmayacağız.

Gelişmelere kapalı durmayacağız.

Mücadelemizi son nefes, son nefer, Turan'a kadar sürdü-receğiz.

Cumhur İttifakı'nın itibar ve iffetine gölge düşürmeyeceğiz.

Zira Türkiye'nin geleceği Cumhur İttifakı'dır.

Türkiye'nin parlak yarınları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tesis ve temin edilecektir.

Gazetelerde yazılan asılsız ve uyduruk haberleri atın bir kenara.

Ucuz ve köhne yorumcuların televizyonlarda söyledikle-rini fırlatın boşluğa.

Biz varız, Türkiye için hazırız.

Biz güçlüyüz, Türk milleti için dava ve demokrasi nöbe-tindeyiz.

Kızıllema ülkümüzdür.

İlay-ı Kelimetullah övüncümüzdür.

Türk-İslam Ülküsü ebediyete kadar yaşayacak fikir ve inancımızdır.



24 Haziran için el ovuřturanlar varmıř.

Bizden görünüp kaynađımızı kurutmaya niyetlenenlere, ganimet avcılıđından medet ve menfaat umanlara 24 Haziran'da hüsrana yařatmıřsak, bunları hezimetle buluřturup tamamen gündemimizden çıkarmıřsak, diyorum ki, bu can bu bedene haram olsun.

**Aziz Dava Arkadařlarım,**

**Deđerli Kardeřlerim,**

Bizi ayırmak isteyenlere en güçlü ve kalıcı cevap bayramın manevi hikmetlerle dolu anlamında saklıdır.

Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliđimize sımsıkı bađlayan bađlardan birisi de böylesi anlamlı gün ve dönemlerdir.

Parti olarak, sorunlarından arınmıř, yüklerinden kurtulmuř, kilitlerinden sıyrılmıř bir Türkiye için dua ediyoruz, elimizden gelen, üstümüze düřen çabayı gösteriyoruz.

Kaybolan ahenk ve dengenin tekrar kurulmasını istiyoruz.

Altın çađını yařayan ihanetin, zincirlerinden boşalan kötü niyetin hak ettiđi karřılıđı almasını inanç ve kararlılıkla temenni ediyor, bu yolda her řeyi göze alıyoruz.

Bozulan ahlakın düzelmesini, yıpranan kardeřliđin sađlamlařmasını, yozlařtırılan milli kimliđimizi yeniden ayađa kaldırmayı amaçlıyoruz.

Tehdit edilen güvenliđimizin, sarsılan muhabbetimizin korunmasını arzu ediyor, bunu bekliyoruz.

Kimsenin řüphesi olmasın ki, biz Türk milletinin sözünü, deđerlerini ve hedeflerini heyecanla taşıyoruz.

Biz Türk milletinin varlıđını, bađımsızlıđını ve bin yıllık kardeřlik hukukunu cesaretle savunuyoruz.



Son yurdumuza gözümüz gibi bakıyoruz.

Biz ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu, nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklice müdafaa ediyoruz.

Bu vatan sahipsiz değildir; sahip olacak bizleriz.

Bu millet yetim değildir; kol kanat gelecek bizleriz.

Bu devlet öksüz değildir; koruyacak ve yaşatacak da bizleriz.

Türklük ve İslam kötülenecek suçlu değildir; ayağa kaldıracak, can pahasına müdafaa edecek Ülkücü nesillerdir.

Ümit biterse hayat söner.

Yaşama azmi biterse istikbal elden gider.

Bu nedenle Türkiye'yi tekrar istikrara, tekrar esenliğe kavuşturmak durumundayız.

Kim ne derse desin, kim nasıl suçlarsa suçlasın; dünden bugüne bir kutsal bir emanet gibi taşıdığımız ülkülerimiz vardır.

Şerefle bağrımıza bastığımız bir bağımsızlığımız, namus gibi benimsediğimiz inançlarımız, ilkelerimiz ve tarihi haklarımız vardır.

Hiç kimse boşuna uğraşmasın, boşuna vakit harcamasın; vatandan vazgeçmeyiz.

Devleti yıktırmayız, Müslüman Türk olmaktan ayrılmayız.

Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Siyasetimizin merkezinde millet vardır.

**Bizler;**

Bin yılları aşip kardeşlikle buluşan,

Hayatın zorluklarıyla savaşan,



Alın teriyle, göz nuruyla rızkını arayan,

Helal kazançta bereket bulan büyük Türk milletinin sev-  
dalılarıyız.

Partimiz, gücünü milletinden alan siyasal düşüncenin sa-  
vunucusudur.

Onun için de adımız Milliyetçi Hareket'tir.

Milliyetçi Hareket Partisi, yalnızca ülkemizin bir döne-  
minde bir toplumsal ihtiyaca cevap veren herhangi bir siyasi  
kurum değildir.

Partimiz demokrasinin imkanlarını kullanarak Türk mil-  
letinin yönetimine talip olan büyük bir siyasal hareketin ve  
milli mücadelenin adıdır.

Ve elbette ki bu siyasal hareket, Türk milletinin binlerce  
yıllık var oluşunu sağlayan muazzam değerler manzumesin-  
den beslenerek duruşunu oluşturmuş, olgunlaştırmıştır.

Türklüğün ve İslam'ın başarısı olan büyük devletlerimiz  
tarafından ispatlanmış eşsiz hazine,

Acı ve tatlı hatıralarla dolu ecdat tarihinin bizlere verdiği  
dersler,

Zaferler veya yenilgilerden çıkarttığımız ibret tabloları,

Türk milliyetçiliğinin siyasi anlamda doğduğu bir asırlık  
dönemin emsalsiz birikimi,

Partimizin milletimiz adına verdiği 49 yıllık muhteşem  
mücadele,

Vefakâr, cefakâr, kahraman dava arkadaşlarımızın emek,  
alın teri ve can vererek taşıdıkları muhteşem emanetler,

Üzerinde titrediğimiz, varlık nedenimiz olan büyük mil-  
letimizin bekasına yönelik kaygılarımız bizim yol haritamızı  
oluşturan, kararlarımızı şekillendiren temel dayanaklardır.





Bilinmelidir ki, bunların hiçbirisi günlük siyasetin abartılı teşhisleri değildir.

Yaşanan hayatın içinden çıkartılmış ve tarihin imbiğinden süzölmüş gerçekleridir.

Şayet uyarılarımız hayali, öngörülerimiz anlamsızsa, sorarım sizlere;

Kim, ölkemizde ağır beka sorunu olmadığını iddia edebilir?

Kim, devletin ölkesi ve milletiyle bölünmez bütönlüğünün tehdit altında olmadığını söyleyebilir?

Kim, emperyalizm caniliğinin Türkiye'yi teslim alarak tasfiye etmek istemediğini ifade edebilir?

Kim, her şeyin güllük gülistanlık olduğunu ileri sürebilir?

**Bu sorularımıza,**

Akıl ve vicdan tutulması yaşamayan,

İçinde millet sevgisinin kırıntısı kalmış,

Varlığını menfaat çeteleri ile ilişkilere mahkum etmemiş,

Kirli siyaset, kirli ticaret ağına düşmemiş,

Milletin birliğine, kardeşliğine inanan,

Yalanlara, istismarlara kulağını kapamış her vatandaşımızın vereceği cevap bellidir.

Ölkemiz ve milletimiz için paylaştığımız her düşünce, öngördüğümüz bütün tespitler, dile getirdiğimiz ısrarlı uyarılar geçmiştir bugüne kazandığımız tecrübenin sonucudur.

Sıradan, günü birlik, öylesine söylenmiş, durumu kurtarmak için uydurulmuş sözler değildir.

İlhamımız ise şanlı fetihtir.



İstanbul'un fethi, her şeyden önce, Ertuğrul Gazi ile yüzyıllar öncesinden başlayan stratejik bir büyüme ve yurt edinme ülküsünün zirvesidir.

Milletimiz, yüzlerce yıl boyunca başka milletlerle olan ilişkilerinde kuralı koyan ve uygulatan güç olmuştur.

√ Atilla'ya "Tanrının Kırbağı" dedirten kudret bu güçtür.

√ Kanuni'ye, bir mektupla aman dedirten sır bu güçtür.

√ Bu güç, milletimizi üç kıt'ada hükümran yapmıştır.

√ Bu güç, yıkıldıktan sonra onlarca devlet çıkarmış coğrafyayı ayakta tutmuştur.

√ Bu güç, yüzyıllarca süren bir çözülme ve çöküşle dirençle dayanabilmiştir.

√ Ve bu güç Türk milliyetçileri ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur.

Bugün karşımıza çıkan küresel tuzaklar ve oyunların başlangıcı 1453 yılında İstanbul'un Türkler tarafından fethi ile başlayan süreçle yakından ilgilidir.

Bu tarih, öç ve intikam duyguları, korku ve nefretle karışarak Türk ve İslam medeniyetine yüzyıllar sürececek bir husumetin de başlangıcıdır.

Fetih, elbette bizler için muazzam bir dönemi ifade etmektedir.

Ancak, İstanbul'un Türklere geçişi yabancılar için asla unutamadıkları bir sarsıntı ve kaybın da nirengi noktasıdır.

Bu tarihten sonra Avrupa merkezli Türk ve İslam düşmanlığı dalga dalga yayılmıştır.

Türkleri önce İstanbul'dan, sonra Anadolu'dan atabilmek için asırlardır bir mücadele sürmektedir.



Daha önceleri de ısrarla belirttiğim gibi bu tarihi Şark Me-selesi'nden başka bir şey değildir.

Fetih ile birlikte kin ve intikam duyguları ile beslenen haçlı hayalleri, bu güzel kenti ve aziz yurdumuzu elimizden almak için fırsat aramaktadır.

Nitekim Anadolu'dan Türklüğü atmak üzere Mondros ile yola çıkan işgalciler, 1920'de işgal ettikleri İstanbul'umuzu, 1923'de terk ettiklerinde yarım kalmış emellerini vicdanla-rında hep saklı tutmuşlardır.

Şimdi hepinize sormak ve sesinizi tüm cihana duyurmak istiyorum:

Türk milletinin bir ve bütün olması için her fedakârlığı yapacak mısınız? **(Evet)**

24 Haziran'da Zillet İttifakına ve Türk düşmanlarına şa-marı indirecek misiniz? **(Evet)**

Eşkiyanın hükümdar olmaması ve Türkiye'nin bölünme-mesi için var gücünüzle çalışacak mısınız? **(Evet)**

İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu.

İşte Türk milliyetçilerinin sesi bu kadar gür.

Varlığınız Üç Hilal'in yolunu aydınlatıyor, sesiniz zalime korku veriyor.

Hepinizle gurur duyuyorum, hepinizi kucaklıyorum.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

İstanbul, bir küresel devletin kurulması için gerekli fik-riyata, kültüre, inanca ve kurumlara sahip Türkler için yön-etim kabiliyetlerini, vicdani hasletlerini gösterebilecekleri bir stratejik merkezdir.

Yeter ki görmesini bilelim.



Fetihten sonra dünyanın medeniyet kaynağı olan İstanbul, farklı etnik ve inanıştaki insanların bir arada huzur ve barış içinde yaşadıkları örnek alınacak bir uzlaşma kültürünün de beşiği olmuştur.

Fetihle beraber Türklüğün ufku genişlemiş, asırlarca adım adım ilerleyeceği hükümlerlik havzaları, imparatorluk coğrafyasında daha sonraki dönemlerde birer birer belirme-ye başlamıştır.

Bugün yaşadığımız an, yüzyıllar boyunca sürmüş mücadelelerin, heyecanla ve bedel ödeyerek çizilmiş olan haritaların, yeni bir geleceğe açılan da eşliğidir.

Bu itibarla, tarih sadece keşfolunan, yalnızca seyredilen kuru olaylar resmigeçidi değil, aynı zamanda önümüze konan ve bir bakıma hala tekemmül etmemiş yaşayan bir hayattır.

Bizi köksüzlükten kurtarıp, ebediyete akıp giden coşkun bir nehre dönüştüren, aynı kaderi paylaşan diğer milletler arasında bize varlığımızı duyuran sahip olduğumuz tarih şurudur.

İstikbali, istiklalimizden zerre kadar taviz vermeden planlayıp hayata geçirmemiz için de tarih şuuruna çok ihtiyacımız vardır.

İşte tarihin kalbinin attığı yer ve gururumuz olan İstanbul'dayız.

Asırlarca tarihe şahitlik yapan bu büyük Türk şehri, aziz milletimizin acılarını, sevinçlerini, kahramanlıklarını ve hahal kırıklarını tek tek yaşadı.

Türk milletinin geleceğine yön vermekten korkanların geçmişini tahrip etmeye çalışmaları, milletimizi küçük ve dar bir alana hapseden Sevr zihniyetinin tekrar güçlenmesine neden oldu.



Geçtiğimiz yüzyılın başlarında, Balkanlarda yaşanan acı ve talihsiz olaylar, bugün içinde bulunduğumuz dönemle büyük benzerlikler gösteriyor.

Osmanlı'nın topraklarını parçalamaya çalışan güçler; girişimlerini meşru göstermek için, tıpkı bugünkü gibi insan hakları, medeniyet, reform, barış gibi sözcükleri dillerinden düşürmemişlerdi.

Bugüne benzer biçimde, 20'nci yüzyıl başında bu defa da Balkanlar'daki ayrılıkçı terör örgütleri vatani bölmek, ayrıştırmak için yoğun faaliyet göstermişlerdi.

Aynısına şimdilerde tesadüf edilmiyor mu?

Bekamız üzerinde kumar oynanmıyor mu?

15 Temmuz 2016'da son iki asrın en dehşet verici işgal girişimiyle karşılaşmadık mı?

Az daha vatanımızdan oluyorduk.

Az kalsın iç savaş şartlarına giriyorduk.

Söyleyiniz bana, vatanımız elimizden kayıp gitseydi ne yapacaktık, nereye gidecektik, ecdada ne diyecektik?

İstanbul'da müstevlilerin bayrakları asılsaydı bunu tarihe, bunu şehitlerimize nasıl anlatacaktık?

FETÖ'yle PKK bir ve aynıdır.

İkisi de Türk, Türkiye ve din düşmanıdır.

HDP, FETÖ'nün yükselen yıldızıdır.

Allah korusun, 15 Temmuz başarılı olsaydı, PKK doğudan, FETÖ batıdan Türkiye'yi istila etmeyecek miydi?

Esaret altına girmeyecek miydik?

Suriyeli mültecilerin durumuna düşmeyecek miydik?



Anadolu karanlığa gömülmeyecek miydi?

Ne çabuk unutuldu o meşum ve melanet gece?

FETÖ'cüler Avrupa ülkelerinde, ABD'de el üstünde, rahat ve lüks hayatın içindedir.

Hainler villalara yerleşmişler, ihanetleri ödüllendirilmiştir.

Meselenin püf noktası FETÖ ve PKK'nın tez ve hedeflerine müzahir hareket eden siyaset defolarının bugün meydanlara yüzüsüzce çıkmaları, milletimizi kandırmaya tevessül etmeleridir.

CHP'ye bakınız bunu görürsünüz.

İP'e dikkat ediniz aynısına şahit olursunuz.

HDP zaten sicili belli terör aparatıdır.

Bunların Cumhurbaşkanı adayları ise adeta hilkat garibes-i, felaket tellalı, hıyanet çığırkanı, Pensilvanya acenteleridir.

Türkiye'nin maruz kaldığı açmaz yüreklerimizi sızlatmaktadır.

HDP tutuklu bir PKK'lıyı Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmış, hiç kimseyi şaşirtmamıştır.

İnce işçilikle Türkiye'nin altını oyan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, terörle mücadelede kahramanlık gösteren bir komutanımızın apoletlerini sökmeyi vaat ediyor.

Kandil, İmralı ve Pensilvanya'ya el sallıyor.

Sözde Kürt sorununu tanıyor.

Kırmızıçizgileri olmadığını anlatıp bisikletle yalan turu atıyor.

Beyaz Türk-zenci Türk sözleriyle bölücülük yapıyor.

Bu hadsiz ve seviyesiz sözler büyük bir bühtandır.



İncelip ahlaken kopan bu şahsa diyorum ki, Türk'ün beyazı-zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır.

Ya Türksün'dür, ya da değilsindir.

Ya adamsındır, ya da ar damarı çatlak bir bedbaht.

Neyin beyazı, neyin zencisi, her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz.

Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin freni patlamış, dengesi bozulmuştur.

İşte bu tablo karşısında Cumhur İttifakı Türkiye'nin gelecek umududur.

15 Temmuz'dan sonra yeni bir hükümet sistemine geçilmesi zorunluydu.

Türkiye'nin rahat bir nefes alması, güvenlik ve beka tehditlerine karşı güç birliği yapılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtı.

7 Ağustos Yenikapı ruhuyla bu birlikteliğin temeli atılmıştır.

16 Nisan Halkoylaması'yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne milletimiz evet demiştir.

Terörizme karşı ortak bir refleks gösterilmiştir.

Siyasi ve ekonomik saldırılarına karşı Cumhur İttifakı doğmuştur.

CHP'de umut yoktur.

İP'de hayır yoktur.

HDP ve diğerlerinde gelecek ve huzur yoktur.

Her birisi Türkiye karşıtlarıyla aynı kümede toplanmışlardır.

FETÖ'ye olur vermişlerdir.



PKK'ya sessiz ve tepkisiz kalmışlardır.

Afrin Zeytin Dalı Harekâtına karşı çıkan bu sefillerdir.

Beka mücadelemizi sulandırmaya çalışan bu densizlerdir.

Türkiye'yi geri götürmeye heves eden bu omurgasızlardır.

Bunlar karşısında Türk milletinin ve Türkiye'nin tarihi haklarını savunacak irade ise Cumhuriyet İttifakı'yla tecelli etmiştir.

Ve Cumhuriyet İttifakı devam edecek, yıpratılmasına izin verilmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin varlığını teyit edecektir.

Kuvvetler ayrımı net olarak sağlanacaktır.

Yasama daha güçlü, yürütme daha aktif ve etkin, yargı ise daha bağımsız ve tarafsız çalışacaktır.

Teröre karşı cumhuriyet iradeyle ve ittifakla direnç göstermektedir.

Afrin'de bayrak dikilmiştir.

Allah'ın izniyle sıra Kandil'e gelmiştir.

Al Bayrağımız eninde sonunda, en kısa sürede Kandil'deki hainlerin tepelerine dikilecektir.

Türkiye'yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Zillet ittifakı bozguna uğrayacaktır.

Cumhuriyet İttifakı Türkiye, Türkiye ise Cumhuriyet İttifakı'dır.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak uygulamaya geçecek, Cumhuriyet taçlanacaktır.

Türk milleti, 16 Nisan'daki kararını daha üst bir seviyede sahiplenip tescil ettirecektir.





Milliyetçi Hareket Partisi de TBMM'de çok güçlü bir şekilde varlığını muhafaza edecektir.

Gazi Meclis'in denge ve denetleme görevini en iyi şekilde icra ve ifa edeceğiz.

Seçim Beyannamemizde milletimizle paylaştığımız söz ve vaatlerimizi mutlaka hayata geçireceğiz.

Yasal tüm vasıtaları kullanacağız.

İman varsa ihanetin kökü kazınacaktır.

İmkan varsa irade varlığını kesinlikle gösterecektir.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Sonuna kadar karar ve duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket İstanbul'un dinamizmiyle, Anadolu'nun diriliş ve yükseliş ruhuyla 24 Haziran'da büyük bir başarıya ulaşacaktır.

MHP, Türkiye'nin eğilmez başıdır.

MHP, Türklüğün kesilmez nefesidir.

Çare biziz, çözüm biziz, huzur ve umut bizleriz.

MHP, geleceğin mimarı, geçmişin muhafızı, bugünün müşahit ve müteyakkız kudretidir.

İkazla söylüyorum, sandıklara sahip çıkınız.

Sandıkları asla boş bırakmayınız.

Vatandaşlarımdan ricam oylarını mutlaka kullanmaları, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmalarıdır.

Son bir haftada muhtemel hiçbir tahrik ve oyuna gelmeyiniz.

Hiçbir tezviraata aldırmayınız.



Milliyetçi Hareket Partisi kazanacak, Türk milleti kazançlı çıkacaktır.

Millet akıyla bezenmiş Cumhuriyet İttifakı 24 Haziran'da alının akıyla sonuca ulaşacaktır.

Son olarak, 14 Haziran Perşembe günü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, seçim çalışmalarını yaptığı esnada Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Adayı Sayın İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki partili arkadaşlarına yönelik hunhar suikasti şiddet ve nefretle lanetliyorum.

Bu alçak terör saldırısı sonucunda dört kişi hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştır. Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, aynı zamanda Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef almıştır.

Ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, milli birlik ve kardeşliğimizi asla yıkamayacaklardır.

Her şeyden önce Kürt kökenli kardeşlerimiz tuzakları bozacak, terör figüranlarını yerle yeksan edeceklerdir.

Suruç'ta teröristlerin açtıkları ateş sonucunda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum.

Bunun yanı sıra, ailelerine, Adalet ve Kalkınma Partisi camiasına, Şanlıurfalı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerini iletiyorum.

Şimdi anlaşıldı mı, Cumhuriyet İttifakı niye önemli, neden hayati ve vazgeçilmez değerde?

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Milletvekili adaylarımızı tam kadro TBMM'de görmek istiyorum.



24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemiz, partimiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum.

**Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.**

**Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun.**

**Sağ olun, var olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
SAMSUN'DA DÜZENLENEN  
“ÇIRPINIRDI KARADENİZ  
BAKIP TÜRK'ÜN BAYRAĞINA”  
MİTİNGİNDE  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**19 HAZİRAN 2018**





**Aziz Samsunlu Vatandaşlarım,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinize en halisane duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu vesileyle tüm vatan sathına, tüm vatandaşlarıma gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekiliği Genel Seçimleri'ne tam beş gün kala kurtuluş yıllarımızın ebedi ruhunu taşıyan Samsun'dayız.

99 yıl önce yakılan istiklal meşalesiyle geleceğimizi aydınlatıyoruz.

Kahramanlıklarla yazılan Türk tarihinin kılavuzluğuyla önümüzdeki sis perdesini aralıyoruz.

Hamd olsun Samsun umutlarımıza umut ekliyor, coşku-muza coşku katıyor.

Cumhuriyet'in onuruyla, cumhurun oluruyla Samsun dün olduğu gibi ihanete ve işbirlikçilere yine korku salıyor.

Heyecan verici bu muhteşem tablo karşısında hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı.

Cumhur İttifakı Millet Aklı, Samsun'un Teminatı.

Bugün “Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına” isimli açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşımı kutluyorum.

24 Haziran seçimlerinin ülkemize, milletimize, devletimize, partimize ve demokrasi hayatımıza yeni güzellikler, yepyeni bir ruh getirmesini temenni ediyorum.



Ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin kurucu ve kurtarıcı kahramanlarını rahmet, hürmet, minnetle anıyorum.

*“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır”* seslenişinin hakkını vererek Anadolu'yu bizlere vatan yapan muhterem ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

**Değerli Samsunlu Kardeşlerim,**

**Saygıdeğer Dava Arkadaşlarım,**

Bağımsızlık bir milletin namusudur.

Bayrak ise bir milletin bağımsızlık sembolüdür.

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığına leke sürdürmedi, bayrağını yere düşürmedi.

Dünden bugüne, zaman oldu aç kaldık, bazen açıkta gezdik; ancak asla muhannete muhtaç olmadık.

Nefsimize teslim olup nesillerimizi ihmal etmedik.

Üç kuruşluk menfaatlere tarihi haklarımızı değişmedik.

Gemisini kurtaran kaptandır demedik.

Eyyamcı, nemelazımcı, çıkarıcı olmadık.

Bu topraklarda tutunmanın bir bedeli vardı, bunu kanımızla ödedik.

Bir devlete, bir millete, bir bayrağa sahip olmanın şartları vardı, nitekim gereğini alnımızın akiyla, bileğimizin hakkıyla yaptık.

Dedik ki, yastığımız taştan, yorganımız topraktan da olsa, vazgeçmeyiz bu vatandan, taviz vermeyiz al bayraktan.



Türk milleti fedakârlıktan hiç kaçmadı.

Düşman emellerden hiç korkmadı.

19 Mayıs 1919 bunun apaçık deliliydi.

Aziz vatanımız 99 yıl evvel işgale uğramıştı.

Emperyalizm, milli varlığımızı şiddetli ve acımasız bir kuşatmaya almıştı.

Yılgınlık hâkim, bezginlik haviydi.

Her türlü imkânsızlık kol geziyordu.

Anadolu yoksul, millet yorgundu.

Buna rağmen, cepheden cepheye giden katarlarda, siperden siperde yol alan kağnılarda hem can hem de ümit taşınıyordu.

16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan denize açılan Bandırma Vapuruyla bağımsızlık haysiyeti, beka şerefi mukaddes bir emanet gibi Samsun kıyılarına ulaşmıştı.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, 19 Mayıs'ta sadece Samsun'a ayak basmadılar, aynı zamanda esaretin kafasına bastılar, zilleti bağrına hançer olup saplandılar.

Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inandılar.

Harap ve bitap düşmüş Türk milleti, Samsun'dan itibaren kademe kademe derlendi, aşama aşama toparlandı, nihai olarak tarihi bir mucizeye imza attı.

İlhamımız 19 Mayıs 1919 Samsun ruhudur.

İffetimiz milli istiklaldir.

İtibar ve irademiz milli birlik ve kardeşliğimizin bayraklaşmasıdır.





Şimdi bunlara gölge düşürmek istiyorlar.

Kalkıyorlar, 19 Mayıs'la hesaplaşmak, 29 Ekim'den intikam almak için sıraya girip ittifak kuruyorlar, nifak kusuyorlar.

Türk düşmanlarıyla el ele verip aynı hizaya giriyorlar.

Türkiye'ye dış bileyen çevrelerle aynı havzada buluşup beraberce cephe alıyorlar.

CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar, hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar.

Bunların birbirinden farkı yoktur.

Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur.

Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet'in altını dinamitlemekle uğraşiyor.

Biz bağımsızlık diyoruz, zillet ittifakı bağımlılığa ve tutsaklığa hizmet ediyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalacağını söylüyorlar.

TBMM'de çoğunluğu kazanacaklarını ileri sürüyorlar.

Eski sisteme geri döneceklerini iddia ediyorlar.

Atalarımız ne güzel de ifade etmiş: Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş.

Yoktan da yonga çıkmazmış.

Samsun'dan sesleniyorum, zemheride yoğurt isteyen cebinde inek taşır.

Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal aleminde yaşıyorlar.

Kökü ve kimliği bulanık olanlar baltayla taşla vuruyorlar.

Fikri ve zikri karışık olanlar davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar.



Cumhurbaşkanı seçimi eğer ikinci tura kalırsa PKK kimi destekleyeceğini açıkladı.

İçimizden devşirilmiş bazı isimler PKK'nın dümenine nasil tutunduklarını gösterdi.

FETÖ, HDP, İP ve CHP lehine zaten faal şekilde çalıştığını çoktan beyan etti.

Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul, bunlardan da asla adam olmaz.

Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz.

Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'ncü Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

Bunun yanında, TBMM'de güçlü bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi yerini alacak, 19 Mayıs Samsun duruşu kesinlikle zedelenmeyecektir.

Çabalar boşunadır.

Hevesler beyhudedir.

Samsun istikbaline sahip çıkacaktır.

Türk milleti istiklal haklarını çiğnetmeyecek, muhteşem iradesini sandıkta gösterecektir.

Sizlere soruyorum, Samsun'dan çok yüksek sesle sorularıma cevap bekliyorum:

√ 24 Haziran geldiğinde, Türkiye'nin diriliş ve yükseliş ruhuna destek verecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir kez daha onay verecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanı Seçim'inde Sayın Erdoğan'a evet diyecek misiniz? **(Evet)**



√ TBMM’de çok güçlü bir MHP için tercih ve takdirinizi gururla gösterecek misiniz? **(Evet)**

24 Haziran’da kazanan Samsun olacaktır.

24 Haziran’da kazanan umut, bereket, birlik, bolluk olacaktır.

24 Haziran’da kazanan Milli Mücadele ruhu, zafer ise Kızılelma ülküsünde buluşan Türkiye’nin olacaktır.

**Aziz Samsunlu Kardeşlerim,**

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Aklını milletten alan Cumhur İttifakı Türk milletinin özlemlerinden doğdu.

Nitekim Türkiye’nin kalp atışı, parlak geleceği oldu.

Yalnız taş duvar olmazmış, birlikte, beraberce ülkemizin, vatanımızın, al bayrağımızın varlığını korumak için cumhurun ittifakı tekrar doğruldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de milli bekanızın güvenceye alınma ihtiyacından ortaya çıktı.

Soruyorum sizlere;

√ Zalimlere karşı bir miyiz? **(Evet)**

√ Hainlere karşı beraber miyiz? **(Evet)**

√ FETÖ’ye, PKK’ya, bunların siyasetteki taşeronlarına karşı aynı safta mıyız? **(Evet)**

15 Temmuz’da vatan parçalanıyordu, tıpkı 1919’da olduğu gibi.

15 Temmuz’da bayrak soluyor, devlet çöküyordu, tıpkı 1919’da yaşandığı gibi.

Neredeyse Türkiye iç kargaşa ve çatışma ortamına sürükleniyordu.



Bağımsızlığımız elimizden kayıp gidecekti.

19 Mayıs 1919'dan öç alınacaktı.

FETÖ, müstevlilerin yarım kalan emellerini tamamlamak için ateşe, silaha, bombaya sarılmıştı.

Ederi bir dolar olan hainler TBMM'yi bombaladılar.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine, MİT ve emniyet binalarına kurşun yağdırdılar.

251 vatan evladını şehit ettiler.

2 bin 194 vatan evladını yaraladılar.

Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan küçük ve dar kadrolu bir ihanet çetesi acımasızca Türkiye'ye saldırdı.

Oluk oluk kan döktüler.

Askeri kamuflaj içine saklanan alçaklar tarihi varlığımıza az daha kast ediyorlardı.

Bekamızı infaza kalkıştılar.

Böylesi bir durum karşısında Türk milleti tepkisiz kalmazdı.

Türk milliyetçileri sessiz ve hareketsiz duramazdı.

İşgal teşebbüsüne karşı en sert duruşu gösterdik.

Darbeci teröristlerin önünü kestik.

Aziz milletimiz bir kez daha ya istiklal ya ölüm dedi, FE-TÖ'cülerini doğduğuna pişman etti.

Zulüm püskürtüldü.

İşgal denemesi, ihanet seli tersine çevrildi.



Türk milleti mukaddesatına sahip çıktı.

Samsun al bayrağını indirtmedi.

15 Temmuz'dan sonra devletin ve milletin güvenliğini en üst düzeyde temin etmek mecburiyetti.

Çünkü hainler durmayacaktı.

Türkiye'ye kefen biçen şerefsizler vazgeçmeyecekti.

İşte bu gelişmeler karşısında Türk milletinin nefsi müdafaa gayretinden, egemenlik haklarını muhafaza gayesinden yeni bir hükümet sistemi tecelli etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temeli 7 Ağustos 2016'da İstanbul Yenikapı'da milyonların katılım ve kararıyla atıldı.

16 Nisan 2017'de bizzat Türk milleti yeni hükümet sistemine evet dedi.

Türkiye milli güvenlik mülahazalarıyla, huzur ve istikrar arayışıyla geleceğini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde gördü.

Yeni sistem, kutlu bir diriliş, sağlam bir duruş, devamlı bir yükseliştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye Cumhuriyeti hem güçlenmiş, hem de taçlanmıştır.

Yeni sisteme karşı çıkanlar, bit pazarında bezirganlık yapanlardır.

Yeni sisteme karşı çıkanlar, Zeytin Dalı Harekatı'nı çekemeyenlerdir.

Yeni sisteme karşı gelenler, beka mücadelemizi hazmedemeyen çürüklerdir.



CHP'ye kulak verilirse, hep aynı yalan, hep aynı dolan, hep aynı masal.

Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatan CHP, Kriz ve kaosa oynuyor.

Bu çarpık ve düşük anlayış, Amasya Genelgesi'ni yırtmak, Erzurum ve Sivas Kongrelerini yok saymak istiyor.

FETÖ'ye bir kez olsun terör örgütü diyebildiler mi?

PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye bir kez olsun sert bir tepki gösterebildiler mi?

15 Temmuz'u bir defa da olsa hain bir darbe kalkışması olarak ifade edebildiler mi?

Bunlara baksak, asıl darbe OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz 2016'dır.

Bunlara kulak versek, 15 Temmuz senaryo, tiyatro, düzmece ve planlıdır.

Bu kadar milli ve manevi değerlerimize yabancılaşmışlardır.

Bu denli Türk düşmanlarının kullanım ve denetimine girmişlerdir.

Emperyalizm ne diyorsa CHP, İP, HDP tekrar etmektedir.

Pensilvanya neyi konuşsa bu karanlık zihniyetler aynen tatbikin peşine düşmektedir.

24 Haziran'da olur da zillet ittifakı öne çıkar, bu ittifaktan birisi hasbelkader ikinci tura kalırsa FETÖ'nün 15 Temmuz'da yarım bırakmak zorunda kaldığı işgal girişimi yeneden tutunacak bir zemin bulacaktır.

Tehlike bu kadar yakındır.

Konu vatan, bayrak ve beka konusudur.



Mesele az yedim, çok yedim; aç kaldım, tok uyudum meselesi değildir.

Mesele Türkiye'dir.

Bu itibarla 24 Haziran'ın telafisi yoktur.

Sandığın tehiri olmayacaktır.

Ya beka ve birliğimize helal mücadelemizle sonuna kadar sahip çıkacağız, ya da zilletin açtığı çukura, zelil niyetlerin kazdığı kuyuya hep birlikte düşüp boğulacağız.

Bu itibarla, mahvımızı isteyenlere müsaade edemeyiz.

Yıkımımızı gözleyenlere izin veremeyiz, buyur diyemeyiz.

Biz Türkiye'yiz.

Biz Türk milletiyiz.

Biz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemaliz.

Biz Türk'ün bayrağına bakıp bakıp çırpınan Karadeniz, düşmana Anadolu'yu zindana çeviren imanınız, teslim olmayan ulvi inancız.

Bu topraklar kahramansız kalmaz.

Çünkü en ücra köşelerden, en mahzun yüreklerden ses-sizce yükselen dualar vardır.

Bu duaların gücüyle bin yıldır bu coğrafyadayız, önümüzdeki bin yıllarda da mutlaka olacağız.

Biliyorum ki, Samsun kahramandır, Türk milleti kahramanlık destanıdır.

Kahramanlar yoksa dalkavuklar vardır, kahramanlık yoksa gelecek karanlıktır.

Merhum Atsız ne kadar da anlamlı söylemiştir:



*“Er kişilik kıyar da öz canına, bir damlacık leke sürmez şa-  
nına.”*

Şanımız tarihimizdir, övündüğümüz ecdadımızdır, zafer-  
lerle dolu anlarımızdır.

Şanımız elbette milli şerefimizin ta kendisidir.

Şeref ise tartışılmaz, sorgulanamaz, çiğnenemez.

Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman  
inkar etmemiştir.

Türk milleti inkar edilecek, hafife alınacak, varlığı imha  
edilecek bir kalabalık veya yığın değildir, olmayacaktır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk  
milletinin dünden bugüne taşıdığı, emek emek kazandığı her  
hakkı mahfuz tutan, bunları ileriye götürme amacıyla bezen-  
miş milli bir reform, tarihi bir iradedir.

Cumhur İttifakı milli aklın ürünüdür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu aklın sonucudur.

Cumhur İttifakı adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun,  
sükûnetin, istikrarın, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanlığı  
Hükümet Sistemi ise bu güvencenin hareket ve yönetim  
merkezidir.

Terörizmle çok boyutlu süren mücadelenin başarısı için  
yeni hükümet sistemi kurum ve kurallarıyla 24 Haziran’dan  
sonra uygulamaya geçmelidir.

Menbiç’teki duruşumuz, Afrin’deki cesaretimiz, El Bab’ta-  
ki tavrımız, Kandil’deki azametimiz için Türkiye yol kazasına  
uğramamalı, 24 Haziran’da sonra daha güçlü bir şekilde yolu-  
na devam etmelidir

Şimdi soruyorum:





√ 24 Haziran'a hazır mısınız? **(Evet)**

√ Sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir kez daha destek verecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı Millet Aklı deyip, TBMM'de güçlü MHP'ye evet diyecek misiniz? **(Evet)**

Allah hepinizden razı olsun.

Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum.

Biliniz ki, varlığınız her zaman gücümüze güç katıyor.

**Değerli Samsunlular,**

**Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran için en büyük milli projedir.

Bu sistemle birlikte devlette tıkanıklık olmayacak, sistematik bunalımlar yaşanmayacak, Meclis daha kuvvetlenecek, yargı ise daha bağımsız ve tarafsız hale gelecektir.

Samsun huzurla buluşacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 29 Ekim 1923'ün tamamlayıcı hamlesi olarak tarihle örtüşecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geleceğin tasarım ve dizaynıdır.

Kaldı ki müteceviz emellere engeldir.

Yasama-Yürütme-Yargı arasındaki yetki, çıkar, alan ve sınır gerilimlerinin son bulması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam olarak yerleşmesiyle sağlanacaktır.

Cumhur İttifakı'nın fedakarlığı, aziz milletimizin iradesiyle şekillenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'ye inancın, milli vicdana sadakatin ifadesidir.



Bu yüksek inanç ve sadakat, muazzam bir kudretten nasıl bir mücadele yöntemi çıkabileceğinin de eşi bulunmaz bir örneğini teşkil edecektir.

Türkiye 24 Haziran'dan sonra rahat bir nefes alacaktır.

Hainler sinecek, Türk düşmanları felç geçirecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin yeniden inşası konusunda sorumluluk almaktan, üstüne düşeni yapmaktan bir an olsun tereddüt göstermeyecektir.

Biz Türkiye için varız.

Biz Samsun için hizmete talibiz.

Bizim tarafımız bellidir.

Bizim yönümüz de bellidir.

Yapacağız, mücadele edeceğiz, mutlaka başaracağız.

24 Haziran'da yeni bir Türk zaferine hep birlikte ulaşacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi özellikle TBMM'de denge ve denetleme görevini üstün ve kararlı bir azimle yerine getirecektir.

Seçim Beyannamemizde verdiğimiz sözlerin, dile getirdiğimiz vaatlerin hepsini hayata geçirmek için çok çalışacağız, siyasi anlaşma, uzlaşma ve kucaklaşmayla milletimizin sorunlarını çözeceğiz.

Başkaları kavga edebilir, biz oralı olmayacağız.

Başkaları iftira atabilir, biz işimize ve önümüze bakacağız.

Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz.

2023 hedeflerini gerçekleştirmek için üstümüze ne görev düşüyorsa yapacağız.



Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’de güçlü bir şekilde yer alıp, sosyal, ekonomik ve siyasal politikalar üzerinde tesirli olacaktır.

Özetle diyorum ki, teröristler, çocuk istismarcıları, teca-vüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanları-na af çıkarılması,

Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi,

Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlan-ma hakkı tanınması,

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akar-yakıt sağlanması,

Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kal-dırılması,

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yü-künün düşürülmesi,

İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigor-tasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,



Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah pa-  
yının yükseltilmesi,

Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleri-  
nin giderilmesi,

Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlan-  
ma hakkı tanınması,

Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve  
çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım  
desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari üc-  
ret kadar gelirin vergi dışı bırakılması,

Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli,  
fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına  
yansıtılması,

Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli ola-  
rak atanması için kadro ihdas edilmesi,

Kahraman ve fedakâr Uzman Çavuşlarımızın tümünün  
kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal du-  
rumlarının iyileştirilmesi,

Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi,  
polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada  
40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,

Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli  
aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas  
alınması,

Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı  
tutarda ödenmesi,



Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,  
Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi,

Malul sayılmayan gazilere “Gazilik” unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız.

Karadeniz bölgesi için çok önemli olan fındıkta, üreticinin mağduriyetinin önüne geçeceğiz.

Samsun için çok önemli olan Ayvacık-Taşova-Erbaa yolu, Canik-Asarcık yolu, Havza-Vezirköprü-Durağan yolu mutlaka gerçekleştirilecektir.

Cumhur İttifakı Millet Akli, Geleceğin Teminatı.

Cumhur İttifakı Millet Akli, Huzurlu Türkiye.

24 Haziran seçimleri, büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi lider ülke Türkiye ülküsüne götüreceğ yolun başlangıcı olacaktır.

Karadeniz, al bayrağımıza bakınca yine çırpınacaktır.

*Çırpınırdı Karadeniz,*

*Bakıp Türk'ün bayrağına.*

*Ah ölmeden bir görseydim,*

*Düşebilsem toprağına.*

*Sırmalar sarsam koluna,*

*İnciler dizsem yoluna,*

*Fırtınalar dursun yana,*

*Yol ver Türk'ün bayrağına.*

*Türkistan'dan esen yeller,*



*Şimdi sana selam söyler,  
Vefalı Türk geldi yine,  
Selam sana Türk'ün bayrağına.  
Kafkaslardan aşacağız  
Türklüğe şan katacağız  
Türk'ün şanlı bayrağını,  
Hak ettiği zirvelere asacağız.*

24 Haziran şimdiden kutlu olsun.

Geleceğimiz dilerim ki parlak olsun.

Varlığımız inşallah daim olsun.

Allah, Samsunlu kardeşlerimden razı olsun.

Sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum.

**Cumhur İttifakı, Millet Aklı, TBMM'de Güçlü Milliyetçi  
Hareket Partisi.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
ADANA'DA DÜZENLENEN  
“BÜYÜK ÇUKUROVA” MİTİNGİNDE  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**21 HAZİRAN 2018**







**Aziz Adanalı Hemşerilerim,  
Muhterem Vatandaşlarım,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Her seferinde bizleri muhabbetle bağrına basan, her defasında desteğini esirgemeyen Adanalı kardeşlerimi yürekten selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mutluyum, çünkü Adana'dayım.

Maşallah, Adana tüm haşmet ve görkemiyle İstasyon Meydanı'na akmış.

Allah nazardan saklasın, kem gözlerden korusun.

Adanalılar bugün bu meydana mührünü vurmuş, imzasını atmış, özlemlerini taşımıştır.

Kıskananlar çatlasın diyorum.

Çekemeyenler ıslah olsun istiyorum.

Adana kararlı bir duruş sergilemiş, MHP'ye güç ve cesaret vermiştir.

Allah'a şükürler olsun ki, sizler yeni bir destan yazmak için iddialısınız, inançlısınız, iştahlısınız.

Türkiye'ye, milletin kaderine, Türklüğün bekasına, vatanın geleceğine sahip çıkmak için atılgansınız, çeviksiniz, yüreklisiniz.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da, İstasyon Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran bu milletperverlikle, bu vatanperverlikle iftihar ediyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza,

Bizim için dua eden, başarımız için mücadele gösteren her Türkiye sevdalısına Adana'dan şükranlarımı iletiyorum.



Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekiliği Genel Seçimlerinin ülkemizin birliğine, milletimizin dirliğine, insanımızın refahına en üst düzeyde katkılar sağlamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Vatana ve millete adanmış tertemiz ömürlerin biraya geldiği "Büyük Çukurova Mitingimize" hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

**Aziz Vatandaşlarım,**

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

Adana, müstevlilere geçit vermeyen kaledir.

Adana, mili mukavemetin kalp atışıdır.

Tarih boyunca karanlık oyunlara, kanlı hesaplara Adana'dan ekmek çıkmadı, yine çıkmayacaktır.

Bu kutlu vatan köşesi, şehitlerin kanı dökülse de al bayrağı yere düşürmedi, bundan sonra da düşürmeyecektir.

Adana ne zaman görev alsın namerde diz çöktürdü, haine aman diletti.

Candan, serden, yardan geçerek öne çıkan, ileriye atılan Adanalılar kahramanlıklarla yükseldi.

Adana Türkiye'nin özetidir, Türk milletinin özüdür, istikbalin özgüvenidir.

Kahramanlıktır, cesarettir, üstün bir feraset ve feragattir.

Milli birlik ve beraberlik Adana'nın ön adıdır, övünç maddesidir.

Milli şuur ve vicdan Adana'nın mayasıdır.

Çünkü Adana Türkiye demektir.

Adanalının aklı hep Türkiye'dir.



Burada zillete geit yoktur.

Burada haine tahammül yoktur.

Burada fitneye müsamaha yoktur.

Bundan sonra da olması düşünölemeyecektir.

Üsteğmen Saim Bey'in, Kozanoğlu Doğan Bey'in, Tayyar Rahmiye'nin ahfadına yakışan da budur.

Onun için diyorum ki; Sen var ol Adana, sen çok yaşa Adana, Allah'ına kurban Adana.

Beka ve diriliş mücadelemizi sarstmak isteyenlere en anlamlı tepki sizlerin kararlı duruşudur.

Türkiye'nin geleceğini karartmak için plan yapanlara aşılmaz engel imanla yoğurduğunuz tertemiz yüreklerinizdir.

Varlığımıza, bölünmez bütönlüğümüze pusu kuranlara vereceğiniz en güzel cevap 24 Haziran günü sandıkta yapacağınız altın vuruştur.

Adana'ya güvencim tamdır.

Adana'nın yiğitleri ayrılık, gayrılık bilmez; tefrika, mefrika tanımaz.

Adanalı vatan sevdalısı, Türkiye aşığıdır.

İnançlı, imanlı, ölkü sahibidir.

Sizler ahlakın rotasından hiç ayrılmadınız.

Sizler sadakatin çizgisinden hiç çıkmadınız.

Bozgunculara direnip, bozuk ve bulanık niyetlere cephe aldınız.

Bölücölere yüz çevirip, bölünme havarilerine tavır gösterdiniz.



Kavga umanlara fırsat vermediniz.

Küsmek için bahane arayanlara şans tanımadınız.

Kardeşliğin safında, iç barış ve huzurun tarafında yer al-  
dınız.

Sizlerle ne kadar övünsem azdır.

Biliniz ki, tarihi bir imtihan önümüzdedir.

Türkiye'nin ve Adana'nın kaderini yakından etkileyecek  
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine yalnızca 3  
gün kalmıştır.

Bu defaki seçimler başkadır.

Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak  
ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır.

Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar boş durmu-  
yorlar.

Türkiye'nin büyümesinden endişe edenler vazgeçmiyorlar.

İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyorlar, son koz-  
larını oynuyorlar.

Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusudadır.

Bekamızı tehdit edenler sıraya girmişlerdir.

Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarılmış-  
lardır.

Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında top-  
lanmışlardır.

Lider Ülke Türkiye ülkümüzü yok sayanlar kapı kapı fitne  
taşıyorlar.

Hepsini görüyor, hepsini biliyor, alayını tanıyor sunuz.



Çok şükür karanlık çevrelerin tekerine çomak sokuyor, iç ve dış fesat odaklarının ezberini bozuyor, uykularını kaçıyorsunuz.

Kaos tüccarlarını zelzele gibi sallıyor, kriz havarilerini şaşkına çeviriyorsunuz.

Çünkü siz Adanasınız.

Sizler Milliyetçi Hareket Partisi'ni asla yalnız bırakmadınız, yine bırakmıyorsunuz.

49 yıllık şerefli Üç Hilalin tavizsiz taşıyıcılarıyız.

Bizler omuzumuzdaki yükün farkındayız.

Ecdada olan borcumuzun şuurundayız.

Geleceğe karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Bizler Türkiye'nin ihtiyaçlarına duyarsız kalamayız.

Görev ve sorumluluktan kaçamayız.

Bana ne, aman sende, azıcık aşım kaygısız başım diyemeyiz.

Kulaklarımızı kapatamayız, bencil davranamayız, egolarımıza yenilemeyiz.

Çünkü biz muzaffer Türk tarihinin mirasçılıyız.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran muazzam fikrin varisleriyiz.

Çağ açıp çağ kapatan kutlu ruhun devamıyız.

Ateşli ve tavizsiz bir mizacımız var.

Cesur bir yüreğimiz var.

İman ve sevda dolu bir kalbimiz var.

Hiçbir zalime minnet etmeyecek bir asaletimiz var.

Geri adım atmayacak bir kararlılığımız var.



Yenilmeyecek, eğilmeyecek, kırılmayacak güçlü bir irade-miz var.

Ne Adana'nın başını öne eğeriz, ne de Türkiye'nin diz çökmesine müsaade ederiz.

Hiçbir kötü niyetli çevre yıkımın, yok oluşun hayalini kurmasın, böylesi bir yanlış düşmesin.

Türk milleti dün boyun eğmedi, yine eğmeyecek.

Görüyor ve şahit oluyoruz ki, ne kadar Türkiye karşıtı varsa karşımızda toplanmış durumda.

Ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hıyanet taşeronu varsa faaliyet halinde.

Alayı birden ülkemize parmak sallıyor.

Alayı birden Türkiye'yi ele geçirmeye gayret ediyor.

15 Temmuz gecesi hepsinin dersini verdiniz, topunu birden silindir gibi ezip geçtiniz.

Türk milletinden intikam almaya kalkışanları doğduğuna pişman ettiniz.

İstilacılara, bir dolarlık hainlere Türk'ün en ağır şamarını indirdiniz.

Kahramanlık nedir, milli duruş nasıl olur, beşeriyete, tüm dünyaya şanla, şerefle ibra ve ilan ettiniz.

Dostlar sevindi, düşmanlar sindi.

Bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenler komaya girdi.

Buna rağmen emperyalizm, terör örgütleriyle çevremizi kuşatmak istiyor.

Şiddet ve cinayet ortakları, Suriye'de terör örgütlerine tırlar dolusu silah ve mühimmat verdiler.



Irak'ın Kuzeyinde kaçak, korsan, kanunsuz sözde bir devlet kurduğunu amaçladılar.

Terör faaliyetlerine acımasızca devam ettiler.

Ekonomik baskı araçlarını kullandılar.

Kara propagandaya soyundular.

Şimdi bizim karşımızda iki seçenek vardır.

Ya hep birlikte olacağız, ya da hep birlikte yok olacağız.

Tarih boyunca esareti kabul etmemiş bir millete yakışan neyse biz de onu yapacağız.

Devletimizin ve milletimizin bekası için her şeyi göze alacağız.

Saldırı altındaki Türklüğün, ezilmek istenen Türk milletinin tarihi haklarını korkusuzca savunacağız.

Adana bunu geçmişte yaptı, müstevlileri, Ermeni çetelerini kaçtıkları yere kadar kovaladı.

Milli namusu korudunuz, milli varlığa sahip çıktınız.

Bağımsızlığımıza el uzatanlara acıklı bedeller ödettiniz.

Çukurova'nın yiğitleri şimdi söz sırası sizde.

Sorduğum şu sorulara öyle bir cevap verin ki, sesiniz gök kubbede çınlasın.

Öyle bir cevap verin ki hainler ürksün, zalimler titresin.

Öyle bir cevap verin ki fitneye düşenler ayılsın, bozgunculuk yapanların dili tutulsun.

✓ Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

✓ Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

✓ Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**





√ Onurunuzla sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

√ Geleceğimize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bu evetler geleceğimizi aydınlatıyor, gücümüze güç katıyor.

Allah'a şükürler olsun ki bu vatan kimsesiz değildir.

Bu aziz millet çaresiz değildir.

Sessizlerin sesiyiz, kimsesizlerin nefesiyiz, Adana'nın cesur neferleriyiz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Gurur, inanç, iddiayla söylemek isterim ki, 24 Haziran Türk milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladıdır.

Cumhur İttifakı Millet Akli, Türkiye'nin Huzuru.

Cumhur İttifakı Millet Akli, Türkiye'nin Teminatı.

**Aziz Hemşerilerim,**

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

Ülkemize yönelen tehditler her geçen gün artarken vatanımızın elimizden kayıp gitmesine seyirci kalamazdık.

15 Temmuz hain darbe girişimine teşebbüs eden teröristlerin yüzünü güldüremezdik.

Terör örgütlerini maşa olarak kullanıp üzerimize salanlara zalim hedeflerini görmezden gelemezdik.

Milli birlik ve beraberlik hissiyatını uyandırmamız zorunlu oldu.

7 Ağustos Yenikapı duruşuna sahip çıkmamız tarihi bir zaruretli.

Parlamente Sistemin aksak ve sorunlu taraflarından ne malanarak ülkemize kaos ve kriz aşılacak isteyenlere fırsat veremez, buna tepkisiz kalamazdık.



Ülkemizin terör örgütleri tarafından çepeçevre sarıldığı bir ortamda görevden kaçamazdık.

Nitekim sistem krizinin önüne geçmek için ortak akılda buluştuk.

Sizlerin teveccüh ve takdirleri sonucunda, 16 Nisan 2017’de yapılan Halkoylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi sağladık.

Cumhuriyet tarihimizin üçüncü evresi olan hükümet sistemi değişikliğini sorunsuz bir şekilde hayata geçirmek için elimizi taşın altına koyduk.

Nihai olarak Cumhurbaşkanlığı İttifakı’nda karar kıldık.

Bu ittifak sizlerin vicdanında doğdu, sizlerin iradesiyle vücut buldu.

Bin yıllık kardeşliğimizi yaşama ve yaşatma harcıyla yoğruldu.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İttifakı Millet Aklı dedik.

Cumhurbaşkanlığı İttifakı’nın, Türkiye ve Türk milletinin teminatı olduğunu vurguladık.

Cumhurbaşkanlığı İttifakı milli istiklalin namusudur.

Cumhurbaşkanlığı İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur.

Cumhurbaşkanlığı İttifakı Adana’nın özlemleriyle örtüşmüştür.

16 Nisan Halkoylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bütün kurum, kural ve esaslarıyla hayata geçirme konusunda azimliyiz.

Yeni hükümet sistemiyle devletteki çatlak sesler kısılacak, sükûnet içinde istikrar temin edilecektir.

Bunu milli bekamız için mecburi görüyoruz.



Birliğimiz ve dirliğimiz için hayati sayıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milletimizin yüzü gülecek, Adana'nın hak ettiği, beklediği huzur ve refah varlığını gösterecektir.

Kuvvetler ayrımı güçlenecek, Yasama-Yürütme-Yargı arasında var olan gerilimler, gelgitler, gevşeklikler bitecektir.

Amacımız budur, arayışımız budur, arzumuz da budur.

Al Bayrak Sistemi olarak ifade ettiğimiz yeni hükümet yapısında;

TBMM asli fonksiyonunu icra edecektir.

Hükümet seri kararlar alacak, etkili icraatlar yapacak, verimli çalışacak; geçmişteki tıkanmalar, kriz ve kargaşalar emin olunuz en aza inecektir.

Yargı ise hem bağımsız hem de tarafsız olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran'dan sonra tam olarak devreye girecektir.

Kaosa umut bağlayan müflis ve müfteri siyaset bezirgânları kaybedecek, inşallah Türkiye'nin önü kapanmamak üzere açılacaktır.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kazanacaktır.

24 Haziran'da Cumhuriyet İttifakı zafere ulaşacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet İttifakı'nın başarması amacıyla imkanları nispetinde çalışmakta, demokratik tutumunu ve milli duruşunu Türkiye'nin her seçim çevresine samimiyetle taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek ve yürütmenin başı olacaktır.



24 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi muhteşem bir neticeyle TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilme hakkına kavuşacaktır.

Partimizin sırtından kurban kesmeye çalışan MHP hasımları ise bir kez daha hezimete uğrayacaklardır.

Ektikleri rüzgârı fırtına olarak biçeceklerdir.

Attıkları iftiraların altında kalacaklardır.

Algi oyunlarının, alçak siyaset operasyonlarının acı sonuçlarına katlanacaklardır.

Kimliksizler, köksüzler yıllardır partimizin çöküşünü görmek için el ovuşturdular.

Bizler de her defasında onları hayal kırıklığı ve hüsrana tanıştırmaktan büyük bir haz ve zevk duyduk.

Türk düşmanlarının 24 Haziran'da da aynı acıyı tadacaklarından şüphem yoktur.

Bunlar, Adana'nın tabiriyle söylersek, mahallenin granlarıdır.

Bu reziller, anketler vasıtasıyla kurdukları tuzakların, çektikleri hazım zorluklarının, sabır ve tahammülleri aşan husumetlerinin hesabını bizzat Türk milletine, bizzat Adana'ya vereceklerdir.

Bizim ittifakımızın mayası sağlamdır helaldir.

Bizim ittifakımızın temeli 15 Temmuz'a karşı tankların önündeki asil duruştur.

Bizim ittifakımızın direği 7 Ağustos Yenikapı iradesidir.

Bizim ittifakımızın harcı 16 Nisan Halkoylamasıyla karılmıştır.

Bizim ittifakımızın teminatı büyük Türk milletidir.



Biriz, beraberiz, hep birlikte güçlü Türkiye'yiz.

Biriz, beraberiz Kızılmadır ülkümüz.

Biriz, beraberiz Türk milletine bekadır dileğimiz.

Yolumuzdan dönmeyiz, hedeflerimizden şaşmayız, Adana'dan asla vazgeçmeyiz.

**Aziz Hemşerilerim,**

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

24 Haziran'da Türkiye'nin geleceği Türk milleti tarafından tayin ve tescil edilecektir.

Nitekim egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir.

Türk milletinin yüzüne bakmaktan ürkenler, gözlerini zulmete çevirenler kaybetmeye mahkumdur.

Şu işe bakar mısınız, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar.

Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar.

Birinci turda ümitleri olmayanların ikinci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır.

Zillet ittifakında buluşanlar ilkeden yoksun, ülküden bihaberdir.

Bunların lügatinde milli duruş yoktur.

Bunların ülke diye bir derdi olmamıştır.

Bunlar istikbalini Pensilvanya'ya bağlamış, iradelerini Türkiye hasımlarına ipotek ettirmişlerdir.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı kulvarda buluşmuşlar, Kandil'in huzurunda esas duruşa geçmişlerdir.

Ancak Kandil'e Türk bayrağı dikildiğinde de perişanlık yaşayacaklardır.



CHP'nin adayı İnce'nin mitingleri HDP flamalarıyla dolup taşıyor.

CHP'li sözcüler, İnce'nin seçilmesi halinde PKK'lı Demirtaş'ın başkan yardımcısı olabileceğini ifade ediyorlar.

İP'in adayı seçimler ikinci tura kalırsa ön şartsız Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek vereceğini beyan ediyor.

HDP Sözcüsü Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde İP'in adayını destekleyebileceklerini söylüyor.

CHP, İP, HDP aynı çuvala giriyor, aynı çukura düşüyor.

HDP, İP hayranı kesilmiş.

Vaziyete bakılırsa HDP'nin hayranlığı İP'te de karşılık bulmuş.

İP, HDP'ye karşı sempatik ve müspettir.

CHP, HDP'yi kanatları altına almış, PKK'yla verkaçı girmiştir.

Hepsi bir araya gelip terörist Demirtaş'ı himaye etmeye kalkmışlardır.

Edirne cezaevine yaptıkları ziyaretler bunu göstermektedir.

PKK'lı Demirtaş'ın serbest bırakılması için yanıp tutuşmaları bu yüzdendir.

Çok çetrefilli, çok sancılı, çok sakat, çok çarpık bir ilişki ağı kurmuşlardır.

Bu beş benzemezi bir araya getiren nedir?

Bunları FETÖ, PKK kuyruğuna takan; birbiriyle kucaklaşmalarını sağlayan asıl sebep nelerden ibarettir?

Türkiye'nin mahvına hizmet edenlerin bu denli sıkı fıkı olmaları tesadüfi değildir.



Adana'dan açık açık söylüyorum: Bunların ikinci tur rüyaları hüsrarla sonuçlanacak, 24 Haziran akşamı tepe taklak olacaklardır.

24 Haziran 2018'de zillet dağılacak, illet sönecektir.

24 Haziran 2018'de küresel saldırı ve tahakküme cevap verilecektir.

24 Haziran 2018'de kiralık ve proje terör örgütlerine milli irade hadlerini bildirecektir.

Türk ve Türkiye düşmanları sandığa gömülecektir.

Bundan kaçış yoktur, bundan kurtuluş olmayacaktır.

Şimdi sizlere soruyorum.

Güçlü Türkiye ve milli beka için:

√ 24 Haziran'da mührü MHP'ye basacak mısınız? **(Evet)**

√ 24 Haziran'da Cumhuriyet'in adayları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? **(Evet)**

√ 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

TBMM'nin denge ve denetim fonksiyonunu en yüksek şekilde icra etmesi için Milliyetçi Hareket Partisi göreve taliptir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin yeni baştan inşa edilmesi, bu yeni sistemin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluk almaya, gereğini yapmaya hazırdır.

Türkiye Afrin'dedir, Menbiç'tedir, Allah'ın izniyle Kandil'e hançer gibi saplanacaktır.

Bu maksatla 24 Haziran'dan sonra terörizmin kökünü kazımak, zalimlerle hesaplaşmak için TBMM'de MHP, yürütme-



nin başında da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır.

Çukurova'nın bereketi için MHP.

Pamuk tarlalarının, buğday, arpa başaklarındaki danele-  
rin bolluğu için MHP.

Huzur için, adalet için, hak için, umut için, istikrar için,  
kardeşlik için, aş için, iş için MHP.

Kahramanların apoletlerini sökmek isteyen densizlere  
haddini bildirmek için MHP.

Türklüğü yaşatmak için MHP.

Ne Mutlu Türküm Diyene sözünü devamlı söylemek için  
MHP.

Türkiye'yi müdafaa etmek için MHP.

Küresel tahakkümü kırmak için MHP.

Siyasi ve ekonomik oyunları bozmak için MHP.

Kürt kökenli kardeşlerimizin dirliği ve selameti için MHP.

FETÖ'yle, PKK'yla, var olan diğer tüm hıyanet çeteleriyle  
mücadele etmek için MHP.

İnsan kanı içen şerefsizlerle, hayvanlara kast eden alçak-  
larla hesaplaşmak için MHP.

Henüz doğmamış yavrularımızın geleceği için, yaşayan  
millet evlatlarının birlik ve dayanışması için MHP gereğini  
yapmaya hazırdır, son derece karardır, demokrasiyi ilerlet-  
mek, bireysel hak ve özgürlükleri yükseltmek için kırılmaz  
irade sahibidir.

Ayrıca sözümüz sözdür, Seçim Beyannamemizde paylaştığımız vaatlerimiz ise sizlerin desteğiyle mutlaka gerçekleştirilecektir.





TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edildikten sonra özet halinde diyorum ki;

Teröristler; çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkaracağız.

Vatandaşlarımızı, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtaracağız.

Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformları hızla temin edeceğiz.

Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünü hafifleteceğiz.

Soruyorum, bunlara destek veriyor musunuz? **(Evet)**

Arkamızda duracak mısınız? **(Evet)**

Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanıyacağız.

Staj ve çıraklık sürelerini emeklilik hizmetine sayacağız.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlayacağız.

Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı vereceğiz.

Çiftçilerimizin kullandığı mazottaki vergileri kaldıracacağız.

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması; tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi konusunda her çabayı göstereceğiz.

Adanalı çiftçi kardeşlerim siz söyleyiniz, Üç Hilal’e mührü basacak mısınız? **(Evet)**

İşsiz her aileden bir kardeşimize asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi konusunda mücadele edeceğiz.



Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması hususunda gereğini yapacağız.

Üniversite giriş sınavının kaldırılması konusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi amacıyla elimizden geleni çabayı göstereceğiz.

Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerini gidereceğiz.

Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanıyacağız.

Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması taleplerini yerine getireceğiz.

Kadro alamayan taşeron işçilerimiz, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışan kardeşlerimizin kadroya alınmasını sağlamak için uğraşacağız.

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerini emekli aylığına yansıtacağız.

Öğretmenlerimizin ek göstergesini 3600'e çıkaracağız.

Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edeceğiz.

Kahraman ve fedakâr Uzman Çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi maksadıyla Meclis'te sorumluluk üstleneceğiz.



Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi için yasal imkanları kullanacağız.

Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,  
Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkânı sağlanması,

Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi,  
Gazilerimize ÖTV'siz araç imkânı getirilmesi,

Malul sayılmayan gazilere "Gazilik" unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız.

Bunların hepsini TBMM'de çok güçlü bir grup kurarak yerine getireceğiz.

MHP Türkiye'nin geleceğidir.

MHP geleceğin mimarıdır.

MHP mutlaka sizlerin sayesinde gelecektir.

Fırat Kalkanı Harekatından rahatsız olanlara hadlerini bildireceğiz.

Zeytin Dalı Harekatını hazmedemeyenlere ağır bir ders vereceğiz.

Sırtını kaosa dayayanlara, yüzünü krize çevirenlere karşı istikrar diyeceğiz.

Toplumsal huzur ve barışı egemen kılacağız.

Kutlu yürüyüşümüze kimse engel olamayacaktır.

Zillet ittifakının geriye dönüş masalları beyhude bir çabadır.



Bunların mizacında yapmak yok, yıkmak vardır.

Bunların fitratında söküğü dikmek yok, yırtmak vardır.

Bunların mayasında millet yok, zillet vardır.

Bunların kültüründe hürmet yok, zulmet vardır.

Aziz milletimiz 24 Haziran'da şaşmaz iradesini gösterecek, Cumhur İttifakı'nı yükseltecek, Milliyetçi Hareket Partisi'ni güçlendirecek, Sayın Erdoğan'ı da bir kez daha Cumhurbaşkanı yapacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhur İttifakıyla taçlanacak, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi perçinlenecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Çukurova Mitingimizi şereflendiren siz değerli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin teminatı.

**Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
ANKARA'DA DÜZENLENEN  
“BÜYÜK TÜRKİYE” MİTİNGİNDE  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**23 HAZİRAN 2018**





**Asaleti ve Adaletiyle Çağlara Damga Vurmuş Büyük Türk Milleti,**

**Aziz ve Muhterem Vatandaşlarım,**

**Çok Değerli Dava Arkadaşlarım,**

**Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün Ankara bir başka güzel.

Bugün Ankara bir başka görkemli.

Gelsinler bu meydana baksınlar.

Gelsinler şu muazzam heyecanı, şu muhteşem coşkuyu görsünler.

Uzaktan konuşmak basit, atıp tutmak, yalana, dolana sarılmak kolay.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni infaz etmek isteyen arsızlar, 49 yılımızı imhaya girişen alçaklar, yüreğiniz yetiyorsa gözlerinizi çevirin de imrenilecek ahlaka, iftihar edilecek adamlığa, taşkın mertliğe, aşkın inanmışlığa şahit olun.

Anadolu Meydanı'nda abartı yok, yalan yok, montaj yok, bindirilmiş kıtalar yok; Türkiye sevdası var, bayrak aşkı var, vatan ve millete duyulan eşsiz sadakat var.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne bir gün kala Ankara'da milli diriliş ruhu var.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne umut bağlayan milyonlar hamd olsun bugün ayakta.

Soruyorum sizlere;

√ Bayraklar nerede? (**Burada**)

√ Ankara nerede? (**Burada**)





√ Türkiye nerede? (**Burada**)

Çok şükür buradadır.

Her zaman da burada olacaktır.

Anadolu Meydanı'na teşrif eden her kardeşime, bir nedenle gelemese de aklı ve gönlü bizimle olan her vatan evladına en iyi dileklerimi sunuyorum.

Yarın gerçekleşecek 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ülkemiz, milletimiz, partimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz adına hayırlı ve ümit verici sonuçlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

Büyük Türkiye Mitingimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

**Değerli Vatandaşlarım,**

**Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Ülkümüz, hem Kızılelma, hem de Türkiye merkezli yeni bir medeniyettir.

Gayemiz, devletin bekası, milletin refahıdır.

Milli birliği amaçlıyoruz.

Toplumsal dayanışma ve uzlaşmayı hedefliyoruz.

Sosyal uzlaşmayı, siyasi uzlaşmayı, ekonomik uzlaşmayı önemsiyor, önceliğimize alıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalması için çalışıyor, çırpınıyoruz.

Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı, uluslararası ilişkilerde söz ve itibar sahibi güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak için çabalıyoruz.

Dünyaya Türkçe bakıyoruz.



Çağı Türkçe okuyoruz.

Gelişmeleri Türkçe yorumluyoruz.

Meseleleri tarihi ve kültürel derinlik içinde kavriyoruz.

Hadiseleri hakkın, halkın, hakikatin ölçüleriyle değerlendiriyoruz.

Türk milleti tesadüfi bir kalabalık, türedi bir topluluk değildir.

Türkiye yalnızca bir ülkenin adı değildir.

Muktedir bir medeniyetin, muzaffer bir mazinin, müstesna ve muazzez bir kaynaşma ve kucaklaşma halinin mahsulü Türkiye'dir, aziz Türk milletidir.

Her kıtada irademiz, her asırda izimiz, her yerde ismimiz, her sahada eserlerimiz vardır.

Tam bir asır önce, yani 1918'in Haziran ayında, Birinci Dünya Savaşı'ndaydık.

Malum ve makûs akıbetimize hızla yuvarlanıyorduk.

Devasa bir imparatorluğumuzu gün be gün buduyorlar, günden güne doğruyorlardı.

Her gün eriyor, her gün mevzi kaybediyorduk.

Son yurdumuzun sınırlarına tutunuyor, varlık ve tarih haklarımızı müdafaa ediyorduk.

Emperyalizm kanlı senaryolarıyla varlığımızı dinamitliyordu.

Tıpkı bugünkü gibi, küresel bir suikastla boğuşuyorduk.

Tıpkı bugünkü gibi, çevremizde tuzak kuruluyor, ihanet ve işgal sahne alıyordu.

Cepheden cepheye koşuyor, siperden sipere atlıyorduk.



Kan veriyorduk, kan döküyorduk, candan geçiyorduk.

Türk milleti o yıllara kadar esaret yüzü görmemişti.

Zalimlere asla teslim olmamıştı.

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmemişti.

Zalimin topu var, tüfeği varsa, hakkın dönülmez yolu, bükülmez kolu vardı.

Buna inandık, buna bağlandık, ruh kökümüzden, milli ve manevi özümüzden kurtuluşumuzun sönmeyecek meşalesini tutuşturduk.

Anadolu'nun bağrına, Ankara'nın duruş ve şuuruna tutunduk.

İstiklalimiz için bedel istendi, şühedanın fedakârlıklarıyla seve seve ödedik.

İstikbalimizi çalmak istediler, hayır dedik, yapamazsanız, başaramazsınız, bu terazi bu sıkleti çekmez haykırışıyla direndik.

Tehlike büyüktü, aştık.

Tehlike kurnazdı, yendik.

Tehdit sinsiydi, ezdik geçtik.

Bir asır önce maruz kaldığımız felaketler ufkumuzu kapatmıştı.

Ancak Ankara'dan yükselen kahramanlık ufkumuzu açtı, umutları yeşertti.

Bugün bir kez daha müteyakkız Ankara şuuruna, müstesna Kuvay-ı Milliye duruşuna ihtiyaç vardır.

Türkiye'nin 29 Ekim 1923'de kurulmasıyla Cumhuriyet'in ilk safhası tamamlandı.



Cumhur, ittifakla Cumhuriyet'i kurdu, kurucu vasfını gösterdi.

Bağımsızlığımız teminat altına alındı.

Devlet ve millet bekası güvenceye kavuşturuldu.

Düşmanlar kovuldu, müstevli emeller kovalandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milliyetçi kahramanlar bozkırda yeni bir Bozkurt destanı, yeni bir Ergenekon ruhuyla tertemiz, geçmişimizin devamı niteliğinde bir devlet kurdular.

Ankara bunun hem müşahidi hem de mihmandarıydı.

Cumhuriyet'in bu aşaması kuruluşla sonuçlandı.

İkinci ve en stratejik aşama 23 yıl sonra gerçekleşti.

1946'da çok partili siyaset hayatına geçildi.

Artık kuruluş ruhu demokratik kucaklaşmayla tahkim ve takviye edilmişti.

Ne var ki sorunlar bir türlü azalmadı.

Nitekim siyasal çalkantılar, ekonomik krizler, sosyal bunalımlar, devlet-millet gerilimi, ideolojik kamplaşmalar, siyasi kutuplaşmalar devamlı körüklendi.

Demokrasi irtifa kaybetti.

Milli birlik ve dayanışma ruhu yara aldı.

Darbeler, dış müdahaleler, iç sarsıntılar, iç kargaşa ortamı zemin buldu, tarihi yürüyüşümüzü yavaşlattı.

Kuruluş ve kucaklaşma aşamalarını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti, bir türlü düzlüğe çıkamadı, istikrar bulamadı.

Sürekli mirastan yedik.



Sürekli zaman kaybettik.

Bu esnada muhasım odaklar da boş durmadı.

Israrla kuyumuzu kazdılar:

Etnik ve mezhep temelli hassasiyetleri kaşıdılar.

Bin yıllık kardeşlik hukuku tartışmaya açıldı.

Tarihimiz yargılandı.

Milli kimliğimiz sorgulandı.

Birlik ve beraberliğimizin surlarında gedikler açıldı.

Yoksulluk, yozlaşma, yolsuzluk arttı.

Fikir yerine fitne egemen oldu.

Demokrasi yerine demagoların sözü geçti.

Haysiyet hamasetin, hatır ve hakikat hamakatın gerisinde kaldı.

Türk milletinin özgürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehditlerle yıpratıldı.

İçte ve dışta oluşan hasis ve hain destekle,

Türk milleti ile yarım kalmış hesabı olanlar,

Kutlu ecdadımızın şanından, Türk tarihinin şerefinden utanç duyanlar,

Türk devletini fenalıklarına, faziletsiz ve feci niyetlerine engel görenler,

Kendilerini işgal güçlerinin komiseri sanan işbirlikçiler,

Kapanmış, sayfaları yırtılmış iğrenç Sevr şartlarına güzel ülkemizi, büyük milletimizi tekrar götürmek istediler.

Dayatma zalimdi.



Baskılar hiddetliydi.

Tertipler vandaldı.

Tablo vahimdi.

Bunlara karşı itiraz eden milli vicdan ise vehme kapılıyor diye suçlanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne geçen 95 yıllık sürede hürmetle andığımız pek çok müspet gelişme yaşanmıştır.

Bunu inkar edemeyiz, bu açık gerçeği yok sayamayız.

Ancak, müspet gelişmelerden daha fazla menfi olaylar var olmuş, vasat bulmuş, öne çıkmıştır.

Bunu da görmezden gelemeyiz.

Krizsiz geçen yıl oldu mu?

Kaosu oynayanların sayısında azalma oldu mu?

İhanet ve melanette bir zaaf ve zayıflık yaşandı mı?

Vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasında kalıcı ve kuşatıcı bir hamle görüldü mü?

Bugüne kadar yapılanları yabana atmıyoruz.

Bugüne kadar taş üstüne taş koyanları ihmal de etmiyoruz.

Yol yapandan, köprü yapandan, tünel açandan, istihdam oluşturan, havalimanı inşa edenden elbette Allah razı olsun.

Türkiye'nin ihyasında payı bulunan her devlet ve siyaset adamına müteşekkirimiz, haklarını da teslim ederiz.

Ne var ki, Türkiye bir türlü huzura kavuşamadı.



İstikrar ve dirlikle buluşamadı.

Vesayet bitti, statüko son buldu, darbeler dönemi kapandı derken, 15 Temmuz'u yaşamadık mı?

Devlet ve toplum hayatına yuvalanan bir terör örgütünün ihanetiyle sarsılmadık mı?

Allah muhafaza, bir asırlık arayla ikinci işgale mahkum olmayacak mıydık?

Ankara bombalanmadı mı? TBMM'ye bomba atılmadı mı?

Devlet yıkımın eşiğinden son anda dönmedi mi?

PKK ve FETÖ eşzamanlı ve eşanlı vatanımızı istila etmeyecekler miydi?

Vatan gittikten, devlet çöktükten, millet bölündükten sonra neyin ekonomisini, neyin demokrasisini, neyin özgürlüğünü konuşacaktık?

Ankara harap olduktan sonra hangi siyaseti yapacaktık?

Bu meydanda nasıl toplanacaktık? Nasıl ve hangi yüzle konuşacaktık? Tarihe, şehitlere, ecdada ne diyecektik?

15 Temmuz'da yeni bir Haçlı akınına maruz kaldık. Ve bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir.

Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir.

Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalles güçler muvafık ortam bekliyorlar.

Hafife almayalım, yine deneyecekler.

Göz yummayalım, yine teşebbüs edecekler.

Boş durmayalım, bir kez daha üzerimize gelecekler.

Çünkü tarih böyle söylüyor.



Bölgesel ve küresel planlar buna işaret ediyor.

Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihaneti göğüslemezsek, korkarım ki, acı verici sonuçlarla karşılaşmamız mukadderdir.

15 Temmuz'da bekamıza zehirli hançer sallandı.

Birliğimiz kundaklandı, dirliğimiz kurcalandı, manevi değerlerimiz kullanıldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tarihsel hüviyetiyle, millet nezdindeki itibar ve inandırıcılığıyla şerefsizce oynandı.

Millet-ordu kaynaşması bozulmak, milletle ordu karşı karşıya getirilmek istendi.

Mümin görünümlü Pensilvanyalı müşrik ve münkir 12.yüzyılda Haçlı seferlerini başlatan Papa gibi Türk ve İslam değerlerine nefret kustu, adeta savaş açtı.

Tarihin sesine kulak verin, yaşanmış ibret verici hadiseleri analiz edin.

Tehdit geçmedi.

Saldırı bitmedi.

Düşmanlık dinmedi.

Bu şartlar altında ya yeni bir yol bulmalı, ya da yeni bir yol yapmalıydık.

Bu vahametinin ortasında hilal gibi parlayıp milli onuru korumalıydık.

Bekleyecek zaman yoktu.

Oyalanacak takat yoktu.

Gevşeklikle, sanal gerilimlerle meşgul olacak hal yoktu.





PKK karşımızdadır.

PYD-YPG etrafımızdadır.

FETÖ kripto damarıyla faal haldedir.

Ekonomik saldırılar faaliyet halindedir.

Uluslararası komplolar devrededir.

Kumpaslar, iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşım-  
dadır.

Yani düşman cephededir, her türlü silahla donanmıştır,  
üstelik rehavet ve zayıf bir anımızı kollamaya başlamıştır.

Gelişmeleri okuduk, bekamızın ihtiyaçlarını değerlen-  
dirdik, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa  
yorduk.

Çünkü bizim aklımız hep Türkiye'dir.

Aklımızda hep Türklük ve Türk vatanı vardır.

Boşa geçirecek vaktimiz olmadığına inançla karar verdik.

Sorumluluk almalydık.

Erzurum Kongresi'nin, Sivas Kongresi'nin, İlk Meclis'in  
aziz anılarını yere düşürmemeliydik.

Ankara'nın itibar, irade ve istikbaline hanel getirmemeliydik.

Bir olmalıydık, beraber davranmalıydık, hep birlikte güç-  
lü olduğumuzu bilmeli, buna göre hareket etmeliydik.

Bu kapsamda var olan hükümet etme sistemiyle yola de-  
vam edemezdik.

Türkiye Cumhuriyeti'ni daha sağlam temellere oturtmak,  
devleti daha etkin konuma getirmek zorundaydık.

Milli huzur buna bağlıydı.



Milli gelecek bunu gerektiriyordu.

Bu itibarla 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla yürüyüşümüzü hızlandırıp, cumhurun ittifak şuuruna destek verdik.

Yeni bir hükümet sistemiyle tıkanıklıkları açmalı, engelleri aşmalıydık.

Muhtemel saldırı ve operasyonları karşılamak için devlet yönetiminde yeni bir düzenlemeye, yeni bir dizayna, yeni bir reforma gitmeliydik.

İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi böyle meydana gelmiştir.

Devlet yönetimindeki fiili karmaşa bu şekilde nihayete ermiştir.

16 Nisan 2017 Halkoylamasıyla Türk milleti yeni hükümet etme sistemine evet demiştir.

Türkiye'nin sistemik düğümü çözülmüştür.

Kronik açmazlar bertaraf edilmiştir.

Konjonktürel dalgalanmalar, kritik durgunluklar stratejik tedbirlerle, milli temkin ve derinlikle en aza çekilmiştir.

Türkiye'nin yolu da, bahtı da, alını da açılmıştır.

Böylelikle, Türkiye'nin 94.yıldönümü, çok partili siyasi hayata geçişin 71.yılı olan 2017'de Cumhuriyet üçüncü ve en kritik safhasına geçmiştir.

Bunun resmileşmesi ve uygulamaya girmesi ise 24 Haziran 2018'den itibaren sağlanacaktır.

Cumhuriyet'in birinci safhası kuruluş, ikinci ve çok partili safhası kucaklaşma dönemidir.

Üçüncü safhası da Türkiye'nin dünyada bekasıyla kuvvetli ve kutupbaşı olmasını temin edecektir.



Şimdi siz söyleyiniz, sorularıma çok yüksek sesle cevap veriniz.

Cevaplarınız öyle bir gürlesin ki, sesiniz ta Pensilvanya'dan, ta haçlı kafilesinin merkezinden, ta Türk düşmanlarının saklandığı deliklerden duyulsun:

√ 24 Haziran'a hazır mısınız? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek veriyor musunuz? **(Evet)**

√ Türkiye'nin diriliş ve yükselişine onay veriyor musunuz? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı'na evet mi? TBMM'de güçlü bir MHP'ye evet mi? **(Evet)**

İşte Ankara, işte Milli Mücadele ruhu, işte kahramanca duruş.

Mustafa Kemal'i Dikmen sırtlarında karşılayan Seymenler kadar kararlısınız, korkusuzsunuz.

Polatlı'dan top sesleri işitilirken İlk Meclis'te şهادeti göze alarak ayağa kalkan millet evlatları kadar cesursunuz, helalsiniz, azimlisiniz.

Allah var etsin sizleri, niyazım odur ki, Ne Mutlu Türküm Diyene sözü silinmesin dudaklarınızdan, eksilmesin ufuklarınızdan.

**Aziz Vatandaşlarım,**

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Proje diyorlar, ne yapacaksınız diye soruyorlar, hedefleriniz ne diye sorgulama yapıyorlar.

Diyorum ki, 49 yıllık bir maziye sahip Milliyetçi Hareket Partisi'nin en büyük başarısı yeni bir hükümet etme sistemine verdiği fikri ve iradi destektir.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin marifetidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin Ötüken ziyneti, Söğüt zırhıdır.

Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak ana damar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

Cumhur İttifakı bu yeni sisteme mana ve muhteva katmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 safhasının mimarı da cumhurdur.

Cumhur, Cumhuriyet'in irade gücü, iffet kalitesi, irfan hazinesidir.

Cumhursuz ittifak, aslen cümbüşdür, ahlaken cürümdür, tamamen curcunadadır.

Bu yüzden ittifakımız cumhurlardır.

İttifakımız Cumhuriyetledir.

İttifakımız bereketle, doğruyla, milli duruşlardır.

İttifakımızın özü başkent Ankara'dır.

Ankara, üstümüze çöreklenen kara bulutların dağıtıldığı yerdir.

Ankara, kurtuluşumuzun simgesidir.

Ankara, milli ve üniter devlet yapımızın teminatıdır.

Ankara, milli birliğimizin sembol şehridir.

Ankara, Mustafa Kemal'dir, İsmet İnönü'dür, Fevzi Çakmak'tır, Kazım Karabekir'dir, Rauf Orbay'dır, Refet Bele'dir, Ali Fuat Cebesoy'dur.

Menderes'tir, Bayar'dır, Demirel'dir, Özal'dır, Erbakan'dır, Ecevit'tir, Başbuğ Türkeş'tir.



Akıldır Ankara, ahlaktır Ankara, milli ümitlerin kaynağıdır Ankara.

Biliniz ki, Cumhuriyet İttifakı Anadolu'dur, Türk tarihidir, maaşeri vicdandır, Türk asırlarıdır, Ankara'nın ta kendisidir.

Yerli ve yabancı tüm gayri milli unsurlar, Cumhuriyetimiz ve milletimiz aleyhine yıllardır sakladıkları gizli emelleri açığa vurmak için hazırdadır.

Cumhuriyet İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi buna müsaade etmeyecektir.

Hıyanete göz açtırmayacaktır.

Türkiye'ye son nefesimize kadar sahip çıkacağız.

Yeni hükümet sisteminin başarısı Türkiye'nin başarısı, Türk milletinin ferahı ve refahıdır, buna da sonuna kadar hizmet edeceğiz.

Türkiye kaybedilen bir savaşın mağlubu değildir.

Türkiye kaynaklarını yabancılara peşkeş çekecek bir sömürge artığı değildir.

Türkiye başka devletlerin izni ve imzasıyla ortaya çıkmış bir lütuf Cumhuriyeti değildir.

Vatanın her bölgesinden, her kökenden millet evlatlarının kanları ile kurulmuş milli, üniter, laik bir Cumhuriyettir.

Başkentimiz de sonsuza kadar Ankara'dır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti satılmışların, işbirlikçilerin, yabancı hayranlarının görmeyi arzuladığı melez bir devlet, çokluklar ülkesi değildir.

Tam tersine:

√ Devletimiz tekdir.



- √ Bayrağımız tekdir.
- √ Vatanımız tekdir.
- √ Milletimiz tekdir.
- √ Dilimiz tekdir.
- √ Başkentimiz tek kalacaktır.

Bin yıla yakın bir süredir beraber yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan bütün Türk vatandaşları, Türk milletinin eşit ve onurlu evlatlarıdır.

Bu sarsılmaz milli bağ, Türk milli kimliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel harcıdır.

Gönülleri ve yürekleri, vatan ve millet sevgisi ile dolu Türk milliyetçileri var olduğu sürece;

Hiçbir güç, etnik nifak tohumları ekerek bu cennet ülkede ayırık otlarının yeşertilmesini başaramayacaktır.

Hiçbir güç, bu milli birlik ve beraberlik bağını zedeleyemeyecektir.

Ülkemizin birlik ve beraberliğinin güvencesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Hangi kökenden gelirse gelsin, Türk milletini oluşturan her fert milli tarihimizin, milli kültürümüzün aziz bir mirası, Cenabı Allah'ın da kutsal bir emanetidir.

Bu amaçla Cumhuriyet İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı diyoruz.

Cumhuriyet İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin Huzuru diye sesi-mize ses, nefesimize nefes katıyor çağrımızı dile getiriyoruz.

Türkiye'nin 2023'te lider ülke olmasını arzuluyoruz.

İş sorunları bitsin istiyoruz.



Merhum şairimiz Namık Kemal diyordu ki:

*“Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner  
değildir.”*

Yükselmek iddiasındayız, milletler ve medeniyetler mü-  
cadelesinde sivrilmek, yücelmek idealindeyiz.

Ayağımızdan çekiştirenlerin başarı şansı yoktur.

İrademize pranga vurmaya çalışanlarda hayır yoktur, so-  
nuç yoktur.

İnanırsak, birbirimize güvenirse, aşılmaz kale gibi du-  
rursak bizi yenemezler, bizi geçemezler, Türkiye'nin sırtını  
yere getiremezler.

İstikbal bizimdir, bizatihi Türk milletininindir.

Bakınız ne diyor Merhum Necip Fazıl Kısakürek:

*Mehmed'im sevinin, başlar yüksekte!*

*Ölse de sevinin, eve dönsek de!*

*Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir.*

*Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.*

*Ezelden geldik, ebede gidiyoruz.*

*Evvelimiz belli, ceddimiz ve nesillerimiz bilinmektedir.*

*Geçmişimiz şanlı, geleceğimiz de parlaktır.*

Şairin aynen dediği gibi,

*Yürü son bulana kadar tüm yollar,*

*Ufukta yalnızca sen görülesin.*

*Yıldızlar gıptayla bakıyor sana,*

*Karanlıklara set olsun, imanın nuruyla yanan gözlerin.*



Türkiye yarın umuda uyanmalı, huzura yürümelidir.

Türkiye yarın büyük bir ülküyle silkinmeli, dev ayağa kalkarak yükseldikçe yükselmelidir.

Şimdi söz sırası sizde, şu sorularıma yiğitçe cevap veriniz, cümle aleme sesinizi duyurunuz:

√ 24 Haziran'da oyunu bozacak mısınız? **(Evet)**

√ 24 Haziran'da Türkiye düşmanlarını ters köşeye yatıracak mısınız? **(Evet)**

√ 24 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne biçilen kefeni yırtacak mısınız? **(Evet)**

√ İftiraları, ithamları, tezviratları, kabus senaryolarını boş çıkaracak mısınız? **(Evet)**

Duydunuz değil mi? MHP yüzde 6'larda, yüzde 7'lerdeymiş.

Allah'tan bizi yüzde 1 gösteren çıkmadı, zaman olsa, fırsat verilse bunu seviyesizliği, bu şerefsizliği bile yaparlardı.

Kiralık anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor.

Dikkat buyurunuz, PKK'nın siyasi acentesini yüzde 12 gösteriyorlar, Türklüğü ise aşağı çekiyorlar.

Çünkü talimat budur.

Aksi halde mamaları kesilecek, aç kalacaklardır.

Be hey densizler, be hey namertler, be hey milliyetsizler, Türklüğün bekası hiç yere düşer mi?

Türk milletinin son kalesi hiç mahcup ve mağlup olur mu?

Sizde hiç mi utanma kalmadı?

Sizde hiç mi ar, namus bırakılmadı?





PKK'yı yükseltip, Pensilvanya'nın yedeklerini yukarı çıkartıp, Müslüman Türk milletinin umutlarını, Türk ve Türkiye sevdalılarını nasıl ve hangi hakla düşük gösterirsiniz?

Dileklerinize kemik bile yağmaz.

Yağmurlu havada başınıza yağ bile değmez.

Demirtaş'ı görünce havalara uçuyorlar.

Apolet sökücü İnce'nin sesini duyunca kendilerinden geçiyorlar.

Hele bir Kandil deyin, hele bir Türk düşmanlarından bahsedin, gözlerinin ta içi gülüyor.

Türk milletinin sinesinden doğan, ilhamını Türk tarihinden alan Milliyetçi Hareket Partisi kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar.

Yok öyle yağma.

Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Türk milletine emnettir.

Hakkımızda hükmü yalnızca ve yegane büyük Türk milleti verecektir.

Aziz milletimiz hıyanete mızrak gibi saplanan; FETÖ'ye, PKK'ya, Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarına yan bakanlara haddini bildiren Milliyetçi Hareket Partisi'ni dün yalnız bırakmadı, yarın da bırakmayacaktır.

Kahramanca yaşadık, kahramanca mücadele ettik, kahramanca da ölmeye talibiz.

Merhum Atsız'ın dediği gibi:

*Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,*

*Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.*



*Ölmezliđi düşünmek boşuna bir emektir;*

*Kahramanlık, saldırıp bir daha dönmemektir.*

Milliyetçi Hareket Partisi budur. Her zaman da bu duruşunu muhafaza edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmasıyla ülkemize çok hizmetlerimiz olacaktır.

Sözümüz dinlenecek, hedeflerimiz yerine gelecektir.

Gelecekte biz de varız, geleceğin mimarları arasında biz de olacağız.

Bizim derdimiz kardeşliktir.

Bizim meselemiz vatandır.

Bizim meselemiz büyük Türkiye'ye ulaşmak, tarihin te Kerrürünü sağlamaktır.

Bizim kaynağımız millet, kavgamız da zilletledir.

24 Haziran'da Türk milleti güçlü Meclis için güçlü MHP'ye destek verecektir.

Denge ve denetleme görevimizi layıkıyla yapacağız.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak uygulamaya geçecektir.

Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

İnce, inceldiđi yerden yarın kopacaktır.

İP, zaten imamesinden kopmuş, dağılmıştır.

HDP ise CHP'nin kanatları altındadır.

CHP hem milletvekillerini pazara çıkararak, hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsedilmiştir.



Afrin'e operasyon yapılır, CHP karşı çıkar.

Kandil'e vurulur, cevap CHP'den gelir.

Pensilvanya'ya ağızlarını açmazlar.

FETÖ onlar için adeta yok gibidir.

PKK ise gizli ortakları, sinsi aşıklarıdır.

CHP'nin adayı İnce kayış koparmıştır.

15 yaşından beri her gün Cuma namazı kılarak, ona buna hakaretler ederek duvara toslamış, hepten çuvallamıştır.

Yapılanı yıkmak, var olanı satmak, hayali pazarlamak bunların mesleği olmuştur.

İnce mi Cumhurbaşkanı olacak?

Demirtaş mı ipi göğüsleyecek?

FETÖ'ye tekmil verenler mi başarıya ulaşacak?

Celladına destek veren bir millet nerede görülmüştür?

Katline ferman yazanlara itimat ve irade gösteren bir millete dünyanın neresinde tesadüf edilmiştir?

Ha PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP, aralarında bir fark yoktur.

Bunlar aynı yolun yolcusu, aynı bağın dikenidir.

15 Temmuz'un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir.

251 şehidimizin hatırası çiğnenmeyecektir.

Terörle mücadelede ebediyete uğurladığımız kahramanların emaneti zelil edilemeyecektir.

Türk milleti yarın güçlü MHP'ye omuz verecektir.



Soruyorum sizlere:

√ Güçlü Meclis için güçlü MHP'ye evet mi? **(Evet)**

√ Kuvvetler ayrımının tam olarak sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet mi? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? **(Evet)**

MHP Türkiye'dir, Türkiye bizimdir, biz Türkiye'yiz.

Berberce, mutlu günlere doğru kat edeceğimiz daha çok yüzyıllar vardır.

Bizim verilecek toprağımız yoktur, teminat Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Terkedilecek ilimiz yoktur, teminat Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Vazgeçilecek insanımız yoktur, teminat yine Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Ülkenin her yeri hepimizindir.

Herkes eşittir Türkiye'dir.

Geçmişte demiştik ki;

Biz Horon kadar Karadeniz, Zeybek kadar Egeyiz. Karşılaşma kadar Trakyalı, halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğuyuz, Güneydoğuyuz, Anadolu'yuz.

Müştereklerimiz ayrılıklarımızdan çok çok üstündür.

Bütün Türk illerini de kapsayan büyük bir aileyiz.

Biz büyük Türk milletiyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi feyzini, büyük Türk milletinin köklü, şerefli, saygın tarihinden, engin kültüründen almaktadır.



Türk milliyetçiliği ilelebet payidar kalacak, çağlar üstü, zaman ötesi heyecan, heves, bilinç ve eylem planıdır.

Anlamını büyük Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına Türk Milleti denir" sözlerinden alan bir bütünleşme hareketidir.

Milli hassasiyetlere bağlılığımız konusunda, sabır ve tahammül sınırlarımızın zorlandığı şu günlerde, ümidimiz millettir, kudretimiz devlettir.

İhaneti Meclis'te, millet ve vatan sevdasını dışarıda bırakmaya heves edenler emin olunuz kabusla tanışacaklardır.

Türkiye'yi teslim almak isteyenler için en büyük engel Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Başarmaktan başka çaremiz yoktur.

Yarın zafer bizimdir.

Yarın zafer Cumhur İttifakı'nındır.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kalmadan yarın sonuçlanacaktır.

Sayın Erdoğan, yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir şekilde TBMM'de yerini alacaktır.

Bizim için siyaset; şahsi menfaatler için başa konmuş bir talih kuşu değildir.

Yıllardır yüreklerde saklanan kin ve intikam duygularının sergilendiği bir fırsat ortamı değildir.

Bizim için siyaset; yalnızca millet ve devlet için verilecek ahlak ve fazilet mücadelesinin çatısıdır.



Milleti ve devleti yüceltmek için üstlenilmiş kutsal bir görevdir.

Cumhur İttifakı'nın; geleceği kurmak, geleceğin kutlu ve kudretli Türkiye'sini inşa etmek için lazım gelen fikri kapasitesi, birlik ve beraberlik kabiliyeti vardır, ortadadır.

Hizmetse edeceğiz, hedefse ulaşacağız.

Başaracağız, 24 Haziran'da zilleti alt edeceğiz, zorbaları şaşkına çevireceğiz, zalimlerin hesaplarını teker teker bozacağız.

Cumhur İttifakı sayesinde, daha huzurlu, daha onurlu, daha zengin, daha güçlü bir Türkiye önümüzdedir.

Her türlü zorluk ve engele karşı uyanık duruyoruz.

Ağır geçim sıkıntısı ve gündelik gailelerle, felaketin farkına varamamış kim varsa yanındayız, elimizi uzatıyoruz.

Memleketimizin her köşesine kardeşlik mesajlarımızı gönderiyoruz.

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, Türkiye'den yeni bir ışık doğacak, yalnız Türk milletini değil Avrasya'yı, Ön Asya'yı, Orta Asya'yı, kısacası tüm dünyayı aydınlatacaktır.

Dünyanın her yerinde, küresel ve vahşi bir dayatmanın mağduru olan milyonlarca Türk ve Müslüman kardeşimiz de başarımızla umutlanacaktır.

Sorumluluğumuz büyüktür.

Görevimiz ağırdır.

Allah'ın izniyle başarmaya duyduğumuz inanç da çok fazladır.

Milletimizin onurlu geleceği Milliyetçi Hareket Partisi'dir.



Milletimizin kardeşliğinin teminatı Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Huzurun teminatı Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Adaletin teminatı Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Hıyanetin can düşmanı, terörizmin amansız karşıtı da Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Bütün vatanseverlerin, bütün milliyetçilerin, yüreği vatan için çarpan herkesin adresi Milliyetçi Hareket Partisi olmalıdır, Allah'ın izniyle de olacaktır.

Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkezinde yer almadığı hiçbir çabanın, çalışmanın, heyecanın, iyi niyet gösterisinin başarı şansı artık yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle hepimizi saygılarımla selamlıyorum.

Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Her vatandaşımı kucaklıyorum.

İnanıyorum ki, yarın Türkiye kazanacak, milli ve yerli duş takdir ve teveccüh görecektir.

Cumhur İttifakı Millet Aklı, TBMM'de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.

**Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun.**

**Cenab-ı Allah Türkiye sevdalılarından razı olsun.**

**Sağ olun, var olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
ANKARA'DA PARTİ GENEL  
MERKEZİNDE  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**24 HAZİRAN 2018**







**Aziz Türk Milleti,  
Çok Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,**

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz.

Bugün cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz.

Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Çok şükür, Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir.

Bu demokratik oluş ve olgunluğa saygımız tam ve kesindir.

Seçimlerin sükûnet içerisinde yapılmış olması, katılımın da yüksek çıkması bizim açımızdan memnuniyet vericidir.

Türkiye bugün itibarıyla resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir.

Aziz milletimiz geleceğini yeni hükümet sisteminde görmüş, seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur.



Aynı zamanda partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır.

Göğüslediğimiz badireleri, karşı karşıya kaldığımız tertip ve tuzakları dikkate aldığımızda Milliyetçi Hareket Partisi bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır.

Bizi yıkmak istediler, başaramadılar.

Tahrip etmek istediler, sonuç alamadılar.

Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır.

Türk milleti, Milliyetçi Hareket’i TBMM’nin hem kilit partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir.

Türkiye’nin önü açılmıştır.

Türkiye’nin geleceği aydınlanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki beş yıllık zaman süresinde milletimizin beklentileri doğrultusunda şevkle, heyecanla, sabırla, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir.

Önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda üstümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz.

Tarafımız Türkiye’dir.

Safımız büyük Türk milletidir.



Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir.

Temel önceliğimiz var olan, üst üste yığılan, günden güne tesir alanını genişleten vahim sorunların çözümüne katkı sunmak, destek vermektir.

Bu maksatla da elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz.

Milli ve yerli duruşun Türkiye’de tam hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız.

Terörle mücadelenin başarıya ulaşması,

Sosyal ve ekonomik meselelerin milletimizin arzuları doğrultusunda nihayete ermesi,

Kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi,

Ve elbette Türkiye’nin bölgesel, dahası küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda Cumhuriyet İttifakı’na düşen sorumluluklar çok fazladır.

Milliyetçi Hareket Partisi yeni sistem içinde vazifesini en etkili şekilde icra ve ifa edecektir.

Bu vesileyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına görevine tekraren seçilmesinden dolayı yürekten tebrik ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek veren, 49 yıllık emaneti lekeletmeyen aziz vatandaşlarıma, mensubiyetle övündüğümüz Türk milletine şükranlarımı sunuyorum.

Gecenin bu vaktinde buraya gelen veya gelemeyen, nitekim coşkumuza gönülden katılan her dava arkadaşımı, her ülküdaşımı candan kutluyor, samimiyetle kucaklıyorum.



Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Üç Hilal sancağını düşürmediniz, dilerim ki, sizler de hayat boyu düşmezsiniz.

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı.

Milliyetçi Hareket Partisi daha güçlüdür, daha huzurludur, daha da yükselecektir.

Sağ olun, var olun.

**Cenab-ı Allah'a emanet olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
PARTİ GENEL MERKEZİNDE  
DÜZENLEDİKLERİ BASINDA  
TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**14 TEMMUZ 2018**





**Değerli Basın Mensupları,  
Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

Sözlerimin hemen başında sizleri saygılarımla selamlıyorum.

Ekranları kanalıyla bizleri izleyen aziz vatandaşlarıma en iyi dileklerle birlikte sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin üzerinden geçen yaklaşık üç haftalık sürenin ardından siyasi ve stratejik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bugünkü basın toplantımızı düzenlemiş bulunuyoruz.

Konuşmama geçmeden evvel hepinize hoş geldiniz diyorum.

**Kıymetli Basın Mensupları,  
Saygıdeğer Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisini 24 Haziran'da başarıyla gerçekleştirmiştir.

Türk milleti tercihini yapmış, iradesini göstermiştir.

24 Haziran Seçimleri demokratik olgunluk içinde, yüksek bir katılımı ile icra edilmiş, nihai olarak geride kalmıştır.

Önümüzdeki beş yılda, 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesi her yönüyle sahnelenecektir.

Sonuç itibarıyla Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçiş sağlamış ve yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Bununla birlikte 27'inci Dönem TBMM 600 üyesiyle temerküz ve tecelli etmiştir.

Bu şartlar altında aziz milletimiz dünyaya adeta bir demokrasi dersi vermiştir.

Bundan haklı olarak gurur duyuyoruz.





Görölmüş ve anlaşılmıştır ki, içte ve dışta sistematik olarak tedavüle sokulan karalama kampanyaları boşta çıkarılmıştır.

Ölkemiz aleyhine kurgulanan altıncı kol faaliyetleri, algı oyunları, sinsî operasyonlar sandığa çarpmış ve beklendiğı üzere tel tel dağılmıştır.

Bu tablo gerçekten hepimiz adına bahtiyarlık vericidir.

Türk milletinin tarihsel ve demokratik gücünü test edenler hem yanlışta düşmüşler hem de yenilgiye uğrayarak layık oldukları hüsrânı tatmışlardır.

Türkiye üzerinde hesap yapan odaklar bir kez daha heziyetle tanışmışlardır.

Millî uyanış umut vermiş, millî diriliş huzur vermiş, bu sa-yede istikbalin ufku pırıl pırıl parlamıştır.

Türk milleti sistemsel açmazları bertaraf etmiştir.

Bununla da kalmamış, kansız, kavgasız ve kargaşadan uzak şekilde Cumhuriyet'in üçüncü evresine sabır, sükûnet ve derin bir kavrayışla intikal sağlamıştır.

Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha ispatlanmıştır.

Aziz milletimiz sözünü söylemiş, tavır ve tutumuyla ses getirmiştir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri herkese, her partiye ayrı ayrı ve üzerinde durulması gereken mesajlar vermiştir.

Bu mesajlar dikkatle incelenmeli, titizlikle irdelenmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran'dan alınının akıyla, millet aklının taltif ve teveccühüyle çıkmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran Seçimlerinin kesin sonuçlarını 4 Temmuz 2018'de açıklamıştır.



Partimiz, 5 milyon 565 bin 331 vatan evladının oyuy-  
la yüzde 11,10'luk bir oy oranına ulaşmış, bu kapsamda 49  
muhterem milletvekiliyle TBMM'de temsil edilme imkânına  
kavuşmuştur.

Bu sonuç geçtiğimiz zorlu aşamalar hesaba katıldığında,  
karşılaştığımız onca badire göz önüne alındığında hakikaten  
başarıdır, takdir edilecek bir yükseliş halidir.

24 Haziran öncesi iflasımızın fermanını yazmışlardı.

24 Haziran öncesi bitişimizin ilanını yapmışlardı.

24 Haziran öncesi tükenişimizin ihbar ve ilamıyla avun-  
muşlardı.

“Allah bes baki heves” dedik, milletimize güvendik, ülkü-  
daşlarımıza inandık.

“Allah'tan başka galip yoktur” dedik, maneviyatımızın gü-  
cüyle direndik.

Bardaktan boşanırcasına yağan iftira sağanağına rağmen  
ayakta kaldık, asla geri adım atmadık.

“İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz” ilahi buyruğuna  
bütünüyle bağlılık ve sadakat gösterdik.

“İman varsa imkân da vardır” dedik, kuşatmaları yarıdık,  
kuyulardan çıktık.

Kaldı ki ihanetin imanı yenemeyeceğini adımız gibi bili-  
yorduk.

Biz bitti demeden, Türk milleti tamam iradesi gösterme-  
den hiçbir tezgâh ve tertibin tutmayacağıнын farkında ve bi-  
lincindeydik.

Türk tarihinin itibarı yanımızdaydı.

Ecdadımızdan aldığımız feyz ve ilham yüreklerimizdeydi.



Aziz şehitlerimizin duası elbette bizimleydi.

Milliyetçi Hareket Partisi tıpkı Anka Kuşu gibi, küllerinden yeniden doğmuş, milli duruşuyla, milliyetçi mücadelesiyle bir kez daha taraflı tarafsız herkesin hayranlığını kazanmıştır.

Türk milleti Üç Hilali ne mahzun bırakmış, ne de mahcup etmiştir.

Aslında başarı zamanın bir anında ulaşılan sonuçtan ziyade, zorluklara gösterilen mukavemet, saldırılara göğüs geren muazzez ve muteber iradenin tekemmül halinde muhafazasıdır.

Bu açıdan 24 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir başarı elde etmiştir.

Hiç kuşku yok ki, olanla yetinemeyiz, olmuşla vakit geçiremeyiz.

Yerimizde sayamayız, küçük olsun bizim olsun basitliğine sığınamayız.

Daha fazlasını istiyoruz, daha çoğunu almayı hedefliyoruz.

Eksiğimiz varsa tamamlayacağız, açığımız varsa kapatacağız.

Kendimizi unutmadan, kökümüzden kopmadan, kimliğimizi terk etmeden, ülkülerimizi kenara itmeden milli iradenin var olan desteğini artırmak, arzuladığımız seviyelere çıkarmak için bütün gücümüzle çalışacağız.

Dün tecrübedir, gerekli sonuçları çıkardık.

Bugün fırsattır, yakalamak için çabaladık.

Yarın ise umuttur, tutunmak, hakkımızı almak için akıl, sabır ve inançla gereğini yapacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi Türklüğün övücü, Türkiye'nin özgüveni, Türk-İslam medeniyetinin özeli ve öz değeridir.



Davamızın harcı duayla karılmış, haysiyet ve hedefleri nice kahramanımızın fedakârlıklarıyla yoğrulmuştur.

Bu itibarla, Milliyetçi Hareket önlenemez, öngörülemmez, anket ve kamuoyu araştırmalarıyla asla, ama asla öğütülemez.

24 Haziran'da partimize oy veren aziz vatandaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.

Parti teşkilatlarımızı, seçilen veya seçilemeyen tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum.

Siyasi görüşü, ideolojik aidiyeti, anasının dili, mezhebi, yöresi ve kökeni ne olursa olsun milletimin her güzel insanına şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı'nın başarısı için inisiyatif alan, sorumluluk üstlenen, seferberlik ruhuyla sahada faaliyet gösteren her kardeşime tebriklerimi iletiyorum.

Bilinsin ki, 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır.

Türk milleti kazanmıştır.

Üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır.

Kundaklanmak istenen milli ve yerli duruş kazanmıştır.

Kurcalanmak istenen birlik ve dayanışma ruhu kazanmıştır.

Kurban edilmek istenen bekamız ve tarihi haklarımız kazanmıştır.

Bunlara karşılık zillet kaybetmiş, ihanet tepelenmiş, bozgunculuk yapanlar, emperyalizmin borusunu öttürenler unutamayacakları bir mağlubiyet yaşamışlardır.

Hiç kimse hatırdan çıkarmasın, iradenin sahibi aynı zamanda karar sahibidir.

Karar sahibi aynı zamanda sözün sahibidir.



İrade, karar ve söz sahibi olan sonsuza kadar egemenliğin de sahibidir ki, bu da büyük Türk milletidir.

### **Değerli Basın Mensupları,**

### **Aziz Dava Arkadaşlarım,**

27'inci Dönem TBMM'nin saygıdeğer üyeleri 7 Temmuz'da yeminlerini etmişler, kutlu görevlerine başlamışlardır.

Partimizin milletvekilleri tam kadro halinde bu anayasal görevi yerine getirmiştir.

Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir.

Partimiz yasama faaliyetleriyle hem Seçim Beyanname-si'nde yer bulan vaatlerinin gerçekleşmesini sağlayacak, hem de yürütmeyi denetleme sorumluluğunu yoğun çalışmayla ikmal edecektir.

Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız.

Taahhütlerimizi boşuna vermedik, bize ümit bağlayanları hayal kırıklığına uğratmadık, bundan sonra da uğratmayacağız.

Cumhurbaşkanı adaylığında, partimizin samimiyetle ve kararlılıkla desteklediği Sayın Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 vatandaşımızın oyunu alarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin etmiştir.

Aynı günün akşamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci Bakanlar Kurulu bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır.



Bir gün sonra, yani 10 Temmuz 2018’de, hükümet üyeleri TBMM’de yemin ederek görevlerine resmen başlamışlardır.

Bu arada, yine partimizin açıktan ve önşartsız desteklediği Sayın Binali Yıldırım 12 Temmuz 2018’de TBMM’nin 28’inci Başkanı olarak üçüncü turda seçilmiştir.

Yeni hükümet ilk toplantısını dün itibariyle gerçekleştirmiştir.

Önümüzdeki pazartesi günü de TBMM Başkanlık Divanı teşekkül edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sınır ve içeriğini belirlemek, nitelik ve uygulama netliğini açıklığa kavuşturmak amacıyla birinci Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve takip eden diğerleriyle birlikte bazı atamaları gösteren Cumhurbaşkanlığı Kararları Resmi Gazete’de 10 Temmuz 2018’de yayımlanmıştır.

Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni sistemin doğasına uygun olarak baştan ayağa reform sürecine girmiş, tarihsel hüviyetinden savrulmadan köklü değişimler yaşamaya başlamıştır.

Başbakanlık makamı artık son bulmuş, tarihe mal olmuştur.

Bakanlık sayıları 25’ten 16’ya inmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısında Cumhurbaşkanı’na bağlı 9 kurul ve 4 ofis teşkil edilmiştir.

Maşeri vicdan tarihi gelişmelere, yeni bir sistemin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine şahitlik etmektedir.

Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir.

Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir.



Ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir.

Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye’den taviz koarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Devlet yönetimindeki laçkalıkların, hantallıkların, kararsızlıkların ve aksaklıkların bertaraf edileceği bir süreç önümüzdedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin tarihsel istikametinden sapma değil, tam tersine bu istikametini teyidiyle birlikte kutlu hedeflere ulaşma azim ve arayışını uhdesinde barındırmaktadır.

Cumhuriyet, yeni sistemle daha da güçlenmiş, daha da sağlam esaslara bağlanmıştır.

Devlet hayatında belirsizliklerin hâkimiyeti bitmiş, cepheleşme ve sonuçsuz cebelleşmelerin hükmü geçmiştir.

“Rejim elden gitti, tek adam geldi” diyen sorumsuz ve şursuz çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacak, kriz ayinleri, kaos beklentileri sonuç vermeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin medeniyet ve milletler mücadelesinde stratejik kozu, güvenlik suru, güçlü ruhudur.

Ruh sağlamdır, beden çelik gibidir.

Bu ruh; bozulmadan, heba edilmeden, devletin kuruluş esaslarından herhangi bir ödün vermeden geleceğe doğru coşkun bir nehir gibi akarsa Türkiye’nin önüne hiçbir mihrak geçemeyecek, hiçbir alçak kumpas sonuç vermeyecektir.

Yeni sistem milli iradenin marifet ve mükâfatıdır.

Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu kazanarak yeni sistemin rotasını çizecektir.



Ve temeli millet olan mezkûr ittifak hukuku titizlikle korunacaktır.

Türk milleti kendi istikbal ümidi ve aydınlık ufku için bir sistem değişikliğini temellendirmiş, demokratik olarak tezahür ettirmiştir.

Parlamentar sistem hatasıyla sevabıyla geride kalmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, cumhurun ittifak şuurundan meydana gelmiştir.

Bu yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda parti olarak her desteği vereceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğunun gereğini harfiyen yapacaktır.

TBMM’de denge ve denetleme görevimizi eksiksiz ifa ederken devlet ve bürokrasi hayatının istikrar ve güvenceye kavuşabilmesi, hızlı ve verimli kararların alınabilmesi için gerek duyulduğu takdirde sözümüzü söyleyeceğiz, tekliflerimizi paylaşacağız, irademizi göstereceğiz.

Hatırlanacak olursa, daha önce de söylemiştim; gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz.

Meselelere yedek kulübesinden bakmayacağız.

Tarihin akışını, devletin yeniden mimarisini atıl ve hareketsiz takip etmeyeceğiz.

Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız.

Milletimizin amaç ve arzusu ne ise ona kafa yoracağız.

Çünkü biz bu ülkeyi de, bu milleti de karşılık beklemeden sevdik.





Biz sevgimizde karşılık bekleyerek siyasi tefeci duruma hiç düşmedik.

Ülkücü olmanın şan ve şerefi neyse ona göre hareket ettik.

Önce ülke dedik, önce millet dedik, dava adamlığının onuruyla, yaşanmış Türk-İslam asırlarının vakarıyla ahlaki tutarlılığımızı şekillendirdik.

Cumhur İttifakı'na girerken, yeni bir sistemi planlayıp hayata geçirirken pazarlık yapmadık, al ver sürecine heves ve tevessül etmedik.

Bazı akli evveller, beyni menkulleşmiş bir kısım mankurtlar çok gizli pazarlık yaptığımızı söylüyor.

Bunların ihmal ettikleri yalın gerçeği yeri gelmişken hatırlatmak isterim:

Ülkücünün fiyatı yoktur, Ülkücülüğün pazarı yoktur.

Biz ya yurdum ya da yokuz deriz.

Muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızda akan kanda gizli olduğunu çok iyi biliriz.

Başka da gizlilik tanımıyoruz, tanımayacağız.

Hafızası silinmiş olanları ikazen uyarmak isterim ki, pişman olacak söz söyleyemeyiz, söylediklerimizden de hamd olsun pişman olmayız.

Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir.

"Apolet tartışmasını fazla uzattım" diyen zavallılar için, HDP'ye "Kürt siyasi hareketi" diyerek, Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşıl原因an fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir.

Ama bizde pişmanlık asla yoktur.



Geçmişimize yabancılaşmayız, yabancı kaldıklarımızla yan yana olmayız.

Duruşumuz millettir.

Durduğumuz yer Türkiye ve Türklüğün ağırlık merkezidir.

Milliyetçi Hareket Partisi kaçak güreşmez, kaçak dövüşmez.

Siyaseti ülke menfaatine göre yaparız, vatan için yaparız, millet için yaparız, mertçe yaparız, adam gibi yaparız.

Biz ki, vatan ve bayrak uğruna övülmeye de ölüme de razıyız, bunlara seve seve hazırız.

Zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiç kimse duramaz.

Mayası tutmuş hamur teknede durmaz.

Kaynayan kazan kapak tutmaz.

Doğan güneşin önüne perde çekilmez, çekilemez.

Taş yerinde ağırdır, ama şartlar oluştuğunda her sorumluluğun içinde sonuna kadar oluruz, sonuna kadar da hizmetimizi heyecanla yaparız.

Nitekim biz, merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, yürüyen mezar taşı değiliz.

Bu ülkenin, bu milletin kıymetini bilmezsek, ne kıymet bulabilir, ne de kıymet yetiştirebiliriz.

Atfettiğimiz kıymetin ederi ise bizim nazarımızda paha biçilemez ölçüdedir.

Türkiye'nin aydınlanan geleceğini güvenceye almak, yeni teamüllerin oluşmasına katkı sağlamak, yasa ve anayasa uygun yönetim sistemini bütün yönleriyle kurumsallaştırmak gayemizdir, gayretimiz bu yönde olacaktır.



2'inci Meşrutiyet'in siyasetimizin laboratuvarı olduğuna dair genel kabul görmüş bir fikir vardır ve bu tespit çok da yanlış değildir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle başlayan dönem siyaset ve devlet hayatının sıçrama tahtası, önümüzdeki bin yılların altın anahtarıdır.

Bu anahtar doğru kullanılırsa Türk milletini ebedi yurdundan söküp atmaya hiçbir namert ve hainin nefesi yetmeyecektir.

Al Bayrak Sistemi diye sembolleştirdiğim, anlam koordinatlarını belirlediğim yeni sistem, ruhuna ve dokusuna muvafık şekilde tatbik ve tesis edilirse, inanıyorum ki, geçmişin kronik anlaşmazlıkları, kriz çıkartan anormallikleri bir daha asla yaşanmayacaktır.

Milletin istediği de budur.

Biliniz ki, mazlum milyonların, gönül ve kültür coğrafyamızın beklenti ve özlemi bundan farklı değildir.

Türkiye yükselişe geçmiş, ölü toprağını üzerinde atmıştır.

**Sayın Basın Mensupları,**

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Dünya hızla değişiyor, hatta günden güne başkalaşmanın seline kapılıyor.

Maalesef geleneksel değerler aşınıyor, ahlaki yozlaşmanın çekim alanına sıkışıp can çekiyor.

Küresel ve bölgesel ölçekte ilişki ağları hem tıkanıyor, hem de tahribata uğruyor.

Ticaret savaşları, kur üzerinden yapılan güç mücadeleleri, insanlığın huzur ve güvenliğe duyduğu ihtiyaç her geçen gün artıp yaygınlaşıyor.



Dünya adeta her gün yeniden yıkılıp yeni baştan kuruluyor.

Ülkeler arası çıkar ve nüfuz çekişmeleri şiddetlenmekle kalmıyor, asimetrik ve aritmetik şekilde yoğunlaşıyor.

Göç sorunları, terörizm musibeti, ekonomik türbülanslar, sosyal çalkantılar, siyasal açmazlar, etnik ve mezhep tartışmaları, kimlik ve kültür değerleriyle çatışan teknolojik ilerlemeler insanlığın umutlarını köreltiyor.

Ahlak, adalet, eşitlik, bireysel hak ve özgürlükler batmakta olan gemi gibi su alıyor, dibe doğru kayıyor.

Türk milleti ateşle çevrili bir coğrafyada yaklaşık bin yıldır hayat ve varlık mücadelesi veriyor.

Bağımsızlığımıza leke sürmek için pusuda bekleyenler her fırsatı ganimet görüp devreye giriyorlar.

Milli birlik ve kardeşliğimizi baltalamak, milli kimlik ve tarihi haklarımızı buharlaştırmak için komplo tezgâhlayan ahlaksız ve vicdansız çevreler yığınak üstüne yığınak yapıyorlar.

Amaçları kaynağımızı kurutmak.

Amaçları becamızı kavurmak.

Amaçları mukaddesatımızı kurşunlamak.

Bizim yapmamız gereken, aynen Merhum Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi, önce kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmektir: Kimiz, neyiz, nasıl bir tarihin çocuklarıyız sorularına isabetle cevap bulmaktır.

Bulacağımız bu cevaplar vatan ve millet hizmetine adanmış müdafaa ruhumuzu güçlendirecek, dayanışmamıza kuvvet ve derinlik katacaktır.

Türk milleti varlığının bedelini sayısız kere ödemiştir.



Tarihin sararmış ve buruşmuş sayfaları bunun delil ve belgeleriyle doludur.

Fakat 15 Temmuz 2016'da yaşanan dehşet ve vahşet son iki asırda karşılaştığımız hiçbir zulme, hiçbir hıyanete benzememektedir.

15 Temmuz'da bir tür Kabakçı Mustafa ayaklanması veya nevi şahsına münhasır Patrona Halil ayaklanması baş göstermemiştir.

15 Temmuz'da çağımızın Celali ayaklanması gibi bir durum da söz konusu olmamıştır.

15 Temmuz'da, dini kisveye bürünen, hizmet ve himmet örtüsüne saklanan, cemaat olgusundan cürüm ve cinayet çıkaran hain bir terör örgütü Türkiye'yi işgale kalkışmıştır.

FETÖ ihaneti sadece bununla yetinmemiş, milli ve manevi değerlere telafisi uzun zaman alacak zarar ve ziyanlar vermiştir.

Sistemli şekilde devlet kurumlarına yuvalanan, zamanla sivil toplum kuruluşlarına ve toplumsal hayata sinen ve yerleşen FETÖ, neden olduğu yıkımlar, yol açtığı tahribatlar sebebiyle milli hafızalardan asırlarca çıkmayacaktır.

FETÖ, melanettir, İblis'in yeryüzü garnizonudur.

FETÖ rezalettir, Türk, Türkiye, İslam düşmanlığı şöyle dursun, insanlığın utanç vesikası, kalleşliğin, kahpeliğin ve günahkârlığın beşeri bileşkesidir.

Türkiye'miz; direkt değil, dolaylı şekilde; devşirilmiş vandaallar kullanılarak, kurşun askere dönüştürülmüş kanlı bir taşeron vasıtasıyla ele geçirilmek istenmiştir.

FETÖ, TSK başta olmak üzere, devlet ve toplum hayatının sekiz alanına çöreklenmiş, yıllar yılı en hassas mevki ve mertebelere çökerek palazlanmıştır.



Şurası açıktır ki, FETÖ'nün ürettiği ortam, teşvik gördüğü iklim, güçlendiği yapı, tutunduğu çatı mutlaka enine boyuna analiz edilmelidir.

Siyasi beklentiler uğruna devleti içten içe kemiren hiçbir kanun dışı grup veya oluşuma müsamaha gösterilmemeli, müsaade edilmemelidir.

FETÖ'yle mücadele sadece adli, idari süreçlerin tahkimi ya da güvenliğin dönemsel icrasıyla sağlanamayacaktır.

Devlette stratejik bir bakışın oluşması, ufuk ötesini görebilen bir şuurun olgunlaşması şarttır, acildir, en temel zorunluluktur.

FETÖ'yle mücadele aslında Haçlı kafasıyla, ağır aksak yürüyen Haçlı kafesiyle mücadeledir.

Ve asırlarca bu mücadele devam etmektedir.

Bundan sonra da edecektir.

Aklımızı başımıza almazsak, şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir.

15 Temmuz bir milattır ve Türk milleti istiklaline kaniyla, canıyla, imanıyla sahip çıkmıştır.

O kanlı gecede yaşananların tekerrür etmemesi hem bizim hem de bizden sonraki nesillerin boynunun borcu, ecdada ve şehitlerimize vefanın gereğidir.

Türk milleti tankların önüne yattı, darbecilerin önüne geçti.

Kanunsuz uçurulan savaş uçaklarına, helikopterlere, ateş yağdıran silahlara meydan okudu.



TBMM'yi alçakça bombaladılar.

İşgal yıllarında bile görülmemiş barbarlığın tarafı oldular.

Emniyet ve istihbarat binalarına saldırdılar.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kurşun sıktılar.

Masumları can evinden vurdular.

251 kardeşimiz şehit düştü.

2 bin 194 kardeşimiz ise gazi oldu.

15 Temmuz'da Türk milletinden intikam almak için bir dolarlık ederleri olan FETÖ'cülerini üzerimize saldırdılar.

Pensilvanya'dan işgal girişimi kumanda edildi.

Allah'a şükürler olsun ki, Türk milleti yılanın başını deliğinden tam çıkmak üzere iken ezdi, kopardı.

Milli vicdan korkusuzca direndi, hayasız akını durdurdu.

FETÖ'nün kökünün kazınması için suçluların hesap vermesi kadar; fikir, kanaat ve eylem liderlerinin yakalanıp mahkemeye çıkarılması, bunların moral ve motivasyon atmosferinin kurutulması çok önemli, çok elzemdir.

FETÖ'yle mücadelede stratejik Türk devlet aklı bir konsept dahilinde tam ve eksiksiz uygulanmalı, uyarılmalıdır.

Mağdurların hakkı korunmakla birlikte, suç ve suçlulara hoşgörü kesinlikle gösterilmemelidir.

Önüne gelene FETÖ'cü denilerek, asıl FETÖ'cülerin unutturulması, kripto damarın muhtemel tuzak ve tahrikleri engellenmelidir.

ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır.



Biz lafa değil, icraata bakarız.

Temennilere değil, atılan adımlara dikkat ederiz.

Türkiye 15 Temmuzla henüz tam bir hesaplaşma yapamamış, tedirginliği atamamış, riskleri aşamamıştır.

Darbe ve vesayet tehlikesi tam manasıyla geçmemiştir.

Hala siyasi ayak gizemini korumaktadır.

Dürüst ve yürekli bir mücadele sürse de, hala mevzi düzeye sonuçlar alınmaktadır.

Türkiye hem FETÖ belasını hem de PKK tehdidini tamamen bitirerek gündeminden çıkarmalı, geleceğimiz emniyete alınmalıdır.

Bu konuda devlet ve hükümete desteğimiz tamdır.

Nitekim süreç uzadıkça ilk günkü kararlı duruş tavını kaybederek tavsayabilecek, hainler farklı kılık ve maskelere bürünebileceklerdir.

Endişemiz budur. Yakın tehlike de budur.

Yarın 15 Temmuz'un ikinci yıldönümünü anacağız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o meşum gecenin bir kez daha muhasebesini yapacağız.

Yeni 15 Temmuzların olmaması için gerekli tedbirler neyse onu almak için kolları sıvayacağız.

Allah'tan niyazım bir daha böylesi işgal ve istila teşebbüslerinin yaşanmamasıdır.

Allah'tan niyazım kahraman ve gazi Türk milletinin birlik ve beraberliğinin asla bozulmamasıdır.

Biz sağlam durursak, biz bir olup diri olursak, nasıl ve neyle saldırırlarsa saldırınsınlar kalemizi aşamazlar, bizi teslim alamazlar.





Bir ölürsek bin diriliriz.

Âlemde şer bitmezse, herkes duysun ki, Oğuz neslinde er tükenmez, tükenmeyecektir.

15 Temmuz'da destansı mücadeleleriyle milli gönüllerde taht kuran 251 şehidimize, terörle mücadelede tarih yazan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Gazilerimize uzun ve huzurlu ömürler temenni ediyorum.

Rabbim milletimizi korusun, ilelebet kollasın, himaye etsin duasını paylaşıyorum.

**Sayın Basın Mensupları,**

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Basın toplantımızın sonunda sizleri saygılarımla selamlıyorum.

Hacı Bayram'dan duasını, İlk Meclis'ten ruhunu alan yeni hükümete üstün başarılar ve Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum.

Ayrıca medyanın çölleşmiş ve çürümüş kiralık kalemini, Bosnalı Müslümanlara böhlan ve hakaretinden dolayı lanetliyorum.

Teşriflerinizden dolayı hepimize teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
PARTİ GENEL MERKEZİNDE  
DÜZENLEDİKLERİ BASINDA  
TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**15 AĞUSTOS 2018**





**Aziz Türk Milleti,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Basınımızın Muhterem Temsilcileri,**

Ülkemizin çok açık hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş siyaset ve ekonomik oyunların sertleşip vahşileştiği trajik ve tahripkâr bir dönemden geçiyoruz.

ABD kaynaklı husumet ve huşunet ablukasıyla karşı karşıya olduğumuzu net olarak görüyoruz.

Döviz kurlarının ardına gizlenip ülkemize adeta kin ve nefret saçan mihrakların karanlık senaryolarına şahit oluyoruz.

Böylesi bir dönemde milli birlik ve dayanışma ruhunun canlı ve cesur vasfı tarihi önem ve değerdedir.

Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, her açıdan infial vericidir, her bakımdan isyan ettiricidir.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, devamında sosyal ve siyasal sistemi felç etmek amacıyla harekete geçen muhasım odaklar spekülasyon silahını çekmişlerdir.

Türkiye kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir.

Buna tahammül edemeyiz, buna sessiz kalamayız, buna tepkisiz duramayız.

Bugünkü basın toplantımızda, ülkemizin maruz kaldığı ekonomik, diplomatik ve siyasi tehditleri özet halinde değerlendiren partimizin tutum ve tavrını bir kez daha aziz milletimizle paylaşacağım.

Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyor, her birinize hoş geldiniz diyorum.



## **Değerli Basın Mensupları,**

Türkiye, bir yanda ekonomik afetin içine çekilmek istenirken, diğer yanda doğal afetlerle de boğuşmaktadır.

Yurdumuzun değişik bölgelerinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri elbette hepimizi derinden üzmüştür.

Özellikle geçen hafta, Ordu'nun Perşembe, Fatsa, Ünye, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde yaşanan su baskınları, sel felaketleri, taşkınlar ve heyelanlar yüzbinlerce vatandaşımızın zarar görmesine yol açmıştır.

Her ne kadar bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve beş vatandaşımız da yaralanmışsa da, tesellimiz kayıp ve acılarımızın daha fazla olmamasıdır.

İnanıyorum ki, afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaraları hızla sarılacaktır.

Yine inanıyorum ki, sel ve su baskınlarından dolayı evlerinden, barklarından tahliye edilenlerin kısa zamanda mağduriyetleri telafi edilecektir.

Bunun yanında, aşırı yağışlardan heder olan fındık üreticilerimize gerekli ve acil desteğin verileceğini ümit ediyorum.

Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde yaşanan doğal afetlerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.

Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum.

Allah'tan niyazım, görünür görünmez her türlü kaza, bela ve afetten milletimizi koruması, yar ve yardımcımız olmasıdır.

## **Kıymetli Basın Mensupları,**

## **Aziz Dava Arkadaşlarım,**



Müttefik olmanın kavrayıcı bir adabı, kuşatıcı bir ahlakı, kuvvetli bir anlamı vardır ve olmalıdır.

Buna bağlı ve sadık kalındığı müddetçe karşılıklı ilişkiler istikrarlı, itinalı ve iradeye dayalı olacaktır.

Hiçbir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir.

Hiçbir ittifak ilişkisi bir tarafın sürekli geri adım atmasıyla, diğer tarafın sürekli taciz ve tahrikiyle ileriye taşınamayacak, ayakta kalamayacaktır.

Türkiye-ABD arasında kurulan stratejik nitelikli ortaklık ve ittifakın mazisi eskiye dayanmaktadır.

İki ülkenin eşit haklara dayalı ve egemenlik hukukuna karşılıklı saygı çerçevesinde yürüttüğü ittifak ve irtibatlar nice zorlukları aşarak bugünlere gelmiştir.

Türkiye her zaman sabırlı, sağduyulu ve sorumlu davranmıştır.

Türkiye, politikalarını ve stratejik pozisyonunu belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye azami önem vermiş, özen göstermiştir.

Fakat aynı siyasi tutum ve ilkeli duruşu ABD yönetimlerinden göremediğimiz de hazin bir gerçektir.

Ülkemiz on yıllarca ABD menşeli açık veya örtülü operasyonlara maruz kalmış, halen bununla da muhataptır.

ABD'nin başkanlık koltuğunda hâlihazırda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır.

Beyaz Saray yönetimi denge ve denetimden tamamen uzaklaşmıştır.

Trump küresel mütegalibe rolüne soyunmuştur.

Hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır.



Hiçbir kural ve kaideyi takmamaktadır.

Başına buyruktur, dayatmacıdır, dağınıktır, kabadır, kontrolsüzdür.

Hezeyandan hezeyana koşmakta, müttefikliği çiviye asmaktadır.

İnsanlığın huzur ve esenliğini yakından tehdit etmektedir.

ABD Başkanı ve onun sağına soluna konuşlanmış para ve sermaye çeteleri Türkiye'nin ekonomi cephesini düşürmenin heves ve hedefine odaklanmışlardır.

Üzerimize doğrultulan döviz ve kur silahı buna işaret etmektedir.

Trump müttefiklik hukukunu yok saymış, iki ülke arasındaki tarihi diyalogları Twitter açıklamaları kanalıyla dinamitlemeye kilitlenmiştir.

Yaşananlar tek kelimeyle utanç vericidir, üstelik yüz kızartıcı bir ayıp ve ahlaksızlıktır.

Türkiye olağandışı bir saldırı altındadır.

Bu saldırının hedefinde aslında ve esasen Türk milleti yer almaktadır.

Milli paramıza, milli ekonomimize spekülatif saldırılar fren tutmaksızın devam etmektedir.

Nihai olarak, doymak ve kanmak bilmeyen bir ihtirasın pençesinde kıvranan Trump küresel sistemin çibanbaşı, küresel ekonominin istikrarsızlık odağı haline gelmiştir.

Şunu bilhassa söylemek isterim ki, döviz fiyatlarındaki yükselişin hiçbir ekonomik temeli, hiçbir teorik izahı yoktur, aransa bile bulunamayacaktır.



Türkiye ekonomisinin malum bazı yapısal zaaf ve açmazları varsa da, bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır.

ABD Başkanı Trump küresel siyaset ve ticaret dengelerinin mahvına hizmet eden tehlikeli bir alçalma ve irtifa kaybının taraf ve faili mevkiine inmiştir.

Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri, aldığı çarpık kararlar, verdiği sorunlu beyanatlar tam bir karmaşa ve kaosa dönüşmüştür.

Bu durum kabul edilemez bir ilkelliktir.

Bu tablo milli huzur ve ekonomik güvenliğimize ağır bir darbe teşebbüsüdür.

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını, değilse bile sindireceğini, geri adım attıracağını, pes ettireceğini sanan Evanjelist-Siyonist komplo mutlaka bozgun yaşayacaktır.

Ekonomik ablukanın karşısında 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır.

Devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş şerefsiz dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermeye de devam etmektedir.

Trump'ın sabah-akşam Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir.

Demir-çelikle birlikte alüminyum tarifelerinin iki katına çıkarılması Türkiye'ye diz çöktüremeyecek, milli birliğimizin sırtını yere getiremeyecektir.

Dahası Trump'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan sakat kararının bizim nezdimizde hiçbir kıymet-i harbiyesi de olmayacaktır.





**Sayın Basın Mensupları,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

ABD yönetimi büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasındadır.  
Hata üstüne hata yapmaktadır.

Trump, Evanjelist bir Papazın derdine düşmüş, dış politikasının ana dinamiği yapmıştır.

Bu Papaz ki, şaibelidir, FETÖ ve PKK'yla bağlantıları sübut bulmuş bir şahıs ve suçludur.

ABD yönetimi, söz konusu Papaz uğruna bütün müttefiklik müktesebatını hiçe sayacak, Türkiye'yle köprüleri atacak bir duruma gelmiştir.

Bu Papaz niye bu kadar mühimdir? Neden bu kadar ön plandadır?

Nedir gizlenen, nelerdir saklanan? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan?

ABD'yi bir Papaz için gemileri yakmaya götüren asıl sebepler zincirini milletimiz, özellikle Amerikan halkı ne zaman öğrenecektir?

Bu kiralık şahsın karanlık irtibatları vardır ve bağımsız, tarafsız Türk mahkemelerinde hukuki süreç devam etmektedir.

Patırdıya gürültüye, tehditvari sözlere gerek yoktur.

Tezvirata ve fitneye de hiç lüzum yoktur.

Eğer Pensilvanya'daki hain yarından tezi yok ülkemize iade edilirse, Papazın teslimi de gündeme gelebilecektir.

İki ülke de istediğini almış olacaktır.

Mesele sadece Papaz ise böylelikle konu kapanmış sayılacaktır.



ABD konu Pensilvanyalı kardinal olunca adaleti hatırlayıp hatırlatırken, sıra ülkemizdeki casus Papaza gelince bırakılmasını istemesi, dayatmalarla emeline muvaffak olma çabası muhal olan bir hayaldir.

Türkiye bir hukuk devletidir.

Ve hukukun önünde herkes eşittir.

Bu işin Papazı mapazı yoktur.

Mütekebbir Trump ve çevresinin hevesleri beyhudedir.

Türk ve Türkiye düşmanlarına el bebek gül bebek muamelesi yapıp ısrarla sırtını sıvazlayan ABD yönetimi kalite ve karakterinin gereğini yapmaktadır.

Trump ve sinsi yardımcısı Pence aşırı telaşlıdır.

Papazın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını patavatsızca, pervasızca dile getirmişlerdir.

Yanlarına aldıkları ekonomik tetikçi ve spekülasyoncu alçaklarla Türkiye'nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamışlardır.

Unutulmasın ki, ABD yönetimi stratejik ortaklığa ihanet etmiş, kendi ayağına kurşun sıkmıştır.

Döviz fiyatlarını mali suikast, spekülatif tuzak ve finans dolandırıcılığıyla yükselten küresel elit ve kanlı sermaye sahipleri insanlık değerlerine, uluslararası hukuka kast etmiştir.

Gelişmelerin başka türlü izahını yapmak akla ziyandır.

Trump ve Evanjalist kadrosu alenen Türk milletine döviz üzerinden ateş açmışlar, sosyal, ekonomik ve siyasal yıkımın vasat ve iklimini oluşturmanın akıllarınca hesabını yapmışlardır.



Ticaret savaşının fitilini tutuşturarak küresel bunalım çıkarmışlardır.

Trump dünya ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturan 30'a yakın ülkeyle ticari husumete çakılmış, karşılıklı olarak mevzilenmiştir.

Bilhassa Kanada, Meksika, AB ülkeleriyle anlaşmazlığa düşmüş, vahim bir ticaret savaşına tutuşmuştur.

Kaldı ki, Çin ile yıldırıcı bir rekabet ve ticari çatışmanın içine girmiştir.

Çelik ve alüminyum tarifeleriyle başlayan ABD-Çin boğuşması, Trump yönetiminin peşpeşe açıkladığı milyarlarca dolarlık ek gümrük vergileriyle kördüğümeye dönüşmüştür.

Beyaz Saray'a çöreklenen akılsız, temelsiz, ufuksuz yönetim zihniyeti, Çin üretimi teknoloji ürünlerine de milyarlarca dolarlık ek vergi uygulamayı tercih etmiştir.

Trump'ın sıcak ve dostane ilişki kurduğu ülke neredeyse kalmamıştır.

Geçtiğimiz Haziran ayı içinde Singapur'da görüştüğü Kuzey Kore Devlet Başkanı bile Trump'a kıyasla daha gerçekçi, daha öngörülebilir niteliktedir.

ABD Başkanı günlük mesaisinin büyük bir kısmını Twitter başında geçirmekte, abuk sabuk mesajlarla insanlığın denge ve düzenini tehlikeye atmaktadır.

Trump'ı en başta ABD halkı ahlaken sorgulamalı, artık tahammül sınırlarını aşan, sabırları zorlayan patolojik siyasetiyle ilgili ihtar ve ikazını yapmalıdır.

Bu gidişle ABD okyanusun karşı kıyısındaki düşman kampı olarak sivrilecektir.



ABD yönetimi küresel insicamı, ülkelerarası köklü diyalogları yerle yeksan etmenin bedelini günü geldiğinde ödemek mecburiyetinde kalacaktır.

Vahşi Batı'da bir avuç dolar için adam vuranlar, şimdilerde bir Papaz için yeri göğü inleterek haydut devlet seviyesine doğru gerilemeye başlamışlardır.

ABD'nin Türkiye hazımsızlığı ileri boyutlardadır.

Ülkemizin bağımsız ve milli politikalar izlemesinden oldukça rahatsızdır.

Türkiye'nin bağımlılığı elinin tersiyle iten meşru ve muteber duruşundan karınları ağrıtmaktadır.

İstiyorlar ki, ağızlarına bakalım, karşılarında el pençe divan duralım.

Bekliyorlar ki, NATO'nun biçtiği kanat ve cephe ülkesi rolüne kafayı takmayalım.

Diliyorlar ki, gel dedikleri zaman gelelim, git dedikleri zaman gidelim, ver dedikleri zaman verelim.

Yani umuyorlar ki; uydu olalım, fiilen sömürgeleşerek tarihimize yüz çevirelim.

ABD Türk milletini ya tanımıyor ya da tanımak istemiyor.

Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta çarıklarla, elde çakalmazlarla, çakmak çakmak parlayan inanmış gözlerle, çelikleşmiş sancak ve iman aşkıyla kurduk, vatanımızı bu şekilde kurtardık.

Hiçbir güce tamah etmeyiz, hiçbir tehdide eğilmez, tamam demeyiz.

Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir.



Türkiye'nin duruşu hakkı yenen mazlumların duruşudur.

Türkiye'nin varlığı milyarlarca din kardeşimizin ve soydaşımızın umududur.

Allah'ın izniyle bu duruş bozulmayacak, bu umut heba olmayacaktır.

Türkiye'nin davası bağımsızlık, payidarlık, bekasını ölüm pahasına muhafazadır.

Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı, iner mi derdine kapılmadık; vatan dedik, millet dedik, namus dedik, can verdik, kan akıttık.

Türk milletini arayan döviz endekslerinde, borsa seanslarında değil; şerefli ve fedakarlıklarla yazılan Türk asırlarının kahramanlık hatıralarıyla yükselmiş hilal ve yıldızın terkinde bulacaktır.

*"Ben ancak Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım"* diyen Boşo efendilerinin devri çoktan kapanmıştır.

Zamanın devlet ricaline parmak sallayıp istediğini koparan şımarık sefirlerin kapris ve gözdağlarıyla temellendirdiği alacakaranlık dönemlerin üzerinden de uzun süre geçmiştir.

Türk milleti zulme ortak olmaz, zalime göz yummaz.

Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmez, etmeyecektir.

Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz.

Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker söker sahiplerinin avucuna bırakırız.

Türkiye'yi küstahça hizaya getirmek için tertip içindeler, Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz mevzilerden taviz vermimizi dayatıp terörle mücadeleyi kösteklemek için uğraşıyorlar.



İran'a uygulanan yaptırım rezaletine sessiz kalmamız şöyle dursun, ortak olmamızı bekliyorlar.

Küresel kapitalist emperyalizmin dümen suyuna girip tarihimize ve coğrafyamıza soğuk ve mesafeli bakmamızı ima ve işaret ediyorlar.

Türkiye'de keyiflerince at koşturmayı, ekonomik çakalların serbest dolaşımını arzuyorlar.

Türk lirasını eritip devletimizin saygınlığını, milletimizin kazanımlarını mahvetmenin amacındalar.

Başaramayacaklar, Türk milletini yenemeyecekler, bu savaşta muzaffer bitiremeyecekler.

1915'de Çanakkale'yi geçemediler, 2018'de de Ankara'yı geçemeyecekler.

Türkiye kapitalist-emperyalist komploya kurban edilemeyecektir.

Tren ve posta arabası soygunculuğundan ekonomik soygunculuğa terfi eden zalimlere milletçe direneceğiz, hak ettikleri cevabı vereceğiz.

Biz kuru ekmek, kuru soğanla yaşamasını da biliriz.

Yeter ki bağımsız yaşayalım, yeter ki milli onurumuzu müdafaa edelim.

Bugün kaybettiysek yarın buluruz.

Bugün az yediysek yarın tıka basa doyarız.

Ancak vatanın telafisi yoktur.

Milli haysiyetin ederi yoktur, üstelik değer biçilemeyecektir.

Başka Türkiye de yoktur.

Ederi bir dolar olan hainlerin dövizdeki fiyat artışından havalara uçması, sosyal medya üzerinden manipülasyon yap-



maları, dedikodu çıkarmaları düşmanlıktır, düşmana da ne yapılacağı bellidir.

Kim ekonomik türbülانstan dolayı ellerini ovuşturuyorsa ona dikkat ediniz, ya kökünde bir bozukluk, ya sütünde bir leke, ya da mizaç ve meşrebinde hiyanetin çıkmayacak izi vardır.

Kaçak ve karaborsacı siyasetin türev ve kalıntılarının felaket tellallığı, fırsat bu fırsat diyerek Cumhurbaşkanı'na ve hükümete saldırmaları işbirlikçiliktir, vatana ihanetle eşdeğer bir çürümüşlüktür.

Türkiye'den bir dolarlık alçaklarla intikam alamadılar, işgali başaramadılar.

Şimdi doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar.

15 Temmuz'da tepemizden atılan bombalarla, pimi çeki-len döviz bombası aynı cani merkezlerde imal edilmiştir.

Oyun büyüktür, barbardır, aşağılıktır.

Ve Türk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir.

Ekonomik bağımlılık siyasal bağımlılık demektir.

Artık bu bağımlılığı sorgulamanın, yargılamanın, üst bir noktada aşmanın tam vaktidir.

Türk milleti maneviyat ve kültürüyle uyumlu yeni bir ekonomik modeli planlamalıdır.

Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomik Yaklaşım isabetlidir, yerindedir.

Yaklaşımı modele çevirecek kutlu bir tefekkür ve tezekküre ihtiyaç vardır.

Kalkınmanın ancak dış yardımla mümkün olacağı inancı Meşrutiyet'ten çok önce yaygın ve kökleşmiş bir fikirdi.



Halen de bazı teslimiyetçi çevrelerde bu kanaat geçerliliğini korumaktadır.

Yabancı sermaye gelsin gelmesine, buna itirazımız yoktur.

Ama getirdiğinden daha fazla götürmesine de son verilsin.

Biz sermayenin çıkarına mı bakacağız milletin çıkarına mı?

Biz döviz kuruna mı sabitleneceğiz, uyanan devin istikbal ve istiklal haklarına mı?

Biz akıl sağlığı tartışmalı bir siyasetçinin Twitter mesajlarına mı dikkat ve hassasiyet göstereceğiz, yoksa milletin yüksek erdem ve enerjisine mi?

İçinde bulunduğumuz çağı kendi kültür ve inanç değerlerimize muvafık şekilde değiştirme irade ve imkânını kaybedersek, bilinsin ki, tükenişimiz kaçınılmaz, tufeylilerin zaferi mukadder olacaktır.

Bu hususta siyasetten ekonomiye, üniversitelerden bürokrasiye kadar herkes birinci dereceden mesul ve vazife sahibidir.

Türkiye bağımsız durumda kalmadıkça batı karşımıza mutlaka kanlı emperyalizm olarak çıkacaktır.

Bu tespitimiz dünden bugüne siyasi ve ekonomik bir zorunluluktur.

Sele kapılmış saman çöpü gibi sürüklenemeyiz.

Halen nöbet ve dolaşımında olan yedi düvele karşı bir olmalıyız, uyanık ve şuurlu hareket etmeliyiz.

Hayranlık duyduğumuz bir tarihimiz vardır, gıptayla anılan bir medeniyetimiz vardır, katiyen incitilmeyecek bir mukaddesatımız, kesinlikle üzerinde titrediğimiz muazzam milli emanetlerimiz vardır.





Biz Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

Ve de 1944'den beri hegemonya kurmuş dolardan kat be kat büyüğüz, fersah fersah üstünüz.

Milli bağımsızlık, emperyalizmin tahakkümüne girmiş bir milleti askeri, siyasi ve milli irade gücüyle onun hükmünden kurtarmak, kendini ilerletme hakkı sağlamaktır.

Biz dün bunu başardık, biz bununla nice engelleri bertaraf ettik.

Yine aynısını başaracak kararlılık ve inanç bizde vardır.

Dövizle önümüzün kesileceğini düşünmek sefil bir çılgınlıktır.

Biz bir çılgın tanırız, o da destan destan büyüyen çılgın Türklerden başkası değildir.

**Değerli Basın Mensupları,**

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

Döviz çıktıkça ağızlarının suyu akan, başları dönen, içten içe sevinç çılgınlıkları atan satılmışlar bellidir, bilinmektedir ve bunların niyetleri yüzeye vurmuştur.

Gün birlik olma günüdür.

Gün aynı safta toplanma günüdür.

Gün dayanışma ve yardımlaşmayı vaat ve vaaz eden faziletlerimizi güçlendirmenin günüdür.

Hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının, iş aleminin, ekonomik aktörlerin, elbette aziz milletimizin dövizdeki spekülâtif ataklara tepki ve mukavemeti takdire şayandır.

Ekonomik muhasaraya alınmaya çalışılan Türkiye vurulmak istenen paslı zincirleri parçalayacak kuvvettedir.



Dövizdeki tırmanışa hem siyasi hem de ekonomik tedbirler peyderpey devreye alınmaktadır.

Bundan memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallara yönelik boycot kararlarını, yüzde 100 oranında arttırılan ek mali yükümlülükleri samimiyet ve yüreklice desteklediğimizi ilan ve ifade ediyorum.

Başta Rusya olmak üzere, komşu ülkelerin sorumlu açıklamalarından, duyarlı yaklaşımlarından; ayrıca AB ülkelerinden yükselen müspet ve tutarlı değerlendirmelerden bahtiyarlık duyuyorum.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu'nun ABD Başkanı'nın gümrük tarifelerini artırmasını gayri meşru ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı bulması son derece anlamlıdır.

Altını kalın olarak çiziyorum ki, Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir.

Türkiye'de yaşananların, bazı Nobel ödüllü iktisatçıların uyduruk tezlerinin aksine, 1998 Asya Kriziyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Ortada bir kriz yoktur.

Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır.

Sabit Kur uygulamasına geçilmesini, sermaye kontrolü yapılmasını, para kurulu önerilerini makul ve mantıklı bulmadığımızı bu aşamada dile getirmek isterim.

Normal şartlarda, dalgalı kur rejimi geçerliyse spekülatif atak doğası gereği görülmeyecektir.

Çünkü her döviz talebinde kur değişecek ve yeni bir denge noktasında sabitlenecektir.



Bu dengelenme otomatik olarak temin edilecektir.

Ancak Őu gnlerde Trk lirasına ok yoĖun ve Őiddetli bir operasyon mevcuttur, melanet provokasyon tedavlodedir.

Bu itibarla dalgalı kur rejimi keskin iniŐ ve ıkıŐlar yaŐamaktadır.

Buna raĖmen alınan tedbirler ve aıklanan yeni ekonomik yaklaŐımla Trkiye'nin zerinde dolaŐan karabulutlar daĖıtılacaktır.

Buna inancımız tamdır.

Trk lirası kazanacak, kumdan kale olan dolar eninde sonunda kaybedecektir.

Dviz borcu olan, bu nedenle bilanoları bozulan reel sektr firmalarına can suyu verilmesi, kur risklerinin en aza indirilmesi geldiĖimiz bu srete ana beklentimizdir.

Bu kapsamda bankaların ve BDDK'nın inisiyatif stlenmesi milli ve ahlaki bir davranıŐtır.

Kur riskine hibir Őirketimiz teslim edilmemelidir.

Trkiye'nin toplam dıŐ borcu 466 milyar dolar, nmzdeki bir yıl iinde finansmanı gereken dviz ihtiyacı da cari aıkla beraber 240 milyar dolar seviyesindedir.

Sorun ve sıkıntı yaŐayan zel sektr firmalarına sonuna kadar destek vermek, arkalarında durmak, katma deĖer reten, Trk markalarının dnya zerinde bayraktarlıĖını stlenen mteŐebbislerimizin yanında olmak devletin temel grevleri arasındadır.

VatandaŐlarımızın dvize karŐı saĖlam iradeleriyle birlikte Merkez Bankası'nın zamanında mdahaleleri saldırıları pskrtecektir.



Milliyetçi Hareket Partisi olarak;

Sıkı para ve maliye politikası uygulanmasını,

Kamuda tasarruf tedbirlerinin alınıp yaygınlaştırılmasını,

Bütçe disiplininin taviz verilmemesini,

Yüksek döviz talebinin söndürülmesi için arzın artırılmasını,

Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu'nun gelişmeleri an be an takip ederek zorunlu müdahalelerde gecikmemesini,

Türk lirası kullanımının teşvik edilmesini, döviz cinsinden kira, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin milli paramızla yeniden yapılandırılmasını,

Enflasyon ve cari açıkla çok etkili mücadele edilmesini,

Muhtemel iflasların önüne geçilmesini,

Çok kararlı ve stratejik bir ekonomik vizyonun siyasi iradeyle temellendirilmesini,

Üreten ekonomi modelinin çok acil hayata geçirilmesini,

Stokçuluğun önüne geçilmesini, ekonomik seferberlik ilan edilmesini,

Makro ve mikro ekonomik dengeleri sağlamlaştırmak için yapısal sorunların süratle giderilmesini,

Küresel ittifak ve ilişki ağlarının yeni baştan değerlendirilmesini,

İhracatın ithalata bağımlılığını azaltmak için yerli ve milli ürünlerin üretimine öncelik ve önem verilmesini,

Ekonomik eşitlik, özgürlük, adalet ve güvenlik konularında tesir düzeyi yüksek hamlelerin yapılmasını, adımların atılmasını bekliyor, tavsiye ve temenni ediyoruz.

Türkiye'de serbest piyasa şartları hakimdir.



Ne var ki, ülke olarak seçeneksiz olmadığımız, milli ve ekonomik beka için en doğru tercihi yapmaktan çekinmeyeceğimiz herkesçe bilinmelidir.

Unutmayalım ki, görünmez el metaforunun mimarı Adam Smith bile savunmanın zenginlikten daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır.

Herkes bilsin ki, dünya ABD'den ibaret değildir.

Dolar her şey demek de değildir.

Türkiye-ABD arasındaki sorunlar yumağı bir güven krizinin çok ötesine geçmiş durumdadır.

Masa üstünde sıkışan eller, yapılan görüşmeler, karşılıklı olarak gidip gelen heyetler bugüne kadar herhangi bir sonuç doğurmamıştır.

İki bakanımızla ilgili ABD yaptırımını da klasik ve bilindik psikolojik harp yöntemidir.

Dahası uluslararası camiada Türkiye'yi zorda sokma, itibar ve caydırıcılığında hasar bırakma emel ve hedefidir.

ABD için deniz bitmiştir.

Dolar çökerse ABD'nin çöküşü bile gündeme gelebilecektir.

Trump yönetimi bu yüzden ekonomik terörden medet ummaktadır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, milli paramız helalimizdir, alın terimizdir, el emeğimizdir, hiçbir şekilde pula dönmeyecektir.

Güvenli ve istikrarlı bir paraya sahip olmanın ön şartı fiyat istikrarıdır.

Fiyat istikrarının sağlanması finansal kurum ve kuruluşların sağlıklı bir biçimde faaliyette bulunabilmesi ve finansal piyasaların istikrarı için gerek şarttır.



Ekonominin insani ve ahlaki yönüne odaklanarak, körüklenmek istenen panik havasını dağıtmak, kötümserlik salgısını bastırmak, kırılmak istenen güven ortamını canlı tutmak hepimizin sorumluluğu altındadır.

Finansın rolünü azaltıp ticareti güçlendirmenin, üreten bir ekonomiyi samimiyetle ve sabırla teşvik etmenin ertelenemez gerekliliği de meydandadır.

Dolar merkezli uluslararası ödemeler sistemi artık sürdürülebilir görülemeyecektir.

Biz Türk lirasının yanındayız, milli paramıza sonuna kadar güven duyuyoruz.

Bu ekonomik musibet döneminde hükümetin ve devletin cesaretle arkasındayız.

IMF hatırlatması yapan, dış güçlere göz kırpan, emperyalizmin kripto elçiliğine soyunan müflis, muhalif ve münafık siyasetçilerle birlikte sözde uzmanların rezil ve mahcup olacaklarına, çok yakında insan içine dahi çıkacak yüz bulamayacaklarına yürekten inanıyoruz.

Varsın bütün hasım ve hıyanet yuvaları üzerimize gelsinler, biz adam gibi duralım, sırt sırta verelim, azımız çok, kararlılığımız mutlaka aydınlık olacaktır.

Bayrak düşmeyecek, Türkiye kaybetmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve siz muhterem basın mensuplarının gelecek hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramınızı bugünden tebrik ediyorum.

Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı tekraren teşekkür ediyorum, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

**Sağ olun, var olun diyorum.**





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
ANADOLU'NUN FETHİ  
MALAZGİRT 1071 ANMA  
PROGRAMI'NDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**26 AĞUSTOS 2018  
MALAZGİRT**







**Sayın Cumhurbaşkanım,**

**Aziz Vatandaşlarım,**

**Değerli Kardeşlerim,**

Türk tarihinde eşsiz bir yeri, emsalsiz bir önemi olan Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıldönümünde burada olmaktan, sizlere hitap etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum.

Sözlerimin başında hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

26 Ağustos 1071'de sıradan iki ordu, sıradan iki devlet tesadüf eseri muharebe ve mücadeleye girişmemiştir.

Bu ovada iki ayrı dünya, iki ayrı medeniyet, iki ayrı stratejik hedef tarihin akışı içinde kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya gelmişlerdir.

Malazgirt, yankıları hala devam eden haç ile hilalin çatışmasına, hak ile batılın çarpışmasına sahne olmuştur.

947 yıl önce, bir yanda karanlık ve köhne Bizans, diğer yanda tarihsel haklarını, var oluş haysiyetini kutlu bir müdafaa ruhuyla canlı tutan Büyük Selçuklu Devleti karşılıklı olarak mevzilenmişlerdi.

Anadolu toprakları istila ve işgalden yorulmuş, asıl ve hak eden sahiplerini hasretle beklemeye koyulmuştu.

Nitekim Malazgirt Zaferi tarihin rotasını temelden değiştirdi.

Aynı şekilde beşeriyetin kaderini ve karar dinamiklerini derinden etkiledi.

Türk milletinin yurt tutma arzu ve arayışı mükâfatla neticelendi.

Anadolu prangalarından sökülüp kurtarıldı.



Malazgirt Zaferi; İstanbul'un fethinin mutlak bir habercisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin muhkem bir harcıdır.

Aziz ecdadımız Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071 Cuma günü zaferden önce giydiği beyaz elbiseyi kefeni görmüş; şehadeti de, muzaffer olmayı da bir saadet kabul etmişti.

Malazgirt Zaferi askeri bir başarının çok ötesinde; imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür.

Şuurlu bir heyecanla, yılgınlıktan ve çılgınlıktan uzak bir kavrayış ve hazırlıkla, köklü, aynı zamanda dengeli ve istikrarlı bir büyüme hedefiyle Anadolu yurt tutulmuştur.

Bu sayede Anadolu'ya yüzyıllar içinde serpilmiş ölü toprağı kaldırılmıştır.

Maceracı olmayan atılganlık, gevşekliğe prim vermeyen kararlılık, adım adım gelişip genişleyen mücadelecî ruh sonucunda muzafferlik yeşermiş, nihai olarak Türk milletinin adını ve şanını cihana duyurmuştur.

Milletimizin vatan vuslatıyla atalet ve acizyet son bulmuştur.

Bu topraklara hakim olan Bizans-Grek-Ortodoks zihniyeti Malazgirt Zaferi'yle birlikte yerini Türk-İslam kültürünün azamet ve ahlakına bırakmıştır.

İslam'ın savunma hattı bu şekilde tesis edilmiştir.

Şehadet şuuru şeamet ve şedit korkaklığı put gibi devirmiştir.

Malazgirt'te sadece vatan kazanmadık, bunun daha fazlası olarak Anadolu'da parlak bir istikbal, perçinlenmiş bir irade kazandık.



Böylelikle Türk milleti hakkaniyetini, adaletini, temizliğini, mertliğini Anadolu'yu merkezine alarak ta Viyana'ya kadar gururla taşıdı.

Sultan Alparslan'ın yenilmiş, yıkılmış ve utanç verici hallerine düşmüş Romen Diyojen'e savaş sonrası gösterdiği muamele elbette asla hatır ve hafızalardan çıkmayacak bir asaletin özetidir.

Türk milleti düşene vurmaz, aman dileyene el kaldırmaz.

Çünkü bizim medeniyet müktesebatımızda zulüm yoktur, eziyet yoktur, işkence yoktur.

Çünkü bizim tarihimizin hiçbir döneminde zorbalık, zor da kalana acımasızlık görülüş, duyulmuş şey değildir.

Ancak Bizans'ın kokuşmuş zihniyeti bütün bu insafsız ve insanlık dışı eylem ve niteliklere sahiptir.

Malazgirt'le beraber Anadolu'nun kapıları Türk milletine ardına kadar açıldı.

Bu topraklar vatan yapıldı, milli namusa teslim ve tevdi edildi.

1071'den sonra yeni yurdumuza yayılma ve yerleşme dönemi başladı.

Anadolu'ya kök saldık, umut bağladık, milli ufkumuzun vizyonunu belirledik.

Anadolu'yu istiklalimizin sancağı bildik.

Kahraman şehitlerimiz; bu coğrafyada kalemiyle, kılıcıyla, duasıyla, direnciyle var olan aziz ecdadımız, bize sonsuza kadar emanetimizde yaşayacak bir vatan bıraktı.

Vatan dedik, 947 yıldır nice badireleri göğüsledik.

Bayrak dedik, 947 yıldır nice musibetleri ezdik.



Ezan dedik, 947 yıldır nice saldırı ve suikastları birlik ve dayanışma azmiyle erittik.

Sultan Alparslan ölmedi, biliniz ki yaşıyor, ahfadının aşkı ve adanmışlığıyla yine beyaz atına binerek manen aramızda dolaşıyor.

Malazgirt'te Allah Allah nidalarıyla gökkubbeyi çınlatan yiğitler ölmedi, ruhları vatan yaptıkları bu toprakların üzerinde manevi muhafız olarak bekliyor.

Buna karşılık Bizans da ölmedi, ne yaparsak yapalım tarihten silinmedi.

Her seferinde, her fırsatta Bizans fitnesi ete kemiğe bürünüp 947 yıl önceki hezimetin rövanşını almak istiyor.

Zaman geçse de, aktörler değişse de Bizans'ın kalıntıları, Bizans'ın varisleri Malazgirt'in intikamını almak için kuyruğa giriyorlar.

Mazisi 947 yılı bulan mağlubiyeti hazmedemiyorlar.

Bu nedenle komplo üstüne komplo tezgahlıyorlar.

Asırlardır Türk ve İslam düşmanlarının emelleri bir ve benzerdir.

Su uyusa da düşman hiç uyumuyor.

Anadolu'nun fethiyle ezilen Bizans ruhu şimdilerde ülkeden ülkeye geçiyor, vücuttan vücuda grip kıtalar arası mekik dokuyor.

Bugün Türk milleti, 947 yıl önceki zaferi kabullenemeyen, punduna getirip bedel ödemimize çabalayan Türk düşmanları tarafından açıkça, alçakça hedef alınıyor.

Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir.



Siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrکیدir.

Döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.

947 yıldır üzerimize geliyorlar.

947 yıldır Türk milletini Anadolu'dan çıkarmanın planını yapıyorlar.

26 Ağustos 1071'de vatan kurmuştuk, bundan 851 yıl sonra da, yani 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la vatan kurtardık.

9,5 asırdır zulme, Haçlı operasyonlarına, barbar emperyalizme direniyor, dik duruyoruz.

Üstün bir şevk ve cesaretle vatan mücadelesi veriyoruz.

Şark Meselesiyle denediler, başaramadılar.

15 Temmuz'da da denediler, yine hüsrana uğradılar.

Aslında Malazgirt'in hesabını görmek istiyorlar.

Dün amaçlarına ulaşamadılar, Allah'ın izniyle yine ulaşamayacaklar.

Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamd olsun ayaktadır.

Vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağız.

Bir olursak, diri durursak, beraberliğimize sahip çıkar-sak, kardeşliğimizi korkusuzca muhafaza edersek; hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir Bizans artığı karşımıza çıkmaya cesaret bile edemeyecektir.

Ne yapsalar boştur, ne etseler boşunadır; Anadolu'ya vurulan vatan mührünü sökmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.



Malazgirt'te yendiklerimiz, İzmir'de denize döktüklerimiz tekrar hıyanete teşebbüs ederlerse, tekrar kalkışmaya ve işgale heveslenirlerse ya istiklal ya ölüm seçeneğini masaya koyup can feda olsun diyerek gereğini seve seve yapacağız.

Malazgirt Zaferiyle doğduğumuz bu topraklarda, Büyük Taarruzla doğrulmayı başardık, sonsuza kadar da var olmaya ant içtik.

**Sayın Cumhurbaşkanım,**

**Değerli Kardeşlerim,**

İman küfrü, milliyetçilik istilayı, cesaret korkaklığı, sadakat sahtekârlığı, bağımsızlık esareti her devirde mahvetmiş, her zaman alt etmiştir.

Düşmandan kaçmayız, dövizden korkmayız.

Bilmeyen varsa ikazen söyleyeyim; taarruz ruhu, taarruz tecrübesi Türk milletinin sinesinde hala kor gibi yanmakta, Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır.

Bu itibarla Malazgirt'teki şanlı muzafferiyetin 947'inci yıldönümünde büyük hünkarımız Sultan Alparslan'ı rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Büyük Taarruz'un 96.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum.

Kanlarıyla destan, inanmışlıklarıyla tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize, elleri öpülesi ecdadımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

**Sağ Olun, Var Olun, Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
ETİMESGUT BELEDİYESİ  
TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇILIŞ  
VE TEMEL ATMA TÖRENİ'NDE  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**31 AĞUSTOS 2018  
ETİMESGUT**







**Aziz Vatandaşlarım,**

**Çok Değerli Etimesgutlu Kardeşlerim,**

**Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Konuşmamın başında hepinizi özlemle selamlıyor, övgüyle kucaklıyorum.

Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Zafer Ayımızın son gününde sizlerle buluşmaktan, Etimesgut Belediyemizin takdir ve tebrike layık hizmetlerine şahit olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Etimesgut Belediyemiz hamd olsun çalışıyor, çabalıyor.

Üretiyor, yatırıyor, büyütüyor, geliştiriyor.

Azı çok yapmak, eldeki kıt imkânları en gerçekçi, en geniş şekilde kullanmak için gece gündüz çırpınıyor.

Bugün 41 Dev Eserin Açılış Ve Temel Atma Töreni için toplandık.

Dile kolay, tam 41 dev eserin Etimesgut'a kazandırılması hakikaten önemlidir, gıpta edilecek bir başarıdır.

Her başarının ardında dua, emek, stratejik düşünce vardır.

Her başarının temelinde alın teri, göz nuru, samimi mücadele yer almaktadır.

Etimesgut Belediyesi, partimizin belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, yani Üretken Belediyecilik vizyonumuz kapsamında lazım gelen ne varsa şevkle yapıyor.

Etimesgut'a karşı sorumluluklarımızı, verdiğimiz sözlerimizi çiğnemedik, çiğnetmedik.



Vaatlerimizi hiçbir zaman unutulmaya terk etmedik.

Çünkü Türkiye'ye sevdalıyız, Etimesgut'a sevgiyle doluyuz, bu ilçemize gönül ve hizmet borcumuz olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Huzurlarınızda Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel Bey başta olmak üzere, belediye meclis üyelerimizi, belediye encümenimizi, belediye çalışanlarımızı, bütün dava arkadaşlarımızı can-ı gönülden kutluyorum.

Ayrıca 9 Eylül'e kadar sürecek 15.Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nin hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle sahne alacak bütün sanatçı arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.

**Değerli Kardeşlerim,**

**Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Etimesgut, yani Etimesut veya Etimesğut bizlere Ahi Mesud'un emanetidir.

Ahilik geçmişte Müslüman Türk milletinin hayatında önem derecesi oldukça fazla olan sosyal, ekonomik, kültürel bir kurumdu.

Ahiliğin ahlaki ve felsefi ilkeleri vardı.

Kendi has bir üretim ve tüketim modeline sahipti.

Kardeşliği baz ve esas alıyordu.

Özellikle Ahi Evran, Ahiliğin haysiyet ve hedeflerini Anadolu'ya heyecanla, hevesle, inançla yaymış, kökleşmesini sağlamıştı.

Etimesgut'a bakınca Ahiliğin derin kararlılığını, göz kamaştıran mirasını, engin kavrayışını görüyoruz.



Etimesgut denilince kardeşlik ve kaderdaşlıkla geçen Türk-İslam asırlarının mana ve ruhunu idrak ediyoruz.

Etimesgut sağlam duruşun, vicdanlı tutumun, demokratik gelişmişliğin kentidir.

Ahiliğin harcı olan değerler Etimesgut'a halim bir edayla hakimdir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilikten anladığı da öz olarak budur.

Biz hâkim olan milletimize son nefesimize kadar hadimiz.

Biz aynı şekilde Etimesgut'a hizmetle mükellefiz.

Belediyecilik hoşgörü ve müşfik bir irade ister.

Siyasi, ideolojik, mezhep, köken ve dünya görüşü ayırt etmeksizin herkesi kucaklamayı, herkesle tokalaşmayı, herkesin derdine kafa yormayı bekler.

Belediyecilik ayrıca tevazu, teenni, temkin, tecrübe, temizlik, terbiye gerektirir.

Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin her ferdini, Etimesgut'ta yaşayan her kardeşimizi bir ve eşit gören fitrat olgunluğuna, üstelik hepsini Cenab-ı Allah'ın bir lütfu kabul eden manevi ve fikri oluşa haizdir.

Kibir bize yabancıdır.

Ayrırmak, dışlamak, ötekileştirmek, cepheleştirmek te-nezzül etmeyeceğimiz yanlışlardır.

Tepeden ve üstten bakmak bize son derece uzaktır.

Bizim nezdimizde herkes eşittir Türkiye'dir.

Etimesgut'ta yaşayan herkes milletimizin onurlu ve eşit evlatlarıdır.



Herkes, Türk milletine mensubiyet duyan, al bayrağın altında nefes almaktan iftihar eden her insanımızı kapsar ve kuşatır.

Biz Etimesgut'un yüreğine talibiz.

Daha nice eserleri bu güzel ilçemize kazandıralım istiyoruz.

Huzur, barış, kaynaşma ve anlaşmayla Etimesgut tarihi köklerine tutunarak geleceğin zirvelerine kanatlınsın gayesindeyiz.

Belediye; yalnızca imar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım ve ambulans hizmetlerini veren müessese değildir.

Belediye sadece şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür, sanat, turizm, tanıtım işleriyle meşgul olan kurum olarak değerlendirilmelidir.

Ya da ruhsat veren, harç ve vergi toplayan, mabetlerin yapımı, devlete ait her derece okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımıyla uğraşan bir kuruluş şeklinde de ele alınmamalıdır.

Belediye demek umut demektir.

Belediye demek uzlaşma demektir.

Belediye demek uzakları yakın eden ümran ve uygarlık demektir.

Belediye demek uhuvvet, yani kardeşlik demektir.

Belediye demek veren elin alan elden üstünlüğünü tescil eden ufuk demektir.



Belediye demek aç ı doyuran, ıplađı giydiren, üşüyen i ısıtan, hasreti dindiren, toplumsal bünyeyi dengeleyen, darda ve zorda kalan ı sarıp sarmalayan müşfik ve müthiş bir uğraş demektir.

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib diyor ki:

*“Dilini gözet, gönlünü gözet, az ve helal ye, bođazını gözet.*

*Dođru ol, dürüst davran, iki dünyayı da kazanır dođru olan.”*

Nitekim belediyecilik dođru olmak, dürüst kalmak, helal yoldan, en yakın mesafeden, en uygun mertebeden insana hizmetle dolup taşmaktır.

Parti olarak belediyecilik anlayışımızın kökeninde elbette bunlar vardır.

İnsanı gözetmeyen, insanı hissetmeyen, insanla ilgili kaygı beslemeyen belediye kansız damar, yapraksız ağaç, susuz toprak, yaysız ok gibidir.

Öyle ki ne bir yaraya merhem olması ne de en küçük bir yarar temini mümkün değildir.

Belediyeciliđin bir ahlakı, bir adaleti olmalıdır.

Belediyeciliđin bir adabı, bir adanmışlığı bulunmalıdır.

Bunlar olmadan belediye taş binadan, beton yığınından, çatık kaşlardan, asık suratlardan, bugün git yarın gel diyen sinirli suretlerden ibaret kalır ki, bu durumda hizmet yerine hezimet ve hüsrana kaçınılmaz hale gelir.

Biz belediyeciliđi millete hizmetin ilk mevki, ilk mercii, ilk merkezi kabul ediyoruz.

Biz belediyeciliđi milli ve manevi vecibe addediyoruz.

Çözümsüz sorun yoktur.



Çözülerek açılacak bir düğümün kesilmesine gerek de yoktur.

Sabırla, akılla, sağduyuyla, samimiyetle, safiyetle her meselenin üstesinden gelmek mümkündür, münasıptır, mukadderdir.

Sabır yoksa bezginlik başını kaldırır.

Samimiyet yoksa her adım boşlukta kaybolur.

Akıl yoksa çalışmak da zaman kaybıdır.

1.Murat'a peştamal bağlayan Ahi Musa'nın güzel ve derin sözünü yeri gelmişken hatırlatmak istiyorum:

Ahi Musa 1.Murat'a diyor ki:

*"Kuşağı beline doladık, ama işi aklına emanet ettik."*

Akla emanet olmayan iş evhama teslimdir.

Belediyecilikte evham, yani vehim ve kuruntular küçücük tepeyi bile dağ gibi gösterir.

Hem akıl hem gönül hem de vicdan bir terkiplle devreye girmedikten sonra yapılacak her iş beyhude, her girişim boşuna, her teşebbüs bodoslamadır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimi altında bulunan belediyelerde akıl vardır, iman vardır, gönül vardır, vicdan vardır, empati vardır, aşk vardır, sevda vardır, özveri vardır, öz değerlere bağlılık vardır, işte delili, işte dev eserlerin mimarı Etimesgut Belediyesi'dir.

Vatana adanmış ömürler, millete hizmetle meşhun gönüller Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimi altındaki belediyelere mührünü vurmuştur.

Biliyor ve inanıyoruz ki, fedakârlık olmadan fenalıklara göğüs germek ham bir hayaldir.



Üstelik bu hayalin gerçekleşmesini beklemek katıksız hezeyandır.

Fedakârlık varsa geleceği planlayan görüş derinliği, gerçekleri okuyan ve yorumlayan feraset enginliği mutlaka varlığını, muhakkak vakarını gösterecektir.

Bizim Üretken Belediyecilik anlayışımız fedakârlığın erdemi, kılı kırk yaran çalışmanın, titiz hazırlıkların eseridir.

Çok şükür ülkelerimizden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz.

Belediyecilik ilkelerimizden sapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz.

Önümüzü kesmeye çalışanlara aldırış etmeden geleceğe koşuyoruz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Biz vatan, millet, başkent Ankara sevdalısıyız.

Kalplerimiz Türkiye sevgisiyle çarpıyor.

Kaderimiz Türk milletinin bekasıyla çakışıyor.

Kavlimiz “önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” diyen gönül zenginliğiyle çelikleşiyor.

Kararımız Etimesgut'a hizmetle çevikleşiyor.

İnandık, belediye beraberlik harcı, birliktelik hamurudur, dedik.

İddia ettik, belediyeciliğin sönmeyen meşale, silinmeyen, sinmeyen muvaffakiyet olduğunu deklare ettik.

Belediyecilik bizim işimizdir.

Millete tutkuyla hizmet Milliyetçi Hareket'in müessir iradesidir.





Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilip de ilk virajda devrilen belediye başkanları oldu.

İlk rüzgârda savrulanlar, ilk sallantıda kaçışanlar, ilk durakta inenler oldu.

Gidenlere niye gidiyorsunuz demedik.

Demek ki nefesleri o kadarmış dedik.

Demek ki nefisleri akıllarını başlarından aldı şeklinde düşündük.

Niyette varsa bulanıklık, karanlığa kısmet, kaçmaya avdet anlaktır, nitekim kaşla göz arasında tecelli edecektir.

Bize çıkarlarını pusula yapmış olanlar, davasının yerine evdeki tavasını düşünenler, karakter ve kişisel kalitesiyle değil koltukla şahsiyet kazananlar lazım değildir.

Bizim ve milletimizin adam gibi adam olanlara, mertçe, fedakarca, vefakar ve ahlaklı bir şekilde görevini yapacak şehri eminlere ihtiyacı vardır ve bu çok açıktır.

Çok şükür sel gitti, kum kaldı, kütükler sürüklenip kayboldu.

Hancıyla yolcu bir kez daha belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk-İslam Ülküsünün bereketli beşiğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin istiklal haklarını muhafaza edecek bükülmez bileğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi tarihi bellek, kültürel mekteptir.

Milliyetçi Hareket Partisi zorlu imtihanlardan yüz akıyla çıkmış, zahmetli günlerden sivrilip yükselerek parlamayı bilmiş ve Etimesgut'a hizmeti milli vazife bilmiştir.



**Değerli Etimesgutlu Kardeşlerim,**

**Aziz Vatandaşlarım,**

Ülkemiz aleyhine çok yoğun bir kara kampanya tedavül-  
dedir.

Küresel emperyalizm her türlü ayak oyunu, kirli senar-  
yoyla Türkiye'ye cephe almış, cephe açmıştır.

Suriye'nin Kuzeybatısında artan tehlikeli gerilim milli gü-  
venliğimizi tehdit etmektedir.

Akdeniz'e adeta dünya üşüşmüş, ülkeler askeri çıkarma  
yarışına girmişlerdir.

Bölgesel kutuplaşma giderek vahim seviyelere doğru ge-  
nişlemektedir.

Türkiye çok boyutlu bir mücadelenin içindedir.

Bir yanda terörle mücadele sürerken, diğer yanda kuzu  
postuna bürünmüş, müttefiklik boyasına sürünmüş ülkelerin  
ekonomik ve diplomatik saldırılarına direnç gösterilmektedir.

Türkiye'nin mevzi kaybetmesi, içe kapanması, siyasal ve  
ekonomik krize sürüklenmesi amacıyla alçak bir kumpas, ah-  
laksız bir kompo sahnelenmektedir.

Döviz fiyatındaki yapay ve spekülatif artışlar, bilinsin ki,  
apaçık ekonomik saldırı, ekonomik sabotaj, ekonomik sui-  
kastır.

Emperyalizme kan veren Evanjelist ve Siyonist vandallık  
tarafından infaz ve ihanetle görevlendirilmiş sermaye çetele-  
ri üzerimize salınarak doğrudan hedef seçilmiş durumdayız.

Kaldı ki bunun itirafı ABD'li bir yönetici tarafından kısa  
süre önce uluorta deşifre ve ilan edilmiştir.



Türkiye'nin stratejik ortağı ABD, ittifak hukukunu hiçe sayarak aleyhimize kurulmuş stratejik bir tuzağın merkez üssü haline gelmiştir.

Müttefiklik ilişkisi derin bir yara almıştır.

Her tarafı delik deşik olan dostluk ve diyalog köprüsü hepten dinamitlenmiştir.

Bir NATO üyesi olan ABD, bir başka NATO üyesi olan Türkiye'ye ilan edilmemiş, adı konmamış siyasi ve ekonomik savaş açmıştır.

S-400 füze savunma sistemine karşı F-35 kozu ABD tarafından masaya sürülmüştür.

Diyorlar ki, Rusya'dan füzeyi almazsanız savaş uçağını vermeyi düşünüyoruz.

Bu küstahça ve kural dışı bir muameledir.

Anlayamadığımız, kimden ne alacağımızı, kime ne satacağımızı tayin ve tespit hakkı ne zaman ABD'ye geçmiştir?

Böyle bir hakkı ABD kendinde nasıl görmektedir?

Bağımsızlığımıza saygı duymayan, üzerimizde tahakküm kurmak, milletimizi tasallut altına almak, devletimize ambargo uygulamak için fırsat kollayan ülkeye dost demek mümkün müdür?

Beşeriyet kimin masum kimin muhasım olduğunu net olarak görmektedir.

Neresinden bakarsak bakalım, karşımızdaki bu tablo risklidir, rezalettir, art niyetin ürünüdür.

Yaşananlar maksatlıdır, marazidir, düşmancadır.

Gelişmelerden dolayı bölgesel ve küresel denge ağır hasar almıştır.



ABD, uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve kara-borsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir.

Buna rağmen, Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur.

Trump ve yardımcısı Pence karşı tek nefes, tek yürek, tek sestir.

Türkiye'yi teslim almaya, Papazi bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de, takatleri de yetmeyecektir.

Ekonomik yıkıma bilerek hizmet eden, zalimlerin gözüne girmek için felaket tellallığı yapan, kriz çıkırtkanlığına soyunan, işbirlikçilikten medet uman kim varsa, Etimesgut'tan söylüyorum ki, tescilli vatan hainidir.

Emperyalizme tahkimat yapanlar, duruş ve beyanatlarıyla el sallayanlar yanlıştır, yozlaşmanın ve satılmışlığın dibindedir.

Türkiye bugünleri milli dayanışmayla, milli şuurla atlatacaktır.

Geceyi gördük, sabaha inşallah ulaşacağız.

Yokuşu çıktık, artık nefeslenip rahatlayacağız.

Şimdiye kadar nice çilelerle sınıandık.

Pek çok badirelerden geçtik, pek çok saldırıyı püskürttük.

Yine yaparız, yine başarırız, yine üstesinden geliriz.

Devlet milletiyle bir ve beraberdir.

Milli bünye aşılmaz bir kale gibidir.

Altıncı filoya taş atanların mirasçıları şimdilerde bu filonun tayfalığına heves etseler de; Türkiye onun bunun da-



yatmasıyla, tezgahıyla, tertibiyle tam bağımsızlık çizgisinden asla savrulmayacaktır.

Kimin dost kimin düşman, kimin temiz kimin kirli olduğu artık bellidir, bütün yönleriyle bilinmektedir.

**Muhterem Vatandaşlarım,**

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekiliği Genel Seçimi'nden sonra resmen devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabullenemeyen, hazım güçlüğü çeken iç ve dış çevrelerin karşısında Türk milleti bütün heybetiyle ayaktadır.

Bizi yenemeyecekler, yıkamayacaklar, kanlı ve alçak masalarını fütursuzca kullansalar bile sonuç alamayacaklar.

Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler Allah'ın izniyle mahv-ı perişan olacaklar, hayal kırıklığına uğrayacaklar.

Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır.

Cumhur İttifakı alayının karşısındadır, bütün hainlere meydan okumaktadır.

**Bakınız ne diyor merhum vatan şairimiz Namık Kemal:**

*“Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.”*

Cumhur İttifakı'nın şerefsizce sahneye sürülen barbarlıkları göğüsleyecek dirayeti, Türk ve Türkiye düşmanlığını karşılayacak gücü hamd olsun vardır, bu gücün kaynağı da Etimesgut'tur, Ankara'dır, tüm Türkiye'dir.

Ülkemiz 24 Haziran Seçimlerinden sonra yeni bir demokratik imtihana 31 Mart 2019'da girecektir.

Mahalli İdareler Seçimleriyle Türkiye'nin önümüzdeki beş yıllık döneminde büyükşehir, il, ilçe, belde belediye yö-



netimleriyle köy ve mahalle muhtarları seçilmek suretiyle belirlenecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu sıcak ve yüksek riskli dönemde yine sorumlu, yine uzlaşmacı, yine soğukkanlı, yine milli duruş ve siyasetini takip edecektir.

24 Haziran'da elde edilmiş kazanımların önümüzdeki yılın 31 Mart'ında heba olmasını istemiyor, beklemiyor, dilemiyor, arzu etmiyoruz.

Kısır, sığ, güdük ve dağınık siyasi polemiklerle anlaşmazlıkların tecellisini, bunun yanında denizden geçmişken dere de boğulmayı çok mahsurlu, çok maliyetli, Türkiye'ye yapılacak büyük bir kötülük olarak değerlendiriyoruz.

Geldiğimiz bu aşamada, 7 ay sonra yapılacak Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili partimizin "Dört Ayaklı Stratejik Duruş ve Görüşleri" şu şekilde olacaktır:

### 1- Türkiye yeni bir hükümet sistemine geçmiştir.

Allah'a şükür bu geçiş kazasız belasız ve salimen tamamlanmıştır.

Yeni sistemin yerleşmesi, kurum ve kurallarıyla inşa faaliyeti önümüzdeki en temel gündemdir.

Bu süreç kararlılıkla devam etmektedir.

Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında denetim ve yönetimi çok zor olacak olası çatışma, çelişki ve gerginliklerin yeni hükümet sisteminin kökleşmesine engel olacağı, ülkemizi krize sürükleyeceği tartışmasız bir gerçektir.

Mahalli İdareler Seçimlerinden alınacak sonuç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasına, işbirliği havasına, iradi yapısına uygun olmalı, genelde sağlanan başarı yerel yönetimler eliyle sekteye uğratılmamalıdır.



Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin buna müzahir şekilde milletimiz tarafından seçim ve görevlendirilmesi en samimi beklentimizdir, dileğimizizdir, hedefimizdir.

Çalışmalarımız da buna yönelik olacaktır.

**2-** Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillate yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yürüncesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir.

Bu tarihi bir sorumluluktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir.

**3-** Şu anda 3 büyükşehir, 10 il, 80 ilçe, 12 belde olmak üzere toplamda 102 belediye siyasi iradece atanmış kayyumlar tarafından yönetilmektedir.

Bu belediyeleri yöneten belediye başkanlarından 94'ü PKK, diğer 8'i de FTÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevlerinden alınmışlar, belediye yönetimleri de haklı olarak kayyuma devredilmiştir.

Altını kalın olarak çiziyorum ki, kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doğrultusunda, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürü, teşkili ve tahkimi sağlanmalı, bu konuda demokratik mücadele cesaretle, inançla yürütülmelidir.

Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır.



Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen ne varsa yapmaya bütünüyle hazırdır.

**4-** Milliyetçi Hareket Partisi halihazırda var olan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerini muhafaza edip bunların yanında daha fazlasını kazanmak, daha çok gönüle girmek, daha çok teveccüh elde etmek için bütün gücünü seferber edecek, Allah'ın izniyle de hedeflerine ulaşacaktır.

Bu kapsamda Etimesgut Belediyesi'si'ni sizlerden tekrar istiyorum.

Etimesgut'ta Üç Hilal'in nazlı nazlı dalgalanışı sürsün ni yazındayım.

Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'e diyorum ki; bugüne kadar başarılı oldunuz, tebrik ederim.

Başarı durağan değildir, durgunluk ve kesinti kabul etmeyecektir.

Başarı bir süreçtir devamı gelecek, arkası kesilmeyecektir.

Dünden bugüne başardınız, bugünden geleceğe de başarağınıza inanıyor, size güveniyor, Etimesgut Belediyesi'ni tekrar almanızı ümit ve temenni ediyor, bu vesileyle sizleri görevlendiriyorum.

Milli belediyecilik başarılı yönetim diyorum.

Beka, birlik, beraberlik milli belediyecilik.

Gülsün yüzler, yükselsin Etimesgut.

Diyor ya Yusuf Has Hacib:

*"Güneşe bak, küçülmez hep doludur. Parlaklığı hiç eksilmez, hep ayındır.*

*Benim de yaratılışım ona benzer, doğrulukla doludur, hiç eksilmez."*





MHP budur, MHP'li belediyeler bu ahlak ve inançtır.

Sözlerime son verirken 41 dev eserin Etimesgut'umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

**Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
POLATLI BELEDİYESİ  
TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇILIŞ  
VE TEMEL ATMA TÖRENİ'NDE  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**13 EYLÜL 2018  
POLATLI**





**Aziz Vatandaşlarım,  
Çok Değerli Polatlılı Kardeşlerim,  
Saygıdeğer Dava Arkadaşlarım,  
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi hürmetle selamlıyor, muhabbetle bağırma basıyorum.

Polatlı Belediyemizin düzenlemiş olduğu “*Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni*”ne katılmaktan, haklı sevincinize ortak olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Bu vesileyle Polatlı'nın çehresini değiştiren, çağa ayak uydurmak için çalışan, kendisine umut bağlayanlara yüz çevirmeyen Belediye Başkanımız Sayın Mürsel Yıldızkaya'yı tebrik ediyorum.

Ayrıca belediye meclis üyelerini, belediye personelini ve bütün dava arkadaşlarımızı kutluyorum.

Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen bir inanmışlık ve iradeyle mücadelesini sürdüren Polatlı Belediye Başkanımız ve yönetimi maşallah göz dolduruyor, göğüs kabartıyor, kiskanları çatlatıyor.

Emin olunuz, Polatlı'ya ne yapsak azdır.

Çünkü Polatlı başkent Ankara'mızın muhafızı, milli savunma hattımızın son kalesidir.

Çünkü Polatlı kardeşlik ve kucaklaşma kültürümüzün mümtaz bir numunesidir.

Polatlı büyüyor, güzelleşiyor, gelişiyor, devamlı yükseliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Polatlı'ya hizmetten iftihar ediyor.



Üretken belediyecilik vizyonumuza müzahir yatırım ve hizmetlerle bizlere haklı bir gurur yaşatan Polatlı Belediyesi durmuyor, dinlenmiyor, hiç de yorulmuyor.

Başarıya da, hizmete de sonuna kadar devam diyor.

Temelini atıp açılışını yapacağımız belediye eserlerinin Polatlı'ya hayırlı olmasını diliyorum.

Emeği geçen herkese şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Milli belediyecilik başarılı yönetim diyorum.

Beka, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyelim istiyorum.

Polatlı'ya güveniyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'ni asla yalnız bırakmayacağına, asla terk etmeyeceğine, asla sırtını dönmeyeceğine yürekten inanıyorum.

**Değerli Polatlılı Kardeşlerim,**

**Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Öyle bir günde buradayız ki, adeta tarihin kalp atışını hissediyor, Sakarya'nın çağrısını duyuyor, zaferine ortak oluyoruz.

Diyor ya şair:

*Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya!*

*Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya.*

Sakarya'nın sırtında şerefli Türk tarihi vardır, Sakarya'nın sırtında Türk talihi şanlı vakarıyla parlamaktadır.

Ve Polatlı buna müşahittir, şehitlere minnettardır, zalimlere mezardır; en şedit hiyanetlere, en seri cinayetlere, en seni rezaletlere okunan meydanların hem kıyısı hem de kargâhıdır.



Artık Sakarya yüz üstü sürünmüyor, hamd olsun ayağa kalktı.

Bir daha da düşürmeye hiçbir muhasımın, hiçbir müstevlinin gücü yetmeyecek, kudreti sökmeyecektir.

Bu topraklarda 97 yıl önce bir destan yaşandı.

Bu topraklarda 97 yıl önce bir tarih yazıldı.

20.yüzyılın en büyük savaşlarından birisi bu topraklarda yapıldı.

Türk milletinin makus talihi tersine çevrildi.

Sakarya Meydan Muharebesi geri çekilmenin son sınırıydı.

Yunan Megali İdeası Sakarya'da boğazlandı.

Zulüm Sakarya'da boğuldu.

23 Ağustos 1921'de başlayıp 13 Eylül 1921'de zaferle sonuçlanan Sakarya Savaşı 22 gün 22 gece devam etti.

Takati biten işgalciler sonunda püskürtüldü.

Düşman unsurları Sakarya'ya doğru ilerlerken Türk ordusu Sakarya'nın doğu tarafında kuzeyden güneye 100 km uzunluğundaki cephede altı grup halinde mevzilenmişti.

Alagöz Köyü'ndeki ana karargâhın çatısı Türk milletinin bağımsızlık sevdasıyla örülmüştü.

Şiddetli yağış ve fırtına Türk milletinin azmini kıramamıştı.

Ağır düşman saldırıları Türk milletinin kararlılığını sekteye uğratamamıştı.

Mangal Dağı, Çal Dağı, Dua Tepe, Türbe Tepe nice fedakârlıklara sahne olmuştu.



Özellikle Çal Dağı ve Haymana stratejik önemdeydi, buraların kaybı neticesinde düşmanın Ankara'ya intikali kaçınılmaz olacaktı.

Nitekim en kanlı savaşlar buralarda vasat buldu.

Hatta artan tehlikelerden, Ankara'dan işitilen top seslerinden dolayı Meclis ve hükümetin Kayseri'ye nakli bile gündeme gelmişti.

Türk milleti adeta etten ve kemikten duvar çekmiş, pes etmemişti.

Adım adım savunmayla, oluk oluk akan şehit kanlarıyla, *"hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o sath da tüm vatandır"* kabul ve kavrayışıyla düşman bozguna uğratıldı.

Sakarya Zaferi doğru taktiklerle beslenmiş devasa bir stratejinin mahsulüdür.

Sakarya Zaferi aklın ve adanmışlığın mecmuudur.

Sakarya Zaferi imanın, inanmışlığın, iradenin ve istiklal aşkının mükâfatıdır.

Tarihte hiçbir başarı tesadüfü değildir.

Hiçbir zafer kolay yollardan elde edilmemiştir.

Millet varsa tarih vardır, tarih varsa hasım ve hainler eksik olmayacaktır.

Sakarya'da husumeti yendik, esareti ezdik, işgali çiğnedik.

Aynı şekilde gerilememizin sona erdiğini, bundan böyle tarruz safhasının başladığını dünya aleme gösterdik.

Sakarya kıyılarında tutunup Türkiye Cumhuriyeti'ne açılan yolları inşa ettik.

Hezimete dur dedik, hüsrana yeter diye seslendik.



Sakarya Zaferi hakikaten Türk tarihinin dönüm noktasıdır.

Vatan topraklarında yabancı postallarının barınamayacağı'nın nişanesidir.

Sakarya'daki muazzam dirilişten çok şükür bir şey kaybetmedik.

Milli Mücadele ruhundan hiç taviz vermedik.

Kuvay-ı Milliye felsefesinden de hiç ayrılmadık.

Polatlı Sakarya Zaferi'nin canlı tanığıdır.

Polatlı Türk milletinin özlemlerini taşımaktadır.

Bu itibarla Polatlı önemlidir, Polatlı değerlidir, Polatlı Sakarya'nın kader ortağıdır.

Biz Polatlı'ya bakınca milli direnişi, emeği, alın terlerini görüyoruz.

Biz Polatlı'ya bakınca Türk tarihinin kıvancını yaşıyor, kıvrım kıvrım akan Sakarya'nın mesajlarını duyuyoruz.

Bu toprakları Malazgirt'te vatan yaptık, Sakarya'da sökülmecek mühürle taçlandırdık, Büyük Taarruzla da istilacıları önümüze katıp kaçtıkları yere kadar kovaladık.

Şunu herkes bilmelidir ki, Sakarya burada, teslim olmayacak milli yürekler burada, bayrak burada, ezan semalarımızda.

Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse, bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışılırsa, andolsun ki, bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya, son kanımıza, son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur, yine namertlere dünyayı dar ederiz.

Türk milleti için geri çekilme bitmiştir.





Bunun ilanı Sakarya Zaferi'yle yapılmıştır.

Karanlık emel sahipleri hesaplarını buna göre yeni baştan gözden geçirmelidir.

Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmazınlar ki; ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız, ne çizilecek sınırimız, ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır.

Bu vatan eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir.

Her karış toprağımız şehit kanlarıyla perçinlenmiştir.

Her yöremiz dua ve devleşmiş mücadelelerle pekiştirilmiştir.

Türk milleti bileğinin hakkıyla, birliğinin harcıyla, imanının haklılığıyla varlığını, bekasını teminat altına almıştır.

Son söz Milli Mücadele yıllarında söylenmiştir.

Gerekirse bu muktedir söz bir kez daha tezahür edecektir.

Bu nedenle bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar.

Ayranımızı daha fazla kabartmasınlar.

Sırtımızda kurban kesmeye kalkmasınlar.

Sabrimızı yanlışla yormasınlar.

Sağduyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar.

Sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar.

İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır.

Egemenlik haklarımızı Sakarya'da savunduk, yine yaparız.



Tarihi varlığımızı, meşru ve muazzez irademizi Sakarya'da ibra ve ilam ettik, tekrar aynısını başarırız.

Hiç kimse şansını zorlamasın.

Türk milleti milli bekasından ödün vermeyecektir.

Bağımsızlığına toz kondurmayacaktır.

Zulme sonuna kadar direnecektir.

İlhamımız Sakarya Zaferi'dir.

İtibarımız kardeşlikle geçen muhteşem Türk asırlarıdır.

Cesaretimizin kaynağı aziz ecdadımızdır.

İstikbalimizin güvenceleri kahraman şehitlerimizin fedakârlıklarıyla bizlere tevdi edilen milli ve manevi emanetlerdir.

Polatlı bu emanetlerin bayraktarıdır.

Polatlı bu emanetlerin ziyasıyla parlamaktadır.

Zalimler bugünlerde ister ekonomik silah çeksinler, isterse de terör örgütlerini üzerimize salsınlar.

Yetmedi, işbirlikçilerini tembihleyip tahrik ve teşvik etsinler.

Türkiye'nin haklı davasından dönen namerttir.

Yezid gibi kazanmaktansa Hüseyin gibi şehit olmak hedefimiz ve haysiyetimizin asaletidir.

Sakarya'nın onurunu zedelemeyen, kaçanlara, korkanlara, satanlara aldırış etmeden milli bekaımızın muhafazası için ne gerekiyorsa yapacağız.

Görevimizi eksiksiz ifa edeceğiz.

Sözlerimizden asla caymayacağız.



Geçmişte bir olduk, düşmanı yendik.

İri olduk, dev gibi yükseldik.

Dik durduk, diri olduk, emperyalizme karşı yüreklendik.

Bugün de yapabilir, bugün de yeni zaferlere imza atabiliriz.

Yeter ki, saflarımızı sıkı turalım, döviz kurşunu işlemeyecektir.

Yeter ki, yüreklerimiz toplu vursun, zalimler asla ilerleyemeyecektir.

Sakarya Zaferi'nin 97.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman neferlerimizi, rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Diyorum ki, zaferimiz kutlu olsun, zaferlerimiz daim olsun.

**Değerli Polatlılı Kardeşlerim,**

**Muhterem Vatandaşlarım,**

Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden olaylarda gözle görülür artışlar yaşanmaktadır.

Suriye'nin İdlib kenti çok vahim gelişmelere gebedir.

Gün aşırı felaket senaryoları dillendirilmektedir.

Sayıları onbinleri bulduğu iddia edilen El Nusra ve HTŞ gibi terör örgütleri İdlib'e yuvalanmışlardır.

Bunlarla mücadele asıldır, ama suçsuz günahsız insanların hakkı da korunmalı, onlara zarar verilmemelidir.

Zalim Esad ve Rusya belirli aralıklarla askeri operasyon düzenlemektedir.

Büyük ve kanlı bir çatışmanın her an ortaya çıkma ihtimali vahim gelişmelerin habercisidir.



İdlib günden güne kanayan, kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır.

7 yılı aşan bir süredir devam eden Suriye iç savaşı artık tahammülü, telafisi ve tamiri imkansız bir eşiğe dayanmıştır.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, bu yıl içinde şimdiye kadar görülmemiş düzeyde kitlesel göç ve sivillerin yerlerinden, yurtlarından kopuşunu duyurmuştur.

Halep, Humus'un kuzeyi, Şam kırsalı, Dera ve İdlib'teki insani durum giderek kötüleşmekte, feci noktalara sürüklenmektedir.

Bu bölgelerdeki çatışmalar Suriye'nin geleceğini tayin edici niteliktedir, aynı zamanda kritik ve kilit önemdedir.

Esad provokasyonlarını ara vermeden sürdürmektedir.

Masumlara kast etmektedir.

Mazlumlara can evinden vurmaktadır.

Ve Esad cinayetleriyle insanlığın nefretini kazanmıştır.

2013 yılında Reyhanlı'da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşımızın azmettiricisinin zalim Esad olduğu da belirlenmiştir.

Reyhanlı katliamının planlayıcıları arasında bulunan bir katil başarılı bir operasyonla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp ülkemize getirilmiştir.

Bu caninin itirafları ise çok söze gerek duyulmadığını göstermiştir.

Esad'ın Reyhanlı'da parmak izinin bulunması, Suriye'nin nasıl bir kanlı el tarafından yönetildiğini tekraren gözler önüne sermiştir.



Ülkemizde konuşlanan Esad hayranları, Esad lobisi, Baas artıkları bu işe ne diyeceklerdir?

Hala Türkiye'nin haklı mücadelesini görmezden gelip Esad lehine konuşma ve değerlendirmelere yüzüstü devam edecekler midir?

Esad'a destek verenlerin yüzüne Reyhanlı'nın kanı sıçramış olmayacak mıdır?

CHP'nin Genel Başkanı yeni bir kumara şuursuzca heves edip dördüncü devrimden bahsediyor.

Bu dördüncü devrim beyanının, dördüncü sanayi devrimi olmadığını vicdan sahibi her vatandaşım biliyor ve görüyor.

Bununla birlikte halk hareketi diyerek ateşle oynuyor.

Anlaşılan övdüğü Esad'a özeniyor, ona öykünüyor.

Diğer yandan da Türkiye'yi abluka altına alan ekonomik cinnet ve cendereden siyasi rant ve çıkar umuyor.

Utanmandan, sıkılmadan Türkiye düşmanlarının eline su döküyor, onları selamlıyor, sırtlarını sıvazlıyor.

CHP'nin yolu yol değildir, siyaseti milli ve ahlaki değildir.

Kaldı ki siyasi muhalefet görevinden, Türkiye muhalifi bir çizgiye savrulmuş durumdadır.

Esad İdlib'i kana bulamak için zemin yoklarken, ekonomik tetikçiler Türkiye'ye döviz bombasıyla suikast düzenlerken CHP'nin olan biten vandallıklara onay vermesi, ganimet avcılığına soyunması siyasi utanç vesikasıdır.

Küresel ve bölgesel komplonun yerli işbirlikçileri artık bellidir, niyetleriyle birlikte yüzeye çıkmışlardır.

Polatlılı kardeşlerim her şeyin farkındadır.



Bunun hesabını da inşallah 31 Mart 2019 soracaklardır.

Sandıkta bulamadığını sokakta arayan müflis siyasi tükenmişlere Mahalli İdareler Seçimleri'nde bir kez daha ibretlik ders verilecektir.

Türkiye'nin huzuru, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart 2019'un istikrar ve dengeli şekilde aşılması şarttır, beka meselesidir.

Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri'nde sadece belediye başkanı seçilmeyecektir.

Sadece belediye meclis üyeleri, sadece il genel meclis üyeleri, sadece köy ve mahalle muhtarları belirlenmeyecektir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle resmen uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin süreklilik içinde istikrarı ve istikbali de sağlanmış olacaktır.

Türkiye'nin toplumsal huzuru, anti demokratik arayış ve arzuların söndürülmesi için 31 Mart 2019 tünelden önceki son çıkış, 2023'ün müjdesidir.

Biz 31 Mart 2019'a cumhurun ittifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz.

Biz 31 Mart 2019'da İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, diğer bütün büyükşehir yönetimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna ve doğasına uygun şekillenmesini ümit ve temenni ediyoruz.

Biz 31 Mart 2019'da kayyumla yönetilen belediyelerin bir daha asla terör örgütü yandaşlarının kontrol ve denetimine geçmemesini tarihi önemde addediyoruz.

Mesele Türkiye'dir.



Mesele bekamızdır.

Mesele vatanımızın güvenliği, milletimizin huzurudur.

31 Mart 2019'da Cumhur İttifakı siyasi meşruiyet içinde demokratik işbirliği ve kanuni sınırlar içinde karşılıklı iyi niyet ve hoşgörüyü muhtemel musibetlerin, sinsi hazırlıkların, gafil ortaklıkların bir kez daha üstesinden gelebilecektir.

Bizim duruşumuz Türk milletiyle aynıdır.

Değişmeyen pozisyonlarını sürekli vurgulayanlar durumumuzun bozulmayacağını da bilmelidirler.

Bizim yönümüz Polatlı'yla aynı yere odaklanmıştır.

Zillet İttifakı hazırsa, Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır.

CHP, PKK'yla ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedhahlara, hıyanet çetelerine fırsat verilmemelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluk içinde hareket edecektir.

Bir yanda mevcut belediyelerimizi muhafaza edip üzerine yenilerini ilave ederken, diğer yanda milli bekamızın çağrısına sonuna kadar kulak vereceğiz.

Fedakârlıkla gereken, seve seve yapacağız.

Türkiye'yi yeni göç dalgasıyla felç etmek, insani dramlarla beşeriyet vicdanını sızlatmak için pusuda bekleyenlere karşı uyanık ve şuurlu olacağız.

En kötü senaryoları dikkate alarak hazırlık yapmalıyız, Anadolu'yu mücavir alanlarda savunmalıyız.



Terör saldırılarıyla, bölgesel kriz ve savaş senaryolarıyla mesafe almaya çalışan kim varsa karşısında sapasağlam durmalıyız.

Türkiye'yi tartışılan ve yargılanan bir ülke haline getirmek için yarış içinde hareket edenlere karşı sur çekmeliyiz, kale gibi dikilmeliyiz.

Sosyal ve ekonomik yıkımımız için el ovuşturuların heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmalıyız, inancım odur ki, mutlaka bırakacağız.

Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız.

Zor günleri aşacağız, azımızı çok yapıp, eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız.

Biz Türkiye'yiz.

Biz büyük Türk milletiyiz.

Polatlı'da başardık, tüm Türkiye'de de başarılı olacağız.

Hizmette devamlılık, başarıda yükseliş esastır.

Belediye Başkanımız Sayın Mürsel Yıldızkaya'yı ve ekibini bir kez daha kutluyor, gelecekte de başarılarının artarak sürmesini diliyorum.

Toplu açılışını yaptığımız ve temelini attığımız belediye eserlerinin Polatlı'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sözlerime son verirken hepimizi bir kez da hürmetle selamlıyorum.

**Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
KADIN KOLLARI  
KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
TARAFINDAN DÜZENLENEN  
"KADINLAR GÜÇLENSİN  
TÜRKİYE BÜYÜSÜN"  
TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**22 EYLÜL 2018  
ANKARA**





**Saygıdeğer Hanımefendiler,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Basımızın Kıymetli Temsilcileri,**

Sözlerimin hemen başında hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarıma esenlik ve selamet dileklerimi iletiyorum.

Yurdumun her köşesinde yaşayan; evinde, köyünde, işyerinde, bağında, bahçesinde, tarlasında, tezgahında hayat ve varlık mücadelesi veren muhterem hanımefendilere saygılarımı sunuyorum.

“Kadın medeniyettir” görüşümüzü mahfuz tutarak medeniyetimizi müdafaa etme irademizi sonuna kadar muhafaza etmekten kıvanç duyacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.

21-23 Eylül tarihleri arasında partimizin Kadın Kolları Koordinatörlüğü tarafından *“Kadınlar Güçlensin, Türkiye Büyüsün”* temasıyla düzenlenen genişletilmiş istişare toplantısının partimize, Türk kadınına, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye'nin her yöresinden Ankara'ya gelen değerli hanımefendi kardeşlerime müteşekkir olduğumuzu altını çizerek dile getiriyorum.

“Kadınlar Güçlensin, Türkiye Büyüsün” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda emeği geçen başta Kadın Kolları Koordinatörümüz ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevin Taşlıçay olmak üzere bütün kardeşlerimi içtenlikle kutluyorum.

Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.



## **Değerli Hanımefendiler,**

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; *“Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir”* veciz sözüyle hepimize ve herkese çok anlamlı mesaj iletmışti.

Aynı şekilde kadına verilmesi gereken değeri bu şekilde özetlemişti.

Çünkü kadın annedir, kadın eştir, kadın yuvadır, kadın insandır, ailenin temel direğidir.

Kadın; toplumun aynası, geleceğimizin ümit ateşidir.

Bunların yanında nezakettir, zarafettir, titizliktir, hoşgörünün bizzat kendisidir.

Kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her zeminde fedakarlık vardır, sağduyu ve sabır hâkimdir.

Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir.

Kadınsız insanlık, kadınsız toplum, kadınsız gelecek olmaz, olamaz.

Bu gerçekten hareketle kadınların hayatın her alanında aktif, eşit, etkin ve katılımcı olmaları vazgeçilmez değer ve önemdedir.

Geçtiğimiz yüzyıl hem milletimiz hem de beşeriyet açısından yoğun, yıkıcı ve karmaşık bir döneme sahne olmuştu.

20.yüzyıl tarihin debisinin en yüksek olduğu dönemdi.

Değişimlerin hızı oldukça fazla ve tesirliydi.

Bu çerçevede temel hak ve hürriyetlerin kazanılması zaman almış, zorlu olmuştu.



Özellikle kadınlarla ilgili gelişmelerin seyrini incelediğimizde bu gerçeğin somut bir şekilde karşımıza çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik haklara kavuşması gecikmeyle de olsa sağlanmıştı.

Türkiye bu konuda bir çok gelişmiş ülkeyi kışkıandıracak karar ve reformlara imza atmıştı.

Kadınların nüfus sayımlarında dikkate alınmadıkları dönem artık çok gerilerde kaldı.

Orta Çağ kafası, ilkel dürtüler, cinsiyetçi körlükler çok şükür aşıldı, ekarte edildi.

Kadını toplumun gerisine iten, ikinci plana atan, hatta dışlayan yaklaşım ve yanlışlar katılımcı demokrasinin ilkeleleri, insani değer ve miraslarla etkisiz bırakıldı.

Kadınlar hak ettiği mevki ve mertebelere tam gelemediyse de, bu konuda önemli kazanımların elde edildiğini inkâr edemeyiz, yok sayamayız.

*“Ne olacak bu memleketin hali”* sorusu hemen hemen herkesin hayatının en rutin sohbet konusudur.

Bu sorunun her kişiye göre farklı cevapları bulunabilecektir.

Ancak bize göre memleketin hali insanımızın haline birebir ve doğrudan bağlıdır.

İnsan hayatının dengeli, düzenli, verimli ve huzurlu olması memleketin hal ve gidişatını elbette istikrara kavuşturacaktır.

Kuşku yok ki, geleceğe yönelik elimizde hazır bir reçete, isabetle çizilmiş bir harita yoktur.



Buna rağmen yarınların nasıl olacağını, tehdit ve fırsatların nelerden oluşacağını, ne gibi değişim ve dönüşümlerin ortaya çıkacağını öngörülmesi, önceden doğru önlemler alınması mümkündür.

Bunu yapabilmemiz için;

Tarihin hangi aşamasında olduğumuzu,

Zamanın neresinde bulunduğumuzu,

Medeniyetler ve milletler mücadelesinin hangi noktasında yer aldığımızı ilkelerimiz, ülkülerimiz ve tarihi müktesebatımız kapsamında yorumlamamız şarttır.

Karşı karşıya olduğumuz sorunlara yaklaşırken aceleci ve acemi değerlendirmeler, insanı hiçe sayan analiz ve araştırmalar her zaman hatalı yargılara, hasarlı yollara götürecektir.

Bu durumda geleceği öngörmek, geleceğin mimarisini gerçekleştirmek, tehlikelere göğüs germek çok zor ve maliyetli olacaktır.

Doğru tahminler, doğru tespit ve teşhislere ihtiyaç duyaraktır.

İnsanı özne yapmadan, insanı siyasetin asıl ve asal gücü haline getirmeden ne yapılacak bir tahmin, ne de koyulacak bir tespit sağlıklı ve kavrayıcı olamayacaktır.

Fikrimizin temeli millettir.

Fiziki varlığımızın, fiili vakarımızın teminatı yine millettir.

Ve millet dediğimiz cevher eşref-i mahlûkat olan insanla mündemiç, insandan mürekkeptir.

İnsandan mahrum bir duruşun, insana mesafeli bir davranışın sonuç vermesi, buna da siyaset denmesi akla aykırı, inançlarımızla ayırdır.



Biz insanımıza bakınca kadın-erkek ayrımına gitmeden kutsal bir emaneti görürüz.

Biz insanımıza bakınca Türk-İslam medeniyetinin ruh kökünü anlar ve tanırız.

Biz insanımıza bakınca bir, eşit ve her şeyin en güzeline layık bir varlığı idrak ederiz.

Dava ve siyaset mücadelemizde de buna müzahir hareket ederiz.

Kadın hakları denildiğinde insan haklarını anlarız.

İnsan onuru denildiğinde, aynı zamanda kadın onurunu algılarız.

Kadınların öne çıkmasını, daha çok görünür olmasını, maruz kaldıkları kötü muamelelerden muhafaza edilmelerini tarihi ve insani bir görev addederiz.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde daha fazla kadınıımızın faal katılım ve yoğun adaylığı, inanıyorum ki, Türkiye'nin gücüne güç katacaktır.

Arzu ve beklentimiz de budur.

1923 tarihinde 421 belediye yönetimi vardı.

Bugün 1398 belediye yönetimi milletimize hizmet yarındadır.

95 yılda yerel yönetimlerin derinlik ve genişliğinde parlak gelişmeler yaşanmıştır.

Ancak yeterli olduğunu iddia etmek doğru değildir.

Kadın belediye başkanlarımızın sayı ve oranındaki artışlar hem demokratik kültürümüzü zenginleştirecek, hem de millete hizmeti büyütecektir.





İnancımız ve umudumuz bu şekildedir.

Ayrıca;

20 bin 498 belediye meclis üyesi, 1251 il genel meclis üyesi, 18 bin 143 köy muhtarı, 31 bin 635 mahalle muhtarı, 80 bin 696 köy ihtiyar meclis üyesi, 137 bin 781 mahalle ihtiyar meclis üyesi arasında kadınlarımızın hak ettiği sayı ve temsile ulaşmaları konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü kararlı bir şekilde veriyoruz.

Cumhur İttifakı'nın şuuruyla temellenmesini ve teminini hedeflediğimiz önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri kadınlarımızın gücüyle Türkiye'nin önünü açacak, ilave olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kökleştirecektir.

Kimin ne dediğinin önemi yoktur.

Kimin hangi oyunları oynadığının, hangi karanlık senaryolardan medet umduğunun bir kıymet-i harbiyesi olmayacaktır.

Kadınlarımız güçlendikçe milli uyanış yaygınlaşacak, milli diriliş ve dayanışma ruhu Türkiye'yi büyütecektir.

Diyoruz ki, kadınlar güçlensin Türkiye büyüsün.

Kadınlar güçlensin Türkiye yürüsün, Türkiye yükselsin.

Kadın zayıf kalırsa medeniyetimiz sekteye uğrayacak, ülkemiz belirsizliklere sürüklenecektir.

Kadın atıl ve hareketsiz kalırsa, dahası ilgi ve destekten mahrum bırakılırsa istikbalimiz riske girecektir.

Buna da hiç kimsenin, hiçbirimizin hakkı yoktur.

Kadın varsa insan vardır ve insan; hakkıyla, haklılığıyla, hak ettiği mevki ve imkânlarla süratle buluşmalıdır.

Kadınlarımızın önündeki bariyerler kaldırılmalıdır.



Nitekim onlarsız gelecek hem bir hayaldir.

Onlarsız medeniyet kuru bir avuntudur.

**Saygıdeğer Hanımefendiler,**

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Dünden bugüne, Türk kadının omuzlarında vatanın yükü, alınlarında fedakarlığın ışığı, boğazlarında cesaretin madalyaları vardır.

Yılgınlığı elinin tersiyle iten, yıkılmışlığı reddeden kararlılık Türk kadınının hasletleri arasındadır.

Türk kadını koruyandır, kollayandır, kol kanat gerendir.

Toplumsal huzur ve refahın önşartı ayrımcılığın reddi, cinsiyetçi saplantının dışlanarak kenara itilmesidir.

Bu sağlanmadan kadınları sadece belirli gün ve haftalarda hatırlamak yerinde ve yeterli olmayacağı gibi, doğru da sayılamayacaktır.

Kadınlık onurunu, insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amacına ulaşamayacaktır.

Kadının yok sayıldığı, hor görüldüğü, dışlandığı, ötekileştirildiği toplumlar ilkeldir, geridir.

Kadının el üstünde tutulduğu, erkek kadar sosyal hayatın bir parçası olduğu ve fırsat eşitliğinin sağlandığı toplumların ise geleceğe umutla bakabilmesi mukadderdir.

Kadının aile ve toplumsal ilişkilerin direği, nirengi noktası olduğu gerçeğini unutmamalı, hafızalardan çıkarmamalıyız.

Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler.

Bunu da çok iyi bilmeliyiz.



Çünkü aileyi ayakta tutan ve sarıp sarmalayan kadındır.

Aile ise milletin temel taşıdır.

Kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin güvencesidir.

Kadın; mesela evde anne, okulda öğretmen, tarlada eli nasırlı berekettir.

Önemle ifade etmek isterim ki;

Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınların tam manasıyla izi görülüp sesi duyulacaksa önce şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli olmalıdır.

Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesi toplumuz açısından endişe ve kaygı verici bir durumdur.

Kadınlarının yüzü gülmeyen bir toplumun geleceği umutla karşılaması imkansızdır.

Kahraman ve fedakar Türk kadınının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir.

Ne hazindir ki, yılın sadece belirli gün ve haftalarında toplumsal eşitsizlik konuları gündeme gelmekte, kadın hakları üstün körü geçilmekte ve fırsat eşitliği laf olsun kabilinden dile getirilmektedir.

Kadın sadece bir güne hapsedilecek bir varlık mıdır?

Kadınlarımızın sorunları ve sosyal hayattaki yeri sadece belirli bir hafta veya günün mü konusudur?

Bu kısır döngü elbette son bulmalı, kadın ile şiddet, cinayet, eşitsizlik ve istismar kelimeleri artık yan yana gelmeyecek şekilde rafa kaldırılmalıdır.



Aziz milletimiz bunu aşabilecek, bunu başarabilecek yüksek bir kültür ve mirasla donanmıştır.

Tarihimize baktığınızda da bunu görürsünüz.

İl Bilge Hatun'a bakınız.

Hayme Ana'ya bakınız.

Nene Hatun'a bakınız.

Tayyar Rahmiye'ye bakınız.

Kahraman Türk kadınına bakınız.

Ne derece saygın olduğunu görürsünüz.

Bilinmelidir ki, Türk kadını milli şerefimizin abidesidir.

Türk kadını milli bekamızın beşiğini sallayan ahlaklıdır.

Nitekim Türk kadını yuvasının da, yurdunun da zarafet, zeka ve ziynetle taçlanmış fertleridir.

İftiharla hepinizi böyle gördüğümü ifade etmek boynumuzun borcudur.

Eğer bugün son yurdumuzda hür ve müstakil bir biçimde nefes alıp verebiliyorsak, bunda tarihe altın harflerle geçmiş ve elleri öpülesi kadınların büyük bir payı bulunmaktadır.

Türkiye'nin geleceği kadınlarımızın üstleneceği yapıcı role, yapacakları değerli çalışmalara, eşsiz fedakârlıklara yakından bağlıdır.

Aziz milletimizi içten çürütecek, geleceğini karartacak, kaos ve kriz aşılacak her türlü sosyal, siyasal ve ekonomik tahribatın karşısında set olacağız, buna müsaade etmeyeceğiz.

Bu konuda gazete ve televizyonların adeta özendirici nitelik taşıyan, suça tevessül kapısını aralayan üçüncü sayfa haberlerine de dikkat etmesini yararlı görüyoruz.



Toplumda artan şiddet sarmalını yarmaktansa konunun uzmanlarının bir araya gelip çözüm önerileri sunmasının sosyolojik ve psikolojik açıdan daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Kadına şiddet, istismar, eşitsizlik gibi yüz kızartıcı gelişmeler ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu dün söyledik bugün de tekrarlıyoruz.

Bu sorunun ertelenmesi, geciktirilmesi, savsaklanması çok ciddi mahsurlara yol açacaktır.

Bu sorumluluk hepimizin omuzlarındadır.

Unutmayınız ki, kadınlar kadar güçlüyüz, kadınlar kadar insanınız, kadınlar kadar medeniyiz.

Kadınlar hayatın içinde etkin ve fedakârca mücadele ederken, demokratik imkân ve fırsatlardan mahrum olmaları elbette akla ziyan bir çarpıklıktır.

Hayatın her alanında eşit bir temsil ve katılım talebinde bulunan kadın gerçeğinden ürkmeden kabullenmek, gereğini yerine getirmek hepimiz adına bir insanlık görevidir.

Erzurum'dan İzmir'e, Artvin'den Mersin'e, Şırnak'tan Balıkesir'e, Iğdır'dan Edirne'ye, Samsun'dan Ankara'ya, Trabzon'dan İstanbul'a kadar Türk milletinin nice kahraman kadını, nice fedakâr annesi Türkiye'nin gelişmesi için mücadele halindedir.

Onsuz bir millet varlığı elbette akla düşünülemezdir.

Türk kadını:

Maddenin karanlığı içinde ruhun aydınlığıdır.

Umutsuzluğun karanlığı içinde huzurun aydınlığıdır.

İhtirasların karanlığı içinde faziletin aydınlığıdır.



Cehaletin karanlığı içinde şefkatin aydınlığıdır.

Kavganın karanlığı içinde sevgi ve bağlılığın aydınlığıdır.

Kadın her alanda olmalı, her seviyede temsil edilmelidir.

Bu itibarla parti olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız, her şart altında Türk kadınının hak ve hukukunu savunmayı sürdüreceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi, kökeni ve anasının dili ne olursa olsun Türk kadınının her zaman destekçisi, sözcüsü ve yanında duran gücü olmaya devam edecektir.

**Değerli Hanımefendiler,**

**Muhterem Dava Arkadaşlarım;**

Suriye’de artan iç kaos ve bunalım ortamının son bulması, siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması için Astana Görüşmelerinin devamı niteliğindeki toplantılar Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla 7 Eylül’de Tahran’da gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantı da 12 maddelik bildiri yayınlanmış, bu bildiri Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılmış, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı ortak mücadele edileceği belirtilmiştir.

Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşmak için Anayasa Komitesinin oluşması için çabaların süreceği ilan edilmiştir.

Ancak İdlib’de Rusya ve Suriye rejiminin sivil halkı tehdit eden saldırıları durdurması yönünde bir kararın alınmamış olması Tahran Zirvesinden istenilen sonucun tam anlamıyla çıkmadığını da göstermiştir.

Televizyonların canlı yayınladığı Tahran Zirvesinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İdlib’de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi ve Türkiye’ye yönelik muhtemel bir göçün başlamasının önüne geçilmesi için yaptığı ateşkes çağrısı önemlidir, değerlidir.



Kaldı ki, 20 Eylül 2018 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar da son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır.

Gerek İdlib gerekse de Suriye'nin diğer bölgelerinde yapılan operasyonlarda sivil halkın can güvenliğinin korunması, Türkiye'nin hazmedemeyeceği göç dalgasının önüne geçilmesi acil bir ihtiyaçtır.

Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemeyecektir.

Buna ne ekonomik imkanlarımız, ne de sosyal bünyemiz ve nüfus bütünlüğümüz cevap veremeyecektir.

Ülke olarak arzumuz Suriye'de bulunan diğer ülke güçlerinin aynı hassasiyeti göstermesi ve Türkiye'yi anlamalarıdır.

Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya gelmiş ve İdlib konusunu görüşmüşlerdir.

Bu görüşmeden çıkan mutabakat hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından memnuniyet verici bir gelişme olmuştur.

İdlib çatışmasızlık bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulması hususunda Rusya Federasyonu ile varılan uzlaşma müspet bir sonuçtur.

İdlib'de oluşturulan 20 km'lik güvenli bölge Suriye'den gelebilecek muhtemel göç dalgasını kaynağında engellemiş ve İdlib halkının huzuru için kapı aralamıştır.

Sonunda ve şimdilik İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştır. Görünen budur.

PKK/YPG terör örgütlerinin Akdeniz'e şirret ve zehirli kordır açma emeli daha da zorlaşmış, daha da engele takılmıştır.

Suriye'deki barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır.



Soçi Mutabakatı'nda alınan kararlar Tahran Zirvesi'nin devamı niteliğinde bir rol üstlenmiş ve böylelikle dünya kamuoyuna net mesajlar verilmiştir.

Tahran Zirvesi'nde görüş ayrılığı olduğu spekülasyonu son bulmuş, Cenevre'de yapılacak görüşmeler için Türkiye'nin elini güçlenmiştir.

Rusya'nın askeri müdahale ile yapmaya çalıştığını, Türkiye diplomatik girişimler sonucunda sağlamıştır.

Türkiye, Suriye'nin istikrarı için samimiyetle mücadele ettiğini bir kez daha ilan etmiştir.

Soçi Mutabakatı'nın hemen ardından Suriye'de Rus uçağının vurulması ve 15 asker kaybının yaşanması ise dikkatlerden kaçmamıştır.

Görünen odur ki, Suriye'deki vahim süreç devletlerarası bir kriz için kaynama noktasına ulaşmıştır.

ABD ise her ne kadar İdlib için alınan bu kararı desteklediğini ifade etmiş olsa da ve YPG'nin Menbiç'in bir parçası olmayacağını söylemiş bulunsa da terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmemiştir.

ABD gerçekten bölgede kalıcı barış ve istikrar istiyorsa terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktan vazgeçmelidir.

Anlaşıldığı kadarıyla, ABD'nin Suriye'de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur.

ABD'nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır.

Üstelik bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yaparak samimiyetsizliğini açıkça göstermiştir.

Buna karşılık yapılacaklar bellidir.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden kanun ve insanlık dışı her örgütle kararlı mücadele şarttır ve kaçınılmazdır.





Teröristler sınır ötesinin hangi bölgesinde bulunursa bulunsun imha edilmelidir.

Hangi isim altında yer alırsa alsınlar kafaları koparılmalıdır.

ABD'nin kurnazlığı hiçbir fayda etmeyecek ve kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edecektir.

Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirmesi, bu operasyonlar ile sözde elebaşlarının imha edilmesi memnuniyet vericidir.

Son 45 gün de yurt içi ve sınır ötesinde 366 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanı tarafından açıklanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı bu operasyonlar bölgede hiçbir terör örgütünü barındırmama kararlılığının bir göstergesidir.

Buna karşın Irak'ın Türkiye sınırı boyunca asker konuşlandırması ise dikkat çekicidir.

Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır?

Irak'ın sınırlarımız boyunca asker konuşlandırmasında ABD'nin rolü var mıdır?

Bu soruların cevapları aynı zamanda bölgesel istikrar açısından kimlerin samimiyetle mücadele edip etmediğinin de delili olacaktır.

İdlib krizinin çözümü için katil Esad ile işbirliği ya da görüşülmesinin zorunlu olduğunu söyleyenler de akıllarını başlarına almalıdır.

Terör örgütleri ile mücadele eden Türkiye'yi eline kan bulamış bir katille aynı masaya oturtma heves ve densizliği eğer ihanet ve işbirlikçilik değilse, kesinlikle gafilliktir.



Suriye'nin huzur ve istikrarı için Türkiye tüm gayretiyle mücadele etmektedir.

Milli bekamızın savunulması kararlı ve tavizsiz ölçüde sürdürülmektedir.

İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları da bu kapsamda görevini başarıyla icra etmektedir.

Suriye'nin geleceğinde ise tek söz sahibinin Suriye halkı olduğu asla unutulmamalıdır.

Ve de zalim Esad'la gidilecek hiçbir yer yoktur, olamayacaktır.

**Muhterem Hanımefendiler,**

**Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Kadın Kolları Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen "kadınlar güçlensin Türkiye büyüsün" temalı genişletilmiş istişare toplantımızın hayırlı olmasını, başarılı geçmesini içtenlikle diliyorum.

Katılımcı hanımefendileri saygılarımla selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum.

**Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.**

**Sağ olun, var olun diyorum.**





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
MİLLETVEKİLLERİ-MYK-MDK  
ORTAK TOPLANTISI SONRASINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**30 EYLÜL 2018  
KIZILCAHAMAM - ANKARA**





**Aziz Dava Arkadaşlarım,  
Değerli Basın Mensupları,**

Sizleri en halisane, en içten, en kalbi duygularıyla selamlıyorum.

An itibariyle televizyonları vasıtasıyla bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Milletvekillerimizin, MYK ve MDK asil ve yedek üyelerimizin müşterek katılımlarıyla Kızılcahamam Patalya Otel’de temin ve tertip ettiğimiz iki günlük toplantı sürecinin son günündeyiz.

Bu vesileyle gündemdeki sıcak gelişmeler üzerindeki kanaatlerimizi bir kez daha paylaşmak, yakın gelecekle ilgili kavrayıcı tespitlerimizi tavzih etmek amacıyla düzenlediğimiz basın toplantımızın hayırlı sonuçlara kapı aralmasını diliyorum.

Yegâne kaygısı devlet ve millet bekasının muhafazası olan Milliyetçi Hareket Partisi; dengeli siyaseti, disiplinli teşkilatı, inanmış kadroları, devasa milli duruşuyla umut olmaya, tahribatları onarmaya, tehditleri bertarafa devam edecektir.

Kararlılığımızdan geri adım düşünülemezdir.

Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına teslim akla bile getirilemeyecektir.

Hiyanet dalgaları tsunami boyutunda olsa da, irade ve imanımızla direneceğiz, direndikçe korkulukları devireceğiz, devirdikçe korkakları kevgire çevirip Türkiye’nin önünü açacağız.

Huzurumuza kast eden fail ve fiillerle mücadelemiz durum ve şartlara göre değişim göstermeden, olay ve olgulara göre şekil almadan sürecektir.



Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır.

İlkelerimiz belli ve berraktır, aynıısıyla ilerletilecek, ileriye taşınacaktır.

Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, heves ve heyecanla daha da yükseltilere çıkarılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi; samanlıkta iğne aramaz, çalı dibi taşlamaz, harmanda dene saymaz, karambole atış yapmaz, çölde deve izi saymaz.

Ne yapacaksak açıkça yaparız, mertçe yaparız, yaptığımızı da adam gibi açıklarız.

Beyhude işlerle avunmayız.

Saklayacak, gizleyecek, üstünü örtecek ayıbımız olmadığından müsterih ve müftehir bir vicdanla hareket ederiz.

Arkadan dolaşmaz, kenardan bakmaz, kıyıda köşede el ovuşturmayız.

Komşuda pişsin bize de düşsün demeyiz.

Biz ki, siyasi ömrü yarım asrı bulan, fikri mazisi bir buçuk asra ulaşan şehit ve gaziler kervanı Milliyyetçi Hareket Partisi'yiz.

**Sayın Basın Mensupları,**

**Değerli Dava Arkadaşlarımız,**

Kızılcahamam Kampımız elbette ülke, bölge ve dünya meselelerinin ağırlaştığı, aynı zamanda çatallaşıp çetrefilleştiği bir dönemde gerçekleşmiştir.

Geleneksel olarak yaptığımız, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinden sonraki bu ilk müşterek toplantıda siyasetin ilgi sahasına giren konular teferruatla değerlendirilmiştir.



İki günlük toplantı serimiz gayet verimli geçmiş, başarılı ve ümit verici olmuştur.

Başkanlık Divanımızın değerli üyeleri ve bilim insanlarımız görev ve uzmanlık alanlarıyla ilgili sunum yapmışlar ve dava arkadaşlarımızı sarıh bir dille bilgilendirmişlerdir.

Bu kapsamda olmak üzere;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muhtevası, yol haritası, ilke ve esasları,

31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili projeksiyon ve programlanmış stratejik hazırlıklar,

Türk dış politikasının tarihsel seyri ve ana gündemi,

Yeni Ekonomik Programın özellikleri ve ekonomideki son gelişmeler,

Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu Ve Hükümlülerin Salıverilmesine İlişkin Kanun Teklifimizin kapsamı farklı oturumlarda analiz edilerek ayrıntılarıyla milletvekillerimize, MYK ve MDK üyelerimize aktarılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi ülke ve dünya meselelerini fikri enginliğinden, tarihi derinliğinden, siyasi geleneklerinden feyiz alarak yorumlamakta, üstelik yakından takip etmektedir.

Milletimizi doğrudan ilgilendiren, siyaseti meşgul eden, insanı ve insanlığı direkt etkileyen her konu başlığı, her gündem maddesi üzerinde sabırla ve akılla kafa yoruyoruz.

Bana ne demiyoruz, aman sen de yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, ağrısız başım kaygısız aşım bahanesiyle duyarsızlık göstermiyoruz.

Her soruna şifresiz çözüm yolu oluşturuyoruz.





Milliyetçilik, hayatın olağan akışı içinde karşılaşılan her meseleye tutarlı ve tesir düzeyi yüksek çareler üretecek muvaffakiyete ve müteharrik niteliğe sahiptir diyoruz.

Bildiğiniz gibi, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Türkiye'yi sıkıştırmayı, taviz koparmayı, siyaset ve ekonominin mukavemetini kırmayı amaçlayan meşum ve muhasım odaklar malum faaliyetlerini yoğunlaştırdılar.

Yeni hükümet sistemini kaldıramayan iç ve dış çevreler krize oynadı.

Milli iradeyi geçemeyen, Türkiye'ye diz çöktüremeyen sözde dost ve müttefik ülkeler açıktan Türkiye'ye tavır aldılar.

Kuzu postuna bürünmüş canavarlar, demokrasi boyası sürünmüş despot ruhlular Türk ve Türkiye düşmanlığında soluk almadan mesafe kaydedip mevziye girdiler.

Döviz kurları üzerinde baskı kurdular.

Ekonomik yıkım için tetikçilerine talimat yağdırdılar.

Sandıktan umudunu kesen yerli ve yabancı işbirlikçiler husumet şemsiyesi altında toplandılar.

Döviz suikastçıları, sermaye baronları, siyaset çeteleri, küresel çıkar grupları, para spekülâtörleri emir-komuta zinciri içinde harekete edip Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar.

Döviz fiyatını yükseltip, bu yolla makroekonomik çehreyi yakmak ve yaralamak için her çirkin yola, her çukur yordama tevessül ettiler.

Doğruya doğru, Türkiye bir krize değil, ekonomik mahiyetli haçlı akınına maruz kaldı.

Yaşananlar her açıdan ibret verici, her bakımdan infial edicidir.



Son iki aydır Türkiye'nin üzerinde her türlü numarayı çevirdiler.

ABD Başkanı Twitter mesajlarıyla ekonomik saldırıların bayraktarlığını yaptı, damla damla bardağı taşırdı, sabırları aşındırdı.

Dövizdeki oynamalar öyle kritik noktalara geldi ki, Türkiye'nin önu perdelendi, ekonomik manzara isyan ettirici şekilde sislendi.

Türkiye ekonomisini alt üst etmek için kurulmuş tezgâh milli dayanışma ruhuyla hamd olsun bozuldu, hükümetin zamanında müdahaleleriyle toz bulutu dağıtıldı.

Döviz fiyatındaki kontrolsüz artışlar frenlendi.

Yangın sönmese de şimdilik küllendi.

Tehdit geçmese de tedbirlerle kilitlendi, müteceviz tahrik engellendi.

Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu gecikmeyle de olsa devreye girerek kararlarındaki bağımsızlık vasfını gösterdiler.

Ne var ki, faiz ve enflasyondaki tırmanışlar milletimizi hem rahatsız etmiş, hem de zora sokmuştur.

Hayat pahalılığı artmış, ücret-maaş ve gelirler erimiş; özellikle stokçuluk yapan, fırsatçılığa heveslenen, fahiş zamalara onay veren ahlaksızlar haksız ve hayasız kazanç peşine düşmüşlerdir.

Türkiye ekonomik türbülânsta şiddetle sallanırken nemalanmaya, bundan istifadeye çalışan mayası ve meşrebi bozuklar mutlaka afişe edilmeli, yaptıklarının bedeli ödettirilmelidir.



Kan emen vampirlerle haksız kar yapan vandallar bize göre aynıdır.

Merakımız odur ki, döviz artarken fiyat etiketlerini kahredici şekilde yükseltenler, döviz inerken aynı irade ve ihtimamı gösterecekler midir?

Varlıkta var olup yoklukta araziye uyanlarla; dahası refah ve riski eşit şekilde paylaşmayı bilmeyenlerle hangi istikbali paylaşacağız?

Vicdan yerine cüzdanını düşünenler hangi tedrisat çemberinden geçerek bugünlere gelmişlerdir?

Şüphe yok ki, fırtınanın şiddeti ne kadar kuvvetli olursa olsun dayanacağız, bedenlerimizle, imanımızla duvar çekeceğiz.

Türkiye küresel mahfillerde kurgusu yapılan, eşgüdüm halinde kumandası icra edilen ekonomik sabotajın pek tabiidir ki üstesinden gelecek, yaralarını saracaktır.

Türk milleti özlediği ve hak ettiği refaha muhakkak ulaşacaktır.

Bunun başka seçeneği yoktur.

Ancak kurt kışı geçirir geçirmesine de, yediği ayazı asla unutmaz, unutmayacaktır.

Gerek Yeni Ekonomik Program, gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır.

Nitekim olması gereken de budur.

Ekonomideki yaprak dökümünden memnuniyet duymak, krize bel bağlamak hem insani hem de insafılı bir hal değildir.

Aynı gemide olduğumuzu defalarca ifade ettim.



Aynı siperde olduğumuzu pek çok defa dile getirdim.

Türkiye'nin felaketinden siyasi rant ummak, el ovuşturmak, sevinç taklaları atmak su katılmamış alçaklıktır.

Milletimiz işsiz ve yoksul kalırken; faiz, enflasyon ve kur ateş saçarken hükümet yıpranır mı yıpranmaz mı, böyle gider mi gitmez mi tartışmalarına kilitlenmek, siyasi parsa toplama gayesine kapılmak gayri milliktir, Trump'ın emellerinden farksızdır.

Biz, CHP gibi olamayız, CHP gibi davranamayız.

Biz diğer candaş, yoldaş ve kandaş yedeklerine benzeyemeyiz.

Biz varlığını ve vazgeçilmez değerlerini Türk milletinde bulan Türk milliyetçileriyiz.

Türkiye kaybederse hepimizin kaybedeceğini bilir, buna inanırız.

Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz.

Sabilerimizin, kundaktaki yavrularımızın, emzikli bebeklerimizin, mazlum ve mağdur Anadolu insanının çilesi üzerine siyaset hileleri kurmaz, kuramaz, böylesi bir alçalmışlıktan menfaat bekleyemeyiz.

Halas ve hayatımızın merkezinde bir ve beraber olmak vardır ve bu şuur yaşatılmalıdır.

Eleştirilecek konular varsa elbette hükümeti eleştiririz.

Lafımızı çekmeyiz, top çevirmeyiz, taşı gediğine koymakta gecikmeyiz.

Ancak bugünkü ahval ve şerait içinde, becamızın ve ülke çıkarlarımızın her zeminde, her muhatap karşısında cesaret, dirayet ve hamiyetle savunulmasından da kıvanç duyarız.



Bunu söylemekten ise hiç gocunmayız.

Cumhurun ittifak tercihine hürmet ve sadakat gösteririz.

Birileri şunu söylemiş, diğerleri bunu söylemiş, bizim için fasafiso, fuzuli laf kalabalığıdır.

Aldırış etmeyiz, adam sende der geçeriz.

Millet ne diyor ona bakarız, ülkelerimiz neyi öngörüyor onu seslendiririz.

Ekonomide açık ve gedikler büyürse, bu çerçevede oluşan delik ve yırtıklardan sadece işsizlik, yoksulluk, sefalet, mağduriyet ve perişanlık girmez, kaldı ki bugüne kadar da girenler yalnızca bunlar olmamıştır.

Sosyal çalkantı, toplumsal parçalanmışlık, ahlaki dağınıklık, siyasal buhran, dış müdahale ve bağımsızlığımızın gölgelemesi ekonomideki depremle birlikte sökün eden tehlikeler olarak tezahür edecektir.

Ekonomik memnuniyetsizlikleri siyasal tepki ve itirazlara dönüştürme teşebbüsleri, muhalif sesleri konsolide etme denemeleri her defasında gün yüzüne çıkmış ve çıkacaktır.

Yakın tarihimiz bunun birçok mahsurlu örneğiyle maluldür.

Milli beka önemlidir, ülke güvenliği hayatidir, aynı şekilde ekonomik beka ve güvenliğimiz de ikame ve ihmali mümkün olmayan önemdedir.

Terörle sonuç alamayanlar, gezi provokasyonunda istediklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla etrafımızı habiş ur gibi sarmışlardır.

Biz tarafız, elbette Türkiye'nin safındayız. Ve bu uru koparacağız.



Biz Türk milletinin yanındayız, ister ehl-i salip olsun, ister küresel emperyalist komplo olsun, isterse de yedi düvel karşımızda ip gibi dizilsin, biz bu vatandan, bu bayraktan, tek bir insanımızdan asla ama asla ödün vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini zalimler karşısında yiğitçe destekleyecek, tek dişi kalmış canavarlara göğsümüzü korkusuzca siper edeceğiz.

**Değerli Basın Mensupları,**

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

TBMM'nin 27.Dönem 2.Yasama Yılı yarın başlayacaktır.

Yeni Yasama Yılı Türkiye'nin birikmiş sorunlarına neşter vurulacak bir zamana sahne olacaktır.

En azından ümidimiz budur.

24 Haziranla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen uygulamaya geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti üçüncü evreye demokratik sabır ve istikrar içinde geçiş sağlamıştır.

Bu bir kazanım ve milattır.

Bu bir eşik ve demokratik misaktır.

Hükümet sistemindeki yenilenmenin değerini yok saymak gelecek nesillerin haklarından tasarruf etmektir ki, buna da hiçbirimizin hakkı olmayacaktır.

Önümüzdeki süreçte;

Bölgesel hadise ve ilişki ağlarının sıklet ve ilerleyişi,

Irak ve Suriye'nin kuzeyini havi gelişmelerin seyir ve istikameti,

Fırat'ın doğusu ve batısındaki arayışların seviye ve ihtirası,



Yeni hükümet sisteminin kökleşmesindeki çabaların sebat ve ınsicamı,

FETÖ ve PKK başta olmak üzere, sınır içi ve sınır ötesinde yuvalanan terör örgütleriyle mücadelenin sabır ve ifası,

Uluslararası ilişkilerin dengeye gelmesindeki çalışmaların seciye ve ivmesi,

Ekonomideki normalleşme, denge-disiplin-değişim hedeflerinin selaset ve iradesi,

24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz ve 162 bin 989 hükümlü ve tutukluyu ilgilendiren şartlı ceza indirimini kanun teklifinin selamet ve istikbali,

Nihai olarak 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin seçiş ve ihatası bundan sonraki politikaların belirleyici mihenk taşı olacaktır.

Sınırlarımızın diğer yakasına tutunup Akdeniz'e kadar açılma ve ulaşma emeli güden terör koridorunun kesin imhasıyla; Türkiye'nin hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyinde milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan belirsizlikleri yenme azmi emperyalist hesapları boşa çıkaracaktır.

İnancımız ve beklentimiz budur.

Türkiye makus talihini alt edecektir, zira buna mecburdur.

Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşyi ve teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem ve akut bir ihtiyaçtır.

25 Eylül 2018'de başlayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 73.Toplantısının ana teması; "Birleşmiş Milletler'in Tüm İnsanlarla İlgili Olmasını Sağlamak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" şeklinde tanımlanmış ve tarif edilmiştir.



Birleşmiş Milletler Toplantısı aslında küresel kopuşun, ülkeler arasındaki barikat ve uçurumun deşifre edilmesi bakımından dikkat çekici bir vasat olmuştur.

İşbirliğindeki zayıflıklar, diyaloglardaki zaafılar, huzur yerine hüsrana getirmiş; mazlumları zalimlerin insafına terk etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhataplarının yüzüne baka baka yaptığı sistem eleştirisi, küresel adalet çağrısı, zulme ve zalimlere karşı vicdan çığılığı Türkiye'nin haklı ve meşru duruşunu hafızalara adeta kazımıştır.

Görüldüğü ve anlaşıldığı kadarıyla, uluslararası toplum bir yanda asimetrik mücadeleler, diğer yanda ticaret ve ekonomik çekişmelerle hem kendi kuyusunu kazmakta hem de beşeriyetin huzur ve güvenliğini dinamitlemektedir.

Daha iyi bir dünyaya erişim hızı giderek irtifa ve inanç kaybına uğramaktadır.

Birleşmiş Milletler Toplantısı'yla birlikte Sayın Erdoğan'ın Almanya seyahatinin sonuçları elbette başka bir toplantımızda enine boyuna değerlendirilecektir.

Bu aşamada şartlı ceza indirimi kanun teklifimizin yanı sıra Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili tespit ve tekliflerimizi stratejik zihin ölççeğinde damıtıp bir kez daha belgelemek, yeniden beyan etmek sanıyorum oldukça anlamlı ve yararlı olacaktır.

### **Değerli Basın Mensupları,**

Uzun ve titiz bir hazırlık safhasından emek emek geçerek oluşturulup olgunlaştırılan şartlı ceza indirimi kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız tarafından TBMM'ye sunulmuştur.





Eksiğiyle, fazlasıyla teklif bizzat Milliyetçi Hareket Partisi'ne aittir.

12 Mayıs 2018'de yaptığım çağrı kanun teklifi aşamasına geçmiştir.

Dürüstüz, tutarlıyız, verdiğimiz sözleri çok şükür sonuna kadar tutacağız.

Seçim Beyannamemizde takdim ve tanımı yapılan her vadedimizin isabetle gerçekleşmesi için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

Kararlıyız, başaracağız.

Bize duyulan güveni, bağlanan ümitleri heba etmeyeceğiz.

Hali hazırda cezaevlerinde 253 bin 535 kişi bulunmaktadır.

Üstelik cezaevlerinin fiziki yetersizlikleri, kapasitelerinin aşınma ve aşılması pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Türkiye tutuklu ve hükümlü sayısı itibarıyla Avrupa'nın ilk sırasında, dünyanın yedinci ülkesi durumundadır.

Bu tablo hepimiz adına vahimdir, kaygı vericidir.

Suç ve suçlu her toplumda, her devlette vardır ve olacaktır.

Tarihin hiçbir döneminde suç ve suçlu tam olarak sıfırlanamamıştır.

Önemli olan bir suçlunun işlediği suçtan dolayı ıslah olması, rehabilite edilmesi, pişmanlık duyması, cezasını çektikten sonra toplumla buluşup bütünleşmesidir.

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve mahkûmlar insandır.

Onların da en temel insan haklarından istifadeleri şarttır.

Herkesin özgür yaşama hakkı vardır. Bu temel bir ilkedir.



Ancak bazı suçlar vardır ki, af veya ceza indirimi olması halinde adalet müessesesi deprem geçirecek, sosyal neticeleri ağır olacak, gelecek kuşaklara da ihanet sayılacaktır.

Bunlardan birisi terör suçlarıdır.

Bir diğeri çocuk ve kadın katliamcıları, cinsel istismarcı canilerdir.

Bir başkası da kasten insan öldüren, bunu da hiç vicdanı sızlamadan yapan katillerdir.

Şu anda cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu itibariyle; 45 bin 706 terör suçlusunu, 28 bin 274 adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçu işleyen, 16 bin 566 cinsel saldırı suçuna karışmış şahıs bulunmaktadır.

Bunlar bizim hedef kitemizin dışındadır.

Biz bir defalığına infaz sürelerinde şartlı olarak beş yıllık ceza indirimi öneriyoruz.

Bu önerimizin dayandığı asıl amil ve esaslar şu şekildedir:

İç barış ve huzur ortamına katkı sağlamak,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte sosyal, ekonomik ve toplumsal kucaklaşmayı bir nebze de olsa sağlamlaştırmak,

Cezaevlerinde insani olmayan birikme ve yığılmaları sadeleştirmek,

FETÖ'cü hakim ve savcılarının adalet ve hukuka vermiş olduğu tahribatları gidermek,

Kader mahkumu diye tarif ettiğimiz tutuklu ve mahkumları şartlı da olsa sağduyuyla sahiplenmektir.

Teklifimiz ne genel ne de özel aftır.



Türk Ceza Kanunu'nun 65.Maddesi'ni dillendirenler havanda su dövenlerdir.

Maksatlı ve yanlı değerlendirmeler yapanlar insanlık vicdanını yok sayanlardır.

Rahşan affi tekerrür ediyor, Çakıcı affi geliyor, nitelikli çoğunluk gerekir, Anayasa Mahkemesi kanunun niteliğine bakar, eşitlik ilkesi doğrultusunda kapsamını emsal kararlarda olduğu üzere genişletir diyenler, acele ve ezbere konuşanlardır.

Biz teklifimizin her yönüyle tartışılmasını istiyoruz.

Tartıştıkça daha makul ve müstesna neticelere ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Merhum Namık Kemal'e atfedilen; "Barika-i hakikat müsadem-i efkardan çıkar", yani hakikat kıvılcımı fikirlerin çatışmasından çıkar sözünün hasıl olmasını temenni ediyoruz.

Peşin yargılarla, ucuz yaklaşımlarla, uçuk yorumlarla mesafe alamayacağımızı, var olan, üzeri örtülen, hasıraltına itilen kabarık meselelerimizi kavrayamayacağımıza inanıyoruz.

Bizim şartlı ceza indirimini teklifimizin kapsamında terör suçundan hüküm giyenler, kadın, çocuk ve insan kasapları, tecavüz ve istismar suçluları yer almamaktadır.

Bunların haricinde şartlı ceza indirimini teklifimizin muhatabı cezaevlerindeki 162 bin 989 kişidir.

Diyorlar ki, uyuşturucu tacirleri de kapsam içinde.

Diyorlar ki, çete ve organize suç örgütlerine de ceza indirimini getiriliyor.

Bir defa, uyuşturucu konusunda hiç kimse bize ayar veremez, söz söyleyemez.

Milliyetçi Hareket Partisi zehir tacirleriyle, uyuşturucu baronlarıyla kıyasıya mücadeleyi öneren, kıran kırana uğraş-



mayı öngören, bunun için her faaliyet ve girişimde bulunan ahlaki bir zihniyete, milli bir zekaya haizdir.

Karanlıktan aydınlığı taşlamaya lüzum yoktur.

Kalemlerini silah gibi kullanan zavallılar, teröristlerin affı için düne kadar kuyruğa girmişken, bugün bizi tenkide kal-kışmaları münafıklık alametidir.

Bize parmak sallanması, aha açığa düştünüz, aha zora girdiniz, teklifiniz patladı, çelişkiye düştünüz ima ve ilanı yapanlar ya utanmalarını aldırış gerzeklerdir, ya da her şeyi saptırmaktan zevk duyan nöbetçi provokatörlerdir.

Cezaevlerinde uyuşturucu suçundan dolayı 36 bin 212 hükümlü, 14 bin 174 tutuklu olmak üzere toplam 50 bin 386 kişi bulunmaktadır.

Bunların çoğu kullanılan, tutsak düşürülmüş, muhtaçlıkları sömürülmüş, vicdani rehnedilmiş, akli kiralananmış kişilerdir.

Aralarında hakikaten de kader kurbanı olan varsa, nedamet duyan bulunuyorsa, ıslah ve terbiye hali gösterenler çıkmışsa, bunları teklifimizin kapsam dışına alınması ne kadar meşru ve insani olacaktır?

Ne yapalım, bunların hepsini kamyon kasalarına doldurup uçurumdan aşağıya mı yuvarlayalım?

Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?

Kanayan yarayı görmezden, duymazdan mı gelelim?

Sorarım, uyuşturucu baronlarına ses çıkaramayanların, hasbelkader tuzağa düşmüş, nefesine yenilmiş, mağduriyetten yanlış yollara tevessül etmiş kişilere güç gösterisi yapması ne kadar vicdani ve insanidir?



Baklava çalan çocuğa diklenen, sıra yurt dışına kaçan baklavacı FETÖ'cülere geldiğinde sessiz kalanlar bize ne anlatıyor, neyi işaret ediyor?

Uyuşturucuyu değil, uyuşmuş ve uyanmasını dilediğimiz insanlık haysiyetini savunuyoruz.

Bu ayrımı yapamayanlar gaflet çukurunda çırpınan mad-rabazlardır.

Eğer bu kategoride bulunanlar şartlı ceza indiriminden yararlanıp dışarı çıkarlarsa, buna karşılık eğer bir kez daha aynı hataya düşerlerse yeniden cezaevine girmeleri de mukadderdir.

Katalog suçlarla ilgili hatırlatmaya ihtiyacımız yoktur.

Teklifimiz konuşulsun, TBMM'de müzakere edilsin.

Üzerinde uzlaşma sağlanan suçlarla ilgili gereği yapılsın, toplumsal rahatlama sağlansın.

Elbette şartlı ceza indirimi teklifimizin sosyal boyutlarını düşünüyoruz.

Elbette suça eğilimli insanlardaki psikolojik etkilerini hesaba katıyoruz.

Elbette mağdurların üzerinde yaratacağı olası tramvaları değerlendiriyoruz.

Konuya hem kalben hem de aklen yaklaşıyoruz.

Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.

Hakkın haklısında olmasını arzuluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, 'kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur', diyor.

Devlet, 'ancak kendisine karşı işlenen suçları affeder' görüşünü seslendiriyor.



Bu yaklaşıma saygı duyuyoruz; ama tartışmalı olduğunu, hukuken temeli olmadığını da biliyoruz.

Devlete karşı işlenmiş suçlar hem bugüne hem de geleceğe karşı ağır bir cürümdür, üstelik milletin tamamına, varlık ve egemenlik haklarının tümüne kast etmektir.

Eğer kişilere karşı işlenmiş suçları kişiler affeder veya ceza tenkisi yapırlarsa o zaman adalet ve hukuka gerek ve ihtiyaç kalacak mıdır?

Mesela bir insanı öldüren katil, mağdurların hoşgörüsünü kazansa bile kamu hukuku bu katilin yakasını bırakacak mıdır?

Bırakırsa o halde mahkemelere ne lüzum kalacaktır?

Bizim için kanun teklifimiz meşrudur, iyi hazırlanmıştır, hedef ve niyet son derece halistir.

Konuşuruz, görüşürüz, tartışırız, eninde sonunda bir çıkış yolu buluruz. Bulmak da zorundayız.

Cezaevleri pimi çekilmiş bomba gibidir.

Geçmişte yaşanan müessif ve esef verici olaylar henüz tazeliğini korumaktadır.

Şunu da özellikle belirtmek isterim ki; kanun teklifimizle ilgili gelişme ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır.

İttifak başka teklifimiz başkadır.

Her mesele kendi mevkiinde, kendi mahrecinde analiz edilmelidir.

İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmmak temennimdir, dileğimdir.



**Sayın Basın Mensupları,  
Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaşık altı aylık bir süre kalmıştır.

Parti olarak çalışmalarımızı muhtevalı ve hızlı şekilde devam ettiriyoruz.

Belediye başkan adaylarımızı bir bir tespit ve ilan ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine derin anlamlar yüklemektedir.

İşin özü itibariyle doğrusu da budur.

31 Mart'a kazanç-kayıp prizmasından bakamayız, bakmıyoruz.

Günlük siyasi dürtülerin ölçeğinden yaklaşmıyoruz.

Türkiye'nin çıkarları, bekası ve tarihi haklarını dikkate alıyoruz.

Samimiyiz, safiyene duygular taşıyoruz, Cumhur İttifakı'nın müessir ve muharrik olmasını ümit ediyoruz.

31 Mart 2018 tarihinde Etimesgut'ta açıkladığım dört ayaklı stratejimiz çok açıktır.

13 Eylül 2018'de Polatlı'da vermiş olduğum mesajlar nettir.

Ardından, 19 Eylül 2018'de partimizi takip eden değerli basın mensuplarına söylediklerim de bariz ve bilinmektedir.

Duruşumuzda bir değişim, herhangi tadilat yoktur.

Fakat tezvirattaki artış, tefrikadaki büyüme de gözümüzden kaçmamıştır.

Buna gerek yoktur.



31 Mart'ta, 24 Haziran'ın kazanım ve hakları tartışmaya açılmasını diyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaafa uğramasının beklentisindeyiz.

Bu sorumluluğun da Cumhur İttifakı'nın iki paydaşına düşüğünü hem ihtimamla ifade hem de ikazla ileri sürüyoruz.

Yeri gelmişken, Milliyetçi Hareket Partisi hiç kimseye, hiçbir çevreye, hiçbir şeye muhtaç ve mecbur değildir.

Bizim derdimiz Türkiye'dir, Türk milletidir, Cumhur İttifakı'nın tıpkı Kuvay-ı Milliye ruhunda olduğu gibi, diri ve dik duruşunu devam ettirmesidir.

Özgül ağırlığımız, güçlü potansiyelimiz siyasi temsilimizin çok üstündedir.

İnancı büyük olanın iddiası da büyüktür.

Ülküleri yüksek olanın iradesi de güçlüdür.

Milliyetçi Hareket Partisi işte budur.

Biz zafer hırsız, zafer hazımsız falan değiliz.

Biz başkalarının başarıları üzerine kuluçkaya yatacak acziyete sahip hiç değiliz.

Biz siyasi çetele tutup akıl tutulması yaşamayız, yaşamadık.

Önce ülkem ve milletim dedik, sonra partim ve ben diye duruş gösterdik.

Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik.

Dipsiz uçurumlardan medet ummadık.

Kof ve küflü düşüncelerin tutsağı olmadık, olmayacağız.

Ormanda yangın varken, bahçeyi tahta bariyerlerle çevirmenin, elbiseleri tutuşmuş komşuları bahçeye sokmamanın





ne kadar sahici ve şuurulu bir tercih olduğunu çok iyi değerlendirik.

31 Mart 2019'a sadece belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi olarak bakmıyoruz.

Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı, yeni hükümet sisteminin son imtihanı olarak yorumluyoruz.

Bu itibarla Cumhuriyet'in milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz.

Bize siyasi güç hatırlatması yapılmasına gerek yoktur.

İki de bir pozisyon açıklaması tebliğine lüzum yoktur.

Birinci partiyiz, her ilde aday çıkaracağız, sözlerine ihtiyaç da yoktur.

Biz her şeyin farkında ve bilincindeyiz.

Şayet siyasi güçlerin yarışma ve rekabetine girilirse oradan bir sonuç çıkmayacağını, polemik ve söz düellolarının ek-sik olmayacağını da biliriz.

Her ilden aday çıkarmak her partinin hakkıdır.

Ne var ki, Türkiye'nin sistemsel olgunluğu, yeni hükümet sisteminin emniyeti, herhangi bir kazaya uğramaması nedeniyle parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağız.

Gerçekten sözümüzden caymayacağız.

Bu kararımızı İstanbul'dan vazgeçmek olarak yaftalayan zeka özürülülerinin yüzüne dahi bakmaya tenezzül etmeyeceğiz.

Bunun haricinde her seçim bölgesinde, her büyükşehir, il, ilçe ve belde de diğer siyasi partiler gibi adaylarımız olacaktır ve milletimizin huzuruna çıkacaklardır.



İki partinin görevlendirilmiş kişi ya da heyetleri seri görüşmelerini elbette yapabileceklerdir. Bunun önünde mani bir hal yoktur.

Bu görüşmeler gayri resmi değil, resmidir; gelişigüzel muhabbet değil muvaffakiyet amaçlı muazzaz ve muhkem temaslardır.

Muhabbet edecekseniz ederiz, ama resmi görüşmeleri sulandırmanın, itibarsızlaştırmanın, saptırmanın manası yoktur.

Bilinmelidir ki, dört ayaklı stratejimiz aynen geçerli olacaktır.

Biz Cumhuriyet İttifakı'na taktiksel bakmıyoruz.

Böyle bakanları yadırgıyor, niyetlerinde bulanıklık yoksa, idraklerinde tıkanıklık olduğunu söylemek istiyoruz.

Bilmeyen varsa öğrensin, Cumhuriyet İttifakı, bizzat cumhurbaşkanının iradesine dayanmaktadır.

Anlamakta zorluk çeken bulunuyorsa söyleyeyim, Cumhuriyet İttifakı bizzat milletimizin takdir ve iradesidir.

Harcında millî becamızı savunmak vardır.

Hedefinde Türkiye'nin huzur ve istikrarı yer almaktadır.

Kendi içinde pekala stratejisi vardır, taktikleri de olacaktır.

Hepsinden mühim yanlıştaktikten doğru strateji çıkmaz.

Gücünün farkında olmayanlar strateji kuramaz, taktik kurgulayamaz.

Hamd olsun Cumhuriyet İttifakı gücünün fevkindedir.

Kafasının içi taktiklerle meşum, akli kurnazlıklarla meşgul olanlar Cumhuriyet İttifakı'ndan içten içe rahatsızlık duyabilirler.



Ama bu ittifak yaşayacak, bu ittifak dostu da, düşmana da kalıcı mesaj olacaktır.

Milletvekillerimizden, MYK ve MDK üyelerimizden ricam il ve bölgelerinde en uygun belediye başkan adaylarımızı istisare yoluyla aramaları ve bizimle paylaşmalarınıdır.

Aday seçimimiz merkez yoklaması şeklinde yapılacaktır.

Mahalli İdareler Seçimlerinin takip ve temininden;

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız **Sayın Edip Semih Yalçın,**

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız **Sayın Sadir Durmaz,**

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız **Sayın Feti Yıldız** eşgüdüm halinde sorumlu olacaklardır.

Bu vesileyle partimizin belediye başkan adayı olacak arkadaşlarımızda aradığımız temel kriterleri, Yusuf Has Hacıb'ten esinlenerek paylaşmak ve duyurmak istiyorum:

*Ne der işit şimdi alçakgönüllü kişi, sınavı yükselerek eline almış il işini.*

*Akıl gerek seçmeye kişiyi, bilgi gerek yapmaya işini.*

*Güler yüzlü, tatlı dilli, alçakgönüllü olmalı; bütün davranışları bunlara uygun olmalı.*

*Gönlünü açık tutmalı, hem eli açık olmalı; içtenliği de bunlara yaraşır olmalı.*

*Her türlü erdemi tam olarak bilmeli, yararsız, olmayacak şeylerden uzak durmalı.*

*Yüzünü gören bakınca sevmeli, ili, halkı ona bakıp güvenmeli.*



*Olgunluk istersen pişirmelisin sözü; dürüstlük istersen doğru tut özünü.*

*Davranışın doğru olsun, gözet kendini; gönlünü, dilini doğru tut, uzatma sözünü.*

*Asıl yüzlü, iri sözlü, kaba tavırlı ve kibirli; insan yerilir ve yoluna girmez işleri.*

*Küstahlık, acelecilik, kolayca gururlanmak uzaklaştırır kendisinden herkesi.*

Bu duygu ve düşüncelerle hepimizi saygılarımla selamlıyorum.

Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Aziz vatandaşlarıma selam ve şükranlarımı sunuyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.

**Sağ olun, var olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
İL VE BELEDİYE BAŞKANLARI  
ORTAK TOPLANTISINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**24 KASIM 2018  
ANTALYA**





**Aziz Dava Arkadaşlarım,  
Değerli İl ve Belediye Başkanlarımız,  
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,**

Konuşmamın hemen başında hepinizi özlemlle kucaklıyor, övgüyle selamlıyorum.

Burada olmaktan, sizlerle bir araya gelmekten büyük bah-tiyarlık duyuyorum.

Antalya Belek Sueno Otel’de düzenlediğimiz İl Başkanla-rı-Belediye Başkanları ortak toplantımızın açılışı münasebe-tiyle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Bu toplantının hazırlık aşamasında emeği geçen, destek ve katkısı bulunan her arkadaşıma, aynı zamanda eşsiz mi-safirperverliklerini gösteren Sueno Otel’in sahip ve yönetici-leriyle tüm çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Ne mutlu bizlere ki, Milliyetçi Hareket Partisi gücüne güç katarak yürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi günden güne büyüyüp millete hizmet aşkıyla yükseliyor.

Hiçbir zafere kolay yollardan varılmaz.

Muzaffer bir ruhun ortaya çıkması da tesadüfi olamaz.

Her zafer bedel ister, sabır ister, akıl ister, gönül ister, mü-cadele ve fedakârlık bekler.

Kutlu bir mücadele esnasında, nefesi kesilenler, nefesine esir düşenler, dünyevi menfaatlere yenilenler çıkmıştır, bun-dan sonra da çıkmaları muhtemeldir.

İnsanoğlu çiğ süt emmiştir, yanılması, yozlaşma akıntısı-na kapılıp yanlış istikametlere sürüklenmesi beklenmelidir.





Geçmişin kuytu köşelerine şuurumuzun merceğiyle baktığımızda buna dair hazin ve hüzünle perçinlenmiş pek çok ibretlik misal verilebilecektir.

Hesap yapanlarla hasbi davrananları, davanın omuzuna basanlarla davayı omuzlayanları tarif ve tefrik etmek zorunludur, mümkündür, elbette tecrübeyle sabittir.

Ben diyen, bencilliğe gömülen, dünyanın kendi çevresinde döndüğü zehabına aldanan, ben merkezli ve çıkar odaklı tutuma savrulan nice insan bu dünyadan gelip geçmiştir.

Merhum Ahmet Arvasi isabet ve ihtimamla şunu ifade etmişti:

*“Ben” sayısız parçacıkları birlik prensibinde tutmaya muvaffak oldukça yaşar.”*

Bir olmayı amaçlamayan, birlik ruhuna aidiyet duymayan, ‘biz’ duvarında harç olmayı önceliğine almayan ‘ben’ anlayış ve algısı her zaman fitneyi körüklemiş, fesadı kamçulamıştır.

Yapılanı yıkmak, olanı yok saymak, cahilce tribünlere oynamak bunların sonucundan da müftehir olmak asla marifet değildir.

Kendini tanımak, atasını tanımak, davasını tanımak, değerlerini tanımak, geçmişini tanıyıp geleceğiyle ilgili inisiyatif üstlenmek gerçek manada marifetlerin marifetidir.

Dava adamı dediğimiz insan da böyle olmalıdır.

Kendini aşma iradesi olmayandan, uzak hedefleri ruh ve akıl potasında eritmeyenden dava adamı olmaz, gerçek anlamda davaya sadakat görülmez.

Hiç kimse davadan daha önemli değildir.

Hiç kimse vazgeçilmez değildir.



Ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı, nereye varmak istediğimizi dar ufkuyla, güdük aklıyla, çürük ahlakıyla sorgulayıp demagoji ve dedikodu çarkında dönenler yoldan çıkıp yolunu şaşırانlardır.

Şunu bilmenizi isterim ki, yoldan çıkan davanın önünde engeldir.

Ben diyenler, sinsi plan ve tasarım yapanlar samimiyetsizliğin emir eridir.

Dava insanı akıldan önce adanmış bir yüreğe ihtiyaç duyar.

Yürekle yoksa akıl rotasızdır, gönül yoksa gövde kupkuru.

Merhum Galip Erdem bakınız ne kadar ibret verici bir teşhis ve değerlendirmede bulunmuştu:

*“Bizler davayı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkaracaktık.*

*Yola koyulduk, bin zahmet ve emekle, acılar çekerek dağa tırmandık.*

*Zirveye vardığımızda sevincimiz sonsuzdu ama küçük bir noksanımız olduğunu fark ettik: Davayı dağın eteklerinde unutmuştuk! Meğer biz davayı değil, kendimizi zirveye çıkartmışız.”*

Milliyetçi Hareket Partisi zirveye çıkacaksa, ki Allah'ın izniyle çıkacaktır, bireysel zirve arayışlarından, bireysel zafer tutkularından arınmak, kesinlikle uzak durmak asıldır, esastır.

Davayı yüksellere hep birlikte taşıdığımızda, görün bakın ki, hepimizin eşzamanlı zirveye tutunmamız, Türk milletine huzur ve gururla hizmetimiz mukadder olacaktır.

Önce inanacağız, nitekim inanmanın başarmanın en muharrik, en müessir adımı olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız.



Başaracaksak birlikte, yapacaksak birlikte, direneceksek birlikte, mücadele edeceksek birlikte, vatan ve millet uğruna öleceksek de birlikte, fakat adam gibi öleceğiz.

Ülke sevgimizden taviz vermeyeceğiz.

Ülkü sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki:

“Hiçbir zaman umut kesmeyeceğiz, çalışacağız, memleketi kurtaracağız.”

Umutsuzluğa yer yoktur, yılgınlığa gerek yoktur, karamsarlık aşılayanlara müsamaha yoktur, davayı öne geçirmek yerine kendini öne çıkarmaya, kendi gizli gündemi için sinsi sinsi çalışana geçit yoktur, tahammül yoktur.

Hiçbir şey saklı kalmaz, kalmayacaktır.

İlkelerimizin çekim alanından çıkanlar, ahlaki ve fikri kayma yaşayanlar eğer pişmanlık duymazlarsa, eğer hatalarını fark edip geri dönüş gayret etmezlerse bize sadece gereğini yapmak düşecektir.

Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılammış, bundan sonra da aşılamayacaktır.

Zaman kaybına, oyalanmaya, bayat taktiklere, bayağı ayak oyunlarına dayanmamız, katlanmamız, hatta alttan almamız söz konusu bile değildir.

Kuru güdültüye asla pabuç bırakmayız.

İpini una serenlere, ipte cambazlık yapanlara, toprakta izi olmadan harmandan pay isteyenlere hoşgörüle bakamayız, bunlara hiçbir şart altında izin veremeyiz.

Türkiye'nin gerçeklerini şuurla kavramalıyız.

Millet bize görev yüklüyor.



Vatan bizden hizmet bekliyor.

Merhum Cemil Meriç diyor ki;

*“Her zafer bilhassa onu hak etmeyenler için ağır bir yüküdür.”*

Yükü kaldırmaya talip olanlar, sağına soluna bakmadan, oflayıp puflamadan zorluklara onurluca dayananlar müstesna nitelikli bir mükâfata layık olan dava insanlarıdır.

Böylesi dava insanları, böylesi mümtaz ve muhterem inanç abideleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüz aklarıdır, iftihar burçlarıdır, yüce isimleridir.

Ülkücü olan, ülkücü yaşayan, ülkücü kalan tertemiz vicdanlar her şeyin en güzeline müstahaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi sabrederek, azmederek, iman ederek, milletine ve maneviyatına derin bir bağlılık göstererek yarım asrın zorlu etap ve engellerini Allah'a bin şükür ekarte etmesini başarmıştır.

Bazı insanlar başkalarından bir dakika önce cesaret gösterdikleri için kahraman olmuşlardır.

Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin her ferdi kahramandır ve milli kararından ödün vermeyen inanç kalesidir.

Aklımızda hep Türkiye var dedik.

Boş konuşmadık, boşa sallamadık, boşluğa seslenmedik.

Hedefimiz Kızılelma dedik, bunu pazarda alınıp satılan kırmızı elma sananlara da acı acı gülüp geçtik.

Ülküsü olmayanın çamurdan farksız olduğuna inandık.

Gaye varsa güç vardır, güç varsa istikrar vardır, istikrar varsa tutarlılık vardır, bunların hepsi varsa gelecek güvendedir.



Her sözüümüzün bir fikri dayanağı, her düşüncemizin tarihi bir arka planı, her teklif ve telifimizin özünde yere düşmüş alın terimizin sıcaklığı belgelidir, belirleyicidir, bilinmektedir.

Hatırımızda devasa Türk tarihi, hatıralarımızda yedi düvele kafa tutmuş, zalime meydan okumuş, asiye ve adi emellere dünyayı dar etmiş dev gibi bir ecdat vardır, kahraman şehit ve gazilerimiz vardır, korkusuz emanetçileri ise işte buradadır, haine korku, mazluma ümit salmaktadır.

Yörelerini imar etmek, şehirlerini bayındır hale getirmek için sabırsızdır.

MHP'nin yerel yönetimlerde marka olmasının payesi öncelikle sizlere aittir.

Diyor ya merhum Cemil Meriç:

*"Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir."*

Milletimizi düşünüyoruz; istikbali parlak, istiklali tam, bekası eksiksiz olsun istiyoruz.

Vatanımızı düşünüyoruz; güvenliği, esenliği, selamet ve saadeti ebedi olsun diyoruz.

Devletimizi düşünüyoruz; varlığı, birliği, dirliği kalıcı, kuvvetli ve kudretli olsun diliyoruz.

Dün ne söylüyorsak bugün aynı çizgideyiz.

Dün nerede duruyorsak bugün aynı noktadayız.

On yıllar içinde elbette geliştik, çağın şartlarına, zamanın ruhuna müzahir hareket ettik.

Bunu yaparken kökümüzden uzaklaşmadık, özümüzden ayrılmadık.

Milliyetçi Hareket Partisi için duraklama ve durgunluk son bulmuştur.



1 Kasım sonrası dalga dalga üzerimize gelen huşunet ve husumet akını püskürtülmüş, hatta bozguna uğratılmıştır.

Çöküşümüzü bekleyenler baltayı taşa vurmuşlardır.

Bitişimizi umanlar şok olmuşlar, çözülmemizi planlayanlar vurgun yemişlerdir.

Türk milleti bitti demeden bu dava bitmez, Türklüğün ziyası sönmeden Milliyetçi-Ülkücü Hareket sönmez, sönmeyecektir.

Hangi çılgın bize kefen biçecek kadar aklını kaybetmiştir?

Hangi kudurmuş önümüzü kesmeye cüret edecek kadar şaşırmıştır?

Milliyetçi Hareket Partisi gönüldedir, gözdedir, dildedir, dilektedir, duadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünün güvencesi, gelecek Türk asırlarının güvenli limanıdır.

Türkiye bizzat, biz Türk milletiyiz, birlikte geleceğin süper gücüyüz.

### **Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye tarihi bir dönemden geçmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti milli iradenin hâkimiyet ve heyecanı ile üçüncü evresine girmiş bulunmaktadır.

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde aziz milletimiz tercih ve seçimini yapmış, bizlere ihmal edilemeyecek görev ve sorumluluklar yüklemiştir.

9 Temmuz 2018'de yeni hükümet sisteminin ilk Bakanlar Kurulu Sayın Erdoğan tarafından açıklanmış, böylelikle Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilmeye başlamıştır.



Bu bir milattır.

14 Temmuz 2018 tarihinde yaptığımız Basın Toplantısında *“Önümüzdeki beş yılda, 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesi her yönüyle sahnelenecektir”* tespitini dile getirmiştım.

Esasen doğrusu da budur.

Yeni hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracak, devlet mekanizmasındaki tıkanıkları açacaktır.

Başka çare de kalmamıştır.

Çünkü Türkiye düşmanları sürekli tahkimat yapmakta, sürekli güç toplamakta, sürekli açığımızı ve zaaf anımızı kol lamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kullarıyla olgunlaşmalı, tam olarak oturmalıdır.

Geçiş sürecinde çıkan veya çıkması muhtemel pürüzler zamanında yapılacak müdahalelerle bertaraf edilmelidir.

Türkiye'nin yükselişi, 2023'ün Lider Ülke hedefine ulaşması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücüne, yerleşmesine ve tesir düzeyine doğrudan bağlıdır.

Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır.

Hiçbir dış tazyik ve yönlendirme olmadan, hiçbir telkin ve baskı yaşanmadan hükümet sistemi cumhurun bizzat irade ve isteğiyle değişmiştir.

Kendi kaderimize çok şükür kendimiz yön verdik, kendi söküğümüzü bizzat kendimiz diktik.

15 Temmuz ihanetine birlikte karşı koyduk.



Kansız, kavgasız ve krizsiz bir sistem deęişikliği dünyada eşine az rastlanan bir kazanım, örneğine çok az tesadüf edilen bir hadisedir.

Tüm dünya kimi zaman gıptayla, kimi zaman da kıskançlıkla Türkiye'yi izlemiştir.

Türk milleti demokratik rüştünü bir kez daha ispatlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarı şüphesiz Cumhur İttifakı'dır.

Yeni sistemin yaşaması için bu ittifakın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir.

Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenlik zırhıdır.

Cumhur İttifakı milli birlik ve dayanışma şuurudur.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin ta kendisi, Türk milletinin ruh köküdür.

15 Temmuz sonrası Yenikapı ruhuyla temeli atılan, 16 Nisan Halkoylamasıyla çatısı örülen, 24 Haziran Seçimleriyle genişlik ve derinlik kazanan Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemsel açmaz ve ihtiyaçlarını telafi ederek muhasım odaklara set çekmiş, sur örmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 95 yıllık Cumhuriyetimizi gelecek asırlara kuruluş esaslarına bağlı kalarak taşıma, daha da güçlendirme ve geliştirme amacına kilitlenmiştir.

Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur.

Türkiye bütün meselelerini, bütün talep ve eksikliklerini yeni sistemin sunduğu imkanlar kapsamında çözüme kavuşturacaktır.

Cumhur İttifakı bunu teminle hem tarihe hem de geleceğe karşı mesuldür.





Ülke yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun teşkiliyle planlanan uyum süreci istikrarlı şekilde devam etmektedir.

Çelişkiler aşılmakta, marazi dirençler kırılmakta, uyum sorunları giderilmektedir.

Çok şükür aşı tutmuş, Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Cumhur İttifakı'na karşı takdir ve teveccühünü muazzam şekilde göstermiş, buna da devam etmektedir.

Türkiye'nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin makul ve beklentilere uygun neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumuzdur.

Eğer 31 Mart'ta, 24 Haziran'ın rövanşını almak için kuyruğa girenlere gün doğarsa, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle mahalli idareler arasında kopukluk vasat bulursa, karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır.

Bunun emareleri şimdiden görülmektedir.

Şayet önlem alınmazsa, yeni sistem henüz emekleme safhasında iken öldürücü bir darbe yiyecektir.

Bununla da kalmayacak, kaotik tartışmalar tırmanacaktır.

Türkiye belirsizliğe sürüklenecek, en başta hükümetin meşruiyeti sorgulanacaktır.

Sokaktan medet uman, kargaşadan geçim sağlayan, bozgunculuktan yarar bekleyen zillet ittifakı kaldırdığı hançeri Türkiye'nin sırtına indirmek üzere tetikte beklemektedir.

Bu takdirde, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında seneler evvel gündeme getirdiğimiz lider ülke Türkiye hedefi yerine, mağlup ve mahcup olmuş bir Türkiye tablosuyla karşılaşmamız neredeyse kesinlik kazanacaktır.



Zillet ittifakının amacı budur, arayışı bundan ibarettir.

Bu maksada hizmetle motive olan CHP-İP-HDP-FETÖ-  
PKK boş durmuyor.

Malum çete Türkiye'nin kuyusunu kazıyor, altını oyuyor.

El birliği yapmışlar, güç birliği yapmışlar, söz birliği yapmışlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ölüm fermanını hazırlıyorlar.

YPG'yi terör örgütü görmeyen sadece ABD, sadece HDP değildir, CHP de bu kervanın içindedir.

PKK'lı Demirtaş'a el sallayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin haksız, hadsiz, hukuksuz, mesnetsiz ve menfi kararından memnun olan yalnızca CHP ve HDP değildir, İP de bunlar arasına kaydını yaptırmıştır.

PKK lobisi işbaşındadır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çoktan nüfuz etmiştir.

PKK'lı Demirtaş ile ilgili çamur ve çirkin karar rezilliktir, ancak Türkiye'nin haklı tezlerini, meşru iddialarını gölgelemeye yetmeyecektir.

15 Temmuz'a tiyatro diyenler, vatan, millet ve din düşmanı FETÖ'yü aklamaya çalışanlar aynı merkezden kumanda edilen, aynı mihraklarca yönetilen siyasi şeytan üçgeninde hevesle buluşan köksüzlerdir.

Sevr muhipleri canlıdır.

Mondros hayranları ayaktadır.

PKK-FETÖ ortaklığı işbaşındadır.

Yıkım ekibi faaldir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devirmek, emperyalizmin alkışını kazanmak, 15 Temmuz'da yarım kalan işgali



fillen tamamlamak isteyen alçaklar son kozlarını 31 Mart'ta sahaya süreceklerdir.

Bu oyunu gördük, bu tehlikeyi sezdik.

Gelişmeleri okuduk, işbirlikçilerin niyet ve hedefini açıkça idrak ettik.

Şems-i Tebrizi der ki:

*“İki şey aklın hafifliğine delalet eder. Söylenecek yerde susmak, susulacak yerde söylemek.”*

Bu aşamada susmak gafilliktir, durmak atalet ve acziyettir.

Hamd olsun, ne gafiliz, ne de aciziz.

Biz Türkiye'nin istikbal teminatı, Türk milletinin istiklal meşalesi Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Neyselik oyuz, ne dediysek onu yaparız.

Su akar Türk bakar diyemeyiz, olayları akışına bırakamayız.

Ne olur olmaz, çalıy dolaşmakta yarar var demeyiz, nemi-ze gerek, aman belaya bulaşmayalım düşüncesinde olamayız.

Konu vatan olursa, konu beka olursa, konu Türklüğün varlığı olursa, değil zillet, değil bunları ağa babaları, dünya üzerimize gelse geri adım atan, telaşla geriye çekilen namerttir, nankördür, nimetsizdir.

Onlardan korkan aynen onlar gibi olsun.

Alayı birden gelsin, hepsi zillet şemsiyesi altında toplansın, hiç fark etmez; karşılıklarına gerekirse tek başımıza çıkarız, gerekirse Türkiye'yi tek başımıza savunuruz.

Eğilmez başımız, bükülmez bileğimiz, teslim olmaz imanımızla Türk deriz, Türk milleti deriz, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel hak ve hukukunu sonuna kadar müdafaa ederiz.



Yok öyle üç kuruşa beş köfte yemek.

Yok öyle tilki ininde yatıp aslan pozu vermek.

Yok öyle karanlığa saklanıp aydınlığa taş atmak.

Türkiye iç ve dış *tehditlerle boğulurken, yeni* sistemi tasfiye planları yapmak, hükümet kaybetsin de nasıl kaybederse kaybetsin anlayışına *çivilenmek* ne millete duyulan muhabbetle, ne de vatana hissedilen sevgiyle kesinlikle bağdaşmaz, bağdaşmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi taraftır, Türkiye'nin yanındadır, Cumhur İttifakı'nın tarafındadır.

Milliyetçi Hareket Partisi kararlıdır, 2023'e, 2123- 2223 ve daha nice Cumhuriyet'in yıldönümlerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ulaşılabacaktır.

Biz bu kararımızı yeni değil, on yıllar önce verdik.

1990'lı yılların başında 2023 hedefini gösterdik.

*Şunun şurasında beş yıl kalmışken, yüze yüze kuyruğuna gelmişken, kara çok şükür görünmüşken, önümüze çıkan olursa ya kenara iteriz, ya da üstüne basar, eze eze geçer gideriz.*

Türkiye kaybetmeyecek.

Türk milleti zilletin tuzağına düşmeyecek.

24 Haziran'da iradesini gösteren milli uyanış bir kez daha kuşatmayı yaracak.

Milliyetçi Hareket Partisi de fedakarlığını millet için, bayrak için, ezan için, henüz doğmamış Türk nesilleri için yapacak ve mutlaka gösterecek.

Fedakarlığımız fikrimizin faziletidir.



Allah şahittir ki, mücadelemiz aziz ve necip Türk milleti, büyük ve muasır Türkiye Cumhuriyeti içindir.

### **Değerli Dava Arkadaşlarım,**

31 Ağustos 2018'de Etimesgut'ta yaptığım konuşmamda Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik 4 ayaklı stratejimizi açıklamıştım.

İlk olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı için yerel yönetimlerin buna uygun şekilde milletimiz tarafından seçim ve görevlendirmesinin samimi beklentimiz olduğunu söylemiştim.

Yeni sistemin yerleşmesinin, kurum ve kurallarıyla inşa faaliyetinin önümüzdeki en temel gündem olduğunu hatırlamıştım.

İkinci olarak, Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetiminin zillete yakasını kaptıran partilerin kontrolüne girmemesi, yönetimine geçmemesi uyarısında bulunmuşum.

Üçüncü olarak, kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doğrultusunda, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürünü önermişim.

Dördüncü olarak da; Milliyetçi Hareket Partisi'nin halihazırda var olan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerini muhafaza edip bunların yanında daha fazlasını kazanmak istediğini vurgulamıştım.

13 Eylül 2018 tarihinde Polatlı'da yapmış olduğum konuşmamda aynen şunları dile getirmiştim:

*"Biz 31 Mart 2019'a cumhurun ittifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz.*



*Biz 31 Mart 2019'da İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, diğer bütün büyükşehir yönetimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna ve doğasına uygun şekillenmesini ümit ve temenni ediyoruz."*

19 Eylül 2018'de, partimizi takip eden değerli basın mensuplarıyla bir yemek sırasında, İstanbul'dan aday gösterme-yebileceğimizi ifade ettim.

Ne var ki, müteakiben bazı olumsuzluklar *nüksetti*, yanlış değerlendirmeler vuku buldu.

Yerelde ittifak önerimizin zamana yayılıp tavsaması istendi.

Amacımız ya anlaşılmadı, ya da anlaşılmak istenmedi.

Sabote edildik, görüşlerimiz çarpıtıldı.

30 Eylül 2018'de Kızılcahamam'da yapılan Milletvekilleri-MYK Üyeleri ortak toplantısında da şunları söylemişim:

*"31 Mart 2019'a sadece belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi olarak bakmıyoruz.*

*Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı, yeni hükümet sisteminin son imtihanı olarak yorumluyoruz.*

*Bu itibarla Cumhurbaşkanlığı'nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz."*

İlaveten ve açıkça bir kez daha, Türkiye'nin sistemsel olgunluğu, yeni hükümet sisteminin emniyeti, herhangi bir kazaya uğramaması nedeniyle parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağımızı belirtmişim.

Biz Cumhurbaşkanlığı'na asla taktiksel bakmadık, bakmayacağız.

Samimi ve dürüst davrandık, muhataplarımızdan da bunu bekledik.



Kızılcahamam'da ayrıca dedim ki, İstanbul'un dışındaki her seçim bölgesinde, her büyükşehir, il, ilçe ve belde de diğer siyasi partiler gibi adaylarımız olacaktır ve milletimizin huzuruna çıkacaklardır.

Malumunuz 23 Ekim 2018 tarihli Meclis Grup Toplantımızda, yerelde ittifak arayışımızın artık kalmadığını ifade etmiştim.

Zira gelişmeler bu şekilde gerçekleşmişti.

Bazı müessif beyanlar, Cumhuriyet İttifakı'nın ruhunu zedeleyen açıklamalar, üstten ve üst perdeden konuşmalar yereldeki ittifak çabalarını sekteye uğratmıştı.

Sanki bir taraf istiyor da, diğer taraf nazlanıyor, zamana oynuyor izlenimi doğmuştu.

Bu gelişmeler karşısında yerelde ittifak çalışmaları soğumaya alındı.

Eşitliğe ve hakkaniyete mugayir tavırlar, yanlış anlamalar veya yanıltıcı bilgilendirmeler Cumhuriyet İttifakı'nın çatladı çatlıyor polemiklerine bile kapı araladı.

Bu durum karşısında siyaset farklı bir faza girmişti.

Ancak ortamın müsait olduğunu gören zillet ittifakının paydaşları saklandığı inden bir bir çıkmışlar, sistematik olarak temaslara başlamışlar, netice itibarıyla siyasi risk ve belirsizlikler iyice ayyuka çıkmıştır.

CHP-İP arasındaki görüşmeler seriye ve sisteme bağlanmış, PKK'nın siyasi şubesi HDP de arkaya alınmıştır.

Terörle mücadelenin bu kadar yoğun ve yüksek bir moralle yapıldığı dönemde, PKK'nın İstanbul başta olmak üzere, diğer büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine zillet ittifakı kulvarından yerleşme ve yuvalanma kepezeliğine nasıl olur da seyirci kalacaktık?



Beka diyen, Cumhuriyet İttifakı'na bağlılığını her fırsatta haykırarak Milliyetçi Hareket Partisi bunu nasıl görmezden gelecektir?

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben demiyor muyuz?

Bunu yıllardır söylemiyor muyuz?

Biz Türkiye'nin suikasta uğramasına hiç duyarsız kalır mıyız?

Türkiye üzerinde oyun kuranlar azıtmış, bölgesel tehditler hepten artış göstermiştir.

Biz bu sürece tepkisiz kalamazdık.

Olan bitenleri hareketsiz şekilde seyredecezdik.

Gelişmeler mucibince, siyasi stratejimizde manevralar yapmak ülke yararına ise, bundan niye kaçalım, bundan neden çekinelim?

ABD'nin terör örgütleriyle beraberliği, Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı, ekonomik saldırılar, sosyal gerginlikler, demokrasi dışı eğilim ve özlemler tehlike sinyallerini aşırı derecede yoğunlaştırmıştır.

Biz dağdaki bölücülerin gelip de büyükşehir belediyelerine konuşlanmasına razı olamazdık.

Biz HDP'nin, CHP ve İP'in mihmandarlığında İstanbul'dan İzmir'e kadar yerel yönetimlerde mevzi elde etmesine tahammül gösteremezdik.

İnançla söylüyorum ki, Türkiye'nin çıkarları neyi ve nereyi işaret ediyorsa oradayız.

Biz Türk milleti ne diyorsa onu yaparız.

Ve de dün ne söylemişsek aynen onu ifade ederiz.





Türkiye'nin içine girdiği bugünkü siyasi ortamın gerçeklerinden hareketle kesin tavrımızı göstermemiz, son kararımızı beka hassasiyetimiz üzerinden vermemiz elzem hale gelmiştir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden alınacak sonuçlar ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında kapatılmayacak uçurumların olmaması için elimizi taşın altına koyacağız, fedakarlıksa gene yapacağız.

Daha önce büyükşehir ölçeğinde sadece İstanbul'da aday çıkarmayacağımızı söylemiştim.

Buradan açıkça ilan ediyorum; Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un yanısıra, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını da göstermeyecek, Cumhur İttifakı'nın mana ve muhtevasında gerekli çalışmalarını heyecanla ifa edecektir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun bu üç büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır.

Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al-ver süreci olmamıştır.

Diğer her yerde adaylarımız vardır, adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam edeceklerdir.

Bir başka önemli kararımız da şudur:

Zillet ittifakının paydaşı olan CHP-HDP-İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkarılırsa çıkarsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız.

Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun ve uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız.



Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız.

Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır.

Mesele Cumhur İttifakı, mesele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir.

Kim ne söylesse söylesin, ne yaparsa yapsın fasa fisodur.

Bir kulağımızdan girecek diğerinden çıkıp gidecektir.

İnanığımızı söylüyoruz, irade, ilke ve inançlarımızın doğrultusunda da siyasetimizi tatbik ediyoruz.

Başaracağız, Türkiye'yi Allah'ın izniyle imrenilecek bir seviyeye taşıyacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi siyasetini millete göre yapar, tartarlılık içinde yapar, ahlaklı yapar, beka amacına göre planlar, Türklüğün hayat damarlarını kesmeyi, sinir uçlarına basmayı, geleceğini kundaklamayı düşünen varsa da alayımı birden önüne kattığı gibi kaçtıkları yere kadar kovalar.

Tavsiyem odur ki, aramızda mumdan iradesi, mumyalanmış ahlaklı olan varsa, bizimle yola çıkmadan önce ya kendilerini gözden geçirsinler ya da yol yakınken dönüp işlerine güçlerine baksınlar.

Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime son vermeden önce, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, hayatlarını kaybetmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, yaşayanlara huzur, sağlık ve mutluluklar diliyorum.



Umut ve temenni ediyorum ki, atanamayan tek bir öğretmen kalmasın, milli eğitimin temel sorunlarının hepsi sırasıyla çözülsün.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Toplantılarımızın başarılı geçmesini diliyorum.

**Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
İL VE BELEDİYE BAŞKANLARI  
ORTAK TOPLANTISININ  
KAPANIŞINDA  
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**25 KASIM 2018  
ANTALYA**





**Çok Değerli Dava Arkadaşlarım,  
Muhterem İl Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız,  
Basınımızın Sayın Temsilcileri,**

Antalya Belek Sueno Otel’de düzenlemiş olduğumuz İl Başkanları-Belediye Başkanları Ortak Toplantısının kapanış oturumunda bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, Antalya’da yaşayan vatandaşlarıma, ülkemizin her güzel insanına muhabbetlerimi ve en iyi dileklerimi sunuyorum.

İki gün boyunca devam eden toplantılarımız son derece verimli, son derece doyurucu ve ufuk açıcı olmuştur.

Burada siyasi tarihimizin akışına yön verecek kararlar alınmıştır.

Burada Türkiye’nin önü açılmış, milletimize ümit aşılanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi tek yürektir, tek sestir, tek nefestir.

Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların tercümanı, garip-lerin kalp atışdır.

Elbette Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin son kalesi, son direniş hattıdır.

8-9 Şubat 2019’da kuruluşumuzun 50. yılını gururla kutlayacağız.

Adana’da başlayan muazzam hareket, muhteşem diriliş hamlesi önümüzdeki yıl Allah’a şükürler olsun ki yarım asrı geride bırakmış olacaktır.

Dile kolay tam yarım asırdır millet hizmetindeyiz.



Tam yarım asırdır ÷lkü ve ÷lke mücadelesi veriyoruz.

Kurucu Genel Başkanımız ve Başbuğumuz Türkes Bey'in açtığı yolda, belirlediği ilkeler doğrutusunda, gösterdiği istikamet boyunca yılmadan, yıkılmadan yürüyüş halindeyiz.

Bugün doğumunun 101. yıldönümünü idrak ettiğimiz merhum Başbuğumuzu özlemle, hasretle ve rahmetle anıyor, emanetlerinin emin ellerde olduğunu buradan gür ve güçlü bir sesle ifade ediyorum.

Onun mücadeleye geçen hayatı bizim için rehberdir.

Davayı en yükseğe çıkarma kararlılığı bizim yol haritamızdır.

Dönelere, satanlara, kaçanlara, korkanlara, sinenlere hiç aldırış etmeden merhum Başbuğumuzun izinden cesaretle yürüyoruz.

Şehitlerimizin emanetlerini kucaklayarak yürüyoruz.

Tarihimizin şanlı mirasını namusumuz bilerek yürüyoruz.

Arkamıza bakmadan, tuzaklara takılmadan, oyunlara aldanmadan Türk milletini yüceltmek, hak ettiği yükseklerle taşımak için çalışıyoruz.

Yolumuz hak yoldur, hakikat yoludur, Allah yoludur.

Yükümüz ağır olsa da kaldıracak irademiz vardır, hamd olsun takatimiz yerindedir, heyecanımızın sıcaklığı buz dağlarını eritecek kadar yoğundur.

Engin bir inanışımız, hayranlık verici bir duyuşumuz, hürmete layık öyle bir vefamız, fedakârlığımız ve feragatimiz vardır ki, yarım asırdır destan destan kitaplara yazılmış, beste beste gönüllere kazınmış, oluk oluk vicdanlara akmıştır.



Yıllar içinde kurumuş toprağın suyla buluşması gibi, milletle buluştuk.

Yatağına sığmayıp taşan ırmaklar gibi, Anadolu'nun her yerine ulaştık.

Kimi zaman unutulduk, kimi zaman unuttu sandılar.

Yeri geldi can evimizden vurulduk, yeri geldi cana can kattık.

Sabır, akıl, iman ve ülkücü şuurla nice zorluğa katlandık.

Yine de pes etmedik, yine de umudumuzu kaybetmedik.

Haklıydık, hakkımızın teslimini bekledik.

Haysiyetliydik, bunun görülüp takdim ve tescilini arzu ettik.

Karamsarlık bulutlarının, kötümserlik salgınının, kötülük akımının hâkimiyetine direndik, hücumuna karşı dik durduk.

Önce ülkem dedik, önce millet diye seslendik.

Ne Mutlu Türküm diyene sözünden beslendik.

Türküz dedik, Türkçüyüz dedik, elbette Turan'ın ülküsüy-le bezendik.

Kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileri olarak Türk'e kefen biçecek kadar aklını oynatmış karanlık çevrelere gerekirse siyaseten, gerekirse can feda diyerek meydan okuduk.

Kozmopolit azgınlıklara, komünist akımlara, küreselci, bölücü ve sömürgeci alçaklara direne direne, şeytanları taşlaya taşlaya, yılanın deliğini yıka yıka bugünlere geldik.

Türkiye'yi sıtmayı gösterip ölüme razı etmek için çırpındılar.

Anlamından koparılmış demokrasi iddiasıyla dağılmayı projelendirdiler.





Aslından soyutlanmış özgürlük ve insan hakları propagandasıyla bölücülüğü palazlandırıdılar.

Türklüğü ateşe atmak, Türk milletinin tarihsel haklarını çiğnemek için maske takanlarla, emperyalizmin maaşlı taşeronluğuna talip olanlar bir oldular, beraber hareket ettiler.

Zulümle abat olacaklarını sandılar.

Terörizmle sineceğimizi, terör saldırılarıyla susacağımızı, iddia ve irademizin kırılacağını zannettiler.

Ekonomik tetikçilerini kışkırtılar.

FETÖ iblisini 15 Temmuz'da üzerimize saldılar.

251 insanımızın şehadetine neden oldular.

İşgali denediler.

İstilayı özendirdiler.

Etnik ve mezhep kutuplaşmasını teşvik ettiler.

Ancak ihmal ettikleri, görmezden geldikleri milli cesaretin, milli ruh ve azametinin karşısında her seferinde mahv-ı pe-rişan oldular, rezil rüsvaya döndüler.

Bu topraklardan Türk milletinin mührünü sökmeye, Türklüğün izini silmeye hiç kimsenin, hiçbir zulmet odağının gücü yetmez.

Bu milletin bileğini hiçbir vahşi emel, hiçbir vandal hedef bükemez.

Türk milleti birdir, hıyanet ve husumete karşı etten duvar, yenilmez iradedir.

Türk vatani bölünmez bütündür ve bu uğurda yapacağımız fedakarlıkların sınırı da yoktur.



Özellikle söylemek isterim ki, istiklal Türk milletinin ezeli ve ebedi hakkıdır.

Aksini iddia edenler aslını da neslini de yok sayan haram-zadelerdir.

İstiklalimiz için nice bedeller ödenmiş, nice badirelere katlanılmıştır.

Türk milleti tarih içinde tezahür eden ve hürmetle andığımız eşsiz bir kaynaşmanın mahsulü, kardeşlikle pekişmiş bir kucaklaşmanın timsalidir.

Bu beşeri cevher ve asaletle kim yan bakıyorsa, kimler dış biliyorsa, herkes bilsin ki, hem o gözü oyarız, hem o dışı sökeriz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Bazen bitmeyen bir mücadele, bazen tükenen umutlar, bazen yükselen kahramanlık, bazen çelikten bir yumruk olduk.

Bazen yufka yürek, bazen kadife el içindeki demir yumruk, bazen hayırsever bir vicdan ve sızlayan gönül olduk.

Bazen usta bir elden çıkan hat olup besmeleyle kağıda döküldük, bazen göz nurunu, Allah aşkını nakşeden bir mihrabın çinisi olduk.

Allah adına yapılan cenkler, Allah adına yükselen minareler, Allah adına açılan eller olduk, anılarımızı ihlasla yaşattık.

Hayır dualarla secdeye varan alınlar, evlat hasretiyle kavruan yüreklerin çektiği tesbihler, gözü yollara dalmış, göz yaşlarını evladının toprağına akıtmış babalar, analar olduk.

Millet şahit, tarih tanık, Allah alim, millet aşkı ile toprağı düşen nur yüzlü, korkusuz yürekli, gür sesli şehitler olduk, Türk milletinin manevi muhafızlığını görev bildik.



Nefsimizi terbiye edip, sinesinden doğduğumuz Türk milletine varlığımızı ön şartsız adadık.

Bugüne kadar Ülkücü yaşadık, adam gibi yaşadık, Bozkurt gibi hayata tutunduk.

Elleri nasırlı dedelerin, elleri kınalı anaların, duvağı yeni açılmış gelinlerin, kundağa düşen sabilerin, zikreden diliyle, şükreden kalbiyle, sabreden bedeniyle nefes alan tüm insanlarımızın umudu olmak için samimiyetle, safiyetle, şereflice çaba sarfettik.

Ne aldandık, ne aldattık, ne de aldatanlara inandık.

Doğru olduk, doğru gördük, doğru hedeflere kilitlendik.

Diyor ya Yusuf Has Hacib:

*“İnsan az değil insanlık nadirdir, insan az değil doğruluk azdır.”*

Yüzümüzün ağarması için yüzüzlere şans ve fırsat tanımadık.

Yalandan uzak kaldık.

Riyadan uzak durduk.

Bizim yolumuz;

Çin Sarayı'nı kırk yiğidiyle basacak kadar gözü kara olan Kürşat'ın,

Ölürsem kefenim olsun diyerek beyazlar giyen ve şehadeti şerefle karşılayan Alparslan'ın,

Kuşatılmış kaleye ulaşmak için tek başına düşmanı yaran Yıldırım'ın,

Kendi ölüm fermanını taşıdığını bilmesine rağmen gözünü kırpmadan celladına ulaştıran Akıncı Beyi'nin,



İstanbul'da düşman gemilerini görünce geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal'in,

Ülkücülerin önüne düşmüş Başbuğ Türkeş Bey'in,

Erenlerin, alplerin, gazilerin, ülkü erlerinin, şehedanın, kahraman ve ağzı dualı ecdadımızın yoludur.

Nitekim üstlendiğimiz sorumluluk büyüktür, kutludur, bir o kadar da ağırdır.

Dünyadaki gelişmeleri doğru ve Türkçe okuyabilen bir görüş derinliğine sahibiz.

İnsanlığın yaşadığı ahlak ve değer buhranını analiz eden manevi olgunluğa sahibiz.

Mazlum toplumlara ait emek, değer ve kaynakların nasıl sömürüldüğünü gören sorgulayıcı bakışa sahibiz.

Beşeriyeti bir rakip gibi değil, Allah'ın emaneti bir kutlu paylaşma vasıtası olarak yorumlayan adalet duygusuna sahibiz.

Ve bunları akıl, sabır, vizyon, bilgi, dikkat ve sevgi ile oluşan bir terkiplerle ruhumuzda kökleştirdik.

Bu ilkelerle hareket ettiğimiz takdirde önce Cumhuriyetimizin 100. yılı olan **2023** yılında "**Lider Ülke Türkiye'ye**" ulaşacağız.

İnancımız odur. İrademizin temelinde bu yatmaktadır.

Ardından ise çağ açan İstanbul'un Fethinin 600. yılı olan **2053** yılında "**Süper Güç Türkiye'ye**" varmayı gaye ediniyoruz.

Orta vadeli hedefimiz de bu şekildedir.

Bir amaca sahip olmadan, yalnızca yaşıyor olmaktan başka bir gaye taşımayan toplumların tarihin acımasız çarkında



nasıl öğütölmüş olduğunu geçmiřin kalıntılarında görmek mümkündür.

Gerçekte gaye, hayatın anlamıdır, gücüdür.

Gaye ile belirlendikçe hayat anlam kazanacaktır.

Bizim gayemiz vardır, ölkümüz vardır, hiç kimse şüphe etmesin ki tertemizdir.

Ölkücü, zamanı, yaşanan anın dar kalıpları içinde yorumlayamaz.

Yaşanmış geçmiři yaşanacak geleceęi inşa etmekte bir ibret ve övünç dönemi olarak görür.

Ölkücünün gelecek vizyonu, Türk milletinin dünya üzerinde olmasını arzuladığı en üst mertebeyi hedef alan ve uzun vadeyi kapsayan ufuk ötesi bir arayışı olmalıdır.

Bunun en güzel örneklerini ölkücü perspektifin tam bir abidesi olan Orhun Yazıtlarından itibaren tarihimizin kilometre taşlarında görmek mümkündür.

### **Ölkümüz,**

*“Büyük Türk milletini,*

*Ona farklılık, anlam ve değer kazandıran;*

*Tarihin derinliklerinden terkip yaparak getirdięi, dil, gönül, ahlak, inanç, akıl ve vicdanda taşınan muhteşem değerler manzumesini,*

*Bir kutlu emanet olarak köklerinden kopartmadan, anlayıp, kavrayıp koruyup, geliştirerek,*

*İnsanlık var oldukça sonsuza kadar yaşatmak;*

*Bu yüksek değerleri temsil etmesini hedeflediğimiz milli devletimizin,*



*Türklük, İslamlık ve insanlığın barış, huzur, adalet ve esenliği için,*

*Yeryüzünün en güçlü devleti olmasına çalışmaktır.”*

### **Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Milliyetçilik bir millete mensubiyet şuurudur.

Türk milliyetçileri Türk milletine hem şuurla hem de emsalsiz bir sevdıyla bağlıdır.

Bu nedenle klasik politik şablonlara uymayız, çıkar hesabı yapamayız.

Türkiye'nin pek çok sorunu varken, yeni bir hükümet sisteminin tesis ve temin çalışmaları sürüyorken, hele hele Cumhuriyet'in üçüncü evresine henüz geçmişken hiçbir gelişmeye ilgisiz kalamayız, olaylar karşısında duyarsız ve sorumsuz hareket edemeyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin teoriden pratiğe kadar her aşamasında içindedir, aktif bir ögesidir.

Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı elbette seve seve yaparız.

Bundan gocunmayız.

Geleceği planlamak yattığımız yerden olmaz.

Ülkülerimizi savunmak zahmete katlanmadan, gerekirse bedel ödmeden gerçekleşmez.

Aklın yolu birdir.

O akıl Türk milletidir, o akıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal haklarının emniyetli kulvarı, halaskar kudretidir.



Uzak hedefleri kucaklayanlar, hayal gibi görülen ülkelerin peşinde koşanlar ancak ve ancak gönlü, yüreği, vicdanı, ruhu, heyecanı ve şuuru büyük olan dava adamlarıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi hem davanın hem de davasının erimiş feragat timsallerinin ana karargahı, ana kucağı, ana çatısıdır.

Dava adamlığının hasletlerine sahip olmayanların,

İrade gösteremeyenlerin,

Bedel ödemeyi göze alamayanların,

Kararının arkasında duramayanların,

Fikrini ve mücadelesini savunamayanların,

Soluğu kesilince geleceği reddedenlerin,

Zoru görünce kuytuya sinenlerin sahip olabilecekleri bir unvan değildir ülkücülük.

Ülkücünün özü birdir, sözü birdir, iman ve iradesi Türk ve İslam değerlerinin yaşamasına yöneliktir.

Gelecek gevşeklikle inşa edilemez.

Korkaklardan fatih çıkamaz.

Bugünün Türkiye'si geçmişin fedakarlıkları üzerine bina edilmiştir.

Geleceğin Türkiye'si de bugünün faziletli fedakarlıklarıyla oluşacaktır.

Tarih olmakla tarihi olmayı, tarihe geçmekle tarihin geçmesini çok iyi yorumlamak, aralarındaki farkı çok iyi okumak lazımdır.

Biz bir tarih yazıyoruz.



Türk milliyetçiliği hem kurucu hem de kurtarıcı vasfıyla tarihe altın harflerle geçmişti.

Rahmetle andığımız Milli Mücadele kahramanları üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmışlardı.

Sıra bizdedir, sıra ecdadın bu çağdaki varislerine gelmiştir:

Türkiye'nin ve Türk milletinin son yıllarda yaşadığı beka düzeyindeki tehditler, bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu olan milliyetçilere ve ülkücülere yeni ve çok daha önemli bir görev yüklemektedir.

İlhamını ve sevgisini Türk milletinin köklü tarihinden alan Milliyetçi-Ülkücü Hareket, devletimizin ve milletimizin bekası için bugün dünden daha önemli görevlerle karşı karşıyadır.

Unutmayınız ki, bütün kindar gözler üzerimizdedir.

Bütün dikkatler bize çevrilmiştir.

Uyuysak mezarımızı kazarlar.

Uyuşursak zulüm oklarını fırlatırlar.

Bu kapsamda ön almalıyız, beka düzeyindeki tehditleri analiz edip lazım gelen stratejik müdahaleleri zamanlama hatasına düşmeden yapabilmeliyiz.

Bir gerçek vardır, o da şudur:

Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarlı yönetimi, istikbalinin güvencesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

Bunu sağlayacak siyasi imkan ve irade ise Cumhur İttifakı'dır.

Buna karşılık Türkiye'nin önüne hendek kazan, sandıktan umudunu kesip sokağa oynayan, demokrasi dışı arayışlara gülücükler saçan bir blok vardır ki, bütün melun niyet ve eylemleriyle ortadadır.





Yerli ve yabancı işbirlikçiler emperyalizmin tetik çeken eli olmaya çoktan hazır, çoktan namzettirler.

Bir yanda cumhurun huzur ve güvenliđi için kurulmuş bir ittifak duruyorken, diđer yanda cumhurun kaos ve kargaşaya düşmesi için el ovuşturan ihanet ve ihtilaf oluşumu pusudadır.

Zafer cumhurun olmaz ise, zillet altın vuruşunu yapacak, öldürücü darbeyi indirecektir.

CHP-HDP-İP aynı çizgidedir.

24 Haziran'da sonuç alamayan bu güruh, 31 Mart'a umut bağlamıştır.

Ancak hevesleri Allah'ın izniyle kursaklarında kalacak, Türkiye'nin doğruluşuna, yeni hükümet sisteminin doğasına zarar veremeyeceklerdir.

Sadece dileyerek, sadece bekleyerek, sadece ümit ederek amacımıza ulaşamayız, tehlikeleri bertaraf edemeyiz.

Önce tedbir almalyız, sonra tevekkül etmeliyiz.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini bir sistem oylamasına, bir hükümet tartışmasına, bir rejim krizine dönüş-türmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, alayıyla mücadele etmek boynumuzun borcudur, milletimizin bize yüklediđi tarihi bir vazifedir.

Vazife kutsaldır, vazife kutludur, ihmali veya inkarı acıklı sonuçlara sebebiyet verecektir.

Terör örgütleri devrededir.

Türkiye'nin yıkımı için kuyruđa girenler faaliyet içindedir.

CHP ile İP kaos bekçiliđine soyunmuşlardır.

Yandaş ve yardımcıları HDP, PKK'yı belediyelere tekrar taşıma amacındadır.



Oyun bellidir, kirli oyuncular açıktadır.

PKK'lı Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyenler zillet ittifakının çarpık ortaklarından başkası değildir.

HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyen ipsizler sahadadır.

Türkiye'yi yabancılara ihbar eden, yabancı sefirlerle masalar kurup gelecek hayallerine dalan zilletin ana aktörleridir.

İşte PKK'lı Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı gördünüz, duyduunuz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır.

Terörü öven, terör saldırılarını provoke eden tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle cezaevine sokulduğu iddia edilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 20 Kasım'da ülkemize PKK'lı Demirtaş'ı derhal serbest bırakın çağrısı yapmış, üstelik utanmadan tazminata mahkum etmiştir.

Elinde 53 insanın kanı bulunan Demirtaş'ı adeta mağdur ve hakkı yenmiş birisi gibi göstermek ayıptır, ahlaksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine hakarettir.

Türk yargısı tarafsız ve bağımsızdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk adaletini hiçe saymıştır.

Türkiye yabancı başkentlerden değil Ankara'dan yönetilmektedir.

Bir mahkeme kararı önce vicdanlara uygun olmak zorundadır.

İspanya'da bölücü ve teröre bulaşmış bir partinin kapatılmasını onaylayan, konu Türkiye olunca bölücü ve teröristleri



aklamaya kalkışan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramamıştır.

Gezi olaylarını övüp yerli Sorosların arkasında duranların, FETÖ'yü masum görüp FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyanların,

15 Temmuz darbe teşebbüsüne hala inanmayanların,

Türkiye'nin baskı ve dayatmalarla geri adım atmasını bekleyenlerin,

PKK'yı yıllarca destekleyip Türkiye'ye saldırtanların hukuğu da batsın, kararı da batsın, demokрасisi de batsın, özgürlük ve insan hakları anlayışları da yerin dibine geçsin.

Zillet İttifakı yerli ve milli olmadığından iradesi rehinlidir.

Milli gerçeklere yanlı ve şaşkınlıkla bakmayı siyaset sanacak kadar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin içine düşürülmeye çalışıldığı çıkmazı görmüştür.

Önlem alınmazsa, milli fedakârlık yapılmazsa, 31 Mart'ta ülkemizi siyasi kara kış beklemektedir.

Bu düşüncelerimiz bir vehmin ürünü değildir.

Önümüzdeki muhtemel sıkıntıları görmek lazımdır.

Biz 31 Mart'a ne kazanıp ne kaybederiz gözüyle bakmıyoruz.

Biz 31 Mart'a şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunsun diye de yaklaşmıyoruz.

31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz.



lke gitmiřken, arřı karıřmıřken, yeni hkmet sisteme hain bir sefer dzenlenirken belediyelerin hepsini biz alsak ne olacak almasak ne ıkacak?

Yarın olacakların, gemiřte olanlar ile iliřkisini kavramıř bir gnl ve grř derinliđine ulařmak zorundayız.

Dn syledik haklı ıktık, bugn yine sylyoruz, eđer nem alınmazsa gene haklı ıkacađız.

Cumhur İttifakı'nda bir ara sorun ıkaran gelgitleri kenara bıraktık.

Yanlıř anlamaları, maksadını ařan sz ve deđerlendirmeleri milli beka iin yok saydık.

Dn gerekelerimizi de tek tek sıraladık ve kararımızı aıkladık.

İstanbul, Ankara ve İzmire Bykřehir Belediye Bařkan Adaylarımızı gstermeyeceđiz.

Bu illerde Adalet ve Kalkınma Partisi kimi isterse, kimi dilerse aday ıkarabilir.

Biz msterih bir vicdanla ve nřartsız destekleyeceđiz.

Zillet İttifakı bu bykřehirler dıřında ortak aday ıkarđıđı her yerde de Cumhur İttifakı'nın geređi her neyse onu yapacađız, onun yanında olacađız.

Milliyeti Hareket Partisi milleti iin vardır.

Milliyeti Hareket Partisi geleceđin gl Trkiye'si iin zerine dřeni yapacaktır.

Biz kiracı deđiliz, yolcu deđiliz, konarger deđiliz, gelip geici deđiliz, devlet de bizimdir millet de bizim, vatan da bizimdir, bayrak da bizim.



Böyle diyor ve inanıyorsak üstlendiğimiz milli görev ve fedakarlığı yapmak bizim için şereflerin şerefi olacak, Türk milleti bu kutlu ve haklı davayı sonsuza kadar hayırla yad edecek, tarih hayranlıkla anacaktır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

1960'dan sonra yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin 12'incisini 31 Mart 2019'da gerçekleştireceğiz.

Bu seçimlerde çok çalışacağız.

Cumhur İttifakı'nın toplam oyunun 24 Haziran'ın gerisine düşmemesi için elimizden gelen çalışmayı göstereceğiz.

İlanını yaptığımız adaylarımız şevkle ve inanmışlıkla sahadadır.

Henüz belediye başkan adayı belli olmayan belde, ilçe, il ve büyükşehirlerle ilgili çalışmalarımız da sürmektedir.

Biliniz ki, sizlere sonuna kadar güveniyorum.

Bugüne kadar yerel yönetimlerde partimizin marka olmasına, imrenilecek seviyelere gelmesinde, vatandaşlarımızın takdirini kazanmasında büyük emekleriniz ve hizmetleriniz geçti.

Üretken Belediyeciliğin hakkını layıkıyla verdiniz.

Hepinizi tebrik ediyorum.

Aynı heves, aynı heyecan, aynı azim, aynı kararlılıkla yolunuza devam ediniz.

Yozlaştırıcı, yıpratıcı telkin ve tesirlere karşı, fikir istikrarını, hayat biçimini ve çalışma çizgisini ısrarla sürdürebilecek yalın, ilkeli ve düzgün bir özel hayata sahip olmaya dikkat ediniz.



Günlük hayatın ve dış tesirlerin yıkıcı etkisini süzecek ve ülküdaşlarımızın etkilenmelerini önleyecek koruyuculuğa sahip olunuz.

Ülkücü mesuliyetinin gereği olarak kişisel ihtiraslarını terk etmiş bir ruhi arınmışlığa, temelini Türk kültürü ve İslam inancının oluşturduğu, eşref-i mahlukat olan insana ve insaniyete saygıyı ve hizmeti esas alan manevi olgunluğa,

Şehirlerinizde lazım olan mücadeleyi sürdürebilecek sabır, azim, sükûnet, kararlılık, alçak gönüllülük, fedakârlık, cesaret gibi çok özel hasletlere sahip olmanızı temenni ediyor hepimize üstün başarılar diliyorum.

Cenab-ı Allah çıkmış olduğumuz yolda bizleri mahcup etmesin niyazıyla sizleri saygılarımla selamlıyorum.

**Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.**

**Ne Mutlu Türküm Diyene.**







