



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

www.mhp.org.tr

KONUŞMALAR • CİLT - 4



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

KONUŞMALAR

2016 - 2021







İÇİNDEKİLER

2019

İl Başkanları Toplantısı'nda Yapılan Konuşma.....	7
Belediye Başkan Aday Takdim Toplantısında Yapılan Konuşma	27
İstanbul'da İl ve İlçe Teşkilatlarıyla Düzenlenen Yemekli Toplantı'da Yapılan Konuşma	47
MHP'nin 50. Kuruluş Yılı Kutlamaları Münasebetiyle Yapılan Konuşma.....	65
MHP Ankara İl Başkanlığı'nın Yeni Hizmet Binasının Açılışında Yapılan Konuşma	97
Eskişehir Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda Yapılan Konuşma	113
Söğüt Mitinginde Yapılan Konuşma	131
Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışında Yapılan Konuşma.....	149
Kırıkkale Mitinginde Yapılan Konuşma	165
Yozgat Mitinginde Yapılan Konuşma	181
Çankırı Mitinginde Yapılan Konuşma.....	195
Kastamonu Mitinginde Yapılan Konuşma	209
Aksaray Mitinginde Yapılan Konuşma	225
Nevşehir Mitinginde Yapılan Konuşma	243
Zonguldak Mitinginde Yapılan Konuşma.....	261
Manisa Mitinginde Yapılan Konuşma.....	279
İzmir Mitinginde Yapılan Konuşma.....	297
Antalya Kapalı Spor Salonunda Yapılan Konuşma.....	309
İsparta Mitinginde Yapılan Konuşma	329
Tokat Mitinginde Yapılan Konuşma	345

Ankara Mitinginde Yapılan Konuşma.....	365
İstanbul Mitinginde Yapılan Konuşma.....	379



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**17 OCAK 2019
KIZILCAHAMAM**



**Çok Değerli Dava Arkadaşlarım,
Basınımızın Güzide Temsilcileri,**

Öncelikle her birinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımızla birlikte hepimizi muhabbetle selamlıyorum.

Kızılcahamam'da düzenlediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanları Toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Bu kapsamda yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Elbette geleceğe umutla bakıyoruz.

Her şart altında iyimserliğimizi muhafaza ediyoruz.

İhanete karşı çelik gibi, aşılmaz sur gibi duruş gösteriyoruz. Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz.

İnançlarımızın derinliğiyle, irfanımızın genişliğiyle kutlu ülkelerimizi diri tutuyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir siyaset okuludur.

Kendi gelecekleriyle ilgili planları olmayanlar başkalarının senaryolarında figüranlığa tamah edecekler, tamam diyecelerdir.

Nişan almazsanız vuramazsanız.

Hedef koymazsanız ulaşamazsanız.

Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, ne yaptığının, nereye varacağınızın hiçbir önemi olmayacaktır. Ha şura olmuş, ha bura olmuş, hiç fark etmeyecektir.



Bununla birlikte aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamayacaktır.

Zafer ancak onu isteyenlerin, bununla yetinmeyip çalışanların, emek verenlerin, ter dökenlerin, samimiyetle mücadele edenlerin olacaktır.

Hiçbir başarıya güllerle döşenmiş, çiçeklerle bezenmiş, emniyetli ve esenlik dolu yollardan gidilemeyecektir.

Engeller gözünüzde büyürse, karamsarlık gönlünüzde boy verirse bırakınız başarıyı, ilk adımı bile zor atar, ilk düğmeyi bile zor iliklerseniz.

Dava adamı inanç ve iman adamıdır.

Dava adamı ilke ve ülkü abidesidir.

Dava adamı samimiyet ve dürüstlük anıtıdır.

Hamd olsun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanları davasını özümsemiş, davasında erimiş, davasını hayatının mana ve muhtevası haline getirmiş müstesna ve muhterem şahsiyetlerdir.

Sahte mürşitlerin sanal müritleri varsın hezeyan içinde kıvransın.

Siyasi dolandırıcılar, istismar ve takiyye markası siyaset cambazları bırakın kendi kendilerine avunup yalan ve riyayla oyalansınlar.

Bizim meselemiz vatandır, bizim meselimiz milli bekadır, bu nedenle işimize bakalım, davamızın yüzünü ağartmak, mukaddesatımızın onurunu korumak için var gücümüzle çalışıp çırpınalım.

Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur.

Bekleyecek, gecikecek, geride kalacak hal ve hak da yoktur.



Sürekli hareket halinde olacağız.

Sürekli bir adım önde bulunacağız.

Sürekli üretip, ülkemiz ve ülkülerimiz için fedakârlık yapacağız.

Çünkü sorumluluğumuz hakikaten ağırdır, sorumlu olduğumuz bir tarihimiz, bir talihimiz, bir mazimiz, bir atimiz vardır.

Vaziyet nazik, vakit dardır.

Türkiye'mizin çözmesi gereken, üstesinden gelmesi aciliyet gösteren sorunları vardır ve karşımızdadır.

İhmale kapı aralamak ihanete ortam açmaktır.

Beka mücadelemizi hafife almak bela akınına çanak tutmaktır.

Unutmayınız, siyasetin doğru olması kadar doğru siyasetin yapılması tarihi önem ve değerdedir.

Hakkın yanında olmak doğru tavidir.

Halkın yanında olmak doğru tutumdur.

Hakikatin sözcüsü olmak doğrunun ta kendisidir.

Bizim yalanla işimiz olmadı, olmayacak.

Çıkarlarımızın akıntısına hiç kapılmadık, irademizi ikbal düşkünlüğüne asla alet etmedik.

Yarım asırdır dediğimizi yaptık, yapacaklarımızın vaadini verdik.

Sabah doğup akşam solmadık.

Akşam yanıp sabaha sönmedik.

Köprüye gelmeden geçmeye çalışmadık.



Hep ölkücü yařadık, hep ölkücü kaldık, Allah nasip ve kıs-
met ederse de ölkücü olarak hayata gözlerimizi yumacađız.

Fakat asla eđilmeyeceđiz, asla taviz vermeyeceđiz, dön-
meyeceđiz, biliniz ki, asla vazgeçmeyeceđiz.

Muhterem Dava Arkadařlarım,

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel
Seçimlerinden sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemine geçmiştir.

Bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine gü-
venle ve demokratik vasıtalarla intikal sağlanmışır.

9 Temmuz 2018 itibariyle de bu yeni sistem resmen tesis
edilmiştir.

Şurası açıktır ki, dünyada hükümet sistemi deđişikliđini
istikrar, irade ve itinaıyla yapan; hiçbir kriz ve kaos ortamına
müsaade etmeyen nadir ölkelerden birisi Türkiye'dir.

Bu konuda ne kadar övünsek az ve yetersizdir.

İç ve dış sorunların arttığı bir dönemde, 15 Temmuz
FETÖ işgal teşebbüsünün tortu ve kalıntılarıyla mücadele
edildiđi bir zaman diliminde, terörizmin ve zalim efendileri-
nin her türlü tertip ve provokasyonu yaptığı bir süreçte milli
iradenin tercihiyle yeni bir sisteme geçilmesi göz kamaştırıcı
bir başarıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin istikbal
meşalesi, istiklal nişanesidir.

Bu meşale sönmeyecek, bu nişane silinmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devlet ve siyaset ha-
yatında hızlı karar almanın, haysiyetli yönetim anlayışının,
özlemi çekilen uyum ve işbirliğinin teminçisi ve teminatıdır.



Artık Türkiye zincirlerinden kurtulmuştur.

Artık Türkiye yürüyüşünü seriye bağlamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi'yle birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuk, milli kaderimize birlikte yön verdik.

7 Ağustos Yenikapı ruhu, 16 Nisan Halkoylaması şuuru, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Türkiye doğrulmuş, milli bir kararlar, ahlaki bir kenetlenmeyle kendine gelmiş, bekasını bütün hatlarıyla savunmaya geçmiştir.

Yeni 15 Temmuzların olmaması için ön almak mecburiyetindeyiz.

Bekamızın ölümcül saldırılardan muhafazası için ileri atılmak, derlenip toparlanmak durumundayız.

Bu nedenle 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin tarihi bir önemi bulunmaktadır.

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar.

Türkiye'yle hesabı bulunanlar hazırda bekliyorlar.

Zalimler fırsat kolluyorlar.

Hainler ortam yokluyorlar, zehirli hava kokluyorlar.

Hatırlarsanız, 31 Ağustos 2018'de Etimesgut Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir açılış münasebetiyle konuşma yapmış, partimizin Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik dört ayaklı stratejisini açıklamıştım.

Bu stratejilerde değişen bir şey yoktur.

Aynı yerdeyiz, aynı çizgideyiz, aynı noktadayız.

Milli beka için Cumhur İttifakı'nın Mahalli İdareler Seçimlerinde de varlığına kanaat getirdik, ona göre siyasetimizi ve stratejimizi tayin ve tespit ettik.



Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Seçimlerinden aldığı sonucun 31 Mart Seçimlerinde tahkim ve teyidini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak değerlendirdik.

31 Mart 2019'da herhangi bir yol kazasının pek çok badi-reye yol açacağını öngördük.

Bu maksatla dört ayaklı stratejimize uygun olacak şekilde iki ana siyasi hedefi belirledik ve paylaştık.

Birinci ana siyasi hedefimiz, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart 2019'dan güçlenerek çıkması, buna müzahir mahalli idareler yönetiminin demokratik imkanlarla tesisidir.

Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak, kriz ve kaos çıkarma çabalarını püskürtmek gayemizdir, gayretimizin temelidir.

İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafı, aynı zamanda küresel tahrik ve dayatmalara karşı uyanık olmak, tepki göstermektir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye'nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz.

Milli mukavemeti kırmak için zaafımızı ve rahavetimizi gözleyen iç ve dış mihraklara unutamayacakları mübrem bir dersin, altından kalkmayacakları muhkem bir cevabın verilmesini istiyoruz.

Bunu yapacak olan büyük Türk milletidir.

İnancım odur ki, Cumhur İttifakı sahip olmuş olduğu Milli Mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.

Milli bekamızı lekelemek isteyenlere sessiz kalamazdık.

Zilletin millete meydan okumasına tepkisiz duramazdık.



Bir olmalıydık, birlikte hareket etmeliydik.

Vahdette huzur, ayrılıkta şer vardı.

Bu nedenle Cumhuriyet İttifakı'nın iradesini 31 Mart 2019'da göstermek, zilleti her seviyede etkisizleştirmek için karar verdik, harekete geçtik.

30 büyükşehir belediye başkanlığının tamamında ve bunların alt belediyelerinde Cumhuriyet İttifakı'nın doğasına muvafık şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekiliği Genel Seçimlerindeki oy dağılımlarını dikkate alıp hesaba katarak siyasi irademizi somutlaştırdık.

Partimizin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediye yönetimleri ve ilçe belediyelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi aday çıkarmamıştır.

Hatta 30 Mart 2014'e göre söyleyecek olursak, partimizin yönetimi altında olmayan bazı yerlerde de AK Parti yine aday göstermemiştir.

Bunun yanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediyeleriyle bunların ilçe belediyelerinde de biz Cumhuriyet İttifakı'na uygun olacak şekilde adaylarımızı çıkarmadık.

Uzlaşmamız, az evvel dile getirmiş olduğum dört ayaklı stratejimizle iki ana siyasi hedefimiz kapsamında vasat ve varlık bulmuştur.

Ayrıca büyükşehir belediyeleri dışındaki 51 il ve bunların ilçe belediyelerinde değerli adaylarımız demokratik yarışa gireceklerdir.

Bugüne kadar iki etap halinde belediye başkan adaylarımızı açıkladık.



Birinci etapta 249, ikinci etapta 423 olmak üzere 672 belediye başkan adayımızı milletimizin huzuruna çıkardık.

Önümüzdeki günlerde de kalan 220 belediye başkan adayımızı milletimize takdim edip yolumuza devam edeceğiz.

İl, ilçe veya büyükşehir fark etmeksizin, bütün seçim çevrelerinde belediye meclis üyesi aday listelerimiz tanzim edilip seçime girecektir.

Bu konuda herhangi bir ihmal, gecikme, geride kalma, ağırdan alma kesinlikle olmayacaktır.

İl başkanlarımızdan bu hususta tam bir hassasiyet beklediğimi özellikle dile getirmek isterim.

İlaveten il genel meclis üyesi adaylarımızın hazırlığı da titizlikle sağlanacaktır.

Belediye meclis üyeliği adaylığı ve il genel meclis üyeliği adaylığıyla ilgili müracaatlar 4 Şubat 2019 tarihine kadar partimize yapılabilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın gereği neyse onu yaptık.

Siyasetimizi gölgeleyecek hiçbir ilişki ağının içinde olmadık.

Birkaç daha belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik, el avuç açmadık, aman demedik, beka ağırlıklı siyasetimizi karalamadık.

Sizlerden bilhassa bekliyorum ki, duruşumuzu, düşüncelerimizi, değerlendirmelerimizi her insanımızla paylaşınız.

Hiçbir bahane ileri sürmeyiniz.

Hz. Mevlana'ya atfedilen öğüt dolu şu sözlere dikkatinizi çekiyorum:



*Ey yiğit! Yazgıya bahane bulma,
Yükleme kendi suçunu başkasına,
Suçunu gör dönüp durma etrafında kendinin,
Kendindedir gölgeden değil çektiklerin,
Ne yaptın da sana dönüşünü görmedin?
Ne ektin de ektiğini biçmedin?
Eylemlerin ruhundan ve bedeninden doğar,
Çocuğun gibi sonra gelip eteğinden tutar.*

Partimizin aday çıkarmadığı her seçim çevresinde belediye meclislerine daha fazla arkadaşımızın seçilmesi için elinizden gelen çabayı gösteriniz.

Belediye derken bekayı görmezden gelmeyiniz.

31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyiniz.

Zilleti güldürmeyiniz, buna karşılık illerinizde zaferleri müjdeleyiniz.

Ya beka ya bela seçiminde, sonuna kadar beka diyeceğimizi, bu uğurda her fedakârlığı yapacağımızı sakın ha aklınızdan çıkarmayınız.

Gevşeklik göstermeyiniz.

Acziyete prim vermeyiniz.

Yılginlığın yeşermesine müsaade etmeyiniz.

Fitne-fesada hayat hakkı tanımayınız.

Önümüzdeki dönem Türk milletinin geleceğine damga vurmanız ve iradenize sahip çıkmanız için tarihi bir fırsatı sizlere sunmaktadır.



Bu milli görevi yerine getirmek için her eve ulaşarak, her vatan evladının sevgisini ve gönlünü kazanmak zorundasınız.

Vatandaşlarımızı ülkemizin doğruluşuna omuz vermeye çağırmalısınız.

Türkiye'nin onurlu, huzurlu ve kudretli geleceğinde söz sahibi olmaya davet etmelisiniz.

Bizim yegâne güç kaynağımız, Türk milletinin şaşmaz sağduyusu, temiz vicdanı ve yüreğidir.

Her kapıyı çalınız.

Her yüreği kucaklayınız.

Bıkmadan, usanmadan anlatınız.

Ayak basmadık yer, ulaşmadık gönül bırakmayınız.

Sizler, yarım asırlık bir davanın kutlu vatan köşelerindeki muhterem temsilcilerisiniz.

Nasıl bir emanetin omuzlarınızda olduğunu gördüğünüzden ve göreceğinizden eminim.

Nasıl bir mücadelenin içinde olduğumuzu da anlayıp anlatacağınızdan şüphe duymuyorum.

Başarı ancak istersek gelecektir.

Her iş, her mücadele önce insanın kalbinde ve kafasında başlayıp, bitecektir.

Düşeceğim korkusuyla yükseğe çıkmak, çıkılsa bile burada durmak mümkün değildir.

Sürekli tenkit, sürekli şikâyet, sürekli suçlama değersizliğe işaret eder.

Bizim ise değersizlerle ve değersizlikle işimiz yoktur.



Çevrede kötümserlik yayanları, orada burada karamsarlık aşılayanları, 1 Nisan için sinsin kurgu yapanları, tökezlememiz için alçakça kumpas kuranları sükkûtu hayale uğratmamız hem şehitlerimize, hem de davamızın onuruna vefa ve haysiyet borcumuzdur.

Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın.

Çalışacağız, ant olsun başaracağız.

İnanacağız, tefrikaları, tezviralrı, tantana yapan, teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahcup ve mağlup edeceğiz.

Biliniz ki, damla kendini tamamlayınca damlar.

Mayası gelen hamur teknede durmaz.

Kaynayan kazan kapak tutmaz.

Zamanı gelen bir fikri hiçbir güç durduramaz.

Zaman Milliyetçi-Ülkücü Hareketi'ndir.

Zemin ise tüm Türkiye'dir.

Tomurcuk derdinde olmayan ağaca merhum Necip Fazıl odun demişti.

Odun yakılır, tomurcuk ise yükselip çınarlaşır.

Dava adamı olmak çınar olmaktır.

Davanın omuzlarına basmak değil, davayı omuzlara almak; mazeret üretmek değil muhteşem eser ve zirvelere talip olmak lazımdır.

Hiç kimse davanın önünde, davanın üstünde, davadan daha önemli değildir.

Ben demek şeytan eylemidir.

Bencillik bizden uzaktır.



Kibirleşmek, böbürlenmek, insanımıza tepeden bakmak, dava arkadaşının kötü bir duruma düşmesini ve düşkünlüğü-nü beklemek utanmazlıktır.

Dava adamı ayıp arayan, kusur araştıran bir fitrata sahip olamaz.

Kaldı ki, Müslüman Müslümanın ayıbını gece gibi örtendir.

Ülkücü Ülkücünün arkasında dağ gibi durandır.

Empati yapacağız, mert olacağız, samimi olacağız, ahlaklı olacağız, erdemli olacağız, adam gibi adam olacağız.

Millet ne diyorsa ona kulak vereceğiz.

Zillete ise haddini bildireceğiz.

Olduğumuz gibi görünüp, göründüğümüz gibi olacağız.

Tutarlı, düz, sade, gösterişten uzak, mütevazı, elbette arif gönüllü olacağız.

Boş tribünlere oynamayacağız.

Hırslarımıza yenilmeyeceğiz, ihtiraslarımıza teslim olmayacağız.

Siyasetimizi yaparken Allah'ın rızasını kazanmak, milletin desteğini almak için uğraşacağız.

Ecdadımızın hayır duasını almak için çırpınacağız.

Devamlı faal ve faaliyet içinde olacağız.

Ne diyor Gazali:

Akıllı susunca düşünce durur, düşünce durunca hareket durur. Hareketsizlik ise çürümedir.

Bizim çürüklerle, çürümeyle, çarpık zihniyetlerle aramızda kapanması imkânsız mesafeler vardır.



Kim kiminle ne yapıyor, kim ne diyor hiç aldırış etmeyin.

Bizi meşgul edip yerimizde saymamızı planlayanlara sırtınızı dönün.

Mühim olan biz ne yapıyoruz, neyi hedefliyoruz, nereye ulaşmayı istiyoruz, buna odaklanın.

Ne güzel de söylemiş Merhum Abdürrahim Karakoç:

Beden ölür, cana bakın siz.

Kim kiminle yürür, ona bakın siz.

Bırakın dönsün dönme dolaplar,

Haktan, hakikatten yana bakın siz.

Haktan ayrılmadan, hakikat çizgisinden sapmadan mücadelemizi heyecan ve inanmışlıkla sürdüreceğiz.

Allah'ın inayeti, milletimizin iradesiyle hak ettiğimiz yere eninde sonunda geleceğiz.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Bir yandan Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili gündem sıcaklığını korurken, diğer yandan bölgesel gelişmeler devamlı çatallaşmış çetrefil bir hal almaktadır.

Suriye'nin kuzeyini kapsamına alan olaylara her gün bir yenisi eklenmektedir.

Trump'ın meşum tehditleri, bölge ülkelerinin marazi niyetleri, terör örgütlerinin cinayet ve ihanetleri bütün yönleriyle karşımızdadır.

Emperyalist iştah kabarmış, zulmün istekleri kamçılanmıştı.



Güney sınırlarımız boyunca çok tehlikeli ve milli bekamızı doğrudan etkileyecek bir kumar oynanmaktadır.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon taahhüdümüz tehir edilmekle birlikte tavsamaktadır.

ABD, PKK/PYD/YPG'yi himaye etmek, bu cani terör örgütlerini Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirmek için karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur.

Kürt kökenli kardeşlerimize büyük bir haksızlık yapılmakta, hakları yenilmekte, galiz bir şekilde hakaret edilmektedir. Altını bir kez daha kalın olarak çiziyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerimizin kan döken, cana ve mala kast eden hiçbir katil- le en küçük bağ ve bağlantısı yoktur, olamayacaktır.

Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicda- nına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur.

İnanıyorum ki, hem ülkemizde, hem de sınırlarımızın öte yakasında yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimiz oyuna gelme- yecek, Trump'ın rezil tuzağına düşmeyeceklerdir.

ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör harita- sı çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir.

Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusunda, Cerablus'tan Derik ve etrafını çevreleyecek ve derinlemesine inecek şekilde Fı- rat'ın Doğusundaki her yerleşim biriminde etnik köken ağır- lığına göre bir yönetim tasarımı gündemdedir.

Bu Suriye'nin parçalanması demektir.

Bu Kürdistan'a yeni bir adımdır.

Bu Türkiye için milli ve tarihi bir tehdittir.

Trump, Kürtlere saldırmayın sözleriyle Türkiye'yi PKK/ PYD/YPG'den en azından uzak tutmak, terörle mücadeleyi kesmek ve durdurmak niyetindedir.



İsrail için içindedir.

Malum Körfez ülkeleri devrededir.

Bedeli çok ağır olacak bir bölüşüm ve paylaşım süreci önümüzdedir.

Trump, 20 millik, yani yaklaşık 30 km derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir.

Hükümet ise buna müspet yaklaşmıştır.

Şayet, kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörlere tavizsiz bir mücadele süreceksa diyeceğim bir şey yoktur.

Hatta temennim, bu 30 km'lik güvenli alanın Suriye'nin istikrar ve iç barışa ulaşması kadar hâkimiyetimiz altında bulunmasıdır.

Kaldı ki, bugünleri çok önceden öngörmüş, 6 Ağustos 2012'de;

“Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin, doğu ucu Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağının bir an önce sağlanmasını ve icra edilmesini” talep etmişim.

Güvenli bölge stratejisini biz kurmuşsak, biz hazırlamışsak, biz sahaya ve masaya taşımışsak mesele yoktur.

Şartlarını, sınırlarını, muhtevasını, sürecini ve zamanını biz belirlemişsek yine mesele yoktur.

Kuralı koyan, kozlarını kullanan, caydırıcılığını gösteren, yaptırımını ispat eden, siyaset ve diplomasiyle bir adım önde, bir tık üstte yer alan bizsek hiçbir kaygıya da mahal olmayacaktır.

Ancak, ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, güvenli bölge diye tampon bölgeye



tamam diyeceksek, aynısı Körfez Savaşı'ndan sonra yaşandığı gibi, yeni bir uçuşa yasak bölge kararına zımnen onay vereceksek, herkesi uyarıyorum ki, bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kaleme çizilecektir.

Yani şehitlerimizin kanı yerde kalacaktır.

Bilahare milli güvenliğimiz rehin alınacaktır.

Tehlike bu kadar ciddi, bu kadar yakındır.

Hepsinden önemlisi, Irak ve Suriye'den sonra sırayı, Allah muhafaza, Türkiye alabilecektir.

Bunun sinsi deneme ve provaları yapılmıştır.

Suriye'de siyasi geçiş sürecinin ne olacağı belirsizliğini korumaktadır.

Esad rejiminin akıbeti, yeni anayasanın ne zaman yazılacağı muammadır.

Bu katilin kendi geleceği için hangi dayatmalara razı olduğu meçhuldür.

Bu şartlar altında, Türkiye'yi PKK/PYD/YPG'yle aynı hizaya getirmeye teşebbüs etmek, terörizme aleni şekilde destek vermek züldür, zulümdür, düşmanlıktır.

ABD'nin yaptığı budur.

Kızılcahamam'dan sormak ve öğrenmek isterim ki;

20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımıyla kast edilen nedir?

Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır?

Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır?

Rusya bu işin neresindedir?

Başta ABD olmak üzere, koalisyon ülkelerinin güvenli bölgedeki rolü, payı ne olacaktır?



Dahası terörün kökünün kazınma sürecinde devamlı önümüze engeller çıkaranların bundan sonraki stratejik amaçları devlet ve millet akıyla görülüp yorumlanmakta mıdır?

Türkiye Fırat'ın doğusunu baştan ayağa temizlemek zordur.

Hainlerin imhası, kazdıkları çukurlara defni kaçınılmaz bir milli görevdir.

Terör bitmeden ne söylene, ne yapılsa boştur, anlamsızdır.

Dün Brüksel'de gerçekleşen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı, bu çerçevede gerçekleşen Türkiye ile ABD arasındaki temaslar her şeye açıktır.

ABD Genelkurmay Başkanı'nın ülkemizi temsil eden Genelkurmay Başkanımıza güvenli bölge konusunda ne dediği, neyi teklif ettiği yakın zaman içinde netleşecektir.

Biz terörle mücadele sürecinde önşartsız devletimizin ve hükümetimizin yanındayız.

Süreç nereye gidiyorsa gitsin, nereye dayanırsa dayansın, neyi gerektiriyorsa gerektirsin, ama haklı davamızdan, beka mücadelemizden kesinlikle dönmemeliyiz, kesinlikle geri adım atmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle İl Başkanları Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bütün dava arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
BELEDİYE BAŞKAN ADAY
TAKDİM TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**24 OCAK 2019
ANKARA**



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Belediye Başkan Adaylarımız,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Maşallah heyecanınız hayranlık uyandırıyor.

Allah nazardan saklasın, coşkunuz muazzam bir uyanışı müjdeliyor.

Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum.

Hepinize hoş geldiniz diyorum.

Ankara Kapalı Spor Salonu'na teşrif eden her kardeşimi hasretle kucaklıyorum.

Yurdumun dört bir köşesinde hayat mücadelesi veren değerli vatandaşlarıma sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Cenab-ı Allah'tan hepinize sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum.

Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine 67 gün kala belediye başkan adaylarımızın takdim ve tanıtımını yapmak amacıyla toplandık.

Ne mutlu bizlere ki, inançlıyız, ilkeliyiz, iradeliyiz, istekliyiz, itibarlıyız, elbette sonuna kadar Ülkücüyüz.

Buna karşılık ihanetin, işgal ve istila emellerinin iki cihanda da can ve kan düşmanınız.

“Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar” diyor, adımlarımızı hızlandırıyoruz.

Çünkü yapacaklarımız pek çoktur.

“Sağduyunun Birlikteliği, Cumhuriyet İttifakı” diyor, anılarımızı atıye taşımak, parlak bir geleceğin kilidini açmak için çalışıyoruz.



Çünkü işimiz çok, hedeflerimiz büyük, yükümüz ağırdır.

İnanıyorum ki 31 Mart 2019'da **"Türkiye Ehline Emanet"** edilecektir.

İnanıyorum ki, Türkiye'nin önünü kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen kahramanlar olduktan sonra, ölürsem şehit kalırsam gazi diyen inanç kaleleri bulunduktan sonra hangi melun kuvvet, hangi kudurmuş niyet Türk milletini durduracaktır?

Hiçbir zalim, hiçbir hain aklından çıkarmasın ki, sınırdan nöbete ihtiyaç varsa, bir sela yeter bu aziz ve necip millete.

Ateş bacayı sarmışsa, ne gam ne tasa, söndürecek cesaret vardır.

Belalar kol geziyorsa silip atacak dirayet vardır.

Karamsarlık bulutları birikiyorsa dağıtacak kifayet vardır.

Zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorlarsa hepsini def edecek hamiyet vardır, heyecan vardır.

Bunların hepsi buradadır, bu salondadır, hamd olsun zafere inanmış, sefer için de son hazırlıklarını tamamlamışlardır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket kahramandır, korkusuzdur, fedakârdır, sabırlıdır, vicdanlıdır, tutarlıdır, akıl doludur, nitekim vatan ve millete sevdalanmış yüreklerin muhteşem mecmudur.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İçinde bulunduğumuz zaman kesiti, aynı zamanda kutlu davamızın üç önemli gelişmesinin yıldönümüne tekabül etmektedir.

Bunlardan ilki 9 Ocak 2019'da Ülkü Ocaklarımızın kuruluşunun 50'inci yıldır.



Kurumsallaşma ve olgunlaşma seviyesine nice badireleri geçerek ulaşan Ülkü Ocaklarımızla her daim iftihar ettik, varlığının devamı, daha da güçlenip Türk gençliğinin sesi olması hususunda üzerimize düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirdik.

Ülkü Ocakları Türk-İslam ülküsünün bereketli yurdu, Türklüğe mensubiyet şuuru, İslam ahlak ve faziletine bağlılık ve sadakat yuvasıdır.

İkinci olarak, tam 26 yıl önce, yani 24 Ocak 1993'te, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi yapılmıştı.

Bu Kongrede MÇP-MHP bütünleşmesi sağlanmıştı.

Elbette üç hilal amblemi altında partimizin ismi tekrar MHP olarak kabul ve tasdik görmüştü.

Rahmetle andığımız merhum Başbuğumuz Türkeş Bey bu vesileyle demişti ki:

“Artık dedelerimizin azamet ve ihtişam sembolü diye isimlendirdiği şanlı üç hilalimiz, yine şerefli bir mücadelenin adı olarak tarih sayfalarına yazılan Milliyetçi Hareket ismi, 12 Eylül'den bu yana olduğu gibi, sadece gönüllerimizde yaşayan bir sevgi unsuru olmaktan çıkarak, hukuken ve fiilen de siyasi hayatımızdaki yerini alma imkânına kavuşmuştur.”

Birleşip bütünleştik, ayrılık yok, birlik var dedik, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ülkü ve ilkelerine uygun şekilde Türk siyasetindeki onurlu mevkiine bir kez daha taşıdık.

27 Aralık 1992 Kongremizde partimizi bölüp parçalamak istemişlerdi.

Türkeş'siz bir parti planlamışlardı.

Aynı isimler 12 Eylül sonrası bu işin bittiğini, boş işlerle uğraşıldığını, gayretlerin boşuna olduğunu söylemişler, üstelik farklı siyasi partilere postu sermişler, kapağı atmışlardı.



Benzerlerine yakın bir dönemde de şahit olunmadı mı?

Yükseliş Koleji'ndeki oyunların, Türkesiz MHP peşine düşenlerin çok değil, birkaç yıl önceye kadar farklı isimlerle aynı tür komplolara heves ettikleri görülmedi mi?

Ancak unuttukları veya bilmedikleri bir gerçek vardı:

Bu dava dualıdır, bu dava ihlaslıdır, bu dava kutludur, bu dava şehitlerin kanı üzerinde imanlı kalplerin feragatleriyle yükselmiş, bugünlere gelmiştir.

Biliniz ki, mert kovalar, namert kaçar.

Davamıza gölge düşürenler kaçmaya mahkûmdur.

Bunlar kaçtıkça biz kovalamaya mecburuz. Bunu da seve seve yapacağız.

Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket için imkânsız diye bir şey yoktur.

Böyle bir şey kitabımızda yazmaz, yazmamış, asla da yazmayacaktır.

Türk milletine hizmet yolunda zorluk varsa aşacağız, imkânsızlık varsa mutlaka üstesinden geleceğiz.

Hep söyledim, yine söylüyorum, iman varsa imkân vardır, irade diriye istiklal güvendedir, istikbal güvence altındadır.

Gerisi masaldır, hikâyedir, palavradadır.

Bir Türk dünyaya, inanmış bir Ülkücü asırlara bedeldir.

Allah'ın izniyle önümüzdeki yüzyıllarda da üç hilal tıpkı ecdadımızın zaferlerine mihmandarlık ve müşahitlik yapar gibi gururla dalgalanacak, Türk milletinin gelecek umudu olacaktır.



Sözümüz sözdür, başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Üçüncü olarak, önümüzdeki 9 Şubat günü, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50'inci yıldönümünü şölen havasında ve çok görkemli bir şekilde kutlayacağız.

50 yıla neler sığmadı ki?

50 yılda neler yaşanmadı ki?

50 yılda hangi çileler çekilmedi ki?

50 yılda sevdalar birbirine eklemlendi, gönüller tutuşup Türk-İslam ülküsüyle yandı.

Yandıkça yükseldik, yandıkça güçlendik, yandıkça hamlıktan olgunluğa geçiş sağladık.

Mücadelemiz kolay değildi, ucuz değildi, uyduruk hiç değildi.

1948'de Millet Partisi'yle başlayan doğuş, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'yle doğruluşa, buradan da 9 Şubat 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne adım adım, aşama aşama, perde perde ulaşmıştır.

Siyasi hayatımızın yol haritasını çizen, elden ele mücadeleyi sürdüren, demokrasiye ve millete muhabbetten bir an olsun ayrılmayan dava ve siyaset büyüklerimizi, tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum.

Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'a, merhum Osman Bölükbaşı'na, elbette merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

Partimizin yaşı 50'dir, siyasetimizin yaşı 71'dir, davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eşitir, eşittir.

Atila kırbacını Roma'ya vururken biz şahittik.

Hunlar Avrupa'yı titretirken biz vardık.



Orhun Anıtları dikilirken biz oradaydık.

Ötüken'den çıkıyor, Bozkurtla yürüyor, Issık Gölü'nde so-luklanıyor, Orhun'dan kana kana içiyor, Tanrı Dağı'nın etekle-rinde güneşe buz veriyorduk.

Bedir'in aslanlarıyla aynı mevzideydik.

Müşriklerle boğuşan mümin kalplerin hemen dibindeydik.

Haçlıları boğan kudrettik, rezil akınları durduran kuvvettik.

Sögüt'te çadır kuran bizdik, İstanbul'u fetheden yürek ve yüksek vasıf bizdendi.

Çanakkale'de iman siperi, Sakarya'da istiklal mihveri, Bü-yük Taarruzda ileri atılan kurtuluş hedefiydik.

Devleti kuran, vatani kurtaran, milleti kucaklayıp mihnet-leri ve müşkülatları yere seren cesaret bizdik.

Biz Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz, biz Türklüğün ve Türki-ye'nin beka davasıyız.

Biz “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözüne bağlanan, “şehit-ler ölmez vatan bölünmez” diyen ferasetiz, basiretiz, teslim olmaz bedeniz.

Diyorum ki, nice 50 yıllara, nice 500 yıllara doğru bu dava yürüsün dursun.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz emin olsun mücadelemizden taviz vermeyeceğiz, ülkülerimizden sapmayacağız.

Yastığımız mezar taşı, yorganımız toprak olsun, biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Öyle bir dönemdeyiz ki, hem tarih yazıyor, hem de yazılan tarihe şahitlik ediyoruz.



Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıllık birikim ve tecrübesiyle, 50 yıllık ilke ve tutarlılığıyla, 50 yıllık siyasi ahlak ve ağırlığıyla Türkiye'nin önünü açıyor, serpilip gelişmesine destek veriyor.

Herhangi bir çıkar gözetmeksizin, herhangi bir pazarlık veya al-ver sürecine dahil olmaksızın milli bekamızın haklarını savunmak için fedakarlıksa fedakarlık, mücadeleyse mücadele, bedelse bedel, kısacası ne gerekiyorsa onu yapıyoruz.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini de bu şekilde kavırıyoruz.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle birlikte ülkemiz yeni bir hükümet sistemine geçmiştir.

Bu tarihi bir eşiktir.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü dikkate alarak bu geçişi düşünüp planlayan Cumhurbaşkanlığı'dır.

Bu geçişe onay veren büyük Türk milletidir.

Cumhurbaşkanlığı cumhurun özlemlerini şuurla benimsemiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltme amacına sebatla odaklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sistemsel yenilenmeyi başarmış, bunu da başkalaşmadan değişerek elde etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memmat konusudur.

1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Bu yeni sistemin mimarlarından birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir.



İçinde olduğumuz, payımızın bulunduğu, var olması için caba sarfettiğimiz bir hükümet sisteminin güçlenmesini istemek, kurum ve kurallarıyla derinlik kazanmasını amaçlamak tutarlıdır, doğru bir siyasetin tezahürüdür.

Yaptığımız ve yapacağımız da budur.

Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüne, yani 2023'e; huzur, istikrar, derlenmiş toparlanmış, kronik sorunlardan kurtulmuş şekilde mutlaka erişeceğiz.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır.

Bu imtihandan alınımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir.

Bu imtihanda başarılı olmak aynı şekilde milli bekamızın haysiyet konusudur.

Elbette bugüne kadar aday olarak ilan ettiğimiz 863 belediye başkan adayımızın seçilmesini istiyoruz.

Elbette Cumhuriyet İttifakı'nın zafere imza atmasını, bununla birlikte il, ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinde daha çok temsil edilmeyi amaçlıyoruz.

51 ilimizdeki il genel meclislerine daha fazla girelim, daha çok yer alalım arzusundayız.

Ancak önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önünde ve üstündedir.

Beka yoksa belediye taş yığını, beton yıkıntısıdır.

Beka yoksa yani var oluşumuz hücum ve hüsrana uğramışsa, ne yapalım belediyeyi, nasıl yapalım siyaseti?

Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi varmış?



Hezeyan çukuruna düşen zillet neferlerine göre, yerel seçimler ülke bekası için önemli değilmiş.

İnce ince nifak taşları döşeyen, kıyıda köşede, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat da, Cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimetini atlamaadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur.

Aklı epey incelmış bu zavallıya göre, sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunuymuş. Bu yaklaşımdan da uzak durulması lazımmış.

Gerçi gafile kelam, nafile kelamdır, ama yine de biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz.

Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız.

Vay densiz vay, bekayı zekâ sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur.

Zillet beğenmedi, zillet sevinmedi, zillet takdir ve tebrik etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız?

Kaldı ki, CHP-İP-HDP-PKK-FETÖ'den oluşan, arkalarında Türk düşmanlarının bulunduğu zillet koalisyonu 31 Mart'ı beka görseydi biz kendimizden şüphe eder, acaba doğru mu yapıyoruz diye kendimizi sorgulardık.

Bilenlerle bilmeyenler, samimiyetle sahtekârlık hiç bir olur mu?

Günahla sevap hiç aynı olur mu?

Bekayla bozguncu emeller hiç yan yana gelir mi?

Be hey cahil, be hey zalim, be hey zillet ittifakı, hakla batılın, doğruyla yanlışın, canıyla şehidin, aynı safta toplandığını, aynı hizaya geldiğini bir kez olsun gördünüz, bir kez olsun duyduunuz mu?



Kimin ne söylediğinin önemi yoktur.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri beka seçimidir.

Bakınız çevrenize, huzurlu bir tek coğrafya, iç denge ve barışını tesis etmiş bir tek ülke görebilecek misiniz?

Balkanlar sarsılıyor, özellikle Makedonya kaynıyor.

Avrupa sancılı, Kafkasya sallantıdadır.

AB'de kanama vardır, Londra-Brüksel ilişkisi karmakarışıktır.

Dahası güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir.

Her yer karışık, her taraf karanlıktır.

Küresel emperyalizm şirret oyun peşinde, habis senaryosunu icranın derdindedir.

Fırat'ın doğusunda neyin olacağı belli değildir.

Gündemde olan güvenli bölge teklifleri masadadır, ne var ki boyutunu, ne getirip ne götüreceğini, dahası içeriğini tam bilen de yoktur.

ABD'nin dayattığı güvenli bölge teklifiyle terör örgütlerinin güvenliğini sağlama gayesi ön plandadır, son tahlilde milli bekamız risk ve tehditlerin markajındadır.

Yeni bir Barzani modeli kafalardadır, yeni bir özerk yapılanma gündemin başköşesindedir.

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li Senatörün YPG'yi PKK'nın politik kolu olarak itiraf ve ifadesi hala akıllardadır.

ABD'nin Suriye'den çekildim çekiliyorum iddiaları her geçen gün anlam ve inandırıcılığını kaybediyor.



Menbiç'te, Afrin'de ABD'li askerlere yönelik peş peşe marnidar saldırılar gerçekleşiyor.

Ve Türk milleti Fırat'ın doğusuna girilmesini, teröristlerin imha edilmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Kaybedilen her gün, her saat, her an aleyhimize dir.

Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir.

Sınırlarımızdan başlayarak 30 km'lik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır.

Başkalarının stratejik türbülansına kapılırsak tedavisi çok zor yaralar alırız.

Başkalarının eline avucuna bakarsak yenilgi üstüne yenilgi yaşarız.

ABD'nin uluslararası hukuka tamamen aykırı, insanlık vicdanına, insan haklarına, devletlerin egemenlik haklarına bütünüyle ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, Ortadoğu'da önümüzdeki süreçte meydana gelecek olaylar bugünleri mumla aratacaktır.

Güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır.

Türkiye'ye karşı güvenli bölge kurmayı aklından geçirenler gaflet ve dalaletin pençesindedir.

Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede hiçbir devletten, hiçbir güç odağından müsaade istemeyecek, izin alma sırasına girmeyecektir.

Biz onuruna düşkün, adam gibi adam bir milletiz.

Biz bağımsızlığına tutkun ve bağlı bir ülkeyiz.



Hiç kimse fitrat deęiřti zannetmesin, kan yine o kandır.

Menbiç Yol Haritasına uymayan, PKK/YPG/PYD'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendiren ABD, kontrollü ve yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalıyla aziz milletimizin sabrını test etmektedir.

Az evvel temas ettiğim, MÇP'nin MHP'yle bütünleştiği 24 Ocak 1993 4.Olağanüstü Kongresi'nde merhum Başbuğumuz aynııyla şöyle seslenmişti:

“Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Kürtler ne kadar Kürt'se biz de o kadar Kürt'üz. Biz ne kadar Türk'sek onlar da o kadar Türk'tür.”

Tekrar diyorum ki, hepimiz birlikte Türk milletiyiz.

Doğudan batıya, güneyden kuzeye tek bilek, tek nefes, tek yürek, bölünmez ve dağılmaz tek ve büyük bir aileyiz.

Ayrımız gayrımız yoktur, fitne-fesat ayaklarımızın ta altındadır.

Kürt kökenli kardeşlerimizle terör öğütleri arasında bağ kurmak tarihe hakarettir, bin yıllık hukuka ihanettir, adalete ve vicdana karşı işlenmiş en vahşi cinayettir.

Zalimlerin oyunu boşa çıkarılacaktır.

Kuşku yok ki, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalanması ifna edilecektir.

Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında rotası çizilen Menbiç Yol Haritasına riayet edilmelidir.

Geç kalırsak hainler gemi aziya alırlar.

Milli tezlerimizi, egemenlik haklarımızı zamanlama hatasına düşüp her seviyede savunamazsak etrafımızdaki kuşatma şiddetlenir, zalimleşir.



Unutmayınız ki, devlet bekadır.

Vatan bekadır.

Bayrak bekadır.

Türklük bekadır.

Türkçe bekadır.

31 Mart beka seçimidir.

Türk milletinin bekası da Allah'ın izni ve inayetiyle ebediyete kadar güvencede kalacaktır.

Bu nedenle 31 Mart 2019'un salimen ve selametle geçilmesi şattır.

Siz bakmayın zillet ittifakı onu demiş, bunu söylemiş.

Siz bakmayın kim kime kulp takmış, kim kiminle düşüp kalkmış.

Tarih ne diyor ona bakın, millet ne diyor ona bakın, ecdat ne diyor ona bakın, 50 yıllık şerefli mazimiz neyi işaret ediyor, neyi ifade ediyor ona kulak verin.

Nefsimize diz çöktüremezsek, davamızı devleştiremeyiz.

Ben dersek, bencilce hareket edersek, davayı yüceltemeyiz.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğini kuruyor. Buna uygun karar ve hazırlık içinde olmalıyız.

Hem belediye hem de beka diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz.

İle de bir tercih yapacak olursak on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi de herkesin bilmesini istiyorum.

Şimdi size soruyorum, cevabınızı çok gür bir şekilde duymak ve duyurmak istiyorum:



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine hazır mısınız? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'nın hedeflerine ulaşması hususunda **tüm gücünüzle çalışacak mısınız? (Evet)**

Belediye başkan adaylarımızı şehirlerinizin yönetimine getirecek misiniz? **(Evet)**

Doğrudan aday çıkarmadığımız seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına gönül huzuruyla destek olacak mısınız? **(Evet)**

Zilleti mağlup edecek misiniz? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Allah hepinizi var etsin, inancınız, heyecanınız müca-
delemize şevk katıyor, cesaret aşıyor, ben de diyorum ki,
"Beka İçin Milli Karar, Cumhuri İçin İstikrar"

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Rehavete kapılmadan, gevşemeye müsaade etmeden, yıl-
gınlıklara prim vermeden, ihmale düşmeden, umutsuzluğa
kapalı durarak 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

Bunun için çalışıyor, çabılıyor, amansız bir mücadele ve-
riyoruz.

Karşılıksız sevdiğimiz milletimize hizmet etmek için dü-
rüst, temiz ve yetişmiş kadrolarımızla, üretken belediyecilik
vizyonumuzla Milliyetçi Hareket'i zafere ulaştırmayı amaçlı-
yoruz.

Ne mutlu bizlere ki, partimizin her kademesinde görev
alan değerli arkadaşlarım uyum, inanç, samimiyet ve bağlı-
lıkla üzerlerine düşen görevleri titizlikle yapıyorlar, bundan
sonra da yapacaklardır.



Ümidim ve beklentim de budur.

Genel merkez yöneticilerimizden il, ilçe ve belde teşkilat mensuplarımıza, adaylarımıza ve sandık müşahitlerimize kadar tüm ülküdaşlarım, tüm kardeşlerim başarıya inanmış, başarıya kilitlenmiştir.

31 Mart seçimlerinin hazırlık aşamasında, görevi ne olursa olsun, her arkadaşımın sorumluluğu çok fazladır.

Teşkilatımızın bütün mensupları kutlu bir emaneti taşıdıklarının bilincindedir, aksini düşünmek zaten mümkün değildir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ihtiva ettiği öneme binaen çalışmalarımızı günbegün yoğunlaştırmak zorundayız.

Cesur olacağız, özgüven içinde hareket edeceğiz, umutsuzluğu, yanımıza, yöremize sokmayacağız.

Kötümserlere ortam açmayacağız.

Karamsarlara fırsat vermeyeceğiz.

Kara propagandadan geçinenlere karşı birlik içinde olacağız, diri duracağız, saflarımızı sınıksız tutacağız.

Cumhur İttifakı'na bağlı kalacağız, bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının olduğu yerde partimize, AK Parti'nin adaylarının olduğu yerde AK Partiye oy ve destek vereceğiz.

Nefislerine yenilenlere, nefesi kesilenlere, yorulanlara, bireysel çıkar peşinde koşanlara, kendi hesabına değerlerimizi alet edenlere karşı uyanık duracağız, teyakkuz halinde olacağız.

Beka mücadelemizi gölgelemeyi aklından geçirenleri hep birlikte engelleyeceğiz.

Soruyorum sizlere, buna var mısınız? **(Evet)**



Haklı, meşru ve haktan yana mücadelemizi sonuna kadar yürütecek misiniz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaybetmesini düşleyen ve dileyen mihraklara ağır ve okkalı bir tokat vuracak mısınız? **(Evet)**

Görmek istediğim tablo işte budur, bunu yapacağınıza dair inancım ve sizlere güvenim tamdır.

Birbirimize inanacağız, birbirimize destek ve dayanak olacağız.

Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız.

Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen ürettiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın, alayının oyununu bozacağız.

CHP'nin kriz ve kaos siyasetini milli iradenin desteğiyle un-ufak edeceğiz.

Sabırla, şuurla, coşkuyla, gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan, milletimizin bütün fertlerini bir, eşit ve kardeş göyerek 31 Mart'ta Cumhuriyet İttifakı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni başarıyla buluşturacağız.

Bu tarihi görev hepimizin omuzlarındadır.

Türkiye'yi tehlikelerden muhafaza etmek boynumuzun borcudur.

Bunu da ne pahasına olursa olsun yerine getireceğiz.

"Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar"

"Sağduyunun Birlikteliği, Cumhuriyet İttifakı"

Allah bizleri mahcup etmesin.



Partimizin adayı olarak millet huzuruna çıkan dava arkadaşlarıma, Cumhuriyet İttifakı'nın bütün adaylarına üstün başarılar diliyorum.

31 Mart akşamı hepinizden mutlu ve güzel haberler bekliyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun niyazındayım.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İSTANBUL'DA İL VE İLÇE
TEŞKİLATLARIYLA DÜZENLENEN
YEMEKLİ TOPLANTI'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**27 OCAK 2019
İSTANBUL**



**Değerli Dava Arkadaşlarım,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Sözlerimin hemen başında hepimizi muhabbetle selamlıyorum.

İstanbul'da yaşayan bütün vatandaşlarıma, kökeni ve yöresi ne olursa olsun her kardeşime bu vesileyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine 64 gün kala İstanbul'dayız.

Çok şükür siz değerli teşkilat mensuplarımızla bir aradayız.

500 yıla yakın bir süre Türklüğün başkenti ve hükümrancılık merkezi olmuş bu büyük kentin önemi bizim için çok ayrı, çok anlamlıdır.

İnancım odur ki, burada atacağınız her adım, yapacağınız her çalışma huzurlu ve müreffeh bir Türkiye'nin oluşması için başlangıç teşkil edecektir.

Bu muhteşem kentte elde edeceğimiz siyasal sonuçlar, bütün yurttaki mücadelemizde moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.

İstanbul, bugünkü toplumsal dokusu ile ülkemizin bütünü temsil eden büyük bir kaynaşmanın eseridir.

İstanbul, Türkiye'nin özetidir, özeldir, özgüvenidir.

Ev ev, semt semt, sokak sokak, mahalle mahalle asırların olgunluğunu, milletimizin sahip olduğu bütün zenginlikleri ihtişamında buluşturan bir dünya kentidir.

Burada aşacağımız her siyasi engel, ulaşacağımız her siyasal zemin, vatan sathında karşımıza çıkan bütün zorlukları aşmada bize heyecan verecektir.



Bunun için göreviniz ağırdır, büyüktür, tarihidir.

İstanbul'da hak ettiğimiz siyasi mevkie gelmek, feleğin çemberini yarmak, şeytanın bacağına kırmak artık ertelenemez bir amaçtır.

Biliyor ve takdir ediyorum ki, il ve ilçe teşkilatlarımız insanüstü bir gayretle, samimi ve dürüst bir mizaçla görevlerini yapıyorlar.

Kıt imkânlarla boğuşuyorsunuz, ama davamızı bir adım daha ileriye taşımaktan asla vazgeçmiyorsunuz.

Verilen mücadelelerin, katlanılan zahmetlerin, dayanılan zorlukların farkındayım.

Aynı zamanda yan gelip yatanların, köşe bucak dedikodu yayanların, emek vermek yerine engel çıkarmak için uğraşanların dönen tekere çomak sokmalarına izin vermiyorsunuz.

Davayı büyütme yerine kendisini büyütme çalışanlara, davayı yükseltme yerine çıkarlarını yürütmeye çabalayanlara karşı çıkıyorsunuz.

Kaldı ki olması gereken de budur.

Bu nedenle hepimize müteşekkirim.

Ancak mevcutla yetinemeyiz, mirasyedilere benzeyemeyiz.

Yerimizde sayamayız, hesabi davranamayız.

Geçmiş konuşurken ne gerçekleri ne de geleceği göz ardı edemeyiz.

Halimize şükretsek bile hedeflerimizin gerisine düşemeyiz.

Sürekli ve sürdürülebilir bir mücadele disiplininin asla ödün veremeyiz.

İstanbul muazzam bir fethin mirası, muhteşem bir Fatih'in mükâfatıdır.



Bunu bilmek, buna müstahak olmak, buna müzahir hareket etmek sadece görev deęil, tarihi mükellefiyettir.

Dünyanın en büyük Türk kentinde fetih ruhuna sahip olmadıktan sonra ne yapılırsa nfiledir, ne söylene beyhudedir.

Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, mazisi yarım asrı bulmuş Milliyetçi Hareket Partisi bu kentte olması gereken yerde, hayal ve hedefindeki mertebede deęildir.

Bunun pek çok sebebi vardır.

Bu sebepleri doğru teşhis ederek, doğru tedaviyle buluşturarak gücümüze güç katmamız, yürüyüşümüze sürat eklememiz ortak gayemiz olmalıdır.

Bu gayeden taviz veremeyiz, buna ilgisiz ve duyarsız kalamayız.

İstanbul, Türk-İslam medeniyetinin yüz akıdır.

İstanbul, elleri öpülesi ecdadımızın şanlı emanetidir.

Her karışında şehidin-şühedanın hatırası vardır.

Her köşesinde camilerinden yükselen ezanları, hisarlarında çınlayan anıları, burçlarında dalgalanan umutları, 39 ilçesini kavrayan yüksek bir ahlakı vardır.

Her yöresinde Müslüman Türk milletinin göz nuru, el emeęi, helal kazancı, haysiyetli mücadelesi vardır ve görmesini bilenler için bütün değerleriyle meydandadır.

Bu kentte gemiler karadan yürütülüp yıkılmaz denilen surlar yıkılmışsa, yani imkânsız gibi görülen ne varsa biraz sabır, biraz akıl, biraz çaba, elbette büyük bir imanla üstesinden gelinmişse, aynısını biz niye yapmayalım, niye başarmayalım?

Sevdaşısı olduğumuz bu kentte niye geriye düşelim, neden arzuladığımız seviyede olmayalım?



Dünyanın en büyük Türk kentinde, Türklüğün bekası için gerekirse candan vazgeçmeye hazır olan bir inanmışlığa sahip Milliyetçi Hareket'in gıpta edilecek diriliş ve şahlanışına neden imza atmayalım?

Şunu bilin ki, inanırsak mutlaka başarırız.

Çevresine kötümserlik aşıl原因ları, iş yapmak yerine laf yapanları kenara itersek önemli mesafeler alırız.

Bir olursak her zorluğu yeneriz.

Yürelerimiz toplu vurursa her güçlüğü ezip geçeriz.

Biz İstanbul'un surlarına tırmanıp yaralı halde üç hilali diken Ulubatlı Hasan'ın ahfadıyız.

Biz Fatih'in nesli, fetih zincirinin son halkasıyız.

Kendinizi küçük görmeyiniz, cüret etmekten, cesaretinizi sergilemekten, devamlı ilerlemekten çekinmeyiniz, gecikmeyiniz.

Bunu yaparken şuurla hareket edip, güç ve güven veriniz.

Ecdadımız Oğuz Kağan'ın asırlar öncesinden söylediği şu sözü ibret verici, hepimize yol göstericidir:

Oğuz Kağan diyordu ki: *“Siz birbirinizden ayrılırsanız, hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar. Oysa birlik olursanız, hiçbir güç sizi yıkamaz, kıramaz.”*

İstanbul ülküleri olanların harcıdır.

İstanbul büyük düşünenlerin haysiyetidir.

İstanbul dünyayı Türkçe okuyanların hedefidir.

İstanbul biziz, biz İstanbul'uz, hepimiz büyük Türkiye'yiz, büyük Türk milletiyiz.

Zulüm 1453'te başladı diyen soysuzlarla görülecek hesabımız vardır.



Beka sorunu yok, zeka sorunu var diyen, 31 Mart'a yönelik olarak sinsisi sinsisi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır.

Zayıf düşersek, dağınık olursak, birbirimizle uğraşırsak, enerjimizi dışımıza değil de içimize harcarsak bu hesabı nasıl göreceğiz?

Küçük küçük dilimlere ayrılan, grup ve ekiplere bölünen bir siyasetin başarı şansı olur mu?

Ülkücünün ülkücüyle alıp veremediği hiçbir şey olmaz, olamaz.

Gıybet günah değil mi? Fitne günah değil mi? İftira insan hakkını gasp etmek değil mi?

Aynı anda, hem dava adamı hem de insan azmanı olunamaz.

Bu terazi bu sıkleti çekemez.

Aynı şekilde, hem Ülkücü hem de eyyamcı ve entrikacı da olunmaz.

Ülkücülük hayat boyu devam eden, Türk milletine mensubiyet ve fedakârlıkla temellenen, kazancı dua ve şükranla şekillenen tek taraflı bir sevda sözleşmesidir.

Ülkücülük, ülküsünde eriyen, ülküsüyle yükselen ahlak kahramanlarının harcı, manevi ihtişamıdır.

Bakınız ne diyordu merhum Galip Erdem:

“İnsan ancak bütün bir ömrünü Ülkücü gibi tamamlayınca Ülkücü olur.”

Nitekim Ülkücü olmak zor, Ülkücü kalmak daha zor değil midir?

Boş işlerle geçirecek vakit yoktur.



Oyalanmaya hakkımız yoktur.

Ya bir olacağız, birlikten kuvvet doğacağına inanacağız, ya da ümitleri heba ve israf edeceğiz.

Ya adam gibi adam olup davamızı omuzlarda taşıyacağız, ya da serpilmek yerine yatağından taşan ırmaklar gibi sağa sola saçılıp gideceğiz.

Elbette başarmanın dışında ikinci bir seçenek takmıyor, tanımıyoruz.

Elbette egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun, elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor, tabii ki yok sayıyoruz.

Kendini aşmış, günlük hesapların peşinde koşmayan, davamızın vizyonunu İstanbul sathına yaymayı kafasına koymuş, üstelik bunu dert edinmiş yüksek vasıflı insanlarla he-deflerimize ulaşacağız.

Bunun da, ancak ve ancak güçlü bir teşkilatla, kuvvetli bir kucaklaşmayla olabileceği ortadadır.

Ülküsü bir, ülkesi bir, ilkesi aynı tüm dava arkadaşlarımın bu şuurda olduklarını biliyorum.

Bu erdemi gösterebilecek olanların, Milliyetçi Hareket'in özlediği siyasal yükselişe ve İstanbulluyu özlediği günlere kavuşturacağından şüphe duymuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da vardır, daha da güçlenecek, daha da büyüyecek, daha da yükselecektir.

Bu yükselişin önünde hiç kimse duramaz.

Bu yükselişe hiç kimse mani olamaz.

Bu yükselişin ilerleyişini hiç kimse kesemez, engellemez.



Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bilhassa ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet İttifakı'nın başarısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısıdır.

İstanbul'da Cumhuriyet İttifakı'nın doğasına uygun şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık.

Bildiğiniz gibi, Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'de partimizi ve Cumhuriyet İttifakı'nı temsil eden değerli dava arkadaşlarım belediye başkan adayları olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzuruna çıkmışlardır.

Kalan 36 ilçede ise AK Partili isimler belediye başkan adayı olarak gösterilmişlerdir.

Ancak 39 ilçenin tamamında belediye başkan adayı olan kardeşlerimiz aynı zamanda Cumhuriyet İttifakı'nın adaylarıdır.

Ayrımız gayrimız yoktur.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır.

Milliyetçi Hareket Partisi hem Maltepe'de, hem Beşiktaş'ta, hem de Silivri'de belediye başkanlıklarını kazanmak için mücadele halindedir.

Artık İstanbul'da bir belediyemiz olsun, artık İstanbul'a yerel düzeyde doğrudan bir hizmetimiz dokunsun. Beklentimiz budur, arayışımız buna yöneliktir.

Bunun yanında diğer ilçelerde de Cumhuriyet İttifakı'nın AK Partili belediye başkan adaylarının seçilmesi hususunda bütün samimiyet ve gayretimizle çalışacağız, kendi adaylarımız için ne yapıyorsak onlar için de aynısını yapacağız.

Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinde mutlaka etkili olmalıyız, temsil kapasitemiz güçlü olmalıdır.



Cumhur İttifakı İstanbul'da öne çıkmalıdır.

İstanbul'un kronik sorunları kökünden çözülmelidir.

Cumhur İttifakı'yla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'a mührünü vurmalıdır.

Şayet İstanbul zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır.

Çünkü:

Zillette hayır yoktur.

Zillette umut yoktur.

Zillette gelecek yoktur.

Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir.

Milli beka için Cumhur İttifakı'nın Mahalli İdareler Seçimlerinde de varlığına kanaat getirdik, ona göre siyasetimizi ve stratejimizi tayin ettik.

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Seçimlerinden aldığı sonucun 31 Mart Seçimlerinde tahkimini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak değerlendirdik.

31 Mart 2019'da herhangi bir yol kazasının pek çok badireye yol açacağını öngördük.

Bu maksatla dört ayaklı stratejimize uygun olacak şekilde iki ana siyasi hedefimizi belirledik ve paylaştık.

Birinci ana siyasi hedefimiz, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart 2019'dan güçlenerek çıkması, buna uygun mahalli idareler yönetiminin demokratik kazanımlarla tesisidir.



Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak, kriz ve kaos çıkarma çabalarını püskürtmek gayemizdir, gayretimizin temelidir.

İkinci ana siyasi hedefimiz, milli becamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafı, aynı zamanda küresel tahrik ve dayatmalara karşı uyanık olmak, diri olmak, sağlam duruş göstermektir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye'nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz.

Milli mukavemeti kırmak için zaafımızı gözleyen iç ve dış mihraklara unutamayacakları bir dersin, altından kalkmayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz.

Bunu yapacak olan İstanbullu kardeşlerimdir, elbette büyük Türk milletidir.

İnancım odur ki, Cumhuriyet İttifakı sahip olmuş olduğu Milli Mücadele ruhuyla Türkiye'nin hak ve hukukuna sahip çıkacak, milli bekaya omuz ve destek verecektir.

Hepinizin bilmesini istiyorum ki, zilletin meydan okumasına tepkisiz duramazdık.

Bu itibarla Cumhuriyet İttifakı'nın iradesini 31 Mart 2019'da göstermek, zilleti her seviyede etkisizleştirmek için kutlu bir sefere çıktık.

30 büyükşehir belediye başkanlığının tamamında ve bunların alt belediyelerinde Cumhuriyet İttifakı'nın doğasına riayet edecek şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde ki oy dağılımlarını dikkate alıp siyasi irademizi netleştirdik.



Partimizin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediye yönetimleri ve ilçe belediyelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi aday çıkarmadı.

Hatta 30 Mart 2014'e göre söyleyecek olursak, partimizin yönetimi altında olmayan bazı yerlerde AK Parti yine aday göstermedi.

Bunun yanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediyeleriyle bunların ilçe belediyelerinde de biz Cumhur İttifakı'na uygun olacak şekilde adaylarımızı çıkarmadık.

Uzlaşmamız, az evvel dile getirmiş olduğum dört ayaklı stratejimizle iki ana siyasi hedefimiz kapsamında varlık bulmuştur.

İlçe, il veya büyükşehir fark etmeksizin, bütün seçim çevrelerinde belediye meclis üyesi aday listelerimiz tanzim edilip seçime girecektir.

Bu konuda herhangi bir ihmal, gecikme, geride kalma, ağırdan alma kesinlikle olmayacaktır.

İstanbul'da, sizlerden bu kapsamda tam bir hassasiyet beklediğimi özellikle dile getirmek isterim.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın gereği neyse onu yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.

Siyasetimizi gölgeleyecek hiçbir ilişki ağının içinde olmadık.

Birkaç daha belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik, boyun eğmedik, aman demedik, beka ağırlıklı siyasetimizden taviz vermedik.

Sizlerden bilhassa bekliyorum ki, sağlam duruşumuzu, berrak düşüncelerimizi, isabetli değerlendirmelerimizi İstanbul'daki her insanımızla paylaşınız.



Partimizin aday çıkarmadığı her yerde, hem Cumhuriyet'in adayları için çalışınız, hem de belediye meclislerine daha fazla arkadaşımızın seçilmesi için elinizden gelen çabayı gösteriniz.

Belediye derken bekayı görmezden gelmeyeceğiz.

31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyeceğiz.

Zilleti güldürmeyeceğiz, buna karşılık İstanbul'da, inıyorum ki, hasretle beklediğimiz zafere, önem ve öncelikle belirlediğimiz hedeflere muhakkak ulaşacağız.

Ya beka ya bela seçiminde, sonuna kadar beka diyeceğimizi, bu uğurda her fedakârlığı yapacağımızı aklınızdan bir an olsun çıkarmayınız.

Gevşeklik göstermeyiniz.

Acziyete prim vermeyiniz.

Yılgınlığa müsaade etmeyiniz.

Önümüzdeki dönem, Türk milletinin geleceğine damga vurmanız ve iradenize sahip çıkmanız için tarihi bir fırsatı sizlere sunuyor.

Bu milli görevi yerine getirmek için İstanbul'da her eve ulaşarak, her vatan evladının sevgisini ve gönlünü kazanmak zorundasınız.

İstanbullu, kendisine ulaşacak mesajları bekliyor.

İstanbullu, kendisine uzanacak elleri gözlüyor.

İstanbul artık Milliyetçi Hareket Partisi'yle bütünleşme, kucaklaşma özlemi çekiyor.

Değerli Arkadaşlarım,

Beka demek var oluş demektir.



Beka demek istiklal, istikbal, milli iffet, milli haysiyet demektir.

Beka sorunu yok, zeka sorunu var diyenler; biliniz ki çukurdadır, uçurumun dibindedir.

CHP yine tarihin yanlış tarafındadır.

HDP'yle gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum görenler bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir?

Biz hem beka deriz, hem de zekâmızla bahtiyarlık duyarız.

Biliriz ki, malum isimlere zekâmızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim, arif, ilim kutbu zannederler.

Bunlar bekayı bilmeseler de zeka sorunları olmadığı kanaatimdeyim.

Allah herkese nasibine göre az ya da çok bir zeka vermiştir.

Ancak bunlarda vatana sadakat sorunu vardır, devlete bağlılık sorunu vardır, bayrağa sevgi sorunu vardır, demokrasiye muhabbet sorunu vardır, millete aidiyet sorunu ise had safhadadır.

Terör bir beka sorunudur, teröristlere cici çocuk muamelesi yapanlar beka sorununu anlamazlar.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tiyatro diyen kripto işbirlikçiler beka sorununu göremezler.

Fırat'ın doğusuna girilmesin diyen, Zeytindalı Harekatı'nı hazım zorluğu çeken çürümüşlere göre beka sorunu vehimden ibarettir.

HDP'yle yasak ilişki yaşayanlar, PKK'lılara arkadaş diyenler için beka sorunu doğal olarak ham bir hayaldir.



Güney sınırlarımız boyunca sahnelenen vahşet ve dehşete bir kez olsun tepki göstermeyen, haine hain diyemeyen, katile katil diyemeyen, milli güvenlik için kaygı taşımayan zevat için beka sorunu değil börek-çörek sorunu vardır.

Üstelik 1881 adet Atatürk hakkındaki kitabı 2 bin 500 liradan satanlar için beka sorunu değil, balı kaymaklı ticaret sorunu vardır ve bu sorunu da alavere-dalavereyle çözmüşlerdir.

Türkiye'nin beka sorunu yok demek için bir insanın ya sabah-akşam fok balığı belgeseli izlemesi, ya da nesli tükenen kuşların peşine düşüp ülkeler arası mekik dokuması yeterlidir.

Beka sorununu görmeyen belayı mutlaka bulacaktır.

Venezuela'daki tüyler ürpertici feci olayları görüyorsunuz.

Tüm dünya bu ülkeye kilitlemiş durumdadır.

ABD Başkanı Trump seçilmiş bir devlet başkanını yayımladığı Twitter mesajıyla devirmeye kalkışmıştır.

Bu haydutluktur, darbeciliktir, despotluktur, kanunsuzluktur, hüsrana verici bir ilkeliktir.

Maalesef demokrasi ve özgürlük savunucusu pek çok ülke sosyal medyadan verilen darbe çağrısına destek vermiştir.

Küresel vicdan sınıfta kalmıştır.

Demokrasi ağır bir yara almıştır.

Uluslararası hukuk yırtılıp atılmıştır.

Uluslararası düzen mahvın eşiğindedir.

Birleşmiş Milletler zalimlerin yanında saf tutmuştur.

Maduro'ya yapılan alçak girişim bundan sonra başka ülkeler için emsal teşkil edebilecektir.



Trump yarın sabah kalktığında, canını sıkan, asabını bozan, sınırlarını oynatan bir devlet ya da hükümet başkanıyla ilgili yeni bir açıklama yaparsa dünyanın akıbeti ne olacaktır?

Veya ABD'deki bir muhalefet lideri geçici başkan olarak herhangi bir ülke ya da ülkeler tarafından tanınır ve ilanı yapılırsa insanlığın nerelere doğru savrulacağını düşünen, hesap eden var mıdır?

Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum.

Ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum.

Zalimlere direnmek haktan, hakikaten yana olmak demektir.

Maduro'nun teslim olmaması, boyun eğmemesi, emperyalizmin esaretine girmemesi dileğimdir.

Dikkatlerimizi çekmedi sanılmasın, ülkemizdeki işbirlikçi tatlı su demokratlarından Maduro'yla ilgili tek bir söz işitilmiş değildir.

Bunlar üç maymunu oynamaya devam ediyorlar.

İbretlik şekilde zillet suskundur, vurgun yemiş gibidir.

Biz ise zalime zalim demeyi sürdüreceğiz.

Biz doğrudan ve halkın iradesinden yana tavrımızı sonuna kadar, her seviye ve durumda muhafaza edeceğiz.

Zora dayalı siyasetin ters döneceğini, zorbaları perişan edeceğini inançla söyleyeceğiz, bunun da arkasında duracağız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Mazlumların her zaman yanındayız.

Hakkı yenilenlerin, haksızlığa uğrayanların her zaman destekçiyiz.



Zalimlerin ise Allah şahit hasmıyız.

“Beka İçin Milli Karar, Cumhuri İçin İstikrar” diyen tarihi iradeyiz.

“Sağduyunun Birlikteliği, Cumhuri İttifakı” diyen inanmış ve ülküleri olan milli hedef ve heyecanız.

İnanıyorum ki 31 Mart 2019’da *“Türkiye Ehline Emanet”* edilecek, ülkemizi hiç kimse tutamayacak, Cumhuri İttifakı’nın geleceği inşa amacına ve 2023 hedeflerini yakalama azmine hiçbir zalim ve zillet ehli ket vuramayacaktır.

Bayrağa sahip çıkacağız.

Vatanımıza sahip çıkacağız.

Onurumuza sahip çıkacağız.

Bekamıza sahip çıkacağız.

Davamıza sahip çıkacağız.

Geleceğimize sahip çıkacağız.

Bin yıllık kardeşliğimizi yaşayıp yaşatacağız.

Yoksulluğu bir kader olarak kabul etmeyeceğiz.

Bölücülüğü meşru ve normal görmeyeceğiz.

İstismara ve işbirlikçiliğe izin vermeyeceğiz.

Çatışma ve kavganın vebaline ortak olmayacağız.

Milli değerler etrafında kenetlenecek, bölünmeyeceğimizi dosta ve düşmana göstereceğiz.

İstanbul’un önünde güveneceği Cumhuri İttifakı, sırtını yaslayacağı Milliyetçi Hareket Partisi vardır.

Sizlere inancım tamdır.



Durmayınız, yılmayınız, yorulmayınız, çok çalışmaktan yüksünmeyiniz.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son burcudur.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin birlik, refah, huzur ve kalkınma yolunda son umududur.

Milliyetçi Hareket Partisi asla teslim olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar mücadele edecektir.

Ve İstanbul'da mutlaka başarılı olacaktır.

Bu heyecanı sizlerde görüyorum.

Bu ruhu gözlerinizden okuyorum.

Burada sizlerden aldığım güçle, inançla vurguluyorum ki;
“Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar”

Hepinize üstün başarılar diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza, 39 ilçe-deki belediye başkan adaylarımıza üstün başarılar diliyorum.

Özellikle Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'yi sizlerden bahane-siz istiyorum.

Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MHP'NİN 50. KURULUŞ YILI
KUTLAMALARI MÜNASEBETİYLE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**9 ŞUBAT 2019
ADANA**



Bir sevdadır bizimkisi, seveni fani, sevileni baki, sevgisi ebedi.

Bir heyecandır bizimkisi, tutkusu eksilmeyen, duruşu eskimeyen, başı eğilmeyen.

Bir inançtır bizimkisi, ümitsizliği silen, yılgınlığı sindiren, çileyi söndüren.

Bir destandır bizimkisi, Ötüken’de yeşeren, Söğüt’ten tüten, Adana’dan yürüyen, Ankara’da yükselen.

Bir kahramanlıktır bizimkisi, karanlığı yaran, korkuyu yenen, korkulukları yere seren.

Bir ruhtur bizimkisi, bengu taşlara kazınan, beka diye yazılan, birlik ve kardeşlik diye anılan.

Bir ülküdür bizimkisi, gözünü Kızılelma’ya çeviren, gönlünü Turan’a veren, Türklüğün gururunu İslam’ın ahlakıyla birleştiren.

Bir ömürdür bizimkisi, yarım asrın kucağında, imanın ocağında, irfanın yuvasında nice Türk ve İslam asırlarının miras ve emanetlerini fedakârlıkla buluşturan.

Bir şehadettir bizimkisi, gideni bitmeyen, öleni bulunmayan, azmi budanmayan, kara toprağın bağrına kefensiz uzanıp anıt gibi arşa tutunan.

Bir duadır bizimkisi, kınalı elli anaların, al yazmalı bacıların, alnı açık babaların, ak saçlı dedelerin, bağıri yanık ninelelerin dilinden pare pare dökülen.

Bir davadır bizimkisi, İlay-i Kelimetullah hedefiyle nefes alan, âleme nizam verme haysiyetiyle nefisleri aşındıran.

Bir dilektir bizimkisi, mukadderatı kavrayan, mukaddesatı kuşatan, muzafferliğin ilhamıyla kıtaları aştıran.



Vazgeçilmez bir yemindir bizimkisi, çiğnenmeyen, çiğnetilmeyen, unutulmayan, asla da unutulmayacak olan.

Selam Olsun Büyük Türk Milletine,

Selam Olsun Kahraman Ülküdaşlarıma,

Selam Olsun Davasının Bayraktarı Gönül Erlerine.

Selam Olsun Asil Bozkurlara, İffet Abidesi Asenalara,

Selam Olsun Türk ve İslam Coğrafyalarına,

Selam Olsun Umudun Güneşiyle Isınan, Huzurun Güveniyle Islanan Mazlumlara,

Selam Olsun Hakkı Yenmiş Mağdurlara, Kimi Kimsesi Olmayan Gariplere,

Selam Olsun Bir Lokma Ekmek, Bir Yudum Su, Bir Sıcak Yuva, Biraz Saadet, Biraz Sükûnet Hasreti Çeken Milyonlara.

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Her birinize en iyi dileklerimi sunuyorum.

Allah'a şükrediyorum ki, 9 Şubat 1969'dan tam 50 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, yine aynı çizgideyiz, yine aynı iradenin izindeyiz.

Dile kolay, ***“Bir Ülkünün Peşinde 50 Yıl”*** geçti.

Kopan takvim yaprakları sarardı, yıllar yılları kovaladı, ömürler su gibi akıp gitti.

Elden ele aktarılan, dilden dile anlatılan, gönülden gönüle aktılan ***“Vazgeçilmez Yeminle 50 Yıl”*** geride kaldı.

Böyle bir Şubat ayıydı, tarih yine 1969'un 9 Şubat'ıydı.

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Olağanüstü Kongresi Adana'da toplanmıştı.



Bir karar verilecekti, bir adım atılacaktı, bir hareket başlayacaktı.

Merhum Başbuğumuz 50 yıl evvel bugün, Türkiye'nin şanlı geleceği için yeni bir başlangıcı, yeni bir çağı, yeni bir Ergenekon'u müjdeliyordu.

Kutlu bir doğum gerçekleşiyor, kaynağını Türk-İslam ülkesünde bulmuş Türk milliyetçiliği kuvveden fiile geçiyordu.

1919 Samsun'undan 70 yıl sonra yeni bir yürüyüş başlıyor, yepyeni bir meşale yanıyor.

Ne mutlu ki, 9 Şubat 1969'ta partimizin ismi Milliyetçi Hareket Partisi oldu.

Amblemimiz Üç Hilalin mührüyle oluştu.

Asırlarca kıtaları aydınlatan Üç Hilal, milli diriliş ve milliyetçi uyanışın bir kez daha sembolü haline geldi.

1948'de kurulan Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne fert fert, emek emek, etap etap ulaşıldı.

Tohum olup ekildik, tomurcuk olup açıldık, zaman içinde filizlendik, zaman geldi çınarlaşıp 50 yıllı buluştuk.

Bugün imrenilecek bir sevinci müsterih bir vicdanla yaşıyoruz.

Bugün muhterem ve müstesna bir ana hep birlikte şahitlik yapıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50.yıldönümünü kutluyoruz. Hayırlı olsun.

Bu vesileyle 50 yıllık onurlu mücadele tarihimizin herhangi bir safhasında aramızda yer alan, Üç Hilali başının üstünde taşıyan her kardeşime içtenlikle teşekkür ediyorum.



Toplantımıza katılan veya bir sebeple aramızda olamayıp manen ve aklen burada yerini alan her Türk ve Türkiye sevdalısına muhabbetlerimi iletiyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin zorlu imtihanlarda türbedarı, kurşun gibi ortamlarda hissedarı, zulmet dolu günlerde bayraktarı, çetin şartlarda sancaktarı olan üstün meziyetli, temiz mizaçlı, halis imanlı dava arkadaşlarımla övünüyorum, şükranlarımı sunuyorum.

Elleri öpülesi ecdadımız başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Mareşal Fevzi Çakmak'a, Osman Bölükbaşı'ndan Kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş'e kadar iftihar kaynaklarımıza, siyasetimizin kutup başlarına Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz diliyorum.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, candan geçen, yardan geçen, serden geçen, bir hilal uğruna hayattan geçip manevi muhafız ve kılavuzumuz olan aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum.

Davamız için bedel ödemiş, zindanları aydınlatmış, taş duvarları inançlarıyla aralamış yüzleri Yusuf, sabırları Yunus, sebatları devasa gazilerimize, Taş Medreseli yiğitlerimize sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum.

Partimizin 50.yılı kutlu olsun, niyaz ederim ki, tarihi varlığımız, haklı bahtiyarlığımız ebedi olsun.

Hoş geldiniz, nice güzelliklerle geldiniz, sefalar getirdiniz.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Kardeşlerim,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Kim bilebilirdi ki, 50 yıl önce görülen bir rüya zamanla gerçeğe dönüşecek.



Kim söyleyebilirdi ki, Ülküyle Ülkücü 50 yıl evvel birleşip önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben iradesiyle devleşecek.

50 yıl bir ömür, 50 yıl bir övgü, 50 yıl asırlara denk.

İfadesi kolay, idraki güç, ifası ise pek zor 50 yıl.

“Bir Ülkünün Peşinde” şan ve şerefle dolu koskoca 50 yıl.

Ulaşıldıkça ulaşılmaz olan, yaklaştıkça uzaklaşan, yanışıkça mesafeyi açıp giden bir gayedir, bir ufuktur ülkümüz.

Ülküsü olanın uğruna her mihneti göze aldığı bir ülkesi, bir milleti, bir bayrağı, bir tarihi vardır.

Ülküsü olanın ilkeli bir hayati, iradeli bir davranışı, faziletle karılmış bir fikriyatı mutlak surette olacaktır.

Tanı ağarmamış gecelerin ummanında hilalimizi yüzdürdük.

Umutsuzluğun koyu sisinde, çilelerin derin kovuğunda, birbiri ardına kurulan tuzakların çetin şartlarında haysiyet mücadelesi verdik.

Yapamazlar dediler, yaptık.

Başaramazlar dediler, başardık.

Dağılır gider dediler, toplanıp gücümüze güç kattık.

Kervan kervan yürüdük, kafiye kafiye yükseldik.

Sulukları kesilir, yarı yolda kahrılar, vazgeçerler dediler, hamd olsun ***“Vazgeçilmez Yeminle 50 Yıl”***a eriştik, 50 yılda yetiştik.

Merhum Cengiz Dağcı'nın dediği gibi, hatıraları kalbimize yaza yaza bugünlere geldik.

Şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmemek için çalıştık durduk.



Hem söyledik, hem yaptık; hep inandık, her daim iddialı olduk.

Tam 50 yıl önce sayımız azdı, ama ülkülerimiz çok büyüktü.

'Azız diye kendimizi niçin küçümsüyoruz' diyen Tonyukuk'un öğüdü kulağımızdaydı.

'Aç milleti tok, az milleti çok hale getirdim' diyen Bilge Kağan'ın engin duyusu, erdemli duruşu aklımızdaydı.

Biliyorduk, inandığımız müddetçe zafer mukadderdi.

Gün oldu acaba dedik, gün oldu arada kaldık, gün oldu can feda olsun diye haykırdık.

Davasına baş koymuş gerçek dava adamları, 1969'un Şubat ayında nefislerini ayaklar altına alıp davayı yükseltmek için yola koyuldular.

Bu yol uzun, ince ve meşakkatliydi.

Bu yol yokuşlarla dolu, kara bulutlarla gölgeliydi.

Bu yol ki zamanlar üstü bir yolculuğun ana güzergâhıydı.

Geldiğimiz yer belli, gideceğimiz yer belliydi.

Kaynağımız belli, kavgamız belliydi.

Yeri gelince Vey Irmağı'nın kenarındaki Kürşat olup ölme meydan okuduk.

Yeri gelince anıtlar dikip medeniyetimizi taş kitabelere kazıdık.

Bazen bunaldık, bazen bozguna uğradık, bazen buhrana düştük, ama her seferinde Bozkurt olup önümüzdeki engellerden tıpkı demir dağlardan geçer gibi geçtik.

Merhum Ömer Seyfettin'in Ferman Hikâyesindeki Tosun Bey gibi cesur ve inanmış, Pembe İncili Kaftan Hikâyesindeki Muhsin Çelebi gibi vakarlı ve onurumuza düşkündük.



On yıllardır daha güçlü bir Türkiye hasreti çektik.

On yıllardır milletimiz için milletler ve medeniyetler piramidinde muasır ve muazzam bir seviyenin hayalini kurduk.

Niyetimiz salih, özümüz sadık, sözümüz samimi, gözümüz pek, alnımız açıktı.

Merhum Ziya Gökalp gibi söylersek, düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak zordur.

Ancak hep zora talip olduk, her zaman zorbalara kafa tuttuk.

Büyük düşünürümüz diyordu ya, yayılmaktır Türk soyunun turası, böyle diyor Oğuz Han'ın yasası.

Hz.Yusuf'u kuyuda, Hz.İbrahim'i ateşte, Hz. Yunus'u balığın karnında, Efendimizi mağarada darda bırakmayan Allah'ın bizi de zorda bırakmayacağına iman ettik.

Karanlık gecelere ışık olmak için,

Kararan kalplere nur olmak için,

Katran emellere sur olmak için 50 yıldır mücadele ettik.

50 yıl, duadır, duruştur, dirayettir.

50 yıl, ömürdür, onurdur, olgunluktur.

50 yıl, akıldır, şuurdur, sabırdır.

50 yıl, mağduriyettir, mahkûmiyettir, şehadettir.

50 yıl, çabadır, çalışmadır, emektir.

50 yıl, vatan sevgisinin kefilisi, millete mensubiyetin kazancı, devlete muhabbetin kavlidir.

Millet sevgimize karşılık beklemedik, çünkü tefeci değildik, çünkü sevgilerin en güzelini karşılıksız bilirdik.



Hak, hukuk, adalet dedik; yüzyılla sözleşme yaptık; sen doğmana bak güzel gün diyerek Türkiye'nin varoluşuna aşkla bağlandık.

Kimi zaman görülmedik, kimi zaman gösterilmedik, kimi zaman da görmezden gelindik.

Haklıydık, duyulsun diledik, hakkımızın teslimini bekledik.

Hakkımızı alacağımız günleri besmeleyle düşledik.

Haksızlıklarla boğuştuk, hiç yılmadık.

İftiralarla boğaz boğaza geldik, hiç yıkılmadık.

Kara kampanyalarla kıran kırana çatıştık, hiç yorulmadık.

Sonu gelmez tahriklerle, tükenmeyen komplolarla, sınırsız kumpaslarla yolumuzu kesmek istediler, yeni bir yol açtık, bu yolu Dokuz Işık diye adlandırdık ve yine de yolumuza devam ettik.

İhanete uğradık, inmedik; hançer yedik, düşmedik; şehit olduk ölmedik; şahit olduk, ah etmedik, vah demedik, öf kelimesini aklımızdan bile geçirmedik.

İyi gün dostlarının kötü günlerde kaybolduğunu ibretle gördük, velakin üzüntümüzü göstermedik.

Yumruklarımızı sıktık, bu da geçer dedik, sabrettik, öfkemizi yüreklerimizin mahzenine kilitledik.

50 yıl önce, tembelliği yeneceğiz dedik, meskeneti yeneceğiz dedik, yokluğu yeneceğiz dedik, sefaleti yeneceğiz dedik, geriliği yeneceğiz dedik, karanlığı yeneceğiz dedik, adaletsizliği yeneceğiz dedik.

Aynı sözdeyiz, aynı karardayız, **"Vazgeçilmez Yeminle"** Türk milletinin hizmetindeyiz.



Milleti sınıflara ayıranlara, zümrelere bölenlere, etnik ve mezhep kategorisine çekenlere tavır aldık, cephe açtık.

Bize göre millet bir kültür birliğidir, tarihsel beraberliktir.

Ziya Gökalp'in yorumuyla düşünce kalıbımıza dökülen, Mümtaz Turhan'dan Erol Güngör'e kadar uzanan tekamül etmiş ve tutarlılığını korumuş fikri çizgimizin kavrayışı aynı-sıyla budur.

Türkeş Beyin tavsiye ve tembihi de bu şekildedir.

Irki temelde, biyolojik esaslara göre millet tarifi çok tehlikelidir, nitekim kaynaştırmak yerine kutuplaştıran, kucaklaştırmak yerine kavgaya tutuşturan, rahmani olmak yerine şeytani olan bu çarpık ve marazi kayma halidir.

Geçmişimizin parlak sayfalarında ırk düşkünlüğü, ırkçı saplantı aransa bile kesinlikle bulunamayacaktır.

Soy başka, ırk başkadır; soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır.

Biz Türklüğümüzü laboratuvar imkânlarıyla kabullenmedik.

Biz Türklüğümüzü kafatası ölçümleriyle keşfetmedik.

Biz Türklüğümüzü başkalarını hor ve hakir görerek elde etmedik.

Gaspıralı İsmail Beyin dediği gibi, *“dilde bir olduk, fikirde bir olduk, işte bir olduk.”*

Bütün milleti fertleri arasında anı da birdir, acı da birdir. Bin yıllık hukuk daimidir.

Üstünlük varsa, takvadadır.

Farklılık varsa, belki talihtedir, belki tarihtedir, belki de tanımdadır.



Millet aynı kültüre, aynı inanca, aynı dile, aynı maziye, aynı geleceğe sahip insanlardan meydana gelen canlı bir organizmadır.

Bu nedenle milleti sınıfsal kompartımanlara paylaştırmak fikir ve düşünce sınırlarımızın tamamıyla dışında olmakla birlikte milli müktesebata şiddetli kastır.

Millet anlayışımız milli değerlere, manevi kıymetlere, ahlak ve fazilet esaslarına dayanmaktadır.

Bu nedenle beyaz Türk-zenci Türk ayrımı sakattır, maksatlıdır.

Türkiye’de hiç kimse ikinci sınıf insan değildir.

Hiç kimse önemsiz ve değersiz değildir.

Türk milletinin hiçbir ferdi eşitsiz ve orantısız bir ilişkinin tarafı olmamıştır.

Elbette milletin ismi ezelden bellidir, ebediyete kadar Türk’tür.

Elbette vatanın ismi bin yıldır bellidir, sonsuza kadar Türk’tür.

Devletin ismi de kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yaparsın Türk kalacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki:

“Türklük esastır. Türk medeniyetiyle övünmek yerindedir. Bu övünmeye layık olmak için çok çalışmak lazımdır.”

Çok şükür, Türklüğümüze leke sürdürmedik, Türkçülüğümüzden asla taviz vermedik.

Türk’üz dedik, Türkçü’yüz dedik, Turan ve Türkiye sevdisıyla yanıp tutuştuk.



Diyarbakır'lı, Van'lı, Trabzon'lu, Sinop'lu, Adana'lı, İstanbul'lu, Mersin'li, İzmir'li, Ankara'lı, Yozgatlı, Taşkent'li, Karabağ'lı, Akmesit'li, Kaşgar'lı, Kerkük'lü, Üsküp'lü, Batı Trakyalı, Bakü'lü, Astana'lı, Bişkek'li, Kıbrıs'lı özet olarak aynı cevherin damarlarıdır; hepsi birden büyük Türk milletinin içindedir.

Merhum Ziya Gökalp'in şu tarihi seslenişi fikriyatımızın vazgeçilmez çerçevesidir:

“Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan; vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.”

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Tartışmasız bir şekilde söylemek lazımdır ki, değişmek hayatın doğa ve dinamiğinde vardır.

Merhum Peyami Safa bunu her canlı yaşamak için değiştirmek zorundadır diye ifade etmiştir.

Fakat değişimin yönü, değişimin hız ve boyutu, fikir ve inanç kaynağıyla uyumlu ve dengeli olmak durumundadır.

Dikkat edilmesi, uyanık olunması gereken püf nokta burasıdır.

Tedbir ve temkin gözardı edilirse değişim dalgası dene-timsiz dağılmaya kapı açabilecektir.

Bununla birlikte, kompleks duygular ve özenti psikolojisi sonucunda özden kategorik kopuşlar yaşanabilecektir.

Tanzimat'tan sonra yaşanan sürtüşme ve sürüklenmeler, beka sorununun doğmasına neden olan savruk karar ve vahim savrulmalar bu kapsamda yorumlanmalıdır.



Meşrutiyet yıllarındaki gelgitlerin yoğunluğu, zamanın ruhuyla, çağın eğilimleriyle uyum zorlukları, dahası özün dışında çare arayışları, hatta yaşanan sorunları teşhis ve tedavi açmazları pek çok badireye muhatap kalmamıza yol açmıştır.

Değişiyoruz dedikçe dipsiz uçurumlara düşmüştük.

Çözümü Türklük ve İslam dairesinin dışında bulacağımızı sandıkça çözülme hızlanmış, çürüme korkunç ölçülerde yayılmıştır.

Nitekim bunun acıklı sonuçları herkesin malumudur.

Pek çok başka sebebi olmakla birlikte bu sürecin sonunda bir imparatorluk kaybedilmiştir.

Değişim kontrolsüz dönüşüme dümen kırarsa, değişme özden uzaklaşırsa melez ve yozlaşmış bir anlayış anbean karışımıza çıkacaktır.

Asıl ve esas olan başkalaşma girdabına kapılmadan, başka bir bünyeye, farklı bir boyuta geçmeden değişmeyi yakalayabilmektir.

Aksi halde değişim tasfiyeye, yıkıma, ifnaya neden olabilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi 50 yılda başkalaşmadan değişmeyi, özünden kopmadan gelişmeyi başarabilmiştir.

Yine Merhum Peyami Safa'ya atıf yapacak olursak, benliğimizi kaybetmeyecek derecede değişme ve yenileşmeyi sağlamıştır.

Taktik hamleleri kaynaktan ayrılmak, stratejik manevraları ve siyasi adımları geçmişten kopmak şeklinde değerlendirenler eğer cahil değilse biliniz ki art niyetlidir.

Nice siyasi partiler ülkemizden gelip geçmiştir.



Hepsi birden siyaset müzesindeki yerini almıştır.

Dünya üzerinde pek çok siyasi parti sabah doğmuş, akşama solmuştur.

Gururla ifade etmek isterim ki, Milliyetçi Hareket Partisi dünyayı Türkçe okuyuşuyla, çağı Türk-İslam Ülküsü kavrayışıyla, sürekli yenilenme, sürekli kendini gözden geçirmeye ayakta kalabilmiştir.

Öyle dönemler gelip çatmıştır ki;

Darbeler yaşanmış, demokrasi kepenk indirmiştir.

Partiler birer birer kapatılmış, Meclis'in kapısına kilit vurulmuştur.

Herkesin can derdine kapıldığı anlar olmuştur.

Zaman olmuş, sadece ülküdaşlarımız değil, adeta davamız yargılanmış, adeta varlığımız sorgulanmıştır.

Bütün bu zifiri devirlere ve zulmet yıllarına rağmen, yine de bir ülkünün peşinde koşan fedakârlık numunesi arkadaşlarımız, muhterem dava büyüklerimiz teslim olmamışlardır.

Bugün de kan aynı kandır, fitrat değişmemiş, fikir değişmemiş, fiili mücadele değişmemiş ve tıpatıp aynı noktada düğülenmiştir.

Önemle altını çiziyorum ki, kök aynıysa, köken biteviye korunuyorsa, özün dokunulmazlığı tavizsiz güvencedeyse değişimden kaygılanmaya, değişmekten korkmaya gerek yoktur.

Tarihimize kavgalı, milletimizle mesafeli, değerlerimizle arası açık sözde aydınlar, sözde siyaset mühendisleri, çürük demokrasi havarileri için elbette ne söylene beyhudedir.



Onlar Türkiye'nin kuyusunu kazmakla meşgul olan kök-süzlerdir.

Onlar değişim çılgığı atarken aslında teslimiyet ve yabancılaşmayı kelime ve kavram oyunları ile öven ve temenni eden ihanet lobisidir.

Biz 50 yıldır bu bedhahlarla mücadele ettik.

Biz 50 yıldır bu korkaklarla ters düştük.

Biz kovaladık, bunlar kaçtı.

Kaçarken pusu attılar, kaçtıkları yerde tuzak kurdular, saklandıkları delikte hep kallesliğin kıvılcımını saçtılar.

Maskelerini indirdik, yenilerini bulup taktılar.

Allah'a yemin olsun ki, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, hainin, satılmışın, döneğin, işbirlikçinin, aklını kiralamışların hesabını eninde sonunda göreceğiz.

Davamız hak davasıdır, hakkın davasıdır, hakikat davasıdır; onun bunun kötüleyip kara çalmasıyla bu gerçek değişmeyecek, dünyanın dönüşüne engel olmak mümkün olmayacaktır.

Merhum Başbuğumuz tam 50 yıl önce davamızı şöyle tanımlamıştı:

"İslam iman ve fazileti, Türklük şuur ve gururu, Türk kültürü ile 21.yüzyıl medeniyeti, uzay, atom, elektronik çağın yeni Müslüman Türk medeniyeti."

Çağı anlayıp, çağın dinamiklerini algılayıp fikir kalibremizde damıtıp, medeniyet ve millet kalitemizle süzemezsek geriye düşeriz, gelişmeleri geriden izleriz.

İnsanlığın ulaştığı evrensel bilgiyi düşünce dünyamızda, inanç dairemizde, kavram ve tecrübe imbiğimizde analiz ede-



mezsek, kendimize özgü yorumlama becerisi gösteremezsek anlam bunalımına, anlatım çelişkisine kaçınılmaz şekilde düşeriz.

Milliyetçilik anlık heyecanların mahsulü, etkiye tepki veren düşünce mecmuu, dönemsel arzuları temine yarayan muayyen bir vasıta değildir.

Milliyetçilik devamlı mirastan yiyerek, hamasete yüklenerek, ezber ve klişelerden beslenerek kendi kendini üreten bir fikir sistemi değildir.

Milliyetçilik ne demokrasiye, ne hürriyete, ne insan haklarına, ne de teknolojik buluşlarla, ekonomik gelişmelere yüz çeviren bir fikir de değildir.

Merhum Erol Güngör'e göre milliyetçilik, milli kültürü bizzat bir medeniyet kaynağı haline getirmek ve cemiyeti, dikkat buyurunuz, soysuz değişmelerin açık pazar yeri halinden kurtarmak hareketidir.

Yani milliyetçilik aynı zamanda bir medeniyet davasıdır.

Türk milliyetçiliğinin temelinde Türk milletine duyulan eşsiz sevgi, emsalsiz bağlılık vardır.

Dokuz Işığın iki kaynağı olduğu açıktır:

Birincisi Türklük gururu ve şuuruyla İslam imanıdır. Diğeri ise insan sevgisidir.

Seven sevdiği için yüksek hedefler koyamazsa, bu hedeflere ulaşmak için fedakarca ve mertçe inisiyatif alıp geceyi gündüze katamazsa ne kadar istekli olursa olsun samimiyetten bahsetmek mümkün müdür?

Samimiyet yoksa dava nasıl olur? İnanç ve iddia nasıl yaşar? İnsan nasıl huzur bulur?



Merhum Cemil Meriç demiyor muydu; samimiyet öyle bir
lidir ki kör de görür, sağır da duyar diye.

Maddi ve manevi esarete direnmedikten sonra nasıl mil-
liyetçi olacağız?

Merhum Dünder Taşer'in vurguladığı, duyguda, düşünce-
de ve harekette milli olmak; millete mensubiyeti şuurla taşı-
mak, geçmişe vefa duyup geleceğe karşı sorumluluk üstlen-
mek gerçek anlamda milliyetçiliktir.

Ülkücülük ise milliyetçiliğin Türk-İslam potasında olmuş,
olgunlaşmış, kaynaşmış halidir.

Bunlardan mahrum olup da bize milliyetçilik dersine he-
veslenenler cehaletin pençesinde, ahmaklığın parantezindedir.

Birlik ve beraberliği beka düzeyinde savunmak milliyet-
çiliktir.

Merhum Erol Güngör, milliyetçileri, bir memlekette birliği
kurmak ve ayakta tutmak için uğraşan insanlar olarak tanım-
lamış ve belgelemişti.

Birlik varsa düzen vardır, dirlik vardır, istiklal vardır, beka
vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır.

Güngör Hocamızın işaret ettiği; *"bir milletin yaşama gücü
onun kültüründe çok sağlam dayanakların bulunmasıyla
mümkündür."* tespiti bir bakıma bekayla ilgilidir.

1402'de başlayan Fetret Devrine bir bakınız, beka var
mıydı? İç barıştan bahsediliyor muydu? Birlikten söz edebi-
len çıkıyor muydu?

Anadolu ne hale gelmişti? Bir devlet nasıl da beyliklere
öbek öbek dağılmıştı?

Fetret Devri'ne girişten 51 yıl sonra muhteşem bir fethe
imza atmak, hayranlık verici bir yükselişe çağ açıp çağ kapa-



mak dünya üzerinde yalnızca Türk milletine mahsus bir muvaffakiyet ve muzafferliktir.

Beka iradesi olmasaydı fetih nasıl olacaktı?

Birlik ve beraberlik sağlanmasaydı İstanbul'daki Bizans işgali nasıl son bulacaktı?

Bugüne kadar 16'sının yıkılıp 17'incisinin Türkiye Cumhuriyetiyle tarih sahnesine çıktığı Türk devlet silsilesi ve zincirinde en önemli ve hayati kavram beka değil midir?

Milliyetçi Hareket Partisi Türk tarihin her döneminde derin bir anlam ve karşılığı olan beka meselesini hayat memmat konusu görmektedir.

Bu itibarla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini bir beka imtihanı olarak değerlendiriyoruz.

Merhum İbrahim Kafesoğlu Hocamız, Türklüğe ölümsüzlük bağışlayan tarihi Türk haslet ve meziyetlerinin canlılığını muhafaza etmesini, milletimizin geleceğine ümit ve emniyetle bakmamız için yeter bir sebep görmüştür.

Sonuna kadar da haklıdır, görüşümüz de budur.

Milli beka olduğu için Türk devlet felsefesi yaşamış, Türklüğün kıvancı asırları aşmış, var oluş şuurunu, payidarlık duygusunu yıkılandan kurulana halka halka intikal etmiştir.

İsimler farklı farklı olabilir, fakat ruh aynıdır. Cevher aynıdır. Kök aynıdır. Ülkü aynıdır. İlke aynıdır. Millet aynıdır. Devlet aynıdır, hepsi birden Türk oğlu Türk'tür.

Milli beka derken kastımız Türklüğün, Türk devletinin, Türk milletinin bekasıdır.

Bekamızın müdafaası:

Mete Han'dan Alparslan'a uzanan bir vasiyettir.



Osman Gazi'den Fatih'e ulaşan bir velayettir.

Kanuni'den Mustafa Kemal'e varan bir verasettir.

Yaşanmış Türk asırlarının ta derinlerinden çıkıp binbir emek ve çileyle bizlere gelen; ihmali ve inkarı ölüm demek olan kutsal bir vazifedir.

Tarih, milletler mücadelesinden ibarettir.

Ve geçmişimiz gurur tablomuzdur.

Merhum Hüseyin Nihal Atsız bunu güç kaynağı, fazilet ırmağı diye anlatmıştı.

Ve de bizlere şöyle seslenmişti:

“Türk tarihi, iki yanı kahramanlık, şan ve ahlak heykelleriyle süslü uzun ve ulu bir yoldur. Bu yolun her adımında Türk'ün göğsünü kabartacak, başını dikleştirecek ve üstünlüğünü belirtecek bir kahraman, Türklük için nöbet beklemektedir.”

Bugünkü nöbet bizdedir, bugünkü nöbetçiler felaketler karşısında celadet anıtı gibi yükselen Milliyetçi-Ülkücü Hareketidir.

Bu nöbete girenlere utanmadan bekçi diyorlar.

Akıllarınca alay edip aşağılamaya çalışıyorlar.

Ancak battıkça batıyorlar, çakıldıkça un ufak oluyorlar.

Bekçilik şerefli bir vazifedir. Sabırla beklemek, sebatla nöbet tutmak onurların en onurlusudur.

Merhum Taşer bizlere şunları söylemişti:

“Mevkii için milleti feda eden değil, bilâkis gerektiği zaman millet uğrunda mevkiini, hatta hayatını verebilen adam büyük adamdır.”

Büyüklük Allah'a mahsustur, ne var ki milletse mevzu bahis, hayattan geçmeyen, ruhunu teslim etmeyen namerttir.



Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri var, bin defa feda olsun. Eli titreyenin, tereddüt geçirenin billahi kanı kurusun.

Bize saray bekçisi diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum.

O da biliyor ki, Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız.

O da görüyor ki, Türk milletinin varlığı için beklilikse bize düşen seve seve yaparız.

Allah'tan emperyalizmin piyonu değiliz.

Allah muhafaza, terör örgütlerinin taşeronluğuna heves etmiyoruz.

YPG'ye vatanlarını savunanlar, hendek kazan teröristlere arkadaş demiyoruz.

15 Temmuz'a tiyatro diyen alçalmanın muhatabı değiliz.

Evet bekçiyiz, kalpleri imanla çarpan vatan bekçileriyiz.

Evet bekçiyiz, vatan ve milli bekanın nöbetini uğruna ha ekmek yemişiz, ha kurşun adanmışlığıyla tutuyoruz.

Devlet-i ebed müddetin bekçisiyiz.

Millet-i ebed müddetin bekçisiyiz.

Ulubatlı Hasan'dan Genç Osman'a;

Seyit Onbaşı'dan Yahya Çavuş'a;

Şahin Bey'den Nene Hatun'a kadar bütün vatan ve millet bekçilerinin manen yanlarındayız, aynı safın içindeyiz.

Mustafa Kemal'in 1918 Kasım'ında parmağıyla işaret ederek "geldikleri gibi giderler dediği" müstevlileri gıyaben koltuğuna oturtan, CHP'nin mirasını yiye yiye kuşa çeviren Kılıç-



darođlu, bela mıdır, cefa mıdır, heba olmuş bir siyaset enkazı mıdır?

Bu zihniyet sahipleri mazideki ihtişamdanda utanan sefil-lerdir.

Utancıları daha sonra unutkanlığa dönen gafillerdir.

Beka sorunu deđil, zekâ sorunu var diyen hakikat katille-ri, hilkat garibeleridir.

Deđerli Dava Arkadaşlarım,

15 Temmuz 2016'da dehşet verici bir gece yaşanmıştı.

FETÖ iblisi silaha davranmış, bombayı kuşanmış, işgale teşebbüs etmişti.

Türk tarihinde yaşanan ihanetlerin en şiddetlisiydi.

Milli bekamız ağır bir saldırıya maruz kalmıştı.

Farabi'den, İbni Sina'ya;

Akşemsettin'den, Piri Reis'e kadar;

Kaşgarlı Mahmut'tan Ali Şir Nevai'ye;

Yusuf Has Hacıp'ten, Şeyh Edebalı'ye;

Fuzuli'den, Veysel'e kadar;

Yesevi'den Hacı Bektaş'a;

Mevlana'dan Yunus'a;

Dedem Korkut'tan Karacaođlan'a;

Vahapzade'den Şehriyar'a kadar neyimiz var, neyimiz yoksa, hülasa bütün kültürel ve fikirsel mirasımız silinip gi-decekti.

Büyük ecdadımız Ertuđrul Gazi'nin ilkeleri karalanacaktı.



Tarihi Şark Meselesi tekrar masaya koyulacaktı.

Anadolu karanlığa gömülecek, Türk milleti birbirine düşecek, Mütareke yıllarından daha ağır bir manzara karşımıza çıkacaktı.

Tarih şuuruyla hareket ettik, milli sorumluluğumuzun gereği neyse onu yaptık.

Türk milleti sevdalılarını beka nöbetine çağırmıştı.

Bu çağrı Çanakkale'yi geçilmez yapan çağrıydı.

Bu çağrı ölürsem şehit, kalırsam gazi inancının tezahürüydü.

7 Ağustos Yenikapı buluşmasının ana çatısı beka hissiyatıydı.

Tıpkı merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizelerinde dile getirdiği gibi biz de gün bugün dedik, sorumluluk üstlendik.

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

Cephemizi sarsamazlardı, bekamızı yıkamazlardı.

Geçmişte yapamamışlardı, gene yapamayacaklardı.

Ancak tehlike büyüktü, tehdit inanılmaz seviyedeydi.

İçimiz dışımız kaynıyor, bölgemiz kirli hesap ve hain plandan geçilmiyordu.

Küresel emperyalizm üstümüze geliyor, köşeye sıkışmamızı kurguluyordu.



Pensilvanyalı kardinal, arkasındaki Trump, FETÖ sığınağı diğer ülkeler Türkiye'nin zaaf anını kolluyorlardı.

İş başa düştü, tarihi görev cumhurun iradesine tevzi ve teslim edildi.

Cumhur İttifakı bu şekilde doğdu.

Yönetim sisteminden doğan arıza ve pürüzler muhkem ve muazzez bir uzlaşmayla telafi edildi.

Türk milleti 16 Nisan Halkoylamasıyla Cumhuriyet tarihinde yeni ve üçüncü bir sayfa açtı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi cumhurun iradesiyle kabul ve tasdik gördü.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleriyle Türkiye resmen yeni bir hükümet sistemine geçiş sağladı.

Partimize olmadık saldırılar yapıldı.

Adeta siyasi linçe uğradık, sanki ölüm fermanımızı ilam ettiler.

1 Kasım'dan sonra başlayan hain akın, 24 Haziran öncesinde zirveye çıktı.

7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yine Kılıçdaroğlu'nun FETÖ-PKK mihmandarlığında planladığı tuzağı tam merkezinden bozduğumuzdan dolayı 1 Kasım 2015'ten sonra başımıza gelmedik kalmadı.

Kötüden iyi çıkarmak için tezgâh kuruldu.

İhanete irade kılıfı geçirmek için akla hayale sığmayan iş-rencilikler sahnelendi.

Paradigma değişikliği parolasıyla duyguları istismar edilmiş arkadaşlarımızdan imzalar toplandı.



Olağanüstü kurultay fırtınası koparıldı.

İktidar olacağız diyerek tarlalarda toplaşıp siyasi şovlar yapıldı.

Ne günlerdi, ne büyük bir trajedydi, tam bir imha operasyonuydu.

MHP'yi tellere asmak, tarihsel hüviyetini yok etmek, ahlaki ve fikri omurgasını kırmak, Ülkücüyü ülküsünden ayırmak için korsan kurultaylardan siyasi kundakçılığa kadar her şey yaşandı.

Geldiğimiz bugünkü aşamada İP, Kandil'e bağlandı, HDP'ye ulandı, CHP'ye dolandı, Pensilvanya'yı çoktan dolastı.

Üstelik CHP-İP-HDP-ÖDP zillet ittifakı, aziz ülküdaşlarımı 12 Eylül'den sonra kurulan zulüm mahkemelerinde inim inim inleyen bir işkencenin oğlunu İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdi.

İP'in başkanı buna tam destek verdi.

Babadan oğula suç geçmez diyerek telaşını gizlemeye heves etti.

Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in hayatı boyunca yediği önünde, yemediği arındaydı. Bir eli yağda, diğeri baldaydı.

Gelin görün ki, 12 Eylül'de çarmığa gerilen, gözleri bağlanan, askıda günlerce işkence gören Ülküdaşlarımın çocukları yıllarca devlet hizmetine bile alınmadı.

Haksız ve hayasız şekilde sabıka kayıtları yıllarca sakıncalı gösterildi.

Ne öğretmen olabildiler, ne hakim, ne savcı.

Ne polis olabildiler, ne subay, ne bürokrat.

Ne işe girebildiler, ne de iş kurabildiler.



Hani babadan oğula suç geçmiyordu?

Ey zalimler, size gelince geçmeyen, bize gelince kurşun gibi deldi de geçti.

12 Eylül'ün hemen sonrasında aradıkları ülküdaşlarımızı bulamayınca, babalarını aldılar, annelerine eziyet ettiler, kardeşlerini sorguya aldılar.

Hani babadan oğula suç geçmezdi? Yürekları varsa konuşsunlar, cesaretleri varsa itiraf etsinler.

C-5'te en adi insanlık suçları işlendi.

Mamak'ta vicdan rafa kaldırıldı.

Malum şahsa sorarım, Ülkücülüğün abinden geçerken bir şey olmuyor da, suç babadan oğula geçerken mi sorun çıkıyor?

Bu tenakuz değil mi, akıl tutulması değil mi?

Suçun babadan oğula geçip geçmediğini 12 Eylül'den sonra Soyer işkencesine uğrayan kahramanlarımıza sorsunlar.

Mahşer günü, Nurettin Soyer işkencesinde şehit düşen, sonra da intihar süsü verilen Ülküdaşımız Bekir Bağ'a sorsunlar.

Sefa Nar'ı, Dürüst Oktay'ı, Zeki Kaman'ı, elbette Nurettin Soyer'i bir parça insanlığı, biraz vicdanı, biraz da vefası kalmış o günlerin tanıklarına sorsunlar da, zalim kimmiş, cani kimmiş, gaddar kimmiş, barbar kimmiş, işkenceci kimmiş ibreti alem için öğrensinler.

Be hey vandallar, masumlara elektrik verip felaketi yaratırken, mahdumlarınız geziyor, tozuyor, eğleniyor, gül gibi geçinip gidiyordu.

Mazlum ülküdaşlarımız tecritte çürümeye girerken, Nurettin Soyer'in oğlu sıcacık yatağına giriyordu.



Bu mudur adaletiniz? Bu mudur insanlığınız? Bu mudur sizin adamlığınız?

Zulüm savcısı Nurettin Soyer aralarında Başbuğumuzun da bulunduğu yaklaşık 220 Ülküdaşımıza idam cezası isterken, hiç mi dudağı titremedi, hiç mi bu kadarı fazla diyemedi?

Biz yıllarca ses çıkarmadık, ne yapalım devlet de bizim, ordu da bizim, kader de bizim dedik. Gözyaşlarımızı içimize akıttık, metanet ve vakarımıza sığındık. Sızlanmadık, şikâyet etmedik.

Ama babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi de hiç kimse beklemesin.

Babadan oğula suç geçmez diyenler bilsinler ki, Anadolu'yu fetheden ecdadımızın hesabını bin yıldır Türk milletinden sormaya çalışıyorlar.

Birinci Kılıçarslan'ın Haçlılara indirdiği şamarın bedelini ödetmek istiyorlar.

Murat Hüdavendigâr'ın Kosova'da, Yıldırım Bayezid'in Niğbolu'da, İkinci Murat'ın Varna'da, Fatih'in İstanbul'da, Kanuni'nin Mohaç'ta, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze'de, Mustafa Kemal'in Sakarya ve Dumlupınar'daki zaferlerinin hıncını almak için her fırsatı kolluyorlar.

1915 olaylarının intikamını almak için her imkanı kullanmıyorlar mı?

Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un en son yaptığı gibi, sözde soykırımı anma günü ilanlarıyla devamlı milletimizi haksız, ahlaksız ve alçak şekilde suçlamıyorlar mı?

Çileyi çeken biziz, bekayı dert eden biziz.

Şehidin şehedanın hakkını sonuna kadar savunacak da bizleriz.



1968'in 4 Ocağı'nda, Osmaniyeli Ruhi Kılıçkırın'ın davası uğruna şehit olmasıyla başlayan süreçte nice umutlar, nice fidanlar, nice masumlar ebediyete göçüp gitti.

Kahramanlarımız, nurlu ufuklara ulaşabilmek için bedel ödemeyi, canlarından gözlerini kırpmadan vazgeçmeyi seve seve kabul etti.

İstabullu Süleyman Özmen, İnegöllü Yusuf İmamoğlu, Zileli Dursun Önkuzu, Tuncelili Alper Tunga Uytun ve ismini saymadığım daha niceleri bunlar arasındaydı.

12 Eylül karanlığında, yağlı urganın şerefsiz ellerce boğazlarına geçirildiği; Ahmet Kerse'yi, Ali Bülent Orkan'ı, Cengiz Baktemur'u, Cevdet Karakaş'ı, Fikri Arıkan'ı, Halil Esendağ'ı, İsmet Şahin'i, Mustafa Pehlivanoglu'nu, Selçuk Duracık'ı nasıl unutalım?

İşkenceleri nasıl unuttuk sayalım, işkencecilere, cellatlara nasıl göz yumalım?

Biz unutsak vicdan unuttur mu?

Vicdan unutsa millet unuttur mu?

Millet unutsa Allah unuttur mu?

Ne güzel de söylemiş Sayın Sezai Karakoç:

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.

Tarih sussa, hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar,

Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.



Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

Değerli Ülküdaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

CHP-HDP-İP-ÖDP-PKK-FETÖ ittifakı netleşmiştir.

Zilletin taşları iyice yerli yerine oturmuştur.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi tükenişine çok az kalmıştır.

"Nurettin Soyer'e hakkını yemeyelim, başarılı bir hukukçudur" sözlerinin cürüm ve ceremesine demokratik olarak katılacağı günler yakındır.

Yara kaşıtmaktan bahsedenler saptırmasın, bizim derdimiz, söylediğimiz 12 Eylül öncesi karanlık yıllar, ideolojik cepheleşmeler, kanlı olaylar değildir.

Bizim meselemiz cunta mahkemelerindeki haksızlıkları, insafsızlıkları, şerefsizlikleri ve bunların faillerini afişe etmek, milletimizi bilgilendirmektir.

Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'e devrimcilerin de söyleyeceği söz mutlaka vardır ve olmalıdır.

Biz vicdan mücadelesi yapıyoruz.

Biz masumiyete kast edenlerin milli irade tarafından görülüp tanınmasını istiyoruz.

Biz zilletin zehrini yedirmeye kalkışanların rahatlarını bozuyoruz.

Acının rengi yoktur, gözyaşının ideolojisi yoktur, insanlığın sağı solu yoktur.

Siyasetçi olmadan, belediye başkanı olmadan, bakan olmadan, milletvekili olmadan önce insan olmak, adam gibi adam olmak lazımdır.



Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, insan mukaddesi olandır.

Merhum Seyyid Ahmet Arvasi'nin işaret ettiği gibi, insanlar, büyük ülkelere şuurla hizmet ettikçe şeref kazanırlar.

Aklımızla doğruyu buluruz, ama iyi ve kötüyü gönlümüzle ayırırız.

Gün, gönül gözüyle bakma günü; zaman, ortak hissiyat ve değerler etrafında kenetlenme, Üç Hilalin altında toplanma zamanıdır.

50'inci yıl münasebetiyle diyorum ki; aramızdan bir vesileyle kopup giden, gözü Üç Hilal'de kalan, bir hatadır yaptık diyen, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemine çeken, Ülkücü Ülkücünün kurdu değil yurdudur diyen her kardeşimle, her dava arkadaşımınla helalleşmeye hazırım.

Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum.

Samimi çağırımı tekrarlıyorum.

İP'teki kardeşlerim, kavuşmak için **"Vazgeçilmez Yeminle 50 Yıllık"** emanet hepimize yetecek, ülkümüz hepimizi kucaklaştırmaya kafi gelecektir.

Merhum Başbuğumuz buluşma noktamız için, ne doğudur, ne batıdır, ne kuzeydir, ne güneydir demişti, buluşma yerini büyük Türkiye olarak göstermiş, buluşma noktasını Türk'ün kafası, Türk'ün kalbi, Türk'ün cevher-i aslisi olarak işaret etmişti.

Gelin zilletin vebaline daha fazla ortak olmayın.

Gelin 9 Şubat 1969 doğuşuna omuz verin.

Gelin milli bekamızın bu zamandaki mücadelesine katılın, el birliği yapalım, güç birliği yapalım, ülkü birliği yapalım, ne kadar işbirlikçi ve terör sevici varsa yakalarından tutalım. Türkiye'ye sahip çıkalım.



Yaşanmadık bir şey kalmadı.

Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanında.

Etrafımız vahşi emellerle kuşatılmış.

Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik çembere alınmış.

Milli bekamız bıçak sırtında, milli güvenliğimiz diken üstünde.

Ya istiklal kararında olacağız, ya imhaya razı geleceğiz.

Ya beka ya da bela diyeceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu Kuvayi İnzibatiye'nin yolundan gitsin gidebildiği kadar.

Anzavur'un, Ali Kemal'in, Sait Molla'nın, tüm mandacıların izinden yürüsün yürüeyebildiği kadar.

Biz Türk asırlarının beka davasını sonuna kadar savunacağız.

Biz Türk milleti için her fedakarlığa hazır olacağız.

“Bir Ülkünün Peşinde 50 Yıl” geride bıraktık, nice 50 yıllara ulaşmak için yine Adana'dan yola koyulacağız.

Hevesle, heyecanla, imanla, akılla, yürekle, iradeyle, vazgeçilmez yeminle mutlaka başaracağız, muhakkak davamızı yaşatacağız.

Birgün bu salondakiler toprak olduğunda, niyazım odur ki, arkamızdan gelen nesiller milli beka mücadelemizi iftiharla ansınlar, davaya sadakatimizi Fatihalarla yad etsinler.

Allah şahit, çıkarlarımızın peşine değil, ülkülerimizin peşine düştük.

Bayrak inmez diyen birileri var.

Ezan susmaz diyen birileri var.

Şehitler ölmez diyen birileri var.

Vatan bölünmez diyen birileri var.



O birileri buradadır, vatanın her yöresindedir, "**Vazgeçilmez Yeminle 50 Yıl**"dan doğup gelmişler, Milli Mücadele fikriyatını kendilerine rehber edinmişlerdir.

Diyor ya şair:

Koşan elbet varır, düşen kalkar.

Kara taştan su damla damla akar.

Birikir sonra bir gümüş yol olur.

Arayan hakkı en sonunda bulur.

Hepinizi hasretle kucaklıyor, aziz Türk milletine şükranlarımı sunuyorum.

Partimizin 50. Kuruluş yıldönümünün kutlu olmasını Rabbim'den diliyorum.

50 yılda mahcup olmadık, gelecek 50 yıllarda da inşallah olmayız.

50 yılda mağlup olmadık, müstakbelin bağrında da niyaz ederim ki olmayız.

Hepiniz Cenab-ı Allah'a emanet olun.

"Bir Ülkünün Peşinde 50 Yıl" hayırlı olsun.

"Vazgeçilmez Yeminle 50 Yıl" güzelliklere vesile olsun.

Sağ Olun, Var Olun, Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NIN
YENİ HİZMET BİNASININ
AÇILIŞINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**3 MART 2019
ANKARA**



Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Bugün Ankara İl Başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Sözlerimin başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Ankara İl Başkanlığımızın yeni hizmet binasının hayırlı çalışmalarına vesile olmasını, nice güzelliklere, nice başarılarla kapı aralamasını içtenlikle temenni ediyorum.

İnsansız bina taş yığınıdır.

Binaya mana, ruh ve ufuk katan temelindeki harç değil tecellisindeki insan haysiyeti, insana yönelik hizmet aşkıdır.

Tarih boyunca mabedini arayan insanlarla, insanını arayan mabetlere çok sık rastlanmıştır.

Aynı şeyi devlet ve vatan için de söylemek mümkündür.

Asırlar içinde pek çok toplum arasa bile ne devletini ne de yurdunu bulabilmiştir.

Mesele öncelikle aramak değil, aranana layık olmak ve hakkını vermektir.

Türk milleti ne arıyorsa ulaşmayı bilmiş, neye özlem duyuyorsa hamd olsun kavuşmayı başarmıştır.

Fikir kudreti varsa, iman gücü varsa, ülkü sevdası varsa, vicdan ve ahlak temizliği de bulunuyorsa mesafeler kısılacak, zafer şafağı mutlaka sökecektir.

Tereddüt ve tezvira hapsolan mizaçların geleceği olamaz.

Kuşku ve kuruntuya esir düşen zihniyetlerin atıklığından ve atılganlığından bahsedilemez.



İş üretmek yerine laf üretenlerin bahaneleri çok, değerleri yoktur.

Başarı ancak inananlarındır.

Zafer çok isteyenlerindir.

Ne aradığını bilmeyenlerle nereye gitmek istediğini planlamayanların akıbetleri her zaman kötü ve köhnemiş bir sonudur.

Kalbiyle dili arasında kapanmaz uçurumlar olanların mevzi kazanımları, mevkii kazançları kimseyi aldatmamalıdır.

Olduğu gibi görünmeyenlerle görüldüğü gibi olmayanlar hayal kırıklığı yaşatmaya mahkûmdur.

Milliyetçi Hareket Partisi hem olduğu gibi görünmeyi, hem de görüldüğü gibi olmayı esas kabul etmiştir.

Çizgimiz bellidir, siyasi ahlak ve ilkelerimiz berraktır.

Yarım asırlık bir maziyi kucaklayıp gelecek asırların iradesine teslim etmeyi istiyoruz.

Yarım asırlık muhteşem bir millet eserini kazaya belaya uğratmadan hak ettiği seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz.

Ne mutlu emaneti bugünlere kadar taşıyanlara.

Ne mutlu aldıkları yadigârı elden ele geçirenlere.

Ne mutlu mükâfatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan davamızı şu günlere ulaştıranlara.

Bugünlere kolay gelinmedi.

Bugünler kendiliğinden gelmedi.

Davamız ezelden beri haklıydı.

Ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk.

Sabrettik, dayandık ve inandık.



Şimdi hak verenler çoğaldı.

Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı.

Hakkımızı savunacağız, hakkımızı alacağız, bu süreçte her zamanki gibi bir olacağız, biz olacağız, büyük bir aile olduğumuzu asla unutmayacağız.

Oyalanmaya zamanımız yoktur.

Yerimizde saymaya niyetimiz yoktur.

Fitne-fesada tahammülümüz yoktur.

Gevşekliğe ve yılgınlığa hoşgörümüz yoktur.

Bedeli ne olursa olsun, hesabi değil hasbi olacağız, şehidimizin şühedamızın emanetlerini kesinlikle lekeletmeyeceğiz.

Helal yoldan ayrılmayacağız, ülkü mücadelemizden sapmayacağız.

Çünkü Türk milleti bizden çok şey bekliyor.

Türkiye'mizin huzur, güvenlik ve istikrar hedefleri için yapacağımız pek çok şey önümüzde duruyor.

Başkentimizin onurunu korumak zorundayız.

Başkentimizin itibar ve iradesini yükseğe çıkarmak durumundayız.

Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır.

Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir.

İstikbal meşalesi yandıkça, istiklal menkıbesi ilelebet yankılandıkça Ankara'yı durdurmaya, Ankara'ya kilit vurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Çünkü Ankara demek Türkiye demektir.

Ankara demek Cumhuriyet demektir.



Ankara demek Milli Mücadele'nin adı ve anısı demektir.

96 yıl önce cumhurun iradesi Cumhuriyet'i kurmuştu, bugün ise cumhurun ittifak şuurunu Cumhuriyeti bekasıyla birlikte yaşatacak, birliği ve kardeşliğiyle geleceğin bereketli bağına taşıyacaktır.

Cumhur, hem Ankara'ya hem de Cumhuriyet'e sahip çıkacaktır.

Bir asır önce Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kahramanlarını coşkuyla karşılayan Seymenler ve Seymenlik ruhu, tarihi tekerrür ettirip Cumhur İttifakını inanıyorum ki büyük bir muhabbetle kucaklayacaktır.

Ankaralı, zelil hesapları elinin tersiyle itecektir.

Zillet planlarını tarihin çöplüğüne atacaktır.

Ankara'nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü gafilce yaşılatmaya hiç kimsenin niyet ve nefesi yetmeyecektir.

Ankara tam bağımsızlıktır, HDP'yle ittifak kurup PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir.

Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır, zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçemeyecektir.

Ankara diriliş ruhudur, dik duruşun rumuzudur, zillete eğilen, bekayı eğip büken, milli anıları karartıp karalayan siyasi devşirmelerin emeline kurban edilemeyecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

Muzaffer ordularımızın sevk ve idare heyecanı hala sıcaklığını korumaktadır.



İsli gaz lambalarıyla aydınlatılan, teneke sobalarla ısındırılan, mekteplerden getirilen sıraların üzerinde sararmış kâğıtlara kutlu kararların yazıldığı İlk Meclis'in muhterem hatıraları halen canlıdır.

Zaman değişse de kan değişmemiştir, gaye değişmemiştir, ahlak değişmemiştir, cesaret değişmemiştir, fedakarlık değişmemiştir, nitekim aynıyla Cumhuriyet İttifakı'nda temerküz etmiştir.

Hangi fikirsiz ve fitratı karışık Ankara'ya zincir vurabilecektir?

Hangi faziletsiz ve fııldak Ankara'yı zindana çevirebilecektir?

Cumhuriyet, başkentini yüzüstü bırakır mı?

Cumhuriyet, yedi düvele kafa tutmuş başkentinin mahcubiyetine ve mağlubiyetine göz yumar mı?

Cumhuriyet, milli ziynetin soluşuna, köksüz zilletin serpilmesine hiç rıza gösterir mi? Elbette hayır, elbette asla.

31 Mart 2019'da Ankara ehil ve güvenilir şehreminiyle buluşacaktır.

Çamlıdere'den Haymana'ya, Nallıhan'dan Elmadağ'a, Polatlı'dan Kızılcahamam'a, Şereflikoçhisar'dan Beypazarı'na, Etimesgut'tan Gölbaşı'na kadar Ankara topyekûn Cumhuriyet İttifakı'yla şaha kalkacak, zillet akınını Allah'ın izniyle püskürtecektir.

25 ilçemizin tamamında Cumhuriyet İttifakı'nın sesi duyulmalı, başarısı görülmelidir.

Cumhuriyet İttifakı hem Ankara'nın hem de diğer vatan köşelerinin gören gözüdür, işiten kulağıdır, çarpan kalbidir, tutan elidir, haykıran ve hakkını savunan gücüdür.



Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Öz-
haseki tecrübe, tevazu ve işinin ehli olarak mutlaka başarıya
ulaşacaktır.

Desteğimiz tamdır.

Ankara ehline inşallah teslim edilecektir.

Sağduyunun birlikteliği öne çıkacaktır.

İmanla çalışacağız.

İrfanla çalışacağız.

Tutkuyla çalışacağız.

Sevdayla çalışacağız.

Birlik ve beraberlik içinde çaba göstereceğiz.

Anketler bunu söylüyormuş, şunu işaret ediyormuş, bu
aldatma ve kandırma teşebbüslerine aldırış etmeyeceğiz.

Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki'yle yükselecek ve yü-
rüyüşünü sürdürecektir.

Cumhur İttifakı açık ara Ankara'ya mührünü vurmalıdır.

Diyorum ki, beka için milli karar, cumhur için istikrar.

Ya beka ya bela; ya zillet ya millet, ya cumhur ya da hezimet.

Milliyetçi Hareket Partisi, başkentimizde A'dan Z'ye bütün
teşkilat mensuplarıyla sahadadır, geceyi gündüze katıp gere-
ği neyse fedakarlıkla yerine getirecektir.

Rehavete kapılmayacağız.

Rahat ve konfor arayamayacağız.

Hiçbir ihtimali göz ardı etmeyeceğiz.

Eksik neredeyse orayı gidereceğiz.



Açık neredeyse orayı kapatacağız.

Zaaf varsa tespit edip telafi edeceğiz.

Yapacaklarımızı ertelemeyeceğiz.

Bir selam bin hatır eder.

Bir dokunuş bin gönüle değer.

Biri bilmeyen bini hiç bilmez.

Bir günlük beylik, beyliktir demeyeceğiz.

Bin ölçüp bir biçeceğiz.

Tedbir alacağız, temkinli olacağız, sonra da tevekkül edeceğiz.

İman varsa imkân vardır, bunu unutmayacağız.

Belaya sabır, nimete şükür, kadere rıza, millete vefa gösterip çok çalışacağız, mutlaka kazanacağız, mutlaka Ankara'nın bahtını aydınlatacağız.

Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir.

Cumhur İttifakı Ankara'nın iftiharını, Ankaralı kardeşlerimin huzuru, bereketi ve güvenliğidir.

Cumhur İttifakı parlak geleceğin mimarı, parçalı ve pör-sümüş emellerin hasmıdır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Atalarımız boşuna söylememiş: *“Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez.”*

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri bir beka seçimidir diyoruz, hop oturup hop kalkıyorlar.

Bekaya deterjan deyip gafillikte rekorlar kırıyorlar.



Çirkefe taş atmadık ki üstümüze sıçrasın, yalnızca bir gerçeği ifade ettik, inandığımız bir hususu milletimizle paylaştık.

Şurası hakikattir ki, çam ağacından ağıl olmaz, beka muhaliflerinden adam olmaz.

Deveye binmişler, ne var ki bir de çalı ardına saklanıp ni-fak saçıyorlar.

Domatesin fiyatı kadar Türkiye'nin geleceğini konuşmuyorlar.

Patlıcan kadar bekayı dert etmiyorlar.

Tanzim satış noktalarını dillerine doluyorlar, ama Türkiye'yi tahliye ve tahrip etmek isteyen alçaklara hiç ses çıkarmıyorlar.

Mart'ın arkası bahar diyorlar, bre ahmaklar, elbette bahardır, elbette güzel günler yakındır.

31 Mart'tan sonra Türkiye daha huzurlu, daha güvenli, daha normalleşmiş ve istikrarlı olacaktır.

Eğer başka bir maksatla Mart'tan sonra bahar gelecek diyorsanız, Türk milleti size baharda bile ocağınıza kar yağdırmasını bilecek, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi buna da gücü yetecektir.

Eğreti ata binen tez zamanda inecek, hesabını verecektir.

Türkiye'nin kuyusunu kazanlar bu kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır.

Bekayı koltuk olarak görenler, terör örgütlerine koltuk çıkan, siyasi ömürleri incele incele kısalmış olan sorumsuz ve şuursuzlardır.

Bekayı hafife alanlar, "Kürdistan'da kazanıp batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" diyen mazbatalı teröristlere ne zaman itiraz edeceklerdir?



Bekaya gülüp geçen çapsızlar, “Kürdistan’da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız” masalı okuyan terörün siyasi uzantılarına nereye kadar sessiz kalacaklardır?

Zillet İttifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK’dan FETÖ’ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir.

HDP, Ankara’da niye aday göstermedi?

HDP, Ankara’da kimin yanında? Kimlerin safında?

Bu demektir ki, PKK Ankara’nın düşürülmesini hedefliyor.

Zillete Kandil’den ilave destek geliyor.

Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı? Bu tuzağa düşer mi?

Ankara’da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır.

Türk milleti beka sorununa dönüşmüş zilleti her yönüyle ve ibretle izlemektedir.

CHP, PKK’nın gölgesine sığınmıştır, HDP’ye el avuç açmıştır.

Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir.

Gönül var otluğa, gönül var çöplüğe konar.

Zilletin konduğu alan ise Kandil’den Pensilvanya’ya kadar ihanetin olduğu her yerdir.

Belediyecilik millete mensubiyet, insana sevgi ister.

Belediyecilik müşfik ve hoşgörülü bir yönetim bekler.

Belediyecilik samimiyete ve hadim bir iradeye işaret eder.

İş bilenin kılıç kuşananındır.

Çabalamakla çarık yırtılır, çalışmakla dağlar delinir.

Kayayı delen suyun gücü değil, sürekliliğidir.



Belediye beraberlik nişanesidir, belediyeçilik ise masum gönülleri, mazlum dimağları kucaklama hasletidir.

Emaneti ehline vermek inancımızın gereğidir.

Haine hain diyemeyenler Cumhuriyet'in başkentini yönetemez.

Mayası bozuk olanlar ehil görülemez.

Siyasi sicili karmakarışık olanlar dürüst olamaz.

Planı olmayana, projesi bulunmayana, Ankara sevgisi sadece lafta kalanlara başkentini yönetimi beş yıllığına asla bırakılamaz.

Ankaralı kardeşim basiretlidir, ahlaklıdır, yiğittir, vicdanlıdır, adaletlidir, her şeyi görmektedir.

Kürdistan'a methiye düzenlere Ankara'da ekmek yoktur.

HDP'yle, PKK'yla yanak yanağa olanlara Ankara'da geçit yoktur.

Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in 100.yılına ulaşmak azminindedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirmek iradesindedir.

Geldik yüze, çıkacağız düze.

Doğru siyaset kadar, siyaseti doğru yapmak da önemlidir.

Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır.

Küçük bir ihmâl büyük bir yanlışta, küçük bir doğru büyük bir yükselişe yol açabilir.

Gerçekten de bir mih bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir komutan, bir komutan da bir ülke kurtarabilir.

Bir belediye başkanı ise şehrinin kaderini değiştirebilir.



Ankara'yı badirelerden çekip çıkartacak, bekayı rehber edip herkesi kucaklayacak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, tekraren ifade ediyorum ki, Sayın Mehmet Özhaseki'dir.

Merhum Başbuğumuz diyordu ki:

“Biz Müslüman Türk'ün öz nizamını, milli nizamı temsil eden milli hareketiz. Unutan gafillere mutlaka hatırlatacağız, unutturmak isteyen hainlerin kökünü kazıyacağız.”

Hiç kimse unuttuğumuzu zannetmesin.

Hiç kimse üç maymunu oynamasın.

Kimin geçmişte ne söylediği, ne yaptığı, şimdi nerede bulunduğu, hangi ilkelerini çiğneyip hangi sözlerini yediği, üstelik nasıl bir içler acısı duruma düştüğü açıktadır, ortadadır.

Hiç kimse bugünkü dostlarına, ittifak ortaklarına güvenmesin.

Şu söz akıllardan asla çıkmasın: Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.

Yanlışta ittifak olmaz.

Zillette birlik olmaz, zilletin geleceği olmaz, hiçbir insanımıza hayrı dokunmaz.

Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı'nı durdurmaya-caklar.

31 Mart'ta milletimizin tercihi hangi istikamette tezahür ederse etsin, Cumhur İttifakı'nın 2023 hedefleri asla tavsamayacak, asla heyecanını kaybetmeyecektir.

Türkiye al bayrakta buluşmuş,

Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşmıştır.



Cumhur İttifakı milli duruşun simgesidir.

Ankara kurtuluşumuzun onurudur, zillet esaretine tamam demeyecek, vize vermeyecektir.

Ankara milliyetçiliğin yükselen şehridir. Ve Ankara kuruluşumuzun şerefidir.

Milliyetçilik, binlerce yıldır var oluşumuzu sağlayan ruhun adıdır.

Milliyetçilik, vatanımızı emperyalizmden kurtaran misyonun adıdır.

Milliyetçilik, Cumhuriyetimizi kuran şuurun adıdır.

Türkiye'nin gerçekleri ve öncelikleri ile dünyaya.

Yalnızca Başkent Ankara'dan bakan,

Tarihin birikimlerini göz ardı etmeyen,

Olayları mevziden değil cepheden gören,

Taktik problemleri çözerken stratejiyi kesmeyen milli bir vizyonla hareket ettik, buna da devam edeceğiz.

Geçmişte bahsettiğim gibi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışının öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millettir.

Bunun anlamı şudur:

Biz, insanı merkeze alarak, yine insan için yola çıkmış,

Devleti, insan için bir yükselme aracı olarak gören,

İnsan-millet ve devlet ilişkilerini demokrasi ile sağlamayı amaçlamış,

Ve bunların tamamının yalnızca millet içinde anlam bulacağına inanan siyasi hareketiz.



Bizim başkaları gibi çıkar kaygısıyla, ikbal hedefiyle, ben merkezli savruluşla siyaset yapmamız mümkün değildir.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben dememiz boşuna söylenmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, kendisini millet üstü görenlerin dayatmaları karşısında, her zaman milletin yanında yer almıştır.

Devletin bütünlüğü ile millete yönelik tehlikeler baş gösterdiğinde de milli bekanın nasıl korunması gerektiğini, dostta da düşmana da göstermiştir.

Bizim beka hassasiyetinde rüştümüzü kimseye ispat etmeye ihtiyacımız yoktur.

Milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul'da anlamını bulduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi mensupları:

En hakir insanı kardeş sayan bir erdem,

Esir yaratmayan Allah'a yürekten iman,

Paçavralar altındaki yoksulun yaraladığı vicdan,

“Mazlumların intikamını almak için doğduğuna inanan” bir kudret ile yoğrulmuşlardır.

Yekdil olacağız, yekvücut olacağız, yeknesak şekilde hareket edeceğiz.

Hep birlikte tarihe not düşeceğiz.

Ankara'yı Cumhuriyet'in iradesiyle buluşturacağız.

Cumhuriyet ile Cumhuriyet'i bir kez daha kucaklaştıracacağız.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in karar ve duruşunu birlikte haykıracağız.

Zulme hep beraber direneceğiz.



Zilletin oyununu birlikte bozacağız.

Zalimlere karşı milletimizin tercümanı olacağız.

Kuşatmayı birlikte yaracak, tehditlere birlikte göğüs gereceğiz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Biz Türkiye'nin teminatı Cumhuriyet'iyiz.

Biz Ankara'nın umudu, Türk milletinin sevdalılarıyız.

Beka için milli karar, cumhuriyet için istikrar.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde mücadele edecek Cumhuriyet İttifakı'nın ve partimizin muhterem adaylarına üstün başarılar diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, bütün ilçe belediyelerinde ve belediye meclis üyeliklerinde Allah'ın izniyle Cumhuriyet İttifakı beklediği ve hedeflediği sonuçları alacaktır.

Ankara'da sağduyunun birlikteliği galip gelecektir.

Ankaralı kardeşlerime selam ve hürmetlerimi sunuyorum, hepinize teşekkür ediyorum.

Sağ olun var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ESKİŞEHİR YENİKENT KAPALI
SPOR SALONU'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

10 MART 2019



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Eskişehirli Kardeşlerim,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Eskişehir Yunus gibi bakıp, sadece yurdum diyen çelik imanlıların şehridir.

Eskişehir gönüllerimize dokunan, güven ve hoşgörüy-
le dolup taşan İç Anadolu'nun parlayan vilayeti, Türkiye'nin
yükselen değeridir.

Bu anlamlı toplantıyı düzenleyen değerli arkadaşlarıma
şükranlarımı sunuyorum.

Eskişehir'de olmaktan, Eskişehirli kardeşlerimle bulu-
şturaktan memnuniyet duyuyorum.

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu vesileyle Alpu'ya, Beylikova'ya, Günyüzü'ne, Çifteler'e,
Han'a, İnönü'ye, Mahmudiye'ye, Odunpazarı'na, Sarıcaka-
ya'ya, Mihalgazi'ye, Mihalıççık'a, Seyitgazi'ye, Sivrihisar'a, Te-
pebaşı'na gönülden selamlarımı gönderiyorum.

Milli bir kucaklaşma ruhuyla burada toplanan Eskişehirli
kardeşlerime, Cumhur İttifakı'nın muhterem temsilcilerine
yürekten teşekkür ediyorum.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçim-
leri öncesinde, Söğüt'ten feyzimizi alıp Eskişehir'de sizlerle
kucaklaşmak onur vericidir.

Tam üç hafta sonra Türkiye tarihi bir seçim yapacaktır.

Bu seçimin önem ve değeri herkesçe malum, hepiniz tara-
fından da bilinmektedir.

Biz istiyoruz ki, Eskişehir'in makus talihi değişsin.



Biz istiyoruz ki, Eskişehir kamburlarından kurtulsun.

Biz istiyoruz ki, Eskişehir daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha gelişmiş bir şehircilik anlayışına kavuşsun.

Böyle gelse de, bu şekilde gitmesin.

Eskişehir’de yeni şeyler söylemek lazımdır.

Hz. Mevlana ne güzel de söylemiş:

Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş!

Dünle beraber gitti cancağzım,

Ne kadar söz varsa düne ait,

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım...

Eskişehir’e yeni yüzler, ehil eller, emin ve erdemli şehreminler şarttır.

Bugüne kadar yapılan yapılmış, yıllar yılları kovalamış, fakat bu şehre statüko ve durağanlık hakim olmuştur.

İnanıyorum ki, Cumhuriyet Eskişehir’e sahip çıkacaktır.

Cumhuriyet İttifakı Eskişehir’in kaderine damga vuracak, huzur ve barış ortamını daha da temellendirip takviye ve tahkim edecektir.

Diyoruz ki, Beka İçin Milli Karar, Eskişehir İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Sağduyunun Birlikteliği, Cumhuriyet İttifakı.

Eskişehir Ehline Emanet.

Cumhuriyet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Burhan Sakallı’dır.

Cumhuriyet İttifakı’nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Tunç’tur.



Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Sayın Volkan Doğan'dır.

Aralarında partimizi temsilen bulunan iki dava arkadaşımızın yanısıra diğer 12 ilçede belediye başkan adaylarımız Cumhur İttifakı'nın değerli temsilcileridir.

Cumhur İttifakı'nın muhterem adaylarının kazanması, belediye meclis üyesi adaylarımızın en fazla sayıda seçilmesi, hepsinin başarıya ulaşmaları konusunda elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

Çok çalışacağız.

Her eli tutacağız.

Her gönüle gireceğiz.

Her Eskişehirli kardeşimizi Cenab-ı Allah'ın emaneti göreceğiz.

Biriz, beraberiz, Eskişehir'in umutlarını mutlaka tazeleyeceğiz.

Eskişehir'in ufkuna çekilmiş sis perdesini aralayacağız.

Zillet İttifakı'nın şımarıklığına bu şehrimizde el ele, omuz omuza ve birlikte mutlaka son vereceğiz.

Cumhur İttifakı Eskişehir'in önünü açacaktır. İncim ve ümidim budur.

Cumhur İttifakı Eskişehir'i çantada keklik görenlerin hesaplarını bozacak, uykularını kaçırarak, ezberlerini altüst edecektir.

Soruyorum sizlere;

Eskişehir'de bir miyiz? **(Evet)**

Eskişehir için beraber miyiz? **(Evet)**



Eskişehir'i hak ettiği seviyelere çıkarmak için Cumhuriyet İttifakı'nın ilke ve esaslarıyla mücadele edecek miyiz? **(Evet)**

Metal yorgunluğuna hapsolmuş, iş yapmaktan daha çok laf üretmeyi önceliğine alan siyasetçilerin devri kapanmalıdır.

Bu devran değişmelidir.

Eskişehir küllerinden yeniden doğmalıdır.

Allah'ın izniyle de doğacaktır.

Eskişehir hiç kimsenin tutsağı, hiç kimsenin oyuncağı, hiç kimsenin arka bahçesi değildir.

Eskişehir Türkiye'nin özetidir, Türk milletinin gurur tablosudur.

Kim bu şehirde taş üstüne taş koymuşsa, kimin toplu iğne başı kadar hizmeti dokunmuşsa teşekkür eder, Allah razı olsun deriz.

Yapılanları inkar etmeyiz, çünkü zillet gibi inkarcı değiliz.

Çalışmaları yok saymayız, çünkü Allah'tan korkar, kuldan utanırız.

Ancak Eskişehir'de kutlu bir değişim vakti gelmiştir.

Nöbet sırası Cumhuriyet İttifakı'ndadır.

Eskişehirli onurludur, HDP ile ittifak yapan CHP'yi affetmeyecektir.

Eskişehirli millidir, ahlaklıdır; PKK'ya el uzatan, YPG'ye umut bağlayan, FETÖ'cülerle aynı kareye düşen Zillet İttifakı'nı sırtından silkeleyip atacaktır.

Başka da yolu yoktur.

Başka bir seçenek de kalmamıştır.

CHP Genel Başkanı siyaseten iflas etmiştir.



HDP'yle poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır.

Cumhuriyet'i kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede?

CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emperyalist emellerin çekim alanına girmiştir.

CHP'ye gönül veren vatandaşlarımıza yapılan haksızlıklar diz boyudur.

Hangi vicdan sahibi kardeşimiz CHP'nin politikalarını meşru kabul edebilir?

Hangi helal süt içmiş Eskişehirli kardeşimiz olanları doğru görebilir?

"Kürdistan'da kazanacağız, batı da AK Parti'yle MHP'ye kaybettireceğiz." diyen bölücüler CHP ile yanadır.

Kürdistan neresidir?

Vatan tekdir.

Millet tekdir.

Bayrak tekdir.

Devlet tekdir.

Dil tekdir.

Hangi çıldırmışın Türkiye'yi bölmeye gücü yetecektir?

Hangi melunun milleti yenmeye nefesi kafi gelecektir?

Türkiye'yi yıktırmayız.

Türk milletini böldürmeyiz.

Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz.



Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü milli namusa emanettir.

Milli namus çiğnenmez, çiğnetilemez.

Eskişehirli kardeşim bu zillete göz yumamaz.

Milli Mücadele’yi boşuna mı verdik?

Tarih boyunca onca badireye boş yere mi katlandık?

Dağlarda temizlediğimiz teröristleri belediyelere doldurmaya kimin ne hakkı vardır?

CHP Genel Başkanı katıldığı bir televizyon programında YPG’yi kast ederek; “Onlar bize mi saldıracak?” diye soruyor.

Sonra da dönüp “Ben böyle bir şey söylemedim” diyor.

Zoru görünce saklanacak yer arıyor.

Kıvırmada üstüne yok, saptırma ve inkarda eline su dökecek yok.

Yüzü var kızarmıyor, gözü var yaşarmıyor, kalbi var çarpıyor.

Yalan bunların ruhuna işlemiş.

Riya bunların felsefesi olmuş.

Yalancılık bunların alametifarikası haline gelmiş.

Boş konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar, kem konuşuyorlar.

Üslup bilmiyorlar, adap bilmiyorlar, edepten haberleri yok.

Karşımıza geçip siyasi ahlaktan bahsediyorlar, utanmadan siyasi ahlakımıza ve milliyetçiliğimize laf ediyorlar.

Millete yalan söyleyenden adam olmaz.



Yalan fabrikalarından, yalan makinelerinden bu ülkeye hayır gelmez.

Cumhur İttifakı Türkiye diyor, Zillet İttifakı Kürdistan hayali kuruyor.

Cumhur İttifakı haktan, hakikatten ve halktan yana bakıyor; Zillet İttifakı çamur, çürüme, çözümlü peşinde koşuyor.

Eskişehir sevdanın, barışın ve sadakatin şehridir.

Eskişehir muhabbetin, merhametin ve muazzez bir duruşun yöresidir.

Eskişehir zillete düşmez, hezimete dümen kırmaz.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin yükseliş umududur.

Cumhur ile Cumhuriyeti bir kez daha kucaklaştıran iradenin ufkudur.

Milli bekamızın muhafazası, milli haklarımızın müdafası, tarihi ve egemenlik iddialarımızın güvenceye alınması Cumhur İttifakı'nın var oluş sebebidir.

Beka sorunu yok diyenler Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyan şursuzlardır.

“Nereden çıktı bu beka?” sorusunu soranlar kimlik ve kök sorunu yaşayan mankurtlardır.

Bugünkü şartlarda Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine de beka açısından bakılmayacağını söyleyenler belanın ta kendileridir.

Biz belayı değil bekanın yaşatılmasını hedefliyoruz.

Kim ne söylerse söylesin;

Türkiye çok ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıyadır.



İç ve dış güvenlik sorunları giderek ağırlaşmakta, vatani-mizi içine alan husumet çemberi giderek daralmaktadır.

Bu kuşatmayı kırmak, ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kast eden risk ve tehditleri ortadan kaldırmak hepimizin temel önceliğidir.

Milli birlik ve beraberliğimizin titizlikle korunması gereken hassas bir dönemdeyiz.

Kemikleşmiş önyargıları ve kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız.

Vatan ve millet sevdasıyla hareket edebilme basiretini muhakkak surette gösterebilmeliyiz.

Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanıdır.

Şunu bilmek lazımdır ki, dünyanın gözü üstümüzdedir.

Milli varlığımızı kıskananlar, birlik ve kardeşliğimizi kaldıramayanlar yine hesap yapmakta, yeni senaryolar yazmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti yoğun beka mücadelesi vermektedir.

Bizim için beka, varlık ve birliğimizin kilitlidir.

Bizim için beka Türklük, Türk milleti, Türk vatani, Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Bekasız bağımsızlık olmayacağı gibi, geleceğe ulaşmak da mümkün değildir.

Türkiye çok çetin, çok tehlikeli bir süreçten geçmektedir.

Ve devlet milletiyle bir ve beraber olmak durumundadır.

Bizim, zalimlerin karşısında saf saf dizilip etten duvar örmemiz şarttır.

Diyor ya merhum vatan şairimiz Akif; "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."



Türkiye'yle uğraşmak ihanet borsasında kârlı bir yatırım olduğundan, bundan pay kapmak, parsa toplamak maksadıyla çok sayıda hain sıraya girmiş haldedir.

Biz bu hain lobisini biliyoruz.

Biz bu Türk ve Türkiye hasımlarının amaçlarını, kullandıkları araçları, arkalarında duran karanlık yüzleri görüyoruz.

Ülkemizin önü kesilmek isteniyor.

Milletimizin ömrü kısaltılmak isteniyor.

Milli bekamızın üstü küllenmek, Türk vatanının bahtı kapatılmak isteniyor.

Bitkin, bezgin ve iç bunalıma hapsolmuş bir Türkiye bekleniyor.

Buna izin vermeyeceğiz, bu zillete seyirci kalmayacağız.

Bu itibarla Cumhur İttifakı diyoruz.

Bu itibarla Beka İçin Milli Karar azmindeyiz.

Ülkemizin bekası için gösterdiğimiz duruş ve kararlılığı siyaset icabı, zayıflık, sığınma, acizlik zannederek göz ardı edenler, geçen yüzyılın başlarında milletimizi kurtaran ve devletimizi kuran tarihi misyonumuzu tıpkı dönemin işgalcileri gibi fark edememiş olan işbirlikçilerdir.

Biz birlik için beka diyoruz.

Biz gelecek için beka diyoruz.

Biz istiklal için beka diyoruz.

Biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz.

Ve biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız.



**Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Eskişehirli Kardeşlerim,**

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri yeni sistemin kökleşmesi, geleceğin mimarisi, milli bekamızın sağlam esaslara bağlanması için istikrar içinde yapılmalı, makul ve meşru sonuçla tamamlanmalıdır.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine damga vuran Cumhuriyet İttifakı'nın Mahalli İdareler Seçimlerine de ahlaken ve esasen yön verip istikamet çizeceğine inanıyoruz.

Siyasi kaygı taşımıyoruz, çünkü aziz milletimize güveniyoruz.

31 Mart 2019'a belediye sayısı artar mı azalır mı zaviyesinden bakmıyoruz.

Aklımızda hep Türkiye vardır.

Türklüğün bekası aklımızın mihranı, ahlakımızın mihranı taşıdır.

Bu nedenle önümüzdeki 31 Mart Seçimleri Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktası, beka meselesidir.

Bu seçimlerin kazasız belasız yapılması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir bir neticenin alınması sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir.

Farkındaysanız, sokaklar karıştırılmak isteniyor, kutuplaşmalar biliniyor.

Televizyon ekranlarından korku, öfke ve fitne yayılıyor.

FETÖ-PKK iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda bekliyor, el ovuşturup uygun zaman kolluyor.



Terörün hedefi olan güvensizlik, belirsizlik, korku ve kuşku sistematik şekilde tırmandırılıyor.

Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanıyor.

Bütün gelişmeler buna işaret ediyor.

Ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapılıyor.

CHP'nin bir Grup Başkan Vekili 10 Mart'ı işaret ediyordu.

Demişti ki, "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek."

Neden 10 Mart sorusuna da, "Ekonomik ve sosyal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını" söyleyerek cevap vermişti.

CHP zihniyeti Mart ayını çok sever, Mart geldi mi kanlanır, canlanır.

Çünkü bu CHP ara rejim meraklısıdır, demokrasi dışı arayış sevdalısıdır.

Muhterem Eskişehirli bugün 10 Mart.

Hodri meydan, kimin ne bildiği varsa söylesin, neye gücü yetiyorsa onu yapmayı denesin.

10 Mart'ı hatırlatıyorum CHP yöneticileri, haydi gücünüz yetiyorsa ben Eskişehir'deyim, Ankara'dayım hadi gelin diyorum.

31 Mart seçimlerinin 10 Mart'ta kesinleşeceğini söyleyenlere diyorum ki, yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa dilinizin altındaki baklayı çıkarın.

Eğer Türkiye'yi karanlığa çekmek için uygun ortam kolluyorsanız, Eskişehir şahit olsun ki, sizden hesap sormak, sizin oyunlarınızı alt üst etmek bizim şeref konumuzdur.



Görüyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor.

Buna izin vermeyeceğiz, Zillet İttifakı'nın tezgâh ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız.

Türkiye'nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Cumhurbaşkanlığı'nın beklentilerine uygun neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumuzdur.

Eğer 31 Mart'ta, 24 Haziran'ın rövanşını almak için kuyruğa girenlere gün doğarsa, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle mahalli idareler arasında kopukluk vasat bulursa, karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır.

İşte beka sorunu budur. İşte musibet böyle doğacaktır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden alınacak sonuçlar ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında kapatılamayacak uçurumların olmaması için elimizi taşın altına koyduk, hangi fedakârlık gerekiyorsa onu yaptık.

Mahalli İdareler Seçimlerini bir sistem oylamasına, bir hükümet tartışmasına, bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, alayıyla mücadele etmek boynumuzun borcudur, milletimizin bize yüklediği tarihi bir vazifedir.

Vazife kutsaldır, vazife kutludur, ihmali veya inkarı acıklı sonuçlara sebebiyet verecektir.

Bakınız, terör örgütleri topyekun devrededir.

CHP, İP, HDP, SP, ÖDP kaos bekçiliğine soyunmuşlardır.

Oyun bellidir, kirli oyuncular açıktadır.



Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine milletine hadim bir ruhla, bekasına bağlı ve sadık bir anlayışla hazırlanırken inanıyorum ki tarihin istikametini etkileyecek, bir kez daha tayin edecektir.

Nitekim 1 Nisan 2019 sabahı büyük Türk milletinin gelecek ölkülerinin, güçlü ve kutlu yükselişinin bir müjdesi olacaktır.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye'nin haklı umudu, havi ufku olarak sivrilen Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden de yüz akıyla çıkacaktır.

Buna varız, buna sonuna kadar hazırız.

Bunun için de durmadan çalışacağız.

Eskişehir'de yaşayan Ülküdaşlarıma, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş dava arkadaşlarıma sesleniyorum. Cumhur İttifakının yanında olacaksınız ve onu Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak Burhan Sakallı'yı yalnız bırakmayacaksınız.

Bu seferki Mahalli İdareler Seçimleri, bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır, kaldı ki derin anlamları ihtiva etmektedir.

Özellikle ve önemle söylemek isterim ki, 31 Mart 2019'da milli bekamızın sağlam ve sarsılmaz demokratik esaslara bağlanmasını, Türkiye'nin önünü kesebilecek sinsi kurgu ve kuşatmaların berhava edilmesini amaçlıyoruz.

Daha da önemlisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını amaçlıyoruz.



İnanıyorum ki, Türk milleti 31 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne müzahir bir mahalli idareler yönetimini inşa ve ihya edecektir.

Zillet İttifakı da duvara toslayacaktır.

CHP ateşle oyun olmayacağını eninde sonunda öğrenecektir.

31 Mart 2019’da sadece belediye başkanı seçilmeyecektir.

Sadece belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlenmeyecektir.

Hepsinden mühimi Türkiye’nin bekası, tarihi ve milli çıkarları cumhurun fikir ve gaye ortaklığıyla, müttehit ve mütefik iradesiyle teyit ve tekâmül ettirilecektir.

Soruyorum sizlere:

Cumhur İttifakı’nın başarısı için çalışacak mısınız? **(Evet)**

Eskişehir’i Cumhur İttifakı’yla buluşturacak mısınız? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi sahadadır, AK Partiyle birlikte Cumhur İttifakı’nın muhkem zaferi için her türlü çaba ve fedakarlığı göstermiş ve gösterecektir.

Bu vesileyle bir zamanlar aramızda olup da bir nedenle kopup giden, ancak samimi pişmanlık yaşayan her kardeşimi kucakladığımı, onlarla helalleşme arzusu taşıdığımı tekraren ifade ediyorum.

Gayret bizden, takdir Eskişehirli kardeşlerimden.

Sefer bizden, zafer Allah’tan.

Biz Eskişehir’i çok seviyoruz.

Ne güzel de söylemiş büyük Türk ozanı Yunus:



“Hořtur bana senden gelen. Ya gonca gl, yahut diken. Ya hayattır, yahut kefen. Narın da hoř, nurun da hoř. Kahrın da hoř, ltfun da hoř.”

Beka İin Milli Karar, Cumhuri İin İstikrar.

Beka İin Milli Karar, Eskiřehir İin İstikrar.

Eskiřehir Ehline Emanet.

Sizlere gveniyorum, Eskiřehir’e inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız aık olsun diyorum.

Gnmz kutlu olsun.

31 Mart Mahalli İdareler Seimleri iin Eskiřehir iin gzelliklere vesile olsun, Cumhuriyet’in gzlkleri iin gzllk olsun.

Ne Mutlu Trkm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
SÖĞÜT MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

10 MART 2019



**Çok Değerli Kardeşlerim,
Muhterem Vatandaşlarım,
Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Hepinizi özlemle kucaklıyor, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Heyecan dolu bu toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum.

Ne mutlu bizlere ki, ecdat yadigârı topraklardayız.

Ne büyük bir bahtiyarlık ki, tarihi hatıralarımızı iliklerimize kadar hissediyoruz.

Kutlu ceddimizin izinden yürüyor, iradesini temsil ediyoruz.

Söğüt 720 yıldır sönmeyen beka meşalesidir.

Söğüt 720 yıldır istikbalimize yön veren medar-ı iftiharımızdır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin hazırlık ve kampanya sürecinde ilk durağımız Söğüt'tür.

Burayı tesadüfen seçmedik, buraya iş olsun diye gelmedik.

Söğüt tırmandığımız zirvelerin yamacı, fetihlerimizin giriş kapısı, iftihar edilecek mazimizin şanlı bir sayfasıdır.

Söğüt bir başlangıçtır, ama en hayırlı başlangıçlardandır.

Söğüt ikinci Ergenekon'dur, ikinci Türeyiş Destanı'dır, yakın veya uzak coğrafyalara tebliğ edilen Oğuz Destanı'nın ağırlık merkezidir.

Dağılmış, ufalanmış ve birliği bozulmuş son vatanımızın üzerine doğan umut güneşi, Türklüğün ülkü beşiğidir.



Beyliklere bölünmüş, istilalara uğramış, kardeşliği zayıflamış, birlikte yaşama mefkûresi kesintiye uğramış yurdumuz Söğütle kendine gelmiş, Söğüt bilinciyle geleceğe uzanmıştır.

İlhamımızı buradan alıyoruz.

Gücümüzü tarihten kazanıyoruz.

Sırtımızı sizlere yaslıyoruz.

Söğüt varsa umut vardır, gölgesi hepimize yetecektir.

Söğüt varsa huzur vardır, hükümran mazisi hepimizi gururlandıracaktır.

Söğüt varsa kök vardır, kaynak vardır, kudret vardır, tamamı hamd olsun buradadır.

31 Mart seçimlerine üç haftalık bir süre kala 400 çadırılık Türkmen obasının hedef ve ülküleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

“Beka İçin Milli Karar, Cumhuri İçin İstikrar.”

“Sağduyunun Birlikteliği, Cumhuri İttifakı.”

Söğüt kazanırsa Türkiye kazanır.

Söğüt kararlı olursa Türkiye'nin bahtı açılır.

Söğüt Cumhuri İttifakı derse Türkiye istikrar ve güvenlikle buluşur.

Bu vesileyle Söğüt Belediye Başkan Adayımız Sayın İsmet Sever'e, diğer ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte Cumhuri İttifakı'nın muhterem adaylarına üstün başarılar diliyorum.

Yapacağız, başaracağız, Bilecik'in yüzünü kara çıkarmayacağız.



Söğüt'te, Yenipazar'da, Pazaryeri'nde, İnhisar'da, Osmaneli'nde, Gölpazarı'nda, Bozüyük'de, Dodurga'da, Vezirhan'da, Bayırköy'de, elbette Bilecik merkezde hep birlikte tarih yazacağız.

Soruyorum sizlere:

Söğüt'e sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Söğüt için iradenizi gösterecek misiniz? **(Evet)**

Milli bekamızın yanında duracak mısınız? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verecek misiniz? **(Evet)**

Allah hepinizden razı olsun.

Günümüz kutlu olsun.

Geleceğimiz aydınlık olsun.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri şimdiden hayırlı olsun.

Muhterem Söğütlü Kardeşlerim,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar.

Türkiye köşeye sıkışsın diyorlar.

Milli bekamızı hedef alıyorlar.

Milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar.

Dünün tekfurları neyse bugünün işbirlikçileri aynıdır.

Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynıdır.

Güney sınırlarımız boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar.



PKK/PYD/YPG bir yandan, FETÖ ve kripto damarı diğer yandan ülkemizin düşmesini gözlüyor.

Emperyalizm zaaf anımızı bekliyor.

Zalimler rehavetimizi kolluyor.

1920’de barbar Yunan komutan nasıl ki büyük hünkarımız Osman Gazi’nin kabrini alçakça tekmeleyip *“Osman bak ben geldim! Haydi kalk da memleketini kurtar!”* dediyse, bu vandalın peşinden gidenler de mukaddesatımızı ve mukadderatımızı çiğnemeyi amaçlıyorlar.

Gezi Parkı olaylarında denediler, başaramadılar.

6-7 Ekim olaylarıyla denediler, başaramadılar.

Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerimizde çukur açtılar, hendek kazdılar, barikat diktiler, işgal ve isyana kalkıştılar, başaramadılar.

15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimiyle bir kez daha deneme yaptılar, gene başaramadılar.

Ancak durmadılar, geri çekilmediler, ıslah olmadılar.

Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek için kolları sıvadılar.

Türkiye’den Irak çıkarmak için pusuya yattılar.

Ekonomik tetikçileriyle üzerimize geldiler.

Döviz silahını çektiler, faiz ve rant lobisini harekete geçirdiler.

Küresel tefeciler, bölgesel işbirlikçiler, kanlı emeller, taşeron örgütler, devşirilmiş siyaset artıkları devamlı açığımızı aradılar, devamlı sabotaj ve suikasta heves ettiler.

Çok şükür hevesleri her zaman kursaklarında kaldı.

Bundan sonra da kalmaya and olsun devam edecektir.



Çünkü Türk milleti oynanan oyunları gördü, zalimleri tanıdı, zulme aşılamayacak bir duvar çekti.

Ne var ki, düşmanlık değişmedi, kirli senaryolar değişmedi, hain niyetler dönüştü.

Değişen sadece zamandı, sadece aktörlerdi, şimdi de bunlara zillet eklendi.

Bugünlerde patlıcan diyorlar, biber diyorlar, soğan diyorlar, patatesten sonuç almaya çalışıyorlar.

Pazarı bilmezler, çarşığı bilmezler, manavı bilmezler, Söğütlü ne yer ne içer kaygı duymazlar; ama konu istismarsa, konu provokasyonsa, konu yalansa, konu dedikoduysa bunlardan daha kabiliyetlisi de çıkmaz, çıkmayacaktır.

Yoksulluktan medet ve menfaat umuyorlar. Zira işlerine böyle geliyor.

Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar.

İşsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı mı sevinçten havalara uçuyorlar.

Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar.

Dış ticaret açığı artmaya görsün, gülmekten kendilerini alamıyorlar.

Hele dövizin fiyatı bir yükselsin, felaket tellalları hemen ortalığa üşüşüyor.

Onursuz bir kazancı, onurlu bir kayba üstün tutuyorlar.

Varsın Türkiye zarar görsün, hiç umursamıyorlar.

Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denerler.

Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler.



Bugün açsak yarın doyarız. Hayatın şaşmaz gerçeği budur.

Bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Haysiyetli yaşamın doğası budur.

Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar, elbet vakti geldiğinde doya doya yeriz, iklim ve ekonomik şartların gereği de böyledir.

Peki vatan giderse bunun telafisi nasıl olacak?

Bayrak inerse bunun tamiri nasıl yapılacaktır?

Ezan susarsa bunun ikamesi ne şekilde sağlanacaktır?

Milli bekamız ölümcül yara alırsa bunun altından nasıl kalkılacaktır?

Zillet İttifakı'nı oluşturan partiler diyor ki, beka sorunu yoktur.

Beka sorunu olup olmadığını gelsinler büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda söylesinler.

Yüzleri varsa Söğütlüyle paylaşınlar.

Cahiller ve cani ruhlular bilmesede, büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır.

Çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler.

Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler.

Zulmete dayanırlar, çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler.

Türk milleti büyüktür, her zaman da büyük kalacaktır.

Ve bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır.

Söğüt'e bakan bekayı görür, bekanın sıcaklığını hisseder.



Söğüt'ü idrak ve ifade etmeyi bilenler bekayı bal gibi anlar.
Şeyh Edebalı'nın öğütleri bekadır.

Mesela hikmet sahibi büyüğümüz damadı Osman Gazi'ye ne diyordu; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."

İnsanı yaşatmak bekayla ilgilidir, devlet ise bekasıyla yaşayacaktır.

Beka olmadan ekmek olur mu?

Beka olmadan ucuz yedim, pahalı aldım demek mümkün mü?

Beka olmadan belediyenin, siyaset yapmanın bir manası söz konusu mu?

Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldi çekirge yiyecek mukaddesatını savundu.

Aziz ecdadımız yeri geldi günlerce aç susuz kalıp vatanını müdafaa etti.

Şimdi siz söyleyiniz; şu sorularıma çok gür bir şekilde cevap veriniz:

31 Mart gelip çatığında, milli bekamıza destek verecek misiniz? **(Evet)**

Beka inkarcısı Zillet İttifakı'na Söğüt'ün duruş ve tutumunu demokratik şekilde gösterecek misiniz? **(Evet)**

Söğüt'ün geleceği için kaçanlardan, satanlardan, dönenlerden, umutları heba edenlerden hesap soracak mısınız? **(Evet)**

İşte Söğüt budur, işte ecdadımızın mirası bu kadar emin ve ehil yüreklere emanettir.

İnşallah 31 Mart'ta Söğüt güvenilir bir iradeye geçecektir.

Bir yanım Ahlat ise diğer yanım Söğüt'tür.

Bir yanım Domaniç ise diğer yanım Söğüt'tür.



Aklımda hep Türkiye vardır.

Aynı zamanda Söğüt gönlümün burcudur, vicdanımın hisarıdır.

Ey Söğüt, zalimlere direnmek için Cumhuriyet İttifakı.

Ey Söğüt, milli bekamızı tahkim ve temin için Cumhuriyet İttifakı.

Ey Söğüt, zillete kapılmamak, zayıf düşmemek için Cumhuriyet İttifakı.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Bu alanı şereflendiren kardeşlerime tekraren soruyorum:

Cumhuriyet İttifakı'na evet mi? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet mi? **(Evet)**

Milli bekaya evet mi? **(Evet)**

Bir olmaya, iri olmaya, diri kalmaya, birlikte Söğüt olmaya evet mi? **(Evet)**

Ertuğrul neslinin devamı için, Türk asırlarının istikbali için Türkiye'nin yükselişi için güçlü bir evet mi? **(Evet)**

Bu evetlere zillet dayanamaz, bu evetler karşısında terör ve bölücülük şebekesi duramaz.

Ne Kemali, Ne Merali, Ne Temeli.

Bu evetler karşısında Türk düşmanları tir tir titrerler, hat-
ta bununla da kalmazlar, kaçacak ve saklanacak yer ararlar.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Cumhuriyet, kaderine leke sürdürmeyecektir. İnançımız budur.

Cumhuriyet, tarihine ve talihine zincir vurdurmayacaktır. He-
yecan ve hedefimiz bu şekildedir.



Cumhur İttifakı Türkiye'nin aydınlık geleceğidir.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güvencesi ve güvenlik zırhıdır.

Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri bir beka seçimidir.

Sizlerin huzur, bereket, güvenlik ve istikrarınızın teminatı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

Zillet yeni hükümet sisteminden rahatsızdır.

Zillet yapılanlardan memnuniyetsiz, yıkımın meftunudur.

Zillet 31 Mart'ta arzuladığı neticeyi alırsa sistem tartışmalarıyla ülkemizin önünü kesmeyi amaçlamaktadır.

Bu zillette hayır yoktur, ufuk yoktur, Türkiye'yi düşünmek asla yoktur.

Nerede husumet var zillet oradadır.

Nerede fitne varsa zillet oraya yuvalanmıştır.

Zillet İttifakı Türkiye'ye karşı inancını kaybettiğinden kalben çoraklaşmış, kafa olarak çölleşmiştir.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır.

Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır.

CHP-HDP-İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır.

FETÖ bunların yanındadır.

CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir.

Yalan üstüne yalan konuşmaktadır.

Şuuru kapanmış, akıl ve izan ölçüleri tümünden kaybolmuştur.

Bir gün dediğini diğer gün inkar etmektedir.



Sabah başka, akşam başkadır.

CHP Genel Başkanı YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor.

Kaldı ki, YPG'yi vatanlarını savunan örgüt olarak görüyor.

Daha fecisi ise sırtlarını YPG'ye dayayanlarla işbirliği yapıyor.

CHP Genel Başkanı PKK/YPG'yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor.

Kılıçdaroğlu inanmaz bir üslupla YPG'yi kast ederek, "Onlar bize mi saldıracak" sorusunu gitsin Kilis'te söylesin, gitsin Hatay'da söylesin, gitsin Şanlıurfa'da sormayı denesin.

Söylediklerini tevil ve inkara kalkışmasın, zira her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir.

YPG'nin nasıl bir katil ve terör örgütü olduğunu 94 roketli saldırıyı yaşayan aziz vatandaşlarımızdan öğrensin.

22 Ocak 2018'de Hatay Kırıkhan'da şehit edilen TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın, 31 Ocak 2018'de Hatay Reyhanlı'da uykudayken şehit edilen lise öğrencisi Fatma Avlar'ın, 24 Ocak 2018'de Kilis'te şehit edilen Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tahir Tabak'ın, 2 Şubat 2018'de Hatay Reyhanlı'da şehit edilen Ahmet Şanverdi ile Rifat Sinirli'nin kanını döken şerefsiz terör örgütü YPG'den başkası değildir.

Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize füze atıldı, mahallelerimize roket fırlatıldı.

Zillet ortaklarının kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. Nitekim üç maymunu oynuyorlar.

İbn-i Sina ne demişti; "Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir."



Kılıçdarođlu nerede yaşıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Türkiye'ye nereden bakıyor?

YPG'yi aklama ve temize çıkarma gayreti teröre destek ve yardım değil midir? İşbirlikçilik değil midir? Hıyanete onay vermek sayılmayacak mıdır?

Bunun için CHP zilletin içindedir. Zillete kapılmıştır. Zilletle yolları kesmişştir.

Terör örgütleriyle dirsek teması olanlar Söğüt'ün yüzüne nasıl bakacak? Türk milletine ne diyecek? Hangi kamuflajın altına gizlenmeye takatleri yetecek?

Bir tarafta zillet, diğer tarafta millet vardır.

Bir tarafta zillet, diğer tarafta ise milletin ruh kökünden doğan Cumhuriyet İttifakı vardır ve nefesimiz bu nankörlerin ensesindedir.

İP Başkanı ise HDP'yle kuytu köşelerde görüşüyor, mukafat olarak HDP'nin İğdır Belediye Başkan adayı tarafından muhabbetle selamlanıyor.

Gaflete bakınız, rezalete bakınız, açığa çıkan karanlık işbirliğine bakınız.

HDP; İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Bursa'da, Mersin'de, İzmir'de aday çıkarmıyor.

Peki kimi destekliyor, elbette CHP'yi, elbette İP'i.

Birbirlerine selam veremeyecek durumda olan partileri bir araya getiren motivasyon nedir?

Bunlar nasıl olmuştur da ittifak kurmuşlardır?

CHP ve İP'in belediye meclis üyesi adayları nerede ve kimlerin müdahalesiyle tanzim edilmiştir?

Olan şudur:



Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır.

Kandil önermiş, İP tamam demiştir.

Netice olarak zillet ete kemiğe bürünmüştür.

Türk milleti bu zehri yutmaz, Söğüt bu tuzağa düşmez, Allah'ın izniyle de düşmeyecektir.

Gerçek CHP'lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan.

Merhum Abdürrahim Karakoç ne diyordu:

"Beden ölür, çürür, cana bakın siz.

Kim kiminle yürür, ona bakın siz.

Bırakın dönsün dönme dolaplar,

Haktan, hakikatten yana bakın siz."

Cumhur İttifakı haktan, hakikatten, halktan yana bakıyor.

Cumhur İttifakı Türk milletinin safında duruyor.

Cumhur İttifakı tarihin doğru yerinden meseleleri kavriyor.

Şimdi sizlere son kez soruyorum:

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bekamıza omuz verecek misiniz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verip, yol açıp, Söğüt'ün umutlarını helal oylarınızla canlandırarak mısınız? **(Evet)**

Söğüt Seramik Fabrikasının işçi alacaklarının ödenmesi,

Seramik Fabrikalarına alternatif olacak yeni sanayi sektörlerinin getirilmesi,

Organize Sanayide yeni fabrikaların kurulması,



Turizmin geliştirilmesi konularında elimizden ne geliyorsa yapmaya söz veriyoruz.

Belediye Başkan adayımızın seçildiği andan itibaren gecesini gündüzü Söğüt olacaktır.

Belediyenin kapıları 24 saat açık kalacaktır.

Zorda kalanlara el uzatacağız.

Darda kalana ümit olacağız.

Söğüt'ün huzuru için varız.

Söğüt'ün haysiyeti için varız.

Söğüt'ün refah ve gelişmişliği için yarım kalan hizmetin tamamlanması için belediyeye bir kez daha talibiz.

Biliyoruz ki,

Bir selam bin hatır eder.

Bir dokunuş bin gönüle değer.

Biri bilmeyen bini hiç bilmez.

Söğütlü kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız.

Cumhur İttifakı'nın halis ve tertemiz hedefleriyle buluşturacağız.

İman varsa imkân vardır, bunu unutmayacağız.

Belaya sabır, nimete şükür, kadere rıza, Söğüt'e vefa gösterip çok çalışacağız, mutlaka kazanacağız, 720 yıllık ruhu muhafaza edeceğiz.

Gayret bizden, takdir sizlerden.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Yükümüz ağır, işimiz çetin, gücümüz kıla bağlı, ne var ki yardımcımız Cenab-ı Allah'tır, güvenimiz ise iradelerinden asla kuşku duymadığımız Söğütlü kardeşlerimdir.



Şeyh Edebali'nin şu tarihi sözleriyle konuşmama son veriyorum:

Cahil ile dost olma;

İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülsün.

Saygısızla dost olma;

Usul bilmez, adab bilmez, sınır bilmez, üzülsün.

Aç gözlü ile dost olma;

İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülsün.

Görgüsüzle dost olma;

Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez, üzülsün.

Kibirliyle dost olma;

Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülsün.

Ukalayla dost olma;

Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülsün.

Namertle dost olma;

Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez, üzülsün.

Sizleri asla üzmeyeceğiz, üzenlerle de iki cihanda hesaplaşacağız, yakalarını bırakmayacağız.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Söğüt İçin İstikrar.

Söğüt Ehline Emanet.

Söğüt Layık Olana, Hak Edene Emanet.

Biliniz ki, 31 Mart'ta yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı seçmeyeceksiniz; bunların üstünde milli becamız için tarihi



nitelikte bir tercihte bulunacaksınız, ecdadımızın hatıralarını ve kutlu dileklerini inanıyorum ki var etmek için gereğini yapacaksınız.

Bu vesileyle bir zamanlar aramızda olup da bir nedenle kopup giden, ancak samimi pişmanlık yaşayan her kardeşimi kuckladığımı, onlarla helalleşme arzusu taşıdığımı bir kez daha ifade ediyorum.

Söğüt'e dün sahip çıktık, yine çıkmaya kararlı şekilde devam edeceğiz.

Sizlere güveniyorum, Söğüt'e inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ETİMESGUT SEÇİM
KOORDİNASYON MERKEZİ
AÇILIŞINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

11 MART 2019



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Etimesgutlu Kardeşlerim,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Etimesgut Seçim İletişim Merkezimizin açılışı münasebetiyle heyecan ve coşkuyla bir araya gelen her kardeşimi kutluyorum.

Hepinizi gönülden selamlıyor, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.

Hatırlarsanız, 31 Ağustos 2018 tarihinde Türk Beyleri Kent Meydanı'nda yapılan 41 Dev Eserin Açılış ve Temel Atma Töreni'nde buluşmuştuk.

Etimesgut Belediyesi, maşallah hiç durmadı, hiç yorulmadı, yerinde hiç saymadı.

Hep bir adım daha ileriye gitmenin derdiyle dertlendi, hep daha fazla yapmanın hedefiyle bezendi.

Bugün Etimesgut Seçim İletişim Merkezimizin açılışını yapacağız.

Hizmet kervanımızın sürmesi, istikrarın devamı için buradan tüm Ankara'yı aydınlatıp kavrayacak bir meşale yakacağız.

İnandık, başaracağız.

Haklıyız, kazanacağız.

Hedefledik, ulaşacağız.

Birlikte Etimesgut'uz, hep beraber Ankara'yız, mutlaka zaferle kavuşacağız.

Ahi Mesud'un özlem ve öğütlerini diri tutmak için çalışıyoruz.



Seymenlerin huzuru için çırpınıyoruz.

Çünkü Etimesgut'u çok seviyoruz.

Ankara'ya yürekten bağlıyız, hepten sevdalıyız.

İstiyoruz ki, Etimesgut düşmesin, hızı kesilmesin.

Diliyoruz ki, Etimesgut yavaşlamasın, yükseliş hedefleri yenilmesin.

"Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar."

"Sağduyunun Birlikteliği, Cumhur İttifakı."

"Etimesgut Ehline Emanet."

O ehil yürek, o emin şahsiyet, mevcut Belediye Başkanımız ve 31 Mart 2019'da da Etimesgut Belediye Başkan Adayımız olan Sayın Enver Demirel'dir.

20 gün sonra yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize, demokrasimize, Ankara'mıza ve Etimesgutlu kardeşlerime hayırlı-üçurlu olmasını temenni ediyorum.

Biz bir kez daha Etimesgut'a talibiz.

Bir kez daha Etimesgut için geceyi gündüze katmaya hazırız.

Etimesgut'un kazanması için varız.

Etimesgut Belediyesi'ne Sayın Enver Demirel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de Sayın Mehmet Özhasseki çok yakışacak, Ankara derin bir oh çekecektir.

Ankara'yı yavaşlatmak, yavaş yavaş altını oymak hiç kimenin haddi değildir.

Cumhur İttifakı buna izin vermeyecektir.

Yiğit Ankaralı kardeşim buna sessiz kalmayacaktır.



Zillet aradığını bulamayacak, ziyan olup gitmekten kurtulamayacaktır.

Şimdi Etimesgut'a soruyorum, ama öyle bir cevap veriniz ki, siyasi devşirmeler ne oluyor desin, siyasi fırıldaklar saklanacak delik arasın:

Etimesgut Belediye Başkan Adayımız Sayın Enver Demirel'e oy verecek misiniz? **(Evet)**

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye oy verecek misiniz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'na destek, zillete köstek olacak mısınız? (Evet)

Hay maşallah, Allah nazarlardan saklasın.

Etimesgut'ta iş bitmiş, sonuç şimdiden belli olmuş.

Etimesgut üzerinden hesap yapan, Etimesgut'un sineceğini sanan, Etimesgut'un susacağını ve zillete onay vereceğini düşünen kim varsa kaybolacak, mahvolacak, günü geldiğinde insan içine bile çıkamayacaktır.

Etimesgutlu kardeşlerim onurlarına düşkündür, hiçbir şeyden korkmazlar.

Gözlerini daldan budaktan sakınmazlar.

Etimesgutlunun yüreği cesurdur, korku nedir tanımaz, korkulukları takmaz.

Çünkü Etimesgut Türk tarihinin şan ve şerefini ruhunda taşır.

Etimesgut korkma diye başlayan İstiklal Marşımızdan ilhamını alır.

Bugün, Etimesgut'tan, 12 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşımızın kabulünün 98'nci yıldönümünü iftiharla anıyorum.



İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın manzum eseridir.
Zalimlerden dün korkmadık, bugün de korkmuyoruz.
Hainlerden dün korkmadık, bugün de korkmuyoruz.
Düşmanlardan dün korkmadık, bugün de korkmuyoruz.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; sönme-
den yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Her hain korkaktır, her korkak yalancısıdır, sahtekârdır.
Her inanmış vicdan, her faziletli kalp, her kahraman yü-
rek ahlak ve iman zirvesidir.

8 Mart akşamı Taksim’de bir grup Ezan okunurken ısıklık çalmış.

Yani Ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto et-
mişler.

Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır.

Büyük vatan şairimiz Akif, İstiklal Marşı’nda ne diyordu:

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Ezanı ısıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır,
iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir.

Peki bu ihanete CHP’den tepki geldi mi?

İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi?

Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler,
haktan ve hakikatten yana durmazlar.



Bu namertler bilsinler ki;

Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, Türkiye asla bölünmeyecek.

Güvence isteyenler, gelsinler Etimesgut'a baksınlar.

Etimesgut, yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğsünü siper etmeye hazır olan kahramanların yöresidir.

Etimesgut ekmeğini bölenlerin, dertlerini paylaşanların kentidir.

Etimesgut'ta fitneye geçit yoktur.

Bölücülüğe taviz yoktur.

Zillete prim yoktur.

İspatı 15 Temmuz'dur.

Meydanı boş zannedenlere meydanı dar eden milli ruhtur.

Şimdi sizlere soruyor, bir kez daha yüksek sesle cevabınızı bekliyorum:

31 Mart'ta Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Ezana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Allah hepinizden razı olsun.

Sizler Cumhur İttifak'ı dedikçe birileri çıldırıyor.

12 Martçılar, darbeciler, cuntacılar, demokrasi karşıtları kuduruyor.

Sizler milli beka dedikçe birileri deliye dönüyor.



Etimesgut zalimlerin korkulu rüyası, zilletin ebedi hasmıdır.

Etimesgut yavaş ve yavan emellerin karşı cephesidir.

Etimesgut Ankara'dır, Ankara Milli Mücadele'dir. Milli Mücadele istiklalimizin karar ve beka karargahıdır.

Ankara Türkiye'dir, her millet evladı Ankaralıdır.

Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 98.yıldönümünde bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, bir fazilet timsali olan merhum vatan şairimiz Akif'e en derin şükran hislerimle Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum.

Cumhur İttifakı Türk milletinin ruhudur.

Etimesgut'un yıkılmaz iradesidir.

Ankara'nın bükülmez bileğidir.

Vatan ve millet sevgisinin her daim yaşayacak canlı simgesidir.

Etimesgut kararını vermiş, Cumhur İttifakı'na onay vermiş. Ne mutlu sizlere. Hepinizle gurur duyuyorum.

31 Mart'ta, Etimesgutlu kardeşlerim Cumhur İttifakı'yla kenetlenecektir.

Allah'ın izniyle zafer cumhurundur. Gelecek Türkiye'nindir.

Aziz Etimesgutlular,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Sizlerin sinesinden doğan Cumhur İttifakı'nın belediyele-
rimize güç katacağına inancım tamdır.

Bizim için belediyecilik "Komşusu açken tok yatmayan"
manevi ve basiretli bir anlayışla hizmet demektir.

Belediyeler millete hizmetin ilk mevkii, ilk mercii, ilk merkezidir.



Etimesgut'u bahtiyar kılmanın, mutlu etmenin, sorunlarını çözenin ilk basamağıdır.

Bizim belediyecilik anlayışımızda dayanışma vardır, paylaşma vardır.

Birlikte yaşama arzusu ve heyecanı vardır.

Bu heyecan Etimesgut'a fazlasıyla hakimdir.

Etimesgut'ta zillete izin yoktur.

Bölücülüğe taviz yoktur.

Zayıflığa müsamaha yoktur.

Etimesgut haine meydan okuyan kahramanların diyarındır.

15 Temmuz hain ve kanlı FETÖ darbe girişimi ülkemizin bir beka tehdidi ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermişti.

Sizlerin iman ve iradesiyle hain darbe girişimi önlenmiş, işgal ve istila teşebbüsü bozguna uğratılmıştı.

Başkentimizi ablukaya almayı planlayan FETÖ'cü teröristler meydanları dolduran aziz milletimizi hesap edememişlerdi.

Sizlerin cesur ve vakur duruşu emperyalist komployu yırtıp atmış, hainleri anasından doğduğuna pişman etmişti.

15 Temmuz'da aziz milletimiz muazzam bir kahramanlık destanını kaniyla, canıyla yazmış, ihaneti rezil etmiş, hainleri kaçtıkları yere kadar kovalamıştı.

Ardından 7 Ağustos Yeni Kapı Ruhuyla diriliş ve yükseliş dönemi başlamış, birlik ve beraberlik zirveye çıkmıştı.

7 Ağustos Yeni Kapı Ruhu güçlü Türkiye'nin hedef ve yol haritasını çizmişti.



Yönetim sisteminden doğan boşluk ve açmazların telafisi için AK Partiyle birlikte elimizi taşın altına koymuştuk.

Cumhur'un 15 Temmuz'a karşı sergilediği müstesna duruşa layık olmak, uzlaşma ve istikrarı sağlamak için yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimiyle ağırlaşan beka tehdidini bertaraf etmek için yönetim mekanizmasını hızlandırıp istikrar kazandıracak yeni bir sisteme geçilmişti.

Cumhur ne karar verirse, nasıl isterse öyle olsun dedik.

Sonuç itibarıyla yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetim mekanizmaları güçlendirildi.

Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken parlamenter sistemin eksik ve aksak taraflarıyla oyalanmasına engel olundu.

AK Partiyle yaptığımız milli mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye özgün ve tarihi ruhumuza uygun bir yönetim sisteminde uzlaşmaya vardık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devletimize ve milletimize güç katacağı, parlamenter sistemden kaynaklanan prangaları söküp atacağı inancıyla irade ve istikbal hedeflerimizi müştereken planladık.

Böylelikle millet iradesinin tam egemen olduğu, siyasi kriz ve kaosların ortadan kalkacağı bir sistem inşa edildi.

Biz Cumhur derken, zillet yine kaosa sarıldı, Kandil'in ağzına baktı, Pensilvanya'nın eteğine tutundu.

Biz beka dedik, bunlar belanın yörüngesine girdi.

Sizler ülkemizin üzerinde oynanan kirli oyunları gördünüz ve 16 Nisan 2017 tarihinde sandık başına gittiniz.



Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü evreye taşımak için muazzam bir irade gösterdiniz.

Uzlaşmayı hakim kılmak, kutuplaşmayı silmek için büyük bir özveride bulundunuz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine onay verdiniz.

Buna karşılık CHP-İP-HDP-PKK-TKP-ÖDP-Pensilvanya aynı fotoğraf karesine, aynı ittifak şemsiyesi altına girdiler.

CHP, devletimizin ve milletimizin bekasına göz koyan çevrelerle iş birliği yaptı.

Güçlü Türkiye hedeflerini kabullenemedi, hazmedemedi.

Ankara-İstanbul karayolunda adalet aramaya çıktı.

Kriz havarileriyle kol kola girip yürüyüşe geçti.

Türkiye'nin yükselişini durdurmak için sistem tartışmasını dilinden düşürmedi.

Oyalanacak, rehavete kapılıp beka meselesini göz ardı edecek ne zamanımız ne de tahammülümüz vardı.

Millet iradesini tanımayanlara 24 Haziran 2018 tarihinde sandığı işaret ettik.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Kapalı Ceza evini yolgeçen hanı yapıp terörist ziyaretinde bulundu.

Terörist Demirtaş'a özgürlük çağrısı yaptı.

İP'in adayı da bunlarla aynı dilin sahibi, aynı yolun yolcusuydu.

Kandil operasyonuna karşı aynı mevziye girdiler.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarına karşı YPG'nin safında yer aldılar.



CHP-HDP-İP-SP aynı kazanın içinde kaynayan katran misali birbirine kenetlenip tutundular.

Sizler demokratik tercihinizi yaptınız ve 24 Haziran'da aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik güveni tazelediniz.

Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda yüzde 52 oranı ile Cumhurbaşkanı seçtiniz.

9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni kabinenin kurulmasıyla resmen hayata geçti.

Gelin görün ki zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı.

Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açtılar.

Bölücü başının heykelini dikmek isteyen bir teröristi meşru görenler; aziz milletimizin yüzde 52 oyuyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanı'nı meşru görmediklerini küstahça söylediler.

Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı, emperyalizm kuryesi bir siyasetin bekçiliğine soyundular.

Bunlar teröriste hoşgörülü, Mehmetçiğe tahammülsüzdü.

Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler.

Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır.

Kriz arayanlar zillette yuvalandı.

Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu.

Yerli ve milli siyaseti sindiremeyenler aynı kümede birleşti.

İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak, cumhurun karar ve tokadını inşallah bir kez daha tadacaklardır.



Soruyorum sizlere:

Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? **(Evet)**

Zillete gününü gösterecek misiniz? **(Evet)**

Hezimet faillerine güçlü bir Osmanlı şamarı indirecek misiniz? **(Evet)**

İşte Cumhur İttifakı, işte Etimesgut.

İşte Cumhur İttifakı, işte Ankara.

İşte Cumhur İttifakı, işte asalet, işte adalet, işte milli ahlak.

Hiç kimse fitrat değışti sanmasın.

Kan aynıdır, kader aynıdır, millet aynıdır, kahramanlık aynıdır, ruh aynıdır, nitekim Etimesgut'ta toplanmıştır.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Etimesgutlular,

31 Mart 2019 tarihinde sandık başına gideceğiz.

Yerel yönetimlerde iş başına gelecek kadroları belirleyeceğiz.

Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir ve geleceğimizi yakından ilgilendirmektedir.

2023 Lider Ülke Türkiye hedefine doğru emin adımlarla yol aldığımız bir süreçte yürüyüşümüz kesilmek isteniyor.

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden bu yana beka mücadelemizi sulandırmak isteyenler teyakkuz halinde.

Belediye seçimlerinin beka sorunu olmadığını ifade eden Zillet İttifakı ülkemiz için tek kelimeyle milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.

Bunların Türkiye ve Türk milletinin istiklal ve istikbali diye bir dertleri yoktur.



PYD/YPG/PKK'yı sorun olarak görmezler.

ABD'nin ekonomik dayatmalarından mutluluk duyarlar.

Küresel finans baronlarına şapka çıkarırlar.

Bu çevrelerle aynı hizaya, aynı safa girerler.

Bunlara kalırsa Türkiye tarihi haklarından vazgeçmelidir.

Ekonomik tetikçilere boyun eğmelidir.

Terörle mücadele kesintiye uğramalıdır.

Zillet İttifakı'nın beklentisi bu yöndedir. İstek ve hedefleri budur.

Bunlar teslimiyetçidir, tavizkardır, acizdir, köhnemiştir.

Bizden istenen bin yıldır sahibi olduğumuz vatanımızda misafir gibi kalmaksa eğer, bunu ayaklarımızın altına alır çiğneriz.

Sınırımızın yanı başında terör devleti kurulmak isteniyorsa, seyirci kalamayız, hainlerin tepesine bomba olup yağıyoruz.

Türkiye'nin bir bölgesinden Kürdistan diye bahsediliyorsa, kulaklarımızı tıkayamayız, hıyanet ortaklarından sonuna kadar hesap sorarız.

Ekonomik olarak mahvımız bekleniyorsa, görmezden gelmeyiz, gelemeyiz, Etimesgutlu kardeşlerimizle ele ele verir direniriz.

Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor.

Çok zor geçen 2018 yılında yüzde 2,6'lık büyüme gelecek için ümitli olmamızı sağlıyor.

Buna da kulp takarlar.

Bunda da rahatsız olurlar.



Büyümedeki gelgitlerden memnuniyet duyarlar.

Tıpkı Gezi Parkı'nda ağacı bahane ettikleri gibi, şimdi de patatesi, patlıcanı, soğanı, biberi, tanzim satış noktalarını kirli siyasetlerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar.

Çünkü utanmaları yok, vicdanları yok, ahlakları kalmamış.

Çünkü zillete düşmüşler, akıl tutulmasına gömülmüşler.

Türkiye küçülürse küçülsün, ama bunların yalanları, riyaları, işbirlikçileri yeter ki büyüsün.

Türkiye zillete teslim olmayacaktır.

Türk milleti zillete haddini 31 Mart'ta bildirecektir.

Etimesgut zillete sur çekip geldiği gibi gönderecektir.

Bu gerçekler ışığında Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söylemek Türk ve Türkiye düşmanlarınının ağzıdır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde sadece belediye başkanı, sadece belediye meclis üyesi, sadece köy ve mahalle muhtarı seçmeyeceksiniz, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini ve bekasını oylayacaksınız.

Şimdi sizlere soruyorum:

Etimesgut, bekasına sahip çıkacak mı? **(Evet)**

Etimesgut, istikrar diyecek mi? **(Evet)**

Etimesgut, zilleti söküp atacak mı? **(Evet)**

Etimesgut, cumhur diyecek mi? **(Evet)**

Verdiğiniz bu güçlü cevaplar zillete korku, cumhura güven vermiştir.

Ben de diyorum ki; Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar.



Siyasi istikrarı koruyacak, 2023'e emin adımlarla ilerleyeceğiz.

PKK'nın belediyelerde tekrar yuvalanma girişimlerine göz yummayacağız.

Etimesgut Belediyemizin hizmet seferberliğinin devamı için Cumhur İttifakı diyeceğiz.

Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, *Etimesgut İçin İstikrar.*

Etimesgut Ehline Emanet.

Biz, Cumhur İttifakı diyoruz, Türk milletine düzenlenen küresel suikastın karşısında tarafımızı gösteriyoruz.

Cumhur İttifakı diyoruz, FETÖ'ye, PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, Türk düşmanlarına ve zalimlere karşı Türk milletinin tarihi gücüyle aşılmaz sur çekiyoruz.

Çünkü; Cumhur İttifakı istiklalın muhafızı, devlet-i ebed müddetin, millet-i ebed müddetin güvencesi ve geleceğidir.

Beka sorununa inanmayan Kılıçdaroğlu'na merhum şairimiz Arif Nihat Asya'nın şu dizeleriyle cevap veriyorum:

"Tevekkül Allah'adır zillete katlanılmaz!

Ya hayat ya ölüm! Bunun ötesi olmaz."

Sizlere güveniyorum, Etimesgut'a inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KIRIKKALE MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

12 MART 2019



**Çok Değerli Kardeşlerim,
Aziz Kırıkkaleli Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Kırıkkale bugün adeta coşuyor, adeta kabına sığmayıp taşıyor.

Kırıkkale bugün bir başka güzel, bir başka heybetli duruyor.
Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Açık hava toplantımıza teşrif eden her kardeşimi hasretle bağrıma basıyor, hepimize hoş geldiniz diyorum.

Bahşili'ye, Balışeyh'e, Çelebi'ye, Karakeçili'ye, Keskin'e, Delice'ye, Sulakyurt'a, Yahşihan'a en derin sevgilerimi gönderiyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Kırıkkale'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Kırıkkale'nin diriliş ve yükseliş arzusuna şahit oluyorum.

Kırıkkale'nin dik duruşunu, dirayetli doğasını, zorluklara direnen yapısını takdirle karşılıyorum.

Kırıkkaleli kardeşlerim, soruyorum sizlere;

19 gün sonra yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazır mısınız? **(Evet)**

Vakit gelip çatığında sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

Kırıkkale'nin kaderine mührünüzü vuracak mısınız? **(Evet)**

Bu mühürle Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olacak mısınız? **(Evet)**



Kırıkkaleliler vatan diyor, bayrak diyor, ezan diyor, millet sevdasıyla yanıp kavruluyor.

Kırıkkale'nin vicdanı devasıdır, aşilamaz.

İradesi dev gibidir, diz çökmez.

Kırıkkale; Türk milletinin özüdür, özgüvendir, zalime göz açtırmaz.

Söyleyiniz bana:

Bayraklar nerede? (**Burada**)

Vatan âşıkları nerede? (**Burada**)

Türkiye sevdalıları nerede? (**Burada**)

Türkiye nerede? (**Burada**)

Elbette burada, elbette bu alanda.

Haine korku salıyor, dosta güven aşıyorsunuz.

Türkiye düşmanlarının huzurunu kaçırıyor, zulmete meydan okuyorsunuz.

Çok yaşa Kırıkkale, bin yaşa Kırıkkale, sonsuza kadar var ol Kırıkkale.

Değerli Kardeşlerim,

31 Mart 2019 seçimlerinde Kırıkkale Belediyesi'ne talibiz.

31 Mart 2019'da sekiz ilçemizin ve iki beldemizin belediye yönetimini kazanmak istiyoruz.

Kırıkkale'ye hizmet etmeyi arzuluyoruz.

Kırıkkale'nin hizmetkarı olmayı hedefliyoruz.

Üretken Belediyecilik vizyonumuzla tanıştırmayı amaçlıyoruz.



Soruyorum sizlere:

Kırkkale il ve ilçelerde MHP'ye destek verecek misiniz? **(Evet)**

Bu defa MHP diyecek misiniz? **(Evet)**

Dik baş, tok karın, mutlu yarın için MHP'ye oy verecek misiniz? **(Evet)**

Allah ekşiğini göstermesin, Allah bizleri mahcup etmesin.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Gayret bizden, takdir Kırkkale'den.

Huzurlarınızda Kırkkale Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Yarar'ı hepimize emanet ediyorum.

Bahşili'de Sayın Halil İbrahim Bişkin,

Balışeyh'de Sayın Mustafa Şen,

Çelebi'de Sayın Nafi Yakut,

Delice'de Sayın Soner Mazılıgüney,

Karakeçili'de Sayın Veysel Aydemir,

Keskin'de Sayın Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Sulakyurt'ta Sayın İsmail Bildik,

Yahşihan'da Sayın Osman Türkyılmaz,

Merkez Hacılar'da Sayın Mehmet Koyuncu,

Delice Çerikli'de Sayın Veysel Sezgin belediye başkan adaylarımızdır ve hepsi sizlerin irade ve desteğiyle inşallah başarıya ulaşacaklardır.

Kırkkale ehline emanet edilecektir, inancım budur, beklentim budur, ümidim budur.



Sağduyunun Birlikteliği Kırıkkale’de varlığını gösterecektir.

Kırıkkale güvenilir bir iradeyle önümüzdeki beş yıl yönetilecektir.

Kırıkkale Belediyemiz Cumhuriyet İttifakı’nın kapsamında değilse de, ilkelerimiz, hareketimiz, dilimiz, üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhuriyet İttifakı’nın doğasına aynen uyacaktır.

Çünkü, “Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar” diyoruz.

Ak Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz.

Ayrımız yok, gayrımız yok, ihtilafımız yok.

Biz birlikte Cumhuriyet İttifakı’yız.

Beraberce Türkiye’yiz, Türk milletiyiz.

Çıkarıcılar işbirliği yapıyor.

Hainler güç birliği yapıyor.

Zillet ortakları emel birlikteliği yapıyor.

Buna karşılık Cumhuriyet İttifakı Türkiye diyor.

Cumhuriyet İttifakı milli onur ve şerefın savunmasını yapıyor.

Milli bekanın yaşatılması için çalışıyor, var gücüyle çırpınıyor.

Bir yanda beka, diğeryanda bela.

Bir yanda zillet, diğeryanda millet.

Bir yanda hezimet, diğeryanda Cumhuriyet.

Tarafımız belli, geldiğimiz yer belli.

Kaynağımız belli, kaderimiz belli.

Niyetimiz temiz, hedeflerimiz büyük.

Çünkü biz Türk milletiyiz.



Çünkü biz cumhurun ruh köküyüz.

Çünkü biz hakkın, hakikatin, halkın yanındayız.

Doğru görür, doğru söyler, dosdoğru yaşarız.

Gelin görün ki, zillet yalancısıdır, zillet yanlıştadır, Türkiye düşmanlarının yancılığına Zillet İttifakı heves etmiştir.

CHP zillettedir.

Zillet İP'e dolanmıştır.

HDP zaten zilletin ta kendisidir.

SP, ÖDP zilletin yedekleridir.

PKK-FETÖ-Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarındır.

Bu nedenle Zillet İttifakı'na Türkiye'yi bırakamayız.

Zillet İttifakı'na belediyeleri teslim edemeyiz.

Dağdan temizlediğimiz terörist ve bölücülerin belediyelere doluşmasına göz yumamayız.

HDP Kürdistan diyor, CHP sinsi sinsi gülüyor, sessizce onay veriyor.

CHP'nin Balıkesir Akçay eski Belediye Başkanının ibretlik halini eminim ki gördünüz, iğrenç sözlerini herhalde duydu-nuz, PKK'dan yaptığı ilik ve irade naklini ekranlarda nefretle fark ettiniz.

Geçtiğimiz günlerde, bir toplantı esnasında, çürümüş bir şahıs, "Bizim oy Kürdistan'a" diyor. Bunun üzerine CHP'li eski belediye başkanı "Bize verecek demektir." sözleriyle suçüstü yakalanıyor, üstelik okunan ezanla alay ediyor.

Bitmedi, dahası var. CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Fatiha Suresiyle dalga geçiyor. Onu dinleyenler kahkahalarla gülüyor.



Bu rezaletler milletimizi isyan ettirmiştir.

CHP'ye oy verenleri bile öfkelenmiştir.

Malum şahsı disipline sevk etmekle CHP yakayı kurtarmaz, sorumluluktan kaçamaz.

CHP, milli ve manevi değerlerimize adeta savaş açmıştır.

HDP, Doğu ve Güneydoğu'da sağa sola astığı afişlerde özerklikten, özerk yönetim hedefinden bahsediyor, CHP-İP üç maymunu oynuyor.

CHP Genel Başkanı, YPG'ye terörist diyemiyor.

YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor.

PKK'ya hiç ses çıkarmıyor.

Bu sırada hain terör örgütü boş durmuyor.

Kan dökmeye devam ediyor.

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman isimli evladımız, Erasmus Programı kapsamında gittiği Polonya'da PKK'lı caniler tarafından boğazından bıçaklanarak şehit edildi.

Acımız çok büyüktür.

Evladımıza Allah rahmet etsin, ailesinin başı sağolsun.

CHP'nin, İP'in ittifak içinde olduğu HDP-PKK cinayetlerine şerefsizce, vahşice devam ediyor.

Bu alçaklar mı demokrasiyi savunuyor?

Bu melunlar mı özgürlüğü müdafaa ediyor?

Batsın sizin demokrasi anlayışınız, batsın sizin özgürlük merakınız.

Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın.



Kumpaslarınıza boyun eğerse namertlik sıfatımız olsun.

CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu rezillikleri görmelidir, bu akıl tutulmasına tepki vermelidir.

Bunun başka çaresi kalmamıştır.

Başka alternatif de yoktur.

Mevzu bahis vatandır.

Mevzu bahis bekamızdır.

İP'e oy veren vatandaşlarım istismarcıların, inkarcıların, ihanet edenlerin, dününe sırt çeviren nankörlerin oyunlarını fark etmelidir.

Her vatan evladı, HDP-PKK ile yol yürüyenlere haddini bildirecek cesaret ve dirayeti mutlaka göstermelidir.

Çürük yumurtaları sandıkta ayıklama zamanı gelmiştir.

Dalından kopan kurumuş yaprağın akıbetini rüzgâr tayin edecektir.

Türk milleti zillete oy ve onay vermez, veremez.

Kırıkkale zillete asla tamam demez, demeyecektir.

Soruyorum sizlere:

Kırıkkale'de bir miyiz? Beraber miyiz? Birlikte zillete dersiniz verecek miyiz? **(Evet)**

Kırıkkale'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Kırıkkale'nin umutlarını tazeleyecek misiniz? **(Evet)**

Kırıkkale'de MHP diyecek misiniz? **(Evet)**

Zillet İttifakı gelsin de Kırıkkale'ye baksın.

Yüreği yetiyorsa milli diriliş ruhunu görsün.



Kırıkkale vatanına sahip çıkıyor.

Kırıkkale bekasına sahip çıkıyor.

Kırıkkale geleceğine sahip çıkıyor.

Değerli Kardeşlerim,

Muhterem Vatandaşlarım,

CHP Genel Başkanı İP ve HDP'yle zillette buluşmakla kalmıyor, aynı zamanda vahim bir yalan koalisyonu kuruyor.

Bunlar birlikte yalan şantiyesi işletip yalan rüzgarı estiriyorlar.

Şıracının şahidi bozacıdır.

Yalancının şahitleri zillet ortaklarıdır.

Kılıçdaroğlu bize utanmadan, sıkılmadan milliyetçilik anlatıyor, yüzsüzce eleştiriyor.

Hem konuşanı, hem de konuşturanı açıkça görüyoruz.

Diyor ki, *“Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez.”*

Silah fabrikasının satışına onay veren milliyetçi olmaz.

Şu yalana bakın, karşımızdaki yalancıyı iyi tanıyın.

Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz.

Kılıçdaroğlu tek ayak üstünde bin yalan söylüyor.

Zira yalan ruhuna işlemiş, zihni melekelerini istila etmiş.

Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nın satıldığını söylüyor, yalan.

Ortada satış falan yokken var diyor, yalan.

Bir başka ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor, yalan.



Trump'a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan.

Sandık ittifakından bahsediyor, demokrasi güçlerinden söz ediyor, tamamen uydurma, bütünüyle hayal mahsulü.

Kılıçdaroğlu'na soruyorum:

Yabancı güçlerden silah alsak daha mı iyiydi?

Savunma sanayinde yerlilik ve millik oranının yüzde 68'e çıkması mı seni üzüyor, bu mu uykularını kaçırıyor?

Ülke kaynaklarının verimli kullanılması seni huzursuz mu ediyor?

Bir defa Sakarya'da kurulu bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Tank-Palet Fabrikası satılmadı, yalnızca işletme hakkı 25 yılına devredildi.

Satış yokken var diye çılgık atmak yalancılığın daniskasıdır.

Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak, yabancıların eli-ne avucuna mahkum olmamız kaçınılmazdır.

Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı.

Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı.

Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısı idi.

Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı.

Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı.

Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu.

Şunu biliniz ki, aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerti.

CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır, yapılanlar haksızlıktır.



Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.
CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır.
Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepezelikdir.
İnsanı yalan kadar alçaltan bir şey yoktur.
CHP yönetimi aşağıların aşağısına çakılmıştır.
İP aynı yolun yolcusudur.
Yalan umut hırsızlığıdır, vicdan cinayetidir, günahkârlıktır.
Yalan varsa güven yoktur, huzur yoktur, sadakat yoktur.
Bu CHP'de güven kalmamıştır.
Bu CHP'de huzur kalmamıştır.
Bu CHP'de vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır.
Zillet İttifakı Türkiye'nin kuyusunu kazıyor. Ama kazdı-
ları kuyuya kendileri düşecek.
Zillet İttifakı milli varlığımızı baltalıyor. Ama her balta
darbesi kendilerine degecek.
Şimdi size soruyorum:
PKK ve HDP'yle yan yana duran CHP ve İP'e sandıkta ceza
kesecek misiniz? **(Evet)**
Zilletin bedelini ödettirecek misiniz? **(Evet)**
Zillete dünyayı dar edecek misiniz? **(Evet)**
Kırıkkale'yi MHP'ye verecek misiniz? **(Evet)**
İşte bu evetler; 31 Mart'ın müjdesidir.
İşte bu evetler; 31 Mart'ta zilletin sonunu getirecektir.
Zillet İttifakı çamurdur, çürümedir, çukurdur, çözülmedir,
çarpıklıktır.



Buna karşılık Cumhuriyet İttifakı helaldir, hakikattir, dürüsttür, millidir, samimidir, adam gibi adam olanların kutlu bir beraberliğidir.

İki şey aklın eksikliğine işaret ve delalettir.

Susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak.

Gün konuşma vaktidir, gün maskeleri indirme günüdür.

Kırıkkale inanıyorum ki, zillete düşmeyecektir.

Biz vatan diyoruz, bunlar patates diyor.

Biz bayrak diyoruz, bunlar patlıcan anlıyor.

Biz beka diyoruz, bunlar soğan cücüğü algılıyor.

Vatani kaybedersek yiyecek ekmeğimiz olmaz diyoruz.

Bunlar, "YPG bize mi saldıracak?" diye alay ediyor.

Zilletin tavır ve davranışı tam manasıyla husumettir.

Bakınız istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy nasıl seslenmişti:

"Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;

Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır."

Varsın zillet, zilletliğini yapsın.

Varsın illette buluşsunlar.

Varsın kaos ve krizde anlaşsınlar.

Zillet varsa, karşılarında Kırıkkale vardır, millet vardır, cumhur vardır, cumhurun ruhu ve iradesi vardır.

Her şeyin üzerinde de Allah vardır.

Kırıkkale şehidimizin şühedamızın kemiklerini sızlatmayacak, terör işbirlikçilerine, PKK/YPG'yi masumlaştırmaya



çalışan zillete ve Furkan yavrumuzun katillerine hesabı soracaktır.

Açık açık söyleyiniz:

Buna var mısınız? **(Evet)**

Bu kutlu görev için 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

Zillet, hezimet, rezalet ve melanet emellere karşı Kırıkkale'nin gücünü gösterecek misiniz? **(Evet)**

Kırıkkaleli zulme rıza göstermez, ihaneti affetmez, Türklüğün bekasına asla gölge düşürmez.

Çünkü Kırıkkale Türk'tür, Türk milletinin yılmaz neferi, yıkılmaz kalesidir.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Kırıkkale'nin belediyeçilik anlamında istek ve taleplerinin farkındayız.

Bunları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışacağız.

Buna söz veriyoruz.

Her kardeşimizi Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emaneti göreceğiz.

Milletimizin yüzünün gülmesi, vatandaşlarımızın gece başlarını yastığa rahat koyabilmeleri için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Bizim belediyeçilik anlayışımızda ayrımcılık, bencillik, duyarsızlık, samimiyetsizlik, tembellik, gevşeklik yoktur, olmayacaktır.

Tüm vatandaşlarımızı bir ve eşit görüp, aralarında hiçbir ayırım yapmayacağız.



Sen-ben kaygısı taşımayız, partizanlık yapmayız.

Biz olduğumuz müddetçe, birlikte duruş gösterdiğimiz sürece sorunları her zaman aşarız.

Cumhur İttifakı'nda hizmet vardır, kutlu bir gelecek vardır, insana hürmet, millete ve vatana emsalsiz bir sevgi vardır.

Şimdi sizlere son kez soruyorum:

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bekamıza sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verip, yol açıp, Kırkkale'nin umutlarını helal oylarınızla canlandıracak mısınız? **(Evet)**

Belediye Başkan adaylarımızın seçildiği andan itibaren gecesi gündüzü sizlere hizmet olacaktır.

Belediyelerimizin kapıları 24 saat açık kalacaktır.

Zorda kalanlara el uzatacağız.

Darda kalana ümit olacağız.

Kırkkale'nin huzuru için varız.

Kırkkale'nin haysiyeti için varız.

Kırkkale'nin refah ve gelişmişliği için mücadeleye varız ve projelerimizle hazırız.

Kırkkaleli kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük hedefleriyle buluşacağız.

İman varsa imkân vardır, bunu unutmayacağız.

Sözlerime son vermeden, Brüksel'de bir alt mahkemenin aralarında terör örgütü PKK'nın Avrupalı elebaşlarının da



olduđu 36 özel ve tüzel kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanmayacağı yönündeki kararını şiddetle kınıyorum.

Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Kırıkkale İçin İstikrar.

Kırıkkale Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, Kırıkkale'ye inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
YOZGAT MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

12 MART 2019



**Çok Değerli Kardeşlerim,
Aziz Yozgatlı Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Adı şanlı, anıları şerefli, atisi aydınlık olan Yozgat'ta olmaktan, Bozok Yaylası'nın havasını solumaktan bahtiyarım.

Oğuzların Bozok kolundan gelen Yozgat'ı bütün güzellik ve görkemiyle kucaklıyorum.

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.

Buradan Akdağmadeni'ne, Aydıncık'a, Boğazlıyan'a, Çandır'a, Çayıralan'a, Çekerek'e, Kadışehri'ne, Saraykent'e, Sarıkaya'ya, Sorgun'a, Şefaati'ye, Yenifakılı'ya, Yerköy'e en içten selamlarımı gönderiyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bu açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen bütün dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Yozgat ümit pınarıdır, milli şuurdur, sadakat ve sevda beşiğidir.

Yozgat vatandır, bayraktır, milli ve manevi cevherin damarıdır.

19 gün sonra söz sırası Yozgat'ındır.

Karar ve yetki Yozgatlı kardeşlerimindir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sizlerin huzurundayız, Yozgat'ın irade ve desteğine talibiz.

Yozgat denildi mi akıllara hep MHP gelir.

Yozgatlı denildi mi, gönüllere hep Milliyetçi-Ülkücü Hareket düşer.



Yozgatlı isterse zoru başarır, sorunları tertemiz vicdany-la çözer.

Artık Yozgat'ın MHP'yle buluşma, tam bir kucaklaşma za-manı gelmiştir.

Gelin el ele verelim, eski dönemlerdeki gibi tek yumruk olalım.

Gelin sırt sırta verelim, Yozgat'ın makus talihini deęiřti-relim.

Gelin söz birlięi yapalım, güç birlięi yapalım, Yozgat'a sa-hip çıkalım.

Aziz Yozgatlılar, soruyorum sizlere:

Buna var mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta sandıęa gidecek misiniz? **(Evet)**

Yozgat'ın büyümesine, gelişmesine, kronik sorunlarından kurtuluşuna destek verecek misiniz? **(Evet)**

Bu defa şehremini olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin deęerli adaylarını il merkezinden ilçelere kadar yetkilendirecek misiniz? **(Evet)**

Yozgat Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Erdemir'dir.

Ve hepinize emanetimizdir.

Akdaęmadeni Belediye Başkan Adayımız Sayın Nezh Yalçın, Aydıncık Belediye Başkan Adayımız Sayın Selahattin Özdemir,

Boęazlıyan Belediye Başkan Adayımız Sayın İbrahim Tamer, Çandır Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Emin Murat,



Çayıralan Belediye Başkan Adayımız Sayın Kıyasi Başgöl,
Çekerek Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Bal,
Kadışehri Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Doğru,
Saraykent Belediye Başkan Adayımız Sayın İdris Ögel,
Sarıkaya Belediye Başkan Adayımız Sayın Ömer Açıklı,
Sorgun Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Erku
Ekinci,

Şefaatli Belediye Başkan Adayımız Sayın Müjdat Karaca,
Yerköy Belediye Başkan Adayımız Sayın Abdullah Altındaş,
Cumhur İttifakı'nı temsilen Yenifakılı Belediye Başkan
Adayımız ise Sayın Yalçın Karadavut'dur.

İl belediye başkan adayımıza, ilçe ve belde belediye baş-
kan adaylarımıza üstün başarılar diliyor, hepsinden müjdeli
haberler bekliyorum.

İnanıyorum ki, Yozgat bu sefer MHP diyecektir.

Yozgat bu defa MHP'de buluşacak, özlemlerini MHP'yle
giderecektir.

Yozgat ehline emanet edilecektir, inancım budur, beklen-
tim budur, ümidim budur.

Sağduyunun Birlikteliği Yozgat'ta varlığını gösterecektir.

Yozgat güvenilir bir iradeyle önümüzdeki beş yıl yöneti-
lecektir.

Derlenecek, toparlanacak, çok güçlü bir mesaj verecektir.

Yozgat, bir ilçemiz haricinde, Cumhur İttifakı'nın kapsa-
mında değilse de, ilkelerimiz, hareketimiz, dilimiz, üslubu-
muz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın doğa-
sına birebir ve mutlaka uygun olacaktır.



Çünkü, “Beka İçin Milli Karar, Cumhuri İçin İstikrar” diyoruz.

Ak Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz.

Ayrımız yok, gayrımız yok, ihtilafımız yok.

Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır.

Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in yüzüncü yılına ulaşacaktır.

Yozgat’ta zillate yer yoktur, umut yoktur, icazet asla olmayacaktır.

Muhterem Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

31 Mart 2019 tarihinde sandık başına gideceksiniz ve yerel yönetimleri kimlere emanet edeceğinizi belirleyeceksiniz.

Bu defaki yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve bundan önceki yerel seçimlerden farklıdır.

Kim ne söylerse söylesin, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir.

Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak isteyenler boş durmuyor.

24 Haziran Seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor.

Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar 31 Mart’a kaos ve kriz gözüyle bakıyorlar.

Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanlar her çirkefliğe, her çürümüşlüğe tevessül ediyorlar.

İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyorlar, son kozlarını oynuyorlar.



Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda.

Bekamızı tehdit edenler kuyrukta.

Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarıldılar.

Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında toplandılar.

Lider Ülke Türkiye ülkümüzü yok sayanlar kapı kapı fitne taşıyorlar.

Hepsini görüyor, hepsini biliyor, alayını taniyorsunuz.

Çok şükür karanlık çevrelerin tekerine çomak sokuyorsunuz, iç ve dış fesat odaklarının ezberlerini bozuyorsunuz, hepsinin birden uykularını kaçırıyorsunuz.

Kaos tüccarlarını zelzele gibi sallıyorsunuz, kriz havarilerini şaşkına çeviriyorsunuz.

Çünkü Bozok'un yiğit evlatlarına karanlık senaryolar sökmez.

Yozgat zillet zehrini yutmaz.

Zillet burada dikiş tutamaz, kök bulamaz.

Hele hele Yozgat'ta ihanet asla barınamaz.

CHP-HDP-SP-İP-ÖDP bir olmuş, birlikte olmuş mahvımızı planlayanlarla omuz omuza vermişlerdir.

Sırtlarını Kandil ve Pensilvanya'ya dayamışlardır.

Normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanlar zillet kafilesinde buluşmuşlardır.

Hedefleri Türkiye'nin istikrarsızlığıdır.

Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır.

Gayeleri Türkiye'yi geriye götürmektir.



Bunları yaparken PKK'nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar.

Belediye meclis üyelikleri üzerinde kirli pazarlık yapıyorlar.

Belediyelerde yeni bir çukur ve hendek siyasetine kapı aralıyorlar.

HDP; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi büyükşehirlerde belediye başkan adayı çıkarmıyor.

Amaçlarını da açık açık ifade ediyorlar.

Diyorlar ki, *"Kürdistan'da kazanacağız, batıda ise AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz."*

Bu hainlerin dediğine bakar mısınız?

Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsedebiliyorlar?

Bozok yaylasının yiğit evlatları tükendi mi ki bölücülüğün düdüğünü öttürebiliyorlar?

Ey densizler, bre gafiller!

Zillet oradaysa millet burada.

İhanet oradaysa, Yozgat burada!

Eğilmez başıyla, bükülmez bileğiyle Türk milleti burada, bu meydanda.

Bizler çağ açıp çağ kapatan bir ruhun devamıyız.

Ateşli ve tavizsiz bir heyecanımız var.

Cesur bir yüreğimiz var.

İman ve sevda dolu bir kalbimiz var.

Hiçbir zalime minnet etmeyecek bir asaletimiz var.

Geri adım atmayacak bir kararlılığımız var.



Hiçbir kötü niyetli çevre yıkımın, yok oluşun hayalini kurmasın, böylesi bir yanlışa düşmesin.

Türk milleti dün boyun eğmedi, yine eğmeyecek.

Dün teslim olmadık, yine olmayacağız.

Dün korkmadık, yine korkmayacağız.

Görüyor ve şahit oluyoruz ki, ne kadar Türkiye karşıtı varsa çevremizde toplanmış durumda.

Ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hıyanet taşeronu varsa faaliyet halinde.

Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyor.

Alayı birden ülkemizi kaosa sürüklemeye gayret ediyor.

Şimdi bizim karşımızda iki seçenek vardır.

Ya hep birlikte olacağız, ya da hep birlikte yok olacağız.

Ya beka diyeceğiz, ya da belaya razı olacağız.

Allah'ın izniyle, tarih boyunca esareti kabul etmemiş bir millete yakışan neyse zamanı gelince biz de onu yapacağız.

Devletimizin ve milletimizin bekası için her şeyi göze alacağız.

Saldırı altındaki Türklüğün, ezilmek istenen Türk milletinin tarihi haklarını korkusuzca savunacağız.

Dün yaptık, bugün de aynısı tekrar yapmaktan çekinmeyiz.

Ekonomik mahvımızı isteyenler pusudalar.

Kaos ve kriz sevdalıları tedavüldeler.

Bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyorlar.

Bunların alayına Yozgat'tan bir cevap verelim.

Gök kubbe çınlasın, hainler ürksün, zalimler titresin.



Öyle bir cevap verin ki fitneye düşenler ayılsın, bozgunculuk yapanların dili tutulsun.

Soruyorum sizlere:

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milli Bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bu haykırışınız geleceğimizi aydınlatıyor, gücümüze güç katıyor.

Allah'a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir. İşte Yozgat bunun canlı ispatıdır.

Bu aziz millet çaresiz değildir. İşte Yozgat bunun güvencesidir.

Yozgat suskun değildir, durgun değildir, yorgun hiç değildir.

Polonya'da yaşı henüz 21 olan Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlerle yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır.

Bebek katilleriyle siyaset yapanlara Yozgat dünyayı dar edecektir.

Ezanla dalga geçen, Kürdistan'a göz kırpan CHP'ye Yozgat haddini bildirecektir.

HDP'yle aynı karede olan İP'e Yozgat tahammül etmeyecek, sabır göstermeyecek, kurulan şer oyunları mutlaka bozacaktır.

Aziz Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır.



Etrafımız vahŖi emellerle kuŖatılmıŖtır.

Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik çembere alınmıŖtır.

Milli bekaımız bıçak sırtında, milli güvenliđimiz diken üstündedir.

Biz birlik için beka diyoruz.

Biz gelecek için beka diyoruz.

Biz istiklal için beka diyoruz.

Biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz.

Ve biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız.

Zillete boyun eğmeyiz.

Zalime umut bağlamayız.

İllete geçit vermeyiz.

Türkiye'nin yükseliŖini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız.

CHP Genel Başkanı YPG'yi aklaya dursun, biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız.

CHP-HDP-İP-SP-ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil'in yö-rüngesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiŖtir.

CHP, PKK'yı besiyeye çekmiŖ, kuluçkaya yatırmıŖtır.

İki yanlıŖtan bir dođru çıkmaz.

Bunlardan da bir yol olmaz.

Atatürk'ün CHP'sinin PKK'lılarla bir araya geldiđini görmek bu partinin geçmiŖi açısından utanç kaynađı, rezalet yu-mađı, yüz kızartıcıdır.

Kılıçdarođlu'nun çizgiŖi Kuvay-ı Milliye deđil olsa olsa Ku-vayi İnzibatiye'dir.



Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır.

Bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun, CHP'ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın.

Atatürk'ün posterlerini bebek katilinin kanlı ve karanlık resimleriyle yan yana getirenden CHP'li olmaz.

Hani diyorlar ya “CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı da aştı” diye.

Ne Ağrı dağı, bunların yanlışları Everest'i geçti Everest'i.

CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir.

Cumhur İttifakı onları da kucaklayacaktır.

Umutlar diridir.

Umut varsa istikrar ayaktadır.

İP'in, PKK'nın siyasi uzantılarıyla al gülüm ver gülüm ilişkisi ayyuka çıkmıştır.

Sözde İğdir'da aday çıkarmamışlardı.

Ama Kandil'in İğdir adayı İP'in aday çıkarmamasına teşekkür ederek karşılık vermiştir.

Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır.

Bu vesile ile bir zamanlar partimizde bulunmuş ve bir sepetten dolayı İP'e gitmiş, bundan dolayı da şu anda pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır.

Zillete ortak olmayın.

Yanlışta kucak açmayın.

Gelin helalleşelim ve 2023'ün Lider Ülke Türkiye'sine birlikte yürüyelim.



Biz milli beka davasını sonuna kadar savunacağız.

Biz Türk milleti için her fedakarlığa hazır olacağız.

Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur.

Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur.

16 Nisan Halkoylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum, kural ve esaslarıyla yerleşmesi, kökleşmesi ve istikrar içinde devamı konusunda azimliyiz, kararlıyız, taviz vermeyecek bir iradeye sahibiz.

Geri dönüş yok, tavsama yok, gevşeklik hiç yok.

Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları ne olursa olsun, yaşayacak, var olacaktır.

Buna hiç kimse engel olamayacaktır.

Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir.

Cumhur İttifakı Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın varlığını milli becamız için mecburi görüyoruz.

Birliğimiz ve dirliğimiz için hayati sayıyoruz.

Şimdi sizlere soruyorum:

Milliyetçi Hareket Partisinin adayı Sayın Mehmet Erdemir'e oy verecek misiniz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milli Bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Bu evetler gücümüze güç katıyor, bizlere şevk ve heyecan veriyor.



Allah sizlerden razı olsun.

Allah birinizi bin etsin.

Yozgat'ta zillete öyle bir ders verin ki, kaçacak ve saklanacak yer arasınlar.

31 Mart'ta mührü öyle bir vurun ki, 1 Nisan sabahı şuurlarını hepten yitirip şaka sansınlar, uzun süre kendilerine gelemesinler.

Son kez soruyorum:

PKK ve HDP'yle yan yana duran CHP ve İP'e sandıkta ceza kesecek misiniz? **(Evet)**

Zilletin bedelini ödettirecek misiniz? **(Evet)**

Zillete dünyayı dar edecek misiniz? **(Evet)**

Yozgat'ta bu kez MHP diyecek misiniz? **(Evet)**

İşte bu evetler, 31 Mart'ın müjdesidir.

İşte bu evetler, 31 Mart'ta zilletin sonunu getirecektir.

Gayret bizden, takdir Yozgatlı kardeşlerimizden.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuri İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Yozgat İçin İstikrar.

Yozgat Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, Yozgat'a inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ÇANKIRI MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

13 MART 2019



**Çok Değerli Kardeşlerim,
Aziz Çankırlı Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi özlemle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde, Çankırı'da bulunmaktan, Çankırlı kardeşlerimle kucaklaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Kalpleri vatan ve bayrak sevgisiyle çarpan Çankırlılarla kavuşmamızı nasip eden Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.

Yeni bir dirilişi, yeni bir kurtuluşu müjdeleyen bu açık hava toplantımıza katılan, düzenlenmesinde emeği geçen herkesi en içten hissiyatımla kutluyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletinize, bekamıza, Çankırımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, Atkaracalar'a, Bayramören'e, Çerkeş'e, Eldivan'a, Ilgaz'a, Korgun'a, Kurşunlu'ya, Kızılırmak'a, Orta'ya, Şabanözü'ne, Yapraklı'ya gönül dolusu selamlarımı gönderiyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Muhterem Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Çankırı anlatmakla bitmez, her şeyden önce anlamak lazımdır.

Çankırı yiğit, sözünün eri insanların diyarındır.

Çankırı için elimizi taşın altına koymak istiyoruz.

Sizlere hizmeti amaçlıyoruz.



Bu nedenle Çankırı Belediye Başkanlığı'na Üç Hilal yakışır diyoruz.

Aziz Çankırlılar, soruyorum sizlere:

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

Çankırı için iradenizi gösterecek misiniz? **(Evet)**

Çankırı'ya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Kutlu bir değişim için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**

Çankırı büyüsün diyorsanız, çözüm elbette MHP'dir.

Çankırı güçlensin diyorsanız, çare elbette MHP'dir.

Çankırı huzura kavuşsun diyorsanız, ümit elbette MHP olacaktır.

İl Merkezinde Belediye Başkan Adayımız Sayın İsmail Hakkı Esen'dir.

Atkaracalar'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Alırıza Küçükutlu'dur.

Atkaracalar Çardaklı'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Osman Çiğdem'dir.

Bayramören'de Belediye Başkan Adayımız Sayın Halil Muratoğlu'dur.

Çerkeş'de Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüseyin Erdoğan'dır.

Çerkeş Şaçak'da Belediye Başkan Adayımız Sayın İsa Yazıbaşı'dır.

Eldivan'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Nusrettin Gökçer'dir.

İlgaz'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Arif Çayır'dır.



Kızılırmak'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Bahattin Güler'dir.

Korgun'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Hasan Hüseyin Kozan'dır.

Kurşunlu'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüdai Hamdi Büyükpoyraz'dır.

Orta'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Yunus Yarımkaya'dır.

Orta Yaylaken'te Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Çavuş'tur.

Şabanözü'nde Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Karakaya'dır.

Yapraklı'da Belediye Başkan Adayımız Sayın Ömer Güngör'dür.

Bütün belediye başkan adaylarımıza sizlere emanettir.

Sizlerin seçim ve tercihiyle Çankırı yeni bir başlangıç yapacaktır.

İnancım budur, beklentim budur, arzum bu şekildedir.

Şimdi soruyorum sizlere:

31 Mart geldiğinde tertemiz oylarınızla MHP diyecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığın başına gittiğinizde MHP'yi seçecek misiniz? **(Evet)**

Milli beka için, milli istikbal için, Çankırı'nın umutları için MHP'ye destek verecek misiniz? **(Evet)**

Hay maşallah, bu evetler Çankırı'da değişime işaret ediyor.

Bu evetler Çankırı'nın önünü açıyor, bahtını aydınlatıyor.

Çankırı'da MHP'nin zamanı gelmiştir.



Ehil ve emin eller Çankırı'yı daha da büyütecek, daha da güçlendirecek, daha bir güzelleştirecektir.

Bugüne kadar yapılan belediye hizmetlerinden dolayı muhataplarına teşekkür ederim.

Ama sıra MHP'dedir.

Nöbeti Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları almalıdır.

Bunu Çankırı için istiyoruz.

Bunu Çankırı'nın geleceği için amaçlıyoruz.

Çünkü burası Orta Anadolu'nun parlayan yıldızıdır.

Çankırlıların vicdanı Ilgaz kadar büyüktür.

Bildiğiniz üzere, Çankırı Cumhuriyet İttifakı kapsamında değildir.

Buna rağmen dilimiz, üslubumuz, takip ettiğimiz siyasi strateji hiç kuşkusuz Cumhuriyet İttifakı'na aynen uyacak, asla çelişmeyecek, çatışmayacaktır.

Çünkü Cumhuriyet İttifakı MHP ile AK Parti'nin müşterek iradesidir.

Çünkü Cumhuriyet İttifakı Türk milletinin kaderi, Çankırı'nın kavlidir.

Diyoruz ki, "Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar."

Sağduyunun Birlikteliği Cumhuriyet İttifakı.

İnanıyorum ki, Çankırı ehline emanet edilecektir.

O ehil irade, o emin siyaset Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Şunu herkes bilmelidir ki,

AK Partili kardeşlerimizle aynı istikametin içindeyiz.

Aynı yolun yolcusu, aynı ittifakın içindeyiz.



Bir yanda zillet varken, diğerk yanda millet vardır.

Bir yanda ihanet, diğerk yanda sadakat vardır.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin özgüveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir.

Duruşumuz millidir, safında durduğumuz yer Türkiye'dir.

Duyuşumuz hasbidir, hissiyatımız havidir.

Mücadelemiz millet içindir.

Hizmetimiz Çankırı'ya olacaktır.

Sevdamız Türklük ve Türkiye'dir.

Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır.

Zillet İttifakı bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor.

Bununla da kalmıyorlar, bekayı inkar ve ihmal ediyor.

Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar.

Müflis anketçiler beka söylemine ilginin olmadığını açıklıyorlar.

Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor?

Beka ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor?

Beka payidarlıktır, var oluştur, ilelebet yaşama azmidir.

Hangi büyük millet bekasına dudak bükmüştür?

Hangi gelişmiş medeniyet bekasıyla arasına duvar örmüştür?

Türk milleti bekasıyla vardır, var olacaktır.

Türk milleti tarih boyunca defalarca rüşünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse,



köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesinde.

Çankırı'nın başına bela kesilmişler bekayı bilmezler.

Türk milletinin tarihi haklarından, tarihi müktesebatından, gelecek ülkülerinden bihaber olanlar bekayı şüphesiz anlayamazlar.

31 Mart seçimleri bir beka seçimidir.

Bu gerçeği hiç kimse yok sayamaz, hafife alamaz, inkar edemez.

Hadi yok saydılar, hadi inkar ettiler diyelim, peki güneşi balçıkla sıvamak mümkün müdür?

Dünyayı tersinden döndürmek akıl karı mıdır?

15 Temmuz'da az kalsın vatan işgal ediliyor muydu?

Neredeyse iç savaş şartlarına düşmeyecek miydik?

Bu ağır bir beka sorunu değil miydi?

FETÖ'cüler Türk ve Türkiye düşmanlarıyla güç birliği yapıp başkentimizi bombalamadı mı?

251 vatan evladını şehit etmediler mi?

2 bin 193 vatan evladı gazi olmadı mı?

Zillet İttifakı ve yancıları kime ne anlatıyor?

Şunu biliyoruz ki, 15 Temmuz'a tiyatro diyenler bekaya yüz çevirenlerdir.

PKK/YPG'yle aleni şekilde birlikte yürüyenler bekayı kabullenemeyen rezillerdir.

Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki duyulmamıştır.



FETÖ'ye doğrudan bir tavrı görülmemiştir.

Kürdistan diyen hain bölücülere hiçbir tepkisi de işitilmemiştir.

Türkiye'yle hesaplaşmak isteyen mihraklar ülkemizden devşirdikleri siyasi çürüklerle varlığımızı dinamitlemek istiyorlar.

Güney sınırlarımız boyunca fitne ateşi körükleniyor.

Deniz ve kara sınırlarımız büyük bir tehditle karartılmak, karıştırılmak isteniyor.

Türkiye vahim güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor.

Çevremiz kandan, ateşten, ölümden ve ihanetten geçilmiyor.

Türkiye bölünmek, parçalanmak isteniyor.

Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor.

Eğer 31 Mart'ta Cumhur İttifakı hedeflerinin gerisinde kalır, eğer Zillet İttifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacaklar.

Ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar.

İçeride Zillet İttifakı ve işbirlikçileri, dışarıda Türk ve Türkiye düşmanları eşzamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barış ve huzur ortamını baltalayacaklar.

Terör örgütleri daha da bilenecek, zalimler daha da şevke gelecek.

Allah göstermesin, zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin istikrara kavuşturulması konusunda altın fırsat, tarihi bir imkandır.



Her türlü iç ve dış tahrik, tertip, saldırı, sabotaj, suikast, komplo, hatta işgal ve darbe teşebbüslerine karşı muazzam bir zırh ve güvenlik sistemidir.

Bu yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir.

Bu nedenle 31 Mart'ta Zillet İttifakı'na hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir, tezgah ve karanlık hedefleri mutlaka engellenmelidir.

Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat'ı Doğusu'nun temizliği, PKK'nın, YPG'nin kökünün kurutulması, FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır, demokratik karar anıdır.

Şimdi hepinize soruyorum, çok güür bir cevap bekliyorum:

31 Mart'ta vatana, bayrağa, milli varlığa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta hem Çankırı'ya, hem de Türkiye'nin yükseliş ümitlerine destek verecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta zillete şamarı indirecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönlünüzü açacak mısınız? **(Evet)**

Zillet ne yaparsa yapsın, Çankırı'da kaybetmiştir.

Kaldı ki, bu evetler buna delildir.

Bekayı inkar etsinler ettikleri kadar, belalarını eninde sonunda bulacaklardır.

Bundan kaçış yoktur, kurtuluş yoktur, zilletin sonu yoktur.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ Türk milletinin azamet ve muzaffer ruhuyla mahvı perişan olacaklardır.

Patlıcan istismarı zilleti kurtaramayacaktır.



Patates sömürüsü, ekonomik tetikçilere taşeronluk zilletin iflasına engel olamayacaktır.

Ya zillet ya millet, ortası yoktur.

Ya beka ya bela, alternatifi yoktur.

Ya cumhur ya da husumet ve hüsrana, başka seçenek kalmamıştır.

Türkiye'ye pranga vurmaya çalışanlar kaybetmeye mahkumdur.

Türk milletine zemzem diye zehir içirmeye çabalayanlar bozguna mecburdur.

Siz söyleyiniz:

Yalancılara, zillete düşenlere, ihanet edenlere haddini bildirecek misiniz? **(Evet)**

Ezanımızı ıslıklayıp Kürdistan çağrısı yapanları sandığa gömecek misiniz? **(Evet)**

Milli bekamıza sahip ve arka çıkacak mısınız? **(Evet)**

Belaya sur çekip Çankırı'nın başından defedecek misiniz? **(Evet)**

İşte aradığımız cevap budur.

Çankırı'ya yakışan da budur.

Çankırlı diz çökmez, zillete tamam demez.

CHP'yi, İP'i, HDP'yi önüne katıp kaçtığı yere kadar kovalar.

Korkuları bundandır.

Telaşları bu yüzdendir.

İftiralarının ve izansızlıklarının altında yatan asıl neden de budur.



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Zillet İttifakı'nın yürüyüşü kaosa doğrudur.

CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir.

Cumhur İttifakı ise inançlı kadrolarıyla, iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir.

İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır.

İttifakımız yalana-dolana karşı ahlakın ve milli duruşun ittifakıdır.

İttifakımız, hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan CHP'sine, İP'ine, HDP'sine karşı milli bir ittifaktır.

Cumhur İttifakı, en samimi ve en saf duygularla mukadde-satına sahip çıkanların irfanlı ve inançlı ittifakıdır.

Cumhur İttifakı, tarihi zaferler dolu Türk milletinin asalet ve hamiyet ittifakıdır.

Bu ittifak, binlerce sene önce Orhun'dan tüm dünyaya meydan okuyan bir milletin kudretli ittifakıdır.

Biz ittifakımızı sıklaştırdık, sağlamlaştırdık.

Nitekim Cumhur İttifakı, Bizans'ı mağlup eden, Söğüt'ten filizlenen, Çanakkale'de yükselen, Sakarya'da şahlanan Türk milletin muzaffer ittifakıdır.

Ne kadar işbirlikçi, ne kadar Türk düşmanı, ne kadar mil-let muhalifi varsa önümüzdedir, hem vallahi, hem billahi her adımımızda biraz daha kaçacaklardır.

Her adımımızda saklanacak delik arayacaklardır.

Zillet İttifakı'na tahammül edemeyiz.



Cumhurla Cumhuriyet'in kucaklaşmasına ket vurduramayız.
Cumhur İttifakı, daha mutlu, daha müreffeh, daha huzurlu
bir Türkiye'ye doğru yol alıştır.

Daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir.

Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır.

Daha dik baş, daha tok karın, daha mutlu yarına ilerleyiştir.

Beka ve birlik içinde hayatın hedefidir.

Çankırılı kardeşim inanıyorum ki, vicdanının sesini dinle-
yecek, gelişmeleri değerlendirecek, kararını verecektir.

Bu karara saygımız vardır, bu karara riayetimiz vardır.

Fakat bu sefer Çankırı Milliyetçi Hareket Partisi'yle bü-
tünleşmelidir.

Biz Ötüken'deki ülküyüz.

Biz şehitlerin duasındayız.

Biz tezgahlardaki alın teriyiz.

Biz göz nuruyuz, sevda türküsüyüz.

Biz milletin dilindeki umuduz.

Biz gönderdeki ay yıldızlı al bayrağız.

Biz tarihteki hatıra, andaki haysiyet, yarınlardaki heyecanız.

Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz.

82 milyonun kalbindeki özlemiz.

780 bin kilometrekaredeki iddiayız.

Türklüğün yaşadığı coğrafyalardaki türbedarız.

Ecdadın gururu, gelecek nesillerin ümit çeşmesiyiz.



Biz şehitler ölmez vatan bölünmez seslenişindeki cesaretiz.

Biz Ne Mutlu Türküm Diyenlerin son kalesiyiz.

Ve de Çankırı'ya talibiz.

Biliniz ki, Belediye Başkan adaylarımızın seçildiği andan itibaren gecesi gündüzü sizlere hizmet olacaktır.

Belediyelerimizin kapıları 24 saat açık kalacaktır.

Zorda kalanlara el uzatacağız.

Darda kalana ümit olacağız.

Çankırı'nın huzuru için varız.

Çankırı'nın haysiyeti için varız.

Çankırı'nın refah ve gelişmişliği için mücadeleye varız ve projelerimizle hazırız.

Çankırlı kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük hedefleriyle buluştu-
racağız.

İman varsa imkân vardır, bunu unutmayacağız.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Çankırı İçin İstikrar.

Çankırı Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, Çankırı'ya inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KASTAMONU MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

13 MART 2019



**Çok Değerli Kardeşlerim,
Aziz Kastamonulu Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine 18 günlük bir süre kala huzurlarınızdayız, Kastamonu'nun iradesine hasretle talibiz.

Bu heyecan dolu toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen değerli dava arkadaşlarımı kutluyor, bütün Kastamonulu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Mahalli İdareler Seçimlerinin milli bekamıza, milli huzurumuza, milli birliğimize, ülkemizin kalkınma ve gelişme hedeflerine vesile olmasını gönülden temenni ediyorum.

Buradan Abana'ya, Ağlı'ya, Araç'a, Azdavay'a, Bozkurt'a, Cide'ye, Çatalzeytin'e, Daday'a, Devrekani'ye, Doğanyurt'a, Hanönü'ne, İhsangazi'ye, İnebolu'ya, Küre'ye, Pınarbaşı'na, Seydiler'e, Şenpazar'ına, Taşköprü'ye ve Tosya'ya yürek dolusu selamlarımı gönderiyorum.

Ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor, hoş geldiniz diyorum.

**Değerli Vatandaşlarım,
Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Kastamonu'da bir şey değişirse her şey değişir.

Kastamonu'dan milli bir ses yükselirse yankısı tüm Türkiye'den duyulur.



Kastamonu tamam derse milli becamız daha da dođrulur, daha da gclenir.

Milliyeti Hareket Partisi Kastamonu'yu daha iyi ynetmek, daha fazla hizmet etmek, daha gzelini sađlamak iin belediyeyi sizlerden istiyor.

Simdi siz syleyiniz:

31 Mart 2019'da sandıđa gidecek misiniz? **(Evet)**

Kastamonu iin oyunuzu verecek misiniz? **(Evet)**

Milli bekanın yanında duracak mısınız? **(Evet)**

Bu defa Milliyeti Hareket Partisi'ni tercih edecek misiniz? **(Evet)**

Hepinize mteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun diyorum.

Bu evetlerin hakkını vereceđiz.

İradenize layık olacađız.

Mahcubiyetimize yol aacak, yzmz kara ıkartacak hibir iřin kıyısında kşesinde yer almayacađız.

İlkeliyiz, tutarlıyız, drstz, Trkiye sevdalısıyız.

İddialıyız, ahlaklıyız, ne sylediysek onu yapacađız.

Szmz tutacađız, zmz ve z deđerlerimizi koruyarak alıřacađız.

Kastamonu iin hibir fedakarlıktan kaınmayacađız.

Kastamonu iin hibir mcadeleden ekinmeyeceđiz.

Huzurlarınızda Kastamonu Belediye Bařkan Adayımız Sayın Rahim Galip Vidinliođlu'nu hepinize emanet ediyor, sizlerin desteđini bekliyorum.



İlçelerimizde de çok güzide arkadaşlarımız belediye başkan adayları olarak mücadelelerini sürdürmektedir.

Abana Belediye Başkan Adayımız Sayın Erhan Özgür,

Ağlı Belediye Başkan Adayımız Sayın Şahin Çolak,

Araç Belediye Başkan Adayımız Sayın Fikri Yazan,

Azdavay Belediye Başkan Adayımız Akif Özdemir,

Bozkurt Belediye Başkan Adayımız Sayın Abdullah Bozkurt Ekeş,

Cide Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Çakmak,

Çatalzeytin Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Demir,

Daday Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Kılıç,

Devrekani Belediye Başkan Adayımız Sayın Mümtaz Aliustaoglu,

Doğanyurt Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakkı Çolak,

Hanönü Belediye Başkan Adayımız Sayın Hasan Basri Yücel,

İhsangazi Belediye Başkan Adayımız Sayın Hayati Sağlık,

İnebolu Belediye Başkan Adayımız Sayın Engin Uzuner,

Küre Belediye Başkan Adayımız Sayın Serkan Sevinç,

Pınarbaşı Belediye Başkan Adayımız Sayın Aslan Altuntaş,

Seydiler Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Erdoğan,

Şenpazar Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Eğilmez,

Taşköprü Belediye Başkan Adayımız Sayın Abdullah Çatal,

Tosya Belediye Başkan Adayımız Sayın Volkan Kavaklıgil'dir.



Bütün belediye başkan adaylarımıza üstün başarılar diliyorum.

Allah utandırmasın diyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin inanmış ve yetişmiş kadroları Kastamonu'ya hizmet için sabırsızdır.

Soruyorum sizlere, öyle bir cevap verin ki, zillete düşenlerin umutları sönsün, Kastamonu'nun kuyusunu kazanların hevesleri kursaklarında kalsın:

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Kastamonu için sorumluluk üstlenecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Kastamonu'nun umutlarını tazeleyecek misiniz? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? Üç Hilale oy veriyor musunuz? **(Evet)**

Maşallah, bu evetlere ne zillet dayanır, ne illet.

Bu evetlerin karşısında ne melanet durabilir, ne rezalet.

Şaban-ı Veli Hazretleri'nin duası arkamızda.

Karabaş-ı Veli Hazretleri'nin adanmışlığı aklımızda.

Hele hele kahraman Şerife Bacı'nın anıları her dem yanımızda, her zaman hafızamızda.

Kastamonu Cumhuriyet İttifakı kapsamında değilse de, sözlerimiz, değerlendirmelerimiz, takip ettiğimiz siyaset, elbette ittifakın doğasına muvafık olacaktır.

Çünkü Cumhuriyet İttifakı Türkiye'dir.

Çünkü Cumhuriyet İttifakı Türk milletinin kaderi, Kastamonu'nun kendisidir.



Beka İin Milli Karar, Cumhuri İin İstikrar.
Saėduyunun Birlikteliėi Cumhuri İttifakı.
İnanıyorum ki, Kastamonu Ehline Emanet'tir.
Kastamonu 31 Mart'ta pırıl pırıl parlayacaktır.
AK Partili kardeřlerimizle ayrıımız yoktur.
Yürüyüşümüz yan yana, omuz omuzadır.
Biz birlikte Cumhuri İttifakı'yız.
Biz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin saėlam iradesiyiz.
Biz birlikte milli istikbal, milli istiklaliz.
Buna karřılık karřımızda kokuşmuş Zillet İttifakı vardır.
Türkiye muhalifleri zillete tutunmuştur.
Zillette hayır yoktur.
Zillette umut yoktur.
Bu zilletle gelecek asla olamayacaktır.
ünkü niyetleri kötü.
ünkü hedefleri karanlık.
Beka diyoruz, deliye dönüyorlar.
Milli birlik diyoruz, ıldırıyorlar.
Türkiye'nin tarihsel haklarından bahsediyoruz, hazmede-
miyorlar.
CHP-İP, PKK'dan medet umuyor.
Bebek katilleriyle ortaklık yapıyorlar.
Teröristlerle düşüp kalkıyorlar.
YPG'yi aklama telaşına kapılıyorlar.



HDP'yle paslaşıyorlar, al takke ver külâh içindeler.

CHP'de Türkiye sevgisi kalmamış.

İP kökünden kopmuş, HDP'ye kapaklanmış.

Birbirlerinin ayağına basmıyorlar, ama kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını da göremiyorlar.

Hainler Kürdistan'da kazanacağız der, ne CHP ne de İP ses çıkarmaz.

Erzan ısıklanır, ezanla alay edilir, CHP ile İP çaktırmadan araziye uyar.

Polonya'da 21 yaşındaki Furkan evladımızı şehit eden alçaklar bugün İP'in, CHP'nin yoldaşı, kardeşi, kader ortağıdır.

Hangi vicdan bu zillete dayanır?

Hangi insaf sahibi bu zillete katlanır?

Hangi faziletli kalp zilletin oyunlarına aldanır?

Türkiye zillete teslim olamaz.

Kastamonu zillete taviz veremez.

Konu vatandır.

Konu bayraktır.

Konu ezandır.

Konu milli bekamızın geleceğidir.

Şimdi söz sırası sizde, şimdi cevap hakkı sizlerde:

Zilletin faillerine dersini verecek misiniz? **(Evet)**

Milli bekamıza çatık kaşla bakan gafilere haddini bildirecek misiniz? **(Evet)**

Kastamonu'nun geleceği için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**



Bu evetler gösteriyor ki, zillete Kastamonu'da geçit yok.

Zillete tahammül yok, izin yok, oy hiç yok.

Türkiye'yi yıkamayacaklar.

Türk milletini yenemeyecekler.

Türk vatanını bölemeyecekler.

Güvence Kastamonu'dur.

Güç büyük Türk milletidir.

Biz yıllar evvel;

“Horon kadar Karadeniz,

Zeybek kadar Egeyiz.

Karşılama kadar Trakyalı,

Halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğuyuz, Güneydoğuyuz Anadolu'yuz” demiştik.

Çok şükür ki mesajımız yerine ulaştı.

Çok şükür bu çağrımız cevap buldu.

Çok şükür Cumhuriyet İttifakı Türkiye oldu, Türk milletini her değeri, her özeli, her güzelliğiyle kavradı, kucakladı.

Bir olduğumuz sürece üzerimize gelemezler.

Biz olduğumuz müddetçe Kastamonu'yu geçemezler.

Bu alanı şereflendiren kardeşlerime tekraren soruyorum:

31 Mart'ta vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta huzurunuzla sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta bekanıza sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**



31 Mart günü geldiğinde, sevdalınız Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Kastamonu kararını hamd olsun vermiş, tercihini şimdiden yapmıştır.

Burada zillete yer yoktur, ekmek yoktur, gelecek asla olmayacaktır.

Görüyorum ki, Kastamonu 18 gün sonra ehline emanet edilecektir.

Şu mübarek “Üç Aylar”ın içinde niyazım odur ki, Allah birinizi bin etsin, tuttuğunuz altın, dualarınız kabul, desteğiniz ve ömrünüz hayırlı olsun.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Malum iradesiz ve müfteri korosu diyor ki;

Cumhur İttifakı tabanda yama tutmuyormuş.

Beka söylemi tutmuyormuş.

Zillet İttifakı'nı terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş.

Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin.

Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık.

Bunların geçim kapısı bozgunculuk, ümit kapısı sahtekarlık.

Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın.

Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişine odaklansın.

Çıkarıcılar Cumhur İttifakı'nı anlayamaz.

Çürümüşler Cumhur İttifakı'nı algılayamaz.



Doğruyu görmek için doğru bakmak lazımdır.

Hakikati idrak için haktan yana durmak şarttır.

Dahası halkın ve haysiyetin müdafası için zillete düşmek asıldır.

Cumhur İttifakı'nda yırtık yok ki yama tutsun.

Cumhur İttifakı milli becamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde müstesna bir irade ve mutabakatla doğmuştur.

Milletimizin aziz varlığında zaten mevcut olan bir cevher süreç içerisinde karşılıksız ve pazarlıksız ortaya çıkmıştır.

Cumhur İttifakı imanın mahsulüdür.

Cumhur İttifakı milli iradenin mecmuudur.

Hiçbir zillet mensubu fitne aşılmasın, boş yere hayal kurmasın.

Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı korumasını da bilecektir.

Milli Mücadele'yi yapan Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılının mimarı olacaktır.

31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse gösterecek, Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatacaktır.

Kararımız budur.

Azmimiz budur.

Amacımız budur.

Cumhur İttifakı'nı anlamak için mangal gibi yürek, kükre-yen bir vicdan olmalıdır.

Zillet İttifakı'nda ne yürek ne de vicdan vardır.



Zilletin yazar, çizer ve uyduruk köşe yazarları kiralıktır, kalemelerini muayyen bir bedel üzerinden çoktan satmışlardır.

Zillet siyasi hüyledir, siyasi hezimettir, ziyan olmuş ve zehirlenmiş bir ortaklıktır.

Hep bildik yüzler, hep aynı simalar, hep malum zihniyetler sürekli beka söyleminin tutmadığını söylüyorlar.

Bekayı bilmiyorlar ki tutup tutmadığını anlasınlar.

Bekayı özümsemiyorlar ki, milletteki karşılığını fark edebilsinler.

Bunlar gafildir, bunlar cahildir, bunlar nankördür.

Milli bekanın tutup tutmadığını öğrenmek için tarihe dönüp baksınlar.

Milli bekanın var olup olmadığını görebilmek için Türkiye'nin içine düştüğü vahşi ve vahim tehdit sürecine dikkat etsinler.

Beka anket konusu değildir.

Beka polemik konusu değildir.

Beka dedikodu malzemesi hiç değildir.

Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız.

Beka olmadan Kastamonu olur mu?

Beka olmadan devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet yaşar mı?

Terör varsa beka sorunu da vardır.

Bölücülük tehlikesi varsa beka meselesi ağırdır.

15 Temmuz gecesi ne çabuk unutuldu?



Şerefsiz FETÖ'cülerin işgal teşebbüsü hangi ara hafızalardan silindi?

Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti nasıl görmezden gelindi?

15 Temmuz'a tiyatro, senaryo diyen reziller bekayı bilmez.

"YPG bize mi saldıracak?" diyen köksüzler bekayı kabul lenemez.

"Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybet-tireceğiz" diyen hainler ve bunlarla kucaklaşan işbirlikçiler bekayı itiraf edemez.

Sevr hayranları, Mondros hizmetkarları, müstevli postallarının meraklısı ruhsuzlar, kimliksizler bekaya değil belaya çanak tutan Türkiye düşmanlarıdır.

Bekanın tutup tutmadığını araştıran kansızlar düşmanın içimizdeki uzantılarıdır.

Nereden çıktı bu beka diyenler, gitsinler aynadaki işbirlikçi suratlarına baksınlar.

Beka Türklüğün var oluşudur.

Beka Türkiye'nin istikbalidir.

Beka tutmadıysa Türk milleti bir adım ileri gidemez.

Bunların gerçekte emelleri de budur.

Zillet İttifakı'nın hesap ve beklentisi de bu yöndedir.

Ama bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz.

Beklentilerini yıkıp geçeceğiz.

Zillet İttifakı'na yanılıp yenilip oy veren ya da vermeye niyet eden vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz.

Onlara hürmetimiz sonsuzdur.



Vatandaşa terörist dediğimizi söyleyenler bir defa müfte-
ridir, alçak iddialarını ispatla mükelleftir.

Zillet İttifakı'nı oluşturan partiler ve yönetimleri için her
sözümüzün ardındayız.

Ancak oy veren vatandaşlarımızı istismar edip onlara ya-
lan söyleyenler en hafif tabirle zelildir.

Şunu unutmayınız ki, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü Türkiye'yi
inşa etmesi için milattır.

Yeni yönetim sisteminin kökleşmesi, güvenliği, ilke ve ku-
rumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart'tan müstesna bir sonuç
çıkmalıdır.

CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır.

CHP'nin arayışı rejim bunalımı üretmektir.

İşleri güçleri kaos, dertleri Türkiye'nin yıkım ve çözülmesi.

Soruyorum sizlere:

31 Mart'ta CHP'ye, İP'e, HDP'ye Kastamonu'nun gücünü
gösterecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart geldiğinde zillete güçlü bir Osmanlı tokadı vura-
cak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığa gittiğinizde bekamızı lekelemeye, mil-
leti birbirine düşürmeye çalışan küstahları şaşkına çevirecek
misiniz? **(Evet)**

Elbette 31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy ve onay
verecek misiniz? **(Evet)**

İşte milli şuur, işte Kastamonu.

İşte milli uyanış, işte kahramanlık.



Gayret bizden, takdir sizlerden.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Kastamonu'nun huzuru için varız.

Kastamonu'nun haysiyeti için varız.

Kastamonu'nun refah ve gelişmişliği için mücadeleye varız ve projelerimizle hazırız.

Kastamonulu kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük hedefleriyle buluşacağız.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Kastamonu İçin İstikrar.

Kastamonu Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, Kastamonu'ya inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
AKSARAY MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

14 MART 2019



Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Aziz Aksaraylılar,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en iyi dileklerle selamlıyorum.

17 gün sonra yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi sizlerle bir araya gelmekten, sizlerle kucaklaşıyor olmaktan çok bahtiyarım.

Aksaray ilim şehridir, Aksaray irfan şehridir, Aksaray kahramanlığın şehridir.

Somuncu Baba'nın anıları, Tabduk Emre'nin hatıraları, Genç Osman'ın mertliği Aksaray'a mühür vurmuş, iradesini ve istikametini belirlemiştir.

Buradan Ağaçoören'i, Eskil'i, Gülağaç'ı, Güzelyurt'u, Ortaköy'ü, Sarıyahşi'yi, Sultanhanı'nı gönülden selamlıyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize, Aksaray'ımıza ve elbette milli bekamıza hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na heyecanlarıyla gelen, inançlarıyla gelen, sevdalarıyla gelen değerli kardeşlerim, hepimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gününüz kutlu olsun, ömrünüz uzun olsun, bereketiniz bol olsun, devletimizin ve milletimizin bekası daim olsun.

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Aksaray olmazsa hep bir eksik kalırız.

Aksaray olmazsa hep geriye düşeriz.



Bu nedenle Aksaray yüz akımız, gönül sarayımızdır.

Ve Aksaray 31 Mart'ta kaderine, geleceğine, milli ve manevi emanetlerine inanıyorum ki yüksek bir iradeyle sahip çıkacaktır.

Soruyorum sizlere;

31 Mart'ta sandığa gidiyor musunuz? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musunuz? **(Evet)**

31 Mart'ta Aksaray'a sahip çıkıyor musunuz? **(Evet)**

31 Mart'ta milli bekamıza destek veriyor musunuz? **(Evet)**

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor musunuz? **(Evet)**

Elbette bu sefer MHP elbette bu kez MHP.

Bu evetler Aksaray'ın umutlarını tazeliyor, Aksaray'ın vuslatını müjdeliyor.

Eğer bu sefer MHP diyorsanız, Aksaray Belediye Başkan Adayımız Sayın Sefer Alkan'ı da hepinize emanet ediyorum.

Sefer bizdense, zafer Allah'tandır.

Gayret bizdense takdir sizlerdendir.

Çıktık sefere, yürüdük hedefe.

Başladık sefere, başaracağız birlikte.

Aksaray il, ilçe ve beldelerde birbirinden değerli adaylarımız vardır ve hepinizin huzurundadır.

Ağaçören'de Sayın Yaşar Bekleviç,

Eskil'de Sayın Mustafa Zavlak,

Gülağaç'ta Sayın Ahmet Singin,



Güzelyurt'ta Sayın Sadullah Er,
Ortaköy'de Sayın Mahmut Ütük,
Sarıyahşi'de Sayın İbrahim Kazancı,
Sultanhanı'nda Sayın Mehmet Çakır
Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adaylarıdır.
Merkez Bağlıkaya'da Sayın Dursun Eser,
Merkez Helvadere'de Sayın Arif Bellikli,
Merkez Sağlık'ta Sayın Hüseyin Mutlu,
Merkez Taşpınar'da Sayın Ramazan Sevinç,
Merkez Topakkaya'da Sayın Harun Oflaz,
Merkez Yenikent'te Sayın Mehmet Emin Yumuşak,
Merkez Yeşilova'da Sayın Veyis Baysal,
Merkez Yeşiltepe'de Sayın Kadirhan Karaman,
Eskil Eşmekaya'da Sayın İsmail Hakkı Güneş,
Gülağaç Demirci'de Sayın Ramazan Özer,
Gülağaç Gülpınar'da Sayın Nizamettin Uğur,
Gülağaç Saratlı'da Sayın Bülent Kıyak,
Güzelyurt İhlara'da Sayın İsmail Yılmaz,

Güzelyurt Selime'de Sayın Turgut Yayatan hepinizin takdir ve teveccühleriyle inşallah yörelerinin belediye başkanı olarak seçileceklerdir.

Soruyorum sizlere;

31 Mart'ta mührü elinize aldığınızda oyunuzu MHP'ye verecek misiniz? **(Evet)**



Aksaray'ın iradesini üç hilalle buluşturacak mısınız? **(Evet)**

Kutlu bir deęişim için, muazzez bir yükseliş için MHP'nin belediye başkan adaylarını destekleyecek misiniz? **(Evet)**

Bu iş tamam diyor musunuz? Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Ben de diyorum ki, Allah hepinizden razı olsun.

Aksaray diriliyor, dik duruyor.

Aksaray bu defa sevdalılarını bağırına basıyor.

Dertlilere dermandır Aksaray.

Şifa arayanlara ilaçtır Aksaray.

Gönüllere su serpenlerin diyarıdır Aksaray.

14 Mart tarihinde Aksaray'da bulunmamız elbette ki tesadüf değildir.

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'dır.

Hastalara şifa arayan, sağlıklı bir hayat için hizmet veren başta hekimlerimiz, hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum.

Hastalarımız doktorlarımıza, doktorlarımız ise bizlere emanettir.

Allah onların eksikliğini göstermesin.

Sağlıklı bir nesil, sıhhatli bir gelecek için gece gündüz demeden çalışan hekimlerimize yürekten müteşekkirimiz.

Derdi veren Allah, dermanını kulundan esirgemez.

Aksaray her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır.

Aksaray'ın çaresi ise Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

MHP'yle birlikte Aksaray'ın yüzü gülecek, hanelere bereket, huzur ve bolluk gelecektir.



Aksaraylı kardeşlerime hep inandım.

Her zaman güvendim.

Diyorum ki;

“Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.”

“Beka İçin Milli Karar, Aksaray İçin İstikrar.”

“Sağduyunun Birlikteliği, Cumhuriyet İttifakı.”

“Aksaray Ehline Emanet.”

Soruyorum Sizlere;

31 Mart’a hazır mısınız? **(Evet)**

31 Mart’ta Aksaray’ın yüzünü ağartacak mısınız? **(Evet)**

Zilleti silip süpürecek misiniz? **(Evet)**

Maşallah Aksaray hem kararını vermiş, hem de üç hilale gönlünü vermiş.

Aksaray’ın alını ak, başı dik.

Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu.

Zillete dur diyenler bu meydanda buluşmuş.

Cumhuriyet, Aksaray’ın yiğit gönlünde anlam bulmuş.

Şu hususun altını özenle, önemle ve özellikle çizmek isterim ki;

Aksaray Cumhuriyet İttifakı’mızın içinde değildir.

Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir.

AK Partili kardeşlerimle biriz, beraberiz.

Aynı geleceğin, aynı iradenin, aynı ittifakın eşit ve onurlu mensuplarıyız.



Bu nedenle üslubumuza, sözlerimize azami dikkat edeceğiz.
Nezaketi elden bırakmayacağız.

Siyasi rekabeti yozlaştırmayacağız, kırıncı, incitici olmayacağız.

Ak Parti'yle Aksaray'da ittifak yapmasak da, birbirimize
hürmeti kesinlikle göz ardı etmeyeceğiz.

Çünkü Cumhuriyet İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir, tarihin
doğru yerindeki duruştur.

Cumhuriyet İttifakı milli hedeflerin ana kulvarı, ana karargahıdır.

Zillet İttifakı'nı oluşturan CHP'si, İP'i, HDP'si, ÖDP'si, SP'si
Cumhuriyet İttifakı'nın hisarında gedik açmak için uğraşıyorlar.

Devamlı dedikodu yayıyorlar.

Devamlı açığımızı kolluyorlar.

Devamlı fitne-fesat çıkarıyorlar.

Cumhuriyet İttifakı'nı çekemiyorlar.

Milli bekamızı kaldıramıyorlar.

Zillet, meskenet, melanet, rezalet ve hatta hıyanet içindeler.

PKK'yla yana yana yürüyorlar.

Şu işe bakar mısınız, CHP Bartın Milletvekili PKK'lılara
kardeşim diyor.

Onlardan oy istiyor, aman dileniyor.

Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek, bahane bulmak için kıvrarıyor,
kırk dereden su getiriyor.

Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin acıklı durumuna bakar
mısınız?

CHP rotayı iyice şaşırması, istikametini tamamen bozması,
tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur.



İstanbul Silivri’de bir HDP’li ne diyor: “Genel merkezimizden talimat geldi, CHP’yi destekleyeceğiz.”

HDP’li bir milletvekili ve eski eşbaşkan da; “AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz.” açıklamasını yapıyor.

Yine mevcut bir eşbaşkan “Kürdistan’da kazanıp batıda AK Parti’yle MHP’ye kaybettireceğiz” demekle kalmıyor, huzurun gelmesi için bebek katilinin üzerindeki tecridin kalkmasını istiyor.

Bunlar aklını oynatmış, bunlar yollarını şaşırılmış, bunlar ihaneti alenileştirmiştir.

CHP’ye oy veren kardeşlerim PKK’ya mahkum edilemez.

CHP’ye oy veren Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez.

Biz irfanla kurduk Cumhuriyeti.

Biz fedakarlıklarla kurtardık vatani.

Biz yeri geldi tahtadan kılıç, yeri geldi soba borusundan top, yeri geldi ipten üzengi, yeri geldi süpürge tohumundan ekmek yaptık, ama zalimlere eğilmedik, zillete boyun eğmedik.

Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası üzerine yalan inşa etmesin, dönsün şanlı Milli Mücadele yıllarına bakmayı denesin.

Bize milliyetçilik anlatmasın, buna hiç teşebbüs ve tevesül etmesin.

Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı ke-siyor?

Kimliksiz ağızlarından milliyetçilik nasıl çıkıyor?

Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşıyor?



Kılıçdarođlu'nun ya akıyla zoru vardır ya da girdiđi siyasi komadan ıkamamıştır.

YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturması utan vesikası, rezaletin daniskasıdır.

Kılıçdarođlu altı oktan milliyetiliđi fiilen sekli ok uzun zaman olmuştur.

CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur.

Bize saray bekisi diyen ahmaklar, biz bu vatanın bekisiyiz, biz al bayrağın bekisiyiz, biz susturulamayacak ezanın bekisiyiz, bu millet için, Aksaray için gerekirse can feda olsun diyen yiđit neferlerimiz.

CHP Genel Başkanı bizimle boy ölçüşemez, millilik konusunda bizim yanımızdan bile geçemez.

ünkü ağırlıklarımız farklıdır, ligimiz farklıdır, safımız başkadır, zihniyetlerimiz bambaşkadır.

Kılıçdarođlu ve hülle partisi İP, ne milliyetiliđi bilir, ne de milliyeti.

Ne adamlığı bilirler, ne de erdemli olmayı.

Onlar gitsin HDP'yle fısıldaşsınlar.

Onlar gitsin PKK'yla yanak yanađa versinler.

Onlar gitsin YPG/PYD/FETÖ muhipliđiyle meşgul olsunlar.

Zira yaptıkları budur.

Yapacakları da budur.

Zillet İttifakı dönen tekere sokulan omaktır.

Zillet İttifakı yürüyen kervana kast eden haydutluktur.



Zillet İttifakı Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır.

Şimdi sizlere soruyorum, çok yüksek sesle cevabınızı bekliyorum:

17 gün sonra sandık başına gittiğinizde, CHP'ye, İP'e ve terör yedeklerine dersini verecek misiniz? **(Evet)**

Peki, Zillet İttifakı'nın oyununu tümüyle bozacak mısınız? **(Evet)**

Bu da tamamsa, o halde Aksaray için Milliyetçi Hareket Partisi'ne kucak açacak mısınız? Destek olacak mısınız? Üç hilali dalgalandıracak mısınız? **(Evet)**

Zillet ortakları gelsinler de Aksaray'daki coşkuya kulak versinler.

Gelsinler de Aksaray'daki milli diriliş ruhunu görsünler.

Fakat yapamazlar, buna dayanamazlar, tahammül edemezler.

Kulakları var duymaz, gözleri var görmez, dilleri var söylemez.

Hele hele kalpleri var, mühürlendiğinden işlemez.

Soruyorum sizlere;

Aksaray büyüsün mü? **(Evet)**

Aksaray refaha kavuşsun mu? **(Evet)**

Aksaray huzurla buluşsun mu? **(Evet)**

Aksaray baştan ayağa yeniden düzlüğe çıksın mı? **(Evet)**

O zaman tek çare MHP'dir.

Tek çözüm MHP'dir.

Yegâne umut Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıdır.



Bugüne kadar Aksaray için hizmet eden kardeşlerimize teşekkürü borç biliriz.

Taş üstüne taş koyandan, samimiyetle çalışandan Allah razı olsun deriz.

Ne var ki, sıra bizde, umut bizde, gelecek bizimle.

Yapılanları bir adım ileri götürmek için Aksaray'a talibiz.

Hizmeti daha üst seviyelere çıkarmak için Aksaray'a kucağımızı açıyoruz.

Daha güzel bir Aksaray, daha gelişmiş bir Aksaray, daha güçlü bir Aksaray için Milliyetçi Hareket Partisi olarak 31 Mart'ta verilecek görevi bekliyoruz.

Şimdi siz söyleyiniz:

Bizimle yürümeye var mısınız? **(Evet)**

Bizimle gelecek beş yıl birlikte olmaya hazır mısınız? **(Evet)**

Bu defa Milliyetçi Hareket Partisi diyecek misiniz? **(Evet)**

Varsın çıldıran çıldırsın, biz Aksaray için çalışacağız.

Varsın kıskanan çatlasın, biz Aksaray için yüreğimizi ko-
yacağız.

Varsın zillet ziyan olup gitsin, biz Aksaray için muazzam
bir kararlılıkla geceyi gündüze katacağız.

Ey Aksaray, sevdalıların emrinde.

Ey Aksaray, hizmetkarların seninle.

Tok karın için MHP.

Dik baş için MHP.

Mutlu yarın için MHP.

Elbette Aksaray'da Sağduyunun Birlikteliği kazanacaktır.



Görünen köy kılavuz istemez, dumanı tüten irade yangını başka bir şey söylemez.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuri İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Aksaray İçin İstikrar.

Soruyorum sizlere;

Aksaray'ı ehline emanet edecek misiniz? **(Evet)**

Aksaray'ı ehil ve emin ellere emanet edecek misiniz? **(Evet)**

Bu evetler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne evettir.

Bu evetler, huzura davet, istikrara çağrı, birliğe, kardeşliğe onaydır.

Var olun, sağ olun, niyaz ederim ki, Allah'ın rahmet ve bereketiyle mükafatlanın.

Aziz Aksaraylılar,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Zillet İttifakı ezan sesinden rahatsız.

Zillet İttifakı bayrağımızı yakanlardan, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun.

Milli becamızı duydular mı adeta şok oluyorlar, deprem geçiriyorlar.

Hemen işi ekonomiye getiriyorlar.

Hemen konuyu patlıcana taşıyorlar.

Bunlar müflis, bunlar meymenetsiz.

Patlıcan yazın ucuzlar, biber, domates, yaz aylarında bollaşır.

Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi?



Bekayı tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi?

Elbette her vatandaşım her şeyin en güzeline layıktır.

Dileriz ki, herkes istediğini yesin, istediğini içsin.

Kimsenin sofrasında gözümüz yok, kimsenin mutfağına diyeceğimiz yok.

Ama patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir.

Ucuzladığında herkes alır, herkes doya doya yer.

Peki beka yenir mi? Bekanın pahalı veya ucuzluğundan söz edilir mi?

Beka olmadan aç kalktım, tok yattım demek hiç mümkün olur mu?

Beka olmadan kundaktaki yavrularımızın, emzikli sabile-rin, henüz bıyığı terlememiş yavruların onurundan, ömürle-rinden, gelecek düşlerinden bahsedilir mi?

Beka yoksa vatan yoktur, Aksaray yoktur, millet yoktur, akşam kuracağımız ve etrafında halka halka toplanacağımız bir sofraya yoktur.

Beka yoksa bereket yoktur, beraberlik yoktur, bağımsızlık yoktur, var oluş hedefleri kuruyacaktır.

Bu itibarla 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir.

31 Mart seçimleri terörü övenlerle, milleti yükseltenler ve Aksaray'a sevda duyanlar arasında yapılacaktır.

31 Mart seçimleri milli ve manevi değerlerimize sövenlerle, Türkiye'yi beka ve birliğiyle muhafaza etmek isteyenler arasındaki kutlu ve tarihi bir mücadeleye sahne olacaktır.



2018 yılının son çeyreğinde Türkiye'nin ekonomik büyümesi küçüldü diye sanki bir bayram etmedikleri kaldı.

Aksaray'ın geliri azalınca neredeyse sevinç taklaları atacaklardı.

İşte bu zillettir, bu hezimettir.

Türkiye, 2018 yılının yaz aylarında ekonomik saldırıya uğradı mı? Uğradı.

Ekonomik tetikçiler döviz kurşun gibi kullandılar mı? Kullandılar.

Yedi düvel üzerimize geldi mi? Geldi.

Trump bir yandan, küresel tefeci ve para baronları diğer yandan ekonomik bekamıza savaş açtılar mı? Açtılar.

O zaman, 2018 yılının son çeyreğindeki ekonomik küçülmeye sevinmek gayri millilik sayılmayacak mı? Türkiye husumeti olarak değerlendirilmeyecek mi?

Faizdeki artıştan, enflasyondaki yükselişten, işsizlikteki tırmanıştan dolayı mutlu olmak insani, İslami ve vicdani ölçülerle asla bağdaşmaz, bağdaşmayacaktır.

Türk milleti çok açık bir saldırı altındadır.

Aksaray'ın ekmeği küçülsün istiyorlar.

Aksaray'ın bereketi kaçsın diyorlar.

Türkiye düşmanları el birliğiyle, emel birliğiyle siyasi ve ekonomik imhamızı planlıyorlar.

Terör örgütleri, vahşi emperyalizm, ekonomik suikastçılar, bölücü mihraklar, yeni hükümet sistemini kabullenemeyen siyasi devşirme ve düşükler kaybımızı, zaafımızı, zayıflamamızı ve çözülmemizi projelendiriyorlar.



İşte bu yüzden beka diyoruz.

İşte bu nedenle 31 Mart seçimlerini milli beka üzerinden okuyoruz.

Zalimlere fırsat vermemek için Cumhur İttifakı'yla direniyoruz.

Hainlere göz açtırmamak için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle duruş gösteriyoruz.

PKK'ya, FETÖ'ye, CHP'ye, İP'e, HDP'ye, ÖDP'ye, ezan ve bayrak düşmanlarına, vatan ve millet muhaliflerine Cumhur İttifakı ve yeni hükümet sistemiyle engel olmaya çalışıyoruz.

Bekaya kara çalanlar, bekaya şaşı bakanlar, bekayı kabul lenmeyenler Türkiye düşmanlarının yerli işbirlikçileridir, alayını da görüyor, sandıkta hesaplaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz.

Aksaray'a soruyorum:

Zalimlere karşı bir miyiz? **(Evet)**

Hainlere karşı beraber miyiz? **(Evet)**

Teröristlere karşı aynı safta mıyız? **(Evet)**

Türk ve Türkiye'ye kefen biçenlere karşı güç birliği yapıyor muyuz? **(Evet)**

Aksaray'da Milliyetçi Hareket Partisi diyor muyuz? **(Evet)**

Birlikte daha güçlüyüz, bir olursak asla yıkılmayız.

Allah hepinizi var etsin, güveninize sonuna kadar layık olmak için çalışıp çırpınacağız.

Son kez soruyorum:

PKK ve HDP'yle yan yana duran CHP ve İP'e sandığı dar edecek misiniz? **(Evet)**



Zilletin hesabını soracak mısınız? **(Evet)**

Zilleti pişman edecek misiniz? **(Evet)**

Aksaray'da bu kez MHP diyecek misiniz? **(Evet)**

İşte bu evetler, 31 Mart'ın müjdesidir.

İşte bu evetler, 31 Mart'ta zilletin sonunu getirecektir.

Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Aksaray İçin İstikrar.

Aksaray Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, Aksaray'a inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
NEVŞEHİR MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

14 MART 2019



**Çok Değerli Nevşehirli Kardeşlerim,
Değerli Vatandaşlarım,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Ne güzelsin ey Nevşehir.

Ne coşku dolusun ey Nevşehir.

15 Temmuz Diriliş Meydanı'na teşrif eden her kardeşimi muhabbetle kucaklıyorum.

Hepinizi en halisane duygularımla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine 17 gün kala, Kızılırmak Vadisi'nin güney yamacını selamlayan Nevşehir'de olmanın eşsiz mutluluğunu yaşıyorum.

Buradan Acıgöl'e, Avanos'a, Derinkuyu'ya, Gülşehir'e, Hacıbektaş'a, Kozaklı'ya, Ürgüp'e selamlarımı gönderiyor, şükranlarımı sunuyorum.

Nevşehir'de hayat ve varlık mücadelesi veren her vatandaşımı; siyasi düşüncesi, partisi ve fikriyatı ne olursa olsun samimiyetle kucaklıyorum.

Nevşehir kardeşlikle yoğrulmuştur.

Nevşehir'in mayası sağlamdır, mizacı düzgün ve dosdoğrudur.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize, bekamıza, Nevşehir'imize hayırlı olmasını, kutlu bir dilerlişe kapı aralamasını gönülden temenni ediyorum.

Soruyorum sizlere;

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**



31 Mart'ta sandığa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Nevşehir'in önünü açacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Nevşehir'in ufkunu aydınlatacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart gelip çattığında mührünüzü Milliyetçi Hareket Partisi'ne vuracak mısınız? **(Evet)**

O zaman ben de, Nevşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Filiz Kılıç'ı hepinize, Nevşehirli kardeşlerimin vicdanına emanet ediyorum.

Acıgöl'de Sayın Fatih Özdoğan,

Avanos'da Sayın Mustafa Kenan Sarıtaş,

Derinsu'da Sayın Gültekin Oğuz,

Gülşehir'de Sayın Şengezer Kürk,

Hacıbektaş'ta Sayın Çağdaş Ozan Güneş,

Kozaklı'da Sayın Celalettin Güven,

Ürgüp'te Sayın Hasan Erdoğan,

Merkez Çat'ta Sayın Nihat Çetin,

Merkez Göre'de Sayın Mehmet Fidan,

Merkez Göreme'de Sayın Ömer Eren,

Merkez Kavak'ta Sayın Feridun Bağcı,

Merkez Kaymaklı'da Sayın Harun Çekiç,

Merkez Nar'da Sayın Serkan Oduncu,

Merkez Sulusaray'da Sayın Kazım Duman,

Merkez Uçhisar'da Sayın Ali Karaaslan,

Acıgöl Karapınar'da Sayın Ahmet Duran Bilada,



Acıgöl Tatların'da Sayın Ercan Selvi,
Avanos Çalış'ta Sayın İlhami Aslan,
Avanos Kalaba'da Sayın Ümit Köroğlu,
Avanos Özkonak'ta Sayın Mustafa Ertürk,

Derinkuyu Yazılıhüyük'te Sayın Burhanettin Karaketir,

Ürgüp Ortahisar'da Sayın İsmail Genç belediye başkan adaylarımızdır, sizlerin takdir ve teveccühleriyle inşallah başarıya ulaşacaklardır.

Soruyorum sizlere:

Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklemeye hazır mısınız?

(Evet)

Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeye var mısınız?

(Evet)

Nevşehir'in huzuru için, mutluluğu için, istikrar ve bereketi için üç hilalde uzlaşmaya söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Her zaman daha iyisi vardır.

Her zaman daha güzeline ulaşmak mümkündür.

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir'in ilgisine, desteğine, eşsiz sevgisine layık olmak için çalışacaktır.

Zoru aşacağız, imkânsız zaman olsa da başaracağız.

Çünkü arkamızda ecdadımızın hayır duası, şehitlerimizin aziz hatıraları, tarihimizin itibarı, milletimizin ve Nevşehir'imizin desteği vardır.

Çünkü samimiyiz, dürüstüz, ilkeliyiz, azimliyiz, imanlıyız, mücadeleden asla vazgeçmeyiz.

Nevşehir'de bugüne kadar hizmet veren değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim.



Nevşehir için üreten, yatırım yapan, özveriyle çalışan, hâlis bir niyetle çaba gösteren herkesten Allah razı olsun derim.

İddiamız daha fazlasını yapmak.

İrademiz Nevşehir için fedakârlık göstermek, Nevşehir'e hizmetkârlık etmek.

Durmayacağız, yorulmayacağız, yılgınlık göstermeyeceğiz.

Nevşehir, Cumhuriyet İttifakı kapsamında olmasa da, duruşumuz bellidir, tutumumuz bellidir, tavır ve davranışımız ittifakımızın ruhu ve doğasıyla asla ters düşmeyecektir.

Nevşehir'deki AK Partili kardeşlerimle omuz omuzayız.

Onlarla ayrımız yoktur, gayrımız yoktur, istikamet ve irademiz birdir.

Çünkü biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

Çünkü biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız.

Çünkü biz Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri'nin izindeyiz, onun öğüt ve ilkeleriyle yürüyoruz.

Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Cumhuriyet İttifakı diyoruz.

Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muhasım güç dayanamaz.

Ayrılırsak, ayrı düşersek kaybederiz.

Birbirimize mesafe koyarsak, birbirimizden koparsak cephemiz çöker, kalemiz düşer.

Buna da hakkımız yoktur.

Kaldı ki, Zillet İttifakı pusuya yatalı çok olmuştur.

Zillet İttifakı'nın rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır.



Bu nedenle Cumhur İttifakı çelik gibi bir imana, demir gibi bir cesarete, sarsılmaz bir inanca, savrulmaz bir iradeye sahip olduğunu herkes bilmelidir.

Biz Nevşehir’iz, birlikte Türkiye’yiz, hep beraber büyük Türk milletiyiz.

Şimdi soruyorum sizlere:

Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Nevşehir’i kutlu yarınlara taşıyacak mısınız? **(Evet)**

Belediyelere üç hilalin mührünü vuracak mısınız? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek verecek misiniz? **(Evet)**

Nevşehir kararını şükürler olsun ki vermiş, üç hilale şimdiden tamam demiştir.

Nevşehir muazzam bir heyecan, müstesna bir doğruluşla geleceği adına sorumluluk üstlenmiştir.

Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Nevşehirle iftihar ediyorum.

Biliyor ve şahitlik ediyoruz ki, Nevşehir milli bekanın harcı, milletin haysiyet kalesidir.

Burada zillete izin çıkmaz.

Burada zillete icazet verilmez.

Burada yıkıma müsamaha gösterilmez.

Ya zillet ya millet.

Ya beka ya da bela.

Nevşehir’in tercihi bellidir, durduğu yer bellidir.

Zira hamuru temiz, hedefleri yüksektir.



Nevşehir bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır.

Burada istiklale ve istikbale muarız emellere asla geçit yoktur.

Nevşehir gönüllerin birleştiği, ülkülerin devleştiği, sevgilerin derinleştiği milli bütünlük havzasıdır.

Nevşehirlinin gönlünde Türkiye'den başka bir sevda olmamıştır.

Nevşehir; ilim ve irfan abidesi gönül insanı Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin diyarıdır.

Hoşgörü ve adaletin simgesi, hatta bir numunesi olan Hacı Bektaş-ı Veli gaflete karşı panzehir, fitneye karşı aşılması imkânsız bir siperdir.

Türk-İslam ruhu Nevşehir'in her yanında kök salmıştır.

Bin yıllık kardeşlik bağları Nevşehir'de canlı bir şekilde yaşamaktadır.

Nevşehir'in geçmişinde ihtilaf, ikilik, ikirciklik, ayrımcılık, tefrika yoktur, hiç de olmamıştır.

Nevşehir'in mazisi ihtişamlı, bahtı açık, ufku parlaktır.

Biz Nevşehir'den razıyız, Nevşehirli kardeşlerimin de bizden razı olmasını temenni ediyoruz.

Kim Nevşehir'de yalan tezgâhı açıysa hak ettiği karşılığı bulacağına inanıyoruz.

Diyoruz ki, *“Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.”*

Beka İçin Milli Karar, Nevşehir İçin İstikrar.

Sağduyunun Birlikteliği Cumhuriyet İttifakı.

Ümit ediyorum ki, Nevşehir ehline emanet edilecektir.



Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ses, tek nefes, bükülmez bileğiz, nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir'iz.

Zillet İttifakı bunu kabullenmiyor.

Türkiye'nin diriliş ruhundan ödü kopuyor.

Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor.

İşleri güçleri fitne-fesat.

Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp yalan söylüyorlar.

Çünkü mensubiyet bunalımına düşmüşler.

Çünkü kimlik krizine girmişler.

Çünkü kök sorunu yaşıyorlar.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP zilletle buluşmuş, zilletle bütünleşmiş.

Türkiye üzerinde bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlar.

CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP Kürdistan diyor, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor.

Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp bu Kürdistan neresidir diye sormaya cesaret edemiyor.

Kürdistan demek bölünme demektir.

Kürdistan demek becamızın imhasıdır.

Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır.

Hatta güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz asla ve kat'a yoktur.



Bunca şehidi niye verdik?

Bunca yıldır niye terörizmle mücadele ettik?

Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır.

Kürt kökenli kardeşlerimiz bin yıllık kardeşliğimizin helal ve onurlu mensuplarıdır.

Biz birlikte Türkiye'yiz.

Biz geleceğimizi ay yıldız al bayrağın altında görüyoruz.

Hiçbir Kürt kökenli kardeşim teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez.

Aksini düşünen varsa bilinsin ki, tescilli vatan hainidir.

Bir kez daha sizlere soruyorum:

Kürdistan ihanetine ortak olan, ses çıkarmayan, tepki vermeyen CHP'yi sandığa gömecek misiniz? **(Evet)**

HDP'nin uzatmalı, nazlı ve yörüngesi kayık işbirlikçisi İP'e Nevşehir'in gücünü gösterecek misiniz? **(Evet)**

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

İndirilmek istenen bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Hayasızca ıslıklanan ezanımıza sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Nevşehir'de üç hilali yükseltecek misiniz? **(Evet)**

Kılıçdaroğlu bu evetleri duysun, bu evetleri iyi yorumlasın.

İP'in yönetimi bu evetlere kulak kabartsın, titreyip kendine gelsin.

Bölünmede hayır yoktur.

Bölücülüğe Nevşehir'de onay yoktur.



CHP'ye oy veren kardeşlerim, tehdidi görün, tehlikeyi fark edin, zillete düşmeyin, gelin el ele verelim.

İP'e oy veren kardeşlerim, zulmeti fark edin, zalimleri ta-
nıyın, zilleti dışlayın, gelin güç birliği yapalım.

Ortak kaderimiz Türk vatanıdır.

Ortak paydamız Türk milleti sevgisidir.

Ortak geleceğimiz Türkiye'nin istikbalidir.

Bu nedenle 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir.

Bu seçimler, hakikat diyenlerle hakikati çiğneyenlerin se-
çimidir.

Bu seçimler, Türkiye sevdalılarıyla Türkiye karşıtlarının
seçimidir.

Bu seçimler, helal ile haramın seçimidir.

Bu seçimler bekayla bela arasında bir seçim olacaktır.

Gelin bir olalım, Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri'nin çağrısı-
na uyalım.

Gelin Nevşehir için birlikte yürüelim.

Biz yürüdükçe zalimler biraz daha gerileyecek.

Biz yürüdükçe hainler biraz daha kaçacak.

Biz yürüdükçe zillet biraz daha tökezleyecek.

Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.

Onlar bozacak, biz onaracağız.

Onlar yıkayacak, biz yapacağız.

Biz Cumhuriyet İttifakı'yız.



Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kaderimiz görüyoruz.

Biz Türkiye'yi yaşatma konusunda yeminliyiz.

Yemin ettik, dönmeyeceğiz.

Yemin ettik, çiğnemeyeceğiz.

Yemin ettik, becamızı kesinlikle ezdirmeyeceğiz.

Fedakarlıksa, seve seve yaparız.

Can vermekse istenen, bin defa vatana feda olsun, ona da razı oluruz.

Yeter ki, millet yaşasın.

Yeter ki, Nevşehir her daim var olsun.

Yeter ki, milli becamıza gölge düşmesin.

Soruyorum sizlere:

Beraber miyiz? **(Evet)**

Birlikte miyiz? **(Evet)**

Zalime, haine, teröriste, zillete, Türk düşmanlarına karşı aynı safta mıyız? **(Evet)**

Rabbim birliğimizi bozmasın, Rabbim zillete fırsat vermesin.

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Cumhur ittifakı halisane duygularla örülmüş bir kardeşlik ağıdır.

Yurdumuzun her köşesini santim santim kucaklayan inanç bağıdır.



Cumhur, zilletin düşmanı, bölünme ve ayrışmanın karşı kutbudur.

İnanıyorum ki, Cumhur ittifakı Nevşehirli kardeşlerimin gönlünde mümtaz bir yere sahiptir.

Sağduyu sahibi Nevşehirli her şeyin farkındadır.

Ekonomimizi çökertmek için her taraftan saldırıyorlar.

Bekamızı düşürmek için fitne çukurları kazıyorlar.

Kardeşliğimize balta vurmanın yollarını arıyorlar.

Uyurken ihaneti sayıklıyorlar, uyanırken melanet planlıyorlar.

Biliniz ki, CHP Genel Başkanı Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden, yerli ve milli istikametten uzaklara savrulmuştur.

Milletten alamadığı desteği zilletin şeametiyle ikame etmeye kalkmıştır.

Bühtan ve bozgunculuğun yol arkadaşı, PYD ve YPG'nin paydaşı olmuştur.

"PKK/YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyecek kadar gözüne perde inmiş, şuuruna karanlık fikirler sinmiştir.

Bu ne alçaltıcı bir durum, bu ne köhneliktir?

CHP Genel Başkanı PKK/PYD/YPG'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıkmıştır.

Atatürk'ün partisi terör örgütlerinin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir.

PKK'nın oylarına talip olduklarını söyleyecek kadar çirkefe bulanmışlardır.



CHP'ye oyunu ve gönlünü veren her kardeşim bu çürüme-
ye bir son vermeli, bu ayarsız gidişata bir dur demelidir.

CHP işgalden kurtarılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
ruhu şad edilmelidir.

Bu olmazsa, yarınımız karanlıkta, birlikteliğimiz sallantı-
dadır.

CHP-HDP-İP arasında kurulan şer üçgeni, ibretlik kucak-
laşmalara sahne olmaktadır.

FETÖ bunların yanında, PYD ve YPG ise tam arkalarındadır.

Tencere yuvarlanmış yatağını bulmuş, hepsi birden zul-
mün ve zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur.

Hedefleri 31 Mart 2019 seçimlerinde belediyelerin içeri-
sine yuvalanmaktadır.

Amaçları Türkiye'yi kaosa sürüklemek, kaleyi içeriden
düşürmektir.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında milli varlığımız
tarihi bir eşikten geçmişti.

Sizlerin eşsiz duruşu FETÖ'cülerin darbe girişiminin önü-
ne imandan bir set çekmiş, işgal ve istila teşebbüsü bozguna
uğratılmıştı.

Ardından 7 Ağustos Yenikapı Ruhuyla filizlenen diriliş şu-
uru gönülden gönüle yayılan muazzam bir birliktelik atmos-
feri oluşturmuştu.

Yönetim sisteminden kaynaklanan krizlerin aşılması
maksadıyla AK Parti'yle beraber harekete geçmiştik.

15 Temmuz gibi muhtemel felaket senaryolarını doğma-
dan boğmak için uzlaşma ve istikrar kültürüne dayalı bir yöne-
tim anlayışının oluşturulması hayati bir önem arz etmekteydi.



Cumhur İttifakı bunu başardı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni inşa etti.

Aslında sorunları budur.

Sıkıntı ve açmazları bu yüzdendir.

Kuduruyorlar, çıldırıyorlar, saldıracak yer arıyorlar.

Ancak sandığa 17 gün kaldı.

Sonlarına 17 gün kaldı.

Biraz daha yalan söylesinler.

Biraz daha Türkiye'nin altını oysunlar.

Biraz daha zillet zehrinden yesinler.

Tükenişlerine yalnızca 17 gün kaldı.

İflas ve hüsrancıları 17 gün sonra.

Yerelde bölünme arzulayan, kimlik siyasetiyle bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya yeltenenlere fırsat vermeyeceğiz.

Nevşehir bunlara müsaade etmeyecek.

Birlik ve beraberliğimizi hendeklere düşürmeyeceğiz.

Sahte senetçilere başkentimizi bırakmayacağız.

Ağaç bahanesiyle başlatılan gezi olaylarını yeniden diriltmeye çalışanların karşısında aşılmaz sur olacağız.

Ederi 1 dolar eden şerefsizlerin tekrardan kafasını kaldırmasına fırsat vermeyeceğiz.

Cumhura dış bileyen kanlı çarkın faal hale gelmesine seyirci kalmayacağız.

Tarihe, ecdada ve Nevşehir'e karşı sorumluluklarımızı göz ardı etmeyeceğiz.



Cumhur İttifakı bu yüzden önemlidir.

Nitekim tarihi bir ittifaktır.

Cumhur İttifakı'nın mayasında Kuvay-ı Milliye vardır.

Cumhur İttifakı Çanakkale ruhuyla mündemiçtir.

Bu yüzden "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" diyoruz.

Bu sebepten dolayı "Sağduyunun Birlikteliği" inancıyla yürüyoruz.

Cumhur yaşayacak, Cumhuriyet baki kalacaktır.

Cumhur var olacak, bekamız ilelebet payidar olacaktır.

Unutmayın, fertler ölür, milletler yaşar.

Türkiye yaşayacaktır, Türk milleti sonsuza kadar adını ve şanını koruyacaktır.

Son kez soruyorum sizlere:

31 Mart'ta CHP'ye, İP'e, HDP'ye Nevşehir'in gücünü gösterecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart geldiğinde zillete güçlü bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığa gittiğinizde bekamızı lekelemeye, milleti birbirine düşürmeye çalışan çürümüşleri şaşkına çevirecek misiniz? **(Evet)**

Elbette 31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy ve onay verecek misiniz? **(Evet)**

Hamd olsun, Nevşehir'de heyecan vardır, vatan sevgisi vardır, bekamıza sadakat hissi çok yüksektir.

Bakınız ne diyordu Hacı Bektaş-i Veli; "Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur."



Bizim yolumuz hak yolu, davamız Allah davasıdır.

Allah doğrunun yardımcısıdır.

Nevşehirli kardeşlerim doğrunun, milli vakar ve haysiyetin sonuna kadar yanındadır.

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisine görev vereceklerine inancım da tamdır.

“Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Nevşehir İçin İstikrar.

Nevşehir Ehline Emanet.”

Sizlere güveniyorum, Nevşehir'e inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ZONGULDAK MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

15 MART 2019



Değerli Zonguldaklı Kardeşlerim,

Aziz Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Emeğin şehri, erdemin şehri, helal lokmanın şehri, fedakarlığın şehri Zonguldak'ı yürekten selamlıyorum.

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine 16 gün kala Zonguldaklı kardeşlerimle buluşmanın hazzını ve kıvancını yaşıyorum.

Bu vesileyle Alaplı'ya, Çaycuma'ya, Devrek'e, Karadeniz Ereğlisi'ne, Gökçebey'e, Kilimli'ye, Kozlu'ya gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum.

31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Zonguldak'ımıza, milli geleceğimize ve elbette milli becamıza hayırlı olmasını, güzelliklere ve yeni bir diriliş ruhuna kaynaklık etmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşına teşekkür ediyor hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Zonguldak yerin binlerce metre derinliğinde nafakasını bulan azmin şehridir.

Zonguldak kömürün karasından helal rızkının aydınlığını çıkararak çalışan ve faziletli insanlarımızın diyarıdır.

Zonguldak Türkiye için üreten, Türkiye'yi ısıtıp Türkiye'yi ışıklandıran adanmış ve ahlaklı insanlarımızın yöresidir.

Madenci Anıtı Meydanı'nı dolduran siz değerli kardeşlerimle, Zonguldak'ta nefes alan, hayat mücadelesi veren her



saygıdeğer vatandaşım ile iftihar ediyor, alayınızı birden kucaklıyorum.

Gününüz kutlu olsun.

Geleceğiniz huzur ve saadete dolsun.

Allah yar ve yardımcınız olsun.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli seçimlerden birisi olacaktır.

31 Mart seçimleri hem becamız hem de bereketimiz için tarihi nitelikte bir seçime sahne olacaktır.

Şimdi soruyorum sizlere:

31 Mart'a hazır mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Zonguldak'ın makus talihini değiştirip Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**

Huzur istiyorsanız adres MHP'dir.

Güven ve güvence istiyorsanız çare MHP'dir.

Zonguldak ağırlıklarından kurtulsun, prangalarını sökün, kamburlarından sıyrılısın diyorsanız yegâne çözüm MHP'dir.

Huzurlarınızda Zonguldak Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamdi Ayan'ı hepimize emanet ediyor, üç hilale desteğinizi bekliyor ve bunu temenni ediyorum.



Alaplı'da Sayın Ali Demir,
Çaycuma'da Sayın Haydar Oruç,
Devrek'te Sayın Ahmet Akdemir,
Gökçebey'de Sayın Adem Ayvacık,
Karadeniz Ereğli'de Sayın Telat Şeker,
Kilimli'de Sayın Fatih Kaldırım,
Kozlu'da Sayın Emine Ulupınar,
Merkez Beycuma'da Sayın Erdiñç Bıçakçı,
Merkez Elvanpazarcık'ta Sayın Erdem Akgöz,
Merkez Karaman'da Sayın Cevdet Aldağ,
Alaplı Gümeli'de Sayın Şinasi Bilgen,
Çaycuma Filyos'ta Sayın Okan Uzun,
Çaycuma Karapınar'da Sayın İsa Yurtseven,
Çaycuma Nebioğlu'nda Sayın Fatih Yıldırım,
Çaycuma Perşembe'de Sayın Semih Aydın,
Çaycuma Saltukova'da Sayın Ersin Aksoy,
Devrek Çaydeğirmeni'nde Sayın Kerim Pilavcı,
Karadeniz Ereğli Gülüç'de Sayın Atilla Tarık Semiz,
Karadeniz Ereğli Kandilli'de Sayın Tuncay Aydın,
Karadeniz Ereğli Ormanlı'da Sayın Tacettin Aldırmaz,
Kilimli Çatalağzı'nda Sayın Yavuz Palabaş,
Kilimli Gelik'te Sayın Fahrettin Kavşur,

Kilimli Muslu'da Sayın Fatih Acar Milliyetçi Hareket Parti-si'nin birbirinden değerli belediye başkan adaylarıdır ve sizlerin desteğiyle inşallah başarıya ulaşacaklardır.



Soruyorum sizlere:

Bu defa MHP demeye var mısınız? **(Evet)**

Bu defa MHP'yle yürümeye kararlı mısınız? **(Evet)**

Bu defa MHP'de uzlaşıp Zonguldak'ın önünü açacak mısınız? **(Evet)**

Zonguldak'ın sorunlarını biliyoruz.

Zonguldak'ı çok iyi tanıyoruz.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun işçi yetersizliğinden dolayı kapanma aşamasına gelmesinden de derin bir üzüntü duyuyoruz.

Bu kurum geçim kapısı, Zonguldak'ın ekmek teknesidir.

TTK'nın kapanması veya kapasitesini azaltması hiç doğru değildir, tasvip ettiğimiz bir şey de olamayacaktır.

Biliniz ki, alın terinizin heba olmasına seyirci kalamayız.

Biliniz ki, emeklerinizin zayi olmasına sessiz duramayız.

Biliniz ki, işinizi kaybetmenize tahammül edemeyiz.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu millidir, Zonguldak'ın geleceğidir, kesinlikle sahip çıkacağımızdan da hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Kömürün karasından ekmeğinizi çıkartıyorsunuz. Bu takdir edilecek, hürmet edilecek, hayranlıkla anılacak bir durumdur.

Hakkınız olmayanı istemiyorsunuz.

Hak etmediğiniz bir şeyi beklemiyorsunuz.

Zonguldak'ta tembellik tutunamaz, gevşeklik barınamaz, tufeyliler bulunamaz.



Sizler çalışarak nefes alıyorsunuz, yerin altını umutları-
nızla aydınlatarak çocuklarınızın nafakasını kazanıyorsunuz,
tencerelerinizi emeklerinizle kaynatıyorsunuz. Sonuna kadar
helal olsun, hepinizi kutluyorum.

Zonguldak üreten, ülkesi için ter döken onurlu insanların
yuvasıdır.

Bu yuvanın karartılmasına gönlümüz razı olmaz.

Bu yuvanın hüznüne müsaademiz olamaz.

Ne güzel de söylemiş şair Orhan Veli Kanık:

Siyah akar Zonguldak'ın deresi.

Yüz karası değil, kömür karası.

Böyle kazanılır ekmek parası.

Bir başka şairimiz de diyor ya:

Uzun Mehmet'ten hediyedir taş kömür,

Uğrunda nice bedenler tüketti ömür.

Helalleşip evinden çıkar madenci,

Ekmeğini taştan çıkarır, dilinden şükür.

Gözlerde sevinç, alınlarda ter,

Yerin üstünde gün doğar, gün biter;

Alt tarafı karanlık, geceden beter.

Tüneller uzar, bölüm bölüm

Bir ihmal kadar yakındır ölüm.

Grizu yıllardır kanayan yara,

Kömür gibi el, yüz kapkara;

Alınlar ak, helaldir kazanılan para.



Elbette yerin üstü uyurken, yerin altı canlıdır.

Zonguldak gece gündüz işleyen bir cesaret ve hamiyettir.

Bazen olur gaz sızar, bazen olur grizu patlaması yürekleri yasa boğar.

Huzurlarınızda bugüne kadar pek çok maden kazasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum.

Siz söyleyiniz, çok güçlü ve yüksek bir sesle şu sorularıma cevap veriniz;

Zonguldak'a sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Emeğinize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Helal kazancınıza, tertemiz emeğinize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta bu evetlerin hakkını vermek için Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verecek misiniz? **(Evet)**

Allah hepinizden razı olsun diyorum, sizlerle gurur duyuyorum, Zonguldak'a her zaman inanıyorum.

Zonguldak için elini taşın altına koyan Belediye Başkan Adaylarımıza kefilim, onların arkasındayım.

Özellikle Zonguldak Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamdi Ayan'ın ilan ettiği 67 projenin gerçekleşmesini hem takip edeceğim hem de sahip çıkacağım.

Binlerce yeni istihdam için, yeni yollar için, yeni kadın girişimci kooperatiflerinin kurulması için MHP iradenize taliptir, MHP göreve hazırdır.

Ve bunların hepsinin takibini yapmak da boynumun borcudur.



Soruyorum sizlere:

MHP'yle birlikte yürüyecek misiniz? **(Evet)**

Zonguldak'a hizmet için MHP'yi görevlendirecek misiniz?
(Evet)

Sıra MHP'de, nöbeti MHP alacak diyecek misiniz? **(Evet)**

Tamam diyor musunuz? **(Evet)**

Zonguldak hamd olsun tıpkı Karadeniz gibi al bayrağa yol veriyor, al bayrağa sahip çıkıyor, üç hilalde uzlaşıyor.

Zonguldak Karadeniz gibi çırpınıp sevdalılarını bağrına basıyor.

Helalin peşinden hilalin gölgesinden asla ayrılmıyor.

Çok yaşa Zonguldak, bin yaşa Zonguldak, her daim var ol Zonguldak.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Milletimizin her güzel insanını bir ve eşit gören bir mizaca sahibiz.

Hiç kimseyi ayırmıyoruz.

Hiç kimseyi dışlamıyoruz.

Hiç kimseyi yok saymıyoruz.

Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim, bu devlet benim diyen her kardeşimle beraberiz, birlikteyiz, aynı geleceğin izindeyiz.

Hiç kimsenin kökenine bakmadık.

Hiç kimsenin anasının diliyle ilgilenmedik.

Hiç kimsenin siyasi, fikri ve ideolojik aidiyetini mesele etmedik.



Biz birlikte Türkiye olduk.

Biz Zonguldak'ın sevgisinde buluştuk.

Milli bekamızı yaşatmanın azim ve hedefinde birleştik, bunda sözleştik, bununla ahitleştik.

Zonguldak Cumhuriyet İttifakı'nın kapsamında değilse de, Ak Partili kardeşlerimizle biriz, beraberiz.

Çünkü biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

Çünkü biz Türk milletinin var oluş mücadelesinin yılmaz neferleriyiz.

Çünkü biz millet-i ebed müddetin, devlet-i ebed müddetin yıkılmaz kalesiyiz.

CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu mücadeleye siz de katılın.

İP'e gönül veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de ortak olun.

Zillet İttifakı'nın niyeti iyi değildir.

Amacı temiz değildir.

Geleceği hayırlı değildir.

Şimdi soruyorum sizlere:

Zonguldak'a sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Zonguldak için iradenizi gösterecek misiniz? **(Evet)**

Milli bekamızın yanında duracak mısınız? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verecek misiniz? **(Evet)**

Maşallah Zonguldak coşkun sel gibi taşmış, Milliyetçi Hareket Partisi'ne omuz vermiştir.

31 Mart seçimleri şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.



Zonguldak “Beka İin Milli Karar, Cumhuri İin İstikrar” diyor.
Zonguldak “Beka İin Milli Karar, Zonguldak İin İstikrar”
diye sesleniyor.

Ne mutlu bizlere, Zonguldak geleceęe üç hilalle bakıyor.

Muhterem Zonguldaklılar,

Deęerli Dava Arkadařlarım,

Merhum vatan řairimiz Akif bizlere **söyle seslenmiřti:**

Ahlakın izmihlali en müdhiř bir izmihlal!

Ne millet kurtulur, zira ne milliyet, ne istiklal.

Oyuncak sanmayın! Milli ahlak milli ruhtur.

Onun iflası en korkun ölümdür.

Türk milleti ahlakıyla, anlarıyla, var oluş ilkeleriyle tarih boyunca adından söz ettirmiş, hükümranlıęını ve haysiyetini korumayı bilmiřtir.

En korkun ölümlere maruz kalmamak **iin** beka diyoruz.

Tarihten silinmemek için beka diyoruz.

Onurlu hayat, baęımsız gelecek, dik bař için beka diyoruz.

Ebediyet ırmaęına cořkun nehirler gibi akmak için beka kararındayız.

Eęer beka yoksa, baęımsızlık yoksa, milli varlık zillete dūřmüşse ne madenin, ne de çıkarılacak kömürün hiçbir öne- mi de yoktur.

Beka, milli cevherdir, damarlarımızdaki asil kandır.

Ötüken’den çıktık ıkalı bekamızı namus bildik.

Söęüt’ten yayıldık yayılalı bekeyi korumak için and itik.



Son yurdumuzu kutlu fethimizin ruhuyla buluşturduk buluşturalı bekadan en ufak taviz vermedik, en küçük geri adım atmadık.

Bekamızı muhafaza ettiğimiz için bugün buradayız.

Bekamızı müdafaa ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyeti'ni muazzam bir mücadele şuuruyla kurabildik.

Ancak bekamızı yıkmak istiyorlar.

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü bunun en cani misallerindendi.

Terör örgütleri durmak bilmiyor.

Emperyalizm karanlık planlarını icra etmekten vazgeçmiyor.

Avrupa Parlamentosu'nun çürük ve hükümsüz kararını eminim ki duydunuz.

AB müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmişler.

Bize parmak sallıyorlar. Biz aba altından sopa gösteriyorlar.

FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar.

Türk milleti bu oyunları yutmaz.

Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez.

Aslında istiyorlar ki, bölünelim.

İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim.

Dayatıyorlar ki, birbirimize girelim, birbirimizden kopalım.

Hedefliyorlar ki, Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim.

Yok öyle yağma!



Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.

Türk milletini asla yenemeyecekler.

İster ekonomik tetikçileriyle gelsinler, döviz silahını üzerimize doğrultsunlar.

İster siyasi kumpaslarıyla gelsinler, tefrika ve nifak saçsınlar.

İsterse de, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, tepemizden bomba atsınlar, kurşun yağdırsınlar.

Yapamazlar, bu milleti geçemezler, Türkiye'yi yıkamazlar.

Biz bekamıza sahip çıktığımız sürece zalime direniriz.

Biz bekamıza sahip çıktığımız müddetçe haine aman diletiriz.

Bu nedenle 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir.

Tekrar soruyorum sizlere;

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Duruş budur, cesaret budur, adamlık budur, kahraman Zonguldak işte bu kadar görkemlidir.

15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsünden sonra, milletin sinesinden çıkan, yüksek iradesinden doğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli güvenlik tehditlerine ve milli bekamıza yönelik saldırılara çok güçlü bir cevaptır.

Yeni hükümet sistemi, muhtemel 15 Temmuz gecelerine, Türkiye'yi istila emellerine karşı kalıcı, sağlam, donanımlı ve kuvvetli bir tedbirdir.



Yeni hükümet sistemi, Türkiye'nin geleceğidir.

Bu itibarla kurum ve kurallarıyla oturması ve olgunlaşması lazımdır.

Bu itibarla ilke ve esaslarıyla iyice kökleşip devlet yönetimi-
mindeki aksak ve gedikleri telafi ve tedavisi elzem ve acil bir
ihtiyaçtır.

31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam
manasıyla uygun bir mahalli idareler yönetimi bizzat mille-
timiz, bizzat Zonguldak tarafından tesis ve bina edilmelidir.

Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında çelişki yaşan-
mamalıdır.

Eğer yaşanırsa devlet zayıflayacak, milli irade zaafa uğra-
yacaktır.

Bu durum karşısında zaafa düşmemiz, güvencesiz kalma-
mız mutlaklıktır.

İşte bu sebeple 31 Mart seçimleri bekamızın seçimidir.

Türkiye'nin istikbal hakları 31 Mart'ta oylanacaktır.

Zalimler hava kokluyor.

Hıyanet ortakları uygun ortam yokluyor.

Yine üzerimize gelecekler, şanslarını bir kez daha dene-
yecekler.

Zillet İttifakı'nı oluşturan partiler bunu görmüyor, bunu
anlamıyor.

Türk milletinin var oluş mücadelesine riayet göstermi-
yorlar, hürmet etmiyorlar.

Çünkü aldıkları talimat budur.

Unutmayınız ki, zalimlere kıyakçılığın sonu eninde so-
nunda ayakçılıktır.



Türk milletini, Türk devletini hiç kimse ayağa düşüremez.
Hiç kimse zillete mecbur edemez, zilletin zehrinden içi-
remez.

CHP, PKK'nın siyasi acentesi HDP'yle yol yürüyor.

Kılıçdaroğlu daha YPG'nin bize saldıracağına inanmıyor.

Kürdistan beyanlarına sıcak ve sempatik bakıyor.

Şu gaflete bakar mısınız? Şu zillete dikkat eder misiniz?

Kılıçdaroğlu, kulağına ne fısıldanmışsa onu söylüyor.

Türkiye düşmanlarının düdüğünü öttürüyor.

Bölücülerle aynı safa giriyor, teröristlerle aynı hedefe
odaklanıyor.

CHP'ye oy veren vatandaşlarım, bunu nasıl kabullenecekler?

Bu zillete nasıl onay verecekler?

Bu çarpıklığa nasıl tahammül gösterecekler?

Bugünkü CHP'nin neresi aziz Atatürk'e benziyor?

Ayıptır, gınahtır, yazıktır, CHP'ye gönül verenlere hakarettir.

İP'e oy veren kardeşlerim, bugüne kadar giydikleri parti
şapkalarıyla övünen, ilke ve fikriyatları olmayan, HDP'yi Kürt
siyasi hareketi olarak tanımlayıp ittifak kuran ilkesizleri ne-
reye kadar sırtlarında taşıyacaktırlar?

Bunlarda siyasi ahlak yok.

Bunlarda Türkiye sevgisi yok.

Bunlarda Zonguldak'a muhabbet yok.

İşleri güçleri yalan dolan.

Üstelik 31 Mart seçimlerine beka seçimi dedikçe hoplu-
yorlar.



Adeta zıvanadan çıkıyorlar.

Akıl ölçüleri hepten kayboluyor, şuur kapakları tümünden kapanıyor.

Zillet İttifakı Türkiye'nin karşısındaki çetedir, şebekedir, mihraktır.

Zillet İttifakı siyasi aldatma ve kandırma markasıdır.

Dikkat buyurunuz, 31 Mart seçimlerinden çok korkuyorlar.

Başlarına gelecekleri görüyorlar.

Belalarını bulacaklarını hissediyorlar.

Zonguldak'ın iradesinden ürüyorlar, heybetinden tir tir titriyorlar.

Ama korkuları beyhudedir, kaçacakları, saklanacakları yer kalmamıştır.

Biliniz ki, vakti geldiğinde mutlaka sandıkta milletimize hesap vereceklerdir.

Şimdi siz söyleyiniz:

31 Mart'ta zilletten hesap soracak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta PKK/YPG sevdalısı, HDP ortağı CHP'ye, **İP'e** yaptıklarının bedeli ödettirecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Zonguldak için elinizi taşın altına koyacak mısınız? Geleceğinize sahip çıkacak mısınız? MHP'ye destek olacak mısınız? **(Evet)**

Hepinize müteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun diyorum.

Zonguldak'ın ekmeğini kimseye kaptırmayacağız.

Zonguldak ile el ele, omuz omuza vererek tüm sorunların üstesinden geleceğiz.



Bizim belediyecilik anlayışımızda dürüstlük, gönül, empati, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgiyle sorunlara odaklanmak vardır.

Akılla yoğrulmuş, vatana hizmet aşkıyla çarpan yürekler mutlaka her sorunu aşacak kudreti kendilerinde bulacaklardır.

Hamdolsun bu erdem Milliyetçi Hareket'in kadrolarında fazlasıyla vardır.

Bahane değil çözüm üreten, Zonguldak'a rağmen değil Zonguldak için yapılan her gayreti takdir ve tebrikle karşılamamız bundandır.

Milliyetçi Hareket'in inançlı kadroları sizlerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere Zonguldak'ın her köşesinde gecesini gündüzüne katmaya hazırdır.

Sizlere son kez soruyor ve yüksek sesle cevabınızı bekliyorum;

Zonguldak'ı ehline emanet edecek misiniz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**

Milli bekaya destek verecek misiniz? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Allah hepinizden razı olsun.

Coşku ve heyecanınız bizlere güç veriyor.

Ülkemizin geleceği adına umut aşıyor.

Sözünüzü, iradenizi yere düşürmeyeceğiz, Zonguldak'ı hak ettiği seviyelere and olsun taşıyacağız.

"Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar."

"Beka İçin Milli Karar, Zonguldak İçin İstikrar."

"Zonguldak Ehline Emanet."



**Sizlere güveniyorum, Zonguldak'a inanıyorum.
Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.
Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.
Ne Mutlu Türküm Diyene.**



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MANİSA MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

16 MART 2019



**Değerli Manisalı Kardeşlerim,
Aziz Vatandaşlarım,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Ne mutlu bizlere ki, şehzadeler diyarındayız.

Ne mutlu bizlere ki, Manisa kadar kararlı, Manisa kadar doğrudan yanayız.

Hepinizi hasretle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum.

Buram buram vatan, bayrak, tarih, ecdat, kardeşlik kokan Manisa'da olmaktan kıvanç duyuyorum.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize, Manisa'mıza, kutlu diriliş ve beka mücadelemize hayırlı olmasını, nice güzelliklere ufuk açmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu Açık Hava Toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşımı, buraya teşrif eden her kardeşimi can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Bu vesileyle Ahmetli'yi, Akhisar'ı, Alaşehir'i, Demirci'yi, Gölarmara'yı, Gördes'i, Kırkağaç'ı, Köprübaşı'nı, Kula'yı, Salihli'yi Sarıgöl'ü, Saruhanlı'yı, Selendi'yi, Soma'yı, Şehzadeler'i, Turgutlu'yu, Yunusemre'yi yürekten selamlıyor, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Günümüz kutlu olsun.

Geleceğimiz aydınlık olsun.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

**Değerli Kardeşlerim,
Aziz Dava Arkadaşlarım,**



Geçmişini unutan geleceğini kaybeder.

Geçmişine sırt dönen gerçeklerden kopar.

Allah'a şükürler olsun ki, ne kaybedenlerden olduk, ne de kopanlar arasında yer aldık.

Manisa'nın yüzünü kara çıkarmamak için çalıştık durduk.

Manisa'ya verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için geceyi gündüze kattık.

Bir olmak için, diri olmak için, güçlü Manisa olmak için azı çok yaptık, kılı kırk yardık, kuyumcu titizliğiyle çabaladık, nihayet yokuşları düze çevirdik.

Zaman oldu, yorulduğumuzu sandılar, ama koştüğümüzü görünce şaşkına döndüler.

Zaman geldi, düştüğümüzü sandılar, dimdik durduğumuzu görünce küçük dillerini yuttular, ağızlarını bıçak açmadı.

Hep bir adım önde olmak için mücadele ettik.

Aklımızda hep Türkiye var dedik.

Gönlümüzü Manisa'ya verdik.

Gözümüzü Manisa'ya çevirdik.

Göğsümüzü Manisa ve Türk milleti için siper ettik.

Cumhurun özlemleriyle bezendik.

Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle adımlarımızı hızlandırdık.

Şerefli mazimizin feyziyle geleceğe kilitlendik.

Türkiye düşmanlarına direndik, dev gibi bir iradeyle birlik ve beraberlik şuurunu inşa ettik.

Sevdamız birdi, sevincimiz bir.



Anımız birdi, adımız bir.

Vatanımız birdi, bayrağımız bir.

Devletimiz birdi, dilimiz bir.

Milletimiz birdi ve elbette büyük Türk milleti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için sorumluluk üstlendik.

Milli bekamız için hesapsız, çıkarsız, pazarlıksız bir ittifak kurduk.

Bu ittifaka tarih ve milletin şahitliğinde Cumhur İttifakı dedik.

Cumhur İttifakı Türk milletinin tercihidir.

Cumhur İttifakı, bizatihi cumhurun iradesidir.

Cumhur İttifakı Milli Mücadele'nin emanetçisi, Türk asırlarının takipçisidir.

Bir kez daha mahalli idareler seçimlerine gidiyoruz.

Bir kez daha sizlerin iradesine müracaat ediyoruz.

Soruyorum sizlere:

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta geleceğinize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta huzurunuzla sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? **(Evet)**

Ey Manisa, ey kahraman vatan evlatları, partimizi temsilen Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Cengiz Ergün'ü bir kez daha iradenize ve takdirinize emanet ediyorum.



Yine partimizi temsilen Cumhuriyet İttifakı'nın değerli belediye başkan adayları arasında bulunan;

Alaşehir'de Sayın Ali Uçak,
Kula'da Sayın Hüseyin Tosun,
Salihli'de Sayın Zeki Kayda,
Sarıgöl'de Sayın Necati Selçuk,
Selendi'de Sayın Nurullah Savaş,

Turgutlu'da Sayın Turgay Şirin sizlerin takdir ve tensip-lerinize inanıyorum ki seçilecekler, belediye başkanı olarak sizlere hizmet vereceklerdir.

AK Parti'yi temsilen Cumhuriyet İttifakı'nın değerli belediye başkan adayları arasında yerini alan;

Ahmetli'de Sayın Ahmet Alhan,
Akhisar'da Sayın Hüseyin Eryürek,
Demirci'de Sayın Selami Selçuk,
Gölmarmara'da Sayın Kamil Öz,
Gördes'de Sayın Muhammet Akyol,
Kırkağaç'ta Sayın Yaşar İsmail Gedüz,
Köprübaşı'nda Sayın Regaip Topuz,
Saruhanlı'da Sayın Burhan Tezcan,
Soma'da Sayın Ali Tulup,
Şehzadeler'de Sayın Ömer Faruk Çelik,

Yunusemre'de Sayın Mehmet Çerçi belediye başkan adaylarımızdır, hepsini birden sizlere emanet ediyor, büyükşehir-den ilçelere kadar bütün Manisa'nın Cumhuriyet İttifakı'nda kucaklaşacağına inanıyorum.



Şimdi soruyorum sizlere:

Vakti geldiğinde, sandığa gittiğinizde, mührü elinize aldığınızda, Cumhuriyet İttifakı'nı seçecek misiniz? **(Evet)**

Cumhuriyet İttifakı'na destek verecek misiniz? **(Evet)**

Cumhuriyet İttifakı'nın değerli adaylarına oy verecek misiniz? **(Evet)**

Manisa'ya yakışan da budur, Manisa bu kadar diri, bu kadar cesur, bu kadar kararlı ve dik duruşludur.

Soruyorum sizlere,

Türkiye sevdalıları nerede? **(Burada)**

Cumhuriyet iradesi nerede? **(Burada)**

Manisa nerede? **(Burada)**

Hamd olsun burada, bu meydanda bütün azamet ve imanımla ayakta.

Diyorum ki, *“Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.”*

“Sağduyunun Birlikteliği Cumhuriyet İttifakı.”

Görünen köy kılavuz istemez, Manisa ehline emanet edilecektir.

Ehil kişi; işini bilen, işinde usta, görevini layığıyla yapandır.

Cumhuriyet İttifakı hem ehil, hem emin, hem de erdemlidir.

Cumhuriyet İttifakı milletin yanında, tarihin izinde, bekanın hedefindedir.

Gelin görün ki, Zillet İttifakı yanlışlıktır, gaflettedir, dalalettedir.

İsimleri beş harften oluşan üçlü çete var ya, milletin başına püsküllü beladır.



Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi de almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır.

Türkiye'ye tuzak kuran bu zillettir.

Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir.

CHP-HDP-İP-SP-ÖDP zillete bulaşmış, zilletle buluşmuştur.

PKK bir yanlarında, FETÖ diğer yanlarındadır.

Şu fecaate bakar mısınız, aziz Atatürk'ün partisi teröristlerle işbirliği yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun kulağına fısıldayıp konuşturuyorlar.

Zalimler söylüyor, o açıklıyor.

Zalimler buyuruyor, o yapıyor.

İp başkasının elinde, kumanda başkasının üzerinde.

Sanki tutsak alınmış.

Sanki iradesi çalınmış.

Sanki aklı ve vicdanı sökülüp atılmış.

CHP'ye oy veren kardeşlerim zillete müstahak değildir.

CHP'ye oy veren kardeşlerim bu haksızlığa layık değildir.

Üstelik İP'e oy veren kardeşlerim HDP'yle birlikteliğe zorlanamaz, bu zillete mahkûm edilemez.

Ezanı ıslıklayan namertlerle CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin ne işi vardır?

Bayrağımızı yakıp, İmralı canisinin heykelini dikmekten bahseden bölücülerle CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin nasıl bir ortak paydası olabilir?

HDP'li teröristler Kürdistan diyor, isimleri beş harften oluşan üçlü çeteden çıt çıkmıyor.



Zira işlerine öyle geliyor.

Kılıçdaroğlu, YPG'ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor, bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor.

Milliyetçiliği bilmiyor, çünkü milliyetçi değil.

PYD/YPG'yi vatanlarını savunan örgüt olarak gören birisi nasıl milliyetçi olacak?

Ne hakla milliyetçilikten bahsedecek?

Buna nasıl cüret edebilecek?

Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP; bizim milliyetçiliğimizi batının zalim milliyetçiliği ile karıştırıyor.

Bizim milliyetçiliğimizi kendi kabile zihniyetlerine benzetiyorlar.

Bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcıdır.

Bizim milliyetçiliğimiz kucaklayıcıdır.

Bizim milliyetçiliğimiz paylaşma ve bölüşme esastır.

Bizim milliyetçiliğimizde adalet ve hakkaniyet vardır.

Bizim milliyetçiliğimiz, zalimin karşısında, mazlumun yanındadır.

Biz acımasız küresel sömürüye dur deyip, milli sanayimizi yükseltmek istiyoruz.

Gelin görün ki, Kılıçdaroğlu yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ediyor.

Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz.

Fakat Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları bundan rahatsız oluyor.



Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz.

Zillet Türkiye'yi çözmeyi ve çürütmeyi hedefliyor.

Bağımsızlığımızı korumak ve Türkiye'mizi lider ülke yapmak istiyoruz.

Zillet bunun önüne geçmek için çırpınıyor, kıvranıyor.

Zillet İttifakı'nın başını çektiği icazeti ve meşruiyeti dışarıda arayan işbirlikçilere sesleniyorum:

Türk milletinin küresel soyguna dur demesinden korkuyorsunuz.

Türk devletinin yeniden lider ülke olmasından ürküyorsunuz.

Cumhur İttifakı'nın iradesinden ve istikbalin mimarı olmasından çekiniyorsunuz.

Fakat nafile, Türk milletine ket vuramayacaksınız.

Cumhur İttifakı'na set çekemeyeceksiniz.

Ne kadar çamur atarlarsa atsınlar,

Ne kadar fitne yaymaya çalışırlarsa çalışsınlar milletimiz gerçekleri görmüştür, Manisa olan bitenleri çoktan fark etmiştir.

Buradan tekrar ifade ediyorum:

Kim ne derse desin, anketler ne söylerse söylesin,

31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakı'nındır.

Biz medyaya değil heyecandan dolup taşan meydanlara bakıyoruz.

Bizim ittifakımız cumhurladır.



Cumhur İttifakı'nın tek güvencesi, tek desteği Türk milletinin tertemiz vicdanıdır.

Bizim ilham ve güç kaynağımız Manisalı kardeşlerimin inancıdır, irfanıdır.

Kirli ve yalan propagandalara sakın inanmayınız.

Kötü niyetli yönlendirmelere asla aldırmayınız.

Sandık önüne geldiğinizde Cumhur İttifakı'na güçlü bir şekilde EVET deyiniz ve; Zillet İttifakı'nı en yakın deliğe süpürüp, atınız.

Soruyorum sizlere;

31 Mart'a bir miyiz? **(Evet)**

31 Mart'ta beraber miyiz? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın arkasında duruyor muyuz? **(Evet)**

Bu evetleri duyan zillet ve hezimet odakları nasıl ve nereye kaçabilecek?

Manisa kararını vermiş, Manisa iradesini netleştirmiş.

Manisa bir kez daha sevdalılarıyla yürümeye varım diyor.

Manisa Cumhur İttifakı'nın devamını istiyor.

Buradan Manisa'daki bütün vatandaşlarıma seslenmek istiyorum.

Neye inanırsanız inanınız.

Kime gönül verirseniz veriniz.

Hangi partiyi seçerseniz seçiniz.



Ama mutlaka namus ve vatan borcu olan oyunuzu kullanmak için sandığa gidiniz.

Hiçbir oy boşa atılmış bir tercih değildir. Mutlaka seçiminizi yapınız.

Manisa'nın ve kendinizin gelecekteki yerinizi belirleyiniz.

Ancak, sandığın önüne gidince sizlerden isteğim kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizdir.

Tekrar soruyorum sizlere;

31 Mart'ta Manisa'ya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta milli bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhuriyet İttifakı'nın adaylarına oy verecek misiniz? **(Evet)**

Hiç kimseyi dışlamadık, hiç kimseyi hor ve hakir görmedik.

Milletimizin her evladını bağrımıza bastık.

Bizim hesabımız zilleti oluşturan partilerledir.

CHP'ye, İP'e, HDP'ye, SP'ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız, onlara saygı duyarız.

İnsanımızı Alevi-Sünni diye ayırmayız.

Köklere, kökenlere göre bölmeyiz.

Kuzeyli, güneyli, doğulu, batılı diye bakmayız.

Biz herkesi;

Allah'ın kutlu bir emaneti,

Büyük Türk milletinin eşsiz bir evladı kabul ederiz.



Bölünmede huzur yoktur.

Gün Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür.

Çağrımız birliğe, beraberliğe, dirilişe, hainlere ve zalimlere karşı bir olmayadır.

Çağrımız cumhura çağrıdır.

Çağrımız doğruluşa, yükselişe, birlikte yürümeye çağrıdır.

“Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım” diyen vatan evladı, çekinme, zaman geçiyor, bir ve birlikte olalım, Türkiye'nin kurtuluşu için Cumhur İttifakı'nda buluşalım.

Genç kardeşlerim, ilk kez oy verecek evlatlarım, birlikte yürüelim, Cumhur İttifakı'nda sözleşelim.

Ya zulme, istismara, adaletsizliğe ve alçaklığa göz yumarak zillete tamam diyeceksiniz.

Ya da Cumhur İttifakı'yla birleşip kendinize yeni ve aydınlık bir sayfa açacaksınız.

Biz inançlı kadrolarımızla ittifak kurduk.

“Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar.” diyoruz.

İttifakımız, korkaklara karşı cesurların ittifakıdır.

İttifakımız, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakıdır.

İttifakımız, talana ve yalana karşı ahlakın ittifakıdır.

İttifakımız, hainlere, eli kanlı teröriste, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır.

Cumhur İttifakı, en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı bir ittifakıdır.

CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de dahil olun.



İP'e oy veren kardeşlerim, gelin bu tarihe siz de damga vurun.

Çoluğunuza çocuğunuza aktaracağınız muhteşem bir anın hatırasını bırakın.

Zillete, hezimete, ihanete, rezalete karşı Cumhuriyet İttifakı.

Yağmacıya, düzenbaza, istismarcıya karşı Cumhuriyet İttifakı.

Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı Cumhuriyet İttifakı.

İşbirlikçiye, bozguncuya, müfteriye, fitneye, kumpasa, komploya, Kandil'e, Pensilvanya'ya, Washington'a, Brüksel'e karşı Cumhuriyet İttifakı.

Soruyorum sizlere:

Cumhuriyet İttifakı'na var mısınız? **(Evet)**

Cumhuriyet İttifakı'nı destekleyecek misiniz? **(Evet)**

Manisa'da cumhurun destanını yazacak mısınız? **(Evet)**

Daha önce de söylemiştim.

Yine söyleyeceğim.

Çünkü bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir.

Olaylar nasıl gelişirse gelişsin, dayatmalar ne boyut alırsa alsın; burada, huzurunuzda dosta ve düşmana tekrar ediyorum:

Verilecek toprağımız yoktur.

Terk edilecek ilimiz yoktur.

Çizilecek sınırimız yoktur.

Vazgeçilecek insanımız asla ve asla yoktur.

Ayrılıkta hayır yoktur.



Çatışmada sonuç yoktur.

Bölünmede huzur yoktur.

Gün birleşme günüdür.

Gün kucaklaşma günüdür.

Gün Cumhur İttifakı'nı zafere taşıma günüdür.

Cumhur İttifakı, bir tas çorbaya muhtaçların ittifakıdır.

Cumhur İttifakı kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin ümit çığılığıdır.

Cumhur İttifakı, şehit evladının arkasından vatan sağ olsun diyerek gözyaşını yüreğine akıtan muhterem anaların umududur.

Cumhur İttifakı, ahlakından asla taviz vermeden, onuru ile ayakta durmaya çalışan milyonların ittifakıdır.

Cumhur İttifakı Türk milletidir.

Cumhur İttifakı milli bekayı yaşatma konusunda yeminlidir.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geleceği bina edecektir.

Burada, Manisalı kardeşlerimin coşkusundan aldığım güçle haykırıyorum ki,

Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında lider ülke Türkiye hedefine sonuna kadar hizmet edecektir.

Sizlere bir kez daha soruyorum.

31 Mart günü geldiğinde, Üzerimize oynanan oyunları bozacak mısınız? **(Evet)**

Zillete düşenlerin yakasına yapışacak mısınız? **(Evet)**

Cumhur İttifakı diyecek misiniz? **(Evet)**



Cumhur İttifakı sizlerin hizmetindedir. Türkiye'nin parlak istikbali, şanlı istiklalidir.

Bugüne kadar yapılanları gördünüz, verilen sözlerin tutulduğuna bizzat şahit oldunuz.

Biz tutarlıyız, dürüstüz, ilkeliyiz, inançlıyız, hizmette sürekliliğe inanırız.

Bu konuda da kararlıyız.

Bizim gönlümüzde herkese yer var.

Bizim yüreğimiz herkesi kucaklamaya yeter.

Bu topraklara vatanım diyen, bu insanlara milletim diyen, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese kapımız açık.

Herkesi kucaklamaya hazırız. Herkes eşittir Türkiye deriz.

Türk milletine sevdalı herkesi beka mücadelemize davet ediyorum.

Herkesi Cumhur İttifakı'nda kucaklaşmaya bekliyorum.

Zalimlere boyun eğmeyeceğiz.

Hainlere teslim olmayacağız.

Bekamızı yıkmak isteyenlere taviz ve izin vermeyeceğiz.

Küresel boyunduruğa diz çökmeyeceğiz.

Oyunları bozup, senaryoları buruşturup atacağız.

Cumhur İttifakı; umut çılgılığı, uğur çağrısı, ufuk pırıltısı, uyanış ışığı, uyarış hamlesidir.

Cumhur İttifakı; adalet, ahlak ve asaletle perçinlenmiştir.

Unutmayınız:

Yoksulluk giderilir.



Yolsuzluklar önlenir.

Yağmacıdan hesap sorulur.

Mesele yalnızca az kazandım, çok yedim meselesi değildir.

Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir.

Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür.

Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur.

Millet bölünürse, bunun tamiri mümkün değildir.

Bu nedenle beka diyoruz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir mahalli idareler yönetiminin tezahür etmesini amaçlıyor ve arzuluyoruz.

15 Temmuz FETÖ ihanetinin bir tekrarı olmaması için,

PKK/PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Türkiye'yi ateşe atması için,

Emperyalizmin ülkemizi bölüp parçalamasının önüne geçmek için,

Siyasi ve ekonomik ablukaları kırmak için,

Milli bekamızı sonsuza kadar yaşatmak 31 Mart dönümdür, milattır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aynı zamanda tescili, aynı zamanda teyididir.

Son kez soruyorum sizlere:

31 Mart'ta CHP'ye, İP'e, HDP'ye Manisa'nın gücünü gösterecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart geldiğinde zillete güçlü bir Osmanlı tokadı vura-
cak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığa gittiğinizde bekamızı lekelemeye, milleti birbirine düşürmeye çalışan küstahları şaşkına çevirecek misiniz? **(Evet)**



Elbette 31 Mart'ta Cumhuriyet İttifakı'na onay verecek misiniz? **(Evet)**

İşte milli şuur, işte Manisa.

İşte milli uyanış, işte kahramanlık.

Gayret bizden, takdir sizlerden.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Manisa İçin İstikrar.

Manisa Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, Manisa'ya inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İZMİR MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

17 MART 2019



**Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Kardeşlerim,
Aziz Vatandaşlarım,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine iki haftalık bir süre kala Cumhurbaşkanlığı'nın Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir Açık Hava Toplantısı'na katılmaktan onur duyuyorum.

Şükürler olsun ki; İzmir'deyiz, İzmirli kardeşlerimizle hasret gideriyoruz.

Bu seçimlerin ülkemize, milletimize, İzmir'imize, milli beka ve milli birliğimize hayırlı olmasını, kutlu ve nurlu bir dirilişe kaynaklık etmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

Ayrıca bu Açık Hava Toplantımızın tertip ve temininde emeği geçen, katkısı bulunan her kardeşimi kutluyor, hepini-ze hoş geldiniz diyorum.

Günümüz kutlu olsun.

Geleceğimiz aydınlık olsun.

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

**Aziz İzmirliler,
Çok Değerli Kardeşlerim,**

Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık.

Tarihin hiçbir döneminde tehlike ve tehditlerden mahrum yaşamadık.



Devamlı üzerimize geldiler.

Sürekli çevremizde dolaştılar.

Su uyudu, düşman uyumadı.

Yıllar yılları kovaladı, asırlar birbirine eklemlendi, ancak ne husumet bitti, ne hain tükendi.

Anadolu'yu fethedişimizin üzerinden 948 yıl geçti, ama yankısı hala geçmedi, hesabı hala bitmedi.

Bu hesap, Müslüman Türk milletiyle Haçlı emellerinin hesaplaşmasıdır.

Bu hesap, mukaddesatımızın münkir, müşrik ve müptezel hedeflerle hesaplaşmasıdır.

Bu hesap yüzünü Hakk'a dönenlerle, yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır.

Bu hesap İlay-ı Kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşanların ihanet ve melanetle tutuşup kavrulmuşların ezeli ve ebedi hesaplaşmasıdır.

Bu hesap 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal edenlerle, 9 Eylül 1922'de müstevlileri denize süpüren milliyetçi iradenin hala bitmemiş hesaplaşmasıdır.

Bu hesabın bir tarafında Türk-İslam medeniyeti ve büyük Türk milleti vardır; diğer tarafında zalimler, hainler, emperyalistler ve maalesef içimize kadar sızmış yerli işbirlikçileri vardır ve bütün niyetleriyle karşımızdadır.

Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık.

Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık.

Biz bağımsız yaşamak için şehidimizden şühedamızdan duamızı aldık.



Elbette Milli Mücadele'nin duruşuyla, Cumhuriyet'in duşuşuyla cumhurun ittifakına ruh verdik.

Milli becamız için bir araya geldik, Türk ve İslam düşmanlarının yeni komplolarına, yeni saldırı ve imha girişimlerine karşı göğsümüzü siper ettik.

Cumhur İttifakı, İzmir'in sinesinden çıkıp işgalcilere ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in gelecek umududur.

Cumhur İttifakı, Konak Hükümet Meydanı'na al bayrağımızı gururla çeken Yüzbaşı Şerafettin'in özlemidir.

Cumhur İttifakı, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın kapısında on yıllar boyunca nöbet bekleyen İğdırlı Hasan Onbaşı'nın engin feragati, büyük ferasetidir.

Cumhur İttifakı tam bağımsızlık hamuru, fedakârlık numunesidir.

Cumhur İttifakı, 104 yıl önce düşman gemilerini Çanakkale'nin derin sularına sırtındaki 215 okkalık mermiyle gömen Seyit Onbaşı'nı dileğidir.

Cumhur İttifakı, Cumhurla Cumhuriyet'i en üst ve müstesna düzeyde kucaklaştıran iradenin simgesidir.

Cumhur İttifakı Mete Han'dan Atilla'ya, Bilge Kağan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Abdülhamid Han'a, Mustafa Kemal'den bugüne ve nice gelecek asırlara kadar çarpan yürek, devleşen cesaret, yükselen bayraktır.

Niyetimiz halis, himaye edenimiz Allah, destekçimiz ise aziz Türk milleti, cumhurun bizzat kendisidir.

Gündoğdu Meydanı'nda ki muazzam heyecan ve coşku sahibi kardeşlerim sayesinde;

İzmir'in dağlarında çiçekler açacak.



Altın güneş orda sırmalar saçacak.

Bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak.

İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin.

İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin.

Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu surette her şey değişecektir.

Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha müreffeh bir geleceğe, daha müşfik bir yönetime, daha iyisini ve daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır.

Bu irade Cumhur İttifakı'dır.

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da tecrübe ve birikimiyle öne çıkan Sayın Nihat Zeybekçi'dir.

Büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte, Cumhur İttifakı'nın bütün ilçe belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi bütün gücüyle, bütün imkânlarıyla, bütün teşkilat mensuplarıyla Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışacak, inşallah birlikte başaracağız, inşallah İzmir ağırlıklarından kurtulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli Kardeşlerim,

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz Cuma günü vuku bulan vahşet verici katliam, hiçbir Türk ve İslam düşmanında tarihi hezimetlerin unutulmadığını teyit etmiştir.

Bir vandal, bir barbar, din kardeşlerimizin Cuma Namazı kıldıkları bir esnada iki camiyi hedef alıp kurşun yağmuruna tutmuş, sonuçta 49 kişi hayatını kaybetmiştir.



Bu kanlı olayda pek çok kardeşimiz de yaralanmıştır.

Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum.

Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde, dikkat buyurunuz, "Türk Yiyici" ifadesi gözlerden kaçmamıştır.

Ayrıca 2. Viyana Kuşatmasına atıf yapılmış, Kosova'da 1.Murat'ı şehit eden caninin yanı sıra bazı Türk ve İslam düşmanlarının isimlerine yer verilmiştir.

Haçlı seferleri sırasında kullanılan "Tanrı bunu istedi" sözü bir kez daha gündeme getirilmiştir.

Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi, daha fazlası vardır.

Şahsi sosyal medya hesabından 70 sayfalık kirli bir manifesto yayımlayan bu Haçlı kalıntısı Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazmıştır.

Boğaz'ın batı yakasında bir yerde yaşamayı deneyip Avrupa'ya gidersek bizi öldüreceklermiş.

İstanbul'a Konstantinopolis diyen bu alçak, tüm cami ve minareleri yıkacaklarını, Ayasofya'nın minarelerinden kurtulacağını, İstanbul'un bir Hıristiyan kenti olacağını şerefsizce iddia etmiş.

Ey Haçlılar, biz buradayız, hadi gelin de görelim.

Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğulun.

Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz?

Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi?

Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı yüzlerce yol geriye giden husumetleri hala idrak ve ifade etmeyecek misiniz?



Hiç kimse beka sorunu yok demesin, Yeni Zelanda'da bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir.

Kanı dökülen sadece masum ve mazlum kardeşlerimiz değil, hepimiziz.

Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli?

Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu?

Biliniz ki, yedi düvel, işbirlikçileriyle düşmemizi bekliyor.

Biliniz ki, zillet İzmir'i her gün zehirliyor.

Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar.

Bu nedenle yegâne güvence Cumhuriyet'tir.

Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

Mahalli idareler yönetimleri de yeni hükümet sistemine uygun olmalıdır.

Bir olursak, Çanakkale'de olduğu gibi, bu milleti geçemezler.

El ele verirsek, güç birliği içinde olursak Türkiye'yi yenebiliriz.

Cumhuriyet'te kucaklaşırsak Cumhuriyet'i asla yıkamazlar.

Değerli Kardeşlerim,

Muhterem Vatandaşlarım,

Ülkemizin geleceğinin, milletimizin bekasının çok yüksek risk ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz.



Türkiye'miz, tıpkı Çanakkale Savaşlarında olduğu gibi, derin ve sinsî bir kuşatma ve manevî bir abluka ile karşı karşıyadır.

Çanakkale'de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyen, Milli Mücadelede yüksek irade göstererek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi bugün de, Cumhur İttifakı halinde benzer tehditlerle mücadele ediyoruz.

Ancak bu kez maruz kaldığımız yüksek tehdit ve ileri tehlikeler daha sinsî, daha kapsamlı, daha zorludur.

Çünkü kökü dışarıda, ucu ve uzantıları içeridedir.

Bu nedenle bugünkü tehdit ve tehlikeleri iyi analiz edebilmenin en önemli yolu tarihten ders çıkarmak, yaşanması muhtemel gelişmeleri tahmin ederek tedbir almaktır.

Türk tarihi, tekerrür eden bir vakıalar zinciridir.

Karşılaşılan yer ve zaman, çatışan unsur ve düşmanlar değişse bile emeller aynı, yöntemler benzer, işbirlikçiler tarıktır.

Cumhur İttifakı olarak, bir tarihi gerçeği vurgulamaktan öte, gelecek nesilleri teyakkuz halinde bulunmaları için samiyetle uyarıyoruz.

Bin yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyası üzerindeki doğal ve stratejik tehditleri bilmek, bu topraklarda binlerce yıl daha var olabilmenin sırrını da yakalamış olmak demektir.

Tarihi bilmeden bugünü anlamaya ve gelecek üzerinde isabetle düşünmeye imkân yoktur.

Bugünü anlamak için Çanakkale'ye, Çanakkale'yi yorumlamak için bugüne bakmak gerekmektedir.

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümüdür.



Çanakkale Zaferi; Türk milletini, yurt edindiği Anadolu'dan atmak ve yok etmek üzere yola çıkmış zalimlerin hüsrana ve kesin bir yenilgi ile def edilmesinin adıdır.

Türklerin son direnme noktasıdır Çanakkale.

Çanakkale, dönemin küresel güçlerinin, milletimizi en zayıf olduğunu zannettikleri bir dönemde başlattıkları büyük saldırının, yüksek bir iman ile püskürtülmesi demektir.

Bu gün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir.

Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'den denize dökülenlerdir.

Biz, bunlara asla müsaade edemeyiz.

Biz, bu zillete asla izin veremeyiz.

Rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımızın düşmesini,

Bağımsızlığımızın haykırışı olan İstiklal Marşımızın susmasını,

İnancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini,

Nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını, asla sineye çekemeyiz.

Çünkü biz Cumhuriyet İttifakı'yız, biz Türk milletiye, biz Türkiye'yiz.

Dün ecdadımız reddetmişti. Bugün Cumhuriyet İttifakı.

Dün 57. Alay şehadete hazırdu. Bugün Cumhuriyet İttifakı.

Biz, zilletin dayatmalarını bozmak için varız.

Var olmaya da devam edeceğiz.



Ne büyük bir gurur kaynağıdır ki, Türk milleti bağrından kahramanlar yetiştirmekte ve tarihe damgasını vurmakta en önde yer almıştır.

Cesaret, yaradılışla beslenen bir erdemdir.

Oysaki kahramanlık olağanüstü erdem ve cesaretin, şuur ve fedakârlıkla beslenerek, ölüme meydan okuma halidir.

Tarih Çanakkale'ye kadar topyekûn kahramanlık yapmış millete hiç rast gelmemiştir.

Biz Çanakkale ile milletçe kahraman olduk ve kahraman millet unvanına kavuştuk.

Tıpkı 15 Temmuz gecesinde topyekûn Gazi olduğumuz gibi.

Bu nedenle, Çanakkale, bizim için bir coğrafi bölgenin adından önce, her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir.

Çanakkale, binlerce yılda yoğrulmuş asil Türk milletinin, maddi ve manevi bütün güçleri ile gerçekleştirdiği bir var oluş savaşıdır.

Çanakkale, dönemin en büyük küresel gücüne karşı, kanı ve canı ile vatan topraklarını mühürleyen Türk milletinin asalet mücadelesidir.

Çanakkale, ruhun maddeye, imanın insan iradesine, vatan sevgisinin işgal zihniyetine üstünlüğünü haykıran ve ilelebet haykıracak olan bir menkıbenin adıdır.

Çanakkale barutun inanç; çeliğin itaat; silahın millet; to-pun cesaret karşısındaki iflasının ilanıdır.

Manevi huzurlarında, bütün kahramanlarımızın, bütün şehitlerimizin mukaddes hatıralarını yâd ediyor, en derin hürmet, hayranlık ve sadakat hislerimle Cenab-ı Allaktan rahmet diliyorum.



Onlara ve emanetlerine layık olmak gayretiyle Cumhuriyet İttifakı diyoruz.

Bu ihtişamlı ve inanılmaz zaferin yaşaması için Cumhuriyet İttifakı diyoruz.

Buradan, Türk milleti için hasmane duygular besleyenlere sesleniyorum.

Buradan 104 yıl sonra Türk milletine kefen biçmeye hazırlananları uyarıyorum:

Sakın aldanmayın. Sakın yanlış hesap yapmayın.

104 yıl önce bu hatanın bedelini Çanakkale’de ödediniz.

İşbirlikçilerinize bakarak, Türk milletini çaresiz sanmayın.

İşte, Cumhuriyet İttifakı, işte Türkiye, işte kahraman İzmir. Dimdik ayakta.

Bu burçları asla geçemezsiniz. Türk milletinin hisarlarını kesinlikle aşamazsınız.

Zillate düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK’ya, FETÖ’ye tutunanlar bilsinler ki;

Son siper Cumhuriyet İttifakı’dır. Son kale Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, İzmir İçin İstikrar.

İzmir Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, İzmir’e inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ANTALYA KAPALI SPOR
SALONUNDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

20 MART 2019



Muhterem Antalyalı Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,

Antalya'da bulunmaktan, sizlerle kucaklaşmaktan biliniz ki çok memnunum, çok mutluyum.

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, bu salon toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Sizlerin coşkusu heyecanımıza heyecan katıyor.

Antalya bayrak olmuş dalgalanıyor.

Antalya bugün dost sevindirip, düşman çatlatıyor.

Her birinizle iftihar ediyorum.

Bu toplantımızın gerçekleşmesinde emeği bulunan her dava arkadaşına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Anımız bir, adımız bir, sevincimiz ve kederimiz bir.

Mazimiz bir, atımız bir, ahlakımız bir.

Yolumuz bir, yönümüz bir, hedef ve gayemiz bir.

Dünden daha fazlayız, daha güçlüyüz, daha kudretliyiz.

Karanlık senaryolara boyun eğmeyen, zora ve zorbalıklara eyvallah etmeyen bir mizacın sahipleriyiz.

Her engeli aşacak, her badireyi göğüsleyecek kadar cesuruz, dirayetliyiz.

Çünkü biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

Çünkü biz Cumhuriyet'in kendisiyiz.

Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz.

Ayrılığa prim vermeyiz.



Ayrılmaya tamam demeyiz.

Fitneye hoşgörü göstermeyiz, fitnecilere sessiz kalmayız.

Çünkü biz cumhurun sesi, Türk milletinin kesilmeyecek nefesiyiz.

İttifakımız birliĝedir.

İttifakımız dirliĝe ve kardeřliĝedir.

İttifakımız 82 milyon vatan evladının huzuru ve geleceĝi içindir.

Milli ruh Antalya'da fazlasıyla mevcuttur.

Milli duruş Antalya'ya bütünüyle hakimdir.

Antalya'nın harcı Türkiye sevdasıyla karılmıştır.

Bildiĝiniz gibi, Türk milleti 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve iradesini gösterecektir.

Öncelikle, 11 gün sonra yapacađımız Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını; milli bekamızın, milli birliĝimizin ve sarsılmaz beraberliĝimizin güçlenmesine katkı sağlamasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Türk milletinin vicdanında doğan, tercih ve beklentisiyle oluşan Cumhur İttifakı Antalya'da başarıya ulaşacak ve istikrarın kalıcı hale gelmesine hizmet edecektir.

Sefer bizden, Zafer Allah'tandır.

Gayret bizden, takdir sizlerdendir.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Menderes Türel'dir.

Tecrübesiyle, tevazusuyla, azmiyle, çalışkanlıĝıyla, milli ve ilkeli çizgisiyle Sayın Menderes Türel Antalya için bir şanstır, üstelik emin ve ehil bir şahsiyettir.



Sayın Türel'in kazanması Antalya'nın kazanmasıdır.

Ayrıca Cumhur İttifakı kapsamında partimizin Alanya Belediye Başkan Adayı Sayın Adem Murat Yücel'dir.

Finike Belediye Başkan Adayı Sayın Nail Dülgeroğlu'dur.

Kemer Belediye Başkan Adayı Sayın Yusuf Üras'dır.

Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sayın Ömer Niyazi İşlek'tir.

Bu dört ilçede Cumhur İttifakı kapsamında partimizin adayları bizim için ne kadar değerliyse AK Parti'nin diğer ilçelerde ki adayları da o kadar değerlidir.

Antalyalı kardeşlerimizin verecekleri her oy Cumhur İttifakı'na ve ülkemizin geleceğine güçlü bir destektir.

Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti'nin Akseki Belediye Başkan Adayı Sayın İbrahim Özkan'dır.

Aksu Belediye Başkan Adayı Sayın Halil Şahin'dir.

Demre Belediye Başkan Adayı Sayın Süleyman Topçu'dur.

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Sayın Emre Afacan'dır.

Elmalı Belediye Başkan Adayı Sayın Ümit Öztekin'dir.

Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Sayın Adil Çelik'tir.

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özeren'dir.

İbradı Belediye Başkan Adayı Sayın Hatice Sekmen'dir.

Kaş Belediye Başkan Adayı Sayın Mutlu Ulutaş'tır.

Kepez Belediye Başkan Adayı Sayın Hakan Tütüncü'dür.

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Sayın Gaye Doğanoglu'dur.



Kumluca Belediye Başkan Adayı Sayın Hüsamettin Çetinkaya'dır.

Manavgat Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Öz'dür.

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Sayın Gökçen Özdoğan Enç'dir.

Serik Belediye Başkan Adayı Sayın Enver Aputkan'dır.

Antalya'ya hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Antalyalı kardeşlerimizin bizleri mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum.

Çünkü Cumhuriyet İttifakı Antalya'nın umudu, tertemiz ufkudur.

Niyetimiz temiz, hedeflerimiz berrak ve büyüktür.

Şimdi soruyorum sizlere:

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhuriyet İttifakı'na destek olacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta istikrarın devamı için Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza ve tüm ilçe belediye başkan adaylarımıza oy verecek misiniz? **(Evet)**

İstikrar sürsün diyecek misiniz? **(Evet)**

Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ehline teslim edecek misiniz? **(Evet)**

Çok şükür Antalya kararını vermiş, Cumhuriyet İttifakı'nın zaferini şimdiden müjdelemiştir.

Bende diyorum ki, "Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar."

"Beka İçin Milli Karar, Antalya İçin İstikrar."

Sağol Antalya, varol Antalya, sonsuza kadar beka ve birlik içinde yaşa Antalya.



**Değerli Antalyalılar,
Aziz Dava Arkadaşlarım,**

11 gün sonra mühim bir tercihte bulunacaksınız, üstelik geleceğinizi tayin edeceksiniz.

Sizin önünüze koyulan sandıkların hepsinin ayrı bir önemi ve değeri vardır.

Ancak 31 Mart Mahalli İdare seçimleri diğerlerine göre birkaç bakımdan farklılık arz etmektedir.

Bunlardan ilki 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden sonraki ilk yerel seçimlerin yapılıyor olmasıdır.

16 Nisan Halkoylamasından bugüne kadar ki siyasi ve sistemsel kazanımlarımızın devam etmesi açısından bu seçimler hayati derecede önemlidir.

Yeni hükümet sistemine uygun mahalli idareler yönetiminin teşkil ve tezahürü her açıdan tarihi değerdedir.

İkincisi ise Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümü öncesinde yapılan son yerel seçimler olmasıdır.

2023 yılına nasıl bir siyasi atmosferde gireceğimizi bu seçim tayin edecektir.

Türkiye'nin oyalanmaya hali yoktur, kısır tartışmalara harçayacak vakti de kalmamıştır.

Yeni hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve güçlü Türkiye hedefine ulaşılması kaçınılmaz bir görev olarak önümüzdedir.

Bu durum aynı zamanda bir beka meselesidir.

Hem siyasi, hem sosyal, hem de ekonomik açıdan prangalarını söküp atmış bir Türkiye'nin varlığı hepimizin omuzlarındaki milli bir sorumluluktur.



Bizim tarihe karşı ertelenemeyecek görevlerimiz vardır.

15 Temmuz işgal teşebbüsünü önlemek için toprağa düşen 251 vatan evladının hatırasına gölge düşüremeyiz.

2 bin 193 gazimizi hayal kırıklığına uğratamayız.

Ülkemiz bugüne kadar ağır ve çetin imtihanlardan geçmiştir.

Hamd olsun bu imtihanlardan alınının akıyla çıkmasını bilmiştir.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında kimsenin önüne sandık koyulmadı.

Var mı olalım, yok mu olalım diye sorulmadı.

Aziz milletimiz canını dişine taktı, istiklaline, istikbaline ve kutlu iradesine sonuna kadar sahip çıktı.

Bayrağımız düşmesin, ezanımız dinmesin, vatanımız istila ve işgal edilmesin diyen fedakâr yürekler zalimlere meydan okudu.

Türk milleti muazzez bir destana imza attı.

Sadece asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristlerle değil, arkalarındaki emperyalistlere karşı da direndik.

Onlar çoktu, ama biz inançlıydık.

Onların tankı, topu, tüfeği vardı ama bizim de sarsılmaz imanımız vardır.

Onlar kudurmuş ihanet kafilesiydi, ama biz de zaferden zafere koşan çılgın Türklerdik.

Direndik, pes etmedik ve kazandık.

Kanla yazılan bir destanı gönülden gönüle paylaştık.

7 Ağustos Yenikapı ruhuyla devleştik.



Dostlarımız sevindi, düşmanlarımız yeni hesap peşine düştü.

Emperyalistler Türkiye ve Türk milletini siyasi, ekonomik ve diplomatik baskıyla köşeye sıkıştırmaya çalıştı.

Ablukayı yardık, setleri aştık, hamd olsun surda gedik açtırmadık.

16 Nisan Halkoylamasıyla daha güçlü, daha istikrarlı ve millet iradesinin tam egemen olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yaptık.

Milletimizin bu kararlı duruşu hainleri deliye çevirdi, milli beka hasımlarına şok yaşattı.

Hız kesmediler, ihanet senaryolarına her gün yenisini eklediler.

Türkiye'nin istikrarı bunların kanına dokunuyor.

2023 hedefimiz bunları rahatsız ediyor.

Milli birlik ve kardeşlik irademiz alayını zelzele gibi sarsıyor.

Sınır dışı operasyonlarımız bunların ekmeğini kesiyor.

Ekonomik mahvımızı planlayıp, sokakların karışmasını hedefliyorlar.

Şimdi de 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı'nın zayıflayıp, tökezlemesini dört gözle bekliyorlar.

Çünkü Cumhurbaşkanlığı zaafa uğrarsa bunlara gün doğacaktır.

Cumhurbaşkanlığı erirse bunların içinin yağı eriyecektir.

Hedefleri budur, arayışları budur, arzuları bundan ibarettir.

Tankın önünde eğilmeyen bir milletin zilletin önünde eğilmesini beklemek tam bir şüursuzluk, tam bir ahmaklıktır.



Şimdi soracağım şu sorulara öyle bir cevap verin ki sesiniz Pensilvanya'yı çatlatsın, Kandil'i patlatsın, küresel finans baronlarını inletsin:

Emperyalist emellere karşı sağlam bir şekilde duracak mısınız? **(Evet)**

Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Cumhuriyet'in hasımlarını şaşkına çevirecek misiniz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'na onay verecek misiniz? **(Evet)**

Verdiğiniz mesajlar gereken yerlere inaniyorum ki ulaşmıştır.

Duymayan varsa buyursun Antalya'ya baksın.

Anlamayan varsa tekrar tekrar bu evetleri dinlesin.

Görmeyen varsa at gözlüğünü çıkarıp bir daha buradan yükselen sese kulak versin.

Biz hatırlatmaktan yorulmayız, ders vermekten çekinmeyiz.

Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz Antalya'yız, çünkü biz Türk milletiyez.

Değerli Antalyalı Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Biz Cumhur diyoruz, Cumhurla ittifak yapıyoruz.

Her şeyi aleni ve şeffaf bir şekilde aziz milletimizle paylaşıyor, takdirine sunuyoruz.

Çalının arkasından dolanmıyoruz, örtülü ilişkiler ve pazarlıklar içine girmiyoruz.

Çünkü biz ittifakımızı samimiyetle yoğurduk, Türk milletin engin ferasetiyle yoğunlaştırdık.



“Önce Ülkem ve Milletim” diyerek hareket ettik.

Ne yapıyorsak, ne söylüyorsak, ne istiyorsak devletin ve milletin bekası içindir.

Ne düşünüyorsak, neyi amaçlıyorsak dünyaya açılan penceremiz olan Antalya'nın ve Antalyalının geleceğine hizmettir.

Çünkü bizim aklımızda hep Türkiye vardır, Türk milleti vardır.

Aziz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz, ona göre yürüyoruz.

Her adımımızı güçlü Türkiye'nin inşası için atıyoruz.

Ülkemize yönelen tehdit ve kötü emelleri görüyor, tedbirlerimizi alıyoruz.

31 Mart seçimlerinin de bu nedenle önem ihtiva ettiği ni düşünüyoruz, devamlı bunu dile getiriyoruz.

Terörizmin ve arkasındaki alçak efendilerinin asıl maksadının Türkiye'yi bölmek olduğunu biliyoruz.

Belediyelerimizin içinde hendek açılma planlarının farkındayız.

Dağdan temizlenen hainlerin Antalya'daki otellere yuvalanmasını, Antalya'nın terörize edilmesini milli güvenlik tehdidi sayıyoruz.

Bunlar Türkiye düşmanıdır, Türk düşmanıdır, ekmek düşmanıdır, emek düşmanıdır, alın teri düşmanıdır, helalin karşısındaki haramzadelerdir.

Teröristlerin belediyelere doluşmasını Antalya için korkunç gelişmelere sebep olacağını şimdiden görüyoruz.

Bu kapsamda kurtarılmış bölge planı yapanları ve topraklarımız üzerinde gözü olanları ifşa ediyoruz.



Bunlardan kurtulmak ve yakın gelecekteki tehditleri bertaraf etmek için Cumhuriyet İttifakı ruhuyla hareket ediyoruz.

Zillete düşenleri uyarıyor, yanlış yoldan dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

Ancak ne kadar söylesek beyhude, ne kadar göstersek nafile olduğunun da farkındayız.

Ülkemizden sözde Kürdistan çıkarmak isteyenlere CHP'nin kol kanat gerdiği her yönüyle gün yüzüne çıkmıştır.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP el ele vermiş, Kandil ve Pensilvanya'nın deşirmesine su taşıyorlar.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP 82 milyon Türk vatandaşının arasına nifak ve bölücülük virüsü saçmaya çalışıyor.

CHP ise buna çanak tutuyor, virüsün yayılmasına katkı sağlıyor.

HDP Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettirmeyi hedefliyor.

Yani PKK, Cumhuriyet'e ve Türk milletine mazbatalı teröristler üzerinden meydan okuyor.

Şu alçaklığa bakar mısınız?

Şu rezilliğe dikkat eder misiniz?

Antalyalı kardeşlerim, Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığını hem biliyor, hem de emel sahiplerini nefretle izliyor.

Peki, Kılıçdarođlu bunu görmüyor mu? Bilmiyor mu? Duyuyor mu?

İP yönetimi melanetin ve karanlığın farkında değil mi?

Elbette farkındalar, elbette biliyorlar, bal gibi görüyorlar.

Bilerek ve isteyerek PKK'nın dümen suyuna giriyorlar, Kandil'in talimatlarına eşlik ediyorlar.



Hem Türkiye'yi bir felakete sürüklemekten geri durmuyorlar, hem de CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin iradele-ri üzerinden Kandil'e piyonluk yapıyorlar.

Kılıçdaroğlu Atatürk'ün partisi CHP'yi; HDP'nin kumanda merkezi, Kandil'in ana karargâhı haline getirmiştir.

Kılıçdaroğlu varken Kandil terör şebekesininin HDP'ye ihtiyaçı neredeyse kalmamıştır.

PKK'nın siyasi uzantısı Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi önemli büyükşehirler de aday bile çıkarma gereği duymamıştır.

Bu bir oyun değil midir?

Bu derin bir komplo değil midir?

Bu karanlık bir senaryonun parçası sayılmayacak mıdır?

CHP ve İP'e oy veren kardeşlerim bu zillete nasıl göz yumacaklar?

Bu vebale nasıl ortak olacaklar?

Zillet kafilesi aynı kirli amaca hizmet eden siyasi partilerin bir araya gelmesiyle varlık bulmuştur.

Bunların gayesi Türkiye'yi uçuruma sürüklemektir.

Bunların hedefi Türkiye'nin ve Antalya'nın mahvına hizmettir.

Bunların amacı kaostur, krizdir, kargaşadır, kavgadır, kuttuplaşmadır, karanlıktır.

HDP'nin Eş Başkanı açık açık itiraf etmiş ve CHP'nin Ankara ile İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının HDP oylarıyla seçileceğini ve HDP'nin yok sayılmayacağını söylemiştir.



Yani “Seçilirseniz bu bizim sayemizde olacak ve karşılığını da alacağız” demiştir.

Kılıçdaroğlu’na soruyorum, neyin karşılığında HDP’ye boyun eğdin?

Hangi pazarlıkların sonucunda PKK/YPG’ye kucak açtın?

HDP istediğini alamadığı takdirde planı nedir? Varmak istediği yer neresidir?

Sokakları mı karıştıracaklar, yoksa belediyelerin önüne hendek mi kazacaklar?

Bakınız değerli Antalyalı kardeşlerim,

CHP’nin Antalya belediye meclis üyesi listelerinde bölücü başına özgürlük isteyen namertler aday gösterilmiştir.

PKK, CHP’nin listelerinden belediyelere sızdırılmak istenmektedir.

Bunların ipliği pazara çıkmıştır.

Sağduyulu CHP’li kardeşlerime bir çağrıda bulunuyorum.

Bu oyunları görün, yanlışın farkına varın.

İP’e oy veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu ihanette tepki gösterin.

CHP ve İP’e muhtaç ve mahkum değilsiniz.

Cumhur İttifakı sizi de kucaklar, sizlere de sahip çıkar.

Cumhur ittifakı sizin de ittifakınız ve ortak paydanızdır.

Cumhurun gölgesi herkese yeter.

Cumhurun gönlü herkese yetecek kadar geniştir.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP ülkemizin mahvını planlarken gelin sizde Cumhur İttifakı’na katılın, geleceğin büyük Türkiye’sini hep beraber kurmanın onurunu yaşayalım.



Ayrımcıya, bölücüye, fırsatçıya, kararın çehrelere, kızarmayan yüzlere Osmanlı tokadını hep beraber vuralım.

Antalyalı kardeşlerim aklıselim ve sağduyu sahibidir.

31 Mart'ta gereken dersi sandıkta vereceklerine inancım tamdır.

Cumhura ve Cumhuriyet'e olan sevgilerinden de en küçük şüphem yoktur.

Şimdi soruyorum sizlere:

31 Mart'ta zilleti kendi karanlığına hapsedecek misiniz? **(Evet)**

Sandık başına gittiğinizde önce ülkem diyecek misiniz? **(Evet)**

Antalya'ya cumhurun mührünü vuracak mısınız? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'nı açık ara farkla birinci yapacak mısınız? **(Evet)**

Sizlere güveniyorum, hepinize inanıyorum.

Antalya'da istikrarın devamından yana tavır alacağınızı şimdiden görüyorum.

Çünkü Antalya diz çökmez, zillete tamah etmez, tamam demez.

Antalya namerde el avuç açmaz, alttan almaz.

Antalya; saygının, hoşgörünün, sabrın şehridir.

Burada her milletten insan yılın belli dönemlerinde yoğun şekilde bir arada bulunur.

Huzur arayan yabancı ülke insanları Antalya'nın kapısını çalarlar.

Burada hiçbir turist dini, dili, kökeni, rengi ve cinsiyetine göre muamele görmez, görmemiştir.



Antalya'ya gelen her misafir baş tacı edilir.

Antalya bu çerçevede hem Türkiye'yi yansıtır, hem de Türkiye'yi ve Türk milletini dünyaya tanıtır.

15 Mart'ta binlerce kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da Türk ve İslam düşmanları eş zamanlı olarak iki camiye saldırmışlar ve 50 din kardeşimizin hayatlarına kast etmişlerdir.

Aynı gün Londra'da Cuma namazı için caminin önünde bulunan bir topluluğa sopa ve çekiçlerle saldırılmıştır.

Demokrasi havarisi kesilen Avrupa suskundur.

Kınama cesareti gösteremeyen AB ülkeleri yine kayıplara karışmıştır.

İslamiyet'ten rahatsız olan çevreler büyük altından gülmektedir.

Bunların demokrasi anlayışları tatile mi çıkmıştır?

İnsanlık nerededir? Küresel vicdan nereye saklanmıştır? İnsan haklarına, inanç haklarına, adalet duygularına ne olmuştur?

Türk ve İslam değerlerine karşı açık bir provokasyon ve saldırgan emeller devreye girmiştir.

Mukaddesatımızı kundaklamak isteyen sefil haçlı emelleri işbaşındadır.

Türkiye'den rahatsız olanların Türk ve İslam düşmanlığı da açığa çıkmıştır.

Antalya'dan diyorum ki:

Kerkük'ten Kudüs'e, Telafer'den Kıbrıs'a, Kaşgar'dan Karabağ'a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı, hem de karşısındaki haysiyet kalesiyiz.

Çünkü biz büyük Türk milletiyiz.



Çünkü biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

Çünkü biz İslam'ın kanla, canla, irfanla harcı karılmış su-
ruyoruz; Türklüğün inanç, iddia, irade ve ülküyle temellenmiş
şuuruyoruz.

Hiçbir zulüm bugüne kadar yapanın yanına kar kalma-
mıştır. İmanımız bu yöndedir.

Alparslan kadar cesuruz, Fatih kadar hoşgörülüyüz, Mus-
tafa Kemal kadar kahramanız.

Camilerimize korku aşıl原因, ırkçılığı teşvik eden, İslama-
fobi'yi kışkırtan ülkeler bize insan hakları konusunda tek laf
edemezler.

Yeni Zelanda'daki olayı kınamaktan aciz olanlar insanlık
adına tek kelime konuşamazlar.

Kılıçdaroğlu ise Yeni Zelanda'daki terörün İslam dünyasın-
dan kaynaklandığını söyleyecek kadar kontrolden çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu seni huzursuz eden nedir?

Batının kirli ağız ile siyaset yapacak kadar alçaltan nedir?

İslam'ın güvencesi Türk milletidir. Bunu bilmiyor musun?

Terör ve İslam'ın yan yana gelmesine çanak tutmak haka-
rettir, hıyanettir.

Kılıçdaroğlu haçlıların gölgesine sığınmış, vicdanını batı-
ya ipotek ettirmiştir.

Ezanımız ıslıklanır Kılıçdaroğlu'ndan tepki gelmez.

Partisinin adayları Fatıha Suresi ile dalga geçer Kılıçda-
roğlu'ndan çıt çıkmaz.

Zillet ortakları sözde Kürdistan'dan bahseder Kılıçdaroğ-
lu'ndan itiraz yükselmez.



Ey Kılıçdarođlu bunlara tepki göstermeyeceksin de neye tepki göstereceksin?

Patatesi, domatesi, sođanı diline doladıđın kadar ezanı, vatani, bayrađı ne zaman sahipleneceksin?

Senden ses çıkmıyorsa Őimdi kulaklarını buraya evir ve Antalya'nın verdiđi cevapları ibret olarak dinle.

Őimdi sizlere soruyorum:

Vatana sahip ıkacak mısınız? **(Evet)**

Bayrađa sahip ıkacak mısınız? **(Evet)**

Ezana sahip ıkacak mısınız? **(Evet)**

Milli bekaya sahip ıkacak mısınız? **(Evet)**

Verdiđiniz bu cevaplar milli vicdanın hasımlarına tokat gibi inmiŐtir.

Allah sizlerden razı olsun.

Antalya'nın duruŐu Akdeniz kadar heybetli, Akdeniz kadar engindir.

Cumhur İttifakı bu heybeti, bu enginliđi sonuna kadar yaŐatmaya hem kararlı, hem de buna muktedirdir.

Aziz Antalyalılar,

Deđerli Dava ArkadaŐlarım,

Cumhur İttifakı aziz milletimizin huzur ve gvenliđi iin teyakkuzdadır.

Antalya BykŐehir Belediye BaŐkanı Sayın Menderes Trel inŐallah yoluna bir kez daha devam edecektir.

Sayın Trel'e desteđimiz tamdır.

Milliyeti Hareket Partisi btn imkanlarıyla, btn samiyet ve safiyetiyle alandadır, alıŐmalarını srdrmektedir.



Antalya'da bulunan ve yaşayan bütün dava arkadaşlarıma sesleniyorum:

Gecenizi gündüzüne katıp Cumhuriyet İttifakı'nın zaferi için ne gerekiyorsa yapacaksınız.

Kalan 11 günde uyumak yok, gevşemek yok, atalet hiç yok.

Bağda, bahçede, yaylada, köyde, kentte hayatını sürdüren her dava arkadaşım Cumhuriyet İttifakı'nın başarısı için var gücüyle mücadele edecektir.

Yılmayacağız, yorulmayacağız, her gönüle gireceğiz, her eli tutacağız, belediye başkan adaylarımızın seçilmesi için emsalsiz azimle çalışacağız.

Soruyorum sizlere;

31 Mart'ta Cumhuriyet İttifakı'na destek olacak mısınız? **(Evet)**

Antalya'nın şehremini olan Sayın Menderes Türel'in yolunu açacak mısınız? **(Evet)**

İstikrar sürsün mü? Antalya ehline emanet edilsin mi? **(Evet)**

Cumhuriyet İttifakı Türkiye'dir, Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur.

31 Mart seçimlerinden sonra da Cumhuriyet İttifakı mutlaka var olacak, mutlaka Türkiye'yi 2023'e taşıyacaktır.

Bizim hedefimiz milli bekanın güvenceye alınmasıdır.

Bizim aklımızda hep Türkiye vardır.

Zalimlere karşı aynı cepdedeyiz.

Hainlere karşı aynı siperdeyiz.

Cumhuriyet İttifakı Türkiye'nin düşmeyecek kalesi, kırılmayacak fedakarlık anıtı, ya istiklal ya ölüm diyen inanç abidesidir.



PKK ve FETÖ'yle yol yürüyenlere teslim edilecek bir Antalya yoktur.

Küresel emperyalizme göz kırpan gayri milli odaklara peşkeş çekilecek bir ülke yoktur.

Ya hep birlikte var olacağız, ya da hep birlikte yok olacağız.

Ya bekaya tamam diyeceğiz, ya da belaya çanak tutacağız.

Şimdi sizlere son kez soruyorum:

Sayın Menderes Türel'i tekraren Büyükşehir Belediye Başkanı seçecek miyiz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'nı zafere taşıyacak mıyız? **(Evet)**

Milli beka hasımlarını şaşkına çevirecek miyiz **(Evet)**

Zillet İttifakı'nı Antalya'da sandığa gömecek miyiz? **(Evet)**

Sizlerin varlığı cumhurun gücüne güç katıyor, birlik ve beraberlik ruhunu diri tutuyor.

Sizin duruşunuz 2023 Lider Ülke Türkiye hedefinin ayak seslerini şimdiden duyuruyor.

Hepinize müteşekkirim, bütün Antalyalı kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

"Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar."

"Beka İçin Milli Karar, Antalya İçin İstikrar."

"Antalya Ehline Emanet."

Sizlere güveniyorum, Antalya'ya inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ISPARTA MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

20 MART 2019



**Aziz Ispartalılar,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Gül kokulu Isparta'da bulunmaktan, sizlerle tekrar buluşmaktan son derece bahtiyarım.

Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu meydanı dolduran Ispartalı kardeşlerimle iftihar ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Aksu'ya, Atabey'e, Eğirdir'e, Gelendost'a, Gönen'e, Keçiborlu'ya, Senirkent'e, Sütçüler'e, Şarkikaraağaç'a, Uluborlu'ya, Yalvaç'a ve Yenişarbademli'ye selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

9 Eylül 2017 tarihinde bir araya gelmiş, 9 dev eserin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirmiştik.

Allah'a hamdolsun ki güller diyarında hizmet kervanı durmuyor, yatırımlar kesilmiyor, çalışma azmi durgunluk yaşamıyor, nitekim Isparta gün geçtikçe büyüyor.

Isparta nakış nakış dokunan irfan yuvasıdır.

Isparta fedakarlıktır.

Isparta el emeği, göz nurudur.

Isparta ehil ellerdedir ve emin adımlarla geleceğe yürümektedir.

Ve bu kentimiz önümüzdeki beş yılda da hizmetten yoksun kalmayacak, mutsuz ve huzursuz olmayacaktır.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için 11 gün sonra sandık başına giderek bir karar vereceksiniz.

İnanıyorum ki partimizin yüzünü yine güldüreceksiniz, Isparta'nın ehil ellerle yükselişine devam diyeceksiniz.

Şimdi söz sırası Ispartalı kardeşlerimdedir.

Soracağım şu sorulara yüksek sesle cevabınızı bekliyor, Isparta'nın sesini herkese duyurmak istiyorum:

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Isparta'ya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta birliğe, beraberliğe, kardeşliğe tamam diyecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verecek misiniz? **(Evet)**

Bu evetler gösteriyor ki, Isparta duruşunu belirlemiş, kararını bugünden netleştirmiştir.

Hepinize müteşekkirim, Ispartalı kardeşlerime güveniyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkan Adayımız, halihazırda Belediye Başkanımız olan Sayın Yusuf Ziya Günaydın'dır.

Isparta'da üç hilal gül goncası gibi açılacak, milli birlik ve kardeşliğin mis kokusunu her yere taşıyacaktır.

İl merkezinden ilçe ve beldelere kadar çok değerli belediye başkan adaylarımız Ispartalı kardeşlerimin huzurundadır.

Aksu Belediye Başkan Adayımız Sayın Süleyman Uzun'dur.

Atabey Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Eraslan'dır.

Eğirdir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Baş'tır.



Sarııdris Beldesi Belediye Başkan Adayımız Sayın Ramazan Pala'dır.

Gelendost Belediye Başkan Adayımız Sayın Ömer Kolbaşı'dır.

Gönen Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Kaya'dır.

Keçiborlu Belediye Başkan Adayımız Sayın Osman Gürsel Türksoy'dur.

Senir Beldesi Belediye Başkan Adayımız Sayın Tayfon Borazancı'dır.

Merkez Kuleönü Beldesi Belediye Başkan Adayımız Sayın Sezayi Çakır'dır.

Merkez Savköy Beldesi Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Avşar'dır.

Senirkent Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Kalay'dır.

Büyükkabaca Beldesi Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Durmuş'tur.

Sütçüler Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Rıdvan Ertan'dır.

Şarkikaraağaç Belediye Başkan Adayımız Sayın Sefa Arıkan'dır.

Çarıksaraylar Beldesi Belediye Başkan Adayımız Sayın Halil Toprak'tır.

Çiçekpınar Beldesi Belediye Başkan Adayımız Sayın Memiş Kaynak'tır.

Uluborlu Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali İhsan Akar'dır.

Yalvaç Belediye Başkan Adayımız Sayın Halil Hilmi Tütüncü'dür.



Hüyükli Belediye Başkan Adayımız Sayın Hasan Yıldız'dır. Bütün adaylarımız Isparta'ya hayırlı, uğurlu olsun.

Şimdi soruyorum sizlere:

Isparta'da Üretken Belediyecilik anlayışına devam diyebilecek misiniz? **(Evet)**

Sandığın başına gittiğinizde mührü üç hilale vuracak mısınız? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisine destek verecek misiniz? **(Evet)**

Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın.

Isparta'nın yüzünü ağartmak için varız.

Isparta'nın dirliği ve istikrarı için varız.

Parlak projelerimizle, yüksek hedeflerimizle, dürüst ve ilkeli yönetim anlayışımızla sizlerin hizmetindeyiz.

Mesela 8 Mart 2019'da Belediye Meclis kararıyla ilan edilen, 700 dönümlük arazide 5 bin konutun yapımını amaçlayan Toplu Konut Projemizin hayata geçmesi için Isparta'nın irade ve teveccühüne mazhar olmayı istiyoruz.

Daha huzurlu bir kent, daha güzel bir gelecek, daha mutlu insanlar için Ispartalı kardeşlerimizin gönlüne talibiz.

Allah'ın izniyle başaracağız, 31 Mart'ta sizlerin takdiriyle Isparta'da yolumuza mutlaka devam edeceğiz.

Önemli bir hususun da altını kalın bir şekilde çizmek isterim:

Isparta Cumhuriyet ittifakı kapsamında yer almayan illerimiz arasındadır.



Bu kentimiz Cumhur İttifakı'nın kapsamında değilse de, siyasi üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın doğasına birebir uygun olacaktır.

Çünkü “Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar” diyoruz.

AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz.

Ayrımız yok, gayrımız yok, ihtilafımız yok.

Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır.

Cumhur İttifakı, 2023 Lider Ülke Türkiye'nin güvencesidir.

Isparta'da zillete yer yoktur, icazet ve itibar da asla olmayacaktır.

Soruyorum sizlere:

Bir miyiz? Beraber miyiz? Birlikte yürüyecek miyiz? **(Evet)**

Isparta'ya sahip çıkıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne kucağınızı açacak mısınız? **(Evet)**

Allah eksiginizi göstermesin.

Günümüz kutlu olsun.

Geleceğimiz hayırlı olsun.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Değerli Ispartalı Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden oldukça farklıdır.

11 gün sonra gerçekleştireceğimiz seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz, aynı zamanda milli be-kamıza da destek olacaksınız.



Belediyelerin emin ve ehil ellerde olması demek insanlarımızın huzur ve mutluluğu demektir.

Yerel yönetimlerin yerli ve milli ellerde olması demek, geleceğe umutla bakmak demektir.

Belediyelerde PKK'nın yuvalanması bu açıdan mahsurlu, marazi ve sakıncalıdır.

Belanın kol gezmesi demek geleceğimizin pürüzlü ve sıkıntılarla dolu olacağına delalettir.

Bu nedenle 31 Mart seçimleri aynı zamanda bir beka seçimidir.

Zillet İttifakı karşımızda hizalanmış, geleceğimizi karartmanın arayış ve çabasına girmiştir.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP bir olmuş, cumhurun geleceğine kast etmek için kolları sıvamışlardır.

PKK'nın siyasi uzantıları belediyeler üzerinden Türkiye ve Türk milleti ile hesaplaşmanın alçak niyetine sabitlenmişlerdir.

Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş, İP re-fakatçi olmuştur.

Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur.

2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır.

İstikrardan rahatsızlık duyanlar harekete geçmişlerdir.

Hepsi aleni bir şekilde ortaya çıkmışlardır.

PKK'nın siyasi uzantıları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi büyükşehirlerde aday çıkar-mamışlardır.

Zillet İttifakı'na monte olmuşlar, destek vermişler, küs-tahça pazarlıklar yapmışlardır.



Gayeleri sözde Kürdistan'da kazanıp, batı da ise AK Parti ve MHP'ye kaybettirmektir.

Hedefleri Ankara ve İstanbul'da HDP'siz-PKK'sız hareket edemeyecek belediye başkanlarını iş başına getirmektir.

Kandil ihanet şebekesi, işbirlikçileri kanalıyla başkenti-mizi kontrol altına almayı amaçlamıştır.

PKK İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir.

Pensilvanya, Cumhurbaşkanına göz dikmiş, istiklal ve istikbalimizi gölgeleme hevesine kapılmıştır.

Her şeyi görüyor, hepsini biliyorsunuz.

Yalan zilletin ruhuna işlemiştir.

Türkiye hazımsızlığı zilletin iliklerine kadar nüfuz etmiştir.

HDP aşkı CHP'yi, İP'i esir almış, istikametlerini uçuruma doğru çevirmiştir.

YPG/PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiş, he-zimete uğratmıştır.

15 Temmuz'da işgale müsaade etmeyen aziz milletimiz, 31 Mart'ta da zilletin komplo ve kuşatma hamlesine kesinlikle izin vermeyecektir.

Gördüğümüz budur, olacak da budur.

Ülkemizi topla, tankla, tüfekte, hendek ve çukurla sindiremeyenlerin 31 Mart seçimlerini fırsata çevirmesine Isparta göz yummayacak, büyük Türk milleti müsaade etmeyecektir.

Soruyorum sizlere;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açma gayesi taşıyanlara acıklı bir ders verecek misiniz? **(Evet)**

Cumhura dış bileyenleri pişman edecek misiniz? **(Evet)**



Milli bekamızı küçümseyip yok sayanlara bunun bedelini ödettirecek misiniz? **(Evet)**

Zilleti söküp atacak mısınız? **(Evet)**

Verdiğiniz bu evetler aydınlık yarınlarımızı müjdeliyor.

Bu evetler milli bekamızın gücüne güç katıyor.

Bu kararlı cevaplar cumhurun yükselişine işaret ediyor.

Maşallah, Isparta *“Sağduyunun Birlikteliği”* diyor.

Sizlerin duruşu, sizlerin inancı, sizlerin samimiyeti Isparta'nın ehline emanet edileceğini şimdiden haber veriyor.

Aziz Ispartalılar,

Muhterem Vatandaşlarım,

Sizlerin iradesi her şeyin üzerindedir.

Bu iradeyi yok saymak demokrasiye ihanet, cumhura hakarettir.

Milli iradeye şaşı bakmak, kulp takmak, sabote etmek emperyalistlere göz kırpmak demektir.

Cumhurun iradesini güçlendirmek, bunun yanında tam egemen olduğu bir yönetim sistemini inşa etmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sizlerin onayına sunulmuştu.

16 Nisan Halkoylamasında sandığa gidip muazzam bir duruş sergilediniz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet dediniz.

Yönetim sisteminden kaynaklanan çift başlılığı ortadan kaldırdınız.

Özlenen ve umutla beklenen bir uzlaşma ruhu sergilediniz.

Vesayeti sonlandırdınız, milli güvenlik tehditlerine karşı zırh oluşturdunuz.



Daha hızlı kararlar alan, milli ve tarihi kökleri bulunan bir yönetim sistemine onay verdiniz.

Ancak bu durumdan memnun olmayan çevreler boş durmadı.

Ülkemizi ekonomik ambargo uygulamakla tehdit ettiler.

Sınır dışı operasyonlarımızı sekteye uğratmaya çalıştılar.

Diplomatik baskı kurmaya yeltendiler.

Tüm bunlar milletimizin gözü önünde cereyan etti, vuku buldu.

CHP Genel Başkanı da bu çevrelerin ağzıyla konuştu.

Sizlerin tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tanımadığını söyledi.

CHP-HDP-İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar; hainlere karşı sınır dışı operasyonlarımıza karşı çıktılar.

Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümeti suçladılar.

Bunlara baksak zalimlere boyun eğerdik.

Bunlara bıraksak PYD-YPG-PKK'ya göz yumardık.

Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik.

Bunlara kulak versek, milli becamıza göz dikenlere sessiz kalırdık.

Ancak cumhura karşı sorumluluklarımız vardır.

Tarihe karşı görevlerimiz vardır.

Ecdadımıza karşı manevi borcumuz vardır.

Teslimiyete göz yummayız, tavize asla yanaşmayız.

"Ya istiklal ya ölüm" diyerek kurduğumuz Cumhuriyeti
"Ya patates, ya soğan" diyerek tartışmaya açtırmayız.



Cumhurda buluşmak, Cumhur İttifakı'nı güçlendirmek için fedakârlık yapmalıydık.

“Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben” diyerek hareket etmeliydik.

Öyle de yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Kirli komploların, karanlık tuzakların, bozguncu tertiplerin aziz milletimizi hedef almasına rıza gösteremedik, asla da göstermedik.

Bunlara karşı aşılmaz bir sur olarak Cumhur İttifakı'nda kenetleniyoruz.

Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz.

Son kale olarak cumhurun iradesine güveniyoruz.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP'nin kaos ve kriz arzuladığının farkındayız.

Mili bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz.

Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesini milli güvenliğimiz açısından vahim addediyor, çok tehlikeli buluyoruz.

Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri üzerinden belediyelere sızdırma girişimlerini beka sorunu olarak görüyoruz.

Erzanın ıslıklanmasını, CHP adaylarının Fatih Suresi ile dalga geçmesini milli ve manevi değerlerimize hıyanet olarak değerlendiriyoruz.

CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum:



Zillet İttifakı'na gelin siz de tavır koyun, parti yönetimle-
rinizin vebaline ortak olmayın.

Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir, bu İP iyi falan hiç de-
ğildir.

CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin birlikte yürüyelim.

İP'e oy veren kardeşlerim, gelin aramızdaki tüm engelleri
kaldıralım.

AK Partili kardeşlerimizle Türkiye'nin safında toplandık,
gelin buna siz de katılın.

Birlikte cumhurun iradesinde buluşalım.

2023'ün Lider Ülke Türkiye'sini hep birlikte inşa edelim.

Ayrışmaya, kutuplaşmaya, kamplaşmaya prim verenlere
Türk milletinin birlik ve beraberlik gücünü ortaklaşa ispat
edelim.

Başkentimiz Ankara'ya kirli ve karanlık işlerin yumağı ha-
line gelmiş birini aday yapanlardan hesap soralım.

PKK'nın siyasi uzantılarının meşrebine uygun bir ismi
İzmir'e aday gösterenleri milli iradenin gücüyle titretelim.

Dünyanın en büyük Türk kenti olan İstanbul'da HDP'nin
peşine takılmış isimleri sandıkta perişan edelim.

Cumhur İttifakı hepimize yeter, herkesi muhabbetle ku-
caklar.

Gelin Güçlü Türkiye'ye hep beraber koşalım.

Ayrılıkları bir kenara bırakıp helalleşelim.

PKK'nın siyasi havarileriyle aynı yolun yolcusu olmayın.

Bölünmeye, bölücülüğe, Kandil'in tetikçiliğini yapanlara
karşı aynı çizgide mücadele edelim.



Zillette umut yoktur.

Zilletin sonu hüsrandır.

Zilletin ardı karanlıktır.

Isparta'da mili birlik ve beraberliğimize dış bileyenlere de geçit yoktur.

Bölücü başının heykelini dikmek isteyen teröristlere müsaade yoktur.

Isparta'nın geleceğini karartmak isteyenlere icazet asla söz konusu bile değildir.

Şimdi soruyorum sizlere;

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Hamd olsun, Isparta cumhurun ruhuna ortak olmuş, kararlı bir duruş göstermiştir.

Isparta, 31 Mart'ta zilleti silip süpürecek, siyaset çöplüğüne fırlatıp atacaktır.

31 Mart'ta Isparta, inanıyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kez daha buluşacak, bir kez daha milli bir heyecanla geleceğine sahip çıkacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Bize göre belediyecilik; hoşgörüdür, insanlara dokunmaktır, darda kalana el uzatmaktır.

Belediyecilik; komşusu açken tok yatmayan fazilettir.



Belediyecilik; dik baş, tok karın, mutlu yarın demektir.

Sizler başınızı yastığınıza rahat koyabildiğiniz ölçüde bizler mutluyuz.

Siz çocuklarımızla birlikte parklarda huzurlu bir vakit geçirdiğiniz ölçüde bizler huzurluyuz.

Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde insan vardır, aile vardır.

Aile sadece erkek demek değildir.

Kadınlarımız ailenin eşit ve onurlu birer parçasıdır, hatta direğidir.

Bu itibarla kadınlarımızın sosyal hayata hakkaniyetli şekilde katılımlarını sağlamak belediyecilik ilkelerimiz arasındadır.

Çünkü kadınlarımız bizim baş tacımızdır.

Bir insan için kalp neyi ifade ediyorsa, kadın da toplumuz açısından aynı şeyi ifade etmektedir.

Isparta Belediyemiz sadece malum ve bilinen belediye hizmetleri veren bir anlayışa sahip değildir.

Sosyal hayatın her alanına dokunarak, üretken ve dinamik bir belediyecilik hizmeti vermek bizim asıl gayedir.

Kesintisiz 10 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veriyor ve Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Günaydın'ı Belediye Başkanı seçiyorsunuz.

Sizlerin bu takdiri bizlere hem onur veriyor, hem de muazzam bir sorumluluk yüklüyor.

Yarım kalan işlerimizi tamamlamak, eksik bıraktığımız işlerimizi bitirmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için en az 5 yıl daha hizmete devam ediyoruz.



Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp, durmadan atıp tutuyorlar.

Bizim için anket meydanlardan yükselen milli iradedir.

Bizim anketlerimiz konvoylarımızı selamlayanlar, dua eden tertemiz yürekler, Isparta'nın ta kendisidir.

Şimdi sizlere soruyorum:

Belediye Başkan Adayımız Sayın Yusuf Ziya Günaydın'ın hizmetlerinden memnun musunuz? **(Evet)**

31 Mart'ta Belediye Başkan Adayımızı tekrar seçecek misiniz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Belediye sayısını artıracak mısınız? **(Evet)**

Isparta için istikrara devam diyecek misiniz? **(Evet)**

Ben de diyorum ki *“Beka İçin Milli Karar, Cumhuri İçin İstikrar.”*

“Beka İçin Milli Karar, Isparta İçin İstikrar.”

Isparta Ehline Emanet.

Isparta'daki bütün belediye başkan adaylarımız sizlere emanettir.

Emanete sahip çıkacağınıza inancım tamdır.

Isparta Cumhura emanet.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Gayret bizden, takdir Ispartalı kardeşlerimden.

Sizlere güveniyorum, Isparta'ya inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TOKAT MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

21 MART 2019



**Aziz Tokatlılar,
Değerli Vatandaşlarım,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Tokat yine coşuyor, yine heyecan dalgasıyla önümüzü aydınlatıyor.

Tokat Cumhuriyet Meydanı hamd olsun tarihi günlerinden birini yaşıyor.

Ne mutlu sizlere ki, Tokat'ın milli karar ve duruşu hayranlık uyandırıyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine 10 gün kala Tokat'ın huzurundayız, Tokatlı kardeşlerimizle hasret gideriyoruz.

Bu Açık Hava Toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Almus'a, Artova'ya, Başçiftlik'e, Erbaa'ya, Niksar'a, Pazar'a, Reşadiye'ye, Sulusaray'a, Turhal'a, Yeşilyurt'a, Zile'ye gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum.

Tokat'ta yaşayan, Tokat'ta huzur arayan, Tokat'ta hayat mücadelesi veren her kardeşime en iyi dileklerimi sunuyor, hepsini birden kucaklıyorum.

Tuna Nehri akmam diyor,

Etrafımı yıkmam diyor,

Şanı büyük Osman Paşa,

Plevne'den çıkmam diyor.

Düşman Tuna'yı atladi,



*Karakolları yokladı,
Osman Paşa'nın kolunda,
Beş bin top birden patladı.*

Tokat'ın ve Türk milletinin iftiharını olan Gazi Osman Paşa'yı, aynı zamanda bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yâd ediyorum.

Tarih boyunca kutlu varlığımızın devamı için insanüstü gayret sarfeden, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan elleri öpülesi ecdadımızın manevi huzurlarında da tazimle eğiliyorum.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

10 gün sonra tarihi bir seçim yapacağız.

10 gün sonra Tokat'ın kaderini, Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğiz.

Şimdi sizlere soruyor, cevabınızı çok yüksek bir sesle bekliyorum.

Mühürlü kalplere, rehinli vicdanlara, hacizli zihniyetlere Tokat'ın haykırışını duyurmanızı istiyorum:

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Tokat'a sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta milli bekamızın yaşamasına destek olacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart gelip çatığında bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ni seçecek misiniz? **(Evet)**

Tokatlı her zaman kendisine yakışanı yapmıştır.



Tokatlı her zaman doğrunun ve hakkaniyetin yanında durmuştur.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine birbirinden değerli adaylarımızla katılacağız.

Tokat'ın yükselişi için gövdemizi taşın altına koyacağız.

Söz verdik, çok çalışacağız.

Üretken Belediyecilik vizyonumuzla Tokat'ı hak ettiği, layık olduğu muhkem ve muteber seviyelere çıkaracağız.

Yapacağız, başaracağız, Tokat'ı bütünüyle bağrımıza basacağız.

Huzurlarınızda belediye başkan adaylarımızı tek tek açıklıyor, hepsini birden Tokatlı kardeşlerimize emanet ediyorum.

İnanıyorum ki, Tokat üç hilale destek verecek, bizleri asla mahcup etmeyecektir.

Tokat Belediye Başkan Adayımız Sayın Adnan Özmen'dir.

Merkez Çamlıbel Belediye Başkan Adayımız Sayın Ufuk Er'dir.

Merkez Çat Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Çoşar'dır.

Merkez Emirseyit Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüseyin Sağdıç'tır.

Merkez Güryıldız Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Özer'dir.

Almus Belediye Başkan Adayımız Sayın Bekir Özer'dir.

Almus Çevreli Belediye Başkan Adayımız Sayın Sadi Ertan Soysal'dır.



Artova Belediye Başkan Adayımız Sayın Mahmut Gülhan'dır.

Başçiftlik Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Öztürk'tür.

Başçiftlik Hatipli Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Cengiz'dir.

Erbaa Belediye Başkan Adayımız Sayın Ertuğrul Karagöl'dür.

Erbaa Gökâl Belediye Başkan Adayımız Sayın Osman Akbulut'dur.

Erbaa Karayaka Belediye Başkan Adayımız Sayın Sebahattin Şenel'dir.

Erbaa Tanoba Belediye Başkan Adayımız Sayın Vural Özdemir'dir.

Niksar Belediye Başkan Adayımız Sayın Duran Yadiğâr'dır.

Niksar Gökçeli Belediye Başkan Adayımız Sayın Naci Ayyıldız'dır.

Niksar Gürçeşme Belediye Başkan Adayımız Sayın Şevket Yücel'dir.

Niksar Serenli Belediye Başkan Adayımız Nurettin Keleş'tir.

Niksar Yazıcık Belediye Başkan Adayımız Sayın Ayhan Kayışkıran'dır.

Niksar Yolkonak Belediye Başkan Adayımız Sayın Süleyman Özgür'dür.

Pazar Belediye Başkan Adayımız Sayın Oğuz Keleş'tir.

Pazar Üzümören Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Çağlar'dır.



Reşadiye Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Şahin'dir.

Reşadiye Baydarlı Belediye Başkan Adayımız Sayın Sıtkı Karaca'dır.

Reşadiye Bereketli Belediye Başkan Adayımız Sayın Necaattin Şahin'dir.

Reşadiye Bozçalı Belediye Başkan Adayımız Sayın Bolhan Durmuş'dur.

Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayımız Sayın Erol Aydın'dır.

Reşadiye Hasanşeyh Belediye Başkan Adayımız Sayın Ümit Lütfü Boztepe'dir.

Sulusaray Belediye Başkan Adayımız Sayın Sinan Genç'tir.

Turhal Belediye Başkan Adayımız Sayın Gökhan Bozkurt'tur.

Turhal Şenyurt Belediye Başkan Adayımız Sayın Muammer Bay'dır.

Yeşilyurt Belediye Başkan Adayımız Sayın Muhsin Yılmaz'dır.

Zile Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Özgan'dır.

Soruyorum sizlere:

Milliyetçi Hareket Partisi'yle yürüyecek misiniz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**

İl, ilçe ve belde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Sonuna kadar beraber miyiz? Her daim birlikte miyiz? **(Evet)**



Hepinize güveniyorum, Tokatlı kardeşlerime teşekkür ediyorum.

İradeniz irademizdir, irfanınız kıvancımızdır, istikbaliniz ehil ve emin ellere emanettir.

Bugüne kadar Tokat'a hizmet eden her kardeşimize müteşekkirimiz.

Taş üstüne taş koyan, Tokat için çalışıp üreten herkesten Allah razı olsun deriz.

Yapılanları görmezden gelemeyiz, tersi bir durum bize yakışmaz.

Hizmet ve eserleri inkar etmeyiz, Tokat için çarpan yürekleri yok sayamayız.

Ancak biz daha iyisini yapma iddiasındayız.

Daha fazlasını hayata geçirme amacındayız.

Şimdi sırayı MHP alsın istiyoruz.

Hizmet nöbetine önümüzdeki beş yıl için MHP'nin girmesini arzuluyoruz.

Tokat'ın meselelerini biliyoruz.

Özlemlerini biliyoruz.

Beklentilerinin ziyadesiyle bilincindeyiz.

Mesela Çamlıbel beldemizin ilçe yapılması gayemizdir.

Konuyla ilgili verilmiş kanun teklifimiz İçişleri Komisyonu'ndadır.

Tokatlı köylümüzün sulama sorunlarını yakından takip ediyoruz.

Sulama Birliklerinin SGK prim borçlarının silinmesi hususunda samimi girişimlerde bulunuyoruz.



Aklımızda hep Türkiye vardır.

Gönlümüzde Tokat bulunmaktadır.

İstiyoruz ki, Tokat engellerini birer birer aşsın.

Diliyoruz ki, Tokat büyüsün, kalkınsın, zenginleşsin.

Şunu da söylemeliyim ki,

Tokat Cumhuriyet İttifakı kapsamında olmasa da, Ak Partili kardeşlerimizle siyasi yarışımız demokratik ve ahlaki ölçülere elbette uygun olacaktır.

Üslubumuza dikkat edeceğiz, siyasi değerlendirmelerimizde hassasiyet ve nezaket göstereceğiz.

Çünkü biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

Çünkü biz Türkiye'nin parlak geleceğiyiz.

Çünkü biz Tokat'ın umuduyuz.

Siyasi polemiklerle, gemlenmemiş hırslarla ittifakımıza gölge düşüremeyiz.

AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz.

Cumhuriyet İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz.

Ümit ediyorum ki, CHP'ye oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir.

Helalleşmeye hazır olduğumu açıkladığım İP'e oy veren kardeşlerim de bu mücadelemize ortak olacaklardır.

Gelin Tokat için seferber olalım.

Gelin el ele verip Tokat'ın yanında duralım.

Gönül kırmak değil, gönüller yapmaktır maksadımız.

Ayrırmak değil, birleştirmektir muradımız.



Ötekileştirmek değil, her insanımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz.

Biz Türkiye sevdalıyız.

Biz Tokat'ı Allah için çok seviyoruz.

Çağrım dirliğe, birliğe, kardeşliğedir.

Çağrım Tokat için tek ses, tek nefes, tek yürek olmak içindir.

Biz rahmetin yanındayız.

Biz tefrikanın karşısındayız.

Biz tezviratın uzağındayız.

Kökeni, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun her Tokatlı kardeşimi yüreğimize alacak kadar hoşgörümüz vardır, sevgimiz vardır, vicdanımız vardır, cesaretimiz vardır, faziletimiz vardır, ahlakımız vardır, muhabbetimiz vardır.

Soruyorum sizlere:

Tokat için aynı safa girecek miyiz? **(Evet)**

Tokat için aynı amaca yönelecek miyiz? **(Evet)**

Tokat için tek bilek, tek yürek olacak mıyız? **(Evet)**

İşte Tokat, işte diriliş ruhu.

İşte Tokat, işte milli birlik ve kardeşlik şuuru.

Varsın çıkarıcılar güç birliği yapsınlar.

Varsın zillete düşenler çıkar birliği kursunlar.

Bizim inancımız, bizim kardeşliğimiz, bizim duruşumuz alayına yetecek, alayına diz çöktürecektir.

Ayrılıkta gelecek yoktur.

Bölünmede huzur yoktur.



Kutuplaşmada umut yoktur.

Bir olalım, diri olalım, güçlü olalım, birlikte Tokat olalım.

Buna hazır mısınız? **(Evet)**

Buna var mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta üç hilalin altında toplanacak mısınız? **(Evet)**

Sizlerle övünüyorum.

Tokatla gurur duyuyorum.

Bu evetler Tokat'ın güvencesidir.

Bu evetler Tokat'ın açılan bahtıdır.

Bu evetler milli bekaya destek, Türkiye'ye katkıdır.

Tokat'ın yüzü zillete dönüktür.

Tokat'ın yönü zaaf ve zayıflığa tümenden kapalıdır.

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Bugün 21 Mart Türk'ün Bahar Bayramı'dır.

Nevruz, büyük Türk coğrafyasında birliği, dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür.

Nevruz köklü bir kucaklaşma fırsatıdır.

Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesidir.

Aynı maziden gelen ve geleceği beraberce tasavvur ederek kardeşçe yaşayan aziz milletimizin fertleri arasına kin ve nifak tohumlarını ekmeye çalışan mihrakların, bu müstesna günü sabote teşebbüsleri her zaman ters tepmiştir.



Yine tepmeye mahkumdur. Hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır.

Türk dünyasında ‘Sultan Nevruz’ adıyla bir bayram olarak yaşatılıp kutlanan bu günde en büyük dileğim, milli bekamızın sonsuza kadar var olması, dünyada ise barış ve kardeşliğin hakimiyet kurmasıdır.

Bu gerçeğin ışığında; tarihiyle, coğrafyasıyla, şiiriyle, şarkısıyla, gelenek ve görenekleriyle Türklüğün bayramlarını yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

Tokat bu görevin çok şükür fevkindedir.

Nevruz, yalnızca yeni bir mevsim döngüsünün, bolluk ve bereketin başlangıcı değildir.

Türk milleti için geleceği yeniden yorumlamanın; atalet, yılgınlık, korku ve umutsuzluğun geride bırakılarak maddi ve manevi doğruluk ve atılımın müjdesidir.

Nevruz bu anlayışla kutlanmalı, ruhuna aykırı bir şekilde, gerginlik ve huzursuzluk aracı haline getirilmesine fırsat verilmemelidir.

Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, toplumsal birliğimizi güçlendiren bu kültürel zenginliğimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur.

Güzel günlerin habercisi kabul edilen, anlam ve önemine uygun olarak coşkuyla karşıladığımız Nevruz’un barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı artırmasını diliyor, Tokatlı kardeşlerimin, Türk milletinin bayramını kutluyorum.

Nevruz’da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir.

Nevruz’u kundaklamayı hedefleyenler zehirli niyetlerin failleridir.



Nevruz'da kırıp dökme, yakıp yıkmaya kalkışan vandallar Türk milletine düşman odaklardır.

Açık açık diyorum ki, Nevruz'dan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız.

Milli becamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz.

Milli bekaya inanmayan, milli bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız.

Gazi Osman Paşa tam 142 yıl önce Plevne'de zalim kuşatmaya 145 gün direnmişti.

Niye, çünkü kahramandı, çünkü düşman tasallutuna, düşman ablukasına tahammül edemezdi.

Askerleriyle açlığa dayandı, yokluğa katlandı, imkansızlıklarla boğuştu.

Teslim olmadılar, huruç hareketiyle kuşatmayı yarmayı denediler.

Biliyorlardı ki, Plevne Balkanlardaki en stratejik savunma mevzilerden birisiydi.

Milli becamızın müdafaası için her şeyi göze aldılar.

Belki patates yiyemediler, belki soğana ulaşamadılar, belki de zaman oldu içecek su bile bulamadılar.

Gene de taviz vermediler, kuşkusuz vatanın istikbali, milletin istiklali için şehadeti göze aldılar.

Bu sayede tarihe geçtiler.

Milli beka şaka değildir.

Milli beka oyuncak değildir.

Var oluşumuzun kaynağıdır.

Becamız yoksa vatanımız yoktur.



Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur.

Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir.

Yeni Zelanda'da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti.

Katliam Yeni Zelanda'da işlendi, mesaj Müslüman Türk milletine verildi.

Maalesef CHP Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti.

Gafillğe bakın, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın.

Hala Viyana'yı unutmamışlar.

Hala Kosova'yı unutmamışlar.

Hala İstanbul'un fethini hazmedememişler.

Hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramamışlar.

Ama biz de bu zalimleri unutmadık, biz de bu haçlı kafilmesini asla hafızalarımızdan silip atmadık.

Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor.

Korkuları budur, komploları ve vahşetleri bundandır.

Bu nedenle PKK'yı kullanıyorlar.

Bu nedenle PYD/YPG'yi ülkemizin mücavir alanlarında silahlandırıp kışkırtıyorlar.

FETÖ'ye sempatileri boşuna değil.

Müslüman Türk'e dış bilemeleri tesadüfi değil.

Şimdi soruyorum sizlere, 31 Mart geldiğinde;

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**



Vatan sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Ezana Sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Tokat'a sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'nin tarihsel haklarına sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Tokat'ın bu muhteşem ve muhterem duruşu zilleti ürkütüyor, milli beka hasımlarını çıldırtıyor.

Ürkmeye devam etsinler.

Çıldırmayı sürdürsünler.

Türkiye'nin önüne geçemeyecekler.

Tokat'ın önünü asla kesemeyecekler.

Cumhur İttifakı'nın yürüyüşünü asla durduramayacaklar.

Türk denildi mi akıllara Müslüman gelir.

Müslüman denildi mi hemen Türklük gündeme getirilir.

Türk milleti İslamiyet'in keskin kılıcıdır.

Türk milleti medeniyetler ve milletler mücadelesinde eğilmeyen baş, diz çökmeyen iradedir.

Sorunlarının ana kaynağı da budur.

Şeyh Edebali'nin damadı Dursun Fakih'e atfedilen ve Orhan Gazi'ye hitaben söylediği ifade edilen şu ibretlik sözlere dikkatinizi çekmek isterim:

Öyle insanlar göreceksin ki,

Kuzuyu yemek için tilkiyle plan yapacaklar,

Kurtla birlikte öldürecekler,

Çobanla birlikte yiyecekler,

Sahibiyle birlikte yas tutacaklar.



Biliniz ki, Zillet İttifakı aynısıyla budur.

Bunlar ne Yesevi'yi bilirler, ne yüksek Türk irfanını.

Ne tarihi bilirler, ne coğrafyanın ruhunu.

Bunlar ne Edebalı'nın sözünden haberdardır, ne de Dursun Fakih'in özünden.

Malazgirt'teki asaleti tanımazlar, Hacı Bayram'ın izinden yürümezler; Akşemsettin'den, Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş'tan, Pir Sultan'dan, Türk milletinin beka davasından haberleri yoktur.

İşleri güçleri yalandır, dolandır, aldatmadır, kandırmadır, kriz severliktir.

Kaos denildi mi, yüzleri güler.

Ekonomik sorunları duydular mı, bayram ederler.

Sosyal çalkantı, siyasal istikrarsızlık, ihtilaf ve derin anlaşmazlıklar bunların geçim kapısıdır.

Zillet İttifakı, Türkiye'ye ve Tokat'a karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor.

Karanlık güçler pusu kuruyor, bunlar mihmandarlık yapıyor.

Türk düşmanları kirli senaryo yazıyor, bunlar teşrifatçılık yapıyor.

Mehmetçiğe kurşun sıkanlar tembihliyor, bunlar uyguluyor.

CHP Genel Başkanı YPG'ye terör örgütü diyemiyor.

Üstelik PKK'lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor.

Kızışan pazarlıklar zilletin foyasını ortaya çıkarıyor.

Zaman zaman yalandan söz düelloları yaşıyor, eften püften kayıkçı kavgaları çıkıyor.



HDP'nin çürümüş bir eşbaşkanı, CHP'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarına ayar veriyor, seçilirlerse bunun HDP'nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor.

Sorarım sizlere:

Bu acıklı tablo zillet değil midir? **(Evet)**

Bu olan bitenler hezimet değil midir? **(Evet)**

Gazi Osman Paşa'nın ahfadı bu rezaleti kabullenemez.

Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir Tokatlı kardeşim bu kepezeliğe onay veremez.

CHP'ye oy veren kardeşim, oyunu görmelidir.

İP'e oy veren kardeşim, şirret hesapları fark etmelidir.

Bu zillete öyle bir tokat atın ki, yiğitlerin yöresi Tokat'ın ne demek olduğunu düşe kalka anlasınlar.

Tokat, Çanakkale surlarına bağımsızlık aşkıyla bağlanan On Beşlilerdir.

Tokat, Türkiye'nin beka mücadelesinde hep vardır, hep olmuştur, olmaya da devam edecektir.

Tokat'ın milli duruşunu unutanlar 31 Mart'ta gereken cevabı inşallah alacaklardır.

Tokat, zilletin bağrına saplanan milli hançerdir.

İhaneti boğacak inanmışlıktır.

İşgalcileri yıkıp geçecek iradedir.

Tokat'ın sabrını kimse yanlışla yormasın.

Metanetini ve sağduyusunu hiç kimse yanlış değerlendirmesin.

Dün Çanakkale'yi geçemediler, bugün de Tokat'ı geçemeyecekler.



Değerli Tokatlılar,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Mütecaviz emeller birikerek ağır bir tehdit döngüsü ortaya çıkarmıştır.

Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyorlar.

Hiyanet yine fazla mesai yapıyor, hainler darbe vurmak için açığımızı kolluyor.

Hepsi karşımızda saf saf toplanmışlar, bunların karşısında biz de Cumhur İttifakı diyoruz.

İşbirlikçilere karşı Cumhur İttifakı diyoruz.

Devşirmelere karşı Cumhur İttifakı diyoruz.

Cumhurun iradesinden feyiz alıyor, cumhurun istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz.

Şimdi soruyorum sizlere:

Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Geleceğimize kastedenleri şaşkına çevirecek misiniz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olacak mısınız? **(Evet)**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür.

Yeni hükümet sistemine uygun mahalli idareler yönetimlerinin tercihi ve seçimi milli huzur ve milli güvenlik açısından stratejik bir zorunluluktur.

Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır.

Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yerşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır.



Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz.

Rehavetimizi gözlüyorlar, artan risklere sessiz kalmamızı umuyorlar, uyanık olunuz.

Milli bekayı bu sebeple kabullenemiyorlar.

Zillete, Türk ve İslam düşmanlarına rağmen yolumuza devam edeceğiz.

Yardımcımız Allah'tır, hesap yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Destekçimiz Tokat'tır, büyük Türk milletidir.

Bütün Tokatlı kardeşlerimden ricam sandığa mutlaka gitmeleridir.

Seçime katılımın yüksek olması çok mühimdir.

PKK'ya bel bağlayanlara dersini verelim.

FETÖ'yle yan yana yürüyenlere hadlerini bildirelim.

Emperyalistlerin ağzının içine bakanlara Tokat'ın kim olduğunu gösterelim.

Son kez soruyorum sizlere:

31 Mart'ta birlik, beraberlik ve kardeşlik için tercihte bulunacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Türkiye muhaliflerine aşılmaz bir duvar örecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Tokat için Milliyetçi Hareket Partisi diyecek misiniz? **(Evet)**

Tokat'ı ehil ellere teslim edecek misiniz? **(Evet)**

Allah'a bin şükür, Tokat kararlıdır, Tokat 15 yaşındaki kahraman neslin yıkılmaz, teslim alınamaz cephesidir.



Tokat Bekadır.

Tokat beka düşmanlarının ebedi hasmıdır.

“Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.”

“Beka İçin Milli Karar, Tokat İçin İstikrar.”

“Tokat ehline emanet.”

Tekraren söylüyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün değerli adayları da Tokat'ta emanetimdir.

Sizlere güveniyorum, Tokat'a inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ANKARA MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

23 MART 2019



**Sayın Cumhurbaşkanım,
Aziz Vatandaşlarım,
Değerli Kardeşlerim,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi en derin hissiyatımla selamlıyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Bugün Ankara bir başka güzel.

Bugün Ankara bir başka görkemli.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine sekiz gün kala Cumhuriyet İttifakı olarak başkentimizin huzurundayız.

Cumhuriyet İttifakı'nın ikinci ortak mitingine milli bir heyecanla katılan her kardeşime, her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum, hepimize hoş geldiniz diyorum.

Bozkırın ortasından yükselen, bağrımdan Cumhuriyet'i çıkaran Ankara Türkiye'nin ortak kaderi, ortak kıvancıdır.

Ankara iftiharımızdır, irademizin irfan ve itibar kaynağıdır.

Ankara milli birliğimizin eşiği, milli bekamızın stratejik beşiğidir.

Seymenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz.

Cumhuriyet kadar haysiyetliyiz, Cumhuriyet kadar haşmetliyiz.

Biz Türk milliyetiyiz. Biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

**Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Ankaralı Kardeşlerim,**

Ankara'nın özlemleri vardır.



Ankara'nın gelecek hayalleri vardır.

31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır.

31 Mart seçimleri, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçişinden sonraki ilk mahalli idareler seçimidir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden 281 gün sonra aziz milletimiz sandık başına gitmektedir.

Sekiz gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz.

Yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz.

Bunların önünde ve üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının hem teyidini hem de tescilini yapacağız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesine, Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünün inşa ve ihyasına güçlü bir destek vereceğiz.

İstikrarı temellendirmiş, siyasi gerilimleri en aza indirilmiş, toplumsal huzur ve normalleşmesi sağlanmış bir Türkiye'ye geçiş yapacağız.

Yeni hükümet sistemiyle uyumlu olması beka düzeyinde önemli olan yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız.

31 Mart seçimleri, Ankara'nın önünü kesmeye azmetmişlerle Ankara'nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir.

31 Mart seçimleri, yalanla doğru, sahtekârlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır.



Sekiz gün sonra; ya beka diyeceğiz, ya belaya boyun eğceğiz.

Ya yurdum diyeceğiz, ya da yutulmaya razı geleceğiz.

Cumhur İttifakı milli varoluşumuzun hizmetkârıdır.

Cumhur İttifakı milli onurun güveni, milli ömrün güvenesidir.

Buna karşılık Zillet İttifakı, kumpastır, komplodur, karanlıktır, kaostur, kavgadır, kargaşa güvertesidir.

Ankara dün zilleti reddetti, Cumhuriyet'in zirvesine yükseldi.

Dün rezaleti defetti, Türkiye'nin haklı gururu seviyesine tırmandı.

Dün müstevlileri ezdi, milli istiklali temin etti.

İnancım odur ki, yine başaracak, yeniden bir tarih yazacaktır.

Cumhur İttifakı olarak buna ant içtik.

Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin emanetlerine leke düşürmeyeceğiz.

Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin mirasını kirletmeyeceğiz.

Mustafa Kemal'in kutlu hedeflerini asla ihmal ve inkar etmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki'dir.

Milliyetçi Hareket Partisi bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir.

Ankara'nın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın değerli adayları için elimizden gelen çalışmaları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.



Hiç tavsamadan, hiç gevşemeden, hiçbir akıl çelici ve istismarcı söze kulak vermeden Cumhuriyet İttifakı'nın zaferine inandık, bunun için adeta seferber olduk.

Biliniz ki, Ankara Türkiye'nin özetidir, özgüvenidir, öz değeridir.

Ankara, Türk milletinin ta kendisidir.

Milletimizin her güzel insanı aynı zamanda Ankaralıdır.

Hiçbir siyasi devşirme Ankaralılığı tapulu malı görmesin.

Sayın Mehmet Özhaseki milletimizin ve Ankara'nın güzide bir mensubudur.

Aksini iddia edenler başkentimizin hatırasına, milli birliğin hamuruna bölücülük ve fitne aşlamaya gayret eden namertlerdir.

Ankaralı yiğittir, adamlığa sırt dönen namertlerle, geçmişine yüz çeviren nankörlerle işi olamaz.

Ankaralı sözünün eridir, özü talan, sözü yalan kişilerle bir araya gelemez, bunlarla bir gelecek göremez.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Muhterem Vatandaşlarım,

Ankara'ya bakan, Ankara'yı kavrayan her vicdan sahibi milli bekamızın hayati önemini idrak ve ifade edecektir.

Sandık başına giden her sağduyulu kardeşim, 15 Temmuz'da tepemizden atılan bombaları, yağdırılan kurşunları ve FETÖ işgal teşebbüsünü hatırından çıkarmayacak, kararını buna göre verecektir.

Her Ankaralı, zilletin yanında hizalanmış ekonomik tetikçilerin, döviz baronlarının yeniden başlayan operasyonlarını, iç ve dış saldırıları dikkate alıp milli duruşunu ispatlayacaktır.



Bunun için dürüst bir mizaç, düzgün bir meşrep, milli ve dirayetli bir müktesebat yeterlidir.

Beka sorunu yok demek, Milli Mücadele'yi unutturmak demektir.

Beka sorunu yok demek, Türklerin Anadolu'dan nihai olarak çıkarılmasını projelendiren Tarihi Şark Meselesine göz yummak demektir.

Beka sorunu yok demek, Ankara'nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir.

Beka sorunu yok demek, hak ile batılın, haç ile hilalin, iman ile küfrün, millet ile zilletin tarihi mücadelesini unutmak demektir.

Tehdit açıktır, karşımızdaki seçenek bellidir:

Ya bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti bir ve bütün tutulacak, ya da acıklı ve kanlı şekilde bölünüp parçalanacaktır.

Kısaca bekaya dudak bükmek; mahsurludur, sakattır, çok tehlikelidir.

“31 Mart beka seçimi değil, belediye seçimidir, beka sorunumuz da yoktur.” diyen gafiller bize ne söylemeye çalışıyorlar?

Bu zillete kucak açanlar, muhterem ecdadımızın yüzüne yarın nasıl bakacaklar?

Ne anlatacaklar? Hangi bahaneleri ileri sürecekler?

Gafletteydik, görmedik, bilmedik, düşünmedik mi diyecekler?

Oy peşindeydik, günü kurtarmaya çalışıyorduk mu diyecekler?



Pazarlıklar böyleydi, arkamızdan itiyorlardı mı diyecekler?

Çaresiz kaldık, tutsak alındık, boynumuzu eğdik mi diyecekler?

Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan Zillet İttifakı Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle işbirliğini,

Tarihe nasıl anlatacak? Bunun vebalini nasıl üstlenecek?

Zillet İttifakı'nın ortakları bunun hesabını iki cihanda nasıl verecekler?

Hayır, Türk milleti bunu asla kabul etmez. Ankaralı kardeşim bu ihanete yenilmez, bu ihaneti yemez, yutmaz.

Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun, hiçbir kardeşim buna razı olmaz.

Türkiye bir ve bütün olur, Ankara aşılmaz kale gibi yükseilir, bu oyuna gelmez.

Kardeşliğine, birliğine ve varlığına musallat olan bu tehlikeyi elinin tersiyle iter.

Sonsuza kadar var olmanın inancıyla, zilletin muhataplarına hak ettiği dersi verir.

Sınır içinde, sınır ötesinde, dağda, mezrada, ovada vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan, hain pusular kuran, alçak suikastlar düzenleyen teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır?

Bunları belediye meclis üyelikleriyle taltif etmek nasıl bir sorumsuzluktur?

CHP Genel Başkanı bu zillete nasıl tamam demiştir? FETÖ'yle, PKK'yla aynı çizgiye nasıl yuvarlanmıştır?



İP zilletin çekim alanına nasıl girmiştir?

HDP'nin son dönemlerde sivri ve kirli diliyle öne çıkan Eşbaşkanı açık açık ve aynen diyor ki:

“Mansur Yavaş da bilecek ki, seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür.”

Ankara'yı yavaşlatmaya çalışanlar, bu zelil itirafı da ajansınıza sordunuz mu? Konuyla ilgili herhangi bir görüş aldınız mı?

Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idüğü belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajanda da yazılı olan talimatlar bunlar mıydı?

Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya açıklayın.

Ajans deyip kıvırmayın.

HDP Eşbaşkanı koz veriyor deyip suçlamalardan kaçmayın.

Sahte senet düzenleyip kumpasa bağlamayın.

HDP sevgisini “Dilim sürçtü” deyip kapatmayın.

Şaibeli ve sahte diplomalı kişilerle açtığınız haram tezgahınız bir anda bozulunca eski dostlarınıza şizofren diye bağışmayın.

Vergi kaçakçılığı yaptıktan, onca alavere dalavereye saptıktan sonra çıkıp da Ankaralı kardeşlerimin yüzüne baka baka yalan söylemeyin.

Ankaralı PKK'ya nasıl evet diyecek?

Ankaralı, “Sözde Kürdistan'da kazanıp batıda Ak Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.” diyen bölücülerle aynı kareye nasıl girecek?



Bu reva mıdır? Bu hak mıdır? Bu Ankaralıya nasıl yapılacaktır?

Aziz Ankaralılar,

Değerli Kardeşlerim,

CHP Genel Başkanı, henüz YPG'ye terörist diyemedi.

15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçmedi.

YPG, PKK'nın Suriye kolu değil mi?

YPG, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlarımızı, sınır il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızı şehit eden katil ve terörist örgüt değil mi?

Yeni Zelanda'da bir vandal, bir terörist 51 din kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti, 47'sini yaraladı. Ne var ki CHP Genel Başkanı İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti.

Kılıçdaroğlu soruyorum sana, bu kadar alçalmayı nasıl başardın?

Bu denli gözlerini karartan, vicdanını uyuşturan neydi?

Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek, olamaz, yapamazsın çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?

Biz Türkiye Cumhuriyet'ini hainlere rağmen kurduk.

Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni muhasım odaklara, yerli işbirlikçilere, hülasa yedi düvele meydan okuyarak inşa ettik.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ milli bekamızı, Cumhuriyet'in ruhunu, milletimizin emsalsiz kazanımlarını, milli birlik ve dayanışma iradesini hem yıkmak hem de kırmak için devrededir.

Gezi Parkı'nda denediler, şamarı yediler.



6-7 Ekim olaylarında denediler, bedelini ağır şekilde ödediler.

Hendek kazıp çukur açtılar, iç isyan ve istilaya kalkıştılar, açtıkları çukurlara debelene debelene gömüldüler.

15 Temmuz'da denediler, rüzgar ekeyim derken fırtına biçtiler, kıvrana kıvrana sonuçlarına katlandılar.

Zillet İttifakı'na diyorum ki, 31 Mart'a da yapamayacaksınız, Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz.

Ankara'nın hızını kesemeyeceksiniz.

Eski ülkücüyümüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur.

Ya Ülkücüsündür, ya değilsindir.

Ya MHP'lisindir, ya da değilsindir.

Arası yoktur, ortası yoktur.

HDP'ye el avuç açan birisinin boğazına İmralı yuları geçmiş, istikameti Kandil'e çevrilmiştir.

Dün CHP'yi kötülerken, bugün CHP'nin filikasına binen bir şahsiyetin siyasi ahlakı, siyasi çizgisi olmayacak, olamayacaktır.

Ankara, Polatlı'dan top sesleri duyulurken bile korkmadı, ürkmedi, teslim olmadı.

Cumhuriyet'in başkenti nice badireleri atlattı, ama taviz vermedi. Hele hele zillate hiç düşmedi.

Ulus'taki İlk Meclis, bir yandan ülke savunması için fedakârlık yaparken, diğer yandan da işgalciler ve işbirlikçilerin çıkardıkları isyanları bastırmak ve milli birliği temin etmek için uğraşıyordu.



Türkiye Cumhuriyeti çok zor şartlar altında kuruldu.

Bize patates-soğan edebiyatı yapanlara 7-8 Ağustos 1921'de yayımlanan Tekalif-i Milliye Emirlerini okumalarını tavsiye ederim.

Kurtuluş yıllarımızda, her aile birer kat çamaşır, birer çift çarık, birer çift çorap hazırlayıp vatan müdafaası için verdiler.

Türk milleti ekmeğini böldü cepheye gönderdi. Suyunu kıstı, cepheye akıttı.

Kuşkusuz her istendiğinde kanını da verdi, canını da verdi.

Bize milliyetçilik anlatan Kılıçdaroğlu, şunu bilmelidir ki, milliyetçilik Türkiye düşmanlarına gülücükler saçan, Türk ve İslam düşmanlarına methiyeler düzen bozuk ağızların işi değildir.

Milliyetçilik, milletine derin sevgi ve muhabbetle bağlı olmaktır, tarihini bilmektir, kimliğini bilmektir, kökünü bilmektir, ceddini bilmektir.

Ey Kılıçdaroğlu, sen kim milliyetçi olmak kimdir?

Zillet ne yaparsa yapsın, Cumhuriyet karanlığı aydınlatmak, kuşatmayı yarmak için geliyor.

Cumhuriyet milli bekayı koruyup kollamak için Ankara'nın ehline emanetini diliyor.

"Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım" diyen her kardeşime çağırım, gelin Türkiye'nin yükselişi için Cumhuriyet'te buluşalım.

Genç kardeşlerim, ilk kez oy verecek evlatlarım, gelin Cumhuriyet'te sözleşelim.

İttifakımız, korkaklara karşı cesurların ittifakıdır.

İttifakımız, hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır.



Cumhur İttifakı, en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların inançlı ve iradeli bir ittifakıdır.

CHP'ye, İP'e oy veren vatandaşlarım, Kürt kökenli kardeşlerim gelin bu şerefe siz de dahil olun.

Çoluğunuza çocuğunuza anlatıp aktaracağınız muhteşem bir anın hatırasını bırakın.

Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı Cumhur İttifakı diyoruz.

İşbirlikçiye, bozguncuya, müfteriye, fitneye, Kandil'e, Pensilvanya'ya, Vashington'a, Brüksel'e karşı Cumhur İttifakı tek başına direnir iddiasındayız.

Temiz siyaset, temiz yönetim, tertemiz Ankara için Cumhur İttifakı.

Davamıza gönül vermiş her ülküdaşımı, partimize destek veren her kardeşimi önce sandığa gitmelerini, ardından da Cumhur İttifakı'nın muhterem adaylarına oy vermelerini hassaten bekliyorum ve temenni ediyorum.

Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Ankara İçin İstikrar.

Ankara Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, Ankara'ya her zaman inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
CUMHUR İTTİFAKI
İSTANBUL MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

24 MART 2019



**Sayın Cumhurbaşkanım,
Aziz Vatandaşlarım,
Değerli Kardeşlerim,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Gecesi sümbül kokan İstanbul, Türkçesi bülbül kokan İstanbul bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun.

Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortak mitingi vesilesiyle bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıyorsunuz.

İstanbul'da yeniden diriliş ve yükselişin müjdesini veriyorsunuz.

Allah nazarlardan esirgesin, Yenikapı adeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş çağlıyor, al bayrağa bürünmüş pırıl pırıl parlıyor.

7 Ağustos 2016'dan tam 960 gün sonra, 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı'da muhteşem bir heyecan ve milli bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz.

Ne mutlu sizlere, ne mutlu İstanbul'a, ne mutlu birim, iriyim, diriyim, Türkiye'yim diyen cesur yüreklere.

İstanbul'u fetheden mübarek irade sizler gibi şanlıydı, İstanbul'a Türk milletinin mührünü vuran kutlu ecdadımız sizler gibi korkusuz ve kahramandı.

İstanbul'da yaşayan her insanımıza, Yenikapı'yı tıklım tıklım dolduran her kardeşimize, milletimin her güzel evladına şükranlarımı sunuyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza, milli birlik ve bekamıza hayırlı sonuçlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.



Bu muazzam toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli İstanbullu Kardeşlerim,

İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir.

İstanbul; tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir, nitekim dünyanın en büyük Türk-İslam kentidir.

Beşeriyetin gözü İstanbul'un üzerindedir.

Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir.

Masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır.

İstanbul; Kudüs'ün kardeşidir, Kerkük'ün kaderidir, Kaşgar'ın umududur, Akmesic'ten Bişkek'e, Üsküp'ten Halep'e, Hicaz çöllerinden Asya steplerine, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir.

Bu siper düşerse Türkiye'miz gider, tarihimiz sükût eder, milli ümitler söner.

Bu siper, Allah muhafaza, zillete teslim olursa muzaffer asırların, muazzez ahlakın, muhteşem anıların nice miras ve emanetleri kararır ve körelir.

Hükümranlığıyla tarihin rotasını değiştiren, ana yatağını dönüştüren yüksek fazilet elbette gücünü İstanbul'dan almıştır.

Kıtalar arasında at koşturup, coğrafyaları kumaş gibi kesen, cihanı adaletle kavrayan, tarihe silinmez iz ve eserler bırakan aziz ecdadımız gelecek ülkülerini İstanbul'da bulmuştur.

İstanbul cumhurun irfanı, cumhurun istiklal meşalesidir.

Bu nedenle İstanbul Cumhuriyeti'nin hassasiyet ve haysiyet merkezidir.



İstanbul demek Türkiye demektir.

İstanbul'da atılacak bir adımın yankısı Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar her yerden hissedilecek, her taraftan işitilecektir.

Cumhur İttifakı olarak bunun bilincindeyiz, tarihi görev ve sorumluluklarımızın fevkindeyiz.

Ne var ki zalimler boş durmuyorlar.

Hainler boşa zaman geçirmiyorlar.

Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar.

15 Mart 2019 günü, Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında iki camiye hunharca saldırı düzenlendi.

Maalesef 51 din kardeşimiz şehit edildi, 47 din kardeşimiz de yaralandı.

Alçak teröristler, 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı.

Barbar Haçlılar, 336 yıl önceki Viyana Kuşatması'nın öfkesini taşıyorlardı.

Yeni Zelanda'yı kana bulayan vandallar, Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durdurulduğu bin 287 yıl önceki Putavya Savaşı'nı hafızalarına kazımışlardı.

Karşımızdaki mukaddesat ve mukadderat düşmanları, 566 yıl önce fethedilen İstanbul'u hala akıllarından çıkaramamışlardı.

Yeni Zelanda'da camileri kundaklayıp Müslümanları şehit eden canilerden birisi Türk milletine açıkça diyor ki;

"Boğaz'ın batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelerseniz sizi öldüreceğiz."



*Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız.
Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol tek-
rar Hıristiyan şehri olacak."*

Şu anda Boğaz'ın batı yakasındayız.

Avrupa Kıtası'ndayız. İşte buradayız, Yenikapı'dayız.

Ey katiller gelin de görelim, gelin de dedeleriniz gibi sizi
aynen yerin dibine indirelim.

Konstantinopolis diye bir yer yoktur.

Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer de asla olamaya-
caktır.

İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hi-
lalimizin şerefidir. Hiçbir müstevli emel ve hedef bu aziz ken-
timize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir.

Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza,
vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız, ya da
o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız.

Milli bekayı duyunca yüzü asılanlar, ülkemizi hedef alan
vahim tehditlerin içimize kadar sızmış kalıntılarıdır.

Milli beka denildi mi keyfi kaçanlar, Türk ve İslam'ın kar-
şısındaki çetin ve dehşet verici tehlikeleri görmezden, duy-
mazdan, bilmezden gelen yabancı uzantılarıdır.

Zalimlerin hedefi Türkiye'dir, Türk milletidir.

Hedefteki şehir ise İstanbul'dur.

Dün böyleydi, bugünün yalın gerçeği de budur.

Zaman değişip aktörler farklılaşsa da, tehdit aynıdır, se-
naryo aynıdır, oyun aynıdır, hesap aynıdır, komplo aynıdır,
saldırıları tıp tıp birbirine benzemektedir.



PKK/PYD/YPG/FETÖ'nün kanlı, kahpe ve kiralık tetikçi olarak seçilmesi vahşetin küresel elebaşlarına nüfuz etmiş Türk ve İslam düşmanlığının yegâne sebeplerinden birisidir.

Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız.

Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürmeyeceğiz.

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, tek yürek, tek bilek, tek nefes halinde Türk milletinin gücünü dostta da düşmana da göstereceğiz.

Buradan huzurunuzdan şer ve zillet emellere sesleniyorum:

Sakın aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın.

Hesap hatasının bedelini Malazgirt'te, Mohaç'ta, İstanbul'un Fetih'inde ödediniz.

Müslüman Türk'e kefen biçmenin bedelini Çanakkale'de, Anafartalar'da, İzmir'de ödediniz.

O günkü ruh ölmedi, bugün burada Yenikapı'da yaşıyor.

Hevesiniz boşuna, çabanız beyhudedir.

İhanet çemberi ve kuşatma mutlaka kırılacaktır.

Türk milleti mutlaka selamete çıkarılacaktır.

Zillet İttifakı'nın kumpasları muhakkak çürütülecektir.

İnandık, kazanacağız. Haklıyız, zafere ulaşacağız.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli Kardeşlerim,

15 Temmuz'da zulüm ve zulmet dolu bir gece yaşamıştık.

15 Temmuz'da FETÖ'nün işgal teşebbüsünü, 251 kahramanımızın şehadetiyle, 2 bin 193 gazimizin fedakârlıklarıyla, milletimizin topyekûn direnişiyle engellemiştik.



Milli bekamız neredeyse imha olacaktı.

Türk milleti az kalsın birbirine düşüp devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tasfiye edilecekti.

Hiyanetin hevesi milli haysiyetin müdahalesiyle kursağında bırakıldı.

Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu.

7 Ağustos 2016'da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"yle Cumhur İttifakı imrenilecek ruhunu kazandı.

Bu ruh sayesinde, Türkiye'nin önü açıldı, belirsizliklerin koyu sisi dağıtıldı.

Bu ruh sayesinde, Türkiye düşmanlarına karşı müstesna ve müessir bir iradeyle çok sağlam ve aşılmaz bir cephe kuruldu.

Ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik.

Beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik.

Bütün siyasi dürtüleri, kısır çekişmeleri, dipsiz ve sonuçsuz polemikleri geride bıraktık.

15 Temmuz Türkiye'nin miladiydi, yeniden doğumuydu, yeni bir diriliş destanıydı, böyle inandık, bu kararlar hareket ettik.

Terör örgütlerine, emperyalist odaklara, döviz çetelerine, sermaye şebekelerine, muhasım çevrelere karşı el ele verdik, güç birliği ve gaye birliği yaptık.

Suriye yanıyordu, Irak ağır sorunlara mahkûmdu, Kafkaslar buhrandaydı, Balkanlar bunalımdaydı, deniz ve kara sınırlarımız mütecaviz baskılara maruzdu.

ABD etrafımızı mayınlıyor, AB içimizi karıştırıyor, bazı Körfez ülkeleri sabrımızı test ediyordu.



Ayrı düşemezdik, hesabi davranamazdık, Türkiye'yi heba edemezdik.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben demeliydik.

Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa, nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandım, çok kaybettim çetelesi tutamazdık.

İman varsa imkan var dedik, iman ve irade varsa ihanet sonuç alamayacak inancıyla kenetlendik, Cumhuriyet'in fikriyatıyla kucaklaştık.

Tehditleri gördük, yeni bir hükümet sistemine acilen istek ve ihtiyaç olduğuna karar verdik.

Tehlikeleri okuduk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uzlaştık.

Hamdolsun, 259 gün önce, yani 9 Temmuz 2018'de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlandı.

Cumhuriyet'in 274 gün önce yapılan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden başarıyla çıktı.

31 Mart'ta yeni hükümet sistemiyle çatışmayacak, çelişki yaşamayacak, uyumsuzluk göstermeyecek yerel yönetimlerin teşkil ve tezahürü beka düzeyinde önemlidir.

Türkiye'nin yaşamış olduğu kötü ve karanlık günlerin tekrar etmemesi için 31 Mart seçimleri milli iradenin tercih ve desteğiyle kazasız belasız temin edilmeli, Cumhuriyet'in duruşuyla temellenmelidir.

31 Mart seçimleri bu açıdan beka seçimidir.

İstanbul için bir kader seçimidir.

Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanalara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir.



İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur.

İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur.

İstanbul'da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir.

Zillet İttifakı beladır, Cumhuriyet İttifakı bekadır.

Zillet İttifakı kavga ve dağınıklıktır, Cumhuriyet İttifakı milli karar ve duruştur.

Zillet İttifakı çatışma, çürüme ve çözülmedir; Cumhuriyet İttifakı birlik, dirlik ve beraberliktir.

HDP'nin bir Eşbaşkanı diyor ki, *"Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir."*

Bu beyanat alçaklıktır, bu yorum ahlaksızlıktır.

Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası göstermek, PKK'yla eşitlemek tek kelimeyle vatan hainliğidir.

Hakkari neyse Yozgat odur.

Diyarbakır neyse Balıkesir aynıdır.

Şırnak'ta uzatılan el İstanbul'da tutulur.

Bingöl'de çalan davul Edirne'de karşılık bulur.

Kürt kökenli kardeşlerimiz hiç kimsenin tasallutuna giremez, hele hele terörün yedeğindeki bir partiye katıyen teslim olamaz.

Bu bayrak benim, bu vatan benim, bu ezan benim diyen herkes büyük Türk milletinin eşit ve onurlu birer parçasıdır.

Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin ayrılmaz kutlu bir değeridir, yeri dolmaz muazzam bir nişanesidir.



Hiç kimse İstanbul'daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimiz üzerinde plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zilletle ortak olacaklarını düşünmesin.

Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder, zilleti reddeder; PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir, inşallah da bunu yapacaklardır.

İstanbul ehline emanet edilmelidir.

İstanbul tecrübeyle, birikimle, olgunlukla, sağduyuyla, parlak projelerle, cumhurun ruh köküyle, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla gelecek beş yıla hazırlanmalı, 2023'e adeta katnat açmalıdır.

Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'dır.

Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz ve muhterem bir yeri bulunan Sayın Binali Yıldırım İstanbul'un şehremini olmaya hem namzet, hem de buna ziyadesiyle layıktır.

Kılıçdaroğlu, varsın şehir şehir gezip dedikodu yaysın, olmayan milliyetçiliğini ispata çalışsın, kötürüm siyasetinden bahsetsin.

O konuşacak, Cumhur İttifakı yapacaktır.

O yalan söyleyecek, Cumhur İttifakı hakikati konuşacaktır.

CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım.

Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı, tarihi ve milli mücadeleye destek verin.



Kürt kökenli kardeşlerim, emin olun sizleri bizim kadar seven olmaz, gelin siz de bu yürüyüşe katılın, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katın.

Birlikte Türkiye'yiz.

Birlikte Türk milletiyiz.

Hep birlikte İstanbul'uz, her birimiz İstanbul'un burçlarından ufka yükselen umut ziyasıyız.

Cumhur İttifakı olarak, ne baskılardan yılarız, ne yolumuzdan döneriz.

Ne geri adım atarız, ne dayatmalara boyun eğeriz.

Hak bildiğimiz, doğru olduğuna inandığımız yolda sonuna kadar gideriz.

Milletimizin can yoldaşı, ecdadımızın temsilcisi olmayı sürdürürüz.

Niyet sahipleri ayaklarını denk alsınlar, kuru tehditlere pabuç bırakmayız.

Ve bilinsin ki nereden gelirse gelsin her türlü saldırıyı da anında def ederiz.

Kuşatmayı yaracak, milleti esenliğe çıkaracak irade Cumhur İttifakı'dır.

Emperyalizmin biçtiği kefeni yırtacak inanmışlık Cumhur İttifakı'dır.

İstanbul'da yaşayan her kardeşimi tartışmasız ve tereddütsüz kucaklayacak müşfiklik Cumhur İttifakı'dır.

İstanbul'u daha da güzelleştirecek, daha da yükseltecek, sorunlarından kalıcı şekilde kurtaracak değerli şahsiyet Sayın Binali Yıldırım'dır ve 39 ilçemizde İstanbullu kardeşle-



rimizin huzuruna çıkan Cumhuriyet İttifakı'nın belediye başkan adaylarıdır.

31 Mart'ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Tuzaklarla dolu engelleri aklımızla birer birer aşımız mutlaka başaracağız, Türkiye'yi Cumhuriyet'in yüzüncü yılına ant olsun ulaştıracamız.

Biliniz ki doğru yerdesiniz, doğru ittifaktasınız, doğru zamdasınız, cumhurun ta kendisi, Cumhuriyet İttifakı'nın bizatihi nefesiniz.

Her dava arkadaşımda, her kardeşimde Cumhuriyet İttifakı'nın ilke ve hedeflerine ulaşma konusunda tam bir uzlaşma ve kararlılık vardır.

Son bir haftaya girdiğimiz seçim sürecinde, 31 Mart'ın öneminin şuuruyla, imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak sandığa gidip İstanbul'a Cumhuriyet İttifakı'nın damgasını vuracağımıza yürekten inanıyorum.

Gösterdiğiniz gayret ve fedakarlıklar için şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Başta Cumhuriyet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım olmak üzere, bütün ilçe belediye başkan adaylarımıza üstün başarılar diliyorum.

Sefer bizden zafer Allah'tan diyorum.

Gayret Cumhuriyet İttifakı'ndan takdir ve teveccühün de İstanbullu kardeşlerimden olacağını biliyor, buna gönülden inanıyorum.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, İstanbul İçin İstikrar.

İstanbul Ehline Emanet.



Sizlere güveniyor, İstanbul'a sonsuz muhabbet duyuyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.