



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

www.mhp.org.tr

KONUŞMALAR • CİLT - 5



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

KONUŞMALAR

2016 - 2021







İÇİNDEKİLER

2019

Adana Mitinginde Yapılan Konuşma.....	7
Osmaniye Mitinginde Yapılan Konuşma	27
Mersin Mitinginde Yapılan Konuşma	45
Parti Genel Merkezinde Yapılan Konuşma.....	65
Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Vefatının 22. Sene-i Devriyesinde Anıtmezar'da Yapılan Konuşma.....	73
MYK-MDK ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısı'nda Yapılan Konuşma.....	79
Antalya'da Yapılan İl Başkanları ve Belediye Başkanları Ortak Toplantısı'nın Açılışında Yapılan Konuşma.....	103
Antalya'da Yapılan İl Başkanları ve Belediye Başkanları Ortak Toplantısı'nın Kapanışında Yapılan Konuşma	127
İstanbul İl Teşkilatı'nın Düzenlediği İftar Programında Yapılan Konuşma.....	147
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100.Yıldönümü Münasebetiyle Düzenlenen Tören'de Yapılan Konuşma.....	171
Ülkücü Şehitleri Anma Günü Münasebetiyle Yapılan Konuşma.....	183
İstanbul'da Görev Alan Muhtarlarla Yaptığı Toplantıda Yapılan Konuşma.....	191
STK, Meslek Odaları ve İşadamlarının Katılımıyla Düzenlenen Toplantıda Yapılan Konuşma	211
İstanbul'da Faaliyet Gösteren Hemşehri Derneklerinin Katılımıyla Düzenlenen Toplantıda Yapılan Konuşma.....	233
Kütahya'da Yapılan Konuşma.....	251

Söğüt'te Yapılan Konuşma.....	265
Çankırı'da Yapılan Konuşma	279
Kastamonu'da Yapılan Konuşma.....	293
Bartın'da Yapılan Konuşma	307
Karabük'te Yapılan Konuşma.....	321
Karaman'da Yapılan Konuşma.....	337
Amasya'da Yapılan Konuşma	351



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ADANA MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

27 MART 2019



**Çok Değerli Adanalı Hemşerilerim,
Aziz Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi özlemle kucaklıyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bugün Adana yediden yetmişe ayağa kalkmış adeta üçayak oynuyor. Ne mutlu sizlere.

Bugün Adana heyecan dalgasıyla kanatlanmış geleceği için irade gösteriyor. Helal olsun sizlere.

Senin Allah'ına gurban Adana.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine şunun şurasında 4 gün kala hemşerilerimle birlikteyiz, Adana'nın huzurundayız.

Buradan; Seyhan'a, Yüreğir'e, Çukurova'ya, Sarıçam'a, Karaisalı'ya, Aladağ'a, Fek'e, İmamoğlu'na, Karataş'a, Kozan'a, Pozantı'ya, Saimbeyli'ye, Tufanbeyli'ye, Yumurtalık'a, Ceyhan'a gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum.

Adana'da hayat ve geçim mücadelesi veren her kardeşimi hasretle bağırma basıyorum.

Alnımız ak, gözümüz pek, özümüz temiz, sözümüz doğrudur.

Yiğitler diyarı Adana gibi duruşumuz hasbi ve haysiyetlidir.

Adana varsa tamamız, Adana yanımızdaysa gücümüze güç katarız.

Bu Açık Hava Toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşımı kutluyor, hepinize şükranlarımı sunuyor, hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.



**Değerli Kardeşlerim,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

Adana Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50 yılına şahittir.

Adana Milliyetçi Hareket'in ilk adımı, ilk kararı, ilk durağıdır.

9 Şubat 2019'da partimizin 50'inci yıldönümünü Adana'da kutlamıştık.

Sizlerin gıpta edilecek coşkusuyla, sizlerin yürekli katılımıyla yarım asrın onurunu yaşamıştık.

Hepinize teşekkür ediyor, hepinizle gurur duyuyorum.

Şimdi önümüzde tarihi bir seçim vardır.

31 Mart'ta istikrar sürsün diyorsanız, çare bellidir.

31 Mart'ta Üretken Belediyecilik seferberliği giderek büyüsün, hizmet kervanı devam etsin diyorsanız, çözüm bellidir.

Nitekim Adana için çare de, çözüm de yine Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Şimdi soruyorum sizlere:

31 Mart'ta sandığa gitmeye hazır mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta sandığa sahip çıkmaya var mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Adana'nın yükselişine devam diyecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhuriyet İttifakı'na destek verecek misiniz? **(Evet)**

Bu evetlerle Adana cesaretini gösteriyor, dirayetini gösteriyor, tercihini herkese ilan ediyor.

Çok yaşa Adanam, sonsuza kadar var ol Adanam.

Soruyorum sizlere,



Adana'nın ehline emanetini istiyor musunuz? **(Evet)**

Adana'nın tarihi yürüyüşü sürsün diyor musunuz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'nın arkasında duruyor musunuz? **(Evet)**

O halde, 31 Mart'ta Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüseyin Sözlü'yü yeniden bu aziz kent şehremeni görevine seçmenizi yürekten temenni ediyor, Adana'dan bunu bekliyorum.

Adana'nın sözü tekraren Hüseyin Sözlü olsun diyorum.

Partimizi temsilen Cumhur İttifakı'nın değerli ilçe belediye başkan adayları;

Çukurova'da Sayın Yusuf Baş,

Feke'de Sayın Ahmet Sel,

İmamoğlu'nda Sayın Gazi Adamhasan,

Karaisalı'da Sayın Saadettin Aslan,

Karataş'ta Sayın Necip Topuz,

Kozan'da Sayın Nihat Atlı,

Pozantı'da Sayın Mustafa Çay,

Saimbeyli'de Sayın Mustafa Şahin Gökçe,

Sarıçam'da Sayın Bilal Uludağ,

Yumurtalık'ta Sayın Türkeş Filik'tir.

AK Parti'yi temsilen Cumhur İttifakı'nın değerli ilçe belediye başkan adayları ise;

Ceyhan'da Sayın Ali Alper Boydak,

Yüreğir'de Sayın Fatih Mehmet Kocaispir,

Seyhan'da Sayın Fikret Yeni,



Aladağ'da Sayın Mustafa Akgedik,
Tufanbeyli'de Sayın Remzi Ergü'dür.

Şimdi siz söyleyiniz:

Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına tam destek, hep destek olacak mısınız? **(Evet)**

Adana'da milli bekayı yaşatmak için iradenizi gösterecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı zafere taşıyacak mısınız? **(Evet)**

Adana'nın sözü sözdür, duruşu diktir, mayası lekesizdir.

Adana zillete düşmez, zayıflık kabul etmez, zaafa asla prim vermez.

Adana Türkiye'nin gururudur. Çukurova'nın gür ve güçlü nefesidir.

Değerli Adanalılar,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Cumhur İttifakı Türkiye'nin haklı, tarihi ve meşru davasının yılmaz savunucusudur.

Cumhur İttifakı birliğin, dirliğin, kardeşliğin, sağduyunun temsilcisidir.

AK Parti'yle çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk.

Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne ulaşmaktır.

İttifakımız, Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin ittifakıdır.



İttifakımız, vahşî hesaplara, bir imzayla Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır.

ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir.

Golan Tepeleri'nde İsrail işgalini belgeleyen 242 Sayılı ve 338 Sayılı Birleşmiş Milletler Kararlarını alenen yok saymıştır.

ABD Başkanı Ortadoğu'daki gerilim ortamının tırmanmasına, çatışmaların derinleşmesine taammüden çanak tutmuştur.

Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır.

Trump'ın Siyonizmin hizmetkarı olması bizzat ABD halkına, beşeriyetin vicdanına, küresel adalete, inanç ve insan haklarına büyük bir hakaret, kesif bir saldırıdır.

Adana'da, ABD'nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum.

Bölgemiz tam bir facianın kıyısındadır.

YPG/PYD'ye tırlar dolusu silah sevk eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD'nin ateşle oynadığı açıktır.

Bu kapsamda da bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır.

Buna karşılık Cumhuriyet İttifakı, milli bekamıza diş bileyen mihraklara karşı güvenin, huzurun, kucaklaşmanın ittifakıdır.

İttifakımız, cumhurun arzusuyla temellenmiş, Türk milletinin ülkeleriyle bezenmiş, Türkiye'nin yükseliş hedefleriyle tescillenmiştir.

Cumhuriyet İttifakı Kızıllema'dır, bereketin mihrabıdır, birliğin mihveridir.



Temelsizler Cumhur İttifakı'nı anlayamaz.

Köksüzler Cumhur İttifakı'nı kavrayamaz.

Zillete, rezalete, emperyalist arzulara boyun eğenler Cumhur İttifakı'nı hazmedemez.

İsimleri beş harften oluşan zillet çetesi Cumhur İttifakı'ndan elbette hazzetmez.

Zalimler karşımızdadır.

İşbirlikçiler önümüzdedir.

Mukaddesatımıza hançer sallayan tek dişi kalmış küresel canavar etrafımızdadır.

Hıyanet ve melanet kapımızdadır.

Ancak tehdit ne kadar fazla olursa olsun, Cumhur İttifakı alayını devirecektir.

Cumhur İttifakı bekamıza pusu kuranların kökünü kurutmaya muktedirdir.

31 Mart'ta birlikte olursak hepsini birden perişan ederiz.

31 Mart'ta yüreklerimiz toplu atarsa zilleti ve dış destekçilerini pişman ederiz.

Çünkü zillet korkaklıktır, teslimiyetçiliktir.

Zillet yalandır, aldatmadır, tavizkarlıktır.

Zilletin niyeti bozuk, fikriyatı bulanıktır.

Ne var ki Cumhur İttifakı'nın mayası sağlam, duruşu sağlam, duyusu sağlam, inancı sağlamdır.

Adanalıyı hafife alanlar, fitrat değişir sanmasın.

Geçmiş unutuldu zannetmesin.

Çukurova'da Ermeni çetelerini tepeleyen, Fransız işgalcilerinin başını ezen o asil kan bugünün aynı kanıdır, cesaret



aynısıdır, feraset aynısıdır, kahramanlık aynısıyla Adana'da yaşamaktadır.

Üzerimizde oynanan oyunlara,
Aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen,
Al bayrağımızı yükseltmek için,
Şehitlerimize sahip çıkmak için,
Mukadderatımıza el vermek için,
Gazilerimizi kucaklamak için,
Milli bekamızı korumak için,

Kardeşliğimizi savunmak için Adanalılar milli şuurla hareket etmektedir.

Kim kiminle yürüyor görüyorsunuz, hatta ibretle izliyorsunuz.

Kimler hangi kirli ortaklıkların içinde çok biliyorsunuz.

CHP-İP-SP; HDP'yle yan yana, PKK'yla, FETÖ'yle yanak yanağıdır.

Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktır. Zehir altın kâsede içirilmek istenmektedir.

Adına demokrasi güçlerinin ittifakı, demokratik güçler birliği deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskeleyip planlıyorlar.

Adına sandıkta ittifak deyip zilleti örteceklerini düşünüyorlar.

Ne var ki, mızrak çuvala sığmıyor, yırtık yama tutmuyor.

Atatürk'ün partisi HDP'den ilik ve organ nakli yapıyor, bir gözülle Kandil'i, diğeriyle Pensilvanya'yı kolluyor.



PKK, CHP'yi ele geçirmiş, İP'e yuvalanmış, SP'ye nüfuz etmiştir.

Şu rezalete bakınız. İçler acısı şu felakete dikkat ediniz.

PKK'lı teröristler, CHP, İP ve SP üzerinden belediyelere sızmayı amaçlıyor.

CHP, teröristlerin teşrifatçısı olmuş, İP taşıyıcı bedenliği-ne soyunmuş.

Hainler silahla yapamadıklarını Zillet İttifakı şemsiyesi altında başarmayı deniyorlar.

Zillet İttifakı ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yapıyor.

Sözde Kürdistan'da kazanmaktan bahsedenler CHP'yi ipotek altına almış, İP'i uzaktan kumanda edecek seviyeye çoktan ulaşmıştır.

Yazıktır, günahtır, vebaldir, cinayettir.

Bu nedenle Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur.

Zillet İttifakı Türkiye'nin karşı cephesidir.

Zillet İttifakı Adana'ya hezimetini vaat eden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur.

CHP'ye oy veren kardeşlerim, bu karanlığa nasıl evet diyecekler?

İP'e oy veren kardeşlerim, zillete nasıl ortak olacaklar?

Biliniz ki, haberiniz olmasın istiyorlar. Susmanızı bekliyorlar. Tepkisiz kalmanızı umuyorlar.

Adanalı kardeşim CHP'nin, İP'in, HDP'nin zilletine tamam demez.

Bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer.

Soruyorum sizlere;



31 Mart geldiğinde, vatan diyecek misiniz? **(Evet)**

Bayrak diyecek misiniz? **(Evet)**

Ezan diyecek misiniz? **(Evet)**

Beka diyecek misiniz? **(Evet)**

Zillet İttifakı'nın karşısına mertçe geçip; Adana'yı teslim alamazsınız, Türkiye'yi bölemezseniz haykırışıyla Cumhuriyet İttifakı'nı destekleyecek misiniz? **(Evet)**

Ecdadımızın duaları,

Şehitlerimizin ruhları,

Şehit analarının gözyaşları,

Yetimlerinin yürek yaraları,

Nesillerin gelecek ümitleri,

Bizimledir, yanımızdadır, Cumhuriyet İttifakı'yla bütünleşmiştir.

Nereli olursanız olunuz,

İster güneyden, ister kuzeyden,

İster doğudan, ister batıdan,

Kim olursanız olunuz,

Ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz,

Kökünüz, kökeniniz, mezhebiniz ne olursa olsun,

Vatanım, bayrağım, milletim, kardeşliğim ve mukaddesatım diyenlerin kutlu bir beraberliğidir Cumhuriyet İttifakı.

Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti üzerindeki oyunlar boşa çıkacaktır, güvence Cumhuriyet İttifakı'dır.

Tuzaklar tümenden bozulacaktır, ümit Cumhuriyet İttifakı'dır.



Kurulan düzenler, kurgulanan tertipler dağılacaktır, teminat Cumhuri İttifakı'dır.

Nitekim bugünkü muhteşem tablo Adana'nın diriliş ruhunun, Cumhuri İttifakı'nın şahlanışının çok açık ispatıdır.

İnancım odur ki,

Bugün İstasyon Meydanı'ndan yükselen irade Adana'yı geleceğe taşıyacaktır.

Bugün Adana'dan çağlayan haykırışlar, Türk milletine biçilen kefenleri parçalayacaktır.

Buna yürekten inanıyorum.

Bunun işaretini sizlerden alıyorum.

Yüce Allah, Cumhuri İttifakı'nın milli doğuş ve doğruluş yolunda yardımcısı olsun.

Cumhuri İttifakı'yla;

Kimliğini kaybetmiş, inancını kaybetmiş, değerlerini kaybetmiş CHP'sine, HDP'sine, İP'ine dersini veriyor, haddini bildiriyorsunuz.

Bu Adana'yı geçemezler, bu sancağı indiremezler, bu Türkiye'yi bölemezler.

Hiçbir bozguncuya izin vermeyiz, sessiz durmayız, ihanete hareketsiz kalmayız.

Cesaretiniz güven veriyor.

Mertliğiniz düşmana korku salıyor.

Duruşunuz milli yüreklere su serpiyor.

Hamd olsun meydan boş değil, biz de varız diyorsunuz.

Aziz Adanalılar,



Dikkat ediniz:

Şehadet deyince,
Gazilik deyince,
Al bayrağı görünce,
İstiklal Marşı'nı dinleyince,
Ezanı duyunca,
Gözleri hasretle yaşarmayan,
Gögüsleri gururla kabarmayan,
Yürekleri coşkuyla çarpmayan,

Vicdanları titremeyenle paylaşacak ne bir dilim ekmeği-
miz, ne de içecek bir bardak suyumuz vardır.

Ve buradan diyorum ki:

Onlara dikkat ediniz.

Onları iyi belleyiniz.

Onlar asla ve asla bu milleti kalpten sevmeyenlerdir.

Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında durmayanlardır.

Cumhur İttifakı'nın çağrısı Türk milletinin çağrısıdır.

Bu çağrı, Yesevi'nin, Dedem Korkut'un, Hacı Bektaş'ın ta-
rihten gelen çağrısıdır.

Bu çağrı, Kürşad'ın, Ulubathı'nın, Sütçü İmam'ın, Kara Fat-
ma'nın maziden ulaşan çağrısıdır.

Bu çağrı, zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun
çağrısıdır.

Bu çağrı, zillete, emperyalistlere, teröristlere, terör örgüt-
lerine, Türk düşmanlarına karşı dalga dalga yükselen kahra-
manlığın çağrısıdır.



İşte Adana,
İşte Türk Milleti.
İşte Türkiye sevdalıları,
İşte Cumhur İttifakı,
Buradalar ve dimdik ayakta.
Türkiye düşmanları Cumhur İttifakı'nı asla aşamazlar.
Cumhur İttifakı'nı asla geçemezler.

Milletimiz; gerçek samimiyeti, gerçek sevgiyi, gerçek fedakarlığı Cumhur İttifakı'nda bulmuştur.

Adana'mız; kendisini kucaklayan gerçek muhabbeti Cumhur İttifakı'nda görmüştür.

Cumhur İttifakı, ihanete dur diyenlerin, alçaklığa karşı çıkanların, bölünmeye, kardeş kavgalarına, ayrışmaya, kutuplaşmaya cephe alanların gelecek umududur, beraberlik ufkudur.

İnancım odur ki, bu kutlu mücadelede emeklerimiz, niyetlerimiz, karşılıksız kalmayacaktır.

Soruyorum sizlere, elbette cevabınızı çok yüksek bir sesle bekliyorum:

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'yla güç birliği yapacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'yla hedef birliği yapacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'yla gönül birliği yapacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'nin giderek ağırlaşan ortamının huzura dönmesi,
Bölücü ve etnik tahriklerin silinip atılması,



Küresel ve bölgesel komploların ezilip dışlanması,
Ekonomik saldırıların etkisiz hale getirilmesi,
İç huzur, kardeşlik ve dayanışma ruhunun teyit edilmesi,
Tuzaklarla dolu sancılı sürecin tersine çevrilmesi için ye-
gâne güç Cumhuriyet İttifakıdır.

Adana'da başlayan hizmet kervanının artarak devamı,
parlak projelerin birbirine eklenerek sürmesi, zincirleme
yatırımların hız kesmeden temini için Adana Cumhuriyet İttifa-
kında uzlaşmalıdır.

Buna var mısınız? Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

15 Temmuz gecesini hep birlikte yaşadık.

Yıllarca şehit tabutlarına birlikte omuz verdik.

Milli güvenlik tehditlerine hep birlikte maruz kaldık.

Türkiye'yi aciz ve atıl hale getirmek istediler.

Türk milletini parçalamayı denediler.

Kanlı iç çatışmaları tahrik ve teşvik ettiler.

Hatta 15 Temmuz gecesini işgale teşebbüs ettiler.

Zalimler, hainler ne yaptılarsa başaramadılar; çukur aç-
tılar, gömüldüler; nifak saçtılar, altında kaldılar; tepemizden
bomba fırlattılar, bedelini ağır şekilde ödediler.

Türkiye'nin geleceğini güvenceye almak için yeni hükü-
met sistemini sizlerin onayıyla tesis ettik.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice kökleşmesi,
olması gerektiği gibi yerleşmesi, üst düzeyde olgunlaşması,
Adana'yı daha güzel bir geleceğe taşıması için 31 Mart'tan en
makul sonuç alınmalıdır.



Yerel yönetimlerle yeni hükümet sistemi milli bekaımız açısından uyumlu olmak zorundadır.

Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için bu mecburidir.

Türk ve İslam düşmanlarına gün doğmaması için 31 Mart Cumhur İttifakı'nın zaferini müjdelemelidir.

Çünkü Türkiye'nin ve Türk milletinin etrafındaki çember daralmıştır.

Bu nedenle 31 Mart seçimleri var oluşumuzun, yani bekaımızın seçimidir.

31 Mart Türk milletinin başarısı olmalıdır.

31 Mart'tan Türkiye kazançlı çıkmalıdır.

82 milyon el ele verip işbirlikçileri, ihanet lobilerini, zilleti bertaraf etmelidir.

CHP'ye oy veren kardeşlerim, Cumhur İttifakı sizi de kucaklayacaktır.

İP'e oy veren kardeşlerim, Cumhur İttifakı'nın yüreği sizleri alacak kadar geniştir.

Kürt kökenli kardeşlerim, gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun, sizleri istismar etmelerinin önüne geçin.

Gelin, anaları ağlatan, kanınızı döken, canınızı alan, huzuruza kast eden teröristleri, bölücülerini birlikte tasfiye edelim, gelin Cumhur İttifakı'nda samimiyetle buluşalım.

Türk milleti bin yıllık kardeşliğin övüncüdür.

Hiç kimseyi dışlamıyoruz.

Hiç kimseyi yabancı saymıyoruz.

Hiç kimseyi kökeninden, yöresinden, anasının dilinden dolayı sakıncalı görmüyoruz.



Bilakis herkesi Türkiye, her bir kardeşimizi Türk milletinin yeri dolmaz şerefli evladı olarak değerlendiriyoruz.

Bu milletin adı, bölmeye uğraşan zalimlere inat “Türk milleti”dir.

Bu beşeri varlık etnik kalıntı değildir.

Kabile artığı değildir.

Aşiret bozuntusu hiç değildir.

Adı birdir, anısı birdir, acısı birdir.

Bayrağı birdir, devleti birdir, vatani birdir, milleti birdir, inancı birdir, dili birdir.

Bin yılda oluşmuş,

Bin yılda yetişmiş,

Bin yılda doğmuştur.

Bin yılda ilmek ilmek örülmüş,

Bin yılda nakış nakış işlenmiştir.

Büyük bir aile olan Türk milleti; aynı gövdenin dalları, aynı dalın yaprakları olmuştur.

Ayırmak ne mümkün, et ve tırnak gibi kaynaşmıştır.

Hakkarili ne ise Manisalı odur.

Bitlisli ne ise Mersinli odur.

Tuncelili ne ise Denizlili odur.

Vanlı ne ise Adanalı da aynısıdır.

Hepsi birdir. Hepsi bir milletin eseridir. Ve hepsinin adı Türk milletidir.

Biz insanımızın köküne, kökenine bakmayız.



Biz insanlarımızı inançlara, mezheplere ayırmayız.

Bölmeyiz, parçalamayız, dağıtmayız.

Bayrağa saygı var mı, ona bakarız.

Millete hürmet var mı, ona bakarız.

Vatana sadakat var mı, ona bakarız.

Ve bin yıl boyunca ne yapıldığına,

Bin yıl boyunca ne söylediğine değer veririz.

Biz CHP gibi teröristlerle siyasi gelecek görmeyiz.

Biz İP gibi HDP'ye boyun eğmeyiz.

Biz zillet gibi Türkiye'nin önünü kesmeye asla tevessül etmeyiz.

Çünkü biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz, biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimiz canımızdır, parçamızdır, ta kendimizdir.

HDP bölücüdür, PKK canidir, YPG katildir, CHP zillettir, İP hezimetdir, Kürt kökenli kardeşlerimizin bunlarla yolu asla kesişmeyecektir.

Şimdi sizlere soruyorum:

Adana için bir miyiz? **(Evet)**

Adana için beraber miyiz? **(Evet)**

Adana'da Cumhuriyet İttifakı'na oy ve onay veriyor muyuz? **(Evet)**

Unutmayınız ki:

Yoksulluk gün gelir telafi edilir.

İşsizlik elbette önlenir.



Döviz çetelerinden hesap vakti geldiğinde sorulur.

Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur.

Millet bölünürse, bunun tamiri mümkün değildir.

Bu nedenle beka diyoruz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir mahalli idareler yönetiminin tezahür etmesini amaçlıyoruz.

Milli bekamızı sonsuza kadar yaşatmak **için** 31 Mart dönümdür, milattır,

Son kez soruyorum sizlere:

31 Mart'ta CHP'ye, İP'e, HDP'ye Adana'nın gücünü gösterecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Cumhuriyet İttifakı'na çok güçlü bir evet diyecek misiniz? **(Evet)**

İşte milli şuur, işte Adana.

Gayret bizden, takdir sizlerden.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Beka İçin Milli Karar, Cumhuriyet İçin İstikrar.

Beka İçin Milli Karar, Adana İçin İstikrar.

Adana Ehline Emanet.

Sizlere güveniyorum, Adana'ya inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
OSMANİYE MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

28 MART 2019



Çok Değerli Hemşerilerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Bereketin diyarı, milli birliğin dimağı, dik duruşun mihrabı, eğilmez başın kıvancı Cebel-i Bereket'i hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Ata topraklarında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Osmaniye'de nefes alan, Osmaniye'de hayat ve varlık mücadelesi veren her kardeşimi, her hemşerimi hasretle kucaklıyorum.

Maşallah, bugünkü görkeminizle hayranlık uyandırıyor-sunuz.

Maşallah, bugünkü heyecanınızla dosta güven, düşmana korku salıyorsunuz.

Buradan Bahçe'ye, Kadırlı'ye, Toprakkale'ye, Sumbas'a, Düziçi'ne, Hasanbeyli'ye en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Bu Açık Hava Toplantımızın gerçekleşmesinde emeği ve katkısı bulunan her dava arkadaşımı kutluyorum.

Üç gün sonra yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize, Osmaniye'mize, milli birlik ve bekamıza hayırlı ve umut dolu sonuçlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyor, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Aziz Hemşerilerim,

Değerli Vatandaşlarım,

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye'nin yeni hükümet sistemi kapsamında en önemli demokratik imtihanıdır.



Bu seçimde yalnızca belediye başkanı seçmeyeceksiniz.

Yalnızca il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlemeyeceksiniz.

Elbette 31 Mart'ta bunlardan daha fazlasını yapacaksınız.

Bu nedenle Osmaniye'li kardeşlerimden ricam, mutlaka sandığa gitmeleri, katılımın yüksek olmasına dikkat etmeleridir.

Bunun yanında sandıklara mutlaka sahip çıkılmalı, sandık güvenliği konusunda en ufak açık ve aksaklığa izin verilmemelidir.

Şimdi sizlere soruyorum, Osmaniye'ye yakışan gür ve güçlü bir sesle cevabınızı bekliyorum:

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta sandıklara sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Osmaniye'nin geleceği için sorumluluk üstlenecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni yeniden tercih edecek misiniz? **(Evet)**

Sizlerle övünüyorum, Osmaniye yanımızda olduktan sonra bileğimizi hiç kimsenin bükemeyeceğine gönülden inanıyorum.

Osmaniye'yi bizim kadar tanıyan olmaz.

Osmaniye'yi bizim kadar seven çıkmaz.

Çünkü kaynak burasıdır, kök burasıdır, ülkülerimin, özlemlerimin, hedeflerimin merkezi burasıdır.

Yıllarca sizlere mahcup olmamak için çalıştık.

Osmaniye'de Üretken Belediyeciliğimizin gereğini hevesle yaptık.



Yatırımlar durmadı, hizmetler kesilmedi, eserler birbirine eklenerek çoğaldı, yaygınlaştı.

Osmaniye’de huzur olsun istedik.

Osmaniye’de barış ve kardeşlik hakim olsun diledik.

Osmaniye’de hiç kimse aç ve açıkta kalmamasın dedik.

Bunların hepsini başardık, sözümüzü tuttuk, vaatlerimizi gerçekleştirdik.

Dik baş, tok karın, mutlu yarın için adeta seferber olduk.

Huzurlarınızda bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla Osmaniye’nin çehresini değiştiren Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara’yı tebrik ediyorum.

Ayrıca tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum.

31 Mart’ta da hizmette süreklilik, yönetimde istikrar olsun diyerek Osmaniye Belediye Başkan Adayımız olan Sayın Kadir Kara’yı tekraren sizlere emanet ediyorum.

Osmaniye’ye kadir kıymet bilen bir belediye başkanının çok yakışacağına inanıyor, hepinizden desteklerinizi bekliyorum.

Ayrıca,

Merkez Cevdetiye Belediye Başkan Adayımız Sayın İbrahim Gök,

Bahçe Belediye Başkan Adayımız Sayın Ömer Okan Fettahlıoğlu,

Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayımız Sayın Süleyman Yıldırım,

Düziçi Böcekli Belediye Başkan Adayımız Sayın Kemalettin Geçit,

Düziçi Ellek Belediye Başkan Adayımız Sayın Kamil Gökçe,



Düziçi Yarbaşı Belediye Başkan Adayımız Sayın Nadir Doruk,

Hasanbeyli Belediye Başkan Adayımız Sayın Ümit Fettahlıođlu,

Kadirli Belediye Başkan Adayımız Sayın Ömer Tarhan,

Sumbas Belediye Başkan Adayımız Sayın Sinan Karatay,

Sumbas Mehmetli Belediye Başkan Adayımız Sayın Süleyman Topbaş,

Toprakkale Belediye Başkan Adayımız Sayın Güney Akgül,

Toprakkale Tüysüz Belediye Başkan Adayımız Sayın Veli Fidan'dır ve hepinizin takdir ve teveccühüyle belediye başkanı olmaya hem ehliyetleri, hem liyakatleri, hem de kabiliyetleri vardır.

Cumhur İttifakımızın Düziçi Belediye Başkanı Adayı da AK Parti'den Sayın Ökkeş Namlı'dır.

Osmaniye il merkezi ve Kadirli'de siyasi nezaket ve fedakârlık göstererek aday çıkarmayan başta Sayın Cumhurbâşkanımız olmak üzere, AK Partili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı önce ülkem ve milletim anlayışının siyasi temsil makamıdır.

Cumhur İttifakı siyasi ahlak ve erdemın simgesidir.

Cumhur İttifakı milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş, Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur.

Hemşerilerime soruyorum:

Üç gün sonra oy vermek için sandık başına gittiğinizde, Osmaniye için tavır ve duruş gösterecek misiniz? **(Evet)**



Osmaniye'nin geleceğini belirlemeyecek misiniz? **(Evet)**

Üç hilalde buluşacak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok yüksek bir destek verecek misiniz? **(Evet)**

Bu evetler sorumluluğumuza sorumluluk ekliyor.

Bu evetler gücümüze güç katıyor.

Osmaniye'de hiç kimseyi ayırmıyoruz.

Hiç kimseyi dışlamıyor, ötekileştirmiyoruz.

Hiç kimsenin kökenine, yöresine, mezhebine, meşrebine bakmıyoruz.

Al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan herkesi,

Bu vatan benim diyen herkesi,

Minarelerden okunan ezanlar benim diyen herkesi,

Bu milletin mensubuyum diyen her bir kardeşimi bağrı-mıza basıyor, kendimizden farklı değerlendirmiyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi; doğulusunu batılısını, kuzeylisini güneylisini bir ve eşit gören, hepsini birden Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emaneti sayan görüş derinliğine, vicdan enginliğine, yürek genişliğine hamd olsun sahiptir.

Bu zamana kadar etnik mahiyetli kan tahlili yapmadık, yapmayız.

Kim hangi kökenden diye araştırmadık, araştırmayız.

Herkes eşittir Türkiye deriz, bunu da sonuna kadar savunuruz.

Çünkü biz hep birlikte büyük Türk milletiyiz.

Bayrakları bayrak yapanın üstündeki kan olduğunu da iyi biliriz.



Toprağın uğrunda ölen varsa vatan olacağını asla aklımızdan çıkarmayız.

Üzerinde yaşadığımız vatan Türk vatanıdır.

Mensubu olduğumuz beşeri cevher Türk milletidir.

Türk milleti büyük bir kaynaşmanın, eşsiz bir paylaşmanın, emsalsiz bir kardeşliğin tarih ve milli kültür potasında erimesiyle vücut bulmuştur.

Ne var ki, bizi birbirimize düşürmek istiyorlar.

Bizi birbirimizden koparmak için tertip içindeler.

Ülkemizin çevresi terör örgütlerinden geçilmiyor.

Her taşın altı fitne, her köşe başı ölüm tuzağı, her yer vahşet.

Hedef ülke Türkiye'dir.

Vandal hesaplar Türk milletinin bölünüp parçalanması üzerine kurulmuştur.

Tehlike yakındır, yakıcıdır, yoğundur.

ABD Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteğı, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir.

Türkiye'yi Suriye'ye dönüştürme çabalarında yoğunluk vardır.

Türkiye'den yeni bir Irak çıkarma planlarında yaygınlık ortadadır.

Sevr'de başarmayanlar, yeniden şanslarını deniyorlar.

Çanakkale'yi geçemeyenler, yeni baştan üzerimize geliyorlar.



PKK'yi, FETÖ'yü, YPG'yi kullanıyorlar.

Türkiye'ye namlu doğrultuyorlar.

En çok şehit veren Osmaniyemiz ihanetin nasıl bir kötülük olduğunu iyi bilir.

Anaların göz pınarlarından akan yaşlar Osmaniyede adeta nehre dönüşmüştür.

FETÖ, efendilerinden aldığı emirle 15 Temmuz gecesi işgale teşebbüs etti.

251 vatan evladının şehadetiyle, 2 bin 193 gazimizin fedakârlığıyla, milletimizin muazzam direnişiyile işgal durduruldu, teröristler, hainler hak ettiği cezaları buldu.

Bir yanda bölücü terör örgütünün saldırıları, diğer yanda FETÖ'nün devleti içten çökertme ve istila emelleri.

Bir yanda küresel güçlerin PYD/YPG'ye para, silah ve siyasi destek vererek terör devleti kurdurma çabaları, diğer yanda Türkiye'nin önünü kesme, elini kolunu bağlama girişimleri.

Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör; diğer yanda patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri.

Bir yanda zillet, diğer yanda millet.

Bir yanda bela, diğer yanda beka.

Türkiye'yi teslim alamayacaklar.

Türk milletine diz çöktüremeyecekler.

Al bayrağı indiremeyecekler, vatani bölemeyecekler.

Eğer milli sevdamızdan taviz verirsek, eğer beka davamızdan ayrı düşersek, eğer milletimizin hak ve hakikat mücadelesinde geriye kalırsak hayat bize zehir olsun.



Biliniz ki, Türkiye'nin var olan ve gittikçe büyüyen beka sorunlarına göğüs gerebilmek için AK Partiyle Cumhur İttifakı'nda buluştuk.

Yedi düvele karşı güç birliği yaptık.

Hükümet sisteminde yeni bir reforma ihtiyaç duyulduğundan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sizin onayıyla sağladık.

Kapımıza dayanan zulmeti tesirsiz hale getirmek için yeni hükümet sistemini çare olarak değerlendirdik.

7 Ağustos Yenikapı ruhunu her alana teşmil etmek istedik.

Çünkü milli becamız ağır risk ve tehditlerinin odağındaydı.

Türk devletinin hızlı karar alabilmesi, hain saldırılara anında cevap verebilmesi, azgınlaşan tehlikelere karşı aşılmaz kale gibi durması gerekiyordu.

İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bunu başardık.

Devletteki çok başlılığa son verildi.

Milli birlik ve beraberlik teyit edildi.

Bu nedenle 31 Mart'tan yeni hükümet sistemi güçlenerek çıkmalıdır.

Seçimi yapılacak yerel yönetimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne mutlaka uygun olmalıdır.

Bu aynı zamanda bir beka meselesidir.

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni boğmayı amaçlıyor.

Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar.



Bir siyaset eskisi, üstelik TBMM Başkanlığı yapan bir zat, 31 Mart seçimlerini, parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyor.

Be hey şuursuz, neyin intikamını kimden almaya cüret ediyorsun?

Kimlerin nam ve hesabına tetikçilik yapıyorsun?

Senin her yerin intikam olsa ne yazar?

Bu meymenetsizler 31 Mart'ta rövanş almak için kuyruğa girmişler.

Bunlar Türkiye'yi geriye götürmek için zillete düşmüşler.

Bekaya inanmazlar, millete hizmeti bilmezler, ülkeye aidiyet hissetmezler.

Yapılanı yıkmak maharetleridir.

Hakikati inkar meslekleridir.

Yürüyüşü engellemek, yükselişi durdurmak asıl maksatlarıdır.

Ama Osmaniye bunları rezil etmeye kararlı, boyunlarını yere eğmeye yeminlidir.

Bu çevrelere boşuna zillet demiyoruz, boş yere bunların maskelerini indirmiyoruz.

Şimdi sizlere soruyorum:

31 Mart'ta Türkiye'nin hızını kesmeye çalışanlara Osmaniye'nin kudretini gösterecek misiniz? **(Evet)**

Zillet İttifakı'nı oluşturan sicili ve ahlaki bozuk partilere Osmaniye'nin kaç bucak olduğunu gösterecek misiniz? **(Evet)**



Bereketsizlere, milli birlik hasımlarına, yalan ve dolana sarılmış çürüklere Osmaniye'nin kim olduğunu haykırarak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**

Teröristleri belediyelere sızdırmaya ve yuvalandırmaya çalışan CHP'ye Osmaniye'nin güçlü duruşu yeter.

Osmaniye'nin milli asaleti hıyanetin hayallerini yerle yeksan eder.

Osmaniye alayının oyununu bozar, hepsini birden önüne kattığı gibi kaçtıkları yere kadar kovalar, yakaladığında da hesabı sonuna kadar sorar.

CHP-İP-SP belediye meclis aday listelerine yazılan terör örgütleriyle iltisaklı 378 çürümüşe Osmaniye hoşgörü göstermez, bunları asla affetmez.

PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen Kılıçda-roğlu'nun Osmaniye'ye söyleyecek ne bir sözü, ne de bakacak yüzü olacaktır.

HDP'ye methiyeler düzen, HDP'yle kol kola giren, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine sabitlenen İP'in Osmaniye'li kardeşi-mi kandırması akla sığacak iş değildir.

Soruyorum sizlere:

Zalimlere karşı bir miyiz? **(Evet)**

Hainlere karşı aynı safta mıyız? **(Evet)**

Mehmetçik katilleriyle sözde sandık ittifakı yaptık diyen-leri pişman ediyor muyuz? **(Evet)**

CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu evetlere siz de katılın.



İP'e oy veren kardeşlerim, zilleti tanıyın, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapanların foyasını ortaya çıkarın, gelin siz de evet deyin.

Kürt kökenli kardeşlerim, siz bizsiniz, biz de siz.

Ayrımız yok, gayrımız yok, biz birlikte büyük bir milletiz.

PKK'nın emellerini çiğneyin, HDP'nin rezaletlerini defedin, sizleri istismar etmelerine fırsat vermeyin.

Al bayrağın altında hepimize yer var.

Türk milletinin müşfik ve muhteşem vicdanı hepimizi kucaklayacak kadar geniş ve güçlü.

Cumhur İttifakı herkese sahip çıkacak kardeşlik bilincine ve kader ortaklığı inancına ziyadesiyle haiz ve sahip.

Değerli Hemşerilerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

31 Mart'tan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı varlığını koruyacak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke, esas ve kurumlarıyla yerleşmesine hizmet edecektir.

Hedef 2023, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüdür.

Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir.

31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Haziran 2023'de yapılacaktır.

Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecektir.

Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır.

Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur.



Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere, karışıklık beklemlere tahammülümüz olamayacaktır.

Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir.

Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023'e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır.

2023 Lider Ülke Türkiye amacımızdan asla taviz veremeyeceğiz.

Boş laflara karnımız toktur. İttifakımızın mayası sağlamdır.

Bu mayanın özünde milli beka vardır.

Konu vatandır.

Konu millettir.

Konu Türkiye'dir.

"Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışımıza uygun hareket etmeyi vicdan görevi sayarız.

Cumhur İttifakı; Cumhuriyet'in hem yüzüncü yıldönümünü, hem de iki yüzüncü yıldönümünü planlayıp tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özeti ve özel halidir.

Millet olarak ekmeğimizi birlikte ve paylaşarak yiyeceğiz, yükümüzü de hep birlikte, omuz omuza kaldıracağız.

Büyük bir milletiz, tarihe şan bırakmış, mührünü basmış kahraman Türk milletiyiz.

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, birlikte güçlü Türkiye'ye ulaşacağız.

Şimdi soruyorum sizlere;

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**



Osmaniye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Allah'ın izniyle tefrikanın fermanını yırtacağız.

Hainlerin başına dünyayı yıkacağız.

Türkiye'yi peşkeş çekmeyeceğiz.

Adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyeceğiz.

CHP-İP-HDP-ÖDP-SP'nin sinsi 1 Nisan planlarını suya düşüreceğiz.

PKK-YPG'yi beka sorunu olarak görmeyenleri şaşkına çevireceğiz.

Zilletin karartmaya çalıştığı geleceğimizi aydınlık yarınlarla buluşturacağız.

Bunlar milli bekayla ilgili hiçbir kaygı taşıyorlar.

Milli ülkülerle ilgili hiçbir samimiyet ve safiyet ifade etmiyorlar.

Kriz siyasetini canlı tutmak için çabalıyorlar.

Sundukları bir şey yok.

Söyledikleri bir şey yok.

Yaptıkları, yapacakları bir şey de yok.

Teröristleri aklama yarışındalar, ezanımızı yuhalatma peşindedir.

Bunların hiç biri Osmaniye'li kardeşlerimin gözünden kaçmıyor.

Osmaniye istikrar diyor. Huzur ve esenlik arzuluyor.

Sizlerle iftihar ediyorum.



İşbirlikçilere karşı Cumhur İttifakı diyoruz.

İhanete karşı Cumhur İttifakı diyoruz.

Cumhurun iradesinden feyzimizi alıyor, Osmanîye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz.

Şimdi soruyorum sizlere:

31 Mart'ta milli onurunuz, gelecek haklarınıza sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olacak mısınız? **(Evet)**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür.

Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır.

Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yerşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır.

Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz.

Rehavetimizi gözlüyorlar, uyanık olunuz.

Milli bekayı bu sebeple kabullenemiyorlar.

Zillete, Türk ve İslam düşmanlarına rağmen yolumuza devam edeceğiz.

Yardımcımız Allah'tır, hesap yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Destekçimiz Osmanîye'dir, güvencemiz büyük Türk milletidir.

Bu topraklara vatanım diyen herkese ocağımız açıktır.

Bu insanlara milletim diyen herkese kucağımız açıktır.



Bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese kapımız açıktır.

Bu kavramlar size yabancı gelmiyorsa,

Bu değerlerde bir sıcaklık buluyorsanız,

Herkesi çağırıyorum:

Gelin bir olalım, birlikte Cumhur İttifakı'nda kenetlenelim.

Türkiye'nin geleceğini el ele ve hep birlikte inşa edelim.

Son kez soruyorum sizlere:

31 Mart'ta birlik, beraberlik ve kardeşlik için tercihte bulunacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Türkiye muhaliflerine aşılmaz bir duvar örecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Osmaniye için Milliyetçi Hareket Partisi diyecek misiniz? **(Evet)**

Allah bin şükür, Osmaniye kararlıdır, Türkiye'nin yıkılmaz, teslim alınamaz kalesidir.

"Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar."

"Beka İçin Milli Karar, Osmaniye İçin İstikrar."

"Osmaniye ehline emanet."

Sizlere güveniyorum, ata toprağı Osmaniye'ye inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MERSİN MİTİNGİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

28 MART 2019



**Aziz Mersinli Kardeşlerim,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Sizleri gönülden selamlıyorum.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine 3 gün kala Mersinli kardeşlerimle hasret gidermekten mutluluk duyuyorum.

Bizleri kavuşturan Rabbim'e şükrediyorum.

Buradan; Akdeniz'i, Anamur'u, Aydıncık'ı, Bozyazı'yı, Çamlıyayla'yı, Erdemli'yi, Gülnar'ı, Mezitli'yi, Mut'u, Silifke'yi, Tarsus'u, Toroslar'ı, Yenişehir'i yürekten selamlıyorum.

Başı Toroslar kadar dik, vicdanı Akdeniz kadar engin Mersin'i bütün güzellikleriyle, bütün değerleriyle, kökeni, mezhebi ve yöresi ne olursa olsun burada yaşayan bütün insanlarıyla kucaklıyorum.

Bu Açık Hava Toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşımı tebrik ediyorum.

31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Mersin'imize, demokrasimize, milli birlik ve bekamıza hayırlı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

**Değerli Vatandaşlarım,
Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Dün ve bugün Adana ve Osmaniye'deki muhteşem coşkuya şahit olduktan sonra şimdi de Mersin'in huzuruna çıkmış bulunuyoruz.



Mersin asaletin ve ahlakın şehridir.

Mersin sabrın ve sağduyunun simgesidir.

Mersin birliğin ve kardeşliğin yöresidir.

Mersinli kardeşlerimin yeri bellidir, kaynağı bellidir.

Yörüklerin duruşu hayranlık vericidir.

İnanıyorum ki, 31 Mart geldiğinde Mersin muazzam ter-cihini cumhurdan yana kullanacak, Türkiye'nin hak ve huku-kuna çok güçlü şekilde destek çıkacaktır.

Aziz milletimizden ve sizlerden ricam, mutlaka sandığa gitmenizdir.

31 Mart'ta seçime katılımın yüksek olması hem demokra-simizin istikrarı, hem de milli iradenin itibarı açısından tarihi önemdedir.

31 Mart'ta tek meselemiz sandığa gidip oyumuzu kullan-mak olmalıdır.

Bunun yanında sandık güvenliğine azami dikkat ve hassa-siyet gösterilmelidir.

Bu meydana teşrif eden kardeşlerime soruyorum:

31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart'ta Mersin'e sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğine, Mersin'in özlemlerine tercüman olup Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz? **(Evet)**

Kardeşlik için, huzur için, istikrar için, daha müreffeh ve muasır bir Mersin için Cumhur İttifakı'nı tercih edecek misi-niz? **(Evet)**

Sizlerle gurur duyuyorum, Mersin'in milli ve haysiyetli duruşuyla övünüyorum.



Cumhur İttifakı masa başında kurulan bir ittifak değildir.

Cumhur İttifakı çıkara, al-ver sürecine dayalı bir ittifak değildir.

İttifakımızın duruşu sağlamdır, iradesi sağlamdır, mayası sağlamdır, hamuru sağlamdır, ahlakı sağlamdır, hedefleri sarsılmaz düzeydedir.

Türk milletinin sinesinden doğup sevdasıyla yoğrulan şurun adıdır Cumhur İttifakı.

15 Temmuz gecesi milli direniş ve devleşen mücadele sonucunda yükselen ruhun unvanıdır Cumhur İttifakı.

7 Ağustos Yenikapı diriliş, 16 Nisan Halkoylaması doğruluşu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin duruşuyla Türkiye'nin aydınlık ufkudur Cumhur İttifakı.

Cumhur İttifakı uyanan tarihin müjdesidir.

Cumhur İttifakı uyanış yaşayan milli his ve heveslerin kırılmaz mukavemetidir.

Bir yanda Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan mihraklar, diğer yanda Türkiye'nin topyekun kurtuluş ve yükselişine hizmet eden Cumhur İttifakı.

Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletinin ruh köküdür, Mersin'in hayallerini gerçeğe dönüştürecek karar ve iradedir.

Soruyorum sizlere;

Cumhur İttifakı'na evet diyecek misiniz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'yla yürüyecek misiniz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'yla aynı safa girecek misiniz? **(Evet)**

31 Mart geldiğinde tarihi bir seçim yapacaksınız.



31 Mart'ta milli becamız üzerindeki sis perdesini yırtıp atacaksınız.

31 Mart'ta Türkiye'nin istikbal ümidi, güvenlik zırhı, milli birliğin güvencesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tescil edeceksiniz.

Yalnızca belediye başkanı seçmeyeceksiniz, aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki hain planları silip atacaksınız.

Yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlemeyeceksiniz, aynı şekilde küresel ve bölgesel oyunları elinizin tersiyle iteceksiniz.

Bu kutlu göreve hazır mısınız? **(Evet)**

Bu muazzam mücadeleye var mısınız? **(Evet)**

Bu muhteşem ana ortak olmaya kararlı mısınız? **(Evet)**

Dedikoduyla geçirilecek vakit yoktur. Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir.

Siyasi ayak oyunları ile Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir.

Önümüzdeki beş yıl için sizlerden onay istiyoruz.

Önümüzdeki beş yıl için sizlerin iradesini bekliyoruz.

Herkes tersine giderken biz Mersin'i daha da büyütme, daha da geliştirmek arzusundayız.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Mersin'in hizmetine talibiz.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamit Tuna'dır.



Anamur Belediye Başkan Adayımız Sayın Hidayet Kılınç'dır.

Bozyazı Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Çetinkaya'dır.

Çamlıyayla Belediye Başkan Adayımız Sayın İsmail Tepebağlı'dır.

Erdemli Belediye Başkan Adayımız Sayın Mükerrerem Tollu'dur.

Gülнар Belediye Başkan Adayımız Sayın Alpaslan Ünüvar'dır.

Mezitli Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Soydan'dır.

Mut Belediye Başkan Adayımız Sayın Volkan Şeker'dir.

Silifke Belediye Başkan Adayımız Sayın Mücahit Aktan'dır.

Tarsus Belediye Başkan Adayımız Sayın Şevket Can'dır.

Toroslar Belediye Başkan Adayımız Sayın Atsız Afşin Yılmaz'dır.

AK Parti'yi temsilen Cumhurbaşkanlığı'nın;

Yenişehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Bekir Topçu'dur.

Aydıncık Belediye Başkan Adayımız Sayın Ferat Aktan'dır.

Akdeniz Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Muhammet Gültak'dır.

Bütün belediye başkan adaylarımız sizlere emanetimidir.

Şimdi siz söyleyiniz;

Cumhurbaşkanlığı'nın Mersin Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adaylarını destekleyecek misiniz? **(Evet)**



Mersin’de Cumhur İttifakı’nın destanını yazacak mısınız? **(Evet)**

Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Yaşasın Mersin.

Yaşasın Türkiye.

Yaşasın milli beka.

Sonsuza kadar var olsun büyük Türk milleti.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Cumhur İttifakı gönülleri buluşturdu.

Cumhur İttifakı gayeleri birleştirdi.

Cumhur İttifakı geleceğimizi belirledi.

AK Partiyle 30 büyükşehirde ittifak yaptık. Bunlardan birisi de Mersin’dir.

Bu kentimizde ittifakımızın doğasına uygun fedakârlık ruhuyla hareket eden AK Partili kardeşlerime içtenlikle teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

51 ilin 17’sinde ittifak kurduk.

519 metropol ilçenin 431’inde, 403 ilçenin 36’sında, 386 beldenin 33’ünde Cumhur İttifakı’nın çatısı altında buluştuk.

Cumhur İttifakı, daha mutlu ve huzurlu bir Mersin’e doğru yol alıştır.

Daha zengin, daha kaygısız bir Mersin’e yöneliştir.

Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır.



İttifakımız, zalimlere karşı cumhurun iradesidir.

İttifakımız, zulme ve zorbalığa karşı milletin dirayetidir.

İttifakımız, korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur.

İttifakımız, bölünmeye, parçalanmaya, ayrılmaya, kopuşa karşı, milli kenetlenmenin, milli kucaklaşmanın temini ve takviyesidir.

Yöresi, kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı Cumhuriyet İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır.

Biz hiç kimsenin doğduğu yeri merak etmeyiz.

Hiç kimsenin kökenine ve yöresel niteliklerine bakmayız.

Milletimizin her evladını, Mersin'de yaşayan her kardeşimi Cenab-ı Allah'ın bir lütfu sayarız, böyle görürüz.

Bayrak sevgisi var mı, buna bakarız.

Vatan sevgisi var mı, buna odaklanırsınız.

Ezana hürmet var mı, buna dikkat ederiz.

Millete mensubiyet bilinci var mı, bununla ilgileniriz.

Milli birliği sorgulatmayacak, milli ruhu sakatlamayacak farklılıkları zenginlik kabul ederiz.

Bölücülük düşmanımızdır.

Bölücüler iki cihanda da yakalarından tutacağımız millet hasımlarıdır.

Gelişmeler, önümüzdeki dönemin taraflarını netleştirmiştir:

Artık, herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir.



Bir yanda, ihanet ve işbirlikçi çıkar çevrelerinin ittifakı vardır.

Diğer yanda, milletini karşılıksız seven Cumhur İttifakı.

Bir yanda, Türkiye'den intikam almaya niyetli mihraklar vardır.

Diğer yanda bin yıllık kardeşliğe yemin etmiş Türk milleti.

Bir yanda, varlıklarımızı sömürmeye hazırlanan küresel odaklar vardır.

Diğer yanda hakkaniyet ve adaleti savunan vatan evlatları.

Bir yanda, siyasi ikbal ve menfaat için tahrik edenler vardır.

Diğer yanda Türkiye'ye talip olan Cumhur İttifakı.

Artık karar anı gelmiştir.

Herkes tavrını belirlemek zorundadır.

Ya birlikten, beraberlikten yana olacaksınız, yada gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz.

Ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz, ya da ağır bir yıkımı göze alacaksınız.

Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Tarafını belirlemiştir.

Cumhur İttifakı, Türk milletinden taraftır.

Milli kimlikten yanadır.

Mersin'in yanındadır.

Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşları mı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum.

Kimler ve hangi karanlık güçler, hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler bilecekler ki;



Türkiye Cumhuriyeti tektir ve üniter bir devlettir.

Türk milleti ayrılık kabul etmeyen bir bütündür.

Milli devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ebedi yurdumuzdur.

Al bayrağımız bağımsızlığımızın, egemenliğimizin sembolüdür.

Türkçemiz, bizleri bir arada tutan resmi dilimizdir.

İstiklal Marşımız, kahramanlık destanıdır.

Milli birlik ve bütünlüğümüzün temelleri tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek dil ülküsüdür.

Türkiye Cumhuriyeti, ebedi vatanında milli varlığını ve birliğini Cumhur İttifakı'yla koruyacaktır.

Cumhur İttifakı bu değerleri muhafaza etmeye yeminlidir.

Bilinmelidir ki, bu aziz vatan hepimizindir.

Türkiye'mizin bir yıkıma sürüklenmesini önlemek hepimiz için milli bir görevdir.

Herkes üstüne düşen sorumluluğu, siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir.

Aksi halde yarın çok geç olacaktır.

Buradan her zaman olduğu gibi çağrımı tekrarlıyorum.

Gün birleşme günüdür.

Gün dayanışma günüdür.

Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır.

Cumhur İttifakı'nın yüreği herkesi kucaklamaya yetecektir.

Cumhur İttifakı Mersin'in ve memleketimizin her evladına kucağını açmaktadır.



CHP'ye oy veren kardeşlerim, oyalanmayın, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın.

Bugünkü CHP yönetimi zillele düşmüştür.

Bugünkü CHP yönetimi Türkiye muhaliflerinin esaretine girmiştir.

Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir.

Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir.

Sözde Kürdistan'a onay veren bu CHP'dir.

Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan bu CHP'dir.

HDP'yle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP'dir.

PYD/YPG'ye vatanlarını koruyan örgüt diyen bu CHP'dir.

PKK'lılara arkadaş diyen bu CHP'nin ipotekli başıdır.

"YPG bize mi saldıracak?" diyen bu CHP'nin icazetli Genel Başkanıdır.

CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor.

Sakarya Arifiye'deki Tank-Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor.

Milli silah sanayinden rahatsız.

Çünkü Tank-Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak.

Çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak.

Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir.

Ancak çabası boşunadır.

Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür.



İhanet senaryosundaki rolü kâbusa dönmüştür.

Silah konusunda muhasım odakların eline bakılsa memnun olacak.

ABD'nin tutsağı olursa havalara uçacak.

Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş.

Kılıçdaroğlu milliyetçilikten bahsediyor, fren tutmuyor ülkücü olduğunu iddia ediyor.

Keşke olsaydı, keşke ülkemizden feyizlenseydi.

Geçmiş olsun, zillete düştü düşeli bırakın milliyetçiliği, milliğinden bile eser kalmadı.

Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner.

Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar.

Bugünkü CHP yönetimi denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuzdur.

Bugünkü CHP yönetimi, denizden geçeyim derken çayda boğulacak kadar fikirsizdir, kabiliyetsizdir.

Bugünkü CHP ve İP yönetimi, düştükleri denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır.

Deniz dalgasız, gemi dümensiz, CHP ve İP yönetimi yalansız olmaz, yalansız duramaz.

Bunlar bozguncudur, fesat yuvasıdır.

CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu zillet ehllilerinden vazgeçin.

CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu Kılıçdaroğlu'na haddini bildirin.

İP'e oy veren kardeşlerim, yeterince istismar edildiniz, yeterince meşgul edildiniz, yeterince siyasi kumpaslara mahkum edildiniz.



Gelin Cumhuri İttifakı'nda buluşalım.

Gelin komplolardan, komploculardan birlikte hesap soralım.

İradenizi çalmaya heves edenlere, Demokrat Partili hülle girişimlerine müsaade etmeyin.

Mersin'in bereket ve birliği olan cumhurun iradesine birlikte güç verelim.

Soruyorum sizlere;

Mersin için duruş gösterecek misiniz? **(Evet)**

Mersin için iradenizi gösterecek misiniz? **(Evet)**

Mersin'e sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Mersin'de Cumhuri İttifakı diyecek misiniz? **(Evet)**

Dikkat ediniz, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü risk altındadır.

Uyanık olunuz, bekamız tehdit çıkmazındadır.

Yedi düvelin gözü üzerimizdedir.

Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir.

Her yolu deniyorlar.

Her vasıtayı kullanıyorlar.

Her yolu mubah sayıyorlar.

Maksatları Türkiye'yi bölmektir.

Maksatları milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır.

Hain terör örgütü PKK'yı bunun için besleyip destekliyorlar.

YPG'yi silahlandırıp önünü açmaları da bu sebeptedir.

Yıllarca devletin ve toplumsal hayatın hücrelerine kadar nüfuz eden FETÖ'nün arkasında durmaları boşuna değildir.



15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştı.

Milletimize kast edildi.

Türkiye çembere alındı.

Zalimler karadan, havadan, denizden ülkemizi kuşattı.

Hain kalkışma sonucunda 251 vatan evladı maalesef şehit edildi.

2 bin 193 kardeşimiz yaralandı.

Gelişmeler karşısında, Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik.

15 Temmuz'dan sonra hükümet etme sistemiyle ilgili kuptlaşmanın devamına rıza gösteremezdik.

Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik.

Muhtemel darbe hazırlıklarını kaynağında kurutmalıydık.

Bir olmalıydık, iri olmalıydık, diri durmalıydık.

Biz hep bunu söyledik, sürekli bunu savunduk.

Vakit kaybına tahammül yoktu.

Oyalanmak ülkemizin aleyhine olacaktı.

Bu ülke için yeminimiz vardı, vazgeçilmeyecekti.

“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek” devletteki çift başlılığı giderelim istedik.

Kriz ve kaosa karşı elbirliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı kararlaştırdık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi böyle tesis ve tecelli etti.

31 Mart'ta yeni hükümet sistemine müzahir, Mersin'in huzuruna muvafık yerel yönetimlerin varlığı tarihi bir mecburiyettir.



Milli beka için bu büyük bir zorunluluktur.

Çünkü Zillet İttifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor.

Rejim bunalımından çıkar umuyor.

Sokakların karışmasından, siyasi ve ekonomik karmaşadan gelecek bekliyor.

Buna tahammül edemeyiz, Mersin bu zillete izin vermez.

Merhum Şairimiz Mithat Cemal Kuntay ne demişti:

“Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş, sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, tarih kendin yazıyorsan eserindir.”

Cumhur İttifakı tarih yazmaya hazırdır.

Cumhur İttifakı Türkiye’yi zafere taşımaya ant içmiştir.

Alnımız aktır, vicdanımız paktır, elbette Mersin yükseklere layıktır.

Tarih ise şehit kanıyla yazılmıştır ve Türk milletinin eseridir.

Bu eseri çiğnetmeyeceğiz, bu esere toz kondurmayacağız.

Soruyorum sizlere;

Bir miyiz? Beraber miyiz? Birlikte Cumhur İttifakı diyecek miyiz?

Şimdi söz sırası 31 Mart’ta sizde.

Karar sizin elinizde.

Ülke sizin, Mersin sizin, millet sizsiniz.

Oyunuzu verin, şer oyunu bozun.

Oyunuzu verin, zilleti pişman edin.



15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenlerin, PKK'ya, FE-TÖ'ye umut bağlayanların sandıkta işini bitirin.

Zillet İttifakı'na PKK destek istiyor, FETÖ yardım dileniyor.

Türkiye'ye ve Mersin'e şaşşı bakan, ters yaklaşan, art niyetli planlar yapan kim varsa CHP'nin, İP'in, HDP'nin yanında duruyor.

Kürt kökenli kardeşlerim, tuzakları birlikte bozalım.

Fitnecileri, bozguncuları, kandan nemalanan teröristleri beraberce ademe mahkum edelim.

Cumhur İttifakı'nın çatısı altında hep beraber kucaklaşalım.

Şimdi siz söyleyiniz:

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Ezana sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Mersin'e sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

"Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım" diyen vatan evladı haydi bir olalım, Türkiye'nin kurtuluşu için Cumhur İttifakı'nda buluşalım.

Genç kardeşlerim, ilk kez oy verecek evlatlarım, birlikte yürüyelim, Cumhur İttifakı'nda sözleşelim.

Ya zulme, istismara ve alçaklığa göz yumarak zillete tamamiyeceksiniz.

Ya da Cumhur İttifakı'yla birleşip kendinize yeni ve aydınlık bir sayfa açacaksınız.



Biz inançlı kadrolarımızla ittifak kurduk.

İttifakımız, korkaklara karşı cesurların ittifakıdır.

İttifakımız, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakıdır.

İttifakımız, talana ve yalana karşı ahlakın ittifakıdır.

İttifakımız, hainlere, eli kanlı teröriste, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır.

Cumhur İttifakı, en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı bir ittifakıdır.

Cumhur İttifakı, ahlakından asla taviz vermeden, onuru ile ayakta durmaya çalışan milyonların ittifakıdır.

Cumhur İttifakı Türk milletidir.

Cumhur İttifakı milli bekayı yaşatma konusunda yeminlidir.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geleceği inşa ve ihya edecektir.

Burada, Mersinli kardeşlerimin coşkusundan aldığım güçle haykırıyorum ki,

Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında lider ülke Türkiye hedefine sonuna kadar hizmet edecektir.

Sizlere bir kez daha soruyorum.

31 Mart günü geldiğinde, Üzerimizde oynanan oyunları bozacak mısınız? **(Evet)**

Zillete düşenleri reddedecek misiniz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı diyecek misiniz? **(Evet)**

İşte milli şuur, işte Mersin.

İşte milli uyanış, işte kahramanlık.

Gayret bizden, takdir sizlerden.



Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Beka İin Milli Karar, Cumhuriin İstikrar.

Beka İin Milli Karar, Mersin İin İstikrar.

Sizlere gveniyorum, Mersin'e inanıyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız aık olsun diyorum.

Ne Mutlu Trkm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
PARTİ GENEL MERKEZİNDE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

31 MART 2019



**Aziz Türk Milleti,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,**

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin olmayan sonuçları ortaya çıkmıştır.

Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgâhına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekraren göstermiştir.

Oyunlar boşa çıkarılmıştır.

Seçime katılımın yüksek çıkması milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının en bariz kanıtlarından birisi olmuştur.

Milli irade hamd olsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir.

Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır.

Bilhassa ifade etmek isterim ki, sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir.

Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihinine hürmetimiz açıktır.

Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret, yeniden ilan etmiştir.

31 Mart seçimleri bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin ve huzurlu geçmiş, seçimlerin meşruiyetine gölge düşürecek vahim olaylar yaşanmamıştır.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar seçimi kapsamında vuku bulan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sandık başındaki kavgadan derin bir üzüntü duyduğumuzu da herkesin bilmesinde yarar vardır.



Bu vesileyle Malatya Pütürge’de hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Saadet Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı’nın ruhu, Türk milletinin istiklal özelemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur.

Cumhurun karşısında tesis edilen çok aktörlü kirli cephe yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkûm edilmiştir.

31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir.

Cumhur İttifakı’nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de takdir ve tasdik edilmiştir.

Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir.

Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır.

Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir.

31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir.

31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye’dir.

Cumhurun mesajı çok şükür kabul görmüştür.

Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir.

Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır.

Bu seçimleri intikam vasıtası görenler, haktan yana görünüp de batıla hizmet edenler mağlup ve mahcup olmuşlardır.



Türkiye'ye tehdit sökmeyeceği aleni şekilde anlaşılmış, bununla birlikte teyit edilmiştir.

Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamıza hançer salayan, bekamızı hafife alanlar kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır.

Artık seçim geride kalmıştır.

Türkiye umutlarını tazelemiştir.

Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir.

Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur.

Türkiye'nin kutuplaşarak mesafe alması da düşünülemezdir.

Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın, milli birliği güçlendirecek söylem ve siyaset üslubunun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır.

Bunun yanında Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüne müreffeh, muasır, gelişmiş ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir.

Bu hedefin gerçekleşmesi konusunda tarihe ve gelecek nesillere karşı hem vefa hem de gönül borcumuz vardır.

2023'ün Lider Ülke Türkiye'sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır.

Bilinmelidir ki, aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir.

Bugün sandıktan çıkan tarihi sonuç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve kurumlarıyla tesciline, parlak



geleceğimizin planlanıp kavranmasına ileri düzeyde katkı sağlamıştır.

Büyük ölçüde, yeni hükümet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir kazanımdır.

Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma ve çelişme yaşanmayacak olması ülkemizin ufkunu aydınlatmış, belirsizliklerin koyu sisini dağıtmıştır.

CHP ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının sorumlu, şuurulu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları başlıca temennimdir.

Siyasi gerilim ve çatışmadan hiç kimse kazançlı çıkamayacaktır.

Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı bugünkü zaman diliminde birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi, aynı zamanda yaygınlaşması ülkemizin geleceğine muhterem bir hizmet olacaktır.

Ayrılıkta hayır yoktur, cepheleşmede huzur yoktur.

Türk milleti gelecekteki beş yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır.

İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır.

Parti olarak milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikârdır.

Bilinmelidir ki, Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir.



Türk milleti kaos diline müsaade etmemiştir.

İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen ders ve sonuçları mutlaka çıkaracaktır.

Cumhur İttifakı'nın ve partimizin muhterem adaylarına oy veren aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Terör örgütlerinin tasallut ve tahriklerini reddeden, istismar ve yalanlara sırtlarını dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, adeta gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı'nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten tebrik ediyorum.

Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum.

Cumhur İttifakı'nı tercih eden milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam ve hürmetlerimi iletiyorum.

Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli ve inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir.

Unutulmasın ki, her şey Türkiye içindir.

31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir.

31 Mart seçimleri bizatihi cumhurun zafer tacıdır.

Tehditler ne kadar fazla olursa olsun, büyük Türkiye ülküsünün önünde hiçbir güç duramayacaktır.



Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine karşı milli bir kenetlenme ruhuyla karşı durulacak, gelecek Türk milletinin olacaktır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize, demokrasimize, milli beka ve birliğimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Hepinizi muhabbetle selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Türkiye'nin ehline emanet edilmesinden bahtiyarlık duyuyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MERHUM BAŞBUĞUMUZ
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN VEFATININ
22. SENE-İ DEVRİYESİNDE
ANITMEZAR'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

4 NİSAN 2019



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Ülküdaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,**

Manevi bir görevi ifa için buradayız.

Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türk milletinin gönlünde mümtaz ve müstesna bir yeri bulunan merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i vefatının 22'inci yıldönümünde Fatihalarla anıyoruz.

Merhum Türkeş Bey, Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem iz ve eserleri bulunan bir liderdir.

Her şeyden önce inanmış bir vicdan, mücadeleci bir kişilik, ülkülerinden taviz vermeyen bir dava insanıydı.

Zorluklar karşısında yılmayan bir mizacı vardı.

Varlığını ve vaktini tamamıyla milletine adayan milli bir ahlakı bulunuyordu.

Yüksek hedefler koyan, bu hedeflere ulaşmak için insanüstü gayret sarfeden görev ve sorumluluk şuuruna haizdi.

Dava adamı olmak her kişinin harcı değildir.

Her şeyden önce dava adamı, inandığı değerleri hayatının mihveri yapan, bununla da kalmayıp ruhunun derinlerine işleyen, dahası bu değerleri hem yaşayan hem de yaşatan varlıklı ve vasıflı insandır.

Merhum Türkeş Bey davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade ve idrak gücüne sahipti.

Onun nezdinde karamsarlık yoktu.

Kötümserliğe müsaadesi hiç yoktu.



Devamlı geleceği düşünen, hiç yüksünmeden, hiç yorgunluk emaresi göstermeden Türk-İslam ülküsünün parlak ufuklarını düşleyen, bununla ilgili muazzam çalışmalara imza atan muazzez bir vasfı vardı.

Sabırlıydı, sağduyuluydu, meselelere stratejik bakıyordu.

Akılla duygu arasında kurmuş olduğu manevi köprüyle nice belaları defetmiş, nice badireleri yenmiş, nice çilelere göğüs germiştir.

Seksen yıllık şerefli ömrü pek çok mücadeleyle geçmişti.

Aciz değil atılgandı, edilgen değil aktif ve aksiyon insanıydı.

Gençlik yıllarında tabutluklarda başlayan yürüyüşü hiç durmadı, kesintiye uğramadı.

İnancıyla, istikrarlı hayatıyla, dik duruşuyla, cesur tutumuyla elbette taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu.

Merhum Türkeş Beyin düşüncelerini özümsemenin en güvenli yolu; önce tanımak, sonra anlamak, ardında da yaşayıp yaşatılmasına hizmet etmektir.

Milliyetçiliğin tehlikeli görüldüğü, ağır saldırılara uğradığı, sorgulanıp suçlandığı dönemlerde taviz vermeyen bir gönül insanıydı.

Yapılan karşı propaganda ve müdahalelere rağmen Türk milliyetçiliği, Anadolu'nun her köşesine onunla yayılmış ve asil Türk gençlerinin vicdanında yer bulmayı onunla başarmıştır.

Bizlere emanet ettiği, emin ve ehil ellerde olan iki eserin-den Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları milletimizin takdir ve teveccühüyle çok daha güçlü, çok daha sağlam bir seviyeye hamd olsun ulaşmıştır.

“Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur” diyen Türkeş Bey, iki asırdır fikir ve felsefe arayışının sürdüğü Türk düşün-



ce tarihinde, sorunları çağına uygun teşhis ve analiz eden ve çözüm öneren bir düşünce sistemi oluşturmayı da başarmıştır.

Elbette merhum Türkeş Bey'e çok şey borçluyuz.

Onun hatırasına her daim sahip çıkacağız, bizlere bıraktığı güzide eserlerini de engeller ne kadar fazla olursa olsun, tuzaklar ne denli vahşi kurulsun kurulsun yaşatacağız ve geleceğe taşıyacağız.

Türkiye'ye, Türk milliyetçiliği ile hizmet vermenin yegane adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Dalından kopan kurumuş yaprakların akıbetini rüzgarın tayin etmesi de kaçınılmazdır.

Unutulmasın ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin engin hoşgörüsü, sağlam fikriyatı, siyasi ahlak ve ilkeleri, önce ülkem ve milletim diyen feraset ve fedakârlığı herkesi kucaklamak için yeterlidir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket dimdik ve inançla ayaktaadır.

Bugün buraya gelemeyen milyonların yürekleri bizlerle beraberdir.

Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizdeki yeri, gönümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş Bey'i vefatının 22'inci yıldönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum.

Merhum liderimizin kabrinin nur, mekânının Cennet olmasını Cenâb-ı Allah'tan diliyorum.

Onun Türk milleti için manevi vasiyeti, ülkücülerin milletle kucaklaştığı gün gerçekleşecektir. Ve o gün yaklaşmaktadır.

Ruhu şad olsun. Allah ondan razı olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
MYK-MDK VE MİLLETVEKİLLERİ
MÜŞTEREK TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**13 NİSAN 2019
KIZILCAHAMAM**



Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Kızılcahamam Patalya Otel’de, MYK ve MDK Üyelerimizle birlikte Milletvekillerimizin de katılımıyla düzenlemiş olduğumuz Müşterek Toplantı sürecinin ilk gününde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum.

Açılış konuşmamın başında aziz milletimize en iyi dilekelerimi sunuyorum.

Bu vesileyle düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden yaklaşık iki haftalık bir süre geçmiştir.

Türkiye tarih bir seçimi geride bırakmıştır.

Ne var ki seçim sonuçları üzerindeki tartışmaların hız kesmediği, bilakis günbegün artış gösterdiği her türlü izahattan varestedir.

Demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla çalışır halededir.

Milli irade sandıkta tezahür etmiş, ezcümle milletimizin takdir ve tercihi belli olmuştur.

Ancak 31 Mart seçimlerine gölge düşürmek isteyenler elbette boş durmamışlardır.

Milli iradenin ipotek altına alınmasına alenen tevessül ve teşebbüs edilmiştir.

Seçimin meşruiyetini sorgulamak maksadıyla organize usulsüzlüklerin faili ve figüranı olanlar 31 Mart’ı sabote etmek, hile ve desiselerle seçmen iradesini sekteye uğratmak için yoğun çaba ve faaliyet içinde yer almışlardır.



Elbette vatandaşlarımızın hür iradeleriyle kullandıkları her oy değerlidir.

Sandık demokrasinin onuru, milli iradenin namusudur.

Bu onuru kirletmeye, bu namusu karalamaya hiç kimse-
nin haddi olmadığı gibi, buna hakkı da yoktur.

Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kal-
mamız, delilli-ispahlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız
kesinlikle düşünölemeyecektir.

Bu konu her türlü siyasi anlayış ve angajmanlardan tama-
mıyla ayrı ele alınmalıdır.

Demokrasi yara alırsa geleceğimiz tehlikeye girecektir.

Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği,
milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrir ve tahrif
etmek altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirle-
me şekilde yol açabilecektir.

Hiç kuşku yok ki, iki günlük toplantı serimizde 31 Mart
seçimlerini tüm boyutlarıyla değerlendirme fırsatımız ola-
caktır.

Aynı şekilde bundan sonraki siyasi gelişmeler ve muhte-
mel gündemlerle ilgili müessir analiz ve yorum imkânı doğa-
caktır.

31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet İtti-
fakı'nın ulaştığı siyasal netice kapsamlı olarak ele alınacaktır.

Ne söyledik, neyi hedefledik, nereye ulaştık? Cevabını
arayacağımız soruların ilk etabı bunlardan ibarettir.

İkinci olarak, Türkiye nasıl bir ortamda seçime gitmiş,
hangi tehditlerle muhatap kalmış, milli iradenin üzerinde
baskı kurmak için hangi mekanizmalar kurulmuş, hangi mih-
raklar sinsî kurgu yapmıştır?



Cevaplarını kuyumcu titizliğiyle araştıracağımız soruların bir diğery ayağı da bu şekilde vasat bulacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart seçimlerine büyük anlamlar yüklemiş, milli becamız üzerinde derin yankıları olacağını ifade etmiştir.

Bunda da ne kadar haklı olduğumuz, ne kadar isabetli öngöründe bulunduğumuz şimdiden ortaya çıkmıştır.

Şunu bir defa gönül huzuruyla ve tam bir inanmışlıkla söylemek isterim ki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır.

Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti samimi, sağduyulu ve şuurulu bir ittifakla Türk milletinin özlemlerini seslendirmişlerdir.

Bunun aksini iddia etmek beyhude bir gayrettir.

Cumhur İttifakı'nın çağrısı hamd olsun milletimiz tarafından hem duyulmuş hem de kabul görmüştür.

Kaldı ki bu durum Türkiye için muazzam bir kazanımdır.

31 Mart'tan alınan sonuçlar, seçimsiz geçecek 4,5 yıllık zaman diliminde Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüyle ilgili yapılacak müstesna hazırlıklara güçlü bir destek; büyüyen, gelişen, vesayeti dışlayan, kalıpları kıran Türkiye'ye demokratik bir katkıdır.

Partimiz 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarıya imza atmıştır.

Yenilgimizi gözleyenler bir kez daha ters köşeye yattılar.

Kaybedeceğimizi düşleyenler yeniden hayal kırıklığına uğradılar.



Milliyetçi Hareket Partisi safraları attı, kamburlardan kurtuldu, çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti.

31 Mart'ta Türk milleti bekasına sonuna kadar sahip çıktı.

31 Mart'ta Türkiye'nin önü açıldı, geleceği aydınlandı.

Aziz milletimiz Cumhuriyet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmekle kalmadı; istikbalin mimarı, istiklalın mihveri olarak tescilledi.

Bunu hazmedemeyenlerin ne yaptığı, ne söylediği bizim meselemiz değildir.

Herkes kendine yakışanı, meşrebine uygun olanı yapacaktır.

Bizim fitne-koliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur.

Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olamayacaktır.

Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.

Dik duracağız, sağlam duracağız, adam gibi duracağız, bu suretle sarsılmayacağız, muhkem ve muteber istikametimizden asla sapmayacağız.

Çok cepheden saldırı altında olabiliriz, hiç fark etmez.

Çok aktörlü pis bir senaryonun hedefinde yer alabiliriz, ne gam ne tasa, bize sökmez, bize işlemez.

Bir olursak, birlikte hareket edersek her mihneti aşar, her melaneti yarar, her musibeti yeneriz.

Kutlu davamızdan vazgeçmeyeceğiz.



Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarını müdafaadan vazgeçmeyeceğiz.

Milli bekayı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Hakkı ve hakikati batılın yüzüne haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Hiyanetle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi tarihin doğru yerindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi siyasetin doğru yönündedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin müşfik yüzü, tertemiz özü, kudretli sözüdür.

Unutulmasın ki, Cumhur İttifakı'nın akıbeti Türkiye'nin kader çizgisıyla kesişmiştir.

Zillet ve hezimetle yolu birleşenler Türkiye'nin karşısında mevzilenen şer ve şekavet cephesidir.

Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma açılmaktadır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bütün yönleriyle yorumlanması, milletimizin verdiği mesajların detaylarıyla okunması ertelenemez bir ihtiyaçtır.

Partimizin 31 Mart seçimleri üzerindeki düşünce ve değerlendirmelerini maddeler halinde ve ana hatlarıyla şu şekilde özetlemek mümkündür:

1- 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri birkaç müessif hadisenin dışında genel anlamda huzurlu ve sakin geçmiştir.

Seçime katılım oranı yüzde 85'i bulmuştur.



Demokrasimiz bir kez daha rüştünü ispatlamıştır.

Türkiye'yi kötüleme yarışına giren mihraklar, demokrasi-mizi yargılamaya heves eden karanlık çevreler, geleceğimizi kundaklamaya kalkışan dış güçler kaybetmiştir.

Zillet İttifakı ne yaptıysa 31 Mart'tan sonuç alamamıştır.

Yalanlar tutmamış, aldatma ve kandırma siyaseti itibar görmemiştir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili **birinci yorum ve kanaatimiz şudur:** Türk demokrasisi her türlü engelle-meye, karşı duruşlara, karamsar yaklaşımlara, iftiralara, ya-lanlara rağmen köklü ve dinamik niteliğini kanıtlamış, geliş-meye açık vasfını korumuştur.

2- 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen uygulanmaya başladığı bir dö-nemde gerçekleşmiştir.

Yeni hükümet sisteminin istikrar içinde devamlılığı için 31 Mart seçimleri tarihi önemdedi.

Bu kapsamda 31 Mart seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hü-kümet Sistemi'nin adı konulmamış, ilanı yapılmamış güveno-yuna dönüşmüştü.

Çünkü CHP-İP-HDP'nin başını çektiği Zillet İttifakı yeni hükümet sistemine mesafeli tavırlarını muhafaza edip her fırsatta eskiye dönmekten bahsediyorlardı.

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Millet-vekili Genel Seçimlerinde almış olduğu demokratik desteğin gerisine düşmesi de asıl ve esas hedefleri arasındaydı.

Nitekim $X+Y=Z$ formülüyle siyasi denklemini kurduğumuz 31 Mart seçimlerinde Z, yani MHP ile AK Parti'nin toplam oyu, 24 Haziran'ın gerisine düşmemiş, tam tersine üstün-de kalmıştır.



Kısaca Z, zafer olarak tecelli etmiştir.

CHP-İP-HDP-SP ve diğer yedeklerinin zoraki ittifakı milli iradeden geçer not alamamış, ilgi görmemiştir.

Gerçekleri çarpıtmak nfiledir, zira her şey çok açıktır.

İster il genel meclis seçiminden çıkan oransal veya sayısal sonuca bakalım, isterse de belediye meclis seçimindeki tabloyu yorumlayalım, biliniz ki, sonuç asla değişmeyecektir.

MHP ile AK Parti'nin Cumhur İttifakı şemsiyesi altında yapmış olduğu hesapsız ve çıkarsız birliktelik hukuku millet nezdinde tam olarak destek bulmuş, takdir edilmiş, üstelik taraflara ihmali halinde ağır siyasi bedellere yol açacak sorumluluklar yüklemiştir.

Türk milleti Cumhur İttifakı'na güven duyduğunu açık seçik göstermiştir.

Dahası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geleceğini görmüş, umutlarını bağlamıştır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili **ikinci yorum ve kanaatimiz şudur:** Kazanan Cumhur İttifakı'dır. Kazanan Türkiye'dir, kazançlı çıkan cumhurdur, Cumhuriyet'tir, kısaca Türk milletidir.

3- Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart seçimlerinde;

1 büyükşehir, 10 il, 58 metropol ilçe, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere toplam 235 belediye başkanlığı kazanmıştır.

Bin 389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir.

Belediye başkanlıkların yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin yönetimine geçmiştir.

Geldiğimiz bu aşamada karşımızdaki tablo başarı sayılmayacak mıdır?



Bunun yanında Cumhuriyet İttifakı'nı oluşturan partilere milletimizin eşsiz bir teveccühü olarak görülmeyecek midir?

Partimiz 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerine göre büyük bir sıçrama yapmıştır.

Çok şükür büyüdükçe büyüyoruz, gücümüze güç katıyoruz.

Orta Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere, hemen hemen tüm seçim çevrelerinde Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhuriyet İttifakı içinde, hem de tek başına siyasi varlığını güçlü şekilde göstermiş, muazzaz yükselişini sürdürmüştür.

Oransal olarak belediye başkanlığı sayısını en çok arttıran parti Milliyetçi Hareket olmuştur.

Üretken Belediyecilik anlayışımız tasdik edilmiş, duruşumuz sempati toplamış, fikriyatımız destek görmüş, çağrılarımız dikkate alınmış, tutarlılığımız, ilkeli tutumumuz, dürüstlüğümüz, siyasi ahlakımız, samimiyet ve safiyetimiz karşılık bulmuştur.

Elbette büyük milletimize müteşekkirimiz.

Elbette üç hilali sahiplenen aziz millet evlatlarıyla iftihar ediyoruz.

Elbette tüm teşkilatlarımızla, tüm adaylarımızla, tüm sevdaçılarımızla, Cumhuriyet İttifakı'nın tüm mensuplarıyla gurur duyuyoruz.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili **üçüncü yorum ve kanaatimiz şudur:** Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti seçimden başarıyla çıkmış, sonuç itibarıyla belediye başkanlıklarının kahir ekseriyeti ehline emanet edilmiştir.

Gönül isterdi ki, daha fazla belediye başkanlığı kazanalım.

Dilerdik ki, daha yüksek bir oy oranına ulaşalım.



Bu itibarla, eksikimiz varsa tamamlayacağız.

Bütün sonuçları sandık sandık inceleyeceğiz.

Daha iyisini, daha fazlasını zaman ve süreç içerisinde el birliğiyle, güç birliğiyle, tam bir inanmışlıkla mutlaka sağlamış olacağız.

Bize bağlanan güveni boşa çıkarmayacağız.

Ümitleri heba etmeyeceğiz.

Çünkü haklıyız, çünkü sevdamız Türkiye, sedamız Türk milletinin kutlu hedefleridir.

4- 31 Mart seçimlerinde 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizden seçilmiştir.

Bu sayı toplam belediye meclis üyelerinin yüzde 17,63'üne tekabül etmektedir.

31 Mart seçimleri değerlendirilirken partimizin oy oranı belediye meclis sonuçları baz alınarak yorumlanmakta, kasıtlı ve yanlış şekilde devamlı yüzde 7,4 düzeyinde gösterilmektedir.

Halbuki bu iddia gerçek dışıdır.

27 büyükşehir, 17 il, 431 metropol ilçe, 36 ilçe, 33 belde de aday göstermeden Cumhuriyet Halk Partisi'yle seçimlere katıldığımız açıktır.

Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken, oy oranımızı yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir.

31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclis seçimlerinde görülebilecek, en azından herkese ve hepimize hakkaniyetli bir fikir verecektir.

Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir.



Ayrıca seçilen il genel meclis üye sayımız da 188'dir.

AK Partinin il genel meclisi seçiminde aldığı oy oranı ise yüzde 41,61 düzeyindedir.

Bu durum karşısında Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin toplam oy oranı yüzde 60,42 seviyesindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin; il genel meclis seçiminden almış olduğu oy oranının yüzde 18,81 olarak gerçekleşmiş olması birilerini fena halde rahatsız etmiştir.

Bunlar rahatsız olmaya devam etsinler, Milliyetçi Hareket Partisi de yürüyüşüne devam edecektir.

Rehavete kapılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili **dördüncü yorum ve kanaatimiz şudur:** Belediye meclis üyeleriyle il genel meclis üyelerinin sayısal ve oransal üstünlüğü mutlak anlamda Cumhur İttifakı'ndadır.

Zillet İttifakı'nın kanatları kırıktır.

Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlıklarını alamadığı büyükşehir ve illerde belediye meclis üyeleri boyutuyla denetim ve kontrol görevi de cumhurun bizzat kendisine tevdi ve emanet edilmiştir.

5- Zillet İttifakı'nın ana aktörü Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülmektedir.

Bu aslında nevi şahsına münhasır Pirus Zaferi'dir.

Kazanırken kayıp böyle bir şeydir.

CHP'nin yönetimini üstlendiği büyükşehir belediyelerinde meclis üyeliklerinin ağırlığı Cumhur İttifakı'ndan yanadır.

Davul onların boynunda olsa da, tokmağın kimde olduğu aşikardır.



HDP bütün imkânlarıyla CHP'ye çalışmıştır.

İP'in karanlık misyonu bütün yönleriyle deşifre olmuştur.

CHP'nin kuklasına dönenler, siyasi hülleyle ahlaki hezimet yaşayanlar, MHP'ye engel olmak, önüne geçmek amacıyla kumandayla hareket edenler iki cihanda da yatacak yerleri olmayan kötülerdir.

Bunlar PKK'nın emellerine hizmet etmişlerdir.

Bunlar Türkiye düşmanlarının gölgesine sığınmışlar, kılıcını sallamışlardır.

Başkasına kazandırırım derken kendi kalelerine gol üstüne gol atmışlardır.

Varlıklarını sadece işbirlikçiliğe, ilkesizliğe, CHP'nin kule nöbetçiliğine adayanlar 31 Mart'ta siyaseten iflas bayrağını çekmişler, çürümenin son safhasına eriyeye eriyeye geçmişlerdir.

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Bursa'da Zillet İttifakı'na HDP-PKK kan nakli yapmış, CHP'ye oy desteği sağlamıştır.

Üstelik FETÖ'cüler her yerde açık açık, göstere göstere, adeta meydan okuyarak Zillet İttifakı'na çalışmışlardır.

Maalesef üç büyükşehirde çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır.

Diğer büyükşehirlerde de durum bundan farklı değildir.

Büyükşehir ilçe belediyelerinde sayısal ve siyasal üstünlük Cumhuriyet İttifakı'ndayken, büyükşehir belediye yönetimleri şu çelişkiye bakınız ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiştir.

Mesela Ankara'da Cumhuriyet İttifakı 25 ilçenin 22'sinde belediye yönetimini kazanmış, üç ilçenin yönetimi de CHP'de kalmıştır.



Buna rağmen büyükşehir belediye başkanlığına hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir.

Bize göre, ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir.

Bunun tamir ve telafisi şarttır.

Önümüzdeki gündem konularından birisi de bu olmalıdır.

Mahalli idarelerde sistemsel onarım, yönetsel düzenleme elzemdir.

Hatırlanacağı üzere, konuyla ilgili teklifimizi 2 Nisan 2019 Salı günü partimizi takip eden muhabirlerle bir sohbet esnasında dile getirmiştım.

Bir sistem adaletsizliğinden, bir sistem dengesizliğinden bahsetmişim.

İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmenin normal ve kabul edilebilir bir şey olmayacağına vurgu yapmışım.

İlçelerde sandığa yansıyan iradeyle büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesini demokrasi açığı, bir sistem arızası olarak yorumlamışım.

İlaveten demişim ki, öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin.

Bunda ne mahsur vardır?

Bu teklifimizden dolayı keyfi kaçanlar neye ve kime hizmet etmektedir?

Korkmaya, kaçmaya, kaçak güreşmeye gerek yoktur.



Teklifimizi bölücü ve yıkıcı çevrelerin üslubunu kullanarak eyalet sistemine yeşil ışık yakılıyor diyerek çarpıtmak ahmaklıktır, cahilliktir, hatta utanmazlıktır.

Türkiye'yi eyaletlere bölmeyi amaçlayan alçaklara hizmet edenler bellidir.

Kürdistan çağrısı yapan siyasi teröristlerle hedef ve emel birliği içinde olan köksüzler bilinmektedir.

Mehmetçik katilleriyle aynı hizaya giren kimliksizlerin teklifimizi sulandırması, bize çamur atması düştükleri derin çukurdan kurtulmalarına yetmeyecektir.

Onlar kendi dertlerine yansınlar.

En iyi bildikleri bühtanlarla avunsunlar, bayağı dedikodularla vakit harcasınlar.

Biz Türkiye'nin huzuru için gerekirse alayını karşımıza alırız.

Bir yeri gelirse zillete düşenlerin hakkından tek başımıza geliriz.

Eyyamcılar, entrikacılar, erdemsizler, bize eyalet uyarısı yapmasınlar, gitsinler zillet ve rezaletten yakalarını kurtarmayı denesinler.

Biz ne dediğimizi biliyoruz.

Hiç kimsenin küçük aklına ihtiyaç duymuyoruz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bu kabulden asla taviz vermiyoruz.

Milletin iradesinin üstünde irade tanımıyoruz. Bunu da hücrelerimize kadar biliyor ve benimsiyoruz.

Zilletin ortakları, köşe yazarları akılları varsa kendilerine saklasınlar.



Eğer teklifimiz kabul görürse, hiç olmazsa büyükşehir ölçeğinde hem bir tutarlılık, hem bir ahenk, hem de bir denge sağlanmış olacaktır.

Böylelikle mahalli idareler yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında tam bir uyum tesis edilecek, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki dengelenmeyle birlikte var olan boşluklar doldurulacaktır.

Müteakiben Türkiye'nin eli daha da güçlenecektir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili **beşinci yorum ve kanaatimiz şudur:** Bu seçim sonuçları göstermiştir ki, yerel yönetimlerde yeni bir yasal ve sistemsel reform büyük ihtiyaçtır.

Konunun TBMM'ye gelmesi halinde parti olarak her desteği vereceğimiz, her katkıyı sunacağımız çok ama çok iyi bilinmelidir.

6- 31 Mart seçimlerinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen İstanbul'da sular durulmamıştır.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı en çok oyu alıp mazbataya şimdilik hak kazanmış gibi görünse de, İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştığını akıl ve vicdan sağlığı yerinde olan hiç kimse inkar edemeyecektir.

Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır.

Büyükçekmece ile Maltepe'de mızrak çuvala sığmamaktadır.

Hayali seçmen yazımı, boş aralarda seçmen gösterilmesi, sanal binalara seçmen yerleştirilmesi, sandık görevlileri hakkındaki kuşkular, oy kaydırmaları, geçersiz oyların çokluğu, FETÖ müdahalesiyle ilgili iddialar, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım-döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar İstanbul'da seçimi gölgelemiştir.



Şunu hiç kimse aklından çıkarmasın ki, şaibesiz, şüphesiz ve tertemiz bir oyla seçimi kazanan kim olursa olsun saygı duyarız, sonuçlara riayet ederiz, muhatabını tebrik etmekten de çekinmeyiz.

Kompleksimiz yoktur, karanlıktan göz kırpmayız.

31 Mart gecesi, “Bir oy bile kazanmak için yeterlidir” sözümü istismar edip, takip eden günlerde İstanbul’daki sandık usulsüzlükleri karşısında yapmış olduğum açıklamalarla ilk günkü beyanımın ters düştüğünü ileri sürenlerin ya akıllarında noksanlık ya da karakterlerinde namertlik vardır.

Biz ne diyoruz, bunlar ne anlıyor. Nato Kafa Nato Mermer.

Bakınız ne diyordu Hz. Mevlana:

“Bir cümle yeter sözden anlayana, destan yazsan fark etmez laftan anlamayana.”

Gören göze perde olur mu?

Saat gibi işleyen basirete engel konur mu?

Hakka, hukuka, adalete kast etmek failini huzura kavuşturur mu?

Ne yapsaydık, milli irade dolandırıcılarına sessiz mi kalırdık?

29 binden 13 binlere gerileyen oy farkını dikkate alıp, Sayın Binali Yıldırım lehine kullanılan yaklaşık 16 bin oy nasıl çalındığını, nereye yazıldığını, nasıl gizlendiğini merak etmeyelim mi? Peşine düşmeyelim mi? Mesele yapmayalım mı? Bunun düzeltilmesini istemeyelim mi?

“Kazanmak için bir oy yeterlidir” sözüm, adam olanlar, ahlaklı olanlar, adil olanlar, Allah korkusu taşıyanlar için geçerlidir.



CHP'nin zeka özürlü sözcüleri polemik gevişini başka yerlerde yapsınlar, ama adaletten de kaçmasınlar, sandıklarda çevirdikleri filim fırıldakların günü geldiğinde ortaya çıkacağını unutmasınlar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi hakkında Avrupa'dan, ABD'den peş peşe açıklamalar yapılmıştır.

Seçim sonuçlarının tanınması istenmiş, mazbata ve unvan meraklısı CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı övülmüştür.

Seçim Türkiye'de yapılmıştır.

Seçimi yapan Türk milletidir.

ABD'ye ne oluyor, Avrupa ülkeleri niye telaşlanıyor?

İçişlerimize karışmakla, demokrasimiz üzerinde kuşkular uyandırmakla nereye varmak istiyorlar?

31 Mart'ta katılımın yüzde 85'lere yakın çıkması, milli iradenin şeffaf, dürüst, adil, hakkaniyetli, eşit ve kanuni olarak sandığa yansması için hukuki sürecin fonksiyonel olarak çalışması yabancı ülkeleri neden geriyor, niye ürkütüyor?

ABD'de, geçmişte nasıl seçimlerin yapıldığını gayet iyi biliyoruz.

Mahkeme kararlarıyla başkanlık ilanlarını unutmuş da değiliz.

Milliyetçi Hareket Partisi milli iradeye saygılıdır.

Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı her türlü karara bağlıdır.

Ancak İstanbul'daki usulsüzlükler ve sandık hileleri Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürükleyecek hatalara yönelecekse, çare yine demokrasi içinde aranmalıdır.



Eğer sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul'da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili **altıncı yorum ve kanaatimiz şudur:** İstanbul'daki şayialarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun tevsik edilmiş iddiaları inceleyip bir karar vermesi, şayet organize sandık yolsuzluğu tespit edilirse 298 sayılı kanunun 130. Maddesinde ifade edilen "Olağanüstü İtiraz" süreciyle birlikte seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur.

Hak edilmemiş bir başarı, çalınmış bir zafer hiç kimseye fayda getirmeyecektir.

İstanbul'un gelecek beş yılını karartmak, gerilimlerin yaşanmasına çanak tutmak, hizmet yerine sürekli kavgayla zaman kaybetmek yanlıştır, büyük bir vebaldir.

7- Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kökenli kardeşlerimiz HDP'ye mesafe koymuşlar, huzura evet demişler, milli birlik ve kardeşlikten yana tercihlerini kullanmışlardır.

Hepsini tebrik ediyor, alayını birden kucaklıyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili **yedinci yorum ve kanaatimiz şudur:**

Kürt kökenli kardeşlerimiz oynanan oyunları görmüş, bölücü terör örgütü PKK'ya haddini bildirmiş, siyasetteki acen-tesi HDP'ye yeter artık mesajını vermişlerdir.

Bu gelişme umut vericidir, Türkiye'nin geleceğine değerli bir hizmettir.

8- Bir yanda 31 Mart'ın sancıları devam edip sonuçları üzerinde münakaşalar sürerken, diğer yanda ülkemizi doğru- dan veya dolaylı ilgilendiren uluslararası gelişmelerin seyri de kötüleşmektedir.



Ekonomik tetikçiler yine devrededir.

Zillet İttifakı'nın sözde Kürdistan çığırkanı bu kez de vaat edilmiş topraklardan hayasızca bahsetmiştir.

Zannedersiniz Siyonizm tarafından kayyum olarak görevlendirilen kimliksiz ve temelsiz şahsın, tam da İsrail'in Golan Tepeleri ve Batı Şeria komplosu devredeyken bu çıkışı yapması Türkiye üzerindeki hesapları iyice ayyuka çıkarmıştır.

Vaat edilmiş topraklardan bahseden, bu toprakları kuruttuğumuzu iddia eden kişi bir milletvekilidir, HDP'nin eşbaşkanıdır, CHP'nin, İP'in, SP'nin yoldaşdır.

Büyük İsrail Projesinin Truva Atı olan bu soysuzlar tek kelimeyle vatan hainidir.

İsrail'de yapılan seçimler ve Netenyahu'nun ulaştığı netice bölgemiz için karanlık senaryoların sertleşerek devamına işarettir.

Sudan'da darbe olmuş, Ömer El Beşir devrilmiş, nihai olarak tutuklanmıştır.

Libya kaynayan kazana dönüşmüş, ülke pek çok eli silahlı örgüt arasında adeta pay edilmiş, kaostan yakasını kurtaramamıştır.

Fransa ve İtalya sözde Ermeni soykırım iddialarını tekrar gündeme getirerek Türkiye husumetlerini göstermişlerdir.

İtalya Temsilciler Meclisi'nin 10 Nisan 2019 tarihli rezil önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları adına bir vasita olarak kullanılmasının maksatlı ve sinsî bir örneğidir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "24 Nisan'ı Anma" günü ilan etmesi utanç verici bir rezalettir.



Fransa eğer anacaksa, Afrika'da katlettiği masumları anmalıdır.

Eğer anma günü düzenleyecekse, bir asır önce Çukurova'da döktüğü kanları anmalı, biraz vicdan, biraz adalet, biraz hak, biraz insan onuru gözetiyorsa Türk milletinden özür dilemelidir.

Fransa ve İtalya'nın sözde Ermeni soykırımı istismarını şiddetle kınıyorum.

Öte yandan ABD provokasyonlarına devam etmektedir.

Terör örgütlerini silahlandırmayı sürdürmektedir.

S-400 gerilimi had safhadadır.

Alacağımız F-35'lerin ne olacağı muammadır.

Kimden hangi silahı alacağımızın izin ve icazet mercii ne zamandan beri ABD olmuştur?

Bağımsız bir devlet hangi silahı, hangi füze savunma sistemini, nasıl ve kimlerden temin edeceğini sadece ve sadece kendi belirleyecektir.

Türk milletini bilen bilir, bilmeyen Milli Mücadele yıllarını gözleri kızarana kadar okur ve öğrenir.

Milli güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda ABD bilirkişi midir? Onay makamı mıdır? Türkiye ABD'nin sömürge ülkesi midir?

Bu pervasızlık, bu küstahlık, bu vandallık Türkiye düşmanlığının ayan beyan kıyıya vurma halidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin meşru egemenlik haklarını cesur bir şekilde savunmasından dolayı gönülden tebrik ediyor; Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne pahasına olursa olsun yanlarında olacağını kararlı bir şekilde duyuruyorum.



ABD Başkan Yardımcısı Pence'in tehditleri artık sabırları taşıma noktasındadır.

Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulayan, S-400'ü alırsanız ortaklığı riske atarsanız diyen bu kovboy bilmelidir ki, al atımı yap tımarını diyeceğimiz günler inanıyorum ki, çok uzak değildir.

Kısaca ifadeye çalıştığım gelişmeler Türkiye'nin beka sorununun ne kadar derin ve geniş olduğunu gözler önüne sermektedir.

Milli bekaya dudak bükenler, soruyorum sizlere, hala mı pişman değilsiniz? Hala mı ıslah olmadınız? Hala mı ne beka-sı diyerek hezeyan içindesiniz?

Kimin hangi belediyeyi aldığıнын esasen bir anlamı yoktur.

Türkiye kuşatılmışken, milli varlığımız, egemenlik haklarımız dört bir koldan taciz ve saldırı altındayken siyasi çetele tutmak, koltuk derdine düşmek şerefli bir davranış olamayacaktır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili **sekizinci yorum ve kanaatimiz şudur:**

Milli bekamız her şeyin önündedir.

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın beka duyarlılığı desteklenmiştir.

2023'de lider ülke Türkiye hedefine ulaşacaksa bunu ancak bekamızı koruyarak, birlikten güç doğacına inanarak yapabiliriz.

CHP Genel Başkanı'nın böyle bir meselesi olmayabilir.

Herkes mayasının ve meşrebinin gereğini yapacaktır.

İP'in zaten fikri de zikri de bulanıktır, buruşuktur, budanmıştır, bunalım kapanındadır.



HDP, ipini çoktan Kandil'e vermiştir, ondan zaten en ufak hayır gelmeyecektir. Gelmesi de beklenmeyecektir.

PKK'nın, FETÖ'nün, Türk ve Türkiye düşmanlarının karşısında yegâne güç Cumhuriyet İttifakı'dır.

Cumhuriyet İttifakı Çanakkale'deki direniş siperi, Büyük Taarruzdaki hücum iradesidir.

Bu ittifakı çatlatmaya, siyasi hesaplarla yıpratmaya, fitne çıkarmaya hiç kimsenin nefesi de Allah'ın izniyle yetmeyecektir.

Cumhuriyet İttifakı Türkiye'dir, 2023 müjdesidir, istikrardır, iradedir, iddiadır, milli duruştur, becamızın yürek atışıdır, Türk milletinin tarihi ifadesidir.

Sözlerime son vermeden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde fedakârca çalışan bütün dava arkadaşlarımızı, değerli milletvekillerimizi, MYK ve MDK üyelerimizi, tüm adaylarımızı, seçilen kardeşlerimizi, tüm teşkilatlarımızı yürekten kutluyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partili kardeşlerime, aziz milletime şükranlarımı sunuyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

İki günlük toplantı sürecimizin başarılı geçmesini diliyorum.

Değerli basın mensuplarına basın toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ANTALYA'DA YAPILAN
İL BAŞKANLARI VE BELEDİYE
BAŞKANLARI ORTAK
TOPLANTISI'NIN AÇILIŞINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

20 NİSAN 2019



Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

31 Mart'ta seçimle göreve gelen Belediye Başkanlarımız ile İl Başkanlarımızın müştereken katıldığı bu anlamlı toplantıda sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Açılış konuşmama geçmeden evvel hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Antalya Sueno Otel'de düzenlemiş olduğumuz iki günlük toplantı sürecinin hayırlı olmasını, nice başarılarla kapı aralmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden geçen üç haftalık bir sürenin ardından sizlerle buluşmanın eşsiz kıvançını yaşıyorum.

Bu vesileyle yurdumun dört bir köşesinden heyecanlarıyla buraya teşrif eden siz muhterem dava arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz gibi, insana hizmet siyasetimizin ana amacıdır.

Bu amaçtan taviz vermemiz, bu amacı tehir etmemiz eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır.

Yerel yönetimler insanımıza hizmetin ilk ve en öncelikli zeminidir.

Demokrasinin kökleşmesi, karar mekanizmalarının aşağıdan yukarıya doğru kurulması ve kurumsallaşması yerel yönetimler sayesinde gerçekleşmektedir.



Münakaşadan ziyade müzakerenin güçlenmesi, muğlak ve muamma ilişkiler yerine mutabakat ve meşverete bağlanmış diyalogların genişlemesi yerel yönetimlerle birlikte oluşmaktadır.

İnsanımızla doğrudan temasın ilk yüzü yerel yönetimlerdir.

Öyle ki, demokrasinin barometresi de yerel yönetimlerdir.

Eskilerin ifadesiyle söyleyecek olursak, tebşir ederek tedvir, yani müjdeleyerek yönetim yerel yönetimlerin temel felsefesidir.

Bizim bakış ve anlayışımızın özü de budur.

Belediye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 1826'da kurulan İhtisap Nazırlığı'ndan bugüne kadar geçen 193 yılda yerel yönetimler alanında önemli mesafeler alınmış, çok sayıda reform ve düzenlemeler yapılmıştır.

İstanbul'da modern anlamda ilk belediye idaresi ise "İstanbul Şehremaneti" adıyla 1854 yılında çıkarılan bir Nizamname ile kurulmuştur.

Osmanlı döneminde ilk belediye uygulamaları Beyoğlu ve Galata semtlerinde görülmüşken, bugün 1398 belediye yönetimine ulaşmış olmamız önemli bir gelişmedir.

Özellikle Cumhuriyet'in ilanında 421 olan belediye sayısının 96 yıl içinde yaklaşık 3,5 kat artması millete hizmet aşkının, demokrasiye sadakat hissiyatının bize göre en bariz numunelerinden birisidir.

Belediye demek, umuda aralanan kapı, ufuk ötesine açılan kavrayış demektir.

Belediye demek, hakka hürmet, halka hizmet, hakikate riayet demektir.



Belediye demek, akıl, ahlak ve adalet üçgeninde kul hakkını gözeten, emanete vefa gösteren, erdemli yönetime gövdesini yerleştiren adanmışlık ve inanmışlık demektir.

Belediye yönetimlerini üstlendiğimiz her vatan köşesinde, kalp kırmayacağız, hiç kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz.

Hoca Ahmet Yesevi ne güzel de buyurmuş: *“Kalp kırmak, Allah-ü Teala’yı incitmek demektir.”*

Nitekim bu hususta hem titiz, hem de vicdani teyakkuz halinde olacağız.

Ben değil, biz diyeceğiz.

Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz.

İnsanımızın ümitlerine dokunacağız, herkese samimiyet ve şefkat göstereceğiz.

Gücümüzü koltuktan değil, kalbimizden, kafamızdan ve karakterimizin asil vasıflarından alacağız.

Makam tutkusuna kapılıp kişilik ve kimlik ölçülerinden kopmayacağız.

Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz.

Hukukun çizgisinden, helalin yolundan asla savrulmayacağız.

Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız.

Çalışmaktan gocunmayacağız.

Üretmekten, üretken belediyeciliğimizi anlatmaktan yorulmayacağız.

İtidalli olacağız.

Önce tedbir, sonra tevekkül diyeceğiz.

Sağduyulu hareket edeceğiz.



Sabır göstereceğiz.

Meselelere stratejik bakacağız.

Sükûneti gözeteceğiz.

Bir söylüyorsak bin düşüneceğiz.

Bir selamın bin hatır edeceğimiz bileceğiz.

Ah dememek için akledeceğiz, ahitlerimize bağlı kalacağız.

Dinleyeceğiz, dinlediğimizi hissedeceğiz, hissettiğimizi tatbik edeceğiz.

Zamanın dar kalıplarına sığmayacağız, mesai saatlerine sıkışıp kalmayacağız.

Bahane değil iş üreteceğiz.

Gelişmeler karşısında bana ne değil, bize ne düşer diyeceğiz.

Varsın birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet İttifakı'nın itibar ve iradesini asla lekeletmeyeceğiz.

Meşhur ve merhum İslam düşünürü İbn-i Haldun veciz bir şekilde demişti ki: *"Geçmişler geleceğe, suyun suya benze-
mesinden daha çok benzer."*

Geçmişimiz şerefli, geleceğimizin teminatıdır.

Gelecek geçmişimizin istikametinde tecelli edecektir.

Hamd olsun dünümüz temiz, yarınımız emindir.

Buna layık olmak, bunun gereğini yapmak boynumuzun borcudur.

Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı, ulufe dağı-
tım kaynağı değildir.



Belediye; partizanlık, yandaşlık, yağcılık, yordakçılık, dar kadroculuk, beleşçilik, bencilik, beş yıllık saltanat, devletin malı deniz demek hiç değildir.

Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır.

Geçmişte bu yola sapanlar aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir.

Vatandaşlarımızla empati yapamayan, dertlere deva olmayan, sorun ve şikayetlere kulak veremeyen belediye yönetimlerinin akıbeti biliniz ki kayıptır.

Mütemadi ilerleyiş ve irade görülmeden mutlak bir muvaffakiyet vuku bulamaz.

İkbal düşkününü değil, siyasi iffet düşkününü olmak lazımdır.

Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin ifasına, hidayetin ifadesine, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en önde yer almalıdır.

Diyor ya Hz.Mevlana: *“Kula bela gelmez Hak yazmadıkça, Hak bela vermez kul azmadıkça.”*

Şehirlerinin emanetini üstlenen değerli arkadaşlarımlın bu hususlara azami dikkat göstereceklerine içtenlikle inanıyor, hepinizden bunu bekliyorum.

31 Mart seçimlerinde Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok değerli bir destek vermiştir.

Bu desteği heba ve heder edemeyiz.

Milletimizin güvenini sarsamayız, hayal kırıklığına uğramayız.

Milliyetçi Hareket Partisi tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir.



Milliyetçi Hareket Partisi engelleri aşı aşı, manşetleri yene yene, adeta düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır.

Bu başarının altında hepinizin payı vardır.

Alayınızı kutluyor, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnandık, ihanete birlikte direndik.

İman varsa, imkan vardır dedik.

Kenetlendik, mücadelenin gereğini beraberce gerçekleştirdik.

Yolumuza çıkan sırtlanları kenara ittik, sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik.

İmkansızlıklara teslim olmadık, ilkel saldırılara boyun eğmedik.

Dedik ki, vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak.

Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik.

Yapamayacağımızı söylediler, öyle bir yaptık ki, şaşkınlıklarından şoka girdiler, köşe bucak kaçacak yer aradılar.

Bilmiyorlardı ki, küllerimizden yeniden doğarız.

Kalın kafaları basmıyordu ki, üç hilali gölgelemeye hiçbir menfur ve menhus emelin gücü yetmez.

Toparlanamaz demişlerdi, toparlanmak şöyle dursun iddia ve iftira sahiplerini iman dolu nefesimizle devirdik, azgınlaşan nefisleriyle birlikte yerle yeksan ettik.

Bununla yetinmeyeceğiz.



Aldığımız sonuçlar bize yeter demeyeceğiz.

31 Mart'ta; 1 büyükşehir, 10 il, 58 metropol ilçe, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere toplam 235 belediye başkanlığını kazanmamız tesadüfi değil tarihi bir başarıdır.

Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir.

Iğdır'da hakkımız gasp edilmiştir.

İstanbul Maltepe'de önümüz kesilmiştir.

Ne var ki başarıya duyduğumuz inancı bir türlü engellemediler.

Ulaştığımız başarı günbegün yoğunlaşan bir mücadelenin eseridir.

Bu başarı milletimizin bize duyduğu güven duygusunun müessir esenliğidir.

31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhuriyet İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir.

Belediye başkanlıkların yüzde 72'si Cumhuriyet İttifakı'nı oluşturan MHP ve AK Partinin yönetimine geçmiştir.

Samanlıkta iğne arayanlar, çalı dibi yoklayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar, harman yeri dişleyenler bu gerçeği örtemezler, hakikatin ışığını perdeleyemezler.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini mukayese ettiğimizde belediye sayısını oransal düzeyde en çok arttıran Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Sadağından çıkan ok hedefine varmıştır.

Attığımız her doğru adım günden güne hızlanarak menziliyle buluşmuştur.



Altını kalın olarak çizmek isterim ki, 31 Mart seçimlerinde 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizin listelerinden seçilmiştir.

188 il genel meclis üyesi partimizi temsilen seçilmeyi başarmıştır.

Kara kampanya faillerinin ne uydurup, neyi servis ettiğine aldırıyoruz.

Biz millet ne diyor ona bakıyoruz.

Biz tarih ne diyor, ecdad ne diyor, istikbal haklarımız neye ihtiyaç duyuyor onu hissediyor, ona kulak veriyoruz.

Bunların dışında kim ne söylüyorsa fuzuli laf kalabalığıdır.

Müfterilerin isnatları, müfsitlerin ithamları, münafıkların ilkesizlikleri ayaklarımızın ta altındadır, kuşkusuz çiğnenmeye müstahaktır.

Türkiye muhaliflerinin itibarsız ve iradesiz sözleri nazarımızda yok hükmündedir.

Bir adama bakarız adam mı diye, bir de lafa bakarız laf mı diye.

Karşımızda saf saf dizilen ihanet ve iftira mangasının ne adamlıktan nasipleri, ne de laflarının en ufak kıymet-i harbiyesi vardır.

Cumhur İttifakı 31 Mart'tan zaferle çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü şekilde tescillenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi de 31 Mart'ta yüzünü ağartacak müstesna bir netice elde etmiştir.

Kıskanan varsa buyursun kıskansın.

Çekemeyen varsa durmasın çatlasın.



31 Mart'ta beka için milli karar, cumhur için istikrar anlayışı galip gelmiştir.

31 Mart'ta sağduyunun birlikteliği açık ara öne geçmiştir.

Bütün belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı, seçilemese de sahada çok aktif mücadele eden bütün adaylarımızı, Cumhuriyet İttifakı'nın bütün mensuplarını yürekten tebrik ediyorum.

Takdir ve teveccühünden dolayı aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırdır siyasetin zorlu etap ve kulvarlarını inancıyla, tertemiz ülküleriyle aşmasını bilmiştir.

Nice badirelerle, nice ağır imtihanlarla sınansak da her seferinde daha da güçlenerek yolumuza devam ettik.

Önce ülkem ve milletim dedik.

Biz bu ülkeyi karşılık beklemeden sevdik.

Tıpkı aşığın maşukuna vurulduğu gibi biz de Türk milletine vurulduk.

Ama vurgun yemedik, dur durak bilmedik.

Milli bekamızın varlığına başımızı koyduk.

Milli birliğimizin yaşatılmasına yemin ettik.

Türk-İslam Ülküsünün hedefleriyle bezendik ve bilendik.

Zaman oldu hissemize çile, hanemize ateş düştü; baş göz üstüne dedik, hiç sızlanmadık, hiç sitem ve şikâyet etmedik.

Gün geldi şehadet dediler, mahkûmiyet dediler, mağduriyet dediler, seve seve katlandık, ne yapalım kaderimiz buymuş deyip acımızı içimize gömdük.



İçin için ağlasak da belli etmedik.

Ülkümüz vardı, ülkücü olduk.

Ülkemiz vardı, sevdalısı olduk.

İlkelerimiz vardı, tutarlı ve ahlaklı hayat çizgimizi muhafaza ettik.

Hatırımızdan hiç çıkarmadık ki, gündelik hayatın kaygıları altında vizyonları kısıtlanmış kitlelere anlam ve güç kazandıran büyük dava adamlarının varlığıdır, gösterdikleri dirayettir.

İnsanı anlamlı kılan, insan olarak yaradılışından da öte; bir toplum içinde yaşıyor olmasıdır. Bunu asla unutmadık.

Yalnızca yaşıyor olmaktan başka bir gaye taşımayan toplumların, tarihin acımasız çarkında nasıl öğütülmüş olduğunu beşeriyetin kalıntılarına bakarak öğrendik.

Gerçekte gaye, hayatın anlamıdır, gücüdür.

Gaye varsa hayat anlam kazanacaktır.

Hayat, varlığını sürdürmek isteyen ve bunun gereğini yapanlar için anlamlıdır, ayrıcalıklıdır.

Ancak gideceği limanı bilmeyenler için hayat fırtınalıdır, zifiri karanlıktır.

Ne var ki gideceği yeri bilmek, ancak geride kalanı özümsemekten, bugünü anlamaktan, geleceği planlamaktan geçecektir.

Geçmiş, bugün ve gelecek; bunlardan birinin eksikliği heften sapmalara, mesafelerin uzamasına, nefeslerin kesilmesine yol açacaktır.

Yanlış yere saplanmak da, hedefin arkasına düşmek de, hedefsiz olmak kadar isabetten uzaktır.



Geride kalan insanlığın izleri; dünü, bugünü ve yarını bir bütün olarak yorumlayamamış toplumların doğru zannettikleri yanlış yollarda nasıl heba ve helak olduklarının örnekleri ile doludur.

Tarih bu kapsamda nice ibretlik olaylara sahnedir.

Siyasetin doğru yapılması kadar doğru siyaseti yapmanın manası da burada aranmalıdır.

Büyük hedefler büyük heveslerin, büyük hevesler ise büyük düşüncelerin eseridir.

Hedefsiz fikir, dümensiz gemi gibidir.

Böylesi bir gemi denizde yüzer, ama nereye gideceği meçhuldür.

Fikirsiz heves tıpkı kanı çekilmiş bedene benzer.

Hedefimiz vardır, hevesimiz vardır, fikrimiz varittir.

Bizi biz yapan değerlerimiz tüm haşmet ve görkemiyle vakidir.

Basit fikirlerden büyük heyecanlar doğmamış, doğmayacaktır.

Küçük heyecanlardan büyük ülkülerin yeşermesi de beklenmeyecektir.

Biz hayatı seyretmek için değil, seyrini değiştirmek için mücadele ediyoruz.

Biz siyaseti zaman doldurmak, meşgul olmak için değil, zamanın rotasını Türk milletinin lehine dönüştürmek için yapıyoruz.

Korkarak, vehmederek, basit hesaplar yaparak, sinsî planlara meylederek, egolarımızın boyunduruğuna girerek hiçbir yere gidemeyeceğimiz açıktır.



Gelişmeler karşısında cesaret gösteremeyen esaret altına girecektir.

Hız.Mevlana ne güzel de söylemiş: *“Cesaret akıldan geliyorsa cesarettir, bilgisizlikten geliyorsa cehalettir.”*

Akılsız cesaret körlük, sevgisiz siyaset köhneliktir.

Sevmek için yürek, sürdürmek için de emek şarttır.

Çok şükür biz de hem mangal gibi yürek, hem de fedakârlıkla perçinlenmiş emek vardır. Ve Türk milletinin ilelebet hizmetindedir.

Cehaletin olduğu yerde zekânın fenerleri sönüktür.

Korkaklığın olduğu yerde zafer fikri siliktir.

İmkânsızlık sadece acizler için geçerlidir.

Bizim lügatimizde böyle bir şey yoktur.

Şunu unutmayınız ki, uzak hedefleri kucaklayan, haşya gibi görülen ülkülerin peşinden koşanlar gönlü, vicdanı, ruhu, heyecanı ve şuurunu büyük olan dava adamlarıdır.

Dava adamlarının dilinde imkansız diye bir şey yoktur.

Ülkücü kendinden vazgeçerek varlığını ve geleceğini bağladığı milletinin devamına ve yükselişine adanmış ve odaklanmış şuur sahibinin unvanıdır.

Bu müstesna unvan, millet sevgisi ve kaygısıyla öylesine erişmiş halidir ki, tıpkı sufilerin ölmeden önce Allah aşkıyla benliklerini yok edişlerine benzeyen bir mecz olma haliyle millet sevgisi içinde yok oluşu ifade eder.

O halde ülkücülüğün çıkış noktası ve yegâne dayanağı millet sevgisi ve millet varlığıdır.



Millet namına ve millet için verilen mücadele engellerin birer birer aşılmasını gerektiren güçlü bir iradeyi de zorunlu kılmaktadır.

Bu yüksek iradeye sahip olanlara biz “dava adamı”, bu niteliklerin cümlesine “dava adamlığı” adını veriyoruz.

Dava adamı olmak için elbette önce adam olmak, mert olmak, ahlaklı olmak, ruh köküne sahip olmak, ya olduğu gibi görünmek ya da göründüğü gibi olmak asıldır, tarihi önemdedir.

İşte bu ruh sayesinde ihanetlere göğüs geriyoruz.

İşte bu ruh vesilesiyle Türkiye'nin tarihi haklarını korkusuzca müdafaa ediyoruz.

Artık öyle bir kavşaktayız ki, irade gösteremeyenlerle vakit kaybedemeyiz.

Bedel ödemeyi göze alamayanlarla oyalanamayız.

Kararının ardında duramayanlarla aynı hedefleri paylaşamayız.

Fikrini ve mücadelesini savunamayanlarla birlikte olamayız.

Soluğu kesilince saklanıp, zoru görünce kuytuya sinenlerle birlikte yürüyemeyiz.

“Vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun” diyebilen, diyebilmiş, diyebilecek yiğitlerin şeref payesi olan davamızı onun bunun ihtiraslarına kurban edemeyiz.

Alnımız açıktır, başımız diktir, vicdanımız rahattır, yüreğimiz sevgi doludur.

Hak edenle ekmeğimizi bölüşürüz, haksızlığa tevessül edenin ise yakasından tutar, hesabını sorarız.

Zira haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır.



Zulme rıza zulümdür. Zalime müsamaha zayıflık ve zillettir.

Efendimiz Hz.Muhammed buyuruyor ki:

“Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin, buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin, buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğzedin.”

Lütfen dikkat buyurunuz, 31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyet ve hedef sahipleri daha da gün yüzüne çıkmışlardır.

Özellikle Cumhur İttifakı'nı karalamak ve siyasi hesaplarla yaralamak için organize bir şebeke tedavüldedir.

Bilhassa partimizin il genel meclis seçiminde aldığı yüzde 18,81 oy oranını diline dolayıp Cumhur İttifakı'nın hisarlarında gedik açmak için el ovuşturan fırsatçılar fitne nöbetine girmişlerdir.

Halep oradaysa arşın sandıkta, YSK'nın tespitlerindedir ve oy oranımız yüzde 18,81'dir.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne AK Parti'den kayış olduğunu söyleyerek Cumhur İttifakı'na suikast düzenleyen, muazzez birlikteliğimizi sabote etmeye kalkışan nifak yuvaları, şu işe bakınız ki, oldukça faaldir.

Emel sahiplerinin maskeleri düşmüştür.

Biz bunların alayını biliyor ve tanıyoruz.

Ne yapmak istediklerini, nereye varmayı planladıklarını az çok fark ediyoruz.

Mesela FETÖ'nün Fehmisi, Pensilvanya'nın Koru'su, alenen husumet aşılamaaya çalışmaktadır.

Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat, anlaşılan 15 Temmuz'un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasına adını çoktan yazdırmıştır.



Bu şahsın hala elini kolunu sallayarak geziyor olması hayret verici bir garabettir.

31 Mart'ta Zillet İttifakı'nın kısmi mevzi kazanmasından ümitlenen ihanet lobisinin yüzüne kan gelmesi, cüretkarlıkta merhale kaydetmesi ibretlik bir tablodur.

Pensilvanya korosunun eski gazeteci kadrosundan olan melun şahıs, Cumhuriyet İttifakı içinde MHP'nin AK Parti'nin altını oyduğunu iddia etmiştir.

AK Parti'nin ittifakta eridiğini alçakça ileri sürmüştür.

Hiyanetin Kuru'su, AK Parti'nin, eski güzel günleri canlandırmaya yarayabilecek daha az zararlı bir müttefik bulmasını utanmadan sıkılmadan teklif edebilmiştir.

Hatta AK Parti'nin kendisine daha yakın, ülkeyi birlikte daha rahat yönetebileceği bir müttefik bulmasını önermiştir.

Kızarmayan yüzlü, yaşarmayan gözlü, malum görevli devrededir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimindeki organize usulsüzlüklerin ve sandık yolsuzluklarının üstünü örtercesine sonuçların hiç uzatılmadan kabulünü söyleyen bu köksüzün tekrar başını kaldırması 15 Temmuz şehitlerine büyük bir haksızlık ve hakarettir.

Türkiye'yi yöneten parti bellidir.

Hükümet bellidir.

Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kurulu görevinin başındadır.

Milliyetçi Hareket Partisi ise TBMM'de denge ve denetleme görevini icra konusunda sorumluluk üstlenmiştir.



FETÖ'nün gazeteci kisvesindeki elamanı, eğer yanlış değerlendirmiyorsak, AK Parti'nin, bizatihi kuyusunu kazanlara kucak açmasını, yani eski müttefikleriyle tekraren beraber olmasını dilemektedir.

Bu çürük yumurta, bu husumet odağı, ne hakla, hangi yüzle yazıp çizmekte, bunları nasıl söyleyebilmektedir?

Bu ne şerefsizliktir?

Puslu ortamların, bulanık dönemlerin kalemşörü olan bu şahsın nedametini duyan, geçmişinden dolayı utanç duyduğunu gören var mıdır?

FETÖ'nün Koru'su kime ne anlatıyor, hangi kripto mesajları veriyor?

Milliyetçi Hareket Partisi'yle AK Parti'nin ittifakından rahatsız olanlar Türkiye'den rahatsız olan mihraklar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıkmak isteyen müptezellerdir.

Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyenler 15 Temmuz'da yarım kalan hiyanetlerini tamamlamak isteyen rezillerdir.

Bizim ittifakımız konjoktürel değildir.

Bizim ittifakımız pazara kadar değildir.

Bizim ittifakımız çıkar ve pazarlığa dayalı değildir.

Bizim ittifakımız siyasi alış veriş üzerine bina edilmiş değildir.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin muhteşem iradesiyle temellenmiştir.

Cumhur İttifakı Türk tarihinin mirasıyla harcı karılmıştır.

7 Ağustos Yenikapı ruhunun müktesebatıyla çatısı örülmüştür.



16 Nisan Halkoylamasının muzaferliğiyle pekişmiş, 24 Haziran seçimlerinin mecmuuyla güçlenmiştir.

Cumhur İttifakı Türkiye'dir, ihanete karşı engel, işgale karşı direniş, yerli ve yabancı şer cephesine karşı muhkem siperdir.

Biz gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünüyoruz.
Aklımızda sadece Türkiye var diyoruz.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kurtuluş umudu olduğuna inanıyoruz.

Eğer gevşersek, eğer taviz verirsek, eğer oyuna gelirse Türkiye'nin ödeyeceği çok ağır bedeller olacağını biliyoruz.

Terörü önleme adı altında kendilerine soğuk savaş sonrası yeni bir öteki yaratmış olan küresel güçler açıkça Türkiye'nin çevresini kuşatmaktadır.

Sudan, Yemen, Filistin, Cezayir, Libya, Suriye, Venezüella ağır sorunlarla boğuşmaktadır.

S-400 krizi, F-35 gerilimi, ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek şirazesinden çıkmış durumdadır.

Aynı merkezden tertip ve kontrol edilen çok şiddetli siyasi ve ekonomik operasyon dalgası Türkiye'yi hedef almaktadır.

İngiltere menşeli bir gazete her gün zehir kusmaktadır.

Ekonomimiz üzerinde kara bulutlar dolaştırılmakta, kabus senaryoları alçakça dolaşıma sokulmaktadır.

FETÖ'cüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır.

Afrika ülkelerinde FETÖ'cülerin tezgâhıyla mazbata koro-ları kurulmaktadır.



Mazbatayı Türkiye aleyhtarı mevziye dönüştüren gafiller küresel kullanıma hazır olduklarını göstermek için her yola müracaat etmektedir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar siyasi sürece adeta çivilenmiştir.

Türkiye çok tehlikeli bir girdaba yuvarlanmaktadır.

Sokaklar karıştırılmak, kaos dinamikleri harekete geçirilmek istenmektedir.

Ekonomik saldırılara mihmandarlık yapan siyasetçilerin gözünü kin ve nefret bürümüştür.

CHP-İP-HDP-PKK-FETÖ ortaklığı çok vahim boyutlara ulaşmıştır.

Ekrem İmamoğlu terörist Demirtaş'a methiyeler düzmette, Ermeni'sinden Rum'una ne var ne yok selam göndermektedir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Terör örgütlerini küresel çıkarları için kullananlarla, teröre karşı savaş verenler aynı mihraklardır.

Ve bunların kanlı gündemlerinde Türkiye vardır.

Tavşana kaç, tazıya tut diyenler aynı odaklardır.

Ne üzücüdür ki, bu şiddet çarkı ezilmiş milletlerin başında kara bir talih olarak dönüp durmaktadır.

Milletleri kendi coğrafyalarında, kendi beşeri ve ekonomik kaynaklarından vazgeçmeye zorlamak siyasetin yeni ismidir.

Ve Türkiye, bu kirli oyunun içine çekilmek istenmektedir.

Zilletin ortakları, yeni emperyalizmin dayatmalarına Türkiye'yi hazırlama görevini içeriden üstlenen tam bir "Truva Atı" haline gelmişlerdir.



Türkiye uluslararası ilişkilerde baskıya, hakarete, tehdide, aşağılamaya maruz kalırsa bunlar mutlu olmaktadır.

İşsizlik, faiz, döviz kurundaki artışlar yegâne sevinç kaynaklarıdır.

Buna karşılık Cumhuriyet İttifakı;

Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen bir görüş derinliğinden,

İnsanlığın yaşadığı ahlak ve değer buhranını analiz eden manevi olgunluktan,

Milli bekayı koruyan, milli birliği savunan sorumlu ve duyarlı anlayıştan,

Mazlum toplumlara ait emek, değer ve kaynakların nasıl sömürüldüğünü gören sorgulayıcı bakıştan,

Beşeriyeti bir rakip gibi değil, Allah'ın emaneti bir kutlu paylaşma vasıtası olarak yorumlayan adalet duygusundan,

Ve bunları akıl, sabır, vizyon, bilgi, dikkat ve sevgi ile oluşacak bir terkinin oluşmasından beslenmektedir.

İşte bu ilkelerle çıkılacak yol bizi önce Cumhuriyetimizin 100. yılı olan **2023** yılında "**Lider Ülke Türkiye'ye**" ulaştıracaktır.

Cumhuriyet İttifakı olarak inancımız budur.

Ardından ise çağ açan İstanbul'un Fethinin 600. yılı olan **2053** yılında "**Süper Güç Türkiye'ye**" ulaştıracaktır.

Elbette ortak ülkümüz de bu olacaktır.

İşte buna eriştiğimizde;

Ne, bizi kapı arasında tutmak isteyen Avrupa'ya ihtiyacımız kalacaktır,



Ne de bize ikide bir parmak sallayan, devamlı sabrımızı test eden ABD dayatmalarına katlanılacaktır.

Unutuldu sanılmasın, inşallah milletimiz o günleri gördüğünde.

Kimin, kimi kapısında bekleteceğine,

Kimin başına, kimin çuval geçireceğine,

Kimin, masalarda yüz süreceğine,

Kimin, zulmün hesabını vereceğine,

Kimin, ev ödevleri dağıtacağına tarih şahitlik edecektir.

Cumhur İttifakı bu tarihi misyonla varlığını idame ettirmektedir.

Bizim için öncelik belediye değil, milli bekadır.

Cumhur İttifakı Türkiye'den asla vazgeçmeyecektir.

Milli hedeflerden sapma göstermeyecektir.

Siyasetin eskileriyle yeni sayfa açmak isteyen zalimlerin, Cumhur İttifakı'nın kristalize ruhunda çatlaklar oluşturmaya çalışanların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Leş avcılarına izin yoktur.

Kavga bekleyenlere müsamaha yoktur.

İhtilaf bekleyenlerin, itilaf gözleyenlerin şansı yoktur.

Türkiye'yi teslim almak için Cumhur İttifakı'nın zaaf anını kollayanlara ant olsun göz yummak söz konusu olmayacaktır.

MHP ile AK Parti çelikten iradedir, bu irade Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır.

Hiç kimse boşuna beklemesin, boş yere hayal kurmasın, Cumhur İttifakı Türkiye'yi 2023'e taşıyacaktır.



Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'tan 17 gün sonra, yani 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır.

Musakka edebiyatından veri tabanı ve alt yapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır.

Ancak olağanüstü itiraz süreci de çalışmaktadır.

İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır.

İstanbul'daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hakimdir.

Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüzüne çıkan vahim iddialar yenilir yutulur türden değildir.

En doğru, en makul kararı Yüksek Seçim Kurulu verecektir.

Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır.

17 gün boyunca mazbatayla yatan, mazbatayla kalkan, toplumu kutuplaştıran, siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan Sayın İmamoğlu ve partisi büyük bir yanlışın faili olmuşlardır.

Mazbata almakla iş bitmemiştir.

Süreç sonlanmamıştır.

Şimdi söz sırası Yüksek Seçim Kurulu'nundur.

Biz demokrasiye ve hukuka saygılıyız.

Millet iradesine elbette bağlıyız ve saygı duyarız.

Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemizi de hiç kimse beklememelidir.



Henüz her şey bitmiş değildir.

Adalet son merciidir. Fakat son söz söylenmemiştir.

Bu düşüncelerle dün akşam idrak ettiğimiz Berat Kandilimizin güzelliklere ve manevi beratımıza vesile olmasını tekraren niyaz ediyorum.

Bölücü teröristlerin Türkiye Irak sınırında yapmış oldukları saldırılar sonucunda şehit olan dört kahramanımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun, vatan sağolsun.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

İl Başkanlarımız ve Belediye Başkanlarımızın ortak katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz iki günlük toplantılarımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ANTALYA'DA YAPILAN
İL BAŞKANLARI VE BELEDİYE
BAŞKANLARI ORTAK
TOPLANTISI'NIN KAPANIŞINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

21 NİSAN 2019



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Basın Mensupları,**

Belediye Başkanlarımız ile İl Başkanlarımızın ortak katılımıyla gerçekleştirdiğimiz iki günlük toplantı sürecinin kapanış oturumunda sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum.

Sözlerimin hemen başında hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Kanaatim odur ki, Antalya Side Sueno Otel’de gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, konularında uzman arkadaşlarımızın sunumları çok verimli ve yararlı olmuştur.

Aynı zamanda iki gün boyunca dava arkadaşlarımız arasında kaynaşma ve kucaklaşma yaşanmıştır.

Burada, hem 31 Mart seçimlerinin muhasebesi hem de geleceğin stratejik müzakeresi yapılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin teşkilatları diri ve sağlamdır.

Yeni seçilen belediye başkanlarımız ise heyecan ve hedefleriyle göz doldurmaktadır.

Geleceğe coşku ve ümitle bakıyoruz.

Gelişmeleri şuurla okuyor, iyimserlikle yorumluyoruz.

13-14 Nisan 2019’da, Kızılcahamam Patalya Otel’de düzenlediğimiz MYK-MDK ve Milletvekillerimizin ortak toplantısından bir hafta sonra, İl Başkanlarımız ile Belediye Başkanlarımızın bir araya gelmeleri ve siyasi gündemle birlikte seçim sonuçlarının iki gün süresince değerlendirilmesi partimiz adına önemli bir kazanımdır.

Sürekli ifade ettiğim üzere, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet İttifakı 31 Mart’tan büyük bir başarıyla çıkmıştır.



İstikrarlı yükselişimiz 31 Mart'ta da devam etmiştir.

Gelişmeler umut vericidir.

AK Partiyle kurduğumuz ittifak 24 Haziran'dan sonra 31 Mart'ta da mümeyyiz vasfını göstermiştir.

Çünkü niyetimiz halistir.

İttifakımızın hamuru temizdir.

Hamd olsun Cumhur İttifakı kök tutmuş, millet nezdinde takdir görmüş, siyasi ve ahlaki yönlerden teyit edilmiştir.

Cumhur İttifakı dönemsel arzuların mahsulü, değişken tutumların malumu olmamış, olmamalıdır.

Dikkat etmemiz ve üzerinde titrememiz gereken en önemli hususlardan birisi de budur.

31 Mart seçimlerinde özellikle üç büyük şehirde CHP'nin başını çektiği sorunlu ve şüpheli ittifakın sonuç alması elbette tüm yönleriyle analiz edilmelidir.

Kötümserliğe gerek yoktur, karamsarlığa geçit yoktur.

Bu kapsamda soğukkanlı ve sağduyulu değerlendirmeler yapmak elzemdir.

Önemle ifade etmek isterim ki; İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin CHP'nin yönetimine geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne güvensizlik olarak görülmemelidir.

Kaldı ki CHP'nin ulaştığı sonuçlar abartılmamalıdır.

Nitekim ittifak halinde aldıkları oy oranı Cumhur İttifakı'nın çok gerisindedir.

Milletimizin verdiği karara kuşkusuz riayet eder, saygı duyarız.



Sandığa yansıyan hür, tertemiz ve şaibesiz iradeye sonuna kadar sadakat gösteririz.

Hiç kimse bize demokrasi ahkamı kesmesin.

Hiç kimse bize demokrasi bilirkişiliği yapmasın.

Hiç kimse demokrasi dersi vermeye çalışmasın.

Biz göreceğimizi gördük.

Biz yaşayacaklarımızı yaşayıp gerekli neticeleri çıkardık.

15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne'ye belediye başkanı olmasını, sırf sandıktan çıktı diye, ahlaken kabul edemeyiz.

TKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoşgörü gösteremeyiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına gölge düşürme izansızlığına duyarsız kalamayız.

Milli bekaya, milli ruha, milli şuuraya ters ve şaşkınlık bakanlar belki sandıktan çıkmışlardır, ama milli vicdanda mahkum olmaktan da kurtulamamışlardır.

Gelişmelerin başka izah ve ifadesi olmayacaktır.

Ne yapalım, seçildi diyerek Komünist şarlatanlığa göz mü yumalım?

Ne diyelim, varsın Tunceli'de Dersim olsun kepezeliğine sessiz mi kalalım?

Herkes kabul etse Milliyetçi Hareket kabul etmez, herkes teslim olsa Milliyetçi-Ülkücü Hareket teslim olmaz, olmayacaktır.

Türkiye düşmanlarına tek mil veren, işgal ve ihanete tezahürat yapan kim olursa olsun, böyle kişiler katıldıkları seçimde kullanılan oyların tamamını alsalar bile, maşeri vicdanda her zaman sorgulanacaklar, meşruiyetleri tartışmaya açık kalacaktır.



Biz bu aziz vatani sandıkta değil savaş meydanlarında kurtardık.

Bilfarz, Damat Ferit, Gazi Mustafa Kemal ile seçime girseydi ve oyların kahir ekseriyetini almış olsaydı, ne yapacaktık, ne diyecektik, ihanet ödüllendirilip ibra edildi diye suskun mu kalacaktık?

31 Mart'ta PKK CHP'nin lehine çalışmadı mı?

31 Mart'ta FETÖ karanlık propagandasıyla zilletin yanında durmadı mı?

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yıkımını hedefleyen iç ve dış odaklar CHP'nin taşeronluğuna umut bağlamadı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına onca usulsüzlük, onca haksızlık, onca sandık hileleriyle seçilen şahsın Saraçhane'deki konuşmasında selamladığı iç ve dış odaklar hala mı tehdidin anlaşılmasına yetmedi?

Terörist Demirtaş övgüleri yakın tehlikenin işareti sayılmayacak mı?

FETÖ'cüler kimi kutladı?

PKK'lılar kimin için sevindi?

İki gün önce CHP'nin destekçisi PKK'lı teröristler dört vatan evladını Türkiye-Irak sınırında şehit etmedi mi?

"Kanırta kanırta kazanmaktan" bahseden, Sayın Binali Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşıp "Bir bardak soğuk su içmesini" öneren alçak FETÖ'cüler kimin şakşakçılığına soyundular?

"Artık normalleşme zamanıdır" diyerek gizemli mesajlar veren, "Hiddetle yola çıkanlar kaybedecek" sözünü dillendirip Ahmet Yesevi istismarıyla kahinlik yapan siyasi eskiler içinden çıktıkları partileriyle hesaplaşmak için CHP'yi siper olarak kullanmadılar mı?



Neymiş, 30 km ötesini görebilen dürbünleri varmış da, önceden olacakları öngörüyorlarmış.

Bunlar anlaşılın dürbünün tersinden bakıyorlar.

Sevsinler sizin küf bağlamış dürbününüzü.

Bu nedenle de haksızlığa uğramışlar.

Bir metre önünü görmekten acizlerin ellerinde dürbün varsa, bizde de teleskop vardır.

Bu sayede siyasetin kara deliklerini görmekle kalmıyoruz, maksatlarını da deşifre ediyoruz.

Aldatmaya gerek yoktur.

Aldanacak yoktur.

Yalanlara kanacak yoktur.

Oyuna gelecek hiç yoktur.

Bir yanda ekonomik teröristler Türk Lirasının değerine saldırırken, diğer yanda CHP-İP-HDP bu hain operasyona teşrifatçılık ve kuryelik yapmaktadır.

Bir yanda ekonomik sorunlardan şikâyet edip, diğer yanda “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok, sıcak para niye gelsin” diyen utanmaz siyasetçilerin Türkiye’yi kötüleme yarışı alenen ortadadır.

Ülkemizi layık olmadığı bir durumda gösterip jurnal rekabetine girenler yerli değildir, milli değildir, ahlaklı değildir, samimi hiç değildir.

Kızgın demiri soğutalım soğutmasına, ama demlenen ihanetin, demir alan melanetin ısınan tuzak ve tertiplerini de ağırdan almalıyım.

Kimseyi dışlamayalım, kimseyi öteki görmeyelim, buna varız, bugüne kadar söylediklerimiz ise bunlardır.



Ortak akıl, ortak vicdan, ortak vizyon, ortak değerler vazgeçemeyeceğimiz milli ilke ve inançlarımızdır.

Bunlara diyecek bir şey olmayacaktır.

Fakat akılı kiralık, vicdanı karanlık, değerleri bulanık olan çevrelerle sırf arıza çıkarmasınlar bahanesiyle Türkiye ortak paydasında nasıl buluşacağız? Bunu nasıl başaracağız?

Ülkemizin bugünkü şartlarında karşı karşıya olduğumuz komplo çok boyutludur.

Maruz kaldığımız kuşatma çok ortaklıdır.

Muhatap olduğumuz kumpas çok vahşidir.

Artık tüm tarafların emelleri aşıkardır, açıktadır, askıya çıkmıştır.

Saklamaya, gizlemeye, örtbas etmeye imkan kalmamıştır.

Kavramlar birbirine karışmış, değerler aşınmış, çıkar ittifakları deşifre olmuştur.

Kendilerine milliyetçi diyen, nasıl ve hangi yollardan kuruldukları belli olan, misyonları yalnızca MHP'yi engellemek üzerine bina edilen iyi görünümlü kötülerin PKK'yla, FETÖ'yle aynı emellere sabitlenmesi gayri milli bir üst aklın marifetidir.

MHP'nin önünü kesmekle görevli olanların CHP'nin düşmanı, HDP'nin tefçisi olmaları utanç vesikasıdır.

Atatürk'ün partisinin Türkiye muhaliflerinin çatı kuruluşu, Türk düşmanlarının ana karargâhı, HDP'nin ana kucağı haline gelmesi vahim bir senaryonun varlığına çok net işaretlerdir.

Bu senaryonun makul ve mantıki hiçbir yanı görülemezdir.



Normal şartlarda birbirine selam veremeyecek olanlar hem cumhurun hem de Cumhuriyet'in karşısında zillet mevziisine girmişlerdir.

Hatırlarsınız, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında kurulmak istenen yüzde 60'lık blok MHP'nin müdahale ve mücadelesıyla etkisiz hale getirilmişti.

PKK ve FETÖ'nün iktidara yuvalanma teşebbüsleri sonuçsuz bırakılmıştı.

Ne var ki CHP buna dünden teşneydi.

İçimizdeki malum ve devşirilmiş isimler buna dünden tamam diyordu.

Büyük tehlike iktidar maskesiyle örtülüyordu.

Çok şükür başaramadılar, sonuca ulaşamadılar.

Oyunları kaynağında bozduk. Şer oyuncularını şoka uğrattık.

Çin Malı Başbakanlık tekliflerini milli beka uğruna elimizin tersiyle ittik.

MHP'yi ikna edemeyen iç ve dış odaklar ihanete çanak tutup partimizi bölmek istediler.

Ama inanç ve ülkülerimizin duvarlarına çarpıp bozguna uğramaktan da kurtulamadılar.

Gelin görün ki, yine vazgeçemediler, yine zalim hedeflerinden dönmediler.

İçimizden kopardıkları siyasi defolara parti kurdurdular.

15 Temmuz'da darbeye teşebbüs edip FETÖ eliyle işgali denediler.

Çok şükür muvaffak olamadılar, milletin şamarını enselerine yediler.



Yüzde 60'lık blok 16 Nisan'da hayır blokuna dönüştü, 24 Haziran ve 31 Mart'ta Zillet İttifakı olup karşımıza dikildi.

Zillet denklemi ilk önce 7 Haziran sonrası takviye ve temin edilmişti.

Dış güçler, muhasım odaklar Türkiye'yi bu şekilde teslim alacaklar, istedikleri tavizleri koparacaklardı.

Her şey planladıkları gibi gitseydi PKK'nın meşruiyeti sağlanacaktı.

HDP devlet yönetimine getirilecekti.

AK Partiyle köprüleri atan FETÖ, bu sayede kaleyi içten çökertecekti.

Türkiye federasyona sürüklenecek, bölücülük resmiyet kazanacak, vatan darboğaza düşecekti.

Buna izin vermedik, bu tuzağa düşmedik.

Ancak 31 Mart'tan sonra PKK bu defa büyükşehir belediyelerine CHP'nin taşıyıcı bedenliğiyle nüfuz edecektir.

Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır.

Bilinmelidir ki, zilletin bedeli çok ağır olacaktır.

Bu gidişle FETÖ, kaybettiği mevzileri yerel yönetimler üzerinden tekrar kazanacaktır.

Bundan sonra Antalya'da hainler daha fazla cirit atacaktır.

Karşımızdaki operasyon küreseldir, mazisi iki asra dayanmaktadır.

Bize göre tüm hesaplar 2023'e göre yapılmıştır.

Eğer Cumhur İttifakı ayakta kalamazsa, bundan sonra yerel yönetimler kanalıyla palazlanan PKK'lılar, FETÖ'cüler, geziciler, çukurcular, Sorosçular, teslimiyetçiler daha da güçlenerek Türkiye'nin boğazına sarılacaklardır.



Hesap kirlidir.

Hesap karanlıktır.

Hesap vandaldır.

Bunu görmek, bunu bilmek lazımdır.

İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştırılması uzun vadeli pis bir senaryonun ilk etabıdır.

Sandığa gölge düşürülmesi, Büyükçekmece ve Maltepe'de yaşanan sahtekarlıklar şiddetli bir dalganın ilk habercileridir.

Gelişmelere milli beka zaviyesinden bakmak çok mühimdir.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sürekli mazbata vurgusu yapması, seçimin ertesinde Anıtkabir ziyareti, her gün televizyonlardan dedikodu yayması üzerinde özenle çalışılmış sinsî bir hazırlığın eseridir.

Bu nedenle YSK İstanbul'daki sandık yolsuzluklarına bigane kalamaz, vebale ortak olamaz, Türkiye'nin kaderiyle oynayamaz.

Olağanüstü itiraza konu olan, üç valiz dolusu belgeyle tevsik edilmiş iddiaların tam ve eksiksiz incelenip adalet ve hakkaniyete uygun şekilde sonuçlandırılması YSK'nın tarihi görevidir.

Bizim merakımız YSK'nın bu kadar ağır bir yükün altından nasıl kalkacağıdır?

YSK herhangi bir şekilde meşru ve hukuki bir destek alacak mıdır?

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla birlikte MİT ve emniyet birimleri lazım gelen bilgileri paylaşıp olağanüstü itiraz sürecinin sağlıklı ve vicdanen isabetli bir netice vermesine katkı sunacaklar mıdır?



Varsayalım ki, FETÖ'cüler tespit edildi.

Buna rağmen YSK seçim yenileme kararı almazsa, 15 Temmuz'da şehit düşen 251 vatan evladının yüzüne Mahkemeyi Kübra'da nasıl bakılacaktır?

2 bin 193 gazinin hakkını hukukunu kim koruyacaktır?

Hatta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün isim değişikliği gündeme getirilecek midir?

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Basın Mensupları,

YSK'nın 7 asil 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz.

İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir.

Ne İstanbul ne de Türkiye sokakta bulunmuştur.

Nice bedeller ödeyerek devletimizi kurduk.

Nice badirelerden geçerek vatanımızı kurtardık.

Nitekim Türkiye düşmanlarına çalınmış oylarla hiçbir vatan köşesini veremeyiz, vermemeliyiz.

Büyükşehir Belediyelerin imkanlarıyla şöhret, makam ve para sahibi olmak için kollarını sıvayanlara sessiz kalmak, tepkisiz durmak, hukuk ihlallerine, adalet ihmallerine kulak tıkamak biliniz ki, Türkiye'yi ateşe atmak demektir.

Mesele şu kadar belediye senin, bu kadar belediye benim meselesi değildir.

Mesele az yedim, çok kazandım meselesi hiç değildir.

Türkiye'yi dört bir koldan kıstırmak, sonrasında yıkmak, bu olmuyorsa tamamen bağımlı ve sömürge artığı bir ülke haline getirmek için çok şer ve melanet bir cephe oluşturulmuştur.



Mühürlü kalpler bu tehlikeyi anlayamaz.

Üç maymunu oynayan menfaat çeteleri adım adım genişleyen bu anaforu emin olunuz ki idrak edip özümseyemez.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, koltuğuna oturur oturmaz belediyenin ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında inceleme ve araştırma yaptırmaya kalkışması iyi niyetli ve safiyane bir idari tasarruf olarak görülemez.

Zannedersiniz, her şey bitmiş, geriye kala kala veri tabanını incelemek kalmıştır.

Bu telaş niyedir, bu acelecilik neye yorulmalıdır?

Bir nevi kozmik oda operasyonunu andıran bu girişimin İstanbul 4.İdare Mahkemesi tarafından durdurulması isabetli olsa da, zorlama ve dayatmalar anlaşılan son bulmayacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanının kimlerin eline geçeceği meçhuldür.

Patlıcan meraklısı olanların musakkayı küçümsemeleri meselenin bir diğer tuhaf ve tutarsız yanıdır.

İstanbul'da bir şeyler olmuş, olmaya da devam etmektedir.

Bu gelişmeler karşısında Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır.

Ülke bazlı, coğrafya tabanlı siyasi bir ittifak olmaz, olamaz.

82 milyon Türk vatandaşının inancı birdir, irfanı birdir, acısı birdir, ahlakı birdir, anısı birdir, adı birdir.

Bizim ittifakımız cumhurlardır.

Bizim ittifakımız vatan ve millet sevgisinde erimiş AK Partili kardeşlerimizdir.



Milli beka mücadelesinde siyasi görüş ayrılıklarımızı elbette kenara itmeliyiz.

Biteviye söylediğimiz de budur.

Cumhur İttifakı siyasi kaygı ve gayelerle kurulmamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ittifakıyla neyi kastettiğini elbette bilemeyiz.

Ancak konunun başta gazeteler ve televizyonlar olmak üzere, her zeminde, özellikle zillet ittifakı tarafından istismar edildiğini de görüyor ve çok yakından takip ediyoruz.

Bizim bildiğimiz Cumhur İttifakı'dır.

Bizim inandığımız milli birlik ve beraberliktir.

Bizim amacımız milli bekayı sonsuza kadar yaşatmaktır.

Öncelikli gündemimiz Cumhur İttifakı'na yönelik sabotajlara asla fırsat vermemektir.

Birer birer gün yüzüne çıkan sabotajcıların aradıkları imkanı fikri veya siyasi muhtevada sunmamak ikinci gündem konumuz olmalıdır.

Ekonomideki yapısal sorunlara odaklanmak asıldır.

Milli güvenliğimizi yakından etkileyen çetrefilleşmiş sorunlara kafa yormak esastır.

Buna diyecek bir şeyimiz yoktur.

Seçim tartışmaları artık hukukun konusudur.

Ama görüşlerimizi paylaşmak en doğal hakkımızdır.

Yanlışla yanlış demek ahlak ve adamlığımızın alametifarikasıdır.

Haine hain demek cesaretimizin nam ve şerefidir.



Haksızlığa direnmek görevimiz, haysiyetsiz akınlara göğsümüzü germek mayamızın ve meşrebimizin soylu gereğidir.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Basın Mensupları,**

Türkiye'nin

Daha adil bir paylaşıma,
Daha çok fırsat eşitliğine,
Daha üretken bir ekonomiye,
Daha tutumlu bir topluma,
Daha fazla yatırım ve istihdama,
Daha huzurlu bir millete,
Daha ahlaklı bir kazanca,
Daha doymuş aileye,

Daha sağlıklı bir insana ulaşmaya acil ihtiyacı vardır.

Uluslararası ilişkilerimiz milli kazanımlara, tarihi çıkar ve egemenlik haklarımıza uygun olmalıdır.

Terörle mücadele tavizsiz sürdürülmelidir.

Bölgesel ve küresel çemberi yarmak için kenetlenmeliyiz, kucaklaşmalıyız, bir ve beraber olmalıyız.

Hamd olsun Cumhur İttifakı bunu temine muktedirdir.

Bizim çağrımız huzura ve mutluluğadır.

Bizim çağrımız refaha ve esenliğedir.

Bizim çağrımız kardeşliğe ve dayanışmayadır.

Ve gönül verdiğimiz mukaddes mesajlar, Türk ve İslâm tarihinden hepimize bir kutlu buyruk olarak bugünlere kadar ulaşmıştır.



“Komşusu açken tok yatmayacak” yüksek vicdanların,
“Fırat’ın kenarında otlayan kuzunun” vebalini duyacak
tertemiz gönüllerin,

*“Aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim, az milleti çok
kıldım”* diyenlerin bulunacağı inançlı, erdemli ve adaletli bir
topluma çağrı, Cumhur İttifakı’nın muazzam çağrısıdır.

İnancım odur ki, Cumhur İttifakı varsa, umutlar bitme-
miştir.

Cumhur İttifakı varsa, çare mutlaka yeşerecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, alınımız açık, yüzümüz
pak, mazimiz tertemiz, sözümüz senettir.

Hepiniz çokluk çocuğunuzun rızkindan keserek siyaset ya-
pıyorsunuz.

Kıt imkanlarla zorluklara direniyorsunuz. Sizleri can-ı gö-
nülünden kutluyorum.

Çok konuşarak üstünü örteceğimiz yalanlarımız yoktur.

Kimseden sakladığımız, kapatacağımız ahlaksızlıklarımız
da yoktur.

Nasıl görünüyorsak öyle oluruz, ne biliyorsak onu söyleriz.

Biz 50 yıl önce yola, Hakka sığınarak çıktık.

Çok şükür ki, namusumuzla, şerefimizle bugünlere geldik.

Biz 50 yıldır meydanlardayız. Varsın medya göstermesin.

50 yıldır salonlardayız. Varsın bilen bilsin, bilmeyen düz
gitsin.

Ne gam, ne tasa:

Bizim, yüreğimizde Allah inancı,



Arkamızda şehitlerin duası,
Yanımızda milletimiz,
Gönlümüzde vatan sevgisi,
Elimizde üç hilal,
Önümüzde ise dava arkadaşlarımız vardır.
Allah'a şükürler olsun ki, işte buradalar, bu salondalar.
Alayınızı bağrıma basıyorum, hepimize güveniyorum.
İnancınız yolumuzu aydınlatacaktır.
Mücadeleniz ve millete hizmet aşkınız gücümüze güç katacaktır.
Cesaretimizi tarihimizden,
Gücümüzü milletimizden,
İlhamımızı ceddimizden alıyoruz.
Önümüze engeller çıkardılar, yılmadık.
Tuzak kurmak istediler, düşmedik.
Vazgeçilmez sevdamız, vatan ve millet sevgisidir.
Terk edilmez ilkemiz, "Ne mutlu Türküm Diyene" sözüdür.
Üzerine titrediğimiz hassasiyet dünyayı Türkçe okuyabilmektir.
Üç hilal makus talihli milletimin ümididir.
Üç hilal yarım asrın şahididir, şanıdır, hatırasıdır.
Üç hilal, tam 50 yıldır milletin güvencesi,
Tam 50 yıldır emanetin bekçisidir.
Belalıdır kem gözlerin, kötü sözlerin,



Sevdalıdır, yüce gönüllerin, nurlu yüzlerin,
Ne zaman aziz vatan imdat beklese ortaya çıkan o,
Ne zaman al bayrak rüzgâr beklese ortaya atılan o,
Üç hilal, üç kıtada gönlü kalmışların hasret türküsü,
Kınalı ellerin göz nuru, alın teri, sabır örgüsü,
Üç hilal, al bayrağa gönül koymuşların alın yazgısı,
Şehitlerin duacısı, eli kanlı hainlerin sancısı.

Bir olmalıyız.

Diri olmalıyız.

İri olmalıyız.

Birlikte güçlü ve kudretli Türkiye'ye ulaşmak zorundayız.
Bir lokma ekmek için ömrünü tüketenler, çağrım sizlere,
Evladının kaygısını duyanlar, çağrım sizlere,
Ayrılmak, bölünmek istemeyenler, çağrım sizlere,
Medya karartmasıyla bizi tanımamış olanlar, çağrım sizlere,
Kara propaganda ile aklı karışmış olanlar, çağrım sizlere,
İşte Milliyetçi Hareket'in kadroları sizleri kucaklamak
için buradalar.

İşte Cumhuriyet'in 2023 Lider Ülke Türkiye'yi inşa et-
mek için seferde.

Her milliyetçi ve ülkücü:

Türkiye Cumhuriyeti'nin meşakkatle kazandığı hak edilmiş
ve çağdaş bir değer olan demokrasiye sonuna kadar bağlıdır.

İnsanın insan olması vasfından kaynaklanan temel hak ve
hürriyetlere saygılıdır.



Herkes için bağlayıcı olan, adaleti, düzeni, barışı ve hürriyeti birlikte tesis etmeyi hedefleyen hukukun üstünlüğüne inanmaktadır.

Vatandaşlarımızın inançlarını yok saymadan, bir arada kardeşçe yaşamasını temin eden din ve vicdan hürriyetini savunmaktadır.

Bunlar bizlere demokrasinin getirdiği nimetler ve yükümlülüklerdir.

Ve milli kültürümüzde kökleri vardır.

Milletimizde olmasını hedeflediğimiz değişikliklerin bize düşenlerini önce kendi şahsiyetimizde gerçekleştirerek başlamalıyız ki inandırıcı olabilelim.

Elbette ki hepimiz insanız.

Kusurlarımız ve eksiklerimizle birlikte yaşıyor ve yer ediniyoruz.

Ancak hedefimiz belki de hayat boyu sürecek bir mücadele ile irademizi geliştirmek ve noksanlarımızı tamamlamak olmalıdır.

Bizleri yolumuzdan alıkoyacak, şahsiyetimizi kırılmaya uğratacak engelleri bertaraf etmek mecburiyetindeyiz.

Başka yol ve çare de kalmamıştır.

Sürekli başarmaktan, sürekli bir adım önde olmaktan, haktan, halktan, hakikatten yana duruş göstermekten başka seçeneğimiz asla yoktur.

Unutmayınız ki, birleşip yükselmek, yükselip birleşmekten her zaman daha iyidir.

Kötülüğün sevdiği şey boşluktur.



Boşta düşmeyeceğiz, boşuna mücadele, boşluğa müsaade etmeyeceğiz.

Sözlerime son vermeden önce hepinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyorum.

İllerinize, ilçelerinize, beldelerinize en halisane selamlarımı götürmenizi diliyorum.

31 Mart seçimlerindeki başarınızdan dolayı hepinizi bir kez daha ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Daha nice başarılarla birlikte ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İSTANBUL İL TEŞKİLATI'NIN
DÜZENLEDİĞİ İFTAR
PROGRAMINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

11 MAYIS 2019



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Değerli Basın Mensupları,**

Bu mübarek ve müstesna akşamda sizlerle beraber olmanın eşsiz lezzetini, aynı sofranın etrafında buluşmanın manevi kıvancını yaşıyorum.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İstanbul'da nefes alan, hayat mücadelesi veren her kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bugünkü iftar programına hevesle, heyecanla katılan her dava arkadaşımı hasretle kucaklıyor, her birinize hoş geldiniz diyorum.

**Değerli Dava Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Türkiye'nin ve İstanbul'un istikbalini güvenceye almak mecburiyetindeyiz.

Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, bekamıza sahip çıkmak mesuliyetindeyiz.

Bunu yaparken ahlaki ilkelerimize, tutarlı hayat çizgimize, yüksek ülkülerimize sağlam şekilde tutunmak ve sadık kalmak zorundayız.

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacıp insan için faydalı üç şeyden bahsetmiştir.

Bunlardan birincisi erdem, ikincisi utanma, üçüncüsü ise doğruluktur.

Yine büyük düşünürümüz, asırlar öncesinden yöneticilerin akıllı, bilgili, adil, soylu, haya sahibi, yumuşak huylu,



merhametli, gözü tok, sabırlı, alçak gönüllü ve sakin tabiatlı olmalarını tavsiye etmiştir.

Tam da bugüne uyacak şu derin ikaz ve tespiti yaşadığı dönemde dile getirmiştir:

Doğru yap, doğru söyle; doğruyu gizleme,

Ancak gammaz olma, dedikodu yapma.

Temiz olan kendini temiz tutar.

Temiz olanlar temizleri tutar.

İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir.

İstanbul şaibesiz, şüphesiz, lekesiz iradeyle yükselebilecektir.

Erdemden uzaklaşmış, utanma duygusundan mahrum kalmış, doğruluğu kaybolmuş siyasi ihtiras sahiplerinin Balasagunlu Yusuf'un hikmet dolu duyuş ve seslenişinden ders alması beyhude bir avunmadır.

Milliyetçi Hareket Partisi bedeli ne olursa olsun doğru görmüş, doğru bakmış, doğru söylemiş, doğru bir siyaset takip etmiştir.

Bir yanda erdemli olduk, diğer yanda engelleri aştık.

Bir yanda sükût kadar kimsesiz, diğer yanda çılgılık kadar hür olduk.

Bir yanda mazlumların umudu, diğer yanda zalimlerin korkulu rüyası haline geldik.

İnançlarımızdan taviz vermeden iddialarımızın sancağın-
dan tuttuk.

Şükürler olsun ki, her rüzgâra yelken açacak kadar tarih-
sel yörüngemizden kopmadık.



Her gürültüye pabuç bırakacak kadar da özümüze yabancı düşmedik.

Cumhurla Cumhuriyet'i kaynaştıran, hak ile haklıyı buluşturan, milletle milliyetçiliği kucaklaştıran tarihsel ve yüksek bir şuurun bugünkü temsilcileriyiz.

Ve de yolumuza Cumhur İttifakı olarak devam ediyoruz.

Ne mutlu bizlere ki:

√ Gönülleri birleşenler Cumhur İttifakı diyor.

√ Haktan, hakikatten, halktan yana olanlar Cumhur İttifakı'yla doğruluyor.

√ Vatan, bayrak, millet sevgisinde eriyenler Cumhur İttifakı'yla geleceği kavriyor.

√ Allah aşkıyla yanan yürekler Cumhur İttifakı'yla umutlanıp ufuk ötesine bakıyor.

Özellikle ve önemle ifade etmek isterim ki:

√ Bu iftar sofrasında özlemlerimizi paylaşıyoruz.

√ Bu iftar sofrasında dua ve dilekelerimizi seslendiriyoruz.

√ Bu iftar sofrasında hayrın, hasenatın, hasbiliğın, haysiyetin, millete hadim olmanın dilini konuşuyoruz.

√ Bu iftar sofrasında kalp gözüyle bakıyor, muhabbetle dokunuyor, manevi arınma ve kurtuluş için Cenab-ı Allah'a el açıyor, hep birlikte niyaz ediyoruz.

Ramazan; yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da gün yüzüne çıktığı, açların doyurulduğu, fakir-fukaranın elinden tutulduğu on bir ayın sultanıdır.

Birbirimize yakınlaşmamız, vicdan muhasebesi yapmamız için bu ayın sağladığı manevi imkânlara hem bağlılık göstermeliyiz, hem de değer vermeliyiz.



İlahi rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu bu kutlu ayda, tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ve yapacağınız tüm ibadetlerin Cenab-ı Allah katında makbulünü ve kabulünü diliyorum.

Sahurla iftar arasında geçen zaman süresi içinde, Oruç ibadetinin hakkını tüm uzuvlarımızla, tüm varlığımızla, tüm adanmışlığımızla vermeyi temenni ediyorum.

Çünkü ağzın Oruçlu olması kadar; kalbinde, gözünde, elinde, dilinde niyetli olmasını çok önemli görüyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İstanbul Türk-İslam medeniyetinin çınarı, Türk milletinin türbedarıdır.

İstanbul Türkiye'nin özeti, Türk vatanının övüncüdür.

Bu kent, bir tarih, bir şuur, bir dua, bir dilek, kutlu bir müjdedir.

O müjde ki, alemlere rahmet olarak inmiş Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın mübarek dudaklarından insanlığın hafızasına rahmet damlaları gibi dökülmüştür.

O müjde ki, İstanbul'un fethedileceğini asırlar önce cihana tebliğ eden kerametın ilanındır.

Yedi Tepesiyle, camileriyle, çeşmeleriyle, hanlarıyla, hammamlarıyla, saraylarıyla, surlarıyla, şadırvanlarıyla, kültürüyle, görgüsüyle her köşesinde tarihin yaşadığı, ecdadımızın izinin bulunduğu İstanbul'un hak eden ve ehil ellerce yönetilmesi geldiğimiz bu aşamada hayat memat meselesidir.

Unutmayınız ki, İstanbul'u fetheden kahraman Hünkâr bir Türk'tür.

Fethe memur edilmiş yiğit askerler Türk milletinin kudretidir.



İstanbul'un fethi dünyanın istikametini deęiřtiren, çağ açıp çağ kapatan muhteřem bir millet başarısıdır.

Ve İstanbul dünyanın en büyük Türk kenti unvanını almıřtır.

Bu aziz şehrimizi fetheden Fatihimiz Sultan Mehmet Han'a, fethin manevi kılavuzu Akřemseddin Hoca'ya, fetihle görev alan tüm kahraman ecdadımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum.

Geçmiş geleceğin aynası, gelecek geçmişin bir sonraki adımıdır.

Mazi, atiyi aydınlatan fenerdir.

İstanbul ise hem geçmişin kalpgahı, hem de geleceğin kargahıdır.

Sorarım sizlere, Türk milletinin gururu, gıpta edilecek kıymeti olan İstanbul boyunduruk altına nasıl girecektir?

İstanbul'un kaderi terör örgütlerinin, yani Haçlı yedeklerinin tasallutuna nasıl havale edilecektir?

Kandil çetesi, Pensilvanya řebekesi nasıl olup da İstanbul'a söz geçirecekler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini hangi yetkiye dayanarak etkileyebileceklerdir?

Bin yıllık kardeşliğimizin celladı, milli varlığımızın düşmanı bu hıyanet ortaklarına inanan, umut bağlayan vicdan sahibi tek bir insanımız olabilecek midir?

İstanbul böylesi bir zillete onay verebilir mi?

İstanbullu kardeşlerim böyle bir rezalete olur diyebilir mi?

Terör örgütleri demokratik güç birliğinden bahsediyor.

PKK'lı caniler devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamođlu'nu övüyorlar.



Ağız birliđi etmişler, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayına destek mesajları paylaşıyorlar.

Neymiş, çok güzel şeyler olacakmış.

Yerin dibine batsın sizin güzeliniz.

Çirkinlik ne zamandır güzel olarak görülüp değerlendiriliyor?

Biliniz ki, çirkin görünür, güzel bürünür.

Kundaktaki bebeklere kurşun atılırken de güzel şeyler mi oluyordu?

19 Nisan'dan bugüne kadar 12 vatan evladı şehit düşerken de çok güzel şeyler mi yaşıyordu?

FETÖ çok güzel şeyler olacak diyor, CHP de papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyor.

Martın sonu bahar diyorlardı, demokrasinin kara kışını yaşattılar.

Bir CHP milletvekili, "Kaynayan kazan taşmaz mı, sandıkları aşmaz mı, seçmenin oyunu yok sayan darbeyle buluşmaz mı?" diyecek kadar millet düşmanı haline gelebilmiştir.

Darbe çağrısı büyük bir suçtur, hesabı mutlaka sorulmalıdır.

İyi kirlentiler, güzeli lekelediler, kısacası değerlerimize kast ettiler.

İşte zillet budur, işte rezalet bu kadar küstah ve cüretkardır.

Şimdilerde AK Partiyle köprüleri atan eski Cumhurbaşkanı da 2009'da çok güzel şeyler olacak sözleriyle yıkım sürecinin fitilini tutuşturmuş, Güroymađa Norşin dersek ne çıkar diyecek kadar siyasi çürüme yaşamıştı.



Şu kepazeliğe bakar mısınız, sözde sanatçısı aynı havada, komedyeni aynı tarzda, şarkıcısı aynı hizada, işadamı aynı üslupta.

Bunların güzeli İstanbul için ucubedir.

Bunların güzel dedikleri İstanbul'un uçurumudur.

Elbette dünya bunlara güzel, elbette işleri tıkırında, dümenleri yerinde.

Yedikleri önünde yemedikleri arkalarında.

Bir elleri yağda, diğer elleri balda.

Bir ellerinde cımbız, diğerinde ayna, umurlarında mı bunların dünya?

İstanbul'da bir lokma ekmek uğruna ömür tüketen milyonlar için hayatın güzel olup olmadığını gelsinler onlara sorunlar.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'da geçim kavgası veren, çileye göğüs geren, nice zorluğa direnen mazlumlara baksınlar da ibret alsınlar, adamlık öğrensinler, insanlık görsünler.

Be hey alçaklar, ihanetin nesi güzeldir, kötülüğün neresi güzel olacaktır?

“Her şey güzel olacak” bayağı sözü ve batışın şifresiyle; FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar, PKK'nın kanlı silahından tutanlar, Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürenler surda gedik açmak için çırpınsalarda and olsun başaramayacaklar.

Bunlara taviz vermeyeceğiz.

Bunlara teslim olmayacağız.

Bunlara boyun eğmeyeceğiz.



Diyor ya şair:

Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

CHP'nin adayı tutturmuş bir mağduriyet, sürekli konuşuyor. Mağduriyet edebiyatına kanacak, sahte mağdur pozlarına inanacak asla yoktur.

Çünkü hukuksuzluğun mağduriyeti olmaz.

Usulsüzlüğün mağduriyeti olmaz.

Yolsuzluğun mağduriyeti asla olamaz.

Bir mağdur varsa o İstanbul'dur.

Bir mağdur varsa o da 16 milyon İstanbullu vatandaşımıdır.

Açık seçik söylemek lazımdır ki, 31 Mart'a sandığa gölge düşmüştür.

31 Mart'ta milli iradeye leke sürülmüştür.

31 Mart'ta PKK-FETÖ destekli karanlık eller devreye girmiştir.

Kürt kökenli kardeşlerim, inanıyorum ki, bu oyuna gelmeyeceklerdir.

Kökene, yöresi, anasının dili ne olursa olsun, İstanbul'da ekmeğinin peşinde olan, geleceğinin derdiyle dertlenen hiçbir vatandaşım zilletin tuzağına kapılmayacaktır.

İstismar çabaları dikiş tutmayacak, aldatma kampanyası bu defa sonuç vermeyecektir.



Unutmayınız ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri aynı zamanda geleceğimizin seçimidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri Cumhuriyet İttifakı'nın onur mücadelesi, Türkiye'nin beka meselesidir.

İstanbul iftiharımızın mihveri, istiklal haklarımızın mektebidir.

Bu aziz kenti hukuksuzluklara rehin bırakamayız.

Bu aziz kenti ihanet senaryolarına, sandık yolsuzluklarına kurban veremeyiz.

31 Mart'ta İstanbul'un önü kesilmek için hesap üstüne hesap yapılmıştı.

İstanbullu kardeşlerimizin iradeleri gasp edilmek için tezgah kurulmuştu.

Sahada kazanamayanlar, sandık oyunlarına teşebbüs etmişlerdi.

Sonuç itibariyle İstanbul seçimlerine şaibe karıştığı netleşmiş, teyit edilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu, yapılan itirazları görüşerek 6 Mayıs 2019'da oy çokluğuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin yenilenmesine ve 23 Haziran'da tekrar yapılmasına karar vermiştir.

Söz konusu kararın temyiz edilme ihtimali imkansızdır.

İmzasız, mühürsüz, yazıları eksik olarak YSK'ya bildirilen ya da kaybolan sayım-döküm cetvellerinin yanısıra, memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinden kaynaklanan usulsüzlükler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin yenilenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda 123 sandıkta 42 bin oyda sorun olduğu tespit edilmiştir.



Bu rakam en son aşamada iki aday arasında, 29 binden 13 bin 729'a kadar gerileyen oy farkının üzerinde kaldığından, yani seçim sonucunu etkileyeceğinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin hukuken yenilenmesi mecburiyet halini almıştır.

İlk başta Sayın Binalı Yıldırım aleyhine oy farkı 29 bindi.

İtirazlar ve tekrar sayımlar neticesinde oy farkı düşse düşse 13 binlere kadar gerilemiştir.

Şayet tüm sandıklar sayılmış olsaydı bu farkın tamamıyla ortadan kalkacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Peki bu hırsızlığı Kılıçdaroğlu niye görmemiştir? Niye itiraf etmemiştir? Niye kabullenmemiştir?

Keyfileri yetti mi, hak, hukuk, adalet; işlerine gelmedi mi ihanet, cinayet, vesayet, darbe.

Hayatları yalan, siyasetleri riyadır.

CHP Genel Başkanın aklı başında mıdır? Yoksa paraşütle gelip icazetli şekilde yürüttüğü görevi nihayetinde kendisini buhrana mı sürüklemiştir?

Tutsak alındıysa söylesin kurtaralım, tehdit altındaysa imdat desin yardımına koşalım.

Aksi halde bilsin ki, ihanettedir, diptedir, tarihin karanlık sayfalarına adını şimdiden yazdırmıştır.

Bize hodri meydan diyen yandan çarklı CHP sözcüsü neyin kafasını yaşamaktadır?

Oy çalan her şeyi çalar.

Sandıkta hile yapan İstanbul'un istikbalini karartır.

Oy hırsızlarını bulup adalete teslim etmek en başta sorumlu makamda bulunanlar için namus ve haysiyet borcudur.



Muhterem Dava Arkadaşlarım,

2018 yılının Mart ayında, 298 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, sandık kurullarına birisi başkan olmak suretiyle doğrudan iki kamu görevlisinin dahil edilmesi kural haline getirilmişti.

İstanbul seçimlerinde bazı sandık kurulların teşkilinde buna riayet edilmemiştir.

Yüksek Seçim Kurulu da kanunun açık hükmünün çiğnenmesinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini yenilemeye hukuki zaruretten gerek ve ihtiyaç duymuştur.

Karar doğrudur, maşeri vicdana uygundur.

Yanlış hesap YSK'dan dönmüştür.

Açıktır ki, seçim sonucunu etkileyecek herhangi bir usulsüzlük tespiti seçim iptalini gerektirecektir.

Aynı nedenden dolayı, mesela CHP'nin başvurusuyla Artvin Yusufeli'yle Mersin Gülnar'da seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir.

Bir başka polemik konusu ise şudur:

Tek bir zarf içinde, kullanılan dört oydan üçünün geçerli olup birinin iptal edilmesini mantıklı ve tutarlı bulmayanların ya idrakleri tıkalı, ya da maksatları arızalıdır.

YSK doğal olarak yapılan itirazları karara bağlamıştır.

Bunu görmeyen, bunu anlamayan kim varsa kriz havarisidir.

Peki CHP niye rahatsızdır? Niye tehlikeli bir dile kayış göstermiştir?

Kılıçdaroğlu'nun tahammülsüzlüğü, demokrasi hazımsızlığı, hukuk tanımazlığı neye işarettir?



YSK'nın kararına karşı nefret diline sapan CHP Genel Başkanı alenen suç işlemiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin yenilenmesi yönünde oy kullanan YSK'nın yedi üyesini isim isim sayarak hayasızca hedef göstermiştir.

CHP Genel Başkanı kontrolden çıkmıştır.

Telaşlıdır, paniğe kapılmıştır, suçüstü yakalanmıştır.

Müessif Çubuk olayı anlaşılan düşünme melekelerini kaybettirmiştir.

YSK'nın kararını beğenmeyebilirler.

Hatta tenkitte de edebilirler.

Bu en demokratik haktır.

Ancak hakaret edemezler, hedef gösteremezler, müfterilik yapamazlar, kötü söz söyleyemezler.

YSK'nın kararını tasvip edip etmemek başka, ağır saldırı ve tahrip yüklü yakıştırmalar bambaşkadır.

Türkiye'de CHP'nin hukuku biteli çok olmuştur.

Üstünlerin hukukuna son verilmiştir.

Yüksek yargı hiç kimsenin arka bahçesi değildir.

Yüksek yargı hiç kimsenin oyuncağı olamayacaktır.

Benim yargım senin yargın, benim hâkimim senin savcın diye bir şey olmaz, olamaz.

Türkiye'de hukukun üstünlüğü hâkimdir.

Açık oy, gizli tasnif zilletinin üzerinden on yıllar geçmiş, bu antidemokratik dönem kapanalı çok olmuştur.

6 Mayıs'ta CHP'nin işine gelen bir karar çıksaydı, YSK'dan iyisi olmaz, Ankara'da hakimler var diye ortalığa dökülürlerdi.



YSK'yı sivil darbeyle suçlamak, ihanetle yaftalamak, hukuk cinayeti işledi demek ahlaksızlıktır, izansızlıktır, cezai sonucu olacaktır.

YSK üyelerine çete, taşeron, satılık adamlar iftirası büyük bir bühtandır.

Kılıçdaroğlu anayasa ve yasaları çiğnemiştir.

Bu şahıs kendine güveniyorsa, yüreği yetiyorsa, cesareti varsa, dokunulmazlığının kaldırılması konusunda TBMM'ne müracaat etsin de görelim, alınını karışalayım.

O zaman geldiğinde dokunulmazlığının kaldırılmasına ilk oyu şahsen ben vermezsem namerdim.

İşlemiş olduğu suçlardan dolayı da yargı önüne çıkmasına seve seve hizmet etmezsek gök girsin kızıl çıksın.

CHP, demokrasinin karşısındaki odaktır.

CHP'nin, adaletin karşı cephesidir.

Zillet Türkiye'nin başındaki püsküllü beladır.

Cumhur İttifakı 23 Haziran'da yeni bir fetih ruhuyla başarıya ulaşmalıdır.

Bu tarihi görev ve sorumluluk hepimizin omuzlarındadır.

Çalışmalarımızı ve mücadelemizi buna uygun yerine getirmek durumundayız.

Beş ana stratejiyle 23 Haziran'a hazırlanacağız.

İlk olarak, bütün teşkilatlarımız, bütün ülküdaşlarımız Cumhur İttifakı'nın başarısı için aktif şekilde sahada olacaklar, tam saha pres yapacaklardır.

İkinci olarak, AK Parti'yle uyumlu ve ahenkli bir dil kullanılacaktır.



Üçüncü olarak yüz yüze iletişime önem ve öncelik verilecek, iftar ve sahurlarda vatandaşlarımızla içiçe olunacak, herkese ulaşılabacaktır.

Dördüncü olarak hemşeri profiline uygun olacak şekilde temas ve diyaloglar derinleştirilip zenginleştirilecektir.

Beşinci olarak da, Cumhuriyet İttifakı'nın ülke genelinde 24 Haziran'da almış olduğu oy oranının gerisine düşülmeyecektir.

İstanbul'da partimizi temsilen Genel Koordinatörümüz Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili **Sayın Edip Semih Yalçın**,

Birinci Bölge Koordinatörümüz Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz **Sayın İzzet Ulvi Yöner**,

İkinci Bölge Koordinatörümüz Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz **Sayın Feti Yıldız**,

Üçüncü Bölge Koordinatörümüz Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz **Sayın İsmail Faruk Aksu** olacak ve lazım gelen çalışmaları yürüteceklerdir.

İstanbul'da istikbali aydınlatacak yıldırım çakmalı, Sayın Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkanı olmalıdır.

Cumhuriyet İttifakı bereketli beraberliktir.

23 Haziran'da İstanbul kazanacaktır.

23 Haziran'da umut kazanacaktır.

23 Haziran'da huzur kazanacaktır.

İstanbul sağduyunun birlikteliğiyle güçlenecek, Türkiye feraha kavuşacaktır.

23 Haziran'da yol, köprü, metro inşaatları; istihdamdaki artışlar, parlak projeler İstanbul'u kanatlandıracaktır.



Cumhur İttifakı, İstanbul'u ve ülkemizin tamamını kucaklamaktadır.

Hiçbir insanımızı ayırmayacağız.

Hiçbir insanımızı ayrı ve öteki görmeyeceğiz.

Sandığa sahip çıkacağız.

Sandık güvenliğini tesadüflere bırakmayacağız.

İstanbul seçimlerine hazırlık aşamasında, beş temel stratejimize ilaveten, bütün Anadolu'yu, bütün Türkiye'yi İstanbul için seferber etmek yer alacaktır.

Bu istikamette yalnız İstanbul il sınırlarına münhasır değil; bütün vatan sathını esas alan, kapsamlı bir seçim çalışması yapmak için kolları sıvadık.

İstanbul'da en büyük hemşehri profiline sahip, nüfusu 250 bin ve üzerinde olan Sivas ilimizden başlayarak Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin il lerimizin il başkanlarıyla 9 Mayıs Perşembe günü Ankara'da toplantı yaptık.

Müteakip süreçlerde diğer il başkanlarımızı da Ankara'da toplayıp görevlendirmeleri yapacağız.

Tek bir insanımızı ihmal etmeyeceğiz.

Sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin insanımızla, oyu geçersiz olan yaklaşık 300 bin insanımızla ilgili hem söylemsel hem de siyasi eylem bazında çalışmalar yapacağız.

Görevlendirdiğimiz il başkanlarımız İstanbul'da hemşerileriyle, hemşeri dernekleriyle doğrudan bağlantı kurarak Cumhur İttifakı'nın değerli adayı Sayın Binali Yıldırım için destek isteyeceklerdir.



Başarmak zorundayız. Başka seçenek tanımıyoruz, çünkü gemileri yaktık.

Kirli oyunları bozmalıyız, İstanbul'u abluka altına almak için çırpınanları şaşkına çevirmeliyiz.

Tecrübeyse aranan, adamlıksa gözlenen, çalışkanlıksa görülme istenen doğru isim Sayın Binali Yıldırım'dır.

Birikimse arzulanan, devlet ve siyaset ahlakıysa beklenen, doğru adres Sayın Binali Yıldırım ve Cumhuriyet İttifakı'dır.

31 Mart'ın hemen ertesinde Anıtkabir'e gidip attığı imzayla yetki ve unvan gaspı yapan bir acemiden İstanbul'a şehremini olmaz.

17 gün boyunca oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi mızımızlanıp mazbata da mazbata diye tutturan, yapmacık, zoraki gülen, şeklen sabreden, adeta maske takıp gezen bir şahsa İstanbul'un geleceği teslim edilemez.

İstanbul'u yönetmek ciddi bir iştir, asil bir görevdir, terörist Demirtaş çizgisini beğenenden, HDP'yle düşüp kalkandan, PKK ve FETÖ'ye kadar gülücükler saçan birisinden İstanbul'a hayır gelmez, umut gelmez, huzur gelmez, gelemez.

Değerli Arkadaşlarım,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi 23 Haziran'da yapılacaktır.

CHP'nin başını çektiği zillet korusu çiğ süt emmemişse, sakladıkları, gizledikleri karanlık ilişki ağları yoksa, korkmalarına, milletimizin iradesinden çekinmelerine de gerek olmayacaktır.

Madem haktan bahsediyorlar, buyursunlar, 23 Haziran'a hazırlansınlar.



Demokrasiyi kabullensinler, hukuka saygı duysunlar, kriz ve kaos tetikçiliğine asla heves etmesinler, aksi halde niyet sahipleri bedelini ağır şekilde ödeyecektir.

Bir ara AK Parti'nin içinde önemli makamlara gelenlerin, sıfatları başbakan, cumhurbaşkanı olanların, şimdilerde CHP'yle aynı çukura düşmeleri utanç verici bir vefasızlık örneğidir.

Yatta buluşup Türkiye'ye kaçak kat dikmek için plan yapanlara Türk milleti izin vermez, göz açtırmaz.

Parti kurmak için her fırsatı ganimete çevirme kurnazlığı bugüne kadar hiç kimseye yaramamış, bundan sonra da yaramayacaktır.

Lütfen dikkat ediniz, ABD "YSK kararını not ettik" diyor.

ABD hangi ara Türkiye'ye not verir bir konuma gelmiştir?

Not etseniz ne yazar, etmeseniz en çıkar. Azdan az, çoktan da çok gider.

Notunuza bizden de bir ilave yapmanız samimi tavsiyemdir.

Alman Meclisi Başkan Vekili YSK kararını demokrasiye karşı savaş ilanı görüyor.

Bu şuursuzun Hitler özentisi, faşizm özlemi gerçek yüzünü deşifre etmiştir.

Ayrıca AB'den nezaketsiz ve saygısız mesajlar gelmekle kalmıyor, Türkiye'yi hedef alan karalama kampanyaları lobiler, derecelendirme kuruluşları, medya organları kanalıyla peşe peşe tedavüle çıkarılıyor.

Siyasi eskiler, çözümcüler, yıkımcılar, geziciler, Sorosçular, bölücüler, ekonomik teröristler, döviz tetikçileri, emperyalizmin uşakları, terör örgütlerinin ulakları, HDP, İP, SP,TKP, ÖDP, CHP şu kepezeliğe bakınız ki, yana yana, yanak yanağa duruyor.



Bunların alayının karşısında Türkiye ve Türk milleti sevgisiyle dolup taşan Cumhuriyet İttifakı hamd olsun vardır, sonuna kadar da olacaktır.

23 Haziran'da zillet bloğu Türk milletinin duruş ve iradesiyle devrilecektir.

Türk milleti:

Ötüken'den Malazgirt'e yürümüş, vatan kazanmıştır.

Söğüt'ten İstanbul'a yürümüş, fetih yapmıştır.

İstanbul'dan kıtalara yürümüş, destan yazmıştır.

İstanbul'dan Ankara'ya yürümüş, istiklalini, istikbalini yedi düvelin alınına kazımıştır.

Fatih Sultan Mehmet yürümüş, Konstantinopolis İstanbul olmuştur.

Mustafa Kemal yürümüş, boğaza demirlemiş düşman gemileri geldikleri gibi gönderilmiştir.

Şimdi yürüme sırası bizdedir.

Şimdi ileri atılma, yüreklice tarihi yürüyüşümüzü sürdürme görevi fütihat mirasçısı Cumhuriyet İttifakı'na düşmektedir.

Allah için yürüyeceğiz, zillete kabus yaşatacağız.

Cumhuriyet için yürüyeceğiz, haine, namerde, murdar emellere haddini bildireceğiz.

Milliyetçi Ülkücü Hareket İstanbul'da bütün imkanlarıyla sahada olacak, Cumhuriyet İttifakı'nın başarısı için üzerine düşeni yapacaktır.

Sözümüz söz, duruşumuz nettir.

Hepinizden beklentim, 23 Haziran'a kadar çalışmanız, İstanbul'u baştan ayağa kavramanız, Cumhuriyet İttifakı'nın mesajlarını AK Partiyle uyumlu şekilde anlatmanızdır.



Ülkücü için imkansızlık yoktur.

Ülkücü demokrasi ve hukuka riayet edendir.

√ Ülkücü vatan nöbetini gönül rızasıyla tutan fedakârlık demektir.

√ Ülkücü ecdada hürmetten bir an olsun ayrılmayan vefa demektir.

√ Ülkücü Türklüğü ve İslam'ı yüceltmeye and içmiş kahramanlık demektir.

√ Ülkücü kardeşlikle geçen, hoşgörü ve insaniyetle perçinlenen, kuvvet ve kudretle pekiştirilen Türk-İslam asırlarını diriltmeye söz vermiş millet iradesi demektir.

Ülkücü, zor olsa da:

√ Görevinin farkındadır.

√ Sorumluluğunun bilincindedir.

√ Sevdasının takipçisidir.

Bu kutlu kervan yüzyıllardır sürmekte, varlığını sürdürmektedir.

Oğuz buyruğunun yere düşmemesi için her nesil üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra bizdedir.

Türk milletinin bağımsız, bağlantısız, onurlu ve kendi kaderine bizzat kendisinin istikamet vermesi için her nesil az ya da çok, yeterli ya da yetersiz görevini yerine getirmiştir.

Binlerce yıl evvel kalkan şanlı bayrak, çok şükür bir daha inmemiş ve inmeyecektir.

Bin yılların semeresi, bin yılların mirası, bin yılların alın teri, şehit kanı, milli ve manevi emanetler boşa gitmemiş, gitmeyecektir.



Dünden bugüne:

√ Varlığımıza idam fermanı yazanlar, ülkelerimizin ale-vinde kalmışlar ve küle dönmüşlerdir.

√ Varlığımıza kefen biçenler ülkelerimizin çığıyla ezilmişler, un ufak olmaktan kurtulamamışlardır.

√ Kardeşliğimize zincir vurmaya, birliğimize pranga ge-cirmeye, aramıza set çekmeye yeltenen devşirilmiş kötüler, ülkelerimizin gücüyle hüsrana uğramışlar, geldikleri gibi def olup gitmişlerdir.

Türk milletine düşmanlıkta birleşenlerin sonu hep hezi-met, hep bozgun, hep de acı olmuştur.

Zira milletimiz dualıdır.

Davamız duayla muhafaza altındadır.

Haykıracağınız mesaj unutmayınız ki, işbirlikçilere korku, gafillere uyarı olacaktır.

İstanbul kardeşlerim Cumhur İttifakı'yla birlikte, "Beni düşünenler var, bana sahip çıkacaklar" var diyecektir.

"Yüreği benim için çarpan, gönlü bana sevdalılar" var di-yecektir.

Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceksiniz.

İstismarcılara itibar etmeyeceksiniz.

Tahrik ve tertiplere dikkat edeceksiniz.

Birlik olup kucaklaşacaksınız.

Tek bir ses, tek bir nefes olacaksınız.

Türkiye'mizi ve bu aziz İstanbul'u çağların ötesine taşıya-bilmemizin başka bir yolu ve yöntemi yoktur.

Sizler bunu başaracak azim ve inanca sahipsiniz.



Gün birleşme, bütünleşme, saflarımızı sıkılaştırma günüdür.
Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.
Cumhur İttifakı varsa çare tükenmemiştir.
Allah'ın izniyle, bütün meselelerin üstesinden geliriz.
Cesaretimizi tarihten,
Gücümüzü milletten,
İlhamımızı ceddimizden alıyoruz.
Önümüze engeller çıkardılar yılmadık.
Tuzak kurmak istediler, düşmedik.
Sizlere güveniyorum.
Hepinizden çok şey bekliyorum.
Vazgeçilmez sevdamız, vatan ve millet sevgisidir.
Terk edilmez ilkemiz, "Ne mutlu Türküm Diyene" ilkesidir.
Üzerine titrediğimiz hassasiyet dünyaya Türkçe seslene-
bilmektir.
Bütün İstanbullu kardeşlerimi çağırıyorum:
Bunlar yabancı gelmiyorsa,
Bunlarda bir sıcaklık ve anlam buluyorsanız.
Gelin bir olalım, diri olalım, iri olalım.
İstanbul'un geleceğini el ele ve hep birlikte Cumhur İttifa-
kı'nın çatısı altında inşa edelim.
Bu düşüncelerle, hepimizi bir kez daha en derin sevgi ve
saygılarımla selamlıyorum.
Yüce Allah'ın mücadelemizde bizlere kuvvet vermesini
niyaz ediyorum.



Tekraren Ramazan ayımız mübarek olsun diyorum.

Herkes duysun ki, mitili İstanbul'a atıyorum.

İstanbul'un ehline emanetini temenni ediyorum.

Yarın kutlayacağımız Anneler Günü münasebetiyle, tüm annelerimize hürmetlerimi sunuyor, Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞININ
100.YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE
DÜZENLENEN TÖREN'DE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

19 MAYIS 2019



Sayın Cumhurbaşkanım,

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Samsunlu Kardeşlerim,

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bundan tam 100 yıl önce, Samsun'a atılan kahraman ve kararlı adımla Türk tarihinin seyri değişmiş, Türk milletinin makus talihi yenilmişti.

Samsun'dan itibaren tam bağımsızlığa giden yolların taşları döşenmişti.

İlk adımla birlikte, doğudan batıya, kuzeyden güneye tuşan mücadele kıvılcımı günden güne büyüyerek kurtuluş ateşine dönüşmüş; nihayetinde Anadolu'yu baştan ayağa sarmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelemişti.

16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden Bandırma Vapuru milli özlemleri Samsun'a taşımıştı.

Bir asır evvel Türk milleti Samsun kıyılarına ayak basan yüksek irade sonucunda ayağa kalkmış, esaret zincirlerini kırıp parçalamak amacıyla harekete geçmişti.

Bugün aynı zamanda devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de doğumunun 138.yıldönümüdür.

Bu nedenle 19 Mayıs hem milli doğruluşun hem de milliyetçi doğuşun miladıdır.

19 Mayıs 1919, Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır.

Samsun'da başlayan Milli Mücadele süreci, millet sevgisinin, aklın ve en önemlisi sabrın sınıandığı milli ve tarihi duruşun yol haritasıdır.



Bugün, karşımızdaki şartlar, 1919 tarihindeki küresel dayatmalarla ve yaşadığımız buhranlarla benzerlikler göstermektedir.

Türk milleti tekrar Lozan öncesine döndürülmek, Sevr karanlığına mahkum edilmek istenmektedir.

Nitekim karşımızdaki tehditler yaygın, tehlikeler yoğundur.

1919'un rövanşını almak için kuyruğa giren işbirlikçi kadrolar, kuvveden fiile geçen müstevli kalıntılar varlığımıza ve bağımsızlığımıza kast etmek maksadıyla faaliyet halindedir.

Bunu görmek, bunu bilmek, bu yakın gerçeği tereddütsüz idrak ve ifade etmek tarihi önemdedir.

Türk milleti Samsun'dan itibaren "Ya İstiklal Ya Ölüm" duruşuyla helal ve meşru mücadelesini yedi düvelin lekeli vicdanına haykırarak alayına birden meydan okumuştur.

Bu meydan okuyuş inançlıydı.

Bu meydan okuyuş iradeliydi.

Bu meydan okuyuş hakkın sedası, halkın sesi, haysiyetin seslenişiydi.

1919'a gelesiye kadar, çok vahim insan ve toprak kaybı acı verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştı.

1910'lu yıllar acıklı bir dönemin hem tanığı hem de tarihiydi.

Vatanımızı paylaşmak için haritalar üzerinde pazarlıklar yapıldı.

Milletimizi parçalamak için zulmün kanlı fermanı yazıldı.

İstiklalimizi perdelemek için oyun içinde oyun sahnelendi.

İstikbalimizi pençelemek için hıyanet ve rezaletler birbirine eklemelendi.



Ordularımız dağıtılmıştı.

Tersanelerimiz dađlanmıştı.

Aydınlar suskundu, millet yorgundu, iktidar sahipleri yıldı, bulanık ve buruşuk kurtuluş reçeteleri hiçbir işe yaramıyordu.

Türk vatani karanlığa itilmişti.

İşgal ve istilalar milli şerefimizi direkt hedef almıştı.

Hainler cüret kazanmış, işbirlikçiler azmış, düşman cesaret toplamıştı.

Türk milleti içine düştüğü vahim ve yürek yaralayıcı süreçten çıkmak için ya bir yol bulmalı ya da bir yol yapmalıydı.

Bu yolda çile vardı, bu yolda meşakkat vardı, bu yolda nice engel vardı; fakat sonu zaferdi, sonucu muzafferlikti.

Milli Mücadele önce fikirde yeşerdi, sonra vicdanlarda yükseldi, ardından da milletimizin tamamına şevkle, heyecanla nüfuz etti.

Samsun'a çıkış, zilletten bıkmış, zayıflıktan bunalmış, muhasım odaklara karşı bıçkınlaşmış milli ruhun stratejik aklı, sabırla bezenmiş ahlakıdır.

Samsun'a çıkış esarete direnen asil millet evlatlarıyla güç ve eylem birliği içine girilmesidir.

Bir asır önce teslim olmayan bir mizaç, yenilgi yenilgi büyüyen bir azim, felaketlerin sisini dağıtıp celadet anıtı gibi yükselen milli bir duyuş bekamızın muhafaza ve müdafaası için her şeyi göze almıştı.

Yüreği millet sevgisi ile dolu Milli Mücadele kahramanları üstlendikleri tarihi sorumluluğu imanla, inançla, en küçük umutsuzluğa kapılmadan yerine getirmişlerdi.



19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'le başlayan kutlu süreç, bitkinlik, umutsuzluk, yoksulluk içinde kıvranan ve hareket-siz kalmış millet varlığına eşsiz inancın muhteşem bir teza-hürüdür.

Samsun'dan cemre gibi vicdanlara düşen var oluş mü-cadelesi, Amasya'da milletin istiklalini yine milletin azim ve kararıyla kurtarılacağını belgelemiş, Erzurum ve Sivas Kong-releriyle de anlam ve güç kazanmıştır.

Nitekim kademe kademe büyüyen, dalga dalga genişleyen 19 Mayıs Samsun şuru; önce Ankara'da Meclis'in açılması, sonra kurtuluş savaşının kazanılması ve nihayet Cumhuriye-timizin ilanı ile taçlanmıştır.

Bu itibarla, 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, atıl duran ve bir hareket bekleyen millet varlığından nasıl bir mü-cadele yöntemi çıkabileceğinin emsalsiz bir örneğidir.

Adım adım ilerlenen bu yöntemin ayrıntıları ve esas-lar ise:

Milli güçlere ve kanaat önderlerine dayalı bir meşruiyet,
Ortak duygu ve aklın bir araya getirildiği toplantı kültürü,
Milliyetçi düşüncenin ortaya çıkardığı tam bağımsızlık fikriyatı,

Dönemin küresel güçlerini defetmek için lazım olan kah-ramanlık,

Kimliği zayıflamış toplumda Türk milleti ortak paydasını yeniden yükseltmek için duyulan heyecanda aranmalıdır.

Bunun için, 19 Mayıs 1919 doğru okunmalı, doğru yo-rumlanmalıdır.

19 Mayıs, zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onu-run canlanmasıdır.



19 Mayıs, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden parlayışıdır.

19 Mayıs, teslimiyetçiliğe, tavizkârlığa, pısrıklığa, acizliğe, işbirlikçiliğe, manda ve himaye arzularına karşı milli devletin doğuş habercisidir.

Gazi Mustafa Kemal ve 23 dava arkadaşı Bandırma Vapuruyla birlikte; Türk milletinin ilkelerini ve ülkülerini Anadolu'nun nurlu ufkuna sevdâyla yüzdürmüştü.

Esareti yaşamamış bir milletin, baş eğmemiş kutlu bir iradenin hayat ve varlık haklarını savunmak için yollara düşmüşler, istikbale doğru harekete geçmişlerdi.

Çırpınan Karadeniz'in serin sularında yüzen hürriyet vapuru, milletimizin umutlarını, hayallerini, tertemiz hedeflerini Samsun'da karaya çıkarmıştı.

Biliyor ve kabul ediyoruz ki; 19 Mayıs kararlılığın yılgınlığa, inancın bezginliğe, cesaretin korkaklığa, imanın küfre attığı tarihi tokattır.

Eğilmeyen başın, vazgeçmeyen şuurun, kahramanlıkla beslenen milli ruhun zillete ve aşağılanmaya ördüğü duvar, çektiği settir.

Aynı zamanda, 1919 tarihinden 848 yıl evvel, Anadolu'yu vatanlaştıran muhterem ecdadımızın vasiyetine sonsuz sadakattir.

19 Mayıs çekile çekile Anadolu'ya kadar gerilemiş yüksek karakterin, ne pahasına olursa olsun daha fazla geri adım atmayacağıнын ilanıdır, iddiasıdır, ispatıdır.

Türk milleti 1919'a gelesiye kadar kayıpları, acıları, ağıtları yakın dönem içinde her yönüyle yaşamıştır.

Buna rağmen, Allah'a şükürler olsun ki, vakarından ve asaletinden hiçbir şey kaybetmemiştir.



Tarih her şeyiyle şahittir ki:

√ Plevne savunmasından sonra; tüm Tuna vilayetini ve Rumeli'nin önemli bir bölümünü kaybettik, ama durmadık.

√ 1912 Balkan muharebelerinde Rumeli'nin tamamını elimizden aldılar, ama düşmedik.

√ Evladı Fatihan'ın ecdat yadigârı toprakları ve bu kapsamda Üsküp'ü, Kosova'yı, Arnavutluğu, Mustafa Kemal'in Selanîğini ve daha nice yurt köşelerini yitirdik, ama teslim olmadık.

√ Trablusgarp'ı, emanetini asırlarca gururla taşıdığımız kutsal toprakları oyunlarla, tezgâhlarla, ihanetlerle bırakmak zorunda kaldık, ama pusmadık.

√ Çanakkale'de bir nesli, Birinci Dünya Savaşı'nda yüzyılların birikimini; Sarıkamış'ta, Filistin'de, Galicya'da, Irak'ta, Hicaz'da hayallerimizi bıraktık, ama sinmedik.

√ Mondrosla silahımıza, Anadolu'nun işgaliyle vatanımıza, Sevr Antlaşmasıyla varlığımıza göz diktiler, ama vazgeçmedik, boyun eğmedik.

Zorda kaldık, dara düştük, kıtlık yaşadık, yenilgiyle tanıştık, hainlerle karşılaştık; ancak haysiyetimizi çiğnetmedik, şerefimizle oynatmadık.

Üşüdük, üzüldük, bunaldık, buhrana düştük; fakat milli namusumuzu kirlettirmedik.

Yandık, yanıldık, yakıldık, yüzüstü bırakıldık, ancak alnımıza leke sürdürmedik.

Hep dik durduk, hamd olsun sömürge cellâtlarına asla geçit vermedik.

Büyük bir inançla söylemek isterim ki:



Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı vatanlaştıran, arkasından kurtaran, sonra da bizlere emanet bırakan ecdadımız gibi kim olduğumuzu, kimlik haklarımızı, tarihsel kaynaklarımızı, nereden geldiğimizi, ifa etmek mecburiyetinde olduğumuz görevleri hiçbir zaman unutmadık.

Türk milletine mensubiyet şuurundan asla kopmadık.

İşte 19 Mayıs böyle bir anlayışın, böylesi bir kavrayışın imanla hedefe giden yolu ve yolculuğudur.

Ricayla, minnetle, bağışla, lütufla istiklalin kazanılamayacağına, kazanılsa bile bunun adının istiklal olmayacağını 19 Mayıs ruhu hepimize göstermiştir.

19 Mayıs Samsun iradesi zillate dur demektir.

19 Mayıs Samsun şuurunu siyasi ve ekonomik operasyonları reddetmektedir.

Samsun demek milli bekamıza tuzak kuran, egemenlik haklarımıza dış bileyen zalimlere ve onların yerli uzantılarına tepki ve itiraz demektir.

Samsun Mustafa Kemal'dir.

19 Mayıs Türk milletinin kılavuzu ve kıvancısıdır.

1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş rotasının nirengi noktasıdır.

1919'un 19 Mayıs'ı; takati bitti sanılan, tükendiği varsayılan millet kudretinin tüm zorluklara rağmen toparlanışının mihenk taşıdır.

Bu sayede milli mücadele formüle edilmiş, işgalcilerin hevesleri kursaklarında bırakılmıştır.

Samsun'dan Sakarya'ya, Kocatepe'den İzmir'e vahşet ve şiddet defteri şehit kanlarıyla dürülmüştür.



Tüm gücümle ifade etmek isterim ki; Allah korusun, ama bugün aynı karanlık ortam bir kez daha yaşansa, geçmişin muzaffer ruhu tekrar ayağa kalkacak, üzerimize geçirilmeye ve gerilmeye çalışılan kefeni paramparça edecek azameti gösterecektir.

Bunu biliyor, buna inanıyor, buna güveniyor ve sizlerden aldığım güçle bu hissiyatımı herkese duyuruyorum.

Türk milleti teslim olmaz.

Al bayrağımız inmez, ezanımız susmaz, vatanımız asla bölünmez, bölünemez.

Hiç kimse zillete düşüp yanlış hesap yapmasın.

Hiç kimse İstanbul üzerinde senaryo yazmaya kalkışmasın.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a atılan bir adım nice kahramanlığa, nice fedakarlığa, nice destansı mücadeleye kapı aralamıştı.

Bu ruh ölmedi.

Bu şuur bitmedi.

Şartlar oluşursa gene yaparız, zulmün kalbine, hıyanetin bağrına bir kez daha ok gibi saplanırız.

Bekamızı dün çiğnetmedik, yine çiğnetmeyiz.

Milli birliğimizi dün bozguna uğratmadık, yine uğratmayız.

Cumhur, Cumhuriyeti'ni koruyacak, ülkesini kollayacaktır.

Cumhur, bağımsızlığını can pahasına savunacaktır.

Varsın onlar kalabalık olsunlar, varsın onlar fitneye umut bağlasınlar; biz bir olacağız, güçlü olacağız, imanlı olacağız, Milli Mücadele ruhundan ilhamımızı alarak birlikte Türk milletin hedeflerini hayata geçireceğiz.



Biz Türkiye'yiz, birlikte Türk milletiyiz.

Cumhur, istiklaline toz kondurmayacak, tıpkı 1919'da olduğu gibi.

Cumhur, hıyanete göz yummayacak, terör örgütlerine sessiz kalmayacak, tıpkı kurtuluş yıllarında yaşadığı gibi.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli Vatandaşlarım,

19 Mayıs 1919'deki tehditlerin benzerlerine maruz kaldığımız bugünlerde, her türlü yıkıcı ve bölücü emellerin karşısındaki en önemli güvencimiz geleceğimizin teminatı Türk gençliğidir.

Bugünümüzü gelecekle birleştirecek onlardır.

Birliğimizin, beraberliğimizin ve tarihsel devamlılığımızın güvencesi şüphesiz yine onlardır.

Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 100.yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Samsun meşalesi ilelebet yansın niyazındayım.

Günümüz kutlu olsun.

Sözlerime son verirken hepimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
MÜNASEBETİYLE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**27 MAYIS 2019
KIZILCAHAMAM - ANKARA**



**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Ülküdaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,**

Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, elbette her 27 Mayıs'ta olduğu gibi, ikamesi ve ihmali söz konusu olmayan manevi görevimizi yerine getirmek maksadıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda toplandık.

Aziz şehitlerimizi rahmet ve hürmetle anmak için bir araya geldik.

Sözlerimin hemen başında hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Ülkücü şehitlerimiz yaşadıkları dönemlere fedakârlıklarla nüfuz etmişlerdir.

Tarihin akışına cesaretleriyle yön vermişlerdir.

Kafa karışıklıklarının arttığı, bunalımların yaygınlaştığı, gayri milli tesir ve baskıların yoğunlaştığı bir zamana ülküleriyle anlam katmışlar, yeni bir çığır açmışlardır.

Aziz şehitlerimiz dünyaya Türk-İslam Ülküsünün irfaniyle bakmışlar, korku nedir tanımamışlar, yılgınlık nedir bilmişlerdir.

Onlar istiklalimizin muhafızlarıdır.

Onlar istikbalimizin nişaneleridir.

Bir ülke uğruna, bir ülkü uğruna, mukaddes bir amaç yolunda candan vazgeçmek fedakârlıkların en büyüğüdür.

Böylesi bir fedakârlık hiçbir dünyevi zenginlik ve zevkle, hiçbir makam ve mevkiyle mukayese ve mübadele edilemeyecektir.



Şehitlerimiz al bayrağın dalgalanması, üç hilalin varlığı için kara toprağa sarılan onur kaleleridir.

Şehitlerimiz kutlu davamızın devamlılığı için bedenlerini feda eden kahramanlık menkıbeleridir.

Nitekim şehitlerimiz davamızın ölümsüz sembolleridir.

Tarih boyunca bir hilal uğruna nice güneşler batmıştır.

Ancak her şehit var oluşumuzun güvencesi, milli haysiyetimizin, milli onurumuzun, milli haklarımızın hem gücü hem de güveni olmuştur.

Bizler bastığımız yerleri sadece toprak diyerek geçmiyoruz.

Altındaki kefensiz yatanları düşünüyoruz.

Şehitlerimizden aldığımız emanetle dünyaları alsak bile bu cennet vatanı vermeme konusunda azimliyiz, kararlıyız, yeminliyiz.

Biliyoruz ki, şehidin tarifi Kuran'da, mükâfatı Cennet'te, yeri gönüllerdedir.

Türk milleti asırlar boyunca ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışıyla nice felaketslere göğüs germiş, nice badirelerin içinden çıkmıştır.

Şehadeti göze almış bir insanı veya bir milleti yenecek, teslim alacak, boyun eğdirecek, taviz vermesini sağlayacak beşeri bir kudret asla yoktur.

Davasında erimiş ve inancıyla devleşmiş bir vicdana üstünlük kuracak hiç bir kuvvet de olamayacaktır.

Şehadet ruhu asildir, soyludur, muazzezdir, muktedirdir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket aynı zamanda şehitler kervanı, şehitlik anıtıdır.



Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in davası hakkın davasıdır, hakikatin davasıdır, halkın davasıdır, Allah'ın davasıdır.

Bu nedenle büyüktür, yüksektir, ihlaslıdır, iradelidir, iffetlidir.

Kutlu davamızın müdafaa ve mücadelesinde yokluklarla karşılaştık.

Çilelere katlandık, çetin şartlara dayandık.

Alçak suikastlara, namert pusulara, hunhar saldırılara her seferinde mertçe direndik.

Surlarımızda gedik açtırmadık.

Binlerce dava insanımız ülkülerini yaşatmak amacıyla canlarını ortaya koydular.

Hesap yapmadılar.

Plan yapmadılar.

İkbal derdine düşmediler.

Tıpkı gül bahçesine girer gibi şehitliğe koştular.

Samimiydiler, dürüsttüler, inanç ve imanla dolup taşdılar.

Türk milletinin şeref ve namus simgesi oldular.

Hepsi onurluydu, ahlaklıydı, inançlıydı, davalarının bayraktarıydı.

Hiçbir çıkar odağından, hiçbir kötü ve karanlık güç sahi-binden, hiçbir şart altında aman dilenmediler, bunlara el avuç açmadılar.

Bölünmesin diye millet, baki kalsın diye devlet iri çınarlarımız devrildi, gül fidanlarımız soldu.

Şehitlerimiz müfthir bir vicdanla, imrenilecek bir adanmışlıkla, hem dava nöbetini tutan, hem de vatan görevini yerine getiren cesaret ve hamiyet timsalleridir.



Onlara karşı vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz.

Çünkü ölkü şehitlerimiz isimlerini mücadele tarihimize altın harflerle yazdırdılar.

Hepimizin kalbinde müstesna nitelikli taht kurdular.

Asırların derinliklerinden dalga dalga yükselen “Ey Türk titre ve kendine dön” çağrısına kulak veren onlardı.

Zamanın dar kalıplarına sığmayıp taşan, hıyanete meydan okuyup Bozkurt gibi ileri atılan onlardı.

Ölkemizi yabancı ve gayri milli akımların tasallutuna almak isteyenlere engel olan, Türk milletinin bekası için muazam bir duruş ve tavır gösteren gene onlardı.

Şehitlerimiz vakarlıydı, vicdanlıydı, üstün bir görev şuuruna sahiplerdi.

Hepsinde ahlak, fikir, sabır, akıl, denge, ihtiyat, inanmışlık vardı.

Ruhi Kılıçkırana başlayan şehadet zinciri, elden ele, gönülden gönüle, bedenden bedene taşınan mukaddes bir emanet gibi nice kahramanımıza ulaştı.

Dinimizde bir insanın peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüce mertebe şehadettir. Ve de şehitler Rabbimizin misafirleridir.

İnancımıza göre şehitler ölmez.

Bilakis onlar diridir, bunu sadece biz göremeyiz.

Şu anda manevi huzurlarında bulunduğumuz ve duayla andığımız Ölkücü şehitlerimizin her biri bizim ilham, itibar ve inanç kaynağımızdır.

Onlar; alnı açık, başı dik, yüreği sevgi dolu ölkü neferleridir.



Dünya durdukça şehitlerimizi anacağız.

Onlara layık olmakla kalmayacağız; her birini şükranla, saygıyla, Fatihalarla yâd edeceğiz.

Unutulmasın ki, kahraman şehitlerimizin ruhları muaz-zep edilmeyecektir.

Davamızın hamuruna leke düşürülmeyecektir.

Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir.

Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz.

Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız, Türk milleti ortak paydasında birleşip zulme ve zulmete göz açtırmayacağız.

Tarihsel haklarımızı, milli kimliğimizi, milli kültürümüzü çiğnemek için işbirliği yapan, pozisyon alan kim varsa karşılarında şehitlik ruhunu, gazilik şuurunu, asla teslim olmayacak milli bir duruşu göreceklerdir.

Aziz milletimizin mukaddes varlığına kast etme aymazlığına kendini kaptıranlara, geçmişte tarihi bir cevap veren Milliyetçi-Ülkücü Hareket, bugün de, yarın da aynı kararlılığı gösterebilecek iradeye fazlasıyla sahiptir.

Bu nedenle kötü niyetliler akıllarını başlarına almalıdır.

Şehitlerimizin aziz hatıraları, lider ülke Türkiye hedefine yönelik kutlu yolculuğumuzda önümüzü aydınlatan meşale, bizlere ilham veren mücadele kaynaklarımızdır.

Aramızdan ayrılan sadece şehitlerimizin naçiz vücutlarıdır.

Milliyetçi Hareket, onların uğruna can verdiği ülkü ve hedeflerde yürümeye devam edecek ve mutlaka başaracaktır.

Onların kutlu emanetleri; yine aziz milletimizin en büyük ümidi ve varlık teminatı olarak milli heyecanları diri tutacaktır.



Bu duygu ve düşüncelerle, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, Şehadetinin 39. yıldönümünde Gümrük ve Tekel Eski Bakanımız Gün Sazak Bey'i, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum.

Yattığı yerleri nur dolsun, ruhları şad olsun, Rabbim hepsinden ayrı ayrı razı olsun.

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İSTANBUL'DA GÖREV ALAN
MUHTARLARLA YAPTIĞI
TOPLANTIDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

15 HAZİRAN 2019



**Çok Değerli Muhtarlarımız,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Medyamızın Güzide Temsilcileri,**

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Ülkemizin tarihi bir eşikte bulunduğu şu günlerde sizlerle birlikte olmaktan, bu anlamlı toplantıda bir araya gelmekten hakikaten bahtiyarlık duyuyorum.

Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden saygıdeğer muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle İstanbul'da fedakârca görev yapan, demokrasi mücadelesiyle öne çıkan 961 muhtarımıza en iyi dileklerini sunuyorum.

İstanbul Türkiye'nin ruh kökü, Türk milletinin kalp atışıdır.

Nesilden nesile taşı toprağı altın olarak tanımı ve tasviri yapılan İstanbul aynı zamanda milli birlik ve kardeşliğimizin yadigarı, bereket diyarımızdır.

Bu aziz kentimiz nice kültür ve medeniyetlerin beşiğı olmuştur.

Türk-İslam kültürünün muhteşem ve muteber eserleri İstanbul'un her köşesinde hayranlık uyandırmaktadır.

Hakkında şiirlerin yazıldığı, türkülerin söylendiğı, destanların okunduğı, romanların kaleme alındığı İstanbul sıradan bir şehirden daha fazla anlam ve değer ihtiva etmektedir.

İstanbul anlaşılmadan maziyle ati arasında kurulan tarih köprüsü fark edilemez.

İstanbul'u düzgün şekilde idrak etmeden, dürüstçe ifade etmeden, dünümüzü tanımak, önümüzdeki düğümleri çözmek mümkün değildir.



Bir kentin ruhu, sorumlulukları, hedefleri layığıyla özüm- senmeden, hakkıyla benimsenmeden sadece o kentte yaşıyor olmak hayatı kenardan, hadiseleri dışarıdan izliyor olmaktan elbet farksızdır.

İstanbul şuurumuzun kristalize olmuş, kader çizgimizle örtüşmüş halidir.

İstanbul hem bir Türk ve İslam kenti, hem de bir dünya markasıdır.

Yolların kesiştiği, kıtaların buluştuğu, umutların birleşti- ği, tarihin coğrafyayı düрте düрте uyandırdığı, medeniyet ve kültür müktesebatının gerçekten de müstesna ve muazzaz bir istikbalin temelini kazıp harcını kاردığı kentin adıdır İs- tanbul.

Bu nedenle tüm gözler buradadır.

Tüm dikkatler buraya çevrilmiştir.

İstanbul denildi mi bizim aklımıza ihtişam, muhasım odakların aklına da intikam, bozgun ve çöküş gelir.

İstanbul denildi mi milli hafızalarda muzaffer anılar can- lanır, buna karşılık haçlı emellerinin uykuları kaçır, zalim ve habis çevrelerin hayalleri kararır.

Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul'daki seçimin akıbetinin ne olacağı, neticesinin nasıl şekilleneceğidir.

Türkiye'nin köklü bir demokrasi tecrübesi vardır.

1946'dan bu tarafa adil, serbest ve hür seçimler vasıtası- la milli irade tecelli etmektedir.

Muhtarlarımız seçim yoluyla, sandıktan çıkarak, vatan- daşlarımızın takdir ve tercihiyle görevlerini ifa ve idame et- mektedir.



Muhtar demek mahallesinin onuru, demokrasinin namusu, idari sistemimizin ana damarı demektir.

Sizlerin İstanbul'daki seçim sürecini yakinen takip ettiğinizi düşünüyorum.

İstanbul'u hedefine alan musibet senaryolarını ibretle, esefle, endişeyle karşıladığınızı değerlendiriyorum.

Kaldı ki başka türlüünü akla getirmek en azından muhtarlarımıza haksızlık, muhtarlık görevinin şanına hürmetsizliktir.

Bu kapsamda mühim bir konuyu sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden birkaç gün sonra, yeni bir sistem önermiştim.

Demıştim ki, 30 büyükşehir belediye başkanı seçilsin, seçilenler de alt belediyeleri doğrudan belirlesin, direkt tayin etsin.

Kendi içinde son derece tutarlı olan bu teklifimle birlikte, büyükşehir belediye başkanı ve teşkil edilen belediye meclis tablosu arasında bariz bir tutarlılık, denge ve uyum sağlanmış olacaktır.

İstanbul'da 25 ilçede Cumhuriyet İttifakı seçimi kazanmış, aday gösterilen değerli arkadaşlarımız belediye başkanı seçilmiştir.

39 ilçenin 25'inde başarılı olan Cumhuriyet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Seçiminde haksız ve hukuksuz şekilde de olsa önünün kesilmesi tartışmasız demokrasi açığıdır.

İlçelerde yeşeren iradenin büyükşehir aynen yansımaması pek çok soruna davetiye çıkaracaktır.



Bunlardan birisi büyükşehir belediye başkanıyla belediye meclis tablosu arasındaki anormal farklılık ve uyumsuzluktur.

Yani, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçilmiş olsaydı bile, İstanbul'da nasıl çalışacak, İstanbullu kardeşlerimize sükûnet, verimli ve etkin biçimde nasıl hizmet edecekti?

İstanbulular belediye meclisindeki tartışmalarla, hatta kavga ve gerilimlerle meşgul edilmeyecek miydi?

Çoğunluğun Cumhuriyet İttifakı'nda olduğu bir belediye meclis yapısında kararlar nasıl alınacak, nasıl çıkacaktı?

Bizim bu değerlendirmelerimizi maalesef istismar edenler oldu.

Bilhassa muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimizi iddia eden yalancılar süreç içinde boy gösterdi.

Altını kalın olarak çizmek isterim ki, muhtarlıkların kaldırılması hususunda kesinlikle bir görüşümüz yoktur, olmamıştır, buna da asla gerek olmayacaktır.

Muhtarlıklarımız varsa demokrasimiz diridir.

Muhtar demek mahallesinin hadimi demektir.

Muhtar demek mahalledeki devlet, mahalledeki dirayet, mahallindeki cesaret demektir.

Milliyetçi Hareket Partisi muhtarlıkların kaldırılmasını değil, sorunlarının çözümünü, muhtarlarımızın taleplerinin karşılanmasını ve daha da güçlenmesini isteyen karardadır, samimi düşüncededir.

Muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimizi utanmadan, sıkılmadan, en küçük pişmanlık duymadan diline dolayanlar bir defa müfteri, kesinlikle de kötü niyetlidir.

Muhtarlarımız demokrasimizin itibarıdır.



Devletin mahalledeki gözüdür, kulağıdır, nefesidir.

Elbette sorunlarınızı biliyoruz.

Elbette beklentilerinizi haklı buluyoruz.

Şunu biliniz ki, muhtarlarımızın her meselesi bizim de meselemizdir.

Muhtarsız idare sistemi, muhtarsız sosyal ve toplumsal yapı akla da, mantığa da, yönetim sistemimizin doğasına da tamamen aykırıdır.

Muhtarlarımızın yanındayız, muhtarlıkların yaşamasını istiyoruz, sizlerin her zaman tercümanı olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Saygıdeğer Muhtarlarımız,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor.

Küresel dayatmalar milli varlığımızı hedef alıyor.

ABD'yle yaşanan S-400 anlaşmazlığı derinleşirken, günden güne boyut değiştiriyor.

Müttefiklik hukuku ne yazık ki tahrip edile edile kırılma noktasına kadar gelmiş bulunuyor.

Öncelikle şunu herkesin bilmesinde yarar vardır:

Türkiye tam bağımsız bir ülkedir.

Bu konuda kuşku ve tereddüdü olan varsa ya cahil, ya da işbirlikçidir.

Kimden hangi silahı alacağımızın kararını yalnızca ve yegane olarak biz veririz.

Bu kapsamda olmak üzere, ABD'nin şımarıklığı, kabalığı, tehdit dili şirazesinden çıkmıştır.



Türkiye sömürge ülkesi değildir.

Türkiye ricayla, minnetle, el avuç ovuşturarak, icazet ve izinle kurulmuş köhne bir devlet hiç değildir.

Büyük bir tarihimiz vardır.

Üzerine gölge düşmesine müsaade etmeyeceğimiz egemenlik haklarımız vardır.

Devlet olmaktan kaynaklanan bir hukukumuz, tartışmaya açılması imkânsız bir duruşumuz vardır.

ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir.

Bu ülkenin Savunma Bakan Vekilinin 6 Haziran 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanımıza gönderdiği, ardından medyaya sızdırılan lekeli mektubu gündemin en önemli konusudur.

Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır.

Üslubun sorunlu olması bir yana, mektup içeriğinin hayal kırıklığı olması şöyle dursun tam bir akıl tutulması, tam bir ahlak tükeniştir.

Anlaşılan mektup diplomasisine tekrardan tenezzül ve tevessül edilmiştir.

ABD'nin mektupçu bakan vekili kısaca diyor ki;

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini alırsanız ağır sonuçlarına katlanırsınız.

Devamla, ABD ve NATO ile işbirliğinin aksayacağını, yani tıkanacağını nezaketsiz, saygısız, sert bir yaklaşımla dile getiriyor.

Bu dil emperyalist ve zorba bir dildir.

Bu dil küçümseyici, küçültücü, yok sayıcı bir dildir.



Bu dile Ortaçağ'da bile tesadüf etmek neredeyse imkansızdır.

ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır.

Bu meşum ve melun mektuba verilecek en kalıcı ve kararlı cevap, buruştuşup iadeli taahhülle gerisin geriye göndermektir.

Beşinci nesil F-35 savaş uçağı üretim zincirinin içinde yer alan Türkiye'yi, milli güvenliğini temin etmek amacıyla ortaya koyduğu siyasi tercihinden dolayı yaptırım tehdidiyle kuşatmaya alma niyeti düşmancadır, stratejik ortaklığın infazı, müttefiklik hukukunun yoğun bakıma sokulmasıdır.

NATO, üye devletlerin güvenlik mülahazaları çerçevesinde eşit hak ve sorumluluklarıyla inşa ve ihya edilmiştir.

NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak onu alıp bunu atacağı küresel bir organizasyon değildir.

Eğer böyleyse, Türkiye NATO üyeliğı başta olmak üzere, tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantıları derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşturmalarla diyalogunu kesmelidir.

ABD'nin hesabı varsa Türkiye'nin de vardır.

Onların yaptırımları varsa bizimde olacaktır.

Kovboyların bir bildiğı varsa Oğuz neslinin de kahramanca, fedakarca, ya istiklal ya ölüm diyecek bir inanmışlığı vardır.

Milli sabrımızı zorlamanın sonuçları iki ülke açısından da ağır olacaktır.

Kindar kalemle yazılan mektuptan anlamayız, kanlı hedeflerle feyizlenen mektupçuları tanımayız, ABD'nin vesayetine ise asla tahammül edemeyiz.



Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir.

İttifakı ihtilafa çeviren, müttefikliği taviz zanneden bir zulüm ve kibir mihrakına göz yumulamaz.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı provokasyonlar, Doğu Akdeniz'deki gerilim politikaları, Filistin'deki kompoları, bölge ülkeleri etrafında döşediği mayınlar, kontrollü istikrarsızlıkla ulaşmak istediği karanlık amaçlar hepimizin malumudur.

Türkiye diz çökmeyecektir.

Türkiye boyun eğmeyecektir.

Türk milleti birdir, beraberdir, zalimlere karşı hem kenetlenmiş, hem de aşılmaz cephe oluşturmuştur.

82 milyon Türk vatandaşı inanmışlıkla ve imanla bekasını savunacaktır.

Korkaklık bizim kitabımızda yazmayan bir zaaftır.

Unutulmasın ki, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hayat ve varlık mücadelesini sürdüren bir millete dış geçirecek, aman diletecek bir güç henüz dünya üzerinde görülmüş değildir.

İman, ihaneti her seviyede karşılayacak, her zaman da acıklı bir şekilde mağlup edecektir.

İmanlı yürekler, istikbali istiklal içinde kucaklayacaklardır.

Biz tamam demeden hiç kimse başaramaz, biz susmadan hiçbir hain ve hasmane odak emellerine ulaşamaz.

Türkiye S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır.

Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır.

Gerisini ABD düşünmelidir.



F-35'i vermeyiz diyenler, günü geldiğinde bir Türk mucizesiyle inşallah tanışacaklar, milli silah ve uçakların da tamamıyla kendi imkan, akıl, zeka ve bilgimizle yapıldığını niyazımız odur ki, göreceklerdir.

Bu kabiliyet bizde vardır.

Bu yetenek, bu yeterlilik milletimizde ziyadesiyle havi ve hakimdir.

Değerli Muhtarlarımız,

Türkiye terörle mücadele ederken aynı zamanda arkasında ki güç ve ülkelerle de hesaplaşmaktadır.

Ekonomik saldırılara göğüs gererken bunu tahrik ve teşvik eden sermaye çeteleriyle, siyasi mihraklarla da kıyasıyla boğuşmakta, çetin bir şekilde uğraşmaktadır.

27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nın başarıya ulaşması başlıca dua ve dileğimdir.

Terörist saldırılar sonucunda son günlerde hepimizi he-der eden ve kedere sürükleyen şehadet haberleri aldığımız bir vakıadır.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza şifalar temenni ediyorum.

Al bayrağa sarılı olarak omuzlara alınan her şehit naaşı kararlılığımızı daha da perçinlemekte, cesaretimizi, mücade- le azmimizi daha da kamçulamaktadır.

Huzurlarınızda diyorum ki, Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bekamız muhafaza edilecektir.

Türk-Kürt arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğ-ratılacaktır.



Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğer parelerimizdir.

Ortak bir maziden, ortak bir geleceğe birlikte uzanacağız.

Kürt kökenli kardeşlerimizin terörle en ufak bir ilgisi yoktur.

PKK onların hiçbir zaman temsilcisi olmamış, olamayacaktır.

Kürt kökenli kardeşlerim şereflidir, bekasına, birliğine ve dirliğine sahip çıkacaklardır.

Aramızı açmak için fitne-fesat çıkaran ahlaksızlara el ele direneceğiz, güç birliği yapıp tuzakları başlarına geçireceğiz.

Kürt kökenli kardeşlerimin alayını hasretle ve muhabbetle kucaklıyorum.

İstanbul'da ve ülkemın diğer illerinde yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

MHP'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır, cinayettir.

Biz, milletimizin her ferdini bir ve eşit gören, gösteren ve buna da sonuna kadar devam edecek olan engin bir fitrat ve fazilete sahibiz.

Ben demiyoruz, herkesi biz görüyoruz.

Nefsani hareket etmiyoruz.

Hiç kimseyi dışlamıyoruz.

Hiç kimseyi hor görmüyoruz.

Millet birdir, devlet birdir, bayrak birdir, vatan birdir, devlet birdir, Türkçemiz hepimizin ağzındaki ana sütüdür.

İşte bu birlik ve beraberlikle İstanbul'da tarihi bir seçimi yapacağız.



23 Haziran'da umudun, huzurun, cumhurun, ahlakın, kardeşliğin yanında duracağız, helalin tarafında bulunacağız.

Ortak gayemiz İstanbul'un ehline emanetini sağlamaktır. Mücadelemiz buna yöneliktir.

İstanbul ehline emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir.

İstanbul ehline emanet edilmezse kaynaşma potamız küf-lenecek, medeniyet cevherimiz karalanacaktır.

Türk milleti İstanbul üzerinde oynanmak istenen oyunların kuşkusuz farkındadır.

İstanbullu kardeşlerimin kurulan ve kurgulanan kirli tezgâhları bozacağından şüphem yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi yeniden seçim kararının alındığı günden itibaren İstanbul'u karış karış gezmekte, vatandaşlarımızla kucaklaşmaktadır.

Attığımız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her yerindedir.

İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul'un her yanındadır.

Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran'da emanetin ehline yani Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım Bey'e verileceğini göstermektedir.

Çünkü CHP'nin ve işbirlikçilerinin çarpık ve mahsurlu siyaseti eriyiştir, iniş halindedir.

Süreç içinde herkes mayasının gereği neyse onu yapmış, zilletin foyası ortaya çıkmıştır.



Bunların attıkları her adımda maskeleri düşüyor, gizli gündemleri bir bir deşifre oluyor.

Mücadelemiz İstanbul'un geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini göstermek, İstanbul'un geleceğini güvence altına almak içindir.

PKK İstanbul'a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez.

Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini etkileyemez.

İstanbul'un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez.

İnanıyorum ki, İstanbullu kardeşlerim de bizimle aynı duyuş, seziş, şuur ve kararlılıktadır.

Değerli Misafirler,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden 76 gün geçmiştir.

Sizler mahallelerinizde bulunan vatandaşlarımıza hizmet görevinizi sandıktan aldığınız destek ile 76 gündür sürdürüyorsunuz.

Üstlendiğiniz sorumluluk demokrasimiz açısından çok önemli ve tarihidir.

Çünkü muhtarlar demokrasi zincirinin ilk halkası ve ilk temas noktalarıdır.

Sizler mahallelerinizde yaşayan her bir vatandaşımızın gönlüne girmek için özverili çaba gösterdiniz.

Muhtarlarımız bağımsızdır, hür iradeleriyle milletimize hizmet etmektedir.



Bununla birlikte Türk demokrasisinin maruz kaldığı saldırıları görmek, anlatmak nasıl ki herkesin görevi ise sizlerin de görevi olmalıdır.

Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasimize yapılan saldırılar pek çoktur.

Bunun en bariz örneklerinden birisi 31 Mart'ta yaşanan usulsüzlükler ve sandık yolsuzluklarıdır.

Nitekim Yüksek Seçim Kurulu milletin iradesine şaibe karıştıranlara suçüstü yapmış, Türk milletinin kaderiyle oynamak isteyen şarlatanlara geçit vermeyerek seçimlerin yenilenmesi kararını almıştır.

31 Mart'tan sonra İstanbul seçimleri hakkında çok şey yazıldı, çok şey söylendi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini devamlı surette dile getirdik.

İptal edilmeli mi, edilmemeli mi tartışmasına nokta koyulduktan sonra malum çevreler bu sefer de iptal gerekçelerini sulandırarak kamuoyunu yanıltmaya, yalanları servis etmeye başladılar.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada her şey açıktır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme sebepleri ayan beyan ortadadır.

108 sandığın sayım döküm cetvellerinin düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Bu durum seçim güvenliğinin önemli oranda zedelendiğini ortaya koymuştur.

Ayrıca 2018 yılında yapılan bir kanuni düzenlemeyle sandık kurulu başkanları ve kurulun en az bir üyesinin kamu görevlisi olma şartına riayet edilmemesi seçimin güvenilirliğine gölge düşürmüştür.



Usulsüzlük yapılan sandık sayısı toplamı 123'dür.

Bu sandıklarda yaklaşık 42 bin oyun olduğu ortadadır.

İki aday arasındaki oy farkının 13 bin 729 olduğu bir seçimde şüpheli 42 bin oy pusulasının varlığı seçimlerin iptaline doğal olarak yol açmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı son derece doğru ve isabetlidir.

Şimdi sırada 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim-hakkı haklısına teslim etmek vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbullu her vatandaşımızın iradesinin sandıklara doğru bir şekilde yansımaya gereği neyse yapacak, 23 Haziran günü sandıklara sahip çıkmak için elinden gelen çabayı gösterecektir.

Değerli Muhtarlarımız,

CHP ve yanında hizalanan, HDP'sinden İP'ine, PKK'sından FETÖ'süne kadar kim varsa hem 31 Mart'ı hem de 23 Haziran'ı aslında 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin bir rövanşı olarak değerlendirmişlerdir.

Çok şükür milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız bu gürüha geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir.

Türkiye'de yeniden bir sistem tartışması çıkarmak isteyenlerin hevesleri tekrar kursaklarında kalacaktır.

Kötü ve köksüz siyaset anlayışı başarıya ulaşamayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden hazımsızlık duyanların komploları Türk milletinde makes bulmayacaktır.

Malum çevrelerin Cumhurbaşkanlığı'nın 31 Mart'taki başarısını aşağı çekme gayreti kendilerini traji-komik bir duruma düşürmektedir.



31 Mart sonuçlarına ister genel oy dağılımı, ister kazanılan belediye sayısı, isterse de il genel meclisinden alınan sonuç açısından, yani nereden bakarsanız bakın Cumhur İttifakı'nın çok net biçimde başarılı olduğu görülecektir.

Bu durum milletimizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yana olduğunu göstermektedir.

31 Mart'tan umduğunu bulamayan siyasi partiler, terör örgütleri ve dış güçler Cumhur İttifakı'nın kaybeden taraf olduğu iddiasıyla hummalı bir çalışma yürütmektedir.

Algı operasyonları boşunadır.

Cumhur gerçekleri görmektedir, İstanbullu kardeşlerimiz her şeyi bilmektedir.

Cumhur İttifakı'nın muazzam başarısı karşısında şaşkına dönmeleri normaldir.

Cumhur ittifakı kazandığı sürece Türkiye karşıtı çevreler emellerine ulaşamayacaktır.

Şunu bilhassa ifade ediyorum ki, İstanbul 23 Haziran'da geleceğini oylayacaktır.

İstanbul'a tuzak kurmak isteyen iç ve dış odaklar bir aday etrafında kenetlenip onu desteklemektedir.

Malum aday da kendini destekleyen çevrelerin hizmetine gireceğini, yörüngelerinden çıkmayacağını tasdik edercesine açıklamalarına ve söylemlerine devam etmektedir.

Terörist başının heykelini dikme hayalinde olan bir hainin çizgisini beğendiğini dile getiren CHP adayından İstanbullu vatandaşlarımıza gelecek bir fayda yoktur.

Seçilmesini Yunan gazetesinin "Konstantinopolisi Fetheden Pontus" başlıklı haber ile duyurduğu ve bu duruma cevaben "Yunansa Yunandır, Rumsa Rumdur, bu ülkede Rum var



mi? Var, Yunanlı var mı? Var” ifadelerini kullanan birinin neye ve nereye hizmet ettiği açıktır.

Hakkı olmadığı halde havaalanı VIP terminalini kullanmaya kalkan, kendisine müsaade edilmeyince işini dürüstçe yapan valimize ağır hakaretler savuran kirli ağızdan İstanbul için hayırlı bir sözün çıkması beklenmemelidir.

İstanbullu her vatandaşımızdan dileğimiz oylarını kullanırken bu gerçekleri görmeleridir.

23 Haziran’da İstanbul kazanacaktır.

23 Haziran’da 16 milyon İstanbullu huzura kavuşacaktır.

23 Haziran’da milli bekamız güçlenecektir.

23 Haziran’da milli birlik ve dayanışma ruhumuz yükselecektir.

FETÖ kaybedecektir.

PKK yerin dibine geçecektir.

CHP, İP ve HDP’nin çarpınışları sonuç vermeyecektir.

Boyası akan, hırçınlığı, şiddet dili, gerçek yüzü ortaya çıkan, basit ve vasat bir siyasi profil çizen şahıs bir hafta sonra siyaseten hezimete uğrayacaktır.

Sayın Binali Yıldırım 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önümüzdeki beş yılda İstanbul’a Allah’ın izniyle, İstanbullu kardeşlerimizin emsalsiz desteğiyle hizmet edecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’a mitili çoktan atmıştır, çalışmalarını son ana kadar heyecanla sürdürecektir.

Söz verdik, dönmeyeceğiz.

İnandık, başaracağız.



İstanbul düşmeyecek, fetih ruhu silinmeyecektir.

Sözlerime son verirken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Mahallelerinizdeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum.

Milletimize yapacağınız hizmetlerde kolaylıklar ve üstün başarılar diliyorum.

Sağolun, varolun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
STK, MESLEK ODALARI VE
İŞADAMLARININ KATILIMIYLA
DÜZENLENEN TOPLANTIDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

**15 HAZİRAN 2019
İSTANBUL**



**Saygıdeğer Misafirler,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,**

Konuşmama başlarken muhterem heyetinizi muhabbetle selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz İstanbullu kardeşlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

Bu akşam, İstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odalarının yöneticileri ve işadamlarımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, siyasi ve ekonomi alanlarındaki gelişmeleri, uluslararası meseleleri, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimiyle ilgili düşünce ve kanaatlerimizi özet halinde paylaşmayı arzu ediyorum.

Gazali der ki, *“Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.”*

Pek çok engellemeye rağmen, Türkiye kalıplarından taşmakta, kabuğunu çatlamakta, gelişmenin ve genişlemenin patikasında istikrarlı ve iradeli bir şekilde ilerlemektedir.

Milli ruha müzahir şekilde tezahür eden dengeli ve sağlıklı değişim dinamikleri ülkemizin uyanış ve yükselişini adeta tahkim ve teyit etmektedir.

Karmaşıklaşan, kaotik bir görüntü çizen, aynı zamanda geleneksel ilişki ve ittifak anlayışlarının aşınıp erimeye başladığı nevi şahsına münhasır bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız.



İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tesis ve temin edilen uluslararası düzen her anlamda iniş halindedir, irtifa ve iddia kaybıyla yüz yüzedir.

Bütün ezberler bozulmakta, tabular yıkılmaktadır.

Türkiye kendisine biçilen rolü sorgulayıp bağımsız ve bağılantısız kararlar aldıkça yeni sorunlara zincirleme muhap kalmaktadır.

Vesayetçi baskıların, siyasi ve ekonomik dayatmaların bir nedeni, belki de en önemlisi bize göre budur.

Bozulan ve bulanana dünya sistemi kalıcı ve yeni bir denge arayışındadır.

Önümüzdeki dönem ve yıllarda küresel ölçekte; siyasetten ekonomiye, dış politikadan sanata, güvenlik politikalarından jeopolitik risklere, kültürden teknolojiye, ticaretten hukuka, iş hayatından ikili ve çok taraflı ilişkilere varıncaya kadar farklı bir dünya manzarasıyla yüzleşmek muhtemel, hatta mutlakdır.

Türkiye her anlamda buna hazır olmalı, yeni hükümet sistemine uygun şekilde reformlarını planlayarak 2023'e kadar hayata geçirmenin yollarını aramalı, yöntemlerini bulmalıdır.

Bölgesel ve küresel ilişki ağlarında sesi daha çok duyulan, iradesi daha çok hissedilen, müdahalesi daha çok görülen Türkiye elbette malum ve bize göre ahlaken mahkûm çevreleri ürkütmektedir.

Ülkemizin önünü kesmek, tarihsel yörüngesinden koparmak maksadıyla 2008'den itibaren şiddetli bir operasyon sürecinin adım adım icra edildiği her vicdan sahibi insanımız tarafından bilinmektedir.

Türkiye'yi emperyalist zehirle etkisiz hale getirmek isteyen zalimler maalesef ne kural, ne insaf, ne de vicdan tanımaktadır.



Terörizm, aleyhimize kullanılan en kanlı ve zalim koz olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'yi teslim almayı hedefleyen odaklar, hem masa başında hem de maşaları vasıtasıyla hesaplaşmak için adı konulmamış bir savaşın fitilini tutuşturmuşlardır.

Son 10 yıllık sürede yaşanmadık bir şey kalmamıştır.

Gezi Parkı provokasyonu, 7-8 Ekim olayları, hendek terörü, darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, terör eylemleri, siyasi kumpaslar Türk milletini dehşet, şiddet, vahşet markajına almak için alçakça projelendirilmiş, sahneye sürülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yozlaştırma, Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırma, ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısını istikrarsızlaştırma girişimlerine tesadüf edilmiştir.

Fakat bunların hiçbirisine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir.

Gerçekten de üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla çevrilmiş ve sarılmış durumdadır.

İfadeye çalıştığım bu çarpıcı ve sarsıcı ülke tablosu bir vehmin, bir kuruntunun mahsulü değildir, aksini iddia edenler ise patolojik vaka olan ruhsuz ve vicdansızlardır.

Yeni bir dünya düzeni sancılarla kurulurken Türkiye'nin oyun dışı bırakılması, tesirsiz hale getirilmesi, edilgen, pasif ve kendi iç sorunlarına gömülmesi amaçlanmaktadır.

Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kalmıştır.

Sallanan parmaklara tepkisizlik bitmiş ve sonlanmıştır.

Dev uyanmakla kalmamış zulmün bekçilerine, yıkımın elçilerine, bölünmenin piyonlarına meydan okumaya başlamıştır.



Bu süreç zarfında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıca gücümüz ve milli duruşumuzun kuvvet kaynağıdır.

Kuşkusuz, yeni hükümet sistemiyle uyumlu, çatışmayacak, çelişmeyecek mahalli idareler yönetimi ise beka düzeyinde bir ihtiyaç ve milli mecburiyettir.

Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir.

Türkiye kendi söküğünü dikebilecek yeterliliktedir.

En mühimi ise kendine özgü dünyasını ihya edecek cesarettedir.

Geleceğini işbirlikçilikte görenler, ihanete göz yumanlar, siyasi çıkar uğruna Türkiye muhalifleriyle düşüp kalkanlar, kozmopolit akımlara selam çakanlar, köksüzlüğün ve kimlik-sizliğin akıntısına kapılanlar tümüyle açıktadır, artık deşifre edilmişlerdir.

Taraflar bellidir, bilinmektedir.

Kötü niyet sahiplerini saklayacak bir kılıf geldiğimiz bu aşamada kalmamıştır.

Mızrağın çuvala sığmadığı da ortadadır.

Dünya zorlu ve sıkıntılı bir denge arayışındayken, eğer haricimizdeki olayları milli bir perspektiften analiz edemezsek, beşeriyetin dalgalı ve çalkantılı seyrini başkent Ankara vizyonu, Türkçe bakış marifetiyle kavrayamazsak selin içinde sürüklenen kütükten farksız bir duruma savrulmamız kaçınılmazdır.

Dikkatli, donanımlı, uyanık olmalıyız.

Temkinli, tedbirli, cüretkar olmak zorundayız.

Tahriklere, tertiplere, tuzaklara set çekmeliyiz, duvar örme-
meliyiz.



Çağın şifrelerini çözerek, milli mükteşebatı milli müstah-keme güvenli, inanç, irfan, ülkü birliğı içinde ve kardeşçe taşımaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Türkiye tartışılan değil tartışan bir ülke olmalıdır.

Türkiye sorgulanan değil sorgulayan, görüşü sorulan, yaklaşımı merak edilen, ne söyleyeceğı düşünölen muhkem bir mevkie ulaşmalıdır.

Bu hedefleri siyasi güç, milli güç, ekonomik güç, jeopolitik güç, diplomatik güç, tarihi güç, kültürel güç eşliğinde gerçekleştirebiliriz.

Bizim 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonumuzun aslı ve esası da bu güçlerin temerküzüne dayanmaktadır.

İstanbul'un fethinin 600.yıldönümü olan 2053'de, Süper Güç Türkiye'yi inanırsak, itimat edersek, kenetlenip çok çalışırsak biliniz ki mutlaka inşa ederiz.

Değerli Misafirler,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

İlk nüfus sayımımız 1927'de yapılmıştı.

O tarihte Türkiye'nin toplam nüfusu 13,6 milyonu.

Bugün ise 82 milyondur.

1927'de nüfusun yüzde 25'i kentlerde, yüzde 75'i kırsal alanlarda yaşıyordu.

İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bunun tam tersi bir tablo karşımızdadır.

Türkiye 92 yılda çok mesafe almıştır.

Bu gerçeğı yok saymak beyhude bir gayrettir.

Şu gerçeğı de ifade etmek gerekirse, İstanbul en çok göç alan kent olarak öne çıkmıştır.



Türkiye’de köyden kente doğru bir akın olmuştur.

Bunun sonucunda sosyal doku, ekonomik yapı ve siyasal bünye temelinden değişmiş, derinden etkilenmiştir.

İç göç ve sosyal hareketliliğin izdüşümünde milli kaynaşma ve kucaklaşma ziyadesiyle saha ve zemin bulmuştur.

Elbette köyden kente göçün beraberinde ciddi sorunlar yaşanmış, hatta yaşanmaya da devam etmektedir.

Ancak İstanbul için söyleyecek olursak, Diyarbakırlıyla Kastamonulu komşu olmuş, Sivaslı’yla Siirtli ortaklık kurmuş, Şanlıurfalıyla Çankırlı kız alıp vermiş, Trabzonluyla Ağrı birlikte iş yapmışlardır.

Bin yıllık kardeşliğin sağduyulu ve somut hali işte bu şekilde hayat ve varlık bulmuştur.

Vatandaşlık hukuku kökleşmiş, milli birlik kemikleşmiş, Türk milleti ortak paydası müstahkem ve muktedir bir hale gelmiştir.

İstanbul bu kapsamda müstesna ve muhteşem bir numunenin unvanı ve nişanesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’de kurulduğu zaman milli gelir seviyesi 570 milyon dolardı.

Bunun da yüzde 40’ı tarımsal alanda üretiliyordu.

Bugün ise ülkemizin GSYİH’sı, son veriler ışığında söyleyecek olursak yaklaşık 750 milyar dolardır.

Artış muazzam ölçüdedir.

1923’de yollarımız bozuk, köprülerimiz yıkık, umutlarımız kırık.

Türk milleti on yıllarca süren savaşların yorgunuydu.



İstanbul işgalden kurtarılsa da ufku solgundu.

Hamd olsun öyle bir noktaya gelindi ki, artık denizin altından tüneller açıldı, adına Avrasya denildi.

Kara yolundan, demir yolundan, hava yolundan Avrupa'yla Asya buluştu, yeni İpek Yolu'nun istikameti çizildi.

Marmaray, metro ağları, üçüncüsü yapılan köprü, dünyanın en büyük havalimanlarından birisi İstanbul'un çehresini değiştirmekle kalmadı, yepyeni bir dönemin miladı oldu.

Bardağın dolu tarafından bakan, yapılanları takdir edecek, yapanları ise tebrik edebilecek vicdanı bulunan herkes için İstanbul'da yeni bir çağırın, yeni bir çağırının, yeni bir çağın ayak sesleri çok şükür hissedilmeye başlanmıştır.

96 yılda ulaşılan aşama hayranlık vericidir.

Bunun seriye bağlanması, icraatçı, projeci, iş ve istihdam yaratıcı, ümitleri kabartıcı hizmet kervanının sürmesi, bunun da marka ismi olan Sayın Binali Yıldırım'la devamı ve İstanbul'da geleceğe uzanması samimi temennimdir.

İçine koyacak bir şeyiniz olduktan sonra bir günün bile bin cebi vardır.

Yeter ki heves olsun, yeter ki hedef olsun, yeter ki çalışma ahlakı, üretme azmi ve yatırım niyeti olsun.

Tarihte hiçbir zafer ucuz fiyata alınmamıştır.

Hiçbir başarının da hazır bir reçetesi yoktur.

Türk tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur.

Karşılaştığımız güçlükler hedeflediğimiz başarıların süsleridir.

Böyle görmek iyimser bir bakıştan ziyade gerçekçi bir tutumdur.



Büyük kafaların büyük ülküleri vardır.

Küçük kafaların ise sadece arzuları olacaktır.

Kötümserliğe hapsolmuş dar ve güdük kafalar talihsizliklere boyun eğerken, büyük kafalar, büyük adamlar, yüksek gayeler talihsizliklerin üstünde yükseleceklerdir.

Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar bir defa samimi ve dürüst değıllerdir.

Siyasetten ekonomiye karamsarlık aşımaya çalışan cahil ve korkaklar mazruftan daha çok zarfla ilgilenen ufuksuzlardır.

Türkiye'nin gelişmesi parlak bir geleceğe doğrudur.

Bunu anlamayan, bunu fark edemeyen kim varsa kayıp ve zillet içindedir.

Keskin bıçak olmanın yolu çekiç yemektir.

Atılgan ve bıçgın bir ruh haline sahip olmanın şartı badireleri aşma, belalara göğüs germe mukavemetinde gizlidir.

Ne Türkiye eski Türkiye, ne de dünya eski dünyadır.

Yeni şart ve durumlara ayak uyduramayanların tarihin çöp sepetine gitmesi mukadder bir sonudur.

Bunu görmek, bunu idrak etmek lazımdır.

İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilemeyecek kadar önemli ve öncelikli bir kenttir.

Hiçbir şey söylemeden, hiçbir başarı hikayesi bulunmadan, hiçbir vasfı ve vakarı olmadan İstanbul'un kaderiyle oynamaya, karanlık bir girdaba çekmeye çalışan siyasi defolara tarihten ve ecdattan aldığımız ilhamla sonuna kadar direneceğiz.



İnşallah İstanbul ehline emanet edilecektir.

Türk devlet felsefesinde, inançlarımızın muhtevasında için ehline verilmesi hakikatin tezahürüdür.

Dünyanın toz bulutu içinde olduğu bir dönemde, kabus senaryolarının tedavüle sokulduğu şu günlerde İstanbul'un macerası atılması Türkiye'nin mahvına hizmettir.

Buna hiçbir İstanbullu kardeşim rıza göstermemelidir.

Yabancıların denetim, kontrol ve gözetiminde kundağa sarılan, devamlı surette pırpışlanıp gizli gündemlere memur edilen bir şahsa ve zihniyetine İstanbul'u kurban vermek akıl dışılıktır, istikbal haklarımızdan vazgeçştir.

Biliyoruz ki, dereyi görmeden paçayı sıvamak, köprüye gelmeden geçmeye kalkışmak, kuru pantolonla balık tutmaya çalışmak nafiyledir, boşa çırpınıştır.

Cumhur İttifakı şuurla meseleleri kavramış, İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini idrak etmiştir.

Ne istediğimizi belirleyip, ne beklediğimize karar verdik.

Öncelikleri tespit ederek bütün gücümüzle, geceyi gündüze katarak çalışmaya başladık.

İstanbul Türkiye'dir, bir dünya markasıdır, tarihin methiyesidir, Türk ve İslam'ın şerefidir.

PKK'yla, FETÖ'yle, emperyalizmin taşeronlarıyla, zulme bekçilik yapan işbirlikçilerle aynı hizada olmaktan, aynı kümenin içinde bir araya gelmekten rahatsızlık duymayanlara İstanbul bırakılmaz, emanet edilemez.

Fethin 566 yıllık emaneti olan İstanbul zelil ve zillet he saplarla öğütülemez.

Buna müsamaha gösterilemez.



İstanbullu kardeşlerim bu oyuna gelemez, umudum odur ki, gelmeyeceklerdir.

Paslı ve yapay zihniyetler, parlak zekalar karşısında tutunamayacak, tel tel dağılacaklardır.

Cumhur İttifakı milli duruşuyla, engin duyusuyla, siyasi zekasıyla, adanmış yüreğiyle, anıtlaşan vatan sevdasıyla, milleti bütünüyle, bütün güzellikleriyle kucaklayarak İstanbul'a kol kanat gerecektir.

Cenab-ı Allah bizlere buyuruyor ki: *“İnsana ancak kendi çalıştığıının karşılığı vardır.”*

Bu ilahi hükmün önüne hiçbir güç, hiçbir fitne, hiçbir bozguncu, hiçbir zillet faili geçemeyecektir.

Yarın bugünden inanıyorum ki, daha gelişmiş, daha huzurlu, daha iyi olacaktır.

Muhterem Misafirler,

Değerli Arkadaşlarım,

Bir yanda teknolojinin gelişim süratini takipte zorluk çekilirken, diğer yanda aynı oranda sosyal ve ahlaki gerilemenin varlığı insanlığı buhrana ve sosyal çoraklığa itmektedir.

Küresel ahlak, küresel ekonomi, küresel vicdan, küresel adalet istikrarsız ve umutsuz bir noktadadır.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, yerküre-yi kasıp kavuran kur ve ekonomik mücadeleler, körüklenen siyasi gelgitler azalmak şöyle dursun devamlı yaygınlaşmaktadır.

Yükselen gümrük vergileri, tarife dışı engeller, anti dumping ve telafi edici vergi önlemleri mal ve hizmet ticaretinin kısıtlanmasına neden olmaktadır.



Son yıllarda çok tehlikeli gelişmeler yaşanmıştır.

Bretton Woods sisteminin tahtı sallanmakta, bu sistemin sonucunda kurulan IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar zayıflamaktadır.

Uluslararası ekonomi, klasik anlamda ülkeler arasında gerçekleşen üç temel ilişki üzerine bina edilmiştir:

Bunlardan ilki, mal ve hizmet alış verişi, yani dış ticaret.

İkincisi, sermaye hareketleri, üçüncüsü de emeğin dolaşımıdır.

Emeğin dolaşımındaki açmazlar belli ve biliniyorken, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki engeller çok ciddi siyasi ve ekonomik olaylara kapı aralamaktadır.

ABD yönetimi, Meksika'dan Çin'e, Türkiye'den Venezuela'ya, İran'dan Rusya'ya, hatta bazı Avrupa ülkelerine kadar pek çok ülkeyle ekonomik gerilim ve siyasi sorun içindedir.

Trump ölçüyü çoktan kaçırmıştır.

Dilinin ayarı bozulduğundan, siyasi dengesi kaybolduğundan dünya için bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir.

Katıldığı bir Davos Zirvesi'nde "Önce Amerika" çıkışıyla serbest ticaret mantığına, çoklu ittifak ve ilişki ağlarına fikren ve fiilen hasar vermiştir.

Dünya üzerinde korumacılık duvarları yükselmektedir.

Küreselleşme yargılanmakta, tasfiye işlemleri hızla sürmektedir.

Dünya güvensizliğe teslim edilmiştir.

Ortadoğu'dan sonra yeni güç mücadelesinin adresi Pasifik olmuştur.



Çin'in siyasi ve ekonomik yükselişi küresel dengeleri de-
ğiştirirken, ABD'nin buna korumacılık kalkaniyla cevap ver-
mesi, doların irtifa kaybı, insan hakları ve ahlaki kazanımla-
rın birer birer erimeye terki alarm zillerini çoktan çalmıştır.

Öyle bir zamana geldik ki, ülkeler birbiriyle ilişkilerini
diplomasinin ustalıkları ve imkânlarıyla değil, sertlik tonu
yüksek güç mücadeleleriyle, tehdit üslubuyla idame ve ifade
etmeye başlamışlardır.

Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar, S-400 bahanesiy-
le masaya koyulan yaptırım kartları, bağımsızlığımıza leke
sürme teşebbüsleri, mektup anarşisi, kur ve faiz üzerinden
bindirilen ağır yükler çok tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.

Döviz kurlarındaki oynamalar ülkemizin siyasi ve ekono-
mik dokusunu karalamak, ekonominin can damarı olan reel
sektörü kundaklamak için planlanmıştır.

Bu açıkça bir meydan okuma, düşmanlık emaresidir.

Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine uygun, insanlarımızın
ve ülkemizin ekonomik ilişkilerini emniyete alan, kültürü-
müzden, milli ve manevi kaynaklarımızdan beslenen yeni ve
adil bir Kambiyo Rejimi üstünde mutlaka çalışılmalı, tek yanlı
bağımlılıktan kurtulmak için kollar sıvanmalıdır.

Bize göre önümüzdeki en önemli gündem konularından
birisi de bu olmalıdır.

24 Haziran seçimlerinden sonra ABD'nin baskısı,
Trump'ın Twitter mesajları, sıcak para tacirlerinin, küresel
tefecilerin oyunlarıyla döviz fırlamış, doğal olarak Türkiye
ekonomisi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde resesyon çukuru-
na düşmüştü.

2019 yılının ilk çeyreğinde ekonomimiz yüzde 2,6 daral-
mış olsa da, geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,3 büyü-



meyi başarmış, teknik olarak resesyona türbülansından çıkabilmiştir.

Türkiye'nin kaybı için el ovuşturan içimizdeki işbirlikçiler, resesyondan çıkışı züğürt tesellisi olarak yorumlayıp dipden dönülmedi deseler de, gerçek bambaşkadır.

CHP ve tetikçilerinin yüzleri döviz artınca, işsizlik azınca gülmektedir.

Faiz yükseldi mi siyaseten nasıl nemalanırız derdine düşecek kadar bu ülkeye yabancılaşmışlardır.

Enflasyon canavarı başını kaldır mı onlardan daha mutlusuz yoktur.

İşadamlarımız, dünya çapında Türk markasını gururla temsil eden müteşebbislerimiz sıkıntı yaşadılar mı, zilletten daha memnunu görülmemektedir.

Kredi musluğu kısıldı mı oynadıkları, iç ve dış borçlar arttı mı havalara uçmaya başladıkları ibretlik bir gerçektir.

Bunların mensubiyetleri sorunlu ve yaralıdır.

Varsın Türkiye kaybetsin, yeter ki bunlar siyaseten kazanırlar; nitekim basit anlayışları bu kadar arızalı, izansızlıkları ve gayri milliklikleri bu kadar vahim düzeydedir.

Kredi ve derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu dün itibarıyla BA3'ten B1'e haksız ve yersiz bir şekilde indirmiştir.

Bu not indiriminin siyasi olmasının yanında, Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyummadığı açıktır.

Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altındadır.

Süreç bütün ağırlığı ve aculluğuyla devam etmektedir.

Buna rağmen, Mayıs ayı ihracatımız rekor kırarak yüzde 11,46 oranında bir artışla 16,8 milyar dolar olmuştur.



Ekonomideki dengeleme süreci ve ihracat temelli politikalarla cari açığın düşüşü de devam etmektedir.

Hükümet tarafından uygulamaya başlanan İvme Finansman Paketi ile Ekonomi Değer Kredi Paketi bilhassa reel sektörümüz için can suyu niteliğinde girişimler olup desteklenmesi ve yaşatılması mutlaka sağlanmalıdır.

Yapısal reformlar arasında yer alan yargı reformu strateji belgesi ise bize göre müspet ve yerinde bir hamledir.

Yedi düvel karşımıza çıksa da, enflasyon düşürülmeli, faizler indirilmeli, cari açık makul düzeylere çekilmeli, iş ve istihdam artışı için üreten bir ekonominin çatısı örülmelidir.

Bırakınız yapınlar, bırakınız geçsinler parolasıyla, görünmez el metaforundan yüksek beklentiler içine girerek hiçbir yere varamayacağımız iyi bilinmelidir.

Türkiye daha çok yatırım çekebilmek, girişimcileri eliyle daha çok iş yapabilecek şartları oluşturmaldır.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün 2019 yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre, ülkemiz uluslararası doğrudan yatırım sıralamasına göre 21'inci sırada yerini almıştır.

Elbette bu yetersizdir.

Bu kapsamda Türkiye'ye yapılan yatırım tutarı 13 milyar dolardır.

Küresel yatırım akışından aldığımız pay ise sadece yüzde 1'dir.

Hak ettiğimiz payı alabilmek hukukun üstünlüğüne riayet edilmeli, rekabetçilik özendirilmeli, bunun da kapsam ve çerçevesi detaylı bir şekilde belirlenmelidir.

Dahası küresel yatırımları çekebilmek için bir strateji oluşturulmalıdır.



Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi kıtalara taşıyan, kıtaları buraya getirip yatırım ve üretimi gözeten siyasi adım ve kararlara elbette seve seve destek verecektir.

Çok kutuplu sistemden tek kutba dönüş sağlayan, şimdi de tekrar farklı kutupların oluşmaya başladığı dünya siyasi ve ekonomik tablosunu derinlemesine analiz edip, buna uygun siyaset ve stratejiler geliştirmek hedefimiz olmalıdır.

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek boşa kürek çekmektir.

Aynı yolu takip edip başka bir yere varılacağını zannetmek hayalperestliktir.

Nereye gideceğini bilmeyenler için rüzgarın nereden estiğinin, gemi dümenin nasıl döndüğünün, pusulanın nereyi gösterdiğinin bir anlam ve değeri olamayacaktır.

Hamd olsun nereye gideceğimizi biliyoruz, mücadelemizi buna göre yapıyoruz.

Sevdamız Türkiye'dir.

Yakın hedefimiz İstanbul'un rahat nefes almasıdır.

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta elde ettiği başarıyı İstanbul'da taçlandıracaktır.

23 Haziran'da tecelli edecek irade İstanbul üzerinde kumar oynayanları, bahse girenleri, tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.

İstanbul kazanırsa Türkiye kazanacaktır.

İstanbul diri ve dirençli olursa Türkiye çemberi yaracaktır.

Buna inanıyoruz, başaracağımızdan şüphe etmiyoruz.



**Değerli Misafirler,
Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sabrını test edenler ateşle oynadıklarını anlamalıdır.

Umman Körfezi’nde yapılan saldırılar, Hürmüz Boğazı’nın kapatılma riskleri, Ortadoğu’da yoğunlaşan sıkıntılar, terör örgütlerinin kanlı eylemleri ülkemizi doğrudan etkilemektedir.

Bölgemizde ve dünyada son zamanlarda seçimler sonrası kazanlar kaynarken, sokaklar kışkırtılmakta, kutuplaşmalar tırmandırılmaktadır.

Sudan’dan Cezayir’e, Filistin’den Suriye’ye, Irak’tan diğer pek çok ülkeye kadar ağır sorunlar dünyanın huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir.

Türkiye’yi de bu uçuruma itme sinsilikleri had safhadadır.

Bu şartlar altında Haziran ayı sonunda Japonya’da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi daha da önem kazanmıştır.

Milli birliğimizi koruyup vatan ve bayrak sevgisiyle meselelere baktığımız sürece hiçbir muhasım unsurun tehdidi ülkemize sökmeyecektir.

Bu itibarla biriz, beraberiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek bilek, tek yürek, tek sesiz.

Şunu herkes bilmelidir ki,

Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde bütün teşkilat mensuplarıyla beraber Sayın Binali Yıldırım’ın yanındadır.

Bizler aynı yolun yolcusu, aynı ittifakın mensuplarıyız.

Bir yanda zillet varken, diğer yanda millet vardır.



Bir yanda ihanet planları, diğerk yanda Türkiye sevdası vardır.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin özgüveni, Türk milletinin çarpan kalbidir.

Duruşumuz millidir, safında durduğumuz yer Türkiye'dir.

Mücadelemiz millet içindir, İstanbul'un dirliğine odaklıdır.

Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır.

Bu seçimlerin kazasız belasız yapılması, sistemsel istikrarımızın ve demokrasi kültürümüzün sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir.

Dünyanın en büyük Türk kentine yakışır bir olgunlukta geçmesini temenni ettiğim İstanbul Büyükşehir Seçimi tartışmalara mahal vermeyecek bir neticeyle sonuçlanmalı ve Sayın Binali Yıldırım alını kadar ak bir başarıya ulaşmalıdır.

Mitilimizi soranlar ise, durmasınlar, mitil aramaya can havliyle devam etsinler.

Yetmedi, gündüz ellerinde fenerle dolaşsınlar, olur ya, belki de mitili bulurlar.

Eninde sonunda biz Mevlamızı, onlar ise araya araya belasını bulacaklardır.

Mitil İstanbul'dadır.

Onların fitilini ise Kandil ve Pensilvanya çoktan tutuşturmuştur.

MHP'yi merak edenler, gönüllere baksınlar, sokaklara baksınlar, evlere baksınlar, vicdanlara baksınlar, hülasa yurdumun ve İstanbulumuzun her köşesine cesaretleri varsa bakmayı denesinler.



8 gün sonra, devletin valisine küfreden, vatandaşa beyni sulanmış diyen, acemi, aceleci, yabancıların acentesi olan şahıs kaybedecek, kardeşlik ve huzur kazanacaktır.

8 gün sonra, mazbata meraklısı, unvan gaspçısı, tutarsızlığın daniskası, çarpıklığın siyasi ismi, VIP hayranı, israf derken özel uçaklarla gezen ne idüğü belirsiz aday değil, Sayın Binali Yıldırım Bey, Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan çıkacaktır.

23 Haziran'da sandıktan alınacak tarihi sonuç kutlu geleceğimizin planlanıp kavranmasına ileri düzeyde katkı sağlayacaktır.

Siyasi gerilim ve çatışmadan medet umanlar birlik ve kardeşlik ülkümüzün perçinlenmesi karşısında dayanamayacaklardır.

23 Haziran'da İstanbul için istikrar sürsün diyorsak, çare bellidir.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin haklı, tarihi ve meşru davasının yılmaz savunucusudur.

Cumhur İttifakı birliğin, dirliğin, kardeşliğin, sağduyunun temsilcisidir.

Aklımızda hep Türkiye vardır, hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne ulaşmaktır.

İttifakımız, Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, saflığın ve hamiyetin ittifakıdır ve yaşayacaktır.

Bu düşüncelerle hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Tüm babaların yarın kutlayacağımız Babalar Günü'nü tebrik ediyor, yaz tatiline giren evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum.



Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Merhum Ebulfez Elçibey'in hayata gözlerini yuman muhterem eşine Allah'tan rahmet diliyor, hepimizin başı sağolsun diyorum.

Şahsımı sabırla dinlemenizden dolayı teşekkür ediyorum.

İşlerinizde ve mücadelenizde başarılar diliyorum.

Unutmayınız ki, sizlerin yanındayız, her zaman da destekçisiniz.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
İSTANBUL'DA FAALİYET GÖSTEREN
HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN
KATILIMIYLA DÜZENLENEN
TOPLANTIDA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

16 HAZİRAN 2019



İstanbul'da Faaliyet Gösteren Hemşeri Deneklerimizin Muhterem Temsilcileri,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Değerli Basın Mensupları,

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Şehr-i İstanbul'da sizlerle bir araya gelmekten son derece bahtiyarım.

Ülkemin bütün güzelliklerini, bütün emanetlerini, bütün değerlerini sinesinde buluşturan, siretinde billurlaştıran İstanbul'u bir kez daha hasretle kucaklıyorum.

Bir hafta sonra yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçiminin başta İstanbul'umuz olmak üzere Türkiye'mize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu toplantıya teşrif eden İstanbul'daki hemşeri derneklerimizin kıymetli temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum.

Niyet hayır olduktan sonra akıbetin de hayır olacağına inanıyorum.

İlkeli ve ahlaklı siyasetin mutlaka hak ettiği zafere ulaşacağını düşünüyorum.

İlave olarak temiz bir vicdanın, temkinle pekişmiş bir vazife şuurunun, sağduyu ve teenniyle perçinlenmiş birlik ve beraberlik ruhunun başarılı olması kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir.

İnanırsak, iddialarımızı fikir, çalışma ve samimiyetle desteklersek yapamayacağımız bir şey yoktur.



Emanete riayet edip ehline teslim edersek manevi vebal-
den kurtulmuş oluruz.

Hepiniz bir sebeple doğduğunuz yerlerden kopup İstanbul'a geldiniz, burayı yurt bildiniz, yuva yaptınız.

Helal lokmanızın peşine düştünüz.

Rızkınızın derdiyle dertlendiniz.

Sıla özlemini dilim dilim erittiniz.

Ancak hiçbir zaman geldiğiniz vatan köşelerini unutmadınız.

Sıcak bağınızı koparmadınız.

Bağınızı bahçenizi, tarlanızı bostanınızı, köyünüzü kasabanızı, ilçenizi ilinizi aklınızdan çıkarmadınız.

İstanbul'a anılarınızı, ata mirasınızı taşıdınız.

Artvin'den Atabarı'nı, Elazığ'dan Çaydaçır'a'yı, Bingöl'den Çepik'i, Bitlis'ten Ağır Kövenki, Rize'den Horon'u, Ağrı'dan Bar'ı, Adıyaman'dan Hasat Oyununu, Malatya'dan Ağırлама'yı, Van'dan Toycuları getirdiniz.

Kars'tan Hangel'in, Şırnak'tan perde pilavın lezzetini getirdiniz.

Tokat'tan türkünün, Erzincan'dan semahın, Çorum'dan deyişin seslenişini getirdiniz.

Adana'dan Çukurova'yı, Urfa'dan Harran'ı, Hatay'dan Amik'i, Ordu'dan Çambaşı'nı, Gümüşhane'den Kadirga'yı, Ardahan'dan Bülbülen'i, Karabük'ten Sorkun'u rüzgar olup getirdiniz.

Mardin'den Telkari'yi, Trabzon'dan Kemeç'e'yi, Kastamonu'dan Gökırmağı, Sivas'tan milli doğruluşun şöhretini getirdiniz.



Türk milleti İstanbul'a toplandı, Anadolu ve Trakya burada kaynaştı.

Üç kıtanın sevdalıları İstanbul'da buluştu.

Yıllar evvel demiştim ki:

Biz; Horon kadar Karadeniz, Zeybek kadar Ege'yiz.

Karşılama kadar Trakyalı, Halay kadar, Bar kadar, Semah kadar Doğuluyuz, Güneydoğuluyuz. Biz Anadolu'yuz. Biz Türk milletiyiz. Biz Türkiye'yiz.

Unutmayınız ki, adımız birdir, anımız birdir, acımız birdir, biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte biz İstanbul'uz.

Hemşerilik çok güçlü ve özel bir bağıdır.

Yalnızlığa ilaç, yabancılaşmaya engel, kimsesizliğe çaredir.

Hemşerilik bilinci yaşadıkça hatıralarımız ve hafızalarımız canlı kalacaktır.

İstanbul'da hayat ve varlık mücadelesi veren kardeşlerimin kökeni, yöresi, anasının dili ne olursa olsun hepsi bizim nazarıımızda birdir, eşittir, onurlu millet ve vatan evlatlarıdır.

Hem geldiğimiz yeri unutmayacağız, hem de geleceğimizi ihmal etmeyeceğiz.

Hem doğduğumuz toprakları, hem de doyduğumuz ve doğrulduğumuz İstanbul'u aklımızdan çıkarmayacağız.

23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecektir.

23 Haziran'da İstanbul'un geleceği belli olacaktır.

Bu nedenle 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi tarihi niteliktedir.

Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran seçimine beş ana stratejiyle hazırlanmaktadır.



Hatırlatmak isterim ki, 11 Mayıs 2019'da bu stratejileri milletimizle paylaşmıştım.

Tekraren ve bir kez daha açıklamak gerekirse,

Birinci olarak, bütün teşkilatlarımız, bütün ülküdaşlarımız Cumhuriyet İttifakı'nın başarısı için aktif şekilde sahada olacaklar, tam saha pres yapacaklardır.

Nitekim de olan ve olmaya devam eden budur.

İkinci olarak, AK Parti'yle uyumlu ve ahenkli bir dil kullanılacaktır.

Üçüncü olarak yüz yüze iletişime önem ve öncelik verilecek, herkese ulaşılacaktır.

Bu süreç yoğun şekilde ilerlemektedir.

Dördüncü olarak, Cumhuriyet İttifakı'nın ülke genelinde 24 Haziran'da almış olduğu oy oranının gerisine düşülmeyecektir.

Beşinci olarak da, hemşeri profiline uygun olacak şekilde temas ve diyaloglar derinleştirilip zenginleştirilecektir.

Bunun gereği ise sizlerin ilgi ve yakınlığıyla, aynı zamanda heyecan içinde yapılmaktadır.

Hemşeri derneklerimizle dürüst, içten ve gönülden diyalog halindeyiz.

Birlikte İstanbul'a sahip çıkalım istiyoruz.

Birlikte emaneti ehline, yani Sayın Binali Yıldırım'a teslim edelim arzusundayız.

23 Haziran'da kardeşliğin kazanması dileğindedyiz.

23 Haziran'da huzurun kazanması arayışındayız.

23 Haziran'da milli birlik ve dayanışma ruhuyla birlikte hemşerilik duruşunun öne çıkması, ağırlıklarından kurtulması amacındayız.



Milli beka hasımlarının, ülkemizin istikrarına göz koyanların, milli varlığımıza dış bileyenlerin fırsat bulamayacağı bir neticenin 23 Haziran'da çıkmasını ümit ediyoruz.

Israr ve inatla partimizin İstanbul'daki varlığını görmek için at gözlüğü takan, sesimizi duymamak için kulaklarını tıkayan zehirli fikir sahiplerinin gereken cevabı 23 Haziran'da alacağından da hiç şüphe duymuyoruz.

Bunların korkusu Cumhur İttifakı'nın 23 Haziran'da sandıktan başarıyla çıkacak olmasıdır.

Bunların tedirginliği İstanbul'un hizmete devam edecek olmasıdır.

Oturduğu yerden ahkâm kesenlerin İstanbul'a serdiğimiz mitil üzerinden partimize yönelik iftiraları sadece mizah konusu olabilecektir.

11 Mayıs'tan itibaren partimiz tüm kadrosuyla İstanbul'dadır.

Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, MYK ve MDK Üyelerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız ve teşkilatımızın her kademesindeki dava arkadaşlarımız fedakarca çalışma halindedir.

Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir.

Fikirsiz, samimiyetsiz, köksüz ve vicdansız zihniyet sahiplerinin attıkları nutuklar da kendileri gibi boşlukta kalmaya mahkumdur.

Cumhur İttifakı etle tırnak olmuş, İstanbul'u ehline emanet etmek için seferberlik başlatmıştır.

Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır.

Cumhur İttifakı, İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir.



İstanbuluların tecrübeyi bağına basacağından ve İstanbul'a yakışır bir hizmet için Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım'ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğinden de zerre şüphem yoktur.

Değerli Hemşerilerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

31 Mart Mahalli İdare Seçimlerine gidilen süreçte 24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak için ittifak halinde hareket eden siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef almışlardır.

Cumhur İttifakı'nın aldığı yüzde 52 oy oranı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak ve kaosa kapı aralamak isteyenler umduğunu bulamamıştır.

Hamdolsun Cumhur İttifakı güven tazelemiş, güç kazanmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise tekraren milli iradenin onayını almıştır.

Kimse kendini kandırmasın.

Boş hayallere kapılmasın.

Cumhur İttifakı istikrarlıdır.

Cumhur İttifakı gücüne güç katmıştır.

Cumhur İttifakı karanlık oyuncuların ipliğini pazara çıkarmıştır.

Ama gelin görün ki milli bekaya ters bakan mihraklar boş durmamış, Türkiye'nin yükselişini çekemeyenler sinsi bir oyun kurmuşlardır.

İstanbul'da sandıklara gölge düşmüş, milletin iradesi çalınmış, karanlık eller devreye girmiştir.



Geçersiz oylar üzerinden yapılan yeniden sayım işleminde 16 bin oy Cumhuriyet İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım lehine değişiklik göstermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu 108 sandıktaki sayım döküm cetvellerinde usulsüzlük tespit etmiştir.

İstanbul seçimleri ile ilgili yapılan itirazlar sonucunda adaylar arasındaki oy farkının 13 bin 729 olması, kuşkuyla yaklaşık 42 bin oy pusulasının varlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçiminin yenilenmesi için yeterli sebeptir.

Görünen odur ki, İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkıya sarılmışlar, umut bağlamışlardır.

İstanbul'un iradesi alenen karalanmıştır.

Göz göre göre İstanbullulara ihanet edilmiştir.

23 Haziran, bu şaibelerin ortadan kalktığı, çalınan oyların sahibine teslim edildiği, maşeri vicdanın huzura ve rahata erdiği bir seçim olacaktır.

İstanbul hak ettiği değere kavuşacak, 31 Mart'tan bu yana İstanbul'u oyalayanlardan sandıkta hesap sorulacaktır.

İstanbul'a haksızlık edemeyiz.

İstanbul'un ümitlerini israf edemeyiz.

İstanbul'un hakkının gasp edilmesine göz yumamayız.

İstanbul'a leke düşerse Türkiye'ye leke düşer.

İstanbul'un iradesi elinden alınırsa, Türkiye'nin iradesi zedelenir.

Bu itibarla Cumhuriyet İttifakı diyoruz, Sayın Binali Yıldırım'ın başarıya ulaşması için mücadele ediyoruz.

Bunun için cumhurla yürüyor, aziz İstanbul'un hakkını savunuyoruz.



Bizim milli beka konusundaki duruşumuzu idrak edemeyenler, İstanbul özelindeki hassasiyetimizi de anlayamazlar.

31 Mart öncesi “Yerel seçimlerin bekayla ne ilgisi var?” diyenler, 31 Mart sonrası terör ini Kandil’in “CHP’li belediyeler bizim taleplerimizi yok sayamazlar” yönündeki tehditlerine hala bir cevap verebilmiş değillerdir.

31 Mart öncesi “HDP ile ittifak yapmıyoruz” diyen CHP’nin 31 Mart sonrası HDP’ye teşekkür mesajları unutulmuş da değildir.

Terör örgütünün sözcülerinden gelen beyanatlar 23 Haziran seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu doğrulamaktadır.

HDP Eş Genel Başkanı’nın yenilenen İstanbul seçimlerinde CHP’nin adayının 250 bin oy farkıyla kazanacağını söylemesi kirli bir tezgahın ifşasıdır.

CHP Genel Başkanı PKK’nın anadilde eğitim taleplerine yeşil ışık yakmakta, CHP’nin İstanbul adayı bir terör tutuklusuna methiyeler düzmekte, şer koalisyonu yeniden kurulmaktadır.

CHP adayı Karadenizli kimliğine sığınarak bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır.

Karadeniz milli mücadele kahramanı Topal Osman’ın diyarıdır.

Yunan medyası tarafından övülen, Kandil tarafından açıkça desteklenen, terör örgütlerinin umut ışığı olarak palazlanan bir ismin Karadenizlilik üzerinden prim sağlamaya çalışması en başta vatansever Karadenizli kardeşlerimize hakarettir.

Yalan er ya da geç hakikatle yüzleşecektir.

31 Mart öncesi ile sonrası bunun ispatı olmuştur.



23 Haziran'da İstanbullu kardeşlerim, sandık başına giderken yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, zillet ortaklığını, FETÖ'nün herşey çok güzel olacak sözünü elbette dikkate alıp oylarını kullanacaklardır.

CHP adayının mağdur edildiğini söyleyenler, hakkı olmadığı halde hanesine yazılan 16 binden fazla oyu da görmeleri gerekmektedir.

Bu tezgâhı kim ya da kimler kurmuştur?

Bu organize usulsüzlükte kimlerin payı, parmağı ve dahli vardır?

İstanbul'a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır?

Bu soruların cevapları elbette yapılan araştırma ve soruşturmalar sonucunda ortaya çıkacaktır.

PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır.

CHP adayına kimler hangi güvenceyi vermiştir ki, daha YSK resmi kararını açıklamadan Anıtkabir'in yolunu tutup kendini başkan olarak görebilmiştir?

CHP adayına kimler ne fısıldamıştır ki, 31 Mart öncesi terörist Demirtaş'ı tanımadığını, bilmediğini, ilgilenmediğini söylerken; mazbatayı alır almaz çizgisini beğendiğini ifade etmeye başlamıştır?

CHP adayı kimlerle fiskos halindedir ki, kıyırık dediği bir Yunan gazetesine mülakat verebilmiştir?

CHP adayı nereden güç almaktadır ki, Ordu Valisine pervasızca küfür savurabilmiştir?

CHP adayı İstanbul için oy kullanacak bir seçmene nasıl olur da "beyni uyuşmuş" diyerek hakaret edebilmiştir?



CHP'nin İstanbul adayı CHP'den daha çok başka yerlerin kontrol ve güdümüne girmiştir.

Pervasızlığı bu yüzden, hiddet ve öfkesi de arkasında duran karanlık ellerin verdiği özgüvendendir.

Aziz milletimiz CHP'nin adayının gerçek yüzünü 31 Mart'tan sonra görmüş ve öğrenmiştir.

Her şerde bir hayır vardır.

İstanbul için hayırlı olan da 23 Haziran günü yapılacak olan seçimdir.

Tecrübe, bilgi birikimi, siyaset ve devlet adamlığı, cahil cesaretine galip gelecektir.

Yalancıların zaferi gerçekler ortaya çıkana kadardır.

İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.

İstanbul Cumhur İttifakı'yla zincirlerinden kurtulacaktır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Hemşerilerim,

Ülkemiz 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimiyle işgal ve istila edilmek istenmiş, ancak aziz milletimizin kahramanca duruşu buna izin vermemiştir.

Sizlerin kararlı mücadelesi 15 Temmuz'un arkasındaki şerefsiz emelleri çılına çevirmiştir.

Bu nedenle tankla, topla, tüfekte ulaşamadıkları hedeflerini siyasi, sosyal, ekonomik ve diplomatik dayatmalarla elde etmek istemişlerdir.

Bu durum ülkemizin bir beka sorunu gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu göstermiştir.

Anlaşılmıştır ki, zalimler hedeflerine ulaşınca kadar devletimiz ve milletimizle uğraşmaya devam edeceklerdir.



Bizim de bu gereklere gre hareket etmemiz, sorumlu davranmamız, duyarlı olmamız, birlik ve beraberliđimize sahip ıkmamız gerekmektedir.

Gerekli uyarılarımızı defalarca kamuoyu ile paylaştık ve sizlerin takdirine sunduk.

15 Temmuz hain ve kanlı FET darbe giriřiminden sonra gl ve hızlı karar alabilen bir hkmet sistemine ihtiya olduğunu ifade ettik.

Adalet ve Kalkınma Partisiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hkmet Sistemi'ni hayata geirip 16 Nisan Halkoylamasıyla sizlerin onayına sunduk.

15 Temmuz'da istediđini alamayan kresel evreler 16 Nisan'ı fırsat bilerek i iřlerimize burnunu soktular.

Dayatmalarla karřımıza ıktılar.

lkelerinde ikamet eden vatandařlarımızla buluřmamızı engellediler.

Bakanlarımız ile vatandařlarımız arasında set ekmeye yeltendiler.

Bunların hepsinin bir amacı vardı.

Tam bađımlı ve emperyalistler tarafından smrlmeye hazır bir Trkiye hayali ve hedefiyle zerimize geldiler.

Karřı ıktık.

Direndik.

Dviz silahıyla geldiler pes etmedik.

Yanı bařımızda terr devletikleri kurup gvenliđimizi tehdit etmek istediler, mahvı periřan ettik.

Fırat Kalkanı olduk, karanlıđı yarıdık.



Zeytin Dalı olduk, bölgemize umut aşılıdık.

Pençe olduk, hainleri tepeledik.

Türkiye güçlendikçe bölgesel ve küresel mihraklar rahatsız oldu.

Aziz milletimiz doğruldukça emperyalistler şaşkına döndü.

Güçlü ve Lider Ülke Türkiye Ülküsünden geriye dönüş yok inancıyla yürüdük.

Ülkemizin geleceğini ipotek altına almak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmemek için her zaman dikkatli davrandık.

16 Nisan'da yapılan ve sizlerin onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni rövanşist yaklaşımlarla heba etmek isteyen çevrelere 24 Haziran'da gerekli cevabı verdik.

Hem 16 Nisan'da hem de 24 Haziran'da aziz milletimizin verdiği cevap ne Hayır oyu kullanan vatandaşlarımıza ne de muhalefet partilerine oy veren vatandaşlarımızdır.

Bu cevap 15 Temmuz'dan bu yana ülkemizi her yönden tehditle kısıpaca alıp kumanda edilir bir ülke haline getirmek isteyen zalimlerdir.

Açık açık ifade ediyorum.

NATO şemsiyesi altında ittifak hukukumuzun bulunduğu ABD ülkemizin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasına neden karşıdır?

Türkiye'nin savunmasız kalması ABD'nin işine nerede ve nasıl yarayacaktır?

ABD'nin ülkemize yönelik savurduğu tehditler hepinizin malumudur.

Ülkemizi Temmuz ayı sonuna kadar S-400 anlaşmasından çekilmesini istemekte ve aksi halde siyasi ve ekonomik yaptırımlarla tehdit etmektedir.



Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekeceğini ifade ettiği halde bunu yapmayan, sınırımızın yanı başında teröristleri silahlandıran ABD nereye varmayı istemektedir?

İdlib gözlem noktamıza yapılan saldırılar bölgemizin kaynama noktasında olduğunun göstergesidir.

Ülkemiz bölgesinde güçlü ve bağımsız karar alabilen, bu kararları tavizsiz bir şekilde uygulayabilen dirayete sahiptir.

Bundan rahatsız olanlar çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak ülkemizi boğma ve etkisiz hale getirme gagesindedir.

Bizim vatanımıza, bekamıza, geleceğimize göz diken hiçbir güce ne egecek başımız ne de eyvallah edecek sözümüz vardır.

Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir.

Buna karar verecek tek mercii yine Türkiye'nin kendisidir.

Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir.

Bu gerçekleri görerek ve buna göre siyasi kaosun kimlerin elini güçlendirdiğini bilerek hareket edeceğiz.

İstanbul seçimleri bu bakımdan önemlidir.

İstanbul Türkiye demektir.

80 ilimizden vatandaşımız ekmeğini bu şehirde kazanmakta, bu şehirde paylaşmaktadır.

İstanbul'un Türkiye olduğu gerçeğini bilenler İstanbul seçimlerine hile ve desise karıştırarak köşeye sıkışmamızı planlamışlardır.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymamıştır.

Yalın gerçek bu kadar ortadadır.



23 Haziran'da sandığa giderken bu gerçekleri göz ardı etmemek hepimizin görevidir.

İstanbul'u ehline emanet edip, İstanbul üzerinden Türkiye'ye oyun kuranların oyunlarını başlarına geçirmek boynumuzun borcudur.

Bu oyunu bozmak için milli duruş şarttır.

Ülke ve millet sevdalısı yüreklerin inanmışlığı şarttır.

23 Haziran'a sadece bir belediye başkanı seçimi gözüyle bakmamak lazımdır.

23 Haziran ülke içine birlik ve beraberlik mesajı, ülke dışına ise esaslı bir ders olmalıdır.

31 Mart akşamından itibaren tek gayemiz vicdanen her bir vatandaşımızın kabul edebileceği şaibesiz bir sonucun ortaya çıkmasıydı.

Tek istediğimiz milli iradenin sandıklara tam ve eksiksiz yansımaysdı.

Bu kapsamda YSK'nın kararlarına saygılı olduğumuzu ve her siyasi partinin de saygılı olması gerektiğini ifade ettik.

CHP Genel Başkanı bizim söylediklerimizin aksini yapmakla mükellef olduğu için YSK'nın kararlarına ne saygı duydu ne de yapıcı bir dil kullanmaya özen gösterdi.

Kışkırtma, tahrik ve hakaretleri ardı arkasına sıraladı.

Lütfen hatırlayınız.

YSK üyelerine "çete" yakıştırmaları yaptığında kendisine "dokunulmazlığının kaldırılması için başvurusunu yapsın ilk oyu da ben vermezsem namerdim" demiştim.

O gün bu gündür Kılıçdaroğlu'ndan ses seda çıkmamıştır.



CHP diyor ki, ister milli irade gasp edilsin, ister oylar çalınsın, ister sandıklar havada uçsunsun, yeter ki benim adayım kazansın.

Kimse kusura bakmasın.

Haksız kazancın karşısında olmayan CHP hükmen kaybetmiştir.

CHP, demokrasinin karşısında yuvalanmıştır.

CHP, adalete karşı siper almıştır.

Bu yüzden Cumhur İttifakı 23 Haziran'da yeni bir fetih ruhuyla başarıya ulaşmalı, zilletin basitliğine prim verilmemelidir.

Gayret bizden, takdir sizlerden.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Allah yüzümüzü yere düşürmesin.

Akşemseddin'in duasını İstanbul üzerinden eksik etmesin.

Rabbim İstanbul'un bahtını açık etsin.

İstanbul'a sözümüzdür.

Mitilim artık buradadır.

İstanbul Türkiye'nin kalbidir, kaderidir, kaybedilemeyecek bir değeridir.

İstanbul, gerek toplumsal dokusu gerekse ekonomik fırsatları bakımından ülkemizin bütününe temsil eden büyük bir buluşmanın eseridir.

İstanbul, Türkiye'nin özetidir, özeli, özgüvenidir.

Burada aşacağımız her siyasi engel, ulaşacağımız her başarı, vatan sathında karşımıza çıkan bütün zorlukları aşmada bize heyecan ve ilham verecektir.



Cumhur İttifakı olarak bu muhteşem kentte elde edeceğimiz siyasal netice, beka mücadelemizde moral ve motivasyon kaynağımız olacaktır.

Sürekli ve sürdürülebilir bir mücadele disiplininden asla ödün vermeden vatandaşlarımızın her türlü sorununa dikkatle eğilmeyi mücadelemizin ana prensibi olarak görüyoruz.

Müreffeh bir Türkiye'nin inşası, İstanbul'da yakalanacak mukaddes bir zaferin devamı olacaktır.

İstanbul için varımızı yoğumuzu ortaya koyup Allah'ın izniyle 23 Haziran'da hep birlikte başaracağız.

Allah yar ve yardımcınız olsun.

Sözlerimin sonunda hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, esenlikler diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KÜTAHYA'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

13 TEMMUZ 2019



**Aziz Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Kütahyalı Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Sözlerimin başında hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Kütahya’da yaşayan bütün kardeşlerimi hasretle bağrıma basıyorum.

Bizleri kavuşturan Rabbim’e şükrediyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kütahya tarih yazdı.

Kükremiş sel gibi bendini çiğnedi aştı.

Kütahyalı kardeşlerim muazzam bir uyanış hamlesiyle sevdalılarına oy ve onay verdi.

Çok şükür Kütahya ehline emanet edildi.

Kütahya Işık veren Alim’iyle buluştu.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne muazzam bir sorumluluk ve görev yüklediniz.

Sizlerin sayesinde üç hilal Kütahya’nın burçlarına dikildi.

Hepinize müteşekkirim, hepinize şükranlarımı sunuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra partimizin yönetimine geçen belediye başkanlarımızı “Takdir-Tebrik-Teşekkür” temasıyla ziyaret ediyoruz.

Bu vesileyle Söğüt’ten sonraki ikinci durağımız Kütahya’dır.

31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen Kütahyalı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.



Kütahya Belediye Başkanımız Sayın Alim Işık'ı,
Merkez Seyitömer Belediye Başkanımız Sayın Halil
Öztürk'ü,

Aslanapa Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Gürel'i,
Domaniç Belediye Başkanımız Sayın Sahvet Ertürk'ü,
Eskigediz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Arslan'ı,
Gökler Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Arık'ı,
Yenikent Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Karaca'yı,
Güney Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çavdar'ı,
Balıköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Artun'u,

Tunçbilek Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Düzgün'ü
huzurlarınızda gönülden tebrik ediyorum.

31 Mart seçim sürecinde insanüstü bir gayret ve mücade-
le ruhuyla çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilat-
larımızı içtenlikle takdir ediyorum.

Kütahya bize inandı, Kütahya bize itimat etti, biz de ilkeli
ve inançlarımıza bağlı şekilde hizmetimizi canla, başla, heyecanla yapacağız.

Kütahya'yı prangalarından kurtaracağız.

Teveccühünüzün hakkını vereceğiz, beklentileri boşa çı-
karmayacağız.

Kütahya daha güzelleşecek, daha güçlenecek, daha da ge-
lişecek.

Unutmayınız ki, desteğiniz gücümüze güç katıyor, heyecanınız önümüzü aydınlatıyor.

Allah hepinizden razı olsun diyorum.



Başarmaktan ve Kütahya'yı hak ettiği seviyelere taşımaktan başka seçeneğimiz olmadığını buradan bir kez daha ilan ve ilam ediyorum.

Değerli Kütahyalılar,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye'nin köşeye sıkışması için el ovuşturanlar var.

Türkiye'nin kaybetmesine yatırım yapan karanlık çevreler iş başında.

Terör örgütleri boş durmuyorlar.

Emperyalist ülkeler rahat durmuyorlar.

Önümüzdeki pazartesi günü 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüdür.

Din kisvesine bürünen hainler 15 Temmuz'da işgali denemişlerdi.

O meşum gece vahşet doluydu.

Türkiye doğrudan hedef alınmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan terörist bir kadro milletimize havadan-karadan ateş yağdırmıştı.

15 Temmuz 2016'da 251 vatan evladımız şehit düştü.

2 bin 194 vatan evladımız yaralandı ve gazi oldu.

Gerek 15 Temmuz'da gerekse de terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden kana kana içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

Gazilerimize saadet ve selamet dileklerimi iletiyorum.

15 Temmuz unutulmayacak.

Türkiye'ye yapılan kötülükler asla affedilmeyecek.



Fetullah Gülen iblisi ve terörist yandaşları ya bu dünyada ya da Mahkeme-i Kübra'da eninde sonunda hesap verecekler.

Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler.

Yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler.

15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç, yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra vatan toprakları işgal edilmişti.

Bağımsızlığımız kısa süreliğine askıya alınmıştı.

6 asırlık bir imparatorluk batıyordu.

Müstevliler her karış toprağımızı ur gibi sarmışlardı.

Milli Mücadele sonucunda vatan kurtarıldı, yeni ve milli bir devlet kuruldu.

Milli Mücadele'nin arkasından hem rejim, hem sistem, hem de devletin esası ve ismi değişti.

Tarih aynıydı, ruh aynıydı, millet aynıydı, ülküler aynıydı, köküne tutunup kükreyerek ayağa kalkan şanlı irade mazidekinin tıpatıp devamıydı.

Ancak savaş ortamı yeni şartları ortaya çıkarmıştı.

Dev bir İmparatorluğun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti doğmuştu.

Bu doğum mecburiydi, kutluydu, kaçınılmazdı.

15 Temmuz'da da yeni bir işgal teşebbüsüne maruz kalmıştı.

Ancak bu defa işgal niyeti teşebbüs aşamasındayken bastırılmış, işgalciler tepelenmiş, alayının birden hakkından gelinmiştir.



Allah'a çok şükür istiklalimiz korundu.

İstikbalimize sahip çıkıldı.

Milli emanetlere ve egemenlik haklarımıza leke düşürülmedi.

Türk milleti zulmeti imanıyla ezdi, zalimleri iradesiyle yerle yeksan etti.

15 Temmuz'un sonucunda zorunlu olarak sistem değişikliği gündeme gelmiştir.

Türk milleti, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı beka hasasiyetini gözeterek tedbir almak durumundaydı.

Konu vatandı.

Konu bayraktı.

Konu devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddetti.

Bunlardan taviz veremezdik.

Hain ve hasmane kuşatmayı yarmak zaruretti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte bu şartlar altında inşa edildi ve bizzat sizlerin desteğiyle yönetim hayatımıza girdi.

Devlette çok başlılığın bitirilmesi, hukuk ve adaletin güçlendirilmesi, istikrar ve icraatın derinleştirilmesi bu sayede hayat ve zemin bulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kaynağı ne Amerika, ne Avrupa, ne de bir başka yabancı ülkedir.

Kaynak Türk tarihidir.

Karar Türk milletininidir.

Koalisyonlar devri kapanmıştır.



Hükümet bunalımlarına kilit vurulmuştur.

TBMM'nin fonksiyonel gücü artmıştır.

Türkiye yeni hükümet sistemiyle daha da güçlenmiştir.

Yeni 15 Temmuzların olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşatılmalıdır.

Yeni darbe ve işgal girişimlerinin önüne set çekmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleşmeli, eksik kalan veya aksayan yönleri varsa iyi niyetle tamir ve telafi edilmelidir.

Bugün Türkiye çok cepheli mücadele içindedir.

Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek istiyorlar.

Ülkemizi açıktan tehdit ediyorlar.

Rumlar şımarıktır, işbirlikçileri küstahtır.

Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız olan çürük AB zihniyeti ülkemize karşı yaptırım hazırlıkları içindeymiş.

Böylesi bir yaptırım planlamasının izah ve ifadesi yoktur.

AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle Yunanistan'ın doluruşuna gelip Türkiye'nin karşısında hizalanması kesinlikle hukuksuzluktur, haksızlıktır, ahlaksızlıktır.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ve milli çıkarlarını gasp etmeye hiçbir ülkenin gücü ve nefesi yetmeyecektir.

İsrail planları, körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir.

Biz varlığımızın ve bağımsızlığımızın beratını izin ve icazetle değil, kahramanlıklarla, fedakarlıklarla, cihana meydan okuyarak kazandık.



Hiç kimseye de peşkeş çektiirmeyiz.

Neyi ne zaman yapacağımızı hiç kimseye sormayız.

Tıpkı dün, S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin getirilmesinde olduğu gibi, milli güvenliğimiz ve milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapar, onun yanında yerimizi alırız.

S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır.

S-400'e PKK'lı caniler karşıdır.

S-400'e küresel güçler karşıdır.

S-400'e CHP-İP-HDP karşıdır.

Yani zillet ülke savunmasından rahatsızdır.

Onlar ne derse desinler, S-400 ülkemize getirilmiştir.

Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunulmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, işbirlikçidir.

Onlar için ne FETÖ, ne de PKK tehdidi söz konusu değildir.

Çünkü bu ülkeye de, bu vatana da, bu millete de yabancılarıdır.

S-400 Füze Savunma Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasından memnuniyet duyduğumuzu da kararlılıkla ifade etmek istiyorum.

Bilinmelidir ki,

Bu vatan bağış değildir.

Bu devlet ikram değildir.



Bu bayrak birilerinin lütfu değildir.

S-400'ü de alırız, Doğu Akdeniz'de de bulunuruz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde de teröristlere dünyayı zindana çeviririz.

Biz Türkiye'yiz.

Biz hem tarih yapan, hem de tarih yazan kudretli bir milletiz.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Türk vatani ne pahasına olursa olsun müdafaa edilecektir.

Milli bekamız bedeli ne kadar ağır olsa da korunup kollanacaktır.

Milli birlik ve kardeşliğimiz sonsuza kadar yaşayacak, yaşatılacaktır.

Ve inancım odur ki, Kütahya güvenli şekilde geleceğe uzanacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Belediye Başkanı demek yalnızca yol yapan, köprü inşa eden, kaldırımları düzenleyen, şehrin fiziki çehresiyle ilgilenen kişi demek değildir.

Her Belediye Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50 yıllık emanetini omuzlayan, gelecek on yıllarını omuzlamaya manen yemin eden; ortak acı, ortak anı ve ortak ülküleri imzalarına, kararlarına, hayatlarına mal eden dava insanlarıdır.

Belediye Başkanlığı emanettir, nitekim bu emanet büyüktür, önemlidir, kutludur.

Bu ulvi emaneti, milliyetçi ruh ve vizyonla milletimizin sinesinde yaşatacak, toplumun en ücra köşelerine tebliğ ede-



cek olanlar 31 Mart seçiminde sandıktan başarıyla çıkan arkadaşlarımızdır.

Belediye Başkanlarımızın insanı merkezine alan parlak projeleri hayata geçirerek partimizin farkını göstereceklerine inanıyorum.

Kütahya güzelleşecek, gönüller kazanılacaktır.

Sokakları tertemiz yapacak, bakımsız hiçbir yer bırakmayacak; parklar, bahçeler, modern alt ve üst geçitleriyle Kütahya'mızı layık olduğu gelişmişlik seviyesine çıkaracak, vatandaşlarımızın hayır-duasını alacak irade MHP'li Belediye Başkanlarıdır.

Belediye Başkanlarımızın kapıları paylaşmanın, bölüşmenin, kardeşçe muamelenin ve yardımsever anlayışın adresi olmalıdır.

Bizim gönlünüzde herkese yer vardır.

Ayrımcılığa, partizanlığa, dar kadroculuğa, kayırmacılığa ve haksızlığa faziletli ve adaletli yönetimle engel olacağız.

Kütahya'da süt içemediği için ağlayan bir bebek varsa,

Ekmek alamadığı için başını öne eğen nineler, dedeler, analar, babalar varsa,

Isınmadığı için küçücük elleri soğuktan çatlayan çocuklarımız varsa,

Giyecek ayakkabısı olmadığı için ayakları su içinde kalan yavrularımız varsa,

Yollarda çamurlar birikmiş, alt yapı iflas etmişse ortada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız demektir.

Artık Kütahya'da bunların hiçbirisi yaşanmayacaktır.



Kütahya Belediye Başkanımıza ve diğer Belediye Başkanlarımızımıza samimiyetle güveniyor, hepsinden çok şey bekliyorum.

Her Belediye Başkanımız şehrinin emini, teminatı, manevi hisarı, gece gündüz muhafızdır.

Medeniyet tasavvurumuza bizzat sahada refakat edecek, bunu tanıtıp anlatacak, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" ilkemizi yaşatacak olan Belediye Başkanlarımızdır.

Belediye Başkanlığına yeni seçilen arkadaşlarımdan özelikle rica ediyorum:

Sürekli geçmiş yönetimlerden yakınlıkla vakit kaybetmek ve alınan kötü mirastan sızlanmak yerine önünüze bakmalı, hedeflerinizin peşinden koşmalısınız.

Geçmişteki hataların aynısını yapmak bizim kitabımızda yazmayan bir sapma halidir.

Bilelim ki, boş içerikli malumat arzıyla zaman geçiren, devamlı şikayetle avunan ve yerinde sayan yönetimler kaybetmeye mahkumdur.

Vatandaşlarımızla empati yapamayan, dertlere deva olmayan, sorun ve şikayetlere kulak veremeyen belediye yönetimlerinin akıbeti biliniz ki kayıptır.

Mütemadi ilerleyiş ve irade görülmeden mutlak bir muvaffakiyet vuku bulamaz.

İkbal düşkünü değil, siyasi iffet düşkünü olmak lazımdır.

Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin ifasına, hidayetin ifadesine, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en önde yer almalıdır.

Diyor ya Hz.Mevlana: *"Kula bela gelmez Hak yazmadıkça, Hak bela vermez kul azmadıkça."*



Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Kütahya'yı daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin desteğinizi bekliyor, Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
SÖĞÜT'TE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

13 TEMMUZ 2019



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bizlerin tekraren kavuşmasını nasip eden Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.

Ruhunda dev bir çınarı büyüten; Türk tarihine altın harflerle geçen, mukadderatımızın ana damalarından birisi olan Söğüt'te bulunmak muazzam bir bahtiyarlıktır.

Hatırlarsanız, 10 Mart 2019 tarihinde Söğüt'e gelmiştik.

31 Mart Mahalli İdareler Seçim Kampanyamızı ecdat yadigarı bu kutlu topraklardan başlatmıştık.

İlk açık hava toplantımızı burada yapmıştık.

Sefer bizden zafer Allah'tan demiştik.

Gayretin bizden takdirin sizlerden olduğunu ifade etmiştik.

Söğüt'ün ehline, hak edene, layık olana emanet edileceğine inanmış, bunu söylemiş, bunu dile getirmiştik.

Hamd olsun yanılmadık, mahcup olmadık.

Söğüt bizi yalnız bırakmadı, arkamızda koskoca Türk tarihi gibi durdu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçim Kampanyamıza Söğüt'ten nasıl başlamışsak, bu seçim sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi sorumluluğuna geçen belediyeleri "Takdir-Tebrik-Teşekkür" ziyaretimiz kapsamında ilk durak olarak Söğüt'ü belirlemiş bulunuyoruz.

Söğüt'ün bereketiyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Söğüt'ün tarihi emanetleriyle geleceğe yürüyoruz.



Söğüt varsa güç vardır, güven vardır, güvence vardır, kaynak vardır, kudret vardır, istikbal vardır, istiklal vardır.

İlhamımızı şerefli tarihimizden alıyoruz.

İlkelerimizi yüksek ruh kökümüzden alıyoruz.

Cesaretimizi rahmetle yad ettiğimiz muhterem ecdadımızdan alıyoruz.

Kırılmayan çizgimizle, kısırlaşmayan sevgimizle, kısılmayan nefesimizle, kısılmayan hedeflerimizle aziz milletimize, değerli Söğütlü kardeşlerimize hizmet etmenin amaç ve arzusunu taşıyoruz.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyoruz.

Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz.

Biz bu aziz vatana kara sevdayla bağlıyız.

Ertuğrul Gazi'nin sözü, Osman Gazi'nin özü bizim sözü-müz, bizim özümüzdür.

Hayme Ana'nın duası bizim duamızdır.

Dursun Fakih'in seslenişi bizim irfanımızdır.

Alplerin, gazilerin, şehitlerin, enbivaların, evliyalarrın, erenlerin, alimlerin, ariflerin yolu bizim yolumuzdur.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz.

Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyen millet iradesiyiz.

Söğütle birlikte daha güçlüyüz.

Söğütle birlikte daha umutluyuz.



31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet İttifakı'na oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen Söğütlü, Vezirhanlı, Yenipazarlı kardeşlerime bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Söğüt Belediye Başkanımız Sayın İsmet Sever'i, Vezirhan Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Ocak'ı, Yenipazar Belediye Başkanımız Sayın İlhan Özden'i tebrik ediyorum.

Söğüt'ü bütün güzellikleriyle, bütün insanlarıyla kucaklıyorum.

31 Mart seçim sürecinde sahada aktif şekilde çalışan parti teşkilatlarımızı takdir ediyorum.

Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Beynimin bir yarısı Söğüt, diğer yarısı Ahlat'tır.

Aklımda hep Türkiye vardır.

Hepinize müteşekkirim, hepinize güveniyorum.

Değerli Söğütlü Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Söğüt ehline emanet edilmiştir.

Nitekim emanet başımızın üstündedir.

Emanete rikkat ve riayet boynumuzun borcudur.

Çok çalışacağız, Söğüt'e verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz.

Yerimizde saymayacağız, yılgınlığa düşmeyeceğiz, bir günümüz diğerine eşit olmayacak.

Şunu biliniz ki, Söğüt'ün yüzünü kara çıkarmayacağız.

Vaatlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız.

Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz.



Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğiz.

Söğüt için gövdemizi taşın altına koyacağız.

Ne demişsek yapacağız, neyi söylemişsek başaracağız.

Neyin sözünü vermişsek yerine getireceğiz.

Türk milleti, 31 Mart seçimlerinde bizlere güvenini göstermiştir.

Cumhur İttifakı'na verdiği değeri ispatlamıştır.

31 Mart'ta Söğüt kazanmış, huzur kazanmış, Türkiye kazanmıştır.

31 Mart'tan ülkemiz güçlenerek çıkmıştır.

Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

31 Mart seçimlerinde 1'i büyükşehir, 10'u il, 133'ü ilçe, 89'u belde olmak üzere toplam 233 belediye başkanlığının yönetimi milletimizin desteğiyle partimize geçmiştir.

Kara kampanya mucitleri ters köşeye yatmışlardır.

Müfteriler hayal kırıklığına uğramışlardır.

Karamsarlık ve kötümserlik aşlayanlar şaşkına dönmüşlerdir.

Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır.

2023 hedeflerinin önü açılmıştır.

2053 ve 2071 hedefleri teyit edilerek desteklenmiştir.

Milli bekamız pekişmiştir.

Milli birlik ve dayanışma ruhu perçinlenmiştir.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen uygulamada olduğu bir dönemde Cumhur İttifakı'nın oy



oranı ve belediye sayısı itibariyle öne çıkması ülkemiz adına memnuniyet vericidir.

15 Temmuz sonrası yeni bir hükümet sistemiyle ilgili doğan zorunlu arayışlar çok değerli ve saygın bir mutabakatla sonuçlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin takdir ve tasdikiyle yönetim hayatımıza girmiş, ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Söğütlü kardeşlerimin geleceğidir, Türkiye'nin huzur anahtarı, istikrar adası, güvenlik zırhıdır.

Bu yeni sistemde belirsizliklere yer yoktur, istikrarsızlıklara fırsat yoktur, çift başlılığa müsaade yoktur, hükümet bunalımlarına geçit yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alarak değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir, dürüst değildir.

CHP Genel Başkanı, en güzel başkanlık sistemi Amerika'da var, oturalım konuşalım diyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor.

Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır.

Bu sayfa uzlaşmayla kapanmıştır.

CHP'nin Amerika hayranlığı esir düşmüş bir siyasetin numunesi, çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür.

Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir.



Aşğılık kompleksinin pençesine düşen CHP'nin Türkiye'yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yıkım ve yozlaşmadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu toprakların tarihsel kazanımına, bu milletin soylu vasıflarına, Türk-İslam kültür ve mükteşebatına uygundur, uyumludur.

CHP'nin taşeron ve hacizli siyaseti alenileşmiştir.

Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurla Cumhuriyeti kucaklaştırmıştır.

Cumhur var, Cumhuriyet yok diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; iradeyle istikrarı buluşturmuş, icraat ile sürati kaynaştırmış, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiş, beka ile beraberliği uyarmış, tarihle coğrafyayı uyandırmıştır.

Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı, güçlü yürütme somutlaşmıştır.

Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma taktikleri beyhude bir gayrettir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi maksadıyla, eğer aksayan tarafları tespit edilmişse ve bu aksaklıkların düzeltilme ihtiyacı doğarsa elbette bunun gereği de yapılacaktır.

Yapıcı tekliflere, samimi düşünce ve değerlendirmelere duyarsız kalmak sorumluluk ruhuyla bağdaşmayacaktır.



Amaç yeni hükümet sisteminin yerleşmesini, devlet ve toplum hayatına iyice kök salmasını temin etmek olmalıdır.

Türkiye 16 Nisan 2017’da büyük bir yönetim reformunu demokratik ve hukuki vasıtalarla hayata geçirmiştir.

Bu reformu kirletme ve kötü gösterme niyetleri asla doğru değildir.

Milletin evet dediği bir yönetim sistemini karalamak, hat- ta günahkâr göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir.

Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir.

Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir.

İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin ümididir.

Kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uy- gundur.

Tehditler artık işlemeyecektir.

Tehlikeler mutlaka bertaraf edilecektir.

Bir ve beraber olursak hiçbir karanlık ve kötü emel sahibi şirret emellerine muvaffak olamayacaktır.

Yüreklerimiz toplu vurursa, zalimler imanla yükselen su- rumuzu aşamazlar.

El birliği yaparsak, güç birliğiyle hareket edersek Türki- ye’nin önünde hiçbir hain duramaz.

Cumhur İttifakı Ötüken’den Söğüt’e dalga dalga büyüyen muzaffer ahlakıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökü mazide olan parlak bir atidir.



CHP'nin tezviratları boştur, ademe mahkumdur.

İplikçilerin ve siyasi bölücülerin çürük tezleri boşunadır, alçalmaya mecburdur.

Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin 2023 azmine taş koyamayacaklar.

Söğüt misyonuyla geleceğinin vizyonunu çizen Türk milletinin yürüyüşünü durduramayacaklar.

İnandık, başaracağız.

İman ettik, becamızı koruyacağız.

İddialıyız, badireleri ve belaları teker teker alt edeceğiz.

Biz Türk milletiyiz.

Biz Türkiye'yiz.

Biz Söğüt ocağından buram buram tüten fatih nesli, fetih mirasçlarıyız.

Bilinsin ki, Cumhuriyet İttifakı bu neslin ta kendisidir, fetih mirasının da sonuna kadar gözü kara bekçisi olacaktır.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yönetimimizde bulunan belediyelerde yapacak çok işimiz vardır.

Zaman kaybına tahammülümüz olamayacaktır.

Bize göre, belediye demek umuda aralanan kapı, ufuk ötesine açılan kavrayış demektir.

Belediye demek, hakka hürmet, halka hizmet, hakikate sadakat demektir.



Belediye demek, akıl, ahlak ve adalet üçgeninde kul hakkını gözeten, emanete vefa gösteren, erdemli yönetime gövdesini yerleştiren adanmışlık ve inanmışlık demektir.

Belediye yönetimlerini üstlendiğimiz hiçbir vatan köşesinde, kalp kırmayacağız, hiç kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz.

Hoca Ahmet Yesevi ne güzel de buyurmuş: *“Kalp kırmak, Allah-ü Teala’yı incitmek demektir.”*

Nitekim bu hususta hem titiz, hem de vicdani teyakkuz halinde olacağız.

Ben değil, biz diyeceğiz.

Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz.

İnsanımızın ümitlerine dokunacağız, herkese samimiyet ve şefkat göstereceğiz.

Belediye Başkanlarımız güçlerini koltuklarından değil, kalplerinden, kafalarından ve karakterlerinin asil vasıflarından alacaklar.

Makam tutkusuna kapılıp kişilik ve kimlik ölçülerinden kopmayacaklar.

Mert olacaklar, namerde eyvallah etmeyecekler.

Hukukun çizgisinden, helalin yolundan asla savrulmayacaklar.

Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacaklar.

Çalışmaktan gocunmayacaklar.

Üretmekten, üretken belediyeciliğimizi anlatmaktan yorulmayacaklar.

İtidalli olacaklar.



Önce tedbir, sonra tevekkül diyecekler.

Sağduyulu hareket edecekler.

Sabır gösterecekler.

Meselelere stratejik bakacaklar.

Sükûneti gözetecekler.

Bir söylüyorlarsa bin düşünecekler.

Bir selamın bin hatır edeceğini bilecekler.

Dinleyecekler, dinlediklerini hissedecekler, hissettiklerini tatbik edecekler.

Zamanın dar kalıplarına sığmayacaklar, mesai saatlerine sıkışıp kalmayacaklar.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi sorumluluğu altındaki belediyelerde bahane değil iş üretilir.

Gelişmeler karşısında bana ne değil, bize ne düşer denilir.

Varsın birileri dedikodu yapsın, Cumhuriyet İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi işine bakacak, önüne bakacaktır.

Meşhur ve merhum İslam düşünürü İbn-i Haldun veciz bir şekilde demişti ki: *"Geçmişler geleceğe, suyun suya benze-
mesinden daha çok benzer."*

Geçmişimiz şerefli, geleceğimizin teminatıdır.

Gelecek geçmişimizin istikametinde tecelli edecektir.

Hamd olsun dünümüz temiz, yarınımız emindir.

Buna layık olmak, bunun gereğini yapmak ana görevimizdir.

Belediye haksız kazanç kapısı, ulufe dağıtım kaynağı değildir.

Belediye; partizanlık, yandaşlık, yağcılık, yardımcılık, dar kadroculuk, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat, devletin malı deniz demek hiç değildir.



Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır.

Biz Allah'tan korkar, kuldan utanırız.

Milletimize hizmet için geceyi gündüze katarız.

Bu irade ve inanmışlıkla Söğüt'te, Merkez Vezirhan'da, Yenipazar'da sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, bize bağlanan ümitleri heba etmeyeceğiz.

Sözlerime son verirken sizleri bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Heyecanınız yolumuzu aydınlatıyor; coşkunuz gücümüze güç katıyor.

Hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Söğüt'ü daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin desteğinizi bekliyor, Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
ÇANKIRI'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

14 TEMMUZ 2019



**Aziz Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Çankırlı Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Çok şükür bir kez daha Çankırı'dayız, yeniden sizlerle kucaklaşıyoruz.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyelerimizi "Teşekkür-Tebrik-Takdir" temasıyla planladığımız ziyaret programları kapsamında dördüncü durak olarak Çankırı'da bulunuyoruz.

Çankırı'nın demokratik tercihi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek ve teveccühü bizim nazarımızda muazzam bir taltif ve mükâfattır.

Bunun değerini kesinlikle bileceğiz, emanetin hakkını vereceğiz.

13 Mart 2019'da Çankırı'da yapmış olduğumuz açık hava toplantısında, "Çankırı için elimizi taşın altına koymak istiyoruz" demiştim.

Çankırı Belediyesi'ne üç hilalin yakışacağını söylemiştim.

Bununla birlikte "Çankırı'da MHP'nin zamanı geldi" öngörüsünde bulunmuştum.

Çok şükür o zaman gelmiş, MHP'de gönüller buluşmuş, Çankırı Belediyesi'nde üç hilal yükselmiştir.

31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen Çankırlı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.



Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Esen'i,
Bayramören Belediye Başkanımız Sayın Halil Muratoğlu'nu,

Korgun Belediye Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Kozan'ı
Yapraklı Belediye Başkanımız Sayın Ömer Güngör'ü
tebrik ediyorum.

31 Mart seçim sürecinde insanüstü bir gayret ve mücadele ruhuyla çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilatlarımızı içtenlikle takdir ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden başarıyla çıkmıştır.

Belediye sayısını en çok arttıran parti Milliyetçi Hareket olmuştur.

Hiçbir başarı bizi rehavete sürüklemeyecektir.

Hep daha fazlası için mücadele edeceğiz.

Bir adım önde olmak için çalışacağız.

Milletimize hizmet için elimizden geleni çabayı göstereceğiz.

Aldığımız emanete vefasızlık yapmayacağız.

Üstlendiğimiz sorumluluğun altında ezilmeyeceğiz.

Biliniz ki, Çankırı'nın desteğiyle bugün daha güçlüyüz.

Çankırı'yla daha umutluyuz.

Siz bize güvendiniz, biz size inandık, nitekim 31 Mart'ta Çankırı'da birlikte tarih yazdık.

Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Çankırı için yapacaklarımız vardır.

Çankırı için tutulacak sözlerimiz vardır.



Çünkü Çankırı'yı Allah için çok seviyoruz.

Huzur için çalışacağız.

Çankırı'nın gelişmesi, güçlenmesi ve daha da güzelleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Bu vesileyle siyasi, fikri, köken ayrımı gözetmeksizin Çankırı'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı özlemle kucaklıyor, hepsine birden şükranlarımı sunuyorum.

Değerli Çankırlılar,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

31 Mart'ta ayrılıkta hayır olmadığını gösterdiniz.

31 Mart'ta çatışmada sonuç olmadığını ispatladınız.

Bölünmeye, bölücü emellere, kirli niyetlere, karanlık hedeflere Çankırı'nın duruşuyla karşı koydunuz.

Vakit birleşme vaktidir dediniz, MHP'de buluştunuz.

Vakit kucaklaşma vaktidir dediniz, MHP'yi tercih ettiniz.

Türkiye sıkıntılarını aşacaktır, buna hep inandık, hep güvendik.

Birlik ve beraberliğimiz muhafaza edilerek musibetler yenilecektir, bunu bildik, bunu söyledik.

Kenetlenirsek kuşatmayı yarıyoruz.

Birleşirsek belaları alt ederiz.

Çünkü biz Çankırı'yız, çünkü biz Türk milletiyiz.

Türkiye muhatap olduğu siyasi ve ekonomik cenderenin üstesinden inançla ve iradeyle gelecek kabiliyet ve basirete sahiptir.

Bugün ülkemiz Doğu Akdeniz'de sıkıştırılmaktadır.



Yavuz ve Fatih isimli sondaj gemilerimizin haklı ve meşru faaliyetleri tüm muhasım çevreleri tedirgin etmektedir.

Türkiye egemenlik haklarıyla birlikte uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkilerini kullanarak Doğu Akdeniz’de seferdedir.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, ABD, İtalya, Fransa ve hatta bazı Körfez ülkeleri Akdeniz’de cirit atarken, Türkiye’ye ne geziyorsun oralarda demek, vazgeç bu işten diye dayatmalarda bulunmak pişkinliktir, utanmazlıktır.

Dünya dibimizdedir, savaş gemileri vızır vızır çevremizde dolaşmaktadır, buna ilgisiz kalmamız, kulağımızın üstüne yatmamız, dahası makus talihe rıza göstermemiz üst perdeden dikte edilmektedir.

Doğu Akdeniz’den taviz demek Antalya’dan, Mersin’den, Lefkoşe’den taviz demektir.

Doğu Akdeniz’e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demektir.

Eğer hakkımızı aramazsak, hem haktan hem de şereften mahrum olmak kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeğidir.

Rumların filli durum yaratıp kanunsuz münhasır ekonomik bölgeler oluşturması, üstelik Kıbrıs Türklüğünün hakkını ve hukukunu kundaklama arayışı tek kelimeyle düşmanlıktır.

Türk milleti meşruiyet sınırları içinde mücadelesini sürdürmektedir.

Doğu Akdeniz’deki varlığımızdan diplomatik mesajlarla endişe duyduklarını açıklayanlar yeri gelirse, bu milletin ayranı kabarırsa küstahlıklarının bedelini sonuna kadar ödemek durumunda kalacaklardır.

Türkiye, milli güvenliğinin ve tarihsel haklarının savunulması için atak ve aktif olmak durumundadır.



Kara ve deniz sınırlarımızın emniyete alınması mecburidir.

Bu maksatla 12 Temmuz 2019 gecesi Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı başlatılan 2.Pençe Operasyonu'nun gittiği yere taşınması, Hakurk, Kandil ve çevresinin tepeden turnağa temizliği artık beka meselesidir.

Ya kanlı terör bitecek ya da terör milli birliğimizi kemirecektir.

Ya zalimler imha edilecek ya da mazlumlar kaybedecektir.

Dikkat ediniz, HDP'yle ittifak yapanlar terör karşısında seslerini çıkarmıyorlar.

Çünkü tarafları bellidir, safları netleşmiştir.

İP'i Meclis sıralarına taşıyan, koltuklarına oturtan PKK'nın siyasi aparatı HDP'dir.

CHP'ye hem 31 Mart'ta hem de 23 Haziran İstanbul seçiminde destek veren mihraklar bilinmektedir.

Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK'lı hainler, 15 Temmuz'da işgale kalkışan FETÖ'cüler CHP'nin, İP'in yoldaşı, kader ortaklarıdır.

Bunlar S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi'nin etaplar halinde ülkemize gelişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir.

Bunlar ekonomik teröristlerin faiz, kur, enflasyon üzerinden açtığı zulüm cephesine tepki göstermeyen işbirlikçilerdir.

Bunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak isteyen, aynı zamanda sistemin tıkanmasını, devletin köhne ve kötürüm hale düşmesini projelendiren siyasi defo-lardır.

Biz bunlara boşuna zillet demiyoruz.

Biz bunlara boş yere fitne ve nifak siyaseti tanımı getiriyoruz.



PYD-YPG'ye terör örgütü diyemeyenler açıktadır.

Milli bekayı karalamak ve Çankırı'nın umutlarını yıkmak isteyenlerin hüviyet ve hedefleri aşıkardır.

Ancak CHP'nin, İP'in, HDP'nin hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur.

Başaramayacaklar, tuzakları başlarına geçecektir.

Çırpınmaları beyhudedir, oyunları mutlaka bozulacaktır.

Türk milleti istiklaline sahip çıkacaktır.

Çankırlı kardeşlerim istikbal haklarını çiğnetmeyecektir.

Milli beka ve milli birliği temel alarak 16 Nisan 2017'de bizzat Türk milletinin parlak bir geleceğe ulaşmak maksadıyla kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıpratmaya kimsenin nefesi yetmeyecektir.

Karar milletindir.

Egemenlik milletindir.

Milletin sözünün üstüne söz asla olamayacaktır.

Geleceğin kudreti Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Gelecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle inşa edilecektir.

2023'ün siyasi, ekonomik, toplumsal, kurumsal, ahlaki ve tarihi hedeflerine elbirliğiyle ulaşılabilecektir, kaldı ki ulaşılabileceği zorunludur.

Devlet ve toplum hayatımıza ölümcül virüs gibi nüfuz eden FETÖ'nün son kalıntıları hukuk içinde temizlenecek, PKK/YPG'ye hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde hayat ve varlık imkanı tanınmayacaktır.

İnanıyorum ki, Türkiye bölgesinde ve küresel sistemde bir yıldız gibi parlayacaktır.



Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz'dan sonra kritik ve stratejik bir evreye giren ülkemizin hak ve çıkarlarının korunması hususunda sorumlu, ahlaklı, tutarlı ve milli siyasetini sonuna kadar sürdürecektir.

Bizim derdimiz Çankırı'nın dirliğidir.

Bizim amacımız Türkiye'nin huzurunu güvenceye kavuşturmak, Türk milletinin varoluşunu müdafaa etmektir.

Yapacağız, başaracağız, mutlaka hep birlikte yükseldikçe yükseleceğiz.

Çıkarıcılar güç birliği yaparlarsa yapsınlar, karşılarında biz varız.

Hainler el birliği yaparlarsa yapsınlar, alayını karşılamaya imanla hazırız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

Biz büyük Türk milletiyiz.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçiliğimizin özünde; ufuklar ötesini görebilme, ufkun ardına odaklanabilme, uzakları yakına getirebilme vizyonu vardır.

Bu nedenle davamız büyük, davamız kutlu, davamız doğrudur.

Hakk'ın yolundayız, milletin yanındayız.

Her zaman insanımızın huzur, refah ve mutluluğunu amaçladık, amaçlamaya inanç ve iddiayla devam ediyoruz.



Türkiye'nin, "*aç hürler, tok esirler*" ülkesi olmaması için mücadele ediyoruz.

Tam 50 yıldır; "*dik baş, tok karın, mutlu yarın*" için çalışıyor, çabalıyor, adımlarımızı buna göre atıyor, yarınlarımızı buna göre planlıyoruz.

Tesadüflerin lütfuna sığınarak ülkelerimize ulaşamayacağımızı biliyoruz.

Yerinde sayan, olduğuyla yetinen, fazlasını talep etmeyen, hatta kısır bir döngüye kapılan fert veya toplumların ilerlemesini, bir adım ileriye gitmesini zor görüyoruz.

Talihimize inanıyor, tarihimize güveniyor, sabır ve sadakatle Türk milletinin ve Çankırı'nın hizmetkârlığına talip olduğumuzu söylüyoruz.

İnsanımızla kucaklaşıp, umutları kanatlandıracağız.

Milletimizle buluşup, hıyanet, hamakat ve hamaseti buruşturup atacağız.

Buluşma yerimiz Büyük Türkiye; buluşma noktamız imanlı Türk ferdinin kafası, kalbi ve cevher-i aslisidir.

İşte biz bu hedefe bağlıyız, bu hedefin gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimindeki tüm belediyeler bu gayeye uygun, bununla uyumlu çalışmalarını yapacaklardır.

Belediye demek umut demektir.

Belediye demek çare demektir.

Belediye demek günün 24 saati açık kapı demektir.

Siyasetimizin öznesi insandır.



O halde insanımıza mazeretsiz hizmet boynumuzun borcudur.

Bu aynı zamanda manevi ödevimiz, siyasi görevimizdir.

Hayatın huzurlu, güvenli, düzenli ve dengeli olması her vicdan sahibi insanın arzusudur.

Şüphesiz aksini düşünmek akla ziyandır.

Belediyeler hayatın bizatihi içindedir, öyle de olmak durumundadır.

Bu itibarla toplumun en ücra hücrelerine kadar sirayet eden, etmesi gereken siyasetin ana damarı belediyedir.

Hayatın normal akışı içinde, insanla doğrudan temas eden, insanın sorunlarına kafa yorup bıkmadan, usanmadan, yüksünmeden samimi çözüm yolları arayan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır.

İnsana tepeden bakan, insani haslet ve haysiyete tersten yaklaşan belediyelerde gelecek yoktur.

Bunların varlık ve devamı halinde ise huzur olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, üretken belediyecilik anlayışıyla, belediye yönetimlerinde göstermiş olduğu mümeyyiz farkıyla Türk siyasetinde müstesna, Türk milletinin gönlünde muteber bir yeri vardır.

Azı çok yapmak istiyoruz.

Gariplere, düşkünlere, muhtaçlara, darda kalmışlara ulaşmak istiyoruz.

Siyasete ahlak, adalet ve kalite katmanın peşindeyiz.

Yol, asfalt, alt yapı, çevre düzenlemesi, park, bahçe, devasa yatırım ve hizmetleri yapmakla kalmayacağız, gönüllere gireceğiz.



Memnun ve müftehir bir vicdanla ifade etmek isterim ki, MHP'li belediyeler belden ilçe, ilden büyükşehir belediyelerine kadar sorumluluğunu üstlendiği her vatan köşesinde emanetin hakkını Allah'ın izniyle vereceklerdir.

Bizim nezdimizde devlet işleri emanettir.

Bize göre belediyecilik bir gönül ve aşk işidir.

Öncelikle hissetmek, paylaşmak, duyarlılık ve adanmışlık ister.

Yorulmak, vazgeçmek, bıkmak, yarı yolda bırakmak bizim belediyecilik ilkelerimiz arasında asla yoktur.

Ayrırmak, dışlamak, ötekileştirmek bize son derece uzak ve yabancı kavramlardır.

Belediyecilik ufkumuz bunun için dar ve kısa menzilli değildir.

Belediyecilik faaliyetlerinin merkezinde tamamen insan olmalıdır.

İnsanımızın mutsuz olduğu yerde biz saadet bulamayız.

Vatandaşımız huzursuzsa biz gece yastığa başımızı rahat koyamayız.

Yüzlerde tebessüm yerine keder varsa, biz gönül rahatlığıyla yaşayamayız.

Demem odur ki, aziz milletimin ve Çankırlılı kardeşlerimin derdi derdimiz, sorunu sorunumuzdur.

Bizim belediyecilik ilkelerimizin özünde dürüstlük, gönül, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgiyle sorunlara odaklanmak vardır.

Akılla yörgülen, vatana hizmet aşkıyla çarpan yürekler mutlaka her sorunu açacak erdem ve enerjiyi kendilerinde bulacaklardır.



Hamdolsun bu erdem ve enerji Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarında fazlasıyla vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Tekraren partimize yönelik teveccühlerinden dolayı Çankırılı kardeşlerime teşekkür ediyorum, belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum.

Çankırı'yı daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin desteğini bekliyorum, Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KASTAMONU'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

14 TEMMUZ 2019



**Aziz Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Kastamonulu Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi en halisane duygularıyla selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kastamonu'da bir kez daha bulunuyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Görüştüren, kavuşturan Allah'a şükürler olsun.

Hatırlarsanız 13 Mart 2019'da Kastamonu'ya gelmiş, görkemli bir açık hava toplantısı yapmıştık.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin siyasi hazırlık ve kampanya döneminde Kastamonu Belediye Başkanlığıyla birlikte ilçe belediye başkanlıklarına talip olduğumuzu söylemiştim.

Demiştim ki, "Kastamonu'da bir şey değişirse her şey değişir."

Demiştim ki, "Kastamonu'da milli bir ses yükselirse yan-kısı tüm Türkiye'den duyulur."

Yine demiştim ki, "Kastamonu tamam derse milli bekamız daha da doğrulur, daha da güçlenir."

Biz dedik, sizler gereğini yaptınız.

Biz istedik, sizler desteğinizi verdiniz.

Biz elimizi uzattık, sizler samimiyetle tuttunuz.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni mahcup etmediniz.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni yarı yolda bırakmadınız.



Milliyetçi Hareket Partisi'ne sırtınızı dönmediniz.

Hepinize müteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun diyorum.

Kastamonu bize güvendi, biz Kastamonu'ya inandık.

31 Mart'ta hasretimiz dindi, milli haysiyet direncini gösterdi.

Kastamonu demek tarih, kültür, milli duruş demektir.

Kastamonu demek cesaret, hamiyet, fedakarlık, vakur bir irade demektir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veren, belediye başkan adaylarımızı sahiplenip emaneti teslim eden Kastamonulu kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Kastamonu Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu,

Ağlı Belediye Başkanımız Sayın Şahin Çolak'ı,

Çatalzeytin Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Demir'i,

İhsangazi Belediye Başkanımız Sayın Hayati Sağlık'ı

Seydiler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Erdoğan'ı

Taşköprü Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Çatal'ı,

Tosya Belediye Başkanımız Sayın Volkan Kavaklıgil'i gönülden tebrik ediyorum.

31 Mart seçim sürecinde insanüstü bir gayret ve mücadele ruhuyla çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilatlarımızı içtenlikle takdir ediyorum.

31 Mart ile birlikte Kastamonu'da hamd olsun bir şey değişmiş her şey değişmiştir.

Artık Kastamonu ayak bağlarından kurtulacaktır.



Artık Kastamonu ağırlıklarını atacak, geleceğe umut ve heyecanla bakacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu'yu daha iyi yönetmek, daha fazla hizmet etmek, daha güzelleştirmek amacıyla kutlu bir yolculuğa çıkmış, heyecanla kolları sıvamıştır.

İnandık, mutlaka başaracağız.

Hedefledik, muhakkak ulaşacağız.

Durmayacağız, beklemeyeceğiz, gecikmeyeceğiz, gevşemeyeceğiz, Kastamonu'ya verdiğimiz sözleri kesinlikle yerine getireceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözü sözdür, duruşu merttir, duyuşu nettir.

Kastamonulu kardeşlerimin güvenlerini boşa çıkarmayacağız.

Kastamonu'yu huzura, esenliğe, selamete, parlak ufuklara taşıyacağız.

Belediye Başkanlarımızın her icraatını yakından takip edeceğiz.

Sizler bizi mahcup etmediniz, bizler de sizler için çalışmaktan, üretmekten, hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Değerli Kastamonulular,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür.

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'da Türkiye'yi yıkmak için silaha davranmıştı.

Tam üç yıl önce Türk Silahlı Kuvvetler içine yuvalanan terörist bir kadro millete ve devlete silah doğrultmuş, ülkeyi kana ve gözyaşına boğmuştu.



251 vatan evladımız şehit olmuştı.

2 bin 194 vatan evladımız yaralanmıştı.

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu.

Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı.

Amaç iç savaş çıkartmak, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı.

Gölbaşı'nda 51 özel hareket polisimizi şehit ettiler.

TBMM'ne alçakça, şerefsizce saldırdılar.

Emniyet ve istihbarat binaları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, köprüler, en işlek cadde ve bulvarlar, stratejik noktalar bombalanmış, ateş altına alınmıştı.

15 Temmuz'da Türk, Türkiye ve İslam düşmanları kuyruğa girmişler, kudurmuş gibi üzerimize gelmişlerdi.

Türk milletini canevinden vurmak isteyen barbarlar hiçbir vicdan ve inancın kabul etmeyeceği ölçüde hunhar yöntemlere başvurmuşlardı.

FETÖ, haçlıların nam ve hesabına girerek, emperyalizmin planlarına bağlılık göstererek Türkiye'nin varlığına kast etmeye azmetmiş, milletimizin uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, diğer ağır silahlarla saldırıya geçmişti.

Ancak yanlış hesap, kahraman Türk milletinden döndü.

İstila emelleri Türkiye'nin yükselen kararlı ve tavizsiz mücadelesiyle yerin dibine gömüldü.

15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendi.



15 Temmuz'da becamız doğranmak ve dağıtılmak istendi.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne zehirli hançer sallandı.

Ancak milli irade ayaklandı, Türk milleti yediden yetmişe ayağa kalktı, FETÖ'cü teröristleri, arkalarında duran efendilerini analarından doğduklarına pişman etti.

İhanet imanı geçemedi.

İşgal emelleri milli iffeti yenemedi.

Bir dolarlık ederi olan namussuzlar Türk milletinin haşmet ve haysiyeti karşısında kaçacak ve saklanacak delik aradılar.

Gene de yakayı kurtaramadılar, ezilmekten, cezalandırılmaktan kurtulamadılar.

Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki, FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir.

Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz.

Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez.

Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır.

Objektif kriterler, sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde FETÖ'cülüğü tespit edilen kim varsa haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır.

15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımamalıyız.

FETÖ'nün kripto damarı, geride kalan kalıntıları nereye kadar uzanıyorsa uzansın kesilip atılmalıdır.

Türkiye FETÖ musibetinden kurtulmalıdır.

Bu karanlık dönem kesin olarak bitirilmelidir.



15 Temmuz, Türk milletini Anadolu'da boğma ve dağıtma girişimidir.

15 Temmuz, milli bekayı imha teşebbüsüdür.

Elbette maruz kaldığımız tehlikeler henüz bitmemiştir.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır.

Milli birlik ve dayanışma ruhu, yani 7 Ağustos Yenikapı dirilişi yaşatılmalıdır.

İblisin vücut bulmuş hali olan FETÖ ve PKK'nın ne hilesi bitecek ne de hainliği sona erecektir.

Bunların kökü kurutulmalıdır.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin istikrarlı, iradeli, seri, tutarlı, hukuki, eşgüdüm halinde alacağı kararlar hayati önem ve değerdedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli güvenlik ve beka sorunlarına yegâne çözüm ve çaredir.

Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır.

Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır.

Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır.

CHP Genel Başkanı'nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır.



Eski sistem darbelere kucak açmadı mı?

Eski sistem ekonomik krizlere, sert kutuplaşmalara, derin çatışmalara, vahim anlaşmazlıklara kapı aralamadı mı?

Hangi dönem huzur yüzü gördük?

Ne zaman rahat ve istikrara kavuştuk?

Koalisyon tartışmaları ülkemizin gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar vesayet özlemi çeken odaklardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya tevessül edenler gerilim dilinden, kavga üslubundan, cepheleşme siyasetinden nemalanan ve yararlanan art niyetli oluşumlardır.

Türkiye'nin yüzü artık gelişmeye, büyümeye, zenginleşmeye ve yükselmeye dönmüştür.

Buna engel olmaya çalışanlar hüsrana uğramaya mahkumdur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devlet yönetimindeki çatlaklıkları sona erdirmiştir.

Çift başlılık nihayete ermiştir.

Karar süreçlerindeki tikanıklıklar açılmıştır.

Hükümet etme sistemindeki engeller aşılmıştır.

Türkiye ruh köküyle buluşmuş, Türk milleti bölgesel ve küresel tehditlere karşı ortak akıl, ortak iradeyi devreye almıştır.

Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilerek, derinleştirilerek, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılarak yaşatılmalıdır.



Kriz meraklıları, kerameti kendinden menkul sözde aydın ve akademisyenler, CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK zillet korusu yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyeceklerdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz bir yılını yeni doldurmuştur.

Elbette her yeni sistemde olduğu gibi aksayan yönler olabilecektir.

Bu da gayet normaldir.

Önemli olan samimi bakışla, sorumluluk ruhuyla, dürüst bir vicdan eşliğinde yeni sistemin daha da etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenler her neyse ona kilitlenmek, gündeme almaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite veya revizyonundan ziyade bütün ilke ve kurumlarıyla devlet ve toplum hayatında kökleşmesi ve kuvvet kazanması amacıyla mücadele edilmelidir.

Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 Nisan iradesine gölge düşürecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz.

Çünkü bizim sevdamız Türkiye'dir.

Türk milleti kıvancımız, onurumuz, övüncümüzdür.

Küresel dayatmaları elinin tersiyle iten bir Türkiye'den memnun olmayan iç ve dış çevrelere karşı biriz, beraberiz, birlikte güçlü Türkiye'yiz.



**Değerli Vatandaşlarım,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,**

Çok şükür, çiğ süt içmediğimiz için karnımızda ağrı yoktur.

Hesabını veremeyeceğimiz karanlık ilişkilerimiz, altından kalkamayacağımız bulanık ve sorunlu bir yönümüz, ‘acaba gün gelir karşımıza çıkar mı’ diye içten içe kaygılandığımız bir açığımız bulunmamaktadır.

MHP’li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve insanlık mücadelesini cesaretle yapmışlar, yapmaya da devam edeceklerdir.

Türk milleti bunu görmektedir.

Kastamonu bunu bilmektedir.

Bizim nezdimizde belediyeçilik; insanı temel alan, milli ve manevi ölçülere uyması gereken demokratik bir zemindir.

Bizim için belediye demek; mazlum ve mağdurların imdadına koşan; yok yoksulu, garip gurebayı muhafaza eden kocaman yürek demektir.

Belediye demek; aç ve yoksullar için çırpınan, yediren, içiren ve giydiren bereket ve şefkat demektir.

Belediye demek; çevreyi güzelleştiren, kenti imar eden, bayındır hale getiren yönetim demektir.

Belediye demek sımsıcak bir gülümseme, dosdoğru bir vicdan, adil ve adaletli bir yönetim demektir.

Bizim maksadımız halistir, mazimiz temizdir, hedeflerimiz ise devasadır.

Buradan, sizlerin huzurunda aziz milletimize ve Kastamonu’ya:



Daha adil bir paylaşma,
Daha çok fırsat eşitliğine,
Daha üretken ve milli bir ekonomiye,
Daha fazla yatırım ve istihdama,
Daha huzurlu kentlere,
Daha ahlaklı bir kazanca,
Daha doymuş bir aileye,
Daha sağlıklı bir insana ulaşmak için davette bulunuyorum.

Ve dile getireceğim şu mesajlar, Türk-İslâm tarihinden hepimize mukaddes bir buyruk olarak ulaşmış, bizlerin kılavuzu olmuştur.

“Komşusu açken tok yatmayacak” yüksek vicdanların,

“Fırat kenarında otlayan kuzunun” vebalini duyacak gıpta edilecek fedakarlık ruhunun,

“Aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim, az milleti çok kıldım” diyenlerin bulunacağı inançlı, erdemli ve adaletli bir ülkeye ulaşmak imkansız değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa umutlar diridir.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa gelecek aydınlıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa, henüz hiçbir şey bitmiş değildir.

Vazgeçilmez hazinemiz vatan ve millet sevgisidir.

Tartışmaya açık olmayan kararlığımız Türkiye ve Türk milletinin milli, tarihi, kültürel hak ve çıkarlarıdır.

Terk edilmez ilkemiz, “Ne mutlu Türküm Diyene” seslenişidir.



Üzerine titrediğimiz hassasiyet ise dünyayı Türkçe okuyabilmektir.

Kastamonu'da görev alan belediye başkanlarımız her haneye ulaşarak her kardeşimin elinden tutacaklardır.

Çare bekleyenleri, dertlerinden bunalanları, bir el gözleyenleri ihmal etmeyeceklerdir.

Kimin hangi partiye oy verdiğini gözetmeksizin, Kastamonu'yu bütün olarak ele alacaklar, belediye hizmetleriyle tanıştıracaklardır.

Bizde ayrımcılık yapmak, partizanlığa heves etmek, yandaşları kayırarak ilerlemek yoktur.

Devletin kaynaklarını peşkeş çekmek, ulufe dağıtır gibi millet emanetini heba etmek yoktur.

Bilakis, özveri ve fedakârlıklarla Kastamonu'nun sıkıntılarını çözme iradesi vardır.

Gece demeden, gündüz demeden çalışma ve başarıma kararlılığı vardır.

Mahallesinde sorunlarının bitirilmesini bekleyenlere ulaşma gayret ve niyeti vardır.

Kastamonu'yu baştanbaşa geliştirme, hak ettiği modern kent havasına kavuşturma hedefimiz her gün tazelenerek ve yenilenerek mesafe alacaktır.

Yapılmamış yol, bitirilmemiş alt yapı, düzenlenmemiş çevre bırakmama konusunda sizlere sözümüz vardır.

Bizde söz yutulmak veya unutulmak için değil tutulmak için verilmektedir.

Hiçbir odak, hiçbir sahte demokrat ve proje elemanı Kastamonulu kardeşlerimizle aramıza giremeyecektir.



Hizmet sevdamızın önüne taş koyamayacaklardır.

İlkelerimizin ihlalini, ülkülerimizin inkarını göremeyeceklerdir.

Dengeli şehircilik iddiamızdan, herkese ve her kesime ulaşma gayemizden ödün vermeden Kastamonu'yu yükselteceğiz.

Kim ne derse desin, Kastamonu'yu parlayan bir yıldız yapma hedefinin hem takipçisi hem de bizatihi mücadele verenini olacağım.

Çalışmanın sonu yoktur.

Başarmanın sınırı yoktur.

Daha güzeline, daha fazlasına, daha çoğuna ulaşmanın bahanesi de asla olmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum.

Tekraren partimize yönelik teveccühlerinden dolayı Kastamonulu kardeşlerime teşekkür ediyor, belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum.

Kastamonu'yu daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin desteğini bekliyor, Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
BARTIN'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

20 TEMMUZ 2019



Aziz Vatandaşlarım,

Saygıdeğer Bartınlı Kardeşlerim,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en halisane duygularıyla selamlıyor, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Bartın'da bulunmaktan, Bartın'ın havasını solumaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyelerimizi "Teşekkür-Tebrik-Takdir" temasıyla planladığımız ziyaret programlarının altıncı durağında Bartın'dayız.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçtiğimiz on yılda belediyeye hizmetleri konusunda Bartın'da yapmış olduğu çalışmalar her açıdan takdire şayandır.

Bunu bizzat yaşayan sizlersiniz.

Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'ı kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

Geçen on yıl içinde Bartın'ın çehresi değişti, çevresi güzelleşti, yollar, köprüler, altyapılar, parklar, bahçeler yapıldı, çok şükür çember yarıldı, yatırımlar hız kazandı.

Yönetimde istikrarın ve hizmette sürekliliğin Bartın'da sağlanması muazzam önemdedir.

Ve Bartın bunu demokratik olarak başarmıştır.

Bartınlı kardeşlerim Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermişlerdir.



Bir kez daha kutlu tercihleriyle partimizin önünü açmışlar, belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerini, partimize güvenlerini göstermişlerdir.

Teveccühünüzden dolayı bahtiyarız.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen Bartınlı kardeşlerime bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Bartın Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'ı,

Merkez Hasankadı Belediye Başkanımız Sayın Şeref Emiröglü'nu,

Ulus Kumluca Belediye Başkanımız Sayın İsmail Can'ı gönülden tebrik ediyorum.

31 Mart seçim sürecinde üstün bir mücadele ruhuyla çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilatlarımızı takdir ediyorum.

31 Mart'ta Bartın yükselişe devam demiştir.

31 Mart'ta Bartın gelişmenin ve büyümenin yanında durmuştur.

Ve de imrenilecek hizmetlere, dev yatırımlara onay vermiş, devamını hedeflemiştir.

Bartın'da emanet tekraren ehlinedir, tereddütsüz söylüyorum ki emniyettedir.

Emanete leke sürdürülmeyecektir.

Emanete sırt dönülmeyecektir.

Bartın'ın huzur ve güvenliği, birlik ve kardeşliği kıskançlıkla muhafaza edilecektir.

Sizler Milliyetçi Hareket Partisi'ne inandınız, geleceğinizi bağladınız.



Hepinizden Allah razı olsun.

Güveninizi boşa çıkarmayacağız.

Belediye Başkanlarımız üstlendikleri tarihi görevlerinin hakkını vereceklerdir.

İnanıyorum ki, samimiyetle, dürüstlükle, heyecanla çalışacaklar, Bartın'ın sorunlarını kökünden bitireceklerdir.

Değerli Bartınlılar,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, geleceğini ve sınırlarını hayati derecede etkileyecek düzeyde beka sorunları vardır ve hepinizin malumudur.

Beka gerçektir, geneldir, gelecektir, siyaset üstü bir meseledir.

Milli beka varsa Bartın'da huzur vardır, umut vardır, istikbal özlemleri canlıdır.

Beka sorununu ihmal edenler, inkâr edenler, yok sayanlar, nereden çıktı bu beka diye fitne yayanlar çarpık siyasetin çelimsiz ve çıkarıcı mensuplarıdır.

Bunlar, milletimizin bin yıllık kardeşliğini ve milli kimliğini aşındırıp yıkıma götürecek risk ve tehditleri perdeleyen gafillerdir.

Bunlar, Türkiye'nin hükümranlık gücünü kaybettirecek, milli devleti ortadan kaldıracak stratejik çözüme ve siyasal dağılma tehlikesine gözlerini yuman, kulaklarını tıkayan köksüzlerdir.

Türkiye ayrılmış, bölünmüş umurlarında değildir.

Milletimizi koruyacak güvenlik duvarları tahrip oldukça,



Tutarsızlık, teslimiyetçilik, tavizkarlık tahkim oldukça.

Şer ortaklıkları, hakaret ve hıyanet ittifakları, işbirlikçi cepheler takviye oldukça zillet çamurunda çırpınanların yüzüne kan gelmektedir.

Türkiye'nin zora girmesini isteyenler, zayıf ve yorgun düşmesini gözleyenler şu günlerde yoğun mesai içindedir.

Bir yanda özellikle FETÖ ve PKK'yı kapsamına alan terörle mücadele sürecinin içindeyiz, diğer yanda ekonomik saldırılara göğüs germenin çabasındayız.

Bir yanda CHP'nin, HDP'nin, İP'in aldatma kampanyaları ve yalan rüzgarlarıyla uğraşyoruz, diğer yanda ABD ve AB'nin yaptırım tehditlerine cesaretle direniyoruz.

Hemen hemen her gün şehit veriyoruz.

Al bayrağa sarılı şehit naaşları omuzlarda taşınarak vatan topraklarına emanet ediliyor.

Gelen kara haberler milletimizin yüreğini kavuruyor, hepimizi kedere boğuyor.

Teröristler sınır içinde saldırıyor, sınır ötesinde saldırıyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdikleri patlayıcıların infilakı sonucunda 8 yaşında Ayaz Güloğlu ile kardeşi 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayata veda etmişlerdir.

Bölücü terör örgütü çocuklara kast etmektedir.

PKK, yöre insanımızın can düşmanıdır.

Dirliğimize, birliğimize, beraberliğimize suikast düzenlemektedir.

Şu rezilliğe bakınız ki, Tunceli'nin Komünist Belediye Başkan'ından PKK'ya tepki gelmemiştir.



HDP'nin PKK'ya en küçük itirazı da duyulmamıştır.

Terörle arasına mesafe koymayan çürümüşlerin niyetleri bellidir.

Askerlerimiz şehit edilirken, yavrularımız hayattan kopartılırken sessiz kalanlar, saman altından su yürütenler, uç maymunu oynayanlar hem bu dünyada hem de ilahi adalet karşısında hesap verecek rezillerdir.

Allah'ın izniyle teröristler döktükleri kanlarda boğulacaklardır.

Türkiye buna muktedirdir, gücü yetecektir.

Ülkemiz terör sorununun üstesinden mutlaka gelmelidir.

Hükümete konuyla ilgili desteğimiz tamdır.

Terör örgütlerine hayat ve varlık hakkı tanınmamalıdır.

Terörün kökünün kazınması için hangi fedakârlık gerekiyorsa seve seve yapılmalıdır.

Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere, Erbil'de hunhar silahlı saldırıya uğrayan Konsolosluk çalışanımıza, Tunceli'de hayata veda eden evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum.

Bartın'dan diyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütüyle en küçük bağ ve bağlantısı yoktur.

Aksini bırakınız iddia etmeyi, ima etmek bile büyük bir suç ve bühtandır.

Kürt kökenli kardeşlerim bin yıllık vakarın ve aziz millet varlığının eşsiz ve yeri dolmaz mensuplarıdır.

MHP ile Kürt kökenli kardeşlerimizin arasında sorun varmış gibi yaygara çıkaranlar maksatludur, marazidir, müfsittir.



Bu emel sahipleri Türkiye'nin karşısındaki mihraklardır.

Kardeşlik bağlarını karartmak ve koparmak için tezvirat üretenler meydandadır, saklanacakları, gizlenecekleri hiçbir yer kalmamıştır.

Türkiye'nin bir dönemini karanlığa iten, doğuda başka batıda başka, güneyde başka kuzeyde başka konuşan Serok Ahmet'in partimize yönelik kendisi gibi düşük profilli ithamları aynen şahsına dönmüştür.

Sabık Başbakan geçtiğimiz günlerde demiş ki; *“MHP ile ittifakta Kürt oylarını kaybetme ihtimalimiz olduğu için Meclis'teki çoğunluğu kaybedeceğimizi Cumhurbaşkanına ilettim.”*

Bu dil bölücü bir dildir, bu ağız hayasızdır, hasmanedir, hezeyan içindedir.

Bu üslup bozguncu ve buruşuk bir üsluptur.

Türkiye'nin stratejik çukurda boğulması için varını yoğunu ortaya koyan bir şahsın Cumhur İttifakı'nı dinamitleme çabası ahlaksız bir tertip, akılsız bir teşebbüstür.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kürtlerle ihtilafı varmış gibi değerlendirmelerde bulunmak, partimizi Kürt karşıtı gibi sunmak tarihe, ecdada, vatana, millete çok ağır hakaret ve hıyanettir.

Serok seviyesizdir, kötürümdür, nifak aşlamakla meşguldür.

Bir zamanlar Kobani'yi selamlayan, PKK'ya, PYD'ye zeytin dalı uzatan Serok hangi yüzle konuşmaktadır?

Bu ne cüret, bu ne cesarettir?

Türkiye'nin başına onca belayı saran, dış politikada felaketten felakete savrulan, ucuz ve temelsiz siyasetle ülkemizi uçurumun kenarına kadar sürükleyen bu şahıs kime ne anlatmaktadır?



Serok ve işbirlikçi çevreler Cumhuriyet İttifakı'ndan rahatsız olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kulp takmak için ortam ve durum kollayan zavallılardır.

Türk milleti bunları çok iyi tanımaktadır.

Bartınlı kardeşlerim bunları gayet iyi bilmektedir.

Ancak ne yapsalar, hangi iftirayı atsalar boştur, boşunadır.

Stratejik kaba bir daha asla dönülmeyecektir.

Türkiye Serok'un icazetli yönetimine bir daha maruz kalmayacaktır.

Cumhuriyet İttifakı iradesini muhafaza edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim ve millet hayatına mühür vuracak, ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacaktır.

Türkiye tıpkı Seroktan kurtulduğu gibi artık ağırlıklarından da kurtulacaktır.

2023 hedeflerine mutlaka ulaşılacaktır.

Ülkemizin kalkınması ve geleceği açısından muhterem ve muazzaz bir vizyona sahip olan On Birinci Kalkınma Planı'nın geçtiğimiz Perşembe Günü TBMM'de kabulüyle birlikte yol haritası çizilmiş, hedefler belirlenmiştir.

Türkiye'nin önünü kesmeye, ömründen çalmaya heves edenler bunun bedelini ödeyeceklerdir.

AB ülkemize yaptırım uygulayacakmış, ABD ülkemizi F-35 programından çıkaracakmış, ne gam ne tasa.

Varsın alayı üstümüze gelsinler.

Varsın hepsi birden yaptırım kozlarıyla avunsunlar.

Ancak şunu bilsinler ki, Türkiye'yi teslim alamazlar, bağımsızlığına gölge düşüremezler, tarihi yürüyüşüne set çekemezler.



Türk milleti büyüktür.

Türkiye güçlü bir devlettir.

Her zorluğun üstesinden gelinecektir.

Milli birlik ve beraberliğimiz yaşadığı müddetçe hiçbir engel bizi durduramayacaktır.

Hiç kimseye eyvallahımız yoktur.

Unutmayınız:

Yoksulluk giderilir.

Yolsuzluklar önlenir.

Yağmacıdan hesap sorulur.

Mesele yalnızca az kazandım, çok yedim meselesi değildir.

Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi de değildir.

Bunlar inşallah çözülecektir.

Sorunları bitirilecektir.

İman varsa imkan her zaman olacaktır.

Muzaffer bir mazinin muhteşem bir istikbalin moral ve motivasyon kaynağı olduğu asla ihmal edilmemelidir.

Ancak vatan elden giderse, becamız imha edilirse, bunun dönüşü yoktur.

Millet bölünürse bunun tamiri mümkün değildir.

Türkiye, 2023'e kadar her alanda seferberlik ruhuyla reformları hayata geçirmelidir.

Sosyal ve ekonomik rahatlama, demokratik normalleşme mutlaka sağlanmalıdır.

Terörün beli kırılmalıdır.



FETÖ'nün bütün uzantı ve kalıntıları tasfiye edilmelidir.

Türkiye 2023'e yeni bir ruhla, yeni bir sevdıyla, yeni bir heyecanla ulaşmalıdır.

Başarmak zorundayız.

Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmakla görevli ve mükellefiz.

Bu güç bizde vardır.

Bu kabiliyet bizde vardır.

Bu duruş bizde vardır.

Bu cesaret ve inanmışlık fazlasıyla mevcuttur.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

MHP'li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve demokrasi mücadelesini samimiyetle yapmışlar, yapmaya da devam edeceklerdir.

Bizim nezdimizde belediyecilik; insanı temel alan, milli ve manevi ölçülere uyması gereken bir görevdir.

Bartın'da geçen on yıllık sürede bu görev yerine getirilmiştir.

Bizim için belediye demek; mazlum ve mağdurların imdadına koşan; garip gurebayı muhafaza eden devasa bir yürek demektir.

Bugüne kadar Bartın'da başardık, önümüzdeki beş yılda da daha fazlasını yapıp sizlere hizmet edeceğiz.

Bizim maksadımız halistir, mazimiz temizdir, hedeflerimiz ise büyüktür.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa umutlar diridir.



Milliyetçi Hareket Partisi varsa gelecek aydınlıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa, henüz hiçbir şey bitmiş değildir.

Vazgeçilmez hazinemiz vatan ve millet sevgisidir.

Tartışmaya açık olmayan kararlığımız Türkiye ve Türk milletinin milli, tarihi, kültürel hak ve çıkarlarıdır.

Üzerine titrediğimiz hassasiyet ise dünyayı Türkçe okuyabilmektir.

Bartın'da görev alan belediye başkanlarımız heyecanla mücadelelerini sürdüreceklerdir.

Çare bekleyenleri, dertlerinden bunalanları, bir el gözleyenleri kucaklayacaklardır.

Bizde ayrımcılık yapmak, partizanlığa heves etmek, yandaşları kayırarak ilerlemek yoktur.

Devletin kaynaklarını peşkeş çekmek, ulufe dağıtır gibi millet emanetini heba etmek yoktur.

Güvence geçtiğimiz on yıla damga vuran muazzam belediyecilik anlayışıdır.

Gece demeden, gündüz demeden çalışma ve başarıma kararlılığıyla hizmete devam edeceğiz.

Hiçbir odak, hiçbir sahte demokrat ve proje elemanı Bartınlı kardeşlerimizle aramıza giremeyecektir.

Hizmet sevdamızın önüne taş koyamayacaklardır.

İlkelerimizin ihlalini, ülkülerimizin inkarını göremeyeceklerdir.

Dengeli şehircilik iddiamızdan, herkese ve her kesime ulaşma gayemizden ödün vermeden Bartın'ı yükseltmeyi sürdüreceğiz.



Çalışmanın sonu yoktur.

Başarmanın sınırı yoktur.

Daha güzeline, daha fazlasına, daha çoğuna ulaşmanın bahanesi de asla olmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum.

Tekraren partimize yönelik teveccühlerinden dolayı Bartınlı kardeşlerime teşekkür ediyor, belediye başkanlarımıza üstün başarılar diliyorum.

Bartın'ı daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin desteğini bekliyor, Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KARABÜK'TE
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

20 TEMMUZ 2019



**Aziz Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Karabüklü Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Huzur ve kardeşlik şehri Karabük'ü muhabbetle selamlıyorum.

Ahlakın ve asaletin simgesi Karabüklü kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.

Bu alana teşrif eden her kardeşime, her dava arkadaşıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyelerimizi “Teşekkür-Tebrik-Takdir” temasıyla planladığımız ziyaret programlarının beşinci durağında Karabük'teyiz.

Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin diyarında, Geyikli Baba'nın manevi ocağında bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Karabük'ün mayası temizdir, mazisi engindir, muhabbeti derindir.

Karabük Türkiye sevdasında buluşmuş ve kaynaşmış vatan evlatlarının yöresidir.

Biliniz ki hepinizle iftihar ediyorum.

Karabük'te emanet bir kez daha ehil ellere, erdemli yüreklere hamd olsun teslim edilmiştir.

Karabük'te yönetimde istikrara ve hizmette sürekliliğe destek verilmiştir.

Karabüklü kardeşlerim Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermişler, kutlu tercihleriyle partimizin önünü yeniden



açmışlar, belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerini göstermişlerdir.

Geçtiğimiz beş yıl içinde Karabük'te çok önemli yatırımlar yapılmış, parlak projeler hayata geçirilmiştir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen Karabüklü kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'yi,

Eskipazar Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Dönmez'i,

Yenice Belediye Başkanımız Sayın Zeki Çaylı'yi,

Yenice Yortan Belediye Başkanımız Sayın Ali Şık'ı tebrik ediyorum.

31 Mart seçim sürecinde gıpta edilecek bir mücadele ruhuyla çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilatlarımızı samimiyetle takdir ediyorum.

Ne mutlu sizlere ki, "Hizmet kervanı durmasın sürsün" dediniz.

Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'nin arkasında durdunuz.

İstikrarın devamından yana seçiminizi yaptınız.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak güveninizi boşa çıkarmayacağız.

Desteğinizi heba etmeyeceğiz.

Karabük için dün çalıştık, yine çalışacağız.

Karabük'ü umutlarıyla geleceğe taşıyacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin mahalli idarelerdeki marka değeri çok yüksektir, kaldı ki bunun ispatı Karabük'tür.



Karabük desteğini esirgemedi, biz de bu güzel şehre hizmetkârlıkta sınır tanımayacağız.

31 Mart'ta seçilen Belediye Başkanlarımıza güveniyorum.

Üstlendikleri tarihi görevi layıkıyla yapacaklarına yürekle inanıyorum.

Tekraren hepinize şükranlarımı sunuyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Karabüklü kardeşlerim basiretlidir, ülkemiz aleyhine oynanan oyunları, kurulan tuzakları hem görür, hem de tarafını çok net şekilde gösterir.

Geçmişte vuku bulan sayısız olay bunun şahididir.

Sizlerden aldığım güçle tekraren diyorum ki, Türkiye'mizin hak ve hukukunun çiğnenmesine tahammül etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

Milli onurumuzu ayaklar altına almak için kuyruğa giren iç ve dış çıkar odaklarına asla tamam demedik, tamah etmedik, boyun eğmedik, taviz vermedik.

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin geri adımı olmaz, çelişkisi olmaz, tereddüdü olmaz, nitekim olmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin önem ve öncelik sıralaması bellidir.

Sinesinden doğduğumuz Türk milletinin hem tercümanıyız, hem de düşmeyecek son kalesiyiz.

Karabük yanımızda olduğu müddetçe sağlam duruşumuzu da sonuna kadar muhafaza edeceğiz.

Bugün ülkemiz çok cepheli bir mücadelenin içindedir.



Vicdan sahibi her insanımız bu mücadelenin boyutunu görmektedir.

Türkiye hazımsızlığı yaşayan dış güçler sürekli komplo ve kumpas peşindedir.

Elimizi bağlamak istiyorlar, önümüzü kesmek istiyorlar, geleceğimizi karalamak ve kundaklamak için pusu üstüne pusu kuruyorlar.

Bir yanda ABD, diğer yanda AB ülkeleri ülkemizin sınır uçlarıyla oynuyorlar, milli sabrı zorluyorlar.

İbretle izliyoruz ki, egemenlik haklarımızı gölgeleme teşebbüsleri, tarihsel hak ve menfaatlerimizi tahrip etme emelleri artmış ve azgınlaşmıştır.

Türkiye'nin varlığı, milli birlik ve dayanışma azmimizin seviyesi emperyalist mihrakların, terör maşalarının, Türk ve İslam düşmanlığında buluşmuş mahlûkların uykularını kacırmaktadır.

Elbette onlara uykuyu haram edeceğiz.

Onları rahatsız etmeye hep birlikte devam edeceğiz.

Milletimizle kapanmamış hesabı bulunan odakların tedavüle soktukları kara kampanyaları inşallah yıkıp geçeceğiz.

Geçmişten bugüne kuyruk acısı çekenlerin acılarını daha da derinleştireceğiz.

Türk milletinin kitabında teslim olmak yazmaz, süngü düşürmek yazmaz, diz çökmek yazmaz, tehditler karşısında eğilip bükülmek yazmaz, yazmayacaktır.

Büyük milletimiz korkuyu korkutmuş beşeri bir ihtişamdır.

Tehlikelerin içinden hilal gibi doğmayı başarmış kutlu bir iradedir.



Haklı ve meşru bir mücadeleden kaçmak, vazgeçmek Türk milletine yabancıdır.

15 Temmuz'da, hain FETÖ darbe girişiminin üçüncü yıl-dönümünde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak ettiğimiz bir süreçte, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi skandal ve sakat bir kararla Türkiye alerjisini göstermiştir.

Biliniz ki, AB tarafından seçilen tarih çok düşündürücüdür, açıkça maksatludur, adeta mesaj yüklüdür.

Yaptırım kararlarını ihtiva eden paketin 15 Temmuz'da onay ve ilanı AB'nin nerede durduğunu, kimlere selam gönderip sevimlilik yarışına girdiğini ayan beyan ispatlamaktadır.

AB'nin hem bünyesi hem de karar organları hastadır, ağır hasarlıdır.

Türkiye husumeti ise gizlenemez düzeydedir.

Ülkemizin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerini gerekçe göstererek eften püften bir dizi yaptırım kararını öngören ucuz paketin AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması bizim nazarımızda solmuş ve sararmış kağıt parçasından farksızdır ve hukuksuzluğun farikasıdır.

AB, Türkiye'nin stratejik kimliğini sorgulamaya cüret etmiştir.

Egemenlik haklarımıza zarar vermeye ahlaksızca tevessül etmiştir.

Bu yanlıştır, hukuksuzdur, adaletsizdir, değersizdir, koşmuşluktur.

Türkiye Doğu Akdeniz'e sismik ve sondaj gemileri gönderdi diye,

2020 yılı için Türkiye'ye yapılacak katılım öncesi yardımlarda kısıntıya gidilecekmış.



Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye verilen krediler gözden geçirilecekti.

Kapsamlı Hava Ulaştırma Anlaşmasıyla ilgili müzakereler askıya alınacaktı.

Ortaklık Konseyi ve Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları da kesintiye uğrayacaktı.

AB tutarsızdır, ikiyüzlüdür, düşmanca yaklaşımını deşifre etmiştir.

Karabük'ten AB'ye ve AB beslemelerine açık seçik sesleniyorum, yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçsinsinler.

AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır?

Bu alanda ne hakla, hangi yetkiyle söz söyleyebilmektedir?

Mesele hidrokarbon arama faaliyetlerinin ötesine çoktan geçmiştir.

Mesele egemenlik meselesidir, mesele Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün Doğu Akdeniz'deki tarihi ve haklı varlığıdır.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'i uluslararası hukuka aykırı şekilde 13 parsel ayırıp küresel şirketlere kiralarak AB'nin hiçbir itirazı duyulmamıştır.

Yunanistan, İsrail, Mısır, İtalya, Fransa ve diğer ülkeler Doğu Akdeniz'i istedikleri gibi kullanmaları, gemilerini keyiflerince yüzdürmeleri sorun olmayacak da, Türkiye'nin hukuken haklı olduğu bir mücadeleyi yapması mı AB'yi rahatsız edecek?

Karşımızdaki tablo çifte standarttır, siyasi kumpastır, diplomatik kuşatmadır, alenen Türk düşmanlığıdır.

Düşmana göz yummak vebaldir, vahim bir sapmadır.



Aynı zamanda zulme rızadır, zorbalığa refakattir.

AB'nin amacı bellidir. Türkiye'ye karşı tenakuzlarla örölmüş tutumu bilinmektedir.

Ve de AB asla dost olmayacaktır.

Çocuklarını Türkler geliyor diye korkutan bir medeniyet yaralıdır, yozlaşmıştır, manen yıkım içindedir.

Rumların 2003'te Mısır'la, 2007'de Lübnan'la, 2011'de İsrail'le imzaladığı tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlama Anlaşmalarının geçerliliği, bu anlaşmalara dayalı olarak Doğu Akdeniz'in parsellenmesi ahlak, adalet ve hukuk ilkelelerini yok saymaktır.

Rum yönetiminin sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerde gaz arama ihalelerini bilhassa Amerikan, Fransız ve İtalyan şirketlere vermesi kurnazlıktır, kurgusu ince işçilikle yapılan alçak bir tuzaktır.

Şımarık ve şuarsuz Rumların yasa dışı faaliyetlerini sahiplenilen AB ve ABD'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden kaygı duymaları, engel çıkarmak için devreye girmeleri ne müttefiklik anlayışıyla, ne de hayatın ve tarihin gerçekleriyle bağdaşmaktadır.

Ada devletlerin kıta sahanlığı yoktur.

Münhasır Ekonomik Bölge İlanı için ada devletlerinin uzlaşması şarttır.

Türkiye için Doğu Akdeniz egemenlik konusudur.

Egemenlik demek devlet olmak demektir, bağımsızlık demektir.

Rumların parsellediği alanlar Türkiye'nin kıta sahanlığı ve Kıbrıs Türklüğünün deniz sınırlarıyla çakışmaktadır.



AB'nin bu gerçekleri bilmemesi imkansızdır.

Buna rağmen Türkiye aleyhine yaptırım kararları alması bayağılıktır, beyhude çırpınıştır, skandal bir çarpıklıktır.

Doğu Akdeniz'de tek yanlı adımlar atmak ateşle oynamaktır.

Türkiye'yi siyasi ve ekonomik yaptırımlarla terbiye edeceğini zanneden gafiller hadlerini bilsinler, sömürgeci haysızlığın ağır bedelleri olacağını akıllarından kesinlikle çıkarasınlar.

AB'nin çürük yaptırım kararlarının demokrasiyle alakası yoktur.

Özgürlüklerle ilgisi yoktur.

Hukukla en ufak bağı yoktur.

Türkiye'nin gözü korkmaz, hesap hatası yapıp korkacağını düşünen zalimlerin Türk milletinin kudret ve kuvvetiyle akıllarını başlarına almak zorunda kalmaları da tarihi bir vakıa ve vesikadır.

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra Oruç Reis isimli sondaj gemimiz sefere de, göreve de hazırdır.

Doğu Akdeniz'de bulunmak hakkımızdır.

Hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımızdan vazgeçmeyiz, hakkımız üzerinde pazarlık yapmayız, yaptırmayız.

AB aklını başına almalıdır.

Bindiği dalı kestiğini görmelidir.

Rum yönetimi provokasyonlara bel bağlamaktan uzak durmalıdır.

Doğu Akdeniz'de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku ve Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde ya bir yol bulu-



nacak, denge ve istikrar hakim olacaktır ya da tarih ve beşeriyet önünde olacakların sorumluluğu Rum yönetimi ile AB'nin sırtına yüklenecektir.

Kıbrıs vatandır.

Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, sahipsiz değildir, kimsesiz değildir.

Türkiye süratle AB'ye karşı zincirleme yaptırımları hazırlamalıdır.

Tamamen macera ve mihnete dönen, yalan ve aldatmadan ibaret bir hale bürünen AB üyelik süreci de gerekirse tartışmaya açılmalıdır.

Türkiye, AB'ye mahkum değildir.

Onursuz bir üyelik süreci, onursuz bir birliktelik hukuku kabulü mümkün olmayan bir açılma halidir.

Kökümüzden koparak, egemenlik haklarımızı devrederrek, biz biz olmaktan çıkarak AB'ye gireceksek, diyorum ki, öyle AB de batsın, öyle üyelik de yerin dibine geçsin.

PKK'nın arkasında duran bir oluşumun nesine ihtiyacımız vardır?

FETÖ'yü koruyup kollayan bir birlik yapısının neyine muhtaçlığımız olacaktır?

Milli gururumuzu inciten, milli haysiyetimizi zedeleyen, Türkiye düşmanlığını ruhunda barındıran AB'yle sancılı ve sorunlu üyelik sürecini nereye kadar taşıyacağız?

AB'yle bir yol ayrımına gelinmiştir.

AB'yle bir karar arifesinde olduğumuz açıktır.

Biz bu deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz.



Biz Türkiye'yiz.

Biz güçlü ve kendi kendine yetebilecek bir devlet ve milletiz.

Başkent Ankara'nın vizyon genişliğine ve jeopolitik müktesebatına uygun olacak şekilde hareket edip dünyadaki şerefli, bağımsız ve bağlantısız yerimizi almalıyız.

Hiç kimse bize parmak sallamaya kalkışmasın.

Hiç kimse aba altından sopa gösterme gibi bir yanlışa kapılmasın.

Türk milletine tehditler sökmez, yaptırımlar işlemez.

Doğu Akdeniz'de dalımıza basanın damını yıkarız, önümüze çıkanın ömrüne kast ederiz.

Karanlık niyet sahibi her muhasım ülke aklını başına almalıdır.

Karabük'ten AB Dış İlişkiler Konseyi'nin 15 Temmuz'da almış olduğu yaptırım kararlarını kınıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türklüğünün uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarının asla yok sayılamayacağını, görmezden gelinemeyeceğini kararlılıkla ifade ediyorum.

Değerli Karabüklü Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi gönüldedir, gözdedir, dildedir, dilektedir, duadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet İttifakı Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünün güvencesi, gelecek Türk asırlarının güvenli limanıdır.



Türkiye bizim, biz Türk milletiyiz, birlikte geleceğin süper gücüyüz.

Türkiye tarihi bir dönemden geçmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti milli iradenin hâkimiyet ve heyecanı ile üçüncü evresine girmiş bulunmaktadır.

24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde aziz milletimiz tercihini yapmış, bizlere ağırdan alınamayacak görevler yüklemiştir.

9 Temmuz 2018’de yeni hükümet sisteminin ilk Bakanlar Kurulu Sayın Erdoğan tarafından açıklanmış, böylelikle Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yönetilmeye başlamıştır.

Bu bir milattır.

İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesi her yönüyle sahnelenecektir.

Esasen doğrusu da, olması gerekeni de budur.

Yeni hükümet sistemi Türkiye’nin ayağına vurulan prangaları kırarak, devlet mekanizmasındaki tikanıkları açacaktır.

Başka çare de kalmamıştır.

Çünkü Türkiye düşmanları sürekli tahkimat yapmakta, sürekli güç toplamakta, sürekli açığımızı ve zaaf anımızı koltamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kuruluşlarıyla olgunlaşmalı, tam olarak oturmalıdır.

Geçiş sürecinde çıkan veya çıkması muhtemel pürüzler zamanında yapılacak müdahalelerle bertaraf edilmelidir.

Türkiye’nin yükselişi, 2023’ün Lider Ülke hedefine ulaşması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gücüne, yerleşmesine, tesir düzeyine doğrudan bağlıdır.



Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır.

Hiçbir dış tazyik ve yönlendirme olmadan, hiçbir telkin ve baskı yaşanmadan hükümet sistemi cumhurun bizzat irade ve isteğiyle değişmiştir.

Kendi kaderimize çok şükür kendimiz yön verdik, kendi söküğümüzü bizzat kendimiz diktik.

15 Temmuz FETÖ ihanetine birlikte karşı koyduk.

Kavgasız ve krizsiz bir sistem değişikliği dünyada eşine az rastlanan bir kazanım, örneğine çok az tesadüf edilen bir gelişmedir.

Tüm dünya kimi zaman gıptayla, kimi zaman da kıskançlıkla Türkiye'yi izlemiştir.

Türk milleti demokratik rüştünü bir kez daha ispatlamıştır.

15 Temmuz sonrası Yenikapı ruhuyla temeli atılan, 16 Nisan Halkoylamasıyla çatısı örülen, 24 Haziran Seçimleriyle genişlik ve derinlik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemsiz açmaz ve ihtiyaçlarını telafi ederek muhbirlik odaklara set çekmiş, sur örmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 96 yıllık Cumhuriyetimizi gelecek asırlara kuruluş esaslarına bağlı kalarak taşıma, daha da güçlendirme ve geliştirme amacına kilitlenmiştir.

Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur.

Türkiye bütün meselelerini, bütün talep ve eksikliklerini yeni sistemin sunduğu imkanlar kapsamında çözüme kavuşturacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu teminle hem tarihe hem de geleceğe karşı mesuldür.



lke ynetiminin Cumhurbaşkanlıđı Hkmet Sistemi'ne uygun planlanması istikrarlı Őekilde devam etmektedir.

liŐkiler aŐılmakta, marazi direnler kırılmakta, uyum sorunları giderilmektedir.

ok Őkr aŐı tutmuŐ, Trk milleti Cumhurbaşkanlıđı Hkmet Sistemi'yle Cumhur İttifakı'na karŐı takdir ve tevecchn muazzam Őekilde gstermiŐtir.

Trkiye'nin bekası ve yeni hkmet sisteminin geleceđi iin 31 Mart Mahalli İdareler Seimlerinin Cumhur İttifakı'nın beklentilerine uygun olacak Őekilde neticelenmesi de mspttir, memnuniyet vericidir.

Karabk bu hususta vlecek bir duruŐ sergilemiŐtir.

Mahalli idarelerdeki baŐarı ve artarak devam eden hizmet kervanı milletimizin yeni hkmet sistemine inancını ve itimadını da glendirecektir.

Belediye ynetimleri milli beraberliđi temellendirecek, aynı oranda destekleyecektir.

Konu Trk milletinin var oluŐ mcadelesiyle ilgilidir.

Hata yapma lksmz yoktur.

GevŐemeye, gecikmeye, ihmale, irade eksikliđine hakkımız olamayacaktır.

Karabk kefilidir ki, belediyecilik ufkumuz dar ve kısa menzilli deđildir.

Belediyecilik faaliyetlerimizin merkezinde tamamen insan vardır.

İnsanımızın mutsuz olduđu yerde biz rahat bulamayız.

Aziz milletimin ve siz Karabkl kardeŐlerimin derdi derdimiz, sorunu sorunumuzdur.



Sizler şahitsiniz, bizim belediyeçilik anlayışımızda dürüstlük, gönül, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgiyle sorunlara odaklanmak vardır.

Akılla yoğrulan, vatana hizmet aşkıyla çarpan yürekler mutlaka her sorunu aşacak gücü kendilerinde bulacaklardır.

Hamdolsun bu erdem, bu haslet, bu nitelik Milliyetçi Hareket'in kadrolarında fazlasıyla mevcuttur.

Bahane değil çözüm üreten, milletimize rağmen değil milletimiz için yapılan her gayreti takdir ve tebrikle karşılamamız bundandır.

Hiçbir endişeniz olmasın, emanetiniz tekraren emin ellerdedir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin inançlı kadroları sizlerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere sadece Karabük'te değil, vatanın her köşesinde gecesini gündüzüne katacaktır.

Verdiğimiz sözleri tutacağız.

Vaatlerimizi yerine getireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Partimize yönelik teveccühlerinden dolayı Karabüklü kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum, belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum.

Karabük'ü daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin desteğini bekliyor, Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
KARAMAN'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

21 TEMMUZ 2019



**Aziz Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Karamanlı Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Karaman'da yaşayan her kardeşimi hasretle, muhabbetle kucaklıyorum.

Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Karaman'ın gönlümüzde muazzam bir yeri vardır.

Karaman Müslüman Türk milletinin gurur tablosu, ortak paydasıdır.

Tam 742 yıl önce, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı *"Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka bir dil kullanmaya"* fermanı hem Türkçe'nin hem de büyük Türk milletinin iftihar vesikasıdır.

Karaman anamızın ak sütü olan Türkçe'nin bayraklaştığı vatan köşesidir.

Bu vesileyle Türkçe sevdalısı aziz ceddimizi hürmet ve rahmetle yad ediyor, hepsinin kabirleri nur, mekanları cennet olsun diyorum.

Karaman, dünyayı Türkçe okuyuşumuzun karar ve kavşak noktasıdır.

Dil bir medeniyettir, dil bir kültürdür, dil yaşayan bir varlıktır.

Karaman 31 Mart'ta Türkçe bir duruş göstermiştir.

Karaman 31 Mart'ta mazluma ümit, zalime korku salmıştır.



Hepinizle gurur duyuyorum, hepinizden Allah razı olsun diyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyelerimizi “Teşekkür-Tebrik-Takdir” temasıyla planladığımız ziyaret programlarının yedinci durağında Karaman’da bulunmak heyecan vericidir.

Sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağız.

Umutlarınızı soldurmayacağız.

Karaman’ı hayal kırıklığına uğratmayacağız.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen Karamanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Karaman Belediye Başkanımız Sayın Savaş Kalaycı’yı,

Ayrancı Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Büyükkarcı’yı,

Ermenek Güneyyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Arı’yı,

Kazımkarabekir Belediye Başkanımız Sayın Recep Boyacıoğlu’nu huzurlarınızda tebrik ediyorum.

31 Mart seçim sürecinde üstün bir mücadele ruhuyla çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilatlarımızı içtenlikle takdir ediyorum.

Karaman’ın ehline emanet edilmesinden memnuniyet ve mutluluk duyuyorum.

Karaman’da sıra MHP’dedir, sorumluluk MHP’dedir, görev MHP’dedir.

Sorumluluğumuzun gereği neyse yapacağız, görevimizi harfiyen yerine getireceğiz.



Buna inanınız, bundan emin olunuz.

Azi çok yapmak, eksiği tamamlamak, gediği onarmak, ihtiyacı gidermek, beklentileri karşılamak bizim harcıdır, bizim gayemizdir, bizim haysiyetimize emanettir.

Karaman ve Türk milletine aşkla hizmet edeceğiz.

Yolumuzdan dönmeyeceğiz, yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz, çağ, gelişmeleri, alemi Türkçe okuma ve yorumlama kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Türklük ve Türkiye sevdalısı inanmış yürekleriz.

Azim ve irademiz Türk milletinin yükselişidir.

Başarmak dışında ikinci bir seçeneğimiz yoktur.

Yılgınlığa düşmeden mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnanıyorum ki, Karaman MHP'li kadrolarla altın çağını yaşayacak, muazzam bir ivme yakalayacaktır.

Çünkü Karaman her şeyin en güzeline layıktır.

Değerli Vatandaşlarım,

Saygıdeğer Dava Arkadaşlarım,

Türk milletinin kutlu özlemleri vardır.

Muazzam ülküleri, üzerinde titrediği bir ülkesi vardır.

Varlığını ve birliğini korumak için sarsılmaz bir irade kuvveti bulunmaktadır.

Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının ve sahip olduğumuz tarihi birikimin omuzlarımıza yüklediği sorumluluklar çok açıktır ve vicdanımızda mahfuzdur.



Kim hangi yalanı söylese söylesin, nasıl bir yanlışa düşerse düşsün, muhafaza etmek zorunda olduğumuz bir beka-mızın olduğu kuşkusuzdur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli beka-mıza yö-nelik saldırıların engellenebilmesi, ülkemizin içine girdiği karanlık tünel ve çok sarsıntılı türbülânstan çıkabilmesi için inşa ve ihya edilmiştir.

Bu sayede tıkanan, tekleyen, yozlaşan eski yönetim siste-mi yenisiyle değiştirilmiştir.

15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sis-temin zaaf ve zayıflıkları reformcu ve demokratik bir müca-delenin ilhamıyla aşılmış, yeni bir sistemin kurulması sonu-cunda da kalıcı olarak telafi edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mec-buriyettir.

Aziz milletimiz istikbalini bu yeni hükümet sistemiyle ta-yin ve temin edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi varoluş gayemizin milli ve stratejik güvencesi, büyük Türkiye hedefinin hukuki ve ahlaki güç kaynağıdır.

Türkiye'nin karşısında saf saf dizilen karanlık çevrelerin koro halinde ve ağız birliği içinde Cumhurbaşkanlığı Hükü-met Sistemi'ni karalamaları boşuna değildir.

Maksat arızalıdır, ahlaken çarpıktır.

Gezi Parkı'nda üç-beş ağaç bahanesini kılıf yaparak orga-nize ve geniş katılımlı toplumsal bir kalkışmayı provoke eden failler yeni sistemden rahatsızdır.

6-7 Ekim olaylarıyla isyanı deneyenler yeni sistemden şikâyetçidir.



Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerimizde çukur açanlar, hendek kazanlar, barikat dikenler, vatan evlatlarımızı şerefsizce şehit edenler yeni sistemden huzursuzdur.

15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişiminin içinde ve etrafında olanlar, siyasi arka planını oluşturanlar yeni hükümet sisteminden memnuniyetsizdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerek halkoyu sürecinde, gerekse de 9 Temmuz 2018'de resmen uygulamaya geçmesiyle bilhassa dış güçler siyasi, ekonomik ve diplomatik tehditlerini derinleştirmişlerdir.

Türk milletinin irade ve istiklaline müessir düzeyde sahip çıkması meşum odakları ürkütmüş, sinsi ve sabırları zorlayan arayışlarını hızlandırmıştır.

Bu arayışların özünde Türkiye'nin derlenmesinden, toparlanmasından, kendine gelmesinden duyulan kaygı yatmaktadır.

Uyanan devin üzeri örtülmek istenmektedir.

Kaderimize yön ve istikamet verme azmimizin kırılması amaçlanmaktadır.

Bölgesel ve küresel zeminde daha fazla söz söyleyen, daha çok varlığını gösteren bir Türkiye'ye tahammülsüzlük dramatik ve trajik boyutlardadır.

Ülkemizi iç sorunlarla meşgul edip stratejik hedeflerine ulaşmak isteyen muhasım ülkelere karşı milli birlik ve dayanışma ruhunun karşı gelmesi, statükonun sorgulanması, böyle gelse de böyle gitmeyeceğinin ortaya çıkması güç merkezlerinin fay hatlarını çatlatmıştır.

Kendi ayaklarımız üzerinde durma kararlılığımız, egemenlik haklarımızı çok güçlü şekilde savunma irademiz, biçilen kefeni yırtma inancımız yanlış hesap yapanları çılgına çevirmiştir.



Dünyada kansız ve kazasız, üstelik demokrasinin marifetiyle sistem değişikliğini başaran, işgal edilme tehlikesinin kıyısındaiken bir anda Yenikapı dirilişiyile basiret ve dirayeti-ni gösteren Türk milleti emperyalist ülkelerin planlarını bozmuş, senaryolarını yırtıp atmıştır.

Söz dinleyen değil sözü dinlenen, önü alınan değil ön alan bir ülke olma konusunda ısrar ve duruşumuz zalimlerin den-gesini bozmuştur.

Tuzakların, tertiplerin, tezgahların sebebi işte budur.

Türkiye'nin yaptırım kuşatmasına alınma terbiyesizliği-nin ana gayesi burada aranmalıdır.

İlerledikçe arkamızdan çekiştiriyorlar.

Yükseldikçe ayağımıza zincir vurmaya çalışıyorlar.

Ekonomik tetikçilerini kullanıyorlar.

Terör örgütlerini kışkırtıyorlar.

Vatan evlatlarının kanlarını döküyorlar.

Suriye'nin kuzeyinde kaos imal ediyorlar.

Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar.

S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi'ni almamıza şüp-heyle yaklaşıp şaşkı bakıyorlar.

CHP'yi, HDP'yi, İP'i tahrik ve teşvik ediyorlar.

Zillate yatırım yapıyorlar.

TBMM'de temsil edilen bir parti düşünün ki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla ilgili destekleyici ve açık tavır alıcı bir tutumun içine girmiyor, giremiyor.

Çünkü amaç iğrençtir, niyet kötüdür.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin 15 Temmuz'da yaptığı toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetle-



rine yönelik yaptırım kararı almasına alçakça tepkisiz kalanlar yabancıların taşeronudur.

Meclis'te grubu bulunan partilerin müştereken hazırladıkları ortak metne imza atamayan, katılma gereği duymayan siyasi bölücülerin bu milletin suyunu içip ekmeğini yemesi züldür, haramdır.

HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize kadar sızmış uzantısı ve terör örgütünün hain bir yüzüdür.

Bugünlerde birlikte olunamayacaksa ne zaman olunacaktır?

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yaptırımlarla durduracağını zanneden Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak, ülkemizin hak ve hukukunu müdafaadan imtina etmek suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir?

Bu HDP, CHP ve İP'in zillet ortağıdır.

Bu HDP, MHP'yi ele geçiremeyince arka bahçesinden kaçıp giden İP'çileri Meclis'e sokan bölücü ve yıkıcı odaktır.

Türkiye zillet direncine rağmen milletiyle ve vataniyle sonsuza kadar yaşayacaktır.

Yaptırımlar bize vız gelecektir.

ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası Allah'ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir.

Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimse-nin yanına kalmayacaktır.

Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar.

Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır.



Türk milleti hiç kimsenin eline avucuna bakmaz, bakmamıştır.

Hiç kimseden himmet beklemez, hiç kimseye de mihnet etmez.

Hedef koyarız, inanırız, biz de yaparız.

Zekaysa gerekli olan, Türk milleti zekidir.

Çalışkanlıksa lazım olan, Türk milleti çalışkandır.

Karakterse ihtiyaç olan, Türk milleti yüksek karaktere sahiptir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bakınız ne demişti:

“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

Milli birlik ve beraberliğimize tutunarak nice güçlüğü yendik, nice badireyi geçtik.

Akıl Türk aklıdır.

Ahlak Türk ahlakıdır.

İlhamımız Türk asırlarındaki muzaffer ruhtur.

Medeni olmayı, medeniyetin şifrelerini biz öğrettik.

Adil yönetimi, adaletli muameleyi biz gösterdik.

Huzur ve sükûnet ecdadımızla kıtalara taşındı.

Avrupa Ortaçağ karanlığındaiken, ABD’den henüz en küçük iz ve eser yokken aleme nizam veren bizdik, cihanı aydınlatan Türk milletiydi.

Yeter ki kendimize güvenelim, özümüze dönelim.

Yeter ki korkulukları devirelim, mukadderatımıza sarılalım.



Yeter ki bir olalım, diri olalım, birlikte Karaman'ın umutlarını canlandıralım.

İnanmak başarmanın ön şartıdır ve yarısıdır.

Kalpte iman, kaderde ittifak, kıvançta ittihat, kararda ortak irade her zorluğu bertaraf edecektir.

İstersek, inançla mücadele edersek 2023'de yeni bir Türk mucizesine imza atarız.

Çılgın Türklerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.

Geçmişimiz geleceğimizin kefilidir.

Güçlü ve büyük bir Türkiye ideali gerçekleşmelidir.

Muasır bir ülke ideali vücut bulmalıdır.

Geleceğin kudreti Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Bu gerçeği hiç kimse değiştiremeyecektir.

Dünya üzerinde gelecekteki beşeri kuvvet büyük Türk milleti olacaktır.

Günlük siyasi kaygıları artık bir kenara bırakmak lazımdır.

Çıkar anlaşmazlıklarından sıyrılmak asıldır.

Nefsin esaretinden kurtulmak, egoların, bencilliğin, ben merkezli eğilimlerin yörüngesinden çıkmak acil bir ihtiyaçtır.

Geleceğimizden tasarruf edemeyiz.

Dün geçti, gerekli dersler çıkarıldı, sonuçlar alındı.

Önümüze bakmalıyız, siyasi ve ekonomik becamızı fedakârlıkla korumalıyız.

Unutmayınız ki, geleceğini planlayamayan milletlerin hiçbir zaman bir istikbali olmamış, olmayacaktır.



Türk milleti ortak paydasında buluşarak azimle yürümeliyiz.

Hayallerimizin sınırı yoktur.

Ülkülerimizin emsali yoktur.

Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, mühürlenmiş kalplere tekraren hatırlatırım ki:

Biz Karamanız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz, biz bin yıllık kardeşliğin bakiyesiyiz, binlerce yıllık Türk tarihinin bereket hilali, birlik sancağıyız.

Değerli Karamanlı Kardeşlerim,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Hep daha fazlasını yapmakla mükellef olduğumuzu özellikle bilmenizi isterim.

Hayat devam ediyor, dünya dönüyor, Karaman hasretle istikrar ve huzuru bekliyor.

Meseleler birbirini kovalıyor, her yeni gün farklı ihtiyaç ve beklentileri ortaya çıkarıyor.

Karaman'ın yaralarına merhem olacağız.

Belediyecilik anlayışımızın özünde empati ve insana hürmet vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak amacımız vatandaşlarımıza müreffeh bir hayat imkânı sunmak, mutlu bir geleceğe taşımaktır.

Üretken belediyecilik anlayışımızın temeli de budur.

Üreterek geliştireceğiz, geliştikçe büyüyeceğiz, büyüdükçe zenginleşip, sosyal ve ekonomik engelleri Allah'ın izniyle birer birer aşacağız.

Bugünün ağır meselelerini halletmekle kalmayacak, istikbalin ihtiyaç ve arzularını şimdiden öngörüp, aktif ve atılgan



bir çalışma disipliniyle her derde deva, her soruna çare üreteceğiz.

Kalkınmanın, gelişmenin, ilerlemenin denge ve derinliğine ele ele vererek birlikte ulaşacağız, birlikte başaracağız.

Bizim kaybedecek zamanımız yoktur, işimiz ise pek çoktur.

Mahalli İdarelerde sorumluluk üstlendiğimiz vatan köselerinde bugüne kadar durmadık, beklemedik, yorulmadık, yorgunluğa prim vermedik.

Bundan sonra da aynısını inanç ve coşkuyla yapacağız.

Sizlerden aldığımız demokratik görev ve emaneti layığıyla yerine getirmenin arayış ve heyecanında olacağız.

Sözlerime son vermeden önce, son günlerde terörle mücadeleye esnasında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, terörü lanetliyor, hepimizin başı sağolsun diyorum.

Bu vatani bölemeyecekler.

Bu milleti yenemeyecekler.

Bu bayrağı indiremeyecekler.

Türkiye'yi asla yıkamayacaklar.

Buradan Düzce'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralarının sarılmasını ve zararların tazmini ümit ve temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum.

Partimize yönelik teveccühlerinden dolayı Karamanlı kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyor, belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum.



Karaman'ı daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin desteğini bekliyor, Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
AMASYA'DA
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA**

27 TEMMUZ 2019



**Aziz Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Amasyalı Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Şehzadeler şehri Amasya'yı selamların en güzeliyle selamlıyorum.

Amasya'da hayatını sürdüren, ekmeğinin peşinde olan her kardeşimi hürmet ve muhabbetle kucaklıyor en iyi dilekelerimi sunuyorum.

Amasya tarihin müşahidi, tarih Amasya'nın müteahhididir.

Amasya Türkiye'nin göz nuru, maziye açılan gönül kapısıdır.

Orta Karadeniz'in iç kısmında bir hilal gibi parlayan Amasya geçmişten bugüne dalga dalga büyüyen istiklal ve istikbal haklarımızın kader ve karar kentidir.

İftiharla söylemek isterim ki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde tarihi bir duruş gösterdiniz.

Emaneti ehline teslim ettiniz.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne muazzam bir destek verdiniz.

Üç hilali yükseltip huzuru ve umudu seçtiniz.

Milli birlik ve kardeşliğin mesajını sahiplendiniz.

Hepinizle övünüyorum, hepinizle gurur duyuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyelerimizi "Teşekkür-Tebrik-Takdir" temasıyla planladığımız ziyaret programlarını sırasıyla gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda sekizinci durağımız olan Amasya'dayız.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen Amasyalı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı,

Göynücek Belediye Başkanımız Sayın Kadir Fatih Erdoğan'ı,

Hamamözü Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bayraktar'ı can-ı gönülden tebrik ediyorum.

31 Mart seçim sürecinde azimle, heyecanla, samimiyetle, inanmışlıkla çalışan, bununla birlikte sorumluluklarını harfiyen ifa ve icra eden değerli dava arkadaşlarımı, bütün parti teşkilatlarımızı takdir ediyorum.

Allah eksikliklerini göstermesin diyorum.

Amasya'da bir çığır açılmış, milli bir çağrı cevap bulmuştur.

Elbette Amasya'nın değerini çok iyi biliyoruz.

Verdiğiniz muhterem ve müstesna desteğe layık olabilmek için insanüstü bir gayretle görevimizi yerine getireceğiz.

Amasya'ya mahcup olmayacağız.

Amasya'nın hedeflerinden taviz vermeyeceğiz.

Aziz ecdadımız Amasya'ya derin iz ve eserler bırakmıştır.

Tamamı namusumuza emanettir.

Bedestenler, camiler, medreseler, köprüler, türbeler, kaleler, çeşmeler, hanlar, hamamlar Amasya'yı tarihi ve kültürel hazine olarak kuşatarak zamanımıza kadara ulaştırmıştır.

Amasya evleri geçmişin anılarını bugünlere taşımıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde tam yedi padişahımızın şehzadelik dönemlerindeki olgunlaşma ve kutlu görevlerine hazırlanma yeri Amasya olmuştur.



Payitahta giden yol Amasya'dan geçmiştir.

Devlet terbiyesi ve geleneği burada öğrenilmiş ve öğretilmiştir.

Bir yanda imparatorluk bünyesinde, diğer yanda milli devlet yapısı içinde hem yükselişin, hem de kuruluş ve kurtuluşun ağırlık merkezi bellidir, kuşkusuz Amasya'dır.

Şunu herkes bilmelidir ki, Amasya devletin özüdür, milletin sözüdür, tarihin sesidir, geleceğin ruh köküdür.

Çözölmeye karşı direnç noktası burasıdır.

Bölünmeye karşı devleşen irade buradan yükselmiştir.

Amasya'ya hizmet ecdada vefa borcumuzdur.

Amasya'yı ayak bağlarından kurtarmak, gelişmesini ve büyümesini sağlamak Milliyetçi Hareket Partisi için beka ve şeref meselesidir.

Mutlaka başaracağız, mutlaka yapacağız, Amasya'yı baştan ayağa imar, inşa ve ihya edeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne güvündünüz, sandıkta güç verdiniz; bizler de güveninizi boşa çıkarmayacağız, beklentilerinizi karşılıksız bırakmayacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa çare vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa sarsılmaz bir duruş vardır, sağlam bir şuur vardır, elbette buradadır, milli vicdanlarda hakimdir.

Değerli Amasyalılar,

Aziz Dava Arkadaşlarım,



Yüz yıl önce vatan toprakları işgal ve esaret altındaydı.

Türk milleti zalimlerin baskı ve dayatmasına maruz kalmıştı.

Uzun yıllar devam eden savaşlar topraklarımızı eritmiş, milletimizi bitkin, bezgin ve yorgun bırakmıştı.

Sömürgeci güçler varlığımızı imhaya heves ve teşebbüs etmişlerdi.

Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikedeydi.

Ya bir yol bulunmalı, ya da bir yol açılmalıydı.

İhtiyaç olunan kudret damarlardaki asil kanda gizliydi.

Tutsaklık, bağımlılık, kölelik milletimize uzak ve yabancı kavramlardı.

Türk vatanının her karışı şehit kanlarıyla sulanmış, fedakârlık ve kahramanlıklarla nurlanmış, kutlu ecdadımızın mücadelesiyle kazanılmıştı.

Felaketlerin ortasından anıt gibi yükselerek milli varlığımızın istiklal içinde geleceğe taşınması ihmali olmayacak bir görevdi.

Nihayetinde Amasya Milli Mücadele'nin hareket mevkii olarak belirmiş ve sivrilmişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Amasya'ya tutunarak, Amasya'dan ilham alarak kurtuluşumuzun sönmeyecek meşalesini yakmışlar, istiklal genelgesini buradan yayımlamışlardır.

Milli Mücadele'ye ruh ve yön veren kararlılık tam bir asır önce Amasya'dan ilan edilmiştir.

22 Haziran 1919'da zamanlar üstü bir kavrayış ve inançla dile getirilen, "Milletin istiklali, yine milletin azim ve kararıy-



la kurtarılacaktır.” iradesi Türk milletinin bağımsızlık kıvılcımını tutuşturmuştur.

Samsun’da atılan ilk adım, Amasya’da tebliğ edilen ilk tamim Erzurum ve Sivas’ın kongre ruhuyla birleşince milli heyecan keskin şekilde bilenmiş, zaferler kuvvetle birleşmiş, çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nin harcı karılmış, temeli kazılmıştır.

Türk milleti bağımsızlığının bedelini ödemiştir.

Milli bekamızın müdafaası için her zorluğa göğüs gerilmiştir.

Tarih aynı zamanda geleceğin ilham ve irade payesidir.

Yüz yıl önce verilen kurtuluş mücadelesi Türk milletinin yüz akı, milli aklı, varoluş ahlakıdır.

Bugün ülkemize yönelik kurulan tuzaklara Amasya Genelgesi’ndeki şuurla bakıyoruz.

Manda ve himaye özlemi çekenlere Erzurum ve Sivas Kongrelerinin atılan ve çevik tavrıyla cephe alıyoruz.

Dün yedi düvel üzerimize geldi, yine bu milleti yenemediler, yine bu milleti deviremediler.

Bugün terör örgütlerinin hunhar eylemleri yine sonuç vermeyecektir.

Sahnelenen küresel oyunlar amacına ulaşamayacaktır.

Yazılan bölgesel senaryolar yırtılıp atılacaktır.

Kurgulanan ekonomik komplolar, planlanan veya tedavüle sokulan yaptırım tehditleri gene milletin azim ve kararıyla tesirsiz hale getirilecek, hiçbir baskı Türkiye’ye sökmeyecek, işlemeyecektir.



Türkiye'nin sesi gür ve güçlü şekilde çıktıkça bundan ürken ve rahatsız olan ülkeler menfur arayış içine giriyorlar.

Zalimler, hainler, işbirlikçiler dün olduğu gibi yine boş durmuyorlar.

Muhasım odaklar egemenlik haklarımıza ve bağımsızlığımıza leke sürmek için kuyruğa giriyorlar.

Güney sınırlarımız boyunca fitne ekip zehir biçmek için çalışıyorlar.

ABD'nin tutarsız, çelişkili ve güvenilmez tavrı nedeniyle PKK/YPG terör örgütü sınırlarımızın dibinde yuvalanmış, sözde hâkimiyet alanı oluşturup fiili durum yaratmıştır.

CHP Genel Başkanı'nın "Bize mi saldıracaklar" diyerek aklamaya çalıştığı YPG, 22 Temmuz 2019 gecesi sınır ilçemiz Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış, ikisi çocuk olmak üzere altı kişinin yaralanmasına yol açmıştır.

CHP tehlikenin hala farkında değildir.

CHP, HDP, İP aynı anda zillete düşmüşler, zihnen, fikren, siyaseten iflas etmişlerdir.

Özellikle CHP Genel Başkanı'nın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün yapılan "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayında" yapmış olduğu konuşma amaçsız siyasetin çarpık bir numunesidir.

Konuşmasının tek bir yerinde Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmemiş, tek bir satırında karşı karşıya olduğumuz ağır tehditlerle ilgili görüş paylaşmamıştır.

Bu durum CHP adına ayıptır, utanç vericidir.

CHP'ye oy veren kardeşlerime büyük bir haksızlıktır.

CHP Genel Başkanı'na Amasya'dan açık açık soruyorum:



Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi plan, hazırlık ve önerilere sahipsiniz?

22 Temmuz 2015'ten bu tarafa kaç şehit verdiğimizden haberiniz var mı?

Sarımsağın yüzde 89, salçanın yüzde 90, çocuk bezinin yüzde 40 zamladığını söylüyorsanız da, terörle mücadelenin artan maliyetlerini, bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan paraları hiç duydunuz, hiç hesap ettiniz mi?

Sayın Kılıçdaroğlu, kuldan utanmıyorsanız, bari Allah'tan korkun.

Türkiye ateşten gömlek giymişken, siz hangi yüzle konuşuyorsunuz?

Mutfakta ateş varsa söner, söndürülür, bugün az yediysek yarın çok yeriz, bugün kaybettiysek kısa sürede tekrar kazanırız, peki ağlayan analara ne diyacaksınız? Omuzlarda taşıyan şehit naaşlarına nasıl bakacaksınız?

Bekamız tahrip edildikten, vatan ve millet elden gittikten sonra neyin ekonomisinden, neyin gelir azalmasından bahsedebilirsiniz?

PKK-FETÖ ihanetinin açtığı derin yaraları, kazdığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız? Bunu da soğan, patates, patlıcan istismarıyla mı tamir ve telafi edeceğiz?

CHP'ye oy veren vatandaşlarımız ellerini vicdanlarına koyp muhasebe yapsınlar.

CHP Genel Başkanı'nın konuşmasının nesi doğru, neresi düzgündür?

Türkiye yalnızca Suriyeli sığınmacılara 35 milyar dolar harcamışken, terörle mücadelenin faturası günbegün ağırlaşırken, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırdıkça



saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak, ekonomide tezviratlar üretmek adamlık mıdır? Ahlaki midir? Millilik midir? Haysiyetli bir tavır mıdır?

Milli becamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?

Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmakta, kimlere hizmet etmektedir?

PKK'ya diyet borcu varsa söylesin, kurtaralım, kendisine omuz verelim.

FETÖ'nün boyunduruğu altındaysa imdat desin, yardım edelim, elinden tutalım, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım.

Fakat Türkiye'nin tek adam rejimine geçtiğini söylemeye devam ettiği takdirde milli vicdanda mahkûm olacağını, Türkiye düşmanlarına taşeronluktan insan içine çıkamayacağı günlerin yaklaştığını da CHP Genel Başkanı'na ikazen hatırlatmak isterim.

Teröristler kanlı eylem nöbetindedir, fakat CHP'den çıt yoktur.

Sınır ötesinde oyun içinde oyun vardır, ama CHP'den ses yoktur.

Bu CHP hangi ülkenin partisidir?

Bu CHP kimlere teknil ve selam vermektedir?

Korkuları, sakladıkları hangi açıkları vardır da bu kadar aczin ve teslimiyetin pençesine düşmüşlerdir?

İP, CHP, HDP arasında görüşülen, konuşulan, uzlaşılan hangi karanlık ilişkiler vardır?

CHP Genel Başkanı son bir yılda milli gelirdeki düşüşün 135 milyar dolar olduğunu söylerken, karamsarlık aşlayıp kara kampanya tetikçiliği yaparken kimlerin gözüne girmek,



hangi mihrakların dikkatini çekmek için çabaladığımı artık herkes biliyor, herkes anlıyor.

Bu çürük zihniyetler Milli Mücadele yıllarında ihanetiyle malum olan Ali Kemal'in izinden yürüyen, onun Birleşik Krallığa Başbakan olan torunuyla fikri hısımları olan gafillerdir.

Bunların nüfus kütüğü Türkiye'de, ruh kökü yabancı memleketlerdedir.

CHP Genel Başkanı ne yaparsa yapsın, hangi fitne ve nifaktan nemalanırsa nemalansın bu aziz millet, bu büyük devlet varoluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir.

CHP tarihin yanlış tarafındadır, müflistir, geçmişinden kategorik olarak kopmuştur.

Ve ne üzücüdür ki, CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini de sızlatmaktadır.

Kılıçdaroğlu ne kadar üç maymunu oynasa da sınır ötesinden kaynaklanan terör tehdidi Türkiye'yi bir karar arifesine kadar taşımıştır.

Kaldı ki taşımak da zorundadır.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün sınırlarına basan, sabrını zorlayan, tahammül sınırını test eden vahim gelişmeler karşısında da varoluş-yok oluş mücadelesinin eşliğinde olduğumuz açıktır.

Milli haklarımızı savunamazsak, milli becamızı koruyamazsak bu coğrafyada, bu millet yapısıyla, bu devlet sistemiyle ayakta durmamız, hayat bulmamız mümkün değildir.

Kurulan tuzakları akılla, sabırla, milli güç imkânlarıyla bozmak zorundayız.

İmhamızı planlayanlara imanla engel olmalıyız, doğduklarına da şişman etmeliyiz.



Zaafa düşmemizi projelendirenlere sonuna kadar direnç ve tepki göstermeliyiz.

Türkiye'yi önce kafese alıp ardından da zincire vurmak istiyorlar.

Bu yüzden vatanımız hedeftir.

Milli birliğimiz, milli varlığımız saldırıya uğramaktadır.

Bağımsızlığımız ve bekamız ateş hattındadır.

Fakat teslim olmayacağız, alttan almayacağız, göz yummayacağız, zulme ve zulmete müsaade etmeyeceğiz.

Bu gerçeği hafta başında Türkiye'ye gelen ve Suriye'nin kuzeyini esas alan gelişmelerle ilgili temaslar yapan ABD hevetinin iyi bilmesinde çok ciddi yararlar olacaktır.

Teröristler Suriye'nin kuzeyindedir.

Karanlık hesaplar Irak ve Suriye'nin kuzey tarafındadır.

İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat'ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir.

Buna dur demenin, engel olmanın zamanı gelmiş, hatta geçmektedir.

Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 km'yi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır.

Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır.

PKK/YPG'li caniler silahlarını derhal teslim etmelidir.

Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir.

Başka bir seçenek yoktur, artık kalmamıştır.



Biz güvenli bölgeyle ilgili düşüncelerimizi 2012'den beri seslendirdik.

Konuyla ilgili teklif ve değerlendirmelerimizi devamlı surette dile getirdik.

Amacımız Türkiye'nin güvenliğidir.

Amacımız devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü teminat altına almaktır.

Bugüne kadar Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar iki defa ertelenmiştir.

Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır.

Geldiğimiz bu aşamada oyalanmaya, aldatılmaya, yalanlarla avutulmaya tahammülümüz kesinlikle yoktur.

Türkiye'nin meşru, hukuki ve beka hassasiyetine uygun güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı, ya da Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli, Türk milletinin kudreti hainlerin tepesine inmelidir.

Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır.

Ne var ki ABD samimi değildir, dürüst değildir, yapıcı ve dostane bir tavır içinde görülmemektedir.

22 Temmuz 2019 Pazartesi günü ülkemize gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin önerileri elbette makul ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzaktır.

Özel Temsilci Türkiye'de görüşmeler yaparken, ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu Merkez Komutanı'nın Suriye'nin kuzeyinde aranan teröristlerle samimi görüntüler vermesi tam bir izansızlık, pervasızlık ve tutarsızlıktır.

ABD Türkiye ile terör örgütünü eşzamanlı idare etmektedir.



Bu pişkinliğin ve ahlaki düşüklüğün kabulü mümkün değildir.

Üstelik ABD'li askerler karadan ve havadan YPG'li teröristlerin katılımıyla Fırat'ın doğusundaki sınır boyunca devriyeye çıkmışlardır.

Ankara'da güvenli bölge müzakereleri sürerken ABD'li askerlerin teröristlerle birlikte hareketi ülkemize yönelik gözdağıdır.

Müttefiklikle bağdaşmayan ne varsa bölgede tezahür etmektedir.

Münbiç mutabakatına uymayan, Suriye'nin kuzeyinden asker çekmeyen ABD ileri düzeyde güvenilmez bir durumdadır.

S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi alımından sonra artan yaptırım tehditleri, ABD Başkanı'nın gönülsüz gibi yaklaşıp Kongre'nin bastırması tam bir orta oyununa, tam bir tiyatroya dönüşmüştür.

ABD, Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG arasında denge arayışındadır.

Kanlı teröristler ABD'nin direkt muhatabı, hain terör örgütü de doğrudan müttefiki haline gelmiş durumdadır.

Milli güvenliğimizin savunulması, milli tezlerimizin kabulü için siyaset ve diplomasi kanalları muhakkak kullanılmalıdır.

Ancak bu kanallar açık olmasına rağmen oyalama devam ederse bizzat devreye girip cesaretle harekete geçmek, Fırat'ın doğusunda hainlere öldürücü darbeyi indirmek Türkiye için bir beka ve onur meselesidir.

Gecikirsek kaybederiz.

Taviz verirsek zayıf düşeriz.



Türkiye kendi söküğünü dikmeye, kendi kaderine yön vermeye muktedirdir.

Yüz yıl önce, Amasya Genelgesi'nde ifade edilen, "Milletin istiklali yine milletin azim ve kararıyla kurtarılacaktır" duruş ve iradesi milli vicdanda hala mahfuzdur.

Bugünkü durumda gerekli olan duruş bu duruştur, bu iradedir.

Fırat'ın doğusundaki, Irak'ın kuzeyindeki hain ve haşarat yuvaları dağıtılmalıdır.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe operasyonu Türkiye'nin kararlılığının ispatıdır.

17 Temmuz 2019'da, diplomatımız Osman Köse'yi Erbil'de şehit eden alçakların suikastı planlayan ve azmettirenlerle birlikte cezalandırılması dökülen kanların son damlasına kadar hesabının sorulacağına çok açık bir göstergesidir.

Katillere yönelik 18 Temmuz'da Duhok kırsalında, bundan altı gün sonra da Irak'ın kuzeyindeki Batifa kırsalında gerçekleştirilen operasyonların kararlılık ve kahramanlık beratı olduğu ortadadır.

Yapılan kanlı saldırılar hiçbir hainin yanına bırakılmayacaktır.

Rüzgâr eken fırtına biçecektir.

Nefretle doğrulan cesaretle biçilecektir.

Hiç kimse hesap hatası yapmasın.

Hiç kimse yalan ve yanlış heveslerin peşine düşmesin.

Hiç kimse sağduyumuzu zaaf ve zayıflık sanmasın.

Türk milleti vatanını muhafaza edecektir.



Türkiye meşru ve hukuki haklarına korkusuzca sahip çıkacaktır.

S-400 alıyorsak ülkemizin güvenliği içindir.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisini istiyorsak varlığımız ve egemenlik haklarımızın güvenceye kavuşturulması amaçlıdır.

Fırat'ın doğusuna F-16 olup uçacaksak, obüs olup patlayacaksak, bomba olup yağacaksak, ateş olup yakacaksak bunun icazetini de hiçbir yerden almayız, hiç kimseye de sormayız, sormayacağız.

Irak'ın kuzeyine pençemizi geçirdik.

Hakurk'tan Kandil'e varıncaya kadar ne kadar hain varsa önümüze kattık, kaçtıkları yere kadar kovalamaya başladık, hepsini birden namlumuzun önüne dizdik.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu kestik, bağlantılarını kopardık.

Bilysin ki, Türkiye'nin varoluşuna dinamit koyamayacaklar.

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne kast edemeyecekler, milli haklarımıza çomak sokamayacaklar.

Türk milletine boyun eğdiremeyecekler, Türk devletine diz çöktüremeyecekler.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye biriz, beraberiz, büyük bir aileyiz.

Türk milleti zalimlere karşı kenetlenmiştir.

Yüreklere birdir, nefeslere birdir, nitekim Türk milleti adını, anısını ve gelecek ülkülerini zedeletmeyecektir.

Dünya ABD'den ibaret değildir.



F-35'den mahrum olmak her şeyin sonu değildir.

Küresel pakt, oluşum ve kuruluşlar kader değildir.

Geçmişte kendi yolumuzu kendimiz çizmeyi başardık.

Yine yaparız, yine başarırız, yine her zorluğun üstesinden geliriz.

Çünkü biz Türk milletiyiz.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

25 Temmuz 2019 tarihinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75 çekmesi sevindirici bir gelişmedir.

Üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan, Türkiye'nin büyümesine destek olan girişimcilerimizi, firmalarımızı, şirketlerimizi, iş alemini faiz tasallutundan kurtarmak lazımdır.

Vatandaşlarımızı faiz ve kur baskısından korumak muhakkak sağlanmalıdır.

Nitekim faiz çilesine son verilmelidir.

Üretim teşvik edilmeli, çarklar dönmeli, fabrika bacaları tütmelidir.

Ekonomik saldırı düzenleyenlere bütün imkanlarımızla direnmek mecburidir.

Çiftçilerimizin sorunları vardır, halledilmelidir.

Esnafımızın şikâyetleri vardır, giderilmelidir.

Emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, dar ve orta gelirli insanların talepleri imkanlar nispetinde karşılanmalıdır.



Buğday üreticilerimizin, pancar üreticilerimizin, sebze ve meyve üreticilerimizin, emeğinin, alın terinin karşılığını almak isteyen kardeşlerimizin problemleri zaman içinde çözülmelidir.

Ekonomik iyileşme, demokratik normalleşme, siyasi istikrar, kalkınma, gelişme ve zenginleşme hamlelerini daha da güçlendirecektir.

2018 yılının Ekim ayında yüzde 25,2 olan enflasyonun geçen ay yüzde 15,72'ye inmesi ve cari açığındaki gerileme umut vericidir.

Mali disiplin ve tasarruf tedbirleriyle bütçe açığındaki artışların frenlenmesi mümkündür.

Bizim arayışımız daha huzurlu bir Türkiye'dir.

Bizim arzumuz daha müreffeh, daha güvenli, daha gelişmiş bir Türkiye'ye ulaşmaktır.

İdlib'te bina enkazlarının arasına sıkışıp kalan çocukların yürek burkan fotoğrafları, Gazze'de, Kaşgar'da, Kerkük'te feryat eden yavruların feci akıbetleri hepimizi sarsmalı, uyarmalıdır.

Vicdani görevlerimizi ihmal etmemiz düşünülemeyecektir.

Yerlerini yurtlarını terk edip umuda yolculuk diye denizlerde boğulup balıklara yem olan göçmenlerin acıklı halleri hepimize ibret olmalıdır.

Doyamayan, giyinemeyen, barınamayan, suya bile kanamayan mazlumların hakkını savunmak milletimizin tarihi mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Türk milleti var oldukça, Türkiye ebediyet istikametinde ilerledikçe zalimlerin korkulu rüyası, masumların da müdafaa mercii olarak anılacak ve ayakta alkışlanacaktır.



Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle gücüne güç kattıkça bölgesinde huzur ve istikrar adası olarak yükselecektir.

Yükselişimizin sınırı da yoktur.

2023 hedeflerinin gerisinde kalmanın bahanesi olamayacaktır.

Ülkemiz daha güzel günlere, bugünden daha umutlu dönemlere ulaşacaktır.

Sorun varsa, çözecek irade de vardır.

Zillet değil millet yaşayacaktır.

Zalimler değil mazlumlar kazanacaktır.

Türkiye'de hiçbir insanımız aç ve açıkta bulunmamalıdır.

Merkezi yönetimle mahalli yönetimler bunu teminle mükelleftir.

Bizim belediyeçilik anlayışımızın temelinde yatan da budur.

İnsanımız huzur, barış, refah ve güvenlik içindeyse bizler rahat ederiz, vicdanen müsterih oluruz.

Belediye Başkanlarımızın kapıları paylaşmanın, bölüşmenin, kardeşçe muamelenin, hayırsever ve yardımsever ahlağın merkezi olmalıdır.

Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

Bizim sevgimiz herkese yetecek kadar büyüktür.

Amasya'da süt içemediği için ağlayan bir bebek olmayacaktır.

Ekmek alamadığı için başını öne eğen nineler, dedeler, analar, babalar olmayacaktır.



Isınamadığı için küçücük elleri soğuktan çatlayan çocuklarımız olmayacaktır.

Giyecek ayakkabısı olmadığı için ayakları su içinde kalan yavrularımız olmayacaktır.

Sözümüzü sözdür, Amasya'da ayağa ve şaha kalkacaktır.

Amasya Belediye Başkanımıza ve diğer Belediye Başkanlarımıza samimiyetle güveniyor, hepsinden çok şey bekliyorum.

Her Belediye Başkanımız şehrinin emini, teminatı, manevi hisarı, gece gündüz muhafızdır.

Medeniyet tasavvurumuza bizzat sahada refakat edecek, bunu tanıtıp anlatacak, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" ilkemizi yaşatacak olan Belediye Başkanlarımızdır.

Belediye Başkanlığına yeni seçilen arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum:

Sürekli geçmiş yönetimlerden yakınlıkla vakit kaybetmek ve alınan kötü mirastan sızlanmak yerine önünüze bakmalı, hedeflerinizin peşinden koşmalısınız.

Geçmişteki hataların aynısını yapmak bizim kitabımızda yazmayan bir sapma halidir.

Vatandaşlarımızla empati yapamayan, dertlere deva olmayan, sorun ve şikayetlere kulak veremeyen belediye yönetimlerinin akıbeti biliniz ki kayıptır.

Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin ifasına, hidayetin ifadesine, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en ön safta yer almalıdır.

Diyor ya Hz.Mevlana: *"Kula bela gelmez Hak yazmadıkça, Hak bela vermez kul azmadıkça."*



Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha selamların en güzeliyle selamlıyorum.

Hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Amasya'yı daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin desteğinizi bekliyor, Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.

