



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

www.mhp.org.tr

SİYASET - LİDERLİK - EĞİTİM



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

PARTİ İÇİ EĞİTİM

SİYASET VE LİDERLİK OKULU



**SİYASET
LİDERLİK
EĞİTİM**





**Milliyetçi Hareket
Partisi Genel
Başkanı
Sayın
Devlet Bahçeli'nin
Siyaset ve Liderlik
Okulu
Sertifika/Mezuniyet
Törenlerinde
Yaptığı
Konuşmalardan...**



SUNUŞ

10 Ekim 2009 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin açılışını yaptığı "Siyaset ve Liderlik Okulu"ndaki eğitim-öğretim yolculuğumuz liderimizin himayelerinde ilk günkü heyecan, azim ve kararlılıkla on üçüncü yılında da devam etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti programında eğitim politikamız şu şekilde ifadesini bulmuştur: "Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi eğitim politikamızın temel amacıdır."

Yine Genel Başkanımızın ifadeleriyle "Geçmişle gelecek arasındaki ilişki ve irtibatın sağlıklı ve sağlam şekilde kurulması; tarih, coğrafya ve millî kimlik perspektifiyle geleceğin önüne gerilen perdenin indirilmesi pek tabidir ki eğitimle hayat bulacaktır. Bunu yapacak güç ve kudret bu çatı altındadır. Bunu başaracak kadro ve keyfiyet burada, Üç Hilal'in bağrındadır. "Siyaset ve Liderlik Okulu" Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez olmuştur."



Ülkemizde, siyaset kurumunun her kademesinde, hızla değişen dünyanın şartlarına aynı hızla ayak uydurabilecek, milletimizin taleplerini yine milletimizin değerleriyle örtüştürerek, somut politikalar üretebilecek güçlü kadrolara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı yıllar öncesinden görüp, yarım asrı aşan mazisinin her döneminde, bilgiyi ahlakla birleştirerek yetiştirdiği kadroları, bu ülkenin hizmetine sunan Milliyetçi Hareket Partisi, bu kutsal görevi, karşılıklı beklemeden Türk Milleti'nin ve Devleti'nin ebediyen ayakta kalması için sürdürmektedir.

Bu kitap, Sayın Genel Başkanımızın hassaten önem verdiği ve sürekliliği hususunda hassasiyet gösterdiği Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sertifika/mezuniyet törenlerinde başta gençlerimiz olmak üzere her kesime yönelik ders verici, ufuk açıcı ve yol gösterici konuşmalarından oluşmaktadır. Kitapta yer alan siyaset, liderlik, eğitim-öğretim konularındaki her bir ifade Türk siyasi tarihine kazınacak, mühür vuracak niteliktedir...!

Prof. Dr. Filiz KILIÇ

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve
Liderlik Okulu'ndan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı



**Siyaset ve Liderlik
Okulu
1. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
26 Aralık 2009**





“Hepinizin bildiği gibi siyasetin kaynağı ve öncelikli ilgi alanı insandır. İnsanın mutluluğu, refahı, huzuru ve onuru günümüz siyasetinin odağı olmuş; siyaset anlayışları, siyaset üslubu ve siyaset tercihleri bu temel üzerinde yükselmeye başlamıştır.”

“Nerede bir insan varsa, nerede bir insanın karşılaştığı bir sorun görülüyorsa siyaset bunların çözümüne kafa yormak, akıl üretmek ve çözüm bulmak mecburiyetindedir. Günümüzün siyaset algısı ve ulaştığı seviye bunu gerektirmektedir.”

“Siyasetçinin bir görevi de, tek tek fertlerden meydana gelen ve bir arada bulunarak toplumu oluşturan beşeri varlığın içindeki doğal “ben ve biz” algısını bozmadan bir ahenk içinde yaşatabilmektir.

Bu itibarla millet oluşumunu ve millete şuurla bağlılığın tanımını olan milliyetçiliği esas alan bir siyasi hareket olarak, fertlerin sorunlarını çözerek milletimizin de sorunlarını çözecek, millet eksenli ve insan odaklı bir anlayışı tercih etmiş bulunuyoruz.”

“İnsanlığın birbirine aktararak getirdiği yönetim tecrübesine özellikle son yüzyılda gözlem, deneme, uygulama gibi bilimsel disiplin de eklenince siyaset bir bilim dalı olmuştur.”



“Bize düşen görev, siyasetin doğasında var olan yerelden merkeze doğru yükselme kanallarını açık tutarak “saha”dan siyasetçi yetiştirmeyi sürdürürken, diğer taraftan siyaseti bilim disiplini içinde anlamış, algılamış, eğitilmiş kadrolarını siyasetimize katabilmek olmalıdır.

Milletimizin gönlünde cevap bulmuş ve yaygınlaşmış siyaset alanı yatay siyasetin omurgasını oluştururken, uzmanlaşmış kadroların süreçleri, durumları ve geleceği yorumlayan vizyonları ise dikey siyasetin gücünü artıracaktır.

Bu yolla hem toplumsallaşma mümkün olacak, hem de adına ve birlikte siyaset yaptığımız milletimizin sorunlarına ön almak ve çözüm bulmak söz konusu hale gelecektir.

Bu yatay ve dikey boyutları olan iki kanatlı siyaset yapılanmasını başardığımız ve ulaştığımız ölçüde yalnızca partimizin yükselmesini sağlamakla kalmayacağız, aynı zamanda, kalıcı olacak, kök salacak, geçici ve küçük başarılarla avunmayacak bir siyaset anlayışını ülkemize kazandırmış olacağız.

Aslında, ülkemizdeki siyasi partilerin onlu yıllarla tanımlanacak ömürleri dikkate alındığında, en eski ikinci siyasi parti olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tavan ve taban arasındaki dengeyi başarmış olduğu ortadadır.

Bu yönüyle de, her ne kadar bünyemizde bir siyaset ve liderlik okulunun güzel bir gününe tanık olmak için toplanmışsak da, aslında kırk yıllık duruşu, tavrı,



ilkeleri, kadroları ve fikirleriyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal yapısı ülkemiz için başlı başına ve rakibi olmayan bir siyaset ekolü ve okuludur.

Bugüne kadar devam eden kırk yılı aşkın siyasal hayatında partimiz, günlük siyasete alet olmamış, kalıcı ve sürekli hamleleri ve hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmuştur.

Bu gerçeği anlamanın ve Milliyetçi Hareket Partisinin varlığının ve savunduklarının ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasının yolu, Türkiye'de Milliyetçi Hareketin olmadığı bir kırk yılın muhasebesinden geçecektir.”

“Onun için “sokak değil okul, çatışma değil siyaset, kavga değil iktidar” diyor ve bu hedeften sapmalara karşı hareketimizi korumaya çalışıyoruz.

Aklımızdan çıkarmayalım ki, Türkiye sokaktan, caddeden ve meydandan değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden idare edilmektedir.”

“Toplum ve devlet hayatımızdaki tahribat ve teslimiyetin boyutları dikkate alındığında, Milliyetçi Hareket Partisi, gönüllerinde yer bulmuş milletimizin fertleri ile her seviyedeki kadrolarıyla, fikirleri ve duruşu ile Türkiye'nin bekasında mutlaka dikkate alınması gereken yegâne kuvvet haline gelmiştir.

Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, kırk uzun ve zorlu yolculuğun sonunda milletimizin gönlünde yer bulmuş, taban tutmuş, kökleşmiş bir siyasi hareket olmuştur.



Ben, bu düzenli ilerleyişi “yazın kuruyan, baharda canlanan, yağışta sel olup taşan istikrarsız ve günübirlik” bir anlayış olarak değil, düzenli bir büyümenin çaydan dereye, dereden nehre ve sonunda muhteşem bir göle dökülmesi olarak değerlendiriyorum.

Ve inanıyorum ki, bu yatağını kendi gücüyle açarak emin ve sağlam adımlarla ilerleyen nehir sonunda mutlaka engin denizlere de ulaşacaktır.

Burada zaten hepimizin bildiği gibi, bu seviyeye kadar nasıl ve hangi meşakatlere katlanarak ve nasıl fedakârlıklar yaparak geldiğini tekrarlayacak değilim. Bunlar bizim şerefli geçmişimizin hatıralarıdır.”

“Partimizin ulaştığı kuvvet ve mevki kolay elde edilmemiştir. Yaşanan olaylar, kurulan tuzaklar, önleme ve yıldırma çabaları, iftiralar ve suçlamalar hepimizin bildiği gerçeklerdir.

Bunlar, sabırla, akılla, heyecanla, şuurla ve imanla adım adım aşılarak bu günlere gelinmiştir.

Ve bu eser ülkem in her yanında bin bir fedakârlıkla, kendi sorun ve sıkıntılarını sineye çekerek, milletinin sorunlarını sırtlamaya çalışan, Türkiye'nin geleceğini omuzlamak isteyen aziz dava arkadaşları mın muhteşem eseridir.”



“Biz siyaseti kendimiz için istemiyor, kendimiz için talep etmiyoruz. Bizim önce ülkem ve milletim, sonra partim ve sonra ben sözü ile ifade ettiğimiz de budur. Milliyetçi Hareket Partisi, kendisini Türkiye’ye adanmış gönül erleri ile, siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu ilke edinmiş, dürüst, ilkeli ve yetişmiş kadrolarıyla, milletin değerlerinin bir temsilcisi olarak lider ülke idealine ulaşmayı ülkü edinmiştir.”

“O halde Milliyetçi Harekete ve milliyetçiliğe gönül vermiş herkesin önceliği yalnızca olayları ve durumları değil, olaylar arasındaki bağları yakalayıp süreçleri analiz etmek, sonuç çıkarmak ve siyasetimizin yararlanacağı stratejik öngörüler haline getirmektir.

Milliyetçilik, bulunması kaçınılmaz olan heyecan ve hamasetin de üzerinde, eğitimden sanata, bilimden spora, ekonomiden çevre sorunlarına, sağlıktan yönetime kadar her alana nüfuz etmesi gereken bir birlikte yaşama projesidir. Millet varlığı ile bir arada gelecek oluşturma stratejisidir.

Bugün burada ilk dönem mensuplarına sertifika verdiğimiz eğitim ve öğretim çalışmalarımızın diğer adı ile “Siyaset ve Liderlik Okulu”muzun önemli bir amacı da budur.



Bir yandan anlık gelişmelere ve olgulara takılmadan, küçük başarılarla abartılı sevinçler gösterip geriplandaki devasa sorunları ihmal etmeden veya geçici başarısızlıklardan felaket senaryoları çıkartmadan ülkemizin kronik hale gelmiş sorunlarını siyaset biliminin ışığı altında çözmek durumundayız.

Diğer taraftan, milliyetçi düşünceyi hayatın her alanında uygulanabilecek bir siyaset pratiği haline getirmek zorundayız.

Bu ise, fikirlerimizin Türkiye’de, bölgemizde ve dünyada gerçekleşen tüm ilişkileri ve sorunları kavrayabilecek bir yapıya ve derinliğe sahip olmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.

Ve bu çözüm yönteminde elbette ki sosyal ve siyasal bilim bize yol gösterici olurken, ulaşmayı hedeflediğimiz ülkümüz öncelikle Türk milletinin varlığının devamı ve onun tarih boyunca taşıdığı muhteşem hasletleri olacaktır. Bizler görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız.”

“Başka başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelerinin Türk milletini bir adım ileri götürmeyeceği açıktır. Bunun tek çözümü, dünyaya “Türkiye” merkezli bakmakla, geleceği ve küreselleşmeyi “Türkçe” okumakla mümkündür.

Böyle bir siyaset anlayışı bilinmelidir ki, yalnızca Türkiye’yi değil, soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi ve yardım eli bekleyen mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir anlayışı temsil edecektir.



Biz biliyoruz ki, tarihte büyük devletler kurmuş ve bu potansiyeli defalarca göstermiş olan Türk milletinin bugün her evde, her ocakta, her ailede ve her ana yüreğinde yaşattığı medeniyet kudreti onu saklı durduğu yerden çıkaracak samimiyeti, beceriyi ve kuvveti aramaktadır.”

“Milliyetçi Hareket, Türk Milleti'nin temel değer ve birikimlerini yeni atılımların güç merkezi yaparak, O'nu ilelebet var kılabilecek bir büyük siyasi ve fikrî hareketin adıdır. Bu ad ve bu iddia, dünya var oldukça yaşamaya devam edecektir.”

“Milletimize hizmet yolunda siyaset sizin için bir tercih olacak ise öncelikle;

Dünya nereye gidiyor?

İnsanlığın yaşadığı buhranın kaynakları nelerdir?

Dünyada oynanan büyük oyun nedir, aktörleri kimlerdir?

Türkiye'nin dünyadaki yeri ve konumu neresidir?

Türk milleti gelecekte nerede olmalıdır?

Milletim için hedeflerim nelerdir ve bunu nasıl başaracağım? sorularına cevap aramak durumundasınız.

Çalışmaktan bıkmayınız, araştırmaktan uzak durmayınız, zorluklardan yılmayınız. Dünyadaki gelişmeleri, milletimizin değerleri ile buluşturmanın yollarını sürekli arayınız.”



“Kapımız, yüreği Türk milleti için atan, onun derdiyle dertlenen, onun acısı ile üzülen, sevinciyle mutlu olan ve sahip oldukları birikim ve bilgileri milletimiz yararına Milliyetçi Hareket Partisi içinde değerlendirmek isteyen herkese ardına kadar açıktır.

Yalnızca sizler değil, temiz bir geçmiş, yüksek bir vicdan ve namusa sahip her vatandaşımız, ilke ve ülkülerimizi de benimsemiş ise aradığı hizmet, huzur ve kardeşlik ortamını Milliyetçi Hareket Partisinde mutlaka bulacaktır.”

**Siyaset ve Liderlik
Okulu
3. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
25 Aralık 2010**





“Öncelikle, siyaseti, birbirinden farklı ve birbirine rakip çıkarların, taleplerin ve eğilimlerin mücadele ve uzlaşma alanı olarak görmek gerekmektedir.”

“Bir bakıma insanın neden olduğu işsizlik, yoksulluk, savaş, sefalet, etnik ve mezhep temelli sosyo ekonomik problemlere, yine insanın kurguladığı siyaset metotlarıyla çözüm üretileceği aşikârdır.

Siyaseti anlamamak ve siyasal ilişkilerden uzak durmak insanı kendi hayatının öznesi olmaktan çıkarır ve başkalarının vasiliğini peşinen kabullenmesine yol açar.”

“Aziz Atatürk’ün sevk ve idare ettiği milli mücadele askeri olduğu kadar da, siyasal bir zaferdir.”

“Kabul etmeliyiz ki, adaletli, adil, ahlaklı ve eşit bir toplumsal ilişkiler vizyonuna ulaşabilmek için hem inat etmeli hem de başkalarıyla diyalog içinde olmalıyız. Müzakere, uzlaşma ve tartışma kültürünün zayıf olduğu bir siyasal yapıda, sorunların kökünden çözülmesi neredeyse imkânsızdır.”

“Dikkat ederseniz, siyaset yapı itibariyle çatışmayı, yarışmayı ve uzlaşmayı esas alır ve kurumsallaştırır. Bunu da siyasal hayatın asli unsuru olan partiler



vasıtasıyla yerine getirir. Fertlerden başlayarak millete kadar, gündelik ihtiyaçların, beklentilerin, isteklerin, ideallerin ve arzuların karar mekanizmalarına taşınması genelde siyaset, özelde ise partiler aracılığıyla gerçekleşir. Siyasetin bu haliyle karşılıklı müzakere ve ikna süreci olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”

“Sosyal ve toplumsal ilişkilerin kurulduğu yerde siyaset başlar ve buradan itibaren aşama aşama ilerler.”

“Siyaset en başta bir toplumsal faaliyet alanı, başka bir deyişle insan eyleminin kolektif teşkilatlanma biçimidir.

Doğal olarak hepimizi ilgilendiren müşterek konularda alınan kararlara katılımı gerektirir ve birlikte yaşamının cazibesini artırır.”

“Bizi kırk yıldır var eden ahlaki ve ilkeli zemin, taban ve tutarlılık, bugün siyasette olan diğer partileri silerken, Milliyetçi Hareket Partisi daha asırlarca torunlarımızın gönlünde yaşamaya mutlaka devam edecektir.

Bazen iktidarda, bazen muhalefette, siyasetin inişli çıkışlı yollarında ama asla kırılmadan ilerleyen üç hilal, milletin güvencesi olarak yüzyıllarca mutlaka yaşayacaktır.”



“Bizim için siyaset;

*Kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe
yarıştığı bir koşu parkuru değildir.*

*Siyasi köklerini inkâr ederek yabancı çekim
merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir.*

*Fikri tutarlığının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında
çiğnendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma
yeri değildir.*

*İnsan, millet ve dünyaya bakışın yabancı tesirlerle
her gün, her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma
mekânı değildir.*

*Duruma göre şekilden şekile, kılıktan kılığa girenlerin;
durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet
verenlerin tiyatro sahnesi değildir.*

*Girdiği kabın şeklini alan, üst üste taktığı maskelerden
gerçek yüzü görünmez hale gelmişlerin makyaj
malzemesi değildir.*

*Dün söylediğini bugün yalanlayan, bugün söylediğini de
yarın unutacak olanların siyaset borsası hiç değildir.”*

*“Anlık başarıların umuduyla, bin bir meşakkatle
bugünlere taşıdığımız siyasetimizin geleceğini heba
edemeyiz. Benim sık sık "Dibi görünmeyen kuyulardan su
içmeyiz" derken kastım da budur.*



Günlük siyaset algısının geçici cazibesine kapılarak bu karanlık kuyudan içilecek suyun yalnızca partimizi ve partililerimizi değil, milletimizin geleceğini de zehirleyebileceğini aklımızdan bir an olsun çıkarmamalıyız.

Milliyetçi Hareket, çalışmaları ile yarım yüzyıla yaklaşan siyasal birikimini, günlük hesaplar ve ucuz siyaset ile heba etmeyecek bir siyasi akla, şuura, öz disipline ve yeterli tecrübeye sahip olduğunu her zaman göstermiştir.”

“Geleneksel eğilimlerin çok ağır bastığı kitlelere, hazır olmadıkları veya arzu etmedikleri düşünceleri ve hayat tarzını anlatmak, kabul ettirmek ve bir eyleme dönüştürmek liderlik becerileri gerektirmektedir.

Bu ise, kendi kültür kökleriyle bağını sürdüren, ileri hamleler yaparken milletle irtibatını kopartmamış, milli değerlerle mesafesini açmamış, ancak yerinde de saymayan “lider aydınlarla” mümkündür.

Geleneksel toplumda karşımıza çıkan kanaat önderleri varlığı saygı duyulması gereken bir vakıadır.

Ne var ki sizleri onlardan ayıracak en önemli husus,

Yalnızca mevcudu koruyan değil, kimin çıkarına dokunursa dokunsun, millet yararına ilerleten,

Gücünü ve otoritesini günlük toplumsal ilişkilerin menfaat açısından değil, binlerce yıllık kültür köklerinden alan,



Değişimi ve ilerlemeyi toplumun dinamikleri ile bütünleyen ve ön alan çalışma ve düşünceleriniz olacaktır.

Sizleri bulduğunuz ortamın bir lideri yapacak ve liderliğinizin gücünü ortaya çıkaracak olanlar;

Hedeflere mutlaka ulaşmadaki içtenliğiniz ve tutkunuzun verdiğiniz mücadele ile uyumu,

İleriye görmede yararlanacağınız sezgileriniz ile bilimsel donanımınızın durumu,

Geçmişle geleceği, olaylar ve süreçleri, sebepler ve sonuçları sentez yapma kabiliyetiniz,

Öz eleştiri yapma, erdem sahibi olma ve kararlılık gibi şahsınıza ait meziyetleriniz,

Sorgulama, yeniden yapılandırma, geleceği planlama konusundaki hazırlıklarınız,

Söyledikleriniz ile yaptıklarınız, düşündüklerinizle yaşadıklarınız arasındaki uyumluluk,

Özellikle unutulmaya yüz tutmuş köklü toplumsal değerleri keşfederek yeniye eklemleyebilme yeteneğiniz,

Ve bütün bu tasavvurlarınızı insanlara inandıracağınız ilişkiler ağı, ifade üslubu ve ahlakınız olacaktır.”



**Siyaset ve Liderlik
Okulu
4. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
3 Mart 2011**





“Siyasetin kalbine giden damarların açık olması ve görevini tam yapması evvela birlikte yaşamının güzelliğine duyulan tutkuyla artacaktır.”

“Araştıran, tartışan, disiplinli bir şekilde çalışan, soran ve sorgulayan, bilimsel şüpheciliği yöntem olarak belirlemiş bir anlayışın peşini ömrünüz boyunca bırakmayınız.

Daha fazla ne yapabilirim, daha ne üretebilirim sorularını sürekli olarak kendinize sorunuz.

Türkiye’nin geleceği, Türk milletinin varlığını sürdürmesi, mutlaka sizler gibi değerli arkadaşlarımın yoğun ve gayretli çalışmaları sayesinde gerçekleşecektir.

Türklük, milliyetçilik ve milli değerlere sahip çıkmada hiçbir zaman geri durmayınız.

İnisiyatif alınız, sorumluluk üstleniniz ve işbirliği, uzlaşma ve birlikte takım halinde bir işi başarmanın lezzetini her fırsatta tadınız.

Unutmayınız ki, bir teknik vasıtayı sadece satın almakla, onu yapabilmek arasındaki fark; medeni bir milletle onun müstemlekesi arasındaki farka benzer.”

“Dünyaya Türkçe bakınız, çağı Türkçe okuyunuz. Türk milletinin her alanda söz sahibi olması ve küresel ilişkilerde iddialı ve çekim merkezi haline gelmesi için var gücünüzle uğraş veriniz.”



**Siyaset ve Liderlik
Okulu
5. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
17 Aralık 2011**





“43 yıllık siyaset geleneđi, bir asrı aşan fikriyatıyla Milliyetçi Hareket Partisi güzelin, iyinin ve doğrunun tarafıdır ve Türk milletinin yeminlerine sonuna kadar sadıktır.”

“Bizim sözümüz millettir, düşüncelerimiz millettir ve hedefimiz lider ülke Türkiye’ye varmaktır.

Dünyaya Türkçe bakmak, zamanın ruhuna Türkçe seslenmek ve başkent Ankara’nın kutlu emanetine sahip çıkmak bizim için vazgeçilmez bir hedeftir.

Milletin birliğine, vatanın tekliğine, devletin bütünlüğüne, bayrağın namusuna halel getirtmemek en büyük iddiamızdır.”

“Milliyetçiliğimiz, karanlığın perdesini kaldırmak için bir müdahaledir; nereden geldiğimizi ve nereye ulaşmak istediğimizi kapsamına alan bir çağrıdır, davettir ve yorulmayacak bir nefestir.”

“Biz, geçmişi sadece dünde kalan yaşanmış hatıralar yığını olarak değil, bugünü ve yarınları haber veren müjdeler demeti olarak kabul ediyoruz.”

“Biz bu bilinçle milletimizin ve devletimizin hükmü şahsiyetini ve kutsal varlığını, el üstünde tutma ve yaşatma konusunda tavizsiziz.



Vatan ve millet sevgisi ortak paydamız, onurlu ve huzurlu bir gelecek müşterek beklentimiz, yarınki kuşaklara güçlü bir ülke bırakmak en büyük özlemimizdir. Bunların dışında her yol bize yabancı ve uzaktır.”

“İçinde yaşadığımız vatan coğrafyasının akıbetini, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Türk milletinin ulaşmasını arzuladığımız seviyeyi, hiç kuşkunuz olmasın ki, siyasete yüklediğimiz anlamlarla ve ecdadımızın mirasıyla tayin etmede ısrarlıyız.

İşte bizim siyasetimizin muhtevası ve ana fikri bu şekildedir.”

“Lider, yanında saf tutmuş ve kendisine inanmış arkadaşlarıyla; gidilecek yere, daha önceden belirlenmiş istikamete, doğru ve en uygun vasıtalarla götüren veya ulaştıran kişi olmalıdır.

Liderlik ise bu sürecin her safhasında kendisini gösteren ve bütünü saran bir durumdur.

Liderlik için önemli olan varılacak hedef, ulaşılabilecek yerdir. Rotasını çizmiş, tehlikeleri tespit etmiş, kadrosunu özenle seçmiş bir liderliğin geç de olsa amacına ulaşmaması söz konusu bile değildir.

Elbette cari faaliyetlerin düzenliliği, günlük işlerin aksamadan sürdürülmesi liderliğin görevleri arasındadır.



Ancak bunlar hedefe ulaşma konusunda ayak bağı olmamalı, çabaların organize edilmesinde engel oluşturmamalıdır.

Öngörü yeteneği, geleceği tahmin gücü, risklerin kararlardaki gözetilmesi bir liderin vasfını ve sahip olduğu nitelikleri göstermesi bakımından çok önemlidir.

Hedeflere ulaşmada lider seyirci değil, bizzat katılımcı ve yönlendirici konumundadır.

Bizim kültürümüzde ve devlet geleneğimizde liderliğin büyük bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

Bundan dolayı lider; fedakârlık göstermesi, zamanında uyarı ve telkinleriyle ön alması, soğukkanlılığıyla örnek olması, sağduyusu ile cazibe merkezi haline gelmesi gereken bir özelliği taşımalıdır.”

“Büyük hedeflere kalbinizin ve zihninizin terkihiyle ulaşacağınızı hiç aklınızdan çıkarmayınız.

Hayat boyu öğrenmeyi, sorumluluk almayı ve mutlaka çok çalışmayı kendinize prensip ediniz.

Sürekli olarak kendinizi yenilemekten asla vazgeçmeyiniz. Çağın ruhunu ve yönelişini iyi kavrayınız ve milletimizin sizler gibi tertemiz şahsiyetlere, idealist kişiliklere çok ihtiyacı olduğunu unutmayınız.

Zekânızı, mesleki bilgi ve yetkinliğinizi sosyal ilişkilerinizle birleştiriniz ve ekip halinde geniş ufuklara yelken açabileceğinizi hiçbir zaman göz ardı etmeyiniz.



*Ümit ederim ki;
Sorunlar karşısında bocalamayan bir atılganlığa,
Olaylara çözüm merkezli bakan iyimserliğe,
Milletimizin değerlerini hayat boyu taşıyan
vatanseverliğe,
Milli ve manevi sorumluluklarınızın şuurunda olan
inanmışlığa her daim sahip olursunuz ve bu parıltılı
yoldan asla dönmezsünüz.”*



**Siyaset ve Liderlik
Okulu
6. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
26 Mayıs 2012**





“Sosyal ilişkilerin izdüşümünde siyasetin koordinatları belirlenmekte; ülke ve devlet yönetiminin istikameti bu çerçevede tayin edilmektedir.”

“Diyebiliriz ki siyaset, insanı hedefine alan sosyal bir süreçtir.”

“Her şeyden önce siyasetteki istikrarın, itibarın ve iddianın sosyal denge ve düzenle yakından bağ ve bağlantısı olduğunu bilmek lazımdır. Sosyal yapıdaki çatlaklar, çatırdamalar ve çürümeler eninde sonunda siyasete sirayet edecek ve böylelikle hayatın her alanını düğümleyecektir.”

“Sosyal dengenin kurulabilmesi için iyi bir ahlak düzeni olmazsa olmaz şart olarak görülmelidir.

Toplumsal taleplerle bireysel beklentiler arasındaki uyum ne kadar yakın ve sağlıklı ise, aynı zamanda hukuk kuralları ile sosyal sistem ne denli bütünlük arz ediyorsa; ahlak o kadar etkili ve güçlü hale gelecek, doğaldır ki kalıcı özellik gösterecektir.

Şayet ahlaka aykırı davranışlar sürekli mesafe alır ve genişlerse, insanları bir arada tutmak ve birlikte yaşamasını temin etmek bir aşamadan sonra zorlaşacaktır. Unutmayalım ki, bir ülkenin adalet sistemi de ahlakın garantörü ve en büyük teminatıdır.”



“Biliyoruz ki, bir tarafta hukukun, diğer tarafta ahlak normlarının koruyuculuğu olmazsa, toplum ve dolayısıyla insan hayatının dayandığı temelleri ayakta tutmak hayalden öte bir anlam taşımayacaktır.

Şüphesiz bu temellerden birisi vatan ve birisi de millet birliğidir ki, bunlar olmaksızın bağımsızlık şöyle dursun var olmak dahi imkân dâhilinde görülmeyecektir.

Şurası bir gerçektir ki, milleti yekpare bir sosyal ve ahlaki kudret bütünlüğü yapan unsur kültürel farklılık değil, benzerlik ve birliktir.”

“Yine biliyoruz ki, kültürün gücü, dilin yaygınlığı ve tarihin mesajı sayesinde fertler aynı bütünün vazgeçilmez parçaları olduklarını idrak ve tescil etmektedir.

Birlikte yaşama ancak mazide uzun bir beraberliğin, yani ortak bir geçmişin sonucu ve eseri olarak meydana gelmektedir.

Milletleşmiş bir topluluğun fertleri doğal olarak aynı sosyal ve ahlaki hafızadan beslenmekte ve bunu paylaşmaktadır.

Geçmişte yaşanan beraberlik sayesinde doğan benzerlik ve kaynaşma, tabiatıyla insanların kader birlikteliği yapmalarını sağlamaktadır.

Bu gerçek karşısında millet; kökü dünde, gövdesi bugünde, dalları ise gelecekte bulunan muazzam beşeri bir çınardır.”



“Millet bir ruhtur, şuurdur ve sönmeyecek birlik ışığıdır. Kültürdür, heyecandır ve bitmeyecek kucaklaşmadır Tarihtir, edebiyattır, sanattır ve karşılığı olmayacak sevdadır.

Milliyetçiliğimizin kaynağı, siyasetimizin kundağı ve sevgimizin kurumayacak vahasıdır.

Demokrasinin beşiği, demokratik değerlerin merkezi millettir.

Bizi biz yapan her kıymetin sahibi millettir, bunların hepsi millete aittir.

Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi 43 yıldır millet demektedir, milletin yanında ve tarafında yer almaktadır.”

“Demokrasiden ödün vermeyen siyasetimizin gayesi, milletimizin kendi hakkındaki tek söz ve yetkiye sahip kudret olmasından feyiz almaktadır.

Türk milleti bizi bugünlere taşıdı, bizde bu aziz varlığı huzur ve refah ufkuna götürme konusunda iddialıyız.

Türk milleti yanımızdan ayrılmadı, bizde aziz milletimize musallat olan musibetleri ve zorlukları göğüslemek için her fedakârlığı göstereceğiz.

Duasıyla, desteğiyle ve himayesiyle bizi hiç yalnız bırakmadı, bizde Türk milletinden asla ama asla uzak olmayacağız, tek başına koymayacağız.”



“Merhum Erol Gngr; iyi bir hedefe kt bir vasıta ile gidilemeyeceđini iřaret ederken, aslında bu evrelerin bařından itibaren bařarısızlıđa neden mahkm olduđunu da bizlere en iyi řekilde gstermiřtir.

Balasagunlu Yusuf Has Hacip; “Dayanađı dz duran bir řeyin btn de dzdr. Her iyi paranın btn de dzgn olur. Hangi řey dz ve dođru ise dřmez, ayakta durur.” Szleriyle bize yařadıđı dnemden ilham vermiř ve dođruya inancımızın asla kaybetmeyeceđini asırlar ncesinden tescil etmiřtir.”

“Unutmayınız ki, yine Balasagunlu Yusuf Has Hacip’in dediđi gibi; “Btn eđriler ktlđn dokusudur ve yamulduđu halde dřmeyen de yoktur.”

“Duyarlılıđınızı koruyunuz, sorumluluđunuzu perinleyiniz.

İřbirliđinin, uzlařmanın ve ekip ruhuyla alıřmanın sırrına ulařınız.

İnsanın midesi iin yařayan bir varlık olmadıđını; idealleri ve hedefleriyle bir anlam tařıdıđını aklınızdan ıkarmayınız.

“lkem, lkm ve ilkem” demekten yorulmayınız.”



“Sonu olmayan bir yolda sürekli daha ileri gitmek veya yükseğe çıkmak demek olan başarıya; ancak ve ancak madde ve mana dengesini kurarak ulaşmanız mümkündür.

Bunun için öncelikle kendinize güveniniz, vicdanınızın sesinden ve çağrısından ayrılmayınız.

Vicdanlı hareket etmenin, kendi içinizde davranışlarınızı kontrol ve idare eden bir mekanizmayla hayat bulduğunu unutmayınız.

Doğruluğun, dürüstlüğün ahlaklı olmanın bir sonucu olarak kazanılan şahsiyet vasıfları olduğunu hatırlınızdan çıkarmayınız.

Yaptığınız her işe; kalbinizle sahip çıkınız, beyninizle tasvip edip değerlendiriniz.

Türk milletini her daim seviniz, her zaman bağlı kalınız ve gerçekçi, istismardan uzak demokratik değerlerden ayrılmayınız.

Hayatta yapabildiklerimiz tasarladıklarımızdan çoğunlukla geridedir.

Buna rağmen atalete düşmeden, ürkmeden ve korku duvarlarını bir bir devirerek hak bildiğiniz yolda ilerleyiniz.

Sahip olduğumuz coğrafyanın, tarihin, kültürün, sosyal ve siyasal gerçeklerin sizlere yüklediği görevleri asla ihmal etmeyiniz.



*Dünyaya Türkçe bakınız, çağı Türkçe okuyunuz.
Türk milletinin her alanda söz sahibi olması ve küresel ilişkilerde iddialı ve çekim merkezi haline gelmesi için üzerinize ne düşünüyorsa yapınız.*

Fazileti insanın tam bir ahlaki olgunluğa ulaşması şeklinde tanımlarsak; hepinizin faziletli birer Türk ve Türkiye sevdalısı olarak engelleri aşacağınıza canı gönülden inanıyorum.

Parti olarak, her birinize kapımız ve gönlümüz bundan sonra ardına kadar açıktır.”

**Siyaset ve Liderlik
Okulu
7. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
19 Ocak 2013**





“Millet dediğimiz muazzam kudret; yalnızca tarihi akışın içinde sosyal ve kültürel bir beraberliğin adı değil, aynı zamanda bir arada yaşamayı istemiş olmanın gereği olarak, politik bir uzlaşmanın da eseridir.

Ve bu uzlaşmanın yaşandığı devlet ise sosyal, kültürel ve politik ittifakın resmiyet kazanmış kurumsal yapısını temsil etmektedir.

Bu itibarla, çağdaş bir yönetimde ne ferdi toplumun içinden çıkartıp yalnız başına soyut bir değer olarak tanımlamak gibi bir anlayış geçerli olabilecektir, ne de tek tek insanın dikkate alınmadığı bir toplum algısı siyasetin konusu olabilecektir.”

“Nasıl yaşayacağına, nasıl barınacağına, nasıl besleneceğine yönelik temel hayat ihtiyaçlarının yanı sıra, insanlık artık haklı olarak, nasıl yönetileceğini, kimlerin kendisini yönetmesini istediğini, hangi haklara sahip olacağını da belirleme gücüne ve katılım yetkisine sahip olmuştur.”

“Zira milliyetçilik başlı başına ümit, çare ve milli değerleri zirveye çıkarma iddiasıyla anlam bulan, mensubiyet bilinciyle kanatlan birlikte yaşama inanç ve kararlılığıdır. Milliyetçilik ne birilerinin sandığı gibi ırkçılık, ne de zamanı geçmiş, miadı dolmuş bir ideolojidir.



Nitekim milliyetçilik, sürekli yenilenen, devamlı geleceğe varma ve geleceğin resmini bugünden çizme arayışında olan, insan ve toplumu ayırmadan birlikte ele alan geniş ufuklu ve yüksek vizyon sahibi bir anlayışın ta kendisidir. Bunun için milliyetçiliğin önemi büyüktür, milliyetçiliğe ihtiyaç çok fazladır. Kim olduğumuzu unutmamanın, tarihsel köklere bağlılığımızın, bin yıllık kardeşlik hukukuna sadakatin ve üzerinde yaşadığımız vatana sevginin yolu milliyetçi duyarlılık ve kabulden geçmektedir.

Gelişen ve hızla çeşitlilik gösteren sosyal, kültürel ve siyasal ilişkileri anlamış, çağın eğilimlerini fark etmiş ve bunları milli tercih ve yaklaşımlarla ele almış bir milliyetçi bakışın zorda kalması düşünülemeyecektir.

Milliyetçilik ormana bakarken ağaçları görmemezlik yapmaz, yapmayacaktır. Veya ağaçlara odaklanıp ormanı görmemezlikten de gelmeyecektir.”

“Her zaman söylediğimiz gibi; Türkiye sevdamız, Türk milleti sevgimizdir.

Vatan, bayrak, kardeşlik ortak paydamız, bağımsızlık, demokrasi ve hürriyet kavgamızdır.

Biz Çanakkale’de göğsünü siper eden neslin evladıyız. Türkiye Cumhuriyeti’ni önce kurtaran ve sonra kuran iradenin adıyız.”



“Yurdumuzu canımızdan aziz bilir, gereğinde gözümüzü kırpmadan kendimizi feda ederiz.

“Önce ülkem, sonra partim ve sonra ben” deriz ve yeri geldiğinde gereğini derhal yaparız.”





**Siyaset ve Liderlik
Okulu
8. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
8 Haziran 2013**





“Eğitimle parıldayan vicdanlar Türkiye’nin önünü aydınlatacak, talihini değiştirecek, engellerini yıkacak ve yüklerini azaltacaktır.

Eğitilmiş nesiller Türk milletini hak ettiği medeniyet seviyesine ve gelişmişlik ligine taşımakla kalmayacak, bu mertebeye uçuracaktır.

Milliyetçi-ölkücü hareketin çağın dinamiklerine bütünüyle nüfuz etmesi; karşısına dikilen meseleleri tüm yönleriyle kavrayarak eritmesi ve elemesi, eğitim ve öğretime ayırdığı zamanla mümkündür.

Geçmişle gelecek arasındaki ilişki ve irtibatın sağlıklı ve sağlam şekilde kurulması; tarih, coğrafya ve milli kimlik perspektifiyle geleceğin önüne gerilen perdenin indirilmesi pek tabidir ki eğitimle hayat bulacaktır.

Bunu yapacak güç ve kudret bu çatı altındadır. Bunu başaracak kadro ve keyfiyet burada, Üç Hilal’in bağrındadır.”

“Herkesin dikkat etmesi gereken husus şudur: Türkiye’nin idare edildiği, siyasetinin şekillendiği, geleceğinin belirlendiği yer sokak araları olmamalıdır.”

“Bu nedenledir ki, gençlerimizin önüne örnek alacakları rol modelleri koymak, onları koruyup tehlike ve sonuçsuz serüvenlerden esirgemek çok büyük önemdedir.



İzlenimleri bütün canlılığı ve tazeliğiyle algılamak, her zaman dinamik ve enerjik kalmak gençliğin takdir edilmesi gereken özellikleri arasındadır.

Elbette tercübe kazanılmasıyla birlikte öfke ve aşırılıkların yerini sağduyu, duygusal hareketin yerini de akli olgunluk alacaktır.

Şu kadarını söylemeliyim ki, gençlerimizin kendi yetenekleri doğrultusunda ilerlemesi, kabiliyetlerini geliştirmesi, yeniyi ve değişik olanı istemesi onların en doğal hakkıdır.

Kişisel hayatlarına ve kendi geleceklerine sahip çıkmaları olması ve saygı duyulması gereken bir durumdur.

Genç nüfusun hafife alınması, görmezden gelinmesi, özelinin işgali, beklentilerinin anlaşılabilmesi, hayallerinin önemsenmemesi, umut ve isteklerinin ertelenmesi büyük sorunları beraberinde getirecektir.”

“Demokrasinin temelinde insana saygı ve haklarına sadakat bulunmaktadır.”

**Siyaset ve Liderlik
Okulu
9. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
11 Ocak 2014**





“Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Türk-İslam ülküsünün esas ve sınırları dâhilinde kalarak çağın ruhuyla ters düşmeyeceğini, dünden kopmayacağını, gelecek perspektifinden de ayrılmayacağını düşünüyorum. Fikirlere şaşkı bakmayan, dogmalara kapı açmayan, istismarlara fırsat tanımayan ve izm’lerin dalga boyuna karşı son derece dikkatli, son derece uyanık duran bir bakış açısına ulaşılmalıdır.

Ayrıca manevi değerleri rehber edinmiş, milli varlığımızın geçirdiği merhaleleri ruhen kavramış, vicdanen süzmüş ve zihnen idrak etmiş yüksek ahlaklı nesillere çok ihtiyacımız vardır.”

“Bildiğiniz üzere, eğitim bir milletin can damarıdır. Eğitim ve öğretim akıl ile duygunun uyumunu gözetmeli, şüphe yok ki bunu sağlamalıdır. Akılsız duygu çılgınlığa, duygusuz akıl çıldırmaşığa zemin ve ortam açacaktır. Akılla duygunun, cesaretle tedbirin, heyecanla sağduyunun, zekâyla çalışkanlığın yolları kesişmedikten sonra beşeriyetin huzur yüzü görmesi mümkün değildir.

Türk-İslam medeniyetinin insanlığa örnek olduğu, istikamet çizdiği dönemlerde akıl ve duygunun ahengi gerçekten de gıpta edilecek düzeydedir.

Gönülleri kazanmamızın, kıtaları fethetmemizin, kılıcı kalemle ve kalple sarmamızın derin sırrını burada aramak en doğrusudur.



Kutlu ecdadımızın adalete düşkünlüğü, hak ve hakikat yoluna sadakati, nefsi azgınlıklara gem vurması milletimizi başarıdan başarıya uçurmuştur.”

“Akılla pekişmiş vicdan rotasından çıkan toplumların felaketle karşılaşması, itidalin ve ihtiyatın çizgisinden savrulması defalarca teyit edilmiş kadim bir kuraldır.

Geçmişimizde aklın övüldüğü, gönül insanı olmanın takdir topladığı, saygıya, ahlaka ve muhabbete dayalı toplumsal ilişkilerin el üstünde tutulduğu zamanlarda huzur ve refah vatanımızdan hiç eksik olmamıştır.

18’nci yüzyılda yaşamış Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri meşhur eseri Marifetname’de; Allah’ın sevdiğine temiz kalp, iyi ahlak ve doğru akıl ihsan edeceğini söylemiştir.”

*“Nitekim akıl kalpte nurlu bir gözdür.
Akıl Allah’tan gelmiştir.*

Hak ile batılı, doğru ile yanlış ayıran, gönlü parlatan, günahattan koruyan, sapkınlıklardan uzak tutan aklın ışığıdır.

Efendimiz Resulullah, Allah’ın âlemden evvel aklı yarattığını buyurmuştur.

Akıl; Allah korkusunun, iman vahasının, edep ve hayâ ağacının, bilim ve bilgi çınarının yeşerip geliştiği verimli bir bahçedir.”

**Siyaset ve Liderlik
Okulu
10. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
14 Haziran 2014**





“Eđitim, öğretim ve öğrenme olmadan medeniyet yeşermeyeceđi gibi, ilim ve irfan tutkusu bulunmadan da medeniyet tasavvuru canlanamaz, vücut bulamaz.”

“Hedefini iyi belirleyen, bu hedefe ulaşmak maksadıyla çok çalışmayı, çok üretmeyi, çok mücadele etmeyi göze alan fert ve toplumların geleceđi parlak, talihi açıktır.”

“Nice mütefekkirimiz Türk milletine inanmış, Türk ve İslam’ın ülküleriyle yođrulmuştur. Kalemın kılıçtan keskin olduđunu en iyi gösteren bunlar olmuştur.”

“Milliyetçiliđin anıtlaşmış isimleri Türk milletinin tarihi hak ve varlık haklarına bađlı ve saygılı kalmışlardır.

Onların kaleminden sayfa sayfa, cilt cilt Türklük dökülmüştür.

Onların mürekkebi Türk milletinin bađımsızlıđını yazmış; onların kalbi Türk tarihinin, Türk kültürünün vazgeçilmezliđiyle çarpmıştır.

Kalemle gönlü, akılla duyguyu, kahramanlıkla şuuru aklı-selimle buluşturan, dengeli ve ölçülü kullanan milliyetçiliđin usta isimlerine çok şey borçluyuz.

Gönül kazanmadan, gönül fethetmeden yüksek ülkülere varılamayacađını, samimi ve ahlaklı olmadıktan sonra milli kalınamayacađını onlar işaret etmiştir.”



“Tam yüzyıl önce başlayan Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kutlu bir milli mücadeleyle devlet kuran, Cumhuriyet inşa eden, düşman unsurlarını vatan topraklarından temizleyen milliyetçi diriliştir.”

“Türk milleti ortak bir geçmişten gelen; dil, din gelenek ve görenek konusunda asırların şahitliğinde mutabakat sağlamış; sevinç ve tasada bir araya gelmiş muhteşem bir beşeri varlıktır.

Aziz millet varlığının; milli, ahlaki ve medeniyete dair değerlerini ecdadımızın diktiği, tıpa tıp aynısını partimizin önünde bulunan Orhun Abidelerinde bile görmek mümkündür.

Bu abidelerde Türk hakanlarının savaş meydanlarında yiğit; meclislerde hâkim, hünerli ve terbiyeli yetiştirildikleri ifade edilmektedir.”

**Siyaset ve Liderlik
Okulu
11. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
17 Ocak 2015**





“Sizler de takdir edersiniz ki, öğrenmenin, bilme arzusunun, bilgiye ulaşma yolculuğunun yaşı ve sınırı yoktur. Cehalet koşusunu aydınlatan, ümmiliğin durağanlığını kıran öğrenme ateşi, öğrenme aşkıdır. Uygarlığın temeli okumayla, sorgulamayla, düşünüp yorumlamayla atılmıştır.”

“Farklı kültürler, farklı coğrafyalar, farklı motivasyon ve amaçlar temasa geçmiş; hukuk, ticaret, iktidar, savaş, barış, siyaset, milliyet ve millet gibi realiteler dünya sahnesine çıkmıştır. Dikkat ediniz, bunların hepsi öğrenme fiiliyle bir yönüyle bağlı ve bağlantılıdır.”

“Bizler ‘beşikten mezara kadar ilim öğrenmenin’ tavsiye edildiği bir inancın, bir itikadın, bir iftihar kutbunun neferleriyiz.

Bizler ‘ilim Çin’de dahi olsa gidip alınız’ diyen kutlu buyrukla müşerref olan gönül ve vicdan erleriyiz.

Hamd olsun bizler, ‘oku’ diye başlayan ilk emre, ilk vahye iman etmiş Türk-İslam ruhuyuz.”

“Hem akla, hem de kalbe hitap eden elleri öpülesi büyüklerimiz, bilmenin aşkıyla gönüllere girmişler, öğrenmenin sevdasıyla şüphe ve tereddüt duvarlarını yıkmışlardır. Nitekim önyargıların kilidini sabırla açmışlardır. Belirsizliklerin tecridini azimle aşmışlardır. Bilinmezliklerin tertibini akılla bozmuşlardır. Felsefede, tıpta, sanatta, astronomide, matematikte, kimyada,



tarihte, cebir ve coğrafyada nice zirve isimler Türk-İslam ahlakıyla bezenmiş, bu şuurla insanlığın gurur tablosuna isimlerini yazdırmışlardır.”

*“Çünkü büyüklüğün şanı kendine güven,
kendine inanmaktır.”*

“Ecdadımızın kabzasında şahadet yazan kılıç, kaderinde fütihat yazan cesaret her zaman kaleme saygı duymuş ve ön açmıştır.”

“9. asırda yetişmiş ünlü matematikçi ve yüz akımız Muhammed İbn Musa el Harezmi Batı'nın örnek aldığı ve gıpta ettiği büyük bir alim olarak hala hatırdadır.

Kopernik'ten 150 yıl evvel güneş merkezli teoriye benzer bir çalışmayı yapan İbnü's Şatir hala insanlık için çok anlamlar içermektedir.

15. yüzyılda uzaya yönelen ve Semerkand'ın yetiştirdiği en büyük kafalardan olan Ali Kuşçu, 16. yüzyılda çizdiği haritalarla Dünya'yı kâğıda döken Piri Reis yaşadıkları çağlara sığmayan isimlerdir.

Tarih kitapları Ümit Burnu'nu Portekizli denizci Dias'ın keşfettiğini, bundan on sene sonra da Vasco Da Gama'nın buradan geçerek Hindistan'a ulaştığını yazmaktadır.



Ne var ki, doğru dürüst hiçbir yerde, mesela devrin meşhur Müslüman denizcisi Ahmed İbn Macid'in Ümit Burnu'nu çoktan geçtiği anlatılmamakta ve itiraf edilmemektedir.

İbn Sina'yı tanımadan, sırf özenti psikolojisiyle rasyonalizm havarisi kesilmek ve Descartes'e övgüler yağdırmak geçmişi tanımamak demektir.

Farabi'yi bilmeden, aydınlanma çağına öykünmek, sırf akıl diyerek insanı duygulardan ve vicdani hasletlerden soyutlamak geçmişi anlamamak demektir."

"Türk-İslam mucizesi bir elinde kalem, diğerinde kılıçla çağları önüne katmış, coğrafyaları eline almış, insanlığın kartal yuvasına tırmanarak küreyi avucunda fırıl fırıl çevirmiştir."

"Bir dil bir millettir. Türk milletinin dili de Türkçe'dir. Dil bir kimliktir. Bu da Türk kimliğidir."

"Dil terkip edilmez terekküp eder, tesis edilmez teessüs eder."

"Kötülük insanlık kadar eskidir. İftira, itham ve zulüm insanlıkla yaşıttır."



“Türkçe vatandır, bayraktır, tarihtir, haysiyet vecizesidir, şeref simgesidir, Türk milletinin kalp atışı, damarlarında dolaşan asil kanıdır.

*Millet için hayat tarihtir, hayat tecrübesi de kültürdür.
Dilimizin kaynağı Ötüken, dinimizin kaynağı
Mekke'deki övünçtür.”*

*“Kendine güvenen, Allah'a inanan, savunduklarına
yüreğiyle onay veren birisi için mağlubiyetin
soğuk duşu, bozgunun sert esintisi söz konusu bile
olmayacaktır. Zafer ancak; zafer nöbeti, zafer duası için
gemilerini yakmayı göze alanların mükâfatıdır.”*

*“Türk-İslam ülküsünün şafağında 'devlet ebed müddet,
millet ebed müddet' destanı hep bir ağızdan okumak ve
tarihin sayfalarına kazımak için zorluklara katlanmak
durumundayız.”*

*“Bildiğiniz üzere, Dört Halifeden üçünü şehit ettiler,
ama isimlerini silemediler.*

*Ehl-i Beyt'e kıydılar; Hz. Hüseyin acı ve matemle de olsa
manevi semalarımızda bayrak gibi dalgalandı, ama
Yezid mahşere kadar lanetle anılmayı hak etti.*

*İmam-ı Azam'ı işkenceden geçirdiler, şehit ettiler; ama
yolundan çeviremediler.*



*I. Murat'ı hançerlediler, ama Söğüt çığlığını, şarıl şarıl
akan Türkmen çağlayanını engelleyemediler.*

*Genç Osman'a kıydılar, ama tarih oturduğumuz minder,
üstüne basıp çıktığımız merdiven olmayı sürdürdü.*

*Plevne'de direndik, Çanakkale'yi geçirtmedik.
Sakarya'da ayaklandık, Dumlupınar'da kanla parladık.*

*Ve elbette 12 Eylül öncesi binlercemiz bir hilal uğruna,
bir dava adına kara toprağın koynuna cennet kokusuyla
girdi; buna rağmen asla yıkılmadık, asla yenilmedik,
asla ülkü yolundan geri dönmedik.*

Yine yıkılmayacağız ve mutlaka başaracağız.”

*“29 Ekim 1923, mazisi binlerce yılı bulan Türk
milletinin süreklilik içinde muhafaza ettiği iradesi olup,
1299 Söğüt felsefesine yapılan güçlü bir aş, muhteşem
bir ekleme ve geçmişi tamamlayan kader noktasıdır.”*



**Siyaset ve Liderlik
Okulu
12. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
7 Mayıs 2016**





“Siyaset insanı merkezine alan, toplumsal ağlara ve yönetim ilişkilerine yaslanan, dolaylı ya da dolaysız herkesi ilgilendiren dinamik ve karmaşık bir süreçtir. “Hayatın amacı nedir, nasıl ve kimler yönetmelidir, geçmiş zamandan bugüne nasıl gelinmiş ve nereye gidilmelidir” sorularına verilen en kestirme cevap siyasetin ruh ve manasında gizlidir.”

“Siyaset tekdüzeliği değil çoğulculuğu, aynılaşmayı değil insani çeşitliliği, tepkisizliği değil demokratik katkı ve çok sesliliği baz ve esas almaktadır.

Önemli ve öncelikli olan siyasetteki çatışma ve görüş ayrılıklarını fırsata dönüştürüp, kalıcı ve kapsayıcı, aynı zamanda geleceğin mimarisini oluşturacak iktidar ilişkilerinin denklemini kurmaktır.”

“Milliyetçi Hareket Partisi yarım asra yaklaşan duruşu, tavrı, ilkeleri, kadroları ve fikirleriyle siyasetin iftihar endazesidir.”

“Bizim milliyetçiliğimiz, Türk milletinin tarih içerisinde yoğrulmuş olan milli değerleriyle, çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı milli ile evrensel, yerel ile küreseli birlikte değerlendirmeyi esas almıştır.”



“Milliyetçi Hareket, Türk milletinin milli değer ve birikimlerini yeni atılımların güç merkezi yaparak, onu ilelebet var kılacak bir büyük siyasi ve fikrî hareketin adıdır. Bu ad, bu iddia dünya var oldukça yaşamaya devam edecektir.”

“Yalnızca bizim değil Türk siyasetinin aydınlık fikirlere, yaratıcı düşüncelere, çözüm bulan milli beyinlere, sorun aşan kabiliyetlere ihtiyacı vardır.”

**Siyaset ve Liderlik
Okulu
13. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
24 Aralık 2016**





“Uğruna canımızı vermeye hazır olduğumuz bir vatanımız vardır.

*Mensubiyetinden gurur duyduğumuz bir milletimiz vardır.
Ebediyete kadar yaşaması konusunda yeminli olduğumuz bir devletimiz vardır.*

Rengini şehit kanından almış, bağımsızlık sevdamızla sembolleşmiş ay yıldızlı al bayrağımız vardır.

*Demem odur ki; görevimiz ağır, sorumluluklarımız çoktur.
Yani boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur.*

Geleceğini planlamayan milletler, başkalarının elinde oyuncak olacaktır.

Yarını okumaktan aciz, gerekli çalışmayı şimdiden yapmaktan mahrum toplumların yaşaması da tesadüflerin lütfuna bağlıdır.

10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız ve yedi koca yılı geride bırakmış Siyaset ve Liderlik Okulu’umuzda bir nebze olsun geleceğimizin rotasını çiziyor, insanla fikri buluşturup hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Azalmayan, azalmayacak, asla azımsanmayacak bir mücadele aşkıyla kardeşlerimize yeni ufuklar açmanın, siyaset disiplinine yeni ve yerli yorumlar getirmenin peşindeyiz, bunun hevesindeyiz.”

“Samimiyetle bir işe başlamak, bir yola çıkmak, bir yokuşu tırmanmak değerlidir, fakat bunları yarım yamalak bırakmadan sonuçla bağlamak daha da



değerlidir. Durmak kararsızlık, değilse bile tembellik belirtisidir.

Devamlı dönen bir dünyada, her gün doğup batan bir güneşin altında, takvim yapraklarının arka arkaya kopup zamanın sular seller gibi aktığı bir insanlık çağında durmak en başta teslimiyet, ikinci olarak da akılsızlıktır.

Bu nedenle geleceği yakalamak, geleceğin resmini çizmek vizyon gerektirir ki, bu vizyon durağan ve durgunlukla oluşmayacaktır.

*Hayat hareket pınarı, bereket vadisidir.
Siyaset de hareketin ta kendisidir.*

Bu harekete; akıl süzgecinden geçmiş fikir, ruh kökünden doğmuş idrak, tarih kazanında kaynamış tecrübe, milli ve manevi değerler kümesinde kaynaşmış şuur eşlik ve refakat etmelidir. Eğer bu olmazsa, her hareket ya bir çılgınlık ya da bir cinnet haline bürünecektir.

Milliyetçiliğin hareketle buluşması, ardından Türk siyasetinde derin akisler bırakan bir güce ulaşması bahsettiğim tüm aşamaları 47 yıl içinde geçmiş ve özümsemiş olmasındandır.”

“Siyasetin sınırları, daha doğru bir deyimle, arayış ve çağrılarının ağırlık merkezi tarihi referans ve milli emanetlere mutlak surette bağlı kalmalıdır.

Bu olmadığı takdirde, iyi niyetli de olsa şifa diye sunulan her reçete bozguna, deva diye takdim edilen her önerme felakete neden olacaktır.”



“Siyasette; milli bir akıl, engin bir bilgi, etkili bir muhakeme gücü, ahlakla bezenmiş derin bir hissediş, geniş bir kavrayış, büyük bir sabır, gevşemeyecek bir ölçü, samimi bir sorumluluk bilinci, tabii olarak nezaket ve zarafetle süslenmiş ağız birliğini canlı tutan bir yorum gücü en temel ihtiyaçtır.”

“Siyaset ve Liderlik Okulu’muzdaki çabalarımızın başında siyasetin doğru anlaşılabilmesi, doğru anlatılabilmesi, doğru bir şekilde uygulanabilmesine destek sağlamak esastır.”

“Siyaset insan için yapılan, insanı ve üzerinde yaşadığı toplumun parlak bir gelişme kulvarına huzurla girmesini amaçlayan karmaşık bir süreçtir.

Ve siyaset, klasik tanımında ifade edildiği gibi, insan ve devlet yönetiminden daha fazlasını ihtiva etmektedir.”

“İsabetle planlanmamış, milli menfaatlere göre ayar ve kurgusu yapılmamış siyaset hem macera hem de marazidir.

İnsandan kopuk, toplumsal talep ve düşüncelere kapalı bir siyaset bir süre sonra tükenecek, tükendiği kadar da ne var ne yok tüketecektir.”



*“Biriz, beraberiz, Türkiye’yiz.
Ezelden ebede Türk milletiyiz.*

*Kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun
milletimize ruh veren her kardeşim canımızdır.*

*Aziz milletimiz sapasağlam, mührü sökülmemiş beşeri
bir hazinedir, yağmalanamayacak, dağıtılamayacaktır.*

*Türkiye Cumhuriyeti bütündür, en büyük mevzidir,
düşmeyecek, düşürülmeyecektir.”*

*“Unutulmasın ki, Türk milleti vatanı namus
görmektedir.*

*Milli birlik ve beraberliğini kutsal bir nişane gibi
sahiplenmektedir.*

*Ne diyordu Mete Han hasımlarına, kulak verelim:
“Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim,
çadırımı isteyin gene vereyim; fakat vatanımdan hiç
kimse bir karış toprak istemesin, vermem, veremem.”*

*Bakınız 2.Abdülhamid nasıl seslenmişti Siyonizm
elçilerine: “Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam,
zira bu vatan bana değil milletime aittir. Bu topraklar
kanla alınmış, ancak kanla verilecektir.”*

*Vatan, şehitlerimizin büyük hatıralarıyla, ecdadın hayır
duasıyla parlayan meşale gibidir; bölünmeyecek, aksini
söyleyenlerin bitişini mutlaka gösterecektir.”*

*“Akıl siyasetin merkezinde ahlakla eşgüdüm
içinde olmazsa ne Devlet ne de Millet var olamaz,
üstelik payidar kalamaz.*



*Akıldan beslenen fikrin ulaşamayacağı yer yoktur.
Büyük filozof İbn Rüşd, fikirlerin kanatları vardır,
kimse insanlara ulaşmasını engelleyemez derken
kast ettiği budur.”*

*“Ülke olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktur.
Ancak Irak ve Suriye’yi mesken tutmuş terör örgütleri
Türkiye’nin bekasını ileri düzeyde tehdit etmektedir.*

*Bu maksatla El Bab operasyonundan alınımızın akıyla
çıkmalıyız. Önemle ve özellikle ifade etmeliyim ki, El
Bab’tan elimiz boş dönersek, Diyarbakır’ı riske atarız,
Ankara’yı tehlikeye sokarız.*

*Tarih bize diyor ki, Yemen’i verdiğimiz gün Kudüs’ü
kaybettik, Halep’ten çekildik. Budapeşte’yi bıraktığımız
gün Sofya’dan olduk, az kalsın Edirne’den oluyorduk.
1821 Mora İsyanıyla bağımsızlığının önü açılan
Yunanistan’a engel olamadığımızdan bir asır sonra
Polatlı’dan top seslerini duyduk.
Jeopolitik gerçekler bize bunları işaret edip uyarıyor.”*

*“Adımlarımızı ezbere atmamız, atamayız.
Her sözümüzde fikir, her düşüncemizde akıl
vardır ve olmalıdır.
Bizim için aklın üstü, altı değil, milli olanı mühimdir.”*

*“Bizde siyasi bir kırıklık ve taviz söz konusu değildir.
Dedim ve diyorum ki, 15 Temmuz’da vatan kaybının
sınır hattına gelmiştik.*



Allah muhafaza, işgale uğruyorduk. İç savaşa savruluyorduk. İlanı yapılmamış bir Sevr'i, hatta daha acıklısını yaşayacaktık.

Devletimiz yıkılacaktı. Milletimiz paramparça olacaktı. Bir vatandan olacaktık. Maalesef Türkiye devasa tehditlerin hedefindedir.

Ülkemizi Suriye ve Irak yapıp etnik ve mezhep temelli bölme planları dolaşımdadır. Bizim yapmamız gereken ve Türk milliyetçilerinin muazzam, ihmale kurban edilemez bir sorumluluğu vardır.”

“Milliyetçi Hareket Partisi varsa çözüm vardır. Milliyetçi Hareket Partisi ayaktaysa umutlar bitmemiştir.”

“Milliyetçi Hareket Partisi milli, ahlaklı, ilkeli, tutarlı ve ne yaptığını bilen bir siyaset anlayışıyla yoluna devam etmektedir.

*Biz dibi görünmeyen kuyudan su içmeyiz.
Biz iki uçurum yakasını bileştiren çürük ve her an çökecek tahta köprüden geçmeyiz.*

Ve biz 47 yıllık şerefli şehit emanetini hiçe sayacak bir fikri sapmanın seline asla kapılmayız.

Milletimizden nasıl yönetileceğiyle ilgili karar vermesini beklemek, vereceği her karara da bağlı kalacağımızı söylemek bizim milliyetçiliğimizin, milli iradeye hürmetimizin ve demokrasiye bağlılığımızın esası, özüdür.”



“Türk milliyetçileri hakikatle kaderini belirlemiş, haysiyetle fikir kutbunu tayin etmiş milletin onurlu fertleridir.”

“Hüzünlü olabilirsiniz, ama boynunuzu bükmeyiniz. Her alanda muadillerinizle boy ölçüşebilirsiniz. Soysuz bir çağdaşlığın fevkinde çağlar üstü kalınız. Dönemlere hapsolanların inadına devirler üstüne yükseliniz. Siz geleceksiniz, gelecek sizin omuzlarınızdadır.

Meşhur bir düşünür der ki; “insan, cemiyetin tarihi ve sosyal yapısı hakkında en vazih görüşe, ya o cemiyet içinde yükselirken ya da düşerken varır.” Dileğim hiç düşmemenizdir, ama olur da düşerseniz ayağa kalkacak kudreti aklınızda, inancınızda, sabrınızda ve sizi siz yapan değerlerinizde bulacağınızdan emin olunuz.”



**Siyaset ve Liderlik
Okulu
14. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
16 Aralık 2017**





“Siyaset ve Liderlik Okulumuz Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakışın, mütevazı katkının, milli yaklaşımın, milliyetçi yorumun adresi olmuştur.”

*“Okuyan gönüller arınır ve ayaklanır.
Okuyan zihinler aklanır ve aralanır.
Eğitim engelleri yıkar, mesafeleri kaldırır.
Merhum Cemil Meriç, okumak, okutmak, tartışmak
zorundayız diyordu.”*

*“Öz zayıfladıkça kabuk sertleşmiştir. Tahakküm
duvarları kalınlaşmıştır.
Ülküsüzlük ilkesizliği getirmiştir.
Siyaset ve strateji noksanlığı dağınıklığı ve
parçalanmayı tetiklemiştir.”*

*“Kucaklamamız gereken muhteşem bir mazi,
kavuşacağımız muazzaz bir ati vardır. Bunları ancak
eğitimle yapabilir, eğitimle başarabilir, disiplinli ve
derinlikli okumayla tamamlayabiliriz.*

*Cehalete kefalet, sefalet de delalet olmaz, olmamıştır.
Birbirimizle ilgili kaygı duymak, önyargıların kilidini
açmak, tahammülsüzlüklerin isini silmek elbette ve
öncelikle mürekkebin gücüyle, kâğıdın-kitabın künhüyle
mümkündür.*

*Bir başkasını düşünmek, bir başkası için fedakârlık
yapabilmek, ruhumuza açılan zindan kapılarını ya
kırarak ya da kapayacaktır.*



*Bizim kaynağımız aziz millet varlığıdır.
Milli kimliğimizin doğum ve doğrulma mihrakı Türk
tarihidir. Düşüncemizin merkez ve mihverine Türk
milleti hâkimdir.*

*Amacımız ise aziz milletimize samimiyetle, safi bir
hissiyatla hadimlikdir. Milliyetçiliğin özü ve esası da
buradadır.*

*Hayat boyunca yorulmadan çalışmak, yılmadan
çabalamak; ülkülerimize giden en emin, en güvenli, en
sağlam yolları araya araya bulmak zorundayız.”*

*“Dünyanın kanunu hareket, insanın kanunu hürriyettir.
Sadece dünyayı tanımak yetmeyecektir.
Sadece çevreyi tasvir ve tanımlamak da yeterli
olmayacaktır.*

*Tanımak için kendimize dönmeli, özümze bakmalı,
öz değerlerimize tutunmalıyız. Bu sayede muhtaç
olduğumuz kudreti görebilir, gösterebiliriz. Bu sayede
zamanın ruhuna, asrın ufkuna nüfuz edebilir, bağlanan
umutları boşa çıkarmayız.*

*Ve de Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihiyle tanımak,
tanıtmak, takviye etmek için muazzam bir fırsatı
yakalamış oluruz.”*

*“Türk milleti durgun olmadığı için bugüne kadar
hamd olsun durdurulamamıştır. Durgun olmadığı için
zulme tamam dememiş, zalimlere boyun eğmemiş,*



bölücü teröristlere, Pensilvanyalı hainlere, Sevr'in taşeronlarına göz açtırmamıştır.”

“Şu anda, derin bir kaosun girdabında bulunan komşu coğrafyalar bir zamanlar hâkimiyetimiz altında görkemli günlerini yaşıyordu.

*Huzur vardı. Onur vardı. Adalet vardı.
İç barış ortamı egemendi.*

Kılıçlarımızla sınırlarını çizip irfan ve irademizle muhteviyatını belirlediğimiz haritaların kuytu ve karanlıkta kalan noktalarında ateş böceği gibi ışıldayan hatıralarımız vardır.

Mahzun bir iyimserlikle, Muzdarip bir ümitle ve de mahcup bir yüzle geriye dönüp baktığımızda hayıflandığımız, hayrete kapıldığımız pek çok şey olduğu ortadadır.

Bir imparatorluk bakiyesinin emanetini taşımak kolay değildir. Hakkını vermek hiç kolay değildir.

Vicdanımızın derinlerinde; mazlumların kalp atışı, kutlu anılarımızın ayak sesleri, hükümran mazimizin güçlü seslenişi duyulmaktadır.”

“Türk milleti doğruyla yanlışı tefrik edecek vicdana sahiptir. Nitekim mahşeri vicdan asırlardır zinde ve zirvededir

Hem ülkemize, hem de çevremize bakıp da; sönsün ışıklar, sürünsün insanlar, silinsin istiklal, sökülsün



istikbal diyenler, düne nazaran bugün daha hasis, daha hırçın, daha hırslıdır.

FETÖ, PKK, IŞİD, YPG, DHKP-C gibi terör örgütlerinin saldırganlıkları, küresel güçlerin çevremizde tedavüle soktuğu vahşi senaryolar ortadadır.

Böylesi bir ağır saldırı dalgasına, vahim operasyon sağanağına atıl ve hareketsiz kalmamız abes olduğu kadar akıl ve ahlak dışılıktır.

Biz elbette vicdanımızın çığlığına, tarihimizin çağrısına, ecdadımızın ihtarlarına, inançlarımızın buyruklarına kulak verip tedbirli ve temkinli davranacağız. Bekamızı can pahasına müdafaa edeceğiz, birlik ve beraberlik çizgisinden ayrılmayacağız.

Tefrikanın, tezviratın ve küresel müstevlilere tekmil veren iç odakların fermanını yırtmak için müteyakkız bir ruhla teyakkuz halinde olacağız.

Çünkü olur ya, gaflete düşersek, tehditleri hafife alırsak, tehlikelere gözlerimizi yumarsak felaketin ağırlığı kaçınılmaz bir şekilde üzerimize çökecektir.

Başka yolumuz olmadığını aklımızdan çıkarmayacağız. Nitekim biz insafımızı kaybetmedik. İrademizi rehin vermedik. İnsani, İslami ve milli değerlerimize gölge düşürmedik.”

“Yeri gelmişken hatırlatmak isterim ki, Lozan, Sevr metni ile Misak-ı Millî'nin siyasi anlamda çarpıştığı ve medeniyetler çatışmasının “20. yüzyıl versiyonunun” yaşandığı mekândır.



Lozan Antlaşması'nın değerini "zafer mi hezimet mi?" sorularıyla, yargılamaya çalışmak eksik ve yanlış bir yaklaşımdır.

Misak-ı Millî'den Lozan Konferansı'na bakıldığında bazı kayıpların olduğu, özellikle Musul ve Batı Trakya meselesinde Misak-ı Millî'nin tam anlamıyla gerçekleşmediği doğrudur.

Ancak Sevr'den bakıldığında Lozan Antlaşması'nın, yok edilmeye çalışılan bir milletin olağanüstü zaferi olduğu açık ve nettir.

*Bu millet, Türk milletidir.
Ve bizim göbeğimiz vatan, millet sevgisiyle kesilmiştir.
Ruhumuz onların aşkıyla ekilmiştir.*

Türk ve Türkiye sevdalıları olduğu müddetçe şeytani planlar kazanamayacaktır. Karamsar olmayın, Allah bes, baki hevestir.

Zalim niyet ve hedefler gene göğüslenecek, gene her cephede karşılanacak, alayı birden yok edilecektir."

*"Unutmayınız, Kudüs Harem-i Şerif'tir.
Kudüs Miraç'tır. Kudüs Kibledir.
Kudüs İslam'dır, ıftihardır, itibardır, iradedir, iffettir.
Kudüs vatan, Kudüs vicdan, Kudüs ecdat, Kudüs İslam'ın
namusudur.*

*Bu namusa musallat olan, bu namusa el uzatan
Siyonizmin tetikçileri ve onların işbirlikçileri kaybetmeye
hem insanlık hem de Allah nezdinde mahkûmdur.
Kulun hesabı varsa, Allah'ın da hesabı vardır.*



Kul tuzak kurmuşsa, onu bozacak, onu alt edecek ilahi bir tuzak muhakkak varlığını gösterecektir.

Oyunlarla elimizden alınan yerin adıdır Kudüs.

9 Aralık 1917’de işgal edilen vatandır Kudüs.

İstanbul’dan atanan idarecilerle 4 asır yönetimimiz altında bulunan şehrin şanıdır Kudüs.

Efendimizin mirası, Hz.Ömer’in emaneti, Yavuz Sultan Selim’in heyecanı, Kanuni Sultan Süleyman’ın rüyasıdır Kudüs.”

“Kenya’nın ilk devlet başkanı bir keresinde şöyle demiştir:

“Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda baktık ki, İncil elimizdeydi, topraklarımız ise onların elindeydi.”

Sömürgecilik budur. Barbarlığın aslı da, astarı da bu şekildedir.”

“Hayatımıza ve siyasetimize yön veren maddi güçler değil, fikri, milli, manevi ve ahlaki değerlerdir.

Biz de bunun gereğini gönül huzuruyla yaptık, yapıyoruz. Müslüman Türk milletinin ön şartsız tercümanı oluyoruz.”

“Demokrasinin mayası da siyasettir.”



*“Siyaset yalan, dolan ve boş bir uğraş değildir.
Hayatın bizatihi kendisi siyasetin gövdesidir. Karar ve kaynakları yönetmek en yalın ifadesiyle siyaset demektir.*

Yönetmenin, eğitmenin, yetiştirmenin, tercih ve takdir süreçlerinin temeli hiç şüphesiz siyasettir.

Mücadelesiz siyaset, mükâfatsız riyasetten bahsetmek mantıklı ve makul değildir.

Asırlarca süren uzun hâkimiyet ve parlak medeniyet geçmişimizde milli bir siyaset her daim olmuş, varlığımızı temellerini oluşturmuştur.”

“Milliyetçi Hareket Partisi doğru siyaseti, davasında erimiş, ülküleriyle devleşmiş engin ve yürekli doğru insanlarla takip ve icra eden millet eseri, Türk-İslam ülküsünün yadigârıdır.”

“Durum ne olursa olsun, şartlar nasıl geliyorsa gelişsin; ilkeli olmak, tutarlı davranmak, ahlaklı ve milli duruş göstermek, eğilmeden, bükülmeden milliyetçi şuura sahip çıkmak fazilettir, fikri bereket ve kuvvettir.

Milliyetçi Hareket Partisi de işte aynısıyla, tıpkısıyla budur. Unutmayınız ki, milliyetçilik Türkiye'nin ruhudur.

Bu ruh zapt edilmedikçe, bu ruh hapsedilmedikçe, bu ruh çözümlüp dağıtılmadıkça bu vatana, bu devlete, bu millete yan gözle bakmak bile mangal gibi yürek, bu da yetmez demir gibi bilek ister.



Merhum Nurettin Topçu, “Anadolu’nun kurtuluş savaşı ruh cephesinde henüz yapılmadı” görüşünü seslendirmişti.

Bu mücadeleyi verecek nesiller Ülkücüdür, bu mücadeleyi sürdürmüş kahramanlar davayı omuzlayıp fitneden, fücordan, dedikodudan, gıybetten, ihanetlerden ve şer güçlerden titizlikle koruyarak bugünlere gelmişlerdir.”

“Tereddüt gerçeğin idrakini engeller, yanlışta sürükler. Bu nedenle tereddüt göstermeyiniz. Zekâya sınır çizilmez. Hayallere söz geçmez, gem vurulamaz. Hayal etmekten, hedeflerinizi yüksek tutmaktan korkmayınız.

Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz. Cumhuriyetle Osmanlı ve Selçuklu arasında bir köprü olmak için hayatı boyunca emek sarf etmiş, Türk kültürüne sönmeyen bir inançla bağlı kalmış Merhum Süheyl Ünver diyordu ki; “Herkesin bir mesleği bir de meşgalesi olmalı. O meşgale de kültürümüzdür.” Ben de bu tavsiyeye uyacağınızı düşünüyorum ve inanıyorum.

Akliselim olunuz, kalbiselim olunuz, zevkiselim olunuz. Ne olursanız olunuz, her zaman adam gibi adam olunuz, ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız. Hem göreneğe, hem de gerçeklere dayanınız.

Düşüncesiz bir zihnin susmak bilmeyen dili olmak yerine; düşünen, ama az söyleyen, öz söyleyen canlı ve verimli bir dimağ olmaya çalışınız.”

**Siyaset ve Liderlik
Okulu
15. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
18 Ocak 2020**





“Tarih şuuruna sahip toplumların, geleceği kavrama ve kurma iradesine haiz milletlerin çağın gerisine düşmeleri, hadiseleri geriden takip etmeleri aklın doğasına aykırıdır. Geçmişî kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hakikaten de hezeyandır.”

“Kendi tarihine küskün, kendi değerleriyle kavgalı nesillerin yetişmesi için mağlup ve mukallit dayatmalar devamlı kamçılanmıştır.

Başkalarına özenerek kaynaklarımız kötülenmiştir. Batıya karşı siyasi ve fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı, yozlaşmayı da beraberinde getirmiştir.

Neredeyse bilimin, bilimsel düşüncenin, icatların, keşiflerin sadece Batı menşeli olduğunu servis eden sömürgeleşmiş ve soyulmuş kafalar milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için cephe almışlardır.

Âleme nizam verme iddiasında olan bir medeniyete tarihimizin bazı dönemlerinde büyük haksızlıklar yapıldığı bilinen ve hazin nitelikli bir gerçektir.”

“Ortaçağ Avrupa’sında bir yanda kitaplar yakılırken, diğer yanda da fikir ve düşünce hürriyeti kelepçelenirken, doğuda kütüphaneler, eleştirisel düşünce, bilimsel düşünme, yazma eserler, tercümeler beşeriyetin ufkunu aydınlatıyordu.

Mütefekkirler, âlimler, fazıl ve faziletli mutasavvıflar, devirlerini ve kendi ölçülerini aşmış bilginler muazzam araştırmalara imza atıyorlar, bayrak gibi dalgalanıyorlardı.



Merhum Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi ışık Doğudan yükseliyordu. Türk milleti asırlarca çift başlı kartal gibi, bir ayağıyla Doğuyu, diğeriyle da Batı'yı tutmuştu.

Türk-İslam medeniyeti buluşların, muhteşem eserlerin, deha mertebesindeki münevverlerin, adalete önem veren yöneticilerin sayesinde insanlığın itibar ve görkem koltuğundan uzunca bir müddet inmemiştir.

9. asırda yetişmiş ünlü matematikçi El Harezmi Batı'nın örnek aldığı ve gıpta ettiği büyük bir alim olarak hala hatırlardadır.

Zor ve karmaşık problemlerin basit parçalara ayrılabilmesini ve çözülebileceğini ortaya koyarak çıkır açan El Harezmi, hiç kimsenin haberi ve malumatı yokken algoritmayı bulmuştu.

Açı nedir, pergel nedir bilinmediği bir dönemde, El Kindi açıların ölçümünü geometriyle buluşturmuştu.

Ondalık kesirleri geliştiren El Kaşi, batının defalarca yeniden bastığı tıp ansiklopedisinin müellifi El Razi'dir.

Optiğin mimarı İbn'ül Heysem Newton'dan 600 yıl önce ışığın hareket ettiğini geceleri çöle kurduğu çadırdan tespit etmişti.

İstanbul'un fethinin manevi mihmandarı olan Akşemsettin ilk kez mikroptan bu alanda öne çıkarılan İtalyan bilim insanından yüz yıl önce bahsetmişti.

Teleskobu bulanın kimisi Galilei kimisi de 17.yüzyılda yaşamış bir Hollandalı gözlük üreticisi olduğunu iddia etmişti. Oysaki bu isimlerden beş yüz yıl önce teleskop



ve mikroskobun ilk şeklini kullanan El Hişam ne yazık ki çok az kişi tarafından bilinmektedir.

Kopernik'ten 150 yıl evvel güneş merkezli teoriye benzer bir çalışmayı yapan İbnü's Şatir hala insanlık için çok anlamlar taşımaktadır."

"Batı kendi içinde kıvranırken İbn Rüşd akılcılığıyla, Gazali sezgisiyle, Mevlana nefesiyle, Yunus dizeleriyle, Yusuf Has Hacib duyusuyla, Kaşgarlı Mahmud basiretiyle, Farabi vizyonuyla, dahası vehbi tefekkürleriyle tarihe iz ve eserler bırakıyorlardı.

İbn Sina, hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir, sözünü söylerken, insanlık hem kör, hem de sağırdı.

İbn Haldun siyaset felsefesini asabiyyet ve mülke dayandırırken, onu rol model olarak alacaklar henüz doğmamıştı.

Batı derin bir bunalım ve çürüyüş etkisindeyken, yine İbn Haldun devleti medeniyeti mümkün kılan siyasal ve sosyal birim olarak yorumlamış, bu alanda Türk devlet geleneği zirvedeki yerini muhafaza etmişti.

İmam Mâturîdî akıl derken, akıl tutulması Avrupa'ya taht kurmuştu. Ve diyordu ki, Allah akli, yararlı ile zararlıyı belirlemede, iyi ile kötüyü ayırt etmede kullanılması gereken bir vasıta olarak yaratmıştır.

Mâturîdî, aklın tanımı veya mahiyetinden ziyade ona yüklenen işlev üzerinde durmuş, muhteşem bir fecir olup insanlığın üzerine fener tutmuştu."



“Türk milleti bu kapsamda zafer sancağının, bilim ve bilgi otağının her dönemde taşıyıcısı ve öncüsü olmuştur.

Arifler, pirler, hikmet ve hidayet sahibi muhterem zatlar akılla kalbi bağdaştırmış, duyguyla mantığı birleştirmiş şüphesiz medeniyetimizi onur ve gururla tanıtip temsil etmişlerdir.

Türk-İslam kudreti yalnız kılıçla, yalnız fütuhatta, yalnız cihat ve gazayla başarıya ulaşmamış; hepsinden önemlisi kalemlle, kitapla, tefekkürle gücüne güç katmıştır.”

“Kanuni Sultan Süleyman devrin Şeyhülislam’ı Ebussuud Efendi’ye sorar:

*Dırahta ger ziyan etse karınca,
Günâhı var mıdır anı kırınca?*

Yani, eğer karınca ağaca zarar veriyor, onu kurutuyorsa, karıncayı yok etmenin bir günahı var mıdır? Der.

*Dobra dobra konuşan, doğruları saklamaktan imtina eden Şeyhülislam şöyle cevap verir:
Yarın Hakk’ın dîvânına varınca,
Süleyman’dan hakkın alır karınca.*

*İşte biz buyuz!
İşte böylesi asil, adil ve soylu bir ecdadın ahfadyız.”*

“Türk milliyetçiliği mazlum milletlere umut olabilecek seviyede, her insana, her millete saygıyla birlikte



Türkiye'nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunacak, dik baş, tok karın, mutlu yarın ilkesine ruh verecek bir müktesebattadır.

Türkiye'nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırından başlayacaktır.

Bu nedenle Türkiye komşu coğrafyalarda nerede bir kanayan yara varsa orada bulunmalı, tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir.

Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır.”

“Biz önce ülkem ve milletim dedik, sonra partim ve ben diye duruş gösterdik. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik.

Kof ve küflü düşüncelerin tutsağı olmadık, olmayacağız. Fikir rehberlerimizden olan Yusuf Has Hacib diyor ki, Ne der işit şimdi alçakgönüllü kişi, sınavı yükselerek eline almış il işini. Akıl gerek seçmeye kişiyi, bilgi gerek yapmaya işini.”

“Yegâne kaygısı devlet ve millet bekasının muhafazası olan Milliyetçi Hareket Partisi; dengeli siyaseti, disiplinli teşkilatı, inanmış kadroları, devasa milli duruşuyla ümit olmaya, tahribatları onarmaya, tehditlerle mücadeleye azimle devam edecektir.



*Kararlılığımızdan geri adım atmak düşünülemezdir.
Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız.
Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız.*

*Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik,
mutlaka riayet edeceğiz.*

*Hıyanet dalgaları tsunami boyutunda olsa da, irade
ve imanımızla direneceğiz, direndikçe korkulukları
devireceğiz, devirdikçe korkakları kevgire çevirip
Türkiye'nin önünü açacağız.*

*Huzurumuza kast eden fail ve fiillerle mücadelemiz
durum ve şartlara göre değişim göstermeden, olay ve
olgulara göre şekil almadan sürecektir.*

*Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır.
İlkelerimiz belli ve berraktır, aynısıyla ilerletilecek,
ileriye taşınacaktır.*

*Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yükseklerle
çıkartılacaktır.*

*Milliyetçi Hareket Partisi; samanlıkta iğne aramaz, çalı
dibi taşlamaz, harmanda dene saymaz, duldada çetele
tutmaz, karambole atış yapmaz, çölde deve izi saymaz,
zillete meydanı bırakmaz.*

*Ne yapacaksak açıkça yaparız, mertçe yaparız,
yaptığımızı da adam gibi açıklarız. Beyhude işlerle
avunmayız.*

*Saklayacak, gizleyecek, üstünü örtecek ayıbımız
olmadığından müsterih ve müftehir bir vicdanla hareket*



ederiz. Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız. Komşuda pişsin bize de düşsün demeyiz.

Biz ki, siyasi ömrü yarım asrı bulan, fikri mazisi bir buçuk asra ulaşan şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Milletimizi doğrudan ilgilendiren, siyaseti meşgul eden, insanı ve insanlığı direkt etkileyen her konu başlığı, her gündem maddesi üzerinde sabırla ve akılla düşünüyoruz. Bu kapsamda yolumuza da inançla ve sevdıyla devam edeceğiz. Bana ne demiyoruz, aman sen de yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. Her soruna şifresiz çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz.

Bizim için milli beka önemlidir, ülke güvenliği hayattır, aynı şekilde ekonomik beka ve güvenliğimiz de ikame ve ihmali mümkün olmayan değerdedir. Terörle sonuç alamayanlar, gezi provokasyonunda istediklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmaya tevessül etmişlerdir. Elbette alayı birden püskürtülmüştür.

Biz Türk milletinin yanındayız, ister ehl-i salip olsun, ister küresel emperyalist kumpas olsun, isterse de yedi düvel karşımızda ip gibi dizilsin, biz bu vatandan, bu bayraktan, tek bir insanımızdan asla ama asla ödün vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini zalimler karşısında yiğitçe destekleyecek, tek dişi kalmış canavarlara göğsümüzü korkusuzca siper edeceğiz. Bu



aşamada hatırlatmak isterim ki, 9 Temmuz 2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen uygulamaya geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti üçüncü evreye demokratik sabır ve istikrar içinde geçiş sağlamıştır. Bu bir kazanım ve milattır.

Hükümet sistemindeki yenilenmenin değerini yok saymak gelecek nesillerin haklarından tasarruf etmektir ki, buna da hiç kimsenin hakkı olmayacaktır.”



**Siyaset ve Liderlik
Okulu
16. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
8 Ocak 2022**





“Bir iddiaya göre, 19’uncu yüzyıl devlet adamlarından Yusuf Kamil Paşa, Boğaz’a görkemli bir yalı yaptırmış. Bu yalığa hayran hayran bakanlar demişler ki, “bir maşallahı eksik.”

Yine dönemin meşhur devlet adamlarından birisi olan Keçecizade Fuat Paşa bunu duyar duymaz, “o yalının maşallaha ihtiyacı yok. Benim yalı Yusuf Kamil Paşa’nın yalısının yanında maşallahı gibi duruyor.”

Diyeceğim odur ki, Siyaset ve Liderlik Okulu’muzun maşallahı bugüne kadarki istikrarında, sürekliliğinde, disiplininde, zamanlarını ayırıp emek ve destek veren hocalarımızın ilim ve irfanlarında ziyadesiyle mahfuz ve mevcuttur.

Biz yürekten ilerliyoruz. Yürekte olanı bulmak için yüreklice ilerliyoruz. Yürekli ilerleyişimiz olmazsa, biliyoruz ki, onsuz ilerlemek zorunda kalırız.

Kalemin ve kelamın feyziyle, ilke ve imanımızın gücüyle, ülke ve ülkülerimizin sevdasıyla yükselmenin azmindeyiz. Bunu yaparken yüzümüzü güneşe verip gölgeleri arkamızda bırakıyoruz.”

“Aziz Atatürk’ün şu mühim tespit ve teklif mahiyetindeki sözleri hepimiz için uyarıcı ve yol gösterici niteliğindedir:

“Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamının yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;



evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdur.

Hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.”

“Kaldı ki çalışmak ibadettir, mükâfatı Allah’tandır. İşleyen demirin ışıldadığını görmek için ilave bir zahmete katlanmaya gerek yoktur. Çalışarak önümüzü açacağız. Nefes alır gibi çalışarak ömrümüze bereket katacağız. Çalışmanın bir mücadele kühü olduğunu devamlı hatırd tutacağız.”

*“Atalarımız ne güzel de söylemiş:
“Yerden havaya toz kalkar. Havadan yere rahmet iner.
Her kap kendine sızar.” Kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan odur.”*

*“Yıpranmak paslanmaktan daha makuldür.
Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.*

*Her kim “bizden bir şey olmaz” diyorsa, ona dikkat kesiliniz.
Her kim tarihimizi hor görüp hiçe sayıyorsa, üstelik geleceği karamsarlıkla adlandırıp harap addediyorsa, ona karşı kesinlikle uyanık olunuz.*

Çünkü bu tipler bizden görünebilir, kendilerini bizim gibi gösterebilir, ama hakikatte biz değillerdir.

*Çıkarlarının ikmali için takmadıkları maske yoktur.
Rant devşirmek için girmedikleri kılık yoktur.*



Siyasi ikbal için istismar etmedikleri değer de yoktur. Tartısız teraziyle suyu çekilmiş nehir yatağı gibidirler, rotası kaybolmuş metruk tekne neyse onlar aynısıdır.”

“Fatih Sultan Mehmed’den Üçüncü Selim’e kadar, askerın dilinden düşmeyen; “Padişahım, biz senin uğruna Kaf Dağı’nın ötesine, Kızilelmaya varırız.” sözü millı ruhun beyanı değil midir?

Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na katılan, “istikamet neresi?” diye sorulduğunda Kızilelmaya cevabını veren, ailesine de “beklemesınler” mesajı gönderen Kahraman Uzman Çavuş Mehmet Kuzu’yu İstanbul’un burçlarına Üç Hilali asan Ulubathlı Hasan’dan ayırmak, ayrı görmek mümkün müdür?”

*“Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de buyurmuştur ki:
“Gücünüze gidecek şey hayrınızadır.”*

Kötülerden, kötülükten, kötü niyetlerden yakınıp durmak yerine, tarafımızı fazilet timsali olmaktan yana kullanacağız, ferasetimizle sivrilip, fedakarlık kültürüyle serpileceğiz.

*Bunları yapıyorken de elbette çok çalışacağız.
Kader, gayrete meftundur.*

*Gaye, gayretle meşru, gayretle medeni, gayretle metindir.
Gayretsiz gaye, boşa çekilmiş kürekdir.*



*Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi;
"Perdenin ardı perde, perdenin ardı perde,
Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde."
Bu gaye başka bir ifadeyle ülkü değil midir?"*

*"Bizim siyasetimizin dinamik güvenlik ve direnç kaynağı
millettir. Milletin yoksa siyaset yoktur. Ümit yoktur.
Gelecek yoktur. Ekonomi yoktur.*

*Devlet milletle birdir, birbirinin tamamlayıcısıdır. Millet
varsa devlet vardır, devlet varsa millet baki olacaktır."*

*"Çalışmanın erdemiyle, sevginin hikmetiyle, birliğin
ve kardeşliğin direnciyle inanıyorum ki, her müşkülata
aşacağız, her melaneti atacağız, her mihneti atlayacağız.*

*Şimdi Merhum Yahya Kemal Beyatlı'ya kulak verelim ve
onu dinleyelim:*

*"Türk vatanı fakirlik üzerine kurulmuştur. Türk milleti
bulamamış, yiyememiş, fakat diri kalmıştır. Paşazade,
mollazade bulmuş, yemiş, fakat gene de dejenere
olmuştur. Millet bütün fakirliğine rağmen büyük bir
vatan bırakmıştır."*

*Allah rızkımıza bihakkın kefildir. Örümceğin rızkını
bile kanat takıp göndermektedir. İtikadımız budur.
İrfanımız da bundan feyzini almıştır.*

*Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatıyla
ülkemizi yayılım ateşine tutan sorumsuzlar, aslında
ne insanımızı tanır, ne rızkı bilirler, ne tarihimizi
okurlar, ne de ekonomiden anlarlar.*



Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur. Bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınırlandırılması varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kast etmektir.

Akil herkeste vardır, ancak esas olan akletmektir, basiret sahibi olmaktır.

Bunlardan mahrum bir siyasi ve ideolojik mekanizmanın Türkiye'ye katacağı, Türkiye'ye sağlayacağı hiçbir şey yoktur.”

“Türk milleti uzun çalışma ve sabır yılları neticesinde kozasından çıkmayı başardı, kabuğun içindeki saklı özünü bularak çıkarmayı bildi.

Osmanlı'ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye'yi de hastalandırmak için kriz, kaos, kargaşa, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamd olsun deniz bitmiştir.

İhtiyaç duyulan akli, zihni, siyasi ve milli demlenme süreci tamamlanmıştır.

Türk irfanı, Türk iradesi, Türk istiklali Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle doğrulmuş, Cumhur İttifakı'yla ayağa kalkmıştır.

Yabancı odakların, yerli işbirlikçilerinin sancıları bundandır. Bu çevrelerin tahammülsüzlükleri, sinir ve hezeyan nöbeti geçirerek üzerimize gelmeleri bu yüzdendir.



Çalışa çalışa, imanımıza sarıla sarıla, ihanet ve işgal heveslerini hain kursaklarda bıraka bıraka milletimizin hükümran mazisi nihayet bir güneş gibi doğmuştur. Çanakkale’de genç bir zabıt iken şehit düşen Mülazım-ı Sani Necati Efendi’nin ağabeyine yazdığı hüznünlü mektubun bir yerinde şu ifadeler barizdir:

“Bu mukaddes toprağın muhafazası yolunda düşmanı nihayetine kadar ezmek, kovalamak ve şanımla, şerefi-askeriyemle memleketime avdet etmekten yahut bu uğurda şerbet-i şehadeti içmekten başka bir emelim kalmadı. Cümle aileme selam eder, kardeşlerimin gözlerinden öperim.”

“Milliyetçilik, hiziplerin dışında kalp hakikati arayanlar için deniz feneri; ihtilafların haricinde bahtiyarlık gözleyenler için denge ve dirayet ferahı; kör nefretten, hastalıklı taassuptan, bencillik anaforundan, ben merkezli dünya karanlığından uzaklaşıp millete duyulan muazzam sevdıyla feyyaz bir ufka erişme hasletidir.

Hasretini çektiğimiz eski ve ölümsüz bir şarkının, büyük bir sanatkâr tarafından icra edilmesiyle gönül mihrabımızın huzura ermesi neyse, milliyetçiliğın vaat ettiği huzur odur.

Bizim milliyetçiliğimizin can beraberı demokrasıdır, insan onurudur, milli bekadır, millet sevdası, millete ve milliyete mensubiyet şuurudur.”



“Müslüman Türk insanı şükür bilir, varı bilir, yoku bilir, edep bilir, haya bilir, kanaat etmeyi bilir, merhamet bilir, komşusu açken tok yatmayı vebal bilir.

Bizi biz yapan köklere bağlanırsak huzur pınarından kana kana içmeyi de hak ederiz, buna layık oluruz.

Unutmayalım ki, toprak altındaki kökler, ağacı bol yemişli yapmasına karşılık ağaçtan hiçbir şey istemez, hiçbir şey talep etmez.

Bu itibarla bizim millet sevdamız karşılığı beklenmeyen bir sevda ve maneviyat sözleşmesidir.

Bu sözleşme ebediyete kadar varlığını da koruyacaktır.”

“Biz suya değil, tarihin alnına milli varlığımızın hükmü şahsiyetini kazıyacağız. Bunu da başaracağız. İnsanlık düşe kalka ilerleyen bir kervandır.

Bizler gelecek nesillerin hayatını güvenceye ve güzelliğe kavuşturmakla sorumluyuz.

Zaman zaman hüznü olabiliriz, ne var ki asla boynumuz bükülmeyecektir. Türk'ün kervanı kıyamete kadar esenlik ve selamet içinde devam edip gidecektir.

Başta siyaset olmak kaydıyla, hayatın her alanında kendimize has bir üslubun mimarı olmalıyız.

Kitapları seveceğiz, has bahçemiz olduğunu unutmayacağız.

İnsanımızı seveceğiz, onun yurdu ve umudu olacağız.



Milletimizi canımızdan aziz bileceğiz, her fedakarlığı göze alacağız. Hakikatleri söylemekten korkmayacağız.

Hıyanetle mücadeleden yorulmayacağız. Yüreği soğuyanın mücadelesi kesintiye uğramış. Bizim yüreğimiz fırın gibidir, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Bilhassa hatırlatırım ki, şöhret ve servet bir labirenttir. Bu labirente, ellerinde kör bir kandil bile olmadan girmeye kalkışanların acıklı sonları tarih mizanında kayıtlıdır.

İnanç ve iman eri olacağız. Dava ve gönül insanı olmanın çaba ve çalışmasıyla dolup taşacağız.

Anlaşmazlıkları çoğaltıp körükleyenlere, sonra da düşmanlıkları bileyenlere hayat boyunca dikkat edeceğiz, tuzaklarına kapılmayacağız.

Baykuş aydınlıktan hoşlanmaz. Kuzgun leşten ayrılmaz. Biz eşrefi mahlukatız, biz insanoğluyuz, biz Türk milliyetçisiyiz, adam gibi yaşayacağız, haram-helal ayırımını gözeterek yolumuza devam edeceğiz.”

“Zamanın parmakları her yarayı kapatır. Bir arayış olan tefekkürü hayatımızdan eksik etmemeliyiz.

Aslını unutan, neslini yeren, milli gerçeklerini çiğneyen yarım aydınları, çarpık siyaset anlayışlarını mertçe tenkit edebilen, onların emellerini yüzlerine çekinmeden vurabilen marifete ve mefahir bir düşünceye çok şükür sahibiz.



Bir derviş sabrıyla, bir akıncı çevikliğiyle, yılmaz bir mücadele enerjisiyle milli ülkülerimizi takip ve temin etmek için geceyi gündüze katıp çok çalışmak zorundayız.

Hayat kısa, zaman geçiyor, her an mazi oluyor. Esas olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Allah'ın rızasını, milletimizin hayır duasını kazandıktan sonra gerisi boştur.

Büyük bir fikir hamulesiyle, yüksek bir idrak haysiyetiyle define arar gibi huzuru, refahı, gelişmişliği, zenginliği, güvenli ve rahat bir hayatı arayacağız ve ezcümle mutlaka bulacağız.”



**Siyaset ve Liderlik
Okulu
17. Dönem
Sertifika/Mezuniyet
Töreni
4 Haziran 2022**





“Hayat mı siyaseti deęiřtirir? Yoksa siyaset mi hayatı deęiřime uęratar?”

İki soruya da evet cevabı veriyorsak, o halde hangisi daha baskındır?

Elbette bu soruya herkesin řahsi ya da sosyal niteliklerine gre vereceęi cevaplar vardır, bu da son derece doęaldır.

Evveleminde řu saptamayı yapmamız ayaklarımızın yere basmasını tahkim ve takviye edecektir: Hayatsız siyaset boş bir levha, siysetsiz hayat temelsiz bir binadır. İki de birbiriyle iç içedir.

Siyaset, aklın rehberliğinde hayatın somut gerçeklięinde belirmiş dęmlerin çzlmesidir.

İbn Haldun siyaseti tarif ederken hem akla hem de bekaya vurgu yapmıştır.

Bir dięer anlatımla siyaset, hayatın olaęan veya olaęanst akıřı sırasında, yıęınak yıęınak biriken karmařık sorunların her insanı srkledięi çıkmaz sokaklardan kurtarma becerisinin kuvveden fiile geçmesidir.

Siyaset daha iyi, daha gvenli, daha dengeli ve daha geliřmiş bir hayatın fazilet ve fikir mihverinde formle edilmesi, mteakiben de tatbik ve temin erdemidir. Ne siysetsiz bir hayat, ne de hayatsız bir siyaset mmkndr. Hayat bedense, siyaset bu bedende dolařan kandır.”



“Siyasetin kaynağı bizatihi hayat ve bu hayatın içinde anlam ve varlık bulan insandır. Hayata ve sahaya inememiş, bir damar bulup girememiş, tıpkı olgunlaşmış bir meyvenin yere düştüğü gibi gönüllere düşememiş bir fikrin siyaset kalıbına dökülmesi, insanları peşinden sürüklemesi neresinden bakarsak bakalım eşyanın tabiatına terstir.”

“Nerede durduğumuzu, nasıl duracağımızı, açılmasını beklediğimiz kapıların neresinde durmamız gerektiğini bize ihsas ve işaret eden siyasettir, daha doğrusu bununla mündemiç siyasi akıldır.”

“Siyasetin de bir ahlakı, bir akli, manevi bir çatısı muhakkak surette vardır ve olmalıdır. Aksi halde siyaset ve icracısı olan siyasetçi en sert kavgaların, en şedit karışıklıkların, en çetin krizlerin hem müellifi hem de müşterisi olmaktan yakasını kurtaramayacaktır.”

“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir sözünü özellikle paylaşarak herkesin payına düşeni alması temennisindeyim:

“Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok; yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur.”

Hamd olsun hiçbir insanımız bozuk değildir.



Çünkü fitrat sağlamdır, kan sağlamdır, maya sağlamdır, meşrep sağlamdır, mizaç sağlamdır. Ve bu haliyle de bir Türk dünyaya bedeldir.”

“Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz. Yanlış siyasetin haysiyetinden ve hizmetkârlığından bahsedilemez.

Mantık süzgecinden geçmemiş, feraset imbiğinde damıtılmamış, samimiyet sınavını verememiş, vatanseverlik ve milletseverlik barajından geçememiş bir siyaset biçimi gerçek manada siyaset değildir, insanımıza da hiçbir hayrı dokunamayacaktır.”

“Riskin içindeki fırsat cevherini bulmak, ufkun ötesindeki umut adasını görmek, her şeyden evvel bir maharettir, bir marifettir, son tahlilde bir basirettir. Basiret yoksunu bir siyaset zihniyeti pek çok badire ve belaya çanak tutacak ve ortam açacaktır.

Dikkat edilmesi, uyanık olunması gereken mühim tehlike de budur.

Basiret, hayatı ve siyaseti doğru okumaktır. Başka bir ifadeyle, görünenin ve gösterilmek istenenin diğer yüzlerini ya sezgiyle ya da bilgiyle kavramak demektir.

Ekonomi politik alanında kayda değer çalışmalar yapan Alman düşünür ve sosyolog Max Weber, “Meslek Olarak Siyaset” isimli eserinde, siyasetçide bulunması gereken üç özelliği vurgulamıştır:



Bunlardan birincisi basiret, ikincisi tutku, üçüncüsü de sorumluluk duygusudur.”

“Milli ve ahlaki siyasetin yol haritasını takip eden meziyet ve inanç sahibi insanlar, ürettikleri değerlerle, geride bıraktıkları eserlerle hatırlanıp hürmetle yad edilirler. Bunun haricinde, yalancılara mahşeri vicdanda yeri olamaz.”

“Basiretsiz siyasetçinin, basiretten mahrum bir siyasetin bozgunda fetih rüyası görmesi, zillette gelecek hayali kurması çarpıklık olduğu kadar akıl tutulması ve ahlaki tükeniştir.

İradesini yabancıların emanetine bırakmış, istikbalini Türkiye düşmanlarının eline ve emeline teslim etmiş siyasi devşirmelerin kafa ve vicdan hürriyetleri de maalesef askıya alınmıştır.

2’inci Abdülhamid döneminde, Maarif ve Ticaret Nazırlığı görevlerini de deruhte eden Münif Paşa’nın dediği gibi, insanda hürriyet olmazsa şahsiyet de temeyyüz etmeyecektir.”

“Bizim irademizin kaynağı Türk milleti, himaye edenimiz ise Cenab-ı Allah’tır.

*Bizim için siyaset yıkımın ve yozlaşmanın kılıfı değil, millete hizmetin onuru ve omuz başıdır.
Dışımız âlemlerle, içimiz de Allah’la beraberdir.*



Büyük şairimiz Arif Nihat Asya diyor ki; ışığı önüne al, yürü! Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin.”

“Hayat ve siyasetin merkezinde, inandığı gibi yaşamayanlar, bir süre sonra yaşadıkları gibi inanmaya başlayacaklardır. Bu durum bir sapmadır, bir savrulmadır, ağır bir sakatlıktır.”

“Siyasetin özü irade, öznesi insandır. Ve insan yaratılmışların en şerefli olmasının yanı sıra, değişime, gelişime açık bir varlıktır.

Biz siyasetin geleceğini düşünüyorken, aynı anda geleceğin siyaset yapma şartlarını, gelecekteki siyaset mizanını bugünden araştırmak, analiz etmek, üzerinde gece gündüz düşünmek mecburiyetindeyiz.

Çünkü biz saman alevi değiliz. Çünkü biz sabah açıp akşam solanlardan değiliz.

Geleceğin siyasetini tartışmak demek bununla mündemiç insanı ele almak, zamanın ruhuna nüfuz edip çağın akış istikametini öngörmek demektir.”

“Şems-i Tebrizi'nin şu sözü ne kadar da yerinde, ne kadar da isabetlidir:

“Esas kirlilik dışta değil içte, kisvede değil kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır.



*Yıkanmakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış
haset ve art niyettir.”*

*“Haset, hırs, kötü niyet siyaseti kire bulayan, siyasetçiyi
de yanılsa sürükleyen beşeri defolardır. Hırsına yenik
düşenlerin ortak özelliği egolarının azgınlaşmasıdır.”*

“Meşhur Filozof Bacon da şu tespiti yapmıştı:

*“Egoist odur ki, yumurtasını pişirebilmek için
komşusunun evini yakandır.” Egoizm bir hastalıktır,
dahası psikolojik bir hasardır.*

*Bu hastalığa yakalananlar yüksek bir hedefe
bağlanamaz.*

*Bencilliğin esiri olanlar, nefesine boyun eğenler, siyaseti
çıklar ve ikballerinin aracı yapanlar ne ülkesine ne de
milletine yürekten muhabbet duyamaz. Kalbi temiz
olmayanın siyaseti kirlidir.”*

*“Cemil Meriç, “vatan haininden aydın olmaz” diyordu.
El hak doğru söylüyordu.”*

*“Siyaset özelde insana, genelde millete fedakarca
hizmetin demokratik vasıtasıdır.*

*İnsandan anlayan insan olmak, insanlığın içinde insanı
bulup çıkarmak için siyaset bir yoldur.*



Siyasetçi ise hem milletin gönlünü hem de Allah'ın rızasını kazanmakla mükelleftir.

Biz de diyoruz ki, mukaddesatı çiğneyenden namuslu bir siyaset adamı olmaz, hainden siyasetçi olamaz, gerçek bir siyasetçiden hain çıkmaz, ihanetin siyasetinden asla söz açılmaz.

Siyaset, suç ve suçlunun sığınma kampı, barınma alanı, saklanma ve palazlanma sahası sayılmaz.

Bu nedenle teröriste destek veren, terörün izinden giden, askerimize, polisimize, masum insanlarımıza saldıran ve kurşun atanlarla can ciğer kuzu sarması olan eniği cücüğü kim varsa siyasetin değil bizatihi adaletin ve hukukun konusudur.”

“Arif Nihat Asya'nın, “duvarda gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter” sözü, anlamlıdır, üzerinde düşünmek lazımdır.”

“İbn Rüşd diyordu ki, “insan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür.”

“Fikir demek hayat demektir, siyaset demektir, duruş demektir, duyuş demektir, durgunluğu aşan hareket demektir.

İbn Rüşd'ün deyimiyle, fikirlerin kanatları vardır, kimse insanlığa ulaşmasını engelleyemez.”



“Ne diyordu aziz Atatürk; “bir gün ressamlar Türk’ün simasını kaybederlerse, yıldırımını alsınlar yapıversinler.”

Fikir kubbelerimizden olan Hüseyin Nihal Atsız’ın tam da söylediği gibi:

*Biz tufanı yarattık uyku uyurken Batı,
Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı.
Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı:
Türk gücü bir yıldırım, Türk bilgisi bir deniz.*

Bizi toprağa gömseler de tohum olup çıkarız, fidan olup açarız, dünya yeni baştan kurulsa altı Türk bir araya gelir; birisi Atilla olup yeryüzünü kırbaçlar, birisi Bilge Kağan olur devlet kurar, birisi Alparslan olur fethe çıkar, birisi Osman Gazi olur cihanı kavrur, birisi Fatih olur Bizans’ı yıkar, birisi de Mustafa Kemal Paşa olur Kocatepe’den istiklalin çağrısını yapar.

Şirazlı Sadi’nin aynen ifade ettiği gibi, denize düşenin yağmurdan korkusu olmaz. Ülküsünde eriyen bir dava insanının da hiç kimseye eyvallahı olamaz.”

“Hedefe ulaşmak için ilk adım önemlidir, sonrasında da bu hedefe odaklanmak şarttır.

Bir ülkü sahibi olan Ülkücünün yaptığı, yapması gerekeni de budur.

Var olmakla varlıklı olmak arasındaki ayrımın, değerli ile önemli arasındaki farkın tefriki şayet doğru yapılırsa ileriye doğru atılan her adım bizleri biraz daha hedeflerimize yaklaştıracaktır.



Özellikle sertifika alan kardeşlerime diyorum ki, yolu olmayan mecralardan gitmeyi göze alınız ki, bastığınız her yerde ayak iziniz kalsın.

Neyi aradığınızı biliniz ki, bulduğunuzu anlayabilesiniz. Gideceği yeri bilmeyene hiçbir rüzgâr yardım edemez. Uzun mesafelere ulaşmanın sırrı yakın mesafeleri aşma beceresinde gizlidir.

Bir dava insanı asla vazgeçmez, asla geri durmaz, asla hadiseleri edilgen ve pasif bir şekilde takip edemez. Çünkü dava insanı hayatın da, siyasetin de, sevdasının da aktif neferidir, böyle de olmak durumundadır. Biliniz ki, kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilirsiniz.”

“İmam Gazali’den esinlenerek diyorum ki, çok işte çırak olacağınıza bir işin uzmanı olmalısınız.”

“Arif Nihat Asya’nın mülahazasıyla söylersem, inanmak basamakların çıkamadığı yere kanatlarınızla tırmanmaktır.

Her mücadele yeni bir keşif, yepyeni bir atılım demektir. En kalıcı keşif ise yeni bir gönüle girmektir.

Bizim muradımız, muteber arzumuz her zaman ve her zeminde gönüller yapmak, gönüller kazanmaktır.

Çünkü bizim hareketimiz bir gönül hareketi, bir sevda seferberliğidir. Biz her yaptığımızı gönlümüzde hissediyoruz.



Biz tarihin derinliklerinden öyle bir mefkureyi kucaklayıp gelen milletiz ki, gökyüzünün çadırımız, yeryüzünün yatağıımız, güneşin de bayrağıımız olduğuna inandık ve hep bunu haykırdık.

Bu mefkûreyi Türk-İslam medeniyetinin mehabet ve muvaffakiyet merkezi yapacak yüksek iradesi de büyük Türk milletidir.”

“Üç günlük siyasi ömürlerine bakmaksızın, mazisi yarım asrı aşan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’le aşık atmak, boy ölçüşmek hiç kimsenin harcı olamaz, haddi olamaz, buna ahlakları kafi gelemez.

Günlerden bir gün ulu bir çınar ağacının yanında bir kabak filizi boy gösterir. Bahar ilerledikçe kabak, çınar ağacına sarılarak yükselmeye başlar.

Yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla büyür ve neredeyse çınar ağacı ile aynı seviyeye ulaşır.

Kabak filizi bir gün çınara, sen kaç ayda bu hale geldin? diye sorar.

Çınar, elli yılda geldim, cevabını verir.

Bunun üzerine kabak gülerek çiçeklerini sallar ve “ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim” sözleriyle çınarı küçümser. Sonbahar gelip çattığında kabak yavaş yavaş üşümeye başlar. Sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da kurumaya yüz tutar.

Bunun üzerine telaşla çınara sorar: Neler oluyor bana, söyler misin?



Çınar cevap verir: Ölüyorsun.

Kabak tekrar sorar: Neden?

Sonunda çınar der ki: Benim elli yılda geldiğim yere iki ayda gelmeye çalıştın da onun için.

Bizim 53 yılda geldiğimiz mevkie birkaç yılda geleceğini düşünenlerin sonu kabaktır, kabağın akıbetiyle aynıdır.

Geçmişleri bugünlerine kefil olamayanların fikir ve düşünce hayatımızın mümtaz isimlerini istismara yeltenmeleri, onları dillerine dolamaları kendilerini aklamaya, temize çıkarmaya yetmez, bu terazi bu sıklıti çekemez.”

“Bizim gücümüz milli birliğimizin sağlamlığı kadardır. Dağılırsak, atalete düşersek, zaafa uğrarsak, birbirimizle uğraşarsak, birbirimizin kuyusunu kazarsak, birbirimizin yurdu olmak yerine uçurumu olursak ayakta kalamayız, tarihsel varlığımızı koruyamayız.”

“Bu vatan, bundan bin yıl önce gerçek sahibini bulmuştur. Aradan geçen on asır, bu coğrafyadan tarihe damgasını vurmuş büyük bir milletin gücüne güç katmıştır. Bu milletin adı Türk milletidir.

Bu iftihar ettiğimiz beşeri varlık, köklerin, kökenlerin, dillerin, mezheplerin üstünde maddi ve manevi bağlarla kenetlenmiştir.



Bizleri bir araya getiren, acılarımız, anılarımız, zaferlerimiz, hüznlerimiz ve coşkularımız olmuştur.

Her çekilen halay, her dövülen davul, her buluşulan düğün, her açılan duvak, her doğan çocuk, her sallanan beşik, her tüten ocak, her can veren şehit bizi bir millet yapmıştır.

Türk milletinin yüksek bir siyaseti ve stratejisi vardır. Bu yüksek siyaset, kaynağını ve duruşunu coğrafyadan almaktadır.

Anadolu üzerinde yaşıyor olmanın da bir siyaseti, bir jeopolitiği vardır ve bin yıldır değişmemiştir.

Bizim siyasetimizin yönünü tarihimizin ve coğrafyamızın müktesebatı belirlemiştir.

Dış dayatma ve tazyiklerle bunu değiştirmek için plan yapanların, bu vatani elimizden almak için projeler hazırlayanların önce bizim bedenlerimizi çiğnemekten başka seçenekleri yoktur.

Biz el ele verirsek, yüreklerimiz toplu vurursa, gaflete düşmezsek hiçbir batıl emel, hiçbir zalim ve vahşi hesap bizi yolumuzdan çeviremeyecektir.

Bilhassa sertifika almaya hak kazanan kardeşlerime diyorum ki, okuyunuz, araştırınız, meraklarınızın peşinden gidiniz, zamanın gerisinde kalmayınız, gelişmeleri dikiz aynasından izlemeyiniz.

Sevdanız millet olsun, kendinizi yetiştirme ve yeni şeyler öğrenme arayışından kopmayınız.



Zaman zaman kendinizle tenakuza düşebilirsiniz, bundan da çekinmeyiniz, çünkü böylesi bir tenakuzdan ürken kişi bağnazdır, dogmatiktir.

11'inci yüzyılın parlak alimlerinden birisi olan El Biruni, fil ağırlığındaki kitabı, fil ağırlığındaki elmasa tercih ederim, demişti.

Dünyayı değiştirecek yegâne güç fikirdir, kitaptır, inanmış yüreklerdir.

İnsan hayatında fikrin cazibesi kadar, şahsiyetin de tesiri vardır. Şahsiyetli olmak her şeyin başıdır.

Işık diye ateşe koşanların ne hallere düştüğünü tarihe bakarak idrak ediniz.

Sizler, haksızlığa uğramış soylu bir milletin ümidi olmaya talip olmalısınız.

Düşünmek aynı zamanda sabırdır, mücadeledir. Bundan taviz vermeyiniz.

Bağımsız bir vicdan, hür bir kafa onurlu bir insanın harcıdır.

Türkiye ve Türk milleti bir devdir, Allah muhafaza devî papağan haline getirmek için fırsat kollayanlara da kesinlikle izin vermeyiniz.”

Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı







































*“Benim aklım hep
Türkiye’dir”*

Devlet Bahçeli