



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

# Türkiye Gündemi ve Genelgeler

3

DEVLET BAHÇELİ



www.mhp.org.tr



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**









**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**14 MART 2011**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE





## **Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye Büyük Millet Meclisi; 24.Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılmasına 3 Mart 2011 günü karar vermiştir.

Bu çerçevede Yüksek Seçim Kurulu tarafından da seçim sürecinin başlama tarihinden oy verme gününe kadarki süreyi içeren seçim takvimi belirlenmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Buna göre 24.Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminin başlangıç tarihî 14 Mart 2011 olarak tayin ve tespit edilmiştir.

Ülkemiz açısından çok önemli ve hayati neticesi olacak olan bu seçimler için geri sayım başlamış bulunmaktadır.





Türkiye; dizginlerinden boşanmış çatışma ve kutuplaşma dinamikleri eşliğinde ve tarihinin en kritik döneminde sandık başına gidecektir.

Aziz milletimiz AKP'li yılların samimi, içten ve vicdanlı bir şekilde muhasebesini yapacak, ulaştığı sonuca göre de bir karar verecektir.

AKP hükûmetinin gerçek yüzü seçim sandığında ortaya çıkacak ve sekiz yılı aşan süredir taktığı maske inşallah yere düşecektir.

Türkiye'nin AKP'yle birlikte bunalım ve buhran alanına sıkıştığı ve nefes alamaz hale geldiği bariz bir şekilde ortadadır.

Bu iktidarla birlikte gerçekler çarpıtılmış, manevi değerlerimiz istismar edilmiş, yalan, kara çalma ve iftira boy atmış ve ileri bir aşamaya geçmiştir.

Başbakan Erdoğan'ın yönetimi altında AKP hükûmeti teröristle müzakere etmiş, Kandil çetesi-ne sessiz kalmış ve peşmerge kalıntılarıyla sarmaş dolaş bir halde ülkemizi ayrışmanın eşğine kadar getirmiştir.

Türk milletiyle kimin husumeti varsa AKP onlara yanaşmış ve kol kola girerek geleceğimizi sakatlayacak girişimleri birlikte icra etmişlerdir.



AKP iktidarı, küresel güç merkezleri tarafından verilen siparişler doğrultusunda; Türklük bilincine darbe vurmuş, etnik nifak ve bölücü niyetlerin azması için elinden geleni arkasına koymamıştır.

Bin yıllık kardeşlik duygusu bu dönemde köreltilmiş, köken ve mezhep temelli ayrışmanın ve farklılaşmanın kurdelesini Başbakan Erdoğan tarafından kesilmiştir.

PKK açılımıyla; Türk milletinin birbirinden kopması, dağılması ve parçalanması an meselesi haline gelmiş; husumetler, düşmanlıklar ve hizipler keskinleşmiş ve her tarafı etki ve tesir altına almıştır.

Bu itibarla Türk milleti AKP'yle birlikte sürekli genişleyen gerilim ve gerginlik sarmalının içine çekilmiştir.

Milletimizin benzerliklerini ön plana çıkarmak yerine, farklılıkların önünü açarak bir bütün kalacağına inanan sefil ve rezil zihniyet dışarıdan güdümlü zehirli politikalarını inatla bugüne kadar sürdürmüştür.

ABD'nin açıkça taşeronu ve ileri karakolu gibi hareket eden AKP hükümetinin, özellikle Orta



Doğu'daki halk hareketlerine yaklaşımı kimlerin sözcülüğünü yaptığını ve hangi mesajları ilettiğini net olarak göstermiştir.

Komşu coğrafyalardaki rejim sancılarının ve kitlesel isyanların bulaşıcı etkisinden korunmak ve gerekli tedbirleri almak konusunda AKP hükûmetinin aciz ve başarısız olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte hükûmetin gafletinden ve pısrık tutumundan güç alan kanlı terör örgütü cüret kazanmış ve fütursuzca Türkiye'yi tehdit eder bir duruma gelmiştir.

İmralı canisi yattığı yerden örgütünü yönetmeye devam etmekte ve belirli aralıklarla sözde ateşkes yenilemesi yaparak, AKP'nin affedilmez aymazlığı yüzünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle köşe kapmaca oynamaktadır.

İmralı canisinin şantajlarına boyun eğen AKP zihniyetinin, terörle yaptığı pazarlıklarının merkezinde ise yeni Anayasa olduğu açık ve bellidir.

Özellikle 21 Marttan sonra, terörist eylemlerin seyrinin ise AKP hükûmetinin vereceği tavizlere, vadedtiği ettiği yeni Anayasa'da Türkiye'yi yıkmak ve



milletimizi parçalamak için atacağı adımlara bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bugün itibarıyla Türkiye sözde ileri demokrasi zirvası altında can çekişmekte, daha çok özgürlük yalanları doğrultusunda korku ve endişe gün geçtikçe yayılmaktadır.

AKP hükûmetinin işine gelmedik ve duymayı istemediği söz ve duruşları gösterenler kolluk gücü marifetiyle sindirilmekte ve eziyetlere maruz kalmaktadırlar.

Sözde darbe iddiaları kapsamında devam eden yargı süreçlerinin bir türlü sonuçlandırılmaması adalete olan güveni sarsmakta ve hukukun tarafsızlığına ciddi anlamda gölge düşürmektedir.

Unutulmamalı ki, AKP'nin kendi yargısını oluşturma gayretleri ve adaleti siyasallaştırma çabaları Türkiye'nin geleceğini karartacak ve birlikte yaşama ülküsüne vahim bir hasar verecektir.

Türkiye bugün huzursuz, güvensiz, kaygılı ve korku içindedir.

Asayişsizlik her yanı sarmış, evlere hüznün çökmüş, iş yerleri dumura uğramış ve bu çerçevede şiddet seli her tarafı hâkimiyeti altına almıştır.



Suç ve suçlu kanser hücresi gibi üremekte, toplumsal düzeni altüst etmektedir.

Nitekim katiller rahat içinde kanlı planlarını yapmakta, kadınlara yönelik hunhar saldırılara her gün bir yenisi eklenmekte ve vahşi cinayetler birbiri ardına vasat bulmaktadır.

Ne kadar kötü, iğrenç ve sapkın eylem varsa AKP'li yıllarda mesafe almış, güçlenmiş ve ileri bir noktaya gelmiştir.

Bu kapsamda ısmarlama istatistiki çalışmaların hilafına milletimiz mutsuz ve hayatından bezmiş haldedir.

Türk milleti soygun ve vurgun hanedanı tarafından zor ve içinden çıkılması çok güç olacak bir alana sıkıştırılmıştır.

Eriyen toplumsal değerler, tükenen gelecek ümidi, kaybolmaya yüz tutmuş birlik duygusu, uçurumun kenarına kadar gelen millî kimlik, kanama geçiren birlikte yaşama duygusu muhatap olduğumuz en temel sorun alanlarından yalnızca bir kısmıdır.

İlave olarak ekonominin tehlikeli bir aşamaya ulaşmış olan hastalığı tedavi edilememiş; işsizlik,



yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliği aziz millet fertlerini perişan etmiştir.

Üretmeyen, ithalat ve borçla ayakta duran ekonomik sistemin, vatandaşlarımızın sorunlarını temelinden çözmesi şu haliyle mümkün değildir.

AKP hükûmeti, ekonomiyi bütün hatlarıyla küresel alana eklememiş, dışarıya yönelik varlık ve kaynak aktarımının önünü ardına kadar açmış ve Türkiye ekonomisinin ipini yabancıların eline vermiştir.

Taviz, teslimiyet ve talan döngüsüne hapsedilen ülkemizin, makûs talihini alt etmesi ve AKP'den kurtulması için 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekiliği Genel Seçimi tarihî bir fırsattır.

Bu kapsamda olmak üzere, önümüzdeki çok önemli ve aynı zamanda çok nazik süreçte tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız aşağıda belirtilen hususlara harfiyen uyacaklar ve buna göre hareket edeceklerdir.

1- Adalet ve Kalkınma Partisinin tek başına iktidar serüveni 12 Haziran 2011 günü son bulacaktır.



Artık Türkiye AKP'nin siyasi sorumluluk taşımadığı günlere doğru hızla yol almaktadır.

Bunun farkında ve bilincinde olan iktidar partisinin oy havzasını genişletmek amacıyla, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde yeni oyunlar oynayacağı ve tezgâhlar tertipleyeceği anlaşılmaktadır.

Tekrar 12 Eylül Referandum öncesine benzer kara bir propagandayla karşı karşıya kalınacağı kuvvetle muhtemeldir.

Kaldı ki bunun işaretleri ve emareleri şimdiden alınmaya başlanmıştır.

Hiçbir şart altında AKP'nin tahrik yüklü, nifak ve fitne yayan politikalarına, yalanlarına itibar edilmeyecek, kirletilmiş bilgilere kulak asılmayacak, tam bir inanmışlıkla teröristle el sıkışan ve bölücülüğün sırtını sıvazlayan AKP zihniyetine hak ettiği karşılık verilecektir.

2- Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda kalabilmek ve millet iradesinin seyrini etkileyebilmek için her türlü çirkin ve bayağı yola başvurabilecektir.



Bu çerçevede, AKP'nin dedikodu ve fırsatçı siyasetine karşı mutlaka uyanık olunacak, seçimlere yaklaştıkça kamuoyunu yönlendirmek için tertip edebileceği oyunlara karşı şimdiden dikkat edilecek, partimize yönelik alçak planlara ve tuzaklara karşı teyakkuz içinde olunacaktır.

3- Parti olarak amacımız tek başına iktidar olmaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin en köklü birkaç partisinden birisi olarak buna hazırdır. Kadroları donanımlı, yapacakları belirgin ve ortadadır.

Milletimizi huzur, refah ve bereket dolu günlere ulaştırmak en büyük istek ve emelimizdir.

Bu itibarla tek başına iktidar hedefi dışında başta koalisyon ihtimali olmak üzere hiçbir alternatif hükûmet modeli dillendirilmeyecek ve gündeme getirilmeyecektir.

4- Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimizin artan ilgi ve desteğine mazhar olmaktadır.

AKP gerilerken MHP yükselmekte ve tek başına iktidar hedefine hızla yaklaşmaktadır.





Aziz milletimiz ağırlaşan sorunların çözüm yeri ve adresi olarak Milliyetçi Hareket Partisini görmekte ve buna inanmaktadır.

Bu hâliyle sorumluluğumuz büyük ve yapacaklarımız fazladır.

Tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız bundan böyle hiç durmayacak, beklemeyecek ve yılgınlık göstermeyeceklerdir.

Vatandaşlarımızla tam bir kucaklaşma sağlanacak, partimizin mesajları net ve berrak biçimde ulaştırılacaktır.

Sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, köylerde, beldelerde, ilçelerde ve illerde aziz vatandaşlarımıza büyük Türkiye ülkümüz anlatılacaktır.

Her kapı çalınacak her gönüle girilecek her el tutulacaktır.

Ağlayan gözlerin yaşı silinecek, titreyen yüreklerin korkusu giderilecek, hüznü bakışların sisi dağıtılacak ve özlem içindeki kalplere umut verilecektir.

Hangi siyasi parti veya ideolojiye inanırsa inansın her insanımız bizim için eşit ve yeri doldurulamaz bir kıymettir.



Buna sadık kalarak Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceđi uğruna yapacaklarımız ve göstereceđimiz fedakârlıklar sürekli olarak anlatılacak, vatandaşlarımız nerede ise orada onlarla iç içe ve omuz omuza olunacaktır.

5- Önümüzdeki süreçte bölücü terörün kalkışma, isyan ve provokatif eylemlerinde belirgin bir artış olabileceđi dikkate alındığında;

Tahrik ve yönlendirmelere karşı uyanık olunacak, hiçbir kavganın ve çatışmanın tarafı olunmayacak, kışkırtmalara karşı konulurken meşru yollardan asla ödün verilmeyecek ve güvenlik mensuplarının görevlerini icra etmeleri için her türlü kolaylık sabırla gösterilecektir.

6- Seçim propaganda döneminde söz birliđinin önemi çok büyüktür.

Milletimize verilecek mesajların bir bütünlük dahilinde olması ve bu konuda yeknesaklıđı sağlamak için; Genel Merkezin hazırladığı broşür, kitapçık, seçim beyannamesi vb. içeriđine titizlikle riayet edilmesi, sözlerin, vaatlerin ve sarfedilen bilgilerin bunlara bađlı kalması gerekmektedir.



7- Seçim dönemi içinde kullanılacak materyallerin farklılık arz etmemesi ve bu konuda tam bir uyumun olması elzemdir.

Genel Merkezin belirlediği işaret, rozet, seçim müziği, sembol, slogan ve kavramlar dışında herhangi bir materyal kullanılmayacak ve tanıtım birliğine ve disiplinine azami derecede uyulacaktır.

Yeri ve zamanı daha önceden belirlenmiş toplantı ve miting alanları başta olmak üzere; ilgili kanunun izin verdiği mahallerde Genel Merkez tarafından belirlenmiş afiş ve bayrak haricinde bir şey kullanılmayacaktır.

8- Milliyetçi Hareket Partisinin başarısından çekinen, bunu önlemeye çalışan ve aramıza sızmanın yollarını arayan kişi yada kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır.

Parti ya da ocak sembollerini çağrıştıran ya da bunları kanunsuz bir şekilde kullanan ve şirret amaçlarına alet eden kişi ya da topluluklara karşı önce Genel Merkezin bilgilendirilmesi, arkasından hukuki takibatın başlatılması için gerekli girişimlerin yapılması yerinde olacaktır.



Milliyetçi Hareket Partisi, büyük bir coşku ve eşsiz bir kararlılıkla tek başına iktidar hedefine kilitlenmiş durumdadır.

Kamuoyunu maniple etmeye çalışan hiçbir plan, program ve niyet amacına ulaşamayacak ve partimiz aziz milletimizle tam bir kucaklaşma göstererek hedeflediği tek başına iktidara ulaşacaktır.

İnanıyorum ki Türkiye ses verecek ve sesimize kulak verecektir.

Türkiye'yi ayağa kaldırmak, Türk milletini mutlu kılmak ve kötü niyetlileri ve kirli emelleri def etmek için Milliyetçi Hareketin iktidarı artık bir zorunluluktur.

Aziz milletimiz bu defa MHP diyecek ve hükûmet etme sorumluluğunu, milleti için her fedakârlığı yapmaktan kaçınmayan milliyetçi-vatansever kadrolara teslim edecektir.

Bu kutlu yolda Cenab-ı Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Ne mutlu Türk'üm diyene!





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**16 HAZİRAN 2011**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE





### **Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Çok ağır şartlar altında ve gerilim düzeyi yüksek bir ortamda 24.Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılmıştır.

İç ve dış sorunların yol açtığı sancılı ve sarsıntılı vahim süreç hepimizin gözü önünde cereyan etmiştir.

Türkiye'nin millet ve devlet bekası; AKP hükûmetinin sessizliğinden cesaret kazanan gözü dönmüş bölücü mihraklar tarafından tehdit altına alınmıştır.

Ekonomiden diplomasiye, siyasetten kültüre, sanattan spora kadar her alanda yaşanan ikircikli manzara ve derin sorunlar esasında tahammül sınırını çoktan aşmıştır.





AKP hükûmetinin istismar ve yalan üzerine bina ettiği politikaları, hiçbir meseleyi temelinden çözemediği gibi, daha da kökleşmesine ve büyümesine yol açmıştır.

Bu çerçevede, Türkiye'nin son 8,5 yılda rahata ve feraha ulaştığını, kalıcı ve kabul edilebilir gelişme sağladığını iddia etmek mümkün değildir.

Terörle mücadelede sergilenen acizlik, ekonomi yönetiminde gösterilen basiretsizlik, dış politikada ortaya çıkan yetersizlik, siyasetteki kalitesizlik ve ufuksuzluk iktidar partisi AKP'nin karanlık sicilinin yalnızca bir özetidir.

Türk siyasi tarihî AKP zihniyeti kadar; haramla helal arasındaki sınır çizgilerini ihlal eden, sevapla günahı birbirine karıştıran; yanlışa, çirkine ve kötüye mazeretler bulma densizliğini gösteren başka bir partiye şahit olmamıştır.

Bu itibarla, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi altında AKP'nin yapmayacağı çirkeflik ve atmayaacağı iftira olmayacağı açık ve nettir.

Özelikle, Türkiye'yi yıkıma ve çözülmeye götüreceğ sürecin başlama vuruşu olan PKK açılımı ve



sonrasındaki tehlikeli gelişmeler AKP'nin gerçek yüzünü ve niyetini göstermesi bakımından ibretlik olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisinin millî, kararlı, omurgalı, düzgün, tutarlı ve tavizsiz muhalefeti AKP'nin ve ittifak içinde bulunduğu mihrakların öfke ve zehir saçan saldırılarını tetiklemiştir.

Nitekim MHP'nin olmadığı bir Meclis ve etkisinin sifra yakın olduğu bir siyaset yapısı ihanet mahzenlerinde AKP eliyle mayalandırılmıştır.

12 Eylül Referandum sürecinde, düşündürücü ve son derece kasıtlı yürütülen kara propagandanın gizli şifrelerine bakıldığında, ortada açıkça bir MHP düşmanlığı olduğu bariz olarak anlaşılacaktır.

Başbakan Erdoğan'ın, belirli aralıklarla aziz dava arkadaşlarıma en galiz hakaretleri vicdansızca, şursuzca ve edepsizce savurmasının hedefinde; hem Ülkücüleri bezdirmek ve sindirmek hem de "Üç hilal"i tasfiye etmek amacı olduğu görülmektedir.

Zira AKP ve yanında hizalandığı kirli ortaklık; MHP ve Ülkücüler olduğu sürece emellerine asla ulaşamayacaklarını iyi bilmektedirler.



Bu itibarla Ülkücü Hareketin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölünmüş Türkiye'nin önünde çok ciddi bir engel olarak görüldüğü ayan beyan ortadadır.

AKP'nin etnik kimliklere kucak açarak hazırlamayı planladığı yeni Anayasaya şu hâliyle millî direnci gösterecek tek siyasi parti bellidir ve o da MHP'den başkası değildir.

Bundan dolayı 12 Haziran seçimlerinden önceki bir buçuk aylık zaman zarfında partimiz âdeta ateş altına alınmıştır.

Baraj altında kalması, itibarını kaybetmesi ve yıkılması için iğrenç ve aşağılık her oyun gösterime sokulmuştur.

Kaset tezgâhlarıyla başlayan sürecin nerelere dayandığı ve hangi alçak komplolara teşrifatçılık yaptığı duyarlı her dava arkadaşım tarafından anlaşılmıştır.

MHP'yi köşeye sıkıştırmak için AKP' den aldıkları destekle sefere çıkan şer odakları; kutlu davamızın kimliğini ve hatıralarını da şerefsizce kullanmaya ve kendi pis emellerine alet etmeye cüret etmişlerdir.



Türk milletine içten içe husumet duyguları taşıyan ve Türk kimliğinin yaşamasından alerji duyan kim varsa, Milliyetçi Hareket Partisine kurulan tuzaqlardan memnun olmuş ve teşvik etmiştir.

Partimize yönelik hain suikastların, Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde vuku bulması ise barajın altına düşürmeye yönelik bir stratejinin devrede olduğunu kanıtlamaktadır.

Türk siyasi tarihi, partimizin maruz kaldığı bu saldırıya bugüne kadar hiçbir siyasal organizasyonun muhatap olmadığını göstermektedir.

Bununla birlikte Dünyada da; ne demokrasiyle yönetilen ülkelerde ne de otoriter rejimlerde böylesi bir tezgâhın ve kalleşçe siyaset tanziminin bulunmadığı ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisini yere sermek ve oy veren milyonları başka siyasal partilere yönlendirmek amacıyla ahlaksız ve hukuk dışı uygulamalar peş peşe sahnelenmiştir.

AKP hükûmeti bu rezaletle ve demokrasiye yapılan darbeyle mücadele edeceği yerde utanmadan



siyasetine malzeme yapmış, fırsat düşkünü ve siyasi ganimet avcısı olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Vatanımızın birçok yöresinde; partimizi hedef alan ve kaset komplosu taraflarının istifa etmediklerine dair şayiaları el altından dağıtılan broşürlerle ve münafıkça yaydıkları tezviratlarla gündemde tutan vicdansız ve seviyesiz AKP kadroları olmuştur.

Bölünmüş Türkiye'nin düşünö kuranlar, etnik kimliklerin otonom karaktere kavuşmasını isteyenler AKP'nin yanında ellerini ovuşturarak dizilmişler ve MHP'yi yok etmek için buldukları her imkânı hayâsızca ve insafsızca kullanmışlardır.

Ne var ki aziz milletimiz MHP'yi asla sahipsiz ve bir başına bırakmamıştır.

Devletin, AKP telkini altında partimize yönelik saldırıları yalnızca seyrettiği bir ortamda, büyük Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisine desteğini esirgememiştir.

AKP'ye bağımlı çalışan anket kuruluşlarından satırlarından nifak saçılan köşe yazarlarına kadar; herkesin barajın altında kalması yönünde ayınler yaptığı ve sözde raporların paylaşıldığı bir ortamda



MHP'nin % 13'lük oyu çok önemlidir ve bu şartlar altında da başarıdır.

Zira milletimizin verdiği oyun, Milliyetçi-Ülkücü Hareket tarafından sorgulanması ve eleştirilmesi söz konusu değildir.

Elbette Milliyetçi Hareket Partisi, içinde bulunduğumuz hassas ve nazik dönemin tüm gelişmelerini dikkatle analiz edecek, seçim sonuçlarını enine boyuna inceleyecek ve lazım gelen tedbirleri gecikmeksizin alacaktır.

Milletimizin kahir ekseriyetinin neden ilgisine mazhar olamadığımızın muhasebesi detaylı ve objektif bir şekilde kısa süre içinde yerine getirilecektir.

Partimiz, Türkiye'nin sosyolojik gerçeklerini, siyasal ve ekonomik gelişmelerin istikametini, yeni çağın dinamiklerini yerinde ve zamanında etkili bir şekilde yorumlayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, kerameti kendinden menkul bazı zevatın zirvalarının aksine dimdik ayakta durmaktadır.



Tertipler, oyunlar ve MHP'siz Meclis projeleri sandıkta yerle bir olmuştur.

Partimizi provokasyonla, kavgayla, çatışmayla ve hiziple ilişkilendirmeye çalışanlar yanıldıklarını ve büyük bir hata içinde olduklarını mutlaka anlayacaklardır.

Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarıyla birlikte iç içe ve tam bir inanmışlık göstererek eninde sonunda tek başına iktidar hedefine ulaşacaktır.

Bu kapsamda olmak üzere, önümüzdeki çok önemli ve aynı zamanda kritik süreçte tüm teşkilat yöneticilerimiz aşağıda belirtilen hususlara harfiyen uyacaklar ve buna göre hareket edeceklerdir.

1- Milliyetçi Hareket Partisini baraj altında bırakamayan AKP merkezli derin ittifak bundan sonra da boş durmayacaktır.

Hedef yine partimiz ve aziz dava arkadaşlarımız olacaktır.

Bu itibarla kışkırtmalara ve provokasyonlara karşı azami bir şekilde dikkate edilecek, oyunların sonuca ulaşmaması için saflarımız sıkılaştırılacaktır.



2 - Türkiye'nin önünde çok önemli üç konu başlığı bulunmaktadır;

Bunlardan birincisi yeni anayasa, ikincisi mahallidareler seçimi ve üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı seçimidir.

Bu konularla ilgili Genel Merkezin belirlediği politikalar titizlikle takip edilecek, yerel düzeyde yapılacak beyanat ve açıklamalarda Genel Merkezin çizdiği sınırlar içinde kalınacak ve yeknesaklık mutlaka sağlanacaktır.

3 – Bu yeni dönemde etnik tahriklerin artabileceği ve bölücülerin AKP desteğiyle daha da şımarabileceği anlaşılmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmeyen malum çevreler, bu defada ısrarlı ajitasyonlarla ve sinsî yönlendirmelerle Türkiye'de kardeş kavgasının pimini çekmek için uygun ortam gözleyeceklerdir.

Nitekim MHP'yi böyle bir mayınlı ve alaca karanlık alana çekmek için mücadele edeceklerdir.

Bu itibarla, tuzaklara dikkat edilecek, aramıza sızmaya çalışan provokatörlere karşı uyanık





olunacak, hatıralarımızı, inançlarımızı kullanarak fitne saçan çürümüş şahıs ya da şahıslar tespit edilerek gecikmeksizin hukuki işlemler başlatılacaktır.

4- 12 Haziran seçimlerinin il, ilçe, belde boyutuyla kapsamlı ve detayları ihmal etmeyen bir şekilde analizi yapılacak ve sonucunda hazırlanacak rapor, işbu genelgenin yayın tarihinden başlamak üzere bir ay içinde Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına sunulacaktır.

5- Partimiz her zorluğu aşacak güce, kudrete ve tarihi birikime sahiptir.

Milliyetçi Hareket Partisi 42 yıldır çok çile çekmiş, birçok sıkıntıya göğüs germiş ve ölümlle sınanmıştır.

Ancak hiçbir zaman Türk milletine duyduğu hayranlıktan, bağlılıktan ve sevdadan vazgeçmemiş ve bundan sonra da katiyen vazgeçmeyecektir.

Partimizin anlam ve varlık sebebi Türk milletidir.

Bu sebep ortadan kalkmadığı sürece, Milliyetçi Hareket Partisi sonsuz kadar heybetli bir şekilde var olacak ve vatansever ellerde milletimizin kutup yıldızı olmayı sürdürecektir.



Parti yöneticilerimiz görev ve sorumluluklarını şuurlu ve heyecanlı bir şekilde yerine getirmeye artan şevkle devam edeceklerdir.

Tüm teşkilat yöneticilerimiz, gevşekliğe ve yılgınlığa asla prim vermeyeceklerdir.

İçten ya da dıştan yapılacak sinsi yorumlara, tekliflere, değerlendirmelere, sözle niyet arasındaki çelişkili beyanlara karşı çok tedbirli olunacak ve hiçbirine kulak asılmayacaktır.

12 Haziran 2011 Milletvekiliği Genel Seçiminde üstün bir çaba gösteren, iftihar edilecek bir adanmışlık ve görev aşkıyla sorumluluklarını yerine getiren il, ilçe ve belde teşkilatlarımızın başkan ve yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Afişlerimizi asan, bayrak ve flamalarımızı elleriyle yücelten, rozetlerimizi gururla yakalarında taşıyan, konvoylarımızı sevgiyle selamlayan, partimize gönül vererek "üç hilal"i anlatan, açık hava toplantılarımızı şerefliendiren her insanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisini kurşun gibi ağır bir ortamda yalnız bırakmayan, AKP güdümlü organize



suç çetelerinin saldırıları karşısında kaderine terk etmeyen ve Mecliste temsil edilmesini sağlayan büyük milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Cenab-ı Allah doğrunun, iyinin ve millet sevgisiyle yanıp tutuşan Milliyetçi-Ülkücü Hareketin yar ve yardımcısı olsun.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**4 ARALIK 2011**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE





### **Aziz Dava Arkadaşlarım,**

AKP hükûmetleriyle geçen zor ve tahribatlarla heba edilmiş yılların dokuzuncusunu geçtiğimiz ay geride bıraktık.

Bu süre zarfında Türkiye'nin temel değer ve kurumları, millî kabul ve ilkeleri birer birer aşındırılmış, çarpıtılmış ve itibarsızlaşması için her kirli oyuna başvurulmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi ülkemizin; sosyolojik ve tarihî denge ve ayarlarını bozarak sonu karanlık bir mecranın içine küstahça sürüklemiştir.

Toplumsal düzenin temeline yerleştirilen sözde demokratik açılım etiketli bölücülük dinamiti iktidar eliyle ateşlenmiş ve yanan fitil birlikte yaşama idealinin kalbine kadar ulaşmıştır.



Verilen tavizler, gösterilen kolaylıklar ve sergilenen kolaycı yaklaşımlar neticesinde, etnik terör girdiği yoğun bakım şartlarında nabız atışlarını düzeltmiş ve kanlı gözlerini tekrar açarak ayağa kalkmıştır.

Yıkım projesindeki affedilmez ısrar, farklılıklara vurgudaki basiretsiz inat, milletimizi otuz altıya ayırmadaki doymaz iştah Türkiye'yi ayrışmanın alacakaranlık ortamına savurmuştur.

İmralı'yla yapılan müzakerelerin, Kandil fitnesiyle mutabakat arayışlarının, peşmerge reislerine gösterilen iltifatların, yabancı ülkelerde canilere boyun eğen pazarlıkların hepsi AKP'de temerküz etmiş ve karanlık sicilini aklanmayacak biçimde kabartmıştır.

AKP'nin terör maşaları karşısındaki ihmal ve kastı aşan acziyeti kayıp olarak geri dönmüş ve yurdumuzun her köşesinde aziz şehitlerimiz vatan topraklarına ağıtlarla uğurlanmıştır.

Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza, kamu görevlilerimize ve tabiidir ki güvenlik güçlerimize karşı yapılan alçak saldırılar millî vicdanları feryat



ettirmiş ve haklı bir öfke vatanımızı baştan başa kaplamıştır.

Canlı bomba rezaletleriyle şehirlerimiz tedirgin ve diken üstünde duran bir konuma gerilemiştir.

Türkiye bu hâliyle tarihinin en huzursuz, sancılı ve tehlikeli sürecine ileri demokrasi palavralarıyla ve samimiyetsiz özgürlük çağrılılarıyla girmiştir.

Türk milleti gittikçe yayılan ve güç kazanan bölücülük akımı karşısında tedirgin ve bin yıllık kardeşlik hukukunun zedeleneceğinden dolayı endişe içindedir.

Gelişmeler, yeni Anayasa hazırlık aşamasında tüm tarafların emel ve hedeflerine göre pozisyon alacaklarını göstermekte ve bu sürecin kırılma noktasına kadar da zorlanacağını işaret etmektedir.

Aziz milletimizin vazgeçilmez millî ve manevi değerlerini heba etmek ve hırpalamak için yeni Anayasa'yı eşsiz bir fırsat olarak gören güruhun tayin ettiği amacına ulaşmak için tüm yolları deneyeceği açık ve ortadadır.

Özellikle "geçmişle yüzleşme, tabuları yıma" sözleriyle formüle edilen tarihimizi imha ve





saptırma çabalarının, yeni Anayasa yapımının hızlandırıcı unsurlarından birisi olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır.

Geçmişteki bir isyan ve ayaklanma girişimine karşı milletimizin ve devletimizin meşru karşı duruşunu ve mücadelesini, katliam gibi kabul edilemez bir iftirayla örtüştürmeye cüret etmek, en hafif tabirle seviyesizliğin ve şüursuzluğun dibini göstermesi bakımından çok anlamlıdır.

“Büyük devletler tarihlerinden korkmaz”. sözleriyle içine girilen bulanıklığın ve ufuksuzluğun, vahim olaylara meydan vereceği ve dur durak bilmeksizin hassas meselelerinin sorgulanmasına ortam hazırlayacağı görülmektedir.

Bu kapsamda, dün isyancılara, asilere ve eşkıyalara karşı yapılan millet ve devlet dayanışmasının, düzensizliğe haddini bildiren kudretli iradenin, fırsattan istifade eden gafiller tarafından bugünlerde insanlık suçuyla aynı kategoriye sokulması büyük bir ahlaksızlık ve edepsizlik olarak millî hafızalara kazınmıştır.

Cumhuriyet'le ve kurucu kahramanların iftihar edilecek azmiyle hesaplaşma içine girenlerin



kafalarında şüphesiz; yeni Anayasa çerçevesinde rejim, sistem, yönetim ve parçalara ayrılarak çivisi çıkmış bir Türkiye özlemi olduğu net ve görünürdür.

Milletimizin büyük bir uyanışı ve silkinişi olan Cumhuriyet ve dayandığı güvenceler, bin yıllık kardeşlik bağları ve temellendiği tarihî hadiseler, AKP'nin ve ittifak içinde olduğu mihrakların hücumuna maruz kalmaktadır.

Esasen bu planlı ve organize faaliyetin yeni olmadığı ve bunun için de AKP zihniyetinin iktidar olmasına destek verildiği feraset sahibi herkes tarafından kabul edilecektir.

Başbakan Erdoğan'ın ustalık dönemi diye yutturmaya çalıştığı bu zaman aralığı, eğer böyle giderse çözümlenin, çöküşün, çürümenin ve ıçığığın kara bulutlarını milletimizin üzerine yığıacaktır.

Diğer taraftan yakın ve komşu coğrafyalardaki gelişmeler de millet ve devlet bekasını yakından ilgilendiren bir kıvam ve kulvara girmiştir.

Büyük Orta Doğu Projesi'nin kılavuzluğu, eş başkanların gözetimi ve mihmandarlığıyla yürüyen halk hareketlerinde sırayı şimdi de Suriye almıştır.



Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokrasi ve özgürlükler uğruna yapıldığı iddia edilen gösterilerin, yükselen istikrarsızlık dalgasının ve çapı genişleyen karışıklıkların vahşet tablosuna ve insanlık dışı manzaralara sahne olduğu malumdur.

AKP Hükûmeti'nin komşu coğrafyalardaki isyan ve kaosa doğrudan doğruya taraf olması, bazı ülkelerin rejim aleyhtarlarına kucak açması ve alenen yönlendirmesi ülkemizi birinci dereceden olumsuzlukların muhatabı yapacaktır.

Bu düşüncesiz, fırsatçı ve başkent Ankara jeopolitiğiyle bağdaşmayan siyaset maskaralığının, sınırlarımıza nifak olarak sıçrayacağı ve bölücü çevrelere emsal teşkil edeceği çok açık bir gerçektir.

Nitekim Suriye'ye yönelik olarak alınan yaptırım kararları bu ülkeyle artık geri dönüşü olmayan bir ihtilafa düşüldüğünü kanıtlamaktadır.

Büyük Orta Doğu Projesi'nin açtığı kanaldan rol kaparak ve dayatılanları komşu coğrafyalara indirerek mesafe almaya çalışan AKP, Türk milletini çok tehlikeli ve tehditlerle dolu bir çıkmaza sokmuştur.

Bu kapsamda, Türk milleti demokrasinin erdemleri ve ikramlarıyla siyasi sorumluluk üstlenen



AKP'nin elinde can çekişmekte, varlık ve yokluk mücadelesiyle soluk almaya çalışmaktadır.

Neresinden bakarsak bakalım; ülkemiz gergin, milletimiz üzgün, devletimiz yorgun ve vatandaşlarımız bıkkındır.

AKP'nin hangi hatayı yaparsa yapsın yeniden hükûmet etme imkânına kavuşması, elbette şımarmasına ve pervasızlaşmasına zemin ve ortam hazırlamıştır.

Bu itibarla, Milliyetçi Hareket Partisinin her kademesindeki değerli dava arkadaşlarım, büyük bir vatan ve millet göreviyle görevlendirildiklerini akıllarından bir an olsun çıkarmamalılar.

AKP demokratik yollardan mutlaka geldiği gibi gönderilecektir.

Bunun da şerefi Türkiye sevdalısı siz muhterem dava arkadaşlarıma ait olacaktır.

Partimizin, gelecek yıl yapılacak "Onuncu Olağan Büyük Kurultayı" bu nedenle büyük ve tarihî bir önem taşımaktadır.



Bu itibarla Büyük Kurultayımıza adım adım gütürecek olan il, ilçe ve belde teşkilatlarımızın kongreleri 3 Aralık 2011 tarihî itibarıyla başlamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinin 43 yıllık birikimi, asırları aşan fikriyatı, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş siyasi yapısı artık iktidar olmayı ve Türkiye'nin kötü talihini değiştirmeyi şart koşmaktadır.

Beliren millî yükümlülük Türk milletine karşılıksız ve menfaate dayanmayan sevgiyle tutkun olan muhterem dava arkadaşlarımla omuzlarındadır.

Bu kapsamda olmak üzere, tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız aşağıda belirtilen işbu genelge hükümlerine harfiyen dikkat ve riayet edeceklerdir.

1- Başlayan kongre sürecinin demokratik teamüller dâhilinde, karşılıklı saygı ve hoşgörü sınırları içerisinde sürdürülmesi ve rekabete kucak açması için herkes üzerine düşeni yapacak, hizip ve çatlakların doğmasına, kavga ve huzursuzlukların meydana gelmesine asla izin ve fırsat verilmeyecektir.

2- Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki çok hassas ve kritik dönemde iç ve dış tüm kesimlerin



odağında olacaktır. Bilhassa AKP'nin, bazı siyasi ve sosyal grupların partimizi içten içe eritmek, mensuplarımız arasına dedikodu ve nifak sokmak için var gücüyle uğraşacakları görülmektedir.

Bu itibarla partimize sızmaya çalışan provokatörlere, görevlilere karşı uyanık olunacak; tezvirat, asılsız iddia ve yalan haberlerle kafaları karıştıranlar aramızdan derhâl ayıklanacaktır.

3- Partimizin bu dönemde de komplo ve tuzaklarla karşılaşması, kışkırtmalara maruz kalması, iftiralarla yolundan caydırılmaya çalışılması ve dayatmalara muhatap olması güçlü bir ihtimaldir.

Her ne sebeple olursa olsun, "Milliyetçi-Ülkücü" camianın birlik ve dayanışmasını çekemeyenler; inançlarımıza çamur atmaya, mazimizi küçültmeye, aramızdaki sıcaklık ve bağlılığı eritmeye çalışacaklardır.

Akıl, sabır, sağduyu ve büyük bir metanetle üzerimize çevrilen tüm hesaplar boşa çıkarılacak, teşkilatlarımıza ve kongre salonlarına girenler ve çıkanlar takip edilecek, şüpheli simalarla ilgili vakit kaybetmeksizin güvenlik güçleri bilgilendirilecek, disiplin ve olgunluk içinde demokrasi şölenimizin icra edilmesi sağlanacaktır.



4- Elbette yapılacak kongreler kutlu davamıza gönül vermiş arkadaşlarımın demokratik bir yarış olacaktır.

Yapılan kongrelerin neticesi ne olursa olsun; küskünlüğe ve gruplaşmalara asla ortam verilmemesi gerekmektedir.

Bizim açımızdan taşınan görev sorumluluğu, elden ele değişerek ve kuvvetlenerek gelecek nesillere intikal ettirilecektir.

Kongrelerin demokratik ikliminde öne çıkan değerli dava arkadaşlarım, kazanan ya da kaybeden tasnifine tevessül etmeden herkesi mutlaka kucaklayacak ve hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı için gayret göstereceklerdir.

Teşkilatta birlik, sahada birlik, söylemde birlik ve ülküde birlik için herkes üzerine düşen vazifeyi azami derecede yerine getirecektir.

5- Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan AKP hükümeti başta olmak üzere, bölücü çevreler ve onlara yardım eden zihniyetler kardeş kavgasının vasat bulması için tahrik ve tertiplerini hızlandırmakta ve artırmaktadır.



Bu nazik dönemde hiçbir çatışmanın tarafı ve muhatabı olunmayacak, saldırı ve tacizler karşısında evvela kolluk güçlerine müracaat edilecek ve belaların musallat olması böylelikle önlenecektir.

6- Kongrelerdeki üslubun, kamuya açık olarak dile getirilen görüşlerin ve yapılan yorumların mutlaka parti politikalarına uygun olması ve bunun dışına çıkılmaması önem arz etmektedir.

7- Genel Merkez yazılı basın açıklamaları, TBMM Grup Toplantı konuşmaları, genelgeler, diğer konuşma ve beyanatlar titizlikle takip edilecek ve siyasi görüşlerin sınırı bu alanlara bağlı kalacaktır.

8- Partimizin, "Onuncu Olağan Büyük Kurultay"ına kadar düzenleyeceği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalar haricinde münferiden hareket edilmeyecek ve bireysel tepki gösterilmeyecektir.

9- Genel Merkezin belirlediği işaret, slogan, afiş, poster, rozet, marş, sembol ve kavramlar dışında hiçbir materyal parti çalışmalarında kullanılmayacaktır.

10- Yandaş medyanın karartma ve kötü niyetli tefrikasına itibar edilmeyecek ve parti aleyhine





yapılan yorumlara deęer verilmeyerek bu grşler hiřbir ortamda dillendirilmeyecektir.

11- lkc grnerek, kimlięimizi kullanarak bizi iřitten zayıflatmaya alıřan riyakrlara, ıkarıcılara ve mnafıklara mutlak surette dikkat edilecek; İnternet medyası zerinden; dergi, dernek, vakıf, oluřum, platform vasıtalarıyla partimizi hedef alan yayınlara geit ve dn verilmeyecektir.

İnanıyorum ki Milliyeti Hareket Partisi 1980'den sonra gerekleřtirdięi kurultaylarının onuncusunu iktidar olarak talandıracaqtır.

Bilinmelidir ki, vatanımızın her hanesine ulařarak her insanıyla buluřarak ve herkesi eřit ve Cenab-ı Allah'ın bir emaneti olarak grerek tavizsiz yryřmz srdreceęiz.

Trk milletinin birlięini koruması, etrefilleřen ekonomik sorunlarının temelinden halledilmesi, mill mirasın kıskanlıkla korunması iin Milliyeti Hareket Partisi byk bir heves ve arzuyla yola koyulmaktadır.

Engeller ne kadar fazla olursa olsun, bařaracaęımızdan ve mutlaka iktidara ulařacaęımızdan hi kimse řphe etmemelidir.



Artık bekleyecek ve gecikecek vakit kalmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi; üzerinde oynanan oyunların farkında ve şuurunda olarak, kötü niyetlilere, ihanet taraftarlarına, Türk milletini ayırmaya yeltenen simsarlara hiçbir şart altında müsamaha göstermeyecek ve kararlı duruşunu sonuna kadar muhafaza edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm teşkilat mensuplarımıza yapacakları çalışmalarında şimdiden üstün başarılar diliyorum.

Kongrelerimizin, demokrasinin kökleşmesi ve kurumsallaşması için bir vesile olmasını temenni ediyorum.

Unutmayınız ki, Cenab-ı Allah vatan uğruna, millet yararına yapacağımız gayretleri karşılıksız bırakmayacak ve bizleri de inşallah mahcup etmeyecektir.

Yolunuz, bahtınız ve alınız açık olsun.

Yüce Allah hepinizin yâr ve yardımcısı olsun.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**6 ARALIK 2012**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE





## **Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye sonuçsuz tartışmaların, şaibeli tekliflerin, sarsıcı gelişmelerin ve göstermelik adımların tuzağında bocalamakta ve kan kaybetmektedir.

Aziz milletimiz AKP tasallutu altında ne yapacağını şaşırılmış, nereye gideceğini kestirememiştir.

Zorluklar pıtrak gibi yayılırken dayanma, katlanma ve metanet duyguları maalesef zaafa uğramıştır.

AKP hükûmetinin yanlışa batmış, mahzurlarla bezenmiş, istismarla belirlenmiş politikaları ülke gündemine kâbus gibi çökmüştür.

İktidar partisinin attığı her adım çelişkileri beslemiş, girdiği her ilişki ağı musibetleri teşvik etmiştir.



Kaldı ki ülkemiz kördüğüm olmuş meselelerin tüm olumsuzluklarına, tüm acı neticelerine ne yazık ki muhatap ve maruz kalmıştır.

Siyasetteki kirlilik, sosyal hayattaki yangın, ahlaktaki çöküntü, ekonomideki yıkıntı ve birlikte yaşama idealindeki aşınma peş peşe eklenerek bunalım döngüsünü kritik bir seviyeye taşımıştır.

Başbakan Erdoğan'ın gündem saptırmak adına açıkladığı sığ düşünceleri, derinliği olmayan ve aynı zamanda samimiyetten yoksun teklifleri Türkiye'nin önünü kapatmış, milletimizin aklını karıştırmıştır.

Asıl sorunlardan korkan, üstesinden gelemeyeceğini açıklıkla fark eden bu zihniyetin, ülke gündeminin ikide bir makas değiştirmesini hedeflemesi ucuzluğun, basitliğin ve yapaylığın nerelere ulaştığını göstermesi bakımından dikkate değerdir.

AKP'nin reform anlayışı devleti çürütmek, zenginlik tanımı yoksulluğu yaymak, istikrar beklentisi krizi sabitlemek ve kardeşlik izahı ayrımcılığı derinleştirmek şeklinde belirmiş ve belirlenmiştir.



Gelişme diye sunulan ve takdimi yapılan her konu binbir gece masallarına malzeme olacak kadar fazla ve çeşitli hale gelmiştir.

Hayal satıcılığı, yalan ticareti, boş vaat kalpazanlığı ve umut simsarlığı AKP politikalarının çatısı ve çerçevesi olarak gün geçtikçe etkinlik kazanmıştır.

İçinden geçtiğimiz zaman dilimde niyeti kuşku- lu, amacı tehlikeli, vicdanı hacirli, kalbi mühürlü kim varsa hükûmete sırtını dayamış ve lazım gelen ikmalî sağlamıştır.

Hiç şüphesiz PKK'nın Meclis ayağı BDP de daha düne kadar bunlar arasında en ayrıcalıklılarından birisi olmuştur.

AKP hükûmetinin, milletvekilliği dokunulmazlığı konusunda aklının sonradan başına gelmesi, şiddet ve teröre bulaşarak terör örgütüyle buluşanları hedef alması gecikmiş bir kararın ilk adımı olmuştur.

Ancak dokunulmazlığın kaldırılması konusundaki mesaj trafiğinin, iktidar partisi içinde rahatsızlıklara ve görüş ayrılıklarına yol açtığı gelişmelerden anlaşılmalıdır.





Başbakan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül arasındaki ihtilaflar, bölücülük kontenanından AKP'de yer bulmuş bazı milletvekillerinin kamuoyu üzerinden yaptıkları itirazlar planlanmış bir rol dağıtımın teşhirinden başka bir anlam taşımamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm itirazlara rağmen, Büyükşehir Kanunu'nu onaylaması, ama sıra bölücülükle ilgili meselelere gelince birdenbire ileri çıkarak sürece millî vicdanların hilafına müdahil olması elbette gözlerden kaçmamıştır.

AKP kendi içinde sözde farklı saflara çekildiği imajı verirken; ikili, ikiyüzlü davranışın tüm boyutlarına sapmıştır.

Her ne kadar, Başbakan Erdoğan'ın, BDP'ye saldırı ve suçlayan ifadeleri mevcut ise de bunun sadece kurgulanarak devreye sokulan ve tepkileri frenlemeyi uman bir sinsilik olduğu anlaşılmaktadır.

Buradaki gaye BDP'yi dokunulmazlıkların kaldırılması yoluyla terbiye etmek ve hizaya getirmektir.

AKP'nin BDP'yi geriye çekerek, İmralı canisiyle yeni bir anlaşma, sözleşme ve uzlaşma zeminini



oluşturmak için siyaseten seferber olduğuna yönelik çok sayıda emare bulunmaktadır.

Hükûmet eliyle yürütülen gizli ve gizemli bir siyaset operasyonunun tüm yönleri değişik doz ve ölçeklerde ilerleme kaydetmektedir.

Başbakan Erdoğan'ın, şımardığı, sınırları aştığı iddiasıyla cephe aldığı BDP'yi bugünkü seviyeye getiren, sahip olduğu cürete ulaştıran öncelikle hükûmetinin sağladığı kolaylıklar ve yardımlardır.

BDP, AKP'yle hayata dönmüş, AKP'yle ayağa kalkmış ve yoluna devam etmiştir.

Beklentileri karşılamayan, gizli kapaklı görüşmelerde verilen karşılıklı sözlere riayet etmeyen BDP'nin, şimdi bizzat AKP tarafından İmralı kozuyla süreç dışına itilme ihtimali görünür hale gelmiştir.

Bunun için de teröristlerle kucaklaşma bahanesine sarılmak ve bu nedenle dokunulmazlıkların kaldırılmasını gündeme getirmek rastlantı görülmemelidir.

Her şey bir yana, BDP milletvekillerinin PKK militanlarına sevgi ve muhabbetle sarılmaları, diyalog



ve ilişkilerinin alenileşmesi yalnızca 17 Ağustos 2012 tarihinde Şemdinli'de görülmemiştir.

Bugüne kadar sayısız defa gösterimde tutulan ihanet sahneleri, pervasız buluşmalar, küstah çıkışlar değişik ortam ve zeminlerde vuku bulmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın "Demokrasiyi zehirliyorlar, açıkça hukuk sistemine meydan okuyorlar." dediği grup, bu tip davranışları yeni sergilememiş, bu sakil ve aşağılık münasebetlerin içinde yeni bulunmamıştır.

Nitekim BDP'lilerin terör örgütüyle ilişkileri, terör saldırılarını masum gören rezillikleri ve PKK militanlarını gerilla mertebesine çıkararak aklama girişimleri münferit olmadığı gibi, bu kapsamdaki sicilleri de zifirî karanlıktır.

Şurası açıktır ki Şemdinli'deki kucaklaşma manzaralarının, esas bakımından Habur terörist teslim törenlerinden hiçbir farkı yoktur.

Habur'daki AKP ne ise, Şemdinli'deki BDP odur ve tıpatıp aynıdır.

Başbakan Erdoğan'ın, bunları unutmuşçasına Meclisin gereğini yapacağına vurgu yapması düştüğü tenakuzun âdeta ifşası ve ilanı olmuştur.



Millet iradesini temsil eden milletvekillerinin taşıdıkları dokunulmazlık zırhı, onlara suç işleme konusunda paravan işlevi göremeyecektir.

Devletin ülkesi ve milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğüne, sahip olduğu egemenlik hakkına, hukuki varlığına, demokrasinin ruhuna ve insanlık değerlerine yönelmiş her yasa dışı eylem, mücadele ve hazımsızlık korunma altında tutulmamalıdır, tutulamayacaktır.

Bu itibarla milletvekilliği dokunulmazlığının şiddet ve teröre destek verilmesi fiilini baz alarak yeni baştan yorumlanması ve tashih edilmesi gerekmektedir.

BDP'li milletvekillerinin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili fezlekenin bir an önce sonuçlandırılması ve adaletin vicdanları rahatlatması büyük Türk milletinin en önemli beklentisidir.

Gelişmeler, ülkemizde sürdürülen ve elebaşları belli olan tahrik kampanyasının bundan sonra daha da tırmanacağına işaret etmektedir.

Bilhassa Milliyetçi-Ülkücü Hareketin kavga ve gerginliklere dâhil edilebilmesi için iş birliği ve



bölücü çevrelerin her yolu deneyeceği yaşanan olaylarla teyit edilmiştir.

Kandil Dağı'ndan sürüler hâlinde şehirlere intikal eden teröristlerin, başta üniversiteler olmak üzere, her yerde çıbanbaşı olmaya ve eylem sahalarını genişletmeye ahlaksızca gayret edecekleri iyice netleşmiştir.

Son günlerde bazı üniversitelerde, Milliyetçi-Ülkücü öğrencilerin alçakça saldırılara maruz kalması ve hükümetin de terörist faaliyetleri siyasi felç içinde izlemesi kimlerle aynı yolda buluştuğunu göstermesi bakımından ibretlidir.

Üniversite yönetimlerinin PKK'nın fakülte veya yüksekokullarda yuvalanmalarına sessiz kalması ve göz yumması akademik hayatın ahlak, adalet ve insani taraflarıyla bağdaşmamaktadır.

YÖK Başkanı, rektörler ve dekanlar, Türkiye'nin eski filmleri tekrar seyretmesini isteyen çevrelere karşı duyarlı ve tepkili hareket ederek, bölücü militanların üniversitelerde at koşturmalarına müsaade etmeyecek iradeyi sergilemeleri beklentilerimiz arasındadır.



Üniversitelerde yığınak yapan, eğitim özgürlüğünü engelleyen ve okuma hakkını gasbeden eşkıyaların adli ve idari anlamda peşleri bırakılmamalı, medya da bu konuda objektif bir tutum takınmalıdır.

Unutulmaması lazım gelen husus, Milliyetçi-Ülkücü gençliğin kesinlikle sahipsiz olmadığıdır.

Toplumsal kargaşanın, artan sürtüşme ve saldırganlıkların geri dönülemeyecek bir noktaya gelmemesi bakımından, AKP hükümeti ve Cumhuriyet savcıları üniversitelere sinmiş PKK'lı canilere karşı tedbir geliştirmeli ve gerekli müdahaleyi gerçekleştirmelidir.

Bu yoğun, sıcak ve hassasiyet düzeyi yüksek gündem karşısında, tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız aşağıda belirtilen işbu genelge hükümlerine harfiyen dikkat ve riayet edeceklerdir.

1 – Kaynağı, menşei ve nedeni ne olursa olsun her türlü kavga, gerginlik ve kutuplaşma süreçlerinden uzak durulacak, tehdit, şantaj ve saldırılar karşısında güvenlik güçlerinin devreye girmesi gecikmeksizin talep edilecektir.



2 – Türkiye nazik ve hassas bir dönemden geçmektedir.

Bu yüzden etnik ve mezhep temelli kılıncımların, ideolojik ve siyasi karşıtlıkların alev alması büyük olaylara ve badirelere yol açacaktır.

Türkiye ve Türk milletinin huzur ve güvenliğinin kaybolması amacıyla çok yönlü kışkırtmalardan medet uman mihrakların boş durmayacağı da unutulmamalıdır.

Bu kapsamda her türlü ajitasyona, provokasyona, taciz ve komplolara dikkat edilecek, ateşle oynayanlara karşı son derece uyanık durulacak, her zaman olduğu gibi sağduyu ve soğukkanlılık çizgisinden çıkılmayacaktır.

3 – Milliyetçi Hareket Partisinin bünyesini karıştırmaya, birliğini ve dirliğini yarmaya çalışanlar dün olduğu bugün de faaldir.

Değerlerimizi kullanarak bizdenmiş gibi görünenlerin, anılarımızı istismar ederek bizim gibi olmaya çabalayanların dedikodu, asılsız, temelsiz haberlerle iç yapımızı sabote etmeye kalkışacakları açıktır.



Bu nedenle uydurulmuş haberlere, maksatlı yorumlara, iftira mahiyetli görüşlere ve kişileri yıpratma odaklı yaklaşımlara katiiyen itibar edilmeyecektir.

4 – Partimizin her kademesinde görev alan değerli dava arkadaşlarımızın propaganda bütünlüğünü temin etmek amacıyla, söz ve ağız birliği içinde siyasi çalışmalarını sürdürmeleri çok önemli olduğundan;

Genel Başkan konuşmaları, mesajları ve beyanlarıyla birlikte, Genel Merkez açıklamaları, duyuruları, Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı kararları ve Meclis faaliyetleri titizlikle takip edilecek ve bunlara uygun hareket edilecektir.

5 – İl ve ilçe düzeyinde yapılacak toplantı, konferans, panel gibi siyasi çalışmalarla, televizyon programları ve mülakatlar öncesinde Genel Merkez mutlaka bilgilendirilecek; konuşmacı, misafir, görüş ve fikirlerine başvurulacak kişilerle ilgili gerekli izin ve onay Genel Merkezden alınacaktır.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordineli bir





şekilde bu konuyu takip ve temin etmekten sorumlu olacaklardır.

6 – Milliyyetçi Hareket Partisi 10. Olağan Büyük Kurultayı demokratik bir ortam ve hoşgörü ikliminde gerçekleşmiş ve bu süreç artık geride kalmıştır.

İlçe, il ve Büyük Kurultay takvimi boyunca tercihi ve düşüncesi ne olursa olsun, önümüzdeki dönemde iyi niyet ve samimiyetle partimizin güçlenmesi ve büyümesi hedefine sadakatle bağlı kalan her dava arkadaşımla tam bir kucaklaşma ve bütünleşme her seviyede sağlanacaktır.

Partimizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya, temposunu yavaşlatmaya, yürüyüşünü aksatmaya, çalışmalarını sabote etmeye kalkışanlar hakkında ise Parti Tüzüğü'nün ilgili hükümleri anında ve eksiksiz olarak uygulanacaktır.

Milliyyetçi Hareket Partisinin amacı mutlaka iktidar olmak, iktidara ulaşmaktır.

Bunun sağlanabilmesi aziz dava arkadaşlarımla inancına, coşkusuna ve heyecanına yakından bağlıdır.



Önümüzdeki mahallî idare seçimleri iktidara giden yoldaki ilk duraktır.

İnanıyorum ki tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız partimizin başarısı ve zaferi için her fedakârlığı yapmaktan kaçınmayacaklardır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin her yerinde her yöresinde her kesiminde büyük bir hevesle düşüncelerini ve meselelere karşı çözüm önerilerini anlatacaktır.

Her insanımızla buluşarak her insanımızla görüşerek ve her insanımızla kalıcı yakınlık kurarak iktidar sancağına sahip olacağımızı ve Türkiye'yi yeniden mamur, güçlenmiş ve istikrarlı hâle getireceğimizi biliyor, sizlere sonuna kadar güveniyorum.

Bu düşüncelerle her bir dava arkadaşşıma en derin selam ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alınız açık olsun.

Cenab-ı Allah hepinizin yâr ve yardımcısı olsun.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**22 MART 2013**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE





## **Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan 90 yıl sonra bölünmeyi putlaştırmış, bölücülüğü kutsamış ve teröristleri özümsemiş bir iktidar kofluğuyla yüz yüze kalmıştır.

Karşımızdaki vahamet düzeyi yüksek olayların hızı, hacmi, hareketi ve hedefleri tahammülleri bitirmiş, sabırları çatlatmış ve öfkeleri alarm verici bir noktaya taşımıştır.

AKP hükûmetinin çözüm süreci dediği, gerçekte çözüme ve çöküşten başka hiçbir anlama gelmeyen ve hiçbir kapıya açılmayan ihanet adımları, Türkiye'nin bahtını bağlamak, milletimizin birliğini bozmak üzerine temellenmiştir.



Gelişmeler bölücülüğün meşrulaşmasına hizmet etmekte, terörün masumiyet kisvesine bürünerek amaçlarına ulaşmasını çabuklaştırmaktadır.

Başbakan Erdoğan İmralı canisiyle Türk milletin tüm değerlerini pazarlık konusu yapmaktadır.

Türk devletinin ilke ve kuruluş ruhunu fosilleşmiş, köhnemiş ve çürümüş zihniyetiyle heba etmektedir.

AKP, Türkiye'yi sıkıştırılmaktadır ve Türk milleti ni tehditlerle, korku pompalayarak, yalan ve riyayı rehber edinerek esaret altına almaya çalışmaktadır.

Aziz milletimiz çözüm rumuzlu felakete çivilenmek ve hapsedilmek istenmektedir.

İmralı canisi, Nevruz Bayramı bahanesiyle, AKP'nin yardım ve yataklıyla mesajlar vermekte ve sanki siyasal bir aktör gibi Türkiye gündemini meşgul etmektedir.

Türk milleti İmralı canisinin vasiliğine ve kanlı niyetlerine tıpkı bir meta gibi devredilmiş durumdadır.

İmralı canisinin örgütüne soluk aldirmek, derleyip toplamak için fırsat ve ara bir istasyon olarak



gördüğü çöküş süreci, varlığımızı imha ve inkâr noktasına doğru götürmektedir.

Başbakan Erdoğan gafilce, benliğini ve millet vekâletini ipotek ettirmiş bir ruh hâliyle, İmralı canisinin sözlerini olumlu karşılamış, hatta alkışlamış ve âdeta yabancı ülkelerden hürmetle selamlamaktan geri durmamıştır.

İmralı canisinin, bağımsız Kürdistan'ın sözde kuzey ayağını zımnem tescilleyen, milleti bölen ve yok sayan sözleri Başbakan'da umut uyandırmış ve heveslenmesine yol açmıştır.

Görülmektedir ki, İmralı canisiyle Başbakan aynı ihanet kabından içen ve bölünme kampanyasına eşbaşkanlık yapan bir sefilliğin içine yuvarlanmıştır.

Başbakan'ın tek millet sözleri yalandan tek bayrak ifadeleri aldatmadan tek devlet beyanları retorikten ibaret olduğu kesin ve keskin bir biçimde anlaşılmıştır.

İmralı canisinin mesajlarının okunduğu ihanet meydanında, bir tek Türk bayrağının dahi olmaması Başbakan ve hükûmetinin hangi kirli ve alçak amaçlar için faaliyet gösterdiğini, kimlerle uygun





adımlar eşliğinde yürüdüğünü açıkça ve bir kez daha resmetmiştir.

İnkâr edilemez bir gerçektir ki AKP teröre kucak açmış, teröristbaşına cesaret ve cüret aşılamıştır.

Başbakan ve İmralı canisi, Türkiye'nin dağılması ve Kürdistan'ın inşa edilmesi konusunda kararnamesiz memur tayin edilmişlerdir.

Bu ortam içinde, Türk milletine akla ve hayale sığmaz kumpaslar, tuzaklar kurulmakta, çözüm kabından zezem niyetine zehir içirilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde, başta AKP Genel Merkezi olmak üzere, değişik yerlere yapılan ve sipariş üzerine olduğu aslında tümüyle sabit olan terörist saldırılar bile istismar edilmiş ve sözde çözüm süreci için paravan işlevi görmüştür.

Elbette Milliyetçi Hareket Partisi her türlü terör eylemini şiddetle reddetmekte ve kınamaktadır.

Ancak Başbakan ve hükümetinin, mal bulmuş mağribi davranarak mütecaviz terör eylemlerinden nemalanma arayışı, çözüme karşı bir hareket olarak tevil etme kurnazlığı nasıl bir açmaz ve çaresizliğin içine düşüklerini göstermesi bakımından oldukça anlamlıdır.



Bundan sonra terör örgütleri, müzakereci AKP'den rezil taleplerini almak için bombalı, silahlı saldırılarını yoğunlaştırabileceklerdir.

Terörün karşısında pes etmiş, geri adım atmış, boyun bükmüş pespaye hükümet etme anlayışı, farklı örgütlerin kanlı saldırılarıyla bir başka pazarlık kanalı açmaya zorlanacak ve sonunda tıpkı PKK'da olduğu gibi teslim bayraklarını çekmek durumunda kalacaktır.

Türkiye'nin bu hassas ve tehlikeli döneminde, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin düşmeyen tek siperi, taviz vermeyen tek gücü ve mücadeleden çekinmeyen tek umudu haline gelmiştir.

Bu kapsamda partimiz, Türkiye'nin dokuz bölgesinde, "Milli Değerleri Koru ve Yaşat" adı altında ve ilk kez konulu açık hava toplantıları düzenleyerek aziz milletimizle buluşacak ve ihanete karşı millî varlığın sözcüsü ve nefesi olduğunu gösterecektir.

Ve bunlardan ilkini de 23 Mart 2013 tarihinde Bursa'da, "Kuruluş Mitingi" adıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirecektir.



Milliyetçi Hareket Partisi, Bursa'dan sonra sırasıyla;

- İzmir'de "Bayrak Mitingi",
- Adana'da "Vatan Mitingi",
- Erzurum'da "Birlik Mitingi",
- Konya'da "Türkçe Mitingi",
- Elazığ'da "Kardeşlik Mitingi",
- İstanbul'da "Demokrasi Mitingi",
- Samsun'da "Kurtuluş Mitingi",
- Ve Ankara'da "Türkiye Mitingi"ni büyük milletimizin yoğun katılım ve sahiplenmesiyle hayata geçirecektir.

Ne var ki ülkemizin bu kritik döneminde, partimizin millî kararlılığından ve yükselen milliyetçi tepkiden rahatsız olan iktidar takviyeli mihrakların; tahriklere, kışkırtmalara ve saldırılara başvurma ihtimali gittikçe belirmiş ve gün yüzüne çıkmıştır.

Anlaşılmaktadır ki AKP ve etnik temelli bölücü ortakları, partimizin açık hava toplantılarını sabote etmek, gözden düşürmek, karartmak için elinde gelen çabayı gösterecektir.



Alınan duyumlar, ortaya çıkan gerçekler ve gelişmelerin istikameti buna işaret etmektedir.

Bu itibarla, partimizin tüm teşkilat başkan ve yöneticileri aşağıda belirtilen hususlara azami derecede dikkat ve riayet edeceklerdir.

1- Kimden gelirse gelsin, çatışma, çekişme ve hizip iklimi oluşturmaya teşebbüs edenlere fırsat verilmeyecek; kavga çıkarmaya, ara bozmaya, dedikodu imaline ve fitne mimarisine heveslenenlere itibar edilmeyecektir;

Bu çerçevede gerekli tedbirler üst seviyede alınacak, komploculuğu meslek edinen, provokatörlüğü kariyer ve geçim kapısı olarak gören kendini bilmezlerle ilgili gerek adli, gerekse de kolluk güçleri nezdinde lazım gelen girişimler eksiksiz yerine getirilecektir.

2- Açık hava toplantılarımızın güvenli, seviyeli ve esenlik içinde yapılabilmesi için her düzeyde uyanık ve şuurlu hareket edilecek, içimize sızarak ortalığı karıştırmaya ve duygularımızı kışkırtarak taşkınlık çıkarmaya niyetlenenlere fırsat verilmeyecektir.



3- AKP'nin kamu gücünü kullanarak açık hava toplantılarımızı tahrip etmeye, zorluk çıkarmaya ve yapay engellerle heyecanları törpülemeye çalışacağı gözlerden uzak tutulmamalıdır.

Hükûmetin bu konuda da sicilinin karanlık olduğu, siyasi kundaklamada rakipsiz bir konumda bulunduğu açık, yalın ve somut gerçekler arasındadır.

Bu maksatla, herhangi bir olumsuzluk karşısında tüm demokratik imkânlar sonuna kadar kullanılacak, mitinglerimizi anlamsızlaştırmaya, değersizleştirmeye ve küçültmeye kalkışan kim olursa olsun tepkisiz ve duyarsız kalınmayacaktır.

4- Bilhassa açık hava toplantılarımızda görev alacak parti görevlilerimiz mutlaka eğitimden geçirilecek, uyum ve koordinasyon içinde hareket etmeleri temin edilecektir.

5- Bunların yanında, mitinglerimizin düzen, intizam, insicam ve coşku içinde geçmesi amacıyla, kısır polemiklerden kaçınılacak, sataşma, karşılıklı atışma ve söz düellolarından mutlaka uzak durulacaktır.



Her şart altında, kuşku tiplerin, ajitasyona niyetlenmiş kişilerin tespiti yapılacak ve ilk etapta güvenlik görevlileri konudan haberdar edilecektir.

6- Açık hava toplantılarımız esnasında, akılları karıştırmaya yeltenenlere, çirkefçe hareket edenlere, huzur ve heyecanı köreltmeye cüret edenlere, soğukkanlı ve sorumlu müdahaleler yapılarak miting alanından çıkarılmaları sağlanacaktır.

7- Açık hava toplantılarımızın yapılacağı alanlarda Genel Merkez tarafından belirlenmiş ve sınırları çizilmiş flama, afiş, bayrak ve pankart dışında herhangi bir materyal kullanılmayacaktır.

AKP zihniyetinin, partimizin demokratik mücadelesine mâni olmak adına, her türlü pervasızlığa, karanlık senaryoya başvurması hâlinde, bunun bedelini ağır şekilde ödeyeceği iyi bilinmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisinin açık hava toplantılarındaki en ufak bir aksaklık, huzursuzluk veya engel AKP'nin hanesine yazılacak ve misliyle de hesabı sorulacaktır.



İnancım odur ki Türk milliyetçileri ve Türkiye sevdalısı tertemiz vicdanlar olgunluk içinde, son derece ölçülü ve öz güvenli şekilde bir arada olacaklar; millet ve devlet bekasına tüm varlıklarıyla destek çıkacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelere, Türk milleti ve Türkiye'yi sahiplenmek, şirret hesapları bozmak ve bin yıllık kardeşliği yükseltmek için çıktığımız millî mücadelemizde Cenab-ı Allah'ın bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Ne mutlu Türk'üm diyene!



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**15 AĞUSTOS 2013**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE







### **Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye'nin yakın geleceğini, Türk milletinin varlık ve birlik mücadelesini en üst perdeden etkileyip tayin edecek olan Mahallî İdareler Seçimleri tüm yurt sathında 30 Mart 2014 tarihinde yapılacaktır.

Bu demokratik fırsat aynı zamanda bir yenilenme aynı zamanda milletçe silkinip doğrulmak için tarihî bir milat olacaktır.

Demokrasinin rayına oturması, ülkemizin istikrar bulması, biriken ve ağırlaşan sorunların gerçek manada çözüm kulvarına girmesi Mahallî İdareler Seçimlerinin sonuçlarıyla yakından bağlantılıdır.

Hiç şüphesiz mahallî ölçekte başlayan temizlik, canlılık ve tazelenme önümüzdeki yıllarda ülkemizin yönetim yapısını da aşağı yukarı şekillendirecektir.



İnancım odur ki kastı aşan yanlışların düzeltilmesi, millî değerlere yönelik sabırları çatlatan hazımsızlıkların defî, her neviden dengesizliklerin tamiri, bardağı taşıran ihanetlerin cezalandırılması konusunda millî irade önümüzdeki seçimlerde ayağa kalkacaktır.

Nitekim başka bir alternatif görülmemektedir.

Türkiye'nin başarısız, yetersiz, heyecansız ve nefesi çoktan tükenmiş AKP iktidarına daha fazla dayanma, daha da katlanma ihtimali kalmamıştır.

10 yıl 9 aya ulaşan AKP'li hükûmet yılları ülkenizin başına kâbus gibi çökmüş, vatandaşlarımızın umutlarını birer birer söndürmüştür.

Sosyal barış, ekonomik güven, siyasal istikrar, millî birlik millî güvenlik millî kimlik ve millî gelecek mahvın ve imhanın eşîğine kadar getirilmiştir.

Maalesef ülkemiz AKP'yle birlikte kapana sıkışmış, bunalımların dehlizine saplanmış, çapı genişleyen tehlikelerin ortasına savrulmuştur.

Bozgun her alana sıçramıştır.

Dağınıklık her tarafı sarmış her yere ulaşmıştır.



Bölücülük yükselişe geçmiş, terör güç kazanmış, hain emeller AKP'nin ilk yardım müdahalesiyle toparlanmış ve dayatmalarını gözdağları eşliğinde yoğunlaştırmıştır.

Türkiye, yönetiminden bizzat sorumlu bir siyasi iktidar tarafından suikasta uğramış, demokrasi ve özgürlük sözleriyle arkası arkasına hançerlenmiştir.

Yeni mandacılar yeni Sevrçiler yeni yabancı hayranları ve yeni sömürgecilik düşkünleri kolları sıvayarak AKP'nin yanında hizalanmışlar ve fitne kazasını kaynatmışlardır.

İçinden geçtiğimiz şu zaman diliminde akla ve hayale sığmayacak, millî ruh ve şuurla bağdaşmayacak, millî benlik ve bünyeyi inkâr edecek ne kadar kirlî ve karanlık hesap varsa hükümet tarafından sahiplenilmiş ve savunulmuştur.

Çözüm ve barış süreci isimli ihanet, melanet ve rezalet adımları bunlardan yalnızca birisi olmuştur.

Şu köhnemişliğe bakınız ki PKK'ya teslim olmanın, boyun bükmenin, taviz vermenin adı çözüm olarak tercüme edilmiştir.



İmralı canisinin güdümüne girmenin, Kandil çetesinin eline avucuna düşmenin tanım ve takdimi helalleşme olarak şifrelendirilmiştir.

Görülmektedir ki AKP hükûmeti PKK'nın şubesi hâline dönmüş, İmralı canisinin sözcülüğüne soyunmuş ve bölücülüğün yuvalandığı siyasi kampanya olarak sivrilmiştir.

Türkiye üzerinde plan yapan, oyun oynayan, etnik ve mezhep temelli tanzim ve taksimat yapma hazırlığı içinde olanlara AKP'yle birlikte gün doğmuş, güneş açmış ve bunların önü aydınlanmıştır.

Başbakan Erdoğan ve hükûmeti olan biten tüm vahim provokasyonları, tüm restleri ve tüm dayatmaları kabullenmiş, sineye çekmiştir.

PKK, 15 Ağustos 1984'teki vahşi cinayetlerinin sözde yıl dönümünü bayram ilan ederken hükümet ortalarda yoktur.

Dağdaki teröristler şehirlere silahlarıyla ve kafilerle hâlinde inip devletin egemenlik haklarını, Türk milletinin bin yıllık emanetlerini çiğnerken hükümet kayıplardadır.



Suriye'yle olan sınır çizgimizin hemen yanı başında, PKK-PYD yeni bir özerklik sayfası açma hazırlığındayken hükûmet saklanmakla ve sinmekle meşguldür.

Türk vatanının bir bölümü hainlerce sözde Kuzey Kürdistan olarak isimlendirilirken hükûmet kaçak ve kaçgındır.

PKK terör örgütü yol kesmekte, vergi toplamakta, kimlik kontrolleri yapmakta, militan devşirmekte, kaçakçılık yoluyla sınır hattımızı felç etmekte, karakol ve kalekol inşaatlarına karşı çıkmaktadır.

Açıkça söylemek gerekir ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde devlete karşı taarruz ve saldırı giderek artmaktadır.

Amaç Türkiye'nin parçalanması, bağımsız Kürdistan'ın kurulmasıdır.

Hedef Türk milletinin etnik bazda parçalara ayrılması ve birbirine düşmesidir.

İhanet süreciyle zaman kazanan, enerji toplayan, gerekli ikmalleri yapan terör örgütü, şimdilerde kan dökmek, tetik çekmek ve şiddetli saldırılarını yeniden başlatmak için adeta gün saymaktadır.



Son zamanlardaki tehditler bunu göstermektedir.

Terör örgütü yöneticilerinin belirli aralıklarla verdiği nefret dolu beyanatlarından, küstahça yaptıkları şantajlardan bu sonuç çıkmaktadır.

PKK terör örgütü kan damlayan silahını Türk milletine çevirerek isteklerinin karşılanmasını ve cevaplanmasını buyurmaktadır.

AKP hükûmeti ise âciz, ezik ve korkak bir ruh hâliyle PKK'yı mesut ve mutlu etmek için hazırlığını yaptığı sözde demokratikleşme paketi üzerinde son rötuşları yapmaktadır.

Bu ayın 24'ünde, AKP hükûmetinin oluruyla Erbil'de yapılması gündemde olan Kürt Ulusal Kongresi ise hem bölgemiz hem de ülkemiz üstünde projelendirilen komploları daha da belirginleştirecektir.

Hiç kuşku yok ki ülkemizin iç sorunlarının yanında dış kaynaklı problemler de oldukça fazladır.

Açık seçik meydandadır ki AKP hükûmeti dış politikada tökezlemiş, her şeyi eline yüzüne bulaştırmıştır.



Hükûmetin bütün iddiaları, bütün beklentileri ve bütün sözleri çökmüştür.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da saldırıya uğrayan elçilik binamızdan sonra, Lübnan'da kaçırılan iki pilotumuz bir bakıma Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risk ve tehditleri göstermesi bakımından dikkat çekici olmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın şişen benliği, zirve yapan kibri ve kabaran egosu sonuçları itibarıyla ağır gelişmelere yol açmış ve ülkemizin önünü kapatacak olumsuzlukları tetiklemiştir.

İnkâr edilemeyecek kadar ortadadır ki; Türkiye tüm komşularıyla hasım hâline gelmiştir.

Türkiye, AKP tarafından itibarından ve saygınlığından edilmiştir.

BOP Eş Başkanı, küresel kanlı senaryolardan rol kapma derdine düştükçe, komşu ülkelere sırt dönmüş, hatta Suriye'de olduğu gibi isyancılara destek vermekten, rejimleri devirme girişiminden en ufak rahatsızlık en küçük mahcubiyet duymamıştır.





Başbakan Erdoğan herkesi düşman kampına yerleştirmiş, herkesle arasını bozmuştur.

Mısır'daki kanlı olaylara, darbe yönetiminin Kahire'deki Rabiatal Adeviyye ve Nahda Meydanlarındaki Mursi yanlılarına şiddet uygulamasına eften püften tepkiler dışında bir şey yapılamamıştır.

Hükümet bu ülkenin siyasi yapısında açık şekilde taraf olduğundan telkin ve tavsiyeleri Kahire yönetimince şu ana kadar ciddiye ve dikkate alınmamış, görünen o ki bundan sonra da alınmayacaktır.

Başkent Ankara jeopolitiğinden uzaklaşan iktidar zihniyeti hata üstüne hata yapmış ve Türkiye'yi Orta Doğu'nun kör kuyularına itmiştir.

Bugüne kadar dış politika alanında hepimizin takdir edeceği, gıptayla bakacağımız ve aynı zamanda ülkemizin başını dik edecek bir neticeye de ulaşamamıştır.

Dış politika baştan ayağa çürümüş ve AKP'nin de maskesini düşürmüştür.

Ülkemizi bu kadar zor duruma sokan, mahcup eden, yaptırım ve güvenilirliğini sakatlayan AKP'nin mutlaka demokratik yönden ödeyeceği bir bedeli olmalıdır.



Zira demokrasinin asıl anlamına kavuşabilmesi, millî iradenin isabetle yerini bulması, hakkın, haklının, doğrunun ve ahlakın kazanabilmesi; başarısızlığın, beceriksizliğin ve tükenmişliğin hak ettiğini bulmasıyla mümkün olacaktır.

Bilmek lazımdır ki iç ve dış politikada bu kadar yanlışa gömülen bir partinin iktidardan uzaklaştırılması millî bir sorumluluk olduğu kadar vatan görevidir.

Tencere tava çalanlara kafayı takan, ispiyonculuğu kurumsallaştırmaya çırpınan, gerilim ve cepheleşmeleri keskinleştirmekte ısrarlı olan Başbakan Erdoğan'ın vakti dolmuş, iktidar ömrü fiilen bitmiştir.

Bunun için de 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahallî İdareler Seçimleri muazzam bir fırsat ve dönümdür.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin kararına son derece bağlı ve sadıktır.

Aziz milletimiz yapılan bunca tahribatın bunca yıkımın ve bunca hasarın siyasi temsilcilerini sandıkta



veto edecek ve bunları uzun bir dinlenmeye, süresi belirsiz bir araya mecbur ve mahkûm bırakacaktır.

AKP hükûmetinin demokratik yollardan tasfiye edileceği günler artık sayılıdır.

Bu iş yalnızca sabır ve zaman meselesidir.

Hukuku baltalayan, adaletin canına okuyan, Türk Silahlı Kuvvetlerine şerefle hizmet etmiş değerli isimlerin terör örgütü kurmakla itham edilmesini sağlayan bu zihniyet mutlaka bertaraf olacaktır.

Hiçbir düzenek, kumpas, yalan, palavra, güç, oluşum, olay ve gelişme AKP'yi kurtaramayacak, malum sondan koruyamayacaktır.

Başbakan Erdoğan ne yaparsa yapsın, Gezi Parkı'nı sündürse de faiz lobisini imdada çağırırsa da, monarklığına itibar etse de sonbahar üzerinden korku pompalasa da palacılarına güvense de kendisini bekleyen akıbetten sıyrılamayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin tüm fertlerini, kökü ve kökeni ne olursa olsun herkesi kucaklayarak millî iradenin sözcüsü olacak ve iktidarla yapılacak mutlak ve tarihî hesaplaşmayı şevk ve cesaretle yerine getirecektir.



Bu çok uzak değildir.

Mahallî İdareler Seçimleri AKP'nin metruk teknesinin alabora olacağı ilk demokratik sahadır.

Partimiz bu bilinçle 24 Ocak 2014 tarihinde Söğüt'ten başlattığı seçim çalışmasını vatanımızın her köşesine yayarak ve yoğunlaştırarak sürdürecektir ve inşallah da layık olduğu başarıya ulaşacaktır.

Elbette bu süreçte tüm teşkilat yöneticilerimiz insanüstü bir gayret göstereceklerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi bütün seçim çevrelerinde çok değerli adaylarıyla Mahallî İdareler Seçimleri'ne heyecanla iştirak edecektir.

Şimdiden bu seçimlere katılmak isteyen aziz dava arkadaşlarımla yoğun talebi başarımızın müjdesi olarak yorumlanmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisinin seçimlerde değişik parti ya da partilerle ittifak yapacağıyla ilgili zihinleri bulandırıcı, akılları karıştırmaya maksatlı yalan haberlerin sıklıkla servis edilmesi de korku ve kaygıların eseri olarak okunmalıdır.

Partimizden çekinen iktidar ve destekçileri aslı astarı olmayan ittifak dedikoduları çikartarak



önümüzü kesmeye ve yürüyüşümüzü aksatmaya çalışmaktadır.

Şu hususu herkes bilmelidir ki, Milliyyetçi Hareket Partisi her seçim çevresinde kendi adaylarıyla mücadele verecek ve kimseyle herhangi bir ittifak içinde olmayacaktır.

Türkiye'nin bu kadar nazik döneminde ve çok şeye gebe kısa ve orta vadeli geleceğinde, Mahallî İdareler Seçimlerine katılacak değerli dava arkadaşlarım, partimizin her seviyesinde görev ve sorumluluk alan teşkilat yöneticilerimiz aşağıda belirtilen hususlara harfiyen uyacaklar ve buna göre hareket edeceklerdir:

1- 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahallî İdareler Seçimlerinde 'aday adayı' olmak isteyen il, ilçe ve belde teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileri 1 Eylül 2013 günü mesai bitimine kadar yürüttükleri görevlerinden ayrılacaklardır.

Arkasından da 9 Eylül 2013 günü mesai bitimine kadar resmî başvurularını yapacaklardır.

Kamu görevinde bulunanların başvurusu ise Yüksek Seçim Kurulunun açıklayacağı seçim takviminden sonra mümkün olabilecektir.



Şüphesiz Mahallî İdareler Seçimlerinde aday olmak her dava arkadaşımın, her teşkilat yöneticimizin hakkıdır.

Çünkü partimizin her yöneticisinde bu liyakat ve yeterlilik ziyadesiyle mevcuttur.

Ancak bu demokratik hak kullanılırken teşkilatların işleyişini ve yönetimini sarsacak boşalmalara, eksilmelere ve zaafiyetlere ortam açmamak asıl olmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisinin ana omurgası olan teşkilatların faal hâlde çalışması ve istifalarla boşluğa düşmemesi çok önemli olup herkes bu konuda duyarlı harekete edecektir.

2- Türkiye'nin önünde çok zorlu günler vardır.

Mahallî İdareler Seçimlerine kadar hükümet ve bölücü çevreler tarafından her türlü kışkırtma, ni-fak, dedikodu, itham ve suçlamanın yapılması kaçınılmazdır.

Bu itibarla partimizin resmî açıklamaları dışında hiçbir beyan, söz ve değerlendirmeye itibar edilmeyecek, bozgunculara fırsat verilmeyecek, tam bir kenetlenmeyle fırsatçılara göz açtırılmayacaktır.



3- AKP hükümetinin partimizin yükselişini kıramak, heyecanını törpüleyebilmek, hızını yavaşlatabilmek amacıyla yeni komplolar planladığı yeni karalama kampanyaları imal ettiği ve içe dönük tartışmaları tahrik etmek için elini ovuşturduğu gelişmelerle sabittir.

Ne olursa olsun hiçbir çekişmenin, kutuplaşmanın, kavganın ve sonu olmayan anlaşmazlığın tarafı olunmayacak, başarımızı ve ülkülerimizi gölgeleyecek ilişki ve irtibatların içinde bulunulmayacak, asılsız, mesnetsiz ve uydurma nitelikli haber, mesaj ve söylentilere kulak asılmayacaktır.

4- Mahallî İdareler Seçimlerine hazırlık aşamasında vatandaşlarımızın hepsine ulaşılacak, hepsiyile yüz yüze diyaloglar kurulacak ve herkesin derdi dinlenecektir.

İnsan merkezli siyasetimizin tüm yönleri gösterilecektir.

Yorgunluğa, yılgınlığa ve atalete teslim olmadan yerel yönetimlerdeki vizyonumuz paylaşılacaktır.

Mahallî düzeyde hazırlanan projeler, getirilen teklif ve vaatler, belediye hizmetleri konusundaki



reform nitelikli çalışmalar bıkmadan, usanmadan ve süreklilik içinde anlatılacak ve aktarılacaktır.

5- Mahallî İdareler Seçimlerine katılacak her düzeydeki değerli dava arkadaşım il, ilçe ve beldelelerinin sorunlarına tümüyle vâkıf olacaklar, herkese eşit ve aynı ölçüde yaklaşacaklar, kimseyi ayırmayacaklar kimseyi dışlamayacaklar kimseyi itmeyeceklerdir.

Ve yörelerinin meselelerine karşı mutlaka etkili, donanımlı ve kapsayıcı çareler üreteceklerdir.

6- Seçimlerin propaganda döneminde kullanılacak afişlerin, ilanların, pankartların, dövizlerin, sloganların mahallî özellikler dikkate alınarak hazırlanmasının yanında, partimizin ilke ve esaslarıyla ters düşmemesine titizlik gösterilecektir.

7- Mahallî İdareler Seçimleri'nin önemi ısrarla anlatılacak, oy vermenin değeri paylaşılacak, partimizin hedefleri, Türkiye'yle ilgili faaliyet ve hazırlıkları berrak şekilde tanıtılacak, vatandaşlarımız saygı ve nezaket ölçüsünde ikna edilecek ve tüm gönüller kazanılacaktır.

8- Mahallî düzeyde çalışmalar yapılırken fikir ayrılıklarına düşmemek amacıyla; Genel Merkezin açıklamaları, duyuruları, Genel Başkan'ın konuşma





ve deęerlendirmeleri analiz edilip siyasi ve ideolojik ifadelerin sınırı bu kapsamda belirlenecektir.

9- Partimizin resmîyette kullandığı sembol ve işaretlerin dışında farklı anlamlara çekilebilecek hiçbir materyal kullanılmayacaktır.

Bundan önce yayımlanmış "Genelgeler" de yürürlükte olup muhteviyatlarındaki hükümler geçerliliğini aynen koruyacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisinin başarmaktan başka yolu yoktur.

Türkiye'nin düzlüğe çıkması, Türk milletinin esenliğe kavuşması yerelden genele doğru başlayacak demokratik atılım ve hamleden geçmektedir.

30 Mart 2014 günü ülkemizin talihi deęişecek ve AKP musibeti inişe geçecektir.

Millî irade AKP'yi uyararak Milliyetçi Hareket Partisine yol verecek ve yerel yönetimlerin mührünü teslim edecektir.

Daha iyi bir Türkiye için MHP şarttır.

Daha parlak bir gelecek için MHP zorunluluktur.



Daha mutlu daha kutlu ve daha umutlu nesiller için MHP önce mahallî idarelere, arkasından da iktidara talip ve hazırdır.

Yüzlerin gülmesi, evlerin bollukla tanışması, vatandaşlarımızın çileli hayatlarının sonlanması için MHP vardır ve üstüne düşeni yapacaktır.

Bunun için siz değerli dava arkadaşlarımın çalışkanlığı, vatan ve millet sevdası, durmak ve düşmek bilmeyen kararlılığı en büyük gücümüz olacaktır.

Cenab-ı Allah doğrunun ve iyi niyetin yanındadır.

Bu vesileyle önümüzdeki yıl yapılacak Mahallî İdareler Seçimlerine katılacak her dava arkadaşşıma başarılar diliyor, hayırlı haberlerini bekliyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Yüce Allah yâr ve yardımcınız olsun.

Ne mutlu Türk'üm diyene.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**17 NİSAN 2014**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE





## **Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Bildiğiniz gibi, Türk milleti 30 Mart 2014 tarihinde, yerel yönetimlerde görevlendireceği isim ve partileri seçmek maksadıyla sandık başına gitmiştir.

Egemenliğin yegâne sahibi aziz milletimiz iradesini kullanarak önümüzdeki beş yıllık dönem için mahallî idareler yöneticilerini belirlemiştir.

Bazı anlaşmazlık ve asayişsizlik vakaları görülse de seçimler genel anlamda huzur ve sükûnet içinde geçmiştir.

Ne var ki bu seçimlerin birçok yerde dürüst ve ahlaki yapılmadığına, sandığa hile ve şaibe karıştığına dönük iddiaların varlığı da çok açık bir gerçektir.



Seim sonularına il ve ile seim kurulları bazında yapılan itirazların yanısıra, ihtilafların Yüksek Seim Kuruluna kadar yansması kuşku ve güvensizliğin boyutunu göstermesi bakımından kayda değerdir.

Demokraside sandığın güvenliđi hayati bir konudur.

Bu itibarla seim sonularının kaybeden ve kazanan açısından gönül huzuruyla benimsenmesi, en ufak bir şüpheye yer bırakılmaması ülke istikrarı ve demokrasi standartları açısından elzemdir.

Şaibelere gömülmüş bir demokrasinin, müdahale ve yönlendirmelere açık bir sandığın siyasetin güvenilirliğini sulandıracakđı, toplumsal uyum ve dengeyi bozacakđı bir an olsun unutulmamalıdır.

Milletimizin tercihlerinin oy hırsızlarına, demokrasi kalpazanlarına, fırsat düşkünlerine teslim edilmemesi herkesin ortak sorumluluđudur.

Milliyeti Hareket Partisi 30 Mart seim sürecinin her safhasında gerekli mücadelesini yapmış, hakkının ve hukukunun iğnenmemesi amacıyla olađanüstü gayret sergilemiştir.



Mahallî İdareler Seçimleri öncesi Türkiye çok yoğun bir tartışma ve kamplaşmanın esiri olmuştur.

30 Mart seçimleri 17 Aralık 2013 tarihinde başlayan "Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu" nun gölgesinde gerçekleşmiştir.

Başbakan Erdoğan, hakkındaki iddiaları saptırmak, karalamak ve karartmak adına elindeki tüm imkânları tüm devlet gücünü seferber etmiştir.

Meydan meydan gezerek yolsuzluğu inkâr etmiş, rüşveti yok saymış, yasa dışı ilişkileri, yargıya intikal etmiş kirli çamaşırları var gücüyle gündemden düşürmeye çalışmıştır.

Kanun kaçakları iktidar tarafından korumaya alınmıştır.

Şarlatan İranlı hükûmetin hücrelerine kadar sızmış, önüne gelen bakanı ve çocuklarını rüşvet müptelası yapmış, hepsini maskaraya çevirmiştir.

Soyguncular, rüşvetçiler, rantiyeciler, kara paracılar, devlet kasasından geçinen hırsız ve uğursuzlar hiçbir hukuk devletinde olmayacağı kadar iktidar tarafından kollanmış ve sahiplenilmiştir.





Başbakan Erdoğan ve ailesine kadar uzanan rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları hukukun temel kuralları hiçe sayılarak sümen altı yapılmıştır.

Yasalara göre üstlendikleri vazifeyi yapmakla sorumlu olan hâkim ve savcılar darbeci yaftasıyla görevden alınmışlar veya sürgüne gönderilmişlerdir.

Binlerce emniyet mensubu paralel örgüt suçlamasıyla zulme uğramıştır.

Başbakan Erdoğan oğluyla birlikte evdeki parayı sıfırlama telaşındayken, adaleti sıfıra çekmiş ve hukuku hançerlemiştir.

Türkiye, gelmiş geçmiş en ayıplı en rüşvetçi en karanlık en yüzsüz bir iktidarın zorbalığına maruz kalmıştır.

30 Mart seçimlerinden çıkan sonuç bu yalın gerçeği asla değiştirmeyecek, değiştiremeyecektir.

Şu an Türkiye'yi; mahkemeden kaçan, boğazına kadar kanunsuzluklara batan, hakkında çok büyük iddia ve ithamlar olan birisi Başbakan sıfatıyla yönetmektedir.



Bu ÷lkemiz ve milletimiz için hakikaten de çok ciddi bir kayıp ve hüsrandır.

Başbakan Erdoğan 30 Mart Mahallî İdareler Seçimlerini aklanma ve temize çıkma fırsatı olarak görse de bunun böyle olmadığı, olamayacağı çok yakında anlaşılacaktır.

Zira sandık yolsuzluğun, rüşvetin, ihanetin ve kötü yönetimin onay göreceđi, geçer not alacağı bir zemin ve ortam değildir.

Hiç kuşkusuz 30 Mart seçimleri tıpkı genel seçimlere benzer bir atmosferde geçmiştir.

Başbakan devlete ve millete darbe yapıldığı iddiasını hiç ağzından düşürmemiş, şahsına ve hükûmetine yönelik yolsuzluk suçlamasını komploya bağlamış, tuzakla ilişkilendirmiş, örgüt kozuna sarılarak püskürtmeye çabalamıştır.

Aziz milletimiz çok sancılı çok karmaşık çok bulanık ve çok belirsiz bir süreçte sandık başına gitmiştir.

30 Mart'tan alınan neticeye bakarak rüşvetin ve yolsuzluğun önemsenmediđi asla düşünülmemeli,



bu kapsamda estirilen karamsarlık rüzgârına tutsak olunmamalıdır.

Elbette 17 Aralık sürecinin ve sonrasında ifşa olan akıl almaz iğrenç ilişki ağlarının siyasal tutumlara tam manasıyla yön verdiğini, tesir ettiğini söylemek imkânsızdır.

Fakat unutulmasın ki hukuk ağır aksak da olsa işlemektedir.

Yolsuzluk şebekeleriyle, çıkar gruplarıyla, kamuoyu tarafından niyet ve hedefleri öğrenilmiş ahlaksızlarla ilgili takibat sürmektedir.

Türkiye 30 Mart'ın ardından yeni bir seçim sürecine kilitlemiştir.

Türk milleti 1'inci turu 10 Ağustos, 2'nci turu 24 Ağustos 2014 olan Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacak ve 12'nci Cumhurbaşkanı direkt tayin edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek mevkiine kimlerin aday olacağı ve kimin seçileceği şimdilik belirsizliğini korusa da tedavüle giren birçok isim hakkında serdedilen kanaatler gözlerden kaçmamaktadır.



Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına talip olduğu açıklamalarından, temaslarından ve niyetlerinden anlaşılmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanıyla Başbakan arasında medya üzerinden yürüyen pazarlıkların karşılıklı görüşmeyle farklı bir mecraya gireceği, kendi aralarında varacakları bir karar için dönüm noktası olacağı ileri sürülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili polemiklerin sadece iki kişiyi hesaba katması ve sanki başka aday yokmuş veya layık değilmiş gibi bir algı uyandırması bir defa demokrasinin usul ve esaslarına taban tabana zıttır.

Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki uzlaşma ve anlaşmaya bağlı olarak Çankaya'ya kimin çıkacağıнын belli olacağı gibi bir imaj verilmesi milletimizin iradesine çok net hakarettir.

Demokrasinin doğasına ve taşıdığı derin anlamına aykırı olan bu durumun önümüzdeki iki etaplı seçimi şimdiden yıprattığı, sorgulattığı ve savsakladığı açıktır.



Türk devlet geleneğinde eşsiz ve paha biçilemez bir yeri olan Cumhurbaşkanlığı görevine öncelikle devlet adamlığı vasfına haiz ve herkesi kucaklama hasletlerini gösterebilen birisi seçilmelidir.

Mazisinde en ufak bir soru işareti olan, sicilinde en küçük bir olumsuz iz bulunan herhangi bir şahsın Cumhurbaşkanlığı makamının ağırlığını taşımayaçağı ortadadır.

Millî ve manevî değerlerle kavgalı, Türk devlet geleneğini özümsememiş, teröristlerle müzakerede ustalaşmış, bölücü ve yıkıcı çevrelere umut aşılamış, millî kimlikle ters düşmüş bir kafa yapısının Cumhurbaşkanı olmasına milletimiz izin vermeyecektir.

Türkümlü diyemeyen, milleti etnik bölmelere ayıran, hakkında izah ve açıklaması çok zor yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları bulunan karanlık bir kişinin Cumhurbaşkanı olması da hayal mahsulüdür.

Bu nedenle Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması mümkün ve ihtimal dâhilinde değildir.

Başbakan Erdoğan'ın, henüz yargıda hesap vermeden, henüz milletin kahir ekseriyetiyle



barışmadan Çankaya'ya çıkma teşebbüs ve merakı akla ziyandır.

Bu ülkede özel şartları yerine getirebilen herkes Cumhurbaşkanlığına namzettir, sadece Başbakan için bu yol çoktan kapanmış ve tıkanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili değerlendirme, çalışma ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Türkiye'ye yakışan, millet ve devlet arasındaki bağı sağlamlaştırabilecek, ahlaklı, vicdanlı, adalete saygı duyan ve ayrımcılığa mesafeli duran değerli bir şahsiyetin ortaya çıkması için gerekli sorumluluk bilinci mutlaka sergilenecektir.

Cumhurbaşkanlığı makamı kaçış ve kurtuluş yeri değildir.

Hiç unutulmasın ki her zorlamayı yaparak Cumhurbaşkanlığı makamına talip olan şaibeli ve sakıncalı kişiler, bu göreve yükselseler bile vatana ihanetten tekrar indirileceklerdir.

Önümüzdeki bu kadar yoğun gündem ve siyasal süreç içerisinde parti teşkilatlarımızın başkan ve



yöneticileri aşağıda madde madde belirtilen hususlara aynen uyacaklar ve buna göre hareket edeceklerdir;

1- Cumhurbaşkanlığı seçim süreci öncekilerini aratmayacak kriz potansiyeline sahiptir.

Bu nedenle hiçbir teşkilat mensubumuz muhtemel gerginlik ve çatışmaların tarafı olmayacak, sakin ve sağduyulu bir şekilde siyasi çalışmalarını sürdürecektir.

2- Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de peşinden gelecek 25'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri toplumsal cepheleşmeyi tırmandırabilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oyun kurgulayanlara, algı operasyonlarıyla kafaları karıştırıp iç huzurumuzu bozmaya azmetmiş sinsi emellere kesinlikle fırsat verilmeyecektir.

3- Yerel düzeyde yapılacak tüm açıklamalarda parti politikaları dışında herhangi bir yorum, görüş ve değerlendirme paylaşılmayacaktır.

Grup konuşmaları, yazılı basın açıklamaları, diğer beyanatlar ve Genel Merkez duyuruları titizlikle



takip edilecek, basına verilen demeçler mahallî özellikler ihmal edilmeden bunlarla sınırlı kalacaktır.

4- 6 Aralık 2012 tarihli Genelge'de de ifade edildiği üzere;

İl ve ilçe düzeyinde yapılacak toplantı, konferans, panel gibi siyasi çalışmalarla, televizyon programları ve mülakatlar öncesinde Genel Merkez mutlaka bilgilendirilecek; konuşmacı, misafir, görüş ve fikirlerine başvurulacak kişilerle ilgili gerekli izin ve onay Genel Merkezden alınacaktır.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordineli bir şekilde bu konuyu takip ve temin etmekten sorumlu olacaktır.

5- Sanal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmeyecek, resmî açıklamalar dışında İnternet sitelerinde dolaşan mesnetsiz haberlere kulak asılmayacak ve içimizi karıştırmaya dayalı fitne ve fesat yayan çevrelere çok dikkat edilecektir.

Bazı iç ve dış odakların bilhassa Cumhurbaşkanlığı seçimine maksatlı olarak aday yönlendirmesine soyunduğu, durumdan vazife çıkararak içimizden





adrese teslim aday belirme kurnazlığına teşebbüs ettiği görülmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisinin yetkili kurulları bellidir.

Bunun dışında bazı kişi ya da kişilerin parlatılması, öne çıkarılması ve isminin dolaştırılması partimizin siyasi ilkeleriyle örtüşmeyecektir.

Bu çerçevede kapalı devre sürdürülen ve birilerinin lehinde değişik platformlarda propaganda yapan her kim olursa olsun dikkatle izlenecek, gerekli önlem gecikmeksizin alınacak ve bunlara aldırış edilmeyecektir.

6- 30 Mart Mahallî İdareler Seçimlerinin hazırlık ve propaganda döneminde bazı il, ilçe ve beldelerde partimiz tarafından kullanılmayan rozet, flama, bayrak ve dövizlere rağbet olduğu görülmüştür.

Genel Merkez'in belirlemediği, partimize ait olmayan materyaller kesinlikle kullanılmayacak, kullanılanlar ise uyarılacaktır.

7- Başkanlık Divanı Üyeleri kendi görev alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla, bu ve daha önce yayımlanmış Genelge hükümlerinin takip, uyum ve kontrolünü sağlayacaklardır.



8- Partimizi kamuoyu nezdinde sıkıntıya sokacak, çelişki yaratabilecek, ilke ve esaslarımızla bağdaşmayacak her türlü söz, beyan ve davranıştan uzak kalınacaktır.

9- Milliyetçi Hareket Partisinin bütünlüğünü bozan, dedikodu yayan, düzmece ve aslı astarı olmayan açıklamaların faillerine anında müdahale edilecek, suçu sabit görülenlerle ilgili hukuki işlem başlatılacaktır.

Yeni bir doğruluşun yeni bir heyecanın cemre gibi yüreklere düşmesi için her teşkilat mensubumuz dün olduđu gibi bugün ve yarın da sorumluluk şuuruyla hareket edecektir.

Çatışmadan beslenen, istismarla hayat bulan, millî ve manevi değerlerle ihtilafı olan, aynı şekilde milletimizi aldatan ilkel zihniyetlerle mücadele Milliyetçi-Ülkücü Hareketin varlık sebebidir.

Oyalanarak ve pişmanlıklarla geçirecek zaman kalmamıştır.

Tehlike artık milletimizin kapısına dayanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, vatan ve millet üzerine gerilmeye çalışılan kefeni bir kader olarak kabul etmeyecektir.



Türk milliyetçileri bu aziz milletin bölünmesine ve parçalanmasına sessiz kalmayacaktır.

Her neyi amaçlıyorsak her neyi umutla, duayla, özlemle dile getiriyorsak ülke, devlet ve insanımızın ali menfaatleri lehinedir.

Biz samimiyiz, dürüstüz, Türkiye ve Türk milleti sevdalısı Milliyetçi Ülkücü Hareketiz.

Yönümüz Hakka dönük, yüzümüz doğruya yönelik, yolumuz Türk-İslam ülküsünün yüksek hedeflerine çevriktir.

Amaçlarımız büyük ve berraktır.

Niyetimiz halis ve hasbidir.

Fikrimiz, zikrimiz, dünya görüşümüz, vadettiklerimiz, yaşadıklarımız ve yaşatacağlarımız millî ve manevi kaidelerle temellendirilmiştir.

Milletimizin dili bizim dilimiz, bizim sözümüzdür.

Milletimizin değerleri, inançları, sahip olduğu eşsiz özellikleri hayat ve varlık kaynağımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle her bir dava arkadaşına en derin selam ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alınız açık olsun.

Cenab-ı Allah yâr ve yardımcınız olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**20 TEMMUZ 2014**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE





### **Aziz Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye uzun zamandır; adı konulmamış bir krizin, ilan ve itiraf edilmemiş bir bunalımın tesiri altında kıvrınmakta, kopkoyu bir esaretin pençesinde can çekişmektedir.

AKP hükûmetiyle geçen 12 yılın bilançosu yabancılaşma, yasak, yalan, yıkım, yozlaşma, yolsuzluk ve yoksullukla temellenmiştir.

Geçen yıllar boyunca Türk milleti yok sayılmış Türk tarihî reddedilmiş Türk bayrağı indirilmiş, Türk vatani bölücülerin taarruzuna uğramıştır.

Millî ve manevi değerlerimiz çok açık, çok tehlikeli, çok aktörlü saldırıların hedefi olmuştur.

AKP'yle birlikte PKK mevzi elde etmiş, bölücü odaklar cesaret kazanmış, bebek katili mevki, statü ve itibar payesi olarak siyasal bir figür mertebesine adım adım çıkarılmıştır.



Başbakan Erdoğan dönemsel iktidar gücünü millet lehine ve yararına kullanmaktansa, Türk ve Türkiye düşmanlarının çıkarları için seferber etmiştir.

Bu yüzden aziz milletimiz içinden kuşatılmış, içeriden ihanete uğramıştır.

Başbakan ve hükûmeti adaleti örselemiş, kardeşliği sekteye uğratmış, birlikte yaşama iradesini hançerlemiştir.

Ülkemiz ve demokrasimiz tarihin en vahşi, en zalim en sinsi tertip ve tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır.

Başbakan Erdoğan siyasi varlık ve geleceğini teröristlere, küresel çetelere, para ve servet avcısı lobilere, üzerimizde hesap ve hevesleri olan batılın bekçilerine aynısıyla bağlamış ve sabitlemiştir.

Başbakan ve hükûmetiyle geçen 12 yılda;

- Fitne kazanı fokur fokur kaynamış, iftira ateşi alabildiğine körüklenmiştir.
- Küfür ve hakaret zirveye tutunmuş; haksızlık, hukuksuzluk ve hıyanet sel gibi yayılmıştır.



• Doğruluk ve dürüstlük gözden düşmüş, haram ve hırsızlık el üstünde tutulmuştur.

• Şiddet ve asayişsizlik kontrolden çıkmış; uyum, uzlaşma, hoşgörü ve anlaşma hasletleri kaybetmiştir.

Başbakan Erdoğan “Ezberleri bozuyoruz.” diyerek, Türkiye'nin sosyal dokusunu yaralamış, tarihî yürüyüşünü yavaştırmıştır.

“Geçmişle yüzleşiyoruz, yanlışlarla hesaplaşıyoruz, ileri demokrasiyi getiriyoruz, hayalleri gerçekleştiriyoruz.” sözleriyle aziz ecdadımızın kutlu mirasını küresel akbabalara, bölgesel terör örgütlerine peşkeş çekmiştir.

“Açılım yapıyoruz, çözüyoruz, barışıyoruz, görüşüyoruz, millî birlik ve kardeşliği tesis ediyoruz.” iddialarıyla PKK terör örgütüne altın tepsi üzerinde Türkiye'yi ikram etmiştir.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen, madde madde kabul edilen sözde “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı” Türkiye'nin on yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelesini hiçe sayan bir zillet ve rezalet olarak tarihe geçmiştir.





İhanete ortak olanları, teröre yüz sürenleri, PKK'yla kurulan pazarlık masalarında Türkiye'yi satanları hukuki, idari veya cezai sorumluluktan muaf tutma arayışı asla sonuç vermeyecektir.

Dünyanın hiçbir medeni ve güçlü ülkesinde kanun çıkararak terörün sonlandırıldığı, bölücülüğün pes ettiği veya emellerinden vazgeçtiği görülmemiştir.

Yine dünyanın hiçbir iddialı ve kudretli devleti teröristlerin her istediğini normal görüp makul bularak huzur ve selamete kavuşamamıştır.

Bölünerek güçlenmiş, millî tez ve kabullerinden tavizler vererek dirliğe ulaşmış, atalarına sırt dönerek talihi açılmış bir ülkeye tarih henüz sahne olmamıştır.

PKK'nın taleplerini hazmettiren hazmettiren karşılamak, statü ve kimlik konusundaki dayatmalarını etap etap sonuçlandırmak millî ve üniter devlet yapımıza ölüm fermanı yazmakla eş değerdir.

Başbakan teröristlerin özerklik isteklerine, otonomi beklentilerine yeşil ışık yakmıştır.

Başbakan, İmralı canisinin çetesiyle birlikte affına el altından vize vermiş ve bunu pazarlıklarla takvime bağlamıştır.



PKK'lı militanların sözde eve dönüşü, sosyal yaşama katılımı ve uyumlarının temini konusunda TBMM'nin kutlu iradesini alet etmiş, millet vekâletini kötüye kullanmıştır.

Şu günlerde Mecliste, AKP'nin sayısal çoğunluğuyla kanunlaşan PKK'nın talep listesi Türkiye Cumhuriyeti'nin mahvına, Türk vatanın parçalanmasına tamı tamına yasal kılıf hazırlama çabasıdır.

Türkiye, Erdoğan eliyle bölünme kulvarına sokulmuştur.

Ve bu bölünme süreci tek milletin idamı tek vatanın imhası tek devletin itlafı tek bayrağın inkârı tek dilin iflasından başka herhangi bir netice doğurmayacaktır.

PKK'nın önce özerklik, ardından federasyon, daha sonra konfederal, en sonunda da bağımsız Kürdistan amacına Erdoğan şevkle hizmet etmektedir.

Kürdistan'ı zımnen tanıyan, Barzani'ye övgüler düzen, millet hasımlarına methiyeler yağdıran bu zihniyetin, Cumhurbaşkanı aday olması bile başlı başına skandal ve ayıptır.



Bu itibarla Erdoğan milletin değil, milliyetsizlerin, vatansızların, millete cephe alan geniş bir şer koalisyonun “parlak adamı”dır.

Erdoğan millî iradenin ya da millî gücün değil; millî değerlerin, manevi emanetlerin karşısındaki yegâne adamdır.

Başbakan PKK'yla seçim ittifakı yapmaktadır.

Başbakan, İmralı canisiyle başkanlık konusunda fikir birliği hâlinindedir.

Başbakan; Barzani, İşçi Partisi, HDP, yandaş medya, havuzcu iş adamları, DHKP-C, IŞİD, El Kaide, İmralı canisi, İsrail ve Müslüman katilleriyle ortaklık içindedir.

Haçlı hesaplarının yedeğinde, zalim niyetlerin kuyruğunda, Türk ve Cumhuriyet düşmanlığının peşinde kim varsa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması için mücadele vermektedir.

HDP'nin adayı olarak ön plana çıkmış Eş Başkan, Başbakan ve partisinin piyonu olarak kapalı kapılar arkasında desteğini belirli şartlar doğrultusunda vaat etmiştir.



AKP; HDP ve PKK'yla Türkiye'nin parçalanması konusunda uzlaşmış ve anlaşmıştır.

İradesini Kandil'e, varlığını canilerin emrine se-neler evvel devreden malum Eş Başkanın, BOP Eş Başkanıyla gizli ihanet nikâhı kıyması Kürt kökenli kardeşlerim tarafından hoş görülme-yecektir.

Şunu bir defa bilmek lazımdır ki bin yıllık kardeş-liğin aziz emaneti olan Kürt kökenli kardeşlerimin ne HDP ne BDP ne PKK ne de İmralı'daki emzikli bebek katili temsilcisi değildir.

Kürt kökenli kardeşlerim istismara aldanmaya-cak, isyana davet eden alçak telkinlere kapılmaya-caktır.

Oynanan oyunları bozacak, yazılan senaryoları inanıyorum ki yırtıp atacaktadırlar.

Yine inanıyorum ki 10 Ağustos'ta tercihlerini bir-likten, istikrardan, iffetten, bütünlükten, huzurdan ve kardeşlikten yana kullanacaklardır.

Artık Kürt kökenli kardeşlerimin uyanış şafağı sökmüş, silkinip, doğrulma ve üzerlerindeki ağırlığı fırlatıp atma zamanı gelip çatmıştır.



Dođu ve gneydođu zerinden ıkar sađlayan yabancı uřakları, emperyalizme keřif kolu sađlayan fesat yuvaları Krt kkenli kardeřlerimin diriliřiyle, vahdet kararıyla hsrana uđrayacaklardır.

nk blnmenin, ayrı dřmenin, ksmenin, kopmanın, ufalanmanın, dilimlere ayrılmanın hi kimseye bir faydası dokunmayacaktır.

Bu nedenle Erdoğan'ın HDP'yle gayrimeřru temas ve beraberliđi ters tepecektir.

Trkiye'nin karřısında toplanan, Trk milletinin aleyhine faaliyet gsteren tm mihraklar iin Erdoğan son řans son eřik son mit son adamdır.

Bunun iin Cumhurbaşkanı olması maksadıyla ite ve dıřta ok faal bir lobi alıřması karanlık bir kampanya eřliđinde yrtlmektedir.

Bařbakan Erdoğan blclđn aynı zamanda vitrin ss aynı zamanda vesaiti aynı zamanda da vokalisti olmaya istekli ve adaydır.

12 yıldır srdrdđ Bařbakanlık greviyle Trkiye'yi periřan eden Bařbakan'ın yarım kalan darbesini yarım kalan saldırılarını tamamlamak iin ankaya'yı bir fırsat grdđ neredeyse kesindir.



Ne var ki Başbakan hala 17-25 Aralık'ın hesabını verememiştir.

Hâlâ rüşvetçi bakanlarıyla ilgili Meclis soruşturmasını savsaklamaktadır.

Hala ayakkabı kutularını, yatak odalarında bulunan para kasalarını, villaları, villalardan çıkan milyar dolarları izah edebilmiş, bu kapsamda aklanmış da değildir.

Başbakan'ın sicili kapkaradır.

Ve bu sicil Cumhurbaşkanı olmaya hukuken, ah-laken, vicdanen engeldir.

Tarafsız Cumhurbaşkanı olmayacağını söyleyen, rehavete kapılmayacağını ileri süren Başbakan'ın işlediği onlarca anayasa suçu elbette yakasından düşmeyecek, peşini bırakmayacaktır.

Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olduğu taktirde tarafsız kalmayacağına dönük ifadeleri de bizatihi Anayasa aykırıdır.

Yol, köprü, havalimanı yapma polemikleriyle Cumhurbaşkanı'nın görevlerini sulandıran Başbakan'ın, daha düne kadar "Devlette çift başlılığa izin



vermem, yetkilerimi kimseyle paylaşmam.” sözleri unutulmuş değildir.

Anlaşılan Çankaya'ya çıkarsa ihalelere fesat karıştırmaya ve yandaşları kollayıp hukukun kanına giren malum iş adamlarından yüzde almaya devam edecektir.

Başbakan, şayet Cumhurbaşkanı olursa, seçeceği kukla başbakanlarla diktatör olma yolunda hızla ilerleyecektir.

AKP'ye oy veren aziz vatandaşlarım, AKP'de görev yapan vicdanlı milletvekili ve yönetici arkadaşlarım derin Erdoğan komplosunun farkına varmalıdır.

Bilinmelidir ki hırsızlığa adı karışmış, soyguna azmetmiş, ihanete tam teşebbüs etmiş bir şahsın Cumhurbaşkanı veya aday olması Türk milletine pahalıya mal olacaktır.

Bu itibarla Erdoğan masalı, Erdoğan serüveni sandıkta bitirilmelidir.

Ayrıca Başbakan'ın devletin bütün imkanlarını Cumhurbaşkanı olmak için kullanması, milletin kesesinden seçim masraflarını karşılaması ahlaksızlığın, kural ve insaf tanımazlığın ileri boyutudur.



Başbakan'ın emrinde devletin uçakları, helikopterleri, otobüsleri, otomobilleri, valileri, kaymakamları, memurları sıra sıra dizilmiştir.

Buna karşılık Türk milletinin sesi ve nefesi olmaya aday, büyük bir uzlaşmanın eseri olarak temayüz etmiş Sayın Prof.Dr.Ekmeleddin İhsanoğlu kısıtlı ve dar imkânlarla demokrasi mücadelesini sürdürmektedir.

Sayın İhsanoğlu sadece beş siyasi partinin değil, millî iradenin ortak çatısı, ortak kararıdır.

Sayın İhsanoğlu Türkiye'nin adayı, masumların nidası, mazlumların hamisi, sessiz milyonların tercümanı, kenara itilenlerin rüyası, horlananların davacısı, küçümsenenlerin alacaklısı, Anadolu bozkırlarının çığığıdır.

Sayın İhsanoğlu milletin safında, milletin yanında, milletin hizmetinde bir değer iken; Erdoğan despotluğun, art niyetin, vefasızlığın, vizyonsuzluğun, çalmanın, kaba gücün, baskının, zorbalığın çirkin yüzüdür.

Kucaklaşmak ve buluşmak için Sayın İhsanoğlu Cumhurbaşkanı olmalıdır.





Kutuplaşmayı bertaraf etmek için Sayın İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığına seçilecek en doğru en meşru en doğal en layık isimdir.

Cumhurbaşkanı Seçimi yaklaştıkça maksatlı ve belirli gayelere yönelik tartışma ve dedikoduların arttığı gözlenmektedir.

Özellikle partimize ve davamıza gönül veren milyonlara yönelik geçmişte uygulanmış bayat siyaset operasyonlarının tekrar dolaşıma sokulduğu anlaşılmaktadır.

Bundan dolayı bazı hususların açıklığa kavuşturulması ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması acil ve gerekli görülmüştür.

İlave olarak, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Prof.Dr.Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kampanyasını yürütmek için Türk siyasetinin beş güzide partisinin katkılarıyla bir Seçim Koordinasyon Merkezi teşekkül ettirilmiştir.

Bu merkeze partilerimiz değerli temsilcileriyle canlılık ve katkı vermişlerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi bunun dışında desteğini daha da yaygınlaştırma hedefindedir.



Bu kapsamda parti teşkilatlarımızda görev alan değerli arkadaşlarım aşağıda belirtilen işbu genelge hükümlerine harfiyen uyacaklar, lazım gelen çalışmaları eksiksiz ve dikkatle yerine getireceklerdir;

1- İlk turu 10 Ağustos 2014'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimine katılacak şahısların müraaatları 29 Haziran 2014 tarihinde başlamıştır.

30 Haziran 2014 tarihinde seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilmiştir.

3 Temmuz 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı adaylığına başvurunun son günü olarak belirlenmiştir.

8 Temmuz 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle aday gösterilenlere ilişkin geçici aday listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmî Gazete'de ilan edilmiştir.

Bu tarih adaylara yönelik itirazların da başlangıcıdır.

Nihayetinde 11 Temmuz 2014 Cuma günü Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmî Gazete'de duyurulacak, aynı anda propaganda dönemi de başlayacaktır.



Başbakan Erdoğan ile HDP Eş Başkanı olan şahsın Cumhurbaşkanı adaylığının sorunlu ve tartışmaya açık olduğu daha önce tarafımızca ifade edilmiştir.

Yapılan itirazların sonucu ne olursa olsun, tüm parti teşkilatlarımız tüm dava arkadaşlarımız var güçleriyle ve heyecanla Sayın Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçim kampanyasına aktif destek vereceklerdir.

Mahallî düzeydeki karşılama, tören, ziyaret, toplantı, miting ve benzeri çalışmalara gerek yöre milletvekillerimiz, gerek MYK üyelerimiz, gerekse de teşkilat yöneticilerimiz en üst düzeyde iştirak edeceklerdir.

Bu konunun takip ve temininden Teşkilat İşlelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı müştereken sorumlu olacaklardır.

2- Cumhurbaşkanı Seçiminin daha önce TBMM'de yapıldığı bilinmektedir.

Bu seçimin doğrudan doğruya ve ilk defa millet tarafından yapılması usul açısından bazı



aksaklıklara bazı sorunlara bazı anlaşmazlıklara sebebiyet verebilecektir.

Bu itibarla kampanya dönemi boyunca çok dikkatli olunacak, bilhassa sandık güvenliğine önem verilecek, haksızlık ve usulsüzlüklerle başa çıkabilmek için olağanüstü mücadele sergilenecektir.

Tüm teşkilatlarımız Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın tavsiye, bilgilendirme ve talimatlarına riayet edeceklerdir.

3- Cumhurbaşkanı Seçim sürecini sabote etmek, krize sokmak için bazı mihrakların tetikte beklediği şüphe götürmez bir gerçektir.

İçimize sızan bazı AKP kontrollü unsurların ve devlet içinde yuvalanmış karanlık odakların değişik platformlarda provokasyonlara kalkışma ihtimali yabana atılmamalıdır.

Bu vesileyle hiçbir dava arkadaşımız herhangi bir gerginliğin herhangi bir çatışmanın herhangi bir çekişmenin taraf ve faili olmayacaktır.

Tüm çalışmalar demokratik sabır ve nezaket içerisinde sürdürülecek, milletimizin her ferdine



Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Prof.Dr.Ekmeleddin İhsanoğlu tanıtılacak ve anlatılacaktır.

4- Başbakan Erdoğan ve hükûmetinin Cumhurbaşkanı seçim sürecinde algı operasyonlarından medet umacağı, bu maksatla sinsî taktik ve stratejileri devreye sokacağı bugünden bellidir.

Geçmişte benzerlerine rastlanan kamuoyu yönlendirme kurnazlıklarına ısrarla ve tekraren tevessül edilecektir.

Hatta bu konuda ilk çalışmalar hükûmetin kol kanat gerdiği, rüşvet ve haram parayla beslediği havuz medyası tarafından başlatılmıştır.

Yandaş medya ve AKP güdümündeki sosyal medyada partimize oy veren değerli kardeşlerimizden bir bölümünün Erdoğan'a kayacağı hayâsızca gündemde tutulmaktadır.

Açıkça Türklük ve milliyetçiliğe mahzurlu ve şaşkınlıkta İmralı canisiyle aynı fikrî maziden gelen, PKK'nın yedek parçası olan çevrelerin bu ipe sapa gelmez ham ve ucube hayali MHP'nin hedefte olduğuna işarettir.

Milliyetçi-Ülkücü Harekete kafatasçı, katil, Fatiha bilmeyenler, namaz kılmayanlar, oruç



tutmayanlar, ırkçı, faşist, morg bekçisi, vagon, şerefsiz, alçak, adi küfürleriyle hakaretler eden PKK havarisi Erdoğan'a en ufak bir destek verilmesi varoluşumuzun inkarıdır.

Başbakan'ın "Ülkücü kardeşlerim" diyerek oy hesapları yapması düştüğü derin çukurun, koltuk uğruna nasıl bir şahsiyet fukarası olabileceğinin net ispatıdır.

Bu bayağı propagandanın püskürtülmesi için herkes teyakkuz halinde olacaktır.

Başbakan, Cumhurbaşkanı olabilmek için dava arkadaşlarımızı ve gönüldaşlarımızı çirkefçe aldatmanın ve akıllarını çelmenin basitliğine kapılmıştır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket dününe, fikriyatına, şeref ve namus bildiği değerlerine kastetme niyetinde olan 17-25 Erdoğan'ı çok iyi bilmektedir.

TC'yi silen, And'ımızı kaldıran, 'Ne mutlu Türküm diyene!' sözünü şeytanlaştıran, milliyetçiliği ayaklar altına alan, onbinlerce vatan evladının katilleriyle müzakere çadırında kucak kucağa oturan Erdoğan'a Milliyetçi- Ülkücü Hareketten bir oy bile gitmesi söz konusu değildir.



Aksine, gelişmeler AKP'ye oy veren değerli vatandaşlarımızın Erdoğan'a yüz çevirecekleri, Sayın İhsanoğlu'na destek verecekleri yönündedir.

Bu çerçevede AKP medyasında çıkan, İnternet ortamında servis edilen hiçbir beyanata, kafa karıştırıcı açıklamaya, habere, yoruma, partimizin sağlam bünyesini yıpratmaya yönelik kara kampanyalara itibar edilmeyecektir.

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı basın ve yayın organlarındaki AKP tuzağını ve komplosunu çok yakından takip edecek, gerekli müdahaleyi anında yapacaktır.

MHP'yi akıllarınca dizayn etme, yön verme, içten içe kemirme fikri taşıyan AKP maşaları, yandaş medya asalakları çok sıkı şekilde izlenecek, lazım gelen her mücadele sergilenecektir.

5- Yine AKP'nin gölgesine yatan yalaka ve satılmış medya Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Prof. Dr.Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bazı sözlerini silah gibi kullanarak özellikle partimizle çelişkiye düştüğünü yazıp çizmektedir.



Sayın İhsanođlu bir partinin deđil, milletin adayı olup siyasi bir kaygı gütmeksizin herkese, her kesime seslenmek durumundadır.

Sayın İhsanođlu siyasi mensubiyet taşımayan, siyasi bir hedefle hareket etmeyen, herkesin ortak görüşünü yansıtmaya iddiasında olan kaynaştırıcı, birleştirici ve uzlaştırıcı bir Cumhurbaşkanı adaydır.

Bu nedenle asılsız ve yersiz sözlerle Sayın İhsanođlu'nu destekleyenlerin şevkini kırmaya, arasını açmaya dönük AKP kumpasına karşı çok hazırlıklı olunacak, hiçbir şekilde aleyhte icra edilen propagandalara aldırış edilmeyecektir.

6- Cumhurbaşkanı Seçim sürecinde Genel Merkez duyuruları, açıklamaları, bildirimleri, mesajları yakından takip edilecek, tüm açıklamalar bu çerçeveye sınırlı kalacaktır.

7- Seçim kampanyası süresince belirlenmiş slogan, flama, logo, afiş, döviz gibi materyallerin yeknesaklık içinde kullanımı sağlanacaktır.

8- Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin olarak yayımlanan 18 Nisan 2014 tarihli Genelge hükümleri de geçerliliğini korumaktadır.





Umut ve temenni ediyorum ki, Türk milleti 10 Ağustos'ta adaleti, hakkaniyeti ve beraberliği tercih edecektir.

Cumhurbaşkanı seçimi Türkiye'ye musallat olan belaların defî için tarihî bir karar anıdır.

Aziz milletimiz istikbalini oylayacak; cepheleşmeye, çözülmeye, çürümeye ve dağılmaya karşı muhabbeti, kardeşliği, esenliği, tecrübeyi, huzuru, sakinliği, tavizsiz iradeyi seçecektir.

Bu düşüncelerle tüm dava arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.

Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin diyorum.

Mübarek ramazan ayının bereket ve rahmeti hepimizin üzerine olsun.

Yolunuz ve bahtınız açık olsun.

Rabbim yâr ve yardımcınız olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

GENEL BAŞKANI  
SAYIN  
DEVLET BAHÇELİ'NİN  
**26 EKİM 2014**  
TARİHLİ TEŞKİLATLARA  
GÖNDERMİŞ OLDUĞU  
GENELGE





## **Değerli Dava Arkadaşlarım,**

Türkiye Cumhuriyeti kutlu bir mücadelenin eseri, yüksek bir faziletin emeği olarak 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuş ve tarih sahnesindeki yerini almıştır.

Geçmişten bugüne sayısız miras ve hatıra yeni kurulan Türk devletiyle buluşmuş ve bütünleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumuyla Türk tarihinde altın bir sayfa açılmış, yeniden diriliş milletimizin bizzat refakatiyle filizlenmiştir.

Büyük Türk milleti istiklaline, istikbaline, hayat ve varlık haklarına kayıtsız şartsız sahip çıkacağını bu vesileyle en iyi şekilde göstermiştir.



Türkiye, yalnızca 91 yıllık birikim ve tecrübenin sonucu olmayıp, mazisi asırları aşan muazzam bir sezış gücünün, çağları kavrayan bir zekâ ürününün, insanlığa örnek olan bir fedakârlık kültürünün, hepimizi bağrında toplayan bir kaynaşma ve kucaklaşma ruhunun aziz emanetidir.

Ne var ki, Türkiye'miz bugünlerde çok zorlu günler yaşamaktadır.

Türk milleti eşine ve benzerine çok az rastlanacak bir bunalımın tesir, tazyik ve tahribi altındadır.

Yüzyıllardır Türk'e diř bileyen, milletimize kin besleyen, var oluşumuzun ana kaynaklarına düşman olarak bilinen çevreler son zamanlarda iyice azıtmışlar, iyice azmışlardır.

Yerli ve yabancı mihraklar yattıkları kış uykusundan çoktan uyanmışlar, karşımızda sıra sıra dizilerek saldırı düzeneğine geçmişlerdir.

Maalesef Türkiye çok ağır, çok tehlikeli bir operasyona tabi tutulmuştur.

İş birlikçilerin gözünü kan bürümüş, vicdanlarındaki nefret gün yüzüne çıkmıştır.



Türk milletinden intikam almak amacıyla küresel güçlerin nam ve hesabına çalışan soysuzlar, uzaktan kumanda edilen kirli ve karanlık yüzler son zamanlarda pervasızlıkta yepyeni rekorlar kırmışlardır.

Türkiye'nin karşısında bir nevi kutsal ittifak kurulmuştur.

AKP Hükûmeti ise bu şer ittifakına gönüllü olarak yazılmış, heyecanla katılmıştır.

Hükûmet Türkiye'yi yönetme ehliyetini ihanet masalarında düşürmüş, üstlendiği siyasi sorumluluk liyakatini tamamen kaybetmiştir.

AKP, ülkemizin karşısında oluşan nifak cephesinde aktif olarak yerini almış, teröre ve teröriste destek çıkmış, önünü açmış, elinden tutmuştur.

PKK, AKP'yle ortaklık kurmuş, ortak amaç etrafında birleşmiştir.

Bölücülük AKP'yi ele geçirmiş, hainler AKP'yi tutsak almıştır.

Acı da olsa PKK artık iktidardadır, Bakanlar Kurulu sıralarında temsil edilmektedir.



Türk Cumhuriyeti'nin ilke ve esasları AKP-PKK koalisyonu tarafından birer birer çiğnenmekte ve harabeye çevrilmektedir.

Tehdit inanılmaz düzey ve seviyelerdedir.

Mehmetçik katillerini koruyan ve kollayan; bunlara silah ve cephane veren, Irak'ın kuzeyinde barınmalarına imkân sağlayan peşmerge AKP sayesinde meşru bir güç olarak takdim edilmektedir.

Görülmektedir ki, AKP hükûmeti, vatan topraklarını teröristlerin kullanımına ardına kadar açmış, özellikle Barzani'nin silahlı unsurlarına geçiş üstünlüğü sağlamıştır.

Sözde tezkere çıkararak Ayn el-Arap'a (Kobani) peşmergelerini gönderme kararı alan Barzani'ye Erdoğan ve Davutoğlu ikilisi güvence vermiş, kolaylık sağlamış, topraklarımızı kirlettirmişlerdir.

PKK'nın bir numaralı destekçisi Barzani'nin, 150 kişiden oluşan silahlı peşmergesini Türkiye üzerinden Ayn el-Arap'a intikal ettirmesi tarihî bir hata, tarihi bir rezalettir.

Hükûmet, IŞİD terörüyle çatışan PKK-PYD terörüne can simidi uzatmış, destek vermiş, lojistik imkân sağlamıştır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PYD'ye terör örgütü demesi, ABD'nin silah ve mühimmat yardımını eleştirmesi sadece durumu ve günü kurtarmaya yarayan basit bir kurnazlıktır.

ABD ve Avrupa'dan PKK-PYD'ye silah yağmaktadır.

AKP hükûmeti de buna göz yummakta, aracı olmaktadır.

PKK'nın silahlanması, PYD'nin silahla donatılması Türkiye'nin etrafında kurulan ve kurdurulan ölüm tuzağıdır.

Terör örgütlerine giden silahların gerçek hedefi Türk milletidir.

Yarın, IŞİD riski hafiflediğinde terör örgütleri bu defa rotayı tam olarak Türkiye'ye çevireceklerdir.

Bunu görmemek için ya hain ya da gafil olmak lazımdır.

AKP'nin ne dediği, nerede durduğu, neyi savunduğu belirsizdir.

Başbakan'dan bakanlara kadar herkes ayrı tellerden çalmaktadır.





Cumhurbaşkanı'yla Başbakan farklı farklı konuşmakta, keşmekeşlik ur gibi her tarafı sarmaktadır.

Madem PYD terör örgütü olarak kabullenilmektedir; o hâlde Ayn el-Arap'a fiilî koridor açılması, bu örgütün silahlandırılıp desteklenmesi nasıl izah edilecektir?

Erdoğan'ın 19 Ekim'de Obama'yla yaptığı telefon görüşmesini duyururken; "Peşmergenin Ayn el-Arap'a geçişini ben istedim." demesi PYD-PKK'ya nefes aldirmek değil midir?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bir yanda PYD'yi terör örgütü ilan edip PKK'yla bir görmesi diğer yanda PYD ve PKK'nın imdat çağrılarına ilgisiz kalmayarak silah ve lojistik kanallarını açması ihanete ortak olmaktır.

Erdoğan Türk milletini kandırmaktadır.

Silahlı peşmergelerin Şanlıurfa üzerinden Ayn el-Arap'a sevkiyatının yapılması anayasal suç olmakla kalmayıp, uluslararası hukuka da aykırıdır.

2 Ekim'de TBMM'de kabul edilen Tezkere buna cevaz vermemektedir.



Cumhurbaşkanı ve Başbakan suç işlemektedir.

Bu ikili, sahip olmadıkları bir yetkiyi ABD'nin şantaj ve dayatmasıyla kullanmak zorunda bırakılmaktadır.

Başbakan Davutoğlu'nun, "Türkiye Kobani konusuna bulaşmaz. Orada yardım amaçlı da olsa bir koridor açmayacak." sözleri henüz çok yenidir.

Bir Başbakan Yardımcısı'nın "Koridor açmak hukuken mümkün değil, siyaseten de izahı yok." ifadeleri hâlâ çok tazedir.

Gerek Erdoğan gerekse de AKP'li sözcülerin Kobani'de PYD militanları dışında hiç kimsenin kalmadığını, sivillerin Türkiye'ye sığındığını söylemeleri de unutulmamıştır.

Ancak ne dediği belli olmayan, bulanık suda balık avlamakla meşgul olan Başbakan Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde; "Türkiye'nin Kobani'deki sivil halka destek sağlaması doğaldır." sözleri ise AKP'nin perişan ve dağınık halini somutlaştırmıştır.

AKP'de tam bir çöküş tam bir kafa karışıklığı, tam bir iç kargaşa hâkimdir.



Gündeme yansıyan hiçbir söz ve beyanat birbirini tutmamaktadır.

ABD Dışişleri Bakanı'nın 19 Ekim'de; "Peşmergenin Kobani'ye geçişine yardım edin" açıklaması, Obama'nın aba altında sopa gösteren emrivakileri AKP hükûmeti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimyasını bozmuştur.

AKP; ABD'nin kuklası, kâğıttan kaplanı ve dahası ehlihalilerin oyuncağı olmuştur.

Erdoğan ne derse desin, PYD ve PKK'yla yolları kesişmiş, aynı ihanet havuzuna çoktan girmişlerdir.

PYD elebaşısı Salih Müslim'in Erdoğan'a yönelik olarak; "Kaçınıcı defa İstanbul'a gelip yetkililerle görüştüm. Evinin içinde görüşüyoruz." itirafları 17-25'cilerin ipliğini pazara çıkarmıştır.

Afganistan'dan dönerken, PYD'ye "Silah yardımına evet demeyiz." diyen Erdoğan, bir gün sonra ABD'nin havadan silah saçmasını birkaç sızlanma dışında engelleyememiştir.

Zira PKK-PYD'yle masaya oturan, çözüm konuşan, teröristbaşıyla pazarlık yapan bir zihniyetin terör örgütleriyle ilgili tavrından dolayı ciddiye alınması, sözü dinlenmesi, önemsenmesi hayal ötesidir.



PYD'nin terörist örgüt olduğu gerçeği Erdoğan'ın aklına yeni mi gelmiştir?

“PYD demek PKK demektir, bunlar da terör örgütüdür.” diyen Erdoğan, kime ne hikâyesi anlatmakta, hangi mesajları vermektedir?

Silah yardımı ne zamandan beridir insani yardım olarak görülür olmuştur?

Kaldı ki, Ayn el-Arap'ta insan mı vardır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmelidir ki, vatana ihanet suçu sübut bulmaktadır.

AKP, Türkiye düşmanlarının safında ve yanındadır.

Üstelik ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı da PYD'nin silahlı kolu olan YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini ve dahası vatan savunmasını yüzü kızarmadan ilan etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisine baston iftirası atan CHP Genel Başkanı; çoktan bölücü terörün kucağına düşmüş ve kanlı niyetlere utanmadan tercümanlık yapmıştır.

Artık tablo netleşmiştir:

Bir tarafta AKP-CHP-PKK-HDP, Barzani, İmralı canisi ve küresel ayak oyunları vardır; diğer yanda



ise Türkiye ve Türk milleti için varını yoğunu feda etmeye azimli Milliyetçi Hareket Partisi bulunmaktadır.

Bir yanda canibaşına sekreteryaya isteyecek ve bunu da verecek kadar şerefsizliğin markası olmuş odaklar vardır; diğer yanda vatan, bayrak ve millet diyerek millî bir duruş gösteren Milliyetçi Hareket Partisi yer almaktadır.

Türkiye'nin çözülmesi ve bölünmesi maksadıyla içimiz dışımız terör korusu tarafından kuşatılmıştır.

Hükûmet'in iç güvenliği korumak adına yaptığı teklif ve öneriler bile bölücülüğün isteklerine göre uyarlanmıştır.

Jandarma'nın içini boşaltma ve siyasallaştırma gayesi, gerçekte PKK'yı memnun etme, kanlı taleplerini harfiyen cevaplama gayesine hizmettir.

Molotof taşıyan ve atanlarla birlikte; maske takanların mevzuatta sanki aksi hükümler varmış gibi cezalandırılacaklarının iddia edilmesi aslında bir saptırma ve göz boyama taktiğidir.

Maskeli veya değil bütün bölücüler AKP'nin güvencesi altındadır.



Molotof taşıyan, silah sıkan, bomba atan caniler AKP'nin çözüm sürecinde toparlanmış, güçlenmiş, cesaret kazanmıştır.

AKP hükûmeti Türkiye'yi iflasa sürüklemektedir.

Millî güvenliğimiz jeopolitik risklerden dolayı zaaf geçirmektedir.

Türkiye'nin şerefli ismi terör örgütleriyle bir anılmakta, şehitlerimizin emaneti aziz vatanımızın bir bölümü Kürdistan sınırlarında gösterilmektedir.

Bu gelişmeler sonucunda, Barzani ve terör örgütleri ABD ile bağlantı ve irtibatlarını kuvvetlendirmekte, sonuç olarak Türkiye'nin Irak ve Suriye başta olmak üzere, Orta Doğu'da eli zayıflamaktadır.

Taşeron AKP; Türkiye'nin altını oymakta, tasavvur ve taaddütleri devre dışı bırakılan ezik, sinmiş ve parçalanmış bir ülke olmaya doğru hızla götürmektedir.

Irak ve Suriye'de yaşanan karışıklıklar, insan hareketleri, boşalan köyler ve araziler, PKK'nın, daha genel anlamda Kürdistan projesinin arayıp da bulamayacağı imkânları sunmuştur.



AKP bizzat Kürdistan'a kuryelik yapmaktadır.

Yıllardır hazırlanan uluslararası kamuoyu, bölünmüş Türkiye üzerine temellenecek Kürdistan fikrine stratejik çıkarlar doğrultusunda vize vermiştir.

Süreç ihaneti bu alçak hedefe açık davetiye, açık bir hizmettir.

Terörle pazarlıklar; mücadeleden müzakereye, buradan da mütarekeye geçiş Türkiye'nin mahvına yol açacaktır.

Erdoğan ve Davutoğlu yabancıların planlarına göre kurgulanmış, eğitilmiş ve donatılmış Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) piyonlarıdır.

AKP komplosuna mâni olunmazsa, AKP ihanetine set çekilmezse; yaşayacak bir vatanımız, gurur duyacağımız bağımsız bir devletimiz, mensubiyetiyle övüneceğimiz bir milletimiz ne yazık ki kalmayacaktır.

Emzikli bebekleri katleden bir katilden barış ve çözüm figürü çıkarmaya çalışan bugünkü iktidarın millete hesap vermesi kaçınılmaz bir demokrasi ve namus borcudur.



Türk milleti kaderine ve varlığına sahip çıkmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu maksatla aziz milletimizin her ferdine ulaşacak, gerçekleri ve tehlikeleri açık açık anlatacaktır.

Millî ruh, AKP'nin ve "Ak Saray"larda saltanat süren köhne ve çürümüş hesapların sonunu getirecektir.

Türk milletinin egemenliğine zincir vurma teşebbüsünde bulunan, vatan nedir bilmeyen ve bayrak sevgisi nedir anlamayan bir avuç imtiyazlı zümre tasfiye edilmeden Türkiye'nin huzuru yakalaması imkânsızdır.

Sorun AKP'dir, sorun ülkemizin kötü yönetimidir.

Ve bu sorunu çözecek de büyük Türk milletidir.

Milliyetçi Hareket Partisi üstlendiği tarihî sorumluluğun farkındadır.

Partimiz, normal tarihi 7 Haziran 2015 olan 25.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni ikinci bir kurtuluş mücadelesi için fırsat ve imtihan sahası olarak görmektedir.





Bu kapsamda teşkilatlarımızın canla, başla ve hevesle çalışmalarını yoğunlaştırmaları vazgeçilmez bir önemdedir.

Ülkemizin içine düşürüldüğü buhranlı hâl göz önüne alındığında, gelecek yıl yapılacak “On Birinci Olağan Büyük Kurultayımız” daha da bir değer kazanmıştır.

Bu çerçevede, Büyük Kurultayımıza adım adım götürecek olan belde, ilçe ve il teşkilatlarımızın kongreleri 17 Kasım 2014 tarihinde başlayacaktır.

45 yıllık tecrübenin öncülüğünde, millet ve ülke sevdasıyla mücadelesini hevesle sürdüren Milliyetçi Hareket Partisinin iktidar olma, Türkiye'yi refaha, dirliğe ve istikrara kavuşturma vakti tam olarak gelmiştir.

Bu millî ve tarihî görev kongrelerimizden süzülen demokratik ve Milliyetçi-Ülkücü iradenin üzerine olacaktır.

Önümüzde çok sıkıntılı ve karmaşık hadiselerin varlığı dikkate alındığında; tüm teşkilat yöneticilerimiz aşağıda maddeler hâlinde belirtilen hususlara uyacaklar, bunlara göre hareket edeceklerdir:



1- Yukarıda belirtildiği üzere belde, ilçe ve il kongrelerimiz 17 Kasım 2014 tarihinde başlayacak, Aralık ve Ocak aylarında sürecek, en geç 26 Şubat 2015 tarihinde tamamlanacaktır.

Tüm teşkilatlarımız, bu tarihler arasında kalmak kaydıyla kongrelerini icra edecekler, sürekli Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'yla diyalog hâlinde olacaklardır.

Lazım gelen tüm hazırlık ve çalışmalar şimdiden başlatılacaktır.

Kongre takvimi içerisinde, demokratik olgunluk ve sağduyuyla "On Birinci Büyük Kurultayımız"a giden süreç sabır ve dikkatle aşılabacaktır.

2- Kongrelerin demokrasi şöleni havasında geçmesi, herhangi bir anlaşmazlığa, hizibe, kırgınlığa ve dargınlığa meydan vermemesi sağlanacaktır.

Her kongre bir yenilenmedir.

Her kongre bir demokrasi mücadelesidir.

Bu amaçla, demokratik yarış içine girecek değerli arkadaşlarımızın söz, tutum ve açıklamalarında nezaket, zarafet ve muhabbetle muameleleri gerekmektedir.



Unutulmasın ki kongre salonlarından kardeşçe çıkmak, hep birlikte partimizin başarısı için çırpınmak dava adamlığının ön şartıdır.

Bu itibarla kongrelerimiz huzur, emniyet ve olgunlukla yapılacak, hiçbir olumsuzluğa pirim ve izin verilmeyecektir.

3- Türkiye üzerinde oyun oynayan iç ve dış menfaat gruplarının, istikrarsızlık ateşini körüklemek için kıvranan art niyetli meşum çevrelerin Milliyetçi Hareket Partisinin artan oy, itibar ve prestijinden rahatsız oldukları şüphesizdir.

Partimizi sonu meçhul olayların içine çekmek isteyenler boş durmayacak, karanlık kampanyalarına ara vermeyeceklerdir.

Sebebi ne olursa olsun, her türlü kavga, kargaşa ve çatışmadan uzak durulacak, partimizi sokakların çıkmazına çağırın, husumetin tarafı yapmaya çalışan açık veya örtülü operasyonlara kulak asılmayacaktır.

Türkiye sokakta bulunmamış, sokağa da teslim edilmeyecektir.

4- Kongrelerimizde gerçek manada kaybeden bulunmayacaktır.



Kazanan ise yalnızca Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır.

Kongrelerin demokratik ikliminde öne çıkan değerli dava arkadaşlarım, kazanan ya da kaybeden tasnifine tevessül etmeden herkesi mutlaka kucaklayacak ve hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı için gayret göstereceklerdir.

Teşkilatta birlik, sahada birlik, söylemde birlik ve ülküde birlik için herkes üzerine düşen vazifeyi azami derecede yerine getirecektir.

Milliyetçi Hareket Partisinin yönetiminde söz ve pay sahibi olmayı düşünen her dava arkadaşım nefisini yenmeli, bireysel gündemini kenara itmeli, millî ve tarihî bir şuurla hareket etmeye özen göstermelidir.

Bu amaçla, kongre bahanesiyle içimize sızıp taşkınlık yapmak, dedikodu yaymak, fitne çıkarmak için el ovuşturulara asla fırsat verilmeyecektir.

5- Milliyetçi Hareket Partisi yetkili kurulları tarafından yapılan resmî açıklama ve beyanatlar dışında hiçbir görüş ve değerlendirmeye itibar edilmeyecektir.



AKP ve yandaş medyasının algı operasyonlarına karşı teyakkuzda olunacaktır.

Özellikle sosyal medyadaki tuzaklara, akıl çelen bilgi ve haberlere kesinlikle ilgi ve alaka gösterilmeyecektir.

6- Genel Merkezin belirlediği işaret, slogan, afiş, poster, rozet, marş, sembol ve kavramlar dışında hiçbir materyal parti çalışmalarında kullanılmayacaktır.

7- Genel Başkan ve Başkanlık Divanı üyeleri tarafından yapılan yazılı basın açıklamaları, TBMM Grup konuşmaları, genelgeler, diğer konuşma ve beyanatlar titizlikle takip edilecek ve siyasi yorumlar bunlarla sınırlı kalacaktır.

8- Milletimizin gönlünde yükselen partimizi gözden düşürmeye, milliyetçilere yönelik korku ve kaygı uyandırmaya dönük girişimler ve kışkırtmalara karşı partimizin vakur çizgisi korunacaktır.

9- Oluşacak muhtemel gerilimler ile partililerimize yönelik faaliyetler sürekli kontrol edilecek ve değerlendirmeler vakit kaybetmeksizin Genel Merkeze ulaştırılacaktır.



Bu konudaki takip ve kontrol, "Genel Sekreterlikle" beraber "Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı" tarafından yapılacaktır.

Ayrıca huzursuzluk çıkarmaya çalışan, karışıklıktan medet uman, provokasyona yeltenen kim olursa olsun gecikmeksizin adli makamlara bildirecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir dayatma, tuzak ve senaryoya aldırılmadan yalnızca büyük Türk milletinin yükselişi yolunda yürüyecektir.

45 yıllık bir mücadelenin yanlış hesaplar ve davranışlarla zarar görmemesini sağlamak hepimize düşen bir görev ve devamızın vazgeçilmez sorumluluğudur.

Partimiz tamamen meşru zeminde demokrasinin sunduğu imkânları sonuna kadar kullanarak ülkemizin meselelerini aşmak ve kamuoyunu uyandırmak konusunda kararlıdır.

Milliyetçi Hareketin aziz mensupları, millet vicdanında bir çığ gibi büyüyen millî uyanış önünde hiç bir engelin durmasına izin vermeyeceklerdir.



Bu duygu ve düşüncelerle tüm teşkilat mensuplarımıza yapacakları çalışmalarda, seve seve talip oldukları zorlu mücadelede üstün başarılar diliyorum.

Kongrelerimizin; aziz milletimiz, ülkemiz, demokrasimiz ve tüm dava arkadaşlarımız için mübarek bir başlangıca kapı aralmasını yürekten temenni ediyorum.

Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun diyor; hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.





