



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

[www.mhp.org.tr](http://www.mhp.org.tr)

TWİTTER AÇIKLAMALARI • CİLT 1



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**TWİTTER AÇIKLAMALARI**

**2016-2021**









## İÇİNDEKİLER

### 2016

3 AĞUSTOS 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	9
18 AĞUSTOS 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	15
21 AĞUSTOS 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	19
25 AĞUSTOS 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	23
26 AĞUSTOS 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	27
30 AĞUSTOS 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	31
20 EYLÜL 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	35
26 EYLÜL 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	39
1 EKİM 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	45
9 EKİM 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	51
20 EKİM 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	55
10 KASIM 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	59
24 KASIM 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	63
11 ARALIK 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	69
18 ARALIK 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	73
27 ARALIK 2016 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	79

### 2017

1 OCAK 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	83
6 OCAK 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	87
16 OCAK 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	91
20 OCAK 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	97
26 OCAK 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	103
9 ŞUBAT 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	109

14 ŞUBAT 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	113
25 ŞUBAT 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	121
1 MART 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	129
9 MART 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	135
12 MART 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	141
13 MART 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	145
17 MART 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	151
21 MART 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	157
29 MART 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	161
18 NİSAN 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	165
19 NİSAN 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	169
6 MAYIS 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	173
10 MAYIS 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	179
13 MAYIS 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	183
25 MAYIS 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	187
9 HAZİRAN 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	191
15 HAZİRAN 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	197
21 HAZİRAN 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	203
5 TEMMUZ 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	209
12 TEMMUZ 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	215
19 TEMMUZ 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	221
28 TEMMUZ 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	225
5 AĞUSTOS 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	231
17 AĞUSTOS 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	237
26 AĞUSTOS 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	243
16 EYLÜL 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	249
30 EYLÜL 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	255
13 EKİM 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	261
28 EKİM 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	265

2 KASIM 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	269
10 KASIM 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	273
18 KASIM 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	277
24 KASIM 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	283
21 ARALIK 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	287
25 ARALIK 2017 Tarihli Twitter Açıklamaları .....	291

## **2018**

24 OCAK 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	297
29 OCAK 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	303
19 MART 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	309
21 MART 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	313
22 MART 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	317
30 MART 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	321
13 NİSAN 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	325
18 NİSAN 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	329
24 NİSAN 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	333
30 NİSAN 2018 Tarihli Twitter Açıklamaları.....	339







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**3 AĞUSTOS 2016**





Hayırlı akşamlar.

Üzerine bastığımız, ruh ve kanımızla mühürleyip sırrına erdiğimiz aziz vatan coğrafyası tarih boyunca pek çok ihanet gördü. Halen de görüyor.

Türk milleti nice felaket ve musibeti göğüsledi. Nice acıyı püskürtüp, nice saldırıları defetti. Ama kutlu varlığından hiç ödün vermedi.

Şunu açıklıkla söyleyeyim ki, 15 Temmuz FETÖ saldırısı kadar bu milleti, bu devleti hiçbir ihanet ve rezalet sarsmadı, sallamadı.

15 Temmuz'da, Çanakkale'de yarım kalan batıl hesap görülmek istendi. 15 Temmuz'da Milli Mücadele'yi hazmedemeyenler tekrar şanslarını denedi.

Çok şükür, FETÖ Türk milletinin iradesine çarptı, Türkiye'nin kuvvet ve kudretiyle paramparça edildi. Millet zalime korkusuzca direndi.

Fesat dağıtıldı, işbirlikçiler yanıldı, hıyanet milletimizin yüksek inanmışlığı karşısında adeta yerin dibine gömüldü.

Yusuf Has Hacıp diyordu ki: "Fesat nerede olsa kut ondan kaçır, fesat gelir ve kuşkusuz beyliği bozar." Biz ülkemizi boz durmayacağız.

Yine der ki: "Her şeyin vakti vardır, günü bellidir, canlıların soluk alma verme sayısı bellidir." Şimdi vakit bir ve beraber olma vaktidir.

Hız. Yesevi ne güzel buyurmuş: "Düşüm uzar, Burak tozar, gitse pazar. Dünya pazar, içine girip azar; başım bizar, yaşım sızar, kanım tozar."



Bizim kanımız vatan için tozar, bizim varlığımız millet için çoşar. Hiçbir çılgın, hiçbir alçak ve kiralık terör örgütü önümüzde duramaz.

Türkiye büyüktür, 15 Temmuz'dan bugüne 19 günlük sürede bunun sağlaması yapılmıştır. Millet güçlüdür, devlet diri ve dinamiktir.

15 Temmuz'dan beri Türk milleti demokrasi nöbetindedir. Ve hakkını, hukukunu, şaşmaz ve sarsılmaz iradesini savunmuştur.

7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek Demokrasi ve Şehitler Mitingiyle 15 Temmuz'dan beri süregelen milli azim taçlandırılacaktır.

Millet iradesi tuttuğu demokrasi nöbetini Yenikapı'da finale taşıyacaktır. Ve dostta güven, düşmana korku salacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak, aldığım davet uyarınca 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı'da milletimle birlikte olacağım.

Hainlere ve hasım odaklara karşı Türkiye'nin safında duracak, 79 milyonu katılımcı devlet ve siyaset adamlarıyla birlikte kucaklayacağım.

Ümitsizliği aşmak, tereddütleri silmek, birlik ve beraberliği canlı tutmak, yeni bir talih ve tarih kapısı açmak için Yenikapı'da bulunacağım.

Şehitlerimiz müsterih, milletim emin olsun; bizim vazgeçecek ne bir çakıl taşımız, ne de teröristlere bırakılacak bir ülkemiz vardır.



Doğrudan sapıldığında yol eğrileşir. Yoldan çıkıldığı zaman yıkım ve yangın körüklenir. Türk milleti hak yolunda, kardeşlik yolculuğundadır.

Bu yoldan dönüş olmadığı gibi, yolculuktan pişmanlık da yoktur. Unutulmasın, ÖTÜKEN sancağı inmeyecek, SÖĞÜT ocağı sönmeyecektir.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**18 AĞUSTOS 2016**







Terörizm şiddet ve dehşet yüzünü her gün göstermekte, Türkiye çok cepheden saldırı altında tutulmaktadır. Artık sa-  
bir taşı çatlamıştır!

Saldırıların biri biterken, diğeri başlamaktadır. Türkiye’de  
acı ve korkudan başka her konu ikinci plandadır.

Bugün peş peşe gelen kara ve kahredici haberler milleti-  
mizi bir kez daha zelzele gibi sarsmış, bir kez daha elem ve  
endişeye sevk etmiştir.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristler bomba  
yükü araçla saldırmışlardır. Kan tutkunu caniler Elazığ’ı kana  
bulamışlardır.

Bu kapsamda 3 polisimiz şehit olurken; 85’i polis, 60’ı si-  
vil olmak üzere 145 kardeşimiz yaralanmıştır. 20 kardeşimi-  
zinde durumu ağırdır.

Bitlis’in Hizan ilçesi yakınlarında, bir askeri aracın geçişi  
sırasında PKK’lı hainler yola döşedikleri patlayıcıyı infilak et-  
tirmişlerdir.

Bu hunhar terör saldırısında; 5’i asker, 1’i korucu olmak  
üzere 6 kardeşimiz şehit düşmüş, 6’sı da yaralanmıştır.

Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, silah  
arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılara da şifa  
niyaz ediyorum.

FETÖ ve PKK Türkiye’nin bir numaralı sorunudur. Ve bu  
iki terör örgütünü maşa gibi kullanan alçaklar ülkemizin yıkı-  
mını projelendirmektedir.

Milli birlik ve dayanışma ruhu muhakkak surette sağlam  
ve değişmez esaslara sınıksız bağlanmalıdır.



Türkiye çetin günlerden geçmektedir. Ortak milli akıl çalıştırılmazsa muhatap olduğumuz sorunlar daha da büyüyecektir.

MHP, devlet ve millet bekasının yararına her çaba ve fedakarlığı gösterecektir. Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı korunacaktır.

FETÖ'yle parçalanma ve iç savaş şartlarını oluşturmayı amaçlayan, fakat başaramayan mihraklar, PKK'yla sonuca varmanın peşindedir.

Devlet ve hükümet sorumluluğu taşıyanlar artık tehlikenin tüm yönlerini görmeli, bu badireden milli şuur ve yürekle çıkılacağını bilmelidir.

Terörizmle savaşan Türk milleti yeni bir zafere yakında imza atacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bu mücadelede her desteği verecektir.

Allah bu aziz milletin yardımcısı olsun. İstiklalimize zincir vurmaya çalışan zalimlere, hainlere aradıkları fırsatı inşallah vermesin.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**21 AĞUSTOS 2016**





Gaziantep, dün akşam korkunç bir katliama sahne oldu. Barbarlar, insan kaniyla beslenen vahşiler masum ve mazlum canlara acımadan kıydılar.

Gazi ilimizin Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'nde kına gecesi için toplanan vatandaşlarımız canlı bomba dehşetiyle karşılaştılar.

Benzerlerine Ortadoğu ülkelerinde rastlanan kanlı saldırıda 50 vatandaşımız hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Anlaşılan odur ki, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü farklı terör örgütleri kanalıyla sürdürülmek, Türkiye teslim alınmak istenmektedir.

Ancak Türk milleti üzerine yönlendirilen bu kan selinde boğulmayacak, bu kin ve kirli akına asla kapılmayacaktır.

Türkiye terörizmin belini kıracaktır.

Düğüne canlı bombayla saldıranların, insan hayatına acımadan kast edenlerin heves ve hesapları milli birlik karşısında parçalanacaktır.

Türkiye tek yürek, millet tek umuttur. Milli Mücadele yıllarında gazilik unvanını inancının gücüyle alan Gaziantep teröre yenilmeyecektir.

Şahin Bey'in ruhu ayakta ve diridir. Türkiye'nin düşmesini gözleyen FETÖ, PKK, IŞİD gibi iblis artıkları hak ettikleri ceza-yı bulacaklardır.

Gaziantep'te meydana gelen hunhar terör saldırısında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.



Terör kimden gelirse gelsin, kökeni, kaynağı ve amacı ne olursa olsun insanlık adına, millet namına lanetliyor ve telin ediyorum.

Hepimizin başısağolsun. Bugün bir yanımız Gazi, diğer yanımız Şehadet, bakışlarımız, dualarımız Gaziantep'tir. Rab-bim sabırlar ihsan etsin.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**25 AĞUSTOS 2016**







CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdarođlu'nun konvoyuna Artvin'in Şavşat ilçesi Yanıklı Köyü yakınlarında PKK tarafından saldırı düzenlenmiştir.

Bu menfur saldırıda 1'i şehit, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Üzüntümüz büyüktür, tek tesellimiz Sayın Kılıçdarođlu'nun iyi olmasıdır.

Tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Terörün ulaştığı boyutu herkes görmeli, cüret ve küstahlığını herkes ittifakla kabullenmelidir. İhanetin gözü kararmış ve azgınlaşmıştır.

Sayın Kılıçdarođlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun diyor, muhatap kaldıkları terör saldırısını şiddetle lanetliyorum.

Tekrar söylüyorum, terörizm asla sonuç alamayacak, zalimler tarafından hevesle planlanan kardeş kavgasına Türkiye'yi kimse çekemeyecektir.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**26 AĞUSTOS 2016**





Hayırlı akşamlar.

Ağustos ayı zaferlerimizin tacı, adeta kalpgahıdır. Türk milleti, tarih boyunca kazandığı zaferlerini bu ayın bağına oya gibi işlemiştir.

26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu yurt tuttuk. Böylelikle üzerinde yaşadığımız toprakları cesaretle ve hak ederek fetbettik ve vatan dedik.

Yine bu ay içinde kazandığımız Otlukbeli, Çaldıran, Mer-cidabık, Mohaç zaferleriyle tarihe istikamet çizdik, insanlığın yatağını değiştirdik.

26 Ağustos 1922'de ise büyük bir taarruza kalkarak vata-nı işgalcilerden temizledik, esaretimizi planlayanları inancımızla sildik süpürdük.

Türk milleti muzafferdir. Türkiye, Türk zaferlerinin ilelebet payidar kalacak mükâfatıdır. Şükür, fetih ve taarruz ruhu hala canlıdır.

Ne var ki, Malazgirt'te yenildiklerini zannettiklerimiz hala silah başındadır. Denize döküldüklerini düşündüklerimiz cinayet nöbetindedir.

Bizans'ın kanlı mirasçıları, yedi düvelin zamane ve zalim uşakları her fırsatta saldırmakta, Türk milletinden intikam alma yarışındadır.

Bugün Cizre'de vatan ve millet düşmanları 11 polisimizi şehit ettiler. 3'ü sivil, 75'i polis olmak üzere 78 kardeşimizi yaraladılar.

Bu menfur ve hayâsız suikast Türk milletinin tamamını hedef almıştır. Akan kan hepimizindir, acı ve hüznün hepimizin ocağındadır.



Bilmiyorlar ki, Sultan Alparslan'ın ahfadı teslim olmaz; anlamıyorlar ki, ecdadın emanetleri, Türk asırlarının eserleri bombayla silinemez.

İmanla yapılan ihanetle asla yıkılamaz.

Bu topraklar Türk vatanıdır. Hiçbir güç ve emel bu gerçeği değiştiremeyecektir. Güvence Mehmetlerden Fatih çıkaran muazzam iradedir.

En başta Cizre'de şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize başsağlığı dileklerini iletiyorum.

Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ve de muhterem ecdadımızı şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum.

Bin yıldır üzerine bastığımız vatan topraklarına leke sürdüremeyeceğiz, bir olacağız, kardeş olacağız, milli varlığı sonuna kadar koruyacağız.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**30 AĞUSTOS 2016**







Zafer; bir milletin var olma iddiasının, geleceği kavrama ve kavuşma azminin övünç madalyası, yüksek değer ve simgesidir. Ve hak edilmelidir

Savaş meydanlarında düşmanı yenmek askeri başarıdır. Bir başarıyı zafer yapan bağımsızlığa duyulan emsalsiz inanç ve sadakattir. Tarih, milletlerin zaferleriyle doludur. Ancak muzafferliğin en çok yakıştığı, en fazla özdeşleştiği şüphe yok ki büyük Türk milletidir.

30 Ağustos 1922’de yalnızca zafer kazanmadık; Büyük Taarruzla başlayıp Dumlupınar’da mühürlenene ve İzmir’de imzalanan bir destan yazdık.

Türk vatani zaferlerimizin beşiğiyle sallandı, hamuruyla yoğruldu. Zafer Türklüğün sinesinden güneş gibi doğup Türkiye’nin nişanesi oldu.

30 Ağustos’ta zulmetin perdesi indi, esaretin süngüsü düştü, düşman defedildi; ve bir millet istiklalin bereketiyle silkindi.

30 Ağustos 1922’nin 94’ncü yıldönümünde Sakarya’daki ruha, Dumlupınar’daki cesaret ve cevvaliyete çok ihtiyacımız vardır.

Merhum Hüseyin Nihal Atsız diyordu ki, “kahramanlar öldüler, bu gece dalkavuklar gecesinde.” Ben de diyorum ki, kahramanlar sonunda dirildi.

Hiçbir surette yaşamamış bir insana mezar bulunur mu? Zaferi tatmamış bir millet kahraman doğurup kahramanlık anıtı olur mu? Cevap: Olmaz.



Mecnuna cihan dopdolu Leyla görünürmüş. Bize de cihan zaferlerimizin nara ve sadasıyla görünüyor. Millet tarihi tekrar etmek için bekliyor.

İhtiyaç ve mağduriyetler ikinci bir deri gibi milli bünyeye yapışsa da, karanlık bastırıp önümüzü kapatsa da, zafer Türk milletiyledir.

Zafer önce kafada kazanılır, sahada kararlaştırılır, birlik şuuruyla kaynatılıp tarihin sayfalarına kanla kaydedilir. 30 Ağustos işte budur.

Unutulmasın ki, adımız Türk, soyadımız zaferdir.

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**20 EYLÜL 2016**





2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili dün çaldı ve milyonlarca öğrencimiz özelemlerine, sınıflarına, öğretmenlerine koştı.

Okul bahçelerinde dün çiçekler açtı, neşe ve coşku yağmur olup yağdı, uzun ve yorucu bir maratonun ilk adımı böylece atıldı.

Eğitim ve öğretim hayatı bir milletin geleceğini aydınlatan meşale, ilim ve irfan yolunu açan, akıl ve ahlak yordamını gösteren kaynaktır.

Milli eğitim sisteminin pek çok açmaz ve sorunu vardır. Zira yaşadıklarımızın kökeninde bu sorununun önemli ve öncelikli bir payı egemendir.

Eğitim çok boyutlu bir sürecin adıdır. Hoşgörü ve birlikte yaşamın temelini inşa eder. Eğitim noksanlığı ise varlığımızın mezarını kazar.

Her medeni millet kendi geçmişini bilir, buna göre yaşar. Modern olmak köksüz olmak değildir. Köksüzlük cehalet, dahası eğitimsizliktir.

Bugün, siyasi ve ideolojik kamplaşmalar, taassup ve doğmalar, bölücü ve yıkıcı emeller yolumuz üzerine kurulmuş amansız tuzaklardır.

Her krizin gerisinde, her anlaşmazlığın içinde, her çatışmanın merkezinde eğitimdeki ihmal ve inkârlar kuşağının bir yansıması hâkimdir.

Doğrudan korkan diyalogdan kaçır. Namuslu ve sorumlu nesillerin yetişmesine kapalı duranlar nefislerine yenilenlerdir. Eğitim panzehirdir.



Peşin hükümler, önyargılar, vicdanı dışlayan kararlar, milli ve manevi değerlerden uzak yorumlar milli eğitimdeki laçkalığın sonucudur.

Hangi bunalımla sınıyor, hangi gerilimde yoruluyorsak, zahmet edip eğitime kafa yormadığımızdandır. Eğitim huzur ve kardeşlik sigortasıdır

Mesele az öğrendim çok bildim konusu değildir. Vicdanlı, ahlaklı, hamiyetli, sorumlu, milli düşünen nesiller yetişiyorsa aşu tutmuş demektir

90 yılı aşkın süredir nasıl olmuştur da bir yanda yakıp yıkan, diğer yanda tutup onaran iki farklı cepheyi tedrisat sistemi üretmiştir?

Hem katil hem kahraman; hem sadık hem satılık; hem varlıklı hem de vandal simalar aynı potadan ayrı ayrı da olsa nasıl çıkabilmişlerdir?

Sıraların, yazı tahtalarının, öğrenen ve öğretmenlerin bulunduğu alana okul diyoruz. Ama asıl mektebin gönüllerde olduğunu unutuyoruz.

Düşünceye saygı, insan hakkına riayet, vatan ve millet sevdası öğrenilmez; idrak edilir. Mensubiyet şuuru fetihtir, onuru müjdeler.

Bize alim gerekiyor gerekmesine de, ama önce memleketine, milletine adanmış yürekler, bununla erimiş feragat ehli-leri lazımdır.

Sonu gelmeyen merak, devamlı artan sevgi, ömür boyu çalışma, yalnızca bugünü değil geleceği kuşatan milli sorumluluk bizi payidar kılacaktır

Sevgili öğrenciler, saygıdeğer öğretmenler, değerli veliler; tüm zorluklarına rağmen yeni eğitim ve öğretim yılı hepinize hayırlı olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**26 EYLÜL 2016**







Kalbi vatan ve millet için çarpan her insanımız eminim ve haklı olarak şü sorunun cevabını arıyordu: Şafak ne zaman sökecek?

Sabır ve duayla şafağı bekliyorsak, o zaman hüküm süren karanlıktan da bahsetmemiz lazımdır. Maatteessüf karanlık zalim ve zifiridir.

Nitekim üzüntüm büyüktür: Umutlar boşa çıkarken, uğursuz bir dönemin ağırlığı tüm acımasızlığıyla milli yüreklere düşmektedir.

Huzur istiyoruz, hüsrân geliyor; güvenlik istiyoruz, tehlikeler kol geziyor. Yarını görelim diyoruz, yangından başımızı alamıyoruz.

Yeni bir darbe söylentisi mırıldanıyor, ama bu kızgınlıkla yapılmış bir mırıldanma değil. Türkiye'nin korku tüneline çıkması gerekiyor.

Kara haberler geliyor, anaların gözyaşları şelale gibi akıyor. Değişen bir şey yok: Yavrular mahzun, gelinler mazlum, vatan mahvın eşiğinde.

Mardin Derik, Şırnak ve Diyarbakır derken; 11 vatan evladı şehit oldu. Şehitlerimiz devlet ve millet bekası uğruna kara toprağın bağına girdi.

Terörü lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başsağolsun. Son olsun diyeceğim, ama olmayacak...

Bugün aynı zamanda Türk Dil Bayramını idrak ettik. Ne var ki, bayram kutlamak yerine hep yas tutuyoruz. Bayram bizi unuttu, biz bayramı.



Dil bir millettir. Türkçe, Türk milletinin varlığı, yurdu, yuvası ve yarınıdır. Türkçe hepimizin ortak değeri, kardeşliğimizin tercümanıdır.

Dilin ses güzelliğiyle dalgalanıp bir duyurma, anlatma ve inandırma gücüne ulaşması kolay değildir. Türkçe bunu asırlar içinde başarmıştır.

Türkçemiz Türk milletinin aziz ve yaşayan bir servetidir. Bu servet israf edilir, yağmalanır,zayıflarsa adımız anılmaz, anılarımız yaşayamaz.

Ağrı Diyadin Belediyesi'nde indirilen bölücü tabelayı tekrar astırıp Kürtçe bizim dilimizdir diyenler, aslında Türkçe'ye zulmedenlerdir.

Türkçe yemin, Türklük namustur. Bundan habersiz olanlar milletimizin kültür ve tarih değerlerine ileri düzeyde zayıyat vermişlerdir.

Türkçe'nin yanına mahalli dillerin yerleştirilme çabalarına inatla devam edilmesi yanlıştır, günahtır, vebaldır,hatta millete kast etmektir.

Ana dil eğitim taleplerinin sürekli olarak mevzi elde etmesi çözülme ve bölünme dinamiklerini hızlandıracak, hayatın her alanına yayacaktır.

Türkçe ihmal edildiği için birbirimizden kopuyoruz,millî kimlik yok sayıldığı,millî ruh aşındığı için önüne gelen saldırıyor, tehdit ediyor.

İzmir Karşıyaka'da işgüzar ve densiz bir okul müdürü çıkmış Andımızı okuyan çocuklara, dingonun ahırını mı burası diyor? Soruya bakar mısınız?



Söz konusu müdür kendisini ahırda hissedebilir, ben-  
ce mahsur yoktur. Ancak çocuklarımız okuldadır, Andımızı  
Türkçe okumak istemektedir.

Unutmayalım, gördüğümüz rüya Türkçe'dir, ülkelerimiz  
Türkçe'dir, ülkemiz Türkiye'dir, hepimizin umut ve ufuk san-  
cağı ise Türk milletidir.

Dünyayı Türkçe kavrayacağız, hadiselerin kalbine Türk-  
çe bakacağız, Türkçe'yi mukadderat bilip,ilelebet bir vefa ve  
sevda nişanesi göreceğiz.

Türkiye'nin bugünkü sorunlarından kurtulması için  
Türkçe pusula olmalı, çağın satırları Türkçe okunmalıdır.

Buruk duygularla da olsa, büyük milletimizin Türk Dil  
Bayramını en içten hissiyatımla kutluyorum.

Türkçe'nin gelişmesi, büyümesi ve yıldız gibi parlaması  
için emek veren, çaba gösteren kutlu ecdadımızı rahmetle,  
hürmetle yad ediyorum.

Türkçe'nin gelişmesi ve muhafazası amacıyla değerli ça-  
lışmalar yapan bilim ve siyaset adamlarına sevgi ve saygıla-  
rımı sunuyorum.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**1 EKİM 2016**





Bağrı ateşler içinde yanan bir vatan düşünün; o Türk vatanıdır. Bu ateşi inanç ve iradesiyle söndüren bir Meclis tasavvur edin; o TBMM'dir.

Gazilik; şehitliğe çoktan hazır, kefen giymeye dünden razı bir ruh halinin tezahürüdür. İşte söz konusu ruh TBMM'nin 96 yıllık unvanıdır.

Gazi Meclis 15 Temmuz hain darbe girişiminde 7 kez bombalanmıştır. Ve de ikinci defa gaziliğini tescil ettirmiş, düşman akınına direnmiştir.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. TBMM, egemenliğin birleşip billurlaştığı, somutlaşıp tecelli ettiği milletin ana ve çatı karargâhıdır.

Bugün TBMM'nin 26. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışını yaptık. Meclisimiz, kapanmamış hesaplara karşı güvence, kanyan yaralara çare ve şifadır.

Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize, Türk demokrasisine hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Ne talihimiz var değil mi? Allah nazardan saklasın, kısır çekişmeler hiç eksik olmuyor, kutuplaşma arayışları hiç bitmiyor! Doğrusu şaşıyorum.

Yeni konumuz Lozan! Zafer mi hezimet mi olduğunu tartışıyoruz. İşi gücü bıraktık, her şeyi hallettik; 93 yıl sonra bu sorulara cevap arıyoruz...

Sayın Erdoğan 24 Temmuz 2016'da, Lozan Antlaşması'nın; zaferimizi, diplomasi ve uluslararası hukuk alanına tescil ettirdiğini söylemişti.





Devam ederek, Lozan'ın kurulan devletimizin tapusu niteliğinde olduğunu açıklamıştı. Ve doğru yapmış, tarihin doğru yerinde durmuştu.

Aradan iki ay geçtikten sonra, yeni bir muhtarlar toplantısında; bu kez de Lozan'ı zafer diye yutturuyorlar çıkışını yaptı. Tenakuz değil mi?

Bize soruyorlar, Cumhurbaşkanı'nın Lozan değerlendirmesine bir şey demeyecek misiniz? Desek ne olur, demesek ne olur, gerçekler değişir mi?

Herkes, bir ağızdan güneş batıdan doğuyor dese, buna da cevap vermek gerekir mi? Yanlış cevap yetiştirmek, piyeye yorgan beğendirmektir.

Lozan Antlaşması, Türk zaferini hukuken teyit eden, uluslararası topluma çetin müzakerelerle kabul ettiren zorlu bir sürecin mükâfatıdır.

Elbette Lozan sayesinde bağımsız olmadık, ancak kurtuluş yıllarında Türk milletinin tarihi dirilişini yedi düvelin altına Lozan'da kazıdık.

Lozan'da 624 yılın hesabını 8 ayda görmek istediler. Buna rağmen mihnet edilmedi, oyunlara gelinmedi, tuzaklara düşülmedi, teslim olunmadı.

Koskoca bir İmparatorluğu masaya yatırdılar, aslında yatan Türk tarihiydi. Ne var ki, Türk milletinin namus ve şerefi layıkıyla savunuldu.

Dişe diş, kıran kırana bir müzakere şuuruyla; yüksek bir vatan ve millet sevdasıyla Lozan'da cihana Türk milletinin varlığı kabul ettirildi.



Eksiği vardır, fazlası olmuştur; bırakalım da bunu namuslu tarihçiler konuşsun. Bize düşen Lozan'ı deldirmemek, meşruiyetini yıpratmamaktır.

Lozan'da; lord planları askıya alındı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilam ve ilanının hukuki gerekçe ve şartları oluşturulup olgunlaştırıldı.

Tarihimizle çarpışmayalım, gelin talihimizi değiştirmek için çalışalım. 15 Temmuz işgal denemesi çok yeniyken, fuzuli işlerle oylanmayalım.

Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık vesikası, hukuki senet ve zırhıdır; ihlal ve inkar edilirse 15 Temmuzculara gün doğar.

Bu itibarla, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Lozan Antlaşması'nın 93. Yıldönümü münasebetiyle vermiş olduğu mesaj çerçevesinde kalınmalıdır.

Farklı yorumlara fırsat verecek anlamsız tartışmalardan mutlaka uzak durulmalıdır.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**9 EKİM 2016**





Türk milleti her gün kötü ve kahredici haberlerle sarsılıyor. Terörizm bir yanda kanımızı kuruturken diğer yanda ocaklar yıkıyor.

Bugün Hakkâri Şemdinli'deki Durak Jandarma Karakolu'nun olduğu bölgeye, 5 ton bomba yüklenmiş bir araçla saldıran terörist dehşet saçtı.

Bu hain saldırıda 10 Mehmedimiz, 8 sivil vatandaşımız şehit olurken, 11'i asker olmak üzere 27 kardeşimiz de yaralandı. Ne büyük bir acı!

Muharrem ayındayız ve bu ayda savunma maksadıyla yapılanlar dışında her tür savaş, çatışma ve kan dökmek haramdır. Ama caniler ne bilsin!

Din düşmanları, insanlığı çiğneyen, vicdanı reddeden, kalplerinde acıma hissiyatı olmayan azılı katiller Muharrem ayını da kana buladılar.

Firavun'un mirasçıları, Yezid'in takipçileri, fitne ve bozgunculuğun simgeleri Türkiye'ye saldırıyor, Türklüğün gövdesinde ameliyat yapıyor.

Hainlerin yüzü dün gülmedi, bugün de gülmeyecektir. Millet tam bir kenetlenme haliyle namus, şeref ve izzetini savunacaktır.

Tezvirleri defedeceğiz, tefrikanın kolunu-kanadını kıracağız, işbirlikçi ve ihanet ortaklarının oyununu bozacağız. Ve milletçe eğilmeyeceğiz.

Terörle mücadelede ne gerekiyorsa yapılmalı, milli seferberlik ruhuyla bu musibet, bu melanet kökten, tümenden, hep-ten bitirilmelidir.



Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Ayrıca yaralı gazilerimize şifalar niyaz ediyor, hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, terörizmi lanetliyorum.

Daha büyük bir felaket yaşamadan, kayıp bir vatan, karar-mış bir istiklal ve istikballe karşılaşmadan artık herkes aklını başına almalıdır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**20 EKİM 2016**







Bir düşünceye, bir fikre, bir ÷lküye mutlak yöneliř, ancak ruhuyla baėlanmasını, özüyle kavramasını bilen vasıflı insanların harcıdır.

Yaygın ve yerleşmiş bir ařaėılık duygusuna kapılanların yegâne işi çarpıtmak, meslekleri saptırmak, mektepleri sahtekârlıktır.

Dillerine ve vicdanlarına kilit vurulanların hakikatli bir haysiyet çizgisini savunmaları bir yana bunu idrak ve ifadeleri bile zordur.

Malum ve meşum bir sorunun demokratik yollarla çözülmesi çağrısında bulundum. Görüyorum ki, her kafadan ayrı ve afaki sesler çıkıyor.

“Üslubuyla beyan aynıyla insandır” sözünün hakkını veren ya da ihlal eden pek çok şahsiyeti ibretle, ilgiyle izliyor, gözlemliyorum.

Türkiye akıntıda sürükleniyor; selin önünü alalım, gerekirse baraj yapalım diyorum; evet mi, hayır mı diyeceğimizi soruyorlar.

Devlet düėümlendi, sistem tıkanı, rejim krize doğru gidiyor uyarısında bulunuyorum; duymayıp TBMM’nde ne yapacağımızı soruşturuyorlar.

Filli dayatma var, bu imhanın finali olabilir kaygısı taşıyorum; referanduma evet mi hayır mı diyeceğimizi sorguluyorlar.

Ülkenin nefes darlığı çektiğini, Türk devletinin hukukla yollarını çatallaştırdığını seslendiriyorum, ne gezer, sanki duvara konuşuyorum.



Geleceđi düşünelim, nesilleri güvenceye alalım, uzlaşıp konuşalım; gerekirse millete gidelim diyorum, burun kıvırıyorlar, sırt dönüyorlar.

Eline kalem alan sanırsınız alleme! Ekranaya çıkan sanırsınız arif ve alim! Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Ama artık deniz bitti.

Bahçeli diyorlar, yeni ne oldu da farklı bir pozisyon aldı? Hece hece anlatacaktım, vazgeçtim kara tahta başına geçip tek tek izah edeceğim.

Tam bir ittifak, tam bir ittihat, tam bir tesanüt ve tazimle meselelerimizin kilidini açalım, Türkiye'nin kuyusunu kazanları kazıyıp atalım.

Devletimizin ve milletimizin ebedi muhafızları olan dökmüş şehit kanları, yapılmış fedakarlıklar boşa gitmesin, heba olmasın.

Yiğit düştüğü yerden kalkar. Kahraman kaldığı noktadan yeniden başlar. Türkiye'nin varlığı için kalkalım ve başlayalım. Bize de bu yakışır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**10 KASIM 2016**





Hayırlı akşamlar.

Türkiye'nin sorun yumağı olduğunu, pek çok açmazı bulduğunu her sağduyulu ve vicdan sahibi insanımız takdir ve tasdik edecektir.

Şu sorunun cevabını aramak durumundayız: Akışa kendimizi bırakıp ağırlaşan meselelerin derinleşmesini atıl ve etkisiz şekilde izleyelim mi?

Ya da milletçe hamle üstünlüğünü elimize alıp milli iradeyle gelişmelerin seyrine müdahil mi olalım? Önce bu kararı vermek zorundayız.

Milliyetçi Hareket Partisi bahis konusu vatan ve millet olduğunda fedakarlıkta sınır ve eşik tanımayan bir inanmışlığa sahiptir.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımız bu inanmışlığın tezahürüdür. Biz tutarlıyız, ilkeliyiz, dürüstüz ve ahlakın burcuyuz.

Şu anda fiili açmaz ve kriz hali Türkiye'nin önünü tıkamış, ufkunu kapatmış, devlet ve toplum hayatının ömrünü karartmıştır.

Bilhassa 15 Temmuz'dan sonra siyasi dinamikler farklılaştığı gibi karmaşıklaşmış, ülkemiz öngörülebilir olmaktan çıkmıştır.

Peki, vatan ve millet sevdalıları buna tepkisiz, ilgisiz, duyarsız ve yabancı mı durmalı, yoksa meşruiyet ve millete bağlılığı mı sağlamalıdır?

Elbette ikincisidir. Bu nedenle, bugün Sayın Başbakan'ın şahsıyla paylaştığı anayasayla ilgili düşüncelerini müspet ve makul buluyoruz.



Sayın Yıldırım'la oldukça verimli geçen görüşmemizin, inanıyorum ki ülke ve millet hayrına güzel gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim.

Henüz somut bir siyasi mutabakat sağlanmamış olsa da, önümüzdeki sürecin Türkiye'deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim.

Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların sesine kulak veriyor, çaresizlerin, umutla istikrar ve refah gözleyenlere el uzatıyor, kucak açıyor.

Sorunun bir parçası değil, çözümün yol başçısı; kaosun mimarı değil, huzur ve düzenin yol açıcısı olmaktan başka bir tercihimiz yoktur.

Geleceğimizin politik kararı vatan coğrafyasının ana damarında yazılıdır; bunu anlamalı, buna göre hazırlık yapıp hareket etmeliyiz.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**24 KASIM 2016**







Sarsıcı olaylar birbirini izliyor ve Türkiye çok cephede sürdürdüğü varlık-birlik mücadelesinin altında kalmamak için çalışıyor, çabalıyor.

Ancak bu mücadele esnasında gerek muhasım odakların gerekse de muasır olduğunu iddia eden ülkelerin muhasarasıyla boğuşuyor.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB ile devam eden müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden tasarıyı pişkince kabul etti.

Siyasi mahiyetli ve hukuken bağlayıcılığı olmayan bu skandal karara 479 parlamenter evet, 37'si hayır, 107'si de çekimser oy kullandı.

AP, terörizme yakasını kaptırdı. Türkiye'ye samimiyetsiz ve soğuk bakışını tescil ettirdi. Ve art niyetini tekrar gözler önüne serdi.

Türk milleti, AP'nin kararını reddetmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu temelsiz ve omurgasız kararı telin etmektedir.

Avrupa, veba salgınından sonra ikinci kez büyük ve acınası bir hastalığa tutulmuştur. Bu vahim hastalık terör örgütlerinden bulaşmıştır.

Avrupa ülkelerinde görev yapan Türk kökenli 147 parlamenterin AP'nin kararına göstermeleri gereken tepkileri de önemli hal almıştır.

Türkiye'nin haysiyetiyle oynamaya kalkışan, ülkemizi kalamaya yeltenen şarlatanlığa Türk kökenli parlamenterlerin itirazı olmalıdır.



Ve bu itiraz hemen yapılmalıdır. Kimliğini kaybetmemiş, doğduğu toprakları unutmamış kardeşlerimizin sesini duymak en tabii hakkımızdır.

AP'nin Türkiye'yi suçlayan, yargılayan ahlaksız kararı konuşulurken, gücünü Avrupa ülkelerinden alan terör örgütleri de boş durmamaktadır.

Adana'da sabah saatlerinde, Valilik makam girişine yakın bir yerde bomba yüklü bir araç patlatılmış, iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Ayrıca 33 kişi de yaralanmıştır. Bu terör saldırısını şiddetle, nefretle lanetliyor, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Yaralılara acil şifalar diliyorum. Adana'ya kurulmak istenen terör tuzağı tutmaz, inanıyorum ki, Adanalılar hainleri şaşkına çevirecektir.

Diğer yandan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda üç ay geride kalırken, sınır ötesinden kara haberler de gelmeye devam etmektedir.

Sabaha karşı, katiller tarafından düzenlenen hava saldırısında, 3 Mehmedimiz şehit, 1'i ağır olmak üzere 10'unu da yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah rahmet, ailelerine, milletimize, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı; yaralılara da şifa diliyorum.

Türkiye'nin milli bekasını güvenceye almak, sınır emniyetini tesis etmek için yaptığı operasyonlar meşrudur, haklıdır ve vazgeçilmemelidir.



Artık ok yaydan çıkmıştır. Milletimizi ve vatanımızı tehdit eden terör örgütleri her nerede iseler bulunup yok edilmelidir. Kaçış yoktur.

MHP, Türk milletinin kuyusunu kazanlara, intikam kuyruğuna girenlere düşmandır, bunlara karşı devlet ve milletiyle yan yanadır.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**11 ARALIK 2016**





İnsan kanından beslenen, en küçük acıma duygusuna, vicdan kırıntısına sahip olmayan şerefsiz teröristler dün gece İstanbul'u kana bulamıştır.

Mevlid Kandili'ni idrak ettiğimiz bugün de milletimiz infial içindedir.

Hainler bir kez daha sahneye çıkmışlar ve Türkiye'yi yasa boğmuşlardır.

Vodafone Arena yakınında ve Maçka Parkı'ndaki terör saldırılarında canlarımız gitmiş, evlatlarımız şehit edilmiş, milli yürekler yanmıştır.

Türkiye'yi teslim alarak yıkmak, yok etmek isteyen katiller ve destekçileri hunhar ve hayâsız eylemlerine bir yenisini daha eklemişlerdir.

Sonuç itibariyle 30'u polisimiz olmak üzere 38 kardeşimiz şehit düşmüş, 155 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Bu korkunç ve kahredici terör saldırısına karşı milletimiz bir ve beraberdir.

Sorumluların bulunup cezalandırılmasını, dökülen kanların yerde bırakılmamasını istemektedir.

Unutulmamalıdır ki, terörizm amacına asla ulaşamayacak, Türkiye'nin çözülmesini ve bölünmesini planlayan odaklar mahv ve imha edileceklerdir.

Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur.

Terör bir insanlık suçudur.

Fail ve tarafları ise insan canına kast eden, huzur ve barışa karşı gelen zulmün ve zilletin alçak taşeronlarıdır.





Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı günlerde kaos ve kriz tetikçilerinin devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir

Ancak Türk milleti meşum ve melun oyunları bozmaya muktedirdir.

Türkiye Cumhuriyeti her türlü iğrenç ve namert operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir.

PKK, FETÖ, İŞİD, PYD-YPG ve DHKP-C milli vakar ve namus karşısında yerle yeksan olacaktır.

Bunun başka bir alternatif ve yolu kalmamıştır.

Milli beka ve barışımızı yok etme cüretini gösterenlere karşı 79 milyon tek yumruk ve tek ses hareket ederek hainlere göz açtırmayacaktır.

Milli birlik ve dayanışma bağlarını daha da sağlamlaştırarak bugünleri aşmak, bu zulmeti yenmek zorunda olduğumuz iyi bilinmelidir.

Türkiye terörizme karşı teyakkuzda olduğundan MHP ilkeli ve milli duruşuyla devletin ve milletin yanında fedakârca mücadele edecektir.

İstanbul Beşiktaş'ta iki ayrı şekilde meydana gelen terör saldırısından duyduğum derin üzüntüyü bildiriyor, terörizmi şiddetle lanetliyorum.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

Şu anda tedavi altında bulunan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Bu mübarek Mevlid Kandili'nde Allah'tan niyazım Türk ve Türkiye düşmanlarını kahretmesi fitnenin müdavim ve mimarlarına fırsat vermemesidir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**18 ARALIK 2016**





Türkiye bir yanda 15 Temmuz ve sonrası şiddeti artan terörle mücadele ederken diğer yanda özlem ve hayallerini diri tutmaya çalışıyor.

Terör devasa bir milletin ocağına ateş düşürüyor! Kalkmak, doğrulmak istiyoruz; ne var ki her seferinde yeni bir ateşle yanıyoruz.

Son bir hafta içinde önce Beşiktaş, ardından Kayseri derken, 58 şehidimizin acısıyla kavrulduk. Farkında mısınız, sürekli can veriyoruz.

Terör örgütleri aralarında kurduğu zalim ittifakla Türkiye'ye meydan okuyor. FETÖ'nün bıraktığı yerden PKK, PYD ve diğerleri devam ediyor.

Milli mukavemetimizi kırmak, milli birliğimizi yıkmak için büyük bir oyun sahneleniyor. Birbirimize düşmemiz planlanıp provoke ediliyor.

Şu anda muhtaç olduğumuz şey, merhum Cemil Meriç'in ifadesiyle söyleyecek olursam; ölçüdür, dengedir, soğukkanlılıktır. Gerisi maceradır.

Ne kadar haklı olsak da, ne kadar dayanılmaz saldırılara maruz kalsak da, sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz, dahası oraya buraya savrulmayacağız.

Hainler sokakların karışmasını istiyor. Dağda yapamadıklarını şehirlerde görmeyi umuyor. Oyuna gelemeyiz, oyunculara kanamayız.

Bir vatanımız, bir istikbalimiz var. Geçmişte daha korkunç tuzak ve tahrıkları bertaraf etmiş bir milletin henüz yazılmamış destanları var.



Çarşı iznine çıkmış savunmasız evlatlarımıza kast etmiş korkak ve alçakların Türkiye'yi karıştırmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.

Onlar fistan giyip sıkıyı görünce kaçıyorlardı. Onlar insanlık tarihinin yüz karaları, onlar yaratılmışların en aşağısıdır. Ve onlar katildir.

Türkiye'nin gündemini katiller belirleyemez. Hassasiyetlerimizi kaşıyarak ülkemizi iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklemeyi başaramazlar.

Devlet güçlüdür, ihanetin hakkından gelecektir. Zira başka çare yoktur. Bize düşen omuz vermek, dua etmek, mücadeleyi kolaylaştırmaktır.

İçimiz yansa da, provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz.

Hainlerin amacı milli aklı karıştırmak, toplumsal düzeni baltalamak, herkesin kendine göre kurguladığı hak arayışını hızlandırmaktır.

Huzursuzluk ve istikrarsızlık kendi içinde yeni cevaplar üretecek, yeni arayışlara kapı açacaktır. Ve bu demokratik sınırlarda olacaktır.

Kürt kökenli kardeşlerim de terörün cereme ve cefasını çekmişlerdir. Bombacı canavarlara en kesif tepkiyi mutlaka göstereceklerdir.

Türk-Kürt arasına nifak sokarak kanlı boğuşmaya çekmek hiçbir şerefsizin ulaşamayacağı kör bir gayedir. Millet birliğine sahip çıkacaktır.



Terör zulümdür ve zulüm karşısında tarafsız kalmak günaha, dökülen kanlara, ihanete ortak olmaktır. Millet zulme rıza göstermeyecektir.

Türk tarihi aynı zamanda kardeşliğin, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın tarihidir. Bu tarihi tersine çevirmek iblis uşaklarına nasip olmayacaktır.

Milletim üzülmessin, hüzünlenmessin, kaygı ve korku taşımassın, karamsarlığa düşmessin. Hiçbir çıldırmış istiklalimizi söndüremeyecektir.

Her nefes alışımızda içimiz vatan aşkıyla dolarken, yediği içtiği haram zıkkım olan zillet ve rezaletin kölelerine birlikte engel olacağız.

Bilesiniz ki, Allah bizimledir, çünkü Allah doğrunun, doğru olanın, mazlum gönüllerin yanındadır, yarım kalan ümitlerin yegane yardımcısıdır.

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacıp'in şu sözleri hepimizin rehberidir: "Onurla insan düşmanı dağıtır, düşmandan önce onursuz kaçır."





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**27 ARALIK 2016**







Ankara, kurtuluşumuzun ana karargâhı, bağımsızlığımızın karar ve kader noktasıdır. Ve Ankara kara talihimizi yenen tarihi başkentimizdir.

Gazi Mustafa Kemal arkadaşlarıyla,22 Aralık 1919 günü Sivas'ta başlayan yorucu,yıpratıcı ve İzmir'e kadar uzayacak kutlu bir yolculuğa çıktı

Yalnızca üç otomobillik bir kabileyle Ankara'ya kavuşan Gazi Mustafa Kemal ve heyetini Ankaralı bağrına bastı, Seymenler baş tacı yaptı.

Ankara hem varış merkezi hem de hareket mihveridir. Milli Mücadele'nin hamuru Ankara'da yoğruldu, azim ve irade Ankara'da doğruldu.

O yıllarda Ankara, harap ve bitap halde olmasına rağmen Türk milletinin haklı davasına sahip çıktı, ehl-i saliplere dünyayı zindan etti.

97 yıl önce Ankara'da yanan istiklal meşalesi, parlayan Türk kudreti, ayağa kalkan millet iffeti yurdumuzu düşman postallarından temizledi.

Zulmün topu varmış, ne çıkar! Zalimin oyunu çokmuş, ne gam! Ankara milletin önüne düştü, millet Ankara'yla dirildi ve bir destan yazıldı.

Bu destanımıza kara çalmak istiyorlar. Bu destanımızı ucuza kapatıp kelepirci fiyatına devretmek hevesindedirler. Ama nafile, millet eğilmeyecek.

Ezelden beridir hür yaşadık, hiçbir çalgın varlığımıza zincir vuramadı. Kükreyip bendimizi aştık, dağları yırtıp enginlere sığmayıp taşık.



Gerekirse siper edip durduracağız hayâsız akını. Gerekirse tek dişli canavara son neferimize kadar direneceğiz. Ve incitmeyeceğiz atamızı.

Bastığımız yerleri toprak deyip geçmeyeceğiz. Hep düşüneceğiz kefensiz yatanları, dünyaları alsak da vermeyeceğiz bu cennet vatani.

Şanlı hilalimiz şafaklar gibi dalgalanmayı sürdürecektir. Uğruna dökülen kanlarımızın hepsi helal olacak. Türkiye ve Türk milleti var olacak.

Merhum şairimiz Akif'in ruhu müsterih olsun, Allah'ın izniyle bir daha İstiklal Marşı yazılmayacak. Yazalım diyenleri tarih boğazlayacak.

Vefatının 80. sene-i devriyesinde merhum Akif'i rahmetle, hasretle ve hürmetle yad ediyor ve diyorum ki; Türk milletini korkmuyor, korkmayacak!

Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, aziz şehitlerimize ve tüm kurucu kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene...



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**1 OCAK 2017**





Yeni bir yılın sıcaklığıyla umutlanalım derken yeni bir terör saldırısıyla sarsıldık. Azılı katiller bu defa bir gece kulübünü hedef aldılar.

2017 yılının ilk anlarında terör hain ve vahşi yüzünü tekrar gösterdi. Ortaköy'deki bir eğlence mekânında masumlar alçakça katledildi.

Hunhar terör saldırısında şehit olan polisimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara şifa dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizi ziyarete gelen ve hayatlarını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarını saygıyla anıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum.

Elbette terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır.

Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır. Türkiye'nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuruna şarttır.

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alınmaz. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam saha pres ve baskı kurulmalıdır.

2017'de de terörizmin sistematik ve periyodik cinayetleri durmayacaktır. Artık eski ezberlerde ve denenmiş yollarda ısrar anlamsızdır.

Kast edilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır.



Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır.

Gerçekte teröristler ve terör örgütleri kukladır, arkalarında duran canavar güçler Türkiye üzerinde, Ortadoğu'da vahşi hesap yapmaktadır.

Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaşamayacaklardır. Kaderimize ve milli namusa sahip çıkacağız.

Herkes müsterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki; zalimleri mazlumların dua ve dirençleri yok edecektir.

MHP, Türkiye'nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir. Ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır.

Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz; pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gökkubbeyi yıkacağız.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**6 OCAK 2017**







Öncelikle ve önemle belirtmeliyim ki, Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir.

Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok; ne var peki? Üstün bir mücadele azmi var, korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var.

Atalarımız der ki, dert vardır gelir geçer, dert vardır deler geçer. Bizim dertlerimiz mutlaka geçecek, Türkiye huzur dolu günlere uyanacaktır.

Bakınız ne diyordu Mevlana: "Dert daima insana yol gösterir." Yolumuz dikenli, engebeli, derin uçurumlarla çevrili olabilir. Ama aşacağız.

İnanmış ve yüksek ülkülere kilitlenmiş yüreklerin mecmuu olan Türk milleti her zilleti, her zulmü, her zaaf ve zayıflığı yenecek güçtedir.

Umutsuzluk ve karamsarlık aklın durgunluk hali, ruhun teslimiyet ilanıdır. Milletimiz acılardan doğmuş, zaferlerle doğrulmuştur.

Terör yine kan dökmeye devam etse de, kirli ve hain amacına asla ulaşamayacaktır. Çünkü millet kahraman, devlet kadim ve gazidir.

Dün İzmir Bayraklı Adliyesi hizmet binası giriş kapısında teröristler birisi polis diğeri adliye çalışanı iki kardeşimizi şehit etmişlerdir.

Bu hunhar saldırıda 9 kardeşimiz de yaralanmıştır. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin tıpkı Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine yığıtçe yürümüştür.



Ve bu yürüyüşüyle büyük bir felaketi göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Allah şehidimizden razı olsun.

Yine bugün Şırnak Gabar Dağı'nda hainlerle çıkan çatışmada 2 Mehmedimiz şehit, 4'ü de yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize şifa dileklerini iletiyor, başımız sağolsun diyorum.

İnsanlığın utanç vesikası caniler ve destekçileri bilsinler ki, Türkiye Çanakkale destanının namusuna sahiptir ve geçilemeyecektir.

Bağımsızlığımıza leke sürmek, varlığımıza kelepçe vurmak isteyenleri imanımızla boğar, vakarımızla çiğner, dirayetimizle yok ederiz.

Biz de devlet ve millet bekasını korumak için er tükenmez, nefer bitmez, nefes dinmez. Soysuzlara hayat haramdır. Biriz ve de hep güçlüyüz.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**16 OCAK 2017**





Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polis servis aracının geçişi sırasında önceden tuzaklanan elyapımı patlayıcının infilakı acımıza acı katmıştır.

Bu saldırıda 4 polis şehit, 1'si ağır olmak üzere 2 polisimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyor, terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri dün itibariyle tamamlanmıştır.

Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum.

Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır.

18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin ilk etabı beklendiği üzere yoğun, heyecanlı, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantılı geçmiştir.

Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir.

TBMM'nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir.

Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır.



TBMM'nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir.

Milli Mücadele'de destan yazan aziz Türk milletine nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiğini sormanın neresi yanlıştır?

15 Temmuz'da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır?

Fiili durumdan şikâyetçi olup da bunun önlenmesi ve ör-selenmesi konusunda felç geçirmiş gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadır?

Egemenliğin sahibi olan Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşünü sormanın neresi hatalıdır?

CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gel-medik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar.

Partimizin çok değerli milletvekillerinin telefon numaraları afişe edildi. Sosyal medyadan her türlü tezvirat ve dedi-kodu dolaşıma sokuldu.

Sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonları ille de hayır temposu tutarken, evet tercihini bastırmak için despotça ve tahammülsüzce hareket etti

Uzlaşma, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş si-yasi bir vicdanda vasat ve varlık bulur. Milli uzlaşma ihaneti gömer, ithamları söker.

Aynı ırmakta iki defa yıkanma hevesi abestir. Türkiye abes siyaset mantığını elinin tersiyle itecek, hızını kesen ağırlıkları atacaktır.



Muhtemel kaos hazırlıklarını,kriz salgınlarını, anti demokratik arayış ve özlemleri millette göğüsleyip peşinen etkisizleştirmek zorundayız.

İnançları mumdan olanların ateşle imtihana girmeleri sonuçsuz ve boş bir çabadır. Millete korku salanların emelleri kursaklarında kalacaktır.

Yıllarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanların, asıl rejim muhalifi müfsitler olduğunu görmek, bilmek, anlamak lazımdır.

Allah'ın izniyle Çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra Anayasa Değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İncam budur.

Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvalayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır.

Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca yürüyecektir.

Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir. Hizip odaklarının kuru gürültüleri,sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır.

Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula, hem de rota düzeltmeleri şarttır. Yapılan budur.

Mevzi kurtuluş çareleri aramaktansa, maziyi kucaklayıp muzaffer bir ülkenin huzurlu geleceğini planlamak zaruretendir. Amaç da bu olmalıdır.







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**20 OCAK 2017**





Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150. günündeyiz. Ve ne üzücü ki, El Bab'tan yine acı haberler geldi. 5 kahraman askerimiz maalesef şehit düştü.

9 kahramanımız ise yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum.

El Bab'a Türk'ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır.

Aziz milletimiz Türk askerinin yanındadır. MHP Türk askerinin başarısı için her türlü desteği vermeye her zamanki gibi hazır ve heyecanlıdır.

Bugün milyonlarca öğrencimiz karnelerini alarak ara tatile başladılar. Hepsini birden tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum.

Öğrenci velilerine ve saygıdeğer öğretmenlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

Karnede zayıf varmış, notlar düşük ya da yüksekmiş, orasında değilim. Fırsat verilirse her Türk çocuğunun dünyayı titreteceğini biliyorum.

Karne bugün kırıkta yarın tamir edilir. Önce kendine güvenen, milletine ve öz değerlerine bağlanmış inancahl ve ahlaklı nesiller yetişmelidir.

Şahsen gelecekte çok ümitliyim. Pırıl pırıl evlatlarımızı görünce göğsüm kabarıyor, umutlarım kanatlanıyor, şevkim katlanıyor.

Ne Mutlu Türküm diyene sözünü haykıran bir kişi de kalısa, orada medeniyet, millet, muzaffer bir ruh vardır. Eğitim bu suuru vermelidir.



Gözümde ve gönlümde bir Türk dünyaya bedeldir.

20 Ocak 1990 Türk milleti ve bilhassa Azerbaycanlı gardaşlarımız için karanlık ve acı bir tarihtir. 20 Yanvar'da (Ocak) Türk'ün kanı akmıştır

27 yıl önce, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Bakü'de cinayet ve şiddet düğmesine basılmış,Rus tankları soydaşlarımızın üzerine yürümüştür.

Bağımsızlık sevdasını cesaretleriyle tutuşturup zulme meydan okuyan, esarete başkaldıran gardaşlarımız acımasızca hedef alınmıştır.

Bakü sokakları ateşe boğulmuş, tankların palet gürültüleri mazlumların feryatlarını bastırmış, kin ve zalimlik volkan gibi patlamıştır.

Sonuçta Dağlık Karabağ işgalini protesto etmek amacıyla toplanan, ancak saldırıya uğrayan soydaşlarımızdan 143'ü şehit, 611'i yaralanmıştır.

Üç renkli bayraklarının altında hür ve bağımsız yaşama irade ve isteğiyle şehadete eren gardaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Türklüğün yaşandığı her coğrafya bizim ilgi ve duyarlılık alanımızdadır.

Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk'tür, Türk milletinin vâkur ve asil mensuplarıdır.

Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir.



Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir; ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur.

Bakü'de Mahnı, Ankara'da oyun havasıyız. Gence'de destan, Dumlupınar'da zaferiz. Hocalı'da gözyaşı, Kars'ta duayız.

Bir yanımız Bahtiyar Vahapzade ise diğer yanımız Mehmet Akif Ersoy'dur. Bizim nezdimizde Karacaoğlan neyse Kurbanı odur.

Guba'da ses veren balaban, Hızı'da dile gelen Tar; Erzurum'da vuran davulun, İstanbul'da öten neyin ikiz kardeşidir.

Mustafa Kemal ne kadar Türk ise, Mehmet Emin Resulzade, Haydar Aliyev, Ebulfez Elçibey de Türk'tür; Türk'ün iftihar listesinin zirveleridir.

Azadlık kaderimiz, Turan ülkümüzdür.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**26 OCAK 2017**







Yeni bir referandumun arifesindeyiz. Türk milletinin şaşmaz ve isabetli iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bu anı sabırla beklemeliyiz.

Makyavel, “fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldir”, diyordu. Kaos kuluçkasına yatıp felaket üretmeye niyetlenenler şimdilerde fırsat kolluyor.

Neyin fırsatı kollanıyor diye soracak olursanız, derim ki; kutuplaşmanın, krizin, kamplaşmanın, karanlığın, kavganın, kargaşanın...

18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM’de kabul edilmesiyle sırayı Cumhurbaşkanı’nın onayı,peşinden de Referandum safhası alacaktır.

Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayırıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar.

Bir yanda evet, diğer yanda hayır diyenler devamlı surette tahkim edilirken, cepheleşme ve siyasal çatlaklar da derinleşmektedir.

Anayasa değişikliğindeki maksat yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır.

Söz ve yetki Türk milletininindir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Peki, rahatsızlık niyedir?

Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aktarının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur.

Kaldı ki bunun nihai onay mercii Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.



Sahip olduğumuz siyaset akli; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir.

Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu.

Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.

Kütük yontula yontula kitap oldu da, iftirayı meslek edinmiş, isnat, itham ve ilkel dürtüleri kılavuz yapmış çevreler bir türlü uslanmadı.

Bunlar diyor ki, MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor! Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş.

Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum: Biz de taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Biz de tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir.

Münkir ile mümin yan yana gelmez; ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır.

MHP'li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük bir sözde muhalif azınlık kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içindedir.

Bunlar; fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler, çeyrek aydınlılar, CHP ve HDP'yle birliktedir.

Televizyonlarda MHP hakkında atıp tutuluyor. Gazeteleri açıp okuyorum, MHP'yi kesip biçiyorlar. Hepsini hücumla geçmiş MHP'nin üstüne oynuyor.



Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın; yönümüz doğru, siyasetimiz doğrudur. Şimdi şu teklifim herkes tarafından da dikkate alınmalıdır:

Madem MHP'de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan'ı oturtsun.

Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar.

Ve MHP'li sözde müzmin muhaliflerin ne kadar hayır oyu kullanacağı ortaya çıksın. Bu demokratik teklifimiz de tarafımıza çok görülsün.

Ak koyun-kara koyun ayrılınsın, anayasa uzmanı Cingöz Reçailerin, yalan ustalarının gerçek yüz ve sayıları belirlensin, belli olsun.

Bizde devlet kavramı, hukuk kitaplarının, siyasal sözlüklerin, ansiklopedilerin tariflerinden daha ileri düzeydedir. Bunu bildik, inandık.

Devlet; huzurun, mutluluğun, birlikte hayat ve varlık tanımının adı, şanı, unvanı ve iftihar kaynağıdır. Amacımız devleti milletle buluşturmaktır.

Amacımız arıza sinyalleri veren, tehlike alarmı çalan, güvenlik duvarları yarılan sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inşa etmektir.

Düşünce ve fikirden mahrum bir zihnin, susmak bilmeyen dili olursa, bugünkü buhran ve bunalımlar doğar. Artık buna son verilmelidir.

Muhalefet sorumluluğunun idrakinde aceze düşülmesinin demokrasilerde süreç ve içerik sorunları yaratacağı açıktır. Biz aciz, sorumsuz değiliz.



Rejimi riske sokan siyaset ittifakının mahzeninde uzun süre Cumhuriyeti hedef alan tehditler mayalanmıştı. Buna bütünüyle sünger çekeceğiz.

Yanlış bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur.

Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz.

Yüz yıl sonra aynı noktaya gelmek diye bir şey olmaz. Bu durum aslında, yüzyıl sonra aynı noktada kalmış olmanın fark edilmemiş ayıbıdır.

Ayıp varsa gidereceğiz, ayıplı siyasetin elinden kozlarını millet iradesiyle alıp birlikte Türk milleti olduğumuzu tescilleyeceğiz.

Dünya atımızın nalları altında ezildi. Kaç haçlı sefer göğsümüze çarpınca kesildi. Yine kesilecek, yine mütecaviz saldırılar kırılabacak.

Kudret ve zafer miras kaldı dedelerimizden. Bu mirası yavaşlatmak, daha büyüklerini yeşertmek için evet, yine evet.

MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**9 ŞUBAT 2017**





8-9 Şubat 1969'da milletimizin temiz sinesinde Üç Hilal sancağı tıpkı güneş gibi doğarak yükseldi. 48 yıl önce MHP ebedi yürüyüşüne başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi kaynağını Ötüken'de bulmuş, anlamını Türk-İslam Ülküsünde görmüş bir Türk destanı, akıl ve ahlak burcudur.

Dile kolay,tam 48 yılı geride bıraktık. Acılarla, şehadetlerle, yüksek bir fedakarlık ve anıtlamış aidiyet gururuyla on yılları göğüsledik.

Kendi yolumuzu kendimiz açtık, engelleri gün gün aştık. Sürekli ufuk ötelere düşünerek, bir adım ötesini düşleyerek bugünlere geldik.

Mağduriyetler imanımıza çarptı, mahkûmiyetler heyecanımıza çarpıldı. Eziyet, işkence, ihanet ve yokluklar duruşumuzla dağıldı, parçalandı.

Ülkücü olmanın zor, Ülkücü kalabilmenin daha zor olduğunu bilerek ülkülerimizi sevda, ülkemizi bayrak, Türklüğü yıkılmaz kale bildik.

Başaramaz dediler, güldük geçtik. Yenilir, yılarlar dediler; hiç orali olmadık. Biliyorduk, kutlu bir davada erimek herkesin harcı değildir.

Varlığımızı Türk'lüğün bekasına adadık. Dedem Korkut olduk söz söyledik,akıncı olduk serhatlerden parladık, destan olduk yıllarca anlatıldık.

48 yıldır haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. 48 yıldır onurla, milletimizle omuz omuza var oluşumuzun kavgasını veriyoruz.

48 yıldır nice badirelere uğradık. Ama hiçbir tuzak, kumpas, hain emel, işbirlikçi niyet bizi durduramadı. Bundan sonra da durduramayacaktır.





Türklüğün kervanı asırlar evvel yola koyuldu. 48 yıl önce siyasallaşıp toplumsallaştı. Sonsuza kadar da bu ülkü kervanı yoluna devam edecek.

Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da, fitneciler hiç durmayıp aleyhimize propaganda yapsalar da, evet, MHP ebediyete kadar vardır.

Merhum Başbuğumuza, bir hilal uğruna hain saldırılar sonucunda toprağa düşen aziz ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Ayrıca El Bab'ta dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum.

Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum.

Milletimizin hayır duası ve MHP'nin desteği terörizmin peşine düşen, demir pençelerini hainlere indiren cesur ve vatansever kardeşlerimledir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**14 ŞUBAT 2017**





16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumunu öncesi Türkiye marazi tartışmalarla kilitlenmiş, maksatlı soru ve sorgulamalarla boğulmuş durumda.

Usta provokatörler, uzman bozguncular, icazetli spekülörler, kuyruğu dik tutmaya çalışan müşfik kisveli münafıklar son kozlarını oynuyorlar.

Uzun bir kıştan sonra buzlar altında filizlenen otlar gibi kara kampanya mucitleri referandum bahanesiyle tekrar meydana üşüştüler.

Akıllarda MHP, ağızlarda MHP. Hep aynı soru! Müflis cenah acaba referandumda MHP'liler ne diyecek, ne karar verecek sorgulaması yapıyor.

Dingilinden fırlayıp kontrolsüzce seyreden tekerin akıbeti neyse hakkımızdaki mesnetsiz değerlendirmelerin nezdimizdeki itibarı ayındır.

Türk milletiyle bağıni koparmış, demokrasinin erdemiyle kalp rabitasını bozmuş kim varsa tercihimizi yokluyor, bizimle ilgili yorum yapıyor.

Demokratik nitelikli samimi ve safiyane eleştiriler dışındakiler elbette bizim için yok hükmündedir. Varlık içinde yokluk acı bir sondur!

Kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor.

Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta durmaya çalışıyor.

Anlayana; bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir. Halbuki bayrak şereftir, bağımsızlık sembolüdür; ancak baş tacı edilir, zirvelerle taçlanır.



İstikbalsiz bir hayatın bütün ağırlığını sırtında taşıyanların ikide bir gizlendikleri kaos örtüsünden başlarını çıkarması nafile çabadır.

Yüzlerinden kötülük ruhu bir elmadan taşan ışık gibi parlayanların ne davaya,ne devlete,ne de büyük milletimize en ufak hayırları dokunmaz.

Hele birileri var ki, kalpleri nedamet ve yeis içinde çarpması gerekirken Anadolu'ya hayır turuna çıkma kararları hayret ve ibret vericidir.

Bir ara zamanlarını boşa harcıyıp her işten kaytaranlar, araya kaynak yapıp mücadeleden kayış atanlar şimdilerde yollara düşeceklermiş.

Bir gün övdüklerini göklere çıkaracak kadar heyecan duyanların,diğer gün yerip yerin dibine geçirme hevesleri kurnazlık ve karakter zaafidir

Davamızda ileri hamlelere ayak uyduramayanların gözleri daima arkadadır. Ve bunlar ilk istasyonda inmişler, ilk hendeğe düşmüşlerdir.

Ülkülerimize ulaşılması için fedakarca emek veren özverili ve tutkulu arkadaşlarımız gerçek dava ve değer simgeleridir. Onlar aynı yerindedir.

Yerinde olmayan dönenler, satanlar, sapanlar, sövenler ve de savrulanlardır. Bize düşen de onlara yolunuz açık olsun demektir.

Kötü gören kötü gösterir. Tıynet i iyi olanın niyeti iyidir. Fikri berrak ve oturaklı olanın kötülüğün fiili bekçisi olması beklenmemelidir.

Bizim aramızda klik ve kulis faaliyetler yaşayamaz. Gergin yüz hatlarıyla,boğuk ses tonuyla fitneye mihmandarlık yapanların oyunları tutmaz.



Dinamik bünyeye statik aşı, diri muhayyile ve muhtevaya yıkım irini enjekte edilemez. Buna en başta tarih müsaade etmez, Türklük izin vermez.

Milletten çizik yemişlerle yol yürüyemeyiz. Milliyetçi Hareket'in 48 yıllık haysiyetini iki paralık etmeye çalışanlarla hedefe varamayız.

Biz Türkiye'ye evet derken, birileri hayır diyor. Varsın desinler; ama unutmasınlar ki son söz millete, son hüküm milli iradeye aittir.

Hakim hükümet sistemleri insanlığın ihtiyaç ve arayışından doğmuştur. Tarihin bir diliminde pek tabii zorunlu nedenlerden de değişebilecektir

Sistem vahiy değil, insanlık icadıdır. Huzurlu, kardeşçe, birlik ve refah içinde yaşamının formül arayışı ise hiç bitmeyecektir.

Bir sistem değişikliği, tarihsel yolculukta bir durum muhasebesi, rota düzeltmesi, devlet ve toplum dengesini yeni baştan kurma arzusudur.

Elden giden bir şey yoktur. Feda edilen, hiçe sayılan, yıkılan bir şey de olmamıştır. Ve de millet kendi hakkında karar verecektir.

Türk milleti aciz, kudretsiz, sığıntı, cahil, rüştünü kaybetmiş, iradesini çaldırmış, tutsak bir kalabalık mıdır ki, güven duyulmaz?

Pensilvanya ve Kandil'e adeta türbe kurup başlarında mum yakacak kadar gözü dönenler ve bunların peşine takılanlar hükümsüz, haramdır.

Hayır demek demokrasi olacak, evet demek Cumhuriyeti dağıtmak sayılacak! Bu nasıl bir kötürüm, nasıl kirli ve gazez dolu bir bakıştır!



Dengesizlik bir kez hız kazandı mı onu ancak güç yerine oturtacaktır. Güç ise millettir. Millet in ta kendisidir. Bunun için EVET diyoruz.

Mahkum olmak istemeyen bir milleti esareti altında tutmaya muktedir olacak kadar müstebitler, artık bu dünya yüzünde kalmamıştır.

Türk milleti egemenliğini kullanarak hakkına, hukukuna ve ezeli haysiyetine 16 Nisan'da sahip çıkacaktır. Bunun için EVET diyoruz.

CHP'nin zoru görünce yan çizmesinden dolayı Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararı, milli iradeye şeklen saygı duyma mecburiyetindedir.

Biz 16 Nisan'da demokrasinin Sakarya Savaşı'nı yapacağız. Bu savaşı bir kez daha milletçe kazanacağız. Meraklanmayın tarih uyanacaktır.

Ekmek yerine süpürge tohumu yediğimiz, kavrulup öğütükten sonra kaynatılan nohutu kahve niyetine içtiğimiz dönemler olmuştur.

Yokluk ve boşlukta sallanıp tutunacağımız dal aradığımız, sonra da kahraman ecdadımızla ihanet çemberini yardığımız devirler de olmuştur.

Sosyal ve siyasal felaketlerden yakamızı kurtarmamız, geleceği planlamak, bir sistem nakliyle yeni bir diriliş destanına imza atmamız şarttır.

Uyuşmuş, sinmiş kalabalıklardan millet çıkmayacaktır. Türk milleti uyanık bir şuura, kutlu ve devasa bir kültürel hazineye sahiptir.

İddia edildiği gibi, ele güvenen var mı bilmem! El kim onu da bilemem. Eğer el olarak görülen dün elele duranlar ise, bunu nankörlük sayarım.



Aramızdayken el üstünde tutulanların yeni yuvalarında arkalarına dönüp geçmişine el muamelesi yapması bayağı ve bayat bir retoriktir.

El sanılanlar aslında gelinen yerdir. El denilenler Türkiye'nin varlığına, Türk'ün kudretine bel bağlayanlardır. Sele dönenler anlayamaz.

Ele güvenmeyelim güvenmemesine de, elaleme rezil olmaktansa millete güvenelim, inançlarımızdan gücümüzü alalım yeter.

Yalnız olmak, kimsesiz olmak değildir. Millet arkamızda dursun, Allah esirgesin ve korusun fazlasıyla kafi gelecektir.

Son olarak Bahçeli niye değişti diye soruyorlar: Değişen ben miyim yoksa bakan gözler mi şaşı? Değişen ben miyim, derlenen Türkiye mi?

Davamı değişmem, fikriyatımı değişmem, ülkülerimi hiçbir şeye değişmem. Her şeyini takas edenler, sorumluluk ruhunu başka görür.

Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir. Yemini olanın ilke ve ülküleri değişmez, dönüşmez; yalnızca gelişir, genişler, yükselir.

Diyeceğim odur ki, EVET, yine EVET, bir kez daha EVET... Sonuna kadar Devlet, ebediyete kadar Millet.







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**25 ŞUBAT 2017**





Gariplerin devrilen umutları, dökülen kanları insanlığın dip yaptığı, zulmün devleştiği anlarda yayılarak koyu bir örtü gibi dünyayı sarar.

Mazlum ahı, kaldırılması en ağır yük, karşılanması en zor külfettir. Tarihin duvarında nice masumun feryadı cınlar, nice-sinin iniltisi çağlar!

Türklük, asırlarca varlığının bedelini çok acı ödemiştir. Eğer Türk milleti varsa soylu fedakârlıklarıyla soysuz fenalıklara direnmesindedir.

Saldırıları Türklüğü durduramadı. Katliamlar Türklüğü pes ettiremedi. Soykırımlar Türklüğün parlak yoluna taş ko-yamadı. Ve yine koyamayacak.

Düşmanlık dumanlarının milletimizi kesif karanlıklar içinde bıraktığı dönemler de bile, ben Türk'üm diyenin aklın-dan teslimiyet geçmedi.

Teslimiyet iradenin felç hali, ideallerin ölüm sancısıdır. İlkesizlik ise iradesizliğin duldasında filizlenip tavizkarlıkla serpilir.

Hiçbir kötülük unutulmaz. Unutan, karakter ve ahlaki ka-liteden bahsedemez. Türk milleti çile çekse de mihnet potası-na girmez.

Tam 25 yıl evvel, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında şiddet ve vahşet Azerbaycan Türklüğünün başına yağdı. Üste-lik soykırım suçu işlendi.

Rusların 366. Alayı ve tepeden tırnağa silahlı Ermeni çe-teler masum soydaşlarımızı vicdansızca katletti, cellatlar Ho-calı'yı kana buladı.

Hocalı soykırımında 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz şehit edildi. 487 soydaşımız ağır yaralandı, bin 275'i de rehin alındı.



Hepimiz Hocalı'nın yasını tutuyoruz. Hepimizin kalbi Hocalı'da atıyor ve işgalin bitmesi için Türklüğün vicdanı sabrediyor, gün sayıyor.

Hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, milletçe bu acının alacaklısı olduğumuzu, 1992'deki caniliğin unutulmayacağını ifade ediyorum.

Cevizi çift görmese ağaca taş atmayacak olan fırsatçılar, kurnazlığın mahkum elebaşları milli hissiyatı anlamaz, milleti tanımaz, tanıyamaz.

Hocalı'yı duymamış, duysa bile duyarlılığının öznesi yapmamış çevrelerin uyduruk tezleri, uyuşmuş teklifleri Türk milletini meşgul edemez.

Yağmur yağsa yağ görmeyen, dolu yağsa taş değmeyen; tarlası sırtında vızır vızır gezip vıdı vıdı dedikodu yapanlarla zaten yol yürünemez.

Derler ki, tazının total olduğu tavşanın kulağına gidince tavşanı gülme almış. Bu tazının meselesidir. Bozkurt ise alayının ensesindedir.

Bozkurt Türklüğün ruh kökü, diriliş sembolüdür. Bağımsızlığımızın rehberi, varoluşumuzun şanlı destanı, milli duruşumuzun şerefidir.

Her ülkenin sembolü vardır ve bu gayet normaldir. Mesela Horoz Fransa'ya, Aksungur İzlanda'ya, Bizon Polonya'ya, Kınalı Keklik Irak'a aittir.

Kaplan Bangladeş'le, Kartal Mısır'la, Akbaşlı Kartal ABD'yle, Aslan Birleşik Krallık'la, Boğa İspanya'yla, Boz Ayı Rusya'yla özdeşleşmiştir.

İbibik Kuşu İsrail'i çağrıştırırken, Panda Çin'i, Kanguru Avustralya'yı hatırlatmaktadır. Türkler ise Bozkurt'la anılmaktadır.



Birçok ülkenin bayrağında hayvan figürü vardır. Mesela Ekvator'un Akbaba, Peru'nun Lama, Uganda bayrağında da Turna vardır.

ABD'de Demokratlar Eşek, Cumhuriyetçiler ise Fil simgelerini kullanmaktadır. Bunları niçin söylediğim sanıyorum anlaşılmıştır.

Başbakan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu Bozkurt işareti günlerce konuşuldu. İlginçtir ki, siyasi gündem buna göre konuşlandı.

Herkes fitratına uygun görüş sarfetti: Niye yaptı, neden yaptı, ne söylemeye çalıştı? Şeklindeki sualler havalarda uçtu, ortalığa doluştu.

Toz duman geçtikten, her şey yerli yerine oturduktan sonra değerlendirme yapmak için bekledim, izleyip, niyet ve mesaj sahiplerini gördüm.

Bir defa, Başbakan'ın Bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır.

Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine Bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur.

Bozguncular diyor ki, geçmişte Bozkurt yapanlar suçlanmış, takibata uğramış. Ben de diyorum ki, samanlıkta iğne aramayın, o devirler geçti.

"Havada uçan karakuş sürüleri, ey Bozkurt senden geçemez." diyen Yusuf Has Hacıp'in bu sözü Türk devletini yönetenlerin pusulası olmalıdır.

FETÖ'cülerin yeni sığınağı olduğuna dair şüphe ve soru işaretleri gün geçtikçe yoğunlaşan Aydınlık ve havarileri boşuna el-avuç ovuşturmasın



FETÖ'nün paralı piyonları ve kripto elemanlarıyla Türk düşmanlarının kalemşor ve siyasi tetikçileri harman yeri dışlemesin, pusuda beklemesin

Sayın Yıldırım, siyasi zerafet ve hoşgörü kapsamında Bozkurt yapıyorsa, bunu saygı, takdir ve tebrikle karşılamak asıl ve esastır.

Büyük âlim Yusuf Has Hacıp'ten esinlenip diyorum ki: Evet diyerek "Kaçana yetişip uçanı tutacağız. Kırığı sarıp bozuğu düzeltereçiz."

Evet diyerek yeni bir Bozkurt destanı yazacağız. Mürüvete endaze olmaz inancıyla adam gibi, Bozkurt ruhuyla evet mührünü basacağız.

Bozkurt yapmak ilk bakışta hiç kimseyi MHP'li, Ülkücü yapmaz; ama en azından dürüst ve içtense milli ve yerli olduğunu kanıtlar.

Evet, insan eşref-i mahlukattır. Bozkurt ise Türk olan insanın medarı iftiharî, tarihin özeti, hayırsızların ve karanlık emellerin engelidir.

"İnsana yararlı olan miras sözdür. Miras bırakılan sözü tutmanın yararı yüzdür" der Yusuf Has Hacıp. Yüzümüzün kara çıkmaması için evet diyeceğiz.

Dikkatle, titizlikle yanılmayacak, yanılmayacağız. Bunu her zaman aklımızda tutup dünü, dünümüzü, kök ve kaynağımızı unutmayacağız.

Yusuf Has Hacıp'in duasından ilham alarak sesleniyorum: "Ya Rab, devletimizi artır, dileğimizi ver. Her işimizde arka ol, desteğini ver."

Suyu kesilmiş değirmen gibi patırtı gürültü çıkaran içimizdeki ve dışımızdaki çıkarıcılara, dönecliğin markalarına şans ve fırsat tanıma.



Açgözlüler, MHP üzerinde hesabı olan vicdanı nasırlılar bilsin ki; “Aç kişinin mala doymaz gözü, meğer içine dolmayınca kara yer tozu.”

Milletin gönlüne ilmek ilmek işledik kutlu davamızı, akıl ve ahlakla düşünüp, cesaretle büyüyüp Bozkurt gibi Türklüğün şafağında doğduk.







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**1 MART 2017**





Denge için duruş, duruş için dağınıklığın ve durgunluğun aşılması, aşınması, buruşturulup bir kenara atılması gerekir.

Hareketin olduğu yerde arzu, arayış, çaba, devamlı yenilenen, devamlı yükselen bir mücadele azmi görülür veya beklenir.

Kararsızlık ve kötümserlik; hareketin engeli, denge ve düzenin ekarte edilmesi gereken hendeğidir. Engele ve hendeğe takılmak akılsızlıktır.

Altını üstünü bilmem; ama devlet akıl ve Türk adayısıdır. Millet beşeri bir anıt, bayrak ise milli varlığın bağımsızlık arı ve aminidir.

Bayrak derken egemenliği anlarız. Hür yaşamayı anlamlandırırız. Bağımsızlığın sembol ve timsali olduğunu anlatırız.

Bayrak;milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemidir. Peki 26-27 Şubatta İstanbul ve Ankara'ya astırılan bez parçası nedir?

Türkmenlere kan kusturmuş, teröre destek vermiş, işlenmiş suç ve cinayetlere ortak olmuş birisinin bayrağı olsa ne yazar, olmasa ne çıkar?

Türk vatanında sözde Kürdistan bayrağı dalgalanıyorsa, buna niçin sessiz kalalım, bunu nasıl sineye çekip görmezden gelelim?

Çok şükür milli onurumuzu kaybetmedik, geçmişi ve gerçekleştirmiş ihanetler serisini zihnimizden kazıyıp atmadık.

Ucuza ağırlık, küçüğe azizlik,değersize anlayış olmaz. Olur diyen varsa ya aklını kontrol ettirmeli, milli müktesebatını gözden geçirmelidir.

Nasıl övelim malum kötü kişiyi? Nasıl dileyelim yapılan kötü işi? İstanbul-Ankara'ya sözde bayrak asılıyorsa, Türk bayrağı inmiştir!



Sayın Başbakan, talihsiz şekilde,“bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor” dedi. Bilmelidir ki, bayrak hikaye değildir, haya ve hakikattir.

Bu hakikat ise şerefli Türk bayrağıdır; ona eş tutulmaya kalkılan ise basit bir bez parçasıdır.

Irak Anayasa’sına göre Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıymış. Doğru, anılan Anayasa’nın 117. maddesi buna amirdir.

Söz konusu bölgesel yönetimin parlamentosu,başbakanı,-bakanları,ayrı bir bayrağı varmış. Ben de diyorum ki, bu Türkiye’nin meselesi değildir.

Irak Anayasası’nı açtım baktım; Barzani’ye özgü bir bayrak tanımını görmedim. Olsa bile bizi bağlamaz, bağlayamaz görüşüneyim.

CHP sözcüsü, konuyla ilgili anlatacağımız şeyleri merak ediyordu. Fakat kendi liderinin suskunluğunu görmemiş olacak ki es geçmiştir.

Biz dün konuştuk, yine konuşur; inanmışlıkla eleştirilerimizi yaparız. CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ’yle dertlenin,derdinize yanın.

Bize laf sokuşturmaya, parmak sallamaya çalışanlara bir baksanız arı gibiler, ağızlarından bal damlıyor, ama kuyruklarında da zehir.

Sayın Başbakan Barzani paçavrasını gündeme getirmenin iyi niyetlilik olmadığını söylüyor. Kötüye kötü demenin neresi iyi niyetlilik değildir?

Ne oldu da Barzani Türkiye’de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Hangi bölgesel ve küresel politikanın yö-rüngesine girildi?



Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam.

Sayın Başbakan'a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülmüyoruz.

Güzele güzel diyoruz naz ediyor; çirkine güzel diyoruz haz ediyor. Nasıl iştir, anlamak, anlam vermek mümkün değil?

Barzani'nin bez paçavrası daha önce de asılmış! İyi ya o zamanda aynı şiddetli ve tavizsiz tepkiyi göstermedik mi? Uyuşup karanlığa mı uyalım?

Cenap Şehabettin diyor ki; yuvasını yakmadıkça yılanın kökü kesilmez. Yuva da bellidir yılan da. Bunları yok saymak yenilgi ve yıkımdır.

Dikkat edelim; bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir süvari, bir süvari yüzünden bir ordu kaybedilebilir.

İbni Sina derki: Zaman acıları unutturur, intikam duygusunu söndürür, öfkeleri yatıştırır, kinleri boğar, geçmişini unutturur. Ama biz unutmadık.

MHP'yi, Kürt kökenli kardeşlerimin karşısında göstermeye çalışan bir zavallı kalem yobazı da, şahsımı mahkemeye verecekmiş. Durmasın!

Değil bu dünyada, Mahkem-i Kübra'da bile bin yıllık kardeşliği bozmaya çalışanlardan asıl ben davacıyım. Bunlarla da millet adına yüzleşeceğim

Türk-Kürt ayrımını kışkırtanlardan, MHP'ye kara çalanlardan alacaklıyım. Toprak olsam yine peşlerindeyim, yaka-larından tutacağım.



Yusuf Has Hacib'in; "sabır erenlerin tavrı, sabırlı ol. Sabreden insan göğe bile bulur yolu" sözü aklımdadır. Ama sabrın da bir sınırı vardır.

Kalemini yüreklere batırıp vicdanlara saplayanlarla; cümlelerini silah gibi kullanıp bozgunculuğa heves edenlerle hesabım mahşere kadardır.

Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Ve hakkın hukukun safında evet diye yağacağız.

Yemin ettik, dönmeyeceğiz. Döndürmeye çalışanlara bakmayacağız. Tuzak kuranlara aldanmayacağız, üzerimize oynayanlara kanmayacağız.

"Acele yapılan çığ olur, acele pişen aşı yiyen hasta olur" diyor Yusuf Has Hacib. Acele etmedik, hasta değiliz, sadece haysiyetliyiz.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**9 MART 2017**







Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tansiyonu normal sınırlara henüz inmiş değil. Hala kanama riski, hala felç ihtimali var ve görülüyor.

Karışıklıktan nemalanmaya çalışan,huzurumuza kaynak yapan,kendilerini gizleyip meydanı taşa tutan ilkesiz ve çıkarıcılara da sık rastlanıyor.

Ümitle bekledikleri kaos için el ovuşturan, kavga çıkması için el sallayan, karanlığa alkış tutan odaklar 16 Nisan'da tamamen kaybedecekler.

Bir tohumu düşünün, güneşe ulaşmak için yolundaki taşları nasıl da iter,üzzerindeki taşları nasıl da geçer. İşte,16 Nisan'a böyle ulaşacağız.

Yüksek bir ülküye bağlanmanın manevi mükâfatı eşsizdir. Bunu ancak davasında erimiş, yüreğiyle mücadele etmiş üstün şahsiyetler bilir.

Aklımızdan bir an çıkarmayalım, yürüdüğümüz yolda engel yoksa o yol bizi hiçbir yere götürmez. Ancak engellerin çokluğu da normal değildir.

Usta kaptanlara sorun,her fırsatta büyük fırtınaları nasıl atlattıklarını anlatacaklardır.Her bir fırtına ibret,her biri ders ve tecrübedir.

Bizim hamd olsun tecrübemiz fazlasıyla vardır. Nitekim hiç kimseden alacak, görecek ve öğrenecek bir şeyimiz de yoktur.

Bakıyorlar dam karla örtülü,sanıyorlar içeri gam yüklü. Ama yanılıyorlar,kesin yanlışa düşüyorlar. Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.

Kovani patlamış arı gibi uçuşup etrafta vızıldayanların sürekli MHP'yi karalama, kara gösterme çabası bir defa insanlıkla bağdaşmaz.



Davamız ucuz değildir, siyasi uyuşma ve uydulaşmanın son evresinde bulunan çapsızların mütecaviz tertiplerine karşı sahipsiz hiç değildir.

Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro.

Dedim ya, ülkücü yaparsa yarım bırakmaz. Yine aynı görüştüyüm, yine aynı noktadayım. Uyarıyorum, sabırları zorlamanın sonu iyi değildir.

Partimizle uzaktan yakından ilgisi, ilişkisi, bağı, bağlantısı olmayan kişilerin, ayakımıza dolaşıp tahrike yeltenmeleri kalış bir kumpastır.

Kimin ne düşüncesi varsa, kim neyi, nerede, nasıl savunacaksa; kanuni sınırlar dâhilinde yapabilecektir. Ancak bunlar MHP'den uzak durmalıdır.

Yüzsüzlüğün âlemi yoktur. Utanmazlığa sığınıp fitne dümenini çevirmenin, rezilce yol almanın maliyeti çoktur, mazereti de zaten yoktur.

Yusuf Has Hacib ne güzel de buyurmuş: "Sözünü gözet selamete yaşa; kendini gözet esenlikle koca."

16 Nisan'da koskoca evetle millet ve devlet hayatını sarımsı paslı tahakküm zincirlerini kıracağız. Bundan rahatsız olanlar ise çıldırıyor!

Geçmiş unutacak kadar hafızasız, geleceği tasavvur edemeyecek kadar hayalsiz bir millet yaşayamaz. Bu nedenle 16 Nisan'da evet diyoruz.

Anayasa'yı okumadan hayır turuna çıkan, yeni sistemi hiç bilmeyen zavallı siyaset anlayış ve savruluşundan kurtulmak için evet diyeceğiz.



Milletimiz öyle büyüktür ki, Yusuf Has Hacib'in ifadesiyle söylersek; "nice bulanık işi el sürünce süzer, nice ters düğümü bakınca çözer."

"Kötü iyiye yaraşmaz, doğru eğriyle güreşmez. Kara gece parlak güne yaklaşmaz,yeşil su kızıl ateşe konuk olmaz." Anlayan herhalde anlamıştır.

Merhum Peyami Safa diyordu ki, "milli varlığımızın köklerini kemiren düşman ideolojilere karşı tek savunma silahı milliyetçiliktir."

16 Nisan'da evet iradesiyle milliyetçiliği şahlandırıp çöştüracağız, aksini söyleyenleri ve milli varlığımızı kemirenleri defedeceğiz.

Son olarak, hafta sonu YGS'ye girecek kardeşlerime şimdiden başarılar diliyor, Allah'tan kolaylıklar ve muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Sevgili gençler; şu meşhur söze kulak veriniz:

"Her sabah Afrika'da bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa av olması kaçınılmazdır."

"Her sabah Afrika'da bir aslan uyanır, en yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa aç kalacaktır."

"Aslan veya ceylan olmak önemsizdir; önemli olan gün doğar doğmaz koşmaya başlamaktır." Gençlerimize diyorum ki, hiç durmayın...





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**12 MART 2017**





İstiklalimizin manzum ve muhteşem eserini büyük bir coşku, heyecan ve vecd halinde kabul edişimizin üzerinden 96 uzun yıl geçti.

Vatan tecrit, ordular terhis, hayat ve varlık haklarımız tahrip edilmişken İstiklal Marşımız Türk milletinin dirilişini müjdeledi.

Her satırıyla milli ruha tercüman, milli hissiyat ve özlemlere refakat eden İstiklal Marşı, millet vicdan ve namusunun ortak haykırışıdır.

Merhum şairimiz Akif'in muazzam ve destansı duyuş, hissediş ve odaklanışıyla kurtuluşumuzun amaç ve arayışı dizelelere döküldü.

Korkma seslenişi; manen ayaklanışın özü, madden toparlanışın özgüveni, öz değerlerimizden kopup gelen tarihi beyanıdır.

Akif diyor ya, korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Türk milleti korkmuyor, sanal korkulukları, korku dağlarını önümüze çıkaranlara asla aldırış etmiyor, etmeyecek.

Ocağımız tütecek, şafağımızda yüzen al sancak istiklalimizin timsal ve emsalsiz şerefi olarak sonsuzluğa doğru dalgalanacak.

İster Almanya, ister Hollanda, ister her neviden terör örgütü olsun; hiçbir çılğın milletimize ve geleceğimize zincir vuramayacak.

İstiklal Marşımızın kabul edililişinin 96. yıldönümünü kutluyor, bir daha geçmişteki zulüm ve zulmetin tekrarlanmamasını diliyorum.





Aziz şehitlerimize, muhterem ecdadımıza, İlk Meclis'in saygıdeğer üyelerine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet ve rahmetle anıyor, ruhu şad olsun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**13 MART 2017**





On sekiz maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM’de kabulü 21 Ocak 2017’dir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin omurgasını teşkil eden anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum tarihi de 16 Nisan 2017’dir.

Değişen, değişecek olan rejim olmayıp hükümet sistemidir. Yeni sistem inşasının demokratik yollarla sağlanacak olması da büyük kazançtır.

Ülke ve dünya gündemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kilitlenmiş, tartışmalar keskinleşmiş, tahrik ve tahripkar bakışlar kamçılanmıştır.

İbn-i Sina boşuna söylememiş; hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Şu sıralar bakan ama görmeyenlerin sayısı ne çöktür!

Türk milleti meşru ve egemen iradesiyle hükümet etme sistemini değiştirecektir. Peki Avrupa niye kaynamakta, niye kayış atmaktadır?

Hadi CHP, HDP, FETÖ, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlı aydınlıkçılar itiraz ediyor da, Avrupa ülkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor?

İnanıyorum ki, Türkiye’de yapılacak sistem değişikliği Avrupa’nın demokratikleşmesinde teşvik edici rol oynayacak, ilham verecektir.

Anayasal monarşiyle yönetilen ülkelerin gerçek demokrasiyle buluşup prangalarından kurtulmasına 16 Nisan Referandumu öncü olacaktır.

Atını nallayıp itini yallayarak vatandaşlarımızın üzerine salan ve saldıran Hollanda niye rahatsızdır? Bu vahşilik, bu vandallık niyedir?



16 Nisan'dan sadece Hollanda mı çekinmektedir? Elbette hayır! Kral ve kraliçelerin elinde bulunan Avrupa ülkelerini korku sarmıştır.

Belçika, Danimarka, İspanya, Norveç, İsveç ve de içten içe Birleşik Krallık Türkiye'nin kendi iradesiyle sistem değiştirmesinden ürkmüştür.

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılacak seçimler demokratikleşme için milat, rejim değişikliğinin kıvılcımını çakması açısından da tarihi fırsattır.

Bu vesileyle Hollanda'da yaşayan soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza sesleniyorum: Türkiye-Hollanda ilişkilerini genleri sandıkta unutmayın!

Türk milletine hakaret eden, kötü söz sarfeden, barbarlık ve kaba güçle insanımıza, değerlerimize saldıran partilere taviz ve onay vermeyin.

Şayet Türk ve Türkiye düşmanlığını meslek edinmiş partilerde Türk soylu aday varsa çekilmesi, demokratik tepkisini göstermesi temennimdir.

Avrupa kendine bakmalı, asırlık monarşik yönetimlerin tasallut ve ambargosundan kurtulmayı denemeli, bunu da başarabilmelidir.

Hasta olanın şifa dağıtması, reçete yazması akıl ve mantık dışıdır. Avrupa ağır hastadır, Hollanda komadadır ve kriz üstüne kriz geçirmektedir.

Türk milleti 16 Nisan'da sandığa gidecektir. Hiç kimse, hiçbir sözde demokrasi ve özgürlük şampiyonu gocunmasın, gücünmesin, işine baksın.

Son yurdumuzdan yayılacak milli irade ve demokrasi depremi yaşlı kıtayı çatır çatır sallayacak, sonunda acı gerçekleriyle yüzleştirecektir.



Son tahlilde, Avrupa'nın demokratikleşmeye ihtiyacı kaçınılmaz ve ertelenemez boyuttadır. 16 Nisan bu nedenle küresel de önemlidir.

Diyorum ki, bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez. Devlet için evet, millet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet.

Türk milleti evet dedikçe, Avrupa ülkeleri titreyip tökezliyor. Tahtlar sallanıyor,taç giyenlerin yüzleri sararıp yüreklerine korku düşüyor.

İnanarak söylüyorum, Dünya ve Avrupa'ya bir evet yetecek, Türkiye evetle yenilmezliğe yükselecektir.

Sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet; 16 Nisan'da evet.

16 Nisan'da Türkiye'de hükümet sistemi değişecek, Avrupa'da ise rejim değişikliğinin ilk adımı atılacaktır. Evet, meselenin özü budur.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**17 MART 2017**







Dilin kemiği yok derler,doğrudur;ama kemiksiz de olsa vurdu mu yatırır. Dil gönülden beslenmedikçe dirlik getirmez,getirse de dengeli olmaz.

Büyük düşünürümüz Yusuf Has Hacib; gözünü kollarsan gönül dilemez. Gönül dilemezse hiçbir şeye tutsak olmaz, diyor, ne güzel söylüyor.

Mevlana, gazez gelince hüner kaybolur,yüzlerce perde iner gönülden göze derken,eksik bırakıyor. Garez olunca dil de yanılır, yanlışa çakılır.

Dili bozulmuş birisi, “beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygambere versen bozar diyebiliyor”, elbette halt ediyor, günaha giriyor.

16 Nisan Referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya, ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarını dolaştırıyor.

Kalbin temizliği yüze, yüzün temizliği dile yansır. Heybede ne varsa ele o gelir,dilden ne çıkarsa talih veya talihsizliğin kilidini o açar.

Hollanda kararmış dilinin, kötü niyetinin kurbanı oldu, farkında değil. 15 Mart'ta seçim yapıldı, ırkçılık ve Türk düşmanlığı tokadı yedi.

Bernard Shaw diyor ki, nefret, yüreksizlerin korkutuldukları zaman duydukları bir öç alma halidir. Hollanda yüreksizliğe, nefrete yenildi.

Hollanda'da varlık mücadelesi veren Türk soylu kardeşlerim muhataplarına demokrasiyi öğretti, sandıkta mesajı verdi, tahammülsüzlüğü yendi.

Tek yönlü sokakta iki tarafı kontrol ederek karşıya geçme gerek yoktur. Bu tedbirden çok, tedirgin bir telaşın ürünüdür. Avrupa telaşlıdır.



Şinasi öyle diyor; alçak tepecikler kendilerini dağ zannederler. Ben de diyorum ki, dağ olsalar ne yazar; önemli olan insan olmaktır.

Bir milleti imha için askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilinden ve dininden soğutmak kâfidir. Avrupa'nın gayesi budur.

Sevgili gençler; sizler henüz okunmamış, henüz yazılmamış millet destanisınız. Karşımızdaki tehlikeyi görün, 16 Nisan'a mührü vurun.

Arkanızı güneşe çevirirseniz, gölgeniz önünüze düşer. Dönün güneşe, kovun gölgeyi, davranın, harekete geçin, ülkenize sahip çıkın.

Değerli gençler,bir düşünün Türkiye'yi. Çünkü düşünmek görmektir,bunu da bilin. Beka en çok sizin için,en çok sizin geleceğinizin güvencesidir.

Önce ateş edip sonra nişan almak komedidir. Zihninizin paraşütlerini açarsanız, iş yaptığını, şuurunu kanatlandırıldığını fark edersiniz.

Genç kardeşim, Yunus diyor ki, cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Sizler doğrusunuz, siz dik duruşsunuz.

Fırsatı görmek için uyanıklık,yakalamak için yetenek ve cesaret,ondan istifade için kuvvet ve kararlılık gerekir. Bu Türk gençliğinde vardır.

Diyorlar ki,18 yaşındaki gencin seçilme hakkına ulaşması anlamsızdır. Sizler Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız, her şey size helaldir.

İş mi, bulunur; aş mı, yapılır;ev mi,alınır;yuva mı,kurulur;para mı, kazanılır;ama vatanın telafisi yoktur,bağımsızlığın ikamesi hiç yoktur.



Yusuf Has Hacib asırlar evvel gençliğe sesleniyor: “Yılma, ayrılma doğruluk yolundan; gençliği boşa geçirme, ondan yararlan.”

Yine diyor ki, “sıkı tut gençliği, çabuk geçer. Nice sıkı tutsan da gençlik kaçır.” Silgiyi kalemden önce bitirmeyin, 16 Nisan’da evet deyin.

Yusuf Has Hacib yine der ki; “devletin başına geçen kimse, halkı yönetmeli iyi töreyle.” Töreyle hakim ve hadim kılmak için evet diyelim.

Genç kardeşim, kınına girmeyen kılıcsın. Kabına sığmayan heyecansın. Özlemlerin var, hayallerin var, hedeflerin var, gerçekleştirmek için evet.

Düşünceleriniz sözleriniz olur, sözleriniz davranışlarınız olur. Davranışlarınız Türkiye’nin geleceği olur. Hadi 16 Nisan’da evet.

Çanakkale’ye giden onbeşliler 102 yıl evvel zalimleri ezmişti. Kınalı kuzular düşmanı denize gömmüştü. Aynısı şimdi de yapılır.

Türk gençliği inanıyorumki bu ülke için vazgeçilmeyecek yeminlerini tutacak, milleti için evet, devleti için evet, Türkiye için evet diyecektir

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümünü hasret ve hayranlıkla kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Türk gençliği bu ülke senindir, bu vatan senin namusuna zimmetlidir. Fitnenin elebaşlarına değil; istiklale, istikbale evet demelisin.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**21 MART 2017**





Bahar, uyanışın müjdesi, doğuş ve doğruluşun habercisidir. Toprak baharla gözlerini açar, doğa renk cümbüşüyle çağlar, berekete doğru akar.

Filizlenen tohumlar, yeşeren umutlar, yemyeşil hale gelen ağaçlar baharın gövde gösterisi, rahmet ve bolluğun ilamı, işaret fişeğidir.

Bugün günlerden Nevruz, yani Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Çok şükür bir bahar mevsimine daha ulaşmanın sevinç ve huzuru yürekleri ısıtmaktadır.

21 Mart Nevruz; Nizamü'l-Mülk'ün Selçuklu astronomlarına hazırlattığı Celali Takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen gündür. Kutlu olsun.

Nevruz'da güneş Koç Burcuna girer, 21 Mart'ta gece ile gündüz eşitlenir. Ayrıca eski Oniki Hayvanlı Türk takviminde de Nevruz vardır.

Nevruz, Türk milletinin yüzyıllardır devam edegelen birliğinin simgesi, kardeşliğinin ve kader ortaklığının nişanesidir. Nevruz bizdir, bizimidir

Nevruz düşmanlığı telin edip tefrika ve nifakı bütünüyle tersler. Bu nedenle Nevruz barış ve huzura yapılan tarihi çağrı, gönülden davettir.

Çok geniş bir coğrafyada yanan ve körüklenen Nevruz ateşi görkemli ve engin Türk kültürünün tezahürü, kardeşlikle geçen asırların özetidir.

Nevruz fitneye kapalı, ayrımcılığa uzak, bölücülüğe hasım, cani ve hain emellere tümenden tavrılıdır. Aksini düşünen Türk milletine yabancıdır.

Nevruz Bayramı baharın dirilişi, Türklüğün ezelden ebede nabız atışıdır. 16 Nisan da benzer şekilde milli bir uyanışın miladı olacaktır.





Nevruz'un varlığı için 16 Nisan'a evet diyoruz. Kardeşçe yaşamak, milli kaynaşma irademizin devamını sağlamak adına evette ısrar ediyoruz.

Bahar Bayramımızı terörist heveslerine alet edip çarpıtılmaya kalkanlarla, 16 Nisan'ı karartmaya çalışanlar aynı hayırsız yolun yolcusudurlar.

Evet dedik Ergenekon destanını yazdık, evet dedik tarihe Türk mührünü vurduk. Türklüğün bekası için 16 Nisan'da da inşallah evet diyeceğiz.

Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramı'nı kutluyor, tüm kardeşlerime, milletimin tüm evlatlarına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Evet, Türk milletinin bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar yanacaktır. Evet, Nevruz Bayramı sonsuza kadar gururla kutlanacaktır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**29 MART 2017**





Üç Ayların ve yarın idrak edeceğimiz Regaib Kandili'nin mübarek olmasını Allah'tan niyaz ediyor. Türk-İslam alemine kutlu olmasını diliyorum.

Türkmen denilince ne anlıyorsunuz? Ben söyleyeyim: Mazisi şeref ve şanla yoğrulmuş beşeri ahlak, asalet ve soyluluğu anlıyorum.

Gökbayrağı görünce ne hissediyorsunuz? Ben açıklayayım: Zulme direnen, eziyetlere katlanan, katliamlara dayanan bir millet ruhunu görüyorum.

Türkmenlerin çilesi niye bitmiyor? Dram neden sonlanmıyor? İnsanlığın kökü mü kurudu? Adalet ve hukukun dibi mi tuttu? Nedir mesele?

Kerkük Vilayet Meclisi 28 Mart 2017'de bir karar aldı Barzani'nin sözde bayrağının resmi dairelere asılması kararlaştırıldı. Rezalet değil mi?

Kerkük ağlıyor, ağıt yakıyor. Türkmeneli vahşetin ağına takılmış feryat figan ediyor. Can Kerkük mütecevaz emellere kurban gidiyor.

Peşmerge başı 26-27 Şubat 2017'de Türkiye'ye gelmişti. Peşinden bayrak niyetine ve IKBY'yi temsilen bir bez parçası oraya buraya asılmıştı.

Ankara'da göndere çekilen paçavraya ses çıkarılmazsa Kerkük mevzi kaybeder. Ankara gerilirse Türkmeneli düşer, devrilir.

Ankara'yla Kerkük'ün kaderi birdir. Siyasi hesaplar uğruna Türkmenler feda edilemez, Türkmeneli teslim edilemez, yok edilemez.

Kerkük Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur. Türkmeneli Türk milletinin cümle kapısıdır. Şayet kırılırsa Anadolu toprakları hepimize dar edilir.



Söylemiştim demek istemiyorum; ama yine haklıyız, yine haklı çıktık. Kerkük Türkiye'nin Irak'taki soydaşı, gardaşı, kadederaşı, her şeyidir.

Türkmenleri savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Artık bu tarihi ve jeopolitik gerçek görülmelidir. Kerkük ve Musul, Ankara ve İstanbul'dur.

Darı unundan baklava, incir ağacından oklava, Barzani'den ise dost olmaz. Kanıt mı isteniyor, yalnızca tarihe bakalım, milli davranalım yeter.

Kerkük'ün statüsü ile oynayanlar ateşle oynar. Türkmenlere infaz fermanı yazanlar 80 milyonu geçmek, yenmek, yerle yeksan etmek zorundadır.

Herkes aklını başına alsın; Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır. Daha başka söze gerek var mıdır?



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**18 NİSAN 2017**





Bugün Tunceli’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter görev uçuşu esnasında düşmüştür.

Bu acı ve yürek yakan kaza sonucunda 7 polis, 1 hâkim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladı maalesef şehit düşmüştür.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir Mehmedimiz şehit olmuştur.

Muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Şu anda vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla bekamızı savunan kahramanlarımızı Rab-bim korusun, esirgesin diyorum.







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**19 NİSAN 2017**





Meşhur bir atasözümüzdür: “Yenilen pehlivan güreşe doymaz.” Benim sözümüzdür: “Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz.”

16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK’da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler

16 Nisan’a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı.

Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle, mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya, çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı.

Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan’da mührünü tam on iki den vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz?

Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır.

Bildik bir sözdür: Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş.

Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekiliyim derken yıkılmak, yükseliyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir.

Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sine-i millet yaygarası koparması zillet-i mağlubiyetin ifadesidir ki, bundan da demokrasi çıkmaz.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**6 MAYIS 2017**





Büyük düşünürümüz Yusuf Has Hacib iki türlü insanın konuşmayacağını söyler: Biri bilgisiz, diğeri dilsiz. Ne tuhaf ağzı olan herkes konuşuyor!

Yusuf Has Hacib yine diyor ki: “Kara başın düşmanı kızıl dildir. Nice baş yedi ve yemektedir.” Söz vardır vezirliğe, söz vardır rezillığe götürür.

Eğer haklıysak, savunduklarımızın doğru olduğunu görüyor ve inanıyorsak susmak cinayet, durmak cehalet, vazgeçmek akli cinnettir.

İtibar için ihlale tamam diyenler, makam için inkâra kucak açanlar, dünyevi çıkarlar uğruna iltimas ve ihanete çanak tutanlar iflah olmazlar.

Konuştukları zaman mangalda kül bırakmayanlar vardır. Atarlar tutarlar, bol keseden sallarlar. Sıra icraata gelince de anında araziye uyarlar.

Bu tipleri her alanda görürsünüz, her seviye ve mevkide varlıklarına şahit olursunuz. Çalımlarıyla dünyaya meydan okurlar, aslında yokturlar.

Bakarsanız büyük bir dava adamı pozu verirler. Gerçekte koca bir hiçtirler. İşlettikleri dedikodu şantiyesi, kaynattıkları fitne kazanıdır.

Moral yıkarlar, ara bozarlar, sahte kurtarıcılıkla tertemiz duyguları kirletirler. Çünkü kendi vicdanları kararmış, ruhları kapanmıştır.

Bir kimsenin olaylara, güçlülere ve sorunlara karşı koymasını sağlayan moralidir. Biz buna maneviyat diyoruz. Bundan mahrum olanlar engeldir.

Türk siyaseti bu yaralı yüzlerden, yamalı kimliklilerden çok çekmiş, milletimiz bunların cereme ve cefasından çok bunalmıştır.





Kalpleri kafalarıyla ters düşen, fikirleri filleriyle bağdaşmayan çarpık, çürük ve çelişki yumaklarının bedeli ağırdır.

Bir davaya baş koymuş er kişi ardına bakmaz, şer gürültüye pabuç bırakmaz. İnanıyorsa ayaktadır, azimliyse istikbale sahip çıkacaktır.

Boş lafın peşine düşen, asılsız söylentileri tırmandırıp veya bunları üretip servise çıkararak, yaymakla uğraşan doğru iş yapmıyordur.

Derler ki, bir toplumun başarma iradesi, o topluluktaki en moralsiz kişinin heyecanı ile sınırlıdır. Bu sınır aşılmazsa bozgun kaçınılmazdır.

Moral ve motivasyon kaybının dibine çökenler sanal umut ve hedeflerle toparlanayım derken, dikkat etsinler de, tamamen silinip gitmesinler!

Hayırcılar toplanıyormuş, 2019'a yatırım yapıyorlarmış, şu aday olsun bu öne çıksın diyorlarmış. Asıl millet ne söylüyor buna bakılsın.

Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar, gördükleri derenin derinliği karşısında ya boğulacak ya da sıvadıkları paçayla ortada kalacaklardır.

Etme bulma dünyası! Çürük ipe kuyuya inenler, bunu maharet gibi sunanlar nihayetinde düdük olur onun bunun ağzında öterler.

Bizimle uğraşıyorlardı! Üzerimizde hesap yapıp oyun oynuyorlardı. Ne oldu? "Etme kulum bulursun, inileme ölürsün."

Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olurmuş. Ya siyasi şursuzluk içinde olanlar neresinden anlaşılır? Neyinden olacak, dilinden!



Yaprak döken ağaç ağlamaz! Bilir ki, baharla beraber yeniden yeşerecektir. Fakat 16 Nisan'da tel tel dökülenler bir daha yükselemeyecektir.

Beyhude yere uğraşmak abestir. Koymayla kuyu suyu dolmazmış, kuyunun biraz da kendinde su olacaktıymış. Bunlarda olan, olacak bir şey yok!

Eski defterleri karıştırıp yeni hikâyeye yazmak, miadı dolmuş yüzlere umut bağlamak başlanılan yere geri dönmektir ki, bunun adı iflastır.

Türk milleti geleceğe umutla odaklanacak, bekasına şuurla, birliğine ve beraberliğine yeminle sadık kalacaktır. Gerisi sinek vızıltısıdır.

Milliyetçi Ülkücü Hareket dünden daha güçlü, dünden daha diri ve mücadeleci olarak milletine ve devletine hizmet edecektir.

Biz varız, Türklüğün yaşaması, Türk milletinin payidarlığı için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Karamsarlık hakaret, ümit haysiyettir.

Yusuf Has Hacib der ki; "Yürüyen kişi yolda yapmaz evini. Göçen kişi evde koymaz malını." Sanıyorum anlayan anlamıştır meramımı.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**10 MAYIS 2017**





İlahi af ve bağışlanmanın sağanak halinde yağacağı kutlu bir geceye, manevi mükafatı yüksek bir kandil anına ulaştıran Rabbim'e hamd olsun.

Beratımızı dilediğimiz, beratımıza vesile olmasını dillendirdiğimiz bu rahmet dolu gecenin arınmamıza kaynak olmasını temenni ediyorum.

Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Berat Kandilini en halisane, en safiyane, en içten duygu ve hissiyatıyla tebrik ediyorum.

Allah kötülerden bizleri muhafaza buyursun. Allah görünür, görünmez kaza ve belalardan Türk milletini dünya durdukça esirgesin.

Nefislerine esir,hırslarına yenik,egolarının eline düşmüş gafillerin beratı mümkün müdür? Elbette bunu yalnızca ve yegâne bilecek Allah'tır.

Müslüman, elinden ve dilinden emin olunandır. Ve ne mutlu emin olanlardır. Ya emin gibi görünüp zelil olanlara ne diyeceğiz?

Mesela Atatürk'e iftira atan, vicdani ve ahlaki sapkınlığını doyurmak için tarihi gerçekleri saptıran batılın uşaklarını nasıl göreceğiz?

Atatürk Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı, rahmetle ve minnetle andığımız büyüğümüzdür. Namert ve nankörler bunu anlayamaz.

Yerleşmiş aşağılık duygusu bulunanlar tarihi devamlı tahrip, hakikatlere de süreklî taarruz ederler. Çünkü onlar günahın ta kendileridir.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol bugünkü köşesinde şahsıma özel not yazmış. Yazdıklarını okudum. Beş paralık feneri, o kadar yanışı var!



Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E. Semih Yalçın'ı kast ederek, "ismini zikretmeye tenezzül etmedim" diyor.

Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E. Semih Yalçın'a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir.

Kaldı ki, senin hiçbir ölkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur. Sen kim E. Semih Yalçın'a hakaret kimdir?

Değerli dava arkadaşım E. Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttı mı?

Atalar boşuna söylememiş: Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. Taha Akyol sen bunlardan hangisisin?

Yusuf Has Hacib diyor ki: "Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç; terbiyeli kişiye benden bin alkış." Terbiyesizden kaçmayacak, maskesini indireceğiz.

Fikir döneklüğünün nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E. Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır.

Yusuf Has Hacib yine şunu söylemiş: "Dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır; akılsız insanlar tümünden yılıktır." Yılıktan adam çıkmaz, ahlak görülmez.

Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol'un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**13 MAYIS 2017**







Anne; ışığı hiç solmayan bir hayat kaynağı, yağdıkça yağın huzur ve bereket sağanağı, kavuşmakla bile dinmeyen bir hasret vahasıdır.

Annelik fedakârlık numunesi, sevgi nişanesi, en iyi niyet, en görkemli insani ve manevi ziynettir. Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir.

Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeylem; çünkü haklarını ödememizin belki de imkansız olduğu yüksek kıymet tabii ki annedir.

Tarif etmek zordur anneyi. Çünkü yaşanmakla idrak edilir. Dokunması buram buram şefkat ve merhamet, bakması da haysiyet ve hoşgörüdür.

Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, her birine en iyi dileklerimi sunuyorum. Annelik oldukça insanlık hep var olacaktır.

Başta özlemle andığım, ismi geçtiğinde kalbimin titrediği saygıdeğer annem olmak üzere vefat etmiş annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**25 MAYIS 2017**





Partimizin bu haftaki Meclis grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı hakkındaki yorum ve değerlendirmelerim ses getirmiş, yankı bulmuştur.

Haklı bir şekilde FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidilmesi, bu kapsamdakilerin tespit ve teşhirinin yapılmasını istemiş, dilemiştim.

Anlaşılan odur ki, Sayın Cumhurbaşkanı hiç beklemediğim, arzu ve tahmin etmediğim ölçüde grup konuşmamdaki bu sözlerden rahatsız olmuştur.

Bu rahatsızlık Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi takdiri, kendi bileceği bir husustur. İnandığımızı söylemek ilkeli siyasetimizin gereğidir.

Sayın Erdoğan'ın, 24 Mayıs 2017'de Brüksel'e seyahati öncesinde üzücü ve üslup açısından sorunlu açıklamaları cevapsız kalmayacaktır.

Bir defa bizim çağrı ve talebimiz hükümete yöneliktir. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması siyasi otoritenin başlıca vazifesidir.

Kavurmacı'yı müdafaa ederek AKP'ye fatura kesildiğini söylemek hem makul, hem meşru, hem de mantıklı bir değerlendirmedir.

FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili bugüne kadar hiçbir adım atılmaması milli vicdanı ziyadesiyle sarsmış ve yaralamıştır. Bu açıktır.

Bu konuda en öncelikli görev hükümete düşmektedir. Emniyet, istihbarat ve yargıyı seferber edecek de hükümettir. Bu yalın gerçek ortadadır.

Hükümetin FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda inisiyatif almasını beklemek, konuyla ilgili milletimize tercüman olmak haklı bir duruştur.



FETÖ'nün siyasi ayağı olmadığını söyleyerek, alt kademe bazı siyasi yöneticileri hedef almak da milli vicdanı tatmin etmeyecektir.

Üstelik böyle bir yaklaşım FETÖ ile mücadelenin etkinliğini ve inandırıcılığını zayıflatıp yıpratacaktır. Buna da kim senin hakkı yoktur.

Sayın Erdoğan'ın, siyasi ayakla ilgili temizlik yapılmadığını iddia edenin, iddiasını ispatlaması gerektiğine vurgu yapması temelsizdir.

Devleti yöneten bellidir. FETÖ'yle irtibat ve iltisakı olanların isim listesi hükümetin elindedir. İspat değil, icraatın konuşulması lazımdır.

Sayın Erdoğan, cinayet ve ihanet çetesi FETÖ'yle mücadelede iyi niyet ve samimi gayretimizi halen görmüyorsa diyecek bir şey artık yoktur.

"Kendi içindeki işleriyle uğraşsınlar, onları temizlesinler" deniliyor. Şahsıma, FETÖ'cülerin isimlerini versinler ne yapacağımı görsünler.

Haddimizi biliyoruz. Haysiyetli davranıp hakikatin peşinden koşuyoruz. Ama bunu herkesin yapmasını bekliyoruz. Peki, hakkımız değil mi?

Siyasette dürüstlük, adalet, erdem, ahlak kurallarını görmezden gelmek Türkiye'yi ateşe atmak, milleti yok saymaktır. Biz buna karşıyız.

Sayın Cumhurbaşkanı, malumunuz, adalet ve hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Kavurmacı'yı bırakın, kavrulan ülkeye bakın.

"İhanet içinde olan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmayacağız" açıklamasının sonuna kadar ardında durulması tavizsiz temennimizdir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**9 HAZİRAN 2017**







Bugün 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı tamamlanarak yaz tatiline geçildi. Evlatlarımızı karne heyecanı sardı. Kimisi sevindi, kimisi üzüldü.

Karne görünüşte bir kâğıt parçası olsa da; bir dönemin özeti, gösterilen çabaların semeresi, çalışma ve mücadelenin sonucudur. Karne aynadır.

Aynaya baktığınız zaman kendinizi bazen iyi ve diri; bazen de yorgun ve yılmış görebilirsiniz. Bu insani bir haldir ve de son derece normaldir

Karne parlak veya sönük görülebilir. Notlar düşük ya da yüksek de olabilir. Ama önemli olan azim, başarıma iradesi, en iyiyi arama gayretidir.

Mukaddesi olmayan, davası olmayan, bir fikir ve ülkü uğruna fedakârlık yapmanın zirvesine talip olmayan bir neslin varlığı tesadüfidir.

Cemil Meriç; irfan insanoğlunun has bahçesidir, der. İrfan karnede değil akıl, inanç, vicdanda çıkarılmayı bekleyen madden gibi saklıdır.

Karneye değil karaktere bakalım. Nota değil niyete, keyfiyete değil keyfiyete dikkat edelim. Kırık düzelir, az çoğalır, yüksek de düşebilir.

Mecazi anlamda da olsa karne sadece okullarda veriliyor. Hayatın her alanı, her tarafı aslında bir imtihan ve mücadele sahasından ibaret.

Mesela adalet karnemize bakalım; adeta damatların kalemıyla kapkara kesilmiş durumda. Kayırma, arkalama, hatırlanmış başını yürümüş halde.

Adaletten kurtulmak için ille de meşhur ve mevki sahibi birisinin damadı, yakını, akrabası, onu bunu mu olmak lazım?



Madem bir kişi suçsuz, niye tutuklanır? Hadi tutuklandı, niye bırakılır? Sanıyorum kripto eller devrede, kaos emelleri siyasi çemberdedir.

Milli bekamızın karnesine bakalım, Barzani çetesi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacaktı. Bunun adı rezalet, melanet, ihanettir.

Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasının en ağır yankısı Türkiye'den hissedilecektir. Buna izin verilemez, buna göz yumulamaz.

Adalet ve beka karnelerindeki kırık dökükler alarm vericidir. Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye koşmak zaaflık, zavallılık, zayıflıktır.

Uyarıyorum; adalet sönerse, beka yıkılırsa geriye üzerinde ağlaya ağlaya bile olsa telafi ve ikame edemeyeceğimiz bir harabe kalacaktır.

Karanlık bir ormanda meşale gibidir adalet. Üzerinde yaşadığımız çetin vatan coğrafyasında hayat ve varlık ülkümüzdür beka.

Vicdan karnemize bakacak olursak, umut verici olmadığını görürüz.

“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” diyen kutlu buyruğa kaçımız riayet ve sadakat gösteriyor, bir muhasebe yapmaya ne dersiniz?

Çocuklar yetim, gelinler dul, analar gözyaşlı, mazlumlar hedef, cinayetler olağan, şiddet hakim. Yani vicdan rafta, gönüller yasta, insanlık hasta.

Bu vesileyle bütün şehitlerimize, bugün hain bir saldırıda şehit düşen Aybüke öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Ortadoğu yanan kazanda, Körfez ülkelerinin eli silahta, küresel ve bölgesel gerilimler had safhada. Çıkış arıyoruz, hep çıkmaza sapıyoruz.



Akbalalar uçuyor etrafımızda, çakallar geziyor hisarlarımızda. Petrol, gaz, çıkar kavgaları derken bir medeniyet parçalanıyor yanı başımızda.

Öyle bir aydayız ki, Müslüman'ın Müslüman'a kanı,canı haramdır. Ancak karanlığa öyle alışılmış ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor birilerini.

İyi olmayı konuşuruz, değil mi? Yusuf Has Hacib ne güzel söylemiş: İnsan inciyi denizden çıkarmayı bilmezse, o, ha inci olmuş ha çakıl taşı!

Yusuf Has Hacib yine der ki; "elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile sonunda yine yerdesin." Peki paylaşılamayan nedir?

Ahlak ve siyaset karnesini hiç sormayın. Zeytinin karası helaldir, temize çıkarır; siyaset ve ahlakın karası zelildir, çöküşe götürür.

Karnesi iyi olanlara sözüm yok, ama kırığı olana, sınıfta kalanlara diyorum ki, en masum sizlersiniz. Çalışır düzeltir, düzlüğe çıkararsınız.

Allah başka keder vermesin, mühim olan millet ve vatan sevgisinden, bayrak aşkından, vicdan ve insanlık karnesinden kötü not alınmamasıdır.

Ruhun taşıdığını beden, bedeninin taşıdığını akıl ve kalp taşırsa korkuya yer yoktur, nesiller dik başlı, tok karınlı, mutlu yarınli olacaktır.

Tüm evlatlarımızı bağrıma basıyor; iyi tatiller diliyor, öğretmenlerine, ailelerine sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.

LYS'ye girecek kardeşlerime de üstün başarılar temenni ediyorum.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**15 HAZİRAN 2017**





Türkiye, bitmek bilmeyen saldırıların, derin komploların, ayak oyunlarının, dahası maskeli operasyonların çok açık hedef ülkesidir.

İşte Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin teklif ve çağrısı ortadadır. Türkiye'ye Katar gibi yaptırım uygulansın diyen bu darbeciyi kınıyorum.

Gün geçmiyor ki, milletimizi kaygıya sevk eden, karamsarlığa iten olaylar vasat bulmasın! Kriz tetikçileri faal, kaos heveslileri faaliyette.

CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun, MİT Tırları Davası kapsamında 20 Ağustos 2016'da hakkında dava açılmıştı.

Görülen ve yürüyen duruşma safahatlarının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hükmünü vermiş, kararını açıklamıştır.

Buna Göre Kadri Enis Berberoğlu 25 yıla mahkûm edilmiştir. Bu kararın hitamında CHP aceleyle ayağa kalkmış, önyargıyla kıyameti koparmıştır.

Halbuki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı hüküm kesin olmayıp, hukuki yollar kapanmış ve tükenmiş değildir.

İstinaf mahkemelerinden Yargıtay'a kadar hukuki müraعاتlar mümkün ve meşru yoldur.

Mezkur hukuki sürecin aşamaları tamamlanana kadar herkesin sabırlı, saygılı ve soğukkanlı hareketi mecburi olduğu kadar en doğru olan yoldur.

Hak arayışında, hukuk mücadelesinde elbette duygusal tepki ve şuursuz eylemlerden kaçınmak, her ne olursa olsun yüz çevirmek şarttır.





CHP'nin, demokratik ve hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, mal bulmuş mağribi gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi masumane değildir.

Provokatörler devrede, karıştırıcı ve nifak saçan mihraklar yerli işbirlikçileri eliyle kuyruktadır.

CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark'tan başlayıp İstanbul Maltepe'ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır.

Atalarımız boşuna söylememiş: Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş!

Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir.

CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kast etmenin çabasındadır.

Adaletsizlikler batıya ülkemizi ispiyonlamakla çözülemeyecektir.

Adalet Ankara-İstanbul arasındaki uzun yolda değil; bizat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, Türk devletin ruh kökündedir.

Sandıkta sonuç alamayanların sokağa çıkması, demokrasiyenin umudunu kesenlerin uygun adımlarla yürüyüşe geçmesi ısmarlama projedir.

15 Temmuz'da doğan milli mukavemeti yıkmak, parlayan millet direncini kırmak ve rövanşını almak için bugünkü yürüyüş kurgulanmıştır.

15 Temmuz'u unutturup 20 Temmuz darbesi uyduran, kontrollü darbe ödevini karanlık odaklardan alanlar kurulmuş ve yola bırakılmışlardır.



Bugün yola çıkmak 15 Temmuz FETÖ ihanetine sünger çekmek, hatta alttan alta destek vermek, şühedaya bir kez daha kıymak demektir.

Herkesin yasalar içinde, demokratik adap ve ahlak çerçevesinde toplanma,haberleşme, ifade, yürüme özgürlüğü vardır ve bunlar savunulmalıdır.

Eskiye nazaran yollar yürümek için oldukça kullanışlıdır. Üstelik yol kenarları dinlenme tesisleriyle doludur. Ama yolda adalet yoktur.

Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürümeye kalkan Sayın Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da ülkemize kurulan tuzağın aktif katılımcısıdır.

Adalet yürümekle değil, yüksek bir ahlak, yüce bir gönül eşliğinde ancak ve öncelikle vicdanlarda tecelli ve temerküz edecektir.

Sokağa oynamak, adalet bahanesiyle pusuda ve ihtiyatta bekleyen bazı mihraklara el sallamak Türkiye'nin mahvına destek vermek,göz yummaktır.

15 Haziran'da sözde darbe şayiası çıkardılar, bu tezvira-tın şifreleri çözüldüğünde Ankara'dan İstanbul'a yürümenin kararı çıkacaktır.

Merak ediyorum ki, İstanbul'dan karşı bir yürüyüş başlasa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır?

Ankara'dan İstanbul'a yaya olarak seyahat edenlere anca gidersiniz demek yerine,yangına ve kargaşaya hizmet ediyorsunuz demek zorunluluktur.

CHP'lilere sesleniyorum;aklınızı başınıza alın, muhtemel ve kestirilemeyen hadiseler patlak verirse,altından ne sizler ne de ülkemiz kalkar!





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**21 HAZİRAN 2017**





Bin aydan daha hayırlı olduđu müjdelenmiş kutlu bir geceyi idrak edip huşu içinde ellerimizi semaya kaldıracak, alnımızı secdeye koyacağız.

Dua edeceğiz tövbe kapılarını açmak için; rahmet dileyeceğiz günah kapanını aşmak için; şefaata bekleyeceğiz kötü talihi atmak için.

Ne mutlu kadir kıymet bilenlere... Ne mutlu manevi kavline kararına bağlı kalanlara... Ne mutlu insan olup da insanlığa sahip çıkanlara...

Kadir Gecesi; ilahi adaletin, arşı titretip göz kamaştıran, ibret verip hayranlık uyandıran lütuf, kerem ve mükâfatlarıyla dolup taşmaktadır.

Adalet altı harfle yazılır; ama insanlığın sürekli aradığı, hasretini çektiği, umutla umutsuzluk arasında asırlarca gözlediği alın yazısıdır.

Eğer hak, hakkı olanda değilse adalet yoktur. Eğer akli ve haklı olan değil; pazısı güçlü, parası çok olan kazanıyorsa adaletsizlik egemendir.

Adalet bir hakkın hak sahibine devir işlemi, teslim meselesidir. Adalet yoksa zulüm vardır, zulmet hâkimdir, felaket yürüme mesafesindedir.

Yürüyorlar, yazıyorlar, yüksek perdeden atıp tutuyorlar; neymiş adalet yokmuş! Buna bir şey diyemem, ama bunu dilendirenlere lafım çoktur.

Birilerinin keyfine göre karar veren mahkeme ve hakim olunca adalet mülkün temelidir; olmayınca adalet dinamitlenmiştir. İkiyüzlülük değil mi?

Mahkemelerden lehte karar çıkınca yaşasın, aksi yönde bir sonuç alınırsa kahrolsun; bu artık kof ve ucuz söylemlerin alıcısı yoktur.



MHP şühedanın yadigârı, Türk milletinin hizmetkarı, ecadın varisi, Türk tarihin asli mirasçısıdır; boyun eğmeyecek, işgal edilemeyecektir.

FETÖ'cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar; ne adaleti,ne ahlakı ağızlarına almasınlar,komik kaçıyorlar.

MHP düşmanlarınının 1,5 yıldır kılıktan kılığa nasıl girdiklerini, Türk'e nefret kusanlarla aynı kümede nasıl topluştuklarımızı iyi biliyoruz.

Adalet bir şeyin olması gerektiği yer ve ellerde bulunması demektir. Buna göre gerçek adalet nerededir? Yolda mı? Dağda mı? Arada mı? Derede mi?

Evlatlarımız şehit oluyor,adaleti yürürken bulacaklarını zannedenlerden çıt yok! Yedi düvel karşımızda,ama uygun adım yürüyenlerden ses yok!

On yıllardır adaletsizlik hüküm sürüyordu,imtiyazlı çevrelerden hiç itiraz yok. Millet kavrulmuş, yoksul düşmüş, eziyet görmüş, hissedenden yok.

Statükocular, eski konumlarını yitiren zevat zelzele geçirdiçe adalet diyor,sokaktan medet umup kaosa umut bağlıyor. Artık kör gözünü açtı.

Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin!

Büyük Türk düşünürü, yüz akımız, iftiharımız Yusuf Has Hacib bakın ne söylemiş, neyi öğütlemiş:

“Yararsız kişiye yakın yürüme,yararsızlığı sana gelir,bırakmaz yakanı. Çok gördüm iyi olarak anılan kişileri, kötüye katılınca bozuldu işleri”



Yürüyüşe yeni katılımcılar mümkündür, an meselesidir. Adaletsizlikten yakınan yeni yüzler var ya, Mao gibi yürüyüşe geçebilecektir.

Nasıl olsa Hisseli Hayırcılar Kumpanyası faaliyettedir. Hisse sahipleri yürüye yürüye nereye kadar gidecek, sabırla beklemek gerekecektir.

23 Mayıs'tan beri özellikle kahramanlarımız Manisa'da gıda zehirlenmesi yaşıyor. Bu rezil hadise bir yönüyle adaletsizlik sayılmayacak mı?

Vatan nöbeti tutan askerimiz yediği ekmekten, içtiği su ve çorbadan emin değilse, kendini güvende hissetmiyorsa, Türkiye var olur mu?

Askerlerimizin zehirlenmesi adli veya idari bir vakadan öte, aynı zamanda bir insanlık sorunu, aynı zamanda millî güvenlik onurudur.

Dikkat ve titizlikle takip ediyorum, Doğu ve Güneydoğu'ya giden askerlerimizin temel eğitimlerini aldıkları yerlerde adeta zehir vardır.

Mehmetlerimizin yediği helal lokmanın (kasten veya değil) zehirlenmesi, devlete emanet canlarının sofralarda riske atılması alçaklıktır.

Şu mübarek Kadir Gecesinde, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Milletimizin ve Türk-İslam âleminin bu muazzam Kandil gecesini tebrik ediyor; huzur, bereket, esenlik, daimi muvafakiyetler diliyorum.

Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: "Kimin aslı iyiye tavrı sağlamdır; kötünün aslına kendi tavrı tanıktır." Aslımız da, neslimiz de sağlamdır.

Sağlam olan kırılmayacak, eğilmeyecek, geri adım atmaya-caktır. Allah dualarımızı kabul etsin, gecemiz mübarek olsun.







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**5 TEMMUZ 2017**





Öyle bir haldeyiz ki, hiç kimse yarınından emin değil! Güvensizliğin koyu sisi, güvence eksikliğinin yoğun ismi her yeri, her şeyi perdeliyor.

Bilinmezlik bir yandan, belirsizlik diğer yandan umutları soldurup heyecanları buduyor. Türkiye huzursuzluğun sıkı markajına girmiş bulunuyor.

Konsensüs hakim olsun diyoruz, kaos tetikçiliği yapıyorlar; milli birlik ve kardeşlik kökleşsin istiyoruz; krizden medet umuyorlar.

Sıklıkla yumrukları aralayalım, hızla açılan mesafeleri kısaltalım, konuşalım, kucaklaşalım derdindeyiz; ne fayda, çatışmaya heves ediyorlar.

Düşünüyorum, acaba talih kapıyı ne zaman çalacak? Düşünü kurup sorguluyorum, muhteşem tarihimiz ne zaman dirilip geleceğimizi kavrayacak?

21 gündür adalet için yürüyorlar! Şimdiye kadar ne buldular bilmiyorum, bileni de görmedim. Göreceğimi ise hiç sanmıyorum.

Adalet; Ankara-İstanbul arasında değildir. Yolda bulunmayı bekleyen cevher hiç değildir. Adalet için yürünmez, uğruna şuurla mücadele edilir.

Zulüm ve terör adaletsizliktir değil mi? Evet. O halde, terör örgütlerinin siyasi kuryeleriyle kol kola yol yürümek nasıl adalet olacaktır?

Batman'da şehit edilen Müzik Öğretmeni Aybüke kızımın acısını bir kez olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen HDP mi bize adalet öğretecek?

Şehidin şehedanın kanını dökenleri öven, göklere çıkaran siyasi çürümüşlerle aynı hızda adalete yürüyenler iflas ve hezimettedir.



CHP'nin karanlığa doğru adım atmasına PKK destek vermektedir, FETÖ omuz vermektedir, Türk düşmanları el vermektedir. Millet ise yoktur.

Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir,yalana dolana sarılmaktadır.

Dün gezi eylemlerinde duran adamdan kahraman çıkarılar, şimdi yürümenin faziletlerini saya saya bitiremezken, yerli Gandi imal etmektedir.

Ülkücülerini provokasyonla bir ve aynı kümede yorumlamak bir defa akıl dışılık, ahlaki eksiklik, art niyetlilik,sakat ve sorunlu bir iddiadır.

Bu çürük iddia ise içeriğini ispatlayacak seviyede asla değildir. Ülkücünün sokakta, yolda işi yoktur; boşa harcayacak vakti hiç yoktur.

CHP lideri provokasyon arıyorsa, provokatör görmeyi umuyorsa şöyle bir etrafını kolaçan etmeli; yan yana yürüdüğü nursuzlara odaklanmalıdır.

Lafta adalet için yürüyorlar ya; sorsanız adalet nedir diye, iki kelam edemezler. Anca totoloji, anca ezber, onca nafiye beyan duyarsınız.

CHP lideri, dibini bir türlü göremediği uçurumun kenarında önüne gelene adeta gökteki uçurtmaların renk ve güzelliğini safça(!) anlatıyor.

Karşımızda bir adalet arayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık, bir nifak amacı vardır. Millet yutmaz, Türk milliyetçileri ise bunu yemez.

Sayın Kılıçdaroğlu, bak büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib ne diyor: "Bozulus bu yaptıkların, saçılır bu topladıkların."



Yusuf Has Hacib yine diyor ki: “Yürüyen kişi yolda yapmaz evini, göçen kişi evde koymaz malını.” Bizim için ev vatandır, vatan yolda heba edilemez.

Yahya Kemal Beyatlı ne güzel buyurmuş: “Cihan vatandan ibarettir, itikadımca.” Siz aksayarak yürüyün, biz milletle biriz, vatanla iç içeyiz.

Adaletsizliği malum mahkeme kararından sonra mı fark ettiniz?Haksızlık yeni mi? Veya adalet yürüyerek mi ayağa kalkacak? Hep fos,hep fuzuli!

Defter kapatıp kaybettikleri akıl ve ahlak merkezlerini milli merkez çevresinde arayanların da gönlü yürüyenlerle, gözü yollardadır.

Yusuf Has Hacib der ki: “Ucu nimet olanın dibi mihnettir; başı mihnetse sonu nimettir.” Ne mutlu davası için mihnete katlanan sadakat erlerine.

Kutlu davamız kolay değildir;zaman gerektirir,yürek gerektirir,sabır,fedakârlık,tahammül ve hatta acı gerektirir. Dava ahlakı dediğimiz budur

Bugünlere nasıl gelindiğinin sıkıntıları kadar,varılan noktanın,varılacak hedef ve yüksek ülkülerin iftihar da önem taşıyacaktır. Anlayana!

Boşuna dememiş Yusuf Has Hacib; gidecek olan gider, günden güne senden uzaklaşır; gelecek olan gelir, hemen sana ulaşır.

Türkmenelinde, özellikle Telafer’de soydaşlarımıza kast eden alçak teröristleri lanetliyorum. Diyorum ki, hepimiz Türk’üz, Türkmeniz.

İŞİD’in hunhar saldırısında hayatlarını kaybetmiş Türkmen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.



Suriyeli mültecilere yönelik kışkırtmalara, kontrolsüz eylem ve tertiplere herkesin dikkat edip uyanık davranmasını bilhassa temenni ediyorum

Softa alaturka, züppe alafranga mantığından çok çektik. İhtiyacımız olan milli ruh, milli duruş, milli şuurdur; kavuşma ve kaynaşmadır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**12 TEMMUZ 2017**







Gelecek, geçmişin üzerinden yükselir, geçmişle beraber yücelir. Cüce kafalar, cesaret ve celadetle harcı karılmış bir milleti idrak edemez.

Türkiye sıkıştığı dar alandan, kısıtıldığı karanlık sokaktan çıkmanın amansız mücadelesini vermektedir. Bu mücadele haklı ve saygındır.

Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları defalarca bozulmuş, buruşturulmuş ve musallat olan bela def edilmiştir.

Millet şanlı mazisini şerefli istikbale taşıma iradesiyle girdiği ölüm-kalım savaşlarından alının akıyla, bileğinin hakkıyla çıkabilmiştir.

15 Temmuz FETÖ kalkışması, asırlardır süren saldırı ve habis senaryoların en vahşi, en acımasız türüdür. Türk milleti işgali engellemiştir.

Yusuf Has Hacip bize öğüt verir: “Düşmanın varsa boş bulunma, düşmana düşman ol, düzgün ol düzgün insana.” Nitekim Türk’e düşmana düşmanınız.

15 Temmuz, karanlık bir planın; istismar ve takiyye fanusuna saklanmış hain bir terör örgütünün Türkiye’yi yıkma teşebbüs ve tertibidir.

Peyami Safa der ki: “İnsan saatlerce derdini anlatsa, bunun etkisi bir haykırış, bir çılgık kadar olamaz.” 15 Temmuz Türkiye’nin çılgığıdır.

Ederi bir dolar olan şerefsizler verilen salalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır.

Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve top-rağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir.



Peyami Safa yine der ki: “Galip geleceğiz, çünkü harplerde galebe, iman eden taraftadır.” İmanlıyız, iradeliyiz, ihaneti mutlaka imha edeceğiz.

Milli olan sükûnu değil mücadeleyi sever, uyuşukluğu değil uyanıklığı seçer. Milli ruh ve duruş yaşadıkça millet, illeti silip süpürecektir.

Peyami Safa’da bekannın sırrı, fert ve cemiyet olarak kendi kendisi kalmak şartıyla (yani başkalaşmadan) değişmesidir. Bekamız korunacaktır.

15 Temmuz’da asker kamuflajına giren bir avuç hain tepelenmiştir. İstiklalimize göz diken, varlığımıza dış bileyen barbarlar püskürtülmüştür.

15 Temmuz’da 249 vatan evladı şehit, 2 bin 193 vatan evladı gazi olmuştur. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutulmamalıdır.

Milli şuur ayakta değilse, millet ölüm yatağındadır. Bizi geleceğe taşıyacak olan bu şuur, kardeşlik hukuku, iç barış ve huzur ortamıdır.

Milli ruh; bezginlik, baygınlık, durgunluk, teslimiyet ve mağlubiyet tanımaz, kabul etmez. Dayanışma ve kucaklaşmayla her mihnet aşılacaktır.

15 Temmuz’da destan yazan milletimle övünüyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Yanılıp yenilip yeni bir darbe girişimini aklından, havsahasından geçiren varsa ölümü göze almış demektir, bunu da özellikle hatırlatıyorum.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket konu vatan ve millet olunca fedakârlıkta sınır tanımaz. Ülkücülük en kutlu vasıf, Ülkücü ise en şuurlu varlıktır.



Türk milleti yenilmeyecek, Türk devleti yıkılmayacaktır.  
Şu tarihi seslenişi birlikte söyleyip, beraber var edelim: Ne  
Mutlu Türk'üm diyene...





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**19 TEMMUZ 2017**





İki türlü dava vardır: Bunlardan birisi hukukidir, yargısal niteliktedir. Diğeri ise yüksek bir ölküye adanmanın mükâfâtı ve muazzez halidir.

İfade etmeliyim ki, evladım Fırat Yılmaz Çakırođlu'nu şehit eden katillerle ilgili iki yıldır süren davanın sonuçlanması memnuniyet vericidir

Katil ağırlaştırılmış müebbet ceza almış, bir nebze de olsa adalet yerini bulmuştur. Fırat geri gelmeyecek olsa da, yüreklerle su serpilmiştir.

Adalet bir hakkın haklısına gecikmeksizin iadesidir. Şehidimiz huzurla yatsın, geride bıraktığı dava arkadaşları hakkını koruyacaktır.

Dava arkadaşlığı sorumluluk gerektirir, vefa gerektirir, fedakârlık gerektirir, hepsini geçtik sabır ve iyi niyetli olmayı gerektirir.

Ölküdaşlık hukuku çiğnenmeyecek, çiğnetilmesine göz yumulmayacak büyük, tarihi ve kutlu bir bağıdır. Bu bağ kırılmaz, kopmaz, koparılamaz.

Dava arkadaşlarının birbirine saygılı, müşfik, muhabbet dolu olması kaçınılmaz bir görevdir. Asılsız isnat, itham ve iftira davaya sığmaz.

Sosyal medyayı silah gibi kullanarak bir davaya baş koymuş kişilerin birbirine çamur atması kabul edilemez bir ilkelik ve ilkesizliktir.

Aslı astarı olmayan, önu arkası belli olmayan şüphe ve vehimlerle itibar suikastına, haysiyet cellatlığına soyunmak tehlikeli bir savrulmadır.

Hırslara ket vurmak, öfkeleri dizginlemek, arzulara sınır koymak, elbette samimiyet ve safiyette ise tüm engelleri aşmak zordur, ama soyludur.





Sosyal medyanın dehlizlerinde, dipsiz derinliklerinde ne davaya yön verilir, ne de bir hak müdafaa edilir. Bunu akıldan çıkarmamak lazımdır.

Gurur suskun, kibir gevezedir. Onur yüksek, omurgalı olmak asıl ve mecburidir. Sevgi olmalıdır, eğer yoksa saygı zorunludur.

Türkiye'deki tartışmaların ana kaynağı uzlaşma zeminlerinin çatlaklığı, buluşma ve birlik olma hissiyatının maalesef yara almış olmasıdır.

Her sıkıntı ve açmaza rağmen umutsuzluğa yer yoktur. Karamsarlık aklın durması, sabrın uyuşmasıdır. Bu ise inanç ve kültürümüze aykırıdır.

Konuşarak her şey çözülecektir. Münakaşa değil, mutabakat arayışıyla her sorun bitecektir. Yeter ki isteyelim, yeter ki bunu hedefleyelim.

Biz içimizde bir olursak dışımızda ne tür bir komplo olursa olsun, kumpas ve tuzaklar ne kadar vahşi kurgulanırsa kurgulansın işlemeyecektir.

Unutmayalım ki, ayrılıkta azap, birlikte hayır vardır. Fitne güçlü olsa da, fikren, fiilen ve fiziken bir arada olanlara zarar veremeyecektir.

Son olarak İstanbul'da meydana gelen doğal afetten büyük bir üzüntü duyduğumu özellikle dile getirmek isterim.

106 yılın en şiddetli yağışlarından birisini yaşayan İstanbul'unuzun yaralarının sarılması, mağduriyetlerin giderilmesi ümit ve beklentimdir.

İstanbullu kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum; Cenab-ı Allah'tan daha büyük felaketlerden ülkemizi muhafaza etmesini diliyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**28 TEMMUZ 2017**





Umut ve huzur; insanlığın aradığı,hasretle beklediği tılsımlı iki kelime! Teessüfle belirtmek durumundayım ki, umut uzakta,huzur kızaktadır.

Türkiye'ye bakıyorum, içim acıyor. Geleceği düşünüyorum, keyfim kaçıyor. Ama umutsuzluğun yenileceği, huzursuzluğun geçileceği inancındayım.

Cenap Şehabettin diyor ki, umutsuz yürek petROLSÜZ lam-baya benzer, hiçbir şeyle aydınlatılamaz. Diyorum ki aydınlatacağız, ayağa kalkacağız.

İnsan hastalanır, tedavi edilirse düzelir. Toplum ve devlet hastalanır tedavisi yapılmazsa denge bozulur, hüsrân bulutları çöreklenir.

Dikkat ediyor musunuz; kavga sıradanlaştı, kutuplaşma sertleşti, birbirimizden kopuyoruz, birbirimizi boğazlıyoruz. Ne kadar da yanlış!

Üzerimize çığ gibi düşen doğal afetler bir yönüyle manevi ikaz sayılmayacak mıdır? Dünyadan silinip giden toplumları asla unutmayın.

Trafiğe bakın dehşeti görürsünüz, işyerlerini inceleyin sorunları fark edersiniz; diziler öfke saçıyor, herkes adeta felakete hizmet ediyor.

Hâlbuki kardeşçe yaşamak dururken, kan davası imal etmek ne kadar da cahilliktir. Barış varken, savaş cinayet değil midir?

Türkiye'nin toparlanmaya, normalleşmeye, dengeli bir kalkışa ihtiyacı vardır. Bu acildir, ertelenmesinin mahzur ve maliyeti çok yüksektir.

Birbirimize el uzatırsak, kaosa düşmemizi bekleyen eller sel olup gidecektir. Dayanışmamızı canlı tutarsak, aramıza ni-fak giremeyecektir.



Anlaşmak,konuşmak,kucaklaşmak,milli ve yerli duruş sergilemek herkes için mecburiyettir. Çünkü tehdit bıçak gibi keskin,ayaz gibi sessizdir.

Vatani kaybedemeyiz, milleti heder edemeyiz, ülkeyi kanlı ve kederli bir yıkıma asla sokamayız. Bir olmalıyız, birlik içinde kalmalıyız.

Dilimiz nezakete,davranışımız güzellik ve iyiliğe davamız ise büyük Türk milletinin saadet ve selametine hizmet etmelidir. Gerisi ise boştur.

Namık Kemal;yüksel ki bunun fevki vardır;insanlığın ayrı bir zevki vardır, der. Bu zevkten, milli olmanın doyumsuz lezzetinden taviz veremeyiz.

Batmış bir gemiyi düşünün,yüzebilir mi? Çabamız gemimizin batmaması, gayretimiz gemlenemeyen nefsanî arzu ve hırsların söndürülmesi içindir.

Ülkemizin bu hayati ve kritik gündemi sürerken TBMM'de İçtüzük değişikliği gerçekleşti. Memnuniyetle hayırlı olsun diyorum.

İnanıyorum ki, TBMM, artık daha etkin, daha verimli, daha sükûnet ve sağduyulu bir ortamda çalışmalarını sürdürecektir.

1 Ekim'den sonra sırasıyla gelecek uyum yasaları hususunda sorumlu, uzlaşmacı ve duyarlı tavrımızı muhafaza edip gereğini yapacağız.

TBMM'nin tatile girmesi dolayısıyla tüm milletvekili arkadaşlarımızın seçim bölgelerinde yapacağı çalışmalarda üstün başarılar diliyorum.

Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum ki, TBMM bir eylem alanı, şov mekânı, tiyatro sahnesi değildir, olmamış ve olmayacaktır.



Yürüyünce adalet bulacaklarını sananların, sabahlara kadar oturmakla söz hakkına sahip çıkacaklarını iddia etmesi gaflettir, kara mizahtır.

Yürüdüler olmadı, oturdular yine olmadı. Bundan sonra farklı bir eylem tarzını tedavüle çıkarırlarsa artık kimse şaşırılmaz, şaşkınlık yaşamaz.

Yusuf Has Hacib'in şu sözü herkese ders olsun: "Akıl gerek seçmeye kişiyi; bilgi gerek yapmaya işini." Yoksa akıl, bilgi; gir ağla, çık ağla.

Kuş kanadıyla, yiğit namıyla, insan şanıyla, irade kalıcılığıyla, millet ruh ve duruşuyla, siyasetçi de milli ahlakıyla anlamlı ve özeldir.

Ucuz insan dedikodu yapar, büyük adam ülkülerinin sancağını tutar. Siyasi dedikoduyla kriz umanların hevesleri de kursaklarında kalacaktır.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**5 AĞUSTOS 2017**







Son günlerde cereyan eden sansasyonel ve milli bünyeye operasyon niteliğindeki vakaların birbiriyle doğrudan, en azından dolaylı bağı vardır.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, başında sarık bulunan bir meczup eline aldığı tahra ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne saldırdı.

Mezkur alçak provokasyon haklı ve meşru bir infial ve tepkinin önünü açtı. Unutulmasın ki Atatürk; Türkiye'dir, Cumhuriyet'tir, devlettir.

Aziz Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir. Kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir. İnkarcılar ise hıyanetin hizmetkarlarıdır.

Atatürk "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözünün mimarı, "Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur", seslenişinin mucididir.

Tartışmalar alev alev her yanı sarmışken, görüş ayrılıkları her tarafa sıçramışken bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir.

Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır.

Neymiş; "15 Temmuz'dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, "beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan'mış."

16 Nisan Halkoylamasından önce, Cumhurbaşkanı'nın bir başdanışmanı "halk kendi devletini kurmak için adım atıyor" demişti, hatırladınız mı?

Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir.



Bunun yanında bizim de söyleyeceğimiz pek çok şey vardır. Düşünce ve duruşumuz hiç kimseye, hiçbir odağa bağlı ve bağımlı değildir.

İradesi olmayanın istikbali olmaz. İstikbal yoksa istiklal sadece hayaldir. Devlet ise irade,istikbal,istiklal demektir. Türk devleti böyledir.

Devlet, milletin onuru, bekanın omurgası, birlikte yaşamanın ebedi onayıdır. Türk devlet geleneğinde milletin kadere devletle bir ve aynıdır.

Yeni bir devlet kuruluyor demek, ortada bir eskinin varlığını önce kabul,ardından da hedefteki devletin yıkıldı yıkılıyor ilanını yapmaktır.

15 Temmuz FETÖ'nün darbe teşebbüsü, buna karşı Türk milletinin göstermiş olduğu muhteşem direniş ve mücadele destanıdır. Bu açık gerçektir.

15 Temmuz'da Türk devletinin bekası korunmuş, 16 Nisan Halkoylamasıyla hükümet etme sistemi değiştirilmiş, devlet güçlendirilmiştir.

Yeni bir devlet kuruyoruz ağzı kirli bir FETÖ ağzı, aynı zamanda manda ve himaye arayan ihanet ortaklarının karanlık bir arayışıdır.

15 Temmuz'da paralel devlet yapılanmasının hain emelleri deşifre olmuştu. Yeni devlet; paralel devlet hasretini çeken köksüzlerin çağrısıdır.

Devlet birdir, milletin siyasi ve idari mecmuudur, Türk tarihinin şeref mahsulüdür, ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Öyle de kalacaktır.

15 Temmuz'da devlet yıkımdan kurtarılmıştır. Millet işgalden mahfuz tutulmuştur. Yeni devlet kuruyoruz lafı FETÖ'ye uzatılmış zeytin dalıdır.



Devlet; milletin namusuna emanet edilmiş yaşayan, milli hafızayı taşıyan, milli haysiyeti savunan şuur, gurur ve ruhtur. Hainler anlayamaz.

15 Temmuz'u basamak yaparak, 16 Nisan'ı bahane ederek yeni devlet, yeni kurucu amacıyla olan varsa, aklını başına, ayağını da denk alsın.

Türk devletinin yenisi, eskisi olmaz. Türkiye Cumhuriyeti mesela Göktürklerin, mesela Büyük Selçuklunun devamı, bu çağdaki adıdır.

Rota aynıdır. Kaynak aynıdır. Kurucu kahramanlar isim isim farklı olsa da cephe cephe, dalga dalga büyüyen Türk devletinin şeref payeleridir.

1923, 1299 Söğüt mirasından bir kopuş değil, bilakis ve bilahare daha güçlü bir eklemlenıştır. Devletle oynamak küresel devlere yem olmaktadır.

İbn-i Haldun der ki: "Milletler,devleti çalışarak ve isteyerek elde ederler. İstemenin ve çalışmanın ulaştığı son nokta zafer ve devlettir."

Devlet; kutlu zaferin meyvesi, müstevililere karşı mücadelenin müjde ve methiyesidir. Türk devletini yıkacak henüz anasından doğmamıştır.

Milli Mücadele'yi 15 Temmuz'la kıyaslamak, fırsattan istifade Türkiye'yi budamak ihanettir, niyet sahipleri karşılarında MHP'yi bulacaktır.

İnanıyorum ki, bu olanlardan, sürekli kösteklenen Cumhurbaşkanı da rahatsız ve memnuniyetsizdir. Aksini düşünmek ise milli bir felakettir.

Türkiye'ye İdlip'te tuzak kuruluyor, Ortadoğu kaynıyor,ABD, YPG'ye silah yağdırıyor,Avrupa'yla ilişkiler geriliyor, FETÖ davaları sulanıyor.



Mağduriyetler artıyor, ülke çalkalanıyor, yine bazı cemaat ve tarikatlar oluk oluk kurum ve kuruluşlara yuvalanıyor. Ve devlet tartışılıyor!

Nizamülmülk, devlet herkese nasip olmayacak büyük nimettir, diyordu. Bu nimete son nefes, son nefer, son damla kana kadar sahip çıkacağız.

Bir kez daha sesleniyor, sorumluluk sahiplerini uyarıyorum: Ya devlet başa, ya kuzgun leşe... Ya devlet ya zillet; ya millet ya da illet...



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**17 AĞUSTOS 2017**





Tarihin bazı an ve kesitlerinde hayat susar, insan sükût eder, yalnızca felaket seslenir, acı dile gelir. 17 Ağustos 1999 tarihi işte böyledir.

18'nci yıldönümünde Büyük Marmara Depremi hüzünle hatırlıyoruz. Umutların, hayallerin kartondan şato gibi devrilmesine hala hayıflanıyoruz.

Tam 18 yıl evvel, dile kolay, 17 bin 373 insanımızı kaybetmiştik. 48 bin 901 insanımız yaralanmıştı. Deprem özlemle-  
rimizi yutmuştu.

96 bin 796 konut ile 15 bin 939 işyeri ya yıkılmış yada ağır hasar almıştı. Tablo vahim, facianın vanası ardına kadar açık, yıkım kahrediciydi!

Yılların ihmaller zinciri, alınması gereken tedbirlerdeki gevşeklik, müteahhit zaafı, kentleşmedeki çarpıklıklar birleşti, üzerimize düştü.

Her türlü olumsuz şartlara rağmen, 57'nci Cumhuriyet Hükümeti'nde sorumluluk alanımıza giren işleri süratle yapmış, yaraları sarmıştık.

Deprem açtığı dipsiz kuyuyu örtmek, feryatları dindirmek, enkazı kaldırmak amacıyla insanüstü gayret sarfetmiş, geceyi gündüze katmıştık.

MHP'nin uhdesinde bulunan bakanlıklar, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yaralarını sarmak için Allah var ya çok çalışmış, çok çabalamıştı.

Şehirlerimizi canlandırmış, insanımızın elinden tutmuş, kıt imkanlarla büyük bir seferberlik ruhuyla afetin yıkıntılarını temizlemiştik.

Elbette deprem konusunda fuzuli ve mekanik cümlelerle konuşmaya gerek yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur. Zaman, ön ve önlem alma zamanıdır.





Tedbir takdiri bozar mı? Bozmaz. Ama tedbirsizliğin de akılsızlık, ahmaklık, cehalet, felaketlere davet olduğu açık seçik bir gerçektir.

Alalım tedbiri, edelim tevekkülü, bırakalım takdire. Bilelim ki, deprem değil;sağlıksız, ilkel, malzemeden çalınarak yapılan binalar öldürür.

Çok dikkat edelim ki, bilimsel çalışmalar Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen depremlerin batıya kaydı-ğına işaret etmektedir.

1900'lü yılların başından bugüne kadar meydana gelen 6 bine yakın deprem hazırlıksızlıktan,binalardaki zayıflıktan can kaybına yol açmıştır.

Uyarıyla sürekli dillendirilen İstanbul depremi, Allah muhafaza, gerçekleşse doğabilecek feci sonucun boyutu korkunç olacaktır.

Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Atıl değil; aktif, mücadeleci bir şekilde olası depremin hasarını en aza çekmenin yollarını bulmalıyız.

2012'de başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği talana, yalana, ranta, vurguna, yağmaya izin vermeden genişletilmeli, yaygınlaştırılmalıdır.

Geçmişle kavga etmeden, siyasi çetele tutmadan, suçlu arayışına girmeden, gelecek planlanmalı, enkaz üzerinde siyaset yapılmamalıdır.

Gölcük, Kocaeli, Yalova, Sakarya'da tarifi olmayan kederler yaşadık, ama istikbalde aynı acılar telafi edilerek tekrarlanmamalıdır.

2030'a kadar 7 milyona yakın konutun yeniden yapımı söz konusudur. Bu rakamı artırmanın, tarihi geriye çekmenin çarelerine bakmalıyız.



17 Ağustos 1999 başta olmak üzere, tüm depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Allah milletimizi görünür, görünmez bütün musibetlerden korusun. Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hırsızlıktan ürkelim.

Japonya'da tek tük yaralanmaya neden olan bir depremin, ülkemizde nasıl oluyor da binlerce insanımızın hayatına kast ettiğini düşünelim.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**26 AĞUSTOS 2017**





Milli tarihimizde doğurduğu parlak, devamlı ve devir deęiřtirici neticeleriyle meřhur zaferlerimizin çoęu Ağustos ayı içinde kazanılmıřtır.

Türk'ün sükût bulmayan, sönmesi, söndürülmesi imkân-sız derin hafızasında Ağustos aynı zamanda zafer ayı olarak adlanmış ve anılmıřtır.

Üzerinde yařadığımız kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuş; soylu bir diriliř muazzam bir fütuhat-la tescillenmiřtir.

Bir bařka 26 Ağustos günü, bundan tam 95 yıl önce, büyük taarruz kudretiyle düşman mahv-ı periřan edilerek İzmir'e kadar kovalanmıřtır.

26 Ağustos 1071 vatan kurmuş, 26 Ağustos 1922 vatan kurtarmıřtır. İkisi de aziz, ikisi de birbirini tamamlayan muhteřem kazanımlardır.

Vatan; okunan ilk ezandan verilen son salaya kadar aldığımız nefes, yediğimiz helal lokma, sımsıcak ana kucağı, milli namusun simgesidir.

Vatan, mukadderatımızın kaynağı, mukaddesatımızın kutbudur. Vatan bölünemez, parçalanamaz, devredilemez eşsiz ve emsalsiz deęerimizdir.

Bizans'ın varisleri, milli diriliř ve birlik řuuru karşısında paramparça olacaklardır. Malazgirt ülküdür, ülkedir, ihlal edilmeyecektir.

Malazgirt ruhu, Büyük Taarruz kabiliyet ve karakteri vatanın teminatıdır. Bu ruh yerinde, bu karakter yüksek ahlaklı neferlerde saklıdır.

26 Ağustos 1071'de tarihin rotası deęiřmiř,asırlarca süren arayış ve mücadele azmi Anadolu'nun vatanlařmasıyla farklı bir mecra ya girmiřtir.



Sultan Alparslan komutasındaki kahramanlar, sayıca üstün Bizans ordusunu imanın gücüyle, fedakârlığın gürzüyle Malazgirt'te ezmiş geçmiştir.

Azın çoğa galebe çalıp galip gelmesi Türk zaferler tarihinin müthiş ve müessir bir hususiyetidir. Zafer milletindir, millet ise Türk'tür.

Türk milleti her devirde, ruhi asaletinde billurlaşan yüksek kültürle bezenmiş varlığını zaferlerden örülü emsalsiz taşlarla süslemiştir.

Anadolu coğrafyası hak ettiği sevdalılarıyla 946 yıl önce buluşmuş, asıl sahipleriyle, ebedi muhafızlarıyla 946 yıl önce kavuşmuştur.

Türklüğün kazandığı zaferler, sağanaktan meydana gelen geçici seller değildir. Yahya Kemal'in dediği gibi, vatanın temeli muzafferiyettir.

Türk vatanının kutsiyetinde sınır yoktur. Kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa sokulmasına müsaade, müsamaha da yoktur, olamayacaktır.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıldönümünde, büyük Türk sultanı Alparslan'a, kahraman ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Büyük Taarruzun 95. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'ye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum.

Hiç unutulmasın ki: "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan; vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan."

30 Ağustos 1922; battı sayılan, söndü sanılan istiklal güneşinin vatan semalarında tekrardan doğmasının, yeniden parlamasının tarihidir.



30 Ağustos'ta Türk milleti ordusuyla tek yürek olup devleşmiş, inanç istilayı silip süpürmüş, demir iman karşısında çaresiz kalmıştır.

Öyle hazin ve hüsrarla bezenmiş bir dönemdi ki; millet yorgun, vatan durgun, devlet suskun, düşman dolgun ve gücünün doruğundaydı!

Esarete boyun eğmeyen Türk milleti, dağınıklığı birleştirip, yılgınlığı defedip yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer mevkiine ulaşmıştır.

30 Ağustos 1922'de tarihi haklarımız taarruz ruhuyla savunulmuş, Anadolu'nun işgali damla damla akıtılan şehit kanlarıyla savuşturulmuştur.

Zalimler, hainler; asil ve soylu Türk milletinin inanç ve iradesi karşısında diz çökmüş, hamiyet ve haysiyetinin önünde tel tel dağılmıştır.

Pencere demirlerinden kamalar, demiryolu raylarından süngüler, emek emek kağnılarla cepheye taşınan silahlar bağımsızlığımızı müjdelemiştir.

Zaferler önce kafada kazanılmıştır. Her zaferin akıl,sabır,strateji,kapsamlı hazırlık dönemi vardır ve 30 Ağustos bunun mümeyiz örneğidir.

Gazi Mustafa Kemal, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te diktiği sancağı tutmuş kaldırmış, Anadolu'yu düştüğü yerden tekrar ayaklandırmıştır.

30 Ağustos, Türk tarihinin kilit noktası, 29 Ekim 1923'ün habercisi, 1299 kuruluş onurunun tamamlayıcısı,Ötüken şurunun taarruz halkasıdır.

95 yıl evvel verilen topyekûn imha savaşıyla ve Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle, düşman Anadolu'nun harimi isminde tamamen boğulmuştur.





Büyük milletimiz için zafer tesadüflerin eseri değil; bizzat kutlu varlığıyla özdeşleşen muhteşem ve kalıcı sonucun adıdır, şanıdır.

15 Temmuz'da; 26 Ağustos 1071'in intikamı, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun rövanşı, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferin öcü alınmak istenmişti.

Dün Bizans, Haçlı, yedi düvel olarak anılan ehl-i salibin şimdiki ismi FETÖ, PKK, PYD, YPG, İŞİD olmuş, canilik yeni bedenler bulmuştur.

Türk düşmanları her devirde devşirdikleri alçak tetikçileriyle üzerimize gelmişler, ama devrilişip yıkılmaktan da kurtulamamışlardır.

Türk milleti vatanının bedelini sayısız fedakârlık ve nice çileli mücadelelerle ödemiştir. Yeri gelirse bunu bir kez daha yapacaktır.

30 Ağustos 1922 öncesi tarihe karşı bütün sorumluluğu üstüne alarak gıpta edilecek bir liderlik gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e,

Milli Mücadele'de destan yazan kahraman şehitlerimize, kahraman neslimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95. yıldönümünü kutluyor; aziz milletime ebedi saadet ve selamet diliyorum.

Birliğimiz ve bekamız daim olsun. Varlığımıza göz dikenler, millet olma halimizi çekemeyenler akıllı olsun, 30 Ağustos şuuru hala diridir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**16 EYLÜL 2017**





Türklerin Avrupa'ya girmesiyle Şark Meselesi vasat ve varlık bulmuştu. Kısaca Çimpe Kalesi'nin 1356'da alınmasıyla tarihin akışı değişmişti.

Asırlarca sürekli ve sistemli saldırılarla önce Avrupa'dan, ardından da Anadolu'dan çıkarılmamız, deyim yerindeyse sürülmemiz planlanmıştı.

Türklerin mevcudiyeti her zaman rahatsızlık uyandırmış, tarihi hesaplar her fırsatta tedavüle sokulmuş, amansız düşmanlıklar sahnelenmişti.

Biliniyordu ki, Türklük varsa İslam güvence altında, mazlumların hak ve hukuku güven içindeydi. Hilal parlayınca hacıların uykusu kaçmıştı.

Vatanımızı paylaşmak, tarihsel çıkarlarımızı paylamak, varlığımızı dağıtmak için durmadan oyunlar oynandı, aslan kediye boğdurulmak istendi.

Barzani'nin 25 Eylül referandum komplosu, bir yönüyle dalga dalga büyüüp süregelen Türk düşmanlığının bu zamandaki yankı ve yansımasıdır.

Kerkük oldubittiye getirilip peşmergenin hâkimiyetine girerse, dahası güney sınırlarımız boyunca Kürdistan kurulursa Türkiye felç olacaktır.

Kerkük'ün güvenliği Ankara'nın güvenliği demektir. Tarih, coğrafya ve milli müktesebata göre Ankara ile Kerkük'ün kaderi bir ve aynıdır.

Kerkük Lord planlarına kurban verilirse, Musul, Telafer, Tuzhurmatu; ezcümle Türkmeneli tasfiye ve telef olursa Anadolu'ya ateş yağacaktır.

Yedi koldan, yirmi dört boydan geldik Orta Asya'dan. Tıpkı yayından fırlayan ok, çakan yıldırım, huduttan hududa atılan mızrak gibi.



Kerkük Türk'tür diyoruz. Hamaset yapmıyoruz. Şaka hiç yapmıyoruz. Bedel ödemekten bahseden Barzani'ye bedeli ödettirecek de güçteyiz.

Gerekirse güneşe ateş taşırız, gerekirse buzdan ateş yakarız, gerekirse cepheden cepheye kan naklederiz, yine de becamıza el sürdürmeyiz.

Referandumdan vazgeçilmesi şartıyla Barzani'ye Kerkük'ü bağışlamayı düşünenlere Türk'ün yenilmez iradesini, geçilmez imanını hatırlatırım.

Bugün Kerkük'ü peşkeş çekmeyi amaçlayanlar, yarın Diyarbakır'a, Hakkâri'ye, Şırnak'a gözlerini dikeceklerdir. Bu kaçınılmaz bir gerçektir.

ABD ve İngiltere öncelikle kendi işine bakmalı, haksız, haksuz ve hadsiz politik tasavvur ve tavırlarından acilen ve derhal geri dönmelidir.

Bölgemizde fitneye mihmandarlık yapan ABD, gelecekte kendi eyaletlerinde baş gösterebilecek bağımsızlık arayışına ne diyecektir?

Mesela Kaliforniya'nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşır, gün yüzüne çıkarsa ABD ne yapacaktır?

Veya İngiltere'nin atadığı valilerce yönetilen Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda gibi ülkeler yeter derse neler olacağını düşünen var mıdır?

25 Eylül referandumu önşartsız tarihin çöplüğüne fırlatılmalıdır. Yoksa Türk milleti ileri fırlamak için tetikte ve teyakuzda beklemektedir.

Irak Temsilciler Meclisi'nin 12 Eylül'de almış olduğu referandumun yasa dışı olduğuna dair kararı ise hayırlı ve olumludur.



Kerkük menem, men Türk'üm. Gök Bayrak şerefimiz, şerefim muhafazası ölüm kalım sebebidir. Diri diri gömemeycekler, sıra sıra yok olacaklar.

Musul'da Zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beg Teginliler, yiğit yatağı Atabegler, dokuz başlı tuğlar Türk'ün adını âlemlere duyurdu.

Biz Türk'e, Türkmen'e bakınca mezhep görmeyiz, göremeyiz, görmemeliyiz. Ne Şii ne Sünni, Türk'ün birdir ahlaki, vicdani, töresi.

Yılanlar tıslasa da, çakallar hırlasa da, fedakârlık dehlizinde son ferdimize kadar ıslanıp kutlu vatani ve soydaşlarımızı bırakmayacağız

Irak'ın toprak bütünlüğü bozulamayacaktır. Türk devletinin kırmızı çizgileri örtbas edilemeyecektir. Irak Türkmenleri yok sayılmayacaktır.

Niyet sahiplerini uyarıyorum, gayri meşru referandum yapılsa bölgesel ve küresel fay hatları kırılacak, azdan az, çoktan ise çok gidecektir.

Ama unutulmasın ki, Kerkük'ün Türklük ruhu gasp edilemeyecek, Türklükle özdeşleşen adını hiçbir alçak emel silemeyecektir.

Tarihi Türkmen yurtlarının statüsünü değiştirmek amacıyla açık veya örtülü hiçbir pazarlık, arayış, çaba, proje kabul edilemeyecektir.

"Gavim gardaş neredesin" diyor Kerkük? Biz de; "buradayız, yeri ve zamanı gelirse koşa koşa yanınızda oluruz gardaş" diyoruz.

25 Eylül referandum komplosunun ertelenmesi değil, tamamen ilga edilmesi hayat memmat meselesidir. Aksini düşünmek felakete hizmettir.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**30 EYLÜL 2017**







Zulmün olduđu yerde muhakkak zalim vardır. Şehidin olduđu yerde mutlaka cani bulunacaktır. Kan akıyorsa katil faaldır; şiddet faaliyettedir.

Mazlum, hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmiş, masumiyeti ihlal, masuniyeti imha edilmiş insandır. Ve mazlumlar her çağı ahlarıyla inletmişlerdir.

Ancak hiçbir mazlumun ahı yerde kalmamış, hiçbir zorbayı abat etmemiştir.

Hicri 61 yılının 10 Muharrem günü Kerbelâ'da mazlumla zalim, hak ile batıl, sadakatle hıyanet karşılaşmış ve çöl kumları kana bulanmıştır.

Efendimiz Resulullah'ın aziz torunu Hz. Hüseyin ve çođu Ehl-i Beyt'ten olan 70'den fazla masum insan şehadet şerbetinden içmiştir.

Kerbelâ'da şehit düşen Ehl-i Beyt'in muhterem büyükleri kahramanlığın simgesi, katiller ise korkaklığın ve kalleşliğin isimleri olmuşlardır.

Hüseyini ahlak ve duruş Kerbelâ'yı sarsmış, çağları sallamış, sukut eden insanlığın, önü kesilen İslam'ın vicdan ilamını, iman ilanını yapmıştır.

Kerbelâ; köhne yaşamaktansa, boyunduruk altına girip tutsak kalmaktansa şehadeti seçip teslim olmayan asaletin imrenilecek tezahürüdür.

Hz. Hüseyin, haksızlığı reddeden, mevki ve makam hırsının elinin tersiyle iten, çöl sıcağında inancın vahasıyla parlayan ahlak ve iman kutbudur.

Hz. Ali der ki, "Sabır imandır... Sabrı olmayanın imanı yoktur." Kerbelâ sabrın zaferi, mazlum iradenin nefesi, haklı devanın sancağıdır.



Bugün Hüseyini şuurda her zamankinden fazla ihtiyaç vardır. Çünkü Kerbelâ vakası farklı dozda, değişik ağırlık ve boyutlarda hala sürmektedir.

Kerbelâ'nın başlıca mesajı birlik ve beraberliğin tarihi değer ve önemi, kardeşliğin, kader ve tasada ortaklığın asla vazgeçilmezliği.

Yezitler yine kıpır kıpırdır. Vahdet kesretin tehdidi altındadır. Etnik, mezhep, meşrep ihtilafları Müslümanların arasına nifak saçmaktadır.

Kerbelâ'nın günah cephesi devamlı tahkim edilmektedir. Barzani'ye bakınız, fitne ve felaketin zehirli seferine bakınız bunu göreceksiniz.

Kerkük, yeni bir Kerbelâ'ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümünden Kerbelâ'nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir.

Türkmenlerin birlik ve dirliği Şii-Sünni ayrımına kurban edilmek, zalimlerin emellerine tevdi ve zimmetlenmek üzeredir. Bu tarihi vebaldir.

Türk'ün geleceğini mezhep ayrımcılığıyla karalamak en adi, en aşağılık, en sefil suç ve cinayettir. Bu tuzağa hiçbir soydaşımız düşmeyecektir.

Türk, Türk'tür. Başka tanıma gerek yoktur. Türkmeni, Türk'ü Şii, Sünni diye tefrik etmek yanlıştır. Kaldı ki Müslümanlık nemize yetmeyecektir.

Kerbelâ'dan alacağımız dersleri aldık, Muharrem ayında geçmişin matemini idrak ve ifade ettik. Önümüze bakalım, oyuna gelmeyelim.

Barzani, Yezit'in izinden gidebilir, bu kendi seçimidir. Hüseyini yolun birlik ruhu inanıyorum ki ihanet ve istilaya izin vermeyecektir.



Akif der ki; “Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” Bize düşen tarihi tekerrür ettirmemektir.

Firavunlar, Nemrutlar, Yezitler, zulmün cahil ve cüretkar yüzleri kazanamayacak, huzur, barış ve kardeşliğimizi yıkmayacaklardır.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor: “Gevşemeyin, üzölmeyin, inanmışsanız mutlaka siz üstünsünüz.” Başka söze gerek yoktur.

Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri ile birlikte, Ağrı ve Hak-kari’de şehit düşen altı kahramanımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Bugünkü Aşure Günü’nde, Muharrem Ayının manevi yas ikliminde dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum.

Tekrar ediyorum; Ne Şii, ne Sünni, Türk’ün birdir ahlakı, imanı, töresi. Unutmayınız, birlik hamurumuz, nifak çamuruyla yoğrulamayacaktır.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**13 EKİM 2017**





Türk milletinin kaderi tarihin her döneminde bağımsızlıktır. Bu kaderin gölgelenmesi, karalanması, kiralınması, leke tutması mümkün değildir.

Türkiye müstemleke bir ülke değildir. Müstevli hesaplara kurban edilmeyecek, mütecaviz emellere teslim olmayacak, boyun eğmeyecektir.

Zulüm ve imha cephesi ne kadar cani ve ceberut olsa da, milli varlığımızın azameti, milli ruhumuzun asaleti hepsini ezmeye yetecektir.

19. yüzyılda yabancı sefirlerin şımarıklığı, sömürge valisi edasıyla görev yapmaları milli hafızalarda derin bir iz ve yara bırakmıştı.

Hayalen tasavvur edemediğimiz ne varsa bir dönem maalesef başımıza gelmişti. Bunun tekrarı yaşanmayacaktır. Güvence Türk milletidir.

Bir devleti temsilen ülkemizde bulunan yabancı diplomatlar mütekebbir değil, her şeyden önce haysiyetli ve hürmetkâr olmalıdır.

Türk milleti oyuncak değildir, bağımlı ve tutsak hiç değildir. Herkes haddini bilecek, görev ve sorumluluklarının hudutlarından taşmayacaktır.

Türkiye azar yiyecek, aza kanaat edecek, hiddet ve şiddetle, komplo ve karanlık kampanyalarla hizaya getirilecek bir ülke olamayacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: “Maddi ve bilhassa manevi sukut korku ve acz ile başlar.” Korku ve acizlik Türk milletine yabancısıdır.

Vize konusundaki ABD'yle yükselen gerilimin düşürülmesi tavsiye ve temennimizdir. Ancak düşmeyecekse bunu biz değil, onlar düşünmelidir.





Güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru açmak, bu koridora hainleri toplamak isteyenlerin vize krizi yaratması hezeyan ve hüsrandır.

Türkiye, amirlerinin düdüğünü çalan bir büyükelçinin, iki dudağından çıkıp aba altından sopa gösteren sözlerini hoş görmeyecektir.

Misak-ı Milli'nin ruhuna pranga, Ankara'nın bağına ve bahtına hançer vurmak için hazır bekleyen zalimler, karşılığında imanı bulacaklardır.

"Misak-ı Milli Mülk-ü Millettir; Millet ise Türk'tür." Manayı eğer anlamayan varsa anlayandan; duymayan varsa duyardan öğrenebilecektir...

Vaziyetin telaş ve ümitsizliği diye bir şey yoktur. Karamsarlığa hiç gerek yoktur. Biriz, beraberiz, büyük ve güçlü Türkiye'yiz.

Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıldönümünde aziz Atatürk'ü, fedakârlık anıtı muhterem şehitlerimizi, büyük ecdadımızı rahmetle anıyorum.

Ankara, tarihteki şanlı başkentlerimizin son halkası, tam bağımsızlık fikriyatının, payidar milli onurun yaşayan, yaşayacak kutlu destanıdır.

Dilimiz Türkçe'dir. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Başkentimiz Ankara, bayrağımız ay yıldızlı al bayrak, irade Türk milletidir.

Kısaca Ankara demek; "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözünü ebediyete taşımak, istiklalimizin namus ve emanetini korumak demektir...



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**28 EKİM 2017**





Kuruluş ve kurtuluş mana ve muhteva açısından; birbirini takip eden, birbirini tamamlayan, birbirinin parçası olan kavram ve kelimelerdir.

Türkiye Cumhuriyeti, bin bir mağduriyet ve meşakkatle yüklenmiş kahredici ve korkunç işgal yıllarından kurtuluşun mükâfat ve mevhibesidir.

Cumhuriyet, taht ve taç meselesi olmayıp; tarih ve talih konusudur. Tarih yol vermiş, talih yüzümüze gülmüş, hezimetten Cumhuriyet çıkmıştır.

Türk milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş; nihayetinde yazdığı bağımsızlık destanından Cumhuriyet'i çıkarmıştır.

94 yıl evvel, pak ve parlak bir mazinin ilhamıyla; imanın ihtişamı, milli ruhun irade ve irfanıyla çetin yollar aşılmış, zor başarılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Ve de önünü kesmeye, önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir.

Cumhur, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar milli sorun hisarlarını Allah'ın izniyle aşamayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin namus ve haysiyetine emanettir. Cumhuriyet, milli iradenin varlığıyla anlamlı ve baki kalacaktır.

Aziz milletimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. Kuruluş yıldönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum.



Milli Mücadele’de, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**2 KASIM 2017**





Terörizm vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha göstermiş, maalesef milli yürekleri kavurmuş, milli vicdana ateş düşürmüştür.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Bölgesinde, üstelik sınırın sıfır noktasında PKK'lılar alçakça, namertçe evlatlarımıza kast etmişlerdir.

Bu kapsamda altısı asker, ikisi korucu olmak üzere sekiz kahramanımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahramanımız da yaralanmıştır.

Öncelikle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Unutulmasın ki, terörizm asla kazanamayacak, hain amacına asla ulaşamayacaktır.

Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır.

Kandan nemalanan, şiddetten faydalanan, kötülükten yararlanan, çevremizde yuvalanan PKK'lı katiller, inanıyorum ki, yok edileceklerdir.

Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir.

Milli mukavemet kırlamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede ön şartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir.





Zulme alkış tutan, zalimlere kucak açan, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutan kim varsa kaybetmeye, bedelini ödemeye mahkum ve mecburdur.

Türkiye badireleri aşacak inançta, belaları yenecek kuvvettedir. Bilinsin ki; şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek, al bayrak da inmeyecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**10 KASIM 2017**





Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadele'nin kutup yıldızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yıldönümünde saygıyla yad ediyoruz.

Aziz Atatürk büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurmuştur.

O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir. Elbette o, istiklal ve istikbal demektir.

Onda; karamsarlığa tamah etmek, karanlığa teslim olmak, yılgınlık ve yenilgiyi kabullenmek hiç görülmemiş, hiç rastlanmamıştır.

Tarih boyunca, hüner ve haysiyet sahibi devlet ve siyaset adamları için zorluklara, imkânsızlıklara, darboğazlara boyun eğme hali hiç yoktur.

Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatani kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur.

Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur.

Önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihverdir. Bu itibarla Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Seneler geçip asırlar birbirini kovalasa da, milletimiz, mazlum toplumlar ve vicdan sahibi her insanımız aziz Atatürk'e müteşekkirdir.

Bu düşüncelerle aziz şehitlerimizi, kurucu kahramanları, kurtuluşumuzun mümtaz neferlerini rahmet, minnet, şükran hislerime anyorum.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ebediyete irtihalinin 79. yıldönümünde Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Milli eserlerinin, kutlu mirasının sonsuza kadar yaşatılacağına, bu konuda en büyük güvencenin Türk milleti olduğuna içtenlikle inanıyorum.

Bizzat demişti ki: "Büyük ölümlere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir." Türk ve Türkiye sevdalıları çok şükür bu sadakattedir.

Naçiz bedenlerin gelip geçici olduğu şu fani dünyada, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ve ilanihaye payidar kalacaktır. Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**18 KASIM 2017**





Türk milleti, on yıllardır, yüzyıllardır koyu bir tehdit dalgasının hedefine koyulmuş; bitmeyen düşmanlıkların, dinmeyen saldırganlıkların, eksilmeyen komploların kaynak ve odağında yer almıştır.

Üzerinde yaşadığımız topraklara Türk mührü vuruldu vurulalı, fetihlerimiz, fatihlerimiz, fütuhat ruhumuz beşeriyetin hem hayranlığını hem de husumetini kazandı kazanalı tehlikelerin cesametinde azalma şöyle dursun, hızla artış yaşanmıştır.

“Fütüvvetsiz fütuhat, fütuhatsız mürüvvet olmaz” inancı doğrultusunda, Türk milleti bileğinin hakkıyla, milli şuurunun şanıyla, birlik ve beraberliğinin görkemli anılarıyla zalimlerin iradesini söndürmüş, zulmün izini ve kirini kanıyla silmiştir.

Şer cephesi her devirde faaliyet, şirk mevzii her dönemde faal halde bulunarak karanlık senaryoları aleyhimize kurgulamış, şiddet ve dehşet saçan oyunları direkt üzerimize yönlendirmiştir.

Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası ittifaklar, ne hazine, ne yazık ki, bir tarafta yüzümüze gülerken diğer tarafta sırtımıza hançeri saplamak, ayağımıza ve bahtımıza pranga vurmak için çalışmış, çabalamış ve oyun içinde oyun planlamışlardır.

Açıkça ifade etmem gerekirse NATO bunlardan birisidir. 1950 yılının 17 Eylül'ünde Kore'ye asker göndererek 724 şehit vermemiz üzerine kapılarını açan NATO yıllardır altımızı oymuş, hassasiyetlerimizi kaşımış, siyasal ve toplumsal kaosların kışkırtıcısı, azmettiricisi olmuştur.

Norveç'te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezi'nde düzenlenmekte olan “Trident Javelin 2017 (Üç Uçlu Mızrak)” isimli masa üstü tatbikatta gizli ve gizil Türkiye hazımsızlığı, Türklük husumeti yüzeye çıkmıştır.





Bu tatbikat görünümlü provokasyon kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi, ilaveten Sayın Erdoğan'ın alenen karalanması tamir ve telafisi olmayan bir rezilliktir.

NATO'yu doğrudan bağlayan bu alçalmanın, bu aşağılık tertibin birkaç ucube ve alçak görevlinin suçu diye geçiştirilmesi, özür dilemekle durumun kurtarılmaya gayretleri beyhude ve boş bir arayıştır.

Artık ve vakit kaybetmeksizin NATO'nun sorgulanması, dünden bugüne emel ve hedeflerinin masaya yatırılması Türkiye için aciliyeti olan bir mecburiyettir. Ya hep ya hiç diyeceğimiz bir sınıra yaklaşıldığı bir gerçektir.

Özürmüş, ne özrü, neyin özrü? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı'yla şu anda görevinin başında bulunan Cumhurbaşkanı'nı psikolojik harp taktikleriyle yıpratma, tartışmaya açma, suçlama teşebbüsü su katılmamış bir düşmanlık emaresidir.

NATO, Türkiye'den ne istiyor? Neyi bekliyor? Nereye varmayı ümit ediyor? Hepsini geçtik, Türkiye'nin bekasını yıkmak, tarihi varlık ve vakur duruşunu yok etmek isteyen çevrelerle aynı çizgiye nasıl, hangi hak ve gerekçeyle savruluyor?

Aziz Atatürk diyordu ki: "Bir milletin büyüklüğü coğrafi yüzölçümü ile değil; yüreğinin asaleti, ülküsünün yüksekliğiyle ölçülür." Bu yürek, bu ülkü Türk milletinde vardır. Sabrımızı test edenler, sağduyumuzu yanlışla yoranlar milli mukavemet karşısında mağlup olacaklardır.

Düşman kim ve hangi milletten olursa olsun; saklandığı oluşum ve örgütün ismi neyi işaret ederse etsin birdir, aynıdır, ahlaksız ve alçaktır.

NATO'nun hata yapma lüksü yoktur. Skandallara kuluçka işlevi görmesi, sakat ve sancılı niyetlere yataklık yapması kabulü mümkün olmayan kepezeliğidir.



Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ilk ve ardından 12'nci Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaretimiz ve mütecaviz fiilleri, bu fiillerin kararmış faillerinin asıl maksadının ülkemiz ve Türk milleti olduğunu görmektedir.

Allah'a şükürler olsun biriz, beraberiz, hep birlikte güçlüyüz, düşmemizi bekleyenlerin, birbirimize girmemizi projelendirenlerin melanet oyunlarını bozacak gürbüzlükteyiz.

Ne Atatürk, ne de Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülen Türkiye düşmanlığının hedefine asla ulaşamayacağını, hiçbir batıl ve müstevli hevesin milli değer ve mirasımıza zarar veremeyeceğini cümle aleme ilan ediyorum.

NATO'nun, maksatlı ve marazi çürümüşlerin eylemlerini pardonla örtmeyeceği bellidir, yanlış anladınız, sorumluları işten attık ucuz yaklaşımlarıyla dibe oturmuş art niyetliliğini tedavi ve telafi edemeyeceği nettir.

Yarım asrı geçen süreden beri ayağımıza dolaşan, faydasından çok zararını çektiğimiz askeri veya sivil küresel organizasyonların milli gerçeklere uygun, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde tekrar yorumlanması kaçınılmazdır.

NATO yokken biz vardık, şayet ve gerekirse biz bu yapının içinde olmazsak da dünyanın sonu değildir.

Ayrıca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat eski şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı niyaz ediyorum.

Merhum şampiyonumuzun mekânı cennet olsun diyorum.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**24 KASIM 2017**





Mısır'ın El Arış kentinin batısında bulunan bir camiye alçakça düzenlenen terör saldırısında en az 235 insan hayatını kaybetmiş, 120'ye yakın insan da yaralanmıştır. Bu hunhar terör eylemi vahşettir, vandallıktır, vicdansızlıktır. Lanetlemek ise insanım diyen herkesin görevidir.

Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Yaralıları da şifa niyaz ediyorum.

Camiye saldırı ne demektir? Masum canlara kast etmenin nasıl bir bahanesi olabilecektir? Gerçekte camiye yapılan saldırı tüm Müslümanlara yapılmıştır. Cinayetler nereye kadar sürecek, İslam'ın kanı ne zamana kadar akacaktır?

Hayatının bir dönemini Mısır'da geçirmiş olan merhum vatan şairimiz Mehmet Akif diyor ki: "Şehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır." Peki kahramanlar nerede, kahramanlık ne durumdadır? Cevap ise korkutucu ve kaygı vericidir!

Taht ve taç kavgalarının esiri olmuş şeyhler, sultanlar, krallar, emirler ne yapıyor, neyle oyalanıyorlar? İnsanlık vicdanı nerededir? Küresel adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucuları terörizme karşı niye suspus duruyorlar?

Yine diyor ki Akif: "Şarka bakmaz garbı bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi." Kızarmayan yüzleriyle, yaşarmayan gözleriyle Müslümanların ölümünü seyredenler iki cihanda da suçlu ve sorumludurlar.

Merhum şairimiz Arif Nihat Asya, aslında teşhisi on yıllar önce koymuş ve demişti ki: "Ebu Leheb öldü diyorlar; Ebu Leheb ölmedi Ya Muhammed! Ebu Cehil kıt'alar dolaşiyor."

Müslümanlar kan ağlıyor, Müslümanların canından, malından, varlığından geçinen İblis yavaşmaları hıyanetten hı-



yanete çağ atlıyor. Ne acı değil mi? Camilere saldırılıyor; dinimize operasyon yapılıyor, beyzadeler mışıl mışıl uyuyor, yan gelip keyif sürüyor. Asıl kokuşma, çürüme bu değil mi?

Artık bu gecenin, bu zulmetin sonu gelmeli. Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli. Yoksa yıkım kaçınılmaz, yok oluş kapımızdadır...

Hacı Bektaş-i Veli diyor ya: “Gel ha gel, insan ol da öyle gel.” İnsanlıktan nasiplenmemiş, insaftan feyizlenmemiş canilerin, işbirlikçilerin, şiddet hastalığına tutularak her değeri yutmuş ilkellerin önüne geçmek, emelleriyle birlikte bedenlerini tepelemek helal-i hakkımızdır.

Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşenler vardır; bunlar saygıyı hak edenlerdir. Ancak zamanla yüzleşenler de vardır, ki bunlar günah ve kötülüğün zirveleridir. İnaniyor ve iman ediyorum ki, Allah bunları musibet ve tuzaklarında boğacaktır.

Son olarak muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hepsine uzun, sağlıklı, başarılı ve sorunlarından tamamen arınmış bir ömür diliyorum. Ayrıca Başöğretmen Atatürk’e, tüm şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Cemil Meriç: “Tefekkür vuzuhla, kurtuluş şuurla başlar” diyordu. Kurtuluşumuzun anahtarı öğretmenlerdir, istikbalin mimarı öğretmenlerdir, milli varlığımızın nesiller boyu devamı da öğretmenlerimize bağlıdır. Allah öğretmenlerimizden razı olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**21 ARALIK 2017**







18 Aralık 2017'de, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği Kudüs tasarısı bugün Genel Kurul'da görüşülmüş ve oylanmıştır. Sonuç olarak; 128 ülke kabul, 9 ülke red, 35 ülke de çekimser oy kullanmıştır.

Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurul gündemine gelen Kudüs tasarısını 128 ülkenin kabul etmesi ABD'nin ipliğini pazara çıkarmış, ilk kıblemiz üzerinde oynadığı oyunu fiilen bozmuştur.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 ülkenin bayraklaşan iradesi Kudüs'ün tarihi statüsünü, manevi haklarını teyit ve tescil etmiştir. Bu çok önemli bir kazanım; takdir, tebrik ve alkışa layık bir gelişmedir.

ABD-İsrail ortaklığının hukuk tanımaz ilkel yüzü, insan ve inanç haklarına kast eden zalim yönü güçlü bir çoğunlukla, kararlı bir duruş ve duyuşla uluslararası toplum nezdinde deşifre edilmiştir. Bundan son derece memnun ve mesut olunmalıdır.

Kudüs'ü başkent olarak tanımlayan ve tanıyan ABD dayatması reddedilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kudüs'ü muhasara altına alan müessir hukuksuzluğu, melanet şuur-suzluğu muhataplarına aynen iade etmiştir.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nin üye ülke diplomatlarını gönderdiği e-posta tehditleri, Trump'un tasarıdan yana oy kullanan ülkelere mali yardımların kesilmesiyle ilgili şantajları dikiş tutmamış, karşılık bulmamıştır. Tehditler ters tepmiş, ABD'nin kucağında patlamıştır.

Anti demokratik tüm mekanizmaların işletilmesine, baskı ve gözdağlarının birer birer muhatap ülkelere iletilmesine rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zulmün oyuncağı olmamış, zalimlere boyun eğmemiştir. İnsanlık vicdanı ve küresel adalet tavrını da tarafını da göstermiştir.



Bu vesileyle huzura, barışa ve istikrara hizmet eden 128 haysiyetli ülkeyi kutluyorum. Elbette Türkiye'nin tavizsiz iradesini göstererek Kudüs davasının dünya gündemine gelmesini ve geniş bir destek bulmasını sağlayan siyasetçilerimizi, diplomatlarımızı tebrik ediyorum.

Unutulmasın ki, Kudüs düne göre bugün daha güçlü, daha emin, daha güvenlidir. Kudüs Miraç'ın mucizevi mekanı, manevi hayatımızın mihver ve mihrakı olarak ebediyen var olacaktır. Buna hiçbir tehdit dili, hiçbir karanlık ve kirli emel engel olamayacaktır.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**25 ARALIK 2017**





Türkiye'nin sosyal ve siyasal iklimini zehirlemek, birlik ve dirliğini zedelemek isteyen meşum emel ve malum karanlık hedeflerde bir gerileme, bir nedamet yahut bir ıslah hali maalesef görülüyor, görülemiyor.

Kriz severler her fırsattan istifadenin peşindeler. Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler. Yetmedi mi bunalımlar? Yetmedi mi ağır ve beka düzeyindeki sorunlar?

Dün yayımlanan 696 Sayılı KHK'nin 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun!

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki olayların bastırılması kapsamında hareket eden vatan evlatlarınının 6755 Sayılı Kanunun 1'nci Fıkrası uyarınca hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoptalmaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz'da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ'nün kurşun askerleridir.

15 Temmuz gecesi ve devamında; 251 kardeşimiz şehit, 2194 kardeşimiz de yaralanmıştı. İşgalin soğuk, acıklı ve alçak teşebbüsünü 80 milyon yaşamıştı. Devletin ayağa düşmesi için kahramanlar toprağa düşmüştü. Kim, neyden bahsediyor? CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor?

FETÖ'ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatani dar edenler yargılsın, cezai so-



rumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ'nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur.

Devletin zora düştüğü her şart ve anda millet devreye girerek gereğini muhakkak yapmış, yapmasının önüne de hiçbir kokuşmuş ve işbirlikçi geçememiştir. 15 Temmuz ve 16 Temmuz'da Türk milleti meşru müdafaa refleksiyle zalimleri, hainleri, haşhaşileri fitnelerinde boğmuştur.

FETÖ'den hesap sormaya yanaşmayan, FETÖ'yü aklamak için kırk takla atan CHP'nin 696 Sayılı KHK'nin 121. Maddesini bahane ederek çıldırmış gibi korku yayması, arkasına taktığı marjinal siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla patırtı gürültü çıkarması tek kelimeyle rezalettir.

İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum.

15 Temmuz'da devletin bekası için millete tarihi bir görev düşmüştür. Ve bu görev icra edilmişken, sonucu itibariyle gelecek yıllarda doğabilecek risk, tehlike ve cezai sorumluluğun önceden bertaraf edilmesi milli şuur ve ruhun kaçınılmaz icabıdır.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 Sayılı KHK'nin 121. Maddesinden rahatsız olmak; 251 şehide hakaret, 2194 gazimize haysiyetsiz bir saldırıdır. Mezkûr bu maddenin örtülü af olarak sunulması sefil bir uydurmadır. Çünkü ortada suç yoktur, suçlu yoktur, sadece hainlerin kalkışması vardır.

Anlaşılan FETÖ hala aktif ve faaldir. Kripto damar çalışmaktadır. Korku seanslarıyla 15 Temmuz'un rövanşını almayı azmetmiş odak ve kirli mahfiller hareketlidir. Ancak bunlar yine ve bir kez daha yenilip dağıtılacaklardır.



Eğer, 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da milli ayaklanış olmasaydı, millet kaderine bizatihi müdahale etmeseydi, kimin dost kimin düşman olduğunun anlaşılmadığı bir ortamda Türkiye mahv-ı perişanlığa sürüklenecek, ortada ne bir devletten ne de bağımsızlıktan bahsedilecekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki; “Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin...”

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tortu ve kalıntılarıyla birlikte kökten kazınasıya kadar OHAL sürmelidir. Pensilvanya lobisinin samimiyetsiz demokrasi, temelsiz özgürlük, asılsız insan hakları sözlerine aldırış edilmemeli, melanet mutla-ka devrilmelidir.

Bunlar devletini, milletini, vatanını canından aziz bilen bir Devlet sözü, bir Devlet beyannamesidir. Devletin bekası, milletin birlik ve kardeşliği şer oyunlara, pis senaryolara kurban verilmeyecektir. Diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın.

Ayrıca ve son olarak, taşeron firmalarda çalışan kardeşlerimizin hak ettikleri kadroya kavuşacak olmalarından ziyadesiyle mutluyum ve bu çerçevedeki desteğimiz de tamdır.







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**24 OCAK 2018**





Doğru politika doğru stratejiyle, doğru strateji doğru taktiklerle desteklenip eklemlenirse milli gurur zaferle pekişir, milli ruh muzafferlikle perçinlenir. Türkiye çok şükür dik bir duruşla doğrunun yanında, hainlerin karşısındadır.

Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde teröristler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde öderken; her dağın yamacı, her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Türk askeriyle birlikte yüzyıllarca okunacak yeni bir destana imza atmaktadır. Teröristler aldıkları ölümcül darbelerle son nefeslerini verme noktasına gelmişlerdir. Kaçmak nfiledir, hamd olsun beklenenler gelmiş, Afrin'i kuşatmışlardır.

Mazlumlar uzatılan zeytin dalıyla umutlanmışlar, hainler uzayan ve ufku saran milli öfkeyle kahrolmuşlardır. Günahkârlar köşeye sıkıştırılmış, suçlular kuyuklarını kıstırmışlardır. Türkiye havadan karadan ateş olup Afrin'i kavramış, barış ve huzur olup masumları kollamıştır.

Haklı, ahlaki ve milli bir mücadeleyle terör örgütlerine Afrin zindana çevrilirken, inşallah Münbiç zehir edilecektir. Bu sürecin başka bir alternatifi, başkaca bir çıkış ve çözüm yolu kalmamıştır. Afrin ya hıyanetten ayrılacak, ya da caniler tek tek bulunup hayattan ayıklanacaktır.

Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı'na yürekten ve yüreklice sahip çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular Afrin'deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir fazilette ardında durmuş ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir.

Ancak içimizde ve dışımızda suyu bulandırmaya çalışan bölücüler, azılı teröristler de boş durmamışlardır. Bu odaklar,



halkı sokağa çıkarmaya uğraşıp provokasyonlardan medet umsalara da, nihai olarak hezimet ve hüsrandan kurtulamayacaklardır.

Türkiye, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda meşru müdafaasını sonuna kadar icra ve ifa edecektir. İstikamet neresi sorusuna Kızıllema cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ile lebet payidar kalacaktır.

Şu rezillîğe bakınız ki, Kızıllema'yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızıllema'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızıllema'yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk.

Kızıllema ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızıllema aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızıllema Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.

Kızıllema, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur.

Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızıllema'dan gocunsa da, Türk milletinin Kızıllema'sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.

Merhum Ziya Gökalp bakınız ne diyordu: “Zemini mefkûre, seması hayal; bir gün gelecek, fakat şimdilik masal...” Kızıllema gideceğimiz, gitmek istediğimiz, izimizi kazıyıp ismimizi tarihin alnına yazacağımız her yerdir.

Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Malazgirt Marşı'nda, “Kızıllema'ya hey Kızıllema'ya” derken elbette İ'lay-ı Kelimetullah'ı haykırıyor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli hedef ve hayallerinin önünü açıyordu.



İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkelerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızıllema'nın onuruyla manen küle döneceklerdir.

Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu diyor ya: "Gazi alperenler işe koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve yıldırımlarca hız verilmeli."

Devam ediyor: "Barak Baba, Sarı Saltuk orada, Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada, bir mübarek vatan yaptık orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli."

Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah'ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekâtı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'ya, bizlere tutacağımız vasiyet bırakan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağlı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Dua ve desteğimiz Mehmetlerimize. Ve diyorum ki, Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin, hainleri ise yerin yedi kat dibine mahkum etsin...





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**29 OCAK 2018**







Türkiye muazzam bir mücadele içindedir. Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. Karşımızdaki fitne ateşi ya söndürülecek ya da şiddetlenip her yanımızı saracaktır. Bunun arası, ortası yoktur.

Zeytin Dalı Harekatı 10'ncu günündedir. Kahraman Türk askeri huzur için, istikrar için, güvenlik için, sükûnet ve selamet için Afrin'e yıldırım gibi inmiştir. Hamd olsun, hilal parlarlarken, hıyanet patlamaktadır.

Afrin'e 13 km uzaklıkta bulunan ve son derece stratejik bir mevki olan Burseya Tepesi hainlerden kurtarılmıştır. Beton kuleler yok edilmiştir. Teröristler tutundukları alanlardan sökülüp atılmakta, bir yanda can verirlerken diğer yanda can havliyle kaçmaktadırlar.

Bugün de, Afrin'in batısındaki 915. Tepe de ele geçirilmiştir. Harekatın 10'ncu gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim yeri, 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta hainlerden arındırılmıştır.

Yerli yapım beton delici bombalar çarptıkları sığınak ve korunakları vida gibi delerek saklanan yılan, çıyan, akrep bırakmamıştır. Mehmetlerimiz karadan havadan inanmış bir mücadele sürdürmektedir. Hepsini kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.

Efendimiz Hz. Muhammed buyurmuştur ki: "Allah imansız işi ve işsiz imanı kabul etmez." Zeytin Dalı Harekatı'nın harcı imanla karılmış, hududu Kızılelma iradesiyle yoğrulmuştur. Türkiye, karşısındaki badireyi milli kenetlenme ve dayanışma ruhuyla ezip geçecektir.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olan bildik çevreler marjinal seviyede de olsa bellidir. Hele hele, Burseya Dağı'nda al bayrağımızın dalgalanmasından gocunan bir ana muhalefet vardır ki, bu hepsinden de beterdir.



Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki, cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekle, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK'yla yatmış, PYD-YPG'yle uyanmıştır.

Lafa gelince Atatürk'ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanıyla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne Milli Mücadele'yle ne Türkiye'nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar.

Zeytin Dalı Harekatı'nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz ÖSO'ya kulüp takıyorlar, bir bakıyorsunuz mücadeleyi kötülemez için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar. CHP, uçurumdan yuvarlanmak için hazırlığı yapmış, geri sayım düğmesine basmıştır. Yazık ki yazık!

CHP bunu yapar da, çeyrek porsiyon 170 sözde aydın ve eski siyaset artığı durur mu? Durmadıklarından olacak ki, Kandil'de hazırlanmış bir bildiriye imza atıp savaşın durdurulmasına, sorunların diyalogla çözülmesine davetiye çıkarılmışlar! Hayasızlığın bu kadarına ancak pes denir.

Peki, Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? İşaret ettikleri savaş nerede, tavsiye ettikleri barış kimlerle? Şehide ağlamazlar, teröre tepki göstermezler, ama sırayı terörle mücadele aldı mı mayalarının gereğini yapıp ayağa kalkarlar. Bereketsizlik, nimet bilmezlik işte budur.

Meğer PKK-PYD-YPG'nin ne kadar çok kolu varmış! Nasıl da sızmışlar, tıpkı FETÖ gibi, nasıl da her yere yuvalanmışlar. Merakım odur ki, haini bu kadar bol ve çok başka bir memleket var mıdır?

Aziz Atatürk diyor ki: "Eğer şunun bunun teveccühünden güç almaya tenezzül ederseniz, halinizi bilmem, ama gelece-



ğiniz çürük olur.” Özgürlük ve demokrasi iddialarıyla Türk düşmanlarının eteğinin altına saklananlarla ortak bir gelecek, ortak bir değer, ortak bir hedef yoktur.

Zeytin Dalı Harekatı turnusol kağıdı işlevi görerek; kirli emelleri, kararmış yüzleri deşifre etmiştir. Taraflar netleşmiş, tavırlar netleşmiş, tahrik ve tahrip hevesliler kesinleşmiştir. İnanıyorum ki, Türk milleti bu sefil ve sefihleri affetmeyecek, kazıyıp dağıtacaktır.

İnanç büyük güçtür. Her şeye can veren odur. Bir insan ya da bir millet bir kez inanmaya başladı mı, çabucak büyür, yükselir, yükseltir. Yenilmez güç olur. İnançlı Türk milleti yenilmez, Türkiye eğilmez güçtür.

Bu vesileyle tarih yazan Afrin kahramanlarına sevgi ve selamlarımı gönderiyor, Cenab-ı Allah’tan hepsini korumasını, kollamasını niyaz ediyor, aziz şehitlerimize rahmet temenni ediyorum.

Diyorum ki, bekamıza çamur sıçratanın bağına mızrak olur saplanırız. Bu mücadeleden geri dönersek gök girsin kızılsın.





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**19 MART 2018**





Türk siyaset ve devlet hayatının saygın isimlerinden Sayın Hasan Celal Güzel'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Güzel'in gerek bürokraside, gerekse de siyaset alanında Türkiye'ye önemli hizmetleri geçmiştir.

Merhum Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

Ayrıca Afrin'e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini görmekten, hiçbir gevşemeye, hiçbir esnemeye uğramadan sürecek olmasından da umutluymum, kıvanç doluyum.

Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla; güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir.

Ay yıldızlı al bayrak göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükûnetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olacaktır.

İnanan kazanacak, sırtını Hakk'a dayayan, haklı ve iradeli olan mutlaka sonuç alacaktır. Unutmayalım ki, istikbal Türkiye'nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir.







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**21 MART 2018**





Nevruz yeni bir gün olduđu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliđin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk-İslam alemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneđin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir.

Nevruz huzura açılan kapı, canlanıp yeşillenen doğanın adı, sevinç ve coşkunun miladıdır. Türk milleti Nevruzla birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu çok önemli kültürel mirası bugüne kadar titizlikle korumuş, dikkatle yaşıtmıştır.

Nevruz Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır.

Sevinçle yakılan ateşler, hasretle tutuşan eller, yürekten saçılan gülüşler, kanatlanmış yüksek ölküler, ufuk ötesine odaklanmış yüce gönüller Nevruz'un ruh kökü, mana özüdür. Bu kökün kopması, bu özün kurumması imkansızdır.

Nevruz Bayramı; bereketin, beklentinin, birlik ve dirliđin asırlarca kaynađı, milli, vicdani ve insani hasletlerin buluşma membaıdır. Nevruz Türk kültürünün sönmeyecek varlık ateşi, silinmeyecek beka alametidir.

Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın habercisi olarak ayrıcalıklı bir yeri bulunan Nevruz Bayramı; her zaman kardeşliđin, neşenin, coşkunun, hoşgörünün alameti olagelmıştır.

Berber ağlayıp, birlikte gülen; bayram günlerinden, yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan büyük Türk milleti Nevruz Bayramı'nı hakkıyla, layıkıyla, gururla yaşayacak, inşallah geleceğe taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramı'nı kutluyor, vatanımızın her yöresin-



deki aziz vatandaşlarıma sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür diliyor, selam ve hürmetlerimi sunuyorum.

Diyorum ki, Nevruz Türk'tür, Turan'dır, heyecandır, hediftir, Türkiye'nin kardeşlik ve dayanışma güvencesidir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**22 MART 2018**





Mübarek Regaib Kandili'ni idrak ettiğimiz bu gecenin öncelikle tüm güzelliklere vesile olmasını, manevi toparlanma ihtiyacının güçlenmesine tümüyle ortam açmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ve murat ediyorum.

Regaib Kandili pek çok ihsanın müjdesidir. Bu gece manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağıdır. İnanıyorum ki Kandil münasebetiyle af ve merhamet kapıları ardına kadar açılacaktır.

Duanın gücüyle günahkârlara aşılmaz duvar ören ihlaslı yürekler, iman ve irfanının hikmetiyle kötülükleri def eden tertemiz kalpler istikbalimizin güvenceleri, varlığımızın manevi güvenliğidirler.

Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Regaib Kandili'ni içtenlikle ve samimiyetle kutluyor, semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inanıyorum.

Niyazım odur ki; Kandilimiz mübarek, geleceğimiz aydınlık, bin yıllık kardeşliğimiz daim; milli birliğimiz, kadim beraberliğimiz, tarihi bağımsızlığımız sonsuza kadar var olsun diyor, bütün kardeşlerimi, bütün vatandaşlarımı hasretle selamlıyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.







**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**30 MART 2018**





Türkiye terörle yoğun, amansız ve kıyasıya bir mücadele halindedir. Bu süreçte milletimizi temelden sarsan, bizleri derinden üzen suikastlar maalesef vuku bulmaktadır. Bunlardan birisi bugün Siirt'in Erüh ilçesi kırsalındaki Ormanardı bölgesinde gerçekleşmiştir.

PKK'lı teröristlerin açtıkları ateş sonucunda 6 yiğit korucumuz şehit düşmüştür. Bu menfur saldırıda 3 korucumuzun yanında 4 Mehmedimiz yaralanmıştır. Şehit 6 korucumuzla birlikte 3 gün içinde toplam 10 kahramanımız şehit olmuştur. Elbette acımız büyüktür.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerinin, milletimizin, mesai ve silah arkadaşlarının yanısıra hepimizin başsağolsun diyorum. Halen tedavileri süren evlatlarımıza şifalar temenni ediyorum.

İnsanlık bir yol ayrımında, bir karar ve tercih aşamasındadır. Terörizmin cinayetleri insanlığa vurulmuş en şiddetli darbe, en kanlı hançerdir. Eğer küresel vicdan beklenen tepki ve refleksi göstermezse terör beşeri mirası yiyip tüketecektir. Tehlike bu kadar yakındır.

Katiller masumların kanını döküp milletlerin tarihine, egemenlik ve kültürel haklarına kast ediyorken, diğer yanda ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından taltif görürse, bu kahredici çelişkiyi hiç kimse izah ve ifade edemeyecek, altından da kimse kalkamayacaktır.

Nitekim teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ikellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkânsızdır, ihtimal dışıdır.

Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuarsuzluk olduğu kadar, terör örgütle-



riyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağı düşünmek abestir,gafilliktir

Teröre mihmandarlık yapanlar yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklardır. Bu ise sadece bir zaman meselesidir.

Suriye'nin Kuzeyi'nde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve istekleri hakikaten talihsizlik, hakikaten esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılmadır.

Eski çamlar şimdi bardak oldu. Köprülerin altından çok sular aktı. Allah'a şükür Türkiye ihanete, işbirlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçtedir. Unutulmasın ki, Türk milleti emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyecektir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**13 NİSAN 2018**





Mübarek bir gecenin feyziyle doluyoruz, mucizevi bir yükselişin fikriyle coşuyoruz, muhteşem bir halin, muhterem ve müstesna bir hadisenin faziletiyle hemhal oluyor, vecd ile dualarımızı ediyoruz. Nitekim Miraç'ın şan ve şerefine layık olabilmenin mücadelesini veriyoruz.

Aziz Peygamberimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Akşa'ya, oradan da semaya, Rabbimizin sonsuz kudret, eşsiz merhamet, sınırsız rahmetiyle müşerref olduğu hidayet ve hikmet yolculuğu elbette insanlık için aşamayacak ufuk, almasını bildikten sonra büyük bir derstir.

Böylesi bir yolculuk ne görülmüş, ne görülecek; ne duyulmuş ne de duyulacaktır. Miraç insanın aklıyla yorumlamayacağı, ancak gönül ve kalp gözüyle idrak edip imanla kabulleneceği manevi bir çığır, mutlak bir hakikat, ebedi bir yükseliş, ezeli bir sıçrayıştır.

Ortadoğu kaynıyor, komşu coğrafya ve ülkeler küresel emperyalizmin kamçı darbeleriyle, kahredici güç, çıkar ve nüfuz mücadelelerinin altında ağır kanama geçiriyor. Bu nedenle huzur, istikrar ve barışın miracına ulaşmayı diliyorum.

Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor. Bu itibarla birliğimizin, beraberliğimizin, sükûnet ve selametinin miracına milletçe ulaşmayı temenni ediyorum.

Twitter'den rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sınıksız sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum.

Hüzünlü Mescid-i Akşa'nın ablukadan kurtulması, mukaddesatımıza örtülü savaş açanların oyunlarının bozulması için Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'nin mirasıyla kutlu





bir diriliŖe, kalıcı bir dirence kademe kademe yükselmesini arzuluyorum.

Aziz Türk milletinin, İslam dünyasının Miraç Kandili'ni dua ve en halisane duygularıyla kutluyor, Allah'tan daimi sadet ve nice manevi güzellikler diliyorum. Üzölmeyin, Rab-bim inananlardır, dert etmeyin Allah bizimledir.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**18 NİSAN 2018**





Demokrasilerde seçim tazelenme, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme ve silesidir. Millet iradesi umuttur, huzurdur, ufuktur, uğurdur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresidir.

Demokrasi varsa sorunlara teslim, sorun çıkaranlara tahammül, sorunlu emellere talim ve taviz elbette mümkündür değildir. Her karanlığa bir hilal, her karamsarlığa bir hakikat, her kavgaya bir haysiyet aydınlığıyla mukabele ve misilleme kaçınılmaz zarurettir.

Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz.

Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuuru nu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık.

Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur, olması gereken budur, Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.

Türkiye'nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur.

Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşımdır. Türkiye çok cepheden saldırı ve



kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvuru meşru, makul, muvafık bir davranıştır.

24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet'in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır.

Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum.

Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur. Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır.

Ayrıca usta söz yazarı, şiiirleriyle kalplere taht kurmuş, düzgün ve ahlaklı hayat çizgisiyle hürmet kazanmış, edebi kabiliyet ve kalitesiyle milletimizin hayranlığını hak etmiş merhum Cemal Safi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, milletimize, sevenlerine başsağlığı diliyorum

Merhum Cemal Safi ne güzel de söylemişti: "Yakışmıyor cepheyi terk edişin, mert dayanır, namert kaçır sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin, hüznün eken, hüsrân biçer sevdiğim." Mekânı cennet, ruhu şad olsun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**24 NİSAN 2018**





Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye'ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor.

24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki ay kala iç ve dış nifak ve şikak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faaldir.

Demokrasiden umudunu kesen, millet iradesine sırtını dönen, Türkiye'nin milli ve beka davasına husumet duyan ne kadar aktör, zümre, kesim, mihrak, fail ve figüran varsa kıpır kıpırdır. Bunlar freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gitmektedir.

Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırılmış durumdadırlar. Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda; cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP'ten kazıktan boşanmışlardır.

Şimdi 11'nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsî bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir.

Sayın Erdoğan'ın 2007 yılı Nisan ayında "kardeşim" açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?

Bakınız ne diyor Yusuf Has Hacib, gelin kulak verelim: "Bataklığa girenler dibini boyladı. Bir daha çıkamadı, sevinç





bulamadı.” Sayın Gül, bataklığa girmenin, itibar ve prestijine bizzat ve kendi aymazlığıyla hançer vurmanın kıyısında. Yazıktır, ayıptır, hüsrandır, hezimet.

Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?

Ne diyordu Yusuf Has Hacib: “Aymaz olma ey hakan, uyuma, uyan. Kendin gittikten sonra iyi adını bırak.” CHP, 22 Nisan Vakasıyla İP’e kendini astı. Ne yazık ki, FETÖ siyasi mevzi kazandı. 15’ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazandı. Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur?

İp’e grup kurdurup 23 Nisan’ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır. Bu vahşi ata 11’nci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir?

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye’de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istemiş. Baktılar Cumhuriyet İttifakı başaracak, alayı birden, yerli işbirlikçileriyle beraber tutuşmuşlar. Ancak çabaları nafile.

Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine ne bilinsin ki ihanet eder.

Düşman emeller, her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar. İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler. Netice olarak, çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar.



İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir.

Diyorum ki, Türkiye İP'e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. Türkiye'nin gülmesi, GÜL'le değil, Cumhur İttifakı'nın ahlakıyla, milli ve manevi duruşuyla temellenecek, inşallah temin edilecektir.

Malum siyasi göçükler köşe bucak görüşünler bakalım, siyasi devre mülk pazarı kurup kiralık milletvekili sezonu açsınlar. 24 Haziran'da İP'sizinden sapsızına, SP'inden çürük CHP'sine kadar boylarının ölçüsünü sandıkta alacaklardır.

Ne demişti Yusuf Has Hacib: "Sana herkesten daha yakın olan yine kendindir. Gönlüne sinmeyen işi bırak, işte o kadar." Gül peşinde koşacağımıza; akıllı olun, adam olun, milli olun, ahlaklı olun; bunları olduktan sonra ne yapacaksınız öyle yapın...





**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  
GENEL BAŞKANI  
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN  
YAPTIKLARI TWİTTER  
AÇIKLAMASI**

**30 NİSAN 2018**





İnsanlık var olduğu andan itibaren muhatap kaldığı mad-di ve manevi sorunlardan kurtuluşun yollarını aramış, bul-duğu zaman yükselmiş, mahrum kaldığında da dağılmanın, yıkımın, yozlaşmanın pençesine düşmüştür.

Boşuna dememişti Yusuf Has Hacib: “Dünya baştan ayağı bozuldu, görüp de şaşırın var mı bunu? Müslümanlar karıştı, birbirini yiyor, tam bir huzur bulan kafirler yatıyor.”

Aklı başında, vicdan ve insaf sahibi her insanın talebi as-lında benzerdir: Huzur aranır, sükûnet istenir, saadet bekle-nir, refah ümit edilir. Bunlar her insanın hakkıdır. Bu değerler insanın insanca yaşaması için yeterli değilse de, gerekli ihti-yaçlar arasındadır.

Farkında mısınız, ne çok kutuplaştık? Nasıl da birbirimize çatık kaşlarla bakar olduk? Yüzler gergin, sesler boğuk, eller soğuk, gönüller donuk! Diyor ya Yusuf Has Hacib: “Yaşam zor-laştı, endişe çoğaldı; hırs ve tamah arttı, sevinç azaldı.” Tam da böyle değil mi?

Kalpten geçen dilden akarmış. Eğer bu akan güzellikle, doğrulukla, helalle, temizlikle bezenmiş ise mesele yoktur, marifet ve mehabetin aşısı tutmuş demektir. Yok akıntıda kir, pas, nifak, kötülük varsa melanet ve zillet adresini bulmuş haldedir.

Her insan emanettir. Manevi sorumluluğunu idrak eden-ler için emanetin yere düşmesi, emanete leke düşürülmesi hatıra veya hayale bile getirilemeyecektir. Ancak Yusuf Has Hacib yine asırlar önce hükmünü vermişti: “Emanetin adı var, hani koruyan; nasihatın sözü var, hani tutan.”

Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk'ın izin-den, hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır. Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne



söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, kararlık planları mutlaka ters tepecektir.

Ağızları bozuk, anıları bulanık, adları bulaşık, ahlakları bozgun olanların, suretleri ne olursa olsun, siretlerini gizleme ihtimali yoktur. Satır satır büyüyen, sadır sadır devleşen samimiyet, milliyet, muhabbet, hürmet ve mensubiyet onuru her engeli yıkacak, her operasyonu alt edecektir.

Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı'dır.

Af pınarı, merhamet kaynağı, mağfiret sancağı olarak inandığımız mübarek Berat Gecesi'nde, Cenab-ı Allah'tan niyazım lütuf, kerem ve inayetini üzerimizden eksik etmemesidir. Millete yan bakan, milli beka ve beraberliğe kast etmek için pusuya yatan kim varsa yenilip yutulacaktır.

Şahsi hırslarının kurbanı olmuş, makam, mevki ve dünyevi çıkarları uğruna işbirlikçiliğin ve ihanetin kuryeliğine soyunmuş kim varsa, dilerim ki Allah'tan, ıslah olsunlar, tövbe edip manen arınmanın çabasına girsinler.

Allah katında berat etmek için önce günahlardan uzak durulması, kin ve nefret salgınından kaçınılması gerektiğini bilmek lazımdır. Berat önce vicdandaki durulukla, sonra irfan ve inançtaki dinginlikle olabilecektir. Sözle değil, özüyle berat edenler ne mutlu, ne şanslı insanlardır!

Nefsine teslim olup, niyetini vatan ve millet aleyhine temin ve tecelli ettirenler her zaman beratın manevi gücüyle püskürtülüp, cumhurun iffet, ittifak ve istiklal şerefıyla dağılacaklardır.

İtibarlı istikbal, iradeli istiklal önümüzdedir.



Kutlu Ramazan ayına az bir süre kala, beratımıza vesile olması dileklerimle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin, siz değerli takipçilerimin mübarek kandilini en halisane duygularıyla kutluyor, herkesi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum.

Berat Kandili'nde bir kez daha Yusuf Has Hacib'in şu dua ve hikmet dolu sözlerini sizlerle paylaşıyorum: "Ey Bengi, muhtaç olmayan Tanrım, sensin ulu; sen bağışla bu muhtaç kulunu. Suçunu bağışla bütün müminlerin, onlarla birlikte bağışla beni."



